



27e jaargang
nr. 280
november 2004

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

“DE TROUBADOUR” “De Gooische Flierefluiter”

Barend Robberts alias Rob van der Bas

Op 7 november 2004 is het 102 jaar geleden dat Barend Robberts werd geboren. Zoals hij in interviews vaak zei: “Daar weet ik verdomde weinig van.” Over zijn leven is het nodige gepubliceerd, want het was een man die zeker niet als grijze muis door het leven is gegaan. En het feit dat deze artiest ook ruim veertig jaar in ons mooie dorp heeft gewoond is reden genoeg om in ‘Hei en Wei’ over hem te schrijven.

Rob van der Bas is geboren in Amsterdam, zijn ouders woonden toen op de Overtom 110. Hij groeide op in een zeer warm en muzikaal gezin. Hij had een broer die ruim vier jaar ouder was en die op tweeënvijftigjarige leeftijd is overleden. Over zijn jeugd heeft hij ooit eens gezegd: “Mijn ouders waren juwelen van mensen. Ik heb een jeugd gehad, zo fantastisch, dat mij in mijn verdere leven niks meer kon gebeuren.” In de zomermaanden bracht het gezin de vakanties door in het Gooi.

Zanglessen en huwelijk

Na verschillende opleidingen doorlopen te hebben, wel of niet afgemaakt, kroop het bloed toch waar het niet gaan kon: Rob wilde de muziek in. Door bemiddeling van Rosa Spier (dit was een vriendin van zijn moeder) kreeg hij zanglessen van Christine Veltman, Hélène Ludolf en Herman Schey. Zijn carrière als musicus begon als solist bij de Wagnervereniging als baszanger. Hij bespeelde ook veel muziekinstrumenten.

Rob trouwde op 4 augustus 1931 met Cornelia Davina Poederbach. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren: Jaap (1933) en Henk (1934). In deze crisisjaren voor de oorlog was het natuurlijk geen vetpot en werd er van optreden naar optreden gegaan om maar iets te verdienen. Zijn huwelijk liep stuk. In die periode bracht hij de tijd wel eens door in Vlaanderen en Parijs. Daar heeft hij zijn liefde voor Frankrijk aan overgehouden.



Parijs en de draailier

In 1936 tijdens een bezoek aan Parijs maakte hij kennis met de draailier, het was liefde op het eerste gezicht. In Amsterdam vond hij bij een antiquair een oude draailier uit 1730, het geluid wat eruit kwam was erbarmelijk. Of zoals hij het zelf noemde: ‘wekte dit geluid de onverholten belangstelling op van katers’. In Frankrijk vond hij iemand die er verstand van had en na twee jaar prutsen had hij hem speelklaar en geleidelijk kreeg hij de techniek onder de ‘duim’. De draailier is namelijk een ingewikkeld instrument met drie verschillende soorten snaren (in totaal 9), die geluid voortbrengen door aan een wiel te draaien, waarbij de toon bepaald wordt door een toetsenbord. Aan het eind van de draailier bevindt zich een vrouwenfiguur.

Hij vertelde dat zij de enige vrouw was die hij onder de duim kon houden. Hij richtte het ‘Nederlands Draailier Ensemble’ op met onder andere Sygurd Kochius (fluit) en André van Hall (pommer). Ze hebben veel concerten gegeven. Er werd zelfs een titel voor een boek bedacht dat echter nooit is uitgekomen: ‘Geklier met een Lier’.

Blaricum, cabaret en de oorlog

In het begin van de oorlog kwam hij in Blaricum wonen en wel aan de Angerechtsweg 5a. Hij noemde dit huisje ‘de nieuwe hemel’. In dit huis woonden later Henk Vermolen met Marietje Broer, met als burens Betje Verver van het sigarenwinkeltje, nu Henk en Toos Fecken.

Hij weigerde zich te laten inschrijven in de door de Duitsers geredigeerde Kultur-Kammer. Dit betekende het einde van zijn carrière als concert- en operazanger. Daarvoor in de plaats kwam een sterke betrokkenheid bij het cabaret. Hij maakte deel uit van verschillende cabaretgroepen zoals ‘Savoy-cabaret’, het ‘Schouwborgcabaret’, en ‘Het Leidsche Plein Cabaret’, waarin hij speelde met vele latere grootheden in het Nederlandse cabaret zoals Hetty Blok, Wim Ibo, Jan Lemaire, Herbert Perquin en Wim Sonneveld. Toen de Duitsers zich ook met het cabaret gingen bemoeien kwam hieraan ook een einde. Samen met accordeonist Jan Vogel trok hij langs evacuatiecentra, herbergen, jeugdkampen, werkkampen en noodziekenhuizen in de Noordoostpolder om daar een beetje vertier te brengen. In een interview vertelde hij later dat ze soms een optreden begonnen met het Wilhelmus, wat natuurlijk verboden was, ze riskeerden opgepakt te worden (voor zover bekend is dit nooit gebeurd). In de hongerwinter van 1944-1945 was er geen werk meer voor Rob, behalve die ene keer dat er een morrende menigte in de kou voor het distributiekantoor in Blaricum stond omdat er geen bonnen waren. Rob van der Bas had zijn gitaar gehaald en heeft ze allemaal laten zingen tot de bonnen waren aangekomen uit Laren.

Na de oorlog

Toen de oorlog afgelopen was keerde hij weer terug naar het cabaret en zocht de vrijheid en zelfstandigheid. Hij woonde toen in de grote boerderij bij Pop Wertheim (tegenover de ‘meelmuis’). Op de gigantische zolder kon hij zijn grote droom verwezenlijken: een eigen cabaret. Hij noemde het ‘De Rietzolder’. Vele bekende artiesten traden daar op zoals bijv. Chiel de Boer, Feike Boschma, Mela Soesman, Emile Buziau (zoon van Johan Buziau) en Cor Lemaire. De recensies waren goed, maar er moest geld bij en dat was er niet.

In deze periode was er grote woningnood, Rob moest geregeld verkassen. Zo heeft hij gewoond in een huisje vlak bij de Tafelberg en bij de Larense heide. Na zijn tweede huwelijk met Elise Amalia Maria van Baer op 25 juli 1950 heeft hij in Eemnes gewoond, in een clandestien gebouwde houten woning op Tomentuva. Dit huisje moest ondanks de grote woningnood worden afgebroken, zelfs brieven aan de koningin (wel beantwoord) konden dit niet verhinderen. Het jonge paar heeft toen ten einde raad maar aangeklopt bij het politiebureau en mocht slapen in een comfortabele cel. Rob viel meteen in een diepe slaap en zijn vrouw vroeg zich af hoe je in vredesnaam in zo’n toestand zo vredig kon gaan slapen.

Gezinsleven

De burgemeester van Blaricum, Van



Herfst in de Bijvanck (foto Sybert Blijdenstein)

Ogtrop, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er een tuinhuisje van een medisch specialist aan de Torenlaan 60a werd gevorderd en aan Rob en zijn vrouw werd toegewezen. In dit kleine huisje heeft later Joost Brugman met zijn vrouw gewoond en ook nog Rutger van Maaseik. Rob en zijn vrouw richtten het huisje gezellig in. In die tijd was Rob bevriend met Jules de Corte, de bekende blinde liedjeszanger en pianist. Als hij op bezoek kwam zei hij, ondanks zijn blindheid of misschien wel juist daardoor, bij binnenkomst direct: “Goh, wat is het hier gezellig.” Hier werd op 1 oktober 1951 hun dochter Elzelientje geboren, en op 14 juni 1954 dochter Leonie. In 1956 verhuisde het gezin naar Hazeleger 2. Dit huis was een cadeautje van zijn schoonmoeder. Rob zei: ‘Ik heb altijd mazzel op momenten dat ik het nodig heb, want het huis heb ik gekregen van schoonmama. Toen we over het aanleggen van verwarming aan het dubben waren, stierf tante Jetje. Zij liet ons zoveel na dat we precies centrale verwarming konden laten aanleggen. Zij in de kou en wij in de warmte, is dat mazzel hebben of niet’.

Televisie

Ook heeft Rob van der Bas in 1950 meegedaan aan een grote campagne ter promotie van de televisie. In een door de NCRV en Philips ingerichte promotiebus werd door het hele land gereisd om deze nieuwe vorm van media onder belangstelling van het grote publiek te brengen. Op de toenmalige directeur, Frits Philips, had hij zo’n indruk gemaakt, dat toen deze zijn veertigjarige jubileum vierde, Rob van der Bas gevraagd werd om op dat feest op te treden. Ook werkte Rob mee aan hoorspelen voor de radio voordat de televisie hier roet in het eten gooide. Daarna heeft hij aan vele televisieprogramma’s meegewerkt, onder andere aan ‘plan E’, ‘prettige feestdagen’, ‘de klucht van de koe’, ‘Flip, de Tovenarsleerling’ en ‘dynastie de kleine luyden’. In de zestiger jaren trad hij bij Tom Manders (Dorus) op in het theater aan het Rembrandtplein. Hij trok ook met Dorus het land door om voorstellingen te geven, en hij genoot van de autoriteiten als ze samen in de nacht weer naar Blaricum reden. Rob was onder de indruk van de creativiteit van Tom Manders, die helaas veel te vroeg is overleden.

Woordkunstenaar en toneelspeler

In 1972 werd Rob gevraagd om mee te doen aan de opening van het Holland Festival in Den Haag. Dit beschouwde hij als een blijk van erkenning waar hij terecht trots op was. In de nachtelijke uren heeft hij spontaan met een musicus uit India een concert gegeven met zijn draailier. Er werd door de toehoorders ademloos geluisterd. Hij was een woordkunstenaar die graag met taal speelde, hij schreef zijn liedjes en zijn correspondentie met een ganzenveer en groene inkt. De liedjes die hij schreef gingen vaak over ridders, schone jonkvrouwen, paters en nonnen, doorspekt met zijn eigen levenservaring en zijn persoonlijke gevoelens en er zat vaak iets van weemoed, spot, ironie en vooral blijheid in. Maar ook over ons mooie dorp Blaricum heeft hij in mei 1942 een liedje geschreven genaamd: ‘Liedje op Blaricum’.

Rob was een toneelspeler, niet alleen tijdens zijn optredens, maar ook in het dage-

lijkse leven.

“Hij schiep vreugde in kleine dingen en was een optimistisch en zonnig gestemde man”, dit zei zijn vrouw Els over hem. Hij werd ook zelden kwaad, zijn innerlijke beschaving verhinderde dat. Maar bovenal was hij een creatief mens, die zelf zei: “Ik ben twee eeuwen te laat geboren”, maar gelet op zijn maatschappelijke kritische houding zou je ook kunnen afvragen: “Is hij niet te vroeg op deze wereld geweest?”

“Stichtse Sof”

Rob heeft opgetreden tot zijn vijfenzeventigste jaar, hij kreeg toen last van evenwichtsstoornissen. Onderzoek wees uit dat hij verstoppingen had in zijn halsslagaars, dit leidde uiteindelijk tot een vorm van dementie. Er zat voor zijn vrouw Els niets anders op hem in een verpleeghuis onder te brengen. Het werd de Stichtse Hof in Laren, al snel door hem omgedoopt tot Stichtse Sof. Deze trieste manier van leven was in tegenspraak tot zijn vroegere vrije manier van leven. Maar toneelspeler als hij was klaagde hij er zelden over, hoewel hij vooral in het begin wel bij vlaggen bewust is geweest van zijn treurige omgeving. Ook hier sprak hij bij afscheid nog zijn standaardgroet: “We gaan verheugd grafwaarts.” Op een dag in februari kreeg hij een maagbloeding en een beknelde darm en werd daaraan geopereerd. Toen hij bijkwam uit de narcose zat hij vol met slangen die hij er onmiddellijk uittrok, op die manier zijn leven beëindigend. Op 12 februari 1987 kwam er een eind aan het leven van ‘de Gooische flierefluiter en troubadour’, maar bovenal de Blaricummer Rob van der Bas.



(Met dank aan de familie Robberts voor het ter beschikking stellen van hun herinneringskrant, die is uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Rob van der Bas. Door middel van gegevens uit deze krant, heb ik het bovenstaande artikel kunnen maken).

Frans Ruijter

WOLKEN

Je hoeft niet te kunnen vliegen om in de wolken te zijn!

(Peter van Elswijk)

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

 Blaricum	
 MAKELAARS	
 eigenaar: de heer R. Ton	
 MAKELAARS IN HET GOOI	
 NOTARISSEN	
 MAKELAARS VAN GOEDE HUIZEN Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300	
 erfenis van goeters Verkrijgbaar in de boekhandel.	 U bent onder de pannen met een hypotheek van de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank
	 Van Gooische Huize Makelaardij o.z. Meentweg 27a Tel. 035-5380848
 Lierenweg 1 Blaricum Tel: 035-53 156 93	
 Tel: (035) 64 22 20 e-mail: h.b.vos@post.nl	 exclusieve automobielen www.autoblaricum.nl Tel. 5382898
 Schoonstraat 4 1261 EV Blaricum Tel. 035-5310820	 Net iets lekkerder! Iedere Maandagmiddag bij de muziekent www.a2p.nl E-mail: a-2-p@hetnet.nl Tel.: 06-14992102 www.a2p.nl
 Iedere dag geopend vanaf 10.30 uur Schapendrift 79 1261 HP Blaricum Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93 www.cafestaurantrustwat.nl	 Oud Bussummerweg 35 1272 PT Huizen Telefoon (035) 694 24 17

CONCERTEN STORIONI TRIO EN EMMY VERHEY

Twee unieke concerten in de Protestantse Kerk aan de Torenlaan. Op donderdag 25 november het Storioni Trio met Wouter (viool) en Marc Vossen (violoncel) en Bart v.d. Roer (piano). Op vrijdag 26 november Emmy Verhey (viool) en Paolo Giacometti (piano). Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: €10,- bij de Blaricumsche Boekhandel. Programma volgt.

INBRENG ROMMELMARKT 2005

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of rommelkast opruimen? Goed idee, want u kunt uw goederen weer inbrengen voor de rommelmarkt 2005, die traditiegetrouw plaats vindt op de Blaricummerie op Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum. GROOT MEUBILAIR, ZITBANKEN, FAUTEUILS, KOELKASTEN, MATRASSEN E.D. **GELIEVE U NIET TE BRENGEN.**

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIJER
ANNEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

**AFHAALCENTRUM
BLARICUM**

RAADHUISSTRAAT 18 • 1261 EW • BLARICUM
BESTELLIJN 035 - 531 88 43
WIJ BEZORGEN OOK!
SHOARMA • PIZZA • PASTA

café

In het oude dorp

d'Ouwe Tak

Café-Slijterij d'Ouwe Tak
Eemnesserweg 13b
Blaricum
Tel. 035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

CTOOO

Geen fratsen. Dat scheelt.

H'VEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

Mary Faber
SPECIALISTE HUIDVERZORGING

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

Landtechniek
stiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

**Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.**

- NIEUWBOUW
- VERBOUWINGEN
- RENOVATIE
- SIERPLEISTERS
- RESTAURATIE
- GEVEL-ISOLATIE
- STUCCO-ANTICO
- LIJSTWERKEN
- LEEMSTUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245
spakman_blaricum@hotmail.com

**FH FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.**

- Handel in menggranulaat 0-40 met KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625
Singel 3, 1261 XP Blaricum

**G. VOGEL
INTERIEURS**

Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

Speciaal adres voor:
Huisbrand Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor centr. verwarming en huishaarden
BENZINE
Mengsmoring
Motorolie

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

FIRMA A. D. VOS

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM

**Gemeente
Blaricum**

Bezoekadres Gemeentehuis
Torenlaan 50
1261 GE Blaricum
Postadres Postbus 125
1260 AC Blaricum
Telefoon 035-5399500
Fax 035-5317605
Internet www.blaricum.nl



Digitaal WOZ Portaal biedt inzage

gegevens woning
Sinds maandag 1 november is het WOZ-Portaal van de gemeente Blaricum in de lucht. Met deze digitale dienstverlening kunnen inwoners op ieder gewenst tijdstip zien welke gegevens er bij de gemeente geregistreerd staan over hun woning. Ook kan, wanneer blijkt dat de gegevens niet juist zijn, dit via internet worden aangegeven. Daarnaast is het WOZ-Portaal een bron van informatie voor alles wat met de Wet WOZ te maken heeft.

Hoe werkt het WOZ-Portaal?
Het WOZ-Portaal kan worden gevonden via de website van de gemeente Blaricum (www.blaricum.nl). Met een persoonlijke inlogcode kan er worden ingelogd bij de gegevens van de woning. Op deze manier is de privacy gewaarborgd. Deze inlogcode is een combinatie van het sof-nummer, de geboortedatum, postcode en huisnummer. Het inloggen is echter alleen mogelijk met de gegevens van de hoofdbewoner van de woning. Wie als hoofdbewoner bij de gemeente staat aangemerkt, blijkt uit de tenaamstelling van de OZB-aanslag.

Waarom het WOZ-Portaal?
Op grond van de Wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is de gemeente verplicht om de waarde vast

Bezoektijden Ma, di, do, vr.,
van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.30 - 17.00 uur

Sprekuren Burgemeester en Wethouders op afspraak

Bezoekadres Gemeentewerf
Zuidersingel, Eemnes
Postadres Postbus 125, 1260 AC Blaricum
Telefoon 035-5399520
Fax 035-5394055
Bezoektijden op werkdagen van 8.00 -12.00 uur en van 13.00 -17.00 uur

te stellen van alle onroerende zaken in de gemeente. Deze taxatiewaarde is van belang voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) van de gemeente, de heffing van de 'omslag gebouwd' van het waterschap, voor het eigenwoningforfait en de vermogensrendementsheffing van de Rijksbelastingdienst. Omdat met ingang van 2005 de woningen bijna niet meer op locatie worden getaxeerd, is het belangrijk dat de basisgegevens goed in de WOZ-administratie geregistreerd staan.

Basisgegevens
De basisgegevens zijn: inhoud, oppervlakte van het perceel, aanwezigheid van dakkapellen, schuurtjes, garages en andere bijgebouwen en de juiste omschrijving van het type woning. Op basis van al deze informatie wordt samen met de marktgegevens de waarde bepaald. Eventuele onjuistheden van deze basisgegevens kunnen van 1 november tot 1 december 2004 via het WOZ-Portaal worden doorgegeven. Op deze manier kan de gemeente over een zo optimaal mogelijk bestand beschikken.

Inwoners die niet over internet beschikken

Het WOZ-Portaal is toegankelijk via internet. Inwoners die niet over internet beschikken kunnen van 1 november 2004 tot 1 december 2004, tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur terecht bij de balie van de afdeling Belastingen van de gemeente. Belangrijk is dat er dan een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) overgelegd kan worden. Een medewerker zal dan een uitdraai geven met daarop de basisgegevens van de aangevraagde woning. Op een formulier kunnen eventuele onjuistheden worden aangegeven. *Let op: De balie belastingen geeft alleen informatie over de basisgegevens. Eventuele onjuistheden kunnen niet worden opgelost.*

Planning
In februari/maart 2005 wordt het WOZ-Portaal uitgebreid met nieuwe informatie. De volgende informatie kan dan over uw woning worden geraadpleegd:

- De WOZ waarde van de woning
- Het taxatieverslag
- De vergelijkbare woningen, waarmee de waarde van uw woning is onderbouwd.

Opening expositie in gemeentehuis Blaricum

Op initiatief van Blaricumse kunstenaars en met medewerking van de gemeente, krijgen Blaricumse kunstenaars de mogelijkheid om te exposeren in het gemeentehuis van Blaricum. Op vrijdag 5 november werd de eerste, een expositie van Daniëlle Davidson, officieel geopend. Daniëlle Davidson won na haar studie aan Academie Minerva het Dooyewaard-stipendium. Zij werkte het afgelopen jaar in het atelier van de Dooyewaard Stichting in Blaricum. Het werk dat zij in deze periode maakte wordt geëxposeerd in het gemeentehuis. De expositie is tijdens openingstijden van het gemeentehuis te bezoeken. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30-12.30 uur, op woensdag tevens van 13.30-17.00 uur. Davidsons werk bevat zowel figuratieve als abstracte elementen. Met de drie aspecten materiaal, compositie en ruimtelijkheid creëert zij haar eigen beeld. Kleur speelt ook een grote rol voor de sfeer en het uiteindelijke beeld. Vaak gebruikt Davidson een eigen foto die ze in het begin verwerkt in het schilderij en later in het proces loslaat zodat haar beeldtaal gaat spreken.

Nominatie vrijwilliger van het jaar

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Blaricum, die op dinsdag 4 januari 2005 wordt gehouden vindt de verkiezing van de Vrijwilliger van het jaar plaats. Vanaf nu kunt u nominaties indienen via e-mail bij de gemeente Blaricum, m.seure@blaricum.nl.

Vrijwilligers opgelet!

In 2001 is de gemeente Blaricum begonnen met een nieuw vrijwilligersbeleid. Daaruit kwam voort dat medewerkers van instellingen waarin vrijwilligers actief zijn, graag een cursus willen volgen waarin wordt uitgelegd hoe de instelling zich beter aan alle wettelijke verplichtingen kan aanpassen. Dergelijke cursussen zijn vorig jaar voor het eerst georganiseerd en zullen dit jaar een vervolg krijgen. De cursussen vinden plaats in januari en februari. Bent u geïnteresseerd, vraag dan bij het bestuur van de organisatie waarbinnen u vrijwilligerswerk doet naar de mogelijkheden. Zij hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin alles uitgelegd wordt.

AGENDA GEMEENTE

Gemeentehuis: Nederheem:

- **Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken**
6 december '04 om 20.00 uur
- **Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer**
7 december '04 om 20.00 uur
- **Cie III, Person., Financ. & Organ.**
8 december '04 om 20.00 uur
- **Raadsvergadering:**
23 december '04 om 20.00 uur

Ophalen oud papier: wordt huis-aan-huis opgehaald in heel Blaricum: op de 4e woensdag, nl. 22 december '04.

S.v.p. vóór 9 uur 's ochtends aan de weg zetten.
Wordt verzorgd door Voetbalclub Allen Weerbaar en de Zorgboerderij 't Werckpaert
Inleveren klein chemisch afval/ G.A.D.
- Bij winkelcentrum De Balken: elke 2e dinsdag v.d.maand: 09.00-09.30 uur
- En bij het Scheidingsstation Huizen: Ambachtsweg; maandags gesloten

"LUISTEREN NAAR WAT NIET GEZEGD WORDT"

We hebben een gesprek met onze nieuwste sponsor, Reijer Hekelaar CB (Rein), eigenaar van Reijer Hekelaar & Associates, Belasting- en Juridische Adviseurs, Financial Controlling en Interim Management te Naarden. Internationaal. Maar ook in ons dorp. Voor grote en kleine klanten. Particulieren en bedrijven, ook beursgenoteerd. In alle branches. Ook bijvoorbeeld in die van de (para)medici. Rein (40) zit er ontspannen bij, in zijn vrije tijdskledij, lekker informeel. "Dat komt omdat ik dadelijk naar college ga. In januari a.s. studeer ik namelijk af in fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam." Studeren, leidinggeven en adviseren. Alles tegelijk. Dynamisch en veelzijdig. We kennen Rein al vanaf 1989. Hebben hem leren waarderen als mens en als vakman. Meegeemaakt als sterk en scherp onderhandelaar bij bedrijfsovernames en ook met de fiscus. Hij is een slag apart. Niet wat je direct hier zou verwachten. Sympathiek, enthousiast, een vleug humor, contactueel sterk. Openstaand voor de mening en ervaring van zijn klanten: "daar leer je van, ook als accountant, van het gewone, gezonde boerenverstand van de ondernemer". Vooral: "luisteren naar wat niet gezegd wordt". En ingewikkelde zaken terugbrengend naar de kern, in eenvoudige en begrijpelijke taal. Naast



de klant staan en niet er boven. In wederzijds vertrouwen. Zo is Rein.
Van beginjaren tot eigen zaak
Rein zit al 22 jaar in het vak. Hij wilde op zijn 18e jaar, net uit militaire dienst, een serieus vak leren, boekhouden. Gestimuleerd door zijn toenmalige vriendin en huidige vrouw (en vakgenote) Marianne Duurland AA/BA, die nu venoot is van Nieuwint & van Beek Accountants en Belastingadviseurs te Amsterdam en Laren. Rein kocht bij V&D een net pak en solliciteerde. Begon in het bedrijfsleven, maar wilde juist meer, het accountantsvak in. Bij achtereenvolgens de accountantskantoren Van Leusden (RA) te A'dam, Goedegeboren (AA) te Bussum en Van Oijen & Co (AA) te A'dam voelde hij zich als een vis in het water, werd in die 12 jaar door de praktijk gevormd en klom op tot all-round bedrijfsadviseur in de branche, waarin hij

nu 22 jaar werkzaam is. En studeerde onderwijl accountants-, fiscale- en juridische zaken. Wilde graag generalist zijn, allround, economisch, financieel en fiscaal. Maar de zelfstandigheid kriebelde. En zo richtte hij in 1995 zijn eigen bedrijf op, dat uitgroeide tot de huidige efficiënte en klantgerichte organisatie met 13 medewerkers. Zijn kantoor, met de samenwerkende accountants (RA), is aangesloten bij het NIVRA en het CB. Reins succesformule: intensieve samenwerkingsverbanden ("uw meerwaarde") met advocaten, notarissen, vermogensanalisten, pensioenadviseurs en banken. Voordeel: de klant krijgt een compleet pakket, wordt begeleid op alle vlakken. En Rein coördineert. Een formule die vertrouwen en rust brengt bij de tevreden klant. Ook bij ons. Accountancy met niet alleen de gebruikelijke aandacht voor de verantwoording van het afgelopen jaar, maar vooral ook voor het komende jaar en verdere. Zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij het verkooprijp maken van ondernemingen. "De toekomst van de klant, daar gaat het om", aldus Rein. **Voor meer informatie: 035-6942128, 06-51552889, hekelaar@rhass.nl**
Sybert Blijdenstein

HORENS

Je hoeft geen boer te zijn om de koe bij de horens te vatten.

(Peter van Elswijk)

HERFSTWINGERD

*O, bloedrode wingerd, brandend in de zon
Jij schiet vonken en stralen,
uit 'n gloeiende bron
Je klimt overmoedig
langs de daklijst omhoog
Als of zonnige liefde
jouw wezen bewoog...
Je vuurrode ranken
om 't raam van mijn huis
Ze maken mijn kamer tot zonnige kluis...
Jij gloeit en jij straalt
maar de godganse dag
De mens die kan luist' ren,
die hoort nu je lach
O, bloedrode wingerd,
blij - brandende pracht
Jij hebt ons heel zuiver
de vreugde gebracht.*

KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, laat het ons weten. Bij voorkeur per email aan zowel de redactie (redactieheienwei@xs4all.nl) als aan de drukker (heienwei@jm2.nl) of op diskette naar onderstaand adres. Niet groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.

Kopij voor het januari nummer inleveren vóór 3 januari 2005, William Singerweg 13, Verschijningsdatum 27 januari 2005

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

ABN-AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

M. SIEGERS

In- en Verkoop klokken - barometers meubelen en schilderijen

M. Siegers

Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76
Open: Woensdag t/m zaterdag 10.30-17.00 uur

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum Bussum Blaricum
Oude-Engweg 15 Stationsplein 3 Huizerweg 6
Tel. 035 6213743 Tel. 035 694 29 51 Tel. 035 538 22 88

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

**Smederij
B. v.d. Bergh**

Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
Landbouwwerktuigen

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

RITA VAN DER WAL, WIJKAGENTE IN BLARICUM

"Hei en wei was al eerder bij me", vermeldt ze. Dat klopt, maar in de tijd dat de roep om meer blauw op straat zo duidelijk gehoord wordt, is het terecht om Blaricum wijkagente, Rita van der Wal, weer eens aan het woord te laten. Dat woord neemt ze met groot enthousiasme. Waarbij ze niet in de eerste persoon enkelvoud spreekt, maar in meervoud, want: "Ik doe het niet alleen, Ed Willems is mijn maatje!"



foto: Gerbe v.d. Woude

Wijkagente in Blaricum; ze betreft het wanneer mensen zeggen dat ze haar nooit zien: "Ed en ik proberen zo zichtbaar mogelijk aanwezig te zijn. Zodra het kan zitten we op de fiets". De onzichtbaarheid in het oude dorp als gevolg van de vele grote woningen met een geïsoleerde ligging, staat in tegenstelling tot hun bekendheid in de Bijvanck. In de omgeving van de Malbak en aan de Wetering zijn Rita en Ed vertrouwde gezichten. Hun taken zijn divers: ze kunnen een bemiddelende rol spelen wanneer een luchtballon in het weiland van een protesterende boer belandt, maar ook nazorg verlenen na een traumatiserende inbraak. Rita: "Het werk is enorm veelzijdig. We zijn de ogen en de oren van een buurt, door de korte lijnen kan er direct op zaken ingespeeld worden. We hebben een groot netwerk om ons heen, contacten met collega's van het inbraakteam, buurtpreventieverenigingen,

scholen, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijk werk en RIAGG, en van de gemeente. En 'de jongens' van de buitendienst, ook daar werken we goed mee samen. Zij hebben ons 06 nummer, daar maken zij gebruik van, we gaan vaak een kop koffie bij hen halen". Waar ze veel waarde aan hecht is deelname van Ed en haarzelf aan de diverse overlevingsvormen met betrekking tot de jeugd. Zij verschijnen regelmatig op de scholen en kennen de kinderen. Het maakt een ingrijpen wanneer dat noodzakelijk is eenvoudiger. **Scholenaadoptieplan**

Blaricum maakt deel uit van het scholenaadoptieplan van het district Gooi-Noord. Ed heeft de scholen in de Bijvanck geadopteerd, Rita die in het oude dorp. Ze geven er preventielessen en aan de groepen 8 drugsvoorlichting. Bij dat laatste worden ook de ouders nadrukkelijk betrokken. Volgens onze wijkagente komen alle kinderen wanneer zij naar de middelbare school gaan in aanraking met enigerlei vorm van drugs. De puberteit is de fase van het experiment. Als onderdeel daarvan kan de stap tot het roken van de eerste sigaret gevolgd worden door een tweede: het blowen. Rita: "We staan niet met ons vingertje omhoog, maar ze moeten weten wat het is en wat het doet. Zeker omdat dit weer gevolgd kan worden door het uitproberen van harddrugs wanneer zij daarmee in aanraking komen. Cocaïne is 'in' tegenwoordig. We laten de verschillende middelen zien, zodat ook de ouders weten hoe het één en ander er uit ziet en vertellen hoe het gedrag van een gebruiker is te herkennen. Wij benadrukken het immense belang van blijvende communicatie tussen ouder en kind". Het is een onderdeel van haar werk wat haar na aan het hart ligt: "De echte 'diehards' kun je niet redden. Je kunt wel de meelopers zodanig voorlichten dat ze er niet aan beginnen en één gered kind is voor mij al geweldig, het werkelijke aantal is nooit meetbaar". Op de scholen verschijnt Rita altijd in uniform. Voor de kinderen is dan zichtbaar dat ook een politieagent een gewoon mens is. Ze mogen haar bij de voornaam noemen en tutoyeren. Haar toegankelijkheid maakt het voor de jeugd makkelijker om bij problemen naar haar toe te stappen, één van de doelen van het adoptieproject. Het gebeurt wel dat ze in het dorp begroet wordt met een luidkeels: "Hoi, Ritaaaaaaa!!!!!" Ook dat con-

tact juist ze van harte toe.

Jeugdproblematiek

Bij haar eigen kinderen heeft ze alle facetten van de puberteit meegemaakt. Maar ook hoe haar spruiten zich desondanks ontpopten tot waardevolle mensen. "Wanneer ze achttien zijn worden ze gewoon weer mens", is haar enthousiaste credo. Ze voelt de jeugd goed aan, mede door haar eigen ervaringen. Regelmatig draaien de twee wijkagenten nachtdiensten bij de horecagelegenheden. Rita: "Wij kennen onze pappenheimers en kunnen daar bij calamiteiten goed op inspelen. Er was een stevig jongerenconflict in de Bijvanck. In Blaricum bestaat geen echt drugsprobleem, maar rond de Malbak werd behoorlijk gebloed. De wereld vergaat er niet door, maar het moet wel in de hand gehouden worden, evenals het alcohol gebruik. We staan het niet toe". Afvaardigingen van de gemeente, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijk werk, woningbezitters en de probleemveroorzakers zelf zijn rond de tafel gaan zitten om te praten over oorzaken en gevolgen. Daar is een, door alle partijen onderkend, convenant uit voortgekomen waar ieder zich aan dient te houden.

Privé dezelfde als in haar werk

Ze verklaart dat ze privé volkomen dezelfde persoon is als in haar werk: "Altijd voel ik een grote sociale betrokkenheid. Bij alles wat ik beroepsmatig tegen kom bedenk ik hoe ik er zelf tegenover zou staan. Naast de jeugdproblematiek houdt die van de ouder wordende, vereenzamen- de mens mij sterk bezig. Wanneer ik in de wijk geconfronteerd wordt met een daarmee verband houdende situatie die ik niet vertrouw ga ik er op af en probeer ik zonodig een vangnet in te schakelen. Soms lukt dat, soms sta je met de rug tegen de muur. Het goede van mijn vak is dat door eigen ervaring je bij het ouder worden een betere raadgever wordt. Mijn gezin is 'stevig bezocht', we hebben het nodige meegemaakt. Mijn inlevingsvermogen en begrip zijn daardoor gegroeid. Mijn man zegt dat ik psychologie had moeten worden". Psychologie werd ze niet, Rita van der Wal. Wel wijkagente met psychologisch inzicht, een groot inlevingsvermogen en een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. Met daarbij een grote liefde voor het vak dat ze uitoefent, samen met Ed Willems, haar maatje!

Ina Schaafsma

“PROBLEMEN HEBBEN ALS OUDERS VAN EEN STIEFGEZIN IS HEEL NORMAAL”

Dit constateert Ietje Heybroek-Hessels in haar in maart verschenen boek "Samen gesteld", dat vol staat met tips hoe met problemen om te gaan binnen een stiefgezin en verhalen van ouders uit de praktijk. Geschreven omdat bleek dat er over dit onderwerp vrijwel geen literatuur voorhanden en de behoefte daaraan heel groot is.

Stel je wordt verliefd, je hebt twee kinderen uit een eerdere relatie en je toekomstige partner heeft er drie. Helemaal in de wolven wordt er getrouwd en de gezinnen gaan bij elkaar wonen. Je denkt dat alles op rolletjes zal lopen, je kunt toch goed met kinderen overweg! Je kookt de eerste avond zoals je dat altijd doet. Blijken de stiefkinderen jouw prutjes niet te waarderen, maar willen gewoon aardappelen, groente en vlees. Een praktijkvoorbeeld van Ietje Heybroek waar ze 18 jaar geleden tegenopliep en een van de vele andere waar ze mee te maken kreeg.

Regels, normen en waarden

Ze kwam er achter dat stiefouderschap is als het fuseren van twee bedrijven. Elk bedrijf heeft zijn eigen ongeschreven regels, normen, waarden, taal en humor. Daarmee leren omgaan kost 4 tot 7 jaar en geeft vaak veel spanning. Karakters kunnen botsen, er kan heftige jaloezie zijn, alles is mogelijk. Regelmatig vraag je je als stiefouder dan ook af of je het wel goed doet en of je wel evenveel van je stiefkinderen moet houden als van je eigen kinderen.

Ietje: "Wat dat laatste betreft kan ik iedere stiefouder gerust stellen. Het is heel normaal als daar verschil in zit. Ook is het normaal dat je je wel eens eenzaam, onbegrepen en buitengesloten voelt". Het boek geeft vele antwoorden, maar niet alle. Naast haar boek, waarvoor Boukje

Overgaauw de verbindende teksten schreef, kunnen stiefouders ook terecht bij Ietje haar "Praktijk voor ouder/kind relaties", waar ze o.a. gespreksgroepen geeft voor ouders met een stiefgezin. Daarbij biedt zij als therapeut ouders zowel als kinderen handvatten aan, om te leren communiceren, omdat volgens haar communiceren één van de belangrijkste schakels is naar succes.

"Samen gesteld"

Dit boek is overigens ook geschreven voor hulpverleners, artsen, notarissen, advocaten en docenten. Voor deze laatste is het belangrijk te weten of en wie er in zijn klas in een 'stiefsituatie' zit. Om daardoor sneller de agressie van de jongen en het teruggetrokken van het meisje te verkla-



ren en dientengevolge doelmatige actie te kunnen ondernemen.

Ietje: "In de praktijk blijkt dat er nog veel te weinig aandacht is voor de problemen binnen stiefgezinnen. Ook voor praktische dingen als huisvesting. Het huidige woningbestand is daar niet op ingericht. Veel ruimere woningen zijn nodig voor deze grote gezinnen. Onlangs ben ik naar Den Haag geweest, om via een Tweede Kamerlid, te proberen o.a. deze problematiek op de rol te krijgen. De schattingen zijn dat ongeveer 1 miljoen kinderen in een 'stiefsituatie' zitten. Een beslist niet kinderachtig aantal". Stiefouderschap is natuurlijk van alle eeuwen. Ontstaan ze nu veelal door scheidin-

gen, in vroeger eeuwen was overlijden in het kraambad de grote boosdoener. De man, die achterbleef met vaak een grote kinderschaar, hertrouwde snel. In die tijd ontstonden de verhalen en sprookjes over boze stiefmoeders (Assepoester, Sneeuw- witje).

Kinderboek

Vraagd aan Ietje of er nog een volgend boek komt zegt ze: "Ik wil nog eens een kinderboek schrijven met daarin een leuke stiefmoeder, want ik wil eens af van dat boze stiefmoeder syndroom". Ietje deed de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening, Geestelijke Gezondheidszorg, Ouderbegeleiding en was jaren actief als hulpverlener crisisopvang en jeugdhulpverlener. Verder begeleidt zij stiefoudergroepen en is bestuurslid van Stichting Stiefwelzijn Nederland. "Samen gesteld" is te koop in alle boekhandels, ISBN 90.6665.5410 uitgeverij SWP, prijs E 19,50 door Ietje Heybroek-Hessels en Boukje Overgaauw (red.). Telefoon" Praktijk voor ouder/kind relaties" 035-5384161, email: ietje@worldmail.nl, website: www.oudersenkinderen.nl.

Conny Rector

TWEE MENSEN

We genieten van de najaarszon en zien, naast het vallende blad, toch zulke mooie kleuren. Daar stonden eens twee mensen voor een wilde wingerd, die tegen een muur groeide. "Wat een schitterende pracht", zei de één, "wat een vreugde voor je ogen". En hij keek met een glans van blijheid op zijn opgeheven gezicht. "Wat rood al", zei de ander, "de zomer is voorbij. En hij liep door met gebogen hoofd, somber in zichzelf gekeerd. Twee mensen, die het zelfde zien en die allebei gelijk hebben. Mooi is die wingerd in zijn najaarspracht, maar het is ook een vergane levenskracht, wat een zekere droefenis geeft. Twee mensen die allebei gelijk hebben. De één grijpt de vreugde van het ogenblik, drinkt de schoonheid. Koestert zich aan de warmte, die het leven voor hem uitstraalt. Geeft

EEN CARPORT VAN JE EIGEN BOOM

Rik Kielstra houdt van hout. En van ambachtelijk bouwen. Dat gecombineerd leidt tot prachtig mooie overkappingen, carports of pergola's die overal in het Gooi van zijn hand te zien zijn. Bij hem geen bouten en moeren, maar ouderwetse houtverbindingen. Geen prefab planken en palen, maar zelf op maat gezaagde planken. Alles handwerk. En soms, als het kan, van de bomen uit je eigen tuin. Van boom tot eindproduct, dat is de sterkte van het bedrijf van Rik Kielstra.

Op een groot terrein in Almere-Hout (what's in a name) staat het zelf gebouwde huis van Kielstra. Een fraai houten huis, gemaakt van cederhout "Dat is wel duurder dan Scandinavisch hout, maar zo mooi en duurzaam!". Het terrein is niet te missen, niet alleen vanwege het bijzondere huis, maar vooral vanwege de enorme hoeveelheid gekapte bomen die er ligt. "Dat ik hier zit is vooral praktisch. In deze straat, net iets buiten de villawijk, wonen allemaal mensen met een bedrijf aan huis. Het zijn flinke percelen, dus ik hoef hier minder bang te zijn voor klagende burens. Want zo'n zaagmachine kan wel wat herrie maken, hoor!"



Als we later naar buiten lopen, laat Kielstra nog een bijzonderheid van zijn huis zien: de verwarming. Er is geen gascv, maar een enorme ketel en een verbrandingsoven, die gestookt wordt op -natuurlijk- hout. "In het hele huis is geen radiator te vinden. Eens in de drie, vier dagen stook ik een paar uur de oven. Die verwarmt het water in de ketel. Langs leidingen in de lemen muren wordt dan zo mijn hele huis verwarmd."

Ambachtelijk bouwen

Kielstra groeide op in Laren en Blaricum.

C.H

RABOBANK BIJVANCK OMGETOVERD IN "UMIT STIJL"

Sinds begin augustus is in het voormalig filiaal van de Rabobank in winkelcentrum "De Balken" een winkel in woondecoratie gekomen "UMIT STIJL". Eigenaar is de heer Necati Umit die dit pand heeft gekocht, het naar eigen idee heeft ingericht en er nu zijn gezellige winkeltje runt, met hulp van zijn schoonzuster. Een verademing; eindelijk weer eens een winkel waar je binnen kunt lopen voor een leuk cadeautje of zomaar iets gezelligs voor jezelf. Een greep uit het assortiment: geurkaarsjes en -zakjes, romantische tafeltjes, bijzondere vazen, kunstbloemen, kussens, windlichten, teveel om op te noemen. Je wordt er gastvrij ontvangen en bent vrij om rond te kijken. Voor de kinderen staat er altijd een cadeautje op de toonbank. De heer Umit heeft gedurende 16 jaar op markten gestaan met soortgelijke spullen. De enige markt waar hij nu nog staat is 1x per maand in de



Amsterdamse Jordaan. Wereldwijd loopt hij beurzen af om spullen voor zijn winkel in te kopen. Hoewel de heer Umit een Turk is, zul je hier niets typisch Turks tegen komen. Hij heeft een Nederlandse smaak en wat belangrijk is: hij luistert naar zijn klanten. Wie iets zoekt moet hem dat even melden, dan let hij extra op tijdens zijn speurtochten. Met recht een aanrader. De buurt is er blij mee!

Tiny de Wit

hem kracht en vreugde, iets wat hij door kan geven aan iedereen. En zijn ogen weerklaarsen het.

De ander kent dat niet, ziet en voelt het niet. De kleine lachende vreugden gaan aan hem voorbij. De kleine lieve dingen in het leven proeft hij niet. Hij kent geen spontaniteit. Hij ziet naast elke vreugde, naast elke genieting een schaduwzijde. Het vreugde moment vervliegt hem te snel en de spontaniteit vindt bij hem een gesloten hart. Zijn ogen weerklaarsen duizend kleine moeilijkheden, het verdriet en het lot van zijn medemens.

Is de eerste mens dan oppervlakkig? En is

die tweede mens wijs en voorzichtig? Of is het zonnige levensdurf naast mis-schien onnodige zwaartillendheid? Twee mensen. Maar één ding is zeker: hoe men er ook over denkt: het mooie altijd eerst te kunnen zien, dat is wel een groot geluk in het leven. Laten wij zorgen onze geestdrift niet te verliezen. Laten we onze bewondering behouden voor alles wat schoon en edel is en onze belangstelling in alles, wat onze belangstelling heeft, verrijken en verheffen.

A.K.

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Aanleg en onderhoud
- * Tuinarchitectuur
- * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



L. Vos

WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93



www.ijssalondehoop.nl

Hoveniersbedrijf Roest - Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren

Tel./Fax
035 538 44 70

Colofon

heï&wei bestaat mede dankzij een voorlichtings-bijdrage, donaties en de adverteerders

Eindredactie:

Sybert Blijdenstein

Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum (035) 5383893-06-54995520, zowel aan heienwei@jm2.nl als aan redactieheienwei@xs4all.nl

Redactie: Ada Keizer, Christa Hogenkamp, Linda Knufman, Hennie Lamaker, Conny Reector, Frans Ruijter, Ina Schaafsma, Coryn de Vrieze-Brandenburg, Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon

Medewerkers: Anneke Bruggeman, Eric Bulten, Linda Eggenkamp, Els de Graaf, Aty Lindeman-Strengtholt, Mariëtte v.d. Spek, Rob Tammerijn, Piet Niks, Gerbe v.d. Woude

Advertentie-, sponsoropdrachten:

Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62

Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: Huub de Klerk

Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com

Penningmeester en donateursinformatie:

Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58

Banknr. 55.16.17.047

t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520

R.K. Parochie



St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend

Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur:

Eucharistieviering of Woord en Communieviering.

Op 5 en 19 dec.: kindernevendienst

Door de week:

Donderdag 19.15 uur: Avondgebed in de dagkapel

Bijzonderheden:

Woensdag 1 december 10.00 uur:

Seniorenmis daarna koffiedrinken

Donderdag 16 december 19.15 uur:

Viering van bezinning en inkeer ter voorbereiding op Kerstmis

Zondag 19 december 15.30 uur:

Kerstconcert van het Gemengd Koor St.Cecilia i.s.m. de Muziek Vereniging St.Jan uit Laren

(extra bericht volgt in de H&W Kersteditie van 9 december)

Vrijdag 24 december 20.00 uur:

Gezinsviering van Kerstavond m.m.v. Het Kinderkoor

Vrijdag 24 december 23.00 uur:

Nachtmis m.m.v. het Gemengd Koor

Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis:

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor

15.30 uur: Kindje wiegen. Samen met de kleine kinderen zingen we een liedje en vertellen een verhaal bij de kerststal

17.00 uur: géén viering

Zondag 26 december 11.00 uur:

Viering van Tweede Kerstdag

Voor verder informatie:

Zie informatiebord bij de hoofdingang van de kerk, of Pastor C. Lavaleije Kerklaan 19

1261 JA Blaricum. Tel. : 035 -53 83153.

E mail : stvitusblaricum@hetnet.nl

Protestantse Gemeente



Blaricum

Zondag 28 november 10.00 uur

Ds. H.P. Venema, Diepenveen

Zondag 5 december 10.00 uur

Ds. K. Touwen, Arnhem (doopdienst)

Zondag 12 december 10.00 uur

Prof.Dr.M.den Dulk, Alphen a/d Rijn

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar).

De jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar komt bijeen in de Blaercom.

www.protestantsegemeentebларicum.nl.

GASTSCHRIJVERS

OPGELET

U kunt uw kopij mailen naar

Sybert Blijdenstein:

redactieheienwei@xs4all.nl (tevens

naar de drukker heienwei@jm2.nl) of

zenden op diskette naar William

Singerweg 13, 1261 EH Blaricum, tel.

035-5383893 of 06-54995520

WIST U DAT.....

- Het hier verboden is toestellen, geluidsapparaten of voertuigen in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor omwonenden of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. Ook op zondag. APV art.4.1.5. & Zondagswet.
- Het hier verboden is binnen een afstand van 50 meter van een rieten dak één of meer vuurpijlen af te steken. APV art. 2.7.3.
- In de Bijvanck een jongerenwerkster (Annebeth van Vuren) is aangetrokken voor zestienplussers die zich op straat dood vervelen.
- In 't Gooi nu ook aangifte bij de politie gedaan kan worden via internet. Echter alleen voor lichtere zaken, zoals waarbij geen dader bekend is, geen getuigen zijn en zonder geweld. Via www.politie.nl (hokje 'korsen' aanklikken).
- Het oeroude open natuurgebied 'Groeve Oostermeent' langs de Blaricummerweg weer in oude glorie hersteld is, doordat het GNR onlangs het opgeschoten **berkenbos gekapt** heeft.

- De reuzen-windmolens langs de A1 bij Baarn en Eemnes van de baan zijn, i.v.m. succesvolle bezwaren.
- De gemeente in de **Blaricummermeent 1300 nieuwbouwwoningen** (i.p.v. 700) overweegt.
- Blaricum twee nieuwe kinderspeelplaatsen er bij krijgt: op 't Harde en aan de Piepersweg.
- B&W van Laren de **nieuwjaarsreceptie** heeft afgeschaft: kosten & sociaal onnodig.
- De eigenaar van een nieuwe villa op last van B&W een **illegaal gebouwde tunnel** moet slopen, en hij tegelijk een rechtszaak voert tegen de gemeente over de aanleg van een tennisbaan.
- Het **Gezondheidscentrum (in) 'De Blarickhof'** in de toekomst verhuist naar Meentweg 37.
- **Oude GSM/mobieltjes** ingeleverd kunnen worden bij de DA-drogist, voor het goede doel.
- **Lege printer cartridges** bij de Blaricumse Boekhandel ingeruild kunnen worden in 100% volle, tegen een voordelige prijs.

(Bron: pers- & krantenberichten en officiële publicaties)

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6
035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Marianne Blijdenstein-Piël
William Singerweg 13
1261 EH Blaricum
035-5383893

Partriaten, landschappen, voorsteden, braken en landschap.
Uit een serie apartissen in grasprent.

Guus van den Berg

TAXI-LIMO SERVICE

06-27064704

Privé
Capittenweg 47
1261 JL Blaricum
035-5314435

AIRPORT SERVICE

DRUKKERIJ GRAFISCH ATELIER BLARICUM

Wetering 41
Blaricum

T 035-5264531
F 035-5266062

Voor al uw drukwerk

MIXIT Dorpsstraat 8 a
Blaricum centrum
035-533 6 777
Hifi & Bioscoopgeluid

www.mixitmusic.nl

de Specht
Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

RUVAannemersbedrijf bv
nieuwbouw, verbouw, onderhoud, restauratie en beheer

Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
Tel. 035 - 523 32 75
Fax 035 - 523 32 76

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

GEBOORTEN

- 04-10-2004 Alysha Maria Vos
- 07-10-2004 Rick de Wit
- 09-10-2004 Julius John Adriaan Stuivenberg
- 10-10-2004 Koen Alexander de Kruijff
- 20-10-2004 Isabella Martha Maria Oudkerk Pool
- 21-10-2004 Floris Nick Wilhelmus Hanou
- 21-10-2004 Reinout Kees Johannes Hanou
- 21-10-2004 Lucas den Uijl

HUWELIJKEN

- 04-10-2004 August Adrianus van den Berg, en: Helena Sara de Hond
- 11-10-2004 Cornelis Carolus Gregorius Maria van den Brink, en: Abeling, Kerstin Elisabeth

(NB:uit hoofde van privacy worden de overlijdensvermeldingen niet meer ver-

OVERDENKING

"Het leven is duur, maar bedenk: een vriendelijk woord en een uitgestoken hand kosten niets!"

G.P.J.Knijff-Stomps

Restaurant "De Tafelberg"

Lunch van 12.00-15.00 uur
Diner vanaf 17.30 uur
Maandag gesloten

Zaterdag en zondag
Diner vanaf 17.30 uur
Tel.: 035-5383975
www.tafelberg.nl

af Alliance Française 't Gooi

Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.
Info tel.: 06 - 53 49 25 75

de "Briljant" versierder van 't Gooi

FRITZ HÖRL
EDELSMID - JUWELIER

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum
Tel. (035) 531 79 98

ARMARIUM

Meubelmaatwerk van ontwerp tot uitvoering

Interieur

Restauratie van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

Winkels
Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats
Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon
06 50692151
06 55867534
035 5266863

Sabine van Kleef
brillen & contactlenzen

Gianfranco Ferré - J.P.Gaullier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda

Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO.
Leverancier van het ziekenfonds. **Gratis oogdrukmeting**

Dorpsstraat 6, Blaricum. Tel. (035) 531 60 64

Siertuincentrum Calis
TUINAANLEG EN ONDERHOUD

- Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
- Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
- Perksplanten en bloembollen
- Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort

Schapendriift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, Kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30