



28e jaargang
nr. 286
juni 2005

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

DE MENS ALS TOORTS VAN LICHT

Tekst van de toespraak van de herdenkingssamenkomst op 4 mei 2005 in de Protestantse Kerk te Blaricum door ds. Wim G.J. van der Sluijs.

“Een cel is maar twee meter lang en nauw twee meter breed, wel kleiner nog is het stuk grond, dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal, mijn makkers bovendien, wij waren achttien in getal, geen zal de avond zien.”

Elf was ik en zat in de eerste klas van mijn Rotterdamse gymnasium toen we dit gedicht van Jan Campert uit het hoofd leerden. Het was 1950. Hoe vaak is dit gedicht in de meidagen van vele jaren langsgesproken, het is net zo dierbaar geworden als de Nederlandse vlag en het Nederlandse volkslied.

Dit jaar onthulde één van de medegevangenen van Jan Campert dat Campert is omgebracht door zijn groep omdat hij verraad gepleegd zou hebben. Je zit even verstuft na zo'n bericht en denkt: Zou dat waar zijn? Hoe sterk iemands overlevingsdrang ook is: je pleegt toch geen verraad? En zou een groep zomaar de kans krijgen een medegevangene te liquideren?

Ook dacht ik voorzichtig dat de Nederlandse journalistiek soms snel negatief nieuws brengt.

Jan Campert is voor mij niet van zijn voetstuk gevallen. Ons mensen komt het oordeel niet toe. Zie Jezus niet: “Wie zonder zonde is, dat hij de eerste steen werpe”.

“Vrijheid delen” is dit jaar het motto voor deze gedenkdag. Hoe doe je dat? Moeilijk onder woorden te brengen. Misschien door je af te vragen hóé je zelf deelt en wát je deelt.

Misschien is jezelf delen, jezelf meedelen aan een ander, wel vrijheid delen.

Het embleem voor 4 en 5 mei is de brandende toorts. U ziet in een tv-spotje hoe een dikke klodder blauwe verf tot handvat van de toorts wordt en hoe rode verf tot vuur wordt, de achtergrond wit, de kleuren van de Nederlandse vlag. Een brandende toorts. Mensen als toortsen. Nelson Mandela is zo'n toorts, Martin Luther King was er één. Anne Frank was er één en Elie Wiesel. Al die vrouwen en mannen die de kastenlozen in India na de tsunami te hulp gekomen zijn. Artsen en verpleegkundigen die werken waar de nood het hoogst is. Zij allen delen de vrijheid om licht te zijn voor de lijdende mensheid.

Met dat symbool worden u en ik uitgebeeld. Als we dat zeggen, zijn we in goed gezelschap want Jezus zegt: “Julie zijn het licht voor de wereld.” En dan heeft Hij de mensen in het land achter Gods rug op het oog. Met andere woorden: ieder mens heeft de potentie in zich licht voor de wereld te zijn. Dat symbool staat voor de mens-in-vrijheid. Door goed zichtbaar te branden delen we het licht van de vrijheid. Beginnen we bij onszelf op de plaats waar we gesteld zijn. Daar zijn we licht, leven we in vrijheid en delen we de vrijheid door licht te zijn voor anderen.

4 mei is als een oudjaarsavond, we denken terug aan mensen. In dit geval mensen die hun leven gaven voor de vrijheid van anderen, mensen als toortsen. We vragen ons af: en ik, ben ik een licht voor de wereld? Als we naar onszelf kijken, zeggen we wellicht dat we teveel met onze eigen kleine dingen zijn bezig geweest, in plaats van met er zijn voor de toekomst. Dan beginnen we morgen opnieuw. We zouden kunnen beloven aan hen die vielen: “Morgen nemen wij jullie toorts opnieuw over, we zullen licht zijn voor mensen op deze aarde, vooral voor die in het land achter Gods rug.” Mensen als toortsen delen de vrijheid.

Tekst geredigeerd door: ericvrootekst



Koninginnedag in Blaricum 2005

foto: SB

BLARICUM

Het oude dorp van Blaricum kent families die hier al vele generaties lang wonen, vaak van boeren afkomst, erfgoeiers. Voorts de families, die hier al tientallen jaren wonen, de ‘oudere buitenlui’ en die echte Blaricummers zijn geworden en zich ook zo voelen. Tot slot degenen die zich hier de laatste paar jaar vestigden, voor het gemak de ‘nieuwkomers’ te noemen. Dit is een voor dit onderwerp gekozen indeling in drie belangrijke dorpsgroepen. Elk met verschillende opvattingen en standpunten, die op verschillende terreinen en wijzen tot uitdrukking komen.

Met dit stuk willen wij een voorzet geven met de bedoeling een discussie op gang te brengen om de tegenstellingen die tussen die groepen (kunnen) bestaan te overbruggen of tenminste om meer begrip te bereiken voor elkaars standpunten. Naar een beter samenleven.

De onderlinge binding

De ‘autochtonen’ en degenen die hier al langer wonen hebben over het algemeen dezelfde opvattingen over het wonen in ons kleinschalige Blaricum en zijn het niet altijd eens met het doen en laten van bepaalde ‘nieuwkomers’, met name waar het gaat over woningbouw, groen, verkeersgedrag etc. We kunnen ervan uitgaan dat de autochtone Blaricummers hier niet wonen omdat Blaricum zo'n mooi dorp is, maar omdat ze nu eenmaal hier geboren en getogen zijn, en hier hun familie, vrienden en kennissen, kortom hun ‘roots’ hebben. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor de mensen die hier al langer wonen, de ‘oudere buitenlui’. Deze twee groepen kennen elkaar al lang en hebben onderling, elk in hun groep, een grote mate van vertrouwdeheid, terwijl de nieuwkomers veel minder of niet onderling verbonden en met elkaar vertrouwd zijn. Laat staan met de eerste twee groepen. De nieuwkomers hebben geen onderlinge banden of gemeenschappelijke herinneringen. Die grotere vertrouwdeheid onder de ‘autochtonen’ en de ‘oudere buitenlui’ zorgt voor een grotere saamhorigheid, niet alleen binnen de groepen maar ook onderling. Men ontmoet elkaar vaak in dezelfde kerk, (sport)verenigingen, De Blaercom, het Vitus, Bellevue, Moeke Spijckstra en d'Ouwe Tak, tijdens de activiteiten van de Oranjevereniging, zoals op Koninginnedag, de Blaricumse kermis, de intocht van Sint Nicolaas en voorts tijdens de Blaricumse Paardendagen, Plein Air schilderwedstrijd, de Running Lunch, het Oldtimer Festival, de Dag van het Werkpaard, de wijnproeverij etc.

De tegenstelling

Volgens socioloog Elias plegen autochtonen (en in de Blaricumse situatie ook zij, die hier al lang wonen) een ‘groepsdenken’ van zichzelf te ontwikkelen, dat zich uit door kritiek op buitenstaanders, in dit geval de ‘nieuwkomers’. In Blaricum richt die kritiek zich op (de manier van) rijden in grote terreinauto's, het slordig parkeren, het kopen en slopen van de

mooie oude huizen en het vervolgens daarvoor in de plaats bouwen van kolossale panden met hoge en massieve hekken die niet passen in de kleinschaligheid van Blaricum. Zie ook het artikel ‘Het kan nog erger’ van oud-burgemeester Tydeman in hei & wei van februari/maart jl. Er zijn ook ‘nieuwkomers’ die zich afzijdig houden van het dorpsgebeuren. Die zich bijvoorbeeld niet of nauwelijks inzetten voor activiteiten op scholen en sportverenigingen wanneer het gaat over begeleiding en vervoer van (ook hun) kinderen. Daaraan meedoen wordt door de dorpingen zeer op prijs gesteld. Een andere tip voor de ‘nieuwkomers’: Blaricummers zijn gewend elkaar op straat te groeten. We leven nu eenmaal in een kleine gemeenschap. Groet ook. Je zal zien dat het werkt!

Grotere bebouwingdichtheid?

Maar ook tussen de autochtonen en degenen die hier tientallen jaren geleden zijn komen wonen is er verschil van opvatting hoe om te gaan met het dorp. Recent bleek dit nog eens op een voorlichtingsavond over een voorgenomen nieuwbouwproject in het oude dorp. De daar aanwezige autochtone Blaricummers bleken een voorkeur te hebben voor de bouw van zoveel mogelijk woningen, omdat ze vinden dat hun kinderen en overige familieleden in het dorp moeten kunnen (blijven) wonen. De ‘oudere buitenlui’ daarentegen spraken zich uit voor de handhaving van de dorpskarakteristieke open (groene) ruimtes met een beperkte nieuwbouw. Dit, omdat zij nu eenmaal gekozen hebben voor het behoud van een karakteristiek Blaricum, een werkelijk schitterend dorp dat zo mooi, gaaf en groen, maar ook helaas zo exclusief (en duur) is geworden in de loop der jaren. Hier was dus een duidelijke tegenstelling. Maar die zijn er ook met de nieuwkomers. Zijn deze onderlinge tegenstellingen (nog) te overbruggen of te verkleinen?

De discussie

Het zou goed zijn voor de sociale samenhang van het dorp om daarover met elkaar in debat te gaan. De vragen die daarbij opkomen en een antwoord behoeven, zijn:

- Hoe bereiken we de nieuwkomers beter?
- Wat bindt ons als Blaricummers?
- Wat is de identiteit, het eigene van Blaricum?
- Op welke punten lopen de meningen uiteen en waar zijn we het met z'n allen wel over eens?
- Hoe dragen we ons ten opzichte van elkaar?

De grote verscheidenheid onder onze inwoners kan wijvingen geven, maar zonder wijvingen geen glans, aldus Paul Scheffer. Gaarne nodigen wij u uit om te reageren. Wie weet wat dat oplevert. Misschien wel een brede maatschappelijke discussie in en over Blaricum over dit gevoelige onderwerp. We zijn benieuwd! U kunt reageren per brief aan Redactie hei & wei, William Singerweg 13, 1261 EF Blaricum, of per e-mail aan de schrijver: adrievanzon@tiscali.nl of aan redactie-heienwei@xs4all.nl.



Adrie van Zon

PASTOOR WILLEMS 50 JAAR PRIESTER

Op 4 juni a.s. is het 50 jaar geleden dat Jan Willems tot priester werd gewijd. Het was de kroon op meer dan twaalf jaar (intern) studeren, eerst op het kleinseminarie in Heemstede en later op het grootseminarie in Warmond.

Omdat de opleiding tot priester direct na de lagere school begon, verliet Jan Willems al jong, in 1942, zijn ouderlijk huis in Amsterdam, waar zijn ouders onderling nog steeds Twents spraken. De taal van de streek waar ze vandaan kwamen en waar het katholieke geloof een belangrijke rol speelde. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat kleine Jan, die in 1929 in Amsterdam was geboren, op achtjarige leeftijd misdienaar werd. Waarvoor hij bij de nonnen aan een studie Latijn begon, omdat alle gebeden in die taal waren. Geweldig vond hij het! Toch werd hij zich rond zijn dertiende pas echt ervan bewust, dat hij meer wilde dan dit. Toen zijn besluit vaststond, steunden zijn ouders hem in alle opzichten, alhoewel het voor priester studeren in hun milieu niet gebruikelijk was.

Pastorale zorg

Na zijn priesterwijding in 1955 in de Kathedrale Basiliek van St. Bavo in Haarlem door mgr. J. P. Huibers, ging hij als kapelaan werken in de nieuwbouwparchie Petrus en Paulus in Haarlem-Noord. Hij beleefde daar een mooie tijd met mensen die elkaar goed lagen. In 1961 werd hij overgeplaatst naar Beverwijk, in 1967 naar Uithoorn en in 1969 werd hij rector van het ziekenhuis van Heemskerk. Daar solliciteerde op zeker moment Tiny Ligthart, voor de Blaricummers Tiny van de pastoor, als huishoudster. Ze kwam 14 dagen op proef om vervolgens nooit meer weg te gaan, of beter gezegd, om altijd mee te verhuizen naar waar pastoor Willems ging. In 1973 kwam de promotie naar pastoor/deken en begon hij zijn pastorale taak in Den Helder.



Foto: Jan Noorda

Blaricum

Na 17 jaar Den Helder vroeg de pastoor om overplaatsing. Jan Willems: “Toen Blaricum werd aangeboden twijfelde ik geen moment om deze standplaats te accepteren. Binnen de kerk stond en staat dit dorp als een fijne parochie aangeschreven.” En zo arriveerde hij in december 1989 in Blaricum als opvolger van de zeer geliefde pastoor De Gooyer. Hij moest zich zijn plekje veroveren, iets wat hem ten volle lukte. Toen hij in augustus 1996 met pensioen (emeritaat) ging voelde hij zich Blaricummer met de Blaricummers. Wie denkt dat hij daarna op zijn lauweren ging rusten heeft het mis. Een keer per maand vervangt hij in het weekend pastor Lavaleije, eens in de twee weken draagt hij de mis op in Torenhof en de andere zondagen in Theodotion in Laren en Carolushuis in Hilversum. Verder is hij directeur van de bedevaartsgroep naar Kevelaar, notulist Pastoresberaad in de regio en last but not least redacteur van hei & wei. Natuurlijk gaat dit gevierd worden. Op zondag 5 juni zal pastoor Willems zelf in zijn geliefde Vituskerk in de misviering voorgaan, aanvang 10.30 uur. Aansluitend volgt een receptie in het Vitusgebouw vanaf ca. 12.00 tot 14.00 uur, waar iedereen van harte welkom is om zijn of haar felicitaties aan de jubilaris over te brengen.

Conny Rector

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

<p>eigenaar: de heer R. Ton</p>	
<p>Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300</p>	
<p>Vertrigbaar in de boekhandel.</p>	
	<p>Meentweg 27a Tel. 035-5380848</p>
<p>Meentweg 1 Blaricum Tel: 035-53 15 93</p>	
	<p>Tel: (035) 531110 Email: heiken@heiken.nl</p>
<p>Schoolstraat 4 1261 EV Blaricum Tel. 035-5310820</p>	<p>Meentweg 2 Blaricum Tel. 035-5383337</p>
<p>Net iets lekkerder!</p> <p>IEDERE MAANDAGMIDDAG BIJ DE MUZIKTENT</p>	<p>Rustgevend en excellent beleggingsadvies</p> <p>E-mail: a-2-p@hetnet.nl Tel.: 06-14992102 www.a2p.nl</p>
<p>IEDERE DAG GEOPEND VANAF 10.30 UUR</p> <p>Schapendriift 79 1261 HP Blaricum Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93 www.cafestaurantrustwat.nl</p>	<p>Oud Bussumerweg 35 1272 PF Huizen Telefoon (035) 694 24 17</p>

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIJER
ANNEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

*Slender You®
Centre*

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum
035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

café

d'Ouwe Tak
Hét café waar je ook kunt eten!

7 dagen per week geopend.
Onze keuken is geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag.
Eemnesserweg 13B, Blaricum
Tel. 035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

1000

Geen fratsen. Dat scheelt.

H.V. VEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

*Mary
Faber*

SPECIALISTE HUIDVERZORGING

DORPSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en
geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

Landtechniek
stiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

**Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.**

- NIEUWBOUW
- VERBOUWINGEN
- RENOVATIE
- SIERPLEISTERS
- RESTAURATIE
- GEVEL-ISOLATIE
- STUCCO-ANTICO
- LIJSTWERKEN
- LEEEMSTUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245
spakman_blaricum@hotmail.com

**FH FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.**

- Handel in menggranulaat 0-40 met
KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625
Singel 3, 1261 XP Blaricum

**G. VOGEL
INTERIEURS**

Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishoudens
BENZINE
Mengsmeling
Motorolieën

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

FIRMA A. D. VOS

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM

**Gemeente
Blaricum**

Bezoekadres Gemeentehuis
Torenlaan 50
1261 GE Blaricum

Postadres Postbus 125
1260 AC Blaricum

Telefoon 035-5399500
Fax 035-5317605
Internet www.blaricum.nl

Bezoektijden Ma, di, do, vr.
van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.30 - 17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en Wethouders
op afspraak

Bezoekadres Gemeentewerf
Zuidersingel, Eemnes

Postadres Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon 035-5399520
Fax 035-5394055

Bezoektijden op werkdagen van
8.00 -12.00 uur en
van 13.00 -17.00 uur



Nieuwe openingstijden Burgerzaken en Vergunningverlening en Handhaving

De afdeling Burgerzaken is vanaf 19 april iedere dinsdagavond geopend van 18.00 tot 20.00 uur. Daarnaast gelden sinds 16 mei ook gewijzigde openingstijden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Veel inwoners vinden het lastig om onder werktijd naar het gemeentehuis te komen voor een nieuw paspoort, rijbewijs of andere zaken. Een paar jaar geleden heeft de gemeente de openingstijden van de afdeling Burgerzaken daarom vervroegd van 9.00 naar 8.30 uur. Met ingang van dinsdag 19 april is de openingstijd verder verruimd. Iedere dinsdagavond is de afdeling Burgerzaken open van 18.00 tot 20.00 uur. Vooral nog gaat het om een proef die loopt tot eind juli. Als voldoende mensen gebruik maken van de avondopenstelling, wordt deze definitief.

Met ingang van maandag 16 mei kunt u niet langer dagelijks bij de afdeling

Vergunningverlening en Handhaving
binnenlopen voor een gesprek met een behandelend ambtenaar of voor nadere informatie met betrekking tot bouwdo'ssiers en -archieef en bestemmingsplannen. Vanaf die datum moet voor dat soort zaken een afspraak worden gemaakt. Hiervoor zijn vaste afspraktijden, te weten maandag, woensdag en vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt voor een afspraak bellen naar de gemeente (035) 539 95 00.

Stukken ter inzage
Voor algemene informatie, zoals folders en de meest voorkomende regelgeving op het gebied van bouwen en wonen, kunt u wel zonder afspraak bij de gemeente terecht. Stukken die ter inzage liggen kunnen tijdens de gebruikelijke openingstijden zonder afspraak worden bekeken. Wanneer u echter toelichting wilt op die stukken, moet daar wél een afspraak voor worden gemaakt. Deze nieuwe regeling biedt u een aantal voordelen. Gesprekken worden beter voorbereid, waardoor zaken sneller afgehandeld kunnen worden. En u hoeft niet onnodig lang te wachten bij de balie, voordat iemand beschikbaar is om te helpen.

Verstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit,

ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan kosteloos toegestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken (tel. 035 - 53 99 500) van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van gemeentelijke basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

AGENDA GEMEENTE

Gemeentehuis Nederheem Juni 2005:

- **Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken**
13 juni 2005 om 20.00 uur
- **Cie II, Ruimtelijke Ordening & Beheer**
14 juni 2005 om 20.00 uur
- **Cie III, Person., Financ. & Organisatie**
15 juni 2005 om 20.00 uur
- **Raadsvergadering**
30 juni 2005 om 20.00 uur

Ophalen oud papier en karton:

Bezit u een blauwe container:
zie het schema van de G.A.D.

Heeft u nog geen blauwe container:
wordt huis-aan-huis opgehaald op de 4e woensdag v.d. maand, nl. 22 juni a.s. Vóór 9.00 uur 's ochtends aan de weg zetten. Wordt verzorgd door voetbalclub Allen Weerbaar en Zorgboerderij 't Werkpaert.

Bij het scholencomplex de Bijvanck staan nu bij de hoofdingang 4 blauwe papiercontainers.

Op schooluren te gebruiken.

Klein chemisch afval / G.A.D.:

bij winkelcentrum De Balken
elke 2e dinsdag van de maand van 9.00 tot 9.30 uur, en bij **Scheidingsstation Huizen**, Ambachtsweg. Geopend: dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur. 's Maandags gesloten.

VIJF BLARICUMMERS KONINKLIJK ONDERSCHIEDEN

De dag voor Koninginnedag, 29 april, is traditioneel de dag van de lintjes. Dit jaar ontvingen vijf Blaricummers een Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester, mevrouw W.H.C. Ton.

Mevrouw P.E. de Boer, kantinebeheerster BVV '31, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft zich sinds 1977 met haar activiteiten voor BVV '31 gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd voor de (lokale) samenleving bijzonder heeft ingespannen.

De heer Gerbe J. van der Woude, oud-ambtenaar, is benoemd tot Lid in de Orde

van Oranje Nassau, vanwege zowel zijn hoofdfunctie als zijn activiteiten voor de personeelsvereniging en de latere ondernemingsraad van de gemeente Blaricum en zijn activiteiten voor de Oranje Vereniging en BVV '31.

De heer G.C. Knoop, CDA fractievoorzitter in de gemeenteraad, is benoemd tot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn activiteiten als algemeen directeur van de Vereniging van Kamers van Koophandel en voor zijn waardevolle, stimulerende verdiensten voor de samenleving.

De heer H.P.G. den Tex is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft met name door zijn bestuurlijke functie voor de Stichting MS Research werkzaamheden verricht die voor de landelijke samenleving een bijzondere waarde hebben.

De heer F.S. von Balluseck, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ksbank, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich onderscheiden door zijn beroepsmatige en daaraan gerelateerde activiteiten op het terrein van het bankwezen en ook door zijn vrijwillige activiteiten op het terrein van de economie, welzijn, techniek en cultuur.



Foto: P.v.R.



ZOMERCONCERT 'RUST WAT' 24 JUNI 2005

Op vrijdag 24 juni a.s., aanvang 20.15 uur, wordt voor de 8e maal het inmiddels landelijk bekende zomerconcert gehouden bij de vijver van restaurant 'Rust Wat' in Blaricum. Op zal treden het Rotterdams Kamerorkest, onder leiding van Conrad van Alphen. Met als solist de celliste Quirine Viersen, één van de beste cellisten van Nederland. Zij speelt het celloconcert in D van J. Haydn en de solosuite no. 3 van J.S. Bach. Het orkest speelt daarnaast van L. Weiner het Divertimento op Hongaarse dansen en van W.A. Mozart de symfonie no. 29 in A grote terts. De kaarten (€ 21,50 p.p., incl. 1 consumptie: koffie/thee) zijn te koop bij de apotheken in Blaricum (dorp) en Laren, en op de avond zelf bij de ingang, als er nog kaarten zijn. De opbrengst is bestemd voor het St. Francis' Hospital in Katete, Zambia. Voor informatie en kaartverkoop: www.zomerconcert.nl. Cello aan het water, in deze sfeervolle, bosrijke omgeving: u mag dit niet missen!

EINDE

*Er komt geen einde aan de einder.
Steeds weer een nieuwe horizon.
En als je het gaat onderzoeken
kom je uit waar je eens begon*

(Peter van Elswijk)



De eerste fase van het onderzoek in opdracht van de gemeente naar objecten van cultuurhistorische waarde in de gemeente Blaricum is afgerond. De samenstellers, de heren Gé van der Pol en Gerbe van der Woude overhandigden op 24 april jl. het 450 (!) pagina's dikke rapport aan wethouder Liesbeth Boersen en beleidsmedewerkster monumenten Lieneke Bekkema.

Van de redactie

"Ik begrijp het niet meer," zei Harm Jan Klaas laatst op straat tegen ons. "De inflatie is al een tijd lang erg laag. Zeggen ze. Het CBS bevestigt dat. De rente blijft daarom ook laag. Dat is goed voor de economie, voor de koopkracht, voor ons allen dus. Maar toch houd ik steeds minder over. En de economie sukkel. Inflatie echt laag? Welnee: als het CBS eens de stijging van de ziektekostenpremies en de energieprijzen zou meetellen, en ook de recente belastingverhogingen. Dat zijn toch ook zaken die je betaalt, uit eigen portemonnee, of niet soms? Lage inflatie? Kom nou!"

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

ABN-AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

M. SIEGERS

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en
schilderijen

M. Siegers

Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum Bussum Blaricum
Oude-Engweg 15 Stationsplein 3 Dorpsstraat 3a
Tel. 035 6213743 Tel. 035 694 29 51 Tel. 035 538 22 88

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

**Smederij
B. v.d. Bergh**

Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
Landbouwwerktuigen

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

AD JACOBS, OSTEOPAAT D.O.

“Het gevoel in mijn vingers groeit nog steeds en daarnaast ontwikkelen zij ook nog een eigen geheugen,” zegt Ad Jacobs terwijl hij zijn handen omhoog steekt. Verklarend voegt hij eraan toe: “Mijn enige gereedschap, waar ik heel zuinig mee omga!” Veel Blaricummers kennen hem nog als fysiotherapeut. In die hoedanigheid heeft hij twintig jaar lang hun ruggen en ledematen behandeld. In 2001 heeft hij zich echter als osteopaat gevestigd aan het Binnendoor 7, een pand waar ook een acupuncturist en een fysiotherapeut hun praktijk uitoefenen.

Om dat te kunnen doen volgde hij een intensieve studie van zes jaren waaraan hij begon uit nieuwsgierigheid. Zichzelf een jaar gevend om die te bevredigen: “Ik wilde weten wat osteopathie inhoudt en of ik bevestigd zou worden in mijn veronderstelling dat er samenhang bestaat tussen verschillende factoren waardoor een knie, schouder of rug klachten geeft. “Dat ene jaar werden er zes waarin studie, gezinsleven en het voeren van een praktijk gecombineerd werden. Ad: “Het was zwaar, vroeg veel zelfdiscipline. Als ik alles tevoren geweten had, weet ik niet of ik eraan was begonnen.” Hij wist dat ‘alles’ echter niet, begon onbevraagd, studeerde in 2001 af en vertelt nu bevolgen over zijn vak.

Osteopathie: éénheid van het menselijk lichaam

Osteopathie is de oudste vorm van manuele geneeskunde en vond ruim honderd jaar geleden haar oorsprong in de Verenigde Staten. Zij ontstond uit onvrede over de resultaten van de reguliere geneeskunde, zoals die toen bedreven werd. Vanuit een holistische visie kijkt men naar de totale mens en hanteert men een indeling naar drie systemen: organen verantwoordelijk voor de instandhouding en voortplanting van de mens, het bewegingsapparaat en het alles regulerende centrale zenuwstelsel en hormonale stelsel. Verstoring in één van die drie kan zowel het eigen systeem als dat van de twee andere beïnvloeden. Osteo betekent bot. Pathos staat voor ziekte, maar ook voor gevoel. Het ‘voelen’ van botstukken kan de osteopaat informatie verschaffen over de kwaliteit van het lichaam. Bij specifieke klachten betreft hij eventueel elders liggende factoren bij zijn onder-

zoek en behandeling. Naast dat van het beendergestel wordt, uitsluitend manueel, eveneens een inventarisatie gemaakt van de hoedanigheid van de inwendige organen, evenals van de schedel met hersenen en hersenstam.

Kenmerk van leven is beweging

Ad Jacobs: “In de osteopathie proberen wij met onze gedetailleerde kennis van de anatomie alle bewegingsverliezen op te sporen, omdat beweging essentieel is. Eén van de kenmerken van leven is beweging. Grote stoornissen daarin zijn eenvoudig vast te stellen, kleine aanzienlijk lastiger. Bij botstukken ligt het volslagen anders dan bij de diverse organen of de schedel. Alles hoort beweeglijk te zijn, vermindering daarvan kan een negatief effect hebben. Essentieel is het vinden van de oorzaak, zodat niet alleen symptoombestrijding plaatsvindt. Dat vereist een brede kijk. De kern van een probleem kan heel ergens anders liggen dan men aanvankelijk veronderstelt. Zo staan de wervels via zenuwbanen in verbinding met de inwendige organen en vice versa. Wanneer een orgaan bewegingsverlies vertoont, ziet men ook verstijving bij de corresponderende wervels. Het lichaam is vernuftig samengesteld en kan één gebrek redelijk compenseren, twee of drie ook nog wel. Maar wanneer het totaal van alle gebreken te groot wordt lukt dat niet meer en ontstaan er klachten. De osteopaat stimuleert dan het zelfherstellende vermogen van het lichaam door het geven van prikkels en het creëren van de juiste voorwaarden.”



foto: SB

Loodgieterswerk

Ad Jacobs, lachend: “Soms voel ik me net een loodgieter: arteriën, venen, zenuwen, ik controleer ze allemaal en zorg dat ze ‘vrij’ liggen. Ik zoek naar osteopathische letsels die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van de klachten, probeer

die weg te nemen en observeer wat het lichaam zelf doet. Het gebeurt regelmatig dat structurele afwijkingen door het lichaam zelf worden gecompenseerd wanneer andere belemmeringen worden opgeheven. Regelmatig zie ik mensen die ervan overtuigd zijn dat zij met hun lichamen ongemak moeten leren leven. Dat is een zekerheid die ik nooit als vanzelfsprekend accepteer. Dan kan het gebeuren dat men na de behandeling stomverbaasd constateert dat hun jarenlang bestaande klachten verminderen. Die overigens heel divers kunnen zijn: moeïjkheden met het bewegingsapparaat, rugpijn, nekproblemen, reumatische aandoeningen, oververmoeidheid. Maar ook chronische klachten zoals ontstekingen van de blaas en bijholtes, darmproblemen, hoofdpijn. Kinderen vormen een speciale groep, ik zie ze van zuigeling tot adolescent. Functionele afwijkingen kunnen bij hen vaak snel verholpen worden omdat zij een enorm herstellend vermogen hebben. Structurele beschadigingen zijn niet te herstellen, maar negatieve invloeden daaromheen kunnen wel weggenomen worden zodat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert.”

Geregistreerde osteopaten: 260 in Nederland

In Amerika hebben osteopaten dezelfde juridische bevoegdheid als artsen. In Nederland bevinden zich ongeveer 260 afgestudeerden, die de beschermde titel D.O. mogen voeren nadat zij voldaan hebben aan de eisen die het Nederlands Register Osteopathie stelt. Zij mogen vrij geconsulteerd worden, in het algemeen vindt vergoeding plaats door ziekenfonds en verzekeraars. Bij belangrijke afwijkingen wordt de patiënt doorgestuurd naar de huisarts, met wie eveneens contact wordt opgenomen wanneer aanvullende informatie noodzakelijk wordt geacht. Zonder veel publiciteit is Ad Jacobs zijn praktijk als osteopaat gestart: “De kwaliteit van mijn werk is mijn reclame.” Terwijl hij ter afsluiting van het gesprek een rondleiding geeft door zijn behandelruimte, lanceert hij nog even een ‘osteopathische’ opvatting over de veel voorkomende nekklachten: “De nek is de spiegel van het lichaam.” Een opvatting die naadloos aansluit op zijn holistische visie over de ‘totale mens’.

Ina Schaafsma

Waar geen wil is ben ik weg

(M.Burgman)

Eric vertelt dat hij met Wiboud van Limburgh een geweldige samenwerking heeft: “Wiboud doet in grote lijnen het zakelijke deel en ik geef les, doe lezingen en ben verder met fotografie en van alles werkzaam. Wij begonnen 26 jaar geleden samen in dit vak en nu na al die jaren gaat het nog steeds super. Ondertussen ben ik ook in dit heerlijke dorp bezig om een echte Blaricummer te worden! Ik zit bij de heren van de B.O.K. (Blaricumse volleybalclub), de leukste club die je je maar kunt bedenken. Ze zoeken trouwens herenleden, dus...” Nou, wij zoeken in Blaricum ook altijd naar echte dorpeelingen, dus wat dat betreft zitten we goed met Eric, Wiboud en hun O.D.C.H. Waar menigeen gelukkig wordt gemaakt, want stralend lachen is niet alleen leuk, maar vooral goed voor de mens! Wil je nog meer weten? Kijk op www.odch.nl!

Ary L.S.



Eric en Wiboud

15 personen – worden regelmatig gegeven met tandtechnici van overal vandaan. Zelfs Japanners en Koreanen! In hun lunchtijd kun je ze vredig door ons oude dorpje zien wandelen.

Blaricum: een schot in de roos

“Toen ik dit prachtige plekje in Blaricum vond,” vertelt Eric van der Winden, “was ik zelf verbaasd over de mogelijkheden en de ruimte. Dit vak is eigenlijk ook een artistiek vak, ook al zou je dat in eerste instantie niet vermoeden. Het is absoluut een ambacht, je werkt met keramiek, we hebben vijf computergestuurde porseleinovens. Je schildert, je beeldhouwt, je creëert met drie-dimensionale kleurstellingen, kleurpoeders worden met een penseel aangebracht, met veel zorg en toewijding. Je bent in dit vak ook eigenlijk nooit uitgeleerd. We werken met zes medewerkers en doen veel aan research.

Eric van der Winden, 42.
Getrouwd met Marina, 3 kinderen.
Tandtechniek gestudeerd in Utrecht;
in 1985 afgestudeerd.
Sinds 10 jaar wonend in Blaricum.
Oprichter samen met
Wiboud van Limburgh van het O.D.C.H.
WEBSITE WWW.ODCH.NL

Ze zijn allemaal buitengewoon gespecialiseerd. Eigenlijk stuk voor stuk ‘experts’ die te zijner tijd hun vak weer verder uit zullen dragen.”

Interessant is het om te zien wat er gebeurt in de grote ‘zaal’. Supermodern, strak staan er vele techniektafels met instrumenten, met erop ontelbare mondjes. Afdrukken in gips van aardige bekjes, waar wat aan mankeert! Men kan gaan voor één, twee kronen, – of zelfs tot 28 stuks – hoewel dat laatste wel een zeldzaamheid is. Er worden van tevoren digitale opnames van mond en gezicht gemaakt en de te bepalen kleur moet zoveel mogelijk harmoniëren met de omliggende tanden en kiezen.



VERLIEFD OP BLARICUM

Ruim vijf jaar geleden vroeg de baas van Robert Mayfield hoe hij erover dacht om met zijn gezin vanuit Amerika naar Europa uitgezonden te worden. Voor een paar jaar, om het Europese hoofdkantoor van de firma op te bouwen. Robert en zijn vrouw Kathleen zeiden ja, niet wetende dat die beslissing hun leven voor altijd zou veranderen. Ze vertrokken naar Nederland en kwamen in Blaricum terecht, min of meer toevallig. Maar nu willen ze nooit meer weg: Robert heeft zijn baan opgezegd en is samen met Kathleen een eigen bedrijf begonnen – een praktijk voor laserontharing en huidverbetering – om hier te kunnen blijven wonen. “We zijn verliefd geworden op Blaricum.”

Robert praat in het ‘Denglish’ zoals hij dat noemt: Engels doorspekt met Nederlandse woorden. Ook Kathleen heeft verschillende cursussen gevolgd om het Nederlands onder de knie te krijgen, maar vindt het nog lastig. De meeste Nederlanders praten bovendien goed en graag Engels met hen, zodat het moeilijk is om te oefenen in het Nederlands. En gelukkig maar, voegen ze eraan toe, want dat stelt hen in staat om mensen goed te begrijpen en vriendschappen op te bouwen.

Ze zijn dankbaar dat ze de kans hebben gekregen om hier te komen en om een andere cultuur te leren kennen. Een unieke ervaring, die ze nog elke dag waarderen. Kathleen: “De eerste paar jaar hebben we hier gewoond met het idee dat het zo maar opeens over kon zijn, dat we teruggeroepen zouden worden. Dat maakt dat je heel anders naar dingen kijkt. Dingen die jullie gewoon vinden, daar genieten wij nog elke dag van. Als er hier weer eens een paard door de straat loopt, dan rennen we nog steeds met de hele familie naar het raam.” Het kunnen fietsen naar school, de wat meer ontspannen manier om met kinderen en veiligheid om te gaan: de Mayfields genieten ervan. “Ga jij wel altijd je asperges halen bij de boerderij?” vraagt Robert me bijna bestraffend, “Dat moet je doen hoor, dat is zó uniek!”

Zwaaien en kussen

Van het begin af aan hebben de Mayfields de zaken anders aangepakt dan andere expats. Zo hebben ze hun huis gekocht toen zich de kans voordeed, in plaats van te blijven huren. En stuurden ze hun kinderen naar de plaatselijke school, in plaats van naar de internationale school in Hilversum. Madison (8), Annie (7) en Nolan (5) gaan alle drie naar de OBB, alleen Grace van anderhalf is nog thuis. Kathleen is zeer te spreken over het Nederlandse schoolsysteem. “Dat je de kinderen naar school brengt en dan nog even mee naar binnen kan lopen, of in elk geval kan zwaaien en kussen voor het raam! Heerlijk vind ik dat. In Amerika gaan ze meestal met de schoolbus of ze worden met de auto afgezet. En je komt wel op school, maar alleen op vaste tijden en met vaste taken. Hier kan je ‘s ochtends nog even zeggen ‘Ze is niet helemaal lekker, wil je goed op haar letten?’ of iets dergelijks.” Gevolg van de keuze voor een Nederlandse school is wel dat de kinderen nu extra les in Engels krijgen en ook dat goed te blijven lezen en schrijven. “De kinderen zijn vloeiend in het Nederlands,” vertelt Kathleen. “Tegen ons praten ze Amerikaans, maar onderling gaan ze vaak over op Nederlands, zeker als ze aan het spelen zijn.”

Kalender op de wc

Cultuurverschillen waren en zijn er genoeg. Maar de dingen waar de Mayfields zich in het begin aan ergerden, zijn de dingen die ze nu juist het meeste waarderen. De kleine koelkasten, waardoor je vaker boodschappen moet doen. Nu waarderen ze het feit dat ze daardoor meer verse spullen eten en minder conserveringsmiddelen binnen krijgen. Winkels die dicht gaan om zes uur of om acht uur. En die op zondag al helemaal niet open gaan. Gewend als ze waren aan een 24-uursmaatschappij, begrepen ze daar niets van. Maar nu: heerlijk. “Zo word je gedwongen rust te nemen op zondag, even gas terug.” Nog meer verschillen? O ja, mensen in winkels en van bedrijven zoals de KPN die zeiden “Dat kan niet”. Dat was in het begin onvoorstelbaar voor Robert. “Impossible? Dat zeg je in Amerika niet tegen een klant.”

En verjaardagen. Nog zo’n cultuurverschil. In Amerika is het niet gebruikelijk om elk jaar je verjaardag te vieren. Zelfs niet voor kinderen. De eerste keer dat Madison werd uitgenodigd voor een verjaarspartijtje namen ze dan ook een echt groot cadeau mee, want een verjaardagspartijtje: dat was een bijzonder iets, iets dat maar zelden voorkomt in een kinderenleven. Totdat de volgende uitnodiging binnen kwam ... en nog een... en ze doorkregen dat een verjaardag elk jaar gevierd wordt met een feestje. Ook door volwassenen. En dat je ook altijd weet wanneer iedereen jarig is, omdat iedereen een verjaardagskalender op de wc heeft hangen. Die nu natuurlijk ook bij hen hangt als teken van culturele integratie.

Laserpraktijk

Robert en Kathleen wisten dat ooit het moment zou komen, dat het bedrijf van Robert hem weer terug zou roepen naar Amerika of naar een ander plek op de wereld zou sturen. Dat moment kwam afgelopen november en de plek was Singapore. Maar ze waren voorbereid. Al een tijd lang was Robert bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om een eigen zaak te beginnen, zodat ze hier zouden kunnen blijven. Tijdens familiebezoek in Amerika was Robert in contact gekomen met een oude schoolvriend, die zich gespecialiseerd had in laserontharing. Zijn ervaring van bijna tien jaar wilde hij graag met Robert delen, die gelijk de mogelijkheden zag om ook Nederland met laserontharing kennis te laten maken.

En in plaats van Singapore werd het dus Laren. In het Medisch Centrum St. Jan, in de voormalige praktijk van huisarts Van der Werf, begonnen Robert en Kathleen op 1 februari jl. hun praktijk voor laserontharing en huidverbetering ‘Pure Laser’. Een stap in het ongewisse, maar eentje waar ze alle vertrouwen in hebben. Robert: “Laser werkt heel precies en effectief en het is absoluut veilig. Ik heb twee apparaten in mijn praktijk, eentje komt uit Amerika, die is in Nederland nog niet te krijgen en de andere staat verder in Nederland alleen in ziekenhuizen.” Ontharen met behulp van laser is niet hetzelfde als met IPL (Intense Pulse Light), dat nu in Nederland veelal gebruikt wordt. In Amerika gebruikt iedereen laser, omdat je dan minder behandelingen nodig hebt voor heel goede en blijvende resultaten. Robert: “In Amerika is ontharen met behulp van laser veel gebruikelijker dan in Nederland. Ook voor mannen: bijna 40% van de klanten is daar man, met name om overvloedige haren op de rug te laten verwijderen. Ik hoop natuurlijk dat het in Nederland ook zo’n grote vlucht zal nemen.” (wordt vervolgd op blz. 4 linksboven)

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Aanleg en onderhoud
- * Tuinarchitectuur
- * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



J. Vos

WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93



www.ijssalondehoop.nl

Hoveniersbedrijf Roest - Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren

Tel./Fax
035 538 44 70

(vervolg van 'Verliefd op Blaricum')

Home, sweet home

Het gaat er niet om of Nederland beter is of de VS slechter. Een keuze vóór Nederland is niet per se een keuze tegen Amerika, stellen Robert en Kathleen. "Sommige dingen vinden we hier beter, in andere zaken zijn we nog erg Amerikaans. Maar van het begin af aan voelen we ons gezegend dat we de kans hebben gekregen om hier te wonen en onze kinderen een andere cultuur en taal te laten leren kennen. We vonden het een mooie ervaring: voor de kinderen en voor ons ook. Maar wat we totaal niet verwacht hadden, is dat we verliefd zouden worden op Nederland: op de mensen, op de cultuur. Het is gaan aanvoelen als ons thuis. We willen hier nooit meer weg."

Voor meer informatie over de behandelingen van Pure Laser kunt u contact opnemen met de praktijk 035-526 24 28 of kijken op www.purelaser.nl.

C.H.

Welslagen wordt bereikt wanneer vrije wil en omstandigheden hand in hand gaan.

(Inayat Khan)

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6
035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV



Marianne Blijdenstein-Piël
William Singerweg 13
1261 EH Blaricum
035-5383495



Portretten, landschappen, voorsteden, braken en huiskinderen.
Ook een hele apartelike in grasprent.

Bestrijding van plaagdieren en houtworm
Tel. (035) 5256051
www.plaagdieren.nl
SVO / EVM gedipl.



DRUKKERIJ GRAFISCH ATELIER BLARICUM
Wetering 41 Blaricum
T 035-5264531
F 035-5266062
Voor al uw drukwerk



MIXIT Dorpsstraat 8 a Blaricum centrum
035-533 6 777
Hifi & Bioscoopgeluid
www.mixitmusic.nl



de Specht
Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf Blaricum
Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53



Als u overweegt om

- uw droomhuis te (ver)bouwen
- uw interieur te veranderen
- uw bedrijf te (her)huisvesten
- deskundig advies in te winnen

Bent u van harte welkom bij
Architectuur & Advies
Torenlaan 50a, 1261 GE Blaricum
Tel 035-5335990 Fax 035-5335991
info@architectuur-advies.com
U vindt ons direct naast het gemeentehuis.

D. BEEK
AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL
Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409



R.K. Parochie

St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend
zaterdag 17.00 uur en zondag 9.45 uur
Eucharistieviering of Woord en Communieviering.
Zondag 5 juni
Kindernevendienst.
Door de week:
donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 1 juni 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Zondag 5 juni 10.30 uur
Viering van het 50-jarig priesterfeest van Pastoor J. Willems. Na afloop receptie in het Vitusgebouw.
Zaterdag 18 juni 17.00 uur
Viering m.m.v. St. Stephanuskerk uit Amsterdam.
Zondag 19 juni 9.45 uur
Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor.
Zondag 26 juni geen viering i.v.m. de St. Jansprocessie in Laren.
Voor verdere informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang van de kerk, of Pastor C. Lavaleije, Kerklaan 19 1261 JA Blaricum.
Tel. : 035-5383153.
E-mail : stvitusblicum@hetnet.nl



GEBOORTEN

05-04-2005 Kimberley Andrea Antonia Fokkema
08-04-2005 Sander Bernard Jan Bos
09-04-2005 Asraar Saed Al-bashah Kortokela

HUWELIJKEN

04-04-2005 Victor Dick Swillens, en Femke Veenstra

(N.B. om privacy-redenen worden overlijdensberichten niet meer door de gemeente verstrekt. Wilt u toch een overlijdensbericht geplaatst hebben, dan kunt u dit doorgeven aan de redactie van het & wet, onder vermelding van de toestemming van de erven).

Protestantse Gemeente

Blaricum

Zondag 22 mei, 10.00 uur
Ds. F. Bouwen, Voorburg
Zondag 29 mei, 10.00 uur
Mw. Ds. R. Abma, Vreeland
Zondag 5 juni, 10.00 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs, Blaricum
Zondag 12 juni, 10.00 uur
Ds. R. Steenstra, Leiden, Doopdienst
Zondag 19 juni, 10.00 uur
Ds. G.T. van Es, Utrecht
Zondag 26 juni 10.00 uur
Ds. W.G.J. van der Sluijs, Blaricum

Tijdens de diensten is er kinderopas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar komt bijeen in De Blaercom. www.protestantsegemeenteblicum.nl.

Colofon

heï&wei bestaat mede dankzij een voorlichtingsbijdrage, donaties en de adverteerders

Eindredactie:

Sybert Blijdenstein
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum (035) 5383893 of 06-54995520, zowel aan heienwei@jm2.nl als aan redactieheienwei@xs4all.nl
Redactie: Ada Keizer, Christa Hogenkamp, Linda Knuffman, Hennie Lamaker, Conny Rector, Frans Ruijter, Ina Schaafsma, Rob Tammerijn, Satyamo Uylert, Coryn de Vrieze-Brandenburg, Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman-Mulder, Eric Bulten, Linda Eggenkamp, Els de Graaf, Aty Lindeman-Strengtholt, Piet Niks, Mariëtte v.d. Spek, Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten: Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Huub de Klerk
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie: Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58
Banknr. 55.16.17.047
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520
Oplage: 4350

Comy Rector

KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, laat het ons weten. Bij voorkeur per e-mail aan zowel de redactie (redactieheienwei@xs4all.nl) als aan de drukker (heienwei@jm2.nl) of op diskette naar onderstaand adres. Niet groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.

Kopij voor het juli/augustus nr. inleveren vóór 27 mei 2005, William Singerweg 13 Verschijningsdatum juli/augustus nr. 23 juni 2005

BLARICUMSE BERICHTEN

KUNST & CULTUUR:
Galerie De Vlierhove, Blaricum: gesloten in de maanden juni, juli en augustus. Informatie: tel. 5383736, www.vlierhove.nl.
Gemeentehuis Nederheem / Kunststroute: Rineke Wartena, expositie van schilderen. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Info. tel. 5399575.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren. Exposities: zie vorige nummer. Info: tel. 5335987 en www.galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren. Exposities: zie vorige nummer. Info: tel. 5393939 en www.singerlaren.nl.
Marloes Eerden, beeldhouwster: groepsexpositie in Singermuseum van 23 juli tot 28 augustus a.s.
DIVERSEN:
Juf Annie Pairoux neemt afscheid van het onderwijs: na 44 jaar als lerares, waarvan 34 jaar (!) in Blaricum. Vrijdag 10 juni is er feest: overdag voor kinderen en vanaf 16.00 uur voor andere

betrokkenen, in de Openbare Basisschool aan de Kruislaan. Iedereen die Annie kent is welkom!
De Crêpe Express van Jean Jacques Francois: Heerlijke crêpes worden bereid bij u thuis bij feesten en partijen. Jean komt bij u aan huis met zijn mobiele nostalgische keukentje. Keurig verzorgd. Op z'n Frans culinair genieten! Info Jean: tel. 5313213, 06-23136054, e-mail: jeanjacques_francois@hotmail.com.
Annappart Het Gooi / Agnes Boertien: exclusieve teakhouten meubelen, vervaardigd in eigen fabriek in Indonesië. Op zondag 29 mei 10.00-17.00 uur open tuin thuis aan Onder den Dael 1. U bent van harte welkom. Info: tel. 06-50504790 en www.agnesboertien.nl.
Poolse kinderen (30) zoeken gastgezinnen van 2 tot 23 juli. Uit kindertehuizen en arme gezinnen. Twee kinderen per gezin. Info.: www.poolsekinderen-eemnes.nl, Bert en Henny Snel, tel. 5311382 en Olga Fakkeldij, tel. 5383754.

EVENEMENTEN:
Kermis 2005: 22, 23 en 24 augustus in het oude dorp.
Samengestelde menwedstrijden: 4 juni op 't Harde, info. mw. Fokker, tel. 6917634.
Schaapskooi Blaricummerheide: 4 juni 10.00-16.00 uur schapenscheerdersfeest. Demonstraties en presentaties natuurorganisaties. Speciale kinderactiviteiten.
Zomerconcert Rust Wat: 24 juni, zie ook elders in dit blad.
Plein Air / Dorpslunch: 26 juni, zie ook elders in dit blad.
Open tennistoernooi BLTC: van 25 juni t/m 3 juli, info. www.bltc-blicum.nl.
De Blaercom / De Malbak (S.L.W.): lopende activiteiten ongewijzigd. Zie vorige nummer.
Stichting 't Gilde: spreekuur donderdag 11.00-12.00 uur in 'De Warrekam' te Laren. Info: tel. 5242313 en www.gilde-gooinoord.nl.

Koot electro

→ technische installaties
→ technisch onderhoud
→ (RVS) constructie

Venenweg 3, 1261 HX Blaricum
Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

af Alliance Française 't Gooi

Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.
Info tel.: 06 - 53 49 25 75

de "Briljant" versierder van 't Gooi

FRITZ HÖRL
EDELSMID - JUWELIER
Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum
Tel. (035) 531 79 98



ARMARIUM

Meubelmaatwerk van ontwerp tot uitvoering
Interieur
Restauratie van antieke meubelen
Meubelstoffering
Antiek in - en verkoop

Winkels
Angerechtsweg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarden Vesting

Werkplaats
Angerechtsweg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon
06 50692151
06 55867534
035 5266863

Sabine van Kleef

brillen & contactlenzen
Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Mutsuda
Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO.
Leverancier van het ziekenfonds. Ook Agis-vergoeding! **Gratis oogafmeting!**
Dorpsstraat 6, Blaricum, Tel. (035) 531 60 64



Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, Kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen
LOODGIETER: Meentzooom 29
telefoon (035) 538 24 85



AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30



Siertuincentrum Calis

TUINAANLEG EN ONDERHOUD

- Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
- Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
- Perkpplanten en bloembollen
- Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort

Schapendrieffhoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

