



## FIT-Nieuwjaars-ZIT

Iedereen die het nieuwe jaar bruisend wil beginnen, kan op 3 januari meedoen aan de 2e FIT-NieuwjaarsZIT in het Gooimeer. Bij het strandje bij de Blaricumse Reddingsbrigade zullen Wim Hof en de Gooise IJsmannen Henk van den Bergh en Mathijs Storm dit spetterende evenement begeleiden.

Om 12.00 uur verzorgt Wim Hof op spectaculaire wijze de warming-up, waarna om 12.10 uur het startschot voor de ZIT in het koude Gooimeer zal klinken. De Wim Hof-methode om kou de baas te worden wint snel aan populariteit. Door de juiste ademhaling, mindset en koude training worden de meest opmerkelijke positieve resultaten geboekt op het gebied van energie, geluk en gezondheid. Muziek, warme hapjes en drankjes zorgen ervoor dat deze winterse ZIT een ijskoude maar hartverwarmende ervaring wordt. Mede door de (lokale) sponsors en vele Blaricumse vrijwilligers.

### Informatie en inschrijven

Inschrijven vanaf 11.00 uur ter plekke bij de Blaricumse Reddingsbrigade. Kosten: € 5,- p.p.

Informatie [www.gooiseijsmannen.nl](http://www.gooiseijsmannen.nl) of [www.healthcenterfit.nl](http://www.healthcenterfit.nl).

**KERSTCONCERT**  
Blaricums Gemengd Koor  
Zondag 20 december in de Johanneskerk  
Naarderstraat 5 te Laren

Tijd: 15.00 uur  
Entree: € 5,-

Dirigent Ilex Barten  
Pianiste Karina Kanlarova

Mis van Michael Haydn - Mozart (Laudate Dominum - Ave Verum Corpus)  
Christmas Carols - Rutter A Clore Benediction - Faure's Cantique de Jean Racine - Kerstgevoelens

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS

Blaricums Gemengd Koor [www.bgk-koor.nl](http://www.bgk-koor.nl)



Henk van den Bergh,  
Schilderij van Robert Weijdert



## Je hebt het kerstverhaal en je hebt kerstverhalen

door Marjolijn Schat

Het kerstverhaal is het relaas van de geboorte van Jezus Christus, zoals te vinden in het evangelie volgens Lucas. Kerstverhalen zijn anders. Dat zijn verhalen zoals A Christmas Carol van Charles Dickens of de prachtige kerstverhalen van Godfried Bomans.

Je hebt het kerstverhaal en je hebt kerstverhalen. Bij kerst hoort een goed verhaal. Zo'n goed kerstverhaal moet donker zijn maar uiteindelijk moet alles goed komen. Een goed kerstverhaal moet gaan over eenzaamheid, over troost en moet ontroeren. Een goed kerstverhaal mag niet te zoetig zijn en zeker niet te oppervlakkig. Een goed kerstverhaal moet zeggingskracht hebben.

### Gijsbreght van Aemstel

Maar een echt klassiek Nederlands kerstverhaal, kom daar maar eens aan in onze literatuur. Uiteraard is er Vondels Gijsbreght van Aemstel, een verhaal dat zich afspeelt op kerstavond. Bekend geworden als zelfstandig lied is uiteraard de rei 'O Kersnacht, schooner dan de daegen'. Overigens ging de geplande première van het stuk op 26 december 1637 niet door omdat protestantse kerkenraadsleden bezwaren hadden tegen enkele passages die zich in de katholieke middeleeuwen afspeelden. Wat aanpas-

singen gedaan en op 3 januari 1638 was de première. Het stuk is eerst als kerstspel en later op nieuwjaarsdag tot 1968 opgevoerd.

### Maria in Peizegem

Bij onze Vlaamse burens hebben we het lichte kerstverhaal van Gerard Walschap 'Wedergeboorte van Jezus-Christus op aarde'. Jezus wordt in dit verhaal voor de tweede keer geboren omdat de mensen in negentiende eeuw niets geleerd hebben. Deze keer wordt Jezus geboren uit een Vlaamse moeder, ene Maria in Peizegem, die aanvankelijk bedankte voor de eer. Als het kind uiteindelijk geboren moet worden, komen de Schriftkenners en overheden met zoveel bezwaren dat de engel Jozef aanraadt om met vrouw en kind naar Zeeuws-Vlaanderen te vluchten. Een prachtig verhaal.

### Nooit meer slapen

Vorig jaar heeft de VPRO tien Neder-

Vervolg op pagina 2

## DE EREGALERIJ VAN HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

Wester Campagne & Van Breemen

MAKELAARS VAN GOEDE HUIZE(N)®

Torellaan 12 Blaricum  
035-5315300

[www.makelaarsvangoedehuizen.nl](http://www.makelaarsvangoedehuizen.nl)



VOORMA EN WALCH  
MAKELAARS IN HET GOOI

[www.voorma-walch.nl](http://www.voorma-walch.nl)

Laren-Blaricum Huizen-Naarden

**Blaricum**  
Familie Ton



Huizen • Blaricum  
NETWERK NOTARISSEN  
Tel: (035) 524 89 89  
[www.moulijn.nl](http://www.moulijn.nl)

**de Jong Strankinga Ronk**  
[www.jsr.makelaars.nl](http://www.jsr.makelaars.nl)

TANDHEELKUNDE  
KLINIEK  
BLARICUM

Kerklaan 18 1261 JB Blaricum  
Tel.: 035 - 5319064

Uw gebit... onze zorg!



LOGGERE  
MAKELAARDIJ

Net even anders!

Nicoline Loggere  
Zevenderdrift 74  
1251 RD Laren

Tel: 06 - 54 73 58 24

[www.loggeremakelaardij.nl](http://www.loggeremakelaardij.nl)  
info@loggeremakelaardij.nl



**TERMO SERVICE**

• Verwarmingstechniek • Electrotechniek  
• Sanitair • Gas-service • Alarmsystemen

Tel. 035-5412028 [www.termo-service.nl](http://www.termo-service.nl)

UW WARENHUIS  
IN BUSSUM

barneveld  
zaken

[www.barneveldzaken.nl](http://www.barneveldzaken.nl)

DAYS PA  
MOOI  
BLARICUM

[www.dayspamooi.nl](http://www.dayspamooi.nl)

RUST WAT  
CAFE - RESTAURANT

IEDERE DAG GEOPEND  
VANAF 10.30 UUR

Schapendrift 79 1261 HP Blaricum  
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93  
[www.caferestaurantrustwat.nl](http://www.caferestaurantrustwat.nl)

Senior Banking  
regelt bankzaken voor senioren

Tel. 035 - 543 19 32  
of 06 - 40 24 78 78  
[www.seniorbanking.nl](http://www.seniorbanking.nl)

SPAANS  
ADVOCATEN

[WWW.SPAANSADVOCATEN.NL](http://WWW.SPAANSADVOCATEN.NL)

FASHION & GIFTS  
at Freddy's

DORPSTRAAT 11A  
1261 ES BLARICUM  
035-5330984  
DI T/M VR:  
10:00-17:30  
ZA: 10:00-17:00

WED. B. VOS B.V.



Restaurant  
Lounge

Lunch and  
Dinner

Amsterdam  
T. 020-4707521  
Blaricum  
T. 035-5336996  
[www.theredsun.nl](http://www.theredsun.nl)

WASSENAAR

Torellaan 8  
Tel. 538 33 54

Website  
nodig?

[graphicdynamics.nl](http://graphicdynamics.nl)

TT EVENTS  
[www.ttevents.nl](http://www.ttevents.nl)  
tel. 06-51611718  
tt27events@gmail.com

vivium  
Torenhof

[www.vivium.nl/torenhof](http://www.vivium.nl/torenhof)

Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIJER  
AANNEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

**NAILS BY ROSE**  
Roos Klück

06 25 116 821  
Torenlaan 12  
Blaricum  
WWW.NAILSBYROSE.NL

**t Parket Huys**  
SINCE 1978

Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u naar 't Parkethuys in Hilversum.

Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum  
T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

**Tandartspraktijk**

**DD<sup>©</sup>**  
Dental Design Center | Blaricum

passion for perfection  
www.dentaldesigncenter.nl

**Vanderveen & Zwart**

Schilders-, glaszet- en behangersbedrijf  
Ook alles op het gebied van zonweringen en horren

Huizerweg 26 1261 AX Blaricum • Tel. 035 - 531 13 60  
hgmvdveen@hetnet.nl • www.vanderveenzwart.nl

**Mary Faber**  
SPECIALISTE HUIDVERZORGING

DORPSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

**Fred van Sprang**  
EDELSMID

Schoolstraat 4  
1261 EV Blaricum  
Tel. 035-5310820

**Stukadoorsbedrijf**  
**W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.**

- NIEUWBOUW
- VERBOUWINGEN
- RENOVATIE
- SIERPLEISTERS
- RESTAURATIE
- GEVEL-ISOLATIE
- STUCCO-ANTICO
- LIJSTWERKEN
- LÉEMSTRUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,  
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245  
info@spakman-blaricum.nl

ERKENND  
NOA  
Nederlandsche  
Ondernemersvereniging voor  
aannemersbouw

## Verschillen overbruggen

door Joan de Zwart-Bloch

Als burgemeesters worden wij geacht boven de partijen te staan en ons niet te mengen in politieke discussies. De actualiteit van dit moment met betrekking tot de opvang van vluchtelingen doet echter een zwaar beroep op een van die andere rollen die we als burgemeester ook hebben; namelijk de verbindende rol in de samenleving en het duiden en in kaders plaatsen van wat er in die samenleving speelt.

Het is moeilijk om stil en bescheiden op de achtergrond te blijven als we zien wat er op dit moment gebeurt, in de bevolking en in het politieke debat. Het gaat inmiddels om grote contrasten, felle tegenstanders versus voorvechters, beïnvloeding van het democratische debat door verbaal en fysiek geweld, intimidatie en bedreigingen.

Dat beeld is moeilijk te verenigen met het feit dat Nederland een beschaafd, welvarend land is; we staan zelfs in de top vijf van meest welvarende landen ter wereld. Natuurlijk kennen wij ook problemen. En die moeten we zeker serieus nemen. Maar die problemen zijn nauwelijks te vergelijken met wat mensen beweegt huis en haard, familie en dierbare vrienden te verlaten om elders een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Ook de tocht naar dat nieuwe leven is vol risico's en onzekerheden. Via de media kunnen we dat dagelijks tot ons nemen.

Je zou verwachten dat dat mededogen oproept, de behoefte om iets te doen, te helpen. Gelukkig doen heel veel mensen dat. Veelal door als vrijwilliger in welke vorm dan ook een bijdrage te leveren om al het doorstane leed te verzachten, om mensen te helpen weer een nieuw en hopelijk beter leven op te bouwen.

Maar daartegenover staat een grote groep die de komst van deze medemensen als buitengewoon bedreigend ervaart. Bang voor verlies van vrijheid, van huisvesting, van werk? Uit onbegrip, onbegrip voor de motivatie van bevolkingsgroepen om naar ons land toe te komen? Gebrek aan inlevingsvermogen?

vervolg van voorpagina

landse schrijvers gevraagd een kerstverhaal te schrijven en door henzelf voor te lezen in het radioprogramma Nooit meer slapen. De verhalen zijn terug te lezen op de site van de VPRO. Een echte aanrader om te lezen. Dit jaar een andere actie van de VPRO. Acteurs zoals Hans Dagelet en Monic Hendrickx lezen in de week voorafgaand aan kerst een modern kerstverhaal voor in Nooit meer slapen om ons in de juiste kerststemming te brengen. Geen nieuwe verhalen maar bestaande Nederlandse, Vlaamse en Amerikaanse kerstverhalen.

**Er was eens...**

Een Nederlandse schrijver die verschillende 'echte' kerstverhalen geschreven heeft, is Godfried Bomans. Zoals 'Een

Hoe moet je dat als burgemeester duiden, hoe moet je deze mensen met elkaar verbinden? Er zijn allerlei redelijke rationele argumenten in te brengen om angst en onbegrip te keren. Maar op dit moment overheersen vooral emoties. We spreken dus letterlijk en figuurlijk een andere taal.

Het vergt veel inzet en vaardigheden van ons allemaal om verdere escalatie te voorkomen. Uiteindelijk zullen we onze verschillen wezenlijk moeten overbruggen. Dit tijdstip moet keren, we hebben daarbij geen keus wat mij betreft! Ik wens ons daarbij toe wat hard nodig is: Rust, reflectie, respect, veel wijsheid en een heel groot hart!



Joan de Zwart-Bloch

witte kerst', over een man die Kerstmis dit jaar nu eens grondig wil vieren. Als er na al zijn voorbereidingen dan 's avonds ineens een man met een baard op de stoep staat die wil schuilen voor de sneeuw, wordt hij 'door een grote drift bevangen'. 'Uitgeredend op Kerstmis,' zei hij, 'zijn er geen andere avonden.' De parallel met het kerstverhaal is duidelijk. Het verhaal begint overigens met Er was eens... en eigenlijk hoort een kerstverhaal daar toch mee te beginnen...

Deze tijd is een periode waar men eens te meer nadenkt over respect en tolerantie, vrede en tevredenheid, troost en vergeving, vriendschap en relaties. Dat kan mooie literatuur opleveren maar sowieso prachtige inzichten voor 2016.

**AKER UITVAARTEN**  
méér dan begraven en cremieren alleen

Caroline van Weede - van den Broek  
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht) www.akeruitvaarten.nl

## Column

door  
Sybert Blijdenstein



### Jaaroverzichten

Op televisie en in de krant zijn ze er weer. De jaaroverzichten. De grote gebeurtenissen van de voorpagina's. Maar het kleine nieuws?

Aftrap met de eekhoorns in de tuin. Vanaf half oktober kwamen ze niet meer bij ons eten. Dat eekhoorns in de winter maar twee uur per dag actief zijn en voor de rest slapen, dat kan het niet zijn. Twee uur lunchtijd is voldoende. Nee, is mijn eigen schuld. Slechte huurbaas. Slecht onderhoud. Het voederkastje van binnen: zwaar verrot en beschimmeld. Mooie menukaart, slecht eten. Berouwvol het kastje van de muur gehaald en een nieuwe opgehangen. Eekhoorns en wij weer helemaal blij.

Laatst las ik deze bijzondere reactie: 'Sinds enkele dagen weet ik dat ik, als ik mij niet aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad houd, nooit mijn huidige leeftijd zal bereiken.'

Dit overpeinzend kauw ik op een kauwgompje. Daar word je slimmer van. Is onderzocht. Dus goed voor ons chronisch overbelaste brein. Nauwelijks tien minuten kunnen we ons nog concentreren. Dankzij de kauwgom haal ik weer de vijf minuten.

President Obama en collega Xi Jinping wordt daarom ook kauwgompjes aangeraden. Die twee hebben namelijk met stalen smoel beloofd elkaar 'minder te hacken'. Onmogelijk, dat kan een kleuter met een aaiptje je al vertellen. Hoe waar is het oude gezegde, dat de Russische overheid 'begint met te liegen, totdat het tegendeel blijkt.' Volg het nieuws uit Moskou maar...

En wat vindt u ervan dat acht van de tien net geboren kinderen al binnen tien minuten op Facebook staan? Mannen, houd toch wat langer de hand van je uitgeperste vrouw vast! Overigens: buiten spelen voorkomt bril. Hup, allemaal weer naar buiten en speel mee. Wat me echt goed doet is dat overal, van Engeland tot China, het taalgebruik vooral positief is. Daarmee kan iedereen op aarde met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoetzien. Ook wij in Blaricum!

**de Specht**  
bomen en tuinen  
blaricum

Telefoon 035-6947353  
www.spechtaarden.nl

# Even voorstellen... Jurgen Krijnen

door Gerda Jellema

Het is dus 'Jurgen Krijnen', zegt Jurgen. In hei & wei nummer 473 staat Jurgen Krijnen in de rubriek Even voorstellen... Gerbe van der Woude als Jürgen Krijnen, dit moeten we natuurlijk even rechtzetten, bij dezen. En voor de echte Blaricummers: Jurgen is de kleinzoon van Bep van de patatzaak en zijn overgroot opa had een ijsfabriek in Blaricum.



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Jurgen en oud brandweerman Nico de Jong

Wie kent hem eigenlijk niet? Jurgen van de Blaricumsche IJzerhandel. Weliswaar heeft ie een kleine gedaantewisseling ondergaan door zijn baard te laten staan, maar verder is het nog gewoon Jurgen, die graag een praatje maakt. Zijn baard groeit omdat hij dit met een paar vrienden heeft afgesproken, tot eind van 2015. Jurgen heeft een opleiding als shovel machinist in de grond- weg- en waterbouw gevolgd. Hij heeft onder andere bij de gebroeders van der Heiden gewerkt. Bij de Blaricumsche IJzerhandel werkt



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Jurgen aan het slijpen

hij nu sinds begin 2012, hij had hier al eens stage gelopen en op de zaterdagen gewerkt dus toen hem gevraagd werd, terwijl hij even zonder werk zat, om er aan de slag te gaan, was de zaak snel

beklonken. Jurgen houdt niet van reizen voor zijn werk, dus wonen en werken in dezelfde plaats is ideaal voor hem. Zo af en toe helpt Jurgen in het Blaricumse tuinbedrijf van Michel van Klooster.

## En verder...

### Waarom wonen in Blaricum?

Jurgen: 'Door mijn ouders. Voor hen was het toen of Hilversum of Blaricum. Ik woon nog bij mijn ouders, het vinden van een woning in Blaricum is voor de jeugd niet echt makkelijk.' 'De Krijnen' wonen al tijden in Blaricum en daarvoor in Eemnes, de boerderij op de Wakkerendijk staat er nog. Jurgen: 'als je precies wil weten hoe het zit, daar weet Frans Ruijter alles van.'

### Wat doet Jurgen in zijn vrije tijd?

Jurgen is altijd sportief geweest. Tennis, tafeltennis, zwemmen en handbal. Door een blijvende knieblesure moest hij hier mee stoppen. Nu is hij een actief bowler. Niet alleen voor de sport maar ook om twee vrienden, de broers Kaarsgaren, met wie hij dit doet regelmatig te zien, 'Je komt elkaar zo automatisch tegen, je bent sportief en het is gezellig.' 'Weliswaar in het dorp waar je de naam eigenlijk niet van mag noemen,' voegt hij er nog met een grijns aan toe. Naar de brandweer gaat toch wel zijn hart uit. Onder meer ook om zo een bijdrage te leveren aan het dorp Blaricum. Bij de meeste evenementen

is de brandweer, dus Jurgen te vinden: bij het Midwintervuur, de Blaricumse feestweek en natuurlijk bij branden, onder gelopen kelders etc. 'Het is een goed, actief en gezellig korps, met ook veel jongeren en het gaat bij sommige van vader op zoon, zo blijft de groep jong.'

### Met wie zou Jurgen een borrel willen drinken?

'Als mijn vrienden zien dat ik deze vraag met iemand anders beantwoord dan geloven ze me niet, dus Rihanna, de zangeres, dat vind ik wel een mooie dame.'

### Twitteren, Facebook?

'Facebook, niet heel actief, maar ook meer om contacten van vroeger te onderhouden. Of voor mensen die je tijdens de vakantie ontmoet hebt. En leuke foto's bekijken. Voordat WhatsApp opkwam gebruikte ik het ook voor de communicatie, dat is nu minder.'

### Vakantie: zomer of winter?

'Ik heb nog nooit een wintervakantie meegemaakt, dus zomer. Mijn ouders houden niet van de kou en mijn moeder

vindt skiën levensgevaarlijk. Ik ben de zomervakantiemanman.' Hij vindt het niet zo ontzettend belangrijk, hij gaat net zo lief een paar dagen of weekendje weg. Zo heeft hij met zijn vriend Demian een rally gereden. Ze moesten 5 dagen, 500 km per dag rijden in een minimaal 18 jaar oude auto met een dagwaarde van 1000 euro. Via België, Frankrijk, Italië naar Zwitserland en weer naar huis. Jurgen vindt gezelligheid op zijn vakantie belangrijker dan de plek.

### Wat is een echte Jurgen-eigenschap?

'Het Blaricums kwartiertje. Bij belangrijke afspraken zorg ik wel op tijd te zijn, maar verder kom ik altijd een kwartier te laat. En van de broer van mijn vader heb ik geleerd positief in het leven te staan.' En Jurgen wil eigenlijk wel alles een keer proberen. Dus ook een wintersport zal er waarschijnlijk een keer van gaan komen.

### Aan wie geeft Jurgen het stokje door?

'Paul Kaarsgaren. Hij is erg begaan met het dorp en doet veel voor bijvoorbeeld de BOV, onder andere het ophangen van de feestverlichting.'

# Maar wie is zij?

door Robert Molijn

Ze staat er een paar dagen per week, urenlang, in weer en wind, daar voor de deur van mijn supermarkt met haar krantje. Dat moet, zeker nu de overkapping van het winkelcentrum is weggehaald en de winter is aangebroken, niet altijd even plezierig zijn.

Als ik boodschappen doe haast ik me langs haar heen, boodschappen doen is geen liefhebberij van mij, en we knikken naar elkaar, ik ken haar, zij kent mij, dat kan bijna niet anders. Toch weet ik niet wie zij is, en zij niet wie ik ben. Vaak zie ik haar op het einde van de mid-



dag naar de bushalte lopen. Waar gaat ze heen? Waar zou ze wonen? Woont ze überhaupt ergens? Wie is zij eigenlijk? Een licht schuldgevoel maakt zich van mij meester. Ik kan het me afvragen in de comfortzone van mijn eigen warme huis, met een poes spinnend op schoot. Want ik weet het eigenlijk best wel, wie of wat zij is. Maar ik weet het tegelijk eigenlijk ook weer niet...

Misschien moet ik het gewoon eens aan haar vragen en niet haastig die super in en uit rennen en gewoon even de tijd nemen voor iemand die anoniem lijkt maar het niet hoeft te zijn. Ik vermoed dat we er ons beiden prettiger bij voelen....



**Feep van der Heiden  
puinrecycling b.v.**  
Handel in:

- > Menggranulaat 0-31,5 & 0-10 mm. met KOMO-keur BRL 2506
- > Grond en zand
- > Recycling, bouw- en sloofafval
- > Bedrijfsafval, groenafval

Bezoekadres: Randweg 4, 1271 LZ Huizen  
Telefoon 035 - 525 74 53  
[www.feepvanderheidenpuinrecycling.nl](http://www.feepvanderheidenpuinrecycling.nl)

G. VOGEL

INTERIEURS

[www.vogelinterieurs.nl](http://www.vogelinterieurs.nl)

Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum  
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66  
*(Graag na telefonische afspraak)*



FIRMA W. B. VOS

Speciaal adres voor:  
Huisbrand  
Industrie  
Centr. verwarming  
Aanmaakmaterialen  
Blokken  
Stookolie voor  
centr. verwarming  
en huishaarden  
BENZINE  
Mengsmearing  
Motoroliën



[www.gooischebusinessclub.nl](http://www.gooischebusinessclub.nl)

Blaricumsche  
IJzerhandel

van den Bergh

Dorpsstraat 9 | Blaricum | T 035-5382303  
[www.ijzerhandelblaricum.nl](http://www.ijzerhandelblaricum.nl)

IJZERWAREN | GEREEDSCHAPPEN | HANG EN SLUITWERK  
TUINARTIKELEN | GAZONMAAIERS

GOOISCHE FASHION  
OUTLET

Dorpsstraat 5b, Blaricum  
400 m2 met nieuwe en gedragen merkklleding  
[www.gooischefashionoutlet.nl](http://www.gooischefashionoutlet.nl)

HEALTH CENTER



Meentweg 37f  
1261 XS Blaricum  
T 035-5312191

[www.healthcenterfit.nl](http://www.healthcenterfit.nl)

MEER DAN FITNESS ALLEEN

— The Travel Club —

Carina & Desiree

Reisbureau Blaricum

Torenlaan 12  
Tel: 035 5313080

# Kerstgedachten en overpeinzingen van 2015

door Frans Ruijter

Het jaar 2015 zal toch de geschiedenis ingaan als het jaar van economisch herstel na een 'crisis', maar meer nog als een jaar waarin hele volksstammen op de vlucht gingen voor onderdrukking en geweld. In Nederland kregen we daar ook mee te maken en jammer genoeg raakte ons land hopeloos verdeeld over dit onderwerp.

Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt, hoe triest dit ook allemaal is. Ruim 2000 jaar geleden waren Jozef en de zwangere Maria ook onderweg om zich te laten registreren, dit in opdracht van de koning. Maria moest bevallen en gelukkig vonden zij onderdak in een 'stal'. Toen wisten zij nog niet dat deze stal wereldberoemd zou worden als de stal van Bethlehem. Hier kwam Jezus ter wereld.

## Reservaat

Het moet toch verschrikkelijk zijn om je vertrouwde huis en haard te moeten verlaten, uit angst dat je niet mag zijn wie je bent en niet mag geloven wat je wilt. Dat kunnen wij ons in Blaricum toch echt niet voorstellen. Wij komen thuis in een warm huis waar we, de meesten van ons althans, in vrede en met liefde met elkaar wonen. Dit zou je gerust een 'reservaat' mogen noemen, maar beseffen we dat wel genoeg? Wanneer ik door Blaricum fiets, en dat gebeurt nogal eens, heb ik soms wel mijn bedenkingen. Bij menig een spat de stress en onvrede werkelijk van hun gezicht, wanneer ze bijvoorbeeld net niet op de plaats kunnen parkeren waar ze, altijd maar 'even', moeten zijn. Bedenk je dan eens dat er mensen zijn op maar een paar honderd kilometer bij ons vandaan, die uren lopen en hopen om ergens onderdak te kunnen vinden en totaal nog niet weten hoe hun toekomst eruit zal zien.

## Veilig en vertrouwd

Zelf ben ik in dit mooie dorp vijf maal verhuisd en steeds waar ik gewoond heb, zijn er goede herinneringen aan de burens en de buurt. Fijn om te ervaren dat er mensen om je heen wonen waarvan je weet dat je ervan op aan kunt als er wat zou zijn. Gewoon, zonder dat van de daken te roepen. Dat geeft een heerlijk, veilig en vertrouwd gevoel. Het kost helemaal niets en je krijgt er veel voor terug is mijn persoonlijke erva-



Mijn uitzicht

ring. Van mijn oudere broers en zusters, die uit Blaricum zijn vertrokken, hoor ik vaak: 'Blaricum is zo veranderd, ik herken het niet meer'. Dan bedoelen zij natuurlijk niet het stratenpatroon of huizen die er staan. Nee, zij bedoelen iets anders, namelijk ons dorp is qua bewoners en de daarbij behorende mentaliteit inderdaad veranderd. Maar ik troost mij met de gedachte, dat is overal het geval. Wij, die hier gelukkig konden blijven wonen, zijn met die, al is het soms met gefronste wenkbrauwen, ontwikkelingen meegegroeid.

## Uitzicht

Eigenlijk hoop ik dat we ook in het komende jaar en natuurlijk de jaren daarna, meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen. We moeten ook beseffen dat vele zogenaamde 'nieuwe Blaricums' veel, in wat mindere staat verkerende, huizen en boerderijen hebben opgeknapt en Blaricum hebben gemaakt tot wat het nu is. Alleen op deze wijze kunnen we met elkaar leven en genieten van het nog altijd zeer mooie Blaricum, waar ik samen met velen nog steeds verliefd op ben. Hopelijk kan en mag ik, samen met mijn vrouw Lida, nog jaren wonen en genieten op deze mooie plek met een uitzicht zoals op de foto te zien is. Ik wens u en de uwen fijne kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een heel gezond 2016 toe.

# Een kerstgans op kerstavond

door Aty Lindeman-Strengtholt

Het lijkt wel of dit jaar – en wat voor 'n jaar!- extra vlug voorbij is geraasd. Het is alweer bijna Kerstmis, Oud en Nieuw... En dan zitten we vol herinneringen. Vroeger, Ja, vroeger... Het is intussen jaren geleden dat we een witte kerst gehad hebben. Iedereen vast er altijd op, maar hoe vaak regent het niet, of is het al die dagen zwaar mistig?

Maar toch, er was eens... Die kerstavond was de lucht loodgrijs. Hij hing ook vreemd laag en het was heel koud. 'Het lijkt wel of er sneeuw komt', sprak een 'kenner' en de goede man zat er niet ver naast. Veel mensen wandelden vredig naar de kerk, dikke das om, muts op. Koud. Het begon licht te sneeuwen, kleine lieve vlokjes, waar iedereen opgewonden van werd. 'n Witte Kerstmis? Zou het waar zijn? De kinderen wilden onmiddellijk hun sleetje tevoorschijn halen.

## Ganzen

En toen was er dat vreemde geluid, in de lucht, een soort gesnater. De kenner sprak 'dat zijn ganzen die naar het zuiden vliegen omdat het zo koud wordt'. Ja echt, ze snaterden en ruisten in de verte verder. En het land werd witter en mooier en het was bijna zonde om te gaan slapen. Het was vredig stil, de daken hadden al een wit vleugje en het was een Stille Nacht, Heilige nacht...

## Een gewonde gans

En toch was er iets anders, een vreemd geluid, wat krakend hout, ritselen... Wat kon dat zijn? Na wat zoeken, heel

voorzichtig, was daar een gewonde gans neergestreken. Hij sleepte met een vleugel. Was hij gewond? Even goed kijken en hem niet laten schrikken. Ganzen blazen altijd heel venijnig, behalve wanneer ze je kennen. Deze gans was wel degelijk gewond. Er zat een pijl in zijn vleugel. Welke jongen had met pijl en boog staan oefenen? Van vliegen was geen sprake, met één vleugel. Heel voorzichtig, hij bewoog ook helemaal niet, werd de pijl uit zijn vleugel getrokken. Zacht gakkend waggelde de gans weg. Onder een lage struik bleef hij doodstil zitten. Het sneeuwde nu behoorlijk en wij mensen gaan dan om middernacht naar bed, na een glaasje kerstwijn te hebben gedronken.

## Gered van de braadpan

De volgende dag scheen de zon. Alles zag er sprookjesachtig uit. De gans was weg. Hij had het gered. De pijl lag als aandelen op de grond in de sneeuw. Hoe het verder met hem is gegaan? We weten het niet, maar in ieder geval is deze stoere gans gered van de braadpan en dat is al heel wat voor een gans op kerstavond.



De Nachtwacht, ganzen bij Rust Wat

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

**Kelderman**  
orthodontie

Lindenlaan 86 - Huizen  
035-52 65 610 - ortho-huizen.nl

**DE NIEUWE GOOISCHE**  
MAKELAARS TAXATEURS

Vliegweg 13 | 1261GK Blaricum  
Tel. 035-5380980

[WWW.NIEUWEGOOISCHE.NL](http://WWW.NIEUWEGOOISCHE.NL)

**Smederij**  
B. v.d. Bergh

Tuin- en parkmachines  
Tractoren  
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10  
1261 ER Blaricum  
Tel. (035) 531 66 33  
[www.smederijbergh.nl](http://www.smederijbergh.nl)

**AANNEMINGS BEDRIJF**  
**HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken  
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453  
[www.hermanvanderheiden.nl](http://www.hermanvanderheiden.nl)

**De zorg die u thuis verdient**

Royal Care & We Care  
Meentweg 37-R  
1261 XS Blaricum  
tel: 035-5334585  
fax: 035-5311653

**Royal Care**  
thuiszorg

# Tot het laatste toe strijdend

door Jan Greven

**Ik heb oud-burgemeester Anneke Le Coultre slechts oppervlakkig gekend. We wisten van elkaar wie we waren, we groetten elkaar en als dat zo uit kwam wisselden we een paar zinnen. De laatste keer over de ruzie in de Dorpskerk waar zij hoofdschuddend over sprak.**

Wat ik over haar hoorde, was in het algemeen positief. Een stevige burgemeester, voor sommigen af en toe te stevig – vandaar dat wat beperkende ‘in het algemeen’. Het was vooral aan haar te danken geweest, zo hoorde ik, dat Blaricum als aparte gemeente nog bestond. Toen indertijd de Bijvanck aan grote buur Huizen dreigde te worden toegewezen, had ze zich als een leeuwin in de strijd geworpen. En met succes. De Huizense overval werd vrijdeld. Een burgemeester om trots op te zijn.

## Eigen regie

Zaterdag 21 november jl. zag ik haar overlijdensannonce in het NRC. In eerste instantie dacht ik niet aan haar. Ik kende haar als burgemeester Le Coultre. Niet als drs. Anna Jacoba Foest. Maar de vermelding ‘Ereburger van Blaricum’ maakte me duidelijk dat zij het wel degelijk was. De tekst van de annonce trof me. Er sprak kracht uit. Zelfbestemming. Eigen regie. Ze was gestorven ‘na afscheid te hebben genomen van velen die haar dierbaar waren’. Niet alleen van haar naaste familie dus, ook van de kring van vrienden. Ze was ‘omringd door haar kinderen, thuis overleden’. Een mooi, zelf

geregisseerd levenseinde zou je denken. Zoals past bij een sterke vrouw.

## Strijden

Toch was er iets waar ik bleef haken en dat kwam door de eerste twaalf woorden van de annonce. Volgens die woorden had ze ‘tot het laatste toe gestreden voor het recht op een vrijwillig levenseinde’. ‘Strijd’ en nog wel ‘tot het laatste toe’, dat klinkt niet naar harmonie.

Ik weet niets van de omstandigheden van haar sterven. Maar uit die twaalf woorden bleek dat ze er voor had moeten strijden om op haar eigen tijd te sterven. Alsof sterven op zich al niet moeilijk genoeg is. Je had haar die strijd ‘tot het laatste’ willen besparen. Haar willen laten gaan in vrede. Omringd door haar dierbaren. En niet met de emoties van haar laatste strijd nog zo tastbaar aanwezig dat die doordrongen tot in de tekst van haar overlijdensannonce

Gelukkig vervolgde de tekst met harmonie. Door de tegenstelling met de eerste woorden troostten die woorden zelfs mij als volledige buitenstaander. ‘Omringd door haar kinderen, thuis.’ Na een persoonlijke afscheid van de ‘velen die haar dierbaar waren’. Allemaal verwijzing



De Woensberg

naar eigen regie, die je een sterke vrouw zo gunt. Gelukkig maar.

Ze ligt op De Woensberg begraven. Ik kom daar geregeld. Ik zal haar opnemen in mijn wandeling langs de graven van daar begraven geliefden en bekenden.

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Telefoon : 035-8879275  
Mob. : 06-22421139  
[WWW.WIVI.NL](http://WWW.WIVI.NL)

[www.ijssalondehoop.nl](http://www.ijssalondehoop.nl)

Fred Roest en Bert Borsen  
Schietspoel 27, 1251 XT Laren  
Tel./Fax 035 538 44 70

*Stef staat altijd paraat en maakt je hoefijzers op maat...!!!*

Lid Nederlandse Vereniging van Hoefmeden

Windvang 12 1261 TS Blaricum Telefoon: 035 531 96 50 Mob: 06 53 27 16 37  
[s.d.bergh@hetnet.nl](mailto:s.d.bergh@hetnet.nl)

# Gewonigheid, gewoon doen

door Adrie van Zon

**Dat is het waar de Belgische psycholoog en psychiater Dirk de Wachter voor pleit in zijn boek LIEFDE, een onmogelijk geluk?. Maar gewoon doen is er niet meer bij. Dirk de Wachter constateert dat er tegenwoordig, geïnspireerd door de glossybladen, films en tv, een obsessie heerst voor geluk. Alles moet super zijn in de overtreffende trap. Velen zijn op zoek naar iets nieuws, een kick om nieuwe grenzen te ontdekken.**

In de media, in reclame zie je allerlei tips om gelukkig te zijn of gelukkiger te worden. Op Facebook moet je dingen leuk vinden. Verre, opwindende vakanties zijn het einde. Alles moet fantastisch zijn. We willen het ultieme geluk, en we willen het nu.

## Hoge verwachtingen

Sportkoepel NOC NSF bracht recent confronterende cijfers naar buiten over onze jeugd, waaruit blijkt dat jongeren tussen de twaalf en twintig jaar massaal ophouden met sporten. Bijna de helft van de jonge voetballertjes verdwijnt van het sportveld. Bij hockey, tennis en zwemmen zijn de cijfers nog dramatischer: rond de zeventig procent stopt ermee. Oorzaken zijn, behalve huiswerk en schoolprojecten, het twee tot driemaal trainen per week, de prestatiedruk van sportclubs en trainers en schreeuwende ouders langs de lijn die vinden dat hun kinderen top-

sporters moeten worden. Als kind lekker voor je plezier sporten is er niet meer bij. Ze vinden het niet leuk meer en haken af.

## Sociale Media

Ook de sociale media dragen niet bepaald bij tot het geluk van onze jongeren. Ze slapen slechter, kunnen zich niet goed concentreren en presteren slechter op school. Ruim de helft van de middelbare scholieren zegt dat sociale media een negatieve invloed hebben op één of meer onderdelen van hun leven. Ze noemen zichzelf verslaafd: bijna een kwart van de meisjes kan niet zonder WhatsApp, Facebook of Instagram. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau voor de Statistiek. Veel jongeren zoeken afleiding en sensatie op Facebook en YouTube. Kennelijk vinden ze het leven saai en hebben te hoge verwachtingen. Maar ook hier biedt de zucht naar nieuwe dingen teleurstelling.



## Een beetje ongelukkig zijn

Jammer genoeg bestaat het ultieme geluk waar we naar op zoek zijn niet, aldus De Wachter in zijn boek. Hij zegt dat het streven naar een constante individuele gelukstoestand dwingend is. Het moet. Daarom word je ongelukkig als het niet lukt en dat wordt dan weer niet verdragen. Als dat te lang duurt moet je naar de psychiater (verdrietdokter) die je dan voor ziek verklaart. De Wachter pleit met grote nadruk om het dwingend geluksverlangen te verwerpen en te leren om een beetje ongelukkig te zijn. Het verlangen naar geluk temperen en het ongeluk en verdriet (leren) aanvaarden. Gewoon doen!

**Maatkeukens**

Vrijblijvend advies en offerte • [www.customwood.nl](http://www.customwood.nl) • [info@customwood.nl](mailto:info@customwood.nl) • Singel 15c 1261 XP Blaricum  
Tafels, kasten, bureaus, horeca-inrichting, lamelparket, kamer en suite. Tel.: 06 250 240 32

**Schipper**  
uw complete woninginrichter  
sinds 1967

tapijten, gordijnen, lamelparket, laminaat, marmoleum, zonwering, meubelstoffering, meubels op maat

Kerkstraat 14  
1271 RL Huizen  
Tel. 035 - 525 22 25

Fax 035 - 525 66 17  
e-mail: [info@gordijnspecialist.nl](mailto:info@gordijnspecialist.nl)  
[www.gordijnspecialist.nl](http://www.gordijnspecialist.nl)

Stichting Karakteristiek Blaricum

**Tegen een volgebouwd en versteend Blaricum  
Vóór het behoud van een authentiek Goois dorp**

**Blaricum let op uw zaak!**

Meldt u aan als sympathisant en steun ons werk.  
[skb@tiscali.nl](mailto:skb@tiscali.nl) Bankrekening: 33.49.89.264

# We gaan gewoon lekker samen door

door Gerda Jellema

'En nu naar bed' uit 1971 van Annie M.G. Schmidt en Harrie Bannink was één van de eerste musicals die ik zag. Met daarin het ontroerende lied 'Vluchten kan niet meer' gezongen door Jenny Arean en Frans Halsema. Dit lied spookt de laatste tijd veel door mijn hoofd.

'Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naar toe. Hoe ver moet je gaan. De verre landen zijn oorlogslanden. Veiligheidsraad vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan. Vluchten kan niet meer.' Het enige wat nog resteerde was warmte en troost bij elkaar te vinden: 'Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar. Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje. Met of zonder boterbriefje. M'n liefje, m'n liefje, wat wil je nog meer.' Ergens bekruipt je het gevoel, dat er niets meer te redden valt, godzijdank heb je elkaar nog. Een jaar later komt Ramses Shaffy met een wat optimistische kijk: 'We zullen doorgaan, met de wankelende zekerheid. Om door te gaan, in een mateloze tijd. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan tot we samen zijn.'

Claudia de Breij borduurt in 2009 (ook al weer even geleden, maar zeer actueel) verder met de mooie tekst op een gevoelige melodie: 'Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?' Het lied spreekt aan, omdat het verwoordt wat velen bezighoudt. Door toestanden in de wereld worden we soms angstig. Ook anderen die wij niet kennen hebben deze angsten en hopen op beter en bezingen dit. De Iraanse zangeres, Shakila, zingt in het lied 'Pledge for peace' (2014): 'Let's live together knowing one thing and one thing alone love is the only truth. Let's live together. And stop all this



Het is het fatalistische tegenover het strijdlustige. De meeste mensen gaan gewoon door met het leven wat ze leiden. Net zoals ik. Een beetje in je omgeving aanklooiën, een beetje kickboksen op Satie, dansen op Bronski Beat en de man en de hond over het bolletje aaien. Want: wat kun je ook daadwerkelijk doen? Wat we doen is liedjes maken over de beslommeringen van de mensheid, er over schrijven, of het verbeelden of er met elkaar over praten en soms tot actie overgaan. In de hoop dat 'het kwaad' verdwijnt of de wereld beter wordt.

fighting and throwing stones we need to make a pledge of peace for our youth.' ('Laten we samen leven wetende dat de enige echte waarheid liefde is. Laten we samen leven. En stoppen met alle gevechten en het stenen gooien, we moeten een belofte van vrede voor onze kinderen maken.') De mens is emotioneel niet zo divers, veel gevoelens zijn universeel. En wij in onze eigen vertrouwde kleine omgeving, waar we bij toeval terecht gekomen zijn, proberen dicht bij elkaar er wat van te maken, en vaak lukt het nog ook. Goed hè, volhouden!

# De kerk-klokken beieren nog steeds...

door Aty Lindeman-Strengtholt

Of het nu de kerstavond is, of een vrolijke bruiloft... Als de klokken van de kerk geluid worden is het altijd een prachtig gehoor. Hier in ons dorp horen we de twee kerkklokken om beurten... En met een bepaalde wind horen we zelfs Eemnes in de verte klinken en zeker Laren, onze buurgemeente.

Maar wat hebben we allemaal meegeemaakt met die klokken van ons! We vonden een verslag van de gebeurtenissen uit ons verleden. In 1943 werd door de Duitse bezetting verordonneerd om alle klokken uit kerktorens in het hele land te verwijderen. Ze werden omgesmolten wegens het gebrek aan metalen. Ook Blaricum ontkwam niet aan deze afschuwelijke maatregel.

## De oude klok

Op 31 maart 1943 werd de klok uit de toren van de N.H.-kerk hier verwijderd. Het was een hele klus; er werd een gat gehakt in de muur en er kwam een hijsstelling aan te pas. Deze klok uit begin 16e eeuw, gedateerd 1514, had als inscriptie 'Maria is mijn naam, Heinrich de Bosch 'me fecit. Anno Domini MDXIIII'. Het is niet uitgesloten dat bij de grote dorpsbrand die in 1696 in Blaricum woedde, de klok



onherstelbaar beschadigd werd en vervangen moest worden. Dit gebeurde pas in 1757. Deze nieuwe klok werd gegoten door dezelfde klokkengieter die in 1766 een nieuwe klok in Hilversum vervaardigde. Deze klok werd dus volgens het vorderingsbesluit op 31 maart 1943 uit de toren getakeld en weggevoerd. Hij is nooit teruggevonden.

## De nieuwe klok

Jaren later, in 1949 werd door het Blaricumse gemeentebestuur aan klokkengieterij 'Concordia' te Midwolde opdracht gegeven een nieuwe luidklok te gieten. Deze had een doorsnee van 87 cm en een

# Een Bossche Bol in Blaricum

door Marjolijn Schat

Al weer enige tijd geleden namen we afscheid van Pim Baljet als voorzitter van het bestuur van hei & wei. Jacqueline Gesink, inmiddels ruim tien jaar in het bestuur, heeft zijn taken overgenomen. Naast penningmeester Rist Brouwer is nieuwkomer Tom van Meeuwen in het bestuur aan de slag gegaan. Nu als secretaris en op termijn als voorzitter. Een kennismaking met deze actieve man.

Tom ontvangt mij in zijn sfeervolle huis aan de Polweg. Hier woont hij alweer sinds 1988, samen met zijn vrouw Henriette en twee lieve honden. De drie dochters zijn inmiddels uitgevlogen. 'Een heerlijke buurt om in te wonen. Een gemengde buurt waar men veel voor elkaar over heeft', vertelt Tom.

## 'Opereren in stichtingen is mijn grootste hobby'

De in Den Bosch geboren Tom heeft

altijd met één betaald been in het onroerend goed gestaan en met één been in de wereld van de fondsen voor goede doelen. Vorig jaar is hij gestopt met werken en hij steekt nu extra veel tijd in de stichting R.C. Maagdenhuis. Deze stichting ondersteunt op financieel gebied diverse maatschappelijke projecten voor jongeren en ouderen. Tom vertelt met passie over deze mooie projecten, zoals het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen of ondersteuning van internaten

## HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- \* Tuinadvies
- \* Tuinarchitectuur
- \* Aanleg en onderhoud
- \* Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



## Nieuwe opticien Dorpsstraat 6

### Kom & Kijk en u zult zien...

Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350



- ✓ Ontwerp
- ✓ Aanleg & Onderhoud
- ✓ Boomverzorging

Blaricum

Tel. 06 13459683

www.martincalis.nl



Het café is de hele week geopend.  
Op dinsdag t/m zondag wordt er voor u  
gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

**Café d'Ouwe Tak:**  
*Het café waar je óók kunt eten!*

Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

## Ode aan de kerststal

door Anneke Martens-van der Vlugt

Zodra de maand december zich aandient, denk ik altijd weer terug aan de kersttijd uit mijn vroege jeugd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Als streng katholiek gezin hadden wij destijds geen kerstboom in huis, dat was 'heidens', maar wel een prachtige kerststal met een handbeschilderde beeldengroep. Pas op kerstavond werd door mijn vader het grote dressoir in de woonkamer vrijgemaakt en bedekt met wit crèpepapier, wat dennentakken en gedroogd mos. De stal werd exact in het midden geplaatst met aan weerszijden hoge koperen meerarmige kandelaars met slanke witte kaarsen. Maria, Josef, de herders met hun schapen en niet te vergeten de os en de ezel kregen een plaatsje in de stal, terwijl de drie koningen met kameel en Moorse knecht op enige afstand, maar wel aan de oostkant, werden neergezet, zodat zij dagelijks een stukje konden worden opgeschoven tot 6 januari, de dag waarop zij de pasgeborene zouden bezoeken. Ook de engel Gabriël werd aan de voorzijde van de stal gehangen.

### Het ritueel

Na terugkeer van de vroege hoogmis op eerste kerstdag, was de woonkamer geheel in warm kaarslicht gehuld. De jongste van het gezin zette dan de kribbe met het kindje Jezus in de stal, tussen Maria en Josef en voor de os en de ezel, zodat de adem van de beide dieren de pasgeborene kon verwarmen. De andere

kinderen volgden, ieder met hun eigen kaarsje. Dit mooie ritueel luidde voor ons het kerstfeest in, het feest van licht en nieuw leven. Dagelijks was de stal het middelpunt in huis en wij, mijn broers, zusje en ik, fantaseerden er heel wat op los en creëerden ons eigen kerstverhaal.

### Wat is er in 2015 van overgebleven?

Helaas heeft de oude kerststal het niet overleefd, maar de beeldengroep heb ik nog steeds. Gelukkig heb ik na lang zoeken een nieuw stalletje kunnen vinden en nog jaarlijks haal ik het van zolder en

herhaal hetzelfde ritueel. De mooie herinnering aan Kerstmis uit mijn kinderjaren schiet dan altijd weer even door mijn gedachten. Het is jammer, dat je nog maar zelden een stal ziet en dat de kerstsfeer tegenwoordig wordt bepaald door een overdaad aan schreeuwerige versiering en verlichting, zowel binnen- als buitenshuis. Ook de hysterische hectiek rond het boodschappen doen voor de kerstdagen, zoals grote hoeveelheden eten en drinken en cadeaus, heeft m.i. weinig te maken met de ware kerstgedachte. Vandaar deze ode aan de kerststal!

Ik wens u allen een mooi en vredig kerstfeest toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.



gewicht van 370 kg en moest harmoniëren en gelijk klinken met de klokken van de R.K.-kerk in het dorp. Op voorstel van burgemeester van Ogtrop werd het volgende randschrift op de klok aangebracht: A-D-1943 Vi-Teutonica-Deportata A-D-1949 Renata

Wanneer we op kerstavond al die klokken horen luiden vlakbij, veraf, of zelfs op radio of op televisie... dan zijn we toch allemaal dankbaar dat onze klokken nooit meer weggehaald zullen worden en het gebeier altijd weer even opwekkend en romantisch zal blijven en ons hart zal verwarmen.



in Suriname voor kinderen uit kwetsbare milieus die zo toch voortgezet onderwijs kunnen volgen. 'Opereren in stichtingen is mijn grootste hobby', zegt Tom. Zo zit hij ook in het bestuur van de stichting Vrienden van 't Werckpaert van zijn bijna-buren Nico de Jong en Margriet van 't Klooster van de zorgboerderij. 'Er komt nogal wat bij kijken om de boerderij te onderhouden en de werkomstandigheden voor de mensen met een beperking die er werken te optimaliseren. Gelukkig wordt de zorgboerderij door velen een warm hart toegedragen en doneert men graag een bijdrage. Van deze donaties is recentelijk de fruittuin aan de Gooiergracht tot stand gekomen, een prachtig initiatief'.

En er zijn er nog meerdere stichtingen, die kunnen rekenen op Toms bijdrage.

### 'Historie telt'

'Historie telt, geschiedenis heb je nodig om het heden te kunnen begrijpen, kijk maar naar de vluchtelingenproblematiek'. Zo zit het volgens Tom ook met de geschiedenis van Blaricum. 'Alleen door deze te ken-

nen, kun je ervoor zorgen dat Blaricum haar specifieke karakter kan behouden.' Om deze reden wil Tom ook graag zijn medewerking aan hei & wei verlenen. 'Door een brede bewustzijn van de Blaricumse geschiedenis kun je een betere samenhang krijgen, wat het karakter van ons dorp bevordert. Het is het "wat, hoe en waarom" van hei & wei: "Wat" je wil bereiken is de verbinding, het "hoe" is door de kennis van ons dorp te vergroten en het "waarom" is dat inleving verbreedert. Hei & wei is de drager van ons cultureel erfgoed. En daarnaast is hei & wei gewoon een vrolijke krant, een fijne tegenhanger van de zware kranten'.

We zijn blij dat we Tom, een Bossche Bol in Blaricum zoals hij zichzelf wel noemt, aan boord hebben. Tom sluit ons gesprek af met de mooie woorden:

V erdraagzaamheid

R espect

E erlijkheid

D ankbaarheid

E lke dag weer

Wens ik ons lieve dorp en de hele wereld toe.

## Het behoud van uw natuurlijke schoonheid

Bij HR INJECTABLES kunt u terecht voor subtiele gelaatsverjongende behandelingen door gebruik van hyaluronzuur en botox. Wij vinden het belangrijk dat u er natuurlijk uit blijft zien.

HR INJECTABLES

Dr. Holtmannweg 24, Laren  
www.hrinjectables.nl

Wilt u een afspraak maken voor een consult of een behandeling?  
Tel. 035 260 10 60



SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

# Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

## Van Vuure

De uitvaartondernemer voor 't Gooi en omstreken

Dag en nacht bereikbaar  
(035) 624 75 31  
www.vanvuure.nl

de "Briljant" versierder van 't Gooi



FRITZ  
HÖRL

EDELSMID - JUWELIER

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum  
Tel. (035) 531 79 98

Kinderopvang  
humanitas

Kinderderdagsverblijf De Berenvanck  
Wetering 20-22, Blaricum-Bijvanck  
Tel. 035 - 523 34 89

Kinderopvang 0-4 jaar en  
buitenschoolse opvang 4-12 jaar

www.kinderopvanghumanitas.nl

## DIEMEN

MEUBELMAKER • MAATWERK

ANTIËK & INTERIEUR  
MEUBELRESTAURATIE  
MEUBELMAATWERK

ANGERECHTSWEG 3A 1261 XG BLARICUM  
TEL 06 24 229 420

MEUBELMAATWERKVANDIEMEN.NL

# Zomaar een vrijdag in het leven van Hans Fokker van Appie van Blaricum

door Gerda Jellema

Terwijl de meeste Blaricummers nog op een oor liggen, zijn medewerkers van Albert Heijn al aan de slag met het klaarmaken van het magazijn om de eerste aanvoer van goederen in ontvangst te nemen. Tussen 6.00 en 7.00 uur komt 'vers' binnen en krijgt de winkelvloer een schoonmaakbeurt.



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Garagesale 2015

Hans Fokker is de bedrijfsleider bij Albert Heijn Blaricum, het familiebedrijf van de familie Ton dat 4 jaar geleden is overgenomen door Gerard en Marieke. Hans is de man om de dagelijkse gang van zaken in en om de winkel in het oude dorp goed te laten verlopen. Managen zit in zijn bloed, hij heeft zijn sporen in dit opzicht ook verdiend in het voetbalwereldje als teammanager van De Herenselectie Hoofdklasse bij SDO in Bussum. Een warme club waar meerdere personeelsleden van AH voetballen. Hans is klantgericht en zeker als het om lokale vaste klanten gaat. Hans: 'Als een vaste klant vraagt naar een bepaald product en wij hebben dat niet, dan gaan we toch kijken of het in ons assortiment is in te passen en geven het een kans.' Tevredenheid van het personeel staat hoog in zijn vaandel. Klanten ervaren de winkel als een gezellige. Er is bijvoorbeeld een groepje dames die dinsdags komt koffie drinken, ze halen een pak eierkoeken uit het schap en peuzelen die op, wisselen alle nieuwtjes uit en rekenen af.



FOTO AH

Dit filiaal scoort hoog op de lijst van beste supermarkten van Nederland. In 2010 werd het tweede bij de verkiezing tot AH supermarkt van het jaar en in 2014 beste supermarkt van Noord Holland. Onder het fulltime personeel is weinig verloop en de jongere parttimers kennen elkaar. De winkel heeft een goed op de Blaricummers afgestemd aanbod en de uitstraling van een familiebedrijf. Dit komt waarschijnlijk ook door de schaal van de winkel, dit voordeel is echter ook een nadeel. Het is woekeren met ruimte, zowel binnen als buiten. Zo staat de voorraad dozen met Nespressocupjes verspreid over magazijn en kantoorruimtes. Hans: 'Het witte pandje aan de achterkant is gekocht. De fietsen van het personeel worden hier nu gestald, zodat er meer plaats vrij komt in de stalling voor klanten.' Bij drukte zorgt personeel voor een soepel parkeer verloop.



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Beste filiaal van het Gooi 2011

## Counterbalie

Hans houdt onder meer kantoor achter de counterbalie. Personeel van de counterbalie draagt zorg voor de kassa-afhandelingen, het schoonhouden van het 'kassapark', alle extra service die Albert Heijn te bieden heeft, waaronder bol.com en post.nl, snoep-, sigaretten-, medicijn-, bloemen-, leatuur- en plantenverkoop. De buitenboel valt onder hun verantwoordelijkheid. Zij houden ook de gemeenschappelijke ruimtes schoon, zoals de kantine. Er wordt daar waar nodig of bij drukte, geholpen bij het inpakken van de boodschappen. Vanaf deze balie is goed zicht op de kassa's. Wat ook nodig is. Helaas komen er nog wel eens proletarische kopers. Hans laat zien wat er zoal op een vrijdag in en om de winkel gebeurt.



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Personeelsuitje 2011



### Tussen 6.00 en 12.00

Hans: 'Als de eerste klanten binnenkomen dan zijn de vakken gevuld en ziet de winkel er goed uit. De afdeling brood bijvoorbeeld heeft een lijst wanneer, hoeveel en wat gebakken moet worden. Zowel 's ochtends als voor de lunch wordt er vers gebakken. Iedere AH winkel heeft een concept indeling. Blaricum wijkt daar enigszins van af gezien de beperkte ruimte en het grote diverse aanbod. Hoe richt je nu een winkel in? Daar zijn hele studies van gemaakt. Wat zet je op ooghoogte? De dure exotische of juist de goedkopere producten? Voor beide valt wat te zeggen.' De klant kan denken dat ie eens wat moet proberen, of hij pakt het goedkope product en denkt: AH let echt op de kleintjes en neemt het mee. Klantenbinding is het sleutelwoord. Uitbreiding van het assortiment heeft inrichting technische gevolgen: één nieuw smaakje koffie zorgt voor een verschuiving van vele producten. Een winkel is hierdoor altijd in beweging. De schappen in onze AH zijn extra hoog, daarom staan er op verschillende plekken in de paden 'opstapkrakjes'. Tijdens zijn ronde door de winkel vraagt een oudere dame aan Hans, die nogal lang is, of hij voor haar een aanbieding complete maaltijd, pasta met gorgonzola, boven uit het schap wil halen. Hans: 'We hebben nog meer smaken'. Nee, mevrouw kent ze allemaal en wil deze. Voor 1,79 vanavond lekker eten, zonder het opstapkrakje te gebruiken. Hans vindt contact met de klanten één van de mooie kanten van zijn werk. Een greep uit de ochtend taken: winkelweb (hier staan nieuwtjes van het hoofdkantoor AH op) lezen, promoties uitzoeken, uren invullen, prijswijzigingen groenten bekijken, in de gaten houden of alle vakken gevuld zijn of spiegelen (zorgen dat de producten strak in het gelid in de vakken staan) heeft plaatsgevonden.



Personeel krijgt een wijncursus

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN



Hans en Pieter in overleg

FOTO AH

### Tussen 12.00 en 18.00

Tijdens de pauze in de kantine, die ook aan de kleine kant is, is voetbal een geliefd onderwerp. En natuurlijk wordt er op smartphones gespeeld. De sfeer onderling is goed, de personeelsfeestjes worden druk bezocht. Romances binnen AH blijven dan ook niet uit. Na de pauze loopt Hans door de winkel. Hier treft hij mevrouw Galesloot, 82 jaar. Mevrouw Galesloot heeft samen met haar echtgenoot jarenlang Spar winkels beheerd, waaronder een op de huidige AH plek. Zij doet ook nog steeds 'haar rondje', er is veel veranderd sinds de Spar 25 jaar geleden AH werd, maar ze kan haar goedkeuring geven.

Hans: 'Iedere middag komt er aanvoer van houdbare producten. Personeel kan via een appje volgen wanneer de bezorging zal plaatsvinden.' Waarna de winkel weer bevoorradt moet worden. Het magazijn is een hectische omgeving: aan- en afvoer, splitsen van goederen, opslag in koel- en diepvriescellen, scheiden van flessen etc. Midden in deze drukte staat een man doppen van petflessen los te draaien, deze worden gerecycled en de opbrengst is voor het goede doel, geleidehonden. Ook dat is hier mogelijk. Halverwege de middag heeft Hans

overleg met Pieter Moolenbeek (teamleider) over de acties van de komende week aan de hand van de AH folder van die week. Hans zegt: 'Alles wat in die folder staat moet ook in de winkel aanwezig zijn. De klanten gebruiken de folder voor hun boodschappenlijstje.' Ze lopen de folder door en beslissen welk actieproduct waar in de winkel komt en hoeveel besteld moet worden. Ervaring en het kennen van je klanten zijn hier van belang. Voor de impuls aankopen staan bakken bij de achteringang, andere aanbiedingen komen onder meer terecht in de kopstellingen, deze stellingen staan haaks op de looproute aan begin of eind van het winkelpad en zijn hierdoor makkelijk te herkennen. Ook moet er logica in zitten, acties voor een goedkope wasmiddel zet je niet bij de afdeling groente. Carlo Schimmel die vaak aanschuift bij deze besprekingen is vandaag in gesprek met sollicitanten. Met 120 man personeel waarvan 90 jonge parttimers valt er wel eens een open plek. Ook 's middags wordt er schoongemaakt, gevuld, gespiegeld, etc.



FOTO AH



Maart 2015 AH 25 jaar

FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN



FOTO AH

Spiegelen, keurig in het gelid

### Tussen 18.00 en 21.30

# Barth heeft het moeilijk met ‘ootmoediglich’

door Hidde van der Ploeg

Het kruiswoordraadsel in de krant vroeg om een alternatief voor wierook (vijf letters te beginnen met een M). Toen Barth zo ongeveer klaar was met zijn tijdsbesteding, vroeg die geïsoleerde M nog steeds om aandacht. Het procedé van inbouwen en als het woord dan nagenoeg is voltooid toeslaan, had niet gewerkt. De vier ontbrekende letters zaten de herkenning van andere termen zelfs in de weg. Dus moest de I-pad benut worden om de oplossing op te sporen. ‘Mirre’ moest het zijn, zoals u allang duidelijk was.

Waarschijnlijk mede dankzij de tijd van het jaar, kon Barth de term onmiddellijk plaatsen: ‘offerden ootmoediglich myrr, wierook en de goud’. Nu hij toch succesvol op zoek was, wilde hij ‘ootmoediglich’- dat hij eveneens na de ‘lagere school met de bijbel’ zelden was tegengekomen - ook determineren. Zeventien alternatieven drongen zich op: berouwvol, boetvaardig, onderworpen en nog twaalf verwante nederige termen, terwijl vroom en devoot de relatie met godsgehoof benadrukten.

## Nu zijt Wellekome

De titel van het vers (Nu zijt Wellekome) had Barth inmiddels ook gegoogeld. De oudst bekende versie bleek zeventiende eeuws, maar z'n oorsprong vindt het lied al in de vijftiende eeuw en die versie is gebaseerd op het veertiende eeuwse ‘Sijz willekomen hierre kerst.’

Al deze kennis ontleende hij aan Wikipedia dat zelfs de melodie in notenschrift aanreikt, plus zowel de katholieke als de protestantse tekst. Vergelijken leerde Barth dat de originele katholieke versie een coupletje meer bevat, maar verder nauwelijks verschilt van de latere protestantse versie. Al wordt het (Griekse) Kyriëleis in de protestantse versie vaak vervangen door ‘ontferm U, Heer’. De serviele toon van het geheel bleef Barth bezighouden. Zelfs de prachtige illustratie ‘Geboorte van Christus door Konrad van Soest (1404)’ die Wikipedia heeft ingebouwd bij de informatie, ademt devotie en respect voor de reeds als heilige afgebeelde moeder Maria met een bijdehand naakt Jezusje in haar armen. Barth –zelftoch afkomstig van het boerenland– had nog nooit zo’n warme stal gezien.

## Ootmoediglich even zwijgen

Misschien was het die uitbundige Wikipedia-aandacht die Barth uiteindelijk van zijn stuk bracht. Dat het christelijk geloof in de periode rond veertien-, vijftienhonderd na Christus gebaseerd was op angst, hier benadrukt in die zeventien equivalenten van ‘ootmoediglich’, was hem bekend. Maar was hier dan ook geen sprake van eigen angstgevoelens betrekken op wat zich 1400 jaar daarvoor had afgespeeld? Waarop baseerden die tekstdichters de pretentie om hun eigen beleving van de wereld te projecteren op het jaar nul? Wat met name wisten



Geboorte van Christus door Konrad van Soest (1404)

ze van het gedrag van ‘ootmoediglich’ wijzen uit het (in relatie tot Bethlehem!) verre oosten? Kordaat besloot Barth een daad te stellen. Als op kerstavond het ‘Nu zijt wellekome’ zou opklinken, zou hij bij ‘ootmoediglich’ even zwijgen!

# Amnesty voor de jeugd

**De burgemeester heeft in een overvol Vitusegebouw samen met de prijswinnaars van de gedichtenwedstrijd ‘Dichter bij Vrijheid’ de prachtige gedichten voorgelezen en prijzen aan de kinderen uitgereikt; dat was hartverwarmend.**

De gedichtenwedstrijd, dit jaar voor het eerst, is voor kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen.

Door de huidige vluchtelingenproblematiek kwam het onderwerp heel dicht bij de kinderen en leverde heel mooie gedichten op.

## Gastlessen

Amnesty BEL geeft al een paar jaar gastlessen op de scholen, om de jongeren te vertellen over kinderrechten. Ze vertellen de achtergrond en de geschiedenis van de kinderrechten en praten over hoe het met die rechten in Nederland en in andere delen van de wereld is gesteld.



# ‘Een Godsvrede’

(De Berekuil bij Blaricum) uit ‘Gooise Legenden’ 1963  
Ingebracht door Sybert Bleijdenstein

door Henk de Weerd

Heel lang geleden leefden vele wilde dieren in de dichte wouden van Nardinckland. Nooit waren schapen en runderen veilig voor hen. Ook belaagden zij meermalen het leven van de mensen. Bovendien was de schade, die zij aanrichtten aan de bouwlanden en de gewassen groot.

Vooral in de winter, als de sneeuw hoog lag, dreef snijdende honger hen naar de kleine dorpen, rovend wat van hun gading was. Mensen verweerden zich grimmig. Zij jaagden met alle wapenen: mes en speer en boog, strik en net en klem. De huid van hun gevallen vijanden gebruikten zij voor kleding en dekking. Het vlees roosterden ze veelal boven hun vuren. Het was een angstige, gevaarvolle tijd. In felle haat waren mensen en dieren steeds voor elkaar op hun hoede, sluipend en loerend en toespringen daar, waar de kans schoon leek. Zou dat altijd door kunnen gaan? . . .

Het ogenblik kwam, dat beide partijen hunkerden naar vrede. Hoe zouden de

Haastig trokken ze uit, de velden door, de heuvelen over. Maar geen sporen wazen de weg, die zij hadden te gaan. Toen, op eenmaal, stonden de manen stil. Wijd en blank lag de heide voor hen. ‘Hier! . . . het spoor van een beer,’ zeiden ze, zich bukkend naar de glinsterende sneeuw. ‘Dit zal de rover zijn, die wij zoeken.’ Voort gingen de mannen, al maar voort. In hun harten vlamde de oude haat. Vaster hielden hun verkleumde knuisten de wapenen omkleed. Wat deerden koude en honger? Ná de wrake wachtte de rust!

De sporen leidden naar een kuil, verborgen achter dikke bomen en half bedekt met struikgewas, zwaar gebogen onder de sneeuwlast. Schier geruisloos slopen



De winterse Blaricummer Heide, litho van Jan Voerman, uit de collectie Gerard Adema

dieren hun rijk kunnen behouden, wanneer zij geen veilige plek meer hadden om hun jongen te werpen, te voeden en te koesteren? Hoe zouden zij de heersers van de wildernis blijven, wanneer de jongen werden geroofd of ook ontijdig stierven, omdat de ouden vielen in de genadeloze strijd? En de mensen... zij zagen hun akkers verwoest, hun gewassen vertrapt, hun vee verscheurd, hun leven bedreigd. Uit hun bestaan was alle blijdschap en vrijheid verdwenen.

Toen werd er vrede gesloten! Niemand wist precies hoè. Voor de tijd van een vol jaar zou men zonder angst of vrees kunnen gaan door velden en bossen, ja langs alle wegen. Overal zou het veilig zijn. Niet de minste haat mocht blijken. Niet de minste gramschap. Zó werd bepaald onder het oog van de wakende goden. O, welk een tijd – zo blij, zo vrij, zo rijk! De mensen bouwden en zaaiden en oogstten als nooit tevoren. Hun kinderen speelden buiten naar hartenlust. Hun beesten graasden ongestoord op de meent. Onbekommerd ging men door de wouden en over heuvelen. De veestapel gedijde. Zonder enige vijand te duchten zoogden de dieren haar jongen. Alom was de lucht zwanger van sprankelend licht. Zó goed werd voor allen het leven! Te snel ging de zomer voorbij. Wéér kwam de winter...

Op een morgen vond men de deur van de schaapskooi een weinig open. In de verse sneeuw rondom waren bloedige sporen. De gezichten van de mensen verbleekten. En hun harten vergramden. Hielden de dieren zó de godsvrede? Wie anders kon deze gruwelijke schending anders bedreven hebben dan een wolf of een beer of een das, een hongerige rover uit het woud? Drie woedende mannen besloten de schanddaad te wreken. Zij dachten niet verder na. Zij grepen alleen hun scherpe speren, zo lang vergeten.

de jagers nader... Het gezochte dier was er niet! Wat nu? Zouden zij nog verdergaan? Van hieruit liep een tweede spoor. Het verdween aan de andere kant in het donkere woud. De mannen aarzelden. Dan besloten zij te wachten tot de beer zou terugkeren. Dat kostte de minste inspanning. In de kuil zetten zij zich neer. Dicht tegen elkaar aan, tegen de barre koude. En luisterend naar elk geluid. Maar niets verried, dat de vredeschender naderde.

Het wachten duurde lang. Hun handen werden stijf en lieten de wapenen rusten. Hun ogen werden zwaar van het turen over de sneeuw. Langzaam vielen zij in slaap... Stil daalde de Midwinternacht. Toen de jagers ontwaakten, schrokken zij hevig. Bij hen lag een grote beer rustig te snurken. Zijn ruige, koesterende vacht verwarmde hen. Sprakeloos keken de mannen elkaar aan. Wat moesten zij doen?... Eensklaps klonk een vreemde stem: ‘Méns, méns,... waarom wilt gij de Godsvrede in deze heilige nacht?... Waarom télt ge niet de schapen in de kooi? Zij zijn er immers allemaal! Het éne schaap, dat uitbrak en weer terugkeerde, verwondde zichzelf. Gij wilde dat in uw gramschap niet zien... Ziét! De beren zijn hongerig. Nochtans houden zij woord en bewaren de vrede... Gij, o mens, zijt erger dan een beest!’

De stem zweeg. Niemand was te zien. Een grote stilte viel. Zwiggend stonden de drie mannen op. Over hun gezichten vlamde het rood van de schaamte. Zonder de beer kwaad te doen, slopen zij heen. Hun speren vergaten zij.

Wie gaat langs de schuttersweg, kan nòg komen bij de berekuil. Uit die kuil stijgt een stillen sprake op, wijs en heilig. Zó, dat zij vergeten doet te zoeken naar de speren. Want die moeten daar nog altijd liggen!

# Midwintervuur– Hartverwarmend!

Het traditionele Blaricums Midwintervuur vindt op 10 januari aan de Meentzoom plaats. Een uitgelezen gelegenheid voor jong en oud om elkaar onder het genot van een drankje en een hapje Gelukkig Nieuwjaar te wensen!

Voor het vierde jaar op rij zorgt Rotary-Club Blaricum Centaurea voor een gezellige entourage met o.a. activiteiten voor de kinderen en een optreden van Ivanildo Kembel, 'The Soulman' van The Voice of Holland. Dankzij veel gulle sponsors zijn er dit jaar prachtige prijzen bij de loterij te winnen.

Aan de inwendige mens is ook gedacht: Stevige kost zoals erwtensoep en een broodje hamburger zijn verkrijgbaar. De plaatselijke brandweer zal bij het invalen van de duisternis het Midwintervuur ontsteken.

## Goede doelen

De opbrengst van deze editie van het Blaricums Midwintervuur gaat naar twee goede doelen: Stichting Stofwisselkracht en Stichting De Droomboom.

## Informatie

Zie [www.midwintervuur.nl](http://www.midwintervuur.nl).

**Vanaf 9 januari 12.00 uur kunt u uw bomen op de Meentzoom inleveren.**

**Op 10 januari bent u vanaf 14.30 uur van harte welkom op de Meentzoom.**

**Mis het niet!**

**Mis het niet!**



## Blaricum toen...



### Kruising Mosselweg-Binnenweg in de sneeuw

Eén van de mooiste stukjes van het oude Blaricum. In de sneeuw heeft het zelfs iets sprookjesachtig. De Mosselweg is vernoemd naar de cellist Piet Mossel. Hij speelde samen met de violist Bram Mendes in het kroegje van Hamdorff in Laren voor de vele kunstenaars die elkaar daar ontmoetten. Onder deze kunstenaars waren onder andere Jacob en Willem Dooijewaard, Tony Offermans, Evert Pieters, David Schulman, Douwe Komter en August Legras. Al deze later in de kunstwereld bekend geworden personen, kwamen naar 't Gooi om hun geluk te beproeven. Links op de foto is een leeg stuk grond te zien. Hier stond eerder de boerderij van Gijs van Lammert Calis.

Hij was weliswaar aan de Angerechtsweg 12 genummerd, maar had zijn oprit aan de Mosselwegzijde. Deze boerderij werd vroeger de boerderij met de 'kameel' genoemd. Dit omdat er in de daklijn nogal wat oneffenheden zaten. Gijs van Lammert Calis heeft ook nog leuke en interessante verhalen voor 'Tussen hei en wei', de voorloper van de huidige hei & wei, geschreven. Hij had op de achtergevel een mooie spreuk op een houten bord laten zetten door Henk Hagen, die ook nog beheerder van het Vitusbouw is geweest.

Deze luidde:

'Te bouwen is mijn lust – Te ploegen mijn behagen – Te slepen met de eg – Te rijden met de wagen – Te leven met het rundervee – Gelijk vader Jacob dee'.

Nu, anno 2015, staat er op een boerderij gelijkend groot nieuw huis.

Aangeleverd door Frans Ruijter.

twitter @heienwei



**Hester Veltman-Kamp@HesterBrandweer**  
Op brandweer post Blaricum viel mijn oog op dit kaartje. Blijft mooi.



**BelNieuws@Bel\_Nieuws**  
Lodewijk Hoekstra opent Groene Kas Tergooi



**PetraL@PetraEliza**  
Wat een avond gisteren. En wat een opbrengst weer voor freeagirl.



hei & wei volgen op twitter: kijk op <http://twitter.com/heienwei>

## In memoriam Nicolaas Johannes (Nico) Borsen

15 juli 1925- 5 november 2015

door Frans Ruijter

Nico werd geboren uit het huwelijk van Tijmen Borsen en Margaretha Vos. Hij was het vijfde kind in het gezin Borsen, na hem werden er nog twee dochters geboren. Zij woonden aan de Langeweg 15. Vader Tijmen had daar een boerenbedrijf. In 1943 werd het gezin zwaar getroffen door het overlijden van moeder Margaretha, zij werd maar 51 jaar. Het was oudste dochter Annie die op twintigjarige leeftijd de taak op zich nam om het gezin draaiende te houden.

In 1946 werd Nico als dienstplichtige opgeroepen om naar voormalig Nederlands-Indië te gaan, om daar deel te nemen aan wat ze toen politiek correct 'de politionele acties' noemden. Men had net de Tweede Wereldoorlog overleefd en een jaar na de bevrijding veranderde Nico zijn leven totaal. Dochter Marga zei dat heel trefend tijdens zijn uitvaart, toen zij haar vader citeerde: 'In deze drie jaar heb ik meer meegemaakt dan in mijn hele lange leven'. Na zijn terugkomst had hij moeite het dagelijkse Blaricumse leven weer op te pakken. Nazorg en begeleiding bestond in die jaren nog niet en er moest hard gewerkt worden om Nederland weer op te bouwen. En één ding is zeker... Nico heeft hard gewerkt.

### Middenweg

Nico ontmoette Truus Hogenboom uit Eemnes. Het was liefde op het eerste gezicht, zoals dat zo mooi heet. Truus en Nico trouwden op 23 mei 1956. Omdat Nico bij de gemeente Blaricum werkte en de gemeentewerf net verplaatst was van de Brinklaan naar de Middenweg, konden zij een van de woningen betrekken die naast de werf gebouwd waren. Hier hebben zij samen bijna zestig jaar mogen wonen. Nico en Truus kregen vier kinderen: Theo, Diny, Marga en Albert. Nico heeft als chauffeur van de vuilniswagen jarenlang met Henny Zeegers en Piet Krijnen in het dorp het huisvuil verzameld en afgevoerd. Nadat de huisophaaldienst een regionale taak werd, is Nico voorman geworden van de buitendienst in de Bijvanck. Dit heeft hij gedaan tot aan zijn pensionering.

### Buitenmens

Naast zijn werk was hij ook actief in de polder van Eemnes. Hij verbouwde jarenlang suikerbieten in zijn kamp met de mooie naam 'De smalle kreek'. Later werd deze kamp ingezaaid en gebruikt voor begrazing en/of hooiwinning. Na de ruilverkaveling kreeg hij een stuk land in 'De Venen' tussen de Meentweg in Eemnes en de A27. Hier heeft hij tot op hoge leeftijd van mogen genieten.



### Reizen

De zomervakanties werden jarenlang gehouden in Casticum. Daar genoot het jonge gezin heerlijk van de zee en de duinen. Toen de kinderen groter werden, werden er vliegvakanties richting het zuiden gemaakt. Maar er was nog een ultieme wens: hij wilde zijn tijd in Indië delen met Truus. Samen zijn ze daar dan ook geweest en hebben genoten van dat mooie land en de vriendelijkheid van haar inwoners. Nico ontbrak zelden tot nooit op de bijeenkomsten van de Indië-veteranen. Ook was hij een vaste bezoeker van de Veteranen-bijeenkomsten van de drie BEL-gemeenten die jaarlijks wordt gehouden in een van de deelnemende plaatsen.

### Bedankt

Aan dit mooie, lange en indrukwekkende leven van Nico Borsen is nu een einde gekomen. Wij van hei & wei wensen Truus, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies een plaatsje te geven. Of zoals Marga het zo mooi zei bij zijn uitvaart in de St. Vituskkerk: 'Pap, bedankt voor alles'. Vier woorden, die alles zeggen.

## Gezelligheid alom op Blaricumse feestweek

Afgelopen weekend was het gezellig druk op het Oranjeweijsje. Zo was er het hele weekend een wintermarkt. Veel Blaricummers kwamen vrijdag naar de wijnproeverij. De organisatie van deze proeverij lag in handen van da Bruno, de plaatselijke Albert Heijn en Gall & Gall. Daarna was de afterparty met DJ Paul van den Bergh.

Zaterdag konden de voetjes van de vloer met The Ramblers, het oudste nog optredende dansorkest ter wereld! Omdat het weer niet echt meezat, leek de openingsact van dans, acrobatiek en vuur letterlijk in het water te vallen. Onder toezien van de brandweer mocht de act in aangepaste vorm binnen in de spiegel tent uitgevoerd worden. Extra spectaculair! In de pauze van The Ramblers zong Sydney van den Hout bekende kerstsongs.

Zondag was het gelukkig droog! 's Ochtends was er een prachtige oecumenische dienst van de St-Vitusparochie en de Dorpskerk. Op de sfeervolle wintermarkt was van alles te blijven. Sommigen waagden zich aan een heus ijsbad. Andere genoten van lekkere hapjes en warme drankjes die bij de diverse kraampjes gekocht konden worden, of kochten alvast wat mooie kerstcadeau's. Tijdens de start van de Santa Run kleurde het Oranjeweijsje rood. Na een warming-up van Jochem Uytdehaage gingen zo'n 80 kleine en grote kerstmannen van start bij de Santa run. De Blaricumse brandweer zorgde voor sfeervol wit 'sneeuw' aan het einde van het parcours. En er was nog meer te doen. In de spiegel tent traden koren op, waren er lezingen over 200 jaar Blaricum en als klap op de vuurpijl zong Sazz Leonore prachtige jazz-songs.

De ouderenmiddag op maandag was een groot succes. Onder het genot van een hapje en drankje werd genoten van het optreden van de Pauwergirls en het spel Swingo, de muzikale variant van bingo! Na het stampotbuffet werd de film over 200 jaar Blaricum vertoond. Voor deze film was de belangstelling overweldigend groot en daarom werd de film maandagavond meerdere malen vertoond. Met het verschijnen van deze hei & wei was de feestweek nog in volle gang. Maar de gemeente kijkt nu al terug op een succesvolle week.



Foto's: Yvonne Verburg

### VRIJWILLIGERS EN SPONSOREN FEESTWEEK BEDANKT!

De gemeente Blaricum bedankt alle sponsoren voor hun financiële bijdragen, tegemoetkoming in de kosten, gratis optredens of fotografie. Zonder de steun van deze sponsoren was het niet mogelijk de Blaricumse Feestweek, ter ere van het 200 jarig bestaan, te organiseren.

Sponsoren: MacDonalds; Van Beusekom B.V. | Registermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders, Strikwerda Investments B.V., Wester Campagne & Van Breemen, Voorma en Walch, Smits Light & Sound, EHBO Blaricum, Scouting Blaricum, Van Doorn Verhuur B.V., Gooiland Beveiliging, Activiteitenfonds Blaricum, Dutch Party Company, Blaricumse Ondernemersvereniging (BOV), Historisch Kring, Het Vitus, Sazz Leonore, Marijke Verkoren, Sidney Macwood, DJ Paul van den Bergh, DJ's Gijs Rasing & Casper Metselaar, Gall & Gall (Blaricum), Albert Heijn (Blaricum), da Bruno, Yvonne Verburg, QPSecurity, The Reading Company, Ralf van Vegten, Inge Hollinga, Jacqueline Bakhuyzen, Anita Bos, Edith Zwart, DA Drogist Blaricum Mooi, Henk Mastbroek en Connexion.

Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet bij de Blaricumse feestweek. Geweldig dat jullie er waren! Zonder jullie kan een evenement als de feestweek niet bestaan.

### CONTACTGEGEVENS

#### Gemeentehuis

Kerklaan 16, Blaricum  
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes  
Telefoon: 14 035  
E-mail: [info@blaricum.nl](mailto:info@blaricum.nl)  
Website: [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl)

#### BEL Combinatie

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes  
Telefoon: 14 035  
E-mail: [info@belcombinatie.nl](mailto:info@belcombinatie.nl)  
Website: [www.belcombinatie.nl](http://www.belcombinatie.nl)  
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en  
vr. van 08.30 – 13.00 uur

#### Dienstverlening

Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens de openingstijden bellen met 14 035 of maak een afspraak via [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl)

#### Gemeentewerf

Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes  
Telefoon: 14 035  
Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

#### Meldpunt Openbare Ruimte

Uw meldingen via [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl)  
of per telefoon: 14 035

## Openingstijden rond feestdagen

Vanwege de feestdagen wijzigen de openingstijden van het BEL-kantoor op de volgende dagen:

- Donderdag 24 december tot 13.00 uur open/bereikbaar
- Vrijdag 25 december gesloten
- Donderdag 31 december tot 13.00 uur open/bereikbaar
- Vrijdag 1 januari gesloten
- Maandag 4 januari vanaf 09.30 uur open/bereikbaar

## BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Op de dinsdag – in de oneven weken – in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Kijk voor informatie over de agenda op: [www.welmon.nl](http://www.welmon.nl)

## GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

De aangevraagde of verleende (omgevings)vergunningen worden niet meer in de hei & wei gepubliceerd. Deze (omgevings-) vergunningen kunt u bekijken via de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) of via [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl) (Bekendmakingen).



Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen Overheid. U vindt de link op [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl) (Bekendmakingen).

### Verordeningen

Verordeningen zijn wetten en regels die speciaal voor die gemeente gemaakt zijn. Deze gelden voor iedereen binnen de gemeente. De verordeningen worden ook bekend gemaakt via de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)

## Bekendmakingen per post ontvangen

Op verzoek kunnen inwoners een afschrift van de besluiten zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad per post ontvangen. Dit is een extra service van de gemeente Blaricum. Aan de toegezonden bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het elektronisch gemeenteblad op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) is de enige formele rechtsgeldige versie.

Om de bekendmakingen per post te ontvangen kunt u zich aanmelden bij Nicole te Welscher, Communicatiemedewerker bij de BEL Combinatie. Zij is telefonisch bereikbaar op: 035 – 751 32 59.

## Ontwerpverkeersbesluit blauwe zone Oude Dorp Blaricum

Om tot een betere benutting van de parkeercapaciteit in het Oude Dorp te komen heeft de gemeenteraad reeds in 2011 vastgesteld dat er een blauwe zone ingevoerd moet worden. Aan dit raadsbesluit wordt nu invulling gegeven. Daarvoor heeft de gemeente het volgende ontwerpverkeersbesluit vastgesteld:

Het instellen van een parkeerschijfzone in het Oude Dorp in Blaricum. Binnen de parkeerschijfzone mag maximaal anderhalf uur worden geparkeerd met gebruikmaking van een parkeerschijf, ter plaatse van blauw gemarkeerde weggedeelten en blauw gemarkeerde parkeervakken. Dit geldt alleen van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 18.00 uur. Zie [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl) voor meer informatie.

### Inloopbijeenkomst

Op woensdag 13 januari 2016 is een aantal deskundigen tussen 17.00 – 20.00 uur in het gemeentehuis Blaricum aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden of een nadere toelichting te geven. Het ontwerpverkeersbesluit kunt u daar dan ook inzien.

### Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit ligt vanaf maandag 4 januari t/m vrijdag 12 februari 2016 (zes weken) ter inzage in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel in Eemnes. De balie is alleen op afspraak geopend. Ook kunt u het ontwerpverkeersbesluit bekijken op [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl) Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen tot 12 februari 2016. Per e-mail [edgar.siemerink@belcombinatie.nl](mailto:edgar.siemerink@belcombinatie.nl) of per brief, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. De zienswijzen op het ontwerpbesluit worden eind februari 2016 meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.

## Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied C2/C3 gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat zij het uitwerkingsplan 'Blaricummermeent Deelplan Woongebied C2/C3' gewijzigd hebben vastgesteld.

De ontwikkeling van De Blaricummermeent tot een woon- en werkgebied is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Blaricummermeent Werkdorp'. Om gevolg te geven aan de ontwikkeling van dat gebied wil de gemeente overgaan tot de nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Het uitwerkingsplan van 'Blaricummermeent Deelplan Woongebied C2/C3' maakt het mogelijk dat er omgevingsvergunningen kunnen worden verleend in dit deelgebied van De Blaricummermeent.

Het ontwerp uitwerkingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen binnengekomen. Ambtshalve is er één wijziging doorgevoerd in de plankaart (verbeelding).

### Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 18 december 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie werkt uitsluiten op afspraak.

Ook kunt u het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0376.UWPBmeentC2C3-Va01 bekijken via [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl)

### Beroep

Op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening kan degene die een zienswijze heeft ingebracht, danwel diegenen die kunnen aantonen daartoe niet in de gelegenheid te zijn geweest, alsmede een ieder tegen de vastgestelde wijzigingen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

## Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen 9 appartementen Torenlaan 50

**Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een omgevingsvergunning 'bouwen' te verlenen voor het bouwen van 9 appartementen op het perceel Torenlaan 50 (het voormalige gemeentehuis Nederheem) in Blaricum. De bouw kan alleen mogelijk worden gemaakt door af te wijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 van de Wabo.**

De stukken liggen vanaf 16 december 2015 zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie is alleen op afspraak geopend.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester

en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 'zienswijze Torenlaan 50'. Voor een mondelinge reactie dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken bij de heer H. de Jong van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14 035. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze of via e-mail kenbaar te maken.

## OPROEP AAN INWONERS MET PERSOONS- GEBONDEN BUDGET (PGB)

Is uw persoonsgebonden budget voor 2016 in orde? Of heeft u vragen over uw PGB in 2016? Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u uw zorgovereenkomst verlengt als deze afloopt. Regelt u dit zo snel mogelijk met uw zorgverlener. U heeft namelijk een zorgovereenkomst nodig zodat de SVB uw zorgverlener kan blijven betalen.

### Uw PGB controleren

U kunt de informatie over uw PGB en uw zorgovereenkomst eenvoudig zelf controleren door in te loggen op 'Mijn PGB'. Ga naar: [www.svb.nl/pgb](http://www.svb.nl/pgb) en login met uw DigiD. Heeft u vragen over uw PGB? Neemt u dan contact op met uw gemeente. Heeft u vragen over uw zorgovereenkomst, neemt u dan contact op met de SVB.

### Contact met de gemeente

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met een consulent van Wmo, zorg en welzijn, bij de gemeente? Telefoonnummer: 035 - 526 60 92 of via e-mail [wmoloketblaricum@blaricum.nl](mailto:wmoloketblaricum@blaricum.nl)

## Afscheid en opvolging BOA

**Na een dienstverband van ruim 22 jaar bij de gemeente Laren en de BEL Combinatie gaat marktmeester en Buitengewoon Opsporingsambtenaar Henk van Mispelaar met vervroegd pensioen en neemt daarmee afscheid van de BEL Combinatie.**

Hij was als BOA en marktmeester een markante persoonlijkheid in Laren en omgeving. In de handhaving komen BOA's vaak lastige problematiek tegen, waar Henk van Mispelaar op een zeer integere, plichtsgetrouwe wijze invulling aan gaf en daar waar mogelijk meedacht in een passende oplossing. Onze andere BOA, Harold van Esch is per 1 december jongstleden in Hilversum aan een nieuwe opdracht begonnen.

### Blaricum

Inmiddels zijn twee nieuwe BOA-collega's gestart, namelijk Rik Dokter en Theo Havenaar. Samen met de collega's

Gerard Koster en Erdal Egirgen zijn zij afwisselend in de drie BEL-gemeenten te zien. De dorpskern Blaricum blijft een doorlopend traject van intensief toezicht. Daarnaast heeft het gemeentebestuur extra geld beschikbaar gesteld om de uren van de BOA te kunnen uitbreiden voor verruimde toezicht in de nieuwbouwwijk De Blaricummeent en het aankomende parkeerbeleid (blauwe zone) in de dorpskern.

### Wat doet een BOA?

De focus van de BOA ligt op het voorkomen en verhelpen van (kleine) overlastfeiten, met tot

doel het bevorderen van een prettige leefomgeving en veiligheid op straat. Zij hebben officiële opsporingsbevoegdheden en kunnen boetes uitdelen bij onder andere het dumpen van afval, fout parkeren en niet opruimen van hondenpoep. Daarnaast voeren zij toezichthoudende taken uit tijdens evenementen en ondersteunen zij de politie in het kader van de openbare orde en veiligheid. De BOA heeft in de afwikkeling van klachten en meldingen vaak een spilfunctie met andere instanties zoals de politie, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties en instanties op het gebied van milieu. Daarnaast wordt de BOA ingezet voor zaken als bemiddeling, hulpverlening en advisering.

## Wijziging bereikbaarheid Versa Welzijn

**De telefonische bereikbaarheid van Versa Welzijn voor inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren is gewijzigd. Ook verhuist het kantoor in het Raadhuis (Laren) naar het pand van muziekcentrum Schering & Inslag.**

Inwoners van de BEL-gemeenten kunnen Versa Welzijn telefonisch bereiken via het centrale regiobrede nummer van Versa Welzijn, 035 - 623 11 00, op maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Het oude nummer 035 - 531 45 14 wordt voorlopig doorgeschakeld. Alle overige telefoonnummers van Versa Welzijn veranderen niet (zoals wijkcentra, jongerencentra, vrijwillige thuishulp, meldpunt discriminatie, vrijwilligerscentrale, etc.).

### Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak met een maatschappelijk werker, de sociaal raadvrouw/man of de wonen/welzijn/mantelzorg-consulent kunnen inwoners eveneens bellen met 035 - 623 11 00. Het bellen voor het maken van een afspraak kan op maandag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur en vrijdag van 13.30 – 17.00 uur. U kunt ook terecht op [www.versawelzijn.nl/hulp](http://www.versawelzijn.nl/hulp) Voor hulpverlening door het maatschappelijk werk is een verwijzing van de

huisarts of het Wmo-loket noodzakelijk. Voor langdurige ondersteuning door een sociaalraadvrouw/man of de wonen/welzijn/mantelzorg-consulent is instemming van het Wmo-loket nodig.

### Verhuizing Versa Welzijn BEL

Met ingang van 1 januari 2016 verhuist Versa Welzijn BEL van het Raadhuis aan de Eemnesserweg in Laren naar het pand van muziekcentrum Schering & Inslag: Eemnesserweg 15a, 1251 NA Laren. Versa Vrijwilligerscentrale is vanaf 1 januari 2016 elke dinsdag van 10.00 – 12.00 uur geopend in het Raadhuis, Eemnesserweg 19 in Laren.

## Agenda's gemeenteraad en rondetafel- gesprekken

De agenda's en de bijbehorende stukken van de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken kunt u - zodra deze bekend zijn - bekijken op [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl) (Bestuur > Vergaderschema).

U kunt de agenda's met de bijbehorende stukken ook inzien bij de balie in het gemeentehuis.

## Afvalinzameling rond de feestdagen

**Vanwege de feestdagen wordt uw huishoudelijk afval opgehaald op donderdag 24 december in plaats van vrijdag 25 december (1e Kerstdag). En op donderdag 31 december in plaats van vrijdag 1 januari 2016 (nieuwjaarsdag).**

Doordat er meer moet worden opgehaald, kan het wat later worden dan u gewend bent (tot uiterlijk 21.00 uur) Kijk voor uw adres op uw inzamelkalender en/of op de website van de GAD [www.gad.nl](http://www.gad.nl) onder 'Inzamelkalender huishoudelijk afval'.

### Scheidingsstations

Op donderdag 24 en 31 december sluiten de scheidingsstations en het kantoor van de GAD om 15.30 uur. Dit is een uur

eerder dan gebruikelijk. Tijdens beide kerstdagen en nieuwjaarsdag is de GAD gesloten. Zaterdag 2 januari zijn de scheidingsstations geopend op de gebruikelijke tijden van 09.00 tot 16.00 uur.

### Ophaalservice grof tuinafval

Tot en met 4 maart 2016 wordt geen grof tuinafval opgehaald. Hiervoor kunnen in deze periode ook geen afspraken gemaakt worden. Wel kunt u uw tuinafval naar één van de scheidingsstations brengen.

### De groene met vakantie

Van maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2016 wordt uw groente-, fruit- en tuinafval minicontainer vanwege de feestdagen niet geleegd.

### Kerstboominzameling

Donderdag 7 en 14 januari 2016 haalt de GAD kerstbomen op in Blaricum. Zorgt u ervoor dat uw kerstboom vóór 07.30 uur 's morgens aan de weg ligt? Alleen kerstbomen – zonder versiering en zonder pot of houten kruis – worden meegenomen.

## Oud en nieuw is een feest voor iedereen

Veel mensen genieten tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid en het vuurwerk. Het is echter ook het moment van het jaar van overlast en ongelukken voor mens en dier. Wij vragen u een beetje op elkaar te letten.

### Verkoop vuurwerk

Alleen op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december mag in Nederland consumentenvuurwerk verkocht worden. Voor ieders veiligheid is het belangrijk alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing goed te lezen. U herkent goedgekeurd vuurwerk onder andere aan een Nederlandse gebruiksaanwijzing, een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten van het soort vuurwerk en de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik'.

### Afsteektijden

Volgens de huidige afsteektijden mag vuurwerk alleen afgestoken worden op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan.

### Houd rekening met elkaar

Houd bij het afsteken van vuurwerk reke-



ning met uw eigen veiligheid en die van anderen. Steek bijvoorbeeld geen vuurwerk af op plaatsen waar veel mensen zijn. Probeer overlast zoveel mogelijk te voorkomen en veroorzaak geen schade aan andermans eigendommen. Houdt bijvoorbeeld een zo groot mogelijke afstand van rieten daken bij het afsteken van vuurwerk. Heeft u zelf een huis met een rieten kap, zorg dan dat u een brandblusser klaar heeft liggen. Overlast kunt u melden via het algemene nummer van de politie 0900 - 8844.

### Het nieuwe jaar schoon beginnen

Voorafgaand aan het nieuwe jaar lopen op 1 januari nog letsels op omdat ze 'weigeraars' opnieuw aansteken. Ruim daarom vuurwerkrestanten zo snel mogelijk op. Zo voorkomt u ongelukken en gaan we met een schoon dorp het nieuwe jaar in.

### Alcohol: geniet met mate

Voor veel mensen is de jaarwisseling een moment van ontlading. Vooral jongeren ervaren oud en nieuw als een reden om uitbundig te feesten. De feestvreugde kan echter gemakkelijk omslaan met overlast, geweld en vernielingen tot gevolg. Dat gebeurt vaak onder invloed van alcohol. Houd rekening met elkaar en drink daarom met mate.

## Traditionele nieuwjaarsreceptie wordt Midwintervuur

Het college van de gemeente Blaricum heeft er voor gekozen om de traditionele nieuwjaarsreceptie te laten vervallen en u bij het Midwintervuur te ontmoeten. Daarom is het college zondag 10 januari 2016 van 14.30 tot 19.00 uur aanwezig bij het Midwintervuur op de Meentzoom.



Net als bij de nieuwjaarsreceptie staat het Midwintervuur ook in het teken van ontmoeten. En net als anders wordt u van harte uitgenodigd om bij het Midwintervuur aanwezig te zijn. "De nieuwjaarsreceptie is altijd begin januari. Omdat het Midwintervuur dan ook plaatsvindt en daar veel inwoners naar toe gaan, leek het ons een leuk idee om dat te combineren", aldus burgemeester Joan de Zwart-Bloch.

### Consumptiebon

De gemeente biedt u bij het Midwintervuur graag een drankje naar keuze aan. Knip de consumptiebon op deze pagina uit en lever deze zondag 10 januari in.

### Midwintervuur

Voor de vierde keer organiseert RotaryClub Blaricum Centaurea het Midwintervuur. Voorafgaand aan het vuur zijn diverse kinderactiviteiten zoals een prijsvraag, schminken en ponyrijden. Als klap op de vuurpijl is er een live optreden van Ivanildo Kembel! Er wordt een loterij gehouden voor de goede doelen Stichting Stofwisselkracht en Stichting Droomboom.

Wij hopen u daar in groten getale te ontmoeten.



## Consumptiebon



**Te besteden bij het Midwintervuur op 10 januari 2016**

## Ambtsbezoek Johan Remkes

De commissaris van de Koning de heer Remkes bracht donderdag 3 december jl. een ambtsbezoek aan de gemeente Blaricum.

Na een ontmoeting met de raadsleden zei de heer Remkes "We hebben op een open en waardevolle manier gesproken over de zelfstandigheid van de gemeente Blaricum. Mij is gebleken dat er het besef leeft dat een zelfstandige toekomst voor een kleine gemeente als Blaricum niet zonder meer is weggelegd. De Provincie is voornemens om een bestuurskrachtmeting in 2016 in een aantal gemeenten in de Gooi en Vechtstreek te houden, ook in Blaricum. De Provincie doet een voorstel voor de inhoud van de meting en daar kunnen de gemeenten

op reageren. We moeten afwachten wat er uitkomt, maar een verdere intensieve ambtelijke samenwerking of fusie zie ik als de weg naar een uitgebalanceerde bestuurlijke toekomst in de regio."

Samen met het college van burgemeester en wethouders heeft de heer Remkes een bezoek gebracht aan het winkelcentrum De Balken, dat herontwikkeld wordt met financiële steun van de Provincie. De middag is afgesloten met een bezoek aan De Blaricummermeent waar een toelichting is gegeven over de ontwik-



Foto: Studio Kastermans

keling van deze nieuwbouwlocatie. Er is met name gesproken over de situatie rond het bedrijventerrein en de financiële impact hiervan op de toekomst. De gemeente Blaricum is voornemens om een deel van het bedrijventerrein verder te ontwikkelen als woningbouwlocatie.

Hierover lopen al gesprekken met de Regio Gooi en Vechtstreek en de Provincie. Ook is aandacht gevraagd voor het belang van deelname van de Provincie Noord-Holland aan een goede busverbinding van Almere naar Utrecht.

## Colofon

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van de gemeente, donaties en de adverteerders

### Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl,  
tel. 06-25098485

### Eindredactie:

Bela Bouma, Marjolijn Schat,  
Anneke Martens - van der Vlugt

### Redactie:

Sybert Blijdenstein, Gerda Jellema,  
Aty Lindeman, Robert Molijn, Hidde van der  
Ploeg, Frans Ruijter, Adrie van Zon

### Correctie:

Piet Niks

### Foto's:

Peter van Rietschoten, Gerbe van der Woude

### Medewerkers:

Ilse Bloemen, Anneke Bruggeman,  
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer,  
Elisabeth Loudon, Daniëlle Mouissie

### Webbeheer:

Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

### Advertentie- en sponsoropdrachten:

Jacqueline Gesink-Blickman

E-mail: jacqueline@gesink.com

Voor tarieven, adverteren en sponsoring  
zie onze website

### Uitgever:

Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman

Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/  
Tom van Meeuwen

E-mail: jacqueline@gesink.com

Penningmeester en donateursinformatie:

Rist Brouwer

E-mail: ristbrouwer@hotmail.com

Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96

t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

### Druk:

JM2 grafische producties, tel. 5316520

### Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of  
een beschadigd exemplaar ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl

o.v.v. 'hei & wei bezorging'. U kunt op

werkdagen ook bellen met 5316520

Oplage: 4800

[www.heienwei.nl](http://www.heienwei.nl)

## Inspirerende theebeleving

**Kun je je laten inspireren door thee? Volgens de Blaricumse Marjan Leunissen en Huizense Arlette Nederkoorn wel. Samen organiseren ze sprankelende theebelevingen voor kleine groepen onder de naam Inspiritea.**

'Als je bij blauwe kaas Lapsang Souchong thee drinkt, zul je merken dat thee een prima alternatief voor wijn is. Het typische karakter van deze thee maakt de scherpe smaak van de kaas fluweel zacht', legt theesommelier Arlette uit. Thee is 'booming'. Zuivere thee past in de trend naar eerlijk en gezond voedsel. Ook het aanbod van kruidenthee groeit. Steeds meer mensen ontdekken de heilzame werking van kruidenthee op lichaam en geest. Marjan en Arlette zagen het theeschap in de supermarkt groter worden de laatste jaren. Ze besloten hun krachten als schrijfcoach en theesommelier te combineren en thee op een unieke wijze op de kaart te zetten met de 'Moodteabeleving'.

### Betoverende smaken en gelukstoffsjes

De passie voor thee bestaat bij Arlette al lang. Tijdens een expatperiode in Azië raakte ze gefascineerd door de Chinese theecultuur. 'Thee maakt in China een wezenlijk onderdeel uit van het dagelijkse leven. Ze drinken de hele dag thee. Op straat kun je daar overal je thermoskannetje bijvullen. China kent een eeuwenoude theetraditie'. Recent onderbouwde Arlette haar theeliefde met een opleiding tot Theesommelier. Gespecialiseerd in het begeleiden van theesessies, tovert ze smaken in de thee naar voren die je normaal niet proeft. Samen met Marjan die zich na haar studie tot voedingskundige specialiseerde in schrijven en persoonlijke ontwikkeling, neemt Arlette de deelnemers mee naar de rijke, vaak onbekende wereld van thee. 'We gebruiken speciaal geselecteerde kruidenthee en drinken deze met volle

aandacht. Dan gaan we aan de slag met een speelse, toegankelijke schrijfpoddracht die de creativiteit stimuleert. In de thee zit bijvoorbeeld basilicum, waar je positiever van gaat denken of chilipeper, wat het gelukstofje endorfine losmaakt. Zo kom je vanzelf in de juiste mood. Aan het eind gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakt gedicht, vaak blij verrast door het resultaat.'

### Inspirerende plannen

Naast de 'Moodteabeleving' werken de twee aan andere initiatieven onder de naam Inspiritea. Zo willen ze binnenkort een meditatieve theeceremonie 'Mindtea' aanbieden waar vooral het innerlijke beleven van de thee centraal zal staan. Ook een uitgebreide theeproeverij 'Theestea', van allerlei pure, biologische theesoorten gecombineerd met bijpassende hapjes, staat op het programma. Dit is vooral geschikt als leuke activiteit voor bijvoorbeeld een bedrijfsbijeenkomst of uitje met collega's en vrienden. Alles kan naar wens en op locatie georganiseerd worden.

Informatie met: [inspiritea@kpnmail.nl](mailto:inspiritea@kpnmail.nl) of via 06-40463967/06-28726290 of kijk op de facebookpagina: 'inspiritea, inspired by tea'.



Arlette (l) en Marjan

## Familieberichten

### Geboren

19-10-2015 Mila Sophia van der Wilt  
19-10-2015 Felix Paul Menno de Groot  
29-10-2015 Miles Brundel  
10-11-2015 James Benjamin van Hoegee  
13-11-2015 Sophia Isabelle Hommes  
15-11-2015 Noa Evi van den Bosch  
15-11-2015 Younes Guerchouh  
16-11-2015 Daniël Lucas Belgraver

### Overleden

26-11-2015 Maria Geertruida (Riet) de Graaf-Hoogland, geboren 07-08-1936

## 2015

door Jacqueline Gesink

Waar kunnen we beginnen

Er is weer zoveel gebeurd  
Wikipedia is al tot november bijge-  
werkt

En daar staan per maand al veel din-  
gen op

We hebben dit jaar al vaak gedacht,  
help wat gebeurt er allemaal

Maar gelukkig heeft een ieder van  
ons ook, hoop ik, leuke dingen mee-  
gemaakt

Dat vergeten we soms wel eens  
Maar er zijn echt ook mooie momen-  
ten geweest

Bedenk alleen maar de prachtige  
luchten

De zon die we dit jaar weer vaak  
hebben mogen zien

Natuurlijk regen en wind horen daar  
ook bij

De kou en sneeuw gaan we ook weer  
verwelkomen

Laten we zuinig zijn op elkaar

We vergeten 2015 niet snel...

Voor nu wil ik iedereen een heel  
goed 2016 wensen.



FOTO PVR

## Taalcafé bestaat één jaar

Het taalcafé is voor anderstaligen die beter Nederlands willen spreken. Met hulp van vrijwilligers wordt in groepsverband de spreekvaardigheid verbeterd.

Het taalcafé bestaat één jaar. Dit werd door de deelnemers, onder meer vluchtelingen uit Somalië, Eritrea en Syrië, gevierd tijdens een gezamenlijke maaltijd met gerechten uit hun landen van herkomst. Het Taalcafé is op iedere vrijdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de bibliotheek Huizen.

## Nieuw in Blaricum

Vanaf nu kunt u in Blaricum terecht voor het verwijderen van vet door middel van CoolSculpting.

CoolSculpting is de enige door de Amerikaanse overheid goedgekeurde behandeling waarbij vetcellen door middel van gecontroleerd koelen afgebroken worden en op een natuurlijke manier het lichaam verlaten. Een zeer veilige methode die helpt vet te verwijderen op die plekken waar u zich aan stoort. Op de eerste verdieping van Tandheelkunde kliniek Blaricum aan

de Kerklaan bevindt zich de CoolSculpting kliniek. Alle medewerkers zijn gecertificeerd CoolSculpting specialist zodat zij u altijd de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg kunnen bieden. Een eerste consult is altijd gratis en vrijblijvend. Tijdens dit consult wordt u volledig geadviseerd over de techniek en mogelijkheden. Info: [www.coolsculptingkliniek.nl](http://www.coolsculptingkliniek.nl).

## Dorpsagenda

### EXPOSITIES

**Singer** t/m 17 januari *Singer Highlights*.  
t/m 10 april *Kirchner, Paradijs in de bergen*.  
Openingstijden: di t/m zon 11.00-17.00 uur.

Info: [www.singerlaren.nl](http://www.singerlaren.nl).

**Rosa Spier Huis** t/m 7 februari tentoonstelling Anna Metz, Hans Olsthoorn, Gerrit de Weerd en Kim van Dusseldorp. Grafiek, schilderijen en tekeningen. Openingstijden: dagelijks 10.00-16.00 uur.

Informatie: [www.rosaspierhuis.nl](http://www.rosaspierhuis.nl).

**De Blarickhof** expositie *Stills* van de

Blaricumse fotografe Helen Schellens. Openingstijden: ma t/m vrij 08.00-17.00 uur, dinsdag tot 21.00 uur. Informatie: [www.helenschellens.com](http://www.helenschellens.com).

**De Trappenberg** t/m 12 januari *verkoopexpositie Agnes de Zanger (schilderijen en tekeningen) en Roy Ruiters (digitale schilderijen)*. Openingstijden: ma t/m vrij 09.00-18.00 uur. Zondag 17.00-20.00 uur. 1e en 2e kerstdag, 1 en 2 januari gesloten.

### WELZIJN/CULTUUR

**Blaercom** 22 december 20.15 uur *kerst-*

*concert* Vocalgroep The Ambrosians. Toegang gratis, na afloop collecte. Informatie: [www.theambrosians.nl](http://www.theambrosians.nl).

**Torenhof Cinema Torenhof** voor senioren. 27 december Dinner for one. Welkom vanaf 14.15 uur, start film 14.30 uur.

**Brinkhuis** 28 januari 19.30-22.00 uur *Vijf virtuele wandelingen door New York* door Stef Pluijm. Info en aanmelden: [www.volksuniversiteitlaren.nl](http://www.volksuniversiteitlaren.nl).

**Historische Kring Blaricum** t/m 19 maart expositie *Agrarisch Blaricum 'Zoals het was'*. Het dagelijks leven in

en op de boerderij met gebruiksvoorwerpen, klederdracht en schilderijen. Openingstijden: donderdag van 20.00-22.00 uur en zaterdag van 14.00-16.00 uur.

[www.historischekringblaricum.nl](http://www.historischekringblaricum.nl).

### KERKDIENTEN

Voor de kerkdiensten in Blaricum in de kerstperiode zie:

[www.protestantsegemeentebларicum.nl](http://www.protestantsegemeentebларicum.nl)

en [www.vitusblaricum.nl](http://www.vitusblaricum.nl).