



30e jaargang
nr. 307
mei 2007

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.



62E NATIONALE HERDENKINGS-AVOND

19.30 - 19.50 uur

Samenkomst in de Dorpskerk in Blaricum. Begroeting door de heer J. Rinzema, dominee.

Orgelspel, gecombineerd met trompetspel. Korte toespraak door de heer J.J. Alberdink Thijm.

Orgelspel gecombineerd met trompetspel. Trompet: de heer H.J. Sevenster.

Orgel: de heer M. van der Heide.

19.50 tot 30 seconden voor 20.00 uur Luiden van de klokken.

19.50 - 19.55 uur

Stille tocht van de Dorpskerk naar het monument voor de gevallen in het plantsoen aan de Piepersweg.

19.59 - 20.00 uur

Trompetspel (the Last Post) bij het monument.

20.00 - 20.02 uur

Twee minuten volkomen stilte en aansluitend het zingen van het Wilhelmus samen met het Blaricumse Gemengd Koor.

Kranslegging bij het monument namens het gemeentebestuur door de burgemeester van Blaricum, mevrouw drs. W.H.C. Ton. Vervolgens wordt de aanwezigen bij de herdenkingsbijeenkomst de gelegenheid geboden tot het brengen van een bloemenhulde.



OORLOGS-GEDENKTEKEN

“Waarde dorpsgenoten.” Zo begon de circulaire, die op 7 mei 1945 verspreid werd onder de bevolking van het net bevrijde Blaricum. In die circulaire stond onder meer: “Nu het lang verbeide uur der bevrijding, zij het dan na enige aanvankelijke strubbelingen, ook voor ons dorp geslagen heeft, hebben de ondergetekenden zich tot een comité verenigd, en menen dat het de inwoners van onze gemeente past, te midden van de algemene feestvreugde, een ogenblik onze dorpsgenoten te herdenken, die aan directe of indirecte oorlogshandelingen of aan de terreur tijdens de bezetting van ons Vaderland ten slachtoffer gevallen zijn.”

Bloemenhulde

Het voorstel werd gedaan om een bescheiden bloemenhulde te brengen op de graven van de slachtoffers van of door het oorlogsgeweld, die op dat moment op een van de Blaricumse begraafplaatsen rustten. Op vrijdag 11 mei 1945 heeft dat plaatsgevonden om 10.30 uur op de algemene begraafplaats en om 11.30 uur op de rooms-katholieke begraafplaats. Men werd verzocht om voor dit doel een bijdrage naar vermogen te leveren. Waarbij werd gezegd dat, wanneer er meer geld binnenkwam dan het benodigde geld voor de bloemenhulde, dit in een nog op te richten fonds werd gestort. Vanuit dit fonds zou dan een passend gedenkteken worden opgericht, ter herinnering aan alle dorpsgenoten die hun leven voor het vaderland hebben gegeven en die op dit moment niet in Blaricum zijn begraven.

Muziektent

De bijdrage kon op dinsdag 8 mei 1945 ingeleverd worden bij de penningmeester van het comité. Deze hield zitting in de muziektent van tien tot twaalf uur 's ochtends en van twee tot vier uur in de middag. Gedurende diezelfde tijd ging een aantal jonge dames de huizen langs van diegenen die niet in de gelegenheid waren om naar de muziektent te komen. Het comité bestond uit: Ir. H.L. Copijn (voorzitter), Evert Faber (secretaris), Joh. van Ruyven (penningmeester), T.G.H. Dijkum, J.W.J. Haverkamp, J.H.C. Mellenberg en C. van Santen.

Opbrengst

De opbrengst van de hierboven omschreven actie was zo groot, dat er een aanzienlijk bedrag kon worden gereserveerd voor een in het dorp aan te brengen blijvend gedenkteken. Aan architect H.F. Sijmons (die onder andere ook de muziektent en de toenmalige ambtswoning van de burgemeester aan Bussummerweg 2 heeft getekend) werd gevraagd een ontwerp te maken. Door allerlei oorzaken heeft het tot 1948 geduurd, pas toen kon zijn eindontwerp aan de Blaricumse bevolking getoond worden. Dit gebeurde door een maquette tentoon te stellen in de etalage van het toenmalige bloemenhuis ‘Sheherezade’ aan de Torenlaan 6a (zie foto).



Tekort

Doordat het allemaal zo lang geduurd had, omdat veel instanties er iets over moesten of wilden zeggen, was er een tekort ont-

FEESTPROGRAMMA BLARICUM KONINGINNEDAG

MAANDAG 30
APRIL 2007

KINDERVRIJMARKT

van ca.8.30 tot 13.00 uur

(Middenweg-Schoolstraat)

Handelaren zijn niet toegestaan! Na het sluiten van de markt moeten niet verkochte spullen en afval zelf worden opgeruimd!

BLARICUMMERIE

Van 10.00 tot 16.00 uur
Marktkramen in het dorpshart en het Standwerktertoernooi.

KRUISKUIL

(hoek Brinklaan/Fransepap/Kerklaan)

Vanaf 12.00 uur:

LIVE MUZIEK: Request

Van 12.00 tot 16.00 uur:

KLIMWAND (kaartjes bij de Oranjebar)

Van 12.00 uur tot 16.30 uur:

KINDERDRAAIMOLEN

Van 12.45 tot 13.15 uur en om 14.45 uur:

DE VROLIJKE KEUKEN

(Scherven brengen geluk)

VEILING t.b.v. de Oranjevereniging

van 15.30 tot 16.00 uur.

KINDERSTRAATJE

Van 11.00 tot 13.00 uur

(Eemnesserweg tussen Dorpstraat en Fransepap):

KINDERSPELLETJES / SPRINGKUSSEN

LIVE MUZIEK IN DE MUZIEKTENT

Van 13.00 tot 18.00 uur:

The Street Beats.

Dit programma wordt u aangeboden door de Oranje Vereniging Blaricum.

Frans Elbers, tel. 06-55702577.

DEELNAME AAN ALLE ACTIVITEITEN IS VOOR EIGEN RISICO

staan van 1500 gulden. Wederom werd er een beroep op de Blaricumse bevolking gedaan om de ereschuld, die men ten opzichte van de gevallen uit onze gemeente had, te helpen inlossen. Dit kon door het comité wederom een bijdrage naar vermogen te geven. Het comité was intussen uitgebreid met de volgende personen: A. Bergman, Dr. Th.C. Gribling, H. Koning, H. van Ogtrop en J. Vos sr.

Plaats

Het eerste idee was om het oorlogsgedenkteken te plaatsen bij de N.H. kerk aan de Torenlaan. Maar al snel kwam de huidige plaats in beeld, in het plantsoen op de hoek Piepersweg en de Noolseweg. Met de dodenherdenking van 4 mei 1948 werd deze onthuld en aan de gemeente overgedragen. Daar staat het nu al 59 jaar. Het monument, dat in natuursteen is uitgevoerd, moet op de eerste plaats de gedachte aan onze gevallen levendig houden en daarnaast moet het ons herinneren aan het ogenblik waarop wij, na jaren van onderdrukking, onze zelfstandigheid herkregen. Gelet op het laatste is het erg verdrietig dat het monument de laatste jaren nogal eens ten prooi viel aan vandalisme en vernielingen.

Zichtbaar

Sinds de plaatsing van het monument is het plantsoen verschillende keren gerenoveerd. De beplanting heeft zich weelderig ontwikkeld, waardoor het zicht op het monument onttrokken is vanaf de weg. Dit is jammer omdat je daarmee vandalisme in de hand zou kunnen werken. We moeten beseffen dat het geld voor dit oorlogsgedenkteken in een hele arme tijd door de Blaricummers bij elkaar is gebracht. Als erbetoon ‘aan hen die vielen’ moet het monument weer de uitstraling krijgen die het verdient. Dit zijn we aan de oorlogsslachtoffers uit Blaricum verplicht.

(Bronvermelding: archief gemeente Blaricum)

Frans Ruijter

NIEUW PLAN KAN HEEMTUIN REDDEN

Rustplaats in plaats van bulldozer

Zoals inmiddels bekend is, wordt onze openbare begraafplaats op de Woensberg te klein. De Gemeente is genoodzaakt ruimte te zoeken en gaf aan dat de Bijenschans én de Heemtuin en de omliggende gronden een goede uitbreiding zou geven. Zoals begrijpelijk tot ontsteltenis van het bestuur van de Heemtuin. Deze oase van rust en een van de mooiste plekken van Blaricum, waar gedurende 12 jaar door vrijwilligers keihard aan gewerkt is, zou in één klap met een bulldozer geruimd worden? Doodzonde. Een nieuw idee ontstond. Waarom de tuin ruimen? Waarom de tuin niet integreren en er een rustpunt van maken voor de bezoekers van de begraafplaats? Het idee, gelanceerd door het bestuur van de Heemtuin, ontmoette welwillende oren op het gemeentehuis. Laten we hopen dat er een meerderheid voor te vinden is en dit uniek stukje natuur van Blaricum bewaard zal blijven.

Conny Rector



De Heemtuin

HET JOURNAAL

Bij de Nederlands-hervormde kerk kom ik Kees tegen op z'n fiets, met kaarsrechte rug, in een hoek van 60 graden. Hij stapt af voor een praatje.

“Het is me wat,” zegt hij. “Alles verandert, maar lang niet altijd ten goede. Neem nou het journaal. Vroeger begon dat met een mooie diepe gongslag. Het kan natuurlijk zijn dat die gong me herinnerde aan de St. Vituskerk. Bij het begin van de mis moest je als misdienaar op het moment dat de pastoor of de kapelaan het priesterkoor betrad, op de gong slaan ten teken dat de mis begonnen was. Ik was er echt aan gehecht. Ik was dan ook vreselijk boos toen ze bij het journaal een jaar of vijf geleden stopten met de gong. Nou moet je niet denken dat ik alles wil houden zoals het is en dat ik niet tegen verandering kan, want dat is niet zo. Kijk, van huis uit ben ik katholiek, en dat heeft zo z'n voordelen want als katholiek zit je nergens mee. Vroeger al helemaal niet. Je hoefde maar te biechten en al je zonden werden je vergeven en klaar was Kees! Ik ben heel flexibel. Toen ze mij 44 jaar geleden vroegen of ik hulpkoster wilde worden in de N.H. kerk heb ik meteen ja gezegd. Ik hoefde er niet lang over na te denken. Nou kan het zijn dat ik me onbewust heb laten leiden door het feit dat deze kerk vóór de Reformatie rooms-katholiek was. Het kan zijn dat ik me daardoor direct thuis voelde in deze kerk. Maar ik dwaal af. Het ging over het afschaffen van de gong bij het journaal. Uit protest heb ik toen een paar weken lang niet meer gekeken, maar daar word je ook niet veel wijzer van. Dus op een gegeven moment: toch maar weer voor de buis. Wie beschrijft mijn schrik toen het journaal begon met de meest idiote lichtflitsen, geluiden en kleuren, alsof het onweer en bliksem was. Niet om aan te zien. Het slaat nergens op. Voor mij is nu de maat vol. Ik kijk niet meer. 't Is hun eigen schuld.”

We nemen afscheid. Kees stapt op z'n klomp op z'n fiets en rijdt een rondje rond de kerk.

Adrie van Zon

BLARICUMS NIEUWS

Overleden: Rie van Houten (91) op 22 maart 2007. Rie kwam kort na de oorlog uit Nederlands-Indië, moederziel alleen en zonder een cent. Haar man en haar ouders waren daar overleden. Zij bouwde uit het niets in Blaricum haar bestaan op. Ze gaf tientallen jaren naai- en kooklessen, aan vele dorpsgenoten. Ze werd een bekende, geliefde figuur: zacht, vriendelijk, maar ook zeer beslist. Een wijze, lieve vrouw, met een grote liefde voor de natuur, is van ons heen gegaan.

Op het artikel ‘Blaricummeent’ (h&w april '07) zijn meerdere, uitgesproken reacties ontvangen, die allemaal de teneur van het artikel ondersteunen: grote zorgen dat de jongeren uit Blaricum niet aan de bak zullen komen door (veel) te hoge prijzen. Met verder de suggestie voor een enquête onder 20 tot 30 jarige, ook voormalige, Blaricummers.

Aparte griffier in Laren en Blaricum. Beide gemeenten krijgen toch een eigen fulltime griffier. Een gezamenlijke griffier bleek onhaalbaar.

Van de redactie

Zwerfvuil

Op de heide raap ik altijd rommel op, lege blikjes, plastic zakjes, kauwgomdoosjes, en verfrommelde knalwitte tissues, al dan niet bruin bevuild. Met menig slordige wandelaar of fietser als oorzaak. Bezoekers van de heide. Ik neem het vuil mee en deponeer het in de afvalbakken van het GNR. Er zijn gelukkig meer mensen die dat doen, bewust van het principe dat vuil vuil aantrekt, maar ook dat goed voorbeeld goed doet volgen. Ook langs onze mooie wegen en weggetjes in het dorp is het raak. Vaak zie ik jongelui, luidruchtig pratend, drie naast elkaar fietsend, achteloos lege blikjes weggooiën. In de berm of de heggen. Dan denk ik er wel eens over na hoe het zou zijn als we die ‘oogst’ van één jaar eens bij die jongen of dat meisje in zijn of haar kamer dumpen. Die zouden raar staan te kijken van de grote hoeveelheid. Of de wasmachine of ander grof afval dat in de Gooiergracht ligt bij de dumper zelf thuis dumpen. Ik denk dat het wel zou helpen. Het is immers een bewustwordingsproces. Ik zou zeggen: als je echt voor het milieu bent, en dat is in, ja toch, houd dan je rommel bij je. Blaricum blij, jij en wij ook.

Sybert Blijdenstein

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

ALPHAG BV

Blaricum

VOORMA EN WALCH
MAKELAARS IN HET GOOI

on

eigenaar: de heer R. Ton

MAKELAARS

Moulijn
Netwerk Notarissen

JSR

de Jong Strankinga Ronk

Wester en Van der Bij
MAKELAARS VAN GOEDE HUIZE(N)

Torenlaan 12, Blaricum 035-5315300

LUNCHEN
AAN DE HEI



Rabobank

TAFELBERG

BLARICUMSE
APOTHEEK



Van Gooische Huize
Makelaardij o.z.
Meentweg 27a
Tel. 035-5380848

REIJER HEKELAAR
& ASSOCIATES

TEL. (035) 694 21 28
WWW.RHASS.NL

Wie
vult dit
vakje?

Wie
vult dit
vakje?

Fa. Wed. B. Vos

StorkZwembaden
Huizen – (035) 694 24 17
www.storkzwembaden.nl

modern asian
cuisine
mw. W. M. Hu
director
Huizerweg 3
Blaricum
Tel. 035-5366996
www.theredsun.nl

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT

IEDERE DAG GEOPEND
VANAF 10.30 UUR
Schapendrift 79 1261 HP Blaricum
Tel. 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
www.caferestraurantwat.nl

Nieuwint & Van Beek
Accountants &
Belastingadviseurs
Klaankampen 1 - Laren
Tel. 035 - 548 5860
www.nvbr.nl

WASBONNAAR

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Bloemen en meer
Schapendrift 2c
Blaricum
035 - 5261250
www.bloemenmeer.nl

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIJER
AANNEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

*Slender You®
Centre*

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum
035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

Café d'Ouwe Tak

Het café is de hele week geopend. Op zaterdag om 17.00 uur wordt voor u gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

**Café d'Ouwe Tak:
Het café waar je ook kunt eten!**

Beemsterweg 8-13, 1261 HD Blaricum, 035-531-4389

Winkelcentrum de Balken

CT1000

Geen fratsen. Dat scheelt.

HvdVEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60
www.hvanderveen.biz

Mary Faber

SPECIALISTE HUIDVERZORGING

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

Fred van Sprang
EDELSMID

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

**Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.**

- NIEUWBOUW
- VERBOUWINGEN
- RENOVATIE
- SIERPLEISTERS
- RESTAURATIE
- GEVEL-ISOLATIE
- STUCCO-ANTICO
- LIJSTWERKEN
- LEEMSTRUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245
info@spakman-blaricum.nl

**FEPP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.**

- Handel in menggranulaat 0-40 met KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625
Singel 3, 1261 XP Blaricum

**G. VOGEL
INTERIEURS**

Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Blokken
Stookolie voor centr. verwarming en huishoudens
BENZINE
Mengsmering
Motorolieën

FIRMA ED. B. VOS

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM



Henny Zeegers

IN MEMORIAM HENNY ZEEGERS

Op 19 maart overleed onze bekende dorpsgenoot Henny Zeegers, die werd geboren op 5 oktober 1926 als zoon van Tinus Zeegers en Gerda Wieggers, aan de Burgemeester Heerschopweg 6. In 1947 begon hij zijn loopbaan bij Gemeentewerken. Bij de gemeentelijke vuilophalendienst. Werk, dat hij in de laatste jaren, voordat het gewest (later: de GAD) eind jaren zeventig dit overnam, samen deed met Nico Borsen en Piet Krijnen. Henny

wilde daarna, net zoals Nico en Piet, graag in het dorp blijven werken. Met een "gele kar" maakte hij het dorp schoon, de bermen, stoepen en straatkolken. Het dorp lag er 'gepoetst' bij. Toen hij in 1987 met de vut ging werd hij koninklijk onderscheiden voor het vele werk wat hij gedaan had voor de gemeenschap. Henny had een grote passie: bijna 62 jaar is hij lid geweest van het koor 'St. Cecilia' van de Vituskerk. Vele uren heeft hij gestreeld met zijn mooie stem. Als hij het 'Panis angelicus' (Het brood der engelen) inzette kreeg menigen kippenvel. Hij was ook een getalenteerd tafeltennisser: bij verschillende verenigingen in 't Gooi blonk hij hierin uit. Henny trouwde op 25 november 1966 met Fientje van Beers uit Zaltbommel, die toen werkte bij edelsmid Bob Anink aan de Zwaluwenweg. Zij gingen wonen aan de Mosselweg 18, waar op 15 juli 1968 zoon Vincent en op 26 mei 1970 zoon Jeroen geboren werd. Vijf jaar geleden werd Henny ernstig ziek, maar hij kwam er weer bovenop. Aan deze 'reservetijd' kwam op 19 maart een einde. In de kerk, waar hij zoveel voor gedaan heeft, werd op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen: zijn zoon Jeroen zong voor zijn overleden vader diens zo geliefde 'Panis angelicus'! Wij wensen degenen voor wie hij altijd klaarstond alle sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Het leven van Henny is geëindigd, maar de herinnering aan hem is begonnen.

Frans Ruijter

UITMUNTEND VAKMANSCHAP

Maximale score behaald door
Schildersbedrijf H. v.d. Veen

Eens in de drie jaar wordt het schilderwerk van alle, aan de AF-deelnemende bedrijven op een onaangekondigd moment geïnspecteerd en scherp op kwaliteit en vakmanschap beoordeeld door het landelijk Verf Advies Centrum. Van de 533 inspecties sprongen er dit jaar vijf in het oog die de maximale score van honderd procent wisten te halen! Bij die vijf behoorde het Blaricumse schildersbedrijf H. van der Veen, al jaren één van de trouwe heil & wei adverteerders. "Een van de vijf beste kwaliteitsschilders van ons land, daar stond ik wel even van te kijken," erkent een glunderende Henk van der Veen (54), directeur-eigenaar van het gelijknamige bedrijf, bij het in ontvangst nemen van het certificaat.



Henk van der Veen (tweede van links) neemt de AF-oorkonde in ontvangst van Okke Spruijt van het Verf Advies Centrum (links) voor het DA pand.

Het Verf Advies Centrum koos voor de beoordeling niet één van de Blaricumse villa's uit, waar het Schilders-, Glaszet- en Behangersbedrijf Henk van der Veen regelmatig over de vloer komt, maar het winkelpand van de DA Drogist aan de Torenlaan. Het was voor het eerst sinds 1996 dat dit Blaricumse bedrijf de hoogste score wist te bereiken. Henk: "Ik sloot me destijds aan bij de Stichting AF-erkenning, toen het schildersberoep werd vrijgegeven, waardoor iedereen een schildersbedrijf kon beginnen - gediplomeerd of niet, en met of zonder enige ervaring. Het ging me toen ook erg aan het hart als ik soms om me heen hoorde dat het schildersvak van tegenwoordig niet veel meer zou voorstellen. Door deel-

ZWERMEN

Hein Wieggers, voorzitter van de imkersbond ABTB Blaricum, is door zijn schoonvader aan het imkeren geslagen. "Ik ging daar altijd kijken en ben een cursus bij Cees Bakker gaan volgen. Na afloop kreeg ik mijn eerste volkje van een mede-imker. Nu, na 25 jaar, ben ik nog steeds geboeid."

"Ook dit jaar zijn mijn volken weer goed de winter doorgekomen. De koningin is weer druk in de weer met haar voornaamste taak: eitjes leggen. En wel zo'n 1.500 tot 2.000 per dag. Na 21 dagen worden er dan zo'n 1.500 bijen per dag geboren en groeit het volk dus explosief. Maar dat is ook nodig, want een zomerbij leeft maar zes weken en een volk op topsterkte heeft rond de 40.000 tot 50.000 bijen. Wordt het te vol, dan gaat het volk zich voorbereiden op het zwermen. De werksters maken zogenaamde koningendoppen. De koningin is zo sympathiek

neming aan de stichting is er in dat groter geworden veld nu een scheidingslijn getrokken. En dat doet me deugd, omdat ik alleen maar goed werk wil en ook kán afleveren."

De kneepjes van het vak
Vanaf zijn zestiende zit Henk al in het vak. Bij zijn eerste baas leerde hij er de kneepjes van. De situatie veranderde toen die er mee stopte. Bij een ander schildersbedrijf kon hij zijn ei niet kwijt. "Ik werkte volgens mijn werkgever te netjes, terwijl ik alleen maar uit was op kwaliteit," memoreert Henk. Na nog een periode van zes jaar bij een ander degelijk bedrijf begon hij voor zichzelf. "Ik doe mijn werk naar eer en geweten en heb inmiddels een zekere naam opgebouwd. Het is vooral de mond-tot-mond reclame die zorgt voor opdrachten bij particulieren, variërend van villa's tot aan reguliere ééngezinshuizen." Bescheiden als Henk is, wil hij nu niet meteen zeggen dat hij één van de beste schilders is. "Want dat zeg je niet van jezelf," vindt hij. Toch doet de door zijn bedrijf behaalde maximale score hem best heel veel. Het geeft aan dat hij voor kwaliteit gaat. En de oorkonde maakt duidelijk dat hij er verstandig aan deed om niet in te gaan op snelle 'opknopklusjes'. Voor info: Henk van der Veen, tel. 035-5311360 of 06-51404976, website www.hvanderveen.biz.

SB/HvdV

IN MEMORIAM JACOB VOS



Op donderdag 22 maart overleed Jacob Vos, 'de Postbode', zoals de meeste dorpsgenoten zich hem herinneren. Jacob werd geboren op 13 december 1920 als zoon van Gerrit Vos en Marrie Puijk, aan de Binnenweg 3. Hij wilde, zoals zoveel Blaricummers in die tijd, graag boer worden. Hij kon goed met alle soorten beesten omgaan. Maar het liep anders; hij kwam te werken bij Gerrit Rigter aan de Langeweg en hij verbouwde groenten in de Bouwvenen, waar hij de groentebouw leerde. Zijn gezin heeft hier later volop van kunnen genieten als hij met groenten thuiskwam van zijn volkstuintje. In 1939 werd hij postbesteller bij de PTT, tot 1981. Bij zijn afscheid in 1981 werd hij hiervoor en voor zijn vele vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden. Jarenlang bracht hij de boekjes voor de Oranje Vereniging rond en voor verschillende instanties inde hij contributies. Hij was in 1967 medeoprichter van de Postduiven-vereniging 'Union'. Bij het ringsteken op het losse paard ontbrak hij

vroeger zelden. Later deed hij met zijn kleinkinderen mee met de versierde sjezen. De touwtrekkploeg van hem sleepte tijdens de volksspelen vaak de eerste prijs in de wacht. Jacob trouwde op 21 augustus 1946 met Emmy Post uit Eemnes. Zij gingen wonen bij tante Gijpje aan de Verbindingsweg, waar nu de brandweerkazerne staat. Toen in 1951 de nieuwe huizen werden gebouwd aan de Statenkamer, verhuisden ze daarheen. Hij kreeg een zoon en drie dochters. Het was een zware klap voor dit hechte gezin toen op 31 december 1999 Emmy overleed. Jacob pakte, met hulp van zijn kinderen, toch weer de draad op en wist weer te genieten van de dingen. Hij klaagde echter steeds meer dat hij zo moe was: hij voelde het aankomen en op donderdag 22 maart jl. overleed deze markante Blaricummer. Met paard en wagen is hij op 27 maart van de Statenkamer naar de Vituskerk gebracht en te rusten gelegd bij zijn lieve vrouw Emmy. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Het is een voltooid leven en daar mag met dankbaarheid op teruggekeken worden.

Frans Ruijter

ONZE VLAG, JOUW VLAG

Op 4 mei herdenken we de bevrijding, alweer 62 jaar geleden. Laten we even in onze gedachten daarnaar teruggaan, en ook nog iets verder voor de ouderen onder ons. Nee, geen herinnering aan trieste dingen, maar aan iets leuks.

Wie van ons heeft vroeger op de kleuterschool niet geleerd zo'n mooi gekleurd molentje te vouwen? En als dat klaar was liep je ermee naar buiten om te zien hoe het in de wind ging rondraaien. Trots als een pauw was je. Na het molentje kwam de ballon. Op kermissen stond daar een man of vrouw met een dikke stok, met daaraan allemaal molentjes of ballonnen. Dat was moeilijk kiezen... Maar wat je ook koos, je liep er stralend mee weg, omhoogkijkend naar je vlaggetje of ballonnetje, en je voelde je blij... 's Avonds stond of hing die dan bij je bedje. En toen kwam het vlaggetje in je leven. Op school, als er iemand jarig was, dan werd er op het bord een vlag getekend. Was jij de jarige dan was het echt jouw vlag. Bij allerlei festiviteiten kreeg je een klein papieren vlaggetje in je hand gedruwd. En dan maar zwaaien ermee. Het geritsel van al die papieren vlaggetjes blijft in onze herinnering. Weer keek je dan omhoog naar al dat gewapper. Zo ging de vlag een belangrijke rol in je leven spelen. Je ging begrijpen dat onze vlag altijd rood wit blauw moest zijn. Als je een tekening maakte, tekende je er altijd een vlag bij.

Bij sportgebeurtenissen wapperen ook de vlaggen. Denk het gebruik van onze vlag bij de opening en sluiting van de Olympische Spelen. En bij de prijsuitreikingen.



Op onze schepen, op alle oceanen en in de havens overal ter wereld, zie je de Nederlandse driekleur. Zelfs in de lucht is onze vlag te zien, groot of klein aangebracht op de Nederlandse vliegtuigen. Wij steken onze vlag uit op speciale dagen. In militaire dienst wordt de groet gebracht aan de vlag bij het hissen en strijken ervan. De vlag wordt volgens model opgevouwen en mag nooit de grond raken. Bij militaire begrafenissen ligt de vlag als een kleed en groet over de kist. Zo zie je hoe groot de rol van de vlag in ons leven is geworden.

Maar speciaal ook in de maand mei. Het is dan dat we letterlijk blij zijn met die wapperende driekleur. Op 4 mei hebben we

om daar eitjes in te leggen. Vervolgens worden de larfjes die daaruit komen, gevoed met koninginnengelei. Wonderbaarlijk spul, dat niet bestemd is voor de werkbijen en darren. Een werkbij doet er 21 dagen over om haar cel te verlaten, een dar (groter) 24 dagen, maar een koningin (de grootste uit het volk) met haar speciale dieet is na 16 dagen al klaar. De vliegbijsen (zij die de nectar halen) eten hun buikje zo vol, dat ze daar een paar dagen mee toe kunnen. De oude koningin vertrekt met hen. Een zwerm!



Hein Wieggers

Goed in de gaten houden
Normaal verborgen in een kast of korf en alleen maar zichtbaar voor de imker, is een volk nu zichtbaar voor de buitenwereld. Niet zo eng als sommigen wel denken. Bijen met een vol buikje steken niet zo snel. Om te steken moet de bij haar rug kunnen krommen en dat gaat niet zo makkelijk met een bolle buik. Provoceer ze niet, maar ga gerust eens wat dichterbij kijken. Misschien zie je wel een bijendansje. Verkenningbijen vliegen erop uit om een goede nieuwe plek te zoeken. Zodra ze die gevonden hebben, leggen ze dat aan hun zusters uit door een kwispeldansje te maken. Steeds meer bijen gaan dan op die locatie kijken. Komen er voldoende met dezelfde locatie bij de zwerm terug, dan besluit de hele zwerm daar naartoe te verhuizen. Voor mij balen, want dan ben ik de helft van mijn volk kwijt. Daarom probeer ik de natuurlijke zwerm-drift te voorkomen, door bijtijds de oude koningin met wat bijen uit de kast te halen en in een andere kast te plaatsen. Het volk denkt dan, dat er gezwermd is en de nieuwe koningin kan veilig geboren worden. Deze tijd is voor mij een drukke, maar boeiende tijd. Ik moet de volken goed in de gaten houden, maar het is een gezellige hobby. Samen met mijn mede-imkers houden we de volken in de gaten. We 'reizen' met onze volken naar het fruit om te zorgen voor bestuiving. We onderhouden de schans en de tuin. En na de noeste arbeid is er elke week in 'De Blaercom' nog tijd voor een gezamenlijke biljartmiddag."

Wat een heerlijk leven heeft een imker toch!

Dorine Borgers

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453
www.hermanvanderheiden.nl

M. SIEGERS

In- en Verkoop klokken - barometers meubelen en schilderijen

M. Siegers

Noolseweg 47
1261 EB Blaricum
035 538 20 76 (zak)
035 531 16 57 (privé)

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

**ANTIETK
EN KUNST**

**Blaricumse
IJzerhandel**

Dorpsstraat 9 - 1261 ES Blaricum
Tel. 035-5382303 - Fax 035-5382338

IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN-MACHINES
TUINARTIKELEN EN GAZONMAAIERS

dedicated to living life in balance...

Yogatree

Het Domein 4 Blaricum tel. 035 5395460 www.yogatree.nl

**Smederij
B.v.d. Bergh**

Tuin- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

OP VOSSENJACHT MET MADELIEFJES-LAARZEN

Direct na het lossen van het tweede schot gaat het belletje af. Een fel flitslicht verblindt mij enigszins. Het is kermisvrijdag 2005 en ik waag mij aan het traditionele foto-schieten. Een jaar geleden voor het laatst gedaan, ongehoorlijk, de eerste de beste kermisavond al raak! Toevallig loopt één van Blaricum's fervente jagers net voorbij. Helemaal trots op mijn welgemikte schot verkondig ik dat ik een goede hup voor de vossenjacht zou zijn!

Anderhalf jaar later is het dan zo ver. Op een mooie zaterdag in februari verzamelen zo'n 45 jagers en bestuurders uit het Gooi en Eemland zich onder de hooiberg van de dochter van één van de jagers. Overwegend mannen in groene jassen en broeken, de meeste in regenlaarzen, sommige zelfs met lieslaarzen. Als een van de weinige dames meng ik me in het gezelschap. Een groene wax-jas hing gelukkig al een poosje aan de kapstok, een oude spijkerbroek daaronder met, jawel, spik-splinternieuwe regenlaarzen. Pas voor mijn verjaardag gekregen, speciaal voor deze vossenjacht. Groen, met schattige witte madeliefjes, ze zouden niet misstaan in 'Gooise vrouwen'.

Ogen groter dan zijn maag

Op de achterkant van een opgevouwen kartonnen doos heeft Bertus van den Bergh getekend wat de bedoeling is van vandaag: het weilandengebied grenzend aan het Eemmeer van een aantal vossen ontdoen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die een groot deel van het weilandschap aan het Eemmeer beheren, ervaren in toenemende mate hinder van vossen. De weidevogelstand is achteruit geheld. De vos heeft geen natuurlijke vijanden en bezit de lastige eigenschap dat zijn ogen veel groter zijn dan zijn maag. Hij doodt bedroevend meer dieren dan hij voor zijn levensonderhoud nodig heeft. Onder meer jonge weidevogels en net uit het ei gekropen eendenkuikens vormen een makkelijke prooi voor de dodende vos. Met name als de vos jongen heeft, is hij een ware rover. Een deel van de buit laat hij liggen op de plek des oordeels, het andere deel sleept hij mee naar zijn hol. Zodanig veel dat de jongen het niet opkunnen, waardoor het vlees ligt te rotten rondom de vossenburcht.

Drijven

We starten bij het rietland rechts van de Stichtse Brug. De bestuurders gaan op verzoek van Staatsbosbeheer zonder geweren op een rij het riet door, de jagers staan met hun geweren klaar op het dijke. Ik ben ingedeeld bij de bestuurders, want foto-schieten op de kermis mag iedereen die betaalt, aan de jacht gaat een intensieve cursus van tenminste een jaar vooraf. Een stukje links van de vogelhut heeft de rietstijver een bruggetje gemaakt. Wij maken er dankbaar gebruik van. We lopen links langs het riet naar het uiterste puntje van het land. Daar krijgen we een stok. En dan begint het zware werk. We worstelen ons zoveel mogelijk op één lijn met de stok dwars voor ons uit door het manshoge riet. De laarzen zakken bij elke stap een stuk in de modder. Ik kan één hooguit twee meter opzij en voor me uitkijken, zo dicht staat het riet op elkaar. Goed opletten dat ik de bestuurders links en rechts van me niet uit het oog verlies. We roepen

naar elkaar als iemand achter blijft. "Ho, even wachten tot we weer allemaal op lijn zijn." Plassen tussen het riet, daar mag je niet zo maar instappen, eerst met je stok meten hoe diep ze zijn. Vaak kun je er niet doorheen, maar moet je er omheen. Binnen vijf minuten heb ik een laag water in een van mijn snoezige madeliefjeslaarzen. Een bestuurder glijdt uit en zakt met een been tot aan zijn lies in een plas. Hij heeft hulp van een ander nodig om er weer uit te komen. De jungle in Blaricum. Wij in het riet hebben nog geen vos gezien, maar als we in de buurt van de dijk zijn, horen we plotseling twee schoten. De alertheid stijgt naar het hoogste niveau. Enkele minuten later een meter of zes links van mij een hoop roemer. Een paar bestuurders overmeesteren een vos! Ik neem een kijkje bij het dode dier. Dit is het doel van de jacht, maar er komen toch gemengde gevoelens op. We struinen tot aan de middagpauze de kleinere rietstroken tot aan het grachtenhuisje af. Af en toe vliegt een fazant op, een haas rent weg. Maar geen vos te zien.

Lunch

Onder de hooiberg staat een lunch klaar van broodjes, koffie, thee, warme chocolademelk, plakjes ganzenborst en een klein jachtbittertje. De pauze is kort, we moeten nog vanaf het grachtenhuisje naar het Raboes. Opnieuw doorkruisen we op lijn de rietgebieden. Deze zijn niet zo uitgestrekt als bij de Stichtse Brug, maar niet minder zwaar. Een groot deel van het riet wordt nooit gemaaid en is verschrikkelijk stug en taai. We treffen verse sporen van een vos, maar het beest laat zich verstandig genoeg niet zien. Op het Raboes, onder de bramenstruiken, wijzen de jagers mij op zijn hol. Reintje geeft niet thuis.



Na afloop in de Smidse

Tot slot

We reizen af naar de 'Valse bosjes' in Eemnes. Tevergeefs kammen we het eerste bos uit. De bramenstruiken beschadigen mijn charmante madeliefjes nog meer. Dan door naar het tweede boom- en struikgebied. Wij bestuurders roepen "Prrr, prrrr," de jagers staan strategisch aan de rand van het bosje. Enkele hebben de moed al opgegeven als er weer schoten klinken. Een prachtige vos legt het loodje. Het einde van de jacht is nabij. Even naar huis om droge sokken aan te trekken en de madeliefjeslaarzen in te ruilen voor normale schoenen. Dan naar de smederij die is omgetoverd tot een oergezellig restaurant. Het grote vuur in de smidse brandt, heerlijke zuurkool, hutspot en boerenkool staan voor ons gereed. Na een fysiek inspannende dag als vandaag gaat de Hollandse pot er in als koek. En naarmate de avond vordert, neemt de kracht van de verhalen toe. Jagerslatijn?

Linda Eggenkamp

die halfstok gehesen om daarmee te zeggen: "Ik denk aan al het verdriet dat er is geweest. Dit is mijn erbetoon..." We moeten eigenlijk, *figuurlijk* gesproken, altijd een vlaggetje, een wuivend vlaggetje, voor ons uitdragen. Je moet *figuurlijk* omhoog blijven kijken naar je eigen vaandel. Kijk naar je eigen vlaggetje, dat je gelukkig maakt, omdat je gelooft in het leven en zijn idealen. Die trekken je omhoog, ja, ze dwingen je omhoog te kij-

ken, zoals de vlag dat doet, die blij wappert in de wind met zijn felle kleuren. Kijkend naar de wuivende vlag, doet het je begrijpen dat de hemel altijd weer blauw wordt. Ook al is die soms grijs. Verlies nooit je geestdrift, blij bewondering houden voor alles wat schoon en edel is, en voor alles wat ons leven kan verrijken. Blijf kijken naar je vlaggetje...

Ada Keizer

HERINNERINGEN AAN HET BEGIN VAN DE OORLOG

Op een avond in maart ging ik, gewapend met pen en papier, naar de 1^e Molenweg 48 om daar een interview af te nemen van de heer des huizes Gijs Rigter (1926). Hij had samen met Henk Heerschop (1926) en zijn broer Piet Heerschop (1929) in het begin van de Tweede Wereldoorlog een apart, komisch, tragisch en spannend avontuur meegemaakt. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie, die door de vrouw van Gijs, Jopie, ons werd voorgezet, brandden de drie heren los.



v.l.n.r. Henk Heerschop (1926), Gijs Rigter (1926) en Piet Heerschop (1929)

Geëvacueerd

De oorlog was nog maar een paar dagen oud en het Nederlandse leger had nog niet gecapituleerd. Men wilde om de Duitse opmars te vertragen de 'Hollandse Waterlinie' in gebruik stellen. Dit hield in dat er hele gedeelten van Nederland onder water gezet zouden worden, zodat het voor de vijand moeilijker werd om verder op te kunnen rukken. Nu was het begin mei en de koeien liepen al buiten. Zo ook in de polder Arkehem, gelegen tussen Bunschoten en Nijkerk. Het vee moest daarom geëvacueerd worden en dit gebeurde ook. De beesten werden door koeiendrijvers via de Meentweg in Eemnes naar de Meent op Blok 2 gebracht. Dat is ongeveer waar Klaas Vos nu woont. Het was de bedoeling dat ze naar de haven in Huizen zouden gaan om ingescheept te worden om ze naar de kop van Noord-Holland te brengen.

Willem de Graaf

Omdat de koeien op Blok 2 even zouden blijven, moesten ze wel gemolken worden. Bij het Meenthek aan het eind van de Fransepad had de Meentbeambte Willem de Graaf een verzoek aangeplakt met de vraag: 'Wie wil de geëvacueerde koeien melken?' De melk moest dan wel worden afgeleverd bij de melkfabriek de 'Goede Verwachting' aan de 1^e Molenweg. Daar is nu de Alphas gevestigd. Men zou er 6 cent per liter voor krijgen.

Vroeg in de morgen

Dit leek de drie mannen wel wat. Ze hadden berekend dat als ze met vier melkbussen van veertig liter zouden gaan, de winst al gauw negen gulden en zestig cent zou bedragen. Een wereldbedrag voor de jongens van die leeftijd in die tijd. Met de bakfiets van de vader van Henk en Piet (Chiel Heerschop) togen deze drie musketiers om half zes naar de Meent. Ze hadden er goed zin in en de hoop om met volle bussen terug te keren.

De laatste druppel

De melkbussen waren snel vol gemolken, de terugweg werd aangevangen. Maar ineens hoorden ze een koe zo loeien. Deze stond aan de overkant van een sloot met een volle uier. Zij wilde daar graag van verlost worden. De drie mannen vonden dat ze die winst niet konden laten schieten. Alleen was er één probleem: om erbij te komen moest men over een sluis. De bakfiets werd op een schuine berm gezet en niet op de rem. Vervolgens kwam er een boer langs met een kar. Door de trillingen werd de bakfiets ongewild in beweging gezet en belandde pardoes in de sloot.

IK EN HET GOOIS LYCEUM (2)

(2^e deel van het internet-interview door Corryn de Vriese met een Blaricumse scholier; het eerste deel is verschenen in het vorige nummer van hei & wei, no. 306)

Ik ben Alexander Cornelis, woon in Blaricum, ben 17 jaar oud en ben geboren op 16 december 1990. Ik zit op 'Het Goois Lyceum' in Bussum in klas V 5A en doe dus VWO, in het vijfde jaar.

Ik en de computer

Hoe je een computer gebruikt krijg je tegenwoordig al met de paplepel ingegoten, zo niet dan kom je hier vanzelf wel achter, onvermijdelijk. Ik heb in ieder geval veel geleerd gekregen en veel zelf moeten uitvinden. Ook leer je vaak op school hoe je bepaalde, vaak essentiële, dingen kunt doen op de computer. Daar hebben wij veel computers, waarvan ook zeker gretig gebruik wordt gemaakt, in tussentijd van lessen waarbij deze nodig zijn. Ook wordt het door leraren vaak mogelijk gemaakt om computers te gebruiken wanneer er verwacht wordt dat de leerlingen aan een project werken. Computers spelen dus wel degelijk een grote rol, niet alleen voor mij, maar voor zowat iedereen in het huidige onderwijs. De computer is dan ook naar mijn mening (en naar, denk ik, die van vele anderen) de uitvinding van de eeuw! Zeker als je ziet hoe belangrijk ze nu al in het dagelijks leven zijn en hoe ongelooflijk veel mogelijkheden er nog openstaan voor de computer. De mobiele telefoon is natuurlijk een onderdeel van de computertak, we kunnen haast niet meer zonder! Zelf gebruik ik

Deksels

De melkbussen kliepten over de rand van de bakfiets ook de sloot in. De kostbare melk vermengde zich met het slootwater. Alle vier de melkbussen waren helemaal leeg. Tot overmaat van ramp waren er ook nog twee deksels in de modder verdwenen. De melkbussen waren geleend van de vader van Gijs (Gerrit Rigter). Terugbrengen zonder deksel kon natuurlijk niet. Gijs trok zijn broek uit en ging de sloot in om de deksels veilig te stellen. Dit lukte gelukkig.

Teleurgesteld

Met veel moeite en met hulp van omstanders werd de bakfiets op het droge gezet. Gelukkig had de bakfiets geen schade, zodat hij die dag gewoon weer dienst kon doen voor het hoveniersbedrijf van Chiel Heerschop. De melkbussen waren compleet, maar wel leeg. Teleurgesteld ging men zonder melk en zonder hun verwachte winst huiswaarts; Gijs Rigter naar de Eemnesserweg 15 en Henk en Piet Heerschop naar de Melkweg 9.

Donkere jaren

Deze drie jonge mannen konden toen nog niet vermoeden dat Nederland nog vijf donkere jaren voor de boeg zou hebben. Daarbij vergeleken viel hun avontuur volledig in het niet. Wat mij opviel was dat men zich het hele gebeuren nog tot in het kleinste detail wist te herinneren. Gijs, Henk en Piet bedankt!

Frans Ruijter

M'n moeder

Mijn moe zeurt altijd aan mijn kop van: "Ruim je kamer nou eens op. Ik vind bij jou in elke hoek wel sokken of een spijkerbroek. Of blikjes cola, stapels strips, computergames, geplette chips. Een tas voor school, een tas voor sport. Als jij een keer volwassen wordt spring ik een meter in de lucht." Ze pakt een vuile trui en zucht.

Marjolein Kool



foto: Tjerk Visscher

hem voor niets meer dan bellen en sms'en. Maar ook deze computertjes hebben een wijde gebruiksmogelijkheid, waaronder tegenwoordig zelfs fotograferen, filmen, internetten en muziek afspeelen valt.

Ik en muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in mijn leven en beïnvloedt mijn humeur zeker! Ik luister dan ook elke dag naar muziek, na schooltijd bijna de hele rest van de middag, en soms ook de avond. Ik heb op mijn kamer een eigen stereo-installatie. Deze kan in samenwerking met mijn computer, waarvan ik de muziek-speellijst gebruik, letterlijk alles afspelen wat ik wil. Ik luister er eigenlijk naar alle soorten muziek: zo ongeveer bijna alle rap- en R&B-nummers. Ik heb een zeer uitgebreide muzieksmaak en dus ook een zeer uitgebreide en grote muziekliefde. Ik heb genoeg muziek voor zo'n 50 uur aan één stuk doorspelen. Veel muziek voor de afwisseling is natuurlijk heel fijn! Toch luister ik, eerlijk gezegd, voornamelijk naar de radio (Sky Radio). Ik word ook elke dag met de radio gewekt en luister ook vaak nog even voor het naar bed gaan, tijdens het tandenpoetsen bijvoorbeeld. Muziek neem ik eigenlijk nooit mee naar school, dit ook omdat ik geen mp3-speler heb, maar vooral omdat ik zo ontzettend veel muziek thuis beluister dat ik er op school geen behoefte meer aan heb. Ook kan ik me niet goed concentreren wanneer er muziek opstaat. In de les en tijdens het huiswerk maken: voor mij dus even geen muziek.

Ik en tv

Ook kijk ik eigenlijk nog niet eens zo heel veel tv. Ik heb dan ook geen vaste programma's waarnaar ik altijd kijk. Ik kijk wel vaak elke middag even vantevoren of ik diezelfde avond nog leuke films kan verwachten, die ik dan dus bekijk. Naast het bekijken van films maak ik eigenlijk haast geen gebruik van de tv.

In mijn vrije tijd

In mijn vrije tijd doe ik eigenlijk van alles en een beetje, niet alleen één ding heel veel, of zo. In het weekend doe ik beide dagen aan roeien. Dit doe ik 's ochtends. Dit beperkt jammer genoeg mijn uitslapen, maar het roeien is het waard. Na het roeien heb ik vaak alleen nog maar de middag en de avond over, net als op doorweekte dagen wanneer ik geen huiswerk heb. Wanneer ik een middag en avond vrij heb dan ziet het er vaak ongeveer als volgt uit: 's middags luister ik naar muziek, terwijl ik achter de computer zit, of doe ik iets gezelligs met vrienden, wat vaak neerkomt op: bij iemand thuis wat muziek luisteren, praten en/of soms computeren. 's Avonds is mijn programma ook zeer wisselend. Ik sport af en toe, soms kijk ik tv (voornamelijk films dus), pas ik op of speel ik ook weer spelletjes. Dit hangt er vaak vanaf hoe de rest van mijn dagindeling eruitgezien heeft. Naast ergens oppassen heb ik als vrijetijdsbaantje ook nog het bezorgen van het kerkenbladje 'De Onderweg' dat ik bezorg in Blaricum; althans in het oude dorp. Het bezorgen kost mij maar één middag per maand en is dus niet echt een standaard tijdverdrif. Ik mag zelfs nog zelf bepalen op welke doorweekte dag van de gekozen week ik ze bezorg, zeer flexibel dus, naar mijn genoegen. Je hebt het als scholier namelijk zeer afwisselend druk en minder druk.

Mijn toekomstbeeld

In mijn toekomst hoop ik een beetje op hetzelfde pad te blijven zitten waarop ik nu zit. Dit houdt in: redelijk goede cijfers, een rustig leventje, veel plezier en veel verschillende ervaringen opdoen. Op gebied van studie weet ik het nog allemaal niet. Ik ben aan het kijken of er mogelijkheden zijn om naar Engeland te kunnen gaan na mijn eindexamen dit jaar. Daar concentreer ik me nu vooral op.

Alexander Cornelis

Altijd Bloemen

Christiane Calis

Jelle Hoekstra

Dorpsstraat 9 d, 1261 ES Blaricum

06-55176039 mobiel 06-24815059

tel. 035-5315703 fax 035-5381680 e-mail: info@altijdbloemen.nl

PEDICURE YVONNE

Steunzolen: flexibele correctiezolen voor kinderen en volwassenen. Paraffine pakkingen voor gewricht- en spierklachten en spataderen. Voetaanpassingen, voetmassage, voetsteunen, paraffinebaden.

Gratis demonstratie. Alles aan huis.

COUPEUSE

Nieuw werk en veranderingswerk, maatkleding, reparaties, gordijnen, leer en bont, inrichting baby- en kinderkamers. Kleding wordt gehaald en teruggebracht. Telefoon: 06-42161131

HEALTH CENTER

Meentweg 37f
1261 XS Blaricum
T 035-5312191

www.healthcenterfit.nl

MEER DAN FITNESS ALLEEN

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Tuinarchitectuur

- * Aanleg en onderhoud
- * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



J. Vos

WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93



www.ijsalondehoop.nl

Hoveniersbedrijf
Roest Borsen

Fred Roest en Bert Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Tel./Fax 035 538 44 70

Colofon

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:

Sybert Blijdenstein

Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum (035) 5383893 of 06-54995520 of aan redactieheienwei@xs4all.nl

Redactie: Dorine Borgers, Christa Hogenkamp, Ada Keizer, Hennie Lamaker, Hidde van der Ploeg, Conny Rector, Frans Ruijter, Satyamo Uyldeert, Corryn de Vriese-Brandenburg, Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon

Medewerkers: Anneke Bruggeman-Mulder, Ria Bulten-v.d. Mik, Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Aty Lindeman-Strengtholt, Piet Niks, Ina Schaafsma, Rob Tammerijn, Tjerk Visscher, Gerbe v.d. Woude

Advertentie-, sponsoropdrachten:

Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62

Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: Huub de Klerk

Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com

Penningmeester en donateursinformatie:

Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58

Banknr. 12.66.37.296

t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum

Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520

Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Marianne Blijdenstein-Piël
William Singerweg 13
1261 EH Blaricum
035-5383893

Portretten, landschappen, woonhuizen, tuinen en huiskamers.
Geef aan huis aquarellen in groepverband.

Bestrijding van plaagdieren en houtworm
Tel. (035) 5256051
www.plaagdieren.nl
Ook in hout en antiek!
SVO / EVM gedipl.

Administratiekantoor
Osabi
Jeanette de Gooijer
Want 3B
1276 HE Hulzen
Telefoon: 035 5256276
035 52564007
Fax: 035 5257573
E-mail: osabi@planet.nl

MIXIT Dorpsstraat 8 a
Blaricum centrum
MIXIT MUSIC 035-533 6 777
Geniet van goede audio
Hil & Boscooppunt
www.mixitmusic.nl

de Specht
Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum
Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

Van Vuure
De uitvaartondernemer voor 't Gooi en omstreken
Dag en nacht bereikbaar
(035) 624 75 31
www.vanvuure.nl

D. BEEK
AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL
Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

R.K. Parochie



St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend:

Zaterdag 17.00 uur en

zondag 11.00 uur

Eucharistieviering of
Woord en Communieviering.

Op 6 en 20 mei
Kindernevendienst.

Door de week:

donderdag 19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:

Woensdag 2 mei 10.00 uur
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.

Zondag 13 mei

Viering van de 1^e H. Communie.

Donderdag 17 mei 10.00 uur

Hemelvaart van de Heer.

Zondag 20 mei 11.00 uur

Viering m.m.v. Timeless.

Zondag 27 mei Pinksteren 11.00 uur

In de St. Vituskerk de

Oecumenische Pinksterviering

van de kerken uit de BEL-dorpen.

Kinderen zijn van harte welkom.

Maandag 28 mei 10.00 uur

Viering van de tweede Pinksterdag

Voor verdere informatie:

Zie informatiebord bij de hoofdingang

van de kerk, of Pastor C. Lavaleije,

Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.

Tel.: 035-53 83153.

E-mail: stvitusblicum@hetnet.nl.

Protestantse Gemeente



Blaricum

Zondag 6 mei, 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.

Avondmaalsdienst m.m.v. de Cantorij.

Zondag 13 mei, 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.

Zondag 20 mei, 10.00 uur

Ds. J. Rinzema, Blaricum.

Doopdienst, m.m.v.

de Dorpskerk Kindercantorij.

Zondag 27 mei, 11.00 uur

Oecumenische Pinksterviering

voor Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

in de St. Vituskerk in Blaricum.

KERKDIENSTEN TORENHOF

Protestante kerkdiensten: om 9.30 uur

op elke 1^e en 3^e woensdag van de maand.

Katholieke kerkdiensten: om 9.30 uur

op elke 2^e en 4^e, en eventueel ook 5^e

woensdag van de maand.

Oecumenische diensten: rond de feest-

dagen.

In alle diensten is iedereen welkom!

EVANGELIE GEMEENTE 'DE RIVIER'

Sinds maart is er elke zondagmorgen om 10.00 uur een samenkomst in het Wijkcentrum 'De Malbak', De Maten 1a in de Bijvanck.

Was het opvallend dat er – zeker in vergelijking tot het aantal inwoners – geen kerk aanwezig was in de Bijvanck, gelukkig was er De Malbak, centraal in de wijk geplaatst.

Wij hebben het op ons hart gekregen om een kerk te beginnen in deze wijk en het Woord te verkondigen van God en Hem te aanbidden d.m.v. gebed en het zingen van liederen, en het avondmaal samen te vieren.

Na afloop van de diensten is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen met een kopje koffie of thee. Ook willen wij met u

bidden en verlenen wij pastorale zorg en geven wij Bijbelstudies. Voelt u zich aangesproken, heeft u belangstelling om te komen? Of u bekend bent met het christelijk geloof of niet, u bent van harte uitgenodigd. Iedereen is welkom! Wilt u vooraf informatie, bel dan 5252804 of mail naar info@evangeliegemeentederivier.nl.

Hartelijke groet,

Theo Minnebo

UITNODIGING

aan alle inwoners van Blaricum voor de

OPENBARE JAARVERGADERING