



30e jaargang
nr. 311
oktober 2007

heï & wei

dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.



BLARICUMS NIEUWS

Duurste woning weer in Blaricum. In ons land heeft Blaricum met een gemiddelde prijs van € 723.317 weer de duurste koopwoning. Op de tweede en derde plaats staan Laren en Wassenaar met resp. € 684.814 en € 654.308. Bron: DIMO.

Tot waarnemend burgemeester van Blaricum is per 1 september jl. **Wim (W.J.) Kozijn** benoemd. Hij is oud burgemeester van 's-Graveland, was achterenvolgens waarnemend burgemeester in Castricum, Brummen, Driebergen-Rijsenburg, Weesp en Medemblik. Daarnaast vervulde en vervult hij vele functies op het sociale vlak zoals buro Halt in Bussum, een jeugdencentrum, Kinderpostzegelfonds, vogelasiel, Rabo, Goois Museum e.a. Sinds 1999 is hij als mediator verbonden aan het landelijk project Mediation naast Rechtspraak, met name voor bestuursrechtelijke en arbeidsrechtelijke zaken. Hij staat bekend als een zeer krachtig en uitgesproken persoon. De procedure voor de selectie van een nieuwe burgemeester is inmiddels opgestart.

Het OZB-tarief wordt in het begrotingsvoorstel van B en W in 2008 niet verhoogd. Het college gaat uit van een stijging van 5% van de totale taxatiewaarde van het onroerende goed t.o.v. die van 1 januari 2005 (aanslagen 2006 en 2007). Als de taxaties daartoe aanleiding geven wordt het OZB-tarief aangepast.

Het gemeentehuis 'Nederheem' gemeentelijk monument (voorgedragen). Deze voormalige woning en gastenverblijf van William en Anna Singer, gebouwd in 1937, is ontworpen door de bekende Gooise architect Hendrik C. Elzinga (1877-1949), die het landhuis als één van de hoogtepunten uit zijn carrière beschouwde. Elzinga ontwierp meerdere villa's in Blaricum, net zoals zijn tijdgenoten Rueter, De Bazal, Hamdorff, Hanrath, Eschauzier e.a.

BEL-ambtenaren gaan naar Blaricum. In afwachting van het nieuwe BEL-kantoor in de Zuidbuurt te Eemnes krijgen de 160 ambtenaren van de drie BEL-gemeenten (raadsvoorstel van de drie colleges van B en W) tijdelijk een nieuwe werkplek aan de Torenlaan in Blaricum. Met zo'n 60 portecabines zal een compleet tijdelijk kantoor ingericht worden op het parkeerterrein van het Blaricumse gemeentehuis.

Paul (P.C.M.) de Groot is aangesteld als raadsgriffier Blaricum. De Groot was voorheen hoofd Personeel & Organisatie van de gemeente.

Flitsvergunningen. Blaricum is op 1 september gestart met een proef voor de invoering van 'flitsvergunningen'. Voor een groot aantal zaken kan men in één dag een vergunning krijgen. Dit is bedoeld voor 'lichte' aanvragen in de bouwsfeer. Blaricum is hiermee koploper in de regio. Zie ook de gemeentelijke website www.blaricum.nl.

Correctie: de op 4 augustus jl. overleden Blaricummer Co de Jong was de weduwnaar van Anna Maria Kuiper, en niet van Anna Maria Kuiper, zoals in de vorige heï & wei onjuist vermeld was. Onze excuses voor de gemaakte fout.

Zon op en onder: op 1 oktober om 7.40 uur resp. 19.18 uur en op 1 november om 7.34 uur resp. 17.12 uur.

IS ER EEN LEVEN NA DE TOPSPORT?



Jochem en Daniëlle met een wel heel bijzondere 'medaille'!

In de zomer van 2002 ontstond de relatie van Daniëlle Mouissie en Jochem Uytdehaage. In de Franse Alpen beklimmen sportieve bekende Nederlanders de Alpe d'Huez waar de kersverse tweevoudig Olympisch Kampioen natuurlijk niet mocht ontbreken. Daniëlle was er namens wielersponsor Rabobank Nederland.

In de tuin van hun Blaricumse huis dat ze vanaf begin 2004 bewonen, is het vaststellen van dat laatste jaartal even een bron van een vermaak, verschil van mening. Referentie aan het ongeluk dat Jochem, zo'n acht maanden later overkwam biedt de oplossing van het rekenwerk. Wat hun betreft, kunnen we het daarbij laten als het gaat om die zwarte dag. Alles is toch goed gekomen? Dat wist het schaatspubliek eigenlijk al toen Jochem begin 2005 in Thialf-Heerenveen Europees Kampioen allroundschaatsen werd. Dat duidde op een voorspoedig herstel van zijn brandwonden en op een hoge mate van mentale veerkracht.

Aan het eind van het afgelopen schaatsseizoen nam Jochem Uytdehaage afscheid van de sport, die hem veel successen bracht. "Ik ben Olympisch Kampioen geworden en dat heeft me gevormd," zei hij bij die gelegenheid tegen het *Algemeen Dagblad*. "Het biedt me nu ook mogelijkheden. (...) Ik ga in ieder geval meer tijd steken in Sporttop, de door mij in 2004 opgezette Foundation. Daarin worden jonge sporttalenten begeleid door een mentor die zijn of haar sporen heeft verdiend in de topsport."

Verrassend facet

Vijftien – binnenkort zelfs twintig – namen van mentoren worden genoemd op de vraag wat het 'kapitaal' van Sporttop vormt. We laten het bij Ron Zwerver, Richard Krajicek, Edith Bosch en Marko Koers. Een verrassend en tegelijkertijd uniek facet van de gekozen begeleidingsvorm is dat alle mentoren één op één een jonge potentiële topper begeleiden uit een andere sport dan waarin zichzelf uitblonden. Zo houdt het eerder genoemde viertal zich bezig met respectievelijk een langebaan-schaatser, een skister, een turner en een kunstschaatster. Jochem: "Natuurlijk gaan ze niet op de stoel van de coach zitten. Maar er zijn zoveel sportoverschrijdende aspecten. Onze mentoren hebben alles al twintig keer beleefd, die ervaringen zitten in hun systeem. Zij kennen de valkuilen. Als deze jonge sporters goed gebruik maken van deze expertise, hebben ze hier absoluut baat bij. Eventueel kan er nog een mentale begeleider bij worden gehaald. Ook dat blijkt belangrijk te zijn: de sporter traint zijn lichaam en besteedt aandacht aan het benodigde materiaal en als je dan de geest buiten beschouwing laat, doe je jezelf tekort."

Daniëlle Mouissie – voormalig hockey-speelster in het eerste team van de Larensche MHC – verricht eveneens werkzaamheden voor Sporttop. Zij is het die in het gesprek uiteenzet hoe de Foundation draaiende wordt gehouden: "Bedrijven die zich willen associëren met Sporttop, zgn. Sponsors en Suppliers, leveren financiële en materiële ondersteuning. Een groep van Vrienden en Supporters wordt gevormd door donateurs. Het is leuk om te ervaren hoeveel mensen uit verschillende hoeken iets willen bijdragen. Fysiotherapeuten, sportpsychologen, journalisten maar bijvoorbeeld ook een fotograaf." "Het wordt ons terloops aangeboden," beaamt Jochem. "En daar zijn wij erg blij mee, want zonder dit enthousiasme kunnen we onze ambities niet verwezenlijken."

Naast hun 'vrijwilligerswerk' voor Sporttop hebben zij ieder een eigen bedrijf. *Mouissie Totaal Event management* is de naam waaronder Daniëlle zich in de sportwereld begeeft. Zij werkt onder ander voor de KLM Open Golf en voor T-Mobile in het wielrennen. En Jochem ontwikkelt een concept waarin sport centraal staat. Zijn motto is: Sport is Winst! Mensen die regelmatig sport beoefenen zijn actiever, productiever, creatiever en gezonder. Dit geeft op alle vlakken winst. Zowel zakelijk als privé. Vanuit deze overtuiging toetst Jochem nu al zijn stelling middels lezingen in het bedrijfsleven om straks het concept actief weg te gaan zetten. Jochem: "Noem het *Life style Coaching* en wellicht gaan we samen nog meer nieuwe dingen ontwikkelen."

Sporttop Supporter of Vriend worden? Dat kan via www.sporttop.nl. Verdere info: danielle.mouissie@mac.com, tel: 06-16498150, jochem@sporttop.nl, tel: 06-28886955.

Sybert Blijdenstein

STEEGLANDSE WEG

Caliskampweg

Waar de Mosselweg en het Achterom op de Bergweg uitkomen, begint aan de overkant een zandpad. Dit pad heet de Caliskampweg en loopt tot aan de Woensbergweg, tot recht tegenover de ingang van de algemene begraafplaats. Het is eigenlijk vreemd dat dit pad deze naam draagt. Wat wij 'Caliskamp' noemen ligt namelijk achter de algemene begraafplaats, over 't Harde en dan verderop links bij het hek waar Bud de Gooijer nu die stukjes grasland heeft. Het kan ook niet zo zijn dat het de weg naar Caliskamp is, want deze liep vroeger over 't Harde waar nu het fietspad begint. Destijds moest je dan door een houten klaphek heen. Van dit soort hekken waren er nog twee in Blaricum, namelijk een bij de Slotweg en een aan het begin van de Schapendrift bij Willem de Gooijer. Dat hek stond net voor waar nu het weggetje naar het Sportpark begint.

Steeerlandseweg

Kees Bakker (van de asperges) vertelde mij dat uit eigendomsbewijzen van aankopen van verschillende percelen bouwland, die liggen aan wat nu de Caliskampweg heet, opvalt dat de naamgeving Steeerlandseweg was en geen Caliskampweg. In een akte wordt er zelfs over Reeglandseweg gesproken. Het vermoeden bestaat dat dit een schrijffout betreft. De bijchans die nu nog naast de algemene begraafplaats staat, draagt de naam Steeerland. Deze naam is gegeven omdat het vermoedelijk 'stijgend land' betekent. Dit laat zich verklaren omdat de grondslag inderdaad omhoog loopt richting de algemene begraafplaats.



Caliskampweg S.B.

Agrarische Stichting Blaricum

In 1989 werd de Agrarische Stichting Blaricum opgericht. Het doel was en is om het typische agrarisch karakter van Blaricum en de unieke landschappelijke structuur te blijven combineren met de alom aanwezige, schitterende natuur. De Agrarische Stichting Blaricum levert daarmee een bijdrage aan een unieke vorm van wonen, werken en recreëren in Blaricum. Een combinatie die in veel Gooise dorpen helaas al lang verloren is gegaan.

Toekomst

Gelet op het bovenstaande en op de vele onvermijdelijke veranderingen die er aanstaande zijn (denk hierbij aan het feit dat steeds minder boeren zijn in Blaricum die de Engh willen en kunnen bebouwen, de op handen zijnde uitbreiding van de algemene begraafplaats, de daardoor noodzakelijke verhuizing van de bijchans en waarschijnlijk ook de Heemtuin), ligt hier voor de Agrarische Stichting Blaricum een hele grote uitdaging. Als men dan toch gaat nadenken hoe het allemaal moet worden aangepast of opnieuw zal moeten worden ingericht, laat men dan ook eens goed kijken naar de naamgeving van de paden die door dat mooie gebied lopen.

Ons nageslacht

Laten we ons met elkaar inspannen om dit unieke gebied voor onze kinderen en kleinkinderen te behouden. Het gebied is het nu waard en ons voor nageslacht ook. Wij van heï & wei wensen de beleidsmakers en de politiek veel wijsheid toe, om tot een goed en weloverwogen besluit te komen. En dat dit gebied, dat op dit moment door de vele zonnebloemen een Franse uitstraling heeft, de randen van ons dorp nog lang mogen sieren.

Frans Ruijter

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS



Blaricum

VOORMA EN WALCH
MAKELAARS IN HET GOOI



eigenaar: de heer R. Ton



Moulijn
Netwerk Notarissen



de Jong Strankinga Ronk

Wester Campagne & Van Breemen
MAKELAARS VAN GOEDE HUIZE(N)®

Eemnes 035 531 33 22 NVM Blaricum 035 531 53 00

Hier komt:

EXCLUSIVE-HOME
(www.exclusive-home.nl)

De Leeuw Vastgoed B.V.

LUNCHEN
AAN DE HEI



Rabobank

TAFELBERG

BLARICUMSE
APOTHEEK

Van Gooische Huize
Makelaardij o.z.
Meentweg 27a
Tel. 035-5380848

REIJER HEKELAAR
& ASSOCIATES

Fa. Wed. B. Vos

TEL. (035) 694 21 28
WWW.RHASS.NL

StorkZwembaden
Huizen - (035) 694 24 17
www.storkzwembaden.nl

modern asian
cuisine
mw. W. M. Hu
director
Huizerweg 3
Blaricum
T. 035-5366996
www.theredsun.nl

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT

IEDERE DAG GEOPEND
VANAF 10.30 UUR
Schapendrift 79 1261 HP Blaricum
Tel. 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
www.caferestraurantwat.nl

Nieuwint & Van Beek
Accountants &
Belastingadviseurs
Klaaskampen 1 - Laren
Tel. 035 - 548 5860
www.nvbr.nl

TORENLAAN
WASSENAAR

Bloemen en meer
Schapendrift 2c
Blaricum
035 - 5261250
www.bloemenmeer.nl



Van de redactie

'Invaliden parkeerplaats in België'

Onze redacteur Frans Ruijter ontving onlangs een briefje met twee foto's van een Belgische invalidenparkeerplaats. De meest markante plaatsen wij hieronder. De schrijver van het begeleidende briefje, Gerard van Paridon, haakt in op Frans' recente ervaring ('Van de redactie', heï & wei 308, juni 2007) met een niet-invalide Blaricumse automobiliste die haar auto op een invalidenparkeerplaats zette en daarop prompt door Frans op originele wijze werd aangesproken.

Ondanks alle grappen en grollen die we zo gemakkelijk over de Belgen maken: men gaat daar met hetzelfde probleem niet alleen creatief en met humor om, maar ook bijzonder doeltreffend! De foto's zijn genomen door de twee dochters van Willem van Neel (Willem de Graaf). De ene dochter, Jopie, woont in Katwijk en de andere, Corrie, woont in Bussum en is getrouwd met de briefschrijver. Zij zijn allen trouwe lezers van heï & wei, dat zij zo treffend "jullie leuke blad uit Blaricum" noemen. Zo'n invalidenbord is wellicht een idee dat overgenomen kan worden door de gemeente(n). De redactie zou dat van harte toewijzen.

Hidde van der Ploeg

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIJER
AANNEMER**

NIUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

*Slender You®
Centre*

Torenlaan 12D, 1261 GD, Blaricum
035-5312703
www.slenderyou-blaricum.nl

Café d'Ouwe Tak

Het café is de hele week geopend! Op zaterdag om 17.00 uur wordt voor u gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

Café d'Ouwe Tak:
Het café waar je ook kunt eten!

Eemnesserweg 9-13, 1261 HD Blaricum, 035-531-4389

Winkelcentrum de Balken

CT1000

Geen fratsen. Dat scheelt.

HvVVEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60
www.hvverveen.biz

Mary Faber
SPECIALISTE HUIDVERZORGING

DORPSSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389649

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en geregistreerd. Aangesloten bij de ANBOS

Fred van Sprang
EDELSMID

Schoolstraat 4
1261 EV Blaricum
Tel. 035-5310820

**Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.**

- NIUWBOUW
- VERBOUWINGEN
- RENOVATIE
- SIERPLEISTERS
- RESTAURATIE
- GEVEL-ISOLATIE
- STUCCO-ANTICO
- LIJSTWERKEN
- LEEMSTRUC

Koggewagen 9, 1261 KA Blaricum,
tel. 035-5257504, fax 035-5261779 mob. 06-22793245
info@spakman-blaricum.nl

**FEPP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.**

- Handel in menggranulaat 0-40 met KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625
Singel 3, 1261 XP Blaricum

**G. VOGEL
INTERIEURS**

Woensbergweg 2 1261 AP Blaricum
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

FIRMA M. B. VOS

Speciaal adres voor:
Huisbrand Industrie
Centr. verwarming
Aanbaksmaterialen
Blokken
Stookolie voor
centr. verwarming
en huishoudens
BENZINE
Mengsmering
Motoroliën

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM

STAD EN LANDE RUITERS 50 JAAR

FEESTDAG 13 OKTOBER 2007

Kijk voor het programma op
www.stadenlanderuiters.nl

Met een oergezellige feestavond voor alle leden en oud-leden

Oproep aan alle oud-leden van 'Stad en Lande Ruiters' Blaricum. Wij hebben niet meer alle adressen van de oud-leden. Via deze weg geven wij zoveel mogelijk bekendheid zodat het een gezellige reünie kan worden. Dus geef uw adres door via een e-mail naar je.fokker@wanadoo.nl. Dan kunnen we u een uitnodiging sturen. Meld u spontaan aan. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Vertel het door aan eenieder die u kent van Stad en Lande Ruiters.



De historie

De oprichting van 'Stad en Lande Ruiters'

Op vrijdagavond 26 april 1957 kwam in 'Het Bonte Paard' in Laren een aantal enthousiaste mensen bijeen om een vereniging op te richten met als doel de beoefening van de paardensport op landbouwpaarden, werkzaam op de omliggende boerenbedrijven. De oprichting was een initiatief van de heren P. Dijkstra, (voorzitter), H. Elsing (secretaris-penningmeester) en H. Koopmans (instructeur), die het voorbereidende werk hadden

gedaan. Als medebestuurders werden benoemd M. van Valkengoed, A.P. Lanphen en B. Calis. De vereniging betrof de gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes. Het zou de eerste landelijke rijvereniging in het Gooi worden. Na een technische uiteenzetting door de heer Koopmans kwam de contributie aan de beurt: vijf gulden per maand per lid. Voor de naam deed de burgemeester van Laren, Naud van der Ven, de suggestie de kern van de naam van het Erfgooiers instituut over te nemen. Na enig bezwaar van de Eemnesser-leden, omdat zij buiten de sfeer van de Erfgooiers vielen, werd men het tenslotte toch eens: de naam 'Stad en Lande Ruiters' was geboren. Als lesavonden werden de dinsdag- en vrijdagavond vastgesteld, aan te vangen op 7 mei. De burgemeester, die van begin af zijn medewerking had toegezegd en daarvoor veel dank en waardering oogste, verleende een vergunning voor een paardenbak aan de Ruitersweg (toepasselijke naam) voor een huur van slechts 50 gulden per jaar, waarvan 30 jaar, gebruik zou worden gemaakt, zonder dat de huur ook maar eenmaal verhoogd werd!

Het begin: lessen en manege

De vereniging startte met 13 rijdende leden, voornamelijk uit de boerenstand. Deze wilden met hun paard wel eens wat anders doen dan alleen op het boerenland werken. Enkele van die enthousiaste jongelui waren Jaap Calis, Jaap Majoer, Krien Calis, Jan Calis, Loet Zwanikken, (allen uit Laren), verder Rinus Valkengoed, Kees Stoutenburg, Nanneke van Houten en Bep de Bruin (allen uit Eemnes). Elke dinsdag- en vrijdagavond, aan het einde van de werkdag op de boerderij, haalden zij hun landbouwpaard uit de stal of de wei en gingen ze op weg naar de manege. Kwam de een geheel ongezadeld, de ander had een deken met daarop een groot ouderwets zadel. Onderweg werd er dikwijls veel afgelachen, want er gebeurde van alles met die boerenpaarden, die onbeleerd onder het zadel gingen.

Successen, feest en Blaricum

In de loop der jaren groeide de belangstelling en het aantal leden gestaag. In 1977 kon men beschikken over ca. 30 wedstrijdpaardruiters en ca. 25 wedstrijdgaande ponyruiters. Daarnaast waren er natuurlijk ook nog de aspiranten. Grote successen werden behaald door de ponyviertallen en de paardenvier- en achtvieren. Op de Provinciale Kampioenschappen eindigden ze bijna altijd bovenaan. Daardoor kwamen ze in aanmerking voor deelname aan de Levade. In 1982 behaalde het zware achttal paarden het Levadekampioenschap en het lichte achttal werd reservekampioen, evenals bij de



pony's. Groot feest dus. In 1987 bestond de vereniging 30 jaar. Net op dat moment was de huidige accommodatie in Blaricum gereedgekomen, waarvoor met de grootste moeite uiteindelijk groen licht verkregen was. De overgang naar Blaricum werd gecombineerd met dat jubileum. Het was prachtig weer. Er was een puzzelrit met allerlei opdrachten, met de start vanuit de bak in Laren en de finish in de nieuwe accommodatie in Blaricum, de symbolische overgang van Laren naar Blaricum. Incidentje: bij de finish werd mevrouw Hazenbroek aangereden door een mem-combinatie. Het hele weekend was het feest. Met een grote tent op de plaat. Zaterdag met disco en zondag allerlei spelletjes te paard en aan het einde een parade, afgenomen door de burgemeesters van Blaricum en Laren.

Clubhuis en jaarvergaderingen

Eind 1987 werd, in ruil voor medegebruik, samen met de Scouting, na de brand van hun clubhuis op de Tafelberg, een nieuw clubhuis gebouwd, op een gedeelte van het Blaricumse terrein van Stad en Lande Ruiters. De vereniging had dus eindelijk een eigen onderkomen, waar ook kon worden vergaderd. Want daarvoor werd voor de jaarvergadering steeds een restaurant afgehuurd, waarbij het niet ongewoon was dat er zo'n zeventig of tachtig leden aanwezig waren, een aantal dat helaas in de loop der jaren gezakt is tot zo'n tiental leden.

Springlevend maar individueel

De vereniging telt nu ongeveer 200 leden. Intussen is er wel wat veranderd. Niet alleen in de paardensport, maar ook in de vereniging. Is enerzijds de accommodatie – de bakken en de zandplaat – beter dan ooit, anderzijds is de onderlinge samenwerking en belangstelling van de leden voor elkaar wat minder geworden. Dat is niet alleen te merken bij de onderlinge maar vooral bij de andere wedstrijden. Men is individueel, minder gezamenlijk gericht. Vroeger gingen we samen naar de wedstrijden, in één grote vrachtwagen en later met elkaar mee met de trailer(s). Na afloop zaten we altijd bij elkaar aan meegenomen tafeltjes en stoeltjes, met koffie, een fles wijn en lekkere hapjes. We keken naar elkaars dressuurproeven, naar het rijden en het springen. Samen gingen we dan weer huiswaarts. Ook al is het nu anders, het grote enthousiasme in de paardensport is er nog altijd. Als dit zich in de komende jaren voortzet mogen we niet klagen. Veel leden rijden regelmatig wedstrijden, vaak met succes. Maar een beetje meer onderlinge belangstelling voor elkaar en elkaars prestaties en wat meer betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging zou goed zijn. Vooral voor de toekomst van onze unieke en dierbare 'Stad en Lande Ruiters'.

Ans Fokker

TIJMEN DE SAEYER

Grondlegger van 350 jaar Sint
Vitusgemeenschap in Blaricum



De oprichter van de Vitusgemeenschap, die dit jaar 350 jaar bestaat, is Tijmen de Saeyer, geboren in de boerderij (thans) aan de Eemnesserweg 2 in Blaricum. Hij leefde ten tijde van het oprukkende calvinisme in de 16^e eeuw.

Het gevolg hiervan waren felle godsdiensttwisten tussen deze calvinisten en de katholieken. Uiteindelijk wonnen de calvinisten en werd in 1581 de reformatie in Gooiland doorgevoerd. Dat hield in dat alle priesters uit hun ambt werden gezet en de uitoefening van de roomse godsdienst onder zware straffen werd verboden. In de daarop volgende jaren werd in het geheim, op verborgen plaatsen in schuren en stallen, door priesters het herdersambt toch uitgeoefend. Vermoed moesten zij rondgaan om hun geestelijke arbeid te verrichten. Ook Tijmen de Saeyer, die in 1627 tot priester werd gewijd, begon op zijn boerderij in Blaricum in het geheim heilige missen te lezen. Vele dorpelingen bezochten deze bijeenkomsten. Zo werd hij de eerste pastoor van Blaricum en was dit dus de start van de huidige Vitusgemeenschap.

Levensgeschiedenis

Zoals gezegd, in Blaricum geboren in 1603, uit een erfgooiersgeslacht, maakte hij in zijn jeugd kennis met priesters uit Utrecht, die Blaricum heimelijk bezochten. Adriaan van Oorschot was één van hen. Met zijn moedige gezellen – alles moest in het geheim – had hij Gooiland

als doel genomen van zijn geestelijke arbeid. Naar hun voorbeeld maakte de jonge Tijmen zijn wens te kennen ook priester te willen worden. Hij liet zich inschrijven aan de universiteit van Keulen en werd daar in 1627 tot priester gewijd. In de zomer van 1627 kwam hij 's avonds, als landloper vermomd, aan in zijn ouderlijk huis aan (thans) de Eemnesserweg 2. Aanvankelijk herkende men hem niet en werd de 'landloper' het gevraagde onderdak geweigerd. Bij het licht van de lamp werd hij tenslotte herkend met de blijde uitroep "'t Is Tijm, moeder, onze Tijm!'" In zijn reiszak had hij de benodigdheden voor het lezen van de heilige mis en toediening der sacramenten meegenomen. De daaropvolgende dag was heel Blaricum de blijde terugkomst bekend, alsook zijn zending. Zo verkreeg zijn ouderlijk huis, en geheel Blaricum, in hem de zolang gewenste priester. Hij werkte hier met veel vrucht aan het heil der zielen, totdat hij op last van de geestelijke overheid in 1635 als pastoor naar Laren ging. In 1642 werd hij pastoor van Hilversum, met bediening in Eemnes. Nadien werd hij priester in Amsterdam en overleed daar op 27 juli 1658, diep betreurd door alle weldenkenden. Na zijn dood verscheen in Amsterdam een portret van Tijmen de Saeyer in kopergravure. Deze gravure is thans in het bezit van de Sint Vitusparochie te Blaricum, alwaar hij in de gang van het parochiehuus hangt. Het onderschrift van de gravure luidt:

*Heer Tijmen, die Godts
woord gesaait heeft met geneucht
Zo 's nachts als daags op hoop
van een vrucht
Ta maaien op zijn tijd, ontzag
geen scherpe doren,
Uit liefde tot Godts eer,
alleen bij hem verkoren.
Waarvoor hem 't hemelsch pad
daarboven is bereidt
Nu rust de Saeyer
in de schoot der Zaligheid.*

LEZING OVER DE SINT JANSPROCESSIE

Op maandag 22 oktober geeft de heer F.T.A. Bierlaagh, op uitnodiging van de Historische Kring Blaricum, een lezing over de Sint Jansprocessie door de eeuwen heen. Eeuwen lang zijn de gelovigen, uit Laren en de omliggende Gooise dorpen, voor het feest van de Doper, opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse Kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en

Terecht schreef Gijs L. Calis jaren geleden in hei & wei dan ook, dat naar zijn idee er voor de katholieke gemeenschap geen groter man geboren is in Blaricum dan Tijmen de Saeyer.

Conny Rector



Sint Jansprocessie rond 1900

trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of 's nachts naar het kerkhof. Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetoche die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. De heer Bierlaagh zal in zijn lezing de historie van de Sint Jansprocessie in al haar facetten belichten. Hierbij wordt niet alleen gebruikgemaakt van vele foto's, maar ook worden voorwerpen die gebruikt worden bij de Sint Jansprocessie getoond. De lezing wordt gehouden in De Blaercom aan de Schoolstraat te Blaricum en begint om 20.00 uur. De toegang voor niet leden bedraagt € 2,50.



Foto: Gerbe v.d.Woude

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5257453
www.hermanvanderheiden.nl

M. SIEGERS

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en
schilderijen

M. Siegers

Noolseweg 47
1261 EB Blaricum
035 538 20 76 (zkr)
035 531 16 57 (privé)

siegersantiek@hetnet.nl
www.siegersantiek.nl

ANTIETK
EN KUNST

**Blaricumsche
IJzerhandel**

Dorpsstraat 9 - 1261 ES Blaricum
Tel. 035-5382303 - Fax 035-5382338

IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN-MACHINES
TUINARTIKELEN EN GAZONMAAIERS

**Smederij
B.v.d. Bergh**

Tuin- en parkmachines
tractoren
Smederij werkzaamheden

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
www.smederijbergh.nl

dedicated to living life in balance...

Yogatree

Het Domein 4 Blaricum tel. 035 5395460 www.yogatree.nl



UITSLAGEN VAN DE KERMISWEEK WEDSTRIJDEN

(foto's Gerbe van der Woude)

Zaterdag 18 augustus 2007

Ongezaald ringsteken met pony's

1. Eline Geurs
2. Estariel van Ginkel
3. Kristel Krijnen

Bestgaande pony: Helga Post

Ongezaald ringsteken met paarden

1. Mariska Beekhuizen
2. Elaine Rieder
3. Marieke Rigter

Bestgaande paard

Bud de Gooijer

Zaterdag 18 augustus 2007

Kermisvoetbaltoernooi

1. TNT
2. Veteranen BVV'31
3. Oude Dorp
4. Bijvanck
5. Politie
6. LTV De Bijvanck
7. BLTC
8. d'Ouwe Tak

Schutterstroofe: Berend Wallenburg van TNT met 4 doelpunten.

Fair-Play Cup: d'Ouwe Tak.

Minst gepasseerde doelmannen: Laurens Mauer van Veteranen, 1 doorgelaten evenals Robin Schimmel van Oude Dorp. Na extra penalty's Laurens winnaar.

Zondag 19 augustus 2007

Keuring versierde fietsjes

Zelf versierd

1. Jasmijn Kremer.
2. Max Hildebrand
3. Anne Vrijmoet

Met hulp versierd

1. Noortje van den Bergh
2. Isabelle de Gooijer
3. Familie Steenbeek

Vossenjacht voor Solexen

Gezellige toertocht in groepen, met diverse opdrachten, echter zonder competitie-element.

Maandag 20 augustus 2007

Keuring versierde aanspanningen met pony's

Bloemversiering / Cor Vos beker

1. Theo Makker en Joke Witte
2. Amber Kuijer en Noortje Poppe
3. Dirk Hilhorst en Peter van de Waay

Originaliteit / BOV beker

1. Ashly Hoonhorst en Isabelle
2. Cindy Groenestein en Robin Puyk
3. Linda Vollebregt en Jessica Arends

Landbouwstijl

1. Gabriëlle Bon en Nicky Doorackers
2. Bernadette Wammes en Lotte de Jong
3. Paulien Hagen en Kristel Kos

Meest smaakvolle combinatie / Aty Lindeman trofee

Ashley Hoonhorst en Isabelle

Keuring versierde aanspanningen met paarden

Bloemversiering / Rabobank beker

1. Familie Hilhorst
2. Wim Blom Desiré Eggenkamp
3. Sandra en Marcel de Bree

Originaliteit / Burg. de Winter bokaal

1. Mirjam en Ashley Groenestein
2. Sjoerd Waarlé en Patricia Vos
3. Sanne en Emeë

Landbouwstijl

1. Nico de Jong en Miriam van 't Klooster
2. Wim van Eijden en Aske Blom
3. Annemiek van Schaijk en Judy de Jong

Meest smaakvolle combinatie / Bob Anink trofee

Familie Hilhorst

Maandag 20 augustus 2007

Ringsteken aanspanningen met pony's

1. Kelly Buys en Gerie de Gooijer
2. Theo Makker en Joke Witte
3. Debby Groenestein en Esther Rigter

Bestgaande pony: Marjolein Waarlé en Tessa Post met Ewaldo

Ringsteken met transport/ bakfietsen

1. Annemiek en Marita Steenbeek
2. Bart Steenbeek en Jurt en Jurre
3. Lyoba Kukupesy en Mats Rokebrand

Meest originele combinatie / Klaas Vostrofee

Bert Post, 'de Vakantieboer'.

Ringsteken aanspanningen met paarden

1. Sandra en Marcel de Bree
2. Miriam en Ashley Groenestein
3. Geurt en Lisan Vos

Bestgaande paard / Frans Elbers Bokaal

Bud en Thea de Gooijer

Woensdag 22 augustus 2007

Touwtrekken heren

1. Gebr. Van der Heiden
2. Koot Techniek
3. Zuidereind 1

Touwtrekken dames

1. De Oude Wijfjes
2. Bij mekaar geraapt zootje
3. Zuidereind

Handicaprace

1. Marijn de Jong, Marvie Rieder
2. Robert Makker, Judy de Jong
3. Ed de Gooijer, Jet Schouten





Foto: Gerbe v.d.Woude

KEESJE

Leshering (1) van Ada Keizer (93)

Zoals iedere morgen komen de kinderen rumoerig binnen en zoeken hun plaats op. Maar deze keer is het toch even anders, want tussen hen door loopt met grote stappen Keesje, met een stralend gezicht, regelrecht op mij af. In zijn hand houdt hij iets vast, maar ik kan niet zien wat het is.

Totdat hij vlak voor me staat en mij een stapeltje kaarten in mijn handen douwt met de woorden: "Kijk eens, allemaal vliegtuigplaatjes, van mijn vader gekregen. Die kocht hij voor mij op een rommelmarkt." Bijna buiten adem rammelt hij het hele verhaal achter elkaar af en staat haast te springen van enthousiasme. "Wat prachtig Keesje, en wat lief van je vader," zeg ik enthousiast. "Ik leg ze hier veilig op mijn tafel, dan kun je er straks, als je werk af is, fijn mee gaan spelen." "Oooh, nee hoor," zegt Keesje tegen me. "Ik leg ze op mijn tafel!" en hij pakt snel de kaarten van me terug en stapt er mee naar zijn plaats. "Zou je dat nu wel doen?" vraag ik nog. "Want met jouw kaarten zo vlak bij je zal je er misschien niet van af kunnen blijven en dan kun je je werk niet goed afmaken." "Nee hoor, dat kan ik best," zegt hij overtuigd. "Je komt er dus niet eerder aan, dan wanneer je taak af is?" vraag ik hem nog voor alle zekerheid. "Beloofd Keesje?" Ik kijk hem aan. "Beloofd," zegt hij. "Beloofd is beloofd," zeg ik en ga verder met de andere kinderen.

Keesje is ijverig aan het werk. Vanuit mijn ooghoeken houd ik hem in de gaten. Dan zie ik hoe, terwijl hij steeds naar mij kijkt, langzaam een handje naar de kaarten schuift. Hij ziet dat ik het zie. We kijken elkaar aan en ik zeg heel gewoon, zo voor me uit: "Beloofd is beloofd." Het handje gaat terug. Dit gebeurt zo'n drie keer. Dan loop ik naar hem toe en zeg: "Keesje, leg nu de kaarten op mijn tafel, want dit gaat dus niet!" Maar voordat ik uitgesproken ben en zelfs de kans krijg de kaarten te pakken, schreeuwt hij: "Néééé!" en gooit alle kaarten in de lucht, die overal heen dwarrelen en op de grond terecht komen. "Wat doe jij nou?" vraag ik. "Smijten, met die mooie kaarten? Dat kan ik ook!" Ik pak onverwachts zijn boekjes, schriften en de hele inhoud uit zijn kastje en laat dat om me heen vallen, totdat ook dat allemaal op de grond ligt. Keesje is er helemaal beduusd van en kijkt mij aan met ogen, die vol tranen staan. Het is in de klas muisstil. Je kunt een spel horen vallen. We wachten af. Even later vraagt hij met een heel klein fluisterstemmetje: "Zal ik alles voor u weer netjes oprapen?" "Dat lijkt me een heel goed idee," zeg ik, en ik loop weg naar de andere kinderen, die ook weer zijn gaan werken. Keurig en zachtjes ruimt Keesje alles op en dan... ja, dan legt hij het stapeltje kaarten uit zichzelf netjes op mijn tafel en gaat gewoon z'n werk doen. Maar hij blijft mij in de gaten houden. Ik kijk hem aan en steek mijn duim omhoog en knik vriendelijk. Even later loop ik quasi toevallig langs hem heen en strijk hem over zijn bol en zeg: "Ik vind jou een fijne knul, Keesje."



Foto: Gerbe v.d.Woude

DE LAATSTE VIJF MINUTEN...

Leshering (2) van Ada Keizer (93)

Om de kinderen even te laten wennen aan alweer een nieuwe dag op school, vroeg ik iedere dag 's morgens aan hen: "Wie van jullie heeft iets leuks te vertellen?"

Uit de opgestoken handjes pikte ik er willekeurig eentje, die dan zijn of haar verhaaltje deed, bijvoorbeeld over een verjaardag of een huisdier. Het duurde maar vijf minuten. Dan begonnen ze ijverig aan hun dagtaak (individueel onderwijs) en stond ik mondeling eenieder terzijde. Behalve dan bij het klassikaal onderwijs. Het waren allemaal kinderen die bijzonder extra aandacht vroegen. Zo ook Hanneke, een lief blond meisje, maar... zij wilde de hele dag 100% aandacht en verzon daarvoor de meest bizarre dingen.

Als beloning voor die hele lange dag, voor al hun ijver en spanningen, sluit ik de dag af met een zelfverzonnen, spannend verhaaltje. Tot de bel gaat. Dus: gauw de stoeltjes in een kring en ik ertussen. De verwachting van 'wat komt er vandaag?' staat op hun snuitjes te lezen. Ook Hanneke wacht in spanning af en ik voer vertellend dan ook de spanning op. Daar heeft zij op gewacht, want op het hoogtepunt van mijn verhaal valt Hanneke opeens met een klap uit haar stoel en blijft doodstil, met de ogen dicht, op de grond liggen. Haar aandachtstrekkerij is gelukt, denkt ze. Voordat de kinderen iets kunnen roepen leg ik mijn vinger op mijn lippen en dan gebaar ik dat ze muisstil moeten opstaan en op hun tenen naar de deur moeten lopen en daar moeten wachten. Ze begrijpen het meteen en doen precies wat ik gezegd heb. Hanneke ligt daar nog steeds en ik loop, ook op mijn tenen, naar haar toe en zeg heel vriendelijk "Hé, Hanneke word eens wakker. Wat jammer nu, dat je slaapt, want nu heb je mijn spannende verhaal niet uit kunnen horen en dadelijk gaat de bel." De kinderen houden hun handjes voor hun mond om het niet uit te proesten, want zij weten best dat ik middenin mijn verhaal gestopt ben. Woedend staat Hanneke op en kijkt mij heel boos aan. Haar spelletje met aandachtstrekkerij is helemaal mislukt! Ik negeer haar verder en laat de kinderen alles opruimen. Dan gaat de bel en lachend en giebelend zeggen de kinderen mij gedag en gaan de gang op. Hanneke treuzelt nog en weet met haar houding geen raad. Als laatste loopt ze weg, ook naar buiten. Zou ze misschien denken dat de andere klasgenootjes haar 'opwachten'? Maar door het raam heen zie ik dat er buiten niets gebeurt, gelukkig.

Na die tijd heb ik altijd mijn 'einde van de dag' verhaaltjes fijn en ongestoord kunnen vertellen, ook met een stil en aandachtig luisterende Hanneke. Zij had haar lesje toen heel goed begrepen, zonder mopperen of standjes van mijn kant.

BOK

BLARICUMS ENIGE ECHTE!

'De enige echte Volleybalclub van Blaricum' afgekort BOK staat voor Blaricumse Oude Knarren of met een knipoo naar Blaricumse Ontspannings Kring. De club, opgericht in 1970, bestaat straks 40 jaar en dat gaat gevierd worden, liefst met veel leden.

Onder het genot van een kop koffie, zittend aan een grote tuintafel tussen bloemen en groen, komt er een enthousiast gesprek op gang. Voorzitter Cor van der Werf, een sympathieke, sportief uitziende man, vertelt over stijve ledematen, die hun soepelheid herkregen bij het beoefenen van volleybal. Na een week van hard werken is er geen beter hulpmiddel denkbaar om de stress van je af te schudden, meent hij, dan een lekker partijtje te spelen in een relaxte sfeer. Spelvreugde, balgevoel en inzicht zijn belangrijk.

Kampioen

Nadat de club, bij het Kampioenschap Volleybal, drie maal de beker heeft gewonnen, mogen ze hem behouden. Vol trots laat Cor de beker zien. Sporten met een glimlach, in een hecht team, dat ook in de zomer actief blijft. Eens per jaar doet de BOK mee aan een recreatief toernooi, waardoor de prijzenkast goed gevuld is.

Euro's

Opeens piept het tuinhok en komt Ronald Kuik, die op de euro's moet passen, ons gezelschap houden. Opnieuw wordt er koffie geschonken. Ronald vertelt over de kegelavonden en het beachvolleybal in mei en juni. Bovendien organiseert de Lentebokbiercommissie in de zomer een leuke middag voor de leden met hun dames. Beide heren kijken uit naar september. Voordat er weer wordt begonnen, staat er voor de leden een weekend gepland, waarin sport gekoppeld wordt aan kunst, cultuur en culinaire zaken. Daarna is de Nieuwjaarsreceptie de enige onderbreking, die gezellig met de dames wordt gevierd. Contributie en sponsoring door Creative Solutions zorgen voor de onkosten die worden gemaakt en volgens Ronald is dat prima in evenwicht.

Versterking

Mannen uit Blaricum of omgeving, u kunt vrijblijvend de sfeer komen proeven en een paar weken meesporten. Elke dondagavond van 20.30 tot 22.00 uur in de school aan de Eemnesserweg, ingang Kruislaan. Hier wordt het clublied gezongen. Het blauwwit van het sporttenue



draagt het BOK-logo en zelfs de ballen dragen de clubkleuren. Geamuseerd wordt er nog even vooruitgeblikt naar het 40-jarig jubileum in 2010. Voor informatie: Cor van der Werf, tel. 035-5317038, e-mail cor@metaltex.nl, Ronald Kuik, tel. 035-5268273, e-mail kuik@planet.nl, Hans van Bostel, tel. 035-6830489, e-mail vanbostel@planet en website: www.bokvolleybal.nl.

Hennie Lamaker



STACHOUWERWEG

Achter de Gooyergracht in Blaricum waar troebelwater zachtjes stroomt, ligt in het vlakke onbebouwde land een weg die het oude dorp verlaat.

Veel stelt hij niet voor: rijen klinkers, kale plekken gras, een betonnen rand, verder weg een kartelrij van bomen, verkleurend met elk nieuw jaargetij.

Telkens als met de zon in het oosten na het viaduct de strook weer nadert, ben ik benieuwd naar wat er zijn zal.

Dan breekt even de schoonheid open van een simpele Hollandse polderweg: de ruimte, het licht en al het andere.

Robert Weijdest

RECLAME

Als we de krant opslaan zien we, na het laatste nieuws, bijna altijd advertenties en reclames van mooie meubelen, of beeldige slaapkamers om van de ideale keukens maar niet te spreken. En dan niet te vergeten de mooie, dure reclame die je in de brievenbus krijgt. Alles even mooi en smaakvol, tot het beddengoed toe. Op de tv loop je door prachtige toonkamers. Het een is nog mooier dan het ander en maakt 'keuze doen' wel erg lastig. Tijdschriften enz. tonen ons hoe we ons eigen interieur kunnen veranderen en/of totaal moderniseren. Je zou, volgens de ontwerpers, als een prinses uit een sprookje zo je hele inboedel kunnen omtoveren in heel iets anders. Maar hoe staat het dan met al die dingen waar je aan gehecht bent, al zijn ze soms nog zo klein, en die je voor geen goud zou willen wegdoen? Vaak spulletjes uit je kinderjaren en later, of een oude antieke stoel waar je soms even aan denkt omdat opa of oma daar hun eigen plekje hadden, zo vertrouwd en 'eigen'. Het lijkt misschien onbenullig maar het heeft innerlijk zo'n grote, niet te vervangen waarde en dierbare herinneringen. Zo probeert de zakenwereld ons te verleiden met al die mooie, aantrekkelijke en smaakvolle aanbiedingen. Zo moeten we meegaan met de moderne wereld waarin we leven. Maar hoe staat het dan met het interieur van uw hart?

Ada Keizer



Foto: Gerbe v.d.Woude

ER IS...

Er is voor ieder mens ergens een stukje 'hemel op aarde', maar dat hoeft niet ver te zijn... Deze regels zijn zo toepasbaar, juist voor de vakantietijd. Want in die tijd worden mensen 'rare vogels'. Nu er vliegtuigen zijn – ik zelf dateer uit 1914 – is het net of mensen zelf vleugels gekregen hebben en gaan ze als vogels 'op de vlucht'. Zo ver mogelijk wegvliegen van hun huis, hun werk, hun eigen omgeving. En wat zoeken ze??

Natuurlijk is het logisch dat je, als je vakantie hebt, er eens even helemaal uit wilt zijn. Andere landen zien, andere leefgewoonten ervaren enz. Dat verrijkt en verdiept je ook weer. En vaak ga je, als je niet zover weggaat en in ons land blijft, dat eigen land, je eigen omgeving, je eigen huis, ja zelfs je medemens door een andere bril bekijken en anders waarderen. Je hebt je losgemaakt van het dagelijkse. Maar wat zoeken de meesten die ver weg gaan dan? Ergens een soort paradijs? Dat bestaat alleen in reisfolders. Wat vinden ze dan? Soms overvolle campings, waar de onverdraagzaamheid soms hoogtij viert. Urenlang in de file staan op de auto-wegen of in de volle treinen. Dat ontspant toch niet? En daar heb je nu juist zo'n behoefte aan. Je humeur, dat zo goed was toen je wegging daalt, als een thermometer, onder nul.

Je moet eigenlijk als zwerver met vakantie gaan. Deed ik vroeger ook. De grote autowegen mijden en leuke kleine landweggetjes opzoeken. Even stoppen in een piepklein dorpje, dan weer verder. Of in een klein wit kapelletje even heel stil zitten luisteren naar de stilte, terwijl er een oud vrouwtje haar dagelijkse rozenkrans zit te bidden.

Dan kom je tot jezelf en dat is dan echt vakantie, want je vindt dan je rust en evenwicht weer terug. Het is eigenlijk de afstand tussen je eigen buitenkant en je eigen binnenkant, die je dan aflegt. En als je dan daar geen vrede vindt, zul je die nergens in de wereld vinden. Is de vrede en je vreugde in je hart weergekeerd, dan kun je na de vakantie alles weer aan. Dan heb je echt dat stukje 'hemel op aarde' in je eigen omgeving, hoe klein ook, gevonden.

"...Geef mij de rust om te aanvaarden wat toch niet kan worden veranderd, en geef mij de moed om te veranderen wat moet en kan worden veranderd, en de wijsheid om het een van het ander te kunnen onderscheiden..."

Ada Keizer

ROB SAPASURU LID VAN DE GEMEENTERAAD VAN BLARICUM



In mei van dit jaar verwelkomde de Blaricumse gemeenteraad een nieuw lid. De zesenvijftigjarige Rob Sapasuru werd door het CDA aangewezen als opvolger van Ben Eijpe, die zijn raadslidmaatschap niet langer kon combineren met zijn drukke baan.

Rob werd geboren in Djakarta op het eiland Java en heeft zijn roots in de Molukken liggen.

Als baby kwam hij met zijn zus en ouders naar Nederland. Via het toen bekende opvangkamp Vught kwam hij uiteindelijk in Huizen te wonen. Daar bracht hij zijn jeugd en schooltijd door. Na een niet voltooide economiestudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd hij ambtenaar bij de gemeente Hilversum. Toen hij trouwde betrok hij een nieuwgebouwd huis in de Bijvanck in Blaricum, waar hij nu nog steeds woont.

Sinds jaar en dag is hij lid van het CDA, met een grote belangstelling voor zijn medemens, zoals blijkt uit de vele vormen van vrijwilligerswerk, die hij verricht en verricht heeft, onder meer bij de Telefonische Hulp Dienst, de SWOBEL, in Julianaoord en bij de dagopvang van dak- en thuislozen in het Catharijnehuis in Utrecht.

Rob kiest voor het CDA omdat – zoals hij het zelf formuleert – het een partij is die tussen het kapitalistische en het socialistische model een soort brugpositie inneemt. Niet het tijdelijke moet het doel zijn van ons handelen, maar het duurzame. Het gaat hem dan ook niet om een keiharde politiek maar veel meer om een dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Niet een carrière zoeken en voor je stokpaardjes strijden, maar geduld hebben met mensen en niet te snel de handdoek in de ring gooien. Ook in de politiek vindt hij het belangrijk dat het besef van een ideaal dat je wilt nastreven, zal kunnen blijven leven.

Tot nu toe werkte Rob in de dorpspolitiek in de tweede lijn van de schaduwfractie en hoefde hij niet zodig woordvoerder te zijn, maar hij zorgde er wel voor dat er iets gebeurt voor de gemeenschap van Blaricum. Nu hij als lid van de gemeenteraad meer op de voorgrond is geplaatst, is hij bereid om zijn boodschap ook binnen de raad te brengen. Hij heeft zich voorgenomen om goede contacten te onderhouden met de burgers en met zijn collega's in de raad. Maar hij is er zich ook wel degelijk van bewust dat dat nog wel eens om geduld zal vragen. Hei & wei wenst Rob Sapasuru een goede en vruchtbare tijd toe in de Blaricumse gemeenteraad.

Jan Willems

HET LEKKENDE WATERVAT

Een Indiase legende vertelt dat een man iedere dag buiten zijn dorp water ging halen in twee grote vaten, een oud en een nieuw, die hij aan een juk over zijn schouder droeg. Het oude vat had scheuren en lekte. Tijdens de terugweg naar huis ging altijd de helft van de inhoud verloren. Twee jaar lang legde de man iedere dag dezelfde weg af. Het nieuwe vat was erg trots op zijn prestatie en was zich ervan bewust dat het voldeed aan de taak waarvoor het geschapen was, terwijl het oude vat stierf van schaamte omdat het zijn taak slechts half vervulde, ook al wist het dat de scheuren het gevolg waren van jaren trouwe dienst. Het schaamde zich zozeer dat het op een dag, toen ze bij de put waren, tegen de man zei: "Mijn excuses dat u – omdat ik nu eenmaal al zo lang mee ga – iedere keer met maar de helft van de inhoud thuiskomt en u dus uw dorst maar half kunt lessen."

De man glimachte en zei: "Als we zo teruggaan, moet je onderweg eens goed opletten." Dat deed het vat en het zag dat de berm aan zijn kant van de weg rijkelijk begroeid was met planten en bloemen. "Kijk eens," zei de man. "Zie je dat aan jouw kant de natuur veel mooier is? Dat je scheuren hebt, heb ik altijd geweten en ik heb er mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemen, sla en andere groenten gezaaid, en jij hebt ze steeds water gegeven. Ik heb rozen kunnen plukken om het mooi te maken in huis. Ik heb mijn kinderen sla te eten kunnen geven, en kool en uien. Als jij niet geweest was zoals je bent, had ik dat niet kunnen doen. We worden allemaal oud en krijgen dan andere kwaliteiten en met de nieuwe kwaliteiten kunnen we ons voordeel doen."



Foto: Gerbe v.d.Woude

“DE HEREN MOETEN OP DE DAMES”

Wanneer je tegen de zeventig loopt komt de vraag op of je, zoals je jaren gedaan hebt, nog wel met de caravan naar Zuid-Frankrijk wilt. Elke dag zo'n 300 km, files, tegen de avond camping zoeken en de volgende ochtend weer opbreken. Na een paar weken in de Provence of de Drôme weer in enkele dagen terug. Dit jaar zouden we het anders doen.

In eigen land een camping in een rustige omgeving. In Nederland wordt het tentslotte steeds warmer – niet veel van gemerkt deze zomer – dus waarom zouden we het dan zo ver zoeken? Een bijkomend voordeel is dat je bij slecht weer of om andere redenen, zo weer thuis bent. Iets dat niet lukt vanuit Zuid-Frankrijk. Bovendien las ik laatst dat gepensioneerde landgenoten die aan de Côte d'Azur wonen, 's zomers vanwege de hitte uitwijken naar Zwitserland of... Nederland. Onze eerste stek vonden we in Sinderen, camping 'Het eikenbos' in het oosten des lands bij Varsseveld. Van alle gemakken voorzien, prachtige plaatsen met voor elke caravan een eigen badkamer in een centraal gebouw. De gemiddelde leeftijd van de gasten was... 70 jaar. Interessante gesprekken, leuke mensen, rustige sfeer, geen activiteiten. Na een dag of vijf voelden we ons toch niet meer helemaal thuis tussen de oudjes. Na vriendelijk uitgeleide te zijn gedaan door de boer en de boerin, waren we binnen twee uur op onze volgende camping 'Landgoed de Hoevens' in Alphen bij Baarle-Nassau in het Brabantse land, dat nog altijd trekt. Een terrein ter grootte van een voetbalveld. Aan de kanten caravans en tenten met veelal jonge gezinnen met

kinderen vanaf de leeftijd van één jaar, die naar hartelust speelden, renden en fietsten op het enorme middenterrein. We wandelen ons in een super-crèche. Het was even wennen, maar na een dagje genoten we van alle activiteiten om ons heen. Het leefde, het bruipte van het leven. De ouders hadden een prachtig overzicht op hun kinderen en hoefden nauwelijks naar ze om te kijken. Elke avond kampvuur, eerst voor de kleintjes, later kwamen de ouderen, met een flesje en een hapje. Opvallend was het dat jonge vaders met veel geduld met hun kroost optrokken, en de moeders rust kregen. In het centrale sanitairgebouw was geen eigen badkamer maar gemeenschappelijk gebruik van toiletten en douches. Daarbij kan je het gebeuren dat op je vraag aan een klein jongetje van een jaar of drie vier, naast je staande voor een urinoir of het niet te hoog voor hem is, als antwoord krijgt: "Nee mijnheer, ik plas met een boogje!" (Iets wat op mijn leeftijd niet meer lukt.) Wanneer de innemende beheerder bezig was met het schoonmaken van de douches en toiletten van de heren riep ze: "De heren moeten op de dames." Buiten de camping genoten we van de stilte en de heerlijke rust. Geen hinderlijk verkeerslawaai, geen vliegtuigen, geen tuinlieden met luidruchte apparaten. De gezamenlijke dagelijkse vaat op de camping is mannenwerk, is elke keer weer een bron van vreugde, en met een groep vrolijke Brabanders erbij is het een feest van herkenning... Ja, het leven op een camping in Nederland heeft een eigen charme en is een mooie gelegenheid om je land(genoten) beter te leren kennen.

Adrie van Zon

HONDEN AAN DE LIJN

“Honden aan de lijn!” riep de vrouw met een ongedurige hond me van afstand toe, toen ik Spyke, de Jack Russel van ons Mieke, zonder riem uitliet.

Zó dik was de hond van de vrouw nou ook direct weer niet, dat hij afvallen moest. Met een weekje Sonja Bakker is ie weer slank, was mijn eerste reactie. "Honden moeten hier aan de lijn, ze mogen niet loslopen en dat moet u toch weten." Hiermee doelde ze op mijn vroegere functie bij de gemeente. Voor alle zekerheid deed ik Spyke aan de lijn en liep op haar toe, waarbij de honden nauwelijks in bedwang konden worden gehouden en hevig tegen elkaar tekeer gingen. "Het is een kwestie van normen en waarden dat honden alleen aangeliend worden uitgelaten. Als ze loslopen veroorzaken ze overlast en doen hun behoeften vlak voor mijn deur of de brievenbus," kreeg ik te horen. Ik luisterde maar half. "Honden aan de lijn!" echode het in mijn oren. Ik herinnerde mij dat ik laatst hoorde dat één op de drie honden te zwaar is. Ze krijgen steeds vaker hartklachten, diabetes en stress. Toon Hermans zei het al in een van z'n shows: "Honden aan de lijn, het moet niet

gekker worden." Nu, 20 jaar later, is het dan toch zo ver gekomen: net als bij de mensen zorgt de consumptiemaatschappij ook bij dieren voor overgewicht. Sonja Bakker krijgt nog veel werk. Hondenfitness wordt een gat in de markt. Anno 2007 is er geen beter leven dan een 'hondenleven'. De hondenbrokken zijn vervangen door een volwaardig driegangettenmenu. Er bestaat al een holistisch (Wellness)centrum, waar honden healings, kleipakkingen, sauna en massage krijgen. Inderdaad, het moet niet gekker worden. Het verwijt van de vrouw kon ik in mijn zak steken. In wezen had ze gelijk. Loslopende honden veroorzaken overlast, doen hun behoeften op trottoirs, op de weg, voetpaden en speelertjes. Ze vormen een gevaar voor het verkeer. Maar een aanlijngedebod in onze buurt? Via de site van de gemeente kon ik de Algemene Plaatselijke Verordening raadplegen. Burgemeester en wethouders mogen gebieden aanwijzen waar honden alleen aangeliend kunnen worden uitgelaten. Zo'n gebod geldt nagenoeg voor de gehele gemeente met uitzondering van onder meer de woonstraten ter weerszijde van de Torenlaan. Maar voortaan doe ik Spike toch maar aan de lijn. Wordt ie dik van. Jammer.

Adrie van Zon

ELS VISSER ILLUSTRATOR

Een striemende regen, storm, de paraplu begeeft het! Is dit nou zomer? Totaal verwaaid bel ik aan. Een jonge vrouw doet open, schenkt onmiddellijk een grote mok koffie in en al gauw is het natuurgeweld vergeten.

Els

Els Visser (1967), geboren in Amsterdam, verhuist als ze vijf jaar is met haar ouders en haar zus naar Soest. Ze gaat naar de Kees Boekeschool in Bilthoven en voelt zich in de vrijheid van dit onderwijs mateloos gelukkig. In haar herinnering was ze altijd aan het tekenen. Ze maakt ontelbare tekeningen of zoals ze zelf zegt 'poppetjes'. Nadat ze op zesjarige leeftijd haar 'eerste boek' aflevert, waarin ze ook de illustraties mag verzorgen met haar creaties, gaat ze verder met het ontwerpen van honderden 'prinsessen'. Ook aan een 'modeshow' denkt ze met een glimlach terug. Samen met haar nichtje tekenen ze vijftig vrouwen en vijftig mannen, die ze de show laten lopen in allerlei kledingstukken.

Kunstacademie

Na het vwo kiest ze, het kan niet anders, voor de Kunstacademie in Utrecht. Dan gebeurt er iets ongelooflijks. Om toegelaten te worden wil de academie haar werk zien, maar Els gaat dat niet doen! Het is even stil als ze voorzichtig formuleert: "Mijn werk komt uit mijn hart en is zo van mij, dat ik het niet aan zou kunnen als iemand zegt dat het niet goed is!" Vol aandacht bekijk ik opnieuw haar werk. De schilderstukken en -stukjes hangen op een vrije muur tegenover mij. Ze werkt met acrylverf op doek. De uitstraling van de spetterende kleuren, waarbij elk schilderij buiten zijn kader treedt, geven een heerlijk, ontspannend gevoel waar je blij en gelukkig van wordt.

Kunstmarkt

"Waar komt die creativiteit vandaan?" "Van mijn vader," zegt ze trots. "Dat niemand je in die tijd van twijfel heeft aangevoerd toch naar die academie te gaan?" Els schenkt de mok nog eens vol. Zoekend naar woorden, vertelt ze dat haar vader, in zijn jeugd, door zijn familie erg onder druk werd gezet in verband met zijn talent. Hij wilde zeker zijn dochter niet pushen! Pas in 2004 vraagt hij haar: "Zou je mij een plezier willen doen om samen op de kunstmarkt in Soest te gaan staan? Het lijkt me gezellig." Els doet het en met haar



nog jeugdige vader heeft ze een fijne dag. Het jaar daarna vraagt hij haar weer en vindt het leuk als ze ook iets van haar eigen werk meeneemt. Vol interesse kijk ik haar aan: "En?" Ze knikt, "Heb ik gedaan, maar de schilderijen werden niet verkocht, wel alle kaarten die ik bij me had." Ruim een jaar later overlijdt haar vader plotseling.

Dwaalspoor

Steeds nieuwsgieriger geworden, komt de grote vraag: "Wat wilde je toen studeren toen je niet naar de academie 'kon'?" "Ik

DE OORLOGS-HERINNERINGEN VAN JAN VAN OS

“Wie verre reizen doet, kan veel verhalen.” Inmiddels kunnen vele bewoners van de westerse wereld de juistheid van deze frase onderschrijven. “Wie vele jaren leeft, kan veel verhalen.” Om uiteenlopende redenen wordt de groep die de juistheid van deze variant kan beamen kleiner. De Blaricummer sinds 41 jaar, Jan van Os (1916), behoort tot die categorie tijdreizigers.

Gevraagd naar de levensperiode die de meeste indruk heeft achtergelaten, roept Jan van Os herinneringen op die beginnen in 1940. Als dienstplichtig soldaat was hij ingedeeld bij het Regiment Wielrijders. Meer in het bijzonder als bekkenslager bij het muziekkorps van dit legeronderdeel. "Wij waren de laatste fietsende legermuzikanten," kijkt hij terug. "Want toen werd het oorlog en daarna was het afgelopen." Bij het militair verweer tegen de Duitse inval speelde muziek geen rol. Zo functioneerde soldaat Van Os als motorrijder met in het zijspaan een zware mitrailleur. "We waren gelegerd in Oirschot en rukten uit naar Rotterdam, waar de vijand valschermlagers had gedropt," herinnert hij zich. "Maar dat hebben we niet gehaald. De brug over de Noord was opgehaald door de commandant aan de overkant. Met een pontje zijn we toen naar Dordrecht gevaren, er waren voortdurend stuka's in de lucht, het was doodeng." Terloops vermeldt hij ook later die dag gewond te zijn geraakt. "Twee of drie kogels in mijn bovenbeen, er werd geen bot geraakt, ik had weinig pijn."

“Brandende vaderland”

Na de strijd teruggekeerd in het ouderlijke huis in Amsterdam, was hij de held van de familie. Jan van Os pakte het burgerbestaan daarna op als journalist voor een Zwitsers persbureau. Ieder bericht moest gecontroleerd worden door de Duitse censuur voor het naar de kranten ging. "Dat vergaten we als er werkelijk iets te melden was." Hij leerde zijn vrouw kennen, trad in het huwelijk en profiteerde voor die tijd verrassenderwijs van haar Engelse

ging op kamers wonen in Amsterdam en studeerde daar aan de Vrije Universiteit: Nederlands." Daar ontmoet ze een student die striptekenaar is en wordt verliefd. Hij gaat ervan uit dat kunst een gave is, die iets bovennatuurlijks heeft. Leuk tekenen zoals zij doet heeft niets met kunst te maken! Zo wordt Els op een dwaalspoor gezet.

Stripverhaal

In die zes jaar maakt ze geen enkel schilderij. Alleen één stripverhaal voor het studentenblad.

In 1991 studeert ze af, verliest de striptekenaar uit het oog en gaat werken in de informatica. Haar liefde voor het schilderen kan ze niet vergeten en terwijl ze handleidingen schrijft voor software, werpt ze zich met groot enthousiasme op haar doeken. Het lijkt of ze probeert de verloren jaren in te halen. Dan ontmoet ze haar man. Werkt nog enige tijd bij de belastingdienst, waar ze personeelszorg gaat doen en waar ze ontdekt dat het werken met mensen heel verrijkend is. Voor het maandblad van de gemeente Amsterdam (oplage 350.000) wordt ze gevraagd een pagina te ontwerpen. Momenteel schrijft ze een boekje voor een crisisteam, dat de mensheid informatie moet verschaffen om ongelukken zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Hierin mag ze ook de illustraties verzorgen. In de donker geworden kamer lichten haar ogen op als ze over haar passie vertelt. Gewoon aan de eettafel hanteert ze haar penselen die laten zien wat verf en doek te voorschijn kunnen toveren. Benieuwd geworden naar haar werk? Kijk op: <http://elsvisser.awardspace.com>.

Hennie Lamaker



Jan van Os foto: G. v.d. Woude

afkomst. Haar vader, die door de Amerikanen in Bern was gestationeerd, kon invloed uitoefenen op een overeenkomst tussen de strijdende partijen, waarbij geïnterneerde oudere staatsburgers van de betrokken landen werden uitgeruild. Eind 1943 reisden Van Os en zijn zwangere vrouw op voorspraak van haar vader per trein naar Portugal, een reis van een week. "Een bizarre en gevaarlijke reis," kijkt hij terug. "Een beampte op de trein wees hem op een schrille tegenstelling: vrolijke Amerikanen en Engelsen op reis naar het neutrale Portugal en terug mistroostige Duitsers op weg naar hun 'brandende vaderland', waarvan sommigen zelfmoord pleegden door uit de rijdende trein te springen." Per 'geblindeerd KLM-vliegtuig' vloog het echtpaar naar Southampton, een langdurig onderzoek door de Engelse geheime dienst naar de betrouwbaarheid volgde. Toen ging Jan van Os aan het werk voor Radio Oranje. Zijn vrouw, die er beviel van hun zoon, werd secretaresse van minister Boeyen van de Nederlandse regering in ballingschap. Van Os bagateliseert zijn werk voor het radiostation dat zich richtte op het bezette Nederland. Hij deed dit werk maar kort; toen het zuiden van Nederland was bevrijd, kwam de berichtgeving daarvandaan. Maar als hij herinneringen ophaalt, komt een reeks van namen boven van betrokkenen. Mathieu Smets, Bob Steinmetz en bijvoorbeeld Jacques Gans. "Toen ze bij Gans informeerden naar mijn kwaliteiten zei hij: 'Een puike jongen, hij krijgt nog geld van me.' Maar dat laatste gold voor iedereen die hij kende."

Hidde van der Ploeg

HERFST

De blaren dansen, rood en goud, de lucht is fris, de wind wordt koud. De paddestoel kruipt uit het mos, in duizend kleuren staat het bos. De blaren dansen, goud en rood. De zomer sterft, het jaar gaat dood. De vogels zingen haast niet meer. Hoe komt het dan, dat ik, wanneer ik door de bruine blaren ren zo mateloos gelukkig ben?

Het leven is als 't herfstseizoen 'n kleurenspeel van geel tot groen. Dan droog, dan nat, dan zoel, dan guur, afwisselend van uur tot uur. Wanneer de zon schijnt, is het fijn, maar klaag niet, als er stormen zijn. Lach blij en pak je stevig in, stap tegen wind en regen in. En als je goed oplet, voel je goed het herfstaroma in je bloed.

Ik hou van de herfst, dat jaargetij dat past zo wonderwel bij mij. De frisse wind, de hemel blauw, de bomen goudbruin in de rouw, in de herfst, in de herfst, waar ik zoveel van hou.

(Uit 'Herfstliedje' van Hella Haasse)

Altijd Bloemen

Christiane Calis

Jelle Hoekstra

Dorpsstraat 9 d, 1261 ES Blaricum
06-55176039 mobiel 06-24815059
tel. 035-5315703 fax 035-5381680 e-mail: info@altijdbloemen.nl

PEDICURE YVONNE

Steunzolen: flexibele correctiezolen voor kinderen en volwassenen. Paraffine pakkingen voor gewricht- en spierklachten en spataderen. Voetaanpassingen, voetmassage, voetsteunen, paraffinebaden. Gratis demonstratie. Alles aan huis.

COUPEUSE

Nieuw werk en veranderingswerk, maatkleding, reparaties, gordijnen, leer en bont, inrichting baby- en kinderkamers. Kleding wordt gehaald en teruggebracht. Telefoon: 06-42161131

HEALTH CENTER

Meentweg 37f
1261 XS Blaricum
T 035-5312191

BLARICUM

www.healthcenterfit.nl

MEER DAN FITNESS ALLEEN

Voor pure health, beauty en lifestyle-producten bezoek

www.healthproducts.nl

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

* Tuinadvies * Aanleg en onderhoud
* Tuinarchitectuur * Sierbestrating
Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



J. Vos

WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93



Al meer dan 60 jaar ambachtelijk bereid ijs
IJSSALON De Hoop
Huizerweg 10 BLARICUM
035 538 34 90
www.ijssalondehoop.nl

Hoveniersbedrijf Roest Borsen

Fred Roest en Bert Borsen
Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Tel./Fax 035 538 44 70

Colofon

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:

Sybert Blijdenstein
Kopij: William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum (035) 5383893 of 06-54995520 of aan redactie@heienwei.nl
Redactie: Ria Bulten, Christa Hogenkamp, Ada Keizer, Hennie Lamaker, Hidde van der Ploeg, Conny Rector, Frans Ruijter, Satyamo Uyldert, Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Dorine Borgers, Anneke Bruggeman-Mulder, Ria Bulten-v.d. Mik, Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Aty Lindeman-Strenght, Piet Niks, Ina Schaafsma, Rob Tammerijn, Tjerk Visscher, Corry van Vrieze-Brandenburg, Gerbe v.d. Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten: Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62 voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum Voorzitter: Pim Baljet Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie: Rist Brouwer, tel. (035) 531 09 84 Banknr. 12.66.37.296 t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520
Oplage: 4.500
www.heienwei.nl

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
 Lesstudio Blaricum: Bierweg 6
 035 - 526 29 73
 Gediplomeerd lid KNTV

Marianne Blijdenstein-Piël
 William Singerweg 13
 1261 EH Blaricum
 035-5383893
 Portretten, landschappen, woonhuizen, tuinen en huisdieren. Geeft aan huis aquarellen in groepsverband.

Bestrijding van plaagdieren en houtworm
 L.P.D.
 Tel. (035) 5256051
www.plaagdieren.nl
 Ook in hout en antiek!
 SVO / EVM gedipl.

Administratiekantoor
Osabi
 Jeannette de Gooijer
 Want 3B
 1276 HE Huizen
 Telefoon: 035 5256276
 GSM: 06 22954007
 Fax: 035 5257577
 Email: osabi@planet.nl

MIXIT Dorpsstraat 8 a
 Blaricum centrum
 MIXIT MUSIC 035-533 6 777
 Geniet van goede audio
 HiFi & Bioscoopgedeelte
www.mixitmusic.nl

de Specht
 Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf Blaricum
 Telefoon 035 - 531 02 09
 B.g.g 035 - 694 73 53

Van Vuure
 De uitvaartondernemer voor 't Gooi en omstreken
 Dag en nacht bereikbaar
 (035) 624 75 31
www.vanvuure.nl

D. BEEK
 AARDAPPELEN-GROENTEN- EN FRUITHANDEL
 Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

Protestantse Gemeente Blaricum

Zondag 30 september 10.00 uur
 Mevr. Drs. M. Klomp, Amsterdam.
Zondag 7 oktober 10.00 uur
 Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 14 oktober 10.00 uur
 Ds. J. Rinzema, Blaricum.
Zondag 21 oktober 10.00 uur
 Prof. Dr. Den Dulk, Alphen a/d Rijn.
Zondag 28 oktober 10.00 uur
 Ds. J. Rinzema, Blaricum.

Tijdens de kerkdiensten is er kinderopvang (0-4 jaar) en kindkerk (4-12 jaar). De jeugdkapel voor jongeren van 12-18 jaar komt één maal per veertien dagen bijeen in De Blaercom. Zie ook: www.protestantsegemeentebларicum.nl.

R.K. Parochie St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur en zondag 11.00 uur
 Eucharistieviering of Woord en Communieviering.
Zondag 7 en 14 oktober
 Kindernevendienst.
Door de week:
Donderdag 19.15 uur
 Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
Woensdag 3 oktober 10.00 uur
 Seniorennis, waarna koffiedrinken.
Zondag 28 oktober 11.00 uur
 Eucharistieviering m.m.v. het Afrika Enga Koor uit Brabant met Afrikaanse muziek.
Voor verdere informatie:
 Zie informatiebord bij de hoofdingang van de kerk, of Pastor C. Lavaleije, Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum. Tel.: 035-53 83153.
 E-mail: stvitusbларicum@hetnet.nl.

GEMEENTE AGENDA

Gemeentehuis Nederheem
Oktober 2007
Cie I, Welzijn, Sport & Sociale Zaken:
 dinsdag 9 oktober om 20.00 uur.
Cie II, Ruimtelijke Ordening en Beheer:
 woensdag 10 oktober om 20.00 uur.
Cie Financiën:
 donderdag 11 oktober om 20.00 uur.
Raadsvergadering (begrotingsraad):
 donderdag 25 oktober om 15.00 uur.
Ophalen oud papier en karton
In het oude dorp: in de blauwe containers volgens het schema van de GAD, zie www.gad.nl.
In de Bijvanck: wordt huis-aan-huis opgehaald op iedere 2^e zaterdag van de maand. Vóór 9.00 uur 's ochtends aan de weg zetten.
Bij scholencomplex de Bijvanck staan bij de hoofdingang 4 blauwe papiercontainers. Tijdens schooluren te gebruiken.
GAD Afvalinfopunt & klein chemisch afval:
bij de muzikent in het oude dorp elke 4^e dinsdag van de maand van 9.00-12.00 uur, en bij het Scheidingsstation Huizen, Ambachtsweg.
 Geopend: dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur en 13.00-16.30 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur. 's Maandags gesloten.

EXPOSITIES, KUNST

Atelier De Schuur (voorheen: atelier 'Nelleke' Kempaans 3): nu Molenveenweg 9, open dag op zondag 30 september van 12.00-16.00 uur, expositiewerk van 1^e en 2^e jaars leerlingen.
 Info: Nelleke Alders, 06-22116857.
Gemeentehuis Nederheem: expositie van schilderijen van Stijn Rietman en Victor van Loon, winnaars van het Dooijewaard Stipendium, tot eind oktober. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
 Info: tel. 5399575, www.blaricum.nl.
Galerie Bianca Landgraaf, Laren: t/m 14 oktober Walter Francia, schilderijen, en Peter Hiemstra, beelden in keramiek. Van 21 oktober t/m 2 december nieuw werk van Monique Muylaert en Herman Muys, keramiek.
 Info: www.galeriebiancalandgraaf.nl, e-mail info@galeriebiancalandgraaf.nl.
Singer Museum, Laren: van 2 oktober t/m 27 januari 2008: Schilders van de Ziel, Symbolisme in Frankrijk. Van 13 oktober t/m 27 januari 2008: Singer Solo: Breiter en Israëls. Permanente collectie: 'Meet the Singers', nieuwe inrichting van de vaste collectie.
 Info: www.singerlaren.nl en tel. 5393950.

EVENEMENTEN
Afrika Enga Koor (uit Nistelrode): zingt op zondag 28 oktober tijdens de kerkdienst van 11.00 uur in de St. Vituskerk in Blaricum. Het koor is opgericht door een missiepater en -zuster. Zang in de taal van het gebied waar zij werkzaam waren: Afrika en het Enga-dal in Papua. Opbrengst collecte voor het goede doel: Child Welfare Organisation Nepal, voor de inventaris van een 2^e klaslokaal.
 Info: Nelleke Alders, tel. 06-22116857.
Allerzielen Alom: Kunstproject van Ida v.d. Lee. Motto "De doden (familie, vrienden e.a.) niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze nog te vertellen

DORPSAGENDA

hebben". Op zondag 28 oktober van 18.00-22.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Blaricum. Introductie-bijeenkomst in het Gemeentehuis Blaricum op 4 oktober van 19.30-21.30 uur, afrondingsavond op maandag 22 oktober, zelfde plaats, zelfde tijd. Met steun van o.a. VSB Cultuurfonds en Provincie N.H.
 Info: www.allerzielenalom.nl en tel. 075-7710129.
Sint Vitusparochie 350 jaar: rond de doopkapel tentoonstelling in het kader van de zeven sacramenten. Meer info: Frank van Aalst, tel. 5315263. Zie ook artikel over Tymen de Saeyer.

kunst: eerst verhaal over een olifant, daarna schilderen olifant met vingerverf op papier, toegang € 3,30, max. 12 plaatsen, reserveren aanbevolen. Info: www.bibliotheekhuizenlarenblaricum.nl.
Cursus zelfhypnose / SLW: vanaf 11 oktober in De Blaercom. Geeft meer energie, rust, zelfvertrouwen etc. Elke donderdag van 20.00-22.00 uur. Kosten € 45,- voor drie bijeenkomsten. Voor info: SLW, Lisette Mooij, tel. 5321977 en in De Blaercom op woensdag- en donderdag-morgen.
Heart to Heart Centrum: vanaf begin september op het Visioterrein Crailo, Amersfoortsestraatweg 180, Huizen. Geleid door de Blaricumse Vonnie Dumaine. Yoga, meditatie, ayurvedische massage, en Chopra lifestyle programma's. Info: www.hearttoheart.nl.
Koffieochtend / SLW: iedere donderdag van 10.00-11.30 uur in De Blaercom samen een extra lekker bakje koffie drinken. Gastvrouw schenkt in en zorgt ook voor iets extra's.
 Info: SLW, zie hierboven.
MEE 't Gooi (voor mensen met een handicap of een chronische ziekte): praten over seks en handicap. Iedere 2^e woensdag van de maand van 19.30-21.30 uur. Info: www.meehilversum.nl.
Telefooncirkel voor alleenstaande ouderen georganiseerd door het Rode Kruis. Elke ochtend wordt telefonisch contact gelegd tussen de deelnemers. Doel: veiligheid en ondersteuning. Met eventueel een gezellig praatje. Kosteloos. Informatie: mw. A. de Veen, tel. 5311567 of mw. L. v.d. Sluis, tel. 5313822.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek: diverse cursussen: Geheugencursus, Leren masseren, Babymassage, Cursus vet gezond. Stoppen met roken, Eerste hulp aan kinderen, Beter omgaan met pubers, Gordon training, 'Opvoeden & zo'. Aanmelding: 035-6924495, cursussen@tgvizorg.nl en info www.tgvleden.nl.

GEBOORTEN
 22-07-2007 Nathalie Elisabeth Vons
 24-07-2007 Julian Victor Brouwer
 05-08-2007 Félise Magaly Boor
 16-08-2007 Lloyd Rover Koster

HUWELIJKEN
 27-07-2007 René Henri Albert Blesing, en: Gisèle Pauline de Bakker Dirk Hendrik Vogtschmidt, en: Linda van der Heide
 06-08-2007
 (om privacyredenen worden door de gemeente geen overlijdensberichten meer verstrekt)

INBRENG ROMMELMARKT 2008

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of rommelkast opruimen? Goed idee, want u kunt uw goederen weer inbrengen, nu voor de Rommelmarkt 2008, die traditiegetrouw plaatsvindt op de Blaricumse markt op Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum. **Groot meubilair, zitbanken, koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet te brengen.**

Sybert Blijdenstein
 Bernard Shaw

TAFELTENNIS-VERENIGING VITUS 60 JAAR

Op 21 september vierde de Blaricumse tafeltennisvereniging T.T.V. Vitus haar 60^e verjaardag. Een heuglijk feit dat hier zeker vermelding verdient en dat ook gepast gevierd werd. De vereniging die momenteel zo'n 25 leden telt, werd in 1947 opgericht door Joop en Ton Sertons, Rinus de Graaf, Bep de Groot en Henk Vos. Men begon met een tafel opgesteld boven in een slaapkamer van een van de leden. Later verhuisde men naar de voormalige beschuifabriek Enzlin. Nu speelt men al weer vele jaren in het Vitusgebouw. Op dit moment in de competitie, 2^e klasse. Elke dinsdagavond wordt er gespeeld. De jeugd begint de avond om 19.00 uur, gevolgd door de senioren om 20.00 uur. U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen en misschien ook zelf 'aan de slag' te willen. Het is niet alleen een sportief maar ook zeer gezellig gebeuren. De redactie van hei & wei feliciteert T.T.V. Vitus van harte met het bereiken van het 60^e jaar, en wenst haar nog vele sportieve jaren toe.

Het gaat er in het leven niet om dat je jezelf vindt, maar dat je jezelf vormt

KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum of heeft u als Blaricummer (elders) iets meegemaakt dat de vermelding waard is (uiteraard ter beoordeling van de redactie)? Laat het ons weten. Bij voorkeur per e-mail aan de redactie: redactieheienwei@xs4all.nl, of redactie@heienwei.nl. Niet meer dan 250 woorden. Eventueel met bijpassende foto. Verkorte opname in de Dorpsagenda kan ook.
 Reacties op hei & wei-artikelen worden alleen geaccepteerd als deze voorzien zijn van volledige naam en adres. Plaatsing is uiteraard afhankelijk van de beschikbare ruimte en is steeds ter beoordeling van de redactie.
Kopij voor het novembernummer (verschijnt 25 oktober)
DEADLINE: 28 september 2007
 bij de eindredactie, Sybert Blijdenstein, per bovenstaande e-mail, of per post, William Singerweg 13, 1261 EH Blaricum.



Koot techniek
 → technische installaties
 → technisch onderhoud
 → (RVS) constructie
 Venenweg 3, 1261 HX Blaricum
 Tel: 035-5384020, fax: 035-5384021

De marktplaats voor alle kunstliefhebbers
www.seesle.com
seesle art

de "Briljant" versterker van 't Gooi
FRITZ HÖRL
 EDELSMID - JUWELIER
 Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum
 Tel. (035) 531 79 98

ARMARIUM
Meubelmaatwerk
 van ontwerp tot uitvoering
Interieur
Restauratie
 van antieke meubelen
Meubelstoffering
Antiek in - en verkoop
 Winkel: Angerechtsweg 4, 1261 XH Blaricum, Marktstraat 50, 1411 EB Naarden Vesting
 Werkplaats: Angerechtsweg 3a, 1261 XG Blaricum
 Telefoon: 06 50692151, 06 55867534, 035 5268663

Sabine van Kleef
 brillen & contactlenzen
 Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda
 Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO.
 Leverancier van het ziektefonds. Ook Agis-vergoeding! **Gratis ooglasmeting!**
 Dorpsstraat 6, Blaricum. Tel. (035) 531 60 64

Jan en André Visser
 LEVERING VAN O.A. Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, Kachels, Stofzuigers. Verlichtingsartikelen
LOODGIETER: Meentzoo 29 telefoon (035) 538 24 85
AANLEG EN ONDERHOUD VAN: Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties
ELECTRICIEN: Evenaar 8 telefoon (035) 538 78 92

Siertuincentrum Calis
 TUINAANLEG EN ONDERHOUD
 • Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
 • Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
 • Perkplanten en bloembollen
 • Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
 Schapendrift hoes Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN
Stut uw slager
 Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30