



Van de redactie

Geen vrijheid zonder grenzen

U heeft weer het traditionele kerstnummer van hei & wei in handen. Ons kerstthema is dit jaar 'grenzen'. In alle betekenissen van het woord. Dit geeft een kleurrijke variatie aan inbreng door onze schrijvers. Opvalt dat grenzen steeds verbonden zijn aan vrijheid. Eigenlijk omgekeerd, zonder grenzen geen vrijheid. Daar schort het nogal eens aan. Een voorbeeld uit de praktijk: hoe vaak stellen burens elkaar niet over en weer grenzen. Maar stevast eist bij conflicten de ene buur meer vrijheid op dan hij de ander gunt. En vice versa. Omdat alles mensenwerk is zijn daar regels voor nodig. Anders wordt vrijheid bedreigend.

Zulke grenzen die absoluut nooit overschreden mogen worden zijn die tussen de wetgevende, de rechterlijke en uitvoerende macht, te weten de gekozen volksvertegenwoordiging, de rechters en de justitie. Anders valt de maatschappij uiteen. Een voorbeeld daarvan was te zien in de indrukwekkende tv-serie 'De Oorlog'. In de eerste maanden in 1940, na de overname van het landsbestuur door de bezetter, zonder parlement, kwamen de ambtenaren in Den Haag tot een snellere, en in hun ogen efficiëntere, besluitvorming. Onder druk van de betreffende directeur-generaal werd in 1940 in versneld tempo het omstreden persoonsregister landelijk ingevoerd, iets dat hem in de jaren daarvoor in het parlement niet gelukt was. Het was een invoering met gruwelijke gevolgen. Grenzen stellen en bewaken is onvermijdelijk voor het behoud van onze vrijheid. Laten we onze kinderen in die sfeer opvoeden. Ik hoor een wijze moeder het nog zeggen: 'Liefde en grenzen maakt van kinderen leuke mensen.' Geldt dat alleen voor kinderen? Natuurlijk niet. Ik wens u prettige kerstdagen en een goed en gezond 2010, met betere economische weersvooruitzichten.

Sybert Blijdenstein, eindredacteur

Vrolijke kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar



'En er was licht...'
(Linda Eggenkamp in Antilope Canyon in het Navajo-reservaat / USA)

Terug naar de bron

Dit jaar zijn we met een aantal gemeentelieden en belangstellenden naar Assisi, de geboorteplaats van Franciscus, geweest. Franciscus werd geboren in het jaar 1182 en is onder meer bekend om 'de kerststal'. Waar komt de kerststal vandaan? We spreken het jaar 1200. De kerk van die dagen was een machtskerk, vol glitter, pracht en praal. Franciscus predikte de armoede. Hij verkondigde het leven van Jezus. Hij



Ds. Jan Rinzema

wilde dicht bij de mensen zijn. Wat mocht Franciscus van de toenmalige kerk niet? Preken. Preken was voorbehouden aan de officieel aangestelden. En Franciscus behoorde daar niet bij. Het was hem verboden te verkondigen. Wat deed Franciscus toen? Hij plaatste voor de kerken een kerststal: een voederbak, een osje en een ezel. De mensen keken eerst naar deze eenvoudige kerststal. Vervolgens keken ze naar de rijke kerkgebouwen. En dan keken ze weer naar die kerststal. En ze hoorden Franciscus zeggen: 'Zo puur en echt is het allemaal begonnen ...' De kerststal als 'gevisualiseerde prediking'.

'Terug naar de bron' zou het thema voor 2010 kunnen worden. We hebben een roerig jaar achter de rug. In de samenleving,

in de bankwereld. En misschien ook in ons eigen, persoonlijk leven. Wat kunnen we doen? Lamenteren? Verbitterd raken? Of is er een derde weg? In de relatie met je partner, in je verdienstenpatroon, in je idealisme voor je werk? Tussen verzuring en verharding ligt een derde weg. Die is: terug naar de bron. Hoe is het allemaal ook alweer begonnen? Het evangelie zegt: heel klein. Met een paar mensen die een kind liefhadden. Dat kleine, en die liefde, dat is uitgegroeid tot een beweging, die muren deed vallen en harten heeft geopend. 'God is liefde,' zegt de bijbel, 'en wie in de liefde is, die is in God.'

Ik wens u een leven toe, dat kan putten uit die bron van hoop, liefde en vertrouwen. Een leven, dat kan putten uit God. En als je dat doet: je zult het Leven met een Hoofletter vinden.

Ds. Jan Rinzema

De herders

Omdat eenvoudigen verstaan wat door geen ingewikkeld zoeken noch lezen in geleerde boeken begrepen wordt of nagegaan,

zijn herders toen in Uwen stal geknield en hebben U aanbeden, dit is tweeduizend jaar geleden en nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit uw naam gemeld, de rest van hun onschuldig leven is door geen wetenschap beschreven, wordt slechts aan kinderen verteld.

Anton van Duinkerken

Het belang van het praatje over de heg...

Dwalend door Blaricum kom je overal fraaie heggen en hagen tegen. Onwillekeurig moet ik dan soms terugdenken aan de boeken die ik verslond in mijn jeugd. Eerst de boeken van Jip en Janneke, die door de heg naar de tuin van de burens keken. En later: boeken vol spanning en geheimzinnigheid, waarin achter groene hagen geheime tuinen en bijzondere huizen verborgen lagen. Misschien komt het wel daardoor dat ik ook nu nog altijd nieuwsgierig ben naar wat er achter de heg ligt.

De vele heggen en hagen zijn heel karakteristiek voor Blaricum. Sfeervol. Toch zit er ook een kant aan die minder poëtisch is: ze vormen een duidelijke grens tussen het eigen en het publieke domein. Dat zorgt voor de bewoners hoogstwaarschijnlijk voor een prettig gevoel van vrijheid en privacy. Helaas gaan die vrijheid en priva-



Joan de Zwart-Bloch

Het doorzien van Kerstmis

Het valt me steeds meer op dat mensen met een vergrootglas naar deze wereld kijken. Wat op dit ogenblik hun aandacht heeft, is de werkelijkheid. Maar is dat niet altijd zo geweest? De emotie van het ogenblik vult immers mijn gehele zijn. Ik leef in het hier en nu. Wat later komt of wat anderen denken is een ander hoofdstuk.

Dus het is inderdaad altijd zo geweest. Een mens bekijkt deze wereld met een vergrootglas. Het verschil is echter dat men in de huidige tijd steeds minder oog heeft voor de werkelijkheid eromheen. Men ziet datgene wat men opmerkt als een deel van het geheel, een 'pars pro toto' (een deel voor het geheel). En dan trekt men soms conclusies uit de uitzondering, die men tot regel verheft, zonder dat men oog heeft voor de omringende werkelijkheid.

Om een voorbeeld te noemen: er gebeurt een verkeersongeluk. En de conclusie luidt: men rijdt tegenwoordig veel te hard, of deze verkeerssituatie is absoluut onveilig. Terwijl, wanneer men wat meer om zich heen zou kijken, men tot heel andere conclusies kan komen. Wat heeft deze manier van kijken nu te betekenen voor Kerstmis?

Kerstmis wordt een feest van gezelligheid. Zodra Sinterklaas verdwenen is, kan men zich voorbereiden op dit andere feest. Je kijkt een beetje wat de trend is. Boom in huis, sfeervolle versieringen. Je komt in de stemming door naar concerten te gaan, kerstmuziek te beluisteren, en als het schikt ga je naar de kerstdienst. Leuk en gezellig zo'n feest midden in het gure jaargetijde. Maar dan komt het nieuwe jaar er alweer aan. En Kerst is voorbij. Wat is daar mis mee? Niets.

Laat een ieder er maar van genieten op zijn of haar manier. Maar het is wel een begrensd visie op Kerstmis. De gezelligheid en de knusheid worden sterk uitvergroot. Buiten is het kaal, dus versieren we



Cuno Lavaleije

de binnenkant, en soms ook de tuin met lichtjes en glitters en groen. Maar dat is niet het enige met Kerstmis.

Kerstmis heeft in de christelijke kern te maken met Gods betrokkenheid op deze wereld. Gods bekommernis met ons mensen komt aan het licht. God ziet naar ons om, niet vanuit den hoge, maar als een mens die de ander aanziet. Echter zoals een pasgeboren kind, nieuw leven, de aandacht naar zich toetrekt, zo vraagt God aandacht voor zichzelf. Niet omdat God zonodig zelf in het middelpunt van de (Vervolg: pagina 2)

cy vaak samen met een gevoel van onveiligheid door het gebrek aan sociale controle en contact met de wereld 'buiten'.

Hoe romantisch het ook is te raden naar de wereld 'achter de haag': een beetje gezelligheid op zijn tijd is ook niet verkeerd... En dat gaat nu eenmaal makkelijker met een haag waar je lekker overheen kan 'hangen' om een praatje te maken! Lekker dorps en gezellig. Eigenlijk zoals we het hier allemaal graag zien; ook dat is karakteristiek voor de identiteit van Blaricum. Wat zou u daarom in de geest van deze tijd zeggen van een nieuwe grensverleggende trend: de heggen en hagen wat lager in 2010?

Ik wens u allen, hoe dan ook, grenzeloos mooie, warme en gezellige feestdagen!

Joan de Zwart-Bloch,
burgemeester van Blaricum

DE EREGALERIJ VAN HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

ALPHAG BV
Blaricum

VOORMA EN WALCH
MAKELAARS IN HET GOOI
www.voorma-walch.nl

Laren-Huizen Naarden-Vesting



VILLANOVA

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

Moulijn
Netwerk Notarissen



de Jong Strankinga Ronk

Wester Campagne & Van Breemen

MAKELAARS VAN GOEDE HUIZE(N)®

Blaricum 035 531 53 00
Emnes 035 531 33 22
Laren 035 533 60 15



Nicoline Loggere
Zevenderdrift 74
1251 RD Laren
Tel: 06 - 54 73 58 24



Net even anders!

www.loggeremakelaardij.nl
info@loggeremakelaardij.nl

ABRAHAMS CRIELAERS
interieurontwerp & bouwopvoeding
www.abrahamscrielaers.nl



www.rabobank.nl/noordgooland

MOO
www.dayspamool.nl

Uw warenhuis in Bussum
BARNEVELD ZAKEN
www.barneveldzaken.nl

Happy Gifts For Happy Kids
www.noggea.com

Fa. Wed. B. Vos

INKOOP VERKOOP
TOEBOSCH
ANTIQUES
Klokken Barometers Speel dozen en goede Antiquiteiten
Dorpsstraat 1, Blaricum
tel: 035-5384091
www.toeboschantiques.com

modern asian cuisine
mw. W. M. Hu director
Huizerweg 3
Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

RUST WAT
CAFE - RESTAURANT
IEDERE DAG GEOPEND VANAF 10.30 UUR
Schapendriift 79 1261 HP Blaricum
Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93
www.caferestrauranttrustwat.nl

Nieuwint & Van Beek
Restaurants & Bezienswaardigheden
Klaskampen 1 - Laren
Tel. 035 - 546 5869
www.nvb.nl

Altijd Bloemen
Dorpsstraat 9d
035-5315703
Christiane Calis
Jelle Hoekstra

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

Blaricum en haar burenen

Dit is een onderwerp dat kan uitnodigen tot veel benaderingen. Ik wil het benaderen vanuit het verleden. Wat hebben onze burenen en de daarbij behorende grenzen in het verleden voor ons dorp tot gevolg gehad? Welke gevolgen zullen er in de toekomst nog komen?



Leeuwenpaal: N.-H. kant

Grenzen zijn al zo oud als er mensen zijn op aarde. Maar de vraag is: wie bepaalt ze, wie bewaakt ze (letterlijk en figuurlijk) en wie gaat er overheen? En waarom wil men steeds een grens verleggen? Blaricum grenst aan Eemnes, Laren en Huizen. Aan de Randmerenkant grenzen we aan Almere en Zeewolde. Met Laren en Huizen zijn in het recente verleden de nodige grensperikelen geweest. Laren wilde altijd heel Blaricum inlijven. Huizen was in de jaren zeventig iets gematigder, maar wel vasthoudender. Zij wilde 'alleen' de Bijvanck 'maar' hebben.

Eemnes

Zo grenst Blaricum in het oosten aan Eemnes. Oftewel aan de provincie Utrecht. Om deze grens is eeuwenlang gerecht en gevochten. De bisschoppen van Utrecht aan de Stichtse kant tegen de graven van Holland aan de Gooise kant. Uiteindelijk is deze grens op 14 juli 1719 definitief vastgesteld. Blaricum heeft daar wel een stuk grond voor af moeten staan, maar toen was het ook goed geregeld. Om die grens ook fysiek te maken, heeft men ook de Gooiergracht gegraven, als grensaanduiding. Ook werden de zogenaamde 'Leeuwenpalen' geplaatst (zie foto). Deze staat op de hoek Randweg Oost en de Stichtseweg. Aan een kant voorzien van het wapen van Noord-Holland en aan de andere zijde het wapen van de provincie Utrecht. In beide wapens komen leeuwen voor, wat de naam leeuwenpaal verklaart. Deze grens is nu zo duidelijk dat er tot op heden geen grensconflict meer om is geweest. Als zodanig wordt hij tot op de dag van vandaag nog gerespecteerd.

Laren

Dat kunnen we niet zeggen van onze 'zui-

derburen' Laren. Dit mooie dorp is dan wel de oudste nederzetting in het Gooi, maar heeft vele malen zijn begerige blikken op Blaricum laten vallen. Heel lang was het ook één gemeente, met één burgemeester. De laatste periode dat dit het geval was, liep van 1913 tot 1922. Het was Jonkheer H.L.M. van Nispen van Sevenaer die in die negen jaar over de beide plaatsen als burgemeester de scepter zwaaide. Op de manier hoe hij dat deed waren de Blaricummers op zijn zachtst gezegd niet tevreden. Vanuit de regering zag men dat Blaricum zich niet zonder slag of stoot wilde laten annexeren door het toen aan groothedswaanzin lijdende Laren. Men besloot in Den Haag om per 1 augustus 1922 de heer J.J. Klaarenbeek uit Bussum te benoemen tot burgervader van Blaricum. Laren werd van hogerhand gedwongen de bestaande grens tussen deze beide schildersdorpen te aanvaarden en te respecteren. Ruim dertig jaar later heeft Laren nog eens een poging gedaan om Blaricum in te lijven. Gelukkig is deze aanval ook met succes gekeerd. Heel Blaricum liep toen, als teken van triomf, met de Korenbloem (ons trotse gemeentewapen) in het knoopsgat rond.

Huizen

Deze buur aan de westkant van ons is wel de lastigste 'landjepikker' geweest van al onze burenen. Men wilde een grens verleggen die al eeuwen bestond. Net als de andere grenzen trouwens. Alleen liep deze grens over de meent die toen nog onbewoond was. Toen de Oostermeent bebouwd werd, konden de Huizers hun expansiedrift niet meer onderdrukken en zij wilden het hele Blaricumse gedeelte van de meent bij Huizen inlijven. Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor



Grenspaal Blaricumse kant

de grenswijziging al had goedgekeurd, wees de Eerste Kamer der Staten-Generaal dit onzalige idee, half jaren tachtig van de vorige eeuw, volledig naar de prullenmand. Men moest de grens gewoon zo laten, al liep hij dwars door net gebouwde woningen heen. Er zijn mensen in de Bijvanck die de in Blaricum gekookte maaltijd opeten in Huizen. Andersom

gebeurt dat ook. Men had in Huizen zeker nog nooit gehoord van het spreekwoord: 'Een ezel stoot zich nooit tweemaal aan de zelfde steen' want een paar jaar geleden waagde Huizen weer een poging om de grens te verleggen. Maar als zo vaak, kan je ook je hand overspelen. Dit gebeurde nu ook. Huizen mag nu wel uitkijken dat ze in plaats van de Bijvanck erbij te krijgen, het Huizerhoogt aan Blaricum verspelen.

Grenspaal

Op 'Trapjesberg' achter de camping de 'Woensberg' staat nog een grenspaal van Blaricum en Huizen (zie foto). Op de ene kant de B van Blaricum en op de andere kant de H van Huizen. De sporthal in de Bijvanck, die alweer gesloopt is, droeg de naam de 'Grenspaal'. Deze naam was bedacht door oud-redacteur van hei & wei en oud-gemeenteraadslid, Jan Rigter Lzn.

Berustend

Opvallend genoeg zijn het altijd aanvallen geweest op ons mooie Blaricum door twee van onze burenen. Daar zou je uit mogen concluderen, dat wij toch wel erg geliefd zijn. Als dat zo is, mogen we daar best trots op zijn. Maar leuk is het niet om elke keer maar weer je zelfstandigheid te moeten bewijzen en te verdedigen. Wij hebben nooit actie ondernomen om de grenzen te verleggen. Wij respecteren de grenzen die ooit van hogerhand zijn vastgesteld. Dit komt misschien ook wel omdat de Blaricummer van origine berustend is. Maar kom je aan zijn of haar grenzen, dan vind je een grote schare vastberaden Blaricummers op je pad, die bereid zijn hun grenzen te verdedigen. Dit heeft het verleden al meerdere malen overduidelijk bewezen.

Frans Ruijter

De priester en Gods hulp

Een zware storm nadert de kust. De dijken dreigen het te begeven. Iedereen zoekt een boot om te overleven. Nadat het hele polderland onder water staat en iedereen in zijn bootje rondloopt, ziet men opeens een priester, die zich op zijn gemak laat meevoeren door de golven... Een eerste boot nadert... 'Priester, kom aan boord, we zullen u redden.' 'Nee,' zegt de priester, 'als ik gered moet worden, zal God mij redden.' De boot vaart verder... Een kwartier later komt er een tweede boot voorbij varen... 'Priester, priester, kom aan boord, er is nog plek.' 'Nee,' zegt de ware gelovige, 'God zal mij redden, ik vertrouw op mijn geloof.'

Een half uur later kan de hulpeloze man nog net op zijn laatste krachten zijn hoofd met moeite boven water houden. Als er ook een derde boot hulp aanbiedt, weigert hij weer met de woorden: 'Nee, God zal mij redden.' De brave man houdt het niet langer vol, verdrinkt en belandt in de hemel. Zodra hij daar aangekomen is stapt hij woedend naar God. 'Heer, wat is dit nou? Ben ik nu dood? Ik ben een priester, een goed mens, ik heb gebeden voor de armen, de hongerigen gevoed, de daklozen opgevangen, geen enkele zonde begaan in mijn hele leven... kortom, ik heb mijn hele leven aan U gewijd! Waarom heeft u mij niet gered?!' Waarop God hem antwoordde: 'Niet gered?! Hoe bedoel je? Ik heb je drie keer een boot gestuurd!'

S.B.

Als mensen vragen: Hoe maakt u het? Zeg dan maar: Ik ben nog even bezig, het is nog niet af.'

Toon Hermans



St. Josephweg

Onbegrensd internet

Internet is het mooiste dat de mens ooit heeft uitgevonden. Nou ja, de computer was natuurlijk ook een vondst, maar dan vooral als voertuig om ons op het internet te begeven! En elektriciteit was ook een grootse ontdekking, maar vond zijn mooiste toepassing in de computer! Alle ontwikkelingen sturen ons naar dat internet waarvan we in onze jeugd, toen de wereld nog stil was, niet durfden dromen. En van de sociale en maatschappelijke consequenties van dat internet hebben we nog maar nauwelijks iets geproefd.

Internet verbindt alles en iedereen met elkaar. Het maakt niet meer uit of de ander zich vlak naast ons bevindt of aan de andere kant van de wereld. Als we allebei een computer met internet hebben, en we beiden elkaars taal kunnen verstaan, staat niets onze relatie meer in de weg. We chatten met elkaar, sturen foto's rond, laten onze gezichten zien of onze stemmen horen, delen lief en leed met elkaar. Dat we fysiek misschien duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn, lijkt niets uit te maken. Alsof fysieke aanwezigheid niet zo belangrijk meer is, omdat we de nabijheid van de ander voelen. Maar internet doet meer dan mensen verbinden.

Internet maakt ook alle informatie beschikbaar. Meer dan ooit kunnen we alles te weten komen wat er te weten valt. En het wordt steeds moeilijker om dingen nog geheim te houden. Alles komt in de openbaarheid. Wat de een nog snel onder de pet wil stoppen, plaatst de ander snel op zijn website. Geen woord gaat verloren en alles wat gezegd, geschreven, gehoord, gezien en gezongen is lijkt het eeuwige leven te

hebben. Ja, lijkt zelfs een soort gezamenlijk bezit te worden waar we allemaal recht op hebben. Net als muziek, films, cultuur. Eigenlijk vinden we dat alles op het internet van iedereen is, zodat het raar is als we ergens voor moeten betalen.

Het internet is van ons allemaal, en niemand is daar de baas. Geen grootmacht die daar de scepter zwaait en ons vertelt wat mag en niet mag. Omdat we vinden dat het internet het land van ons allemaal is. Omdat bezit daar nog nauwelijks bestaat. Omdat we vinden dat daar alles moet kunnen. We vinden de vrijheid van het internet zo belangrijk, dat we er graag offers voor brengen in de vorm van spam en de aanwezigheid van dubieuze websites. Omdat we daar alles willen en kunnen doen wat ons hartje begeert, gooien we er zelfs onze identiteit te grabbel, vinden we ons profiel in Facebook belangrijker dan onze carrière. En zo hebben we via het internet een wereld gecreëerd die we soms belangrijker lijken te vinden dan het offline leven van vlees en bloed.

Want het internet blijft! Als de crisis nog even doorzet zwerfen we straks door verlaten, regenachtige straten en in aftandse, rommelige gebouwen. Met knorrende magen en stinkende adem slepen we ons door een ineengestorte anarchistische wereld, die aan zijn eigen materialisme ten onder is gegaan. Maar zelfs dan hebben we nog altijd het internet, de wereld van onbeperkte vrijheid en mogelijkheden, een wereld zonder grenzen.

Satyamo Uyldert



Tafelbergheide

S.B.

Inbreng rommelmarkt

Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of kuint uw goederen weer inbrengen voor de Rommelmarkt 2010, die traditiegetrouw plaatsvindt op de Blaricummerie op Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar Rie Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum. Groot meubilair, zitbanken, koelkasten, matrassen e.d. gelieve u niet te brengen.

Kerkdiensten

Bijvanck Evangeliegemeente De Rivier De Malbak, elke zondag om 10.00 uur. Info: tel. 5252804, info@evangeliegemeentederivier.nl en www.evangeliegemeentederivier.nl.

Torenhof
Prot. diensten: elke 1^e en 3^e woensdag v.d. maand om 10.00 uur.
Kath. diensten: elke 2^e en de 4^e, en event. 5^e woensdag v.d. maand om 9.30 uur. Iedereen is welkom!



Blaricums Gemengd Koor 25 jaar!

De zorg die u thuis verdient

Royal Care & We Care
Meentweg 37-R
1261 XS Blaricum
tel: 035-5334585
fax: 035-5311653

Royal Care
thuiszorg

GOOISCHE FASHION OUTLET

Dorpsstraat 5b, Blaricum
400 m2 met nieuwe en gedragen merkcollectie
www.gooischefashionoutlet.nl

HEALTH CENTER

Meentweg 37f
1261 XS Blaricum
T 035-5312191

www.healthcenterfit.nl

MEER DAN FITNESS ALLEEN

Voor pure health, beauty en lifestyle-producten bezoek

www.healthproducts.nl

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

Tuinadvies * Aanleg en onderhoud *
Tuinarchitectuur * Sierbestrating *

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

WIVI Leidingwerken - Groendboringen

Meeuw 5
1261 RS Blaricum
Tel: 035 5244651 Mob: 06 22421139
Fax: 035 5244623 E-mail: info@wivi.nl

www.wivi.nl

Al meer dan 60 jaar ambachtelijk bereid ijs

IJSSALON De Hoop

Huizerweg 10
BLARICUM
035 538 34 90

www.ijssalondehoop.nl

Hoveniersbedrijf Roest - Borsen

Fred Roest en Bert Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Tel./Fax 035 538 44 70

