



# heï & wei

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum



44e jaargang  
nr. 553  
10 december 2021

2 Een vos en cavia op pad

4 Het nieuwe welkom heten

7 Een kerstavond anekdote

8 Burgemeester van ons mooie dorp

## Op naar 2022

Lieve dorpsgenoten,

2021 was net als 2020 een uitzonderlijk jaar voor ons allen, ook voor heï & wei. Een jaar met weinig evenementen, tentoonstellingen of bijeenkomsten om over te schrijven. De redactievergaderingen veelal digitaal, gelukkig mocht onze jaarvergadering live plaatsvinden in aanwezigheid van onze burgemeester. We hebben afscheid genomen van redactieleden en nieuwe redactieleden verwelkomd.

Het bestuur en de eindredactie van heï & wei kijken dan ook met veel trots terug op de dertien nummers die zijn uitgebracht. Dit dankzij de creatieve redactieleden die zich om-niet inzetten voor ons prachtige dorpsblad. Zij weten altijd weer iets



FOTO BIJ JELLE

interessants te vinden om over te schrijven! Het afgelopen jaar heeft de redactie wederom met verve ons dorp, de activiteiten en haar bewoners in het zonnetje gezet.

Verbinding is in deze tijden belangrijker dan ooit en we hopen dat we hier met onze heï & wei een steentje aan hebben bijgedragen om ons te doen beseffen dat we in het mooiste dorp van ons land wonen.

Tot slot zijn wij ook dit jaar onze sponsors, adverteerders en de gemeente Blaricum dankbaar dat zij heï & wei het afgelopen jaar financieel hebben ondersteund. Zonder jullie zou het blad niet bestaan.

Maak er ondanks alles een mooie kerst van en op naar een mooi, gezond en makkelijker 2022!

Warme groet,

Bestuur heï & wei

## Fijne feestdagen voor iedereen!



In deze lastige tijd moeten we nog beter voor elkaar zorgen. Ook u kunt helpen door uw kerstinkopen lokaal te doen. Zo kunt u bij de restaurants en winkels terecht voor de meest heerlijke kerstgerechten en natuurlijk voor kerstcadeautjes, zoals deze bij De Meelmuis.

## Kerst 2021, globaal denken, lokaal handelen



door Jan Rinzema, voorzitter Activiteitenfonds Blaricum

**We leven in tijden die ons mat en murw maken. Houd altijd voor ogen, alles gaat voorbij, ook slechte tijden. Honderden mensen doen lokaal hun best om deze moeilijke tijd goed door te komen, overheid, vrijwilligers en mensen zoals u.**

Kerst 2021 staat voor mensen op zoek naar licht en warmte. Het kerstfeest is een feest van licht en warmte maar betekent ook de geboorte van een kind, dat spreekt over liefde en hoop. Juist in deze donkere, natte maanden is het duister buiten maar is er veel dat hoop geeft: Vrijwilligers, artsen en bureaus die licht willen schenken in kwade tijden. Het is de creatieve kunst om het hier in Blaricum inspirerend te houden voor elkaar en verbinding te zoeken met je medemens, je mede-Blaricummer. Een creatieve klus, een inspanning en een uitdaging!

**Het Activiteiten Fonds Blaricum**  
Het Activiteiten Fonds Blaricum (AFB)

wil dat Blaricum niet bestaat uit losse elementen, maar uit een levend, verbonden bouwwerk, als schutswal tegen de stormen buiten en als beschuttende warme plek binnen. Het AFB wil helpen en is er om verbindende projecten te steunen. Wij stimuleren de verbinding tussen alle bewoners van ons prachtige dorp. Heeft u een project of een idee dat Blaricums nader tot elkaar brengt? Laat het ons weten via [activiteitenfonds.blaricum.nl](http://activiteitenfonds.blaricum.nl) Het AFB geeft ondersteuning, ook financieel en denkt graag mee!

Het Activiteiten Fonds wenst u allen veel licht en warmte in deze donkere maanden, mooie feestdagen en een hoopvol 2022, heb oog voor elkaar!

 <a href="http://www.zmaakt.nl">www.zmaakt.nl</a>	 	 <b>IEDERE DAG GEOPEND VANAF 10.30 UUR</b> Schapendrift 79 1261 HP Blaricum Tel: 035-538 32 86 Fax: 035-533 44 93 <a href="http://www.caferestraurantrustwat.nl">www.caferestraurantrustwat.nl</a>	 <b>Binnendoor 5 Blaricum</b> 035-2031035 <b>Dé Value Belegger</b>	 <b>Jouw Fysiopraktijk in Blaricum en Huizen</b> Gezondheidscentrum Bijvanck 035-5257084   <a href="mailto:info@fysionovum.nl">info@fysionovum.nl</a> Hooibrug 9 Blaricum	 Torenlaan 2a 1261 GD BLARICUM 035-5313224 <a href="http://www.wexxs.nl">www.wexxs.nl</a>
 Dorpsstraat 6A, Blaricum <a href="mailto:descholekster.blaricum@gmail.com">descholekster.blaricum@gmail.com</a> <a href="http://www.descholeksterblaricum.nl">www.descholeksterblaricum.nl</a>	 <a href="http://www.dressyourparents.com">www.dressyourparents.com</a>	 <b>Torenlaan 8</b> <b>Tel. 538 33 54</b>	<b>Kunsthandel Studio 2000 Blaricum</b> Dorpsstraat 9+ 1261 ES Blaricum t: 035 - 640 94 32 Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur <a href="mailto:blaricum@studio2000.nl">blaricum@studio2000.nl</a> - <a href="http://www.studio2000.nl">www.studio2000.nl</a>	 Dorpsstraat 3 @Bij_Jelle_blaricum	 Dorpsstraat 11A <a href="http://www.loekie.net">www.loekie.net</a>

  
**Blaricum Familie Ton**

TANDHEELKUNDE  
KLINIEK  
BLARICUM

Kerklaan 18 1261 JB Blaricum  
Tel.: 035 - 5319064

Uw gebit... onze zorg!



LOGGERE  
MAKELAARDIJ

Net even anders!

Nicoline Loggere  
Zevenderdrift 74  
1251 RD Laren

Tel: 06 - 54 73 58 24

[www.loggeremakelaardij.nl](http://www.loggeremakelaardij.nl)

[info@loggeremakelaardij.nl](mailto:info@loggeremakelaardij.nl)

  
**JSR|Buijs**  
 REGIOMAKELAARS

  
**DRIEKLOMP**  
 MAKELAARS EN RENTMEESTERS

Torenlaan 13 Laren | 035 3035625 | [www.drieklomp.nl](http://www.drieklomp.nl)

  
**MOULIJN**  
 Sinds 1967

Huizen • Blaricum  
NETWERK NOTARISSEN  
Tel (035) 524 89 89  
[www.moulijn.nl](http://www.moulijn.nl)

  
**VOORMA EN WALCH**  
 sinds 1936  
 MAKELAARS IN HET GOOI  
 het team

## Corpus Analyser

De scan test **250** lichaamsfuncties voor slechts **€60**

Stelt o.a. afwijkingen vast, en mineralen en vitaminen tekorten.

INFO@HEALTHCONSULTANCY.EU

Psychology Planet  
for a balanced life!

Psychologen Praktijk  
Exclusief & Onafhankelijk

Singel 17 | 1261 XP | Blaricum  
085 - 077 8290



Voor een ruime keuze aan vloeren gaat u naar 't Parkethuys in Hilversum.



Gijsbrecht van Amstelstraat 198 | Hilversum  
T. 035-624 59 38 www.t-parkethuys.nl

Tandartspraktijk

DDC  
DENTALDESIGNCENTER  
MARTIJN MOOLENAAR

passion for perfection

www.dentaldesigncenter.nl

Exclusieve matchmaking voor ondernemende en ontwikkelde singles



WWW.DTNG.NL  
035-2063018

DTNG.



info@home-worx.nl • www.home-worx.nl • T 06 - 54 33 88 89



Fred van Sprang  
EDELSMID

Schoolstraat 4  
1261 EV Blaricum  
Tel. 035-5310820

De lekkerste BorrelBag van Gooische ondernemers!

SYLVAN  
SUPPORT YOUR LOCALS VANDAAG

www.syl-van.nl  
#supportyourlocalsvandaag

## Een vos en cavia op pad in Blaricum

door Marjolijn Schat

Jeannette Vos, intern begeleider en dyslexiespecialist-en behandelaar bij de OBB, en Gitte Spee, illustratrice en schrijfster van kinderboeken, hebben de handen ineengeslagen met als resultaat een uniek kinderboek over ons dorp: Vos & Caaf in Blaricum.

Een vos en een cavia willen verhuizen van de grote, drukke stad naar Blaricum. Meneer Sjaak - *Ik heb een prachtig paleisje voor een mooi prijsje* - heeft hen de sleutel van hun nieuwe huis gegeven. Maar waar staat het huis? Vos & Caaf gaan op zoek door de Blaricummeent, de Bijvanck en Blaricum-Dorp, langs alle karakteristieke plekken, huizen, winkels en gebouwen en ontmoeten diverse Blaricummers.

### Vos & Caaf

Jeannette: 'Ik ben een Vos en mijn dochters noemden vroeger hun cavia liefkozend Caaf. Vandaar Vos & Caaf. Ik ben opgegroeid in Amersfoort, woon sinds 1986 - met een tussenperiode van tien jaar in het buitenland - in Blaricum en heb ook een Blaricumse achtergrond: Kleindochter van een erfgoeder, mijn grootvader woonde in het Tolhuisje, mijn grootmoeder heet Tak, van d'Ouwe Tak! Mijn broer en ik logeerden vroeger vaak bij mijn grootouders. We fietsten dan naar de Tafelberg, kochten kippenvoer bij De Meelmuis en een kaart met Groetjes uit Blaricum bij de boekhandel, schaatsten bij Rust Wat, aten ijsjes bij De Hoop, noem maar op. Al deze mooie herinneringen zijn de basis voor het prentenboek.'

### Jeannette & Gitte

Jeannette heeft het verhaal geschreven. Op rijm, speciaal voor dyslectische kinderen. 'De opbrengst van dit boek gaat, na aftrek van de gemaakte kosten, naar taalzwakke scholen. In de vorm van boekenpakketten, samengesteld vanuit mijn ervaring van het door mij opgerichte leescentrum dyslexie op de OBB.' Gitte is verantwoordelijk voor de tekeningen: 'Ik heb Blaricum goed leren kennen! Meestal schrijf ik zelf en kies dan wat ik teken. Nu in opdracht, dat was een uitdaging.' De illustraties zijn beeldschon. Jeannette en Gitte, een gouden duo. En er zijn al nieuwe plannen; samenwerken met



Gitte (l) en Jeannette (r)

De Hoop voor een speciale ijscoupe Vos en ijscoupe Caaf en ook een Vos & Caaf kwartet zit in de pijplijn.

### Een feest van herkenning

Voorin het boek staat de fietstocht die Vos & Caaf afgelegd hebben. Een aanrader! Achterin staan feitjes en weetjes over ons dorp, uiteraard gecheckt door Frans Ruijter, die zelf ook in het boek voorkomt. Het boek is een feest van herkenning, zeker niet alleen voor kinderen. En ook heel leuk voor iedereen die ons dorp graag wil leren kennen. Jeannette en Gitte zullen het boek in het eerste kwartaal van 2022 in de Blaricumsche Boekhandel lanceren.



Voor ieder van mijn vijf kinderen, allen dyslectisch en begeleid door juf Jeannette, heb ik al een exemplaar besteld. U kunt het boek namelijk vast reserveren via [osencaaf@gmail.com](mailto:osencaaf@gmail.com), betaling NL 20 ABNA 0105087866 t.n.v. J.H.M. Vos van Noordenburg o.v.v. Vos & Caaf in Blaricum. Het boek kost € 17,50. Het is straks ook te koop bij de Boekhandel voor € 19,50. En wilt u het boek als kerstcadeau geven, dan kunt u een waardebond bij de boekhandel kopen.



VAN WEDE UITVAARTZORG  
BETROKKEN, MET AANDACHT EN MET RESPECT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 06 - 511 83 763  
DAG EN NACHT BEREIKBAAR  
WWW.CAROLINEVANWEDE.NL

BLARICUM, LAREN, HUIZEN, BUSSUM, NAARDEN, HILVERSUM E.O.



## Column

door  
Sybert Blijdenstein



### Boeren, burgers en buitenlui

Sinterklaas is voorbij. Dat ging dit jaar wat stroef. Reden bekend. Kerstmis is nu nog twee weken te gaan. Oud en nieuw volgen over drie weken. Hoe het allemaal verder zal gaan in deze periode van 2G-verdeling, afgelastingen en geboden? Onze correspondent over heilige zaken meldde al: 'Het kerstverhaal is afgelast, de geboorte is uitgesteld vanwege volle ziekenhuizen, de herders zijn in quarantaine, de drie wijzen uit het oosten hebben een reisverbod opgelegd gekregen en één van de bekendste engelen is opgepakt wegens opruiing.'

En zo schreed de beschaving voort. Ook dit jaar weer. Een jaar waarin in de meubelopslag in Den Haag naarstig werd gezocht naar een nieuw kabinet van hetzelfde model en van hetzelfde materiaal. Waarin geheime staatsstukken opeens op tafel of op de bank in de trein lagen. Waardevol of niet, actueel of niet, dat deed er niet toe, het kwam in het nieuws. Waarin de noodzaak onontkoombaar werd om onze planeet te behouden voor zichzelf, mens en dier. Waarin naarstig gezocht werd naar betaalbare niet-fossiele energie en meer woningen. Waarin het Virus bedwongen leek, of nog niet helemaal of toch nog helemaal niet. Waarin Nederland voort zwoegde met het vaccineren. Ziekenhuizen kreunden.

Waar in zonnepanelen niet aan te slepen waren. Vooral in en rond de steden. Voor iedereen, voor boeren, burgers en buitenlui. Onder wie steeds meer kiene Chinezen, met nieuwe zonnepanelenparken op van onze boeren gepachte weilanden, steeds weer dichtbij een netwerk met grote capaciteit. Slim. Boeren blij: Geen belastende bemesting meer maar geld zonder kosten. Chinezen blij, afname gegarandeerd. Leuke deal. Boeren in polder en in het verre platteland: 'Dat kunnen wij ook.' Zo gezegd zo gedaan. Panelen gekocht en geplaatst. Probleem: De capaciteit van het netwerk aldaar is in de verste verte niet voldoende. Kan wel acht jaar duren voordat dat aangepast is i.v.m. regelgevingen en procedures. Die boeren daar blij? Nee, blut en beteuterd.



de Specht

bomen en tuinen  
blaricum

Telefoon 035-6947353  
www.spechtnaarden.nl

# Kerst Zaaier

door Mikel Palić,  
kapelaan Sint Vituskerk

Het afgelopen jaar was moeilijk, nietwaar? Vlak na mijn priesterwijding eind september kwam er weer een lockdown die ook met de feestdagen nog niet voorbij was. De viering in de kerstnacht moest ik voor een lege kerk houden en thuis mocht je nauwelijks mensen ontvangen. Alle festiviteiten waren afgelast en voor veel mensen voelde het alsof het helemaal geen kerst was. Niemand had zich toen kunnen of willen voorstellen dat wij ons een jaar later nog steeds in een soortgelijke situatie bevinden. Wij hebben nu weer dezelfde vraag: Hoe gaat het met alle feesten in de maand december?

Zo waren wij onlangs in gesprek met onze lieve Sint. Ook hij is bezorgd over wat er in de wereld gebeurt. De donkere coronawolk hangt nog steeds boven ons en lijkt groter te worden met veel gevolgen op persoonlijk vlak en op sociaal en maatschappelijk niveau. Het lijkt alsof het duister langzamerhand de harten van vele mensen binnenkruipt. Het geweld neemt toe en men is steeds minder bereid om een eerlijke dialoog aan te gaan, om naar elkaar te luisteren en oplossingen te zoeken die voor iedereen goed zijn.

In ons gesprek gaf Sint aan dat hij niet overall kon verschijnen, maar hij probeerde in ieder geval een middenweg te vinden. Hij weet dat het zijn taak is



om licht in het donker te laten schijnen, om als het moeilijk is troost te geven en om daar waar men verdrietig is vreugde te brengen. Dat heeft hij van het kindje Jezus geleerd. Het licht van de geboorte van dit kind heeft Sint Nicolaas bereikt en hij is vrijgevig in het doorgeven van dit licht aan anderen in de vorm van cadeautjes en gedichten, in het bijzonder aan de allerkleinsten onder ons. Daarom is hij hier en daar toch opgedoken en is hij onder andere door klein en groot op een geweldige manier ontvangen in de pastorietuin van de Vituskerk.

Misschien kunnen wij hiervan iets leren voor het komende kerstfeest. Niemand weet wat het gaat worden en wat de beste aanpak is. Wat we zeker weten, is dat als wij op de langste nacht in het jaar alle lichten uitdoen, ons leven en het leven van onze kinderen te donker wordt. De Heilige Familie

heeft het zo'n 2000 jaar geleden ook niet gemakkelijk gehad. De familie was dakloos, voelde zich door velen afgewezen en was vol van zorgen en angsten want Maria moest een kindje ter wereld brengen. Het ging niet zoals zij het graag zouden willen, maar het wonder is toch gebeurd. Een kindje is geboren, Jezus, Zoon van God en volledig mens. Met zijn licht heeft Hij het duister verbroken en hoop gegeven aan iedereen die hiervoor open staat.

Steken wij een kaars aan als teken van hoop, nemen wij wat wij wél hebben in vertrouwen aan en laten wij open staan voor anderen, zelfs als zij anders denken dan wijzelf. Een vaspit van licht en liefde, hoe klein dan ook, kan iedereen gebruiken in de donkerste nacht van het jaar.

Ik wens u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

# Marita en Erik

door Nelliëtte van Wijck

Marita Steenbeek en Eric Joosen zijn vooral bekend van Het Vitus aan de Kerklaan, maar kent u ook hun liefdesverhaal?

Het is 8 november 1988 en Marita staat op station Utrecht in de rij voor een kaartje naar Hilversum. Van haar toenmalige werkgever mocht ze in de avonden een opleiding volgen. Voor haar stond een man. Hun blikken kruisten elkaar even. Toen hoorde zij hem zeggen 'een enkeltje Hilversum alstublieft', wat grappig dacht ze nog, hij gaat ook naar Hilversum. Ook zij kocht haar kaartje en ging in de trein zitten. Het duurde niet lang of de man, Erik dus, kwam tegenover haar zitten en ze raakten in gesprek. Het gesprek was zo gezellig, dat hij haar telefoonnummer vroeg.

## Twee heren en een gemiste kans

Normaal gaf Marita dat niet zo snel maar een voorval het weekend daarvoor plopte omhoog in haar gedachten. Zij was toen namelijk uit geweest met een vriendin en ze hadden met twee heren gesproken. Deze heren vroegen hun telefoonnummers, maar die gaven de dames niet. De heren gaven daarop wel hun telefoonnummer, maar de dames gooiden die op weg naar huis weg. Een actie waar de vriendin van Marita al snel spijt van kreeg. Met deze gemiste kans in haar achterhoofd gaf zij haar telefoonnummer aan Erik. Ze namen afscheid en gingen ieder hun eigen weg. Marita naar de opleiding en Erik naar een etentje.



## Samenwonen en samenwerken

Erik belde haar diezelfde avond al op en na nog een paar keer bellen spraken ze af. Het duurde niet lang of ze woonden samen in Utrecht. Ze gingen voor dezelfde werkgever in kleding werken en hun ondernemersgeest deed hen besluiten om in 1992 een zaak te franchisen. Datzelfde jaar verhuisden ze naar het dorp waar Marita was opgegroeid, Blaricum. De jaren daarna breidden ze uit door nog twee zaken te openen, een in Bussum en een in Zaandam. In 1998 kochten ze hun eerste huis in het oude dorp van Huizen. Daar werd in 1999 hun dochter Odessa geboren en in 2002 volgde zoon Nino. Toen Odessa vier jaar werd, wilde Marita heel graag terug naar Blaricum en kochten ze het huis waar ze nu nog steeds wonen.

## Het Vitusgebouw

In 2011 stond er een advertentie in de krant, het Vitusgebouw zocht nieuwe pachters. Marita: 'Om 19.00 uur lazen we de advertentie en om 19.30 uur schreven we de brief, zo enthousiast waren we!' Zodra het licht op groen stond, werden de zaken verkocht en sindsdien runnen Marita en Erik met veel passie Het Vitus. 'De basis van onze relatie is dat we elkaar vrij laten. We zijn makkelijk, nuchter en vol vertrouwen naar elkaar. Iedereen heeft wel wat qua zijn of haar eigenschappen en dat mag, we willen elkaar niet veranderen. Daarnaast steunen we elkaar en vangen elkaar goed op in moeilijke tijden, dat voelt als vanzelfsprekend bij ons. We zijn met elkaar en niet van elkaar!' [hetvitusblaricum.nl](http://hetvitusblaricum.nl)

**ST ANTONIUS**  
Cardicare  
Centrum voor Cardiologie  
Stroomzijde 4, 1261 ZW Blaricum  
(Blaricummermeent)

HIGH-END PERSONAL TRAINING  
1 OP 1 & DUO  
EERSTE MAAND  
20% KORTING  
QR CODE  
**FITEXCLUSIVE**  
Bitthoven - Blaricum - De Bilt - Utrecht

ARCHITECTUUR & ADVIES  
IR. DJELKO VAN ES  
UW ARCHITECT IN BLARICUM  
SINGEL 17-B 1261 XP BLARICUM  
T: 035-5335990  
[WWW.ARCHITECTEN.EU](http://WWW.ARCHITECTEN.EU)

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang  
**BANJER**  
Ekelshoek 21  
1261 TT Blaricum  
Tel. 035-5389081  
[www.kdvanbanjer.nl](http://www.kdvanbanjer.nl)

**Blaricumsche IJzerhandel**  
van den Bergh  
Dorpsstraat 9 | Blaricum | T 035-5382303  
[www.ijzerhandelblaricum.nl](http://www.ijzerhandelblaricum.nl)  
IJZERWAREN | GEREEDSCHAPPEN | HANG EN SLUITWERK  
TUINARTIKELN | GAZONMAAIERS

UW NIEUWE  
ENERGIE LEVERANCIER  
ACUPUNCTUUR  
IN DE LLOODS, BLARICUM  
[ARTPUNCTUUR.NL](http://ARTPUNCTUUR.NL)

**Zekveld Huidcentrum**  
Huidtherapie in 't Gooi  
[www.zekveldhuidcentrum.nl](http://www.zekveldhuidcentrum.nl)  
[info@zekveldhuidcentrum.nl](mailto:info@zekveldhuidcentrum.nl)  
06 43715775

Desiree Kok  
**YOURTRAVEL**  
agent  
UW reisbureau in Blaricum  
T 06-20300510 [desiree@yourtravel.nl](mailto:desiree@yourtravel.nl)

# Het nieuwe welkom heten: Dominee Jurjen Zeilstra



door Marloek de Greeff

De pittoreske dorpskerk aan de Torenlaan heeft een nieuwe predikant. Jurjen Zeilstra preekte hiervoor 28 jaar in Hilversum. Daar woont hij met zijn vrouw en honden. Nu de kinderen het huis uit zijn, koos Jurjen voor een nieuwe uitdaging: Van de grote, moderne Regenboogkerk in Hilversum, naar een knus godshuis in Blaricum.

Dit betekent niet alleen een nieuwe gemeente, maar ook preken vanaf een heuse kansel en een dienstverband van 80%. 'Dat geeft ruimte om naast de diensten en het pastorale werk tijd te kunnen besteden aan mijn hobby geschiedenis.'

## Samen

De nieuwe dominee vertelt enthousiast hoe hij zijn rol in wil vullen. 'Samen kerk zijn, dat staat centraal. Ik vervul graag een verbindende rol en wil er echt zijn voor mensen. Daarom kijk ik ernaar uit om de gemeenteleden te leren kennen.' Jurjen geniet van de verschillende contacten die hij heeft. 'De één staat in de kracht van zijn leven en gaat naar school of werkt. Een ander is kwetsbaarder en heeft vragen over de laatste fase. In ieder leven gebeuren dingen, mooie en moeilijke. Het is uiteindelijk één geheel en het is mooi om dat samen te kun-

nen beleven. In de kerk kun je kennis opdoen, het is een plek om aandacht voor elkaar te hebben en elkaar te steunen als dat nodig is.'

## Een plek voor iedereen

Jurjen benadrukt dat de kerk er is voor iedereen. 'Ik vind het belangrijk uitnodigend te zijn. Ook mensen die nog niet zo bekend zijn met een preek of liederen zingen, hoop ik een plek te kunnen bieden als zij die zoeken. De kerk is meer dan een preek op zondag. Zo is er ook een kerkcafé met lezingen, zijn er gespreksgroepen, een actief koor en het pastorale werk.' Jurjen vertelt dat hij in zijn vorige kerkgemeente reizen naar bijbelse landen organiseerde. 'Fantastisch om met anderen te ervaren waar verhalen in de bijbel zich afgespeeld hebben. Ik gebruik de bijbel én de geschiedenisboeken als "reisgids". Ik hoop dit soort



FOTO HARRY VAN SCHAİK

inspirerende reizen ook hier te organiseren. Uiteraard op een verantwoorde manier, met aandacht voor het milieu en meerdere kanten van een lokaal conflict.'

## Kerstfeest

Tijdens het kerstfeest wordt het nieuwe van harte welkom geheten. 'Het is het feest van de gastvrijheid. Met kerst staan de deuren van de kerk wagenwijd open. We hebben mooie plannen: De cantorij zingt vertaalde Christmas carols en in de kerstnachtsdienst zal een panfluitiste spelen. Als mensen niet naar de kerkdiensten kunnen komen vanwege coronamaatregelen, zorgen we ervoor dat

ze kerst toch kunnen beleven. Ze kunnen naar de preek luisteren, deze online volgen of teruglezen op [jazeilstra.wordpress.com](http://jazeilstra.wordpress.com). Want samen kerk zijn, dat doen we ook als we niet samen kunnen zijn. En niet alleen met kerst, maar het hele jaar door!'

Dank je wel voor het fijne gesprek Jurjen. Een tijd vol warmte en verbinding toegewenst in Blaricum en alvast fijne feestdagen voor jou, je gezin en de gemeente.

Zie [protestantsegemeentebларicum.nl](http://protestantsegemeentebларicum.nl) voor de kerstdiensten.

## De gave van het ontvangen

door Satyamo Uyldeert

Zomaar iets aan iemand geven. Daar rust een stilzwijgend taboe op. Dat mag je niet spontaan doen. Daar moet een reden voor zijn. Een verjaardag, een geboorte, een diploma of promotie, sinterklaas, kerst, moeder- of vaderdag.

Dat zijn dagen om met een geschenk op te komen draven. Als je dat op een andere dag doet, dan moet je daar wel ijzersterke argumenten voor hebben. Het is ongepast om iemand zomaar iets te geven, daarmee breng je de ander in verlegenheid. Of nog erger: Je geeft hem of haar het gevoel iets terug te moeten doen. Dat is een schuldgevoel. In het hebben daarvan zijn we hier boven de rivieren best goed, en dat wordt gevoed als we zomaar iets van iemand krijgen. Een oudere heer zei mij ooit dat ik hem zou verplichten als ik even voor hem opstond om hem zijn zitplaats in de zaal te laten bereiken. Ik was bijna niet voor hem opgestaan, want ik hou er niet van om mensen te verplichten. Maar zo zijn we opgevoed. Voor wat hoort wat.

Ontvangen is veel moeilijker dan geven. Alsof je daarmee toch iets minder bent dan de ander. Voor je het weet krijg je als gever te horen dat je dat niet had moeten doen. Geef dan maar terug, denk ik dan wel eens. Ik kan niet tegen al dat geprotesteer als ik iemand zomaar een geschenkje wil geven omdat ik dat leuk vind. Ik vind het zelfs een belediging. Zeker als iemand tegelijk laat blijken het toch wel een mooi cadeau te vinden. Mijn behoefte om te geven trekt zich niets aan van de feestdagen op de kalender. Ooit vroeg een jongen in een metrostation 25 gulden van me. Zelf zat ik ook niet royaal bij kas, maar ik had kennelijk iets dat hij niet had, en vond het gewoon logisch en leuk om hem dat geld te geven. Hij leek me geen junk en beloofde het later terug te zullen geven.



Dat herhaalde hij een paar maanden later toen ik hem weer op dat metrostation zag. Ik vond het best allemaal. Sommigen verklaarden me voor gek. Tijdens een presentatie van heruitgaven van boeken Ayn Rand beweerde een knaap dat hij nooit om hulp zou vragen. Iemand helpen is toch helemaal niet in lijn met de visie van deze verkondiger van het neoliberalisme? Ik keek hem wat meewarig aan, en was niet de enige die zich afvroeg hoe lang hij zijn idolatie voor deze religie van het ik zou volhouden. Om hulp vragen wordt, net als iets ontvangen, vaak geassocieerd met

afhankelijkheid. Niet doen! Alsof onafhankelijkheid iets is dat ook in het echt bestaat. Je moet toch iets zelf verdienen hebben om dat het jouwe te mogen noemen? Zomaar iets krijgen? Zomaar iets geven, om niet? Dat is iets voor dromers en idealisten. Maar toch. Misschien is het wel de essentie van kerst dat we mogen ontvangen. Niet omdat we jarig zijn of het verdiend hebben, maar gewoon omdat het bestaan, God, Allah of hoe je Het ook noemen wilt van ons houdt. Dat we ons mogen overgeven aan het licht, dat zonder uitzondering in ieder van ons huist.

**Vos Uitvaart**  
Al 4 generaties kenmerkende uitvaarten in Blaricum, Laren, Eemnes en omstreken.  
@vosuitvaart | www.vosuitvaart.nl  
06 - 39 55 04 63

**DE NIEUWE GOOISCHE**  
MAKELAARS TAXATEURS  
Vliegweg 13 | 1261GK Blaricum  
Tel. 035-5380980  
WWW.NIEUWEGOOISCHE.NL

**HENK VAN DEN BERGH**  
SMEDERIJ & TUINMACHINES  
BRINKLAAN 8-10  
1261 ER BLARICUM  
TEL. (035) 531 66 33  
INFO@SMEDERIJBERGH.NL  
WWW.SMEDERIJBERGH.NL

**HERMAN VAN DER HEIDEN**  
Puinrecycling BV  
HANDEL IN MENGGRANULATEN, GRIND, GROND EN ZAND.  
RECYCLING VAN BEDRIJFSAFVAL, BOUW-EN SLOOPAFVAL,  
GROENAFVAL EN A/B/C HOUT.  
LOCATIE Randweg 4, 1272LZ Huizen info@puinrecyclinghuizen.nl  
035 - 525 74 53 / 538 36 20 WWW.PUINRECYCLINGHUIZEN.NL

**De zorg die u thuis verdient**  
Royal Care & We Care  
Meentweg 37-R  
1261 XS Blaricum  
tel: 035-5334585  
fax: 035-5311653  
Royal Care  
thuiszorg

# Traditie, sneeuw en eten!

door Aaffe Boerma

De populariteit van Sinterklaas blijft onverslaanbaar, maar wat betekent kerst eigenlijk voor de kids? Met Olivia (8), Phileine (7), Cato (7) en Victor (5) had ik een gesprek over deze bijzondere periode.

Op de vraag 'Wat is kerst?' roepen Cato en Phileine in koor: 'Kerst is een soort traditie.' Ze leggen mij uit dat je het gewoon doet op een bepaalde dag in de winter. Samen met je familie vier je deze traditie. Cato: 'Mijn hele familie komt op bezoek en dan hebben we een kerstdiner. Dan eten we kippenpootjes. We eten altijd hetzelfde.' Ze bedoelt natuurlijk kalkoen. Ook bij Victor en Olivia staat dit gevogelte op het menu. 'We vieren het met beide families, eten gezellig met elkaar en maken aan tafel de kerstcadeautjes open.'

## Kerstboom

Olivia en Victor zijn net verhuisd naar ons dorp, van harte welkom! In hun nieuwe huis krijgt de kerstboom een mooie plek in de woonkamer. Olivia: 'Ik heb een eigen roze bal met heel veel schattige dingetjes erop.' Victor weet zich de



Victor met zijn zus Olivia

boomversiering even niet te herinneren. 'Het is ook echt heel lang geleden.' Voor Phileine draagt, naast het uitgebreide kerstontbijt, het versieren van de boom bij aan het juiste kerstgevoel. 'Onze belangrijke traditie is dat we altijd een kerstboom hebben in huis. Elk jaar kopen we twee nieuwe ballen. Eentje koopt mama en eentje koop ik. Als ik een niet zo'n dure uitzoek mag ik er wel twee. De boom hangt al bijna vol.' Die ballen worden vanzelfsprekend gekocht Bij Jelle in het dorp.

## Sneeuw

De kinderen wensen verder niet veel. Lekker eten, gezelligheid, traditie vieren, elkaar cadeautjes geven. En oh ja, niet te vergeten: Sneeuw! Dat hoort er toch echt wel bij. Cato: 'Graag zou ik met de hele familie sneeuwpoppen

maken en het zou leuk zijn als ook opa en oma een handje helpen.' Waarvan akte. Als er sneeuw komt, gaan we met zijn allen sneeuwpoppen maken, beloof ik.

## Een eer

Dat kerst niet alleen om gezelligheid en eten gaat weet de jeugd mij ook te vertellen. Jezus is 'in' kerst geboren. Olivia: 'In een stalletje. Dat stalletje maak ik elk jaar ook thuis. Daar kijk ik naar, maar speel er niet echt mee.' De geboorte van Jezus weten ze door school en museum- en kerkbezoekjes. Daar gaat het veel over god en Jezus. Phileine: 'Het is eigenlijk een heel bijzondere traditie en een eer dat we het met elkaar mogen vieren.'

## Fijne kerst

En zo is het! Het afgelopen jaar verliep door het welbekende virus misschien niet zoals we hoopten, maar ook dit jaar lijkt het mij een eer om kerst te vieren met mijn lieve familie en vrienden. Olivia, Cato, Phileine, Victor en ik wensen iedereen hele fijne feestdagen! Laten we goed voor elkaar zorgen en er mooie, gezellige dagen van maken. En hopelijk worden we verrast met sneeuwvlokjes uit de hemel!



Vriendinnen Cato(l) en Phileine

# Een sympathiek gebaar

door Marjolijn Schat

Banksy, de anonieme Britse kunstenaar, heeft een paar jaar geleden met kerst een muurschildering in Birmingham gemaakt. Hij wilde hiermee de aandacht vestigen op het daklozenprobleem in Groot-Brittannië.

Op een muur achter een openbare bank schilderde hij twee rendieren, die de bank als de slee van de kerstman door de lucht trekken. Hij had ook een filmpje gemaakt terwijl een zwerver, Ryan, op de bank ligt te slapen. Twintig minuten heeft hij Ryan gefilmd en in die tijd kreeg Ryan van voorbijgangers een warm drankje, twee chocoladerepen en een aansteker, zonder dat hij daarom vroeg. Met een sympathiek gebaar kun je veel voor een ander betekenen!



FOTO @BANKSY/INSTAGRAM

**WiVi Leidingwerken**  
 Telefoon : 035-8879275  
 Mob. : 06-22421139  
[WWW.WIVI.NL](http://WWW.WIVI.NL)

**Yssalon DE HOOP**  
 - sinds 1898 -  
 BLARICUM  
[www.ijsalondehoop.nl](http://www.ijsalondehoop.nl)

**Hoveniersbedrijf Roest - Borsen**  
 Fred Roest en Bert Borsen  
 Schietspoel 27, 1251 XT Laren  
 Tel./Fax 035 538 44 70

**HOEFMEDERIJ S. V. D. BERGH**  
 NIJT MEUILUK DOON,  
 BEL STEF GEWOON.....  
 Lid Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.  
 M.: 06 53 27 1637  
 Statenkamer 2, 1261 XK Blaricum  
[s.vd.bergh@hetnet.nl](mailto:s.vd.bergh@hetnet.nl) - [www.smidstef.nl](http://www.smidstef.nl)

Piano en gitaarlessen  
**Casper Lucas**  
[www.casperlucas.nl](http://www.casperlucas.nl)  
 Lesstudio Blaricum: Bierweg 6  
 035 - 526 29 73  
 Lid vakgroep musici -Kunstenbond

**LPD Bestrijding van plaagdieren en houtworm**  
 Tel. (035) 5256051  
[www.plaagdieren.nl](http://www.plaagdieren.nl)  
**Ook in hout en antiek!**  
 SVO / EVM gedipl.

**GROENESTEIN B.V.**  
 GROEN- EN GRONDWERKEN • VERHUUR • LEVERANCIER VAN ZAND, GROND, COMPOST, ETCETERA  
 Schapendrift 67 • 1261 HM Blaricum  
 T (035) 531 51 74 / M 06 53 95 34 63  
[info@groenestein-bv.nl](http://info@groenestein-bv.nl) • [www.groenestein-bv.nl](http://www.groenestein-bv.nl)

contactlenzen • optometrie • monturen  
**e e m optiek**  
 laarderweg 44, eemnes • 035 - 621 24 99 • [info@eemoptiek.nl](mailto:info@eemoptiek.nl)  
[eemoptiek.nl](http://eemoptiek.nl)

**Schipper Wonen**  
 sinds 1967  
 Gordijnen, Tapijten, Harde vloeren, Zonwering, Behang, Decoratie, Meubelstoffering  
 Kerkstraat 45  
 1271 RK Huizen  
 Tel. 035 - 525 22 25  
[info@schipperwonen.nl](mailto:info@schipperwonen.nl)  
[www.schipperwonen.nl](http://www.schipperwonen.nl)

# Een eeuw geleden

door Frans Ruijter en Mary Zwanikken

In 1921 werden er aan de Huizerweg, Dwarslaan en Woensbergweg woningen gebouwd. Het plan was grensoverschrijdend en werd doorgetrokken in Huizen aan de Blaricummerstraat, Atelierweg en Paviljoenweg. De architect was Harry Elte Phzn. (1880-1944). Opdrachtgever was de N.V. Bouwmaatschappij Blaricum-Bussum, waar Harry Elte secretaris van de Raad van Beheer was.



Huizerweg hoek Dwarslaan

De aannemer was de firma P.J. Paternotte & S.N. Hagemeyer uit Amsterdam. Deze woningen waren eigenlijk bestemd als vakantiehuizen voor rijke Amsterdammers, echter het gezin Schlüter woonde er in die tijd als enige permanent, aan de Huizerweg 40. Deze nu honderdjarige woningen zijn terecht door de gemeente Blaricum als beeldbepalend aangewezen.

## Familie Schlüter

Zoals genoemd, vestigde de familie Schlüter zich aan de Huizerweg 40. Carl Eberhard Schlüter (1886-1973) was kunstschilder en zijn vrouw Anne Schlüter - van der Bruggen (1887-1958) was de eerste klassieke radiozangeres, sprak hoorspelen in en heeft veel toneel geregisseerd. Zij kregen twee kinderen: Jelto (1919-2002) en Hannah (1921-2016). Dochter Hannah was een bekende altzangeres, zong op de radio duetten met haar moeder, heeft tot op zeer hoge leeftijd drie koren gedirigeerd en zangles gegeven en kon prachtig gedichten voordragen. Carl, Anne en Hannah liggen in hetzelfde graf begraven op de algemene begraafplaats aan



Hannah Schlüter 1921-2016

de Woensbergweg. Jelto ligt in Naarden begraven.

## Mooie omgeving

De familie Schlüter was een heel sociaal gezin waar iedereen altijd mee kon eten. Ze genoten ook van de mooie omgeving. Ze konden zo vanuit het huis de velden in lopen en als het gezin even moe was van alle aanloop besloten ze

'de benen te nemen' met proviand. Dan brachten ze de zondag op het veld door. Ook kon je in die tijd vanaf het veld de Zuiderzee zien liggen, het latere IJsselmeer. Dat is heden ten dage nauwelijks voor te stellen. De landschapschilderijen van Carl geven de prachtige sfeer weer van het toen ook zo prachtige Blaricum. Mooie luchten, volle maan over de duistere velden, paard en wagen geladen met hooi en veel boeren met of zonder vee, uitgestrekte velden met hand gebonden korenschoven en de getaande doorgewinterde gezichten van inwoners van Blaricum en Huizen. Dochter Hannah zou dit jaar 100 jaar geworden zijn, net zo oud als deze woningen nu zijn. Mary Zwanikken die Hannah heel goed heeft gekend, heeft veel verhalen van haar meegekregen en wij vinden het leerzaam dat zij die weer met ons wil delen.

# Het Nebukadnezar syndroom

door Jan Greven

Een van mijn vrienden had een eigenaardige hobby. Hij was gek op alles wat ondergronds gebouwd werd. Ondergrondse stations en dito winkelcentra, tunnels. Hij zag ze als dé oplossing voor toekomstige ruimteproblemen. Toch wordt er niet veel ondergronds gebouwd en hij wist wel waarom. Hij noemde het het Nebukadnezar syndroom. Nebukadnezar was koning van Babel. 'Is dat niet het grote Babel dat ik gebouwd heb?', zo wordt hij in het bijbelboek Daniël geciteerd. Hij zal daarbij gewezen hebben naar de trotse torens van zijn stad.

Wethouders en ministers wijzen ook graag, maar naar ondergrondse bouwwerken kun je niet wijzen. Zodoende. Mijn vriend betreurde dat gebrek aan ondergrondse bouwlust. Wat zou hij blij geweest zijn met het voorstel van het College van B&W om 120.000 euro (max) te besteden aan natuurontwikkeling rond de strekdam in de Blaricummermeent.

Waarom die blijdschap? Omdat alles zich onderwater afspeelt. Er zal niets te zien zijn. Dode bomen zullen worden afgezonken en met kettingen aan de onderkant van de strekdam worden vastgemaakt. Tussen de dode takken zal een nieuwe biotoop ontstaan. Alles onzichtbaar, onderwater.

In de Raad was er nogal wat kritiek op het plan. De gemeente Blaricum is helemaal geen eigenaar van het water rond de strekdam. Dat is Rijkswaterstaat. 'Laat die zijn eigen biotoop creëren. En als je, als Blaricum, dan toch aan natuurontwikkeling wilt doen, zet dan hooguit 25.000 euro in om de natuur een handje te helpen', zei de VVD. Andere raadsleden vielen de partij bij. Ik wandel bijna iedere dag bij de strekdam, zei iemand, en het ziet er qua natuurontwikkeling eigenlijk al heel goed uit. 'Het is allemaal onder water, zei een derde (het Nebukadnezar argument). Het voegt niets toe. Om daar nu een hele onderwaterinstallatie te maken, dat gaat me echt

te ver. En kijk eens naar de strekdam in Huizen. Niets aan gedaan. Prima natuur. Is het met al die bezuinigingen, denk eens aan het jeugdbeleid, verantwoord om aan dit onzichtbare waterwerk 120.000 euro te besteden?'

Er waren ook positieve geluiden. Een mooie groene afronding van het (overigens verder niet van de grond gekomen) project Strekdam, zei de één. We doen hier het omgekeerde van Gods water over Gods akker laten stromen, zei een ander. Bovendien hebben we als Raad opdracht aan het College gegeven om iets met de strekdam te doen. Dat heeft het College gedaan. Kun je nu dan zeggen: 'Nee, dat was niet de bedoeling?' En een laatste, tenslotte, verzuchtte: 'Ach, alles is nu eenmaal duur en je kunt er nu iets moois van maken.'

Er werd gestemd. Acht stemmen waren voor de onderwater natuurontwikkeling. Zeven waren tegen. Niks te zien, toch aangenomen. Mijn vriend zou tevreden geweest zijn.

Waar was ik getuige van geweest? Iets om later het hoofd over te schudden: zo veel geld elders nodig, en dan zo'n onzichtbaar project? Of had ik iets bijzonders meegemaakt: voor ons niks te zien en toch, omwille van de natuur zelf, investeren in de natuur. Het verwarde me.

Ik wist het niet.



## HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- \* Tuinadvies
  - \* Tuinarchitectuur
  - \* Aanleg en onderhoud
  - \* Sierbestrating
- Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



EXCLUSIEVER  
WONEN EN  
WERKEN

KIJK OP [BLINX-BLARICUM.NL](http://BLINX-BLARICUM.NL)

*Blinx*  
BY DUBBELM



Het café is de hele week geopend en er wordt **DAGELIJKS** voor u gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

**Café d'Ouwe Tak:**  
*Het café waar je óók kunt eten!*

Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, tel. 035-5314300, [www.ouwetak.com](http://www.ouwetak.com)



- ✓ Ontwerp
- ✓ Aanleg & Onderhoud
- ✓ Boomverzorging

Blaricum

Tel. 06 13459683

[www.martincalis.nl](http://www.martincalis.nl)

# Een kerstavond anekdote

door Anneke Martens-van der Vlucht

Eind jaren '60 waren mijn echtgenoot Jan en ik al een setje, een soort 'highschool sweethearts'. Omdat hij een nogal lange middelbare schoolcarrière achter de rug had, moest hij na zijn eindexamen direct in militaire dienst. Niet leuk natuurlijk, want je zag elkaar dan slechts in het weekend en de enige vorm van sociale media was de telefoon en brieven schrijven.

Jan had geluk, hij kwam terecht bij de officiersopleiding van de verbindingdienst in de Simon Stevin kazerne in Ede. Af en toe mocht ik hem wel eens bezoeken, zo ook op een zekere kerstavond, dus op met de trein naar Ede. We hadden plannen gemaakt om er een mooie avond van te maken, lekker een hapje eten en daarna een bioscoopje pakken. Nadat zijn taak als officier van kazernepiket (O.K.P.) er die dag op zat, togen wij naar de grote stad Arnhem, maar helaas... alle restaurants en bioscopen waren gesloten, overigens heel gebruikelijk voor deze bijzondere avond in die tijd, maar even niet aan gedacht.

Het was echt een koude winteravond en het sneeuwde licht. Teleurgesteld liepen we wat verdwaasd door de straten tot we langs een kerk kwamen.

## De nachtmis

Er klonk orgelmuziek en gezang en ik, als rooms katholiek meisje, hoorde direct dat daar de nachtmis aan de gang was, een gezongen liturgie ter ere van de geboorte van Jezus. Jan, niet gelovig grootgebracht, dacht 'yes' toch een soort voorstelling en voor ik het wist liepen we de kerk in, bomvol met mensen! Het was er aangenaam warm. Staand achter een dikke pilaar achter in de kerk sloegen we het

geheel gade, maar Jan kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en wurmde zich naar voren om 'de voorstelling' van wat dichterbij te bekijken! Het was een onverwachte ervaring, waar ik bijna elk jaar op kerstavond met een glimlach aan terugdenk.

De nachtmis, voor een echte kerstbeleving een aanrader!

Ondanks de onzekere tijden die ons te

wachten staan, wens ik alle lezers heel gezellige en warme feestdagen toe en alle goeds voor 2022!



# Frustratie en Hoop De Blaricumse Ondernemers zijn er voor u!

door Djelko van Es, voorzitter Blaricumse Ondernemers Vereniging

De afgelopen weken regende het opnieuw afzeggingen in mijn inbox van allerhande evenementen, bijeenkomsten en feestjes. Door omstandigheden gedwongen.

Verbannen naar hopelijk betere tijden, of verborgen achter onpersoonlijke elektronische snuffjes die surrogaat bieden voor de echte ontmoeting. In de winkels is de gezichtsuitdrukking weer goeddeels verborgen. De glimlach niet meer zichtbaar, maar de ogen die spreken nog. Boekdelen!

Terug het hok in. Letterlijk en figuurlijk. Noodgedwongen achter de camera zitten en middels Zoom en andere apps je best doen om er toch nog iets van te maken. Dat laatste is ondernemers eigen. Doorgaan, hoe dan ook. Ondanks soms erbarmelijke verbindingen en hakkend geluid toch resultaat boeken. Het gekke is, tenminste als je je erop focust, dat je de essentie, de energie van de ander op zo'n videoscherm kan waarnemen. Fragmenten soms en het hangt af van het aantal mensen dat tegelijk in beeld is, maar toch. Intuïtie en onderbuikgevoel heeft iedereen. Het is belangrijker dan ooit om daar juist nu meer op te vertrouwen. Dat stemmetje in je achterhoofd, dat gevoel dat feilloos aangeeft of iets klopt of niet. Daarover zo meer.

## 50-jarig bestaan BOV

Eerst wil ik stilstaan bij het feit dat we in september eindelijk het 50-jarig bestaan van de BOV met een mooi feest gevierd hebben. Met een grote opkomst van oudgedienden, nieuwe leden en hun partners. Informatief, gezellig en geanimeerd. Iedereen blij. Geslaagd. Zoals het hoort zou je zeggen. En toch is het belangrijk om het te benoemen in een tijd waarin de balans, het normaal zoek is. De BOV groeit. Door en met de leden, de ondernemers, de winkeliers en de horeca. Daar ben ik trots op. Het betekent dat er, naast alle toestanden, nog ondernemersklimaat is, er kansen gezien worden en er nog vertrouwen op succes is. Dat er saamhorigheidsgevoel in Blaricum is. Het blijkt op ander vlak ook uit de recente gesprekken met de vertegenwoordigers van de online-ondernemersgroep in de Blaricumse gemeent. De vraag 'what's in it for me?' bleek meer te zijn dan een simpele kosten- en batenanalyse. Wordt vervolgd.

## Frustratie en hoop

De frustratie in de kop van dit artikel

gaat over de maatregelen waar ondernemers door geraakt worden, waar ondanks goede wil voor velen een nut-, noodzaak- en effectiviteitsvraag bij gekomen is. En de zorgen over wat nog komt. Het groeiende onbegrip in sterk getroffen sectoren. Er worden opofferingen opgelegd. Aan sommigen te veel. De meningen erover zijn verdeeld. Punt is hoe er hoop geput kan worden en nieuw elan, als de ratio ervan zoek lijkt. Vragen om helderheid, zoeken naar rechtvaardigheid. Mij moet van het hart dat ik inmiddels twijfel of we in die zin wel op de goede weg zijn. Bij mij gaan de intuïtieve alarmbellen namelijk af en mijn onderbuikgevoel rommelt. Hoe is dat bij u?

Als architect geniet ik van de waardering van opdrachtgevers, die hun bijzondere wensen - en vaak grootste uitgaven - met verstand, creativiteit en doorzettings-

vermogen om laten zetten in gebouwde realiteit. Ik heb van hen geleerd sterker te vertrouwen op gevoel en intuïtie dat zegt 'ja dit is het, hier worden zij blij en gelukkig van.'

Als BOV-voorzitter wens ik iedereen de komende periode succes, blijheid en geluk toe en hoop dat u uw intuïtie daarvoor een mooie plek geeft. Het is goud waard en uitermate bevredigend. En last but not least: Blijf vooral ook in de komende tijd gebruikmaken van al het goede dat de Blaricumse ondernemers u te bieden hebben. Zij staan graag met kunde en hart en ziel voor u klaar.



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN



**Art of Living**  
by Marquette

MEENTWEG 4, BLARICUM  
035 76 35 424  
MAKELAAR O.G.

WWW.ARTOFLIVINGBYMARQUETTE.COM  
VERKOOP | AANKOOP | ONROEREND GOED | VERKOOPSTYLING

**SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN**

---

# Stut uw slager

---

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

125 jaar dé uitvaartverzorger voor het Gooi en Omstreken



**(035) 624 75 31**  
www.vanvuure.nl

125  
sinds 1896

de "Briljant" versierder van 't Gooi



**FRITZ HÖRL**  
EDELSMID - JUWELIER

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum  
Tel. (035) 531 79 98



Kinderdagerverblijf De Berenvanck  
Wetering 20-22, Blaricum-Bijvanck  
Tel. 035 - 523 34 89

Kinderopvang 0-4 jaar en  
buitenschoolse opvang 4-12 jaar

www.kinderopvanghumanitas.nl



**DIEMEN**  
MEUBELMAKER • MAATWERK

ANTIËK & INTERIEUR  
MEUBELRESTAURATIE  
MEUBELMAATWERK

ANGERECHTSWEG 3A 1261 XG BLARICUM  
TEL 06 24 229 420

MEUBELMAATWERK VANDIEMEN.NL

# Joan de Zwart – Bloch ‘Burgemeester van ons mooie dorp Blaricum’

door Gerda Jellema en Marjolijn Schat

‘Lieve wethouders, ik ben ook maar een burgemeester met een meninkje.’ Aldus oud-Burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan (28 juni 1955 – 5 oktober 2017). Wel of niet een meninkje ventileren, in ieder geval geeft een burgemeester richting, verbindt en is een bruggenbouwer. De stand van zaken in Nederland is sinds 2021 dat er welgeteld in 102 van de 355 Nederlandse gemeentes een vrouw aan het roer staat. Joan de Zwart-Bloch, onze burgemeester is daar sinds 1 april 2008 een van. Blaricum heeft wat dat betreft een traditie van vrouwelijke burgemeesters: Anneke le Coultre (een van de eerste zes vrouwelijke burgemeesters in ons land), Frieda van Diepen en Helma Ton gingen haar voor.



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Joan bij de 4 mei herdenking in ons dorp. Ze draagt de ambtsketen. De ketting is in het algemeen vervaardigd uit zilver. En de penning aan de keten is het teken van het ambt van de burgemeester



Joan en haar man hebben drie kinderen, drie schoonkinderen en vijf kleinkinderen, nummer zes wordt verwacht

**Wat was voor de Joan de Zwart de reden om burgemeester van Blaricum te worden?**

Joan was werkzaam in de wereld van zorg en welzijn. Joan: ‘Ik ben geboren in Amsterdam, nadat ik mijn man in 1980 leerde kennen verhuisde ik naar Haarlem en vervolgens naar Zutphen, waar we het ongelooflijk naar ons zin hebben gehad, ondanks het feit dat de overgang van de randstad naar de provincie aanvankelijk wel groot was. In 1990 werd ik politiek actief en meteen gegrepen door “het vak”. Ik begaf me in een wereld die als een jas bij me past. Politiek heeft ongeveer met alle belangrijke zaken in je dagelijkse leven te maken, vooral hoe je daar samen met je inwoners vorm aan kunt geven. Na een aantal jaren in de gemeenteraad kreeg ik de kans wethouder te worden en ging er nog een hele wereld voor mij open als bestuurder. Het is dan ook al lang geleden dat ik dacht: Het burgemeesterschap lijkt me als vervolgstap een heel mooie bestuursfunctie om een bijdrage te mogen leveren aan de samenleving. Ik ben daar stapje voor stapje naar toe gegroeid en toen ik in 2007 de vacature voor burgemeester van Blaricum in een van onze vakbladen tegenkwam, heb ik gesolliciteerd, vier maanden later zat ik in Blaricum. Besturen en Blaricum zijn gaandeweg mijn leven geworden en dat zal zeker ook zo blijven. Samen met mijn man en hond heb ik de eerste zes jaar van mijn burgemeesterschap met veel plezier in de officiële ambtswoning in de Bijvanck gewoond. In 2014 hebben we zelf een heel fijn huis in Blaricum-Dorp gekocht. Blaricum is inmiddels echt ons thuis geworden, ook voor ons gezin met drie kinderen, drie schoonkinderen, vijf kleinkinderen en kleinkind nummer zes dat zeer binnenkort wordt verwacht.’

**Leefbaar Blaricum**

Joan: ‘Ieder uur, iedere dag en iedere week is anders. De opdracht die ik bij mijn installatie als Blaricumse burgemeester onder andere kreeg was: Zorg voor verbinding tussen Blaricummers en daarmee voor een leefbaar Blaricum voor iedereen.’



De flatcoated retriever van Joan. Een ‘burgemeestershond’, Anneke le Coultre had er ook eentje



Joan en de gemeenteraad 2018-2022 (foto gemaakt vóór de coronacrisis)





## Gezamenlijke waarden

Je moet als burgemeester een sterke behoefte hebben de vrede te bewaren binnen een gemeente en dus proberen om conflicten zoveel mogelijk te vermijden dan wel te bemiddelen, alhoewel dat natuurlijk niet in alle gevallen tot het gewenste resultaat leidt. Joao: 'Ik ben van het verbinden, maar zie ook dat Blaricommers op hun eigen directe leefomgeving gesteld zijn. Iedereen koestert gelukkig wel de gezamenlijke waarden, zoals het dorps, kleinschalige en gezellige en natuurlijk de prachtige natuur, waarvan ze vinden dat die Blaricum heel bijzonder maken.'



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

## Burgemeester en wethouders

Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Joao ziet er samen met de gemeentesecretaris en de wethouders op toe dat beleid op tijd wordt voorbereid, vastgesteld en na besluitvorming in de gemeenteraad ook wordt uitgevoerd. Het college van B&W beslist in goed overleg welke taken (portefeuilles) de burgemeester precies krijgt. Voor Joao zijn dit onder andere de volgende taken: Kabinetszaken/representatie, Communicatie en voorlichting, APV, Juridische zaken, HRM, Kunstzaken, CERT (cultuur, erfgoed, recreatie, toerisme), Zorg- en Veiligheidshuis. Openbare orde en veiligheid: politie, brandweer en rampenbestrijding zijn taken die standaard tot de portefeuille van de burgemeester behoren. Joao: 'Op de collegedag, dinsdag, hebben we 's middags met het college een "benen op de tafel" overleg. Dat is een uitgebreide rondvraagsessie waarbij we dieper in kunnen gaan op actuele zaken die in Blaricum spelen. Om de beurt nemen de wethouders in het weekend mijn piketdienst over, wat inhoudt dat ze bereikbaar moeten zijn voor calamiteiten of bijvoorbeeld crisismaatregelen in de psychiatrie.'

In het midden de Blaricumse werkklootie van B&W en raadsleden

## Raadsleden

Joao staat op basis van gezag en positie boven de partijen en zorgt als voorzitter van de gemeenteraad voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt als volksvertegenwoordiging de kaders waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van burgemeester en wethouders.

## Veiligheid en evenementen

Joao: 'Met een van mijn collega's heb ik vandaag geluncht. Daarvoor en daarna zit ik tussen andere afspraken door op mijn mobiel te werken. Per dag komen er gemiddeld 60 smsjes, mailtjes en appjes binnen. Lunchen is voor menigeen een uitje, maar voor mij is het ook werk. Als mensen mij met de kermis om middernacht nog buiten zien, beseffen ze niet altijd dat ik daar voor mijn werk loop. De kermis is de grootste organisatie van Blaricum, denk aan de regels rond veiligheid, vergunningen, brandweer etc.' Joao mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. 'We hebben een extra district veiligheidscollege gehad met ongeveer 30 man m.b.t. de evenementenkalender voor het eind van het jaar: Sinterklaas en Oud en Nieuw. Het is nuttig om te weten wat de diverse gemeentes bepalen binnen de regels die er zijn, zodat we zoveel mogelijk één lijn volgen. Diverse scenario's zijn uitgewerkt, omdat momenteel niets zeker is en we proberen te anticiperen op eventuele nieuwe coronamaatregelen die komen gaan.'



FOTO PETER VAN RIETSCHOTEN

Joao opent de kermis in 2019. 'De kermis is de grootste organisatie van Blaricum'



Er zijn tal van feestelijke bijeenkomsten, openingen of het uitreiken van onderscheidingen waar een burgemeester bij is. Joao heeft op 21 november 2019 postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt. Deze onderscheiding is toegekend aan de heer H. Bakker (overleden op 27 februari 1950). Zijn oudste zoon K. Bakker nam het oorlogskruis namens zijn vader in ontvangst

## Een echte bestuurder en dankbare taak

Naast de ambtelijke overleggen heeft Joao tal van bijeenkomsten waar ze acte de presence mag geven. Ook in de weekenden valt er voor Joao nog wel wat te doen. Denk aan openingen van bijvoorbeeld tentoonstellingen, 100-jarigen, 50-, 60- en 70-jarige huwelijksparen of het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen. Op woensdag of vrijdag probeert Joao tijd vrij te maken voor privé zaken, maar het blijft hoe dan ook een 24/7 functie. Joao: 'Zoals ik al zei ben ik een echte bestuurder, ik vind het een dankbare taak en ik hoop er als burgemeester van ons mooie dorp dan ook nog "even" mee door te kunnen gaan.'

Bronnen:

[nationaleberoepengids.nl](http://nationaleberoepengids.nl), [burgemeesters.nl](http://burgemeesters.nl)



Beste inwoners,

Na een stuk over het ambt van burgemeester en wat een burgemeester zoal doet, aansluitend nog een persoonlijk woord van mij. Ik had van harte gehoopt dat we het jaar 2021 op een andere manier zouden kunnen afsluiten dan nu het geval is.

De coronapandemie houdt ons inmiddels al bijna 2 jaar bezig en heeft invloed op de manier waarop we ons leven vormgeven. Dat is vaak anders dan we eigenlijk zouden willen. Desondanks ben ik nog steeds positief gestemd over de veerkracht van onze Blaricumse samenleving. Het zal echt niet altijd makkelijk zijn, maar we maken er met elkaar toch het beste van.

Laten we hopen dat dit de laatste winter is dat we na moeten denken over hoe we de feestdagen op een verantwoorde wijze kunnen vieren en al het moois dat er ook op ons pad komt koesteren.

Ik wens u de komende decembermaand veel warmte en gezelligheid toe, samen met uw dierbaren!

Joao de Zwart-Bloch, burgemeester



# Een Twents Kerstverhaal

door Sybert Blijdenstein

Even terug in de tijd. Naar het Twente van 1950. We woonden daar, ver van de stadse drukte, in een golvend landschap. Midden in de natuur. Acht jaar was ik toen. Jazeker, ook ik was ooit jong. Voor mensen die mij nu kennen misschien moeilijk voor te stellen, maar ook ik ben begonnen als een klein knulletje. In sommige opzichten ben ik dat nog, maar dat is geen probleem voor mij, althans tot nu toe.

Wij, dat waren drie broertjes met hun ouders, woonden toen in een gezellige huurwoning met een rieten kapje, gelegen langs een lange zandweg met hier en daar een enkel huis en twee boerderijen. Met uitzicht, voor en achter, op weilanden, akkers en in de verte een bos.

## Sneeuwpret en ijsbloemen

Die Kerstmis lag er sneeuw. Een dik pak. Heel gewoon was dat toen. Buiten spelen was heerlijk. Sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen maken en sleeën van een heuvel. Het was wel koud en nat met die zelf gebreide wollen mutsjes en handschoentjes van toen, maar we genoten. 's Avonds fonkelden de sterren. 's Morgens stonden de ijsbloemen op de ruiten. Sneeuwdagen zijn nu op de vingers van één hand te tellen. IJsdagen, misschien soms iets meer. Vroeger waren het echte, lange winters. Denken we nu nog met weemoed aan. Maar niet álles was vroeger echt beter en mooier...

## Kerstdiner bij oma

Op kerstavond gingen we, als altijd, naar het feestelijke kerstdiner bij oma. In haar romantische, voor kinderen ook mysterieuze, oude villa met een reuzenzolder en veel donkere kamers. Ook buitenaf gelegen. Iedereen van onze familie was er dan. Ooms, tantes, neefjes en nichtjes. Een groot gezelschap. Oma was weduwe. Opa was lang geleden overleden,

maar hij was er wel. Strak en streng keek hij ons aan vanuit zijn grote portret, aan de muur in de eetkamer, naast de grote kerstboom. Om me bij oma te kunnen vermaken, had ik trots mijn kerstcadeautje meegenomen, een rood Schuco opwindautootje, dat ik thuis vaak kwijtraakte onder het meubilair. Mijn teddybeer liet ik wijselijk maar thuis...

Het diner bij oma was een uitgebreid gebeuren. In de ruime eetkamer, aan een heel grote tafel. Feestelijk gedekt. Met vooral veel kaarsen. Ik keek mijn ogen uit. Het diner was saai. Zoals dat altijd is voor kleine kinderen. Duurde te lang. Ik zat met mijn ribbekast tegen de tafelrand en mijn voeten bungelden boven de vloer. Het bestek was te groot. Net als de borden. Ik kreeg te veel opgeschapt en kreeg het niet op. De grote mensen schetterden door elkaar heen. Lachten veel te hard. Mijn anders stille vader voerde het hoogste woord. Mijn bazige moeder kreeg de kiezen niet van elkaar.

## Aria's en weddenschappen

Na het eten, in de grote zitkamer met open haard, wilde een oude, nogal stijve tante - die altijd met een verheven blik tegen het plafond sprak - weer gaan zingen vanachter oma's oude vleugel. Het probleem was dat tante niet écht kon zingen. Dat vond iedereen, behalve tante zelf. 'Net een zingende zaag' fluister-



de iemand nog, oneerbiedig. Terwijl de eerste aria's naar de slachtbank werden gebracht en oma en de andere dames bij de open haard steeds luider converserend trachtten daarboven uit te komen, waren mijn vader en zijn broer al op zoek gegaan naar ander vermaak. De twee volwassen broers gedroegen zich bij hun moeder altijd al wat tegendraads. Hoe dat kwam, wist ik toen nog niet. Beiden kwamen op mij af voor mijn autootje, dat ik tevergeefs wegmoffelde. Ze 'leenden' dat heel netjes van me, zochten in de bijkeuken naar gereedschap en sloegen met harde klappen een spijker midden in het glanzende parket van oma, die niets merkte vanwege al het andere geluid. Mijn nieuwe autootje werd met ijzergaren aangelijnd aan de spijker zodat het rond kon rijden. Er verzamelden zich meer belangstellenden om ons heen en er werd gewed hoeveel rondjes het autootje met eenmaal opwinden kon rijden. Inzet: De duurste fles wijn van oma uit de kelder. Merkte ze toch niet: daar kwam ze nooit. Mijn vader won de fles. Vaders wonnen toen altijd.

## Midwinterhoorns

Het werd een gedenkwaardige avond met een hoop gejoel, gelach en gejuich. Vooral toen tante uitgezongen was en vader zijn trekharmonica tevoorschijn haalde en iedereen meezeong en danste. Het werd héél laat, vooral voor kinderen die om acht uur naar bed moesten.

Toen we weggingen en buiten op de stoep stonden onder een prachtige sterrenhemel boven besneeuwde velden, hoorden we van dichtbij en in de verte de eeuwenoude, klaaglijke klanken van de midwinterhoorns. Een moment dat ik nooit meer zal vergeten. Ik stond daar met de restanten van mijn autootje in mijn hand. Het voertuigje had de avond niet overleefd. Platgestampt door een wild dansende oom, die op de grond smakte. Hinkend begaf hij zich naar zijn auto en vertrok. Excuses waren er niet bij. Ik ben zijn naam gelukkig vergeten.

Een nieuw opwindautootje kreeg ik niet. Uitverkocht. Maar de gele Dinky Toy hijskraan van vader maakte alles goed.

# Gooische Wordenaars

door Angélique Boezel-Spoor

Dynamic Arts is een stichting die zich inzet om jongeren met elkaar te verbinden door middel van gedeelde interesses en creativiteit. Er wordt ingespeeld op jeugd die behoefte heeft aan een eigen plekje en een luisterend oor. Probleemloze jongeren, maar ook die met wellicht een rugzakje, autisme of wat dan ook; iedereen is welkom. Er is plaats voor kinderen vanaf zes jaar voor buitenschoolse opvang, maar de hoofdfocus wordt gelegd op tieners en twintigers. Het streven is om bruggen te bouwen tussen de diverse groepen zoals dansers, musici etc.

De basis is gevestigd in Laren aan de Kerklaan 29. Het pand beschikt over een gezellige chillruimte voorzien van uitnodigende banken, waar gesprekken kunnen worden gevoerd, spelletjes kunnen worden gespeeld of films kunnen worden gekeken; een sporthal die opvalt door de schitterende kleurrijke versieringen die door de jeugd zelf zijn aangebracht; een zeer professionele muziekstudio, waar niet alleen gemusiceerd kan worden, maar

ook daadwerkelijk albums worden opgenomen, al dan niet in samenwerking met de Wisseloord Studios en last but not least een kantoor, waar de coaches en stagiaires hun werk kunnen voorbereiden en notuleren.

## Projecten

Sean Bogaers, die zelf ruimschoots zijn sporen heeft verdiend in de breakdance-en rapscene, is een van de coaches die er actief in is en is geboren en getogen in de omgeving. Er wordt gewerkt aan verschillende projecten, bij voorkeur community gericht, zoals bijvoorbeeld de recente opknopbeurt van de skate-terreinen in Bussum en Eemnes, maar vandaag hebben we het over de muziekgroep Gooische Wordenaars, een briljante woordspeling bedacht door Sean himself. Immers, we zijn allemaal bekend met de Gooische Moordenaar, de stoomtram die destijds een tramdienst onderhield die vanaf het Weesperpoortstation in Amsterdam o.a. Diemen, Muiderberg, Naarden, Laren en Hilversum aandeed. De tram verbond als het ware de dorpen in het Gooi, precies hetzelfde doel dat



Dynamic Arts nastreeft. De groep, die onder leiding staat van Sean en Gibson, bestaat uit meer dan 25 jongelui uit het Gooi en heeft onlangs hun eerste muziekalbum uitgebracht met als titel Straight from the 035. Het is inmiddels te vinden op online media als Spotify en Deezer en zal nog verder worden uitgebreid met uitvoeringen als cd's, vinylplaten, muziekvideo's en dergelijke.

## Blaricumse Wordenaars

De Gooische Wordenaars tellen uiteraard ook Blaricumse deelnemers, onder wie de twee dikke matties Tim Keijer (16) en de 18-jarige Yaron Krant. Beide heren bedienen zich van artiestennamen, die voor deze 60-plusser méér ingewikkeld zijn dan het Chinese alfabet achterstevoren... We hebben het hier over termen

als nVmbReject, Koalakidd en yVngpan-dabeats en dat zal allemaal ongetwijfeld helemaal verkeerd zijn overgenomen...

Anyway... de heren wonen praktisch naast elkaar in de Bijvanck en blijken te beschikken over een ijzersterke vriendschapsband. Er wordt verslag gedaan over hun input bij elkaar over beats en teksten, die over en weer worden bekritiseerd of worden geaccepteerd en heel bijzonder is de anekdote over een vriendinnetje van de een, die de ander niet zo aardig vond en van haar vriendje verlangde dat hij zou kiezen... En gelukkig koos hij voor zijn vriend... Waarmee het succes van de gedachtegang en opzet van Dynamic Arts een feit blijkt.

Meer informatie [dynamicarts.nl](http://dynamicarts.nl)



# Paashaas, Sinterklaas en Kerstman

door Gerda Jellema

Tegen het einde van ieder jaar komen de Paashaas, Sinterklaas en de Kerstman, die de honneurs waarneemt voor het kindeke Jezus die nog te klein is om aan deze bijeenkomsten deel te nemen, bij elkaar om de wereld door te nemen. Hun agendapunt is vooral: Hebben de mensen het afgelopen jaar weer het leven gevierd en wat kan er op dit gebied volgend jaar verbeterd worden?

Na alles eens goed doorgenomen te hebben, kwamen ze erachter dat er iets gebeurd is waardoor mensen niet meer weten wat ze moeten geloven, dat de mensen uiteenlopende waarheden aan het volgen zijn en daardoor van elkaar en zichzelf vervreemden. Het lijkt dat in dezelfde omstandigheid de één een held wordt en de ander een vechtersbaas.

De Paashaas: 'Volgend jaar zal ik nog wat meer mijn best doen om de mensen te wijzen op het eren van het symbolische begin van nieuw leven. Iedereen mag eieren schilderen, welke verstopt zijn in het groeiende groene gras. De mensen schudden dan het donker van zich af, het wordt licht en ik laat zien dat de zon altijd weer opkomt.'

Sinterklaas: 'Ook ik zal volgend jaar er

eens goed tegenaan gaan om de kleintjes het goede bij te brengen. Weliswaar ben ik in het verleden weleens wat te hardhandig opgetreden met de roede, maar uiteindelijk ben ik toch niet voor niets de beschermheilige van de kinderen geworden? Ik probeer ze aan te moedigen, te stimuleren en beloon of vermaan. Waarbij ik de begeleiders betrek door het onderwijzen van het goede aan hen over te laten.'

De Kerstman: 'En ik zal de mensen nog eens met de neus op de feiten drukken dat het kindeke Jezus geboren is om de mensen te redden van hun zonden, in de hoop dat ze in vrede met elkaar zouden gaan leven. Ik weet dat ik eeuwen geleden in het leven ben geroepen, omdat de protestanten niets meer wilden weten van de katholieke heiligen en vonden

dat het geven van geschenken meer paste bij het kerstfeest waardoor het sinterklaasfeest veranderde van een in eerste instantie religieus feest naar een volksfeest. Maar ondanks oude geschillen kunnen we prima door een deur.'

De Paashaas, Sinterklaas en de Kerstman: 'We moeten concluderen dat onze taak er nog lang niet op zit. Wij komen volgend jaar zeker terug in de hoop dat

we de mensen kracht en energie zullen geven, zodat ze mooie maar ook moeilijke momenten in harmonie aan durven te pakken en dat we ze een hart onder de riem kunnen steken.'



## Zich verenigen

door Frans Ruijter

Op 16 november 1904 werd de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph opgericht in de openbare school, die toen nog was gevestigd aan de Schoolstraat, waar nu Blaercom staat. Het doel was om de belabberde levensomstandigheden in het dorp te verbeteren door zich te verenigen.

Pastoor J. L. Hoebink bood daarvoor de Catechismus-kamer van de pastorie aan als vergaderruimte. Vanuit de R.K. Werkliedenvereniging werd in hetzelfde jaar de toneelvereniging opgericht om voor geestelijke en lichamelijke ontspanning te zorgen. In 1911 werd het St. Vitusgebouw gerealiseerd en de R.K. Werkliedenvereniging droeg fl. 700,- bij aan de bouwkosten van het parochie-/verenigingshuis. Voor die bijdrage kregen zij het recht om twaalf vergaderingen of feestavonden per jaar te houden zonder huur te betalen. Dit werd op 9 november 1932 in een bezegeld document medeondertekend door pastoor B. Snelting.

### Kinderkerstmiddag

Al snel werd er voor de jongste jeugd de zeer goed bezochte en geliefde kinderkerstmiddag georganiseerd door de R.K. Werkliedenvereniging. Deze werd later omgedoopt in de Katholieke Arbeiders Beweging oftewel de KAB. Er werd op zo'n middag een film gedraaid, een toneelstukje opgevoerd of poppenkast gespeeld. Na afloop kreeg men ook nog iets lekkers mee naar huis. Kortom, men keek daarnaar uit. De gelden die hiervoor nodig waren, werden door bestuursleden bij de leden van de KAB opgehaald. Zij gingen daarvoor verschillende avonden langs de deuren om overal een paar centjes te scoren. Mijn vader heeft daar ook jaren aan meegegaan. Een anekdote die hij mij ooit vertelde is mij altijd bijgebleven. Ze kwamen bij de ouders van een groot gezin, waarvan de meesten al het huis uit waren. Ze hadden eigenlijk zoals dat heet, geen cent te makken, toch gaven ze een rijksdaalder en zeiden

daarbij: 'Fijn dat jullie dit doen voor de kinderen, want al onze kinderen keken er ook altijd naar uit en hebben er altijd van genoten'. Dit tekende de tijd waarin het gebeurde, maar ook het solidariteitsgevoel dat er heerste in de jaren net na de Tweede Wereldoorlog.

### Donkere wolken

Omstreeks 1950 wilde de toenmalige pastoor Jongerius onder de afspraak van twaalf vergaderingen of feestavonden vrij van huur te houden uit. Het bestuur van de KAB was het hier uiteraard niet mee eens. Het KAB-bestuur wees op de afspraak uit het verleden dat zowel als officieel document in het bezit van de kerk als van de KAB was. Het kerkbestuur wilde echter niets van de afspraak weten en kon, bewust of onbewust, het document niet meer terugvinden. Gelukkig waren de bestuursleden van de KAB zorgvuldiger met de documenten omgesprongen. Met het beoogde document in de hand werd het kerkbestuur overtuigd. In 1952 werd er onder dezelfde voorwaarden een nieuwe overeenkomst ondertekend voor het gratis gebruik van het Vitusgebouw. Op deze wijze was ook de kinderkerstmiddag veiliggesteld. Iets waar wij bij ons thuis ook altijd naar uitkeken en graag naartoe gingen.



## Achter Capitten, een stille Maria devotie

door Hans Mohrmann

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Heb je dit weleens gezien? Dit Maria-gedenklekje? Vooral in oude katholieke gemeentes treft men verspreid over het platteland dit soort kleine Mariakapeltjes. En Blaricum heeft er ook een, gelegen aan Achter Capitten, ingebed tussen twee grote oude elzen. Dit soort Maria-plekjes bevonden zich vroeger vaak bij een oude boom of bos, plaatsen waar de oorspronkelijke bevolking altijd al kwam om goden te vereren. Wodan, een soort voorloper van Sinterklaas, is een van die goden. Hij rijdt, omhuld in mantel, hoog door de lucht op een achtbenig paard. Twee raven en twee wolven begeleiden hem. Zij bespioneren iedereen en alles wordt aan Wodan doorverteld. Wodan weet dan wie te straffen en wie te belonen. Maria is geen god, wel een heilige binnen de Katholieke kerk, heel wat toegankelijker en liever dan die grote Wodan. Zij is symbool van liefde, lijden en opoffering, middelares tussen God en de mens en heeft wel acht heiligheden

op haar naam staan. Zo is er 1 januari, zeven dagen na Kerstmis, wanneer gevierd wordt dat Maria de moeder van God is, het Feest van de Heilige Familie. Op 8 december wordt binnen de Katholieke kerk herdacht dat zij ter wereld kwam zonder bezoedeld te zijn met de erfzonde, een zogenaamde Onbevleete Ontvangenis wat heel iets anders is dan maagdelijk. Want zoals u weet is Maria niet bezwangerd door Jozef maar door de Heilige Geest, wat dan op 25 maart gevierd wordt. 'Ho, ho, ho denkt een uit zijn winterslaap ontwakende bijenvader: Pathogenese! Dat doen onbevruichte bijen ook!' Ze kunnen dan als vrouwtjes, alleen darren, mannetjes, maken. Alleen mannen maken? Niet meer van deze tijd... Willem Kloos schreef een prachtig gedicht voor Maria. Ga naar Achter Capitten, lees zijn laatste drie regels, steek een (klein) kaarsje aan of laat een bloem achter en ga bevrijd verder op je levenspad.

### AVE MARIA

*Ik droomde van een kálme, bláuwe nacht;  
De matte maan lag laag in mistig glimmen –  
Maar hóóg scheen van de schemerende kimmen  
Der klare starren wolkenloze wacht.  
Toen, tussen maan en starren, rees Zij zacht –  
Mij zoeter dan de Muze! – en scheen een schimme,  
Wijl 'k om haar hoofd als diademen klimmen  
En dalen zag der starren gouden pracht.  
O liefste Mijne! éer ik een gróete vond –  
Ave Maria! ruiste 't door mijn ziele,  
En heel mijn ziele ruiste U toe – één zucht...  
Totdat op eenmaal door de stille lucht  
Al die miljoenen gouden droppels vielen,  
En Ge als een heilige in die glorie stond...*



## CONTACTGEGEVENS

### Gemeentehuis

Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum  
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes  
Telefoon: 14 035  
E-mail: [info@blaricum.nl](mailto:info@blaricum.nl)  
Website: [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl)

### BEL Combinatie

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes  
Telefoon: 14 035  
E-mail: [info@belcombinatie.nl](mailto:info@belcombinatie.nl)  
Website: [www.belcombinatie.nl](http://www.belcombinatie.nl)  
Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en  
vr. van 08.30 – 13.00 uur

### Dienstverlening

Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens de openingstijden bellen met 14 035 of maak een afspraak via [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl)

### Meldpunt Openbare Ruimte

Uw meldingen via [www.blaricum.nl](http://www.blaricum.nl) of per telefoon: 14 035

### Sociale wijkteams

Telefoon: 035 - 750 41 38  
E-mail: [sociaalwijkteam@blaricum.nl](mailto:sociaalwijkteam@blaricum.nl)  
Website: [digitaalsociaalpleinbel.nl](http://digitaalsociaalpleinbel.nl)

## Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen

**Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen ontving op vrijdag 3 december jl. uit handen van locoburgemeester Anne-Marie Kennis een Koninklijke Onderscheiding.**

Geheel belangeloos en met bovenmatige inspanning zet de gedecoreerde zich al jarenlang in voor kinderen met autisme bij de Droomboom in Blaricum.

### Droomboom

De Droomboom biedt kinderen van twee tot en met acht jaar met autisme een bijzondere leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. Middels een speciale methode, de zogenaamde ABA-methodiek die de gedecoreerde zich door een opleiding aan de Universiteit van Texas eigen heeft gemaakt, begeleidt en traint de Droomboom de kinderen. En met succes, want tachtig procent stroomt uiteindelijk door naar regulier onderwijs. Een ongelooflijk resultaat, dat alleen tot stand kan komen door al haar inspanningen.



### Moed en doorzettingsvermogen

Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen heeft veel moed en doorzettingsvermogen. Ze werkt niet alleen hard, ze is ook in staat om het kind uit zijn of haar eigen wereldje te halen. Al tijdens het intakegesprek krijgt ze contact met de autistische kinderen, die anders alleen door de ouders te benaderen zijn.

Al vijftien jaar laat ze via de stichting zien dat kinderen met de zwaarste diagnose wel degelijk een plaats kunnen vinden in deze maatschappij. En dat het belangrijk is om hier meer geld voor beschikbaar te stellen.

Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

## Huurwoningen De Blaricummeermeent toegewezen aan Blaricummers

**Afgelopen september zijn er 32 energiezuinige sociale huurwoningen opgeleverd in De Blaricummeermeent. Het college van burgemeester en wethouders stelde eerder dit jaar, in afstemming met woningcorporatie Alliantie, eisen vast voor het toewijzen van deze woningen. Eén van deze eisen was dat acht woningen met voorrang beschikbaar zouden komen voor inwoners van Blaricum of woningzoekenden met een binding aan de gemeente. En dat is gelukt!**



Zes woningen zijn toegewezen aan woningzoekenden uit Blaricum en twee woningen aan woningzoekenden met een maatschappelijke en/of economische binding aan de gemeente. Het achterlaten van een sociale huurwoning en een minimale huishoudensgrootte waren ook één van de eisen. Zes van acht woningen zijn verhuurd aan woningzoekenden die een sociale huurwoning hebben achtergelaten in Blaricum.

Wethouder Maria Klingenberg: "Ik ben erg blij dat er in het proces van toewijzing aan onze eisen is voldaan.

Het betekent dat er minstens acht woningzoekende huishoudens zijn geholpen aan een (passende) woning. Ik wens de nieuwe bewoners veel woonplezier in deze prachtige nieuwbouwwijk!"

### Overige woningen

De overige drieëntwintig woningen zijn met voorrang aangeboden aan woningzoekenden uit de regio Gooi en Vechtstreek die voldoen aan de minimale huishoudenssamenstelling en een sociale huurwoning in de regio achterlaten. Eén woning is direct bemiddeld aan een gezin met statushouders. De Alliantie is bezig met een evaluatie van de toewijzing van de overige woningen die te zijner tijd met de gemeente wordt gedeeld.

## GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN DIGITAAL

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)

Wilt u automatisch een melding ontvangen van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)

### AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

- Capittenweg 19, 1261 JK, vellen van 1 boom, ingekomen 20 november 2021
- Oude Huizerweg naast 17, 1261 BD, Hazeleger t.o. 13, 1261 TW, Hengeleer naast 12, 1261 VJ, Koggewagen achter 54, 1261 KD, vellen van 4 bomen (gemeentelijke kaplijst), ingekomen 22 november 2021
- Schapendrift 83, 1261 HP, vellen van 5 bomen, ingekomen 22 november 2021
- De Graaflaan 9, 1261 WR, realiseren van een bijgebouw met salon, ingekomen 23 november 2021
- Jufferlaan 1 en 3, 1262 BB, plaatsen van een keerwand, ingekomen 26 november 2021
- Booket 78, 1261 LV, wijzigen van indeling begane grond, ingekomen 27 november 2021
- Stachouwerweg 9, 1261 HT, vellen van 1 boom, ingekomen 28 november 2021
- Schapendrift 76, 1261 HR, vellen van 3 bomen, ingekomen 28 november 2021
- Floris V Dreef 35, 1261 ZH, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 29 november 2021
- Jufferlaan 8, 1262 BB, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 29 november 2021
- Agter Kampen 9, 1261 RA, wijzigen van kozijnen, ingekomen 30 november 2021
- Huizerweg 8, 1261 AW, uitbreiden supermarkt en realiseren 3 woningen en veranderen van de inrit, ingekomen 1 december 2021
- Zwaluwenweg 16, 1261 GJ, plaatsen van een erfafscheiding, ingekomen 3 december 2021

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

### VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

- Noolseweg 25, 1261 EA, vellen van 4 bomen

De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

### VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

- Groenhof 29, 1261 NP, vellen van 1 boom (herplantplicht), verzonden 17 november 2021
- Bloemlandseweg 10, 1261 BA, vellen van 4 bomen (herplantplicht), verzonden 17 november 2021
- Schapendrift 1, 1261 HK, plaatsen van dakkapellen in het zijdakvlak, maken van nieuwe gevelopeningen in de voorgevel en samenvoegen van Schapendrift 1 en 1A tot 1 woning, verzonden 23 november 2021
- Huizerweg 53, 1261 AT, toestemming voor een noodkap van 1 boom, verzonden 24 november 2021
- Naarderweg 54, 1261 BV, bouwen van een woning en vellen van 26 bomen, verzonden 29 november 2021
- Boissevainweg 3, 1261 AK, legaliseren van een woning, verzonden 29 november 2021
- Wetering 28-32, 1261 NH, verbouwen van bedrijfsruimten tot appartementen (fase 1), verzonden 29 november 2021
- Bierweg 34, 1261 BL, legaliseren van een zwembad, verzonden 30 november 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op [www.blaricum.nl/bezwaarschrift](http://www.blaricum.nl/bezwaarschrift)

De besluiten met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

### TOESTEMMING NOODKAP

- Piepersweg/Noolseweg, toestemming noodkap voor het vellen van 1 (gemeente)boom, verzonden 24 november 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over de bezwaarprocedure vindt u op [www.blaricum.nl/bezwaarschrift](http://www.blaricum.nl/bezwaarschrift)

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

### VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

**Uit onderzoek van gemeente Blaricum is gebleken dat de onderstaande betrokkenen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.**

Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze betrokkenen op te schorten per 12 november 2021. Dit betekent dat zij daarvoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters	Adres	Woonplaats	Datum besluit
Frantzen, L.A.	Wethouder Schönepad 9	Blaricum	10-12-2021
Smees, R.	Capittenweg 33	Blaricum	10-12-2021

### Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn is ingegaan op 10 december 2021. In uw bezwaarschrift staan in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent, waarom u het niet eens bent met dit besluit en uw handtekening. Stuur het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

## Nieuwjaarsbijeenkomst geannuleerd

**Door het hoge aantal coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen heeft de gemeente besloten om de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2022 te annuleren.**

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch: "Als gemeentebestuur vinden we de nieuwjaarsbijeenkomst altijd een waardevol moment om elkaar, als inwoners van Blaricum, te ontmoeten. Dat deze bijeenkomst voor de tweede keer op rij niet kan doorgaan is teleurstellend. We hopen in het voorjaar, zodra de maatregelen het toelaten, een alternatieve bijeenkomst te organiseren."

## Agenda digitale rondetafelgesprekken

**Dinsdag 14 december 2021, aanvang 20.00 uur, via MS Teams**

1. Ruimte voor niet-geagendeerde onderwerpen (Beeldvormend)
2. Aanpassingen aan de vastgestelde Nota van Randvoorwaarden locatie Tergooi (Beeldvormend)
3. Transitie Warmte Blaricum (Beeldvormend)

### Inspreken tijdens digitale RTG

Wilt u deelnemen aan de digitale rondetafelgesprekken? Meld dit dan uiterlijk maandag 12.00 uur voor de RTG bij de griffie via [griffier@blaricum.nl](mailto:griffier@blaricum.nl)

De vergadering is live te volgen via [blaricum.notubiz.nl/live](https://blaricum.notubiz.nl/live) De dag na de RTG is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via [blaricum.notubiz.nl](https://blaricum.notubiz.nl)

## BEREIKBAARHEID ADVIES- EN INFORMATIE-PUNT SOCIAAL DOMEIN HBEL

**Bij het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL kunt u terecht voor al uw vragen over zorg en welzijn, werk en inkomen en jeugd(hulp).**

Op de aankomende dagen is het loket van het advies- en informatiepunt gesloten:

- Dinsdag 28 december - gemeentehuis Huizen, Graaf Wichman 10 Huizen
- Woensdag 29 december - Blaercom, Schoolstraat 3 Blaricum
- Donderdag 30 december - BEL-kantoor, Zuidersingel 5 Eemnes
- Vrijdag 31 december - raadhuis Laren, Eemnesserweg 19A Laren

Verder is het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL gewoon op de reguliere werktijden bereikbaar:

- Telefonisch via: 035 - 528 12 47. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Op vrijdagen tot 16.00 uur.
- Via e-mail: [hbel@sociaalplein.info](mailto:hbel@sociaalplein.info)  
U krijgt binnen 48 uur een reactie op uw bericht.
- Wilt u een gesprek aanvragen met een consultant? Dat kan via het contactformulier op de website [www.adviesinformatie.nl](http://www.adviesinformatie.nl) U kunt ook telefonisch of aan het loket een gesprek aanvragen.

## BEREIKBAARHEID SOCIAAL WIJKTEAM BLARICUM

**Het Sociaal Wijkteam Blaricum heeft dinsdag 28 december geen inloopspreekuur in de Blaercom. Telefonisch is het Sociaal Wijkteam niet bereikbaar op 28, 29 en 30 december.**

Het wijkteam is er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen.

## BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Iedere dinsdag – in de oneven weken – via MS Teams. Kijk voor de agenda op [www.mooisticht.nl](http://www.mooisticht.nl)

## Agenda raadsvergadering

**Dinsdag 21 december 2021, aanvang 20.00 uur  
BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes**

De vergadering is door de verscherpte coronamaatregelen niet toegankelijk voor het publiek.

**De volgende onderwerpen staan op de agenda:**

- Vaststellen ontwerpen HOV Blaricum
- Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs Blaricum
- Aanpassingen aan de vastgestelde Nota van Randvoorwaarden locatie Tergooi
- Transitie Warmte Blaricum
- Goois Natuurreservaat Uittredingsovereenkomst provincie Noord-Holland en Gooise gemeenten
- Regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang
- Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning
- Adviesrecht en delegatie Omgevingswet
- Aanpassingen installatie Kerklaan
- Belastingverordeningen 2022 Blaricum
- Legesverordening 2022 Blaricum
- Verordening BEL-adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
- Voorlopige winstneming De Blaricummermeent 2021
- Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-10

De vergadering is live te volgen via [blaricum.notubiz.nl/live](https://blaricum.notubiz.nl/live) De dag na de raad is de vergadering, per agendapunt, te beluisteren via [blaricum.notubiz.nl](https://blaricum.notubiz.nl)

## Vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw

**Deze jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod voor consumenten. Er geldt een verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van consumentenvuurwerk. Carbid schieten is in onze gemeente verboden.**

Het vuurwerkverbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk, zoals trektoewtjes, knalerwt en sterretjes. Maar houd rekening met mens en dier in de omgeving. Zo zorgen we er samen voor dat we de ziekenhuizen en politie niet extra belasten voor, tijdens en na oud en nieuw.

### Algeheel vuurwerkverbod en sancties bij overtreding

Als je verboden vuurwerk bezit, vervoert of afsteekt, kun je een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is €100,- en een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost je €250,- en een aantekening in het strafblad. Jongeren tot achttien jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen. Schade wordt verhaald op de ouders.

### Veilig omgaan met vuurwerk

Sterretjes, Bengaals vuur, fonteintjes en knalerwt en sterretjes mogen met oud en nieuw worden afgestoken. Dit vuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Daarom moet je twaalf jaar of ouder zijn om het te mogen kopen of afsteken. Houd ruim afstand, zet een vuurwerkbril op en gebruik een afsteeklont. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons.

### Waar kunnen mensen klachten uiten?

Bel de politie (112) als u getuige bent van vernieling of gevaar door vuurwerk en bel de niet-spoed lijn van de politie (0900 - 8844) als er sprake is van overlast door vuurwerk. Kijk ook op [www.blaricum.nl/vuurwerk](http://www.blaricum.nl/vuurwerk) om digitaal een melding te doen.

## Wensballonnen niet toegestaan

In onze gemeente is het oplaten van wensballonnen verboden. Wensballonnen kunnen grote schade aanrichten en kunnen brand veroorzaken als ze neerkomen, zoals op rieten daken en schuren. Zeker in dichtbevolkt gebied. Daarbij is het slecht voor het milieu.

## Zorg ook voor brandveilige feestdagen!

December is een maand met veel gezelligheid. Maar ook een periode met ongelukken, zoals met omvallende kaarsen, kerstversiering die vlam kan vatten en brandwonden bij het gourmetten.

Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp.

### Hieronder een paar tips:

- Nog geen werkende rookmelders opgehangen in uw huis? Doe uzelf een rookmelder én een koolmonoxidemelder cadeau!
- Gebruik alleen goedgekeurde elektrische apparaten en stekkerdozen met een CE- en KEMA-keurmerk.
- Sluit op een stekkerdoos niet een extra stekkerdoos aan, maar gebruik uw wandcontactdoos.
- Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen.
- Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is.
- Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.
- Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
- Zet kaarsen in een goede onbrandbare houder op een stevige ondergrond en houd kinderen uit de buurt van de kaarsen en de open haard.

Meer tips? Kijk op [www.brandweer.nl](http://www.brandweer.nl)

## Klok Dorpskerk gerepareerd

Afgelopen week is de klok van de Dorpskerk aan de Torenlaan gerepareerd.

De klok liep al een tijdje niet meer goed vanwege het verouderd mechanisch uurwerk. Omdat zowel de kerktoren, de klok als het uurwerk de status van een Rijksmonument hebben, duurde het een paar maanden voordat het reparatiewerk mogelijk was. Als alles volgens plan is verlopen, slaat op 10 december de kerkklok weer als vanouds.



## Ondersteuning voor mensen met kanker

Ongeveer één op de drie Nederlanders wordt geconfronteerd met kanker. In Blaricum leven, statistisch gezien, nu ongeveer 450 mensen met de diagnose kanker. Naast de medische hulpverlening, is er ook emotionele ondersteuning mogelijk voor inwoners. Viore is een centrum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

Wethouder Knoop bracht een werkbezoek aan Viore: "Ik ben onder de indruk van het veelzijdige aanbod. De deur staat écht open voor inwoners van Blaricum." Viore biedt mensen een ontspannen omgeving waardoor kankerpatiënten en hun naasten zich doorgaans prettiger voelen. Ook de mogelijkheid om samen te zijn met lotgenoten is voor veel mensen een belangrijke reden om Viore te bezoeken.

Caroline Driessen uit Blaricum en vrijwilliger bij Viore zegt: "Veel mensen uit mijn dorp gaan naar het ziekenhuis als zij kanker hebben. Daar wordt vooral naar de medische kant gekeken. Maar een mens is natuurlijk méér dan alleen zijn of haar ziekte. Daarom is een plek om met anderen die hetzelfde meemaken, rustig een kopje koffie te kunnen drinken of aan andere activiteiten mee te doen voor velen óók belangrijk."

Viore is gevestigd in Hilversum en staat op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur open voor inwoners uit de regio Gooi- en Vechtstreek. Er is geen verwijzing nodig. Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak maken voor individuele gesprekken. Bellen kan met 035 - 685 35 32 en kijk voor alle informatie op [www.viore.org](http://www.viore.org)

## Visie op aardgasvrij

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om te verwarmen, koken of douchen. Dit staat in het landelijke Klimaatakkoord. De overstap naar aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. Elke gemeente moet dit jaar in een Transitievisie Warmte aangeven hoe zij van het aardgas af gaat. Zo ook de gemeente Blaricum. Op 21 december wordt de Transitievisie Warmte in de gemeenteraad besproken.

De Transitievisie Warmte is een eerste stap naar een aardgasvrij Blaricum. In de visie staat op welke manier, wanneer en in welke volgorde de buurten in Blaricum aardgasvrij gemaakt worden. En welke oplossingen daarbij voor de hand liggen.

### Bijvanck als verkenningsbuurt

In Blaricum worden in ieder geval tot 2030 geen buurten van het gas gehaald. Wel gaat de gemeente in 2022 starten met een nadere verkenning. De Bijvanck is daarvoor aangewezen als verkenningsbuurt. Uit de verkenning zal meer duidelijk worden over wat nodig is om van het aardgas af te komen.

De route naar een aardgasvrij Blaricum is sowieso niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie iedere vijf jaar opnieuw bekeken.

### Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de Transitievisie Warmte op dinsdag 21 december aanstaande. De vergadering begint om 20.00 uur en is live te beluisteren via [blaricum.notubiz.nl/live](http://blaricum.notubiz.nl/live)

### Meer weten?

Op [www.blaricum.nl/duurzaam](http://www.blaricum.nl/duurzaam) vindt u meer informatie. Ook leest u hier wat u nu zelf al kunt doen als voorbereiding op aardgasvrij wonen. En hoe de gemeente, energiecoöperatie Hut van Mie en Duurzaam Bouwloket u bij het treffen van deze energiebesparende maatregelen kunnen helpen.



## Colofon

hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van de gemeente, donaties en de adverteerders

### Kopij aanleveren en informatie:

redactie@heienwei.nl  
tel. 06-14180931  
www.facebook.com/heienwei

### Eindredactie:

Aafje Boerma, Anneke Martens-van der Vlugt

### Redactie:

Sybert Blijdenstein, Mayke Boetes, Angélique Boezel-Spoor, Marloek de Greeff, Gerda Jellema, Hans Mohrmann, Ed Lagarde, Frans Ruijter, Marjolijn Schat, Greet Volkers, Nelliëtte van Wijck

### Correctie:

Piet Niks

### Medewerkers:

Jan Greven

### Webbeheer:

Satyamo Uyldert, Ria Bulten-van der Mik

### Advertentie- en sponsoropdrachten:

Jacqueline Gesink-Blickman  
E-mail: secretariaat@heienwei.nl  
Voor tarieven, adverteren en sponsoring zie onze website

### Uitgever:

Stichting Dorpsblad Blaricum  
Voorzitter: Jacqueline Gesink-Blickman  
Secretariaat: Jacqueline Gesink-Blickman/  
Tom van Meeuwen  
E-mail: voorzitter@heienwei.nl  
Penningmeester en donateursinformatie:  
Sabine Fijn van Draat  
E-mail: penningmeester@heienwei.nl  
Banknr. NL67 RABO 0126 6372 96  
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum  
**Druk:** JM2 grafische producties, tel. 5316520

### Hei & wei niet ontvangen?

Of heeft u een vraag over de bezorging, of een beschadigd exemplaar ontvangen? Stuur dan een e-mail naar heienwei@jm2.nl o.v.v. 'hei & wei bezorging'. U kunt op werkdagen ook bellen met 5316520  
Oplage: 5.642

### Volg ons ook op Facebook, Instagram of heienwei.nl

## Staar op het jaar (als alternatief van Keek op de Week)

door Angélique Boezel-Spoor

Lieve dorpsgenoten, om de koe maar meteen bij de horens te vatten: We hebben twaalf krankjorume maanden achter de rug. Sterker nog, we bevinden ons al twee jaar in het liedje van Danny Vera (Rollercoaster) en voorlopig is er ook nog niet echt licht aan het einde van de virus-tunnel te ontdekken.

Desalniettemin hoop ik dat we met zijn allen de moed erin blijven houden en wil ik u uit de grond van mijn hart vragen om het volgende: Blijf elkaars mening alstublieft respecteren, heb begrip voor elkaar en blijf vooral positief in het leven staan. Laten we in vredesnaam blijven lachen met elkaar; humor verbreedt en maakt ons sterk!

Vanaf het Achterom wens ik u allen een wonderschone kerst en voor 2022 een bijzonder VVV Nieuwjaar, waarmee ditmaal niet de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer wordt bedoeld, maar een Vrolijk Virus Vrij 2022.

## Afscheid nemen

door Marjolijn Schat

Een mooi afscheid biedt troost, een passende uitvaart staat aan het begin van een goed rouwproces. En ieder afscheid is uniek, een goede uitvaart is immers een reflectie van het leven van de overledene. Ik praat hierover met Valance Vos van Vos Uitvaart in Blaricum. 'Voor mij is het een eer om mensen op dit moment in hun leven bij te staan en met nabestaanden vorm te geven aan een passend afscheid van hun dierbaren.'



FOTO CARINA CALIS FOTOGRAFIE

Valance Vos, [vosuitvaart.nl](https://vosuitvaart.nl) Instagram @vosuitvaart

Vos Uitvaart, een klein familiebedrijf met ruim 100 jaar ervaring. Jacob Vos, overgrootvader van Valance, was de eerste in de familie die zich met uitvaarten bezighield. Hij was nachtwacht, koster van de St. Vituskerk, doodgraver en aanzegger, aan huis stelde hij de nabestaanden en bekenden in kennis van een overlijden. Zijn zoon Lammert trad in zijn voetsporen, ook hij werd koster en uitvaartondernemer en werd voor zijn verdiensten koninklijk en pauselijk onderscheiden. Ook zijn zoon Henny, vader van Valance en een zeer betrokken Blaricummer, werd koster en zette een eigen uitvaartbedrijf op. In 2018 is hij met pensioen gegaan.

### De vierde generatie Vos

Valance groeide op in de schaduw van de St. Vituskerk, speelde als kind op de begraafplaats en komt dus uit een familie waar het verzorgen van uitvaarten als een rode draad door hun geschiedenis loopt. Toch trok het uitvaartwezen haar niet meteen aan. Ze ging studeren en rolde daarna als project- en implementatiemanager de IT-wereld in. Na verloop van tijd begon ze de menselijke aspecten in haar werk te missen. Toen een tante overleed, werd zij door haar neefjes gevraagd of ze de uitvaart wilde leiden. Dat deed ze met liefde en het voelde goed. Heel goed. Valance liep vervolgens een snuffelstage bij uitvaartorganisatie Van Vuure, volgde de cursus tot uitvaartleider met als specialisatie de laatste verzorging van de overledene. En zo werd Valance in 2014 de vierde generatie Vos in de uitvaartbranche. Ze woont met haar man in Loosdrecht en houdt kantoor aan de Venenweg in ons dorp, in haar ouder-

lijk huis. Ze heeft een flexibele schil van drie vaste zzp'ers. Ook schrijft ze maandelijks een column over haar vak in het magazine Gooi Bruist. Sinds een jaar is Valance ook adverteerder van hei & wei.

### 'Het is een eer om dit werk te doen'

'Wij zorgen voor een gedenkwaardig afscheid, een afscheid dat alle recht doet aan de overledene en ook past bij de nabestaanden. De mogelijkheden hiervoor zijn tegenwoordig bijna onbeperkt. En gelukkig bespreken ook steeds meer mensen bij leven al over hun wensen ten aanzien van het afscheid. Ik beschik over een uitgebreid netwerk van partners in ons dorp en in de regio voor het realiseren van de uiteenlopende wensen. Dit maakt het vak ook zo mooi; ieder mens is uniek en dat maakt ieder afscheid ook uniek. Mensen onderscheiden zich van elkaar in de kleine details. Het geeft veel voldoening om daar samen met nabestaanden aandacht aan te geven bij het afscheid. We creëren met elkaar, in de dagen naar de uitvaart toe, een gepersonaliseerd afscheid. En nogmaals, het is een grote eer om dit werk te mogen doen.'

Valance wil met een gedicht van Floor-tje Agema eenieder die het tijdens deze feestdagen extra moeilijk heeft met het verlies van een dierbare een hart onder de riem steken: 'Het gedichtje spreekt mij aan omdat het zo goed verwoordt dat verlies en rouw altijd een onderdeel van je leven blijft. Het is niet iets wat "weggaat" of "overgaat". Het blijft. Maar de manier waarop het zich door de tijd heen manifesteert, zal veranderen.'

## Ik weef jou

ik weef de tranen in mijn leven  
ik weef de trots in alle dagen  
ik weef de pijn in zachte strengen  
ik weef jou, in alle dagen

wie je was, wie je zult blijven  
hoe je kijkt en hoe je lacht  
wat je gaf en wat ik leerde  
weven zal ik, alles wat je bracht

ik weef het missen, en het dragen  
ik weef de liefde die is gebleven  
ik weef jou met zorg en aandacht  
in alle draden van mijn leven

## De gelukkige digitale domoor

door Greet Volkers

Niemand vindt het leuk een digitale domoor te zijn. Ik gebruik de uitdrukking vaak wanneer ik mijn computerprobleempjes niet kan oplossen. Dan bel ik naar het desbetreffende bedrijf met de introductie: 'U spreekt met een digitale domoor.'

Meestal wordt aan de andere kant van de lijn lacherig maar positief gereageerd en is mijn probleempje snel opgelost. Zo kreeg ik een tijdje geleden een mail van een uiterst correcte en aardige Engelse oud-zakenrelatie van mijn overleden echtgenoot. Of ik iets voor hem wilde doen. Een ernstig zieke vriendin in Nederland een boodschap sturen. Ze was jarig, hij wilde graag iets voor haar doen, maar had geen telefoon bij zich. Natuurlijk wilde ik hem graag van dienst zijn, maar mailde hem ook die digitale domoor te zijn en stuurde hem deze kaart.



Antwoord: 'Niet erg, maar koop een kaart waar je op moet krassen, voor 400 pond, stuur mij de gekraste kaart per mail en ik maak meteen het geld naar je over.' Had nog nooit van zo'n kraskaart gehoord, dus schreef ik dat ik niet wist hoe dat moest. Weer een uitleg, ik snapte er niets van. Uiteindelijk kreeg ik een kort antwoord: 'Dus je wilt me niet helpen!' Door dat nijdige antwoord bliezen alle windmolens door mijn hoofd en begreep ik dat het fout zat. Heb nog een keer vriendelijk gemeld dat deze digitale domoor hem inderdaad niet kon helpen! Iemand heeft voor mij alles geblokkeerd en ik kon opgelucht ademhalen.

Waarom ik dit vertel? Iedereen kan op de meest vreemde manier opgelicht worden. Omdat ik niet veel met de digitale wereld bezig ben, is dit mijn redding geweest. Al bij die 400 pond voelde ik natigheid maar toch... een gewaarschuwd mens telt voor twee. En jongelui, ik hoor jullie gniffelen, maar het kan iedereen overkomen.

Deze digitale domoor wenst u allen een warm en liefdevol 2022.

## Familieberichten

### Overleden

- 01-11-2021 Petronella Maria Elisabeth (Nelly) Tijhuis-Veltman, geboren op 15-01-1936
- 02-11-2021 Maria Emma (Marie) Bollebakker – Groenestein, geboren op 16-03-1926
- 22-11-2021 Piet Koster, geboren op 12-11-1937
- 27-11-2021 Ton Raaijmakers, geboren op 18-12-1932
- 28-11-2021 Ria Vos – Portengen, geboren op 23-07-1946