



20e jaargang
nr. 203
nov. 1997

heï & wei

dorpsblad voor Blaricum

Uw heï & wei bestaat dankzij de hoofdsponsors, de sponsors (ABN/AMRO, Albert Heijn, Fa. Wed. B. Vos, Restaurant "Rust Wat", Fa. Jan de Jong), een gemeentesubsidie, donaties en de adverteerders.

heï & wei is het dorpsblad door en voor alle Blaricums en is een uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum.

*** hoofdsponsors ***



GEZONDHEIDSCENTRUM DE BLARICKHOF EN HET NONNENBEDING



Het team van de Blarickhof

"Is er tot nu toe aan het Nonnenbeding voldaan?"

Deze vraag stel ik aan de heren Eddie Gerritsen, voorzitter van de Blarickhof en huisarts dokter Marius Beltman.

We zitten, met koffie en thee in het consultatiebureau, waar aan de kant allerlei leuk speelgoed ligt. De heren knikken overtuigend, want het gezondheidscentrum loopt als een trein.

Zoals bekend, is de Blarickhof gevestigd in het voormalige, 70 jaar oude nonnenklooster der Dominicanessen. Zij wensten het pand alleen dan te verkopen, als het de functie die het had, n.l. maatschappelijke dienstverlening, gehandhaafd zou blijven. Vier jaar is het centrum nu in bedrijf en met het eerste lustrum in het vizier vraag ik of het werkt, met zo'n 6 verschillende disciplines in één gebouw.

Wederom knikken de heren en Beltman zegt: "Het werkt zeker en het heeft absoluut meerwaarde."

Door de korte afstand wordt er sneller bij elkaar binnen gelopen. Dit heeft dan weer tot gevolg, dat er sneller met een behandeling gestart kan worden bij vooral die patiënten, die intensieve zorg nodig hebben. Patiënten zelf kunnen na een bezoek aan de huisarts meteen bij de apotheek hun recept meenemen of een afspraak maken bij b.v. de fysiotherapeut, thuiszorg of maatschappelijk werk."

"En", vult Gerritsen aan, "doordat men elkaar zo door en door kent, kunnen ook makkelijker projecten opgestart worden. Zoals b.v. het proberen, via thuiszorg, mensen zo lang mogelijk thuis te houden en in hun omgeving oud te laten worden. Ook aan preventie doen in de gezondheidszorg is een hedendaagse must.

Om de mensen wat meer in beweging te krijgen werd het zogenaamde "bankjesproject" opgezet. Met behulp van de Historische Kring werden 4 wandelroutes door de gemeente met paaltjes uitgezet. Op de mooiste plekken werden door sponsors gefinancierde bankjes geplaatst. Een mooi wandelboekje completeert het geheel en is gratis af te halen bij het centrum. Op mijn vraag hoe de reacties zijn zegt Gerritsen: "Er wordt veel gebruik van gemaakt, zelfs van buiten Blaricum."

Eddie Gerritsen is al, vanaf het eerste uur, bestuurslid en later voorzitter van de stichting Gezondheidscentrum Blarickhof. Zijn taak en dat van de overige bestuursleden, is het beheren van het gebouw en toezicht uitoefenen op de samenwerking. Het hele bestuur bestaat uit vrijwilligers en allen hebben affiniteit met de gezondheidszorg. Zij vergaderen 5 à 6 maal per jaar, zorgen dat er elk jaar een werkplan komt en dat aan de eisen van de subsidiegever wordt voldaan. Sinds enige tijd worden zij en het team hierbij geholpen door een coördinatrice van een bekend adviesbureau.

Het laatste project dat het team op 13 november j.l. voor de Blaricums organiseerde, ging over het onderwerp slapen. Niet zozeer een slaapcursus, als wel informatie over wat slapen nu precies is, stress en slapen, slaapmiddelen e.d. Verder is er ook sinds kort een patiëntenbibliotheek in het gebouw aanwezig. Alle boeken en folders over onderwerpen zoals opvoeding van kinderen, hyperventilatie en hoe om te gaan met ziektes zoals kanker, kunnen door de patiënten geleend worden.

Het gezondheidscentrum en zijn team timmeren dus behoorlijk aan de weg. Op mijn laatste vraag of het gebouw nog wel voldoet, zegt dokter Beltman: "We hebben nog één grote wens, n.l. de lege zolder die we nog hebben, verbouwen tot een gezellige vergader- c/q kantineruimte, want nu zitten we altijd in het consultatiebureau."

Gerritsen beaamt, op mijn vraag, dat het bestuur er alles aan doet om die gezellige ruimte er zeker te laten komen. Misschien iets voor het komende lustrumjaar!! In ieder geval zal dit lustrum gevierd gaan worden met een actie naar de Blaricums. Wat dat wordt, dat horen we nog.

Conny Rector

KINDERKERK IN ACTIE

Ze zijn er per toerbeurt op zondagochtend van 10 tot 11 uur in de consistorie van de Hervormde kerk aan de Torenlaan. Ze werken als een enthousiast team, ieder met een eigen inbreng en ideeën. Ze leiden de kinderkerk voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ze heten: Margot Cornelis, Corien van den Wall Bake, Silvia Walch, Margaret Pikker, Willy Vleeschdrager en Karin Nelson (zie foto). Eén van de leiders, Karin Nelson, moeder van twee middelbare scholieren vertelt mij dat haar motivatie om bij de kinderkerk betrokken te zijn begon toen haar eigen kinderen die leeftijd hadden en met enthousiaste verhalen thuis kwamen.

Zelf vindt ze het zo wie zo belangrijk dat je je inzet voor iets maatschappelijks, ook als voorbeeld voor je kinderen, dat er meer is dan alleen met jezelf bezig zijn.

Bijbelse verhalen

Ik vind het belangrijk dat de kinderen de verhalen uit de Bijbel horen, de verhalen die al eeuwenlang zijn doorverteld. Bovendien hoort het bij onze cultuur, neem al de christelijke feestdagen, zondagsvieringen en jaartelling. En er zal zeker een moment komen dat ook deze kinderen de verhalen nodig hebben, want ieder Bijbels verhaal heeft een betekenis. We beginnen altijd met een inleiding op het verhaal, zodat ze een beetje in de sfeer komen, het verhaal wordt verteld of voorgelezen. Als verwerking kiezen we voor een liedje, iets kleuren, knutselen of verhaal na te spelen. Met Palmpassen versieren we de stokken en worden eieren gezocht en aan het begin en eind van het seizoen verzinnen wij iets "feestelijks", vertelt Karin.

Kerstfeest

Een jaarlijks hoogtepunt is natuurlijk het kerstfeest, met een kerstspel, kost altijd veel voorbereiding, verhalen, zang, trakta-

ties en...een kerstboom en veel kaarsjes. De adventstijd heeft trouwens toch altijd een bijzonder karakter. De viering van het kinderkerstfeest is dit jaar op 21 december om 17.00 uur, waar jong en oud natuurlijk welkom zijn en als thema hebben we gekozen: "Vrede op aarde!"



Schoenendozenactie

Voor heel veel kinderen is het geen vrede, zij leven in oorlogsgebieden. Wij doen mee met een wereldwijde actie voor kinderen in de straatarme landen Liberia, Angola en Albanië. Veel kinderen zijn gevlucht en hebben hun allerliefste bezittingen moeten achterlaten. Wij laten de kinderen de schoenendozen versieren en vullen met speelgoed, schoolspullen, wat snoep en toiletartikelen. Vooral voor onze kinderen is het juist zo belangrijk dat zij leren om iets (van zichzelf) weg te geven. De versierde dozen worden door betrouwbare organisaties rond kerst uitgedeeld in de desbetreffende landen.

Tot slot wil Karin graag nog even melden dat nieuwe leiders en kinderen altijd welkom zijn. (tel. 5260788)

Corry de Vrieze



NIEUW KOPIJ-ADRES

Door persoonlijke omstandigheden (studie) heeft onze eindredacteur Peter van Rietschoten zijn functie per 1 november j.l. moeten neerleggen. Eind oktober kreeg hij tijdens een feestelijke bijeenkomst van voorzitter Ollo den Tex een boek aangeboden voor zijn vele werk, nieuwe ideeën en professionele verhalen.

Zijn naaste medewerkster, Conny Rector, zal het eindredacteurschap overnemen, waarbij zij geassisteerd zal worden door Rob Tammerijn.

Nieuw KOPIJ-ADRES:

Noolseweg 23a, 1261 EA Blaricum
Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, schrijf ons dan. (Voor het komende nummer iets in kerstfeer) Het liefst getypt en/of op een floppy en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.

Wilt u alleen maar iets melden, stuur dan een kattebelletje. Wij proberen dan uw bericht in een info te verwerken.

De redactie

Uit: Woonbode, 31 okt. '97

INBRAAK PREVENTIEGIDS EN TIPS

Iedereen heeft wel burens, familie of vrienden die de laatste tijd het slachtoffer van inbrekers zijn geworden. Dat gebeurt in ons land meer dan een half miljoen keer per jaar, waarvan 120.000 keer in woningen. Bijna elke minuut wordt er ergens ingebroken. Dat veroorzaakt naast financiële schade vooral menselijk leed. Want het zijn niet alleen vervangbare televisies of videoapparatuur, maar ook persoonlijke bezittingen of erfstukken zoals sieraden en kunst, die verdwijnen. Een dief is in een paar seconden binnen. Elk huis kent vele zwakke plekken. Maar met een aantal eenvoudige beveiligingsvoorzieningen is het mogelijk om inbrekers buiten de deur te houden. De nieuwe Veilig (T)huis Gids geeft hier voor praktische aanbevelingen. Deze 24 pagina's tellende uitgave is gratis verkrijgbaar bij ijzerwaren winkels doe-het-zelf-zaken en bij Secu-Products, telefoon 0252 620901.

De gids geeft veel tips om inbraak te voorkomen zoals het opbergen van ladders en gereedschap achter slot en grendel. Het niet aan de voor deur hangen van briefjes en het afsluiten van het huis bij vertrek. Zelfs bij korte afwezigheid voor een bezoekje aan de burens of voor het wegbrengen van post naar de brievenbus moet de deur op slot. Nog een paar tips: gebruik 's nachts altijd het nachtslot, laat geen sleutels in het slot zitten en leg ook geen sleutel onder de deurmat, onder de bloempot op het kozijn en ook niet op een opvallende plaats in huis. De Veilig (T)huis Gids, adviseert eventuele waardevolle spullen zoals cheques en sieraden te verdelen over verschillende plaatsen in huis en eigendommen te noteren op een registratiekaart, die bij de politie verkrijgbaar is. Ook de politie geeft een nuttige brochure uit: 'De weg naar 'Veilig Wonen'. Samengesteld samen met de verzekeraars, Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Deze gids brengt adviezen voor een beter beveiligde woning. Veel van de tips en adviezen in beide gidsen komen met elkaar overeen, wat niet weg neemt dat beide zeer waardevol en informatief zijn. Voor het geld hoeft u het niet te laten, beide gidsen zijn gratis. De gids 'De weg naar 'Veilig Wonen' is te krijgen bij de politie.

- Voor de mens staan drie wegen open om verstandig te handelen:
- de edelste weg: *nadenken*
- de gemakkelijkste weg: *navolgen*
- de bitterste weg: *ervaring*

Confucius

BIJVANCKSWETENS(WAARDIGHEDEN.

Op 10 oktober barstte het SUPERTEAM-evenement weer los, dit jaar voor de 22 ste keer, nu met 40 deelnemende teams, die verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag, basket-, hand- of voetbal, volleybal speelden, en daarbij kegelden. André Eek met zijn vaste assistente Loes had wederom een strak, goed lopend schema in elkaar gedraaid.

Helaas gebeuren er een enkele keer wel eens ongelukjes, uitglijders, opbotsers of op voetstaanders. Jammer, maar ook na die verzorging/het verband wil men er weer bij zijn. Dit jaar getuigde daar één, met voetbal geblesseerde deelnemer van het team de Grenspaal van. Hij serveerde bij de volleybalwedstrijd vanuit zijn rolstoel, ook een andere deelnemer, op krukken was als toeschouwer weer van de partij (hij keeg de pechprijns om de pijn iets te verzachten)

Voor men het weet was het weer afgelopen en zaten deelnemers in de Grenspaal om André en Loes heen om te horen wie de titel SUPERTEAM tot en met oktober '98 mag dragen en om te horen op

welke plaats men zelf geëindigd is. Flower Power, vorig jaar SUPERTEAM moest dit jaar de titel afstaan aan "De Glashappers" terwijl de "Parabrella's" tweede en "Broodje frikandel met" de derde prijs in de wacht sleepten.

Niet alleen de top drie kregen prijzen, de laagst geëindigden, "de Eitjes", mochten een taart meenemen (of ter plekke openen), "de Meevallers", als enig team met een spandoek kreeg wat lekkers mee en ook "de Baarsjes" en "het Baarsteam," (oud en jong op dezelfde plaats geëindigd) kregen iets eetbaars mee. André haalde in zijn slotwoord aan dat de jeugd de toekomst heeft en vast "de oudjes" wel eens zal inhalen. Steeds meer "oude"teams schrijven samen met hun "jongere" versies in.

Teams als "Junioren Glashappers" en "Ukkies" verzekeren de toekomst van het SUPERTEAM gebeuren. In het vorige nummer van Heï & Wei meldden wij u al dat ouders van de Bijvanckscholen een initiatief hebben genomen om geld in te zamelen voor de

opening van de nieuwe school, medio volgend jaar. Een van de activiteiten die zij georganiseerd hebben is een KERST-MARKT. Deze zal op 20 december a.s. om 16.00 uur plaatsvinden in buurtcentrum de Malbak. (de start van de bouw van de nieuwe school zal omstreeks 1 december gaan plaatsvinden)

Zondagsavonds wordt er in de Malbak door Geert Crijns en Wil Velinga stijdansen gegeven. Minder bekend is dat er iedere eerste zaterdag van de maand "vrij dansen" is in de Malbak. Deze avonden zijn bedoeld voor een ieder die de geleerde danspassen in praktijk wil brengen of paren die gewoon weer eens willen dansen. De avond kost f.3,50 (incl. kopje koffie), de deur gaat om 21.00 uur open. De laatste dansavond (op 1 nov.) was een groot succes; zo'n 45 aanwezigen genoten van de door een D.J. verzorgde muziek en bewogen al dan niet ritmisch over de dansvloer.

Misschien iets om alvast in de agenda te noteren: 3 januari 1998, 21.00 uur Nieuwjaarsbal in de Malbak! MB

heï & wei

Eindredactie:
Conny Rector en Rob Tammerijn
Kopij: Noolseweg 23a, 1261 EA Blaricum (035) 5316599

Redactie:
Cornelië Andreae-Rothbarth, Mies Brouwer, Eric Jan Bulten, Linda Eggenkamp, Ada Keizer, Aty Lindeman-Strengholt, Berthy v.d. Harst-Sol, Suzanne v. Meerwijk-Wolff, Rob Molenaar, Piet Niks, Jan Rigter, Corry de Vrieze-Brandenburg, Adrie van Zon,

Advertentieopdrachten:
Lucy Kingma, tel.: (035) 531 54 44
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Ollo den Tex
Secretariaat: Lucy Kingma

Penningmeester en donateursinformatie:
Ton Huisman
Tel. (035) 531 10 71
Druk: Joep van Gestel, (035) 531 65 20

TOEVAL?



Als je, zoals ik, een hond hebt moet je er zo'n vier keer per dag uit. Bij ons wil dat zeggen, 2 kleine en 2 grote rondjes. Die laatste vinden meestal in de polder plaats. De kleine loopjes gingen de laatste tijd veelal door het park, om dan meteen te kijken hoever de noodbouw gevorderd was en de school afgebrand. Op een van die rondjes dwarrelde er een, aan de randen zwart geblakerd, papiertje voor m'n voeten. De hond is oud en had er geen aandacht voor, ik bukte me en pakte het op.

Bij de inleiding van dit schoolpapier staat "Deze les zal in het begin van het schooljaar gegeven worden". Bij deze les hoort het liedje "Ze zeggen de school is afgebrand." Toeval? "Wat zullen de mensen huilen" hoe waar! "Lachende jongens" en "dansende meisjes" heb ik bij, en ook na de brand, niet gezien, maar dit is ook maar een liedje. Mies Brouër

Deze les zal in het begin van het schooljaar gegeven worden. De inleiding wordt geconcentreerd rond het feit, dat de kinderen op de "grote" school zijn.

Les

We gaan praten over de school, waar de kinderen na op zitten. Ziet onze school er niet zo uit als de kleuterschool? Vertel eens, wat er anders is. Vertel ook eens, hoe je naar school toe gaat. Ga je alleen naar school? Wonen alle kinderen een van school? Kun je uit je hoofd vertellen, waar je langs gaat? Staat onze school in een nieuwe of in een oude wijk? Misschien is het mogelijk, om met de klas buiten nog eens naar een paar opvallende kenmerken van de omgeving waarin de school staat, te gaan kijken.

Is dit nu een oude of een nieuwe wijk? Ziet het er overal zo uit? Weet je de namen van de straten? Hoort de school ook een naam? Waarom heet de school nu? Kijk eens naar de school, wat zie je allemaal? Staat nu het gebouw in een eenzijdige wandeling worden pagina 2 en 3 bekken.

Zie je andere huizen dan er bij ons zijn? Wat is er anders aan de school?

Alle verschillen tussen eigen wereldkijktijd en plaats worden besproken.

het werkstuk van een kindertijdschrift. Dit kan op een laag niveau worden gebruikt.

1. Ze zeggen: De school is afgebrand, afgebrand, afgebrand, ze zeggen: school is afgebrand, afgebrand.

2. Wat zullen de mensen huilen
3. Wat zullen de jongens lachen
4. Wat zullen de meisjes dansen

2. huilen, huilen, wat zullen de
3. lachen, lachen, wat zullen de
4. dansen, dansen, wat zullen de

'N NIEUW GEZICHT



Op ons gemeentehuis is een nieuwe man aan de slag gegaan: Anton N.F. (Ton) van der Burg (46). Sinds 1 augustus zwaait hij de scepter over de Sector Burgerzaken en Maatschappelijk Welzijn en dat is nogal wat. Het is een omvangrijke sector, waarmee wij burgers allemaal af en toe te maken hebben. Vroeg of laat heeft u absoluut iets van doen met die, overigens uitstekend lopende sector. Trouwen? Afdeling burgerzaken. Evenals paspoort vernieuwing, rijbewijs aanvragen, afgifte bevolking-uittrekkel, geboorteaangifte, overlijdens acties. Het Maatschappelijk Welzijn, waaronder het totale maatschappelijk werk is een uitgebreid gebied. Evenals Onderwijs! Ton van der Burg kon vanaf zijn eerste dag hier direct aan de slag met de uitgebreide problematiek rond de afgebrande Bijvanck-scholen. Welzijn houdt ook peuterspeelplaatsen in. Sport, jeugd- en jongerenwerk, ouderenzorg, (denk eens aan de Beukelaar en de Wingerd met alle ingrijpende veranderingen!) de Blaercom en Malbak, alle subsidieverleningen met betrekking tot welzijn. Kortom een zeer uitgebreid pakket voor de 'nieuwe' Ton van der Burg. Maar we zijn er nog niet: Sociale Zaken is er nog, waaronder de W.V.G. (Wet Voorziening Gehandicapten) het asielzoekersbeleid, V.V.T.V.ers, woonwagengebeid, Economische Zaken en bijzondere wetten, waaronder horecavergunningen, ventvergunningen, toestemmingen voor het houden van feesten en partijen. Aangezien ieder van u er wel eens mee te maken heeft, lijkt het onze Hei & Wei goed u alvast op papier kennis te laten maken met de heer Van der Burg, wie hij is en hoe hij zo in Blaricum is verzeild geraakt. Geboren in Pijnacker (bij Delft) als achtste in een gezin van negen. Een gezellige grote familie, waar iedereen altijd bezig was, vooral ook op maatschappelijk gebied. Hijzelf was technisch aangelegd en via de LTS werd hij elektronika monteur, werkte als technisch monteur bij de Technische Hogeschool in Delft bij de afdeling Luchtvaart/Ruimtevaart. Maar in 1979 besloot hij -ook al was hij nog zo technisch- van richting te veranderen en zich te scholen in maatschappelijk werk. "Dat had toch iets met mijn familie te maken", zegt hij nadenkend, "Iedereen was daar eigenlijk in de sociale sector bezig, maatschappelijk betrokken en dat kwam toch bovendien bleek me op den duur. Ook trok het bestuurlijk werk me aan." en aldus startte hij, de Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening. Zijn eerste stageplaats als maatschappelijk bijstandswerker bracht hem naar Rijnsburg, waar hij gewerkt heeft tot

zijn overstap naar Blaricum. Ondertussen deed hij naast het gewone werk ook de hogere opleiding H.B.O.M.W. en was hij hoofd Sociale Zaken en sectorhoofd Welzijn en Burgerij in Rijnsburg geworden.

Hoezo Blaricum?

Hij vertelt dat je eigenlijk eens in de zoveel jaar toch je horizon moet verleggen. Hij zag een advertentie voor Blaricum en dacht: "Waarom niet?" Het Gooi trok hem ook aan en zie daar, er kwamen uit eindelijk goede afspraken van.

Ton van der Burg pendelt -zolang hij in onze regio nog geen huis heeft gevonden! - heen en weer... Den Haag - Blaricum. Iedere dag afhankelijk van de files kost dat op en neer rijden tussen een en drie kwart uur!! 90 km. Vooral nu het winter is geworden is dat best wel pittig en vooral ontzettend tijdrovend. Hij werkt in zijn '36-urige werkweek' veel en hard. In zijn vrije tijd doet hij in Den Haag veel aan sport, houdt van theater, kunst en is een groot jazzliefhebber. Hij heeft er nu geen tijd meer voor, maar hij is drummer en zijn drumstel staat te wachten op betere tijden. Als jazzfan is hij uiteraard ieder jaar te vinden op het North Sea Jazz Festival, daar kan niemand hem vanaf houden. Voorlopig eist zijn nieuwe baan hier in Blaricum hem geweldig op. Voor je een nieuwe gemeenschap door en door kent kost dat veel tijd en inleving. Voorlopig kijkt hij de kat nog een beetje uit de boom, is nog een beetje gereserveerd. Maar zijn interesse voor mensen straalt er van af; dat kan ook niet anders bij iemand die van 'technet' geheel overzwaait naar de maatschappelijke aangelegenheden van zijn medemens. Als hij op zijn praatstoel zit, is het boeiend naar hem te luisteren. Hij weet veel en is zeer geïnteresseerd. Goede raad geven doet hij kennelijk met veel plezier. Dat hij zich hier in Blaricum thuisvoelt is al wel duidelijk; hij kan zijn hart ophalen! a.l.s.

HEI & WEI AFLEVERING 215!

Mede dankzij de inbreng van oplettende en attente lezers is het archief van Hei & Wei weer compleet en telt nu - inclusief dit nummer - 215 afleveringen. Dankzij initiatief-nemer de heer J. van Campen - ereburger van Blaricum - verscheen Jaargang 1, nummer 1, in mei 1978.



Dus midden in het jaar. De eerste jaargangen lopen over de jaargrenzen heen en tellen bovendien per jaargang niet hetzelfde aantal nummers. De 1e jaargang telt 12 afleveringen. De 2e jaargang niet minder dan 17 en er is opnieuw begonnen te tellen bij 1! Jaargang 3 heeft b.v. maar 5 afleveringen, de volgende 22 en de daaropvolgende 5.

Eenvoudige rekensommetjes, zoals "het aantal jaren maal 11 of 12", gaan niet op. Pas vanaf jaargang 10 (1987) loopt een jaargang synchroom met het kalenderjaar en telt 11 nummers.

Maar.....? Inderdaad, oplettende lezer! Zoals blijkt uit het voorwoord in het allereerste nummer van het huidige Hei & Wei: "Toch weer een dorpsblad"; er is dus duidelijk een voorgeschiedenis. In januari 1970 verscheen de 1e jaargang, nr. 1 van het eerste (?) eigen maandblad van Blaricum, getiteld "tussen HEI en WEI".

ALGEMEEN MAANDBLAD VOOR BLARICUM
Abonnementprijs f. 10,- per jaar

Jaargang	nr. 1	JANUARI 1970
Redactie en administratie: Bij de Burg 5 Postbus 2773 Blaricum	Bank: C.O.B. N.V. Postbus 1000 Blaricum	Postings van de bank: 34.29.36
Ontstapeling: Gert Gouda		

Volgens het voorwoord van toenmalig burgemeester Tydeman een "coöperatie van de drie deelgenoten de Vitusparchie, Hervormd Blaricum en de gemeente Blaricum". Daarvan verschenen in totaal 74 nummers, het laatste (7e jaargang, nr. 10) in januari 1977. En daarna een vacuüm van 15 maanden.

Het geheel staat dus op de studeerkamer van deze archivaris. Compleet, dankzij Aty Lindeman-Strengtholt en mevrouw Van der Lek. Wist U trouwens, dat Aty Lindeman-Strengtholt sinds het prille begin tot anno hodie - dus bijna 20 jaar - zonder onderbreking deel uitmaakt van de redactie van het huidige Hei & Wei! ejb

IN MEMORIAM

Izaak Mateus Jeramias Wattimena
Geboren te Solo, Indonesië,
7 december 1928.



Nestor. Opa van Restaurant Merpat is op zaterdag 4 oktober vreedig ingeslapen op de leeftijd van 68 jaar. Izaak is in 1951 naar Nederland gekomen. Hij zat toen bij het knil in Indonesië. Hij heeft Rieka ontmoet in Amsterdam. Ze kwamen allebei uit dezelfde geboortestreek: Solo.

Toen ze gingen trouwen is mijn vader uit het Ambonese kamp in Nederland gegaan, om zijn kinderen een Nederlandse opvoeding te geven met boerenkool en de spruitjes. Wij zijn wel streng opgevoed maar dat heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Als je nu ziet hoe we omgaan met de ouderen, dan hebben we daarvoor veel respect. Dat is ons goed bijgebracht. Mijn vader heeft altijd keihard gewerkt, om ons goed terecht te laten komen. 's Ochtends in een melkfabriek, 's avonds toen al kelnieren in verschillende restaurants. Bij Bali toender-tijd heeft hij zich al snel tot mandoer (voorman) opgewerkt, omdat mijn vader en moeder de Nederlandse taal al snel machtig waren en heel mooi konden schrijven.

Via restaurant Sama Sebo Amsterdam zijn we in Naarden Vesting ons eigen restaurant begonnen in 1978. Daarna zijn we naar Blaricum verhuisd. In de boerderij

van Pim Jacobs hebben we een heel mooi restaurant gemaakt. Al een hoop mensen hebben de kookkunst van mama kunnen proeven. Mijn vader zei dan altijd trots: "Dit is mijn keukenprinses". Sommige gasten komen bij ons al meer dan 25 jaar eten, dat is iets om trots op te zijn en dat zijn we ook. Als kroon op al ons werk hebben we ook regelmatig Koninklijk bezoek gekregen. Prinses Juliana en Prins Bernhard. Het geeft steeds weer een kick, als de klanten tevreden de deur uitgaan. Want dankbaar zijn hebben we van pa geleerd!
Richard Wattimena

UIT HET VERLEDEN

De boerderij op de foto, staat op de Binnenweg en ziet er nu wel een beetje anders uit dan toen hij zo ongeveer in de dertiger jaren volop in bedrijf was. Op oude pentekeningen van W. Oversteegen kun je nog zien hoe het ooit geweest is. Nu zijn er nog twee boerderijen over die volop in bedrijf zijn: Gert Groenestein en Nico de Jong. In bovengenoemde boerderij woonde de familie Rigter na het overlijden van hun ouders Cornelius Rigter en Geertruida Heerschop. In die tijd was alles anders. Soms trouwde uit een groot gezin maar een paar kinderen en werd het bedrijf door de overige broers en zusters verder voortgezet. Als schooljongen weet ik me te herinneren dat het een groot bedrijf was. Twee broers en drie zusters-plus personeel. Er waren toen nog in ons dorp veel paarden. Er werden veel paarden gefokt, want men was op paarden aangewezen. Er waren toen in ons land veel paardenmarkten, die in Utrecht is er nu nog steeds. Een van de bekendsten was 'de Palmmarkt' Deze werd gehouden zaterdag voor Palmzondag, ook in Utrecht. Deze trok in die dagen duizenden mensen. Veel paarden werden met palm ingevlochten. De markt werd gehouden midden in de stad. Eeuwenlang is het paard ook een belangrijke hulp

voor de mensen geweest. Maar ook veel mensen zijn er door verongelukt. 14 Januari 1932 was een van de broers Rigter wezen ploegen. Toen hij 's avonds het dorp binnenkwam, met twee paarden voor en één achter de wagen, moesten ze ergens van geschrokken zijn en sloegen de paarden voor de wagen op hol. Al hollend gingen ze de Kerklaan op. Tegenover het Vitusgebouw trokken de paarden de wagen uit elkaar. De man werd zwaargewond het Vitus' ingedragen. Er was toen nog geen ambulance met al z'n voorzieningen zoals we die nu kennen, maar wel een ambulancekarretje op hoge wielen. De mens die moest worden vervoerd 'hing' in riemen tussen de wielen. Zo werd ook deze zwaargewonde man door twee mensen lopend naar het Sint

Jansziekenhuis vervoerd, waar hij de volgende dag overleed. Dit ambulancekarretje is nog te zien op de zolder van de Historische Kring. Deze Rigter overleed op 44 jarige leeftijd, diep betreurd door zijn familie maar ook door de dorpsgemeenschap van die dagen. Omstreeks 1939 heeft de familie de boerderij verkocht en heeft een huis laten bouwen aan het Franse Pad. Koper van de boerderij was Gerrit de Graaf. Hij verhuurde gedeelten van het huis; verschillende mensen uit ons dorp hebben er gewoond. De verkoop van 'toen' is niet meer te vergelijken met nu! Aan het bedrag van toen zullen heel wat nullen moeten worden toegevoegd, dat is wel zeker. We wachten wel af wat er nu met deze eens zo mooie boerderij gaat gebeuren.
Jan Rigter



JSR
de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum	Bussum	Blaricum
Oude-Engweg 15	Stationsplein 3	Huizerweg 6
Tel. 035 6213743	Tel. 035 694 29 51	Tel. 035 538 22 88

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

HEERSCHOP HOVENIERS
VAKWERK SINDE 1929

- * Moderne tuinarchitectuur
- * Tuinaanleg en onderhoud
- * Sierbestratingen en terrassen

Tel. 035 538 60 36
Windvang 15 Blaricum

Kopij voor het decemhernummer inleveren voor 1 december 1997
Noolseweg 23a

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Aanleg en onderhoud
- * Tuinarchitectuur
- * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

P. Vos
WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93

Fritz Hörl

- Juwelierszaak met eigen atelier
- vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp
- reparaties van: antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges
- relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal
- taxatie van goud en zilver
- in- en verkoop van antieke sieraden
- inkoop oud goud

Edelsmid Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 035 - 5317998

Geopend: di./m vr. 9.30 - 18.00 uur
za. 10.30 - 17.00 uur

KERKDIENTEN HERVORMDE GEMEENTE

kerkgebouw: Torenlaan 16

zondag 23 november, 10.00 uur
ds A.W. Berkhof, herdenking overledenen
zondag 30 november, 10.00 uur
ds A.W. Berkhof,
Eerste Advent bediening H.Doop
zondag 7 december, 10.00 uur
ds A.W. Berkhof
zondag 14 december, 10.00 uur
ds A.W. Berkhof, viering Maaltijd
zondag 21 december, 10.00 uur
ds A.W. Berkhof
17.00 uur Kinderkerstfeest
maandag 22 december, 15.00 uur
viering kerstfeest Beukelaar
woensdag 24 december, 22.00 uur
Kerstnachtdienst

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-6 jaar) en kinderverdiensdienst (6-12 jaar).
Jeugdkapel (12-16 jaar) op zondagen 30 november en 14 december in de Blaercom, ook van 10-11 uur.
Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi Noord.
Iedere zaterdagavond is er een weeksluiting in de Beukelaar, om 18.45 uur. Ook voor belangstellenden van buiten het huis.
Onze jaarlijkse cursus geloofsoriëntatie staat uiteraard ook open voor belangstellenden van buiten de directe kring van onze geloofsgemeenschap. Thema dit jaar: "Aan God doen". Onder leiding van ds Berkhof komen we samen op de maandagen 24 november en 15 december, van 20 - 22 uur. Plaats: kerk, ingang Torenlaan 16.
Club 35 +/- is een ontmoetingsplaats voor jongere volwassenen die wel iets met God en Kerk hebben, maar niet zoveel tijd hebben om daar over na te denken en daar vorm aan te geven. We komen samen in de consistoriekamer van de kerk, ingang Torenlaan 16, op de zondagen 23 november en 14 december, van 20 - 22 uur.
Onze plaatsgenoot drs Jan Greven zal twee avonden bijbelstudie verzorgen, op de donderdagen 4 en 11 december. Inlichtingen en opgave bij het gastgezin: fam. Barnard, Angerechtsweg 17.

Inlichtingen over alle activiteiten:
ds A.W. Berkhof, Torenlaan 14,
tel.5383394.

INBRENG VOOR ROMMELMARKT 1998

Gaat u binnenkort de zolder opruimen of de rommelkast eens flink uitmesten? Goed idee, want nu al kunt u uw goederen inbrengen voor de Rommelmarkt 1998 die traditiegetrouw plaatsvindt op de Blaricummerie op 30 april. U kunt uw spullen brengen naar Jan Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum.

*Kopij voor het decembernummer
inleveren vóór 1 december 1997
Noolseweg 23a
Verschijningsdatum 18 december*

ABN·AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

Sabine van Kleef

brillen & contactlenzen

Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda

Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO
Leverancier van het ziekenfonds. **Gratis oogdrukmeting**

Dorpsstraat 6, Blaricum. Tel. (035) 531 60 64



Van der Bijl Makelaars makelaars van goede huize(n)®

kantoor blaricum - dorpsstraat 10 - telefoon 035.53.15300
kantoor laren - naarderstraat 20 - telefoon 035.53.15300

Haarmode Leo & Mareza Lames en Herensalons Redken - Depositair

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 035 531 00 01
Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

A G E N D A

Kopij Noolseweg 31
1261 EB Blaricum

Bernardusschool
18 december. Ophalen oud papier en
volden mits in zak verpakt

O.B.B.
16 december. Ophalen oud papier

Wingerd
Inleveren oud papier is dagelijks mogelijk

B.V.V
Eerste vrijdag van de maand Bingo
Laatste vrijdag van de maand klaverjassen

Historische Kring
Openingstijden "Op den Deel"
elke zaterdag van 14.00-16.00 uur

K.V.G.
Kerstviering 19.00 uur
Kerstbroodmaaltijd in de Pastorie

Ned. Ver. van Huisvrouwen
16 december 14.00 uur
Kerstmiddag in "Johanneshove"
Het koor "Drie Huizer Cantates"
18 december 18 uur
Kerstdiner in "Mauve"

Galerie Bianca Landgraaf
19 november t/m 20 december
tentoonstelling "Nog net geen 2000.....!"
Een tentoonstelling met kleine betaalbare
objecten in alle materialen, speciaal be-
doeld om relaties en vrienden te verrassen
tijdens de feestdagen.
Openingstijden woe. t/m zat. en de eerste
zondag van de maand van 13.00 tot 17.00
uur. Ook na tel. afspraak.
Van 21 december t/m 15 februari zal de
galerie alleen geopend zijn na afspraak.
Eemnesserweg 19d. 1261 HE Blaricum.
Tel 035-5389209. Fax 035-5380140

Galerie de Vliervhove
16 november- 14 december
Wim van Aken Schilderijen
Michiel van Pinxteren Beelden
Franspad 1 ingang Dorpsstraat
1261 JC Blaricum
tel 035-5383736
Openingstijden donderdag tot en met
zondag 14.00- 17.00 uur

OPROEP

LISETTE uit Blaricum, wij zijn op zoek
naar jou. Hebben je op 8 augustus j.l. in
het A.Z.U. ontmoet. Willen graag nader
contact.
Bel mij, L.de Wit. 0294-254347

OPROEP

Het Mondriaanhuis te Amersfoort vraagt
foto en/of ander materiaal over Mondriaan
en zijn vriend Sal Slijper. Mondriaan
heeft een aantal jaren in Blaricum
gewoond en wellicht heeft iemand daar
persoonlijke herinneringen aan. Reacties
naar:
Mondriaan huis,
Korte Gracht 11, 3811 KG Amersfoort,
tel. 033-4620180, fax: 033-4614087
Hr. A. Knipscheer

W E L E N W E E

GEBOREN

1 okt. 1997 Gesink, Erik Jack
3 okt. 1997 Van Schaik, Céline Anna
9 okt. 1997 Sinke, Annebelle Frederique
14 okt. 1997 Baljet, Willem Ties
21 okt. 1997 Huizenga, Kim
22 okt. 1997 Dost, Julius Albert Jan

OVERLEDEN

4 okt.1997 Monas, Sietske, oud 83 jaar
4 okt.1997 Wattimena, Izaak Mattheus
Jeremias, oud 68 jaar
8 okt. 1997 De Jong-Zethof,
Anna Jacoba, oud 72 jaar
9 okt. 1997 Raven, Jacob, oud 83 jaar
10 okt. 1997 Schimmel-Kreeftmeijer,
Hetty, oud 50 jaar
11 okt. 1997 Brandenburg, Paul Victor,
oud 53 jaar
19 okt. 1997 Van der Velde-Hollanders,
Rosa Francisca, oud 84 jaar
21 okt. 1997 Schmitz, Hendricus
Hubertus, oud 78 jaar
21 okt. 1997 Bakker-Huting, Maria
Wilhelmina, oud 79 jaar
26 okt. 1997 Koudijs, Trijntje, oud 80 jaar

HUWELIJKEN

10 okt. 1997 de Bruin, Cornelis Jan, en:
Sterk, Gerda Jacoba
Willemina
22 okt. 1997 Pachlig, Rudolf, en:
Puijk, Elisabeth
Margaretha Maria

R.K.PAROCHIE ST. VITUS TE BLARICUM

Diensten in het weekend:
Zaterdag 17.00 uur
Eucharistieviering of Woord en
Communieviering

Zondag 11.00 uur
Eucharistie of Woord en
Communieviering

Door de week:
Donderdag 19.15 uur
Avondgebed in de dagkapel

Bijzonderheden:
Woensdag 3 dec. 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken

Donderdag 18 dec. 19.15 uur
Viering van schuld en verzoening

Woensdag 24 dec.
20.00 uur
Gezinsviering van Kerstmis
23.00 uur
Nachtmis van Kerstmis

Donderdag 25 dec
11.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis
15.30 uur
Kindje wiegen

Vrijdag 26 dec. 9.45 uur
Tweede kerstdag
Eucharistie

Inlichtingen:
Cuno Lavaleije
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel. 5383153

RUV Aannemersbedrijf

nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie

Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
Tel./Fax 035 - 525 27 37
Autotel. 0653 30 53 26

de Specht

Boom-, en
Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

Grafisch Atelier Blaricum

Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

OVERLEG MOET INZAMELING OUDPAPIER INTENSIVEREN

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek zetten zich in voor een (nog) intensievere en efficiëntere inzameling van een aantal afvalsoorten, met name oudpapier. De inzameling van oudpapier in de regio verloopt goed en bedraagt nu 51 kilo per persoon per jaar; het is echter de bedoeling om dit resultaat te verbeteren tot 62 kilo. De GAD, die is belast met het uitvoeren van deze doelstelling, voert overleg met zo'n dertig verenigingen die huis-aan-huis oudpapier inzamelen. Gekeken wordt, of de wijken en routes die deze verenigingen beslaan, wellicht nog beter op elkaar kunnen worden afgestemd en of ook de wijken waar nog niet wordt ingezameld, 'bediend' kunnen gaan worden. Eerst is de huidige wijze van verzamelen geëvalueerd aan de hand van een eind 1996 gehouden enquête onder inzamelaars. Zo heeft de GAD een beeld gekregen van de wijken die nog niet worden bestreken door de inzamelaars (de zgn. 'witte vlekken') en van de plaatsen, waar routes van inzamelaars elkaar juist overlappen. Met behulp van deze gegevens kunnen de activiteiten van deze verenigingen beter op elkaar worden afgestemd, door in overleg met inzamelaars te kijken, of zij de 'witte vlekken' kunnen gaan bestrijken en of overlappings voortaan vermeden kunnen worden.

Wat kan er bij het oudpapier?

Het antwoord op bovenstaande vraag is: zo veel mogelijk, dat bestaat uit veel hout en energie! Maar er zijn een aantal producten waar papier of karton in verwerkt is, die niet bij het oudpapier mogen, omdat ze 'vervuilende' elementen bevatten. Melkpakken, foto's en keukenrolpapier bijvoorbeeld. Voor alle duidelijkheid staat hieronder een 'welles-nietes' lijst, die aangeeft wat wel en wat niet bij het oudpapier thuis behoort.

Wel:

- * Kranten
- * Tijdschriften
- * Boeken
- * Folders en brochures
- * Telefoongidsen en 'Gouden Gidsen'
- * Schrijf- en tekenpapier
- * Computerprints
- * Fax- en kopieerpapier
- * Enveloppen
- * Papiersnipper
- * Cadeaupapier
- * Eierdozen en -rekjes
- * Dozen van karton en papier (bijv. van hagelslag, koekjes, sigaretten, audio).

Niet:

- * Geplastificeerd papier
- * Ordners en ringbanden met metaal of plastic koft
- * Pakken van zuivel, frisdrank en wasverzachter
- * Zakdoekjes
- * Luiers
- * Toiletpapier
- * Keukenrol
- * Behang en vinyl
- * Piepschuim uit verpakkingen
- * Foto's
- * Verpakkingen van vloeibare wasmiddelen
- * Verontreinigd papier (bijv. koffiefilters, vuile tissues, papier tussen vleeuwen).

Scheiding hout in twee 'stromen'

Als u hout aanlevert bij het scheidingsstation van Bussum, Huizen of Weesp, wordt u gevraagd een onderscheid te maken in

DE VOS * STAALS ADVOCATEN

Het advocatenkantoor met de
algemene rechtspraak

Mr E.N. de Vos en mr drs F.G.J. Staals
Huizerweg 15, 1261 AS Blaricum
Tel. (035) 531 23 14* fax (035) 531 62 16

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzoom 29
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

ELECTRICIËN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

Garantiebedrijf FOGWA

AUTOSCHADE
"ROWY"

TEL. (035) 538 70 36

Wij zijn niet aan merken gebonden
alleen aan kwaliteit!

- schadevaststelling • richtspecialist
- uitdeuken • leenauto beschikbaar
- spuiten

Eerste Molenweg 28 a, 1261 TD Blaricum
Fax (035) 531 16 44

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30