



22e Jaargang
nr. 219
april 1999

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

hei & wei
is het dorpsblad
door en voor alle
Blaricumers
en is een uitgave
van de
Stichting
Dorpsblad
Blaricum

***** hoofdsponsors *****

ALPHAB BV
Blaricum

de Jong Strankings Ronk
MOULIN, BOSSE
HUDDLESTON SLATER

Wie wilt dit ene sponsorkje??

Uw hei & wei bestaat dankzij de hoofdsponsors, de sponsors (ABN/AMRO, Fa. Wed. B. Vos, Restaurant 'Rust Wal', Fa. Jan de Jong), en gemeentesubsidie, donaties en de adverteerders.

8 MEI DEMONSTRATIES REDDINGSBRIGADE BLARICUM

Op 8 mei 1999 zal de Blaricumse reddingsbrigade het begin van het vaarseizoen inluiden met diverse hulpevenementen. Op deze dag zullen hulpverlenende instanties uit de Gooi- en Vechtstreek, het Korps Landelijke Politiediensten en de Koninklijke Marine op het strand bij Blaricum hun vaardigheden tonen. Om 13.45 uur wordt gestart met een vliegdemonstratie van een SAR (Search and Rescue) helikopter van de Koninklijke Marine. Daarna zal samen met de reddingsbrigades van Huizen en Blaricum gedemonstreerd worden hoe een drenkeling vanaf een reddingsboot door de SAR helikopter wordt opgepickt. De helikopter arriveert al rond 13.00 uur. Tussen 13.00 uur en 13.45 staat de helikopter op het strand en dan zal de piloot van de helikopter uitleg geven aan het publiek over de werking van de diverse onderdelen van de helikopter en de taken van de zes man tellende bemanning. Na de demonstratie zal de helikopter tot 15.00 uur aan de grond blijven voor bezichtiging en om publiek de gelegenheid te geven de bemanning vragen te stellen. Na afloop van deze vliegdemonstratie zullen de brandweer en de ambulancedienst uitgebreid de bevestiging van verkeersluchtvoertuigen uit autoverkeer demonstren. Divers brandwermateriaal uit de hele regio is aanwezig en het brandweerpersoneel zal de werking van dit materiaal demonstren. Op het water zijn de reddingsbrigades van Blaricum, Naarden en Huizen aanwezig met 5 vaartuigen en het Korps Landelijke Politiediensten met 1 vaartuig. De Reddingsbrigades zullen samen met brandweer en politie een oefening met reddingsdemonstraties geven. Er zal ook gelegenheid zijn voor kinderen tot 12 jaar om een stukje mee te varen met een reddingsboot. De demonstraties duren tot 17.00 uur. Alle demonstraties zullen plaatsvinden rond het strandje aan de Stichtseweg in Blaricum.



DONATIE OPROEP GEMEENTE HALVEERT VOORLICHTINGSBIJDRAGE VOOR HEI & WEI

De beslissing is gevallen. Na jarenlang het zwaard van Damocles dreigend boven het hoofd van hei & wei te hebben gehouden heeft de gemeenteraad half maart definitief besloten hei & wei met de helft van de benodigde financiën het bos in te sturen. Het laat nu volkstrekkersvoordragers op een paar nas-volkomen koud of ons dorpsblad blijft bestaan of niet. Maar wij als bestuur en redactie wensen ons daar niet zo maar bij neer te leggen. Daarom doen wij een beroep op u, dorpsgenoten en aanhangers van hei & wei, om te steunen en minimaal een donatie te geven van 25,- per gezin. Een hoger bedrag zal uiteraard nog mooier zijn. Ons banknummer is 55.16.17.047 L.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum te Blaricum. Mogen wij op u rekenen? We laten ons toch niet zo maar om 30 jarig bestaand dorpsblad afpakken!!!!!!
Bestuur en redactie

NEDERLANDSTALIGE MATTHEUSPASSIE VERTOLKT IN SINT VITUSKERK IN BLARICUM

Toen ik in maart 1998 met dhr. Vos, koster van de Rooms-Katholieke Kerk in onze gemeente, over de begraafplaats liep om een artikel te realiseren m.b.t. het begraven rond de kerk voor ons maandblad 'hei & wei' - kom ik niet bevredend uit dat ik een jaar later ondermaal plekke zou zijn. Nu, om in de Kerk een Nederlandsestalige Mattheuspassie bij te worden van componist Wim Verkaik. Het initiatief ging uit van de Stichting 'Couleur Locale' te Blaricum, waar Lida Galis de voorzitter van is (hoewel ze, als ik juist ben geïnformeerd, inmiddels in het moose Brabantse land domicilie heeft gekozen). Het 'Groot Blaricum Koor' en de solisten stond onder leiding van de dirigent-componist Wim Verkaik, die in alle ijver aan het werk is gegaan om de presentatie pastalite te geven. En met vier (5) kooreparties en nog een generale atonding met ruim 100 koorleden op de dag van de uitvoering, waren ze er klaar voor. Omdat ik wist dat het orgel nog gebracht moest worden om de begeleiding van het koor te ondersteunen, had ik op zaterdag 21 maart

dem. De aanwezigen zongen de koralen uit het liedboek der kerken, begeleid door Joost Brugman (de vaste organist van de kerk) waarbij de trompet speels aanvullende creëerde. In die periode van toen, werd door een aantal componisten het lijdend en sterven van Christus op muziek gezet, naar het evangelie van de Apostel Mattheus. Maar er waren meer passieverhalen die in de jaren 1500 aan de muziek werden verbonden. De Pastor van de kerk, Cuno Lavaleije en dominee Bert Bekhof van de Hervormde Gemeente, recenterden de teksten van Jezus en de Evangelist. De solo-partijen werden overwegend gezongen door leden van het 'Groot Blaricum Koor'. Wim Verkaik lijkt mij een man zonder tranen, die doet zo hij is; invulling geeft aan een aantal zaken die het leven bevoled maakt: Hij is bescheldend - woont in Spijkhorst (Drenthe), werkt in Groningen (docent wettigkatho), is een uitvoering leiden van zijn Mattheuspassie in de Willibrorduskerk van 1986. Excellent !!! Het is om een beetje stil van

Vrijwillig verplicht?

Ik zit in klas 3 VTO van het Laar en Berg in Laren. V.T.O. is de afkorting van 'Verplicht vrijwilligerswerk', een onderdeel van deze opleiding is het verrichten van 12 uur vrijwilligerswerk. Als je de naam 'vrijwilligerswerk' hoort denk je aan iets dat niet verplicht is, maar dat was dit dus niet. Verplicht vrijwilligerswerk, echt leuk klinkt het niet. Er werd op een middag door iemand van de vrijwilligerscentrale uit Huizen uitgelegd wat de bedoeling was en het er allemaal te doen viel. We konden bijvoorbeeld het bos van een zwart veld ondoen of dierenverblijven een beurt geven bij kinderboerboer 'Het Spookbos', de bewoners van het verpleeghuis helpen bij het 'Theodotien', helpen bij de Sint Nicolaas stiering en kerstkaarten verkopen in de 'Bolder', en/of 'klussen' bij de 'Woensberg'. Myrjiga en ik hadden gekozen voor 6 uur van de dierenverblijven een beurt geven en 6 uur 'klussen' bij de Woensberg. Alleele leek dicht bij huis en nuttig. De 6 uren op het Spookbos waren hartstikke gezellig! Lekker in de

buitenlucht en er was een leuke sfeer. We hebben onder andere het erf geveegd, staten uitgemest en geitenverblijven schoongemaakt. Toen we thuis kwamen roken we nogal naar beesten (BAH) Maar ook dat spookt erbij. Toen de zes uren op het Spookbos er waren gingen we naar de Woensberg. Wat dat 'klussen' nou inhield wisten we niet, maar wat we uiteindelijk hebben gedaan was alles behalve klussen! De Woensberg is een vakantiekentrum waar nu tijdelijk enige asielzoekers zitten. Er werd ons gevraagd of we de asielzoekers Nederlandse les wilden geven. Dat leek ons wel wat! Ze kwamen uit Bosnië en Armenië en spraken nog geen woord Nederlands. Een moeilijke opgave dus! Onder de mensen waren kinderen van onze leeftijd en een aantal volwassenen. Heel aardige en hartelijke mensen. Jammer genoeg hadden we geen echt lesmateriaal tot onze beschikking, dus moesten we het met behulp van kinderboekjes doen. Plaatsje aanwijzen en het desbetreffende woord erbij zeggen. Nederlandse les geven aan buitenlanders is heel anders dan Nederlandse kenden behalve 'hallo' en 'tot ziens' is heel moeilijk. Maar met gebaren met handen en voeten kwamen we er wel uit. Behalve woordjes uit boekjes hebben we ze ook wat zinnetjes geleerd zoals: 'Hallo

UITNODIGING

aan alle inwoners van Blaricum voor de
OPENBARE JAARVERGADERING
Stichting Dorpsblad Blaricum
(uitgeefster van Hei & Wei) op
maandag 10 mei 1999 van
21.00 - 22.00 uur
Dorpshuis De Blaricum
In deze vergadering zullen bestuur en redactie verantwoording afleggen over het door hen in 1998/1999 gevoerde beleid.
Tevens komt de nieuwe samenvatting van bestuur en redactie aan de orde.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Agnes Capitain



Foto: Joep Vos

reeds om 9.00 uur post gevat vóór de kerk. Die inschatting was wel juist gekeerd, want rondom dat tijdspstipet stoker een autootje met een klein bagagekruikje bij de hoofdopening van de busstiek. Op het reki een handzaam orgeltje. Ik dacht nog: 'Hoe goed dat goed, straks met al die mensen in de kerk...?' De brenger, Jan Burema, kleid echter ook de bouwer van het begeleidingsinstrument te zijn. Door hem aangeduid als een 'continuo-orgel', met alle pijpen van hout. We was ik, dat ik mocht assisteren met het orgel op zijn plaats zetten...? In de begeleiding van het koor bleek pas hoe subtiel en zwoel het instrument de klankkleur inhoud kon geven, met een prachtige resonans c.q. klankbo-

te worden... De voorzitter van de Stichting Couleur Locale, Lida Galis, heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het totale gebeuren van deze schitterende uitvoering. En met haar, nog een aantal medewerkers die in een of andere functie mede bepalend zijn geweest om het evenement te doen slagen. Laat ik maar verwijzen naar het Vitis-gebeuren, waar we na afloop nog even van gedachten wisselden. Vriendelijke woorden van velen voor Lida Galis, die op haar beurt bloemen aanbod aan al die lieve mensen, die zich hebben ingezet om deze eerste uitvoering van de Mattheus-passie van Wim Verkaik gestalte te geven. Lida, het was grandioos. Rob Molenaar.

hei & wei

Eindredactie:
Conny Rector en Rob Tammerijn
Kopij: Noolwese 23a, 1261 EA Blaricum
(035) 5316599
Redactie:
Cornelia Andrea-Rothbarth,
Eric Jan Bullen, Linda Eggenkamp,
Ada Keizer, Henne Lamaker,
Aly Landman-Stronghlo,
Rob Molenaar, Piet Niks, Jan Rigter,
Cory de Vrieze-Brandenburg, Tyny de Wit
Adrie van Zon
Adverteerdersdrachten:
Lucy Kingma, tel.: (035) 531 54 44
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Olof den Tex
Secretaris: Lucy Kingma
Penningmeester en donateursinformatie:
Floris Eijffinger
Tel.: (035) 538 63 07
Drake: Joep van Gestel, (035) 531 65 20



30 APRIL DE LAATSTE ROMMELMARKT OP BLARICUMMERIE

Op de Blaricummerie zal dit jaar de laatste rommelmarkt van deze eeuw plaatsvinden. Ook dit jaar is het aanbod weer overvloedig. De kramen zijn gevuld met audio, boeken, meubels en kleine sjaustertjes. Gaat uw kind studeren? Heeft u net een tweede huis in Overijssel? Gaat u weer zelfstandig wonen? In alle gevallen mag u de jaarlijkse rommelmarkt niet missen. Graag hopen wij u van harte welkom vrijdag 30 april op de Blaricummerie.

LAATSTE NIEUWS

Bij het per sepe gaan van deze hei & wei bereikte ons het bericht dat Albert Hein uit hoofde van eigenaar van haar R. Ton, bereid is gevonden van gewone sponsor HOOFDSPONSOR te worden. BRAVO!!!! red.

Singel 14
1261 XP Barlucum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIER
AANNEMER**

NEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

**ASSURANTIE-ADVISEUR
M.A. BEK**

Assurantiën - Hypotheken
Financieringen - Leningen
Sparingen - Midden Nederland
Financierings Maatschappij

Binnenvaeg 3, 1261 EK Barlucum,
telefoon 035 - 539 37 91

**Café - Slijterij
D' Ouwe Tak**

en **JaGeellig**

Voor een bijlating en een borrel.
Eemnesserweg 13b, Barlucum

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als partygebied.

Tel. 538 36 91

HVVEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huzeweg 26 - 1261 AX Barlucum - Tel. 035 531 13 60

BONSAI STUDIO BARLUCUM

Van der Horst 1, 1261 XV Barlucum

Bonsai en pini bonsai uit eigen kweek en export.
Commissie jonge bomen en grondstoffen, Werkbodem,
Lidmaatschap, Demonstratie, Oefendagen.
Alle bomen leverbaar.

Kan je pini (bomen) in verlaten, want is er veel anders wordt.

BEL 035-5382967

stiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdagse spreekuren

Duarsalaan 10
1261 BB Barlucum
Tel. 035 531 17 23

**COMBITAX
Barlucum-Laren**

TAXI-5386666

Dag en nacht taxi's voor al uw vervoersbehoeften

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en afvalcontainers.
Handel in zand, grond, etc.

Tevens erfverhuur voor bedrijven en particulieren.
Singel 2, 1261 XP Barlucum.
Tel. (035) 5389272 / 538 36 20

**Arngestrijt (de) parnmerie
J.P. Kleijn
Barlucum**

FIRMA ED. B.VOS

MIDDEWEG 15 - TEL. 035-538 32 46
MIDDEWEG 17 - TEL. 035-538 20 53
BARLUCUM

Nederheem



**BEZOEKADRES
GEMEENTEVIS
Torenlaan 50
1261 GE Barlucum**

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Barlucum

Telefoon
035 5395000

Fax
035 5317605

Internet
WWW.Barlucum.NL

Bezoektijden
op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur

Spreekuren
Burgemeester De Winter
en Wethouders op afspraak

**BEZOEKADRES
GEMEENTEVIS
Zandervliet 2,
Eemnes**

Postbus 125, 1260 AC Barlucum

Telefoon
035-5394070

Fax
035-5394055

Bezoektijden
op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur



54e Nationale Herdenkingsavond

Burgemeester en wethouders van Barlucum nodigen alle inwoners uit tot het deelnemen aan de 54e Nationale Herdenkingsavond op dinsdagavond 4 mei a.s. Tevens wordt alle inwoners van Barlucum verzocht op dinsdag 4 mei vanaf 18.00 uur tot zonsopgang de vlag halfstok te hangen en daarna in te behouden. In de N.H. Kerk aan de Torenlaan zal om 19.30 uur een korte toespraak worden gehouden door de heer P. Lindeman, gevolgd door een stille tocht naar het monument voor de gevallen aan de Pietersweg. Na de twee minuten volkomen stilte, die eindelijk wordt verzocht in acht te nemen, volgt een kraneslag bij het monument namens het gemeentebestuur. Vervolgens wordt de aanwezigen bij de herdenkingsbijeen-

**Terugblik bij de
54e Nationale
Herdenkingsavond**

De bezetters, de Duitsers dus, hadden in die tijd een aantal tanks uit Noord-Holland in de Palmkazerne samengebracht. Op een ochtend, ik was op weg naar Huizen, scheerden er een paar Engelse vliegtuigen laag over de Hazeruweg richting Palmkazerne. Plotseeling hoorde ik schreeuwen waarna een Huzervrouw zich aan m'n fiets vastkleemde en zich op m'n bagagedrager hield. Zij zei riep dat ik hard moest fietsen en maken dat we in veiligheid kwamen. Door die verkenningsvliegtuigen waren de Duitsers blijkbaar hard geworden voor een bombardement op de Palmkazerne. Toen ik m'n fiets weer op de weg zagen er een groot aantal tanks en andere legervoertuigen het dorp binnen. Ze werden ondergebracht op de erven, op de deel, in de hooibergen en de huizen en zoveel mogelijk gecamoufleerd. Daar zijn ze een paar nachten gebleven. Er moest wel 1 een en ander aan de wagens aan onderhoud worden gepleegd en daartoe gebruikten de Duitsers de garage van Roegiest waar de elektriciteit werd weggeschied. Wij woonden recht tegenover Roegiest (Barlucumse Boek en Buiten) en ik had in mijn achtertuin stroomgebied, zodat we ook tijdelijk elektriciteit hadden. Van de gelegenheid hebben we gebruik gemaakt het hele huis van onder tot boven graven te stofzuigen. Ook zijn ik me herinnerde dat allerlei mensen bij ons kwamen strijken, wat dat was toch wel even makkelijker dan een boot op een hout kachelijge warmen. Henny Scholten

AFSCHIED TON WEENIK

Hij is door zijn werk een menskenner geworden, een beetje "in psychologie", want "je maakt wat mee met de menschen..." Anton Weenik; na zoveel jaren in Barlucum gewerkt te hebben scheidt hij ermee uit. 1 Moet AOW. En als je zoals hij zo bezig en ondergedompeld bent geweest in je werk, zal dat best een heel ding zijn.

In grote lijnen: Geboren in Hilversum, schoolopleiding MTS, militaire dienst, getrouwd, een zoon (die in hetzelfde vak zat) en als eerste werkzaam bij de Groot Mij in Brabant. Daar deed hij enorm veel ervaring en werd uitgestuurd naar "grotere projecten" en kwam zodoende bij de realisering van de Bijkaw terecht als projectleider bouw- en woningsrij maken voor zowel de gemeente Huizen als Barlucum. Daar hoorden aanleg en verduubeling 't Merk, evenals Randweg-oost, Randweg-midden met de bekende kwelwijdvers, alle verkeersregulaties en aansluitingen op de A 27 bij. Verhuisde hier-

heen en werkte vervolgens voor de Civiele Technische Dienst van de gemeente Barlucum. Ondertussen deed hij even de HTS. Ton Weenik, geboren in 1934 gaat a.s. juli met pensioen. Met een zwaar hart met goede herinneringen aan veel uiteenlopende zaken. Hij praat met een speciaal gevoel voor humor over het werk en zijn specialismen, een waar keermester. Zijn werk gaat bij overdragen aan Cees Burggraaf. Met een zekere nostalgic, want hij zal niet meer werken aan het laatste vol te bouwen deel van de Barlucumer Meent. Weinig mensen weten van de perikelen van de civiele dienst af. Naast het rioolstelsel - dat het meest bekend is - hoort de verlichting, verkeerszaken en de algehele toestand van de wegen daarbij. In Barlucum is het riool 60 km lang, de afstand van hier tot Apeldoorn. Aan het riool denk je eigenlijk pas als het verstopt is! In 1989 werd een plan gelanceerd voor vervanging en vernieuwing van alle riolen. Dit gebeurde na grondig onderzoek en videocameroepnamen. Gebleken is dat de rioolbuizen van vlak na de oorlog, tot ongeveer 1960 van zeer slechte kwaliteit zijn. Grote lekages van de verbindingen en het zelfs niet meer aanwezig zijn van buiswanden komen regelmatig voor. Het was Ton Weenik die een nieuwe methode ontwikkelde om de graafwerkzaamheden bij rioolrenovatie te vereenvoudigen, die bovendien schadebesparend is. Denk maar eens aan de piepkleine weggetjes in ons dorp, strak omzondend door de bekende, prachtige heide.

HET IN-PIPE SYSTEEM. Hij bedacht, dat door nieuwe PVC-buizen via de oude doorgesneden buizen te duwen, vervolgens weer aan te koppelen, veel werk bespaard kon worden. Alles wordt ondertussen gecontroleerd met de camera via de nieuwe PVC-buis. Het klinkt misschien simpel, maar het was en is een ingenieus idee, dat overal in het land navolging kreeg. Je kunt het gerust het Weenik-systeem noemen. Tijd en geld besparend is het zeker. Hij zegt: "Het gelid natuurlijk alleen daar waar het oude riool nog aan-

**KENNISMAKINGS
WORKSHOP
AQUARELLEREN**

In de Theetuin van Bert en Linda van den Brink in Eemnes kunt u kennis maken met de wereld van de aquarel. Onder de enthousiaste en professionele begeleiding van Marcelle Schoemaker van 't Atelier in Barlucum maakt u in een ochtend middag een aquarel.

U zult zien, iedereen kan het! De verslende tuin geeft u volop inspiratie. De verschillende gegeven middelen in de tuin. Het weer heeft geen invloed op de resultaten van zijn voldoende idyllische overdekte plekken en er is een plantenkas. De groepen bestaan uit max. 8 pers. waardoor u ook weer heeft geen spreker te zijn want er voor alle materialen wordt gezorgd. U wordt ontvangen met koffie of thee en zelfgebakken appeltaart evena van de les. Wij pauzeren nog even voor een drankje en wat lekkers. Na afloop van deze leuke workshop gaat u naar huis met uw zelfgeschiedde aquarel!

Deze workshop is alleen mogelijk op dinsdagochtenden en woensdagmiddagen in de maanden mei en juni. De ochtend begint om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur. De middag begint om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Nieuw informatie en inschrijvingen: Op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur. Tel. 035 53 89643.



wezig is", maar zelfs een leek knikt dan instemmend.

Aangezien de riolering ongeveer 60 jaar meegaat, zullen er begin 2009 veel oude riolen vervangen moeten worden en daarna ook wegen moeten worden opgeknikt. Wist u overigens dat er in ons dorp steeds 41 percelen met op het riool zijn aangesloten? Nieuw is ook dat we al die bouwval apart kunnen opvangen en via nieuw aan te brengen buizen ondergronds landen verwijderen. Een prachtig middel tegen bodembederving. Op zandgrondgebied zullen de bomen daar erg gelukkig mee zijn. Hij vindt dat men in de toekomst bij iedere woning het regenwater zou moeten afkoppelen, zodat het schone regenwater niet meer in het riool, maar in de grond terecht komt. Goed voor het vele groen binnen de gemeente en een stimulans voor de lage grondwaterstand. De gemeente zou zelfs bij iedere straat een drainage moeten aanbrengen om het water ook vandaar in de grond te laten stromen. Over het Verkeer, dat altijd zo beladen onderwerp kan Ton Weenik uitgebreid vertellen. Een altijd hot-item, waar de iedere dag mee geconfronteerd worden op zijn afdeling. Teveel auto's, te snel rijden, drempels, tevel verkeersborden! Het regent altijd klachten. "De telefoon staat altijd rood-gloeiend onder dit onderwerp", vertelt hij. Dikwijls zijn dat de mensen met zelf drie auto's! Drempels? O ja, heel graag... alleen het liefst bij de buurman verderop voor de deur, want het trilt en dreunt zo... Wie overleggen al deze zaken met de brandweer, de busmaatschappijen en de ambulance. Wij zijn nu volop bezig met het voorbereiden van een 30 km gebied. Een hele klus hoor! In Nederland worden er ongeveer 30 tot 50 km van maken van vooraanverlengingen, veiligheid met betrekking tot de bromfietsters, die wel of niet op de rijbaan mogen rijden en dan... de plaatsing van verkeersborden. VEEL zijn dat er, dat is zo, het kan echt niet anders. De gemeente dient juridisch gedekt te zijn. Dat is een gegeven! Er is veel te doen, zelfs in een kleine gemeente als de onze. Het iedereen naar de zin maken lukt niet altijd, maar de (goede) wil is er zeker. Afscheid in juli voor Ton Weenik. Van het werk dat hij zo graag doet maar wat hij ook een tijd kan krijgen om op 'n 2e doosje akkerje lekker op zijn fiets door ons mooie dorp te crossen om te kijken hoe mooi het hier allemaal is en hoe goed zijn afdeling het hier doet!

a.s.

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Barlucum - Tel. 035 5383620 / 5389372

M. SIEGERS

In- en Verkoop
Houten - barometers
meubelen en
schiedrijen

M. Siegers

Dorpstraat 1
1261 ET Barlucum
Tel. 035 538 29 76

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

de Jong Strankring Ronk
MARKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum Bussum Barlucum
Oude-Engelweg 15 Nulandspolder 3 Huzeweg 1
Tel. 035 421 9247 Tel. 035 406 29 51 Tel. 035 421 22 80

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 13.00 uur

Smederij B.v.d. Bergh LMB

Smederij • Landbouwwerktuigen • Tractoren • Tuin- en parkmachines

JOHN DEERE

Brinklaan 8-10
1261 ER Barlucum
Tel. (035) 531 66 33
Fax (035) 538 94 45

Betrouwbaarheid is onze kracht.



BIJ HET AFSCHIED VAN VIVIAN WOLDRINGH YOGA LERARES

Eindelijk vindt ze het genoeg. Vivian Woldringh, wonend in een kabouterachtig heel beeldig ingericht punthuisje aan de Hoofdweg in de Bijvanck, is daar heel duidelijk over. Na bijna 30 jaar heel veel mensen d.m.v. haar yogalessen, lichamelijke en geestelijke gezondheid te hebben gegeven, gaat ze er eind van het jaar een punt achter zetten. Heerlijk overwinteren op Bali, weg van de grauwe deken die Nederland zo langzamerhand continue bedekt. Ze ontdekte het yogavak toen ze begin jaren 70 besloot om met een vriendin eens een paar yogalessen te gaan nemen. Een beetje giechelend en hopen dat ze "op hun kop zouden mogen gaan staan", begonnen ze met de eerste les. Wonderlijk genoeg deed die eerste les haar al enorm goed. Ze hoorde dat een mens is gebouwd op spanningen, maar dat het belangrijk is ze ook te kunnen loslaten. Bijvoorbeeld hoe je bij slapeloosheid je hoofd leeg kan maken om je gedachtenstroom te doen stoppen. Op mijn vraag wat yoga dan precies inhoudt zegt ze dat het vaak ten onrechte vergeleken wordt met prestatiegerichte gymnastiek. Yoga daarentegen legt geen nadruk op prestatie maar op het zolang mogelijk vasthouden van zorgvuldig vastgestelde houdingen. Door deze houdingen gedurende enkele seconden vol te houden geeft men de betrokken spieren en ledematen de kans te ontspannen en uit te rekken zonder al te veel energie te gebruiken. Hierdoor wordt het lichaam steeds soepeler. Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan ademhalings- concentratie- en ontspanningsoefeningen. Getracht wordt om op deze manier het juiste evenwicht in het lichaam te bevorderen. Dit te leren veranderde Vivians leven volkomen, temeer toen haar yoga-docent haar op een zeker moment adviseerde, om de vierjarige docenten-opleiding bij de Stichting Yoga en Vedanta in Haarlem te gaan volgen. Om dus zelf docente te worden. "Ik schrok me wild", vertelt Vivian, "want ik dacht dat ik dat echt niet kon". Ze deed het gelukkig toch. Na het eindexamen kreeg ze al gauw een eerste opdracht. De Rode Vrouwen van Hoevelaken vroegen haar voor een lezing over en het geven van yogalessen. Deze vereniging van zeer feministische vrouwen hadden zoveel vertrouwen in haar dat ze zeiden "voor haar handen in het vuur te steken". Dat trok haar over de "niet durven" drempel en zo begon de sneeuwbal te rollen. Ze kreeg steeds meer opdrachten en vertrok voor 4 jaar naar Spanje, waar ze in het Engels lessen gaf in een kliniek van zeer

rijke en internationaal georiënteerde mensen. In 1998 begon ze in de Blaercom te werken en besloot ze de opleiding voetreflexologie te gaan volgen. Ze wilde nog meer weten om nog meer voor mensen te kunnen betekenen. Ze leerde dat in de voet alle organen zijn vertegenwoordigd die in de romp en het hoofd zitten. Door stimulatie van de drukpunten in de voet die corresponderen met die organen, worden deze organen voorzien van zelfgevoerde energie. Tijdens die opleiding had Vivian toch haar twijfels over deze alternatieve geneeswijze. Ze dacht: "Ik geloof er geen pest van, het is me veel te abstract". Tot ze na het eindexamen haar eerste patiënte kreeg. Een vrouw die leed aan zeer zware migraine-aanvallen en echt alles al had geprobeerd om er af te komen. Vivian had geleerd dat mensen met hoofdklachten bijna altijd een misvormde grote teen, een kalknagel of een bult opzij van de voet hebben. Deze patiënte had inderdaad zo'n bult en het gekke was dat met het afnemen van de migraine-aanvallen, want de behandeling hielp haar heel goed, ook de uitstekende bult verdween. Gevraagd naar resultaten ook op yoga gebied zegt Vivian: "Ik heb een bejaardenclub en de meesten daarvan zijn al 10 jaar bij mij op les. En als je ziet hoe fit ze nu zijn in vergelijking met 10 jaar geleden, dan is het geweldig om te zien hoe soepel ze zijn geworden". Terwijl ik met haar praat in de enorm gezellige kamer met vrij uitzicht, hollen via het kattenluikje twee "slopers" van katjes van 9 maanden in en uit. Ja, en dan komt haar afscheid ter sprake. Ze zegt: "Ik dacht er al een tijdje over, maar het voelde steeds alsof ik mijn patiënten in de steek zou laten. Totdat ik vorige maand "toevallig", tussen haakjes, want toeval bestaat niet, de bekende en zeer ervaren yogatherapeut Fred van Beek ontmoette. We kwamen aan de praat en hij gaf te kennen in het Gooi een praktijk te willen beginnen. Hij vroeg of ik een lokale wist. En direct flapte ik er uit: "Nou je mag mijn groepen wel overnemen". En dat voelde heel goed, want aan deze man durf ik mijn patiënten absoluut toe te vertrouwen". Heel rustig vertelt Vivian haar verhaal, maar schijn bedriegt. Zelf zegt ze een zeer gespannen en actief mens te zijn, maar wel een die geleerd heeft die spanningen los te laten als zij dat zelf wil. "Want", zegt ze met een glimlach, "niets is heerlijker dan zelf controle te hebben over je eigen leven en dat kan je leren door yoga te beoefenen". Conny Rector

MILLENNIUM FOTOPUZZEL FIETS/WANDELTOCHT OP ZONDAG 9 MEI A.S

Op moederdag zondag 9 mei a.s. wordt in het kader van de millenniumviering een FOTOPUZZEL FIETS/WANDELTOCHT gehouden. De tocht, die zal gaan door en buiten Blaricum, is ongeveer 15 km lang. Halverwege is een drankjespauze ingelast in de romantische theetuin van Bert en Linda v.d. Brink in Eemnes. Er zijn leuke prijzen mee te verdienen. De HOOFDPRIJS is een VERREKIJKER, beschikbaar gesteld door Hrogerij Engel. De start is tussen 11.00 en 12.00 uur vanaf de muzikent aan de Dorpsstraat. Kosten f. 5,- p.p. inclusief het drankje. Kinderen tot 10 jaar f. 3,- p.p. Bij slecht weer wordt de tocht 1 week verschoven naar zondag 16 mei a.s. Komt allen meedoen! Een leukere moederdagactiviteit is niet te bedenken!

De organisatoren Stella Colijn en Conny Rector

MILLENNIUM OPROEP

Zoals bekend is zal van 17 september t/m 3 oktober a.s. in ons dorp een grote feesttent staan. De bedoeling is dat, u dorpsgenoten, invulling gaat geven aan evenementen die in deze tent kunnen plaatsvinden. En dat kan zijn zowel overdag als 's avonds. Verschillende dagen of dagdelen zijn al ingevuld, maar de tent zit nog niet vol. Op de volgende data zoekt het millenniumcomité nog invulling.

| | |
|-------------|-----------------|
| Maandag | 20 september, |
| dinsdag | 21 september, |
| woensdag | 22 september, |
| donderdag | 23 september, |
| zondagavond | 26 september, |
| maandag | 27 september |
| dinsdag | 28 september, |
| woensdag | 29 september, |
| donderdag | 30 september en |
| vrijdag | 1 oktober |

Sportclubs, huisvrouwen, veilingmeesters, ouderen, de B.O.V., commerciële ondernemingen (gezamenlijke) scholen, dansscholen, (gezamenlijke) kerken, verenigingen, enz. enz., hier ligt uw kans om voor en met het dorp op een gratis locatie iets leuk, grappigs, moois of spannends te organiseren en op poten te zetten.

MAAKT ER GEBRUIK VAN!!!

Opgave en/of inlichtingen bij de comitésleden Willem van de Brakel, Teus Dorrestijn, Bart de Hoog, Ben Kroese en Adrie van Zon.

50 JAAR GETROUWD

Toen ik bij de heer en mevrouw De Vreede-Van Lennep binnenstapte voor een praatje over hun 50-jarig huwelijk, viel mij de bijzondere hal op. Er stonden, zomaar neergezet enkele mooie aquarellen. Op tafel allerlei eieren en takken met versierde eieren. Het was ook al bijna Pasen. Al dat moois is gemaakt door mevrouw De Vreede, die tot voor kort nog steeds schilder- en tekenlessen gaf. Deze lessen heeft ze echter opgegeven. Heel begrijpelijk als je hoort wat zij allemaal doet. Zij en haar man hebben een menagerie van dieren, waar zij hun handen, met veel enthousiasme, meer dan vol aan hebben. Zij zijn getrouwd in Huizen waar ze beiden op ongeveer 5-jarige leeftijd kwamen wonen en waar ze elkaar leerden

kennen. Later verhuisden zij naar Laren en woonden daar 18 jaar. Zij kregen een zoon en een dochter en een pleegdochter. In de vakanties gingen zij jaren achter elkaar naar Callantsvoog in een gezellig huis. Alles ging mee, ook de dieren. Het was net de Ark van Noach. Alles kon en dat was echt genieten. Daarna kochten zij een boerderij in Schagerbrug, waar ze vervolgens 10 jaar woonden. Hun liefde voor dieren en speciaal voor vogels, straalt van hen af en heel vroeg in de morgen de koeien melken vóór hij naar zijn werk ging, was voor de heer De Vreede vanzelfsprekend. Eindelijk in 1983 vonden zij "hun plekje" in Blaricum en genieten zij dagelijks van hun huis en de tuin met alle dieren erom heen. Het is echt "de plaats waarop gij staat....." voor hen geworden. Er kwamen 4 kleinkinderen. Twee van hun eigen kinderen en 2 van hun pleegdochter. Hun activiteiten zijn nog steeds groot. En zoals 't vroeger ook al was "alles kan, maar wel met overleg". Een genot om naar hun verhalen te luisteren. De redactie van hei & wei wenst hen toe, dat zij deze levensvreugde samen nog vele jaren mogen behouden. A.K.



HONDERD JAAR BEWOGEN GROND

Dinsdag 23 maart was het zover. Een afscheidsavond van de Beukelaar werd georganiseerd door ds. Bert Berkhof en een paar vrijwilligers. Het was immers jaren een verzorgingshuis van de Hervormde Gemeente Blaricum. Iedereen die de Beukelaar een warm hart toedroeg was welkom op deze avond. Het was moeilijk te bepalen hoeveel bezoekers er zouden komen, maar na enig overleg met de leiding van het huis en de verzekering dat er voldoende hulp zou zijn vanuit de vrijwilligers, verleenden ze alle medewerking. Kopjes werden klaargezet, cake gesneden, koffie en thee gezet, snacks klaargemaakt en dan de gevulde eieren, niet besteld, maar toch... ze waren zo op. Echter... de kok was hier helemaal niet blij mee. Hij had ze nl. vast klaargemaakt voor de paaslunch in De Wingerd. Slechts 14 mensen hadden zich voor deze avond opgegeven, maar uiteindelijk zijn er ruim 80 bezoekers geweest. Om ongeveer kwart voor acht heette ds. Berkhof iedereen van harte welkom op deze afscheidsavond. Hij vertelde iets over de geschiedenis van het huis, mede aan de hand van dia's, waarna de mensen die dit wilden, nog een laatste gang door het huis konden maken, met alle herinneringen daaraan verbonden. Om kwart over acht moest iedereen weer terug zijn in de grote huiskamer, waarna door hem verder op de geschiedenis van het huis werd ingegaan. Als je helemaal teruggaat in de geschiedenis van de Beukelaar, kom je zelfs nog uit bij de Broederschap. Dit was een groep mensen, geïnspireerd door de Russische schrijver Tolstoj. Zij richtten in 1899 de Internationale Broederschap op in Blaricum. Er werd een landbouwcommune op christen-anarchistische grondslag opgericht. Bekende propagandisten van het vegetarisme en de drankbestrijding, waaronder de celbioloog Jacob van Rees, traden toe tot deze leefgemeenschap. Er werd, nu precies 100 jaar geleden, een stuk grond gekocht door deze Kolonisten langs de Noolseweg en de Torenlaan, groot 14 hectare, waarop later aan de Torenlaan 22, huidige locatie van de Beukelaar, het Koloniehuis werd gebouwd. Het was een bonte verzameling alternatievelingen en bevlogen intellectuelen die niet alleen werkten naar vermogen en naar redelijk bestaande behoeften, maar bovendien niet rookten, niet dronken, geen vlees aten, zich niet lieten inenten, vrouwen gelijkelijk waardeerden en zich actief opstelden tegenover het leger en de staat. Ondanks alle goede bedoelingen was deze Kolonie der Internationale Broederschap geen lang leven beschoren. De onvermoeibare prof. Van Rees heeft de uiteenvallende commune nog tot 1908 op de been kunnen houden, maar toen hield het toch echt op. Wat nog aan deze geschiedenis herinnerde was de goed lopende koloniebakkerij. Later, in 1913, vestigde de huisarts dr. P. Visser zich in Blaricum. Hij was geneesheer-directeur in een ziekenhuis in Delft geweest. Op de Torenlaan, tegenover de Zwaluwenweg huurde hij een stuk grond met twee villa's in aanbouw. Hier vestigde hij een "pensionaat" annex dokterswoning. Zijn vrouw noemde de huizen "Gemelli" (tweeling). Al spoedig moest hij uitbreiden en zijn oog viel op het oude

koloniehuis van prof. van Rees. Het koloniehuis ging als zusterhuis dienen en al in 1917 verrees er op het terrein een modern verpleegtehuis, ontworpen door de architect Rueter. De nieuwe inrichting kreeg de naam "Gemelli". In de oorlog heeft het huis ook nog het leven gered van onderduikers, die daar voor psychiatrische patiënten doorgingen. Ook was er in de oorlog een schoolje gevestigd, waarover Aty Lindeman vertelde. De kinderen moesten allemaal een blokje hout meenemen om de enorme kachel die in de grote zaal stond te verwarmen. Wanneer ze niets hadden meegenomen, moesten ze achteraan gaan zitten. Zij hadden dus weinig recht op warmte. In 1950 werd het huis uitgebreid met een keuken en bijkeuken. In 1958 kocht de Diaconie van de Hervormde Kerk het oude gebouw. Zij wilden een nieuw verpleeg- en verzorgingshuis bouwen. Het duurde echter tot 1966 voor de plannen konden worden verwezenlijkt. Het kreeg de namen "Rondas" en "Beukelaar", dat is ontleend aan Ps. 91-4: Hij zal u dekken met Zijne vlerken en onder Zijn vleugels zult gij betrouwen. Zijne waarheid is ene rondas en beukelaar (Rondas = schild, Beukelaar = pants) In 1975 verrees een tweede vleugel en zo ontstond het huidige tehuis. Door vrijwilligers van het eerste uur, de dames To van den Bos, Map den Breejen en Nettie Clausen werd verteld, wat hun werkzaamheden in die tijd waren en hoe het uitgroeide tot wat het nu is. Mevr. Kik Soetekouw vertelde over haar gespreks-groep, die zij jaren leidde en hoe veel plezier de bewoners, mede ook mensen van buitenaf en zichzelf hieraan hadden. Nog meer herinneringen werden opgehaald, o.a. door mevr. van Woerkom (oud personeelslid) over de kakkerlakkenplag, ten tijde van de verbouwing onder zuster Smits. Dit was een diacones en directrice van het nieuwe rusthuis. Het was toen een Hervormd huis, waar mensen van een ander geloof niet in kwamen. Later werd dit anders na een wetswijziging. Oud zuster Lydia van Nimwegen vertelde hierover met het verhaal van het eerste RK, echt-paar; meneer was grondwerker met nog maar twee tanden in zijn mond. Dus in een "gegoed" huis (men moest een behoorlijke som geld betalen om binnen te komen) vielen ze nogal op. Het gebeurde eens dat hij een deftige mevrouw in de gang tegenkwam, geleed in een blauwe jurk met een grote witte kraag. Meneer bekeek haar eens goed, nam de pijp uit z'n mond en vroeg: "Is U soms vroeger bij de marine geweest?" De directrice hoorde dit en stond met kromme tenen. Maar de mevrouw nam het gelukkig goed op. Het waren kostelijke verhalen, die de nodige hilariteit opriepen. De weeksluitingen door de dominee met aan de piano de heer Joop de Wilde, afgewisseld door de pastoor hoorden er ook helemaal bij. Aan het eind van de avond werd door de heer Van Son, Unit Manager, aan de Diaconie van de Hervormde Kerk, ter herinnering een aquarel van de Beukelaar aangeboden. Al met al is het een waardig afscheid geworden door en voor de vrijwilligers van het ons zo dierbare gebouw de Beukelaar, waar we met gemengde gevoelens op kunnen terugkijken. Tiny de Wit

JONGEREN IN BLARICUM

Toen Charlotte Claushuis zes jaar werd kreeg zij op haar verjaardag een zwarte Shetlander. Sinds die tijd is zij een verwoed pony- en paardenliefhebster geworden. Charlotte heeft het rijden geleerd op deze Shetlander, die Harry heette. Toen het moment kwam dat Charlotte te groot werd om op Harry te rijden, is hij vertrokken naar een andere familie met kleine kinderen. Charlotte vertelt: "Eerst heb ik toen een tijdje geen paard gehad maar ik miste het rijden en zorgen voor mijn paard heel erg. Toen hebben mijn zus, Claire en ik met mijn vader gepraat en besloten dat we toch weer op zoek gingen naar een paard wat we dan samen zouden verzorgen. Gelukkig vonden we er snel één. Haar naam was Jewel en het was heel lief en betrouwbaar. Jammer genoeg hebben we Jewel maar één jaar gehad, want ze kreeg een chronische peesontsteking en moest afgemaakt worden. Ik was wel heel erg verdrietig. Dat is nu zo'n half jaar geleden. Nu zijn we op zoek naar een nieuw paard maar dat is best wel moeilijk. Gelukkig heeft mijn vader ook een paard



dus daar mogen we dan op rijden. Het verzorgen ervan is heel erg veel werk en kost ongeveer twee en een half uur per dag. Het betekent dat je 's avonds je huiswerk moet maken. Je moet de stal uitmesten, eten geven, het paard borstelen en dan natuurlijk ook nog rijden. Als ik het niet samen met mijn zus deed, zou het veel te zwaar zijn. Het leuke van Blaricum is dat je met je paard overall naar toe kan. We gaan naar de Woensberg of de Tafelberg, of naar het Gooimeer, het is allemaal super leuk. Paarden zijn hier eigenlijk heel gewoon. Ons paard stond op stal bij Lammert Calis. Het is daar heel erg gezellig en we hebben heel veel lol met elkaar. De meisjes die daar zitten zijn allemaal een beetje van onze leeftijd. De stallen daar zijn lekker ruim en het is natuurlijk ook wel makkelijk dat ik om de hoek woon. Ik heb de paardenliefde van mijn vader geërfd. Als je zo van paardrijden houdt als ik, kan je natuurlijk beter in Blaricum wonen dan in Amsterdam!" Cornelia

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

* Tuinadvies * Aanleg en onderhoud
* Tuinarchitectuur * Sierbestrating
Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



J. Vos

WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93

RICOM®

De Dam 66
1261 KV Blaricum
Tel. (035) 524 11 21
Mob. tel. 06 537 00 536
Fax (035) 525 52 16
Coradres: Postbus 67
1260 AB Blaricum
e-mail: ricombv@worldaccess.nl



AUTOMATISERING
PC-systeem standalone
Netwerken
Randapparatuur
Software

Hoveniersbedrijf Roest - Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren
Tel./Fax
035 538 44 70

REÛNIE BLARICUMSE SCHOLEN

In vervolg op onze aankondiging in de maart uitgave van Hei en Wei delen wij mee, dat de reünies op de Bernardus- en Openbare Basisschool op zaterdag 12 juni a.s. van 10.30 tot ongeveer 14.30 zullen duren. Om het middaguur zal een broodmaaltijd worden geserveerd. Aan de deelnemers zal een bijdrage van f. 10,00 in de totale kosten van de reünie worden gevraagd. Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij de Historische Kring (zaterdag tussen 14.00 en 16.00) en de Blaricumse Boekhandel. Voor overige details verwijzen wij naar de maart editie.

Iedereen heeft recht op de Jurofoon

"De juridische hulplijn voor iedereen"

De overheid zoekt al een tijd naar een manier om rechtshulp voor iedereen toegankelijker te maken, net zoals zij "de belastingtelefoon" geopend heeft om belastingzaken een stuk makkelijker te maken. Een duidelijk punt voor mensen met alledaagse juridische vragen en problemen, bijvoorbeeld over arbeidszaken of woonzaken. Met steun van o.a. de Universiteit Maastricht is daarom de Jurofoon in het leven geroepen. De Jurofoon is een landelijk juridisch hulppunt waar iedereen vanaf maart anoniem terecht kan met de meest uiteenlopende vragen of problemen op gebieden als:

Echtscheiding en alimentatie
Huur- en woonzaken
Arbeidszaken en uitkeringen
Consumentenaankopen
Erfenis en testament
Burenruzie

De medewerkers van Jurofoon zijn breed opgeleid op juridisch gebied en geven de beller nuttige juridische informatie, een gerichte doorverwijzing en een praktisch advies, waar u direct mee aan de slag kunt. Men kan het telefoonnummer **0900-1411** vergelijken met een telefonische juridische E.H.B.O.. Wellicht is het handig het nummer ergens bij de andere belangrijke telefoonnummers te bewaren, u weet immers nooit wanneer u het nodig heeft. Het telefoonnummer **0900-1411** kost één gulden vijf per minuut. De telefoonkosten zijn de enige kosten die men betaalt voor een advies; dus er worden niet nog eens advieskosten in rekening gebracht. Iedereen met een juridische vraag of probleem kan het simpel en goedkoop houden door eerst even te bellen met de Jurofoon voor eerste hulp. Als u deze maand 0900-1411 belt maakt u tevens kans op een geheel verzorgd culinair weekend voor twee personen in de bourgondische stad Maastricht, de thuisbasis van de Jurofoon.

Telefoonnummer: 0900-1411

GEVONDEN

Herenfiets merk Sparta
Inl.: tel. 5312557

VANUIT CANADA: GOSPEL MUZIEK!!

"the 5 revived"

Kees en Anneloes van den Akker komen met vrienden vanuit Canada naar Nederland om iets over hun leven en hun geloof te vertellen. Wij zijn een groepje van 5 vrienden en we spelen vaak muziek met elkaar en met andere mensen, helaas kunnen we niet iedereen meenemen, dus komen we maar met z'n vijven en onze gitaren. We willen iedereen uitnodigen om te komen voor een avond met veel muziek en plezier. Op 7 mei komen wij naar het Vitusboulevard in Blaricum. De deur is open om 19.30 en we beginnen met ons programma om 20.00 uur. De toegang is gratis, we vragen alleen een vrijwillige bijdrage om de meeste kosten te dekken. Wij zijn heel enthousiast om veel bekenden weer te zien en te vertellen hoe ons leven hier is. Na het programma is er nog tijd om wat bij te praten en vragen te stellen. Tot ziens in mei!
Kees en Anneloes van den Akker.

DE BIJVANCK IN

MILLENNIUMSFEER

Een tijd geleden vatte Arnold Kroon, bestuurslid van Stichting Welzijnswerk Blaricum het plan op om de Malbak in het kader van de Millenniumviering op te siëren. Inmiddels heeft dit plan vaste vormen aangenomen; het bestuurs van de SWB, graficus Rolf Kok en schrijfster Marjan van Gog zijn bij dit plan betrokken. Er is een eerste ontwerp gemaakt en de locatie, de buitenmuur van de Malbak, is vastgesteld. Het is de bedoeling dat de geschiedenis van de Bijvanck in een soort vierluik zich voor de ogen van de voorbijganger ontrolt. Omdat dit plan nog in een ontwikkelingsfase is kan Hei & Wei nog geen uitsluitsel geven over wanneer u dit kunstwerk met eigen ogen kunt gaan aanschouwen, maar we houden u op de hoogte.

EEUWBOEK

De oplage van het boek "Blaricum - een eeuw in beeld" zal bepaald worden door het aantal inschrijvingen. Reeds zeer velen maakten gebruik van de mogelijkheid om in te tekenen. De sluitingsdatum voor inschrijvingen is 30 april a.s. Tijdens de Blaricummerrie op Koninginnedag zal de Historische Kring de gehele dag geopend zijn.

TOTALE BEVEILIGING
LOCK WELL
24 UUR SERVICE
Blaricum: 035 - 531 37 50
Almere: 036 - 523 13 00
Breukelen: 0346 - 26 36 29

Administratiekantoor voor bedrijven en particulieren

- alle administraties (ook achterstallig)
 - rapportages en jaarrekeningen
 - financiële advisering • alle fiscale aangiften
 - specifieke startersbegeleiding
- snel, accuraat en scherpe tarieven
**Administratiekantoor
van den Pangaart**

Achterom 5a, 1261 EE Blaricum, tel. 035-5312950



BERTUS ZEVENTIG

Bertus van den Bergh, alom bekend en gewaardeerd, vierde met familie en zijn grote vriendschaar op zaterdag 10 april zijn 70e verjaardag. Blaricum op z'n best, een oudervets gezellige Vitus met vrolijke optredens over de veelzijdige talenten en verdiensten van Bertus als speaker, ringmeester en steunpilaar van de Oranjevereniging, voetballer bij B.V.V., brandweerman, ruitier, zanger van het Blaricum's levenslied, (hoef)smid, maar vooral als levenskunstenaar. Zijn zoon Stef, een verrassend spreekstalmeester, zette met Bep Raven (met hamer en aambeeld) en vele anderen Bertus in de bloemetjes. Een avond die ieder die er was nog lang zal heugen. AVZ

50 JAAR GETROUWD

Op een stralende dag, het was 13 april 1949, keken bruid en bruidegom, de heer Post en mej. Bouma, elkaar diep in de ogen en zeiden: "Ik hou van je." Samen bouwden zij hun leven op met vreugde en blijheid. Er waren ook zorgen en verdriet, die ze samen moesten en konden overwinnen. En dat lukte ook. De ene keer misschien beter dan een andere keer. Maar ze hadden elkaar en waren gelukkig. Want er is weinig voor nodig om samen gelukkig te zijn als je het echt wil. Zo gingen de jaren voorbij en nu zijn ze 50 jaar getrouwd. Op 13 april keken ze na al die jaren elkaar weer diep in de ogen en zeiden nog steeds: "Ik hou van je." De redactie van "hei en wei" wenst dit bruidspaar nog heel veel gelukkige jaren samen. A.K.

LET OP LET OP LET OP

Wij zijn op zoek naar diegene die zijn/haar peutertijd heeft doorgebracht bij Thèrèse. Belt u ons a.u.b. vóór 31 mei a.s.

Helly Lanphen 5382105
Margriet van 't Klooster 5310076
Marise Lindeman 5314016

LET OP LET OP LET OP

piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas
Lesstudio Blaricum Bierweg 6
Lesstudio Huizen: Stam 35
035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

RUV Aannemersbedrijf

nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie

Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
Tel./Fax 035 - 523 32 75
Autotel. 0653 30 53 26

de Specht

Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf
Blaricum

Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

wij leveren en drukken een mooie collectie
**geboorte-,
verloving-
en
trouwkaarten**
en natuurlijk al uw
handeldrukwerk...

Grafisch Atelier Blaricum
Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

RK Parochie

St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend
zaterdag 17.00 uur

Eucharistie-viering of Woord & Communie-
viering

zondag 9.45 uur

Eucharistie-viering of Woord & Communie-
viering

Eerste en derde zondag van de maand

Kindernevendienst of kindercrèche

Door de week:

donderdag 19.15 uur

Avondgebed in de dagkapel.

Bijzonderheden:

woensdag 5 mei 10.00 uur

Seniorenmis waarna koffiedrinken.

donderdag 13 mei

9.45 uur. Viering van Hemelvaart

zondag 16 mei 9.45 uur

ds A.W. Berkhof en ps C. Lavaleije

oecumenische dienst in Vituskkerk

zondag 23 mei

9.45 uur. Viering van Pinksteren

maandag 24 mei

Tweede Pinksterdag

9.45 uur viering

zondag 30 mei

9.45 uur. Eerste H. Communie

Voor verdere inlichtingen Pastor Cuno

Lavaleije, Kerkaan 19, 1261 JA Blaricum

035- 5383153

Opbrengst collecte NATIONAAL REUMAFONDS 1999

De actie voor het Nationale Reumafonds in het kader van de landelijke inzameling -in de week van 15 tot en met 20 maart j.l. heeft in de Bijvanck een bedrag opgebracht van f 4177,55. Deze opbrengst was weer groter dan dat van het vorig jaar. Alle gulle gevers bedankt! Wij bedanken ook alle 34 collectanten voor hun enthousiaste inzet. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op Giro 324 of banknummer 35.76.74.812 ten name van het Nationale Reumafonds Amsterdam. Namens het comité Bijvanck Jacqueline van Vliet Ingrid van Dieren Pia Kuik

A G E N D A

O.B.B.

25-05 Ophalen oud papier

Wingerd

Inleveren oud papier is dagelijks mogelijk

KVG

06-05 20.00 uur Vitus Melanie-avond

20-05 20.00 uur Vitus sluitingsavond

BVV

Eerste vrijdag v.d.maand bingo

Laatste vrijdag v.d. maand klaverjassen

Historische Kring

Openingstijden "Op de Deel"

elke zaterdag 14.00 tot 16.00 uur

Schaapskooi Blaricummerheide

Open iedere zondag 14.00 tot 16.00 uur

Galerie de Vliet

9-05 tot 06-06 Tineke Bot-beelden

en Mark Visione-Schilderijen en etsen

Malbak

2e zaterdag v.d. maand 10.00-16.00 uur

computerdag voor iedereen

2e vrijdag v.d. maand 19.45 uur klaverjassen

Marianne Blijdenstein-Piël

"De Klaproos", William Singerweg 13
1261 EH Blaricum, Tel. (035) 5383893

Schildert in opdracht: portretten, landschappen, woonhuizen, tuinen en ook huiskinderen. Geeft aan huis aquarellessen in groepsverband.

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.

Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers, Kachels,
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzoo 29
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

Fritz Hörll

- Juwelierszaak met eigen atelier
- vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp
- reparaties van: antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges
- relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal
- taxatie van goud en zilver
- in- en verkoop van antieke sieraden
- inkoop oud goud

Edelsmid

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 035 - 5317998

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

WEL EN WEE

GEBOORTEN

20 feb. 1999 Ganzevoort, Emma
Elisabeth
25 feb. 1999 Van der Woude, Lorenzo
8 maart 1999 Van der Aart, Lotte Esmée
22 maart 1999 Alberdingk Thijm, Thijs
Philip
24 maart 1999 Hassani, Tim

OVERLEDEN

22 feb. 1999 Schuurman, Evert, oud
80 jaar
25 feb. 1999 Savert, Gerrit, oud 92 jaar
28 feb. 1999 Geesink, Eelco Gerrit
Johannes, oud 47 jaar
10 maart 1999 Van den Breemer-Vos,
Theodora Hendrika
Maria, oud 86 jaar
12 maart 1999 Calis, Hendrik, oud 84
jaar
13 maart 1999 Jonkers, Henri, oud 75 jaar

HUWELIJKEN

22 maart 1999 De Vooght, Ramon, en:
Gervais, Sophia Roxanne
Nena Soraya

HERVORMDE GEMEENTE BLARICUM

Kerkgebouw: Torenlaan 16
zondag 25 april, 10.00 uur
ds A.W. Berkhof,
viering Maaltijd van de Heer
zondag 2 mei, 10.00 uur
gastpredikant
dinsdag 4 mei, 19.30 uur
herdenking gevallenen en bevrijding
zondag 9 mei, 10.00 uur
ds W. Pietersen, Muiderberg
zondag 16 mei, 9.45 uur!!
ds A.W. Berkhof en ps C. Lavaleije
oecumenische dienst in Vituskkerk
zondag 23 mei, 10.00 uur
ds A.W. Berkhof, viering Pinksterfeest
Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-6 jaar) en kindernevendienst (6-12 jaar).
Ingang Torenlaan 16. In de Blaricum iedere 14 dagen Jeugdkapel (12-16 jaar).
Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi Noord. Op woensdagmorgen zijn er oecumenische samenkomsten in de grote zaal van de Wingerd/Beukelaar, om 9.30 uur. De Cursus "De Bijbel" is inmiddels afgerond. Deze ook voor buitenstaande belangstellenden opstaande cursus gaat in het najaar verder met bezinning op Jezus - 2000 jaar na dato. In de Blaricum wordt vanaf 16 september iedere dinsdagmiddag een cursus gegeven "Met zeven-mijlslaarzen door de Kerkgeschiedenis". De avond met ambassadeur Carl Niehaus gaat op 21 april niet door, maar is verplaatst naar oktober.
Inlichtingen: A.W. Berkhof, Torenlaan 14, tel.5383394.

KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, schrijf ons dan. Het liefst getypt en/of op een floppy, niet groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto. Wilt u alleen maar iets melden, stuur dan een kattenbelletje. Wij proberen dan uw bericht in een info te verwerken.

Kopij voor het mei nummer
inleveren vóór 3 mei 1999
Noolseweg 23a Verschijnings-
datum 27 mei 1999

ABN·AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

Sabine van Kleef

brillen & contactlenzen

Gianfranco Ferré • J.P. Gaultier • Gucci • Polo Ralph Lauren • Moschino • Valentino • Matsuda

Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste Lid ANVO

Leverancier van het ziekenfonds. **Gratis oogdrukmeting**

Dorpsstraat 6. Blaricum. Tel. (035) 531 60 64



Van der Bijl Makelaars makelaars van goede huize(n)®

kantoor blaricum - dorpsstraat 10 - telefoon 035.53.15300
kantoor laren - naarderstraat 20 - telefoon 035.53.15300

Haarmode Leo & Maresa

Lames en Herensalon
Redken - Depositaar

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 035 531 00 01
Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten