



22e jaargang
nr. 220
mei 1999

heï & wei

dorpsblad voor Blaricum

Uw heï & wei bestaat dankzij de hoofdsponsors, de sponsors (ABN/AMRO, Fa. Wed. B. Vos, Restaurant "Rust Wat", Fa. Jan de Jong), een voorlichtingsbijdrage, donaties en de adverteerders.

heï & wei
is het dorpsblad
door en voor alle
Blaricummers
en is een uitgave
van de
Stichting
Dorpsblad
Blaricum.

*** hoofdsponsors ***

ALPHAG BV Blaricum	J&R de Jong Strankinga Ronk
B&P ch	MOULIJN BOSSE & HUDDLESTON SLATER
eigenaar: de heer R. Tim	Wie vult dit ene sponsorkvake??

Zomeractiviteiten Millenniumviering

Zomerconcert met Daniel Wayenberg bij 'Rust Wat' in Blaricum

Het Zomerconcert bij 'Rust Wat' in Blaricum wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Op vrijdagavond 11 juni en zaterdag 12 juni zal Daniel Wayenberg optreden als solist bij het kamerorkest 'Musica Ducis Brabantiae' onder leiding van Alexandru Lascac. Zij zullen ondermeer het 23e pianoconcert van Mozart (KV 488) ten gehore brengen. Net als vorig jaar zal ook dit jaar de opbrengst van dit concert volledig ten goede komen aan projecten voor het Saint Francis' Hospital. Kaarten à f 40,- per stuk kunnen worden besteld bij Stichting Zomerconcert, postbus 180, 1250 AD Laren, onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer alsmede de datum van het concert. Tegelijkertijd dient het verschuldigde bedrag + f 2,50 administratiekosten overgemaakt te worden op rek. nr. 30.84.76.352 van de Rabo, ten name van Stichting Zomerconcert te Blaricum. Na ontvangst van de betaling zullen de bestelde kaarten zo spoedig mogelijk toegestuurd worden.



Reünie basisscholen Blaricum-Dorp

De reünie van beide basisscholen in Blaricum-Dorp, Bernardus en Openbare Basisschool heeft grote weerklank gevonden; velen binnen en buiten het dorp hebben zich reeds opgegeven. Mocht u nog oud-leerlingen van beide scholen kennen, die buiten Blaricum wonen, maakt hen attent op deze laatste kans om beide scholen in hun huidige vorm te zien. Voor de goede orde herhalen wij nog de volgende gegevens: De reünies worden in beide scholen gehouden en vinden plaats op zaterdag 12 juni, van 10.30 tot ongeveer 14.30 uur Rondom het middaguur zal een broodmaaltijd worden geserveerd. Bijdrage f 10,00,- te voldoen aan de Historische Kring, of te storten op bankrekening 3084.25.707, t.n.v. Historische Kring Blaricum, o.v.v. "Reünie". Aanmeldingen kunnen nog worden ingestuurd t/m 4 juni. Adres: Historische Kring Blaricum, Brinklaan 2a, 1261 ER Blaricum.

Nieuwe tentoonstelling Historische Kring

Na de succesvolle klederdracht tentoonstelling opende de Kring traditiegetrouw een nieuwe expositie op Koninginnedag. Onder de talrijke bezoekers aan de Blaricummerie vonden velen de weg naar "Op de Deel", waar zij kennis konden nemen van de activiteiten van een oud-Blaricumse instelling en twee aloude Blaricummers. De expositie heeft drie thema's. In de eerste plaats is er aandacht voor de Blaricumse Ouderlinge Brandverzekering, die dit jaar haar 100ste verjaardag viert. Voortuitend op latere festiviteiten exposeert de Ouderlinge materialen en documenten, die gerelateerd zijn aan haar activiteiten en is de "woonkamer" in de Kring tijdelijk getransformeerd tot het kantoor van de Ouderlinge waar enige heren serieuze zaken doen. Van een geheel andere orde, maar minstens even interessant is de indrukwekkende collectie antiek timmermans-geschiedenis van Henk ter Weijden, die tentoongesteld wordt tegen een speciaal gebouwd "decor" van een timmermans-werkplaats uit het begin van de eeuw. Veel timmerlieden maakten hun eigen gereedschap, met vaak exotische namen, dat zeer goed tot zijn recht komt in de huidige expositie. De prachtige modellen, die Jan Albers van der Linden maakt van karren en wagens voor agrarisch en ander gebruik behoeven voor velen geen nadere uitleg. Degenen, die nog niet eerder kennismaakten met deze zeer gedetailleerde en met veel liefde gemaakte modellen, kunnen ze thans bewonderen in de Historische Kring. Samen met de uitvoerige documentatie geven zij een uitstekend tijdsbeeld van het oude Blaricum. Kortom, voor elk wat wils in de Historische Kring tot voorjaar 2000.

Broers Bolland leiden wereld-muziekimperium vanuit Blaricum

Van bakkerij tot muziekfabriek

Huizerweg 13, Blaricum. Net naast hotel-restaurant Bellevue staat een witeschilderd, statig pand wat tegelijkertijd ook wat geheimzinnig oogt... Je kunt er niet zo maar binnen kijken maar een bord op het terras licht een tippie van de start op. Bolland & Bolland company staat er, naast een hele reeks exotisch zandende namen als Le Disque Holland, B & B Records en Bolland Studio's. Bolland & Bolland? Waren dat niet die zingende broertjes die midden jaren zeventig de hitparades bestormden? Inderdaad. En nu zijn ze heel wat ouder en waarschijnlijk ook wijzer maar nog steeds bezeten van de muzikmicrobe! En vanuit Blaricum regeren de Bolland de wereld... voor Heï en Wei ging de deur even open en spraken we met Ferdi Bolland. **Droom waarmaken** Ferdi Bolland: "Ja, waarom Blaricum en waarom hier? Dit huis heeft een schitterende geschiedenis, weet je. Niet alleen namen vijf hier midden jaren zeventig onze eerste singles op - toen waren hier de Soundpushstudio's gevestigd - maar eerder is hier een theater geweest, nog later een bakkerij die vele Blaricummers zich ongetwijfeld nog kunnen herinneren en sommige illustere bewoners hebben hier een tijdje doorgebracht, denk maar aan Willem van Kooten (DJ Joost den Draayer en nu heel succesvol zakenman) en de gebroeders Verwey -de bedenkers en de oprichters van Radio Veronica. We hadden dus een bepaalde emotionele band met deze plek en waren vanaf het begin onder de indruk. Toen we later in de jaren 80 verder wilden gaan dan alleen maar zingen en droomden van een eigen studio, hadden we de bouwplannen in Hilversum al klaar maar letterlijk de dag

voor de eerste paal de grond inging, kreeg ik een telefoontje van Soundpush-eigenaar Jaap Eggermont. Hij wilde verhuizen en of we interesse hadden. Nou, binnen 1 dag hadden we beslist, ook al vanwege de prachtige herinneringen - en daar hebben we tot op de dag van vandaag nog geen seconde spijt van gehad! Alles op de Huizerweg ademt muziek en creativiteit uit... Van de gouden platen in de hal tot de litho's van Herman Brood in de uitermate gezellige kantine waar de artiesten na het studiowerk komen verpozen. Artiesten? De twee studio's van Bolland en Bolland zijn elke dag volgeboekt: Rob de Nijs, Lee Towers, Herman Brood, Falco - door Rob en Ferdi ontdekt en wereldwijd bekend gemaakt - de Engelse rockgroep Status Quo en de Rolling Stones... wacht even: de Stones in Blaricum?? Ferdi lacht: "Je moest eens weten wie hier allemaal passeert. Ook levende legendes als Deep Purple zijn hier geweest. En dat is toch even schrikken voor die popgroepen want na Amsterdam begint voor hen de woestijn... "Waar kunnen we feesten " is meestal de eerste vraag en dan moet ik geduldig uitleggen dat Blaricum nu niet precies een wilde stad is, maar dat ze hier in de buurt wel lekker kunnen eten. "Amsterdam is heel ver van hier," roep ik dan, want ik wil die jongens 's ochtenden wel weer fris in de studio hebben voor de opnames." Een gouden formule, zo blijkt, want de muzikanten werken twee keer zo hard (en twee keer zo fris) als ze in Blaricum zijn.

Nooit meer weg De reputatie van de Bolland broers als ontdekkers van nieuw talent is wereldwijd bekend. Momenteel is de veelbesproken Eurovisiewinnares Dana International aan het werk in Blaricum. Daarnaast zijn er talrijke plannen: van het ontwikkelen van TV-programma's tot een gloednieuwe musical en een heuse speelfilm over het leven van Falco, de Oostenrijkse-Rock me Amadeus- zanger die wereldwijde successen heeft gescoord. Daarnaast besturen de Bolland's ook kantoren in Hamburg en Los Angeles, maar Blaricum blijft de trouwe thuisbasis. Ferdi Bolland: "Hier voelen wij ons thuis. Het is de sfeer, de entourage van dit pand, de creativiteit spat er hier vanaf. Het is de beste plek voor ons en hoewel nog steeds mensen bellen met ongelooflijke aanbiedingen om dit huis te kopen is de boodschap: nee, dank je wel. We blijven in Blaricum." Het pand herinnert nog aan de grandeur van het verleden: met prachtig houtwerk en schitterend balkenplafond, alles in een overweldigend wit. Achteraan hebben Ferdi en Rob een groot kantoor aangebouwd in een impressionante en zeer ruimtelijke penthouse-constructie. En als we afscheid nemen heeft Ferdi nog een verrassing: achter studio 1 waar

Dana rustig doorkweelt gaan we een gang door en een deur zwaait open: ik sta midden in het originele theater wat hier ooit was gehuisvest, een grootse ovale ruimte, nu luxueus gedecoreerd en gebruikt voor ondermeer opnames van grote orkesten en leestjes voor artiesten die nog maar eens een gouden plaat komen bezorgen op de Huizerweg 13. Kortom: we maakten kennis met een swingend en uniek bedrijf hier in Blaricum. En als u de volgende keer de Huizerweg oprijdt en de deur van nummer 13 zwaait open: kijkt u nog eens nauwlettend toe want je weet maar nooit... Dirk de Lille

Blaricum centraal OP REIS NAAR KUNSTENAARS/DORPSGENOTEN

Op zondag 20 juni a.s. wordt voor de derde keer een busreis georganiseerd door Stichting Couleur Locale naar Museum-park Insel Hombroich bij Düsseldorf. Daar kunt u genieten van oude en moderne kunst temidden van de schitterende natuur van een 19e eeuwse landschapspark. Het vertrek is om 8.30 uur vanaf het Oranjewijkje, terugkomst 20.30 uur. Kosten inclusief entree, rondleiding, lunch en busreis f.110,- Aanmelden en inl.vanaf 31 mei t/m 10 juni bij Lida Calis, tel.040-2111110, fax 040-2113432



Het Gooi Leeft vroeger nu en straks

Dit nieuwe boek van de Vereniging van Vrienden van het Gooi laat zien hoe het leven in de Gooistreek vroeger was, hoe het leven nu is en hoe het leven kan zijn in de toekomst. De Vereniging van Vrienden van het Gooi hoopt door dit boek de aandacht voor onze regio levend te houden. Het boek vergroot het inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van natuur en cultuur in het Gooi. Doel hiervan is dat ook ver na het jaar 2000, het Gooi herkenbaar blijft als een 'lustoord' voor bewoners en bezoekers. **INHOUD** Het boek bevat een twintigtal hoofdstukken. Aan de orde komen onder andere de volgende aspecten: Ontstaan van het Gooise landschap; Goois natuurbeheer; de

Erfgooiers; schilders, schrijvers en architecten in het Gooi; handel en industrie; bestuurlijk Gooi; de media en tot slot een toekomstvisie. De auteurs van de hoofdstukken hebben specifieke kennis van zaken over hun onderwerp. Elk hoofdstuk bevat veel afbeeldingen, zodat een fraai lees- en kijkboek ontstaat. Drie hoofdstukken zijn verhalen over het Gooi, geschreven door de drie prijswinnaars van de schrijfwedstrijd van de Vereniging. **VORM** Het boek krijgt het formaat A4 en wordt full colour uitgevoerd. Verder wordt het boek voorzien van een harde band (genaaid & gebonden). Aantal pagina's = 175. De vastgestelde verkoopprijs is f 42,50. Bij voorintekening f 39,50 (met leden) en f 35,00 (leden). Voorintekenen

kan tot 1 september 1999. De verschijningsdatum is oktober 1999. De realisatie van het boek is in handen van 'A.J.G. Strengholt's Boeken' te Naarden. **BESTELLEN** U kunt 'Het Gooi Leeft' bestellen door het bedrag over te maken op rekeningnr.: 94 21 88 209 t.n.v. Penningmeester van de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Vermeld het aantal exemplaren op uw betalingsopdracht. **P.S.** Als u nog geen lid bent komt u niet in aanmerking voor de aantrekkelijke ledenkorting. Sla twee vliegen in één klap, meld u aan als lid (f 25,00 per jaar) en bestel één of meer boeken met korting. Ledenadministratie: Ans Perry, telefoonnummer: (035) 526 68 48.

heï & wei

Eindredactie: Conny Rector en Rob Tammerijn
Kopij: Noolseweg 23a, 1261 EA Blaricum (035) 5316599
Redactie: Cornelia Andrae-Rothbarth, Eric Jan Bulten, Linda Eggenkamp, Ada Keizer, Hennie Lamaker, Dirk de Lille, Aty Lindeman-Strengholt, Piet Niks, Jan Rigter, Corry de Vrieze-Brandenburg, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Advertentieopdrachten: Mariëtte v.d. Spek, tel.: (035) 538 71 70
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Ollo den Tex
Secretariaat: Mariëtte v.d. Spek
Penningmeester en donateursinformatie: Floris Eijffinger
Tel. (035) 538 63 07
Druk: Joep van Gestel, (035) 531 65 20

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J. DE GOOIER
AANNEMER

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

ASSURANTIE-ADVISEUR
M.A. BEK

Assurantiën - Hypotheken
Financieringen - Leningen

Spaaragent Midden Nederland
Financierings Maatschappij

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 035 - 538 93 71

Café - Slijterij
D' Ouwe Tak

Ja Gezellig

Voor een biljartje en een borrel.
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als partygebied.

Tel. 538 36 91

HVDVEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

BONSAI STUDIO BLARICUM
Kop van Driest - Bij de Berg, 7, 1261 XX Blaricum

Bonsai en prei-bonsai uit eigen kweek en import.
Cursussen (voor beginners en gevorderden), Workshops,
Lezingen, Demonstraties, Ouderhoud,
Alle bonsai-materialen.

Kom eens langs en verdas u, want u is in een andere wereld
Altid open op afspraak.

BEL 035-5382967

stiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

COMBITAX
Blaricum-Laren

TAXI-5386666

Dagen nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers.
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens erfverharding voor
bedrijven en particulieren.
Singel 7, 1261 XP Blaricum,
Tel. (035) 5389372 / 538 36 20

drogisterij & parfumerie

J.P. Kleijn
Blaricum

Speciaal adres voor:
Huisdier
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Bloemen
Stoofkachel voor
centr. verwarming
en huisaarden
BENZINE
Mangroeven
Motorolie

FIRMA WED. B. VOS

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM

Nederheem

**BEZOEKADRES
GEMEENTEHUIS**
Torenlaan 50
1261 GE Blaricum

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5399500

Fax
035-5317605

Internet
WWW.Blaricum.NL

Bezoektijden
op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur

Spreekuren
Burgemeester De Winter
en Wethouders op afspraak

**BEZOEKADRES
GEMEENTEWERF**
Zuidersingel 2,
Eemnes

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5394070

Fax
035-5394055

Bezoektijden
op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur

Verkiezingen van de leden van het Europese Parlement op 10 juni 1999

De indeling van de stembureaus zijn niet gewijzigd, zodat er een stembureau gevestigd is in het gemeentehuis, de Blaercom, Vitusgebouw en 2 in de sporthal. De stembureaus zijn geopend van 08.00 tot 20.00 uur. De uitslag moet geheim blijven totdat iedere lidstaat gekozen heeft. Bekendmaking is op maandag 14 juni 1999. De oproepkaarten zullen in de week van 17 mei bezorgd worden.

Kiezerspas
Op uw oproepkaart staat vermeld in welk stembureau u kunt stemmen. Wilt u in een ander stembureau binnen de gemeente Blaricum uw stem uitbrengen dan moet u vóór 28 mei een kiezerspas aanvragen.

Volmacht
Als u op 10 juni verhinderd bent hoeft uw stem niet verloren te gaan. U kunt een andere inwoner van de gemeente Blaricum een volmacht geven. Als diegene bij hetzelfde stembureau gaat stemmen als op uw oproepkaart staat, vult u de achterkant van uw kaart in en geeft u deze aan hem of haar mee. Wilt u iemand voor u laten stemmen die in een ander stembureau woont, moet u dit voor 28 mei schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Als u een kiezerspas of volmacht wilt aanvragen, hoeft u niet op uw oproepkaart te wachten. Bij de afdeling burgerzaken zijn aanvraagformulieren beschikbaar. U kunt vragen over de verkiezingen altijd stellen bij de afdeling burgerzaken, telefonisch te bereiken op nummer 5399568 of 5399512.



ONTHULLING OME WILLEM VOS IN BRONS

Precies een jaar geleden kwam de Stichting Ome Willem Vos In Brons tot stand, met als doel onze bekende Ome Willem Vos in brons te vereeuwigen en te zetten in de voortuin van Moeke Spijkstra. Op vrijdag 4 juni a.s. aanvang 17.00 uur is het dan zover. Dan zal Ome Willem (86) in tegenwoordigheid van vele

KOM LIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Dorpsgenoten, zoals u weet is er al meer dan 10 jaar een Scoutinggroep actief in Blaricum, het betreft de Tijden de Sayergroep. Wij hebben ons groepshuis aan de hoek van de Meentzooim/Schapendrift. Onze groep heeft de volgende speltakken. De Veers is een speltak van kinderen van 5-7 jaar die spelen in Hotsotonia en als hoofdfiguur Lange Doener hebben. De Welpen is een speltak van kinderen van 7-11 die in de wereld van het Jungle Book spelen en elke keer weer wat leren. De Verkenner is een speltak van 11-15 jaar die met samenwerken leren van de natuur en er vaak op uitgaan om een weekend te kamperen en daar zelf koken en dergelijke. De Rowans is een speltak van 15-17 jaar die met begeleiding zelf hun programma maken en draaien. De Stam is een speltak van 17-23 jaar die geheel zelfstandig voorziet in hun programma. Maar wij zitten met een klein probleem; er is voor een aantal speltakken nog leiding nodig. Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en heb je zaterdag voldoende tijd om aanwezig te zijn bij opkomsten kom dan eens langs of bel met Lidy van Daele, tel. 035 5264792.

De Processie

Met het ouder worden komen er vaak gedachten op je af, van zo was het eens en je ziet om je heen dat in het dorp waar in je geboren en opgegroeid bent, het een en ander gaat veranderen. Begin vijftiger jaren telde ons dorp nog iets van zeventig boeren, kleine en grote bedrijven. We zijn er zelf ook mee bezig geweest, ze zijn nu nog op een hand te tellen. Natuurlijk gaat er dan iets veranderen. De Meenten zijn praktisch verdwenen. Mensen moeten kunnen wonen. Boerderijen worden verkocht en verbouwd, maar je kunt nog wel zien hoe het ooit is geweest. Over 't Gooi en zijn bewoners is veel geschreven. Gooiers stonden bekend om hun koppigheid, vasthoudend aan hun tradities en beginselen. We waren in mijn jeugd een overwegend Katholiek dorp. Maria



Kardinaal De Jong neemt deel aan de Sacraments Processie 1947

deze plechtigheid is meer dan een eeuw oud. In 1890 is het onder het pastoraat van pastoor Geerdes begonnen. Vroeger en nu een grote gaard van de parochie. In mijn jeugd was het een beetje anders, we hadden veel verenigingen en ook op school werd het voorbereid. Ook nu zie je op die dag weer Blaricommers die soms al jaren het dorp uit zijn. Na de plechtige eucharistieviering wordt het sacrament door de priester de kerk uit gedragen samen met de gelovigen rondom de kerk. Eerst gaat men via de pastorietaan door de natuur (het leven). Daar staat een rust-altaar waar gezongen en gebeden wordt. Vervolgens trekt men naar het kerkhof, hier wordt gebeden voor de mensen die hier rusten en voor al degenen die eens op deze wereld geleefd hebben. Vaak zie je die

hemelvaart, 15 augustus, en Allerheiligen, 1 november, waren Katholieke zondagen. Er werd door de andersdenkenden dorpsgenoten echt rekening mee gehouden. Overwegend Katholieke dorpen hadden processies en de kermis (Brabant en Limburg). Ook in 't Gooi trekt de eeuwenoude St. Jan processie in Laren nog elk jaar duizenden mensen. Voorheen op St. Jansdag 24 juni, begin 1960 is dit verplaatst naar de zondag het dichtst bij 24 juni, dit jaar op 27 juni. Ook ons dorp heeft zijn Sacramentsprocessie en ook

dag mensen bij het graf van hun dierbaren staan. Terug in de kerk wordt de zegen gegeven en het eeuwen oude danklied "het Te Deum" gezongen, gevolgd door het St. Vitus lied. Na de processie is er aan de pastorie gelegenheid om elkaar onder het genot van een kop koffie te ontmoeten. Dit jaar wordt Sacramentsdag met z'n processie gevierd in de St. Vituskerk in Blaricum op zondag 6 juni, 09.45 uur. U bent hartelijk welkom.

Jan Rigter

**ALBERT HEIJN
5E HOOFDSPONSOR**

Na jarenlang gewoon sponsor te zijn geweest, is Albert Heijn aan de Huizerweg te Blaricum HOOFDSPONSOR geworden. Eigenaar Rien Ton (54), vertelt mij op het zolderkantoor "een echte aanhang van hei & wei te zijn en het zonde te vinden als het dorpsblad zou moeten verdwijnen." Bijna 10 jaar geleden kocht Rien Ton, in franchise, de toenmalige wat tanende A.H. winkel van het grootgruttersbedrijf. In franchise betekent, dat Ton wel een zelfstandige ondernemer is, maar zich contractueel verplicht heeft voor het grootste deel A.H. producten te voeren. Daar staat tegenover dat hij gebruik mag maken van de formule van A.H., waarover hij als zakenpartner zeer tevreden is. Verder krijgt hij van hen adviezen ten aanzien van b.v. de marketing of de inrichting en mag hij zelfs gebruik maken, tegen betaling, van een speciaal daarvoor opgeleide ploeg mensen voor eventuele verbouwingen van zijn winkel. Want dat speelt nogal eens, verbouwingen, zeker op zo'n relatief kleine (520 m²) oppervlakte als de zaak aan de Huizerweg is. Elke dag komen er weer nieuwe producten bij en Ton woekert daardoor toch vaak met ruimte. Groter, wel twee keer groter zou Ton zijn zaak willen hebben en hij heeft daar dan ook al eens een balletje bij de gemeente over opgeworpen. Hij ziet het helemaal voor zich. Een boerderijachtig pand, door de blauwe A.H. uitstraling, op de strook land tegenover hotel/restaurant Bellevue. Aangrenzend daarbij een behoorlijk stel parkeerplaatsen, met als groot voordeel dat de verkeersdoorstroom in het toch wat smalle dorp een stuk beter zou gaan worden. Helaas voor hem heeft hij nog geen welwillend oor kunnen vinden voor deze plannen. Er wordt geschermd met "Beschermd gebied". Ondanks het kleine, of misschien wel juist daarom, wordt deze A.H. winkel door het publiek én personeel als heel gezellig beschouwd. Een kei van een bedrijfsleider, Piet de Hartog is daar voor een groot gedeelte debet aan. Toen Ton 8 jaar geleden zijn tweede franchise zaak startte in Oostzaan nam hij hem in dienst. De



Hartog runt de winkel met maar liefst 92 mensen, "een fantastisch team" volgens Ton, waarvan uiteraard een groot gedeelte parttimers zijn. Deze parttimers, bijna allemaal studenten, werk(t)en vaak hun hele studietijd bij A.H. Gewapend met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, mensenkennis en ervaring in het bedrijfsleven, stappen ze na afloop van hun studie b.v. het rechters- of ingenieursvak binnen. Vrienden voor het leven worden er gemaakt, er wordt met elkaar gestapt en gesport en verleden jaar is de hele ploeg, omdat de bedrijfsresultaten heel goed waren, op kosten van de zaak, 2 dagen naar Euro Disney geweest. Ook de baas sport drifft mee. Zo doet hij regelmatig samen met een groep medewerkers, mee aan de Dam tot Dam loop maar ook schaats- en skeelerwedstrijden gaat hij niet uit de weg. (Bij het interview lag wel zijn vinger in gipsverband. Geknapt bij een val op de skeelers!!!) Begin oktober a.s. bestaat de winkel officieel 10 jaar. "En dat moet en zal gevierd worden", zegt Ton met een brede glimlach. "Hoe het precies zal gaan weten we nog niet maar we willen in ieder geval een reünie houden voor alle mede- en oudmedewerkers. Hiervoor zal iedereen apart uitgenodigd worden. Verder zullen er natuurlijk voor de klanten speciale aanbiedingen zijn, maar ook leuke dagen, zoals poppenkast voor de kinderen enz." Daar gaan o.a. zijn vrouw en zijn dochter, die heel creatief altijd de paas, pinkster en kerstversieringen in de winkel doen, zich over buigen. Een aparte en gulle man die Rien Ton. Hei & Wei prijst zich gelukkig hem in ons midden te hebben en dankt hem ook namens het hele dorp voor zijn grandioos gebaar om de vijfde hoofdsponsor te worden.

Conny Rector

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

M. SIEGERS

In- en Verkoop klokken - barometers meubelen en schilderijen

M. Siegers
Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76

Open:
Woensdag 1/m zaterdag
10.30-17.00 uur

ANTIJK EN KUNST

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum Oude-Engweg 15 Tel. 035 6213743	Bussum Stationsplein 3 Tel. 035 694 29 51	Blaricum Huizerweg 6 Tel. 035 538 22 88
---	---	---

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

ABN-AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

Smederij B.v.d. Bergh LMB

• Smederij • Landbouwwerktuigen • Tractoren • Tuin- en parkmachines

JOHN DEERE **WHITE** **JOHN DEERE**

Nothing Runs Like a Deere®

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
Fax (035) 538 94 45

Betrouwbaarheid is onze kracht.

Mooier dan ooit tevoren

Blaricum's 'hof'-architect Jan Juffer heeft veel huizen in ons dorp gebouwd en verbouwd. Zelf is hij de tel kwijt, maar het zijn er een heleboel. Zijn stijl is vriendelijk -zoals hijzelf!- gezellig, functioneel en absoluut passend in ons dorp. Vaak rieten daken, ramen en deuren met roedenverdeling, alles mooi van kleur en vorm. Wanneer een van zijn creaties er staat, heb je nooit het idee van 'hé, wat's dat nu weer...'; meer nog, je denkt eigenlijk dat het er altijd al was. Boerderijen heeft hij vaak en vol enthousiasme gerestaureerd en/of verbouwd: Fransepad 8-10, Capitenweg 10, boerderij 'boekhandel Van den Bergh', Burg. Heerschopweg 4, 'de Meelmuis', Langeweg 3, (Bud de Gooyer), en nog vele andere. De bewoners zijn zonder uitzondering enorm tevreden wanneer alles klaar en gemoderniseerd is. Badkamers in plaats van de pomp, keukens betegeld en met warm en koud water en vooral niet meer pikdonker zoals in vroeger tijden, prachtig nieuw sanitair overal. Vooral centrale verwarming, het comfort van deze tijd is een verrijking in de grote, vaak kille panden.

Hij heeft nu de 'gemeenteboerderij' (hoek) Brinklaan onder handen. En het dorp mag zich verheugen! Het is een pittige klus, nog afgezien van de financiële perikelen die door de dorpspolitiek afgehandeld moesten worden. En dat... weet ieder, ging bepaald niet snel. Maar het eigenlijke werk, dat maandag 6 april begon -met de sloop- dat zal gesmeerd gaan. Een klein jaar is de bedoeling. Jan Juffer kan het prima vinden met aannemer Coen Hagedoorn. "Bij een dergelijke restauratie moet je kunnen vertrouwen op goede samenwerking met wederzijds begrip voor de moeilijkheden die een restauratie met zich brengt". Architect Juffer heeft zich al lang intensief gebogen over alle mogelijke facetten die sloop en herbouw van dit monument met zich meebrengen. Het denk-werk komt voorop: kennis over onderdelen van het oude gebouw, kleurschakeringen, precies de juiste materialen. Zijn kennis op dit gebied is enorm. Deze oude boerderij, vroeger zoals gebruikelijk bestaande uit het woonhuis, overlopend in de 'deel',

waar de koeien stonden, zal nu in drie delen opgedeeld en bewoond gaan worden. Een Blaricumse boerderij heeft meestal het woongedeelte aan de westkant met aan de oostkant de deel met een houten gevel. De warmte van de koeien als een buffer tegen de koude uit het oosten. Het wordt een miljoenen-klus... maar wat is in Blaricum nu niet een miljoentje waard? Jan Juffer vindt het heerlijk om nieuw te bouwen, maar restaureren zet je altijd weer voor raadsels: meten met bestaande gegevens, de ingewikkelde berekeningen, het woekeren met ruimte in



hoogte en diepten.... 'je bent er heel intensief mee bezig'. Dit pand staat bijvoorbeeld min of meer 'op straat'. Er is heel weinig grond omheen en dat maakt het werken bepaald moeilijk, voor de aannemer vooral, want hij moet zijn materialen kwijt kunnen'. Niet alleen in ons dorp is de naam Jan Juffer als architect bekend. Ook daar buiten waardeert men hem zeer en bouwde hij in Amsterdam, Giethoorn, Enschede, Drente en Overijssel. 'Het is ook een prachtig vak, het wordt als vanzelf je grootste hobby en wat mooi is, je kunt er 'eindeloos mee doorgaan, tot je stoudbent! Het is inspirerend werk en je raakt er nooit op uitgekeken'. Via dit werk kom je ook op een zeer speciale manier in contact met mensen. Je kunt ze vaak helpen met 'omschakelen', opnieuw beginnen in een nieuw huis is een heel ding en bovendien komen de mensen vaak van 'buiten'. Hijzelf is nooit verhuisd,

weet niet wat 't is al dat gedoe met dozen en kratten pakken en het gas en licht af (laten) sluiten. En hij laat dat maar zo, want hij woont als God in Frankrijk op de Zwaluwenweg met in zijn sprookjestuin een ezeltje. Hij is ervan overtuigd dat we het karakter van ons dorp zoveel mogelijk moeten zien te bewaren met z'n allen. 'Dat is gewoon een opdracht voor iedere bewoner, want voor je het weet is het een vervelend tuin-dorp geworden. Wat hier zo apart was, is dat iedereen altijd door elkaar heen woonde. Dat maakte het zo gezellig! Boeren, burgers, buitenlui, alle-



maal door elkaar. Dat geeft iets warm's. Wij houden met z'n allen de restauratiewerkzaamheden aan de Brinklaan goed in de gaten. Dat doen ongetwijfeld ook de drie oude leilieden die aan de kop van de boerderij staan. Die hebben al heel wat zien voorbijkomen! IJs en weder dienende -zoals het oude gezegde luidt- wonen er aan het begin van het jaar 2000 een stel dolgelukkige mensen op dat mooie plekje in Blaricum, waar we met z'n allen best trots op zullen zijn.

a.l.s.

ZOMER-MILLENNIUM CONCERT BLARICUM GEMENGD KOOR

Het Blaricumse Gemengd Koor geeft op zaterdag 26 juni een zomerconcert in de St. Vitus te Blaricum. Het wordt een zeer gevarieerd programma. Onder leiding van Richard van Gelder is dit koor te horen en te zien vanaf 20.15 uur. Zegt het voort!

RUNNING LUNCH

Net zoals vorig jaar organiseert de B.O.V., de Blaricumse Ondernemings Vereniging, ter promotie van ons dorp, wederom een RUNNING LUNCH.

Op zondag 6 juni a.s. zal dit evenement plaatsvinden.

Inlichtingen en/of aanmeldingen bij Jos Roest, Grenum en Decorum, Torenlaan 2, Blaricum. Tel (035) 5310400

MEVROUW EGGENKAMP ONTVANGT EERSTE V EN K-WIJN

Mevrouw Eggenkamp-de Graaf heeft voor haar negentigste verjaardag op 17 april een zeer origineel cadeau gekregen: de eerste fles V en K-wijn. De eveneens negentigjarige sport- en gymnastiekvereniging heeft ter gelegenheid van haar jubileum een eigen wijn op de markt gebracht. En wie kan deze beter proeven dan een leeftijdsgenoot?

De wijn, met en zonder alcohol, maakt onderdeel uit van de activiteiten die de jubilerende club dit jaar in petto heeft. Op 18 april vonden de onderlinge wedstrijden plaats, die dit jaar een speciaal tintje kregen door een aerobics work-out van NK-deelnemster Mieke Verlinden, waaraan turnsters, ouders, grootouders en zelfs juryleden meededen.

De wisselbekers deze dag gingen naar José Smit (clubkampioen), Maaike Loman (kampioene recreatie meisjes) en Philippe van Schil (clubkampioen jongens). Linda Eggenkamp sleepte de vrouw De Goede beker in de wacht. Op Koninginnedag hebben de selectietrainers van V en K een demonstratie gegeven op de Rabobank-luchtkussentumblingbaan. Ook mochten andere enthousiastelingen zich uitleven op dit space-turntoestel.

Andere jubileumactiviteiten zijn deelname aan de Nederlandse Gymnastrada in Eindhoven, de Wereld-gymnastrada in Göteborg, een fietstocht voor de senioren-groepen, diverse demonstraties tijdens de millenniumfeesten en als hoogtepunt het jubileumgala Planet of Nature in theater 't Spant in Bussum op 11 december.

Linda Eggenkamp

EEN "WERKDAG" IN DE MALBAK.

Het seizoen '98-'99 met al zijn activiteiten nadert zijn einde, maar toch als ik 14 april een dag van dichtbij meemaak, merk ik er niets van. Van verre zie ik een grote hoeveelheid fietsen staan, die duidelijk aangeven dat er actie is. Alle barkrukken zijn dan ook bezet en geroezemoes omgeeft me alsof ik een druk restaurant binnensteap. Achter een deur klinkt vrolijke muziek als van ochtendgymnastiek. Nieuwsgierig stap ik het kantoor binnen, hier heerst rust en stilte. Jannie wacht mij al op met koffie en Greetje bewerkt haar computer. Een dag van werk-overleggen en vergaderen is begonnen. Jannie vertelt enthousiast dat Blaricum het Jeugd-Jongeren heeft aangehouden en dat er zelfs al een Jongerenwerker is aangesteld voor Huizen en Blaricum samen. Nu nog zoeken naar een juiste werkplek. Om 10.00 uur meldt zich een mevrouw die barmedewerkster wil worden. Ik weet dan nog niet dat dit gesprek mijn ochtend verder zal indelen. Intussen is de bar leeg en stil geworden. De le deur rechts in de gang geeft toegang tot de peuteropvang. Peuters tussen 2 en 4 jaar kunnen hier gezellig spelen onder begeleiding. Op woensdag zijn er ook stagiaires om te helpen. Mariska komt zelfs hiervoor helemaal uit Lelystad. Op het eind van de gang is de activiteitenruimte. Nazira geeft hier een demonstratie-ochtend. Ze begint met glansrijden en leert haar cursisten Tiffany. Vol vuur vertelt ze over slipsen en solderen. Met haar maak ik een afspraak om deze kunst uitgebreid in een volgend artikel uiteen te zetten. De resultaten die ik zie zijn werkelijk prachtig. Om 10.30 uur zoek ik Jannie weer op. Het gesprek met de nieuwe medewerkster is nog in volle gang. Dan komt Greetje binnen en zegt verontrust: "Mijn dossier ligt uit elkaar". Er moet worden gekopieerd, de telefoon rinkelt. Ik verdwijf weer in het gebouw en ontmoet Ab. Vroeger werkte hij in de plantsoenen, maar na een zware hartoperatie raakte hij verslingerd aan hout. Poppenhuizen met prachtige meubeltjes, helikopters, heuse hondjes met beweegbare pootjes of rijdende fietsen, alles maakt hij met zijn cursisten van hout. Hij ontwerpt zelf het model en maakt het voorbeeld. Jong en oud knutselen met veel ijver de sierlijke voorwerpen in elkaar. Ab straalt en geniet. Om 11.00 uur wordt de nieuwe medewerkster in de praktijk geïnstrueerd. De toekomstige kracht zal intussen wel duizelen van alle informatie. Greetje is nog druk met haar dossier en de stagiaire Lyoba gaat met de peuters naar de speelzaal waar ringen en kegels klaar staan om te spelen. Om 11.00 uur moet de teamvergadering beginnen. Yvonne heeft echter vertraging door de trein, waardoor de vergadering pas om 11.30 uur kan starten. Ik lees nog even in de kranten die op tafel liggen voor iedereen binnenkomt en 12.00 uur ga ik lunchen. Als ik 's middags terugkom, praat ik met 4 enthousiaste heren die samen biljarten en graag een 2de biljart zouden hebben om meer te kunnen spelen. Het is 14.15 uur als de eerste kinderen door Janny worden verwelkomd om naar de voorstelling van Tejater Beer te gaan. Ze zorgt dat de toeschouwers rustig gaan zitten en houdt de boel goed in de gaten. Boudewijn is de acteur en bedenker van de voorstelling Jokkebrokken. Ook de lesbrieff die hij samen met Marianne heeft gemaakt, ontbreekt niet. Hiermee kunnen de lesgevers de kinderen voorbereiden op de voorstelling door spel, muziek en handvaardigheid. Het is een verhaal over een oma die dood gaat, waarmee Boudewijn zelf te maken heeft gekregen toen hij 8 jaar was. Hij heeft zichzelf de opdracht gegeven altijd een boodschap in zijn stukken te verwerken. De acteur speelt het stuk samen met zijn poppen. Het thema luidt: het nut van Jokkebrokken. Om 14.30 uur zitten er zo'n 80 kinderen in de zaal. Even later luisteren ze ademloos naar Boudewijn en zijn oma, die hij door een knappe verandering van zijn stem heel geloofwaardig neerzet. Wanneer ik na afloop aan een kleine toeschouwer vraag: "Wat is nu eigenlijk jokkebrokken?" antwoordt hij onmiddellijk: "Jokkebrokken is toveren" En zegt ter verduidelijking: "Je doet je ogen dicht en bukt, als ik dan limonade wil, zeg ik limonade en doe alsof ik het opdrink." "We praten nog wat door en dan zegt hij: "Eigenlijk is het nep." Hij heeft genoten. Een drukke dag, waarin vele grote en kleine mensen de Malbak hebben bezocht, is voorbij. Janny, Greetje en hun medewerkers kunnen met trots terugkijken op "hun" werkdag, die zoveel grote en kleine mensen gelukkig heeft gemaakt.

Hennie Lamaker

BLARICUMS DAGBOEK

Een weekje voor Koninginnedag uit het leven van een bestuurslid Oranje Vereniging Blaricum. Mijn naam is Désirée Nelemans en sinds 2 jaar ben ik secretaris van de Blaricumse Oranje Vereniging. Moeder van 2 dochters: Esther van 11 en Lizette van 6 en vrouw van Sjors, onze enige makelaar o.g. met "tabaksvergunning." Aangezien ik vanuit Hilversum in het Blaricumse stapte (ook al weer meer dan 20 jaar geleden), ondervond ik de andere cultuur. Vanuit Hilversum, zakelijk, oppervlakkig, ietwat grootsteeds, naar het vriendelijke, gemoeidelijke, dorps Blaricum. Ook het gemoeidelijke feesten en het ritueel terugkeren ervan, sprak mij aan. Dus toen ik gevraagd werd om bij de Oranje Vereniging te komen, was dat snel beslist.

Organisatie en planning vooraf

Dat er aan al die evenementen en feesten veel organisatie en planning vooraf gaat, is duidelijk. Maar met zijn allen: het bestuur én alle vrijwilligers die elke keer weer enthousiast de draad oppakken, lukt het steeds weer iets goeds te presteren of te presenteren. Als een geoliede machine weten vele medewerkers hun taken, springen in bij problemen en blijven enthousiast. Ook de vlotte samenwerking met de gemeente en het ter beschikking stellen van hun facilitair apparaat is fantastisch.

De laatste week tot 30 april

Deze week bestaat uit veel telefoneren. Alle oneffenheden rechtbreien, nakijken of alles gedaan is en draaiboeken doornemen. Reeds in januari worden voor de braderie bijv. uitnodigingen verzonden, waarna een correspondentie ontstaat. Maar in de laatste dagen word je toch vaak gebeld met verzoeken: "om naast die vriendelijke man van vorig jaar te staan" en dergelijke. Bij het indelen van de markt houd je hier al vaak rekening mee, maar toch blijf je tot op het laatste wijzigen. Dan in de laatste week de telling: hoeveel kramen gaan we bestellen en de spanning op de dag zelf. Zal alles goed gaan?

Koninginnedag

Deze Koninginnedag begon spannend. Onze voorzitter belde mij al om 6 uur uit bed met de mededeling: er staan helemaal geen kramen in het dorp, ze zijn toch wel besteld? Nou ondanks het vroege uur wist ik dat zeker! Toch maar weer gebeld en ja, ze kwamen er zo aan. Gelukkig maar. Ook een apart vak: want die mensen plaatsen met hetzelfde gemak je kramen al om 5 uur in de ochtend. Wie ook vroeg op waren: de kinderen die op de vrijmarkt gingen verkopen, lekker te installeren in de zon. Want het was prachtig weer deze keer. En dan help je op Koninginnedag op het kinderstratje, jureer je de playbacterijtjes (leuk spel) en help je mee met het opruimen van de rommelmarkt. Die mensen staan er ook al de hele dag om alle spulletjes, afgedankt door de één, weer te verkopen aan de ander. Ook kijk je zelf nog wat rond op je markt. Want.....als secretaris van de Oranje Vereniging doe je meer dan schrijven alleen.

Désirée Nelemans

TOOS KEUNING MET HAAR TIERLANTIJTJE

Het is soms wel goed, dat je nooit van te voren weet, wat er in je leven gebeurt. Toos Keuning logeerde bij een vriendin. Niets bijzonders zult u denken. Die vriendin volgde een cursus "beren maken". En om Toos niet alleen thuis te laten zei ze: "Ga mee, 't is zo leuk en dan kun jij het ook eens zien, hoe dat gaat." Dat gebeurde en.....Toos was verkocht. 12 1/2 jaar lang had zij cursussen gegeven over textielverven.

Maar dit -beren maken- dat trok haar meer aan. Zo begon ze eerst zelf met het maken van beren en nu geeft ze cursussen, al 5 jaar lang. Vanaf september beginnen de avondcursussen weer die 3 weken duren. Dit gaat zo door tot ongeveer februari

maar soms ook nog langer. Het aantal cursisten is 5. En niet alleen hier in Blaricum en omstreken is er 'n grote animo, nee men komt vanuit Limburg of Groningen naar haar toe. Is zo'n cursus afgelopen, dan kan men altijd pakketten met materiaal enz. bij haar bestellen.

Toos schreef 2 boeken (uitg. Wolters), speciaal over mini-beertjes. Mooi geïllustreerd en met beschrijvingen en patronen. Ze ontwerpt iedere beer zelf. In het blad "de Teddy-beer" staan over haar meer gegevens. En na deze zakelijke mededelingen liet ze mij haar atelier zien..... Niet één beer is hetzelfde en er zijn er zoveel. Grote beren en mini-beren en nog kleinere van ± 3 cm. met alles erop en eraan; wat

een verscheidenheid. Daar kom je niet uitgekeken en ik viel van de ene verbazing in de andere. Wat exclusief en prachtig mooi. Alles met de hand gemaakt. Ongelooflijk. Heel praktisch is alles ingericht en ook makkelijk verzorgd en goed mee te nemen naar beurzen, die ze geregeld bezoekt. Ze werkt onder de naam "Tierlantijntje". Ik moest telkens denken aan het verhaal over een berenfamilie: "Bruno (vaderbeer) Bruna (moeder) en hun berenkindje Brunette". Toen ik dan ook wegging uit het atelier had ik het gevoel dat al die beren, die bewogen kunnen, mij met hun voorpotje nauwlijden. Het was wel iets bijzonders. Ik wens haar nog heel veel succes.

A.K.

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Aanleg en onderhoud
- * Tuinarchitectuur
- * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



J. Vos

WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93

RICOM®

De Dam 66
1261 KV Blaricum
Tel. (035) 524 11 21
Mob. tel. 06 537 00 536
Fax (035) 525 52 16

Coradres: Postbus 67
1260 AB Blaricum
e-mail:
ricombv@worldaccess.nl



AUTOMATISERING
PC-systeem standalone
Netwerken
Randapparatuur
Software

Hoveniersbedrijf Roest - Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren

Tel./Fax
035 538 44 70



St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend
 Zaterdag 17.00 uur Eucharistie-viering of Woord en Communie-viering
Zondag 9.45 uur
 Eucharistie-viering of Woord en Communie-viering
Derde zondag van de maand
 Kindernevendienst en kindercreche
Door de week:
 donderdag 19.15 uur Avondgebed in de dagkapel.
Bijzonderheden:
woensdag 2 juni
 10.00 uur Seniorenmis waarna koffiedrinken.
Vrijdag 4 juni 15.00 uur
 Huwelijk Danny Caffa en Pam Nyst
Zondag 6 juni 9.45 uur
 Sacramentsdag. Eucharistie-viering met aansluitend sacramentsprocessie door de tuin.
donderdag 17 juni 15.00 uur
 Huwelijk Erik Dumpel en Claudia van der Linden
Voor verdere informatie
 Pastor Cuno Lavaletje, Kerklaan 19
 1261 JA Blaricum, tel. 035 - 5383153

GEBOORTEN

28-03-1999 Geerlings, Robin Juliën
 12-04-1999 Van Wettum, Tessa Lotte
 12-04-1999 Van der Ben, Baukje Victorine
 22-04-1999 Van Rooijen, Joséphine Anna Angèle

OVERLEDEN

01-04-1999 Sklarek, Günter Otto, oud 68 jaar
 01-04-1999 Van der Hulst, Hidde Jan, oud 68 jaar
 04-04-1999 Markx, Max Ernst, oud 80 jaar
 07-04-1999 Veffe-Moorman, Ibelte, oud 87 jaar
 19-04-1999 Steggerda, Bernardus, oud 81 jaar

HUWELIJKEN

12-04-1999 Azoulay, Avraham, en: Calis, Edith
 23-04-1999 Knegt, William, en: Hoogers, Karin Antonia Maria



Blaricum

kerkgebouw: Torenlaan 16

zondag 23 mei, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof, viering Pinksterfeest, openbare belijdenis en bevestiging ambtsdrager
zondag 30 mei, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof
zondag 6 juni, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof, afscheid kinderkerk
zondag 13 juni, 10.00 uur
 ds I. Fokkens-de Jong, Blaricum
zondag 20 juni, 10.00 uur
 ds J.J. van Nijen, Laren
zondag 27 juni, 10.00 uur
 ds W. van Waasbergen, Wassenaar

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-6 jaar) en kinderneven dienst (6-12 jaar). Ingang Torenlaan 16. In de Blaercom iedere 14 dagen Jeugdkapel (12-16 jaar). Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi Noord. Op woensdagmorgen zijn er oecumenische samenkomsten in de grote zaal van de Wingerd, om 9.30 uur. Inlichtingen: A.W. Berkhof, Torenlaan 14, tel. 5383394. Na 6 juni bij de scriba: mw Huisman, tel. 5311071

KAMPIOEN!!!

Bijvanck - Grenspaal - 27.4.99:
 De laatste training voor het Blijvoeckse Volleybal heren 2 team. Dé training die hen klaar zal stomen voor dé wedstrijd: Blijvoeck 2 - Oberon 4; de winnaar van deze pot zal kampioen worden.
Soest - Aqua Indoor - 28.4.99*):
 De laatste Heren 2 wedstrijd van het seizoen. Volle tribunes aan de Blijvoeckkant, spelers, en speelsters, ex-spelers, vrouwen, vriendinnen en volleybal minnende bekenden waren gekomen om dit team aan te moedigen. Hadden ze het nodig? Nauwelijks. In een mooie wedstrijd werd met 3-0 gewonnen; setstanden: 15-10; 15-4 en 15-5. Zodra echter in de sets de 14 punten bereikt werden kwam een beetje spanning; het publiek scandeerde Eén...één...één. De service ging over, kwam terug, ging weer over, kwam weer terug en...het laatste punt werd gescoord. Een lenige Chris maakte een radslag en andere halsbrekende sprongen van blijdschap, het damesteam overhandigde bloemen (en kussen), de beker werd in ontvangst genomen, een buiging naar de supporters: Heren 2 is KAMPIOEN! Volgend seizoen spelen deze heren Tweede Klasse. Klasse!

*) Blijvoeck Heren 3 deed het die avond in Soest ook uitstekend; zij promoveren naar de derde klasse.

5 Mei 1945 is lang geleden. Toch zal ieder uit mijn generatie zich die ongekende ontlasting van vreugde na vijf lange jaren bezetting herinneren alsof het gisteren was. Vanavond staan we hier voor de 54 ste maal slechts 2 minuten stil om die landgenoten te herdenken, die het grootste offer brachten voor het grootste bezit dat een mens kan hebben en dat we allen zo vaak als vanzelfsprekend beschouwen. DE VRIJHEID.

Wij herdenken mensen die niet aan het gevaar voor eigen leven dachten, doch zich slechts bekommerden om hun medemens. Die uit opperste verontwaardiging voor onderdrukking van geloofsovertuiging en ras ten strijde trokken met de beperkte wapens die hen ten dienste stonden. Die het niet bij woorden, moties van afkeuring en resoluties hielden, maar de daad van verzet bij het woord voegden. Al die moedigen betaalden de hoogste prijs in de stellige overtuiging dat dit nooit meer zou gebeuren. Dat die misdaden voorgoed verleden tijd zouden zijn. Maar niets bleek minder waar. Een nieuw fenomeen, een koude onzichtbare oorlog deed zijn intrede en zorgde voor een kater van ongekend formaat. En wie toen nog niet uit de droom was geholpen, hoefde slechts met de regelmaat van de klok in de krant of op dat nieuwe meedogenloze medium, de Televisie, te kijken om te zien dat er geen hardleerser wezen op deze planeet bestaat dan de mens. Daar staan we dan met ons goede gedrag: Miljoenen illusies armer maar vele allianties rijker. Onze bommen zijn slimmer dan zij die ze bedienden. Dictators hoeven niet eens meer mensenmassa's op de been te krijgen, ze hoeven slechts een camera in te kijken om miljoenen van hun waanideeën te overtuigen. Het ene boze oog kijkt in het andere boze oog. Hoe leg ik dat mijn kinderen uit, wanneer ik zelf onthutst moet constateren dat ik er zelf niets meer van snap.

Plicht

Het is onze plicht - en als 70-jarige meen ik dat met de meeste nadruk te moeten zeggen - om onze kinderen en vervolgens de kleinkinderen te vertellen hoe het eenmaal was in onze Europese wereld. Toen we leefden zonder hoop, zonder uitzicht op betere tijden, zonder voedsel voor de geest en zonder voedsel voor het lijf. Dit alles vertellen opdat het niet weer gebeuren zal. Veel schrijvers hebben ons deel gemaakt van hun belevenissen, van hun ontberingen en de mateloze ellende. Ze schreven met grote gevoeligheid over hun lotgevallen en ook van anderen. Nu, na 50 jaar zijn ze het schrijven moe en verstomt langzaam hun stem. Aan ons de plicht om die taak over te nemen. Nee, opschrijven niet, maar vertellen wel! Dat is zelfs een dringende noodzaak. Want wat vroeger 'uitmoorden' heette, wordt tegenwoordig 'genocide' genoemd en dat woord is zelfs ook weer veranderd, een Engels jasje ervoor: 'ethnic cleansing' heet het nu en het resultaat is en blijft - vreselijk genoeg - hetzelfde. "Het mag niet weer

gebeuren," zeiden we en zeggen we nu weer: al die ellende die we vanavond herdenken. Maar het gebeurt... hier en nu weer in Europa. Op een paar honderd kilometer hier vandaan. Menigeen ligt daar nu weer van wakker! Of misschien nog niet! Wij als NATO bondgenoten moeten nu een Servische dictator tot de orde roepen. Wat een droefheid voor de naoorlogse generatie die een vergelijking maakt met de gebeurtenissen uit de jaren 40-45, met het oorlogsgeweld in de wereld van nu en van toen en aan het zinloze geweld in onze eigen samenleving. We beseffen toch wel degelijk dat extreem nationalisme en racisme tot vreselijke ontwikkelingen leidt? Via beeld en geschrift over de 2e Wereldoorlog weten we met ons gezonde verstand toch dat het totaal verwerpelijk is. Op deze dag, de 4e mei 1999, moeten we dit nog eens terdege tot ons laten doordringen en het blijven doorgeven aan onze kinderen. Op die manier houdt het ons scherp in het streven om het nooit meer zo te laten worden en ons er met alle macht tegen verzetten, gisteren, vandaag, morgen. Dan heeft een dodenherdenking machtig veel nut, ieder jaar weer een noodzaak om het geleerde, de harde les, van geslacht op geslacht door te geven. Ik hoop dat u volgend jaar uw kinderen en kleinkinderen mee zult nemen naar deze plaats, of welke plaats van herdenking ook!

Uitzonderlijke moed

Ik citeer tot afsluiting een van onze zonen, de 'volgende' generatie, tien jaar na onze bevrijding geboren: Ik was nog niet geboren toen de Tweede Wereld oorlog plaatsvond, maar door alle verhalen van mijn ouders, grootouders, door de films, documentaires, boeken en tijdschriften die ik in de loop van de jaren onder ogen kreeg, lijkt het alsof ik het soms een klein beetje meemaakte! Weliswaar vaak in een geromantiseerde versie, zoals een kind meestal alleen maar de betere momenten uit zijn jeugd herinnert en traumatische ervaringen uit zijn geheugen wist. Ik leerde dat de Tweede Wereldoorlog één van de grootste menselijke drama's uit de geschiedenis was, maar dat het ook deugd als spaarzaamheid, tolerantie, saamhorigheid en uitzonderlijke moed aanwakerde. Iets waar de huidige generatie volgens ouderen zo'n gebrek aan toont. De Tweede Wereld oorlog als bikkelharde leerschool voor een diep geschikte en schuldbevuste generatie, die zichzelf voornam dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. Dan blijkt meer dan een halve eeuw later dat de lessen van de Tweede Wereldoorlog door velen zijn vergeten en dus herhaalt de geschiedenis zich! Maar wie naïef genoeg is om zich af te vragen of de dodenherdenking niet uit de tijd is, hoeft slechts zijn televisie aan te zetten en dan in opperste schaamte te constateren dat iedere generatie zijn eigen Waalsdorpervlaktes, Grebbebergen en Oranjehotels creëert!

Ik dank u voor uw aandacht.
 Piet Lindeman

piano, gitaar en keyboardlessen
C. Lucas
 Lesstudio Blaricum: Bierweg 6
 Lesstudio Huizen: Stam 35

 035 - 526 29 73
 Gediplomeerd lid KNTV

Marianne Blijdenstein-Piël
 "De Klaproos", William Singerweg 13
 1261 EH Blaricum. Tel. (035) 5383893
 Schildert in opdracht: portretten, landschappen, woonhuizen, tuinen en ook huisdieren.
 Geeft aan huis aquarellessen in groepsverband.

Administratiekantoor voor bedrijven en particulieren
 • alle administraties (ook achterstallig)
 • rapportages en jaarrekeningen
 • financiële advisering • alle fiscale aangiften
 • specifieke startersbegeleiding
snel, accuraat en scherpe tarieven
Administratiekantoor van den Pangaart
 Achterom 5a, 1261 EE Blaricum, tel. 035-5312950

RUV Aannemersbedrijf
 nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie
 Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
 Tel. 035 - 523 32 75
 Fax 035 - 523 32 76
 Autotel. 0653 30 53 26

TOTALE BEVEILIGING
LOCKWELL®
 24 UUR SERVICE
 Blaricum: 035 - 531 37 50
 Almere: 036 - 523 13 00
 Breukelen: 0346 - 26 36 29

de Specht
 Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf Blaricum
 Telefoon 035 - 531 02 09
 B.g.g 035 - 694 73 53

wij leveren en drukken een mooie collectie **geboorte-, verloving- en trouwkaarten** en natuurlijk al uw handelsdrukwerk...
Grafisch Atelier Blaricum
 Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

D. BEEK
 AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL
 Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

"BLARICUM, WAT BEN JE MOOI!"

Hoe vaak is dat al niet gezegd. Mooi door de goed onderhouden huizen, door de aangelegde tuinen, door al het veelkleurige groen in ons dorp, want groen is er in ontelbare tinten. Kijk maar eens naar de keurig bijgehouden heggen. Als iemand zijn heg begint te knippen is het net of anderen aangestoken worden ditzelfde te doen om zijn eigen tuin. Trouwens vroeger stuurde de gemeente een waarschuwingsbrief dat het tijd was voor dat werk. Toch... die heggen zijn voor een klein gedeelte van de dorpingen, waar ik ook bij hoor, gevaarlijk. Het zijn de hoeken die voor fietsers niet prettig zijn. Geen nood als de bezitters eraan zouden willen denken om bij scherpe hoeken een mooi geknipt lager gedeelte te maken, zodat fietsers, wandelaars en niet te vergeten de Blaricumse jeugd de zaak beter kunnen overzien, dus... minder ongelukken. Hartelijk bedankt als u aan die kleine groep mensen zoudt willen denken!
 Zuster Auxilia van Gils

50 JAAR GETROUWD

Op een goede dag, toen ze samen waren zei ze: "Hé, blijf nog even, 't is zo gezellig." En dat heeft hij gedaan. Om tenslotte nooit meer weg te gaan. Zo iets overkomt je eenvoudig. Je ontmoet op de een of andere manier elkaar. Er springt een vonk over en je wilt elkaar beter leren kennen. Je groeit naar elkaar toe en je durft samen het leven aan in liefde en leed. De trouwdag komt er en als je nu samen naar die trouwfoto kijkt, dan komen er zoveel herinneringen boven. Op 6 mei 1949 trouwden mijnheer Verhorst en mejuffrouw Hoogmei, nu 50 jaar gele-

den. Ze moesten met heel veel dingen eerst aan elkaar wennen, want elk mens heeft z'n gewoonten en eigenaardigheden. Samen beslissen, samen verantwoordelijk zijn in heel veel opzichten. Je raakt zó op elkaar ingesteld, dat je nu na 50 jaar met een enkele oogopslag elkaar al begrijpt. Soms is een halve zin al genoeg b.v.: "Als we nou....." "Ja, dat is goed". Is dat niet mooi en een voorrecht?
 De redactie van "hei en wei" wenst dit bruidspaar nog heel veel geluk in de komende jaren
 A.K.

KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, schrijf ons dan. Het liefst getypt en/of op een floppy, niet groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto. Wilt u alleen maar iets melden, stuur dan een kattenbelletje. Wij proberen dan uw bericht in een info te verwerken.
Kopij voor het juni/juli nummer
inleveren vóór 31 mei 1999
Noolseweg 23a Verschijningsdatum 24 juni 1999

Sabine van Kleef
 brillen & contactlenzen
 Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda
 Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO.
 Leverancier van het ziekenfonds. **Gratis oogdrukmeting**
 Dorpsstraat 6. Blaricum. Tel. (035) 531 60 64



Van der Bij Makelaars
 makelaars van goede huize(n)®
 kantoor blaricum . dorpsstraat 10 . telefoon 035.53.15300
 kantoor laren . naarderstraat 20 . telefoon 035.53.15303

Jan en André Visser
 LEVERING VAN O.A.
 Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, Kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen
LOODGIETER: Meentzoo 29
 telefoon (035) 538 24 85
 AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
 Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties
ELECTRICIEN: Evenaar 8
 telefoon (035) 538 78 92

Fritz Hörl
 - Juwelierszaak met eigen atelier
 - vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp
 - reparaties van: antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges
 - relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal
 - taxatie van goud en zilver
 - in- en verkoop van antieke sieraden
 - inkoop oud goud
 Geopend:
 di./m vr. 9.30 - 18.00 uur
 za. 10.30 - 17.00 uur
Edelsmid Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 035 - 5317998

Haarmode Leo & Mareza
 Ladies en Herensalon
 Redken - Depositair
 Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 035 531 00 01
 Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN
Stut uw slager
 Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30