



22e jaargang
nr. 226
december 1999

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

Uw hei & wei bestaat dankzij de hoofdsponsors, de sponsors (ABN/AMRO, Fa. Wed. B. Vos, Restaurant "Rust Wat", Fa. Jan de Jong), een voorlichtingsbijdrage, donaties en de adverteerders.

hei & wei
is het dorpsblad
door en voor alle
Blaricammers
en is een uitgave
van de
Stichting
Dorpsblad
Blaricum.

*** hoofdsponsors ***	
ALPHAG BV Blaricum	de Jong Strankinga Ronk
DOP	MOULIJN BOSSE & HUDDLESTON SLATER
OH eigenaar de heer R. Ton	GOOISCHE UITVAARTVERZORGING

DE TIJD TIKT WEG

Nog zo'n kleine 12.000 minuten zijn we verwijderd van het magische jaar 2000. Althans volgens de wereldwijd aangehouden Gregoriaanse kalender, die door Paus Gregorius XIII werd ingevoerd. Eeuwen lang werden buiten de rooms-katholieke wereld heel wat verschillende kalenders gevoerd (zie bijgaand lijstje) en ook nu nog werken veel landen en kerken, naast de Gregoriaanse kalender, met een eigen vertrouwde telling van dagen en maanden. Pas in 1528 begonnen de provincies Holland en Zeeland met de Gregoriaanse kalender en Drenthe wachtte zelfs tot het jaar 1701. Engeland en de Britse Koloniën pakten de kalender pas in 1752 op en Rusland stapte nog later, in 1918, over. Helaas was en is de Gregoriaanse kalender niet loepzuiver, de reden waarom we elke 4 jaar een dag extra in februari hebben (schrikkeljaar). Als het dus goed is zou Christus in het jaar nul geboren moeten zijn. Onderzoekers ontdekten echter, dat Kerstmis, het feest van Christus geboorte, willekeurig is gekozen en dat ook zijn geboortjaar niet helemaal bekend is. Volgens hen moet dat eerder zijn geweest, in het jaar 4 vóór Christus of zelfs nog eerder. Hoe dan ook, het laatste kerstfeest van onze kalendertelling breekt aan en de redactie van hei & wei wenst u allen heel prettige en vrolijke kerstdagen en een goed Oud en Nieuw van deze bijzondere jaarwisseling van de 20ste naar de 21ste eeuw. Tot slot hopen wij, dat u veel leesplezier zult hebben aan deze kerst-uitgave, waarbij we 11 vertegenwoordigers van een generatie, van nul tot honderd jaar, laten vertellen welke rol DE TIJD speelt en gespeeld heeft in hun leven.

De redactie

BIJ DE TIJD ZIJN

Of u nu wel of niet opgewonden raakt van de komende millenniumwisseling, allemaal staan we wel even stil bij de tijd. Waar blijft de tijd? Wat zijn we de tijd anders gaan beleven in de loop der jaren! Het leven is jachtiger geworden, zodat je voor alles en voor niks tijd lijkt te hebben. En met het klimmen der jaren lijken de weken veel sneller voorbij te vliegen dan vroeger. Niet de tijd vliegt voort, maar wij. Tenminste: dat zegt de dichter van dat beroemde oudejaarslied, Psalm 90. Wij vliegen heen. En achteraf schaam je je maar al te vaak voor de wijze waarop jij de jou toegemeten tijd gevuld hebt. Wat was het soms vluchtig, kortzichtig. Zonde van de tijd. Maar gelukkig, voegt hij er aan toe: we mogen leven in een verlengd perspectief. God, schepper van tijd en leven, is er van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die eeuwigheid hebben we vaak verbannen buiten de tijd, bestemd voor een leven na dit leven. Maar letterlijk staat er: God was er bij bij de dagen voor mijn dagen, en Hij zal er bij zijn in de dagen na mijn dagen. Ik sta in de tijd op de schouders van het voorgeslacht, ik krijg gaven en opgaven aangereikt, en straks geef ik het estafettestokje weer door. En wie weet mag ik de wereld een beetje beter achterlaten dan ik die heb aangetroffen. Maar de



Foto: Robert Vos

Met dank aan Joep van Gestel voor het aanbieden van deze Kleurendruk

HET JAAR 2000 IS:

- 2753 volgens de oude Romeinse kalender
- 2749 volgens de oude Babylonische kalender
- 6236 volgens de eerste Egyptische kalender
- 5760 volgens de joodse kalender
- 1420 volgens de moslim kalender
- 1378 volgens de Perzische kalender
- 1716 volgens de koptische kalender
- 2544 volgens de boeddhistische kalender
- 5119 volgens de grote Maya cyclus
- 208 volgens de kalender van de Franse Revolutie
- Het Jaar Van De Draak volgens de Chinese kalender
- 1997 gebaseerd op Jezus van Nazareth's geboorte in 4 voor Christus

mij gegeven dagen staan ingekaderd in een bezielend verband. Ik hoef in mijn leeftijd er niet alles uit te halen wat er volgens mijn beperkte blik wellicht inzit. Want misschien verzuim ik dan om te genieten, om te rijpen, om me bij mijn beperktheid neer te leggen. Daarom telt dit lied ook niet in millennia of jaren, maar in dagen. God, leer mij zo mijn dagen tellen dat ik een wijs hart bekom!, bidt de Psalmist. Leven in de tijd is rekenen in dagen, in concreet gegeven tijd, hier en nu. En dan proberen dagen te maken die tellen, waarmee ik iets gedaan heb voor vreugde en vrede van mijzelf en mijn medemens. Tweeduizend jaar na Christus. Christenen noemen deze Jezus het midden van de tijd. En onze cultuur heeft dat besef overgenomen. Wij ordenen onze tijd in de naam van Hem die maar kort leefde, die per dag bezag wat er op hem afkwam; en die juist zo van eeuwigheidswaarde werd: toets voor kwaliteit van leven en samenleven. Zijn komen vieren wij met Kerst, zijn nieuwe tijd gaan wij in op 1 januari. Hij heeft de tijd voor ons. Al 20 eeuwen. En ook nog in de dagen na onze dagen. En daarom gaan wij maar gewoon door. Straks - na een paar buitengewone dagen, waarvoor ik u veel warmte toewens!

A.W. Berkhof

TIJD

Als thema voor de eindejaarsbijdrage heeft de redactie van Hei en Wei dit jaar gevraagd een korte bijdrage te leveren over het onderwerp: de tijd. De kortste bijdrage zou zijn u te vragen de krant op te slaan of naar een of andere actualiteiten rubriek te kijken of te luisteren. Over dit thema zijn overigens boeken vol geschreven en vele filosofische verhandelingen gehouden. Het valt dus niet mee om daar iets creatiefs aan toe te voegen. Voor mij staat vast dat de opmerking ergens geen tijd voor hebben eigenlijk geen hout snijdt. Dat is toch een kwestie van prioriteiten stellen. Tijd is er immers altijd, tijd ergens voor nemen is wat anders. En in onze tijd, zeker zo vlak voor een eeuw- en millenniumwisseling, is het denk ik wenselijk om eens na te denken of het niet noodzakelijk is na te denken over de eigen tijdsinvestering. Hoeveel tijd nemen we voor werk in plaats van voor de medemens. Voor carrière in plaats van gezin. Voor geld in plaats van onbetaalbaar contact met de wereld om je heen. Het zijn maar enkele gedachten, geen waardeoordelen. Bij velen van ons kan de opmerking ergens geen tijd voor hebben misschien helemaal niet anders ingevuld worden, hoe graag we dat ook zouden willen.

P.H. de Winter
Burgemeester Blaricum.

OPNIEUW

Bijna 2000,' sprak de Heer.
'Ik schenk de mensheid nog een keer mijn zoon. Dit wordt een nieuw begin.'
En toen op Kerst de dag ging gloriën,
werd Jezus weer opnieuw geboren.
In een asielzoekersgezin.

Het was een heel bijzonder kind.
Spontaan, ruimdenkend en bemind.
Een groot gevoel voor recht en vrede.
Door kleine dingen diep geraakt.
Gemotiveerd en welbespraakt.
Geduldig, moedig en tevreden.

Geen mens kon zijn gedrag verklaren.
Hij bracht orkanen tot bedaren.
Hij keerde elke bliksemschicht.
Zijn stem verlichtte alle pijnen.
Zijn glimlach liet verdriet verdwijnen.
Hij was de bron van al het licht.

Men riep: 'Dit is toch niet normaal.
En hij verblijft hier illegaal.'
Justitie is meteen gekomen.
Die heeft zijn NAW gecheckt
en toen zijn ware naam ontdekt.
En daarna is hij meegenomen.

Dat hij door niemand werd geloofd
en van zijn vrijheid werd beroofd,
daar zei hij van: 'Dat is mijn kruis.'
Toch is hij, na een aantal weken
gebogen door verdriet, bezwaken.
Dezelfde dag nog, kwam hij thuis.

God nam hem liefdevol terug.
Zei enkel: 'Jammer. Weer zo vlug.
Ze zijn nog steeds niet voor je klaar.
De mensheid heeft nog veel te leren.
Later nog maar eens proberen.
Wie weet met één, tweeduizend jaar...'

Marian van Gog

DE TIJD VAN KERSTMIS

De mens is een wezen vol fantasie. Je kunt je indenken hoe het zou zijn als.....! Als ik rijk zou zijn, als ik geluk zou hebben, als ik jonger zou zijn, als ik later groot ben.....We kunnen in onze gedachten een andere persoon worden, we kunnen door de tijd reizen. We doen dat vaak zo automatisch dat we niet eens meer beseffen hoe fantastisch het is. Het is zelfs zo dat wanneer alle concrete mogelijkheden ons ontvallen, wij onze fantasie nog over hebben. Vooral ouderen reizen graag door de tijd, denken terug aan het verleden. En wanneer ze dat met iemand kunnen delen, kan beleven ze die tijd helemaal opnieuw. Wij zijn geneigd om te zeggen: "Dat is niet echt, dat denk je maar." Maar waar houdt 'echt' op en begint het denken of andersom? Kerstmis is een tijd die bij uitstek een beroep doet op ons denken, op onze fantasie. De donkere dagen maken je huidige wereldje vaak klein en dat nodigt uit om te gaan reizen in de tijd. Kerstmis kan ons terugvoeren naar het begin van onze jaartelling. Daar in een ver land werd een kind geboren, die een belofte verkondigde van vrede en geluk voor iedereen. In Hem kwam God ons nabij om te laten zien dat Hij met ons begaan is en hoe Hij God-met-ons wilde zijn. Kerstmis kan ons terugvoeren naar een minder ver verleden. Onze kerstvieringen met ouders, met familie, met je eigen kinderen. De vrede en het geluk dat er was in je eigen leven. Maar Kerstmis kan ons ook naar de toekomst voeren, naar een tijd dat alle ellende van jezelf of van de hele wereld voorbij is, dat er echt vrede en geluk is voor iedereen. Dat God voor altijd met ons is. Dat wij voor altijd gelukkig zijn. Zo kan Kerstmis ook dit jaar voor ons een punt zijn, een moment in de tijd, waarop we alle vrede en geluk van de wereld overzien. Dat maakt dat je je vredig en gelukkig voelt en bereid bent om te werken aan vrede en geluk voor jezelf en voor iedereen. Ik wens u allemaal een vredig en gelukkig, maar vooral een fantastisch kerstfeest aan het begin van een nieuwe tijd.

Cuno Lavaleije, pastor van de RK kerk te Blaricum.

hei & wei

Eindredactie:
Conny Rector en Rob Tammerijn
Kopij: Noolseweg 23a, 1261 EA Blaricum
(035) 5316599

Redactie:
Cornelie Andreae-Rothbarth,
Eric Jan Bulten, Linda Eggenkamp,
Ada Keizer, Hennie Lamaker,
Ary Lindeman-Strengholt, Piet Niks,
Jan Rigter, Corry de Vrieze-Brandenburg,
Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
heienwei@hotmail.com

Advertentieopdrachten:
Mariëtte v.d. Spek, tel.: (035) 538 71 70
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Ollo den Tex
Secretariaat: Mariëtte v.d. Spek
Penningmeester en donateursinformatie:
Floris Eijffinger
Tel. (035) 538 63 07
Druk: Joep van Gestel, (035) 531 65 20

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J. DE GOOIER
AANNEMER

J D G

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

ASSURANTIE-ADVISEUR
M.A. BEK

Assurantiën - Hypotheken
Financieringen - Leeningen

Spaarregio Midden Nederland
Financierings Maatschappij

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 035 - 538 93 71

Café - Slijterij
D' Ouwe Tak

Ja Gezellig

Voor een bijtarte en een borrel.
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als partygebied.

Tel. 538 36 91

HVD VEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 10 30

BONSAI STUDIO BLARICUM
kap van Desi - Bij de Bar, 7, 1261 XX Blaricum

Bonsai en pre-bonsai uit eigen kweek en import.
Cursussen (voor beginners en gevorderden), Workshops,
Lezingen, Demonstraties, Ouderavond,
Alle bonsai-materialen.

Kom eens langs en verbaas u, was u in een andere wereld.
Altijd open op afspraak.

BEL 035-5382967

stiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

COMBITAX
Blaricum-Laren

TAXI-5386666

Dagien nachtservice voor al uw persoonlijke vervoer

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers.
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens erfverhuur voor
bedrijven en particulieren.
Singel 7, 1261 XP Blaricum,
Tel. (035) 5389372 / 538 36 20

drogisterij ck partumerie

J.P. Kleijn
Blaricum

BLARICUMSE BANDEN- en FIFENHANDEL

FIRMA WED. B. VOS

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM

BEZOEKADRES
GEMEENTEHUIS

Torenlaan 50
1261 GE Blaricum

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5399500

Fax
035-5317605

Internet
www.blaricum.nl

Bezoektijden
Ma, di, do, vr., van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.30 - 17.00 uur

Spreekuren
Burgemeester De Winter
en Wethouders op afspraak

Voorlichting
M.T. Pater
Tel.: 035-5399531
Maandag 13.00-16.00 uur
Woensdag en vrijdag 09.00-12.00 uur
14.00-16.00 uur

BEZOEKADRES
GEMEENTEWERF

Zuidersingel 2,
Eemnes

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5394070

Fax
035-5394055

Bezoektijden
op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur

Zwerfzuiverwerk

Jaarlijks vallen er veel vuurwerkslachtoffers door het oprapen en afsteken van zwerfzuiverwerk. Het gaat met name om jongeren tussen 10 en 19 jaar die op nieuwjaarsdag zwerfzuiverwerk opnieuw afsteken. Wij willen een beroep doen op iedereen die voor zijn/haar huis vuurwerk afsteekt om dit afval zelf zo snel mogelijk op te ruimen om ongelukken te voorkomen.



**"IK HAD EEN
EEUW DE TIJD"**

"Of het in de vroegere tijd zoveel slechter was dan tegenwoordig, dat geloof ik niet". Aan het woord is mevrouw Gijsbertje Veerman, geboren in 1900 in Huizen. "Er was niet zoveel als nu, maar je wist niet beter. Auto's bijvoorbeeld, die waren er nog niet aan het begin van deze eeuw. Ik was negen jaar toen ik voor het eerst een auto in Huizen zag. Ik weet het nog heel goed, moet je nu zien, rijen dik op de weg. Er was ook geen gas en elektriciteit. Alles werd op een petroleumstel gekookt. Ook verwarming en licht gingen op petroleum. Tegenwoordig hoef je alleen maar op een knopje te drukken of een stekker in het stopcontact te steken en alles doet het. Geweldig toch! Er is in deze eeuw zoveel veranderd. Stromend water was er ook niet. Je haalde het water buiten uit de pomp. 's Winters moest je hem inpakken met stro, want anders was die bevroren." Twee wereldoorlogen heeft ze meegemaakt. "Van de Eerste Wereldoorlog merkte je bij ons in Huizen niet zoveel. Radio en TV had je toen nog niet en de krant kwam maar 2x in de week uit. Daar



**Brochure
Orgaandonatie**

In het gemeentehuis zijn weer brochures verkrijgbaar over orgaandonatie. Het gaat om de brochure "Het antwoord op de meest gestelde vragen over orgaan- en weefseldonatie". Het gaat onder andere om vragen als: Aan welke organen en weefsels is de meeste behoefte? Wanneer kan iemand donor zijn van weefsels en wanneer van vitale organen? Welke procedures zijn er? Wat is het verschil tussen orgaan- en weefseldonatie en het lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap? en nog een aantal vragen. Uitgebreide informatie wilt u onderwerp kunt u ook contact opnemen met de Stichting Orgaan- en Weefseldonatie (SDV) in Hilversum. Telefoon: 035 683 49 45
E-mail: info@donorvoorlichting.nl
Internet: www.donorvoorlichting.nl

Zwerfzuiverwerk

Jaarlijks vallen er veel vuurwerkslachtoffers door het oprapen en afsteken van zwerfzuiverwerk. Het gaat met name om jongeren tussen 10 en 19 jaar die op nieuwjaarsdag zwerfzuiverwerk opnieuw afsteken. Wij willen een beroep doen op iedereen die voor zijn/haar huis vuurwerk afsteekt om dit afval zelf zo snel mogelijk op te ruimen om ongelukken te voorkomen.

kon je dan het wereldnieuws in lezen. Alleen ging alles op de bon, daaraan merkte je dat het oorlog was. De Tweede Wereldoorlog heeft heel veel verdriet gebracht. Na deze oorlog is er veel veranderd. Er is zoveel meer agressie en vernielzucht onder de mensen gekomen. Je ziet hier ook zoveel van de op TV, die ook pas van na de oorlog is. Vroeger werd er meer "kattenkwaad" uitgehaald en hoorde en zag je er niet zo veel van. Was misschien wel beter. Er is ook veel ten goede veranderd. De vrouwen hebben het een stuk makkelijker gekregen o.a. door de stofzuiger (we vonden dit maar een gek ding) en de wasmachine. Ze was vroeger de hele dag met je was bezig. De gezinnen waren ook veel groter. Vrouwen hebben meer vrije tijd gekregen en werken nu ook veel buitenshuis, waardoor er meer geld binnen komt en steeds meer mensen vaker op vakantie gaan. Daar hoefden wij vroeger niet aan te denken. Bittere armoede was het vaak en er moest de hele dag hard worden gewerkt. Wat dat betreft was er ook niet veel lol aan. Zelf ben ik nooit getrouwd geweest en heb vanaf m'n 14e jaar gewerkt in de huishouding bij de "betere" families. Daardoor heb ik ook veel van de wereld gezien, want ik reisde met ze mee. Gelukkig is het verschil tussen arm en rijk ook minder geworden en kan iedereen, die dit wil, doorstuderen. Op haar 89e keerde ze definitief terug naar het Gooi, nadat ze 78 jaar onafgebroken heeft gewerkt. Eerst woonde ze in De Beukelaar, nu in de Wingerd en slijt haar dagen met een beetje brieven en TV kijken. Vooral het journaal ziet ze graag en "Netwerk", speciaal wanneer het wordt gepresenteerd door Aart Zeevan. "Dat is een neef van me", vertelt ze vol trots. "Je moet de tijd toch doorkomen, anders duren de dagen zo lang." Ze is nog goed van de actualiteiten op de hoogte. "In het geloof is er gelukkig ook veel veranderd. Vroeger was het niet denkbaar, dat een Blaricumse dominee ging preken in Huizen, want die "deugde niet". Andersom natuurlijk ook niet. En nu preekt "onze dominee" gewoon in Huizen. Dat kan allemaal! Ook op medisch gebied is het gelukkig veel beter geworden, wat dat betreft heeft deze eeuw veel goeds gebracht. Of ze 100 wil worden? Ze staat er maar niet bij stil. Haar wereldje wordt

Hondenaanlijfged

In september is besloten dat in bepaalde gebieden in Blaricum honden aangelijnd moeten zijn. In september en oktober zijn er al publicaties verschenen over dit onderwerp. Omdat er in de gemeente toch nog vragen zijn over de exacte gebieden waar dit hondenaanlijfged geldt, hebben wij deze gebieden nog eens op een rijtje gezet en een overzichtskaartje gemaakt. Dit overzichtskaartje kunt u afhalen in het gemeentehuis, in de Blaercom of in de Malbak.

De gebieden:
In de volgende gebieden geldt het hondenaanlijfged (schuingedrukte delen zijn de nieuwe gebieden vanaf september):
1. Tafelberg en Blaricummer heide
2. Bosje van Jhr. Six (van 1 maart tot en met 30 november)
3. Blaricummer Engh (van 1 maart tot en met 31 juli)
4. Blaricummer Meent (in de periode dat daar schapen grazen)

5. Bijvanck, bebouwde kom tussen de volgende wegen:
-Viersloot
-t Merck
-Randweg Oost
-Stichtseweg
-Bebouwing Bijvanck
-Behalve de groenveroorzening die bekend staat als "randgroen".
6. Oude Dorp, bebouwde kom tussen de volgende wegen:
-Bergweg
-Meentzoom
-Goyegracht Noord
-Elbertsvaen
-Schrapendrift
-Driptaalen
-Verbindingsweg
-Achterdorp
-Binnendorp
- Boetebedrag
Op overtreding van het hondenaanlijfged staat een boete van f60.--

**Brochure
bromfietzers op de
rijbaan**

Vanaf 15 december moeten bromfietzers binnen en in een aantal gevallen buiten de bebouwde kom op de rijbaan. Dit heeft gevolgen voor zowel bromfietzers als voor de overige weggebruikers. Wat er precies verandert is te lezen in de brochure "De brommer verhuist!" die in de hal van het gemeentehuis ligt. Waarom is de maatregel genomen, welke nieuwe regels gelden er en wat betekenen de nieuwe borden zijn vragen die in deze brochure worden beantwoord. De informatie staat ook op internet: www.campagnes.nl.



**Nieuwjaarsreceptie
Gemeentehuis**

Het college van Burgemeester en Wethouders nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 4 januari 2000, aanvang 20.00 uur

steeds kleiner. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk. En alles gaat zo langzaam. Het aankleden gaat met ook zoveel meer moeite, maar "ze kan het gelukkig nog zelf". De krachten nemen langzaam af, maar zolang ze nog kan maakt ze haar bed nog op en stoft haar kamer zelf. Ze klaagt niet. "De verzorging is goed hoor, maar ik kan soms m'n keukentje in De Beukelaar zo missen, kon ik zo lekker rommelen en m'n eigen badkamer had ik daar. Het is verleden tijd. Maar ze zijn allemaal goed voor me en daar ben ik dankbaar voor."

Tiny de Wit



**HOE BELEEF JE
DEZE TIJD**

Een moeilijke vraag, na een zeer druk en bewogen leven. Vanaf mijn 66-ste jaar heb ik nu al twintig jaar een rustig leven. Rustig, dat wil zeggen, ik kom nog steeds tijd tekort om alles te doen wat ik nog van plan ben! Ik heb alle bemoeienissen met het openbare leven en mijn bedrijfswerkzaamheden achter mij gelaten. Wel heb ik het altijd met veel interesse en plezier gedaan en heb er nog zeer goede herinneringen aan. Ik woon nu in de Bijvanck. Het is een huis met een mooie tuin waar ik veel tijd in kwijt kan. Het is wel jammer dat het allemaal niet meer zo vanzelf gaat, maar ik ben blij dat ik nog auto rijd! Samen met mijn vrouw heb ik mooie reizen gemaakt. De albums met fraaie foto's van steden en landschappen getuigen hiervan. Van een mooi stuk muziek kunnen we samen genieten, maar om de televisie geven wij niet veel. Wel is mijn belangstelling voor het openbare leven en de politiek nog heel erg groot. Alhoewel ik me wat dit betreft nergens meer mee bemoei, interesseert het me nog wel degelijk. De huisvesting en zorgcentra hebben altijd mijn bijzondere aandacht gehad. Verder hoop ik voor iedereen veel gemeenschapszin, vrede en welzijn! Met mijn vrouw hoop ik nog vele jaren te genieten van onze mooie omgeving. Wij wensen alle mensen zonder uitzondering veel geluk, gezondheid, tevredenheid en ga met goede zin een nieuwe eeuw tegemoet.

H.P. de Klerk



AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

M. SIEGERS

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en
schilderijen

M. Siegers
Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum Bussum Blaricum
Oude-Engweg 15 Stationsplein 3 Halderweg 4
Tel. 035 6213743 Tel. 035 694 29 51 Tel. 035 538 22 88

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

ABN-AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

Smederij B.v.d. Bergh LMB

• Smederij • Landbouwwerktuigen • Tractoren • Tuin- en parkmachines

JOHN DEERE **WHITE** **JOHN DEERE**

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
Fax (035) 538 94 45

Betrouwbaarheid is onze kracht.

1920

EEN RUIM 80-JARIGE

Wonende in het huis hoek Kerkpad - Eemnesserweg werd Mevrouw M. van der Zwaan-Vos ruim tachtig jaar geleden geboren. Van de ons zo bekende boekhandel hier, was haar vader, de eigenaar. In 1943 trouwde zij in Blaricum met koetsjes en wat toen nog een gewoonte was bij huwelijken, schoten de burens met hun geweren een salvo af in de lucht. Haar man, Jan van der Zwaan werkte bij de melkfabriek en zij leerden elkaar kennen in het groentewinkeltje, waar Jan knecht was en zij met de boekhouding hielp en zaterdags in de winkel. Jan bracht de melk langs de huizen en in de winter, bij vorst en sneeuw, was het oppassen dat de melk niet bevroor. Eén maal in de week verkocht hij gortepap. Ze kregen zes kinderen (2 jongens en 4 meisjes). Later werkte Jan zelfstandig en was het motto: "Tijd kost geld". Ondanks hard ploeteren was het een mooie tijd, die, zo zegt Riet van der Zwaan, omgevlogen is. Nu ze ouder en gelukkig, gezond is, zegt ze: "Wat er ook gebeurt, komt tijd, komt raad" en ze kan daardoor nog heerlijk genieten van de tijd die haar nog rest, door het doen van onder andere leuke reizen. En alle mooie en fijne herinneringen die ze heeft, kan niemand haar afnemen.

A.K.



1930

EEN ZEE VAN TIJD

Als zeventigjarige bezie en beleef je de wereld van dag tot dag via de krant, tv, radio en tijdschriften. Berichten en beelden geven je vreugde, bewondering en verwondering, maar helaas ook veel afschuw van dingen die gebeuren in de wereld en in ons land. Mijn eigen leven begon in de dertiger jaren met een fijne jeugd in de rustige en vreedzame levensfeer van dit dorp. De oorlogsjaren van 1940 tot 1945 waren angstige jaren door de razzia's waarbij een oudere broer twee keer midden in de nacht werd meegenomen. Bovendien was het verboden om lid

te zijn van de jongerenclub, zodat er weinig te spelen overbleef. Maar de bevrijding door de Canadezen was voor een vijftienjarige één groot eindelijk feest. Maar het werd ook tijd om in een werkzaam leven mee te helpen aan de opbouw van een nieuwe maatschappij. Niet alleen door het werken om de kost te verdienen, maar ook door vrijwilligerswerk in de vrije tijd. Het spel van verkennen gaf een ruime blik en maakte je dienstbaar, zodat je ook bereid was om bestuurstaken te vervullen. Nu al weer tien jaar in de vut en met pensioen dankbaar gebruik makend van een zee van tijd en van een goede gezondheid. Wandelen in en rond het dorp, er op uittrekkend met auto en fiets om ons eigen land te verkennen en in voor- en najaar in het buitenland kamperen in de kleine caravan. Genietend ook van de contacten met kinderen en kleinkinderen, die je zicht geven op de toekomst, die zij weer gaan maken. Maar ook geboeid door het leven en welzijn van de oude Blaricumse geslachten, die soms wel terug te voeren zijn tot het jaar 1600, zodat er vier eeuwen worden overbrugd. Een 'zee van tijd' dus die ons gegeven is en gegeven zal worden in het nieuwe millennium. Dat die tijd aan jong en oud in een eeuwenoud dorp veel 'heil en zegen' zal brengen is de wens van een zeventigjarige.

RdG/JW

WAAR KOMT DE KERSTMAN VANDAAN?

Toen de emigranten uit Europa met boten vol honderden jaren geleden naar het lokkende Amerika trokken, namen zij in hun weinig bagage wel hun oude tradities mee. Zo bleven de Nederlandse kolonisten er tegen 5 december hun Sint Nicolaas inhalen en hun kinderen cadeautjes geven. Ook in hun nieuwe woonplaatsen langs de Hudson als Nieuw-Amsterdam, Haarlem en Breukelen. Zelfs toen later de Engelsen kwamen en de plaatsnamen veranderden in New York, Harlem en Brooklyn, trok de Goedheiligman er in december langs de huizen en bracht er zijn goede gaven. De Britten bekeken die Sinterklaas eerst met



grote verbazing, maar al snel bootsten zij hem na. Het was koud en het sneeuwde, er ontstond een goedgeefse figuur in een wijde rode mantel voortgetrokken op een slede, die de zakken met kerstgeschenken rondbracht. Zo werd Sinterklaas Santa Claus, zijn paard een rendier en zijn huisadres een klein dorpje in het koude Finland in plaats van in het warme Spanje. De Amerikanen hebben het New Yorkse gebruik overgenomen en verder uitgedragen tot, zo omstreeks eind vorige eeuw, die kerstman opdook in Duitsland, ongeveer gelijktijdig met Père Noël in Frankrijk.

1960



LIESBETH(40)

Moeder van twee jonge kinderen; Loes 6 jaar en Luuk 4 jaar. Zij werkt 3 dagen in de week in een management-functie, als adjunct-directeur van een speciale basisschool. Partner werkt 5 dagen.

Echte tijd
De stand van de maan is echt iets van tijd en is niet door mensen bedacht. Ook het ritme van de natuur geeft tijdelijk tijd aan.

De klok
Zij ervaart de tijd als iets abstracts, dat door mensen wordt ingevuld, die er als het ware een klokje aan hebben gehangen. In andere culturen werkt men soms met een andere tijd. De joden zijn b.v. het jaar 2000 allang voorbij. Tijd is eigenlijk niets. Soms voel ik me gewoon weer 19 jaar en vraag me af waar de tijd dan is? De tijd van de klok heb je echter nodig om te kunnen plannen op langere termijn. Op de kortere termijn heb je nog meer met tijd te maken. Afspraken, vervoer van trein, vliegtuig enz. Benieuwd vraag ik haar: "Wat zou je doen als je een week vrij zou krijgen?" Haar antwoord is kort maar krachtig: "Ik zou onmiddellijk de tijd loslaten, dus niets moeten, geen programma, het moment bepaalt de dag. Een andere plek kiezen, een tentje, lekker simpel."

De tijd van de Eeuw
Deze eeuw heeft in 100 jaar verandering gebracht in het rolpatroon. De vrouw is meer natuurlijk in evenwicht gekomen met de man. (b.v. opnemen van ouder-schapsverlof, gelijkwaardige behandeling) Ik hoop dat in de volgende eeuw dit proces verder gaat.

Zonder tijd
Ik ben weleens los van de tijd geweest. Een groot stuk tijd verdween toen mijn moeder overleed en enkele uren later mijn zoon werd geboren. Het was een moment. Het begrip tijd bestond toen niet. Liesbeth besluit met; "Als ik uitkijk naar iets fijns, b.v. Kerstmis, dan kan de tijd ervoor niet lang genoeg duren. Kerstmis is altijd zo snel voorbij."

Hennie Lamaker



Lizzy van Pabst.



1940



DE TIJD EIST SOLIDARITEIT

Een van de bijzondere eigenschappen van een mens is dat hij of zij, ook bij het klimmen van de jaren, over het algemeen genomen meer geneigd is naar de toekomst te zien dan naar het verleden. Zo gaat het althans bij mensen van rond de 60 jaar. Naar de toekomst kun je op twee manieren kijken.

Allereerst als toeschouwer. Je neemt als het ware afstand en kijkt naar wat anderen in de toekomst zullen meemaken. Ook is het natuurlijk mogelijk jezelf als deelnemer te zien aan toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen. Aan deze dubbele kijk op de toekomst moest ik denken toen

De vraag is wel hoe we in de toekomst in onze samenleving zullen omgaan met de hogere kosten van de gezondheidszorg die daaraan verbonden zijn.

Nu geven we in Nederland 8 à 9 % van ons nationale inkomen uit aan zorg. Dat percentage zal in 2020 volgens sommige ramingen opgelopen kunnen zijn tot 12 à 13%. Is dat onoverkomelijk?

Neen, als we werkelijk gesteld zijn op een goede gezondheidszorg dan zullen we ook bereid moeten zijn de lasten daarvan te dragen. Daar is zeker ruimte voor, maar je moet het wel echt willen.

De kosten van de gezondheidszorg lopen

toekomstige actieven niet overbelast worden. Dit kan betekenen dat de ouderen in de toekomst meer dan nu het geval is een financiële bijdrage zullen moeten leveren aan de kosten van hun eigen zorg.

Waarschijnlijk zal dit tot enige protesten leiden in de trant van: "We hebben ons hele leven toch premie betaald, mede voor anderen." Toch is het redelijk meer van de ouderen zelf te vragen want de ouderen van b.v. 2010 behoren tot generaties die in de actieve periode van hun leven relatief groot in aantal waren t.o.v. de ouderen in de 20ste eeuw die een relatief gering aantal mensen vormden. Op de eersten is indertijd in de actieve periode van hun leven dus een gering beroep gedaan op hun solidariteit met de toenmalige ouderen. Zij hebben relatief lage premies betaald, zodat het niet onredelijk is om hen als ze 65-plussers zijn geworden. wat meer te vragen.

Prof.Dr. L.F. van Muiswinkel



1950

DE TIJD

Nu een nieuw millennium voor de deur staat volgens de Christelijke jaartelling, is het een goed idee om ook in ons dorpsblad hierbij stil te staan. Christus dood aan het kruis zien wij als een unieke centrale gebeurtenis in de tijd. Hoewel, terwijl ik dit schrijf is het één uur 's nachts volgens mijn computer en tikt de tijd gewoon door, stil staan kan niet echt.

Onverbidlijk is de klok! Maar wat is tijd eigenlijk? Bestaat tijd wel? Van God wordt gezegd dat hij niet in de tijd, maar eeuwig is. Augustinus zei: "Als niemand het mij vraagt weet ik het; als ik het wil uitleggen aan iemand die het vraagt, weet ik het niet". Hij onderscheidt drie tijden: verleden, heden en toekomst, die in de ziel bestaan. Het heden is er wel, maar heeft geen afmeting. Het verleden en de toekomst bestaan niet werkelijk. Het verleden ligt in de werkelijkheid van het geheugen, het heden in de werkelijkheid van de directe aanschouwing, de toekomst in de werkelijkheid van het vooruitdenken, van de verwachting. Bij Aristoteles vindt men o.a.: de beweging van de aarde om haar as en om de zon als fundamentele beweging die geteld wordt. Einstein spreekt over de eenheid van tijd en ruimte (relativiteitstheorie). De Engelse natuurkundige Stephen Hawking schreef het fascinerende boekje: "A brief history of time", waarin hij aan ons "gewone mensen" uitleg geeft over ruimte en tijd, over hoe alles begon en hoe het zou kunnen eindigen. Hij zegt: "De mens heeft altijd de onderlinge samenhang van de wereld willen begrijpen. Ook nu nog koesteren we de wens te weten waarom wij hier zijn en waar we vandaan komen.

ik onlangs samen met anderen binnen de Sociaal-economische Raad een rapport moest schrijven over de kosten van de gezondheidszorg in het licht van de vergrijzing.

We maakten analyses over toekomstige zorgbehoevende ouderen, over toekomstige situaties binnen verpleeg- en verzorgingshuizen enz., totdat we ons realiseerden dat we bezig waren te adviseren over onze situatie over 20 à 25 jaar. Eén ding is duidelijk, de kosten voor de gezondheidszorg zullen in de toekomst stijgen. Natuurlijk door de vergrijzing maar zeker ook door de gestegen vooruitgang van medische inzichten en medische technologie waardoor allerlei nieuwe behandelingen kunnen en zullen worden toegepast. Ook zal de samenleving vragen naar een steeds hogere kwaliteit van de zorg. Geen onnodige wachtlijsten en meer inspelen op de werkelijke behoeften van de patiënt/cliënt.

voor het overgrote deel via de financiën van de overheid. Gelukkig is nu al te voorzien dat sommige andere uitgavenposten van de overheid in de toekomst zullen dalen zodat er ruimte vrijkomt voor stijgende zorg uitgaven. Het zal echter wel een zwaar beroep doen op solidariteitsgevoelens tussen generaties. De gezondheidszorg wordt in hoge mate gefinancierd door premiebetalingen van actieven, de werkende mensen van +/- 20 tot en met 64 jaar. Aan de andere kant zijn er in het bijzonder de 65-plussers die een met de jaren klemmend beroep doen op de gezondheidszorg en weinig of geen premies meer betalen. Als de vergrijzing doorzet zal in de toekomst het aantal actieven van 20 tot en met 64 jaar relatief dalen t.o.v. het aantal 65-plussers en zal de premiedruk uit hoofde van de zorg voor de actieven sterk kunnen oplopen. Daarbij zullen we ervoor moeten oppassen dat de solidariteitsgevoelens van de

1970

30 JAAR

Robert Mastenbroek en zijn vrouw Esther wonen samen met hun tweeling Romée en Noor sinds 5 jaar in Blaricum in een ontzettend leuke atelier woning op de Bergweg. Hoeveel tijd besteed een jonge vader zoals Robert nu aan zijn gezin? Robert werkt 5 dagen per week en als hij 's avonds thuiskomt hebben Romée en Noor doorgaans al hun pyjama aan. "Als ik op tijd thuis ben, ben ik degene die ze naar bed brengt. Dan zoeken ze zelf een boek uit en lees ik ze een verhaaltje voor. 's Ochtends is het mijn taak om hun ontbijt klaar te maken en daar vragen ze mij dan ook voor. Op zaterdagochtend sport Esther en dan ga ik wat leuk doen met de kinderen. Soms ga ik dan naar een vriend die ook op zijn kinderen past. Dan spelen de kinderen met elkaar en kunnen wij als vaders een kop koffie drinken. Of ik ga met de kinderen boodschappen doen. In het weekend heb ik natuurlijk de meeste tijd om met de kinderen om te gaan. Kinderen veranderen je leven heel erg. Soms vind ik het nog een heel gek idee dat ik vader ben. Ik voel me soms nog helemaal niet oud genoeg om vader te zijn. Ik maak me af en toe wel zorgen over de toekomst. Over een paar jaar fietsen mijn dochtertjes naar school. Zal dat wel goed gaan met al die hoge hagen, denk ik dan. En wat gaat er gebeuren als ze de leeftijd van uitgaan krijgen? Maar dat is gelukkig nog de ver van mijn bed show. Hoewel de tijd gaat snel. Af en toe moet je ook tijd voor jezelf nemen. Ik heb een oude jeep gekocht en daar sleutel ik aan. Voor de toekomst hoop ik dat Blaricum zo mooi blijft als het nu is. Dat niet alle akkers bebouwd gaan worden met huizen en dat we allemaal kunnen blijven genieten van dit prachtig stukje natuur."

Cornelie



DIABETES FONDS NEDERLAND

De collecte "Geef voor diabetes" die van 31 oktober tot en met 6 november in Blaricum is gehouden, heeft f. 4.746,30 gebracht. Het Diabetes Fonds Nederland (DFN) dankt alle gevers, collectanten en al diegenen die zich hebben ingezet om de collecte te doen slagen voor hun gift en welwillende medewerking.



1980

Het nieuwe millennium van Karin Ruckstuhl (19): LEKKER DOOR TRAINEN

"Het nieuwe millennium? Ach, jaartallen zijn willekeurig gekozen. Ik heb geen extra goede voornemens. Bovendien begint het volgende millennium pas in 2001. Eens even kijken hoe de computers het doen. De bèta-vakken op de universiteit in Utrecht hebben de eerste week van januari vrij zodat de universiteit een week extra heeft om eventuele problemen op te lossen." Aan het woord is Karin Ruckstuhl atlete van atletiekvereniging Zuidwal en studente geofysica aan de universiteit Utrecht.

Ze is geboren in Zwitserland en kwam op haar tiende naar Blaricum. Ze turnde bij V en K, kwam uit op landelijke wedstrijden en stapte enkele jaren geleden over op atletiek. Ze traint vooral voor de zevenkamp maar ook hinkstapspringen krijgt veel aandacht. Sinds twee jaar traint ze intensief (zo'n vijftien uur per week) onder leiding van Pierre Regnault en komt ze uit op maar liefst drie bondstrainingen: meerkamp, hinkstapsprong en verspringen. Afstand, tijd en planning spelen een belangrijke rol in haar leven. Door ver te springen mocht ze deze zomer meedoen aan Europacup wedstrijden in Lahti in Finland. In eerste instantie alleen met hinkstapsprong maar door een blessure van een ver springster ook op dit onderdeel. Karin verbeterde twee keer haar persoonlijk record en eindigde op de zesde plaats.

En passant slaagde ze cum laude voor haar propedeuse. "Ik heb per dag tweeën-half uur reistijd. Dan leer ik. Ook heb ik veel werkcolleges. Dan maak ik veel opgaven zodat ik thuis niet meer zoveel hoeft te doen. Ik heb nog nooit een training hoeven missen vanwege mijn studie. Het is gewoon een kwestie van plannen." Op sportiefgebied houdt Karin het EK voor atleten onder de 23 jaar in 2001 in het achter hoofd. "Ik train pas twee jaar, misschien heb ik mijn grootste vooruitgang al gehad. Ik wil in ieder geval lekker door trainen en mijn eigen prestaties verbeteren."

Linda Eggenkamp



*Het kind sliep en de moeder sliep
De man, in het winternachtuur
Menende dat zij zachtjes riep
stond op van zijn plaats bij de muur
Maar zij sliepen beide en hij liep
langzaam terug naar het flakkerend vuur*

*Wierp hout bij, een tak, nog een tak
en weer zitten gaand hoorde hij
hoe fel buiten de wind opstak
"Al was alleen een stal maar vrij
toch nog warmte en een onderdak",
dacht hij, plotseling blij.*

*Het bitter kwellend gevecht
geloof tegen twijfel, was uit
door de komst van het kind beslecht
Uit het halfduister recht vooruit
kwam van warm hooi de weë lucht
van vee 't snuivend nacht geluid.*

*Jozefs hoofd zonk. Niet slapen gaan
dacht hij nog en toen sliep ook hij
Een ster bleef boven de stal staan
en over de blinkende wei
kwamen haastig de herders aan
schreden koningen naderbij*

Han Hoekstra



1990

TIEN!

We vonden Donald, die best een heleboel te vertellen had.

Over het eind van de eeuw.
Over het komende millennium.

"Ik ben wel al 11 hoor" zegt Donald" maar op zoveel jaren telt er eentje meer of minder niet. De laatste tien jaren van het tweede millennium was ik er tenminste en vast een heleboel in het komende derde en in de eerste eeuw daarvan."

Wat verwacht jij nu eigenlijk?

"In ieder geval geen oorlog meemaken, dat lijkt me eng, maar ik weet het niet zeker. Kleine deellandjes of provincies willen misschien altijd zelfstandig worden. Dat geeft weer ruzie en daar kan oorlog van komen. Dat lees je altijd.

"Ik vind het best leuk dat de mensen zo terugkijken op de 20e eeuw en dat tweede millennium en ondertussen ook vooruit kijken. Al die feesten zijn toch leuk. Daar doe ik best aan mee."

Wat denk je zelf over het komend millennium?

"De mensen zullen wel veel meer met de computer gaan doen. Ik denk dat niemand meer zonder kan later."

En denk je dat zo iets goed is?

"Nou natuurlijk niet altijd. Zeker niet te lang achter elkaar. Dan krijg je last van je ogen. Op scholen doen ze er ook al steeds meer mee en ik denk dat alle kinderen computers op hun kamertjes zullen hebben. (Inplaats van teddyberen! Donald moet er zelf om lachen.)



Begin van de volgende eeuw ben je klaar met school. Wat wil je dan gaan doen?

Ik wil graag een goed beroep leren en met andere mensen samenwerken. Ja, en dan wel liefst iets met de computer.

Wat vind jij van onze wereld?

Nou, die vervuiling vind ik best erg, maar misschien vinden ze daar wat op. Als het kan wil ik daar ook graag aan meewerken.

Sport?
Mensen zullen altijd wel proberen records te breken. Maar ergens moet het wel ophouden, toch? Harder dan het snelst, het vlugst kan nu eenmaal niet."

Donald moet lachen om al die malle vragen. Hij zegt "De mensen maken wel iets teveel drukte over de wisseling van dit millennium. Er komen er nog zoveel! Nee hoor, ik ben niet bang dat de wereld vergaat, zolang we de aarde maar niet te vies maken en ophouden met die enge atoombommen. De mensen zouden best wat aardiger kunnen zijn tegen elkaar, want we zijn toch allemaal hetzelfde. Dat is toch zo! Op Oudejaarsavond ga ik lekker veel oliebollen eten. Doe ik altijd. Heerlijk, verheug ik me op!"

a.l.s.

ONDER DE MISTLETOE

De maretak, beter bekend als mistletoe, is in de dagen rond kerst een gewild attriboot. We hangen hem het liefst boven de deur, want iedereen die onder de maretak doorloopt, mag worden gekust.

Het is een dynamische plant, maar wat doet zo'n mistletoe boven de deur met kerst? Men ontdekte dat de maretak in legenden en mythen altijd opduikt bij het overschrijden van grenzen, als verbindingselement tussen twee werelden. In het nabije verleden hingen Nederlandse boeren maretakken aan de staldeur om ziekte en ongeluk af te weren (mare betekent in Zuid-Nederland nachtmerrie). In onze huiskamer vol vredig kerstgeluk beschermde de tak ons in vroeger tijden tegen het kwaad, maar tegenwoordig noodt hij uit om dichtertot elkaar te komen, om grenzen te overschrijden en elkaar te kussen.

Dus voor kerstvierders op vrijersvoeten is het advies: thuis een flinke tak aan de deurpost hangen. Lok uw geliefde over de drempel en geen mens kan meer een kus weigeren.



2000

BABY

Als ik nog heeeel klein ben, zegt mama als ze mijn echo in haar buik ziet "Het lijkt wel een bruine boon." Dat vind ik niet leuk, ik ben geen boon, ik ben gewoon ik. Na 5 maanden heb ik geen zin meer om in donker te zitten en al dat water ben ik ook zat. Ik wil nu weleens de grote wereld zien. Ik schop en trap en probeer met mijn armen en benen mezelf klem te zetten tegen de wand. Mama schrikt ervan en dan doe ik het nog eens, ik rek me heel ver uit! Opeens lig ik met mama in het ziekenhuis. Stom hoor, ik wil gewoon thuis blijven en mijn kamertje zien. De dokter steekt een naald in mama's arm en dan kan ik mij niet meer klem zetten, wat jammer nou. Niemand weet nog dat ik een meisje ben, ik ben zo benieuwd hoe ik zal heten.. Ik rek me nog eens heel goed uit, maar het lukt gewoon niet meer. Gek, waarom doen ze dit nou? Ik wil niet zolang hier blijven, ik word er boos om. O, o ik ga er van huilen. De zuster zegt dat het kindje nog veel te klein is. Dat kindje ben ik, die zuster weet ook al niet dat ik een meisje ben! Intussen groei ik maar door en word steeds sterker. Het duurt wel erg lang. Verdrietig zit ik soms in een hoekje en wacht en wacht. Papa komt heel vaak kijken samen met mijn broertje. Oma zorgt overal voor en ze brengen van alles mee voor mama, soms ook voor mij. Iedereen is benieuwd, hoe ik er uit zie, daar moet ik wel om lachen. Een keertje haalt de dokter de naald uit mama's arm, dan kan ik me weer klem zetten, ik ben dan al heel sterk, maar de zuster doet de naald er weer gauw in. En weer moet ik wachten, het lijkt wel een eeuw. Eindelijk mag van een aardige dokter de naald eruit. Maar nu wil mama het niet, ze vindt dat ik zo groot moet zijn dat ik niet in een glazen huisje hoeft te liggen, als ik te voorschijn kom. Mama wil dat ik dan meteen naar huis mag. Een glazen huisje lijkt me eng en ik heb toch mijn eigen kamertje? Goed van mama om dan nog maar langer te wachten. Ik hou het haast niet meer vol. Gelukkig wil mama eindelijk de naald eruit en dan kan ik weer bij de wand. Ik zet me af en duik met een vaart naar beneden en daar ben ik dan; brrr wel gek hoor, het is heel licht en er is geen water meer. Ik huil weer, maar nu ben ik blij. Emma heet ik. Na een paar dagen mag ik gewoon samen met mama naar huis. Mijn eigen kamertje is heel vrolijk met heel veel knuffels.

Hennie Lamaker

Vuurwerk

*Het vuurwerk knalt,
het vuurwerk flitst.*

*Ik kijk hoe mooi
het buiten is.*

*Mijn hond staat blaffend
voor de ruit
en denkt: Nu breekt
er oorlog uit.*

M.v.G.

VEEL NEDERLANDERS VIEREN OUDE JAARSVOND NOG MET EIGEN GEZIN

Naar verwachting gaat 36,9% van de Nederlandse bevolking Oudejaars-avond met het eigen gezin vieren. Iets minder mensen brengt deze avond met familieleden door, 36,6% om precies te zijn. Deze cijfers blijken uit een onderzoek dat het bureau Interview in opdracht van de Oudejaarsloterij uitvoerde. Vrienden en kennissen maken minder deel uit van de oudejaars beleving: 23,7%. Met de burenvieren weinig mensen de jaarwisseling, 3,1%. Een procent kiest voor een feest met vele anderen. Een zelfde aantal moet op Oudejaarsavond werken. Oudejaars-avond wordt door 2,1% zonder gezelschap gevierd. Nederlanders vinden dat oliebollen (86,3%), vuurwerk (77,2%) en champagne (70,0%) bij Oudejaarsavond horen. Als entertainment past een Oudejaarsconference (61,5%) bij uitstek, spelletjes (49,8%) scoren net iets hoger dan TV-shows (42,9%) De Oudejaarsloterij hoort ook bij Oudejaarsavond: ruim de helft van de Nederlandse huishoudens heeft de intentie om aan deze loterij deel te nemen. Op de vraag wat de Oudejaarsavond van 1999 moet gaan betekenen antwoordde 24,1% 'moet spectaculair worden', 27,1% 'moet wel specialer zijn dan normaal' en 41,3% dat Oudejaarsavond 'gewoon' moet zijn, zoals 'alle andere Oudejaars-avonden'. Een meerderheid kijkt goed geluimd naar de eeuwswisseling: 46% is positief en 8,8% zelfs heel positief. 37,5% heeft positieve noch negatieve gevoelens. Slechts door 2,6% wordt over Oudejaarsavond '99 negatief gedacht 0,9% van de bevolking verwacht problemen met computers. Het gros (91,5%) heeft nog geen concrete plannen voor Oudejaarsavond van 1999. Bijna één op de tien Nederlanders (8,5%) heeft al wel plannen: 3,2% van de Nederlanders viert thuis een (echt) feest; 1,0% gaat de deur uit, maar blijft in Nederland; een fractie viert het in het buitenland. Minder dan een 0,5% van de Nederlandse bevolking gaat een 'exclusieve millennium-trip' maken.



Via het prachtige uitgeverde Herfnummer van het Gezondheidscentrum Bijvanck wordt ik in oktober attent gemaakt op de diversiteit in de zorg die aangeboden wordt door het centrum in de Bijvanck.

Een vrolijke, ongewone sfeer komt me tegemoet. Feest in de gezondheid 20 jaar geleden is het centrum voor de 1e keer gipst. De pioniers, de heren Vlak en Treffers waren toen al vanaf 1974 bezig geweest om, met de plaatselijke Kruisvereniging en het Algemeen Maatschappelijk Werk, samenwerking te bevorderen. In 't centrum kwamen ook fysiotherapie en tandheelkunde te werken.

JUBILEUM
Vandaag, 20 jaar later, zien we door verhoudingen en natuurlijke verschuivingen een modern goed geoutilleerd gezondheidscentrum te voorschijn komen, aangevuld met een volwaardige apotheek. De indeling van het gebouw geeft aan de verschillende disciplines privacy, welke gemisloos in elkaar overtuigen terwijl zij het een gebouw van waartout een brede zorg de mensen omringt, en achterdoel toegankelijk voor tolstoelgebruikers.

APOTHEEK
In de apotheek wordt ik niet alleen geraakt door de uitrusting van het interieur maar ook door het Colombinehuis. Een huis dat gesponsord wordt door Nederlandse apothekers. Vol enthousiasme praal Bert over dit huis, dat met zijn 8 gastenbuisjes, vakantie mogelijk maakt voor gehandicapte kinderen en hun familie.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK
Als vanzelf maak ik even later kennis met het Algemeen Maatschappelijk Werk. Hier kunt u terecht met de meest uiteenlopende vragen die u naar bedenken kunt. Een maatschappelijk werker is mij nu ook bekend, maar het woord algemeen staat nu voor veel meer problemen, dan ik vroeger voor mogelijk heb gehouden. We praten over relatieproblemen, versluisingsproblemen, financiële of sociaal-juridische problemen. Kortom de hulpverlening is heel breed opgezet en staat paraat voor individuen, paren en gezinnen. Door samenwerking met andere instanties wordt hulp geboden die het best past bij het probleem. Ook in groepsverband wordt hulp geboden. De 3e Oudevaderspubers, een rouwgroep, gescheiden mannen en vrouwen etc.

E.H.B.O.
In de E.H.B.O.-ruimte die het centrum rijk is, trekken de ziekenbroeders van de ambulance mijn aandacht. Zij voeren een hartemitsuutje uit voor de bezoekers, die het intensieerend zijn en er meer van willen weten. Men kan zich in laten schrijven om een reanimatiecursus te volgen, om in geval van nood te weten wat te doen staat. Ook mag de ambulance van binnen bekeken worden, vandaar dat de achterklep open staat.

FYSIOTHERAPIE
Een later ben ik verdwenen in de vertrekken van de fysiotherapie. Een indruk-

wekkende "home trainer" staat klaar om bij ieder die dat wil zijn haar conditie te meten. Er wordt druk over geprikt. De Astrandtest geeft een algemene indruk over je conditie en wie wil dat meten? Vandaag wordt extra aandacht gegeven aan oefentherapie (fysio)technische manuele therapie-fitness-revalidatie training en aangepast sport. De kinderen kunnen zich bewegen op een trampolien.

Door een van de huisartsen word ik dan attent gemaakt op de poppenkast voorstelling. Ik geniet met de kinderen van Jan Klaassen en Katrin, het is reuze spannend. Omschrikt er iemand binnen met een behoevende hand. Gelukkig dat het hier gebeurt, is mijn reactie, terwijl men de gewonde meeneemt om de hand te verzorgen. Dokters zijn er hier genoeg...



THUISZORG GOOI-EN VECHTSTREEK

De Kruisvereniging van het eerste uur hebben zich ontwikkeld tot de Thuiszorg. Buiten de bekende zorg zoals kraamzorg, gezinsverzorging, wijkverpleging en ziekenverpleging heeft deze Thuiszorg tegenwoordig nog veel meer te bieden. Er zijn informatiebijeenkomsten en cursussen over ziekte en gezondheid, voedingsvoorzichting en dieetadvies, dageszorg voor ouderen en een uitgebreid assortiment verpleegartikelen en hulpmiddelen. Bij deze zorg werken 2.700 mensen, die gezamenlijk aan ongeveer 260.000 inwoners in de Gooi- en Vechtstreek de helpende hand kunnen bieden.

TANDHEELKUNDE
Helemaal achterin het gebouw zwaait een deur open en ik sta plotseling in een stierlijke ruimte met een uitgebreide apparatuur, waarmee de tandarts zijn werk doet. De 2de deur verschaft toegang tot een gezellige wachkamer en de volgende deur laat een kopie zien van de 1e behandeldkamer. De 3de ruimte behoort aan de mondhygiëne en is even groen en even steriel. Hier is niets meer te wensen of toch: de tandartsen zouden zo graag elke maand het dorpblad Het en Wei in de wachkamer willen hebben. Mooi dan kan er toch nog iets toegevoegd worden.

LOGOPEDIE
In de kelder en in de kelderline worden beiden als logopedist en worden precies op welke manier zij een kind, tiener of volwassene kunnen helpen om tot een goede uitspraak te komen van de taal. Zij vragen echter

met klem een bezoek niet uit te stellen als een kind later dan normaal voor zijn haar leeftijd de woorden fout uitsprekt, stottert, slist of moeit veel en een bepaald letter. Hoe eerder er aandacht aan wordt gegeven, hoe groter de kans dat de fout snel verdwijnt. Ook bij twijfel is een oriënterend gesprek een goede zaak. Bij problemen van de stem-spraak-taal en gehoor kunt u de logopedisten dus altijd raadplegen.

EERSTELIJNS PSYCHOLOGEN
En als laatste onmisst ik de psychologen Anke en Christiaan. Zij leggen uit dat mensen die met vragen zitten over fobias, burnout-overvloed, depressie, spanningen of andere zaken, rechtstreeks kunnen bellen voor een afspraak. Ook kunnen de huisartsen iemand doorverwijzen. De eerstelijns psycholoog gaat met een aantal gesprekken in op uw problemen of klachten. Het kan zijn dat de psycholoog zelf met u aan die problemen gaat werken. Het kan ook zijn dat hij/zij besluit in overleg met u, u door te verwijzen naar instanties waar u een beter resultaat krijgt voor uw probleem. De psycholoog zorgt in dat geval dat u goed terecht komt.

VERHUIZING
Op mijn terugtocht ontmoet ik enkele huisartsen. We praten over een eventuele verhuizing van het prachtige verbouwd gezondheidscentrum. Het geld dat deze verbouwing en uitbreiding heeft gekost, is dan als het ware weggegooid. Wanneer de sporthal verduikt en het winkelcentrum een faculteit krijgt, (tot grote opluchting van de winkeliers) zal een verhuizing van het gezondheidscentrum niet uitblijven. Het is allemaal dierbaar dat je zou denken. Midden onder dit gesprek vraagt iemand: "Is hier soms een dokter?" Met een spierwit gezicht laat zij de helft van haar ring en middelfinger zien, die bleek

Ingressanten:
Konijn in stukken (of zes achterborden), 3 eet. olijven. 50 gr mager buispek in stukjes, 1 glas koffie. 1 glas droge witte wijn. 1 uit. 1 of 2 gekakte teentjes knoflook 100 gr zwarte olijven, 1 blaadje laurier, wat tijm, zout.
Bereidingswijze:
Braad de stukken konijn aan in de olijfolie en voeg na enkele minuten de spekjes toe. Laat alles een mooi kleurtje krijgen. Giet dan cognac, wijn en olie in de pan en voeg de hals uit, knoflook, olijven en kruiden toe. Doe er zout bij. Laat één uur stoven met het deksel op de pan. Dreef de stukken af en eet om. Indien nodig kan na

de stoftijd het konijn nog geruime tijd warm gehouden worden op het allerleinsten pitje met een plaatje. Verwijder voor het serveren eerst de uit en maak de saus af, vermeng met een voer, deksel de boter en de bloem. Klop deze beurtige maar, door de saus en laat nu nog een minuut zachtes koken. Leg op ieder bord een stuk konijn en giet er wat saus omheen. Geef 's overtuig met hemis licht Uw eng'len horen en aanbieden in woordelende klad. Mijn stem zou zingen, als ik dan temden der henders, gij ik naar Bethlehem 'k Zou knielend naar Uw kribbe staren - Een grote stilte mij heen. En heer, misshien voor 't eerst sinds jaren, vierde ik het feest met U allen.

BLARICUMS DAGBOEK

van Thérèse Lohmann,
arts in het Gezondheidscentrum Bijvanck

Maandag 25-10-99

Een niet representatieve week, deze dagboekweek. Het is herfstvakantie en met een kind in de regio Utrecht en een kind in de regio Noord-Holland op school betreden. De vakantie is een beetje lang, maar eind na Londen en twee keer een halve week werken. Deze eerst maandag is onze laatste dag in Londen. Een wereldstaf, veel te beleven, variërend van Madame Tussaud tot high-tech-winkelcentra. Het is even lekker uitgeleefd gegaan voor we naar het vliegtuig stappen. Helaas na afloop handpats verdwenen. Van weersomsturen de verkeerde manier gestapt en uiteindelijk niet op het vliegtuig gehaald. Wat het 'onthaasten'?

Dinsdag 26-10-99

Een gewone praktijkdag. Het spreekuur begint om 8 uur, de koffie schiet er helemaal bij in en om 12.30 uur is het ochtendspreekuur afgelopen. Gelukkig een heel uur de tijd voor het middagspreekuur begint. Lunch en post lezen vallen goed te combineren en er zijn geen visites vandaag. Van 3 tot half 4 telefonisch spreekuur, altijd hechtend - en nog net voor zes uur klaar. Als ik overnik, wat ik zoal gezien heb vandaag, varieert dat van een simpele verhouding tot forse levensproblemen van jonge mensen met wie ik de erg bij zijn met hun zwangerschap tot een oude dame die ernstige aangezichtspijn. De vrouw, die vanmiddag 3 moederkleden kwam laten verwijderen zei tegen me: "Dit lijkt me wel een leuke afwijzing voor u dokter!"

Woensdag 27-10-99

Voor het eerst in het meer dan 20-jarig bestaan van het gezondheidscentrum Bijvanck houden we een 'open huis'. Over 1.5 week is het zover. Best spannend. Nog wat laatste dingen regelen. Wie gaat de kindertekeningen juren? Leggen de enquêtes in alle wachtochten? Waar kan de poppenkast het beste staan? Wat is een goede plek voor de stand van de vaders? Het is overnik. De demotie reanimeren komt natuurlijk in onze onderzoekkamer. Gehandicapten spijt iets voor de fysiotherapeut. Trampoline-springen voor de kleintjes (onder toezicht) kan alleen nog in de gang. Wie verzorgt de catering? Hoeveel koffie, thee en limonade moet je inslaan? Komen er 5, 50 of 500 mensen? We slaan er maar een slag naar en hopen, dat het goed uitpakt.

Donderdag 28-10-99

Weer een volle praktijkdag. Spreekuur van 8 tot 6, deze keer wel tijd voor koffie

met onze assistentes en de waarnemer, een gezellige onderbreking. Vandaag een paar keer E.H.B.O. voor ons althit 'even tussenduur', waardoor het spreekuur wel eens iets uit kan lopen. Een tegeer uit een kintheelt verwijderd, een woord op kin geplakt, een grote wond op een onderarm gehecht en om 5 voor 6 nog een mevrouw met diverse katenskrabben, die een tetanusinjectie kwam halen. **Vrijdag 29-10-99**
Vandaag vrij. We zijn aan het verbouwen, dus ik kan de tijd goed gebruiken. De bouw nadert zijn einde, er moeten nog heel wat 'puzzles op de 1e' gezet worden. De prachtige donkergroene kleren, die we voor het buitenschilderwerk hadden uitgekozen (geenklein in Blaricumse traditie) bleek bij terugkomst uit Londen een soort 'Granny Smith' groen. Gelukkig zat er nog maar een laag, zodat dit niet te herstellen viel. De terracotta-keurige tegels voor de entree blijken bij uitpakken lichtblauw, derhalve restour afzender en de tegelzetter overnikkeren zaak naar huis. Maandag komt de stukadoor, de oude behanglagers zullen er het komend week-eind af moeten, nog even een stoomapparaat gehaald. Ik zal bij zijn als we over enkele ('ke) weken uit de rommel zijn.



Ik zou zo graag eens Kerstfeest vieren onder de vals-bewogen sfeer. Geen dennengroen? 't huis versieren. Geen hulst, geen kaarsen en zo meer. Geen kerwtijding, geen litargieën. Geen kerstverhaal en geen gedicht. Maar diep gebogen op mijn knieën zou ik overtuig met hemis licht Uw eng'len horen en aanbieden in woordelende klad. Mijn stem zou zingen, als ik dan temden der henders, gij ik naar Bethlehem 'k Zou knielend naar Uw kribbe staren - Een grote stilte mij heen. En heer, misshien voor 't eerst sinds jaren, vierde ik het feest met U allen.



WIJSHEDEN

"Elke dag de kostbare ogenblikken bijengaren dat is echte wijsheid"

"Het is een groot geluk als je kunt waarden en wat je hebt"

"Kleine dingen moet je met een groot hart doen"

"Er is maar weinig nodig om gelukkig te kunnen leven"

INLEVEREN VAN OUD PAPIER BIJ DE WINGERD

Dagelijks kunt u oud papier bij De Wingerd inleveren. Maar wij hebben een vriendelijk doch dringend verzoek. With u de oude kranten en de in de cantines en deponeren en niet ernstig Ook kartonnen dozen uit elkaar halen en als een plat papier in de container deponeren. Niet harteijklijk dank voor uw medewerking.



HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Aanleg en onderhoud
- * Tuinarchitectuur
- * Sierbeplanting

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



L. Vos
WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizenweg 2, Blaricum
Tel. 035 538 33 93

RICOM®
Da Dain 06
1261 KV Blaricum
Tel. (035) 524 11 21
Mob. 06 37 07 33 36
Fax (035) 524 16 16
Co-ardner Postbus 67
1260 AB Blaricum
e-mail ricom@worldaccess.nl



AUTOMATISERING
PC-systeem standalone
Netwerken
Handzager
Software

Hoveniersbedrijf Roest - Borsen

Schietsloep 27, 1251 XT Laren

Tel/Fax
035 538 44 70

KERMIS KAN MILLENNIUM-TENT VOLGEN

(ingezonden stuk)

Nee, een uitgesproken voorstander van de Millennium-tent was ik niet. Mij leek het passender om het millennium met een stille-weekend uit te luiden en -in een later stadium- was ik er voor om de tent te gebruiken voor de opvang van Kosovaren. Maar goed, het feest is geweest, de saamhorigheid is volgens gemeentesecretaris A. van Zon bevorderd en door het geboden programma 'voor alle geleidingen' kan het dorp weer een jaar vooruit.

Ben ik nog steeds tegenstander? Nee, integendeel, ik ben blij dat de tent er is gekomen. Bij nader inzien namelijk stond de tent symbool voor maar liefst drie verwoevheden uit de bijna voorbije tweeduizend jaar. Ik heb het over democratie, cultuur en mobiliteit. Democratie omdat het ooit van de initiatiefnemers de bedoeling was om de tent op het Oranjeweijsje neer te zetten. Tijdens een heuse inspraakavond werd evenwel geconcludeerd dat een locatie halverwege de twee dorpsdelen zou benadrukken dat het om een feestplaats voor alle Blaricummers zou gaan. De democratie ten top. Dan cultuur. Over smaak valt niet te twisten, dus over de

grote van de 'c' van het woord cultuur ook niet, maar cultuur in brede zin des woords was het totale programma zeker wel. Inderdaad, voor alle geleidingen, oftewel voor elk wat wils. En ten derde de mobiliteit. Kennelijk was de locatie van de tent voor Dorpers noch voor Bijvanckers (en veel buitenli) een bezwaar om de diverse programma-onderdelen bij te wonen. Democratie, cultuur en mobiliteit: de Millennium-tent heeft herhalve laten zien dat Blaricummers met die verworvenheden van het al eeuwendurende civilisatieproces goed overweg kunnen. Daardoor ben ik van tent-tegenstander een tent-voorstander geworden. Te meer omdat ik nu een gemeentebrede discussie over de plaats van de jaarlijkse kermis met veel vertrouwen in zou durven gaan. Daarbij zou ik het standpunt innemen dat een variabele kermislocatie meer recht zal doen aan de aangetoonde verworvenheden en dus ook aan de behoeften van de bevolking dan de vaste locatie Torenlaan/Huizerweg. Met andere woorden: de kermis (net zoals de Millennium-tent een flinke en gevarieerde hap cultuur voor alle geleidingen) kan -gezien de aangetoonde, gemiddelde mobiliteit van alle dorpsbewoners- heel goed het ene jaar op 't Harde staan, het volgende in de Bijvanck (geeft het nieuwe winkelcentrum nog wat meer allure en de bewoners aldaar meer bevestiging dat ze 'erbij horen') en het derde jaar in het Dorp. Democratischer kan het niet. Vooral ook omdat daarmee niet alleen de lusten (nabijheid, gezelligheid, horeca-omzet) maar ook de lasten (geluidshinder, vandalisme) rechtvaardiger worden verdeeld.

Degenen die vanuit een gevoel van 'behoud het historische!' een eventuele discussie willen binnentreden, wil ik alvast waarschuwen voor de volgende valkuil. Een veelgehoord argument is: 'de kermis op de Torenlaan/Huizerweg, dat is zo echt Blaricum, zó karakteristiek, dat moet zo blijven'. Naar ik begrepen heb, zijn genoemde wegdelen hooguit 25 jaar als kermislocatie in gebruik. Ooit heeft de kermis een keer op het Oranjeweijsje gestaan (midden jaren zeventig) en daarvoor stond zij vele tientallen malen op 't Bierwegpadje/Naarderweg. En weer daarvoor (we hebben inmiddels teruggeteld tot 1935 en eerder) zou er een soort kermisje hebben gestaan op de (toen nog niet bebouwde) hoek van de Middenweg/Raadhuissstraat. Het argument 'zo echt Blaricum' zou in de discussie maar van betrekkelijke waarde zijn. Is het argument 'democratisch en flexibel' daarentegen niet veel oprechter en dus sterker? Een variabele kermislocatie: dat zou pas echt karakteristiek zijn.

Peter van Rietschoten



KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, schrijf ons dan. Het liefst getypt en/of op een floppy, niet groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto. Wilt u alleen maar iets melden, stuur dan een kattenbelletje. Wij proberen dan uw bericht in een info te verwerken.

Kopij voor het januari nummer inleveren vóór 3 januari 2000
Noolessweg 23a Verschijningsdatum 27 januari 2000

RK Parochie



St. Vitus Blaricum
Diensten in het weekend
zaterdag 17.00 uur
 Eucharistische viering of Woord en Communie-viering
zondag 11.00 uur
 Eucharistische viering of Woord en Communie-viering
 Op 9 en 23 januari is er Kindernevendienst
Door de week:
 Donderdag 19.15 uur
 Avondgebed in de dagkapel
Bijzonderheden:
Kerstavond 24 dec.
20.00 uur Kerstviering voor de kinderen met medewerking van het kinderkoor
23.00 uur Nachtmis met medewerking van het Gemengd Koor St.-Cecilia
zaterdag 25 dec. 11.00 uur
 Viering van Kerstmis.
 15.30 uur Kindje wegen. Tijdens de viering op 24 dec. om 20.00 uur en de viering op 25 dec om 15.30 uur is er gelegenheid voor de kinderen om een zelf meegebrachte kerstversiering in de boom bij de kerststal te hangen.
zondag 26 dec. 11.00 uur
 Tweede Kerstdag Eucharistische viering.
vrijdag 31 dec. 19.15 uur
 Viering van oudjaar.
zaterdag 1 jan. 2000 11.00 uur
 Viering van Nieuwjaar
zondag 2 jan.
 Geen viering in Blaricum, 10.30 uur Oecumenische dienst in de St.Jansbasiliek te Laren.
woensdag 5 jan. 10.00 uur
 Senioren mis waarna koffiedrinken.
zondag 9 jan. 11.00
 Woord en Communie-viering met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in het Vitus-gebouw.
 Voor verdere informatie zie het informatie bord naast de ingang onder de kerktoeren, of bij Pastor Cuno Lavaleije, Kerklaan 19 1261 JA Blaricum tel. 035 5383153

Hervormde Gemeente



Blaricum
 kerkgebouw: Torenlaan 16
donderdag 23 december, 10.00 uur
 oecumenische kerstviering Wingerd
vrijdag 24 december, 22.00 uur
 ds A.W.Berkhof, Kerstnachtviering, m.m.v. Goylants Kamerkoor
 kerk open: 21 uur, met voorzang
zaterdag 25 december, 10.00 uur
 ds A.W.Berkhof, Kerstfeest m.m.v. Miriam Westgeest, spraaan
zondag 26 december, 11.00 uur
 Gezamenlijke viering in de Vituskerk
vrijdag 31 december, 19.30 uur
 ds A.W.Berkhof, Millenniumbesluit
zondag 2 januari 2000, 10.30 uur
 Oecumenische dienst in de St.Jansbasiliek, Laren
zondag 9 januari, 10.00 uur
 ds A.W.Berkhof
zondag 16 januari, 10.00 uur
 ds A.W.Berkhof, viering Maaltijd
zondag 23 januari, 10.00 uur
 ds A.W.Berkhof en ps C.Lavaleije, Gebedsweek voor de eenheid
zondag 30 januari, 10.00 uur
 ds A.W.Berkhof
 Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-6 jaar) en kinderkerk (6-12 jaar).
 Voor jongeren van 12 - 16 is er de jeugdkapel, iedere 14 dagen in de Blaercom.
 Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi Noord. Op woensdagmorgen zijn er oecumenische samenkomsten in de grote zaal van de Wingerd, om 9.30 uur.
 De Cursus Christelijk Geloven staat dit seizoen in het teken van Jezus. Wie was Hij, wie is Hij? Heeft Hij de kerk gewild? Kan Hij Joden en Christenen herenigen? Zal Hij ooit terugkomen? Waarom zoveel nieuwe publicaties over zijn persoon, de laatste tijd? En: wat is kaf en wat koren? Cursus op de donderdagavonden 27 januari en 24 februari. Van 20-22 uur in de NH Kerk, Torenlaan 16. Ook belangstellenden van buiten zijn hartelijk uitgenodigd.
 Inlichtingen: ds A.W.Berkhof, tel. 5383394

STICHTING GILDE

GILDE GOOI-NOORD is een stichting van 50-plussers die hun kennis en vaardigheden belangeloos ter beschikking stellen aan jong en oud, personen en non-profit organisaties. Heeft u een probleem of zoekt u een nieuwe hobby? Bel GILDE voor advies.
 - Een 'R' in de maand? Tijd voor het (ver)planten van bomen, struiken en vaste planten. Ook bij (ther)-inrichting van uw tuin staat onze adviseuse voor u klaar.
 - Met schaar, naald en draad kunt u vele kanten op: kleding (ver)maken, creatief handwerken en wandkleden of patchwork maken. Hobbyisten kunnen u helpen.
 - Voor advies over grafische technieken bij linoleumsneden, boekdruken en offset drukken zit u goed bij Gilde.
 - Stoppen met roken vanaf 2000?
 - Onze expert wijst u de weg en biedt ondersteuning.
 - (Video) films maken van de feestdagen of van uw wintervakantie? Vakman leert u graag de fijne kneepjes.
 - Zoekt u een partner voor quatre-mains of een pianobegeleider klassieke muziek? Gilde bemiddelt voor u.
 - Gaat u zelf binnenkort met pensioen of in de VUT? Laat uw kennis en ervaring niet verloren gaan. Meldt u aan als vaste medewerker(st)er van GILDE. Er zijn sprekers in de GILDE-vestigingen in: BUSSUM/NAARDEN; Huizerweg 54, tel. 693.58.84 dinsdag en vrijdag 10.00-12.00 u.
 HUIZEN; Waterstraat 2, tel. 525.46.99 vrijdag 11.00-12.00 u.
 LAREN/BLARICUM/EEEMNES; "De Warrekan", Brink 29, Laren, donderdag 11.00-12.00 u.
 Buiten de sprekers is GILDE GOOI-NOORD altijd bereikbaar onder tel. 524.23.13.
 HILVERSUM: Orchideestraat 8, maandag en donderdag 13.00-15.00 u., altijd bereikbaar onder tel. 624.01.16

A G E N D A

Nederheem
17-01 20.00 uur
 Commissie welzijn, sport en soc.zaken
18-01 20.00 uur
 Commissie Ruimtelijke ordening en beheer
19-01 20.00 uur
 Commissie Personeel, Org. en financ.
27-01 20.00 uur
 Raadsvergadering Wingerd
 Inleveren oud papier is dagelijks mogelijk KVG
05-01 20.00 uur
 Vitisgebouw
 Bingo-Nieuwjaarsavond
31-01 20.00 uur
 Koffiekamer Vituskerk
 Lezing over Reiki BVV
 Eerste vrijdag v.d.mnd bingo
 Laatste vrijdag v.d.mnd klaverjassen
Historische Krings
 Openingsdagen "Op de Deel" elke zaterdag van 14.00 - 16.00 uur
Schaapskooi Blaricumherheide
 Open iedere zondag van 14.00 - 16.00 uur
Galerij de Vlierhove
 16-01 Nieuwjaarsreceptie
 16-01 - 06-02 Nieuwjaars-verkoopexpositie van diverse kunstenaars
Malbak
02-01 16.00-18.00 uur
 Nieuwjaarsreceptie
08-01 20.30 uur
 Nieuwjaarsbal
14-01 19.30 uur
 Klaverjassen
Vanaf 12-01 Instuif
 Iedere woensdagmiddag 14.30-16.00 uur

Wel en Wee

GEBORTEN

25-10-1999 Gijsen, Mees Jan
 26-10-1999 Shepherd, Freya Theresa
 29-10-1999 Westdorp, Wendeline Wiesje
 29-10-1999 Knip, Boris Dick
 30-10-1999 Buisman, Lotte Maria Anne
 30-10-1999 Buisman, Sarah Lisa Chris
 31-10-1999 Molendijk, Sterre
 Roosmarijn Riekie
 02-11-1999 Dirkse van den Heuvel, Bieke Alice Nina Sylvie
 van Schuilenburg, Donna Matisse
 09-11-1999 Bloemen, Anne-Roos Agaath
 10-11-1999 Gesink, Willem Richard
 10-11-1999 van der Winden, Donna

OVERLEDEN

26-10-1999 Van Kranen, Ramon Vincent, oud 15 jaar
 01-11-1999 Anthonio-Jacobsz, Christine Theresia, oud 78 jaar
 03-11-1999 Loeff, Bart Jan, oud 14 jaar
 07-11-1999 Kokje-Kaiser, Cornelia Johanna, oud 85 jaar
 08-11-1999 Horst-Elders, Martha Margaretha, oud 71 jaar
 14-11-1999 de Jong-Vreeswijk, Geertje, oud 82 jaar

HUWELIJKEN

01-11-1999 Jei, Tarik, en: Van der Laan, Doreen Djessica Desirée
 15-11-1999 van Esch, Hubertus Nicolaas, en: Ploeger, Veronica

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE

01-11-1999 Van Oostrum, Willem Wouter en: De Graaf, Wouter

piano, gitaar en keyboardlessen
C. Lucas
 Lesstudio Blaricum: Brienweg 6
 Lesstudio Huizen: Stam 35

 035 - 526 29 73
 Gediplomeerd lid KNTV

Marianne Blijdenstein-Piël
 "De Klapproos", William Singerweg 13
 1261 EH Blaricum, Tel. (035) 5383893
 Schildert in opdracht: portretten, landschappen, woonhuizen, tuinen en ook huisdieren.
 Geeft aan huis aquarellessen in groepsverband.

Administratiekantoor voor bedrijven en particulieren
 • alle administraties (ook achterstallig)
 • rapportages en jaarrekeningen
 • financiële advisering • alle fiscale aangiften
 • specifieke startersbegeleiding
 snel, accuraat en scherpe tarieven
Administratiekantoor van den Pangaart
 Achterom 5a, 1261 EE Blaricum, tel. 035-5312950

RUV Aannemersbedrijf
 nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie
 Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
 Tel. 035 - 523 32 75
 Fax 035 - 523 32 76
 Autotel. 0653 30 53 26

TOTALE BEVEILIGING
LOCKWELL
 24 UUR SERVICE
 Blaricum: 035 - 531 37 50
 Almere: 036 - 523 13 00
 Breukelen: 0346 - 26 36 29

de Specht
 Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf Blaricum
 Telefoon 035 - 531 02 09
 B.g.g 035 - 694 73 53

wij leveren en drukken een mooie kollektie **geboorte-, verlovings- en trouwkaarten** en natuurlijk al uw handelsdrukwerk...
Grafisch Atelier Blaricum
 Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

D. BEEK
 AARDAPPELEN-GROENTEN- EN FRUITHANDEL
 Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

Sabine van Kleef
 brillen & contactlenzen
 Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda
 Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste Lid ANVO.
 Leverancier van het ziekenfonds. **Gratis oogdrukmeting**
 Dorpsstraat 6, Blaricum. Tel. (035) 531 60 64

Van der Bij Makelaars
 makelaars van goede huize(n)
 kantoor blaricum . dorpsstraat 10 . telefoon 035.53.15300
 kantoor laren . naarderstraat 20 . telefoon 035.53.15303

Haarmode Leo & Maroza
 James en Herensalen
 Redken - Depositionair
 Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 035 531 00 01
 Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

Jan en André Visser
 LEVERING VAN O.A.
 Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, Kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen
LOODGIETER: Meentzoom 29
 telefoon (035) 538 24 85
AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
 Gas-, Water- en Sanitaire installaties, Elektrische installaties
ELECTRICIEN: Evenaar 8
 telefoon (035) 538 78 92

Fritz Hörl
 - Juwelierszaak met eigen atelier
 - vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp
 - reparaties van antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges
 - relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal
 - taxatie van goud en zilver
 - in- en verkoop van antieke sieraden
 - inkoop oud goud
 Geopend: di,lm vr. 9.30 - 18.00 uur
 za. 10.30 - 17.00 uur
Edelsmid
 Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 035 - 5317998

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN
Stut uw slager
 Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30