



23e jaargang
nr. 229
maart 2000

heï & wei

dorpsblad voor Blaricum

Uw heï & wei bestaat dankzij de hoofdsponsors, de sponsors (ABN/AMRO, Fa. Wed. B. Vos, Fa. Jan de Jong), een voorlichtingsbijdrage, donaties en de adverteerders.

*** hoofdsponsors ***

ALPHAG BV Blaricum	JSR de Jong Strankinga Ronk
DAP de Jong Strankinga Ronk	MOULIJN BOSSE & HUDDLESTON SLATER
on eigenaar: de heer R. Ton	GOOISCHE UITVAARTVERZORGING

heï & wei
is het dorpsblad
door en voor alle
Blaricummers
en is een uitgave
van de
Stichting
Dorpsblad
Blaricum.

MATTHEUSPASSIE IN DE WINGERD

Vorig jaar omstreeks deze tijd gonsde het in ons dorp van de millenniumactiteiten. Het begon met het uitvoeren van een door Wim Verkaik, speciaal in het Nederlands, gecomposeerde Mattheuspasie. Deze werd op zondagmiddag 31 maart 1999 uitgevoerd in een overvolle St. Vituskerk, door het voor deze gelegenheid opgericht "Groot Blaricum Koor". Dit koor bestond uit ruim honderd koorleden uit Blaricum en omgeving. Er waren solisten, uit eigen koor, en orgel- en cellobegeleiding. De rollen van Jezus en de Evangelist werden vertolkt door resp. ps Cuno Lavaleije en ds Bert Berkhof. Het geheel stond onder de muzikale leiding van Wim Verkaik. Van dit unieke gebeuren werd een cd en een videoband opgenomen. Nu we weer naar de paastijd toe gaan, lijkt het ons een goed idee om dit, aan de hand van cd en video, nog eens, in het klein, te beleven in De Wingerd.

De koralen, uit het liedboek van de kerken, kunnen worden meezongen door bewoners en belangstellenden van buiten het huis. Ook ds. Berkhof en ps Lavaleije zullen hierbij aanwezig zijn. Iedereen die dit nog eens wil meeleven, is van harte welkom in de grote huiskamer van 'De Wingerd' op dinsdagavond 18 april a.s. aanvang 19.30 uur. Wij hopen dat, naast de bewoners, velen van buiten hierbij ook aanwezig willen zijn.

Tiny de Wit



Paastijd, lentetijd!

Foto: Fotostudio, Tony Stone Images

OUDE VRIENDEN

Heï & Wei op zoek naar u!
Deel 4

Op bezoek bij oude vrienden, 'ouwe kamervrienden' nog vanuit de vorige eeuw. En als je altijd samen in hetzelfde dorp gewoond hebt, heb je samen een heel goede band, maar ook veel herinneringen. Herinneringen en nog eens herinneringen. Wat wil je als je 91 bent... Jan Schaapherder, een geboren en getogen Blaricummer en Gijs Rokebrand, 83 en ook al een en al Blaricum.

Natuurlijk hebben ze veel te vertellen en natuurlijk zijn er heel wat op- en aanmerkingen over het dorp zoals dat nu is. "Weet je" zeggen ze "al die nieuwe mensen die hier komen wonen, het lijkt wel of ze nieuw blijven, ze komen er niet in en

wat erger is, ze interesseren zich eigenlijk voor niemand en al helemaal niet voor hun burens. En dat is echte armoe. Wanneer je niks voor elkaar wilt doen, zelfs niet eens weet of een ander ziek is of ongelukkig..." Ze zijn beiden oprecht verontwaardigd. "Geloof me, het was echt vroeger zo anders. Burenhulp, daar dreef het bestaan op. Je deed gewoon alles voor je burens als het nodig was, vanaf het pannetje soep tot op de kinderen letten. Troosten en feestvieren."

Ze hebben gewoon gelijk. Het leven is koud en kil als je niets van de mensen die het dichtst bij je wonen weet. Of er wat voor doet. Elkaar niet eens goedendag zegt.

Het woord "buurtschap" valt, een typisch ouderwets woord nu. En ja, dan komt het hoge woord eruit, ze vinden allebei -en menigeen zal zich bij hen aansluiten- dat

gingen en waar nu grif 3, 4 of zelfs 5 miljoen voor wordt betaald.

Jan Schaapherder zegt: "Ik vind het best hoor, ze doen maar, als de mensen dan ook maar een beetje aardig zijn. Mijn buurt, daar is het nog prima, maar over 't algemeen worden de mensen zwakker en slapper door al dat geld". Hij weet het zeker! Er is veel om over te praten met deze twee aardige mannen. Jan Schaapherder ziet niet veel meer, zijn ogen werden steeds slechter, maar zijn geest is klaarwakker. Gijs Rokebrand heeft altijd van mensen gehouden, dat zie je. We hebben het natuurlijk over vroeger, hoewel we ons realiseren dat eigenlijk niemand er meer al te veel over wil horen. Dat gezeur van toen en toen, "ach, daar heb je hem weer". Hoewel? Je moet het verleden toch ook niet zo maar laten liggen, want wat hebben we ook bar leuke herinneringen,

pak aan en hoge hoed.

Het onderwerp VOETBAL keert steeds terug in het gesprek. Jan zat dan ook in het bestuur, lang geleden. "We beslisten altijd alles samen. Bij de Peperbus kwamen we bijeen (waar nu de Muziek tent staat), gewoon op straat, gezellig samen. Niks geen mooi clubgebouw. We speelden op de Rotondeweg, maar daar liep het veld schuin en dat speelt niet zo best! Ook op het Harde en op de Naarderweg, op de akkers die daar toch maar lagen te liggen, bijvoorbeeld het land van Griet en Geurt de Graaf. Voor f 50,- per jaar. Hij zei vaak: 'Ach, jij leije frommes' tegen z'n vrouw Griet als die weer eens lastig was en dat betekende zoveel als 'ach, jij droef wijf'". En zo zie je maar weer dat je in het jaar 2000 weer wat nieuws leert over je dorp, althans over voorbije tijd en taal.

De KERMIS

Ook al zo'n heerlijk onderwerp. Maar dat is het heden ten dage nog. Nu een dol feestje van niet te verzadigen bierdrinkers van heinde en ver. Vroeger, meer dan 100 jaar geleden een simpel gebeuren, waar iedereen naar uitkeek. De kermis verhuisde dikwijls van plek, van de Middenweg/hoek Dorpsstraat, Naarderweg of naar het Oranje-wei'tje. Toen stond er een zwefmolen, de Kop van Jut, er was touw-trekken en koek slaan.... Niet veel meer in die dagen en om 9 uur was het uit met de pret. Nu is de kermis de eerste maandag na Maria Hemelvaart (15 augustus) in vervolgen tijden was dat pas in oktober als de oogst binnen was.

We praten over het eten van toen. Veel roggebrood. Over de toneelvereniging waar Jan vaak een mooie rol speelde, ze vertellen over het afscheid van de tram in 1946. Dat gezellige puffende trammetje dat vrolijk door onze dorpen pufte en dat ze ten afscheid, de laatste rit door Blaricum, hebben behangen met een grote bloemenkrans. En over een bierbrouwerij van een zekere Rokebrand, die twee jaar lang in bedrijf was op de plaats waar nu Harm Kremer zijn bloemboetiek heeft. Ze halen herinneringen op aan de familie Loeber, die zoveel deed voor de armen uit die dagen. Met Kerstmis werd vanuit Zonnenhoeve met een kruiwagen van allerlei lekkers rondgebracht.....

Maar het gesprek keert toch steeds terug naar de sfeer van dit dorp. "Laten ze toch gewoon doen", filosoferen ze om beurten "en wat aardiger tegen elkaar, dan bewaren we de gezelligheid die er altijd was. Mevrouw Le Coulter deed daar erg haar best voor. Ze was een dappere vrouw", zegt Jan.



het komt "omdat er teveel geld onder de mensen is" en dat de meesten daar nu niet bepaald aardiger van zijn geworden. Een waarheid als een koe!

Grif een miljoentje of wat!

Jan Schaapherder en Gijs Rokebrand kennen niet alleen bijna iedereen in het dorp, maar vooral ook hun huizen en tuinen. Jan was zijn hele leven een gerenommeerd tuinman en dan ken je op den duur alle bomen en struiken, maar zeker ook de huizen waar ze rond omheen staan en de mensen die erin wonen. Gijs Rokebrand werd geboren op de Raadhuisstraat 14, waar zijn vader een kruidenierswinkel had. (ga maar eens kijken). Hij begon in 1936 een eigen winkel op de Meentweg, een bekend en zeer geliefd bedrijf, waar iedereen elkaar tegenkwam en met elkaar praatte. Beiden dus zeer sociale figuren, onze vrienden, die nu grifflend vertellen over al die huizen die ooit voor f 650,- of f 1275,- met pijn en moeite van de hand

KWEEJEN

Natuurlijk weet niemand meer wat dat voor 'n woord was. Lammertje ter Weijden, de moeder van Herman Lanphen deed dat, evenals Gijs Rokebrands moeder. Het betekende 'afleggen', een dode verzorgen. Gijs vertelt erover en hoe de hele buurt, de mannen dan, als dragers van de kist fungeerden, met een speciaal zwart

BLARICUMS ECHTPAAR BEZOCHT ZUID-AFRIKA

De aanleiding om Afrika nog eens te bezoeken lag vooral in de eerdere reizen die we gemaakt hebben in Kenia en Tanzania. Onvergetelijke ervaringen: het Afrikaanse continent had ons op de een of andere manier te pakken. Nog een extra reden om nu eens Zuid-Afrika te bezoeken ligt waarschijnlijk in het jeugd- en jongensboek 'Jan van Riebeeck' en de geschiedenislessen op school over de VOC - Verenigde Oost Indische Compagnie. Machtige en indrukwekkende verhalen over lange reizen en ontberingen/scheurbuik onder de schepelingen die de VOC ertoe brachten Van Riebeeck naar de Kaap te sturen. Anno januari 2000 stonden wij op de Heerengracht! in Capetown oog in oog met Jan, op z'n sokkel wel te verstaan. Dus bijna 350 jaar na dato, want hij en zijn manschappen ontsciepten daar op 6 april 1652 om de VOC opdrachten uit te voeren. Het bouwen van een fort, het aanleggen van een groentetuin en het houden van vee voor de proviander van de VOC schepen.

Vlak na de Kerst met de KLM naar Johannesburg van waaruit de rondreis door een enorm groot en landschappelijk mooi land begon. Van meet af aan valt op: de grootsheid, de weidsheid, de lichten, de prachtige natuur, de goede wegen en het vrijwel ontbreken van auto verkeer. En dat alles is tot en met Kaapstad zo gebleven! Meteen moet ook gezegd worden dat we geen problemen van welke aard dan ook, zijn tegengekomen. Het simpelweg in acht nemen van enkele elementaire regels - toepasselijk in vele toeristische bestemmingen - is ruim voldoende om veilig en onbezorgd in Zuid-Afrika te reizen en te genieten. Vriendelijke mensen, overal!

Vanuit Johannesburg - 1700 meter - ging de reis naar de Mpumalanga (plaats van opgaande zon) Klein Drakensberg, het 'oostelijke lowveld' richting Kruger Park. Dit gebied is het voormalige Oost-Transvaal en de Nederlandstalige aanduiding van plaatsen/dorpen en situaties is meer dan opvallend. (Witbank /Middelburg / Waterval- boven / Schoenmanskloof / Nelspruit enzovoort!) En ook dat bleef zo. Tot en met Kaapstad.

Uitstekende accommodaties

Accommodaties en voorzieningen van hoge kwaliteit en soms uniekheid. De gastenboeken spreken voor zich. Zoals bijvoorbeeld in het geval van 'die Tuishuise' in Cradock en waar de slager op de hoek 'droe wors en biltong' verkoopt. Dit is de Karoo - droog, bossies, schapen, struisvogels - bewoond door Afrikaners die het Britse gezag niet wilden erkennen. In zijn zeer lezenswaardig boek 'Het Beloofde Land' typeert Adriaan van Dis de conservatieve Boeren die het hart van de Afrikaner samenleving vormen.

En dan tenslotte Capetown/Houtbaai waar we na 5700 km gereisd te hebben, enkele bezienswaardigheden bekeken w.o. het gerenoveerde Waterfront; we luierden aan de Atlantische Oceaan. Goed eten en uitstekende wijnen, hartelijke mensen, een betaalbare Rand - benzine < 1 gulden per liter - en de onovertroffen natuur maken van Zuid-Afrika een aanrader van jewelste.

Henk & Marijke Fortgens

VERJONGING IN EEN NIEUWE EEUW

Vakbekwame overname van
drogisterij/parfumerie van
WIL en JOS ENGEL door
JUDITH BAKKER en
EDWIN OUDKERK POOL
per 1 APRIL 2000

En eensgezind willen ze echt niet zeuren over vroeger, maar wel lekker smoezen over lang geleden en het leuke van toen. Daar kunnen we toch wat van leren? We zijn in dit dorp nu eenmaal allemaal min of meer een beetje RIJK, maar als het 'effe' kan: dan toch het liefst van binnen!

a.l.s.

heï & wei

Eindredactie:
Conny Rector en Rob Tammerijn
Kopij: Noolseweg 23a, 1261 EA Blaricum
(035) 5316599
Redactie:
Cornelie Andreae-Rothbarth, Eric Jan Bulten,
Linda Eggenkamp, Ada Keizer, Hennie Lamaker,
Marjan Leunissen, Aty Lindeman-Strengolt,
Piet Niks, Jan Rigter, Wim van der Veer,
Tineke Vermeer, Corry de Vrieze-Brandenburg,
Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
heienwei@hotmail.com
Advertentieopdrachten:
Mariëtte v.d. Spek, tel.: (035) 538 71 70
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Ollo den Tex
Secretariaat: Mariëtte v.d. Spek
Penningmeester en donateursinformatie:
Floris Eijffinger
Tel. (035) 538 63 07
Druk: Joep van Gestel, (035) 531 65 20

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

J. DE GOOIER
AANNEMER

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

AFHAALCENTRUM
BLARICUM

RAADHUISSTRAAT 18 • 1261 EW • BLARICUM

BESTELLIJN 035 - 531 88 43

SHOARMA • PIZZA • PASTA

Café - Slijterij
D' Ouwe Tak

Ja Gezellig

Voor een biljartje en een borrel.
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als partygebied.

Tel. 538 36 91

HVVEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

BONSAI STUDIO BLARICUM

Joop van Diep - Bij de Berg 7, 1261 XX Blaricum

Bonsai en pot-bonsai uit eigen kweek en import.
Cascades (voor beginners en gevorderden), Workshops,
Lezingen, Demonstraties, Ouderhoed,
Alle bonsai-materialen.

Kom eens langs en verbas u, want u is in een andere wereld.

Altijd open op afspraak.

BEL 035-5382967

Estiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

COMBITAX
Blaricum-Laren

TAXI-5386666

Dagen nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers.
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens ervaring voor
bedrijven en particulieren.
Singel 7, 1261 XP Blaricum.
Tel. (035) 5389372 / 538 36 20

drogisterij **J.P. Klein** parfumerie
Blaricum

BLARICUMSCHE HILANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor
Huisbrand
Industrie
Centru verhuizing
Bouwen
Stoepen voor
carport verhuizing
en huishouden
BENZINE
Mengemenging
Motorolie

FIRMA WED. B. VOS

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM

BEZOEKADRES
GEMEENTEHUIS

Torenlaan 50
1261 GE Blaricum

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5399500

Fax
035-5317605

Internet
www.blaricum.nl

Bezoektijden
Ma, di, do, vr., van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.30 - 17.00 uur

Spreekuren
Burgemeester De Winter
en Wethouders op afspraak

Voorlichting
M.T. Pater
Tel.: 035-5399531
Maandag 13.00-16.00 uur
Woensdag en vrijdag 09.00-12.00 uur
14.00-16.00 uur

BEZOEKADRES
GEMEENTEWERF

Zuidersingel 2,
Eemnes

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5394070

Fax
035-5394055

Bezoektijden
op werkdagen van 8.00 -12.00 uur
en van 13.00 -17.00 uur

BEZOEKADRES
GEMEENTEWERF

Zuidersingel 2,
Eemnes

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5394070

Fax
035-5394055

Bezoektijden
op werkdagen van 8.00 -12.00 uur
en van 13.00 -17.00 uur

BEZOEKADRES
GEMEENTEWERF

Zuidersingel 2,
Eemnes

Postadres
Postbus 125, 1260 AC Blaricum

Telefoon
035-5394070

Fax
035-5394055

Bezoektijden
op werkdagen van 8.00 -12.00 uur
en van 13.00 -17.00 uur

BLARICUMS DAGBOEK
van Harm J.F. Kremer

Ik ben Harm Kremer en exploitier sinds 1967 een bloemenwinkel op het Binnen-door. Ik ben in 1944 in Blaricum komen wonen. Mijn ouders hadden voor de oorlog Blaricum reeds ontdekt. Ik ben in zekere zin een opvolger van mijn vader. Zijn bloemenwinkel was gevestigd op Torenlaan 6a (nu etalage van makelaar Van der Bijl). Ik heb de o.l.s. bezocht, op de plaats waar nu het dorps huis staat, de Heideveld mulo in Laren en daarna een beroepsopleiding. Hobby's: ik ben een liefhebber van klassieke auto's, zo ben ik o.a. nog in het bezit van mijn eerste auto: een Erskine bouwjaar 1927. Dit betekent dus veel sleutelen in de vrije tijd. Ook houd ik ganzen en heb ik plezier in tuinieren. Ik ben bovendien lid van de vaktechnische commissie van het Florens College en lid van het hoofd-bestuur van Fleurop.

Nederheem



D66-er
BERT JANSEN
is weer wethouder. Hij volgde de heer J. Oosterhof (PvdA) op. De plaats van Oosterhof in de raad wordt ingenomen door de heer J.G. Jorritsma.

BEZORGKLACHTEN
LAARDER COURANT
DE BEL

In de gemeente zijn er nog wel eens klachten over de bezorging van de Laarder Courant de Bel. Als deze krant niet bezorgd wordt kunt u bellen met nummer 035 624 43 84. Als u dit nummer ergens bij de telefoon legt kunt u direct reageren als de Bel niet bezorgd wordt. Voor de verplichte publicaties van de gemeente kunt u ook kijken op internet: www.blaricum.nl.



De herbouwde gemeente boerderij Brinklaan/Dorpsstraat is een aanwinst voor Blaricum.

Maandag
Iedere maandagochtend is de winkel gesloten, maar er is altijd wel een jarige of zo; dus toch maar even die bestelling wegbrengen in combinatie met een paar boodschappen. 's Middags komen er twee grossiers met bloemen. Om zelf naar de veiling te gaan is te tijdrovend, dus te kostbaar. Zie 's morgens maar eens in Aalsmeer en Utrecht door het verkeer heen te komen en op deze manier werkt het ook. Via de computer kwamen er ook nog drie orders binnen o.a. voor een patiënt in Gooi-Noord.

Dinsdag
Open om half negen. De kou viel mee, dus primula's, bolletjes etc. kunnen buiten uitgesteld worden. Enige telefoontjes, waaronder van Zus Vogt: er is weer eens een gans doodgebeten, misschien



AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

M. SIEGERS In- en Verkoop klokken - barometers meubelen en schilderijen

M. Siegers
Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum Oude-Engweg 15 Tel. 035 6213743	Bussum Stationsplein 3 Tel. 035 694 29 51	Blaricum Hulzerweg 6 Tel. 035 538 22 88
---	---	---

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

INRICHTING
30-KM GEBIEDEN BLARICUM BEGONNEN

Verkeersveiligheid
Aan het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt al jaren gewerkt. Toch vallen er jaarlijks nog 1200 verkeersdoden en komen er meer dan 20.000 mensen in het ziekenhuis. Landelijk is besloten om te proberen in 2010 40% minder gewonden en 50% minder verkeersdoden te hebben. Een nieuwe aanpak, gericht op het voorkomen van ongevallen, moet die daling waarmaken. Deze nieuwe aanpak heet 'Duurzaam Veilig'.

Verkeersmaatregelen
Duurzaam Veilig bestaat uit een pakket van maatregelen waarover afspraken zijn gemaakt tussen rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Er zijn vier soorten maatregelen:
• Indeling van het wegennet
• Politietoezicht
• Educatie
• Voorlichting
Het wegennet wordt in heel Nederland nu globaal ingedeeld in verblijfsgebieden en verkeersaders. De verblijfsgebieden zijn gebieden met woningen, winkels, scholen en dergelijke en de verkeersaders zijn de doorgaande wegen. De verblijfsgebieden

binnen de bebouwde kom zijn in principe 30-km gebieden. Ook het politietoezicht op overtreding van verkeersregels, met name op gevaarlijke wegen, zal toe moeten nemen. Educatie en voorlichting betekent dat alle categorieën en leeftijden weggebruikers geschoold en geïnformeerd worden om op een veilige manier aan het verkeer te kunnen deelnemen. Scholen en rijkscholen hebben hierin een belangrijke taak. Met name de combinatie van alle maatregelen moet er voor zorgen dat er een duurzaam veilige verkeerssituatie ontstaat voor alle weggebruikers.

Begin inrichting
30-km gebieden
Blaricum

Wat betekent duurzaam veilig voor Blaricum?
Duurzaam Veilig betekent voor Blaricum op de eerste plaats dat de woon- of verblijfsgebieden ingericht worden als 30-km gebied. Hiervoor worden borden geplaatst en zogenaamde uitritconstructies aangebracht. De inrichting van deze gebieden in Blaricum zal een sober karakter hebben om het beeld van het oude dorp niet aan te tasten. In de Bijvanck zal de inrichting van 30-km-gebieden gecombineerd worden met het onderhoud aan de wegen.

Start werkzaamheden Blaricum
De werkzaamheden voor duurzaam veilig in Blaricum zijn op 6 maart begonnen. Op woensdag 7 maart is het officiële startschot gegeven voor het inrichten van 30-km gebieden in het Oude Dorp. Wethouder mevrouw drs. E.J.M. Boersende Jong heeft het eerste rittelement geplaatst. Dit is gebeurd aan de Waterschapslaan bij de Eemnesserweg. Wanneer er in welke straten gewerkt wordt kunt u lezen in de advertentie van de gemeente in de Laarder Courant de Bel.

weer door een vos. Dat is mij de laatste drie jaar reeds drie maal overkomen. Ook overkwam me dat er zes krielkippen en een tamme eend zijn meegenomen door een vos. En dat in het centrum van Blaricum! Wat de winkel betreft, ik moet met spoed een rouwstuk maken en daarna nog een wat kleiner bloemstuk van gemengde voorjaarsbloemen. Want in mijn winkel is reeds het voorjaar aanwezig. Om vijf uur een gent (man gans) naar Zus Vogt gebracht, het vrouwtje was erg eenzaam. 's Avonds naar een receptie van een Fleurop afdeling in Vught.

Woensdag
De dag begint zoals altijd: de winkel klaarmaken, boeketten aanvullen etc. Het is rustig vandaag en ook weinig telefoon. We besluiten dan om de entree te veranderen en meteen schoon te maken. Tussendoor orders aangenomen, o.a. een boekje voor vandaag in Bonheiden (België). Via het computernetwerk direct doorgegeven. 's Middags grossiers aan de deur. De prijs van de bloemen zijn deze maand aan de hoge kant en de combinatie met niet al te veel klanten maakt dat ik niet al te veel koop.

Donderdag
's Morgens een telefoontje dat mijn stagiaire, die 1 dag in de week stage loopt om het vak te leren, griep heeft. Vervolgens bestellingen klaargemaakt. In de middag komt er een klant met vier flessen drank, die voorzien dienen te worden van een bloemstuk en vrijdag bezorgd moeten worden. Verder verloopt de dag rustig. 's Avonds eten bij onze dochter in de Bijvanck en daarna mijn internet geïnstalleerd. Ik hoor er op die manier weer helemaal bij, want een telefoonnummer opzoeken op internet is handiger dan via een 09 nummer.

Vrijdag
Meestal is deze dag nogal rommelig. Prioriteit hebben de vier stukken met de fles drank erbij. Rond 12 uur komt de eerste grossier met bloemen. Het is ongezellig weer, dus ik verwacht dat mijn klanten het binnen gezellig willen maken. Dus voorjaar inkopen zoals narcissen en tulpen (Monte Carlo, Abro, Rococo). Ik hoop dat ze die willen! Ook weer drie rouwstukken aangenomen. Verder kocht ik grootbloemige rozen, import uit Ecuador. Al met al een goede verkoopdag.

Zaterdag
Somer weer. De ervaring leert dat de klanten laat op weg gaan, maar bij de bakker aan de overkant rennen ze om acht uur al naar binnen. Bij ons hebben ze niet zo'n haast. Na 12 uur begint de winkel te lopen en mijn voorvoel liet me niet in de steek wat de verkoop betreft. Om vijf uur zijn de boeketten en de voorjaarsbloemen bijna allemaal verkocht. Tussendoor voor klanten ook diverse combinaties van bloemen als boekje gebonden. Aantal bestellingen viel wat tegen. Mijn vrouw, die ze zaterdags wegbrengt, vond dat gezien het weer, niet zo erg. Om half zes winkel klaar en genieten we van een vrije avond. Krant lezen en toch ook de t.v. aan.

INBRENG VOOR DE
ROMMELMARKT
2000

Gaat u binnenkort de zolder opruimen of de rommelkast flink uitmesten? Goed idee, want nu al kunt u uw goederen inbrengen voor de rommelmarkt 2000, die traditiegetrouw plaatsvindt op de Blaricummerie op koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar Jan Rieger, Eemnesserweg 4 te Blaricum.

ABN-AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

Smederij B.v.d. Bergh LMB

• Smederij • Landbouwwerktuigen • Tractoren • Tuin- en parkmachines

JOHN DEERE **WHITE** **JOHN DEERE**

Nothing Runs Like a Deere®

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33
Fax (035) 538 94 45

Betrouwbaarheid is onze kracht.

