

HOOFDSPONSORS

ALPHAG BV
Blaricum

OH
eigenaar: de heer R. Ton

VOORMA EN WALCH
MAKELAARS IN HET GOOI

26e jaargang
nr. 270
december 2003

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

HOOFDSPONSORS

JSR
de Jong Strankinga Ronk

MOULIJN BOSSE
&
HUDDLESTON SLATER

Wester en Van der Bijl
MAKELAARS VAN OORDE HUIZEN
Kantoren in Blaricum en Laren

Wie sponsort dit vakje?

Tower Consulting

BLARICUMSE APOTHEEK

Merpatris

Fa. Wed. B. Vos

Fa. Jan de Jong
Bloemen- en plantencentrum

Van Groenou Plant
Makelaars B.V.
Mooieweg 27a
Tel: 0175-106848

Huizenweg 1 Blaricum
Tel: 035-53 156 93

BON

Wie sponsort dit vakje?

CONCURRENTIE IN DE KERSTBOOM

Op 24 december was het bij ons altijd een drukte van belang. Huis aan de kant. Plaats maken voor de kerstboom. Kerstboom in huis halen en optuigen. Dat optuigen was altijd een gebeuren van het hele gezin. Echte kaarsjes op speciale knijpers. Kerstballen, engelenhaar en kerstslingers. De kleintjes mochten de benedekant versieren en de groten de bovenkant. We waren met zes kinderen dus dat was altijd een heel georganiseerd van wie wat mocht doen. En tot slot kwamen er de kransjes in te hangen, koekkransjes, suikerkransjes, chocolade kransjes. Verlekkend keken we naar die versiering. En in de kersttijd die volgde, kwamen we 's avonds voor het slapengaan bij elkaar en zongen we rond de piano kerstliederen. En als slot mochten we dan wat uit de kerstboom kiezen. Daarna tanden poetsen en slapen. Op een keer tijdens het zingen hoorden we geritsel in de kerstboom. Onze aandacht was meteen afgeleid. En na wat spuurwerk zagen we een muis in de kerstboom. En niet gewoon maar een muis, maar een muis die niet meer op z'n pootjes kon staan. Hij viel van tak naar tak en klom dan weer zwakend omhoog. We konden hem zo pakken. Wat was er gebeurd? De muis had een van de chocolade kransjes aangebeten, zo'n kransje met likeur vulling. En hij was zo dronken als een tor. Wat te doen met die muis? Doodmaken kwam niet in ons op. Dus mijn vader trok zijn jas aan en sprong op de fiets en liet hem los in het bos, dat op een paar honderd meter van ons huis lag. De concurrent was opgeruimd. Tenminste dat dachten we. De volgende dag was de muis weer terug in de boom. We hebben hem weer gevangen en tot schrik van mijn moeder hadden we daarbij het hele huis op z'n kop gezet. Mijn vader deed hem in een potje en fietste de Rijnbrug over en heeft hem daar in een weiland vrijgelaten. Daarna hebben we hem nooit meer gezien, hoewel... Als er wel eens een kransje verdween en dat gebeurde nog wel eens in een onbewaakt ogenblik, dan zeiden we allemaal braaf: "Misschien heeft de muis het wel gedaan" Terugnedenkend aan deze herinnering, realiseer ik mij hoe belangrijk het voor mij is geweest, dat het feest van Kerstmis in ons gezin omlijst was met allerlei gebruiken, allerlei dingen die we samen deden. Zo heeft het voor mij een plaats gekregen in mijn leven. En doordat het een plaats heeft, kan ik ook steeds weer opnieuw nadenken over de diepere betekenis van Kerstmis. Het feest van vrede die klein begint en van daaruit uitroeit over de wereld om je heen. Ik wens u een zalig Kerstfeest



Cuno Lavaleije

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR



KERSTNACHT

*Was het de maan tussen de wolken
Of engelen die de lucht bevolken
Met zang en gulden instrument?
De herders liepen uit hun tent*

*Een koning in een stal geboren!
Verbaasd het opzien en het horen
De wolken drijven langs de maan
De kudden en de herders gaan*

Albert Verwey



MIDDEN IN DE WINTERNACHT

Hoe oud ik precies was? Een jaar of acht. Ik zou herder spelen in het Kerstspel, of herdersongen, misschien wel zwart schaapje. Ik weet het niet meer. Wat ik nog weet, is dat die dienst 's morgens stilvroeg werd gevierd, op kerstochtend om zes uur, de tijd van de herdertjesmij. Mijn ouders lagen met het schip in Rotterdam. Om half vijf wakte mijn moeder mij. Slaapdronken werd ik aan een klein ontbijtje gezet en toen jassen aan, sjaal om, muts op. Het was donker in de haven, midden in de winternacht, met sterren aan de hemel en maanlicht weerspiegeld in het water. Mijn vader hield mijn hand vast bij het lopen over de smalle, verende loopplanken van het ene naar het andere schip. Een hele rij. Met Kerst was het druk in de Maashaven. Over de donkere steiger liepen we naar de wal, de stijlje op. Daar stond tegen half zes de taxi op ons te wachten en bracht ons naar het houten Scandinavische kerkje aan de Lepelaarsingel.

Mijn herinneringen vervagen. Werd ik verkleed? Had ik een tekstje of was ik alleen maar een figuur in het verhaal? Het was de oudere jeugd die het spel speelde, ik was een kind dat mocht meedoen. Ik voelde me groot daarin. Aan het einde van het spel bewaar ik weer een her-

KERSTMIS

De kerstuitgave van dit jaar heeft nu eens geen thema. De redactie en medewerkers hadden de vrijheid om zelf een onderwerp te kiezen. Dit heeft geleid tot bijzondere verhalen, nostalgische gedachten en overpeinzingen. Zo hebben Pastor Lavaleije, Dominie Touwen en Burgemeester Ton, na onderling overleg, besloten terug te gaan naar hun kindertijd. Ook komt een preek van dominee Berkhof ter sprake, wordt er getwijfeld of er wel op de juiste manier Kerstmis wordt gevierd en moet er soms puingeruimd worden. Dit en nog vele andere mooie stukken vullen deze editie, waarvan we hopen dat u veel leesplezier zult hebben. De redactie en het bestuur wensen u allen heel gezellige en warme kerstdagen, een vrolijke jaarwisseling en alle goeds voor het komende jaar.



innering: de hemel ging open, de engelen zongen van gloria en vrede op aarde. En nooit ben ik méér tijdgenoot van Christus' geboorte geweest dan toen. Dat kwam van die engelen. Maar ook, denk ik nu, van de sterren boven de haven, mijn moeder die mij wakte en de hand van mijn vader.

Ds. Klaas Touwen



EEN RIJK BOEK OVER EN VOOR KERSTMIS

Kerstcadeaus, kerstbomen, kerstdiners, kerstliederen, kertskaarten... en uiteraard het midwinterfeest en de geboorte van Jezus. Allemaal zaken waar we steeds weer aan het einde van elk jaar mee bezig zijn. Soms stellen we ons de vraag: sinds wanneer bestaat Kerstmis en hoe werd het beleefd door onze voorouders? Misschien vinden we het antwoord in een prachtig geïllustreerd lees- en kijkboek dat laat zien hoe dichters en schilders in vroeger tijden het kerstverhaal hebben voorgesteld. Wat vertellen ons Nederlandstalige kerstliederen die tot de oudste van Europa horen. Dit boek is getiteld: 'Kerstfeest in de middeleeuwen, geschilderd en geschreven', en is samengesteld door Martien J.G. de Jong. Uitgegeven door Davidsfonds NV te Leuven. Het schetst de intrigerende evolutie van oudheid tot moderne kerstdevotie in literatuur en schilderkunst. Een boeiende historische verkenning met 94 afbeeldingen in kleur, zoals miniaturen en wereldberoemde schilderijen van Nederlandse en Vlaamse schilders. Teksten van de oudste middeleeuwse kerstliederen worden al of niet met toonzetting weergegeven. Kortom een fraai uitgegeven boek met een zeer rijke inhoud en met een leerzaam tekst die goed en vlot te lezen is. Een kerstgeschenk bij uitstek! Ik heb er van genoten!

Jan Willems

DE KERSTBOOM

Ons huidige kerstfeest zou niet compleet zijn zonder kerstboom, voor veel mensen het middelpunt van de kerstviering. Het is nauwelijks voor te stellen dat vóór de negentiende eeuw de versierde boom als kerstraditie onbekend was. Zijn oorsprong ligt in oude gebruiken en bijgelooft. Sparrenbomen zouden een rol hebben gespeeld bij de januari-feesten van de Romeinen. Noord-Europese stammen beschouwden groenblijvende bomen als symbolen van de overleving en vereerden ze als zodanig.

Het duurde lang voordat de kerstboom zich vanuit de Elzas verspreidde. Pas omstreeks 1900 deed de kerstboom zijn intrede in België en Nederland. Traditiegetrouw werden de bomen aanvankelijk versierd met noten, vruchten, gemberkoekjes, snoepgoed en geknippte versiersels uit goud- of gekleurde papier. Van kaarsjes is voor het eerst sprake rond 1800. In het begin werd de kerstboom gekroond door een engel, wiens haar werd uitgespreid over de takken. In de loop van de jaren maakte de engel bovenin plaats voor een fee en soms voor een ster van Bethlehem. Glazen ballen vervingen de vergulde noten en vruchten. Na 1945 werden de kaarsjes elektrische lichtjes; hoewel de traditie van echte kaarsen in Duitsland en Scandinavië er nog steeds is! Bovendien werd het een traditie om op kerstavond een boom uit te kiezen, om te hakken en naar huis te halen. Tegenwoordig halen we de boom niet meer rechtstreeks uit het bos, maar o.a. bij het tuincentrum, op de markt of op de hoek van de straat.

En... dat mag weer! Want een duurzaam en verantwoord beheerd naaldboutbos is een onuitputtelijke bron van hout. Omdat na het kappen in het bos weer nieuwe bomen worden geplaatst. HOUT IS ECOLOGISCH VERANTWOORD. De voornaamste oorzaak van het broeikas-effect is de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen. Tijdens de groei van een boom bindt deze het CO2 en zet dit weer om in zuurstof. Was de kerstboom aanvankelijk strikt gebonden aan de huiskamer, tegenwoordig toont hij pleinen en gebouwen, ja waar niet eigenlijk. Misschien, ja heel misschien wordt de kerstboom toch nog eens het symbool van vrede en vriendschap tussen de verschillende volkeren.

Corry de Vrieze.



Anthon Reinders

JEUGDHERINNERING

Ik ben opgegroeid met een plechtige Oudejaarsavond. Aan het begin ervan was er de kerkdienst waarin de dominee psalm 139 las en de namen noemde van de doden die dat jaar de gemeente waren ontvallen. Ik moest dan altijd huilen, want de gereformeerde kerk was groot en de lijst was lang. Eenmaal terug thuis was er koffie met de oliebolletjes van het goede doel. De t.v. bleef uit. Er werd een spelletje gedaan en tegen half twaalf bracht mijn moeder de tafel in orde voor een feestelijk eindejaarsmaal met als vast onderdeel de garnalencocktail waarvan ik alleen de saus lepelde. Mijn vader sloot af met gebed, een dankbare terugblik en een eerbiedige voorbede. Hij hield altijd exact op tijd op, vlak voordat buiten de eerste pijn naar boven gierde. Later veranderden mijn oudejaarsavonden. Van weemoedigheid naar uitbundigheid. Bij mijn verloofde thuis keken ze naar de Duitse zender en naar Nederlandse cabaret. Een hele verandering. En toentertijd een verademing. Maar gaandeweg zie ik het als een verarming. Ik ben dat plechtige moment gaan missen. De rituele handeling om samen stil te staan bij de tijd. En dus bij elkaar. Samen terugblikken en vooruitkijken is iets waar we in de aan van alledag niet meer echt de tijd voor nemen. En daarmee slaan we ook momenten over om samen de eigen geschiedenis te schrijven. Ik neem me voor dat vanaf dit jaar wel te doen. Hoe weet ik nog niet. Ik wens u toe dat u met de mensen om u heen zo'n moment beleeft waarop u samen stilstaat bij de tijd. In verbondenheid met elkaar.

Helma Ton
burgemeester

hei & wei

bestaat mede dankzij een voorlichtingsbijdrage, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Conny Rector en Rob Tammerijn
Kopij: Noolseweg 23a, 1261 EA Blaricum (035) 5316599, zowel aan heienwei@jlm2.nl als aan redactieheienwei@hetnet.nl

Redactie:
Ada Keizer, Linda Knufman, Hennie Lamaker, Corry de Vrieze-Brandenburg, Piet Niks, Frans Ruijter, Ina Schaafsma, Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon

Medewerkers: Cornelia Andrea-Rothbarth, Mariëtte Bakker, Adrie Boxmeer, Eric Jan Bulten, Linda Eggenkamp, Rolf Kok, Aty Lindeman-Strengholt, Gerbe v.d. Woude

Advertentieopdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Paul Nobelen
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com

Penningmeester en donateursinformatie:
Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58
Banknr. 55.16.17.047
i.n.v. St. Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIJER
AANNEMER**

NIEUWBOW VERBOUW ONDERHOUD

**AFHAALCENTRUM
BLARICUM**

RAADHUISSTRAAT 18 • 1261 EW • BLARICUM

BESTELLIJN 035 - 531 88 43

WIJ BEZORGEN OOK!

SHOARMA • PIZZA • PASTA

café

In het oude dorp

d'Ouwe Tak

Café-Slijterij d'Ouwe Tak
Eemnessweg 13b
Blaricum
Tel. 035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

1000

Geen fratsen. Dat scheelt.

HVW EEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

Mary Faber

SPECIALISTE GUISDRA • ORBING

DORPSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-5389849

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en geregis.

Estiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

**Blaricumsche
Boekhandel**

Boeken, wenskaarten, speelgoed,
Kantoorartikelen en rookwaar.
Grote sortering tijdschriften.
Nu ook stomerij, foto service
en schoenreparaties

Dorpstraat 12. Tel. 538 27 76

**FEEP VAN DER HEIDEN
PUINRECYCLING B.V.**

- Handel in menggranulaat 0-40 met KOMO-keur BRL 2506
- Handel in grind, grond en zand
- Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel.: (035) 5257453 / 5383620
Fax: (035) 5317625
Singel 3, 1261 XP Blaricum

**G. VOGEL
INTERIEURS**

Woensdagweg 2 1261 AP Blaricum
Tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 538 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

Speciaal adres voor:
Huiskamer
Keuken
Café-ruimte
Aanbestedingen
Bouwkosten
Schaak
Schaak voor
café-ruimte
Aanbestedingen
Bouwkosten
Schaak

FIRMA WED. B. VOS

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53
BLARICUM

**Gemeente
Blaricum**

Bezoekadres Gemeentehuis
Torenlaan 50
1261 GE Blaricum

Postadres Postbus 125
1260 AC Blaricum

Telefoon 035-5399500
Fax 035-5317605

Internet www.blaricum.nl

Bezoektijden Ma, di, do, vr.,
van 8.30 - 12.30 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur
en van 13.30 - 17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en
Wethouders op afspraak

Bezoekadres Gemeentewerf
Zuidersingel, Eemnes
Postbus 125
1260 AC Blaricum

Telefoon 035-5394070
Fax 035-5394055

Bezoektijden op werkdagen van
8.00 - 12.00 uur en
van 13.00 - 17.00 uur

**HET VERDIET
VOORBIJ**

Anderhalve maand voor Kerst kwamen ze naast ons wonen, de buurman en zijn drie kinderen. Blij met hun kleine onderkomen, dakloos geworden nadat de buurman door zijn vrouw hun huis was uitgezet. Zij bleek al bijna een jaar een ander te hebben en de buurman had zijn hielen nog niet gelicht of haar nieuwe liefde stond met zijn koffertje op de stoep.

Van goed uit elkaar gaan was geen sprake. 's Avonds, als de kinderen in bed lagen, vingten we buiten flarden op van heftige telefoongesprekken. En als het hem echt allemaal te veel werd, luchtte buurman Harry zijn hart bij één van ons. "Maar", besloot hij zijn monologen vaak, "ondanks alles zijn we het er over eens dat de kinderen niet de dupe mogen worden. We willen niet dat zij met advocaten en rechters te doen krijgen."

En dat viel niet mee, ervoer de buurman. Wat had hij het moeilijk als hij zijn kinderen bij zijn vrouw in zijn oude huis afzette, en de nieuwe vriend de deur opende. Op een dag tracteerde de vriend hem in het bijzijn van zijn kinderen op een scheldkanonade. Hij zou niet goed voor zijn kinderen zorgen, ze kwamen oververmoeid bij hun moeder, hij stopte ze te laat in bed, op school presteerde ze niets meer etcetera. Zijn ex-vrouw luisterde mee van achter de haldeur. Gelukkig wist buurman Harry zijn zelfbeheersing te bewaren. Vriendelijk, maar inwendig kokend, vroeg hij of de kinderen eerst naar bed gebracht konden worden voor de vriend zijn verhaal vervolgde.

Enkele weken later was het weer bal. Terwijl Harry zijn kinderen bij hun moeder bracht, arriveerde de vriend. Hij vond dat buurman de auto op zijn plaats had geparkeerd en zette Harry's auto klem. Zijn ex-vrouw knikte goedkeurend: "Harry, je auto staat wel erg lomp". Vanwege de goede vrede en de kinderen verzuchtte Harry zijn frustratie.

Afgesproken werd dat zijn ex-vrouw de zwemlessen voor het A-diploma van de jongste voor haar rekening zou nemen. Na bijna een jaar lessen mocht het kind afzwemmen. Harry, de twee andere kinderen, zijn ex-vrouw en inmiddels haar man waren getuige van de diploma-uitreiking. Vol trots liet het kind zijn diploma aan papa zien. Harry's ogen werden zo groot als schoteltjes van verbazing. Op het papier prijkte achter de naam van zijn kind de achternaam van zijn vrouw's echtgenoot...

Burgerjaarsverslag: 'Achter alles schuilt een gezicht'

"Achter alles in Blaricum schuilt een gezicht, met een geschiedenis, met een reden. Naar dat gezicht ben ik dan ook benieuwd." Dat schrijft burgemeester Helma Ton in haar eerste Burgerjaarsverslag 2002. De burgemeester laat in het Burgerjaarsverslag dorpskenners aan het woord. Kritische meningen vaak van mensen die het beste met onze gemeente voor hebben. Het Burgerjaarsverslag spreekt in mensentaal over de gemeentelijke dienstverlening en de inbreng van inwoners in het beleid.

"Er valt veel te doen in deze gemeente. Op allerlei fronten. Ik zet daar graag mijn schouders onder en heb daarbij kritische en betrokken burgers nodig," aldus de burgemeester. Belangstellenden kunnen een gratis exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Internetters treffen op de gemeentesite www.blaricum.nl een eenvoudige tekstversie van het burgerjaarsverslag aan. Bent u ook een kritische en betrokken

inwoner en heeft u vragen of opmerkingen over het Burgerjaarsverslag 2002? Laat het de burgemeester per e-mail (burgemeester@blaricum.nl) of per brief weten. De burgemeester is van plan in haar volgende Burgerjaarsverslag rekening te houden met de ingekomen reacties.

**Meedenken over nieuwe
welstandsnota**

Blaricum is een mooi dorp en dat stelt bijzondere eisen aan het bouwen in Blaricum. Vanouds geldt in de Woningwet de bepaling dat ingediende bouwplannen moeten voldoen aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsing gebeurt onder de huidige Woningwet hoofdzakelijk achteraf. Nieuwe wettelijke bepalingen in de Woningwet verplichten de gemeente vóór 1 juli 2004 een welstandsnota vast te stellen.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in de welstandsnota openbare criteria vaststelt, zodat iedereen die in onze gemeente wil gaan (ver)bouwen vóór af van de bouwvraag zoveel mogelijk rekening kan houden met de welstandscriteria in onze gemeente. Aan welke welstandscriteria moeten bouwplannen in Blaricum voldoen? Dat hangt natuurlijk af van de plek of buurt van de bouwlocatie. Maar ook heel belangrijk zijn de opvattingen en denkbeelden van geïnteresseerde Blaricummers en andere doelgroepen daarover. Een breed samengestelde werkgroep die belast is met de voorbereiding van de welstandsnota organiseerde op 9 december een informatieavond in het gemeentehuis. De werkgroep verwerkt de resultaten van de gevoerde dialoog in een voorontwerp van de nota. Vragen of opmerkingen? Bel met projectleider Martin de Wit (tel 035 5399559) of e-mail m.dewit@blaricum.nl



De situatie verslechterde en verslechterde en bij steeds meer zaken raakten de kinderen betrokken, ondanks het goede voorname van hun ouders. Na dik anderhalf jaar was de maat voor Harry echt vol. Zijn ex-vrouw deed haar uiterste best de onderling afgesproken omgangsregeling overhoop te gooien: de kinderen moesten bij haar en haar vriend komen wonen en mochten nog maar een keer in de drie weken een weekend hun vader bezoeken, zodat zij, haar nieuwe man en hun kind-in-wording met de kinderen uit haar eerste relatie een hecht gezin konden vormen.

Ondanks de eerdere afspraken de kinderen buiten de rechterlijke macht te houden, besloot Harry zijn advocaat de voorgestelde omgangsregeling voor te leggen. Die nam contact op met de advocaat van de ex-vrouw. Zij hield voet bij stuk. Een gang naar de rechter was onvermijdelijk. Twee dagen voor de verjaardag van de middelste was het zo ver. Met spanning wachtte Harry op de uitspraak van de rechter. Maar die kwam niet, die dag. De rechtshoer vond dat beide partijen de omgangsregeling in onderling overleg naar de algemeen geldende regels dienden in te vullen. Pas als dat echt niet zou lukken, mochten ze bij hem terugkomen.

Moe van alle emoties probeerde Harry zich op de verjaardag van zijn zoon te concentreren. Het kind was immers die dag bij hem. Laat op de avond ging de telefoon. Zijn ex-vrouw. Ondanks alle spanningen hoopte ze met haar ouders morgen toch op de verjaardag van haar zoon te mogen komen, bij Harry thuis. Want dat hadden ze bij de andere twee kinderen ook gedaan. Harry realiseerde zich dat het geen gemakkelijke verjaardag zou worden. Maar voor de kinderen was het belangrijk dat papa en mama nog door een deur konden. "Dus ja, je bent welkom en je ouders ook."

Een week later trof hij haar weer bij de advocaat. Er werd fel gedebatteerd en uiteindelijk verscheen er een omgangsregeling op papier. De kinderen bleven bij Harry wonen en zouden één keer in de twee weken een weekend bij hun moeder doorbrengen, net als de helft van alle schoolvakanties. Tijdens de feestdagen zouden ze het ene jaar bij hun vader en het andere jaar bij hun moeder zijn.

Vanaf dat moment ontstond er enige mate van rust in de situatie. En langzaam, heel langzaam, verbeterde het contact tussen Harry, zijn ex-vrouw en zelfs haar echtgenoot. Op een dag, toen de kinderen vreselijk aan het treuzelen waren met het opruimen van hun spullen, vroeg zijn ex-vrouw of Harry een kop koffie wilde terwijl hij op de kinderen wachtte. Ze praatten bij over de schoolprestaties van de kinderen en hoe het met ze ging op hun sportclubs. Een prettig, onspannen gesprek.

Omdat de kinderen bij Harry woonden, was hij de aangewezen persoon ouderavonden op school te bezoeken. "Ach", dacht hij toen hij drie maanden later een uitnodiging voor een tien-minutengesprek ontving, "ik vraag of Henriëtte mee gaat, ze is tenslotte hun moeder." En dat deed Henriëtte.

Van het een kwam het ander. Ze bezochten samen de potentiële middelbare scholen van hun kinderen, keken samen naar hun sportwedstrijden en maakten een praatje als ze elkaar tegenkwamen bij het boodschappen doen. Als de kinderen jarig waren, zaten Henriëtte, haar man Edward en Harry gezellig rond de salontafel.

De Kerst naderde. De kinderen zouden deze dagen bij Henriëtte doorbrengen. Harry bereidde zich voor op een paar rustige dagen. Zijn ouders waren naar zijn

zus in Canada, hij had niets gepland. Totdat twee dagen voor Kerst de telefoon ging. "Hallo, je spreekt met Edward. Van de kinderen begreep ik dat je niets hebt afgesproken met de Kerst. Zou je het leuk vinden om eerste kerstdag bij ons te dineren?" Harry hoefde hier niet over na te denken. Dankbaar voor de goede relatie die zij hadden opgebouwd ondanks alle frustratie en het diepe verdriet, wensten Harry, Henriëtte, de kinderen en Edward elkaar een gelukkig kerstfeest.

Linda Eggenkamp

**ECHTPAAR
IN DE TREIN**

Voor 't verre reisdoel kant en klaar, zit ik dus tegenover haar. De trein maakt zijn vertrouwde geluid en zij rijdt voor-'ik achteruit.

We zien dezelfde dingen wel, maar ik heel traag en zij heel snel. Zij kijkt tegen de toekomst aan, ik zie wat is voorbij gegaan.

Zo is de huwelijks staat: de vrouw ziet wat gebeuren gaat, terwijl de man die naast haar leeft, slechts merkt wat zijn beest al heeft.

Van nieuw begin naar nieuw begin, rijdt zij de wijde toekomst in en ik rij het verleden uit. En beiden aan dezelfde ruit.

Gedicht van Willem Wilmink



**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

ABN-AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

M. SIEGERS

In- en Verkoop klokken - barometers meubelen en schilderijen

M. Siegers

Dorpstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76

Open: Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

JSR

de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum Bussum Blaricum
Oude-Engweg 15 Stationsplein 3 Huisweg 6
Tel. 035 6213743 Tel. 035 694 29 51 Tel. 035 538 22 88

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

**Smederij
B.v.d. Bergh**

Tuín- en parkmachines
Tractoren
Smederij werkzaamheden
Landbouwverktuigen

Brinklaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 66 33

**ADA KEIZER
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2003**



Foto: Gerbe v.d. Woude

Onder grote belangstelling is op 20 november op het gemeentehuis Ada Keizer gekozen tot en gehuldigd als vrijwilliger van het jaar 2003. De aanmoedigingsprijs ging naar Joey Junge. Zij vertegenwoordigen de honderden vrijwilligers die zich in en rond Blaricum belangeloos inzetten ter wille van hun medemens. Hulde!

**JOEY JUNGE (MIDDEN) ONTVING
DE AANMOEDIGINGSPRIJS**



Foto: Gerbe v.d. Woude

**3e Papagenoconcert in het
Concertgebouw Amsterdam**

**BENEFIETCONCERT
VOOR KINDEREN
MET AUTISME**

Met medewerking van: Paul van Vliet
Het Orkest van het Oosten o.l.v. Jaap
van Zweden, Geert Smits en Pim
Avondrood

De Stichting Papageno organiseert op
zaterdagavond 27 december in het
Concertgebouw te Amsterdam voor de
derde keer in haar zesjarig bestaan het
'Papageno Concert'. Een benefietconcert
waarvan de opbrengst wordt aangewend
voor projecten waarmee ouders en bege-
leiders van autistische kinderen en autisti-
sche kinderen zelf, worden ondersteund.
Een van die projecten is het financieren
van 'Papagenobusjes', busjes waarmee
muziektherapeuten met studenten en
muzikanten naar de kinderen met
autisme rijden om hen thuis in hun eigen
omgeving individuele muziektherapie te
brengen.

Programma:

- Gustav Mahler: Die Sieben Lieder aus
Letzter Zeit, Bariton Geert Smits, Het
Orkest van het Oosten onder leiding
van Jaap van Zweden.
- Pauze.
- Bijdrage door Pim Avondrood, winnaar
Europees Songfestival 2000 voor men-
sen met een verstandelijke beperking.
- Paul van Vliet, begeleid door zijn
Combo en Het Orkest van het Oosten
onder leiding van Jaap van Zweden.
- Ottorino Respighi: Vetrata di Chiesa,
Het Orkest van het Oosten onder le-
ding van Jaap van Zweden

De artiesten en het Orkest treden volledig
belangeloos op in dit bijzondere programma.

HULDE!!!



OP 16 december 2003 melkt MARIAN
VOS, de enige boerin uit ons dorp, al 50
jaar lang haar koeien met de hand.
Van harte met dit bijzondere jubileum!



Het wapen der liefde zal
iedere tegenstander ont-
wapenen. Liefde wekt lief-
de op: zij zal worden
teruggekaatst, de reactie
erop zal slechts liefde zijn.

**HET SPROOKJE
VAN HET KERST-
DUIKELAARTJE**

Altijd als het kerstduikelaartje duikelt,
komt het weer rechtop te staan. Als je het
vaak laat duikelen, gaat het op je lach-
spieren werken. Als je licht ben je blij en
dat voel je ook van binnen.

Het kerstduikelaartje was vaak blij, maar
soms ook niet. Op een dag zat hij met zijn
mooie witte baard in zijn kamer brieven te
lezen. Leuke, vrolijke brieven van kinde-
ren en mensen, vaak met tekeningen,
maar ook droevige. Over mensen die oud
en alleen of ziek waren. Soms kort ziek en
soms lang. Zo las hij over mensen en kin-
deren die al jaren zonder bezoek in een
ziekenhuis lagen.

Hij vond dat zo zielig dat hij besloot daar
iets aan te doen. Hij pakte de trein en reis-
de soms uren om het adres van die zieken
te vinden. Hij stapte daar dan onverwacht
binnen. Die mensen wisten niet wat ze
zagen. Zomaar een duikelaartje op
bezoek. Hij ging er dan gezellig "bijzit-
ten" en begon te vertellen over alles wat
hij meemaakte en beleefde.

De zieken vergaten hun pijn en glimlachten,
later gevolgd door luidop schateren.
Het duikelaartje duikelde van plezier. En
aan het eind van zijn bezoek gaf hij hun
een zelf gemaakt duikelaartje met de
woorden: "Als je eens verdrietig bent of
veel pijn hebt, denk dan aan mij en laat dit
duikelaartje duikelen. Want al is het nog
zo erg, de zon gaat altijd weer schijnen, en
komt alles altijd weer rechtop te staan"

A.K.

**JUBILEUM JUST FOR FUN
GROOT SUCCES!**

Het 10-jarig jubileumconcert, dat 8
november plaatsvond in de Thomaskerk
te Huizen is een daverend succes gewor-
den. Het 30 vrouwen tellende à capella
koor liet een zeer divers repertoire horen.
Onder professionele begeleiding van hun
Amerikaanse dirigent, Joel Scannell,
varieerden de stukken van traditionele
koormuziek tot de meer hedendaagse pop.
Het concert had niet een speciaal thema,
maar was meer een reis door alle tijden, stij-
len en streken. Daardoor kregen de luiste-
raars een goede indruk van de muzikale
kwaliteiten van het koor. Na de pauze trad
als gast het Orion Trio op dat een mooie
serenade van Beethoven liet horen. Het
Orion Trio werd gevormd door Ruud
Wagemakers, Hans Valeton en Gé Bartman.

Het zingen zonder muzikale begeleiding
vraagt extra inzet van zowel de koorleden
als de dirigent. Bijna alle nummers die
werden gezongen waren 6-stemmig. Het
instuderen van deze gewaagde nummers
kost veel tijd en er wordt dan ook iedere
dinsdagavond gerepeteerd in buurtcentrum
De Malbak. De afgelopen tien jaar
heeft Just For Fun al een flink aantal con-
certen verzorgd, onder andere in: kasteel
Groeneveld tijdens de Baarse
Kamermuziekdagen, Paradiso in
Amsterdam, Theater de Boerderij in
Huizen, en tijdens het Blaricums Zomer-
muziekfeest. Binnenkort, op 21 december
zijn ze te beluisteren in de Stichtse Hof, met
een sfeervol kerstconcert.



BIJGELOOF

Herfstdraden. Uit de tijd van Goethe spraken
men voor 't eerst over herfstdraden of ook
wel Mariagaren, zonnedraden of zonne-
weefsel genoemd. Deze draden inspireer-
den de volksfantasie. In de herfst zou de
maagd Maria, of vrouw Holle met 11.000
maagdelijke medewerkers al trekkend
door het land de herfstdraden gaan spin-
nen. Ook engelenhaar of het gareen uit een
gewaad van een godin zijn herfstdraden.
Als herfstdraden aan je kleding vastplak-
ken, is dat een goed teken.
En als ze er al in september zijn, wordt het
een zonnige herfst. Bij de Germanen was
het paard het heilige dier van Wodan. Het
gelukbrengende hoefijzer moet van een
paardenhoef afkomstig zijn en toevallig
gevonden worden. Men hangt het met de
opening naar boven, anders loopt het
geluk eruit. De heilige Patrick, de zende-
ling, wees de heidense Kelten op ons klavertje
drie, als bewijs van het bestaan van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Alles in de natuur was naast de bijbel, "het
boek van God". Volgens de legende nam
Eva van uit het paradijs een klavertje vier
mee naar de wrede wereld en daar geldt
het sindsdien als teken van geluk. Waar en
wanneer het daadwerkelijk voor 't eerst als
gunstig voorteken werd beschouwd, is niet
bekend. Misschien omdat het zeldzaam is.
Je mag er ook nooit bewust naar gaan zoeken,
maar "toevallig" vinden; dan pas
brengt het geluk. Vind je het, dan moet je
het goed bewaren (gedroogd in een boek)
dan zal hij of zij zijn leven lang rijk en
gelukkig zijn. Planten en dieren hebben

ook namen die een symbolische waarde
hebben. De verschillende soorten sleutel-
bloem heetten zo, omdat Petrus, sleutelbe-
waarder van de hemel, zijn sleutel eens op
aarde liet vallen. Waar die sleutel de grond
had geraakt, gingen primula's bloeien:
sleutelbloemen dus. Het lievevrouwebed-
stro lag in de kribbe van het kindje Jezus,
evenals het gele walstro. Op kinderpartijtjes
of andere feestjes moest men soms bij
een spel of verloting een getal noemen.
Het invullen van getallen bij loterijen is
onuitroeibaar en brengt kapitalen op. Met
getallen en cijfers kan men op een bepaal-
de manier in de toekomst kijken. Telkens
komen enkele ons heel bekend voor: het
getal 1 is het goddelijke getal. Het getal 3:
de drievuldigheid, of "alle dingen bestaan
uit drie"; drie tijd niveaus: het verleden,
heden en toekomst. Het getal 6: de zes
punten van de ster. Het getal 7: het heilige
en gelukbrengende; de 7 wijzen; de 7
wereldwonderen; de 7 wetenschappen; de
7 schoonheden; de 7 vruchtbare en
onvruchtbare jaren; de 7 doodzonden; de 7
kruiswoorden en de 7 bedden van het Onze
Vader. Het getal 11 en 13 zijn ongeluks-
getallen en er zijn nog vele andere getallen
die iets bijzonders hebben. Ook kennen we
een magisch kwadraat waarbij verticaal,
horizontaal of diagonaal opgeteld, de som
altijd gelijk is namelijk het getal 34.

A.K.

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

**13 EN 14 DECEMBER KERSTMARKT EN
LEVENDE KERSTSTAL**

Ook dit jaar is er op de boerderij aan de
Gebr. Dooyewaardweg 1A een levende
kerststal en een kerstmarkt. Dit jaar wor-
den er bij de stal ook kerstverhalen ver-
teld. Op de markt kunt u o.a. terecht voor
kerstkransen, decoraties, geborduurd lin-
nengoed, geurcadeau's en is de fotograaf
Eline de Lange er met prachtig fotomate-

riaal. Voor de kinderen zijn er speciale
kinderactiviteiten, zodat ze zich niet hoe-
ven te vervelen. Wij ontvangen u graag
op zaterdag 13 en op zondag 14 december
vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur. Tot dan!
Nico de Jong en Margriet van 't Klooster
Gebr. Dooyewaardweg 1a (hoek
Franspad) Blaricum



**HOVENIERSBEDRIJF
P.E. CALIS**

- * Tuinadvies
 - * Aanleg en onderhoud
 - * Tuinarchitectuur
 - * Sierbestrating
- Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



L. Vos

WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93



www.ijssalondehoop.nl

**Hoveniersbedrijf
Roest - Borsen**

Schietspoel 27, 1251 XT Laren

Tel./Fax
035 538 44 70



DIE GEZELLIGE KERSTDAGEN

Ieder jaar, zo omstreeks augustus, komt hij weer mensen die kerstdagen ter sprake. Vaak geopperd door een overvrijg familielid dat niet tegen een ongewilde agenda kan.

"Wat ga jij met de kerstdagen doen?" wordt er dan gevraagd, terwijl je bloed, nu ja bijna bloed, genietend ligt te zonnen op een comfortabele strecher. Dan krijg je het plezietend heft loofd en haat diegene die die vraag stelt.

Want je wilt daar dan nog absoluut niet aan denken. Je mompelt iets van "dat zie ik tegen die tijd wel", waarop dan prompt een uitnodiging volgt.

Zo, de eerste kerstdag is dus al weer ingevuld, want nee zeggen geeft ruzie. En daar zit, of in dit geval, hij je niet op te wachten.

Wat is die toch met die kerstdagen? Of officieel vieren we de geboortedag van Christus, maar officieus zijn het verplek onze dagen geworden. Veel stellen krijgen weken van te voren, hoe en met wie ze de kerstdagen zullen doorbrengen. Hij wel heel graag gewoon doen waar hij zit in heeft en geen visite, maar zijn vindt dat ze haarders absoluut niet "alleen" kan laten zitten.

En dus net ze zich dagen tot om veel te veel voedsel in te slaan om daarna weer lichte taan kokkerellen. Ook loopt ze winkel in winkel uit om vooral dure eendags te kopen, want ze wil niet voor verk uitgemak worden.

Op de dag zelf komen ook nog haar kinderen langs die zich hangend op de bank en geen pot uitstekend, lekker door hun moeder laten verwennen. Tegen de tijd dat het diner begint is ze al bekaf.

En als dan blijkt dat het eten bij haar moe-

der niet helemaal in de smaak valt "kind je weet toch dat ik niet van wild hou" dan is dat tevens haar cadeau wil ruiten, "ik had dit net zelf al aangehaakt", dan zijn de poppen aan het dansen.

Dan is er van de kerstgelauchte niet veel meer over. Zij kan haar moeder wel schamen en hij ook niet nalaten, als ze schenen even alleen in de keuken staan tegen haar te bissen het goed, had je zijn zin maar moeten doen.

En dan hebben we het nog alleen maar over de eerste dag. Wij presteren het om ook nog een tweede dag te hebben. Bijna nergens in de wereld is dat zo, maar hier wel.

Zijn er eigenlijk nog wel mensen die deze dagen leuk en gezellig vinden? Waarschijnlijk een minderheid.

Waarom doen we er dan niet wat aan? Bijvoorbeeld de tweede dag afschaffen! Gewoon weer aan het werk en deze verzoenen vrijre dag aan je normale vakantie vastplakken.

Of ommen als het, zoals in dit land zo vaak gebeurt, onverwacht een zonnige dag wordt.

Lekker naar zee met de zon op je baast of in andere leuke.

Behalve dat het scheel kan inkoopken doen en bakken en braden, kom je ook tege-moet aan de vele eenzame mensen, waarvoor bij uitstek de kerstdagen een moeilijke tijd is. Eten bezoek krijgen of nergens op bezoek gaan tijdens deze dagen, wordt extra gevoeld. Bij halvering, halveren we de pijn. En voor velen halveren we de stress. Stress die we onszelf aandoen, doordat we te hoge eisen aan onszelf en onze medemens stellen.

Conny Rector

PUINRUIMEN

Eenige tijd geleden, het was op een naajasmorgen, werden er in het bos achter de Koggewagen in de Bijvank ineens heel veel bomen gerooid. Sommige bommen waren gewoon afgebruikt, omdat de draglines er, niet ontzettend, waren langs gered. Een grote bramenstruik, waar ieder jaar veel bramen aan zaten en waar de konijntjes hun toelicht vonden, wanneer ze door een hond werden opgejaagd, was romaui uit de grond gerooid, alsof er een orkan had huisgehouden. Het was een grote puinhoop. Gelukkig werd er, na een tiental verontuiste telefoontjes naar de gemeente, met die larpwerk gestopt, waarna alles weer redelijk netjes werd achter gelaten. Eigenlijk was deze puinhoop weer snel opgeruimd.

In een mensenvelen had het zo niet lieft. Je kunt zo ontzettend veel rommel in en om het huis hebben, dat je, b.v. met een verhuizing of door een verbouwing, niet weet hoe dit op te ruimen valt en toch zul je ergens moeten beginnen.



Ook door andere redenen kan het een grote puinhoop zijn. Soms gaat het thuis niet meer, omdat iemand op hoge leeftijd is gekomen, of door ziekte. Of een verlies een partner en ziet het alleen zijn niet meer zinghuis. De volgende fase kan dan een verzorgingszijn, zijn, of een verpleeghuis is dan moet er zoveel worden opgeruimd. Ook dan kan het een grote puinhoop zijn, zodat letterlijk als figuurlijk. Want het kan iedereen overkomen: er zullen spullen weg moeten, waar eigenlijk geen afstand van gedaan kan worden, omdat er zoveel herinneringen aan zitten. Want vaak kan lang niet alles mee. En dan is er nog niet eens sprake van de puinhoop in een mens zelf, omdat men eigenlijk niet wil, maar de omstandigheden er naar zijn. Het kan maanden of soms jaren duren, voordat alles weer een beetje "opgeruimd" is en men aan de nieuwe omstandigheden is gewend. Hoewel "wennen", je leert er mee omgaan. Iemand in je omgeving kan plotseling ernstig ziek worden of het overlijden. Het is een relatie gaat niet goed meer, uitzending van een kind of partner naar vijandelijk gebied; misschien lukt het op je werk of op school niet meer, ook al is het in en om je heen een grote puinhoop. Om naar doorn te komen, zal er "puin moeten worden geruimd". De een zal dat lukken door de ander of niet professionele hulp te vragen, en al vindt steun in het gelouf. Heel voorzichtige kan er dan weer een nieuw begin worden gemaakt. Het gaat niet zomaar.

Maar als dan een klein kind wil vertrouwen het handje in jouw hand legt, besef je dat er nog toekomst is... een belofte voor een ander leven? Werd er zo'n 2000 jaar geleden ook niet een belofte waar gemaakt?

Tegen de tijd dat het Kerstmis gaat worden en het nieuwe jaar er aan komt, sturen mensen elkaar kaarten met veel goede wensen. Misschien dat er juist met deze dagen een "nieuw begin" kan worden gemaakt en komt er een einde aan de "puinhoop".

"Puinruimen" een idee voor een "nieuw jaar"?

Tiny de Wit.



DE KERSTBOMENWINKEL

Er prikken tranen in Jordi's ogen, hij wil niet huilen en kijkt strak het door auto-rampe naar binnen. Zijn vader heeft alleen maar interesse voor de weg, die hier zo smal en hobbelig is geworden dat het licht of de bijna stil staam.

Jordi begrijpt er niets meer van, eerst gingen ze vanmorgen een kerstboom kopen dat het licht of de bijna stil staam.

Voorzichtig kijkt hij nog eens naar zijn vader en zegt dan heel hard:

"Waarom zijn we nu nog steeds niet bij de kerstbomenwinkel?"

Hij schrijft van zijn eigen vrede stemme en schrikt nog meer als pappa afwijzig zegt:

"We zijn er, stap maar uit."

Stokstijf blijft hij zitten en ziet hoe pappa speurend tussen de bommen verdwijnt. Dan springt hij toch ook maar de auto uit en probeert zijn vader in te halen, die alleen op schijn te hebben voor de bommen. Zijn kleine beentjes verdereven opens in een kuil en daar zit hij als een kabouterdie die net van een paddestoel is gevallen.

Verbaasd kijkt hij om zich heen, ziet dan een boogje in het net zo groot is als hij zelf. Hij trekt er eens aan, maar het boogje staat stevig in de grond gegroeid, die kun je echt niet meemenen en er is toch ook geen winkel hoe kun je dan betalen?

Heel ver weg, voor Jordi ontzichtbaar, hoort hij de stem van zijn vader, die vol overgave de ene boom nog moeier vindt dan de ander en dan klinkt Jordi's stem opens luid en duidelijk:

"Pappa, Pappa, je wilt ze wel allemaal kopen, hè?"

Weer kijkt hij geen antwoord. Op dat moment blijft er langpunte munten aan een tak hangen en met veel moeite trekt hij het zolang totdat hij met de munten al op de grond rolt. Hij zet zijn zinnen weer, op die nu voorzien is van groene naalden.

Hennie Lamaker



'DE VERLICHTING'

Als ik nu door onze mooie dorpskerk wandel en al die mooie verlichte linden zie, moet ik aan een verhaal denken van mijn vader mij eens vertelde. Toen mijn opa, Cornelis Ruijter, in 1918 aan de Spaanse griep overleed bleef mijn vader alleen achter met mijn oma. Het riedekerkbedrijf van mijn opa kon mijn vader niet voortzetten, hij was slechts vier jaar oud. Om toch brood op de plank te krijgen werd mijn oma door de gemeente benoemd tot lantaarnopsteekster, tenslotte waren de sociale voorzieningen toen slechter dan tegenwoordig.

einid jaren tachtig, haalden Gerrit Lanphen en ik, toen beiden werkzaam bij Gemeentewerken, vóór de jaarwisseling de lampjes uit de bommen om ongelukken te voorkomen. De lampjes waren in de jaren tachtig 220 volt, later werd het 12 volt, hierdoor was er geen kans meer om een elektrische schok op te lopen.

Tijdens onze werkzaamheden kwam dominee Berkhof lang en vroeg aan ons: "Waarom halen jullie die lichtjes weg, ik vond die zo gezellig staan". Waarop ik antwoordde: "Ach dominee, laat hier die lichtjes uitgaan, als die lichtjes in onze handen maar blijven branden". Dominee Berkhof antwoordde gevat: "Daar prek ik aanstaande zondag over!". Mijn toenmalige overbuurman Zier Versluis, die lid was van de hervormde kerk en trouw kerkezoeker, verzocht ik om op de zondag goed op te letten tijdens de preek. Toen hij terug uit de kerk kwam, wist hij mij te vertellen: "Nou, de dominee heeft woorden gehouden". Zo zie je maar dat de aanleiding van een preek op straat gevonden kan worden...

Ik wens alle lezers van Het en Wei vrede in de kerstdagen en een heel voorspoedig en verlicht 2004!

Frans Ruijter

Vanaf maart 1918 deed zij elke avond een ronde door het dorp om een handjevol lantaars op te steken om het donkere dorp iets te verlichten. Een restant van een lantaar die zij heeft opgestoken heeft nog heel lang als een stuk ijer aan een lellin de gezeten bij Kees Ritzer Gzn. aan Kerkerk 3. Oude Blaricumse hebben het soms nog wel over "Griete Ruijter, de lantaarnopsteekster". Zij heeft dit werk gedaan tot juli 1922. Zij kreeg toen eervol ontslag van burgemeester Klarenbeek en gemeentesecretaris Verploegen.

Tegenwoordig is het hele dorp verlicht tijdens de feestdagen. Toen de lampjes voor het eerst in de lelliden hingen, ongeveer

NAAR HET LICHT

Een denkwaarderig jaar loopt ten einde. Een "korte" oorlog in Irak, die nog steeds voortduurt.

Een lange formatie die resulteerde in een opmerkelijk Kabinet.

Affaires in de Koninklijke Familie zorgden voor hilariteit en klinkt Jordi's stem opens luid en duidelijk:

"Pappa, Pappa, je wilt ze wel allemaal kopen, hè?"

Weer kijkt hij geen antwoord. Op dat moment blijft er langpunte munten aan een tak hangen en met veel moeite trekt hij het zolang totdat hij met de munten al op de grond rolt. Hij zet zijn zinnen weer, op die nu voorzien is van groene naalden.

Wat doen we met de Kerst of liever gezegd wat doen we voor de Kerst. Veel spijs en drank in zijn halen om de feestvreugde te verhogten?

Inspanningen en zorg dat het ons aan niets zal ontbreken en dat er iedereen een cadeau is.

How komt het dan dat de hoge verwachtingen die we koesteren toch niet altijd blijken uit te komen.

Zijn we te materiegerecht met veel aandacht voor uiterlijk vertoon, kenmerkend voor het westen?

Waarom oosters denken daarentegen hebben zich steeds primair gericht op de innerlijke, de geestelijke wereld van mens en dier?

Waarom is het in ons tijdperk (of in het oeroud) ingezicht krijgen in de werkelijkheid van ons bestaan niet de kern van de geest en compassie en vrede met je medemens, inclusief jezelf.

Waarom Boeddhisme leert dat het verlangen naar en vasthouden aan en

ons identificeren met allerlei materiële zaken, situaties, gedachten, emoties en als gevolg hiervan voortdurend leven in verleden of toekomst, de oorzaak zijn van onvrede in ons leven. Door ons ego raken we verward aan dingen van buitenaf die slechts kort voldoening geven. Dit leidt tot nog meer zoeken in de buitenwereld, hetgeen uiteindelijk uitloopt op een teleurstelling.

Om een vrije en tevreden mens te worden zouden we moeten inzien dat alles in het leven voortdurend verandert, we daar geen controle over hebben en het dus geen vast en vast te klampen aan materiële zaken, situaties, gedachten en meningen. Als we daarentegen meer naar binnen gaan en ons ego observeren zal het naar kracht verliezen en komt er meer ruimte om te "zijn", te leven in het heden. Er komt meer "lichten" in ons leven en dat stralen we uit.

Ook een uitspraak van bijna tweeduizend jaar geleden opgeschreven door Marcus Aurelius, een van die buitengewoon zeldzame mensen in wie werelde mens tot wijsheid samengingen, is (tijdens de kerstdagen) het overdenken waard:

"Aanvaard dat er tot je komt zoals gegeven is in het patroon van je leven, want wat kan beter in je behoeften voorzien?" Tot slot een wens van onze dochter vanuit Bangkok uit de TAO (uit de traditionele Chinese cultuur):

"The wisest person Trust the process."

"Without seeking to control; Takes anything as it comes."

Lives not to achieve or possess, But simply to be All he or she can be."

AvZ

AvZ

AvZ

AvZ

AvZ

AvZ



GEITENWIJSHEID

Ze werd geboren op Hemelvaartsdag. De rems was strakbuis, de reet wakker, was duidelijk van er iets stralends van te maken. Het blad aan de bomen kakelevers en knalgroen. Eind mei.

En dag om echt gelukkig te zijn om geboren te worden. Haar moeder, die Koetje heet, omdat ze op een koe lijkt, maar toch een geit is, keek tevreden naar haar mooie kind. Ze had er eigenlijk twee verwacht: dat is meestal zo bij geiten. De bevalling baard moeder Koetje letterlijk en figuurlijk heel wat zorgen, maar het resultaat was uitnemend. Ze was tonnenrond geweest en toch was er inens maar een. En wat voor één! Fief en fiet stond dat door mooi te zijn en mooi was de naam die ze kreeg: Simone Mascara. Iemand had in de 153 dagen dat ze in haar moeders warme buik had gezeten een forse klodder mascara rond haar oogjes gevormd en ze zag eruit als een ware geiten-filmster. Toen Simone Mascara haar eerste wankele stappen direct al verwisselde in dolle lichtsprongen en de hele dag ronddarterde, begreep ze zelf dat ze wat om zich heen moest gaan kijken.

Las hoofdartikelen, commentaren en verbaasde zich meer en meer over alle ellende in de grote wereld. Aanslagen, aardbevingen, moderstroomen, moordpartijen. Het kon niet op. De kleine geit schafte ontmoediging de 'grote' krant af. Las nog slechts regionaal nieuws en de Hei & Wei.

Maar ook daar werd ze niet echt bij van. "Wat een gekkij, wat 'n nachtedgeden onder de mensen van dit dorpje! Wat een achterdocht en onbegrip waar het om besturen ging.

Ze besprak het met Koetje, maar die was altijd niet meer getintesseerd in de fratsen van haar menselijke dorpelingen. "Er verandert hier niets," zei ze bedrukt. "nergens eigenlijk... Mensen houden nu eenmaal van ruzie en onvrede" en ze nam een paar hapjes van haar voortreffelijke hooi en dronk een slok water. Simone was bedroefd. Ze liet de krant voor wat ze was en zelfs de Hei Wei keek ze nog maar sporadisch in.

Inmiddels was het herfst geworden, de eikels rolden om haar oren en het frisse blad van de bomen werd geel en viel. En het werd winter. Koud en grijs, maar dat had ook zijn charme.

Simone hoorde kerkklokken... Leuk geluid. De Katholieke en de Protestante riepen broederlijk samen in de nacht. "Dat is Kerstmis" zei Koetje "morgen en overmorgen proberen de mensen even wat vriendelijker tegen elkaar te zijn en een beetje de hele dag door en drinken een otel. Een beetje samenwerdiger ging ze verder. "...geitenkind, jij hebt zoiets nog nooit meegemaakt, maar schrik vooral niet...over een paar dagen zal je knallen horen, vuurpijlen zien, lawaai, lawaai... Want dan schijnen de mensen weer eens opnieuw te beginnen, proberen ze wat aardiger en redelijker verder te gaan op hun weg door het leven. Maar ze maken er wel ontzettend veel kabaal bij!"

Simone Mascara dacht bij zich zelf "te mooi om waar te zijn, ik geloof er geen snars van. Maar ja, hoop doet leven. Ten slotte ben ik dit jaar zelfs niet eens opgegeven!"

aty l.s.

INTEMIEME KERST-SFEER RONDOM MUZIEKTENT BLARICUM

Zaterdag 20 december, de zaterdag voor Kerst

Even uitblazen van de kerstinkopen? En alvast in de stemming komen voor de kerstdagen? De Stichting Evenementen Blaricum organiseert voor u woensdag een kerstmarkt in het hart van de dorpskern van Blaricum.

Op zaterdag 20 december van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur zal het gebied rondom de muziek tent worden opgevoerd door een 14-tal kramen, sfeervolle muziek, een kerstman en heel veel gezelligheid.

In diverse kerstkransen, die voor het merendeel worden ingevuld door Blaricumse ondernemers zoals Le Gris Souris, Fleur de Lis, Your Magic Shop, Fa. Oversteegen, Madeline Kookit!, Amaro Amaro e.a., worden allerlei gezellige kerstkransen en leuke ideeën voor de feestdagen aangeboden.

Van enkele kramen zal de opbrengst naar goede doelen gaan zoals de Stichting Maup, Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, de Wereldwinkel en Amnesty International. Natuurlijk heeft de Stichting Evenementen Blaricum ook aan een kraam voor een glaasje Gilhew of een beker warme chocolademelk gedacht.

Tervilj het winkelande publiek nog wat 'last-minute' cadeautjes kan inkopen leuke ideeën kan opdoen bij de kramen. Komt de kerstman hoogstpersoonlijk langs om de kerstfeer nog wat te vergroten. De kerstmarkt zal muzikaal worden ondersteund door het bekende duo Ricky en Silgertje. Zij zingen en spelen op aanstekelijke wijze kerstliedjes en eigen reperitme. Om naar te luisteren of lekker mee te zingen. Zij maakten al eerder fuorfe tijdens het Blaricum's Zomerzweest.

Kom gezellig langs en proef de kerstfeer, op zaterdag 20 december vanaf 14.00 uur op het plein voor de Muziektent in Blaricum.

GELUK

De handen van de mensen zijn gemaakt om er Geluk in te leggen
De een bij de ander
De ander bij de een
De zware bij de witte
Gelu bij de rode of wat voor kleur ze ook mogen hebben
Want Geluk kent geen kleur
geen ras, geen stand, geen grens
Geluk is:
allemaal samen lopen op de regenboog van het leven



AFSCHEID

Afscheid nemen door het leven heen
Wij doen het allemaal

Aan het eind van het jaar
Een bespiegeling van wat niet meer is

Terug kijken naar gebeurtenissen
Die niet meer te veranderen zijn

Herinneringen die zo bijzonder mooi zijn
Dat zij voor altijd opgeslagen worden in je geheugen

Gebeurtenissen die zo enorm treurig zijn
dat ze niet meer zijn uit te wisselen

Alles wat een mens meemaakt is al een keer eerder ervaren door anderen

Er is daarom niets uniek
Aan wat je allemaal beleeft

Koester je herinneringen
Sla op wat belangrijk voor je is

Neem dan afscheid
Afscheid van een mooi of verdrietig jaar

En... ga verder
Verder door het leven heen

Linda Knauffman

KOMT ALLEN TEZAMEN!

Kerstavond, 2002. De klokken beelden, de Vituskerk stroomde vol, het dorp kwam tezamen voor de gezinsdienst. Onder de kerkgangers bevond zich Nathalie, met haar ouders en zusjes. Het was haar eerste Kerst in Blaricum en zij keek naar het kerstspel dat opgevoerd werd door de kinderen. "Volgend jaar ben jij er ook bij, Nathalie", zei een groepsleider.

Zij was er eerder bij op een strandse zondag, in mei luiden de klokken van de Vituskerk voor de kinderen die hun eerste heilige communie vierden. Nadat iedereen gezeten was kwamen zij vijf dat op een middepaal binnen met hun haars en zij waren prachtig: kleding variërend van een makkelijk zittende kniebroek tot een volledige bruidstooi, kapsels van een wilde krullerbol tot een met veel water en gel in toom gehouden pookhoofd. De communicatiehulden brieven aan God geschreven, die door hen zelf werden voorgelezen. God werd vaak bedankt: voor het feit dat opa in de hemel mocht zijn, voor de fijne zwemles, voor het mooie weer. Nathalie had ook een, nog niet geheel vlekkeloze, tekst: "Ik wil dat iedereen gelukkig wordt en dat niemand meer ziek wordt en dat het water is om te drinken". Het op te voeren spel speelden de communicatiehulden overgeve. Wanneer zij even de weg kwijt waren werd ze subtiel weer op de juiste

route gezet. Het verhaal ging over het olifantje Elmer met een huid als een kleurlige lappendeken. Hij leefde temidden van een kudde grijze olifanten die hij aan het lachen maakte met zijn grijpjes. Maar zijn anders-zijn maakte hem verdrietig. Hij verfiel zijn vel met het sap van grijze beeren, waarna hij terug ging naar de groep. Waar hij niet bekeerd werd. En waar het snai en stil was zonder hem. Pas toen hij weer grijpjes maakte wisten de anderen dat het nieuwe, grijze olifantje hun eigen Elmer was, een wetenschap die bevestigd werd door een stevige regenbui. Nathalie droeg een lange, prachtige communiejurk die zij vol trots en gratie droeg en waarvan zij tijdens het spel de rok zo nu en dan elegant tot hoog boven de knieën optrok. Wij geborduurde lange handschoenen en een corsage in het haar completeren haar outfit. Nathalie was in is anders. Haar geschiedenis begon in Irak waar vandaan haar ouders moesten vluchten. Elmer bracht door zijn anders-zijn extra vreugde in de kudde, Nathalie ontmoeting "geluk voor alle mensen". Het voelde als een voorrecht hiervan getuige te mogen zijn, maar dan strandend troste familie die mij daartoe uitgenodigd had. Ondanks alle negatieve berichten: de integrale verloopt ook heel vaak wel goed.

Ina Schaafsma



VUURWERK AFSTEKEN

De jaarwisseling is weer in aantocht. Mensen en vooral jongeren willen graag vuurwerk afsteken. Helaas vallen er elk jaar weer een flink aantal gewonden. Een van de maatregelen die door de overheid is getroffen om het aantal slachtoffers terug te dringen is het beperken van het aantal verkoopmomenten. Vuurwerk mag nu op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december gekocht worden bij de erkende verkooppunten. Het afste-

ken mag pas gebeuren op de 31e tussen 10.00 en 02.00 uur. Het hebben van illegaal vuurwerk is te allen tijde verboden. Jongeren die betrap worden door de politie, worden doorgestuurd naar Bureau Hult. Dit is een alternatief voor justitiële vervolging. Via Hult krijgen de jongeren de keuze om de gemiddelde schaatse te herstellen en te betalen of via de rechter boete te betalen. Beter is dit te vermijden, met als bijkomend voordeel, dat aan het eind van de nacht nog alle vingers aan je hand zitten.



KERSTLIED

Ik blijf liever in de sneeuw
Aan mij is alles al over
Ik wach wel aan de deur
tot het binnen stil wordt
tot het Kindje slaapt

"Mijn Kind zal blijven schreien
Totdat jij binnenkomt.
Mien, kus Zijn koude voetjes
Een koning was bók zwart."
Mien Proost

"Zij Gij nog hier Maria?
Zijn de Koningen al weg?
En de herders naar het veld?"





NIUWJAARS-RECEPTIE GEMEENTEHUIS

Het college van Burgemeester en Wethouders nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis op dinsdag 6 januari 2004 van 19.00 tot 21.00 uur.



piano, gitaar en keyboardlessen

C. Lucas

Lesstudio Blancum: Bierweg 6

035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Marianne Blijdenstein-Piël

"De Klaproos", William Singerweg 13
1261 EH Blaricum. Tel. (035) 5383893

Schildert in opdracht: portretten, landschappen, woonhuizen, tuinen en ook huiskinderen. Geeft aan huis aquarellen in groepsverband.

Guus van den Berg

TAXI-LIMO SERVICE

06-27064704

Prive
Caprienvweg 47
1261 JI Blaricum
035-5314435

AIRPORT SERVICE

wij leveren en drukken een mooie collectie **geboorte-, verlovings- en trouwkaarten** en natuurlijk al uw handelsdrukwerk...

Grafisch Atelier Blaricum
Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

TOTALE BEVEILIGING LOCKWELL®

24 UUR SERVICE
Blaricum: 035 - 531 37 50
Almere: 036 - 523 13 00
Breukelen: 0346 - 26 36 29

de Specht

Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf Blaricum

Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

RUVAAannemersbedrijf bv

nieuwbouw, verbouw, onderhoud, restauratie en beheer

Leeuwenik 1 - 1261 SL Blaricum
Tel. 035 - 523 32 75
Fax 035 - 523 32 76

D. BEEK

AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

HOERA ÉÉN BEER GERED

Het is Nel en Marion van Riet gelukt om d.m.v. van hun sponsorloop naar de top van de Kihlanjaro de € 4.650 bij elkaar te krijgen die nodig zijn om één beer uit zijn armzalige leefomstandigheden te halen en een beter leven te geven. Beide heldhaftige dames bedanken iedereen die een bijdrage heeft gestort heel hartelijk.

OUDEREN GEVEN BELANGELOOS AAN IEDEREEN ADVIES

Als u met een praktisch probleem zit, kan de Stichting Gilde misschien helpen.

- Speech of gedicht nodig voor feest?
- Acoustische problemen thuis verhelpen?
- Knip- en naaadviezen voor babykleding?
- Adviezen inzake postzegels (verzamelen)?

Bel met Stichting GILDE, tel. 524 23 13. Zie ook www.gildegooinoord.nl.

"LEEF TIJDS-DISCRIMINATIE BIJ BLARICUMSE VOCAL-GROEP?"

"Nee, natuurlijk niet. Vocalgroup "The Ambrosians" uit Blaricum vormt met 18 zangers en zangeressen en een eigen combo een enthousiaste en hechte club mensen. De groep treedt regelmatig op in Het Gooi en daarbuiten, voornamelijk voor bejaarden en zieken. Omdat er weinig verloop is -teken dat men er zich happy voelt- ontstaat door vergrijzing op den duur een te onevenwichtige leeftijds-opbouw. Daarom wil de groep jongere (max. leeftijd 45 jaar) zangers en zangeressen werven, bij voorkeur tenoren, basen en sopranen. Nieuwe leden worden begeleid om op den duur mee te kunnen doen met optredens van de groep. Interesse? Kom dan -geheel vrijblijvend- op dinsdagavond een repetitie bijwonen in Dorpshuis De Blaercom te Blaricum. Neem wel van tevoren even contact op met Ingrid Haage, tel. 035-5261973 of George Konings tel. 035-5256385."

KERSTBOOM

Droom van iedere boom zo in het engelenhaar en met slingers om heel lang te staan in de warme kamer in de winter.

Leendert Witvliet



WEL EN WEE

GEBOORTEN
30-10-2003 Van Breukelen, Pieter Jurgen
31-10-2003 Van Leeuwen, Thomas
Franciscus Alexander

OVERLEDEN
31-10-2003 Van Kesteren-de Jong,
Catharina Carolina,
oud 64 jaar

HUWELIJK
01-11-2003 Van Wageningen, Giel
Juriaan, en: Bonenkamp,
Margoo Nicole Willemijn



INBRENG ROMMELMARKT 2004

Gaat u binnenkort de zolder, kelder of rommelkast opruimen? Goed idee, want u kunt uw goederen weer inbrengen voor de Rommelmarkt 2004, die traditiegetrouw plaatsvindt op de Blaricummergie op Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar de fam. Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum. GROOT MEUBILAIR, ZIT-BANKEN, FAUTEUILS, KOELKASTEN MATRASSEN E. D. GELIEVE U NIET TE BRENGEN



AEYELTS JUWELEN B.V. STOPT PER 1 JANUARI

De bekende juwelier Aeyelts B.V. aan de Schoolstraat nr 4, gaat per 1 januari sluiten. Het pand is verkocht aan de welbekende goudsmid uit Laren, de heer Fred van Sprang. De eigenaresse van Aeyelts, Mevrouw Netty Snel, dankt al haar cliënteel voor 15 jaar vertrouwen. Wilt u nog afscheid van haar nemen, dan bent u de laatste dagen van december van harte welkom voor een afscheidsborreltje.



COLLECTE DIABETES FONDS

De collecte van het Diabetes Fonds heeft in Blaricum € 3.073,19 opgebracht. Het Fonds dankt alle gevers, collectanten en iedereen die zich heeft ingezet om de collecte te doen slagen.

Protestantse Gemeente Blaricum

Zondag 14 december, 10.00 uur
Prof. Dr. P.H. Holtrop, Den Haag
i.p.v. Dr. K. Touwen

Zondag 21 december, 10.00 uur
Ds. K. Touwen, 4de advent

Zondag 21 december, 17.00 uur
Kinderkerstfeest

Woensdag 24 december, 22.00 uur
Ds. J.W. Schneider, Hilversum, kerstnachtendienst

Donderdag 25 december, 10.00 uur
Ds. K. Touwen, kerstfeest

Zondag 28 december, 11.00 uur
Oecumenische dienst in de St. Jan in Laren. (geen dienst in onze kerk)

Woensdag 31 december, 19.30 uur
Ds. K. Touwen, Oudejaarsavondgebed

Zondag 4 januari, 10.00 uur
Ds. K. Touwen, nieuwjaarsreceptie

Zondag 11 januari, 10.00 uur
Ds. K. Touwen, doopdienst

Zondag 18 januari, 10.00 uur
Ds. K. Touwen, dienst van Schrift en Tafel

Zondag 25 januari, 10.00 uur
Ds. A.H.B. Breukelaar, Laren

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De jeugdkapel voor jongeren van 12-16 jaar komt bijeen in de Blaercom. Inlichtingen bij Ds. Touwen: 5383394. Website: www.protestantsegemeenteblaricum.nl



A G E N D A

Nederheem
03-12 20.00 uur
Commissie welzijn, sport en soc.zaken

03-12 20.00 uur
Commissie ruimt. ordening en beheer

03-12 20.00 uur
Commissie personeel, org. en financ.

18-12 20.00 uur
Raadsvergadering (reserve)

Stichting GILDE Laren/Blaricum
Scheepuur donderdag 11.00-12.00 uur
In "de Warrekam", Laren

Historische Kring
Openingsstijden "Op de Deel" zaterdag van 14.00 - 16.00 uur
donderdag 20.00-22.00 uur

Singer Laren
Zadkine en zijn Ned. leerlingen
13-9-03 - 11-01-04
Jacob Dooijewaard 21-12-03 - 20-06-04
Schaapskooi Blaricummerheide
Open iedere zondag 14.00 - 16.00 uur
G.A.D.

Inleveren klein chemisch afval
2^o dinsdag v.d.mnd Wnkcl.De Balken
09-09-03 uur
Scheidingsstation Huizen
Ambachtsweg, maandags gesloten

R.K. Parochie St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur: Eucharistieviering of Woord en Communieviering.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering of Woord en Communieviering.

Door de week:
Donderdag 19.15 uur: Avondgebed.
Bijzonderheden
Donderdag 18 december 19.15 uur
Viering van bezinning en inkeer ter voorbereiding op het kerstfeest
Zondag 21 december 15.30 uur
Zondagmiddag Kerstconcert m.m.v. Gemengd koor St Cecilia en St Jans harmonie

Woensdag 24 december KERSTAVOND
20.00 uur Gezinsviering rond het kerstverhaal m.m.v het Kinderkoor
23.00 uur Kerstnatmis m.m.v. Gemengd koor St. Cecilia

Donderdag 25 december KERSTMIS
11.00 uur Hoogfeest van Kerstmis m.m.v. het Tussekoor
15.30 uur Kindje wiegen, met de allerkleinsten zingen rond de kerststal.

Vrijdag 26 december
11.00 uur Viering van Tweede Kerstdag
Zondag 28 december
10.30 uur Oecumenische viering van alle kerken van de B.E.L.

Dorpen in de Basiliëk van Laren (geén viering in de eigen parochie kerk)
Woensdag 31 december
19.15 uur Viering van oudjaar
Donderdag 1 januari
11.00 uur Viering van Nieuwjaar
Zondag 4 januari Nieuwjaarsreceptie van de parochie in het Vitus gebouw na afloop van de zondagsviering van 11.00 uur.
Woensdag 7 januari 10.00 uur Seniorennis waarna koffiedrinken.
Op 4 januari (Driekoningenfeest) en op 18 januari is er kindermevendienst.

Voor verder informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang van de kerk, of Pastor C. Lavaleije Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.
Tel.: 035 - 53 83 153.
E mail: stvitusblicum@hetnet.nl

KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, laat het ons weten. Bij voorkeur per email aan zowel de redactie (redactie@hienwei@hetnet.nl) als aan de drukker (hienwei@jm2.nl) op floppy naar onderstaand adres. Niet groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.

Kopij voor het januari nummer inleveren vóór 5 januari 2004, Noolseweg 23a, Verschijningsdatum 29 januari 2004

Restaurant "De Tafelberg"

Lunch van 12.00-15.00 uur
Diner vanaf 17.30 uur
Maandag gesloten

Zaterdag en zondag
Diner vanaf 17.30 uur
Tel.: 035-5383975
www.tafelberg.nl

af Alliance Française 't Gooi

Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.
Info tel.: 06 - 53 49 25 75

de "Brilfant" versierder van 't Gooi

FRITZ HÖRL

EDELSMID - JUWELIER

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum
Tel. (035) 531 79 94

ARMARIUM

Meubelwerk
van ontwerp tot uitvoering

Interieur

Restauratie van antieke meubelen

Meubelstoffering

Antiek in - en verkoop

Winkels
Angerichsteeg 4
1261 XH Blaricum
Marktstraat 50
1411 EB Naarderen Vesting

Werkplaats
Angerichsteeg 3a
1261 XG Blaricum

Telefoon
06 55867151
06 55867534
035 5268683

Sabine van Kleef

brillen & contactlenzen

Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda

Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO
Leverancier van het ziekenfonds. *Gratis oogdrukmeting*

Dorpsstraat 6. Blaricum. Tel. (035) 531 60 64

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, Kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzooom 29
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties

ELECTRICIEN: Evenaar 8
telefoon (035) 538 78 92

Siertuincentrum Calis

TUINAANLEG EN ONDERHOUD

- Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
- Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
- Perkplanten en bloembollen
- Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort

Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30