



27e jaargang
nr. 272
februari 2004

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM



Een trotse moeder zond ons deze foto waarop rechts Nico Rozendaal (54), Ekelshoek 40, die op 23 januari voor de tweede maal, bij 20 graden onder nul, de 200 km lange alternatieve elfstedentocht te Weissensee, Carinthië schaatste en volbracht. Proficiat!

PAUL WEERMEIJER

Een man met een missie

Jarenlang deed hij werk dat hem goed beviel, maar geen blijvende voldoening gaf. Tot een heftige gebeurtenis zijn leven op zijn kop zette en hij zich daadwerkelijk afvroeg, moet ik zo doorgaan? Een gesprek met Paul Weermeijer, inmiddels wegwijzer/coach van een unieke "Methode Het Pad™".

Paul Weermeijer (56) is na zijn studietijd altijd werkzaam geweest in de communicatie. Vanaf 1980 bij Randstad als manager Public Relations, waar hij het vak onder de knie kreeg, en sinds 1990 voor zichzelf als zelfstandig communicatie-adviseur. Het bedrijf liep als een trein. Op een gegeven moment had hij ruim veertig klanten en het financiële plaatje werd steeds mooier. Zijn vrouw Trudy van Dam werkte naast hem als rechterhand, was aanspreekpunt voor de klanten en deed al het bureauwerk. Het werd steeds drukker en drukker en na 10 jaar begon Trudy zich af te vragen of dit wel was wat ze wilden. Alleen maar werken en te weinig leuke dingen. Paul was het wel met haar eens, maar had blijkbaar een contrasterende gebeurtenis in zijn leven nodig om daadwerkelijk deze vraag onder ogen te zien. Toen ging hij er ook voor, en na diep te hebben nagedacht besloot hij er drie maanden tussen uit te gaan. Het beviel hem zo goed dat hij in tweede instantie het besluit nam definitief te stoppen. Ze kochten een huis in Zuid-Frankrijk om daar permanent te gaan wonen. Door omstandigheden ging de koop echter niet door. Toch was er niets dat Paul er toe verleide om zijn oude situatie weer op te pakken.

Levensmissie
Kort daarna gebeurde er iets dat zijn leven een totaal andere wending gaf. Zijn vriend en huidige compagnon Kees Kouwenhoven belde hem en zei: "Paul ik heb in de Verenigde Staten iemand ontmoet, die jij vast ontzettend interessant vindt. Ze heet Laurie Jones en ze heeft een boek geschreven dat "The Path" heet. Dit boek behelst een methode om veranderingsprocessen bij mensen te bewerkstelligen. Dit gebeurt d.m.v. op het oog eenvoudige, logische vragen die voor iedereen te begrijpen zijn. De structuur is zo opgebouwd, dat de antwoorden uiteindelijk vanzelf leiden tot je persoonlijke levensmissie ofwel een helder inzicht waar je in je leven voor staat en wat je "opdracht" is". Paul hoorde het aan en reageerde sceptisch. Hij geloofde het niet zo, maar was wel enorm geïntereerd. Na wat heen en weer gepraat en vanuit de gedachte "het kan nooit kwaad", schafte hij het boek aan en ging het doorwerken. Het eindresultaat was een openbaring voor hem. Zijn levensmissie - dus zijn innerlijke kracht en talent waar hij echt geschikt voor was - bleek kort en krachtig in één zin samen te vatten: "Onbegrensd potentieel van mensen en organisaties herkennen, ontsluiten en mobiliseren". Paul: "Ik was perplex. Want ogenblikkelijk werd mij duidelijk dat ik in het verleden altijd werk had gedaan dat wel in de richting kwam van mijn talenten, maar niet exact. En dat



Paul: "Ik dacht ... natuurlijk, dát is het! Hoe vaak heb ik niet ervaren dat na reorganisaties van bedrijven de werknemers daar heel ongelukkig onder waren, omdat ze niet konden of wilden mee veranderen. Ik voelde me dan altijd een beetje met lege handen staan en wist er eigenlijk niet goed raad mee. Deze methode is daar een antwoord op. Mensen kunnen alleen veranderen als ze dat zelf echt willen. Ik ga het concept bewerken voor het bedrijfsleven". Hij pakte de pen om na een jaar zijn debuut te maken als auteur van een management praktijkboek "Mission at Work". Want ook een bedrijf heeft natuurlijk een missie. Daarna kwamen er snel opdrachten uit het bedrijfsleven en geeft hij nu ook regelmatig workshops aan grote groepen mensen bij erkende management opleidingsinstellingen en universiteiten. Iets waarvan hij gedacht had het nooit te kunnen.

Loopbaanconselor
Zijn vrouw Trudy ging in die tijd haar eigen weg en heeft sinds kort met goed resultaat een opleiding Creatieve Loopbaanconseling afgerond. Zij werkt nu als loopbaanconselor binnen het

PROFESSOR DOCTOR L.E.J. BROUWER, INTERNATIONAAL WISKUNDIGE-FILOSOF

Op 14 november 2003 werd door Prof. Dr. W.J.M. Levelt, de president van de Koninklijke Academie voor wetenschappen, een glazen plaquette geplaatst bij het graf van L.E.J. Brouwer op de Algemene Begraafplaats in Blaricum. Een hommage aan een geleerde die de grootste Nederlandse wiskundige was sinds Christiaan Huygens en die van 1905 tot 1966 woonde aan de Torellaan in Blaricum. Van nog groter belang is Brouwers werk op het gebied van de grondslagen en filosofie van de wiskunde; zijn z.g. intuïtionistische wiskunde, kan wat revolutionaire kracht vertegenwoordigen worden met Einsteins relativiteitstheorie. Thans is zijn naam niet meer weg te denken uit de wiskunde en de computerscience lezen we in een brief van Prof. Dr. D. van Dalen van de Universiteit van Utrecht. In deze brief aan burgemeester en wethouders van Blaricum, pleit hij voor het behoud van de graven van het echtpaar Brouwer.

Wie was deze onorthodoxe geleerde, die in 1907 met zijn curieuze proefschrift de gevestigde internationale orde der wiskundigen in beroering bracht en die in zijn bundel "Leven, kunst en mystiek" de vooruitgang en 'het intellect' hekelde die in de ogen van Brouwer de mensheid regelrecht naar de ondergang voerde? Luitzen Egbertus Jan Brouwer werd op 27 februari 1881 geboren te Overschie.

Als zestienjarige begon hij met zijn universitaire opleiding. Het disputo Clio leverde hem vriendschappen op; met de latere dichter Carel Adama van Schellema, een vriendschap voor het leven.

In 1904 "wisselde hij trouwbeloften" met Elizabeth de Holl, een elf jaar oudere vrouw, studente in de farmacie en erfgename van een apotheek op de Overtoom in Amsterdam, waar men hem in latere jaren wel eens kon aantreffen.

Rond die tijd vestigde hij zich in Blaricum, Torellaan 72 al waar de kolonie Walden van Frederik van Eeden en de kolonie van professor Van Rees voor de jonge Brouwer een duidelijke bekoring had. Hij at vegetarisch, nam lunchtanden en vastte op gezette tijden, lezen we in het boek L.E.J. Brouwer/C.S. Adama van Schellema, "Droevae snaar, vriend van mij. Brieven". Eenmaal gepromoveerd zag Brouwer zich voor het ingewikkelde en vrijwel onoplosbare carrièreprobleem geplaatst. In 1909 werd hij privaatdocent, en in 1912 buitengewoon hoogleraar en in 1913 gewoon hoogleraar in Amsterdam. In 1912 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Brouwers successen, met name op het gebied van methoden voor een nieuwe topologie, brachten hem ook onverwikkelijke polemieken met de internationale wereld der wiskundigen. De jaren twintig brachten hem de erkenning die hem toekwam. De topologie nieuwe stijl trok de belangstelling van een nieuwe generatie van wiskundigen, een aantal kwam naar Blaricum om onder de vader van de nieuwe topologie te

werken. De bezoekers vestigden zich voor een jaar of zo in de omgeving van Laren en namen deel aan Brouwers ceremoniële levenswijze. Hij ontving zijn gasten als regel in gezelschap van een aantal dames. De omvang van een damesgezelschap was een maat voor de status van de gast. In 1935 begaf Brouwer zich in de gemeentepolitiek. De verkiezingen brachten hem in de gemeenteraad van Blaricum als kandidaat van de Neutrale partij, een plaatselijke partij, een beetje liberaal, een beetje sociaal (een soort D.66?). Oud-wethouder De Klerk vertelt dat Brouwer een goede kennis was van zijn vader, die ook in de gemeenteraad zat. Brouwer was een eentling, kon goed brieven schrijven en had



een secretaresse, mej. Jongejans, die heel wat te vertellen had. Brouwer werd bovendien benoemd tot waarnemend-wethouder. Hij toonde als raadslid veel belangstelling voor fietspaden, het voetbalveld, het salaris van de veldwachter en was van mening dat de gemeente de heide voor auto's zou kunnen verbieden. Wat overigens opvalt, de raadsnotulen doorlezend, is de manier waarop de raadsleden en wethouders met elkaar omgaan, ook als men het niet met elkaar eens is: met respect voor elkaars standpunten en met waardering voor elkaar. Oud-burgemeester Tydemann (90) vertelt dat Brouwer een zeer merkwaardig man was, voor de meeste mensen onbereikbaar vanwege zijn geleerdheid. Hij had altijd wel veel vrouwen om zich heen in de hutten behorende bij de villa "De Pimpemel" aan de Torellaan.

De heer H. J. de Koning, oud-directeur, vertelt dat Brouwer in het bezit was van een aantal bouwterreinen. Bij de verkoop daarvan behield hij z.g. plaagstroken grenzend aan de weg. Dit om de nieuwe eigenaren te dwingen deze te kopen omdat alleen de vergunning tot bouwen werd verleend als een perceel aan de weg lag (Dit komt tegenwoordig niet meer voor).

Na de oorlog werd Brouwer weer actief als wiskundige; vanaf 1946 gaf hij regelmatig gastcolleges in Cambridge en in 1947 forceerde hij nogmaals een doorbraak in de intuïtionistische wiskunde. In 1953 maakte Brouwer een grand tour langs de Canadese en Amerikaanse universiteiten. Na deze laatste uitbarsting van activiteit werd zijn leven rustiger. Hij was ten eerste geïnteresseerd in literatuur en muziek, en een trouw en bekend bezoeker van het Amsterdams Concert-gebouw. Brouwer was gevreesd om zijn scherpe tong en pen, maar hij kon wanneer hij dat wilde uitermate charmant zijn. Zijn persoonlijkheid werkte sterk polariserend, men was vijand of bewonderaar. In zijn laatste jaren isoleerde hij zich steeds verder van zijn vakgenoten, maar een kring van vrienden en oud-leerlingen bleef hem trouw. Zijn vrouw overleed in 1959, waarna hij met Cor Jongejan achterbleef. Op de avond van 2 december 1966 vreesde Cor Jongejan hem een Sinterklaas-pakje naar een bevriende familie te brengen. Toen hij, gewikkeld in een snel omgeslagen grauw deken de Torellaan overstak, werd hij door een auto gegrepen.

AVZ

Geraadpleegde lectuur: Voormelde boeken, "De wereld in een dorp" van Lien Heyting en " Een biografie. Het heldere licht van de wiskunde" van L.E.J. Brouwer.

HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

ALPHAG BV
Blaricum

MAKELAARS

on

eigenaar: de heer R. Ton

VOORMA EN WALCH
MAKELAARS IN HET GOOI

MOULIJN BOSSE & HUDDLESTON SLATER
NOTARISSSEN

JSR

de Jong Strankinga Ronk

Wester en Van der Bijl
MAKELAARS VAN GOEDE HUIZEN

Kantoren in Blaricum en Laren

Wie sponsort dit vakje?

Wie sponsort dit vakje?

BLARICUMSE APOTHEEK

Van Goosche Huisje
Makelaars o.a.
Meentweg 27a
Tel. 035-538048

Merpatis

Blaricum

Huizerweg 1 Blaricum
Tel. 035-531154

BON

Fa. Wed. B. Vos

INTERVENTUS
Bakken • Verzekeringen • Hypotheek
Hulzerweg 4, Blaricum
Tel. 035-531144
E-mail info@interventus.nl

Fred van Sprang
EDELMEID

Zevenenderdri 7
1251 RA Laren (NH)
Tel. 035-531167
Fax. 035-5318154

Auto Blaricum bv
exclusieve automobielen
www.autoblaricum.nl
Tel. 5382998

KOPIJ

Heeft u iets te melden over uw club, vereniging, evenement of andere zaken in Blaricum, laat het ons weten. Bij voorkeur per email aan zowel de redactie (redactieheienwei@hetnet.nl) als aan de drukker (heienwei@jm2.nl) of op floppy naar onderstaand adres. Niet groter dan een half A4 en indien mogelijk voorzien van een bijpassende foto.

Kopij voor het maart nummer inleveren vóór 1 maart 2004, Nooieseweg 23a, Verschijningsdatum 25 maart 2004

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIJER
AANMEER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

**AFHAALCENTRUM
BLARICUM**

RAADHUISSTRAAT 18 - 1261 EW - BLARICUM
BESTELLIJN 035 - 531 88 43
WIJ BEZORGEN OOK!

SHOARMA - PIZZA - PASTA

In het oude dorp

café
d'Ouwe Tak

Cafe-Slijterij d'Ouwe Tak
Emmesweg 13b
Blaricum
Tel. 035 - 5314300

Winkelcentrum de Balken

1000

Geen fratsen. Dat scheelt.

HVB

Schilders- en wandwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 80

Mary Faber
SPECIALISTE NIJWOUWBOUW

DORFSTRAAT 6A, BLARICUM TEL. 035-539848

Als medewerkers zijn gepolymeerd en geperforeerd. Aangepast bij de ARBO

stiny

Zaaiapparaat

Dwaarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

**Stukadoorsbedrijf
W. SPAKMAN - BLARICUM v.o.f.**

• NIEUWBOUW • GEFEL-ISO-LATIE
• VERBODINGEN • MURCO-ANTICO
• RENOVATIE • LIJSTWERKEN
• SIER-ESTERS • LEMTAK

Radioweg 9, 1261 NA Blaricum
tel. 035-525794, fax 035-5261779, mob. 06-2279145

opname: www.wspakman.com

**FEEP VAN DER HEIDEN
PUNNRECLING B.V.**

Handel in meergroenlas 0-40 met
KOMAX laser BRL 2506

• Handel in grond, grond en zand
• Recycling bouw-, sloop- en bedrijfsafval

Tel: (035) 527443 / 5383620
Fax: (035) 5317625
Singel 3, 1261 XP Blaricum

**G. VOGEL
INTERIEURS**

Woensdagweg 2 1261 AP Blaricum
tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 530 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

FIRMA M.E.D. B.V.O.S

MOEDENEG 6, TEL. 035-538 32 48
HOOVENWEG 17, TEL. 035-538 20 83

**Gemeente
Blaricum**

Bezoekadres Gemeentehuis
Thuisaan 50
1261 GE Blaricum

Postadres Postbus 125
1260 AC Blaricum

Telefoon (035-539)000
Telefax (035-531)7605
Internet www.blaricum.nl

**Taak- c.q. portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders
gemeente Blaricum (per 20 Januari 2004)**

**Burgemeester,
mevrouw drs. W.H.C. Ton**

- Kabinetzaken en representatie
- Openbare veiligheid
- Politie
- Brandweer
- Rampenbestrijding
- Voorlichting
- Integriteitselijke- en Gewestzaken
- Algemeen bestuurlijke zaken
- Beleidscoördinatie van portefeuilles (communicatie)
- Welzijnsaangelegenheden (maatschappelijke werk, gezinszorg, jeugd- en jongerenzorg, etc.)
- Sport en sportieve recreatie
- Ouderenbeleid en gehandicapten-voorziening
- Kunstzaken
- Sociale zaken / werkgelegenheid

**Wethouder, mevrouw drs.
E.J.M. Boers en de Jong
(1e loco-burgemeester)**

- Ruimtelijke ordening



Foto: Gerbe v.d. Woude

De nieuwe wethouders Dr heer J.Heybroek en Mevrouw drs.E.J.M.Boersen-de Jong

- Volkshuisvesting
- Openbare werken (civiel-technische zaken, bouwkundige zaken, plantsoen-, onderhoud wegges, monumentenzorg etc.) met uitzondering van Grondzaken

- Openlucht recreatie
- Natuur en landschap
- Milieuzaken
- Woonwaganzaken
- Projecten: werf, Bijvanck, Wingerd/locatie Kerklaan om omgeving

**Wethouder, de heer
J. Heybroek
(2e loco-burgemeester)**

- Financien
- BEL
- Personeel en organisatie
- Automatisering
- Grondzaken
- Agrarische zaken
- Economische zaken
- Verkeer en vervoer
- Mediabeleid
- Onderwijs
- Volksgeschiedheid
- Projecten: Blaricummermeent

Vervangning

De 16e loco-burgemeester neemt bij afwezigheid van de burgemeester diens portefeuille waar. Bij afwezigheid van de burgemeester en de 1e loco-burgemeester neemt de 2e loco-burgemeester de betreffende portefeuille waar. De college-leden nemen in voorkomende gevallen elkaars portefeuille waar. Blaricum, 20 Januari 2004.

**LAVI ATEUR SCHRIFT
"KORAAALRIJPLANT" AUTOBIOGRAFISCH**

weten wat er zich in het land had afgespeeld tussen Nederland en Nederlands-Indië en de eerste jaren van het Indonesië van Soekarno. Ik wilde dat correct hebben, de tijd, de tijdsvolgorde als ook inhoudelijk. In het Stadsarchief van Amsterdam heb ik uitgeplozen hoe het goedertemper met de havens liep. In het Instituut voor Sociale Wetenschappen wekeling in dagbladen van 1946, ook uit Indonesië als jaaruitgaven. Verder nog spuurwerk in het Tropeninstituut voor Land- en Volkenkunde in Leiden gedaan. Bovendien gegevens van particulieren verzameld en natuurlijk mijn eigen notities, brieven en - mijn gebouwen. Ik wilde geen dagboek maken. Ik heb wel af en toe een datum gebruikt, dat is voor de lezer gemakkelijk om het in de juiste tijd te plaatsen. Voor mij was het het rangschikken van de algemene zaken die zich daar hadden afgespeeld, als achtergrond voor mijn eigen verhaal. Uitgeverij Dahljan in Lenerum was met me af aan geestdriftig en is dat nog!

bijzondere ervaring. Ik dacht dat ik al veel wist over dit land en ook de taal had geleerd, het Bahasa Indonesia (tegenwoordig de officiële landtaal). Maar toen ik daar aankwam was Pasir Maleis de voertaal en moest het lezen en zich aanpassen eerst goed beginnen. Zo'n primitief leven. Ik kwam zelf uit een land dat net was bevrijd en ik vond het ook voor de hand liggend dat men daar naar vrijheid verlangde. Ik leerde Hollandse soldaten kennen die ingezet waren bij politioene acties en die angst en boos waren over de beperkte informatie over een voor hen vreemd land. Ik heb geleerd om te luisteren en me proberen te verdiepen in andere personen, zeker die in een totaal andere cultuur leefde. Waarom dood of wil hij dat? Mijn gezin en ik hebben tientallen jaren in verre landen gevonden en gewerkt. Wie kopen het boek?

Het is dezelfde persoon, maar ook weet niet. Als je schrift "l'aviateur" dat betekent "de vlieger". Maar als ik schrijf, ben ik toch die andere, ik kruip in de huid van de pseudoniem Lavi Ateur. Ik heb altijd al onder die naam geschreven. Op vijftienjarige leeftijd schreef ik al onder die naam in het clubblad van Ajax. In de jaren '70 een tijdje een column gehad in de Gooi- en Eemlander. Ook heb ik al drie keer een boek met verhalen in eigen regie uitgegeven. Ik kan er dus ook weer uitstappen en Cees de Vlieter zijn: sinds 1982 woonachtig in Blaricum in een samschapsgeliefde betrokken persoon. Ik heb in de laatste van dit boek gezeten in de werkdienstcommissie, secretaris van de rijwielvereniging Gooi- en Eemland en dus nu voorzitter van de Volksuniversiteit. Ik vind dienstbaar zijn belangrijk. Je hebt talenten meegekregen en de hoor je ook te gebruiken en verhoging van het welzijn van je medemens. Bovendien kan het iets positiefs bij die ander te weten brengen. Het was andere kijk op het leven gekregen. Dat begon al met mijn reis naar Nederlands-Indië. Dat was op zich al een zeer

alle delen van de wereld, soms ontroerende brieven. Meer dan de helft van de lezers heeft trouwens wel iets met Nederlands-Indië en Indonesië. Opvallend is dat men tot een soort reflectie komt over de toernooitige houding tegenover Indo-Europese mensen. Hella Haase voorop zie onlangs in een interview voor de televisie "De houding van mijn ouders en mijzelf tegenover de kinderen van gemengd bloed - verdient niet de schoonheidsprys. Het was mij een raadsel waarom die aardige, capabele mensen altijd als minderwaardig werden beschouwd." "Koraalrijplant" wordt niet letterlijk bedoeld. Ik voelde me tijdens deze periode, op weg naar eigen volwassigheid, vervant met deze plant: grillig, vrijwil altijd in beweging, geleefd worden door onbevoindbare factoren, labiele leef- en werkomstandigheden in een onrustig land. En nu tijd voor het bestuur van de Volksuniversiteit? We werken met uitsluitend vrijwilligers, soms besteed ik er 40 uur per week aan. Er wordt nu al vergaderd om het naujaars cursus programma rond te krijgen. Het is

prachtig, dankbaar maar intensief werk. Daarnaast krijg ik veel uitnodigingen van boekhandelaars, bibliotheken, serviceclubs en belangverenigingen om over mijn boek te komen vertellen. Het is sinds mei 2003 verkrijgbaar in de boekhandel.

Een boeiende verteller, die vaak tijdens lezingen merkt dat de historie bij vele landgenoten niet meer zo is blijven hangen. Op 9 maart gaat Lavi Ateur of misschien Cees de Vlieger over zijn boek "Koraalrijplant" in de bibliotheek in Laren; geïnteresseerd door de Volksuniversiteit.

Corry de Vriete

**Visio, audiotheek
start een posteractie
in het Gooi**

Visio, Audiotheek is de enige organisatie in Nederland die op vrijwillige samenwerking met de omroepen, hoorspelen en radiodocumentaires uitleent aan visueel en anderszins gehandicapten die niet op gebruikelijke wijze kunnen lezen. De audiotheek is nog relatief onbekend. Daarom vraagt Visio met behulp van BTC-sponsoring door deze posteractie aandacht voor de activiteiten van de nationale audiotheek. De omroepen worden gehoorst meer uit, terwijl er ook, vooral bij slechtzienden en blinden, grote behoefte bestaat aan hoorspelen en radiodocumentaires. Mensen die vaak hoorspelen willen beluisteren zijn daarom aangewezen op de nationale audiotheek van Visio. Niet alleen individuele abonneementen zijn mogelijk, ook een organisatie zoals bijvoorbeeld de afdeling activiteitenbegeleiding van een verzorgingsstebuis kan lid worden. De hoorspelen staan op audiocassettes die in speciale dozen gratis door de TPG verstuurd worden. Catalogus en folder zijn in verschillende levervormen verkrijgbaar. Abonnement kost € 15,75 per jaar. De posters worden verspreid in Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Nadere informatie: Visio, Audiotheek Mevrouw M. Stam Amersfoortsestraatweg 180 1272 RR Huizen Telefoon (035) 698755.

**G. VOGEL
INTERIEURS**

Woensdagweg 2 1261 AP Blaricum
tel. (035) 531 07 34 Fax (035) 530 02 66
(Graag na telefonische afspraak)

**AANNEMINGSBEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

ABN·AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

M. Siegers

In- en verkoop
klokken - barometers
mehelien en
schiedwerken

Dorpstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel. (035) 538 20 70
Opent: Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

de Jong Strankings Ronk
MAKELAARS MET KOP OF TOEKOMST

Hilversum Bussum Blaricum
1261 ET Blaricum
Oudevallei 18a Stationweg 1
Tel. 035 431754 Tel. 035 404 29 51 Tel. 035 232 08 00

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur

**Smederij
B.v.d. Bergh**

Tuin- en parkmachines
tractoren
Smeermiddelen
Landbouwwerktuigen

Brinkaan 8-10
1261 ER Blaricum
Tel. (035) 531 65 33

SAM, EEN HUILBABY MET EEN KISS-SYNDROOM



Frank van Saane

Sam was een prachtige baby. Na de heftige bevalling waren zijn ouders dolgelukkig en razend trots! Maar na de euforie van de eerste dagen maakten gevoelens van trots en geluk plaats voor zorg en onrust. De doorwaakte nachten eisten hun tol en de ouders ontdekten dat de roze wolk waar ze zo graag in wilden verkeren heel kwetsbaar was. Sam was een huilbaby!

Achteraf waren er al snel na de geboorte signalen dat het kindje zich niet prettig

voelde. De voedingen verliepen moeizaam en nog in het ziekenhuis waren er al de versnelde ademhaling en onverklaarbare heftige huilbuien. Extra onderzoek leverde niets op en de ouders gingen toch welgemeend de eerste fase van het ouderschap in. Ze namen zich voor dit de gelukkigste tijd van hun leven te laten zijn. Echter: darmkrampjes, verstoppingen, problemen met drinken, gevoeligheid voor prikkels en in hevigheid toenemende huilbuien door kruisten dit voornemen. Bestormd door goede adviezen uit de omgeving werd alles geprobeerd: flesvoeding, meer voeding, minder voeding. Voeding tegen darmkrampen, verstopping en allergie. Meer regelmaat, een minder strakke structuur. Troostend opnemen, met oordopjes in door laten huilen. De onzekerheid groeide: "ligt het aan ons?". De wijkverpleegkundige kwam na zeven weken om Sam in te bakeren; een laatste ultieme poging waar prikkelgevoelige baby's vaak goed op reageren. En toen de opening: "Ik vind jullie kindje wat scheef. Hebben jullie wel eens gehoord van het Kiss-syndroom?". Sam werd niet ingebakerd, maar door de arts van het consultatiebureau verwezen naar manueel therapeut Frank van Saane in Laren, gespecialiseerd in de behandeling van Kiss-baby's. Daarna werd alles anders!

DE MANUEEL-THERAPEUT

Frank van Saane, een hartstochtelijk pleitbezorger van zijn vak en werkend vanuit

de holistische visie, wil eerst één groot misverstand uit de weg ruimen: een manueel therapeut werkt niet met grof geweld. Integendeel, de manipulatietechnieken bestaan uit kleine, snelle bewegingen binnen de grenzen van het gewricht en kunnen toegepast worden bij kinderen vanaf vier jaar. Bij baby's is er absoluut geen sprake van manipulatie. Bij hen worden de bewegingen als het ware ingeslepen door middel van uiterst kleine, zachte kantelingen. Vier jaar geleden woonde Frank een lezing bij van manueel therapeut Henk Mohr over huilbaby's: "Ik hoorde dat verhaal: dwangstand, huilen, darmklachten, beperking in de heup en ik dacht: dat is mijn verhaal". Want zelf had hij al ontdekt dat door het mobiliseren van de rug de heupbeweging vergroot kan worden en ook had hij vastgesteld dat altijd gekeken moet worden naar de hele wervelkolom, het grote zenuwblok van waaruit elke zenuw correspondeert met een bepaald lichaamsgebied. Bij geblokeerde nekwervels gaat het lichaam compenseren en ontstaan er problemen in andere delen van de wervelkolom. Zoals bij de overgang van borstkas naar lendenen, het gebied waarvan uit de darmfuncties beïnvloed worden. Gevolg: verstoppingen en darmkrampen. Frank, gegrepen en hevig geïnteresseerd, volgde een specifieke opleiding bij Henk Mohr en ging aan de slag met "huilbaby's", de Kisskinderen, tegenwoordig meestal asymmetrische kinderen genoemd. Bij hen

bestaat een dwangstand van het hoofd. Een orthopedisch probleem als gevolg van een trauma van de drie bovenste nekwervels dat kan optreden na een keizersnede, een vacuüm- of een tangverlossing. Maar ook door heel lang ingedaald "op hun kop ingeklemd te hebben gestaan" in de baarmoeder, een heel snel verlopende beveling, of een buiteling van de commode! De achterhoofdpijn maakt liggen voor het kindje uiterst onplezierig. De pijn neemt af wanneer het opgenomen wordt, zodat ouders ten onrechte denken dat er sprake is van verwening. Het is geen verwening, maar wel kan in deze ontwikkelingsfase gewenning ontstaan aan negatieve aandacht die moeilijk is af te leren. In Amerika, Duitsland en Engeland is onderzoek na een moeilijke bevalling door de manueel therapeut naast die van de kinderarts al tientallen jaren gebruikelijk. Frank: "Het wordt hier totaal genegeerd. Terwijl er zoveel leed mee voorkomen kan worden". Want lang niet altijd wordt de dwangstand opgemerkt, de werkelijke oorzaak van de disbalans van het kind.

WAT HEB JE MET MIJN KIND GEDAAN?

Bij het eerste consult wordt geluisterd naar het verhaal: verstopping, spastische darmen, overstretching, een sterke voorskrant. Er vinden testjes plaats die ook gebruikt worden als behandeltechniek. Tijdens die behandeling valt dan opeens een vrije beweging waar te nemen en ver-

loopt het buigen van de wervelkolom soepeler. De rotatie van het nekje en de lage rug komen vrij en er ontstaat een zichtbare harmonie. Frank: "Wat mijn collega's en ik bijna allemaal horen is: Wat heb je met mijn kind gedaan? Het is veel liever, opener, vrolijker!". Die verandering valt vaak na één behandeling waar te nemen. Het kind wordt rustiger, de voedingen gaan beter, de darmkrampjes nemen af, het huilt minder". Frank komt in de loop van zijn verhaal op stoom en betoogt: "Veel van de klachten lijken vanzelf over te gaan, maar onbehandeld ontwikkelt de ene hersenhelft zich door de a-symmetrie sterker dan de andere, wat later allerlei problemen kan geven bij de motorische ontwikkeling en in het gedrag. Ik herken het bij oudere kinderen, bij doorvragen wordt mijn vermoeden bijna altijd bevestigd". Kiss-syndroom, vaak niet herkend, ook niet altijd erkend. Maar voor steeds meer "huilbaby's" wordt de weg gevonden naar de laatste jaar explosief gegroeid". Sam is inmiddels na vier à vijf behandelingen een stralend kindje, lachend naar de wereld en de mensen om hem heen. Voor de baby's die in Blaricum weer in een toenemend aantal geboren worden is bekendheid met het Kissyndroom een goede zaak. Meer informatie hierover is te vinden op www.kiss-kinderen.nl

Ina Schaafsma

MADELINE KOOKT!

Wie lekker wil eten, of wil leren koken op bijzondere wijze, kan sinds kort in Blaricum terecht bij "Madeline kookt". Afgelopen november is Madeline Lindeman gestart met het geven van o.a. kooklessen, etentjes etc. in haar gezellige huis aan de Raadhuisstraat 1, te Blaricum.

Er zijn echter veel meer mogelijkheden rondom koken en eten af te spreken bij deze van geboorte Blaricumse makelaar en kookdeskundige. Als klein kind is Madeline gewend om gezellig te tafelen met kaarsjes en goede ingrediënten. Bij haar thuis stond een vleugel, en als klein kind heeft zij menigmaal onder die vleugel een hut gemaakt met daarin een keukenje met allerlei vakjes gemaakt van oude kistjes. In die vakjes bewaarde Madeline stukjes koek en ander etenswaar om lekker fantasievol bezig te gaan met het bereiden van lekkere hapjes. Alleen was haar moeder daar niet altijd even blij mee, de restanten begonnen soms wel heel erg sterk te geuren. De liefde voor het kookvak is Madeline altijd bijgebleven. Toen zij na haar middelbare school moest gaan kiezen welke vervolgoeding zij zou gaan doen heeft zij om praktische redenen gekozen voor de opleiding tot makelaar. Iets waar zij absoluut geen spijt van heeft, maar als zij destijds haar hart had gevolgd, dan was



het de Hogere Hotelschool geworden. Nu kruipt bloed toch waar het niet gaan kan, en Madeline heeft naast haar werk als makelaar van haar hobby (koken) tevens haar werk gemaakt.

Dineren en cursussen

Elke woensdag is er voor maximaal 14 personen een grote tafel gedekt, waaraan een ieder plaats neemt en zich met een bijzonder 3-gangenmenu kan laten verwennen in de gezellige smaakvolle omgeving van Madelines woonkamer, begeleid door wijnen, waters, koffie en thee. Een leuke manier om anderen te ontmoeten en heerlijk te dineren. Om de twee maanden organiseert Madeline ook blind-diner

avonden voor alleenstaanden. Het is ook mogelijk om met je eigen gezelschap te reserveren voor een andere avond. De avonden zijn een groot succes, dus reserveren is verplicht, ook omdat er een minimum aantal deelnemers van 6 personen is. Vervolgens geeft Madeline ook kooklessen bij haar thuis of op verzoek ook bij mensen thuis.

Kortom wie kookles wilt, of lekker wilt eten, een cateraar zoekt, of kookadvies wilt, is bij Madeline aan het juiste adres. Voor informatie of reserveren kunt u bellen met: Madeline Lindeman, telefoon: 035 - 6565773 of mobiel: 06 - 53612339 Linda Knufman

OPENBAAR KUNSTBEZIT

Bezoekers van het gemeentehuis aan de Torenlaan die niet alleen maar komen om een nieuwe pas of rijbewijs te halen of aangifte te doen van een geboorte, maar die ook aandacht willen besteden aan de daar aanwezige vitrines met kunstvoorwerpen en aan de schilderijen aan de wanden, kunnen ontdekken dat de Blaricumse gemeenschap - dus wij allemaal - een grote rijkdom aan kunst bezitten. Van alle schilders die in de loop der jaren in Blaricum hebben gewoond, zoals W. Singer, de gebroeders J. en W. Dooijewaard, Loeber, Tussenbroek en Gestel zijn er werken te bewonderen.

Sinds het einde van de vorige maand is er in het trappenhuis een nieuwe aanwinst te zien, want door een schenking van de bekende Blaricumse familie Lanphen hangt daar nu het 1.5 bij 1, 2 meter metende schilderij van een onkruid wiedende boer met een kruitwagen in de oorspronkelijke lijst. Het is een werk van Cornelis Dronsberg van der Linden (1876 - 1964), die tot aan zijn dood woonde op de buitenplaats aan de Heideweg 4. Als gevolg van zijn opleiding was hij eigenlijk ingenieur, maar gezien zijn liefde voor de schilderkunst verzocht hij bij de burgelijke stand om voortaan ingeschreven te worden als kunstschilder.

In de jaren '40 werkte Geurt Lanphen bij deze heer Dronsberg van der Linden in de tuin en als beloning daarvoor werd hem dit schilderij geschonken. Sinds die tijd is het altijd in het bezit van de familie Lanphen gebleven. Na de dood van vader Geurt heeft het altijd langs de trap in het huis van zoon Gerrit aan de Ludenweg gehangen. Maar door de grote omvang van het schilderij kwam het niet erg tot zijn recht. Daarom bood de familie het de gemeente aan opdat het misschien in het gemeentehuis een betere plaats zou kunnen krijgen. Na een grondige opknopbeurt werd het kunstwerk op 28 januari j.l. door Gerrit Lanphen aan burgemeester Ton overgedragen. Zij aanvaardde het namens de Blaricumse gemeenschap met de belofte dat het een passende plaats zou krijgen in het gemeentehuis. De familie Lanphen is erg blij dat het erfstuk uit de familie zo'n goede plaats heeft gekregen in het trappenhuis en dat de naam Dronsberg van der Linden die tot nu toe niet zo bekend was (late) eer bewezen wordt. Het heeft nu een plaats gekregen in het Blaricumse openbare kunstbezit, dat bij een bezoek aan het gemeentehuis door iedereen gezien kan worden. Bij deze ook onze dank aan de familie Lanphen.

Jan Willems.

FOLKLORE BIJGELOOF

Iedere maand van het jaar heeft folkloristisch wel iets bijzonders. Maar februari wel iets speciaals, omdat het nu nog uitbundig in het hele land gevierd wordt, n.l. 14 februari Valentijnsdag en Carnaval.

Op 2 februari is het "vrouwendag" of ook wel Maria Lichtmis genoemd. In de R.K. kerken worden er kaarsen gewijd ter herinnering aan het woord van Simeon, die de Here Jezus in de tempel begroet als "een licht tot verlichting der heidenen". Kinderen lopen in sommige streken met brandende kaarsjes op straat rond. Een weerspreuk zegt: "Maria Lichtmis klaverblad, Pasen dekt met sneeuw het pad". Ook worden er gastmaaltijden gegeven aan de armen. In 1948 hield men daarmee op. Wel is het eten van pannenkoeken nog in gebruik.

St. Valentijnsdag 14 februari

In het jaar 262 stierf de Italiaanse monnik Valentinus de marteldood. Hij was dol op bloemen, die hij kweekte en aan bezoekers wegaf. In Engeland werd deze heilige "patroon der verliefden" genoemd. Jaarlijks is er in het Kempenland een Valentijnsprocesie. In veel Europese landen schenkt men bloemen (geluksbloemen) aan ambassades en gezantschappen. H. Valentijn is de patroonheilige der verliefden, verloofden en echtparen die elkaar bloemen of geschenken geven op 14 februari. Ophelia uit "Hamlet" van Shakespeare zingt o.a. "Op morgen is het

Valentijnsdag. Bij de eerste morgenshijn kom ik aan uw venster, verheugd uw Valentine te zijn." Ook voor twijfelaars of wanhopigen in de liefde zijn er handige hulpmiddeljes. Maak van klei kleine balletjes waarin je een papiertje stopt met de naam van een van je aanbidders en gooi ze in het water. Het propje dat 't eerst bovenkomt, is de gelukkige. Soms schenken jongens een houten liefdeslepel met een tekst. Een uitgesneden hart betekent dat je van haar houdt, een bel dat je met haar wilt trouwen en een ketting voor eeuwig samen zijn. Een hoefijzer voor geluk en verder stuurt men veel bijzondere kaarten.

Carnaval "Agge mar leut et" De voorbereidingen voor het Carnavalsfeest beginnen officieel al op de elfde dag van de elfde maand. Op die dag komt de "Raad van Elf" bijeen om alle voorbereidingen van het feest te maken en een Prins te kiezen. Carnaval wordt gevierd gedurende de drie dagen die aan de Vasten, dus aan Aswoensdag, voorafgaan. De carnavalsviering is al oud, het begon in de late middeleeuwen. De oude Germanen vierden in deze periode hun lentefeesten. Koning Winter moest worden verdreven en met hem allerlei boze geesten, door het maken van vermommingen, veel lawaai en het stoken van vuren. Sommigen zijn van mening dat het een Romeins feest was, dat betrekking had op de slavernij. Vroeger heette carnaval "vaste/avont". Waarom vierden wij Carnaval????

De functie van het feest is een soort uitlaatklep. De mensen stappen eens uit de sleur van alledag. Ze lappen conventies aan hun laars en gooien het culturele juk van hun schouders; ze vluchten door zich als "zotten" gemaskerd te verkleeden. "AGGE MAR LEUT ET "

A.K.

KLAVERJASSEN IN BLAERCOM

De Stichting Welzijnswerk Blaricum (SWB) start bij voldoende belangstelling een klaverjasmiddag in dorpshuis De Blaercom, Schoolstraat 3, De middag wordt gehouden op dinsdag van 13.30 - 15.30 uur, de kosten bedragen 5,- per maand. Wanneer men niet kan klaverjassen, is het mogelijk om dit te leren tijdens deze middagen. Heeft u interesse om te gaan klaverjassen of wil u dit leren, neem dan contact op met Lisette Mooij. Voor deze middag zijn wij ook nog op zoek naar gastvrouwen die deze middag willen begeleiden. Wilt u hier meer over weten loop dan woensdag of donderdagmorgen eens langs. Voor info tel 5312977.



Eenvoud is niet iets dat men kan nastreven. Het is iets dat men ondanks zichzelf bereikt als men der dingen naderbij komt.



INBRENG ROMMELMARKT 2004

Gaat u binnenkort de zolder, kelder of rommelkast opruimen? Goed idee, want u kunt uw goederen weer inbrengen voor de Rommelmarkt 2004, die traditiegetrouw plaatsvindt op de Blaricummerie op Koninginnedag. U kunt uw spullen brengen naar de fam. Rigter, Eemnesserweg 4, Blaricum. GROOT MEUBILAIR, ZIT-BANKEN, FAUTEUILS, KOELKASTEN MATRASSEN E. D. GELIEVE U NIET TE BRENGEN

OUDEREN GEVEN BELANGELOOS AAN IEDEREEN ADVIES



Als u met een praktisch probleem zit, kan de Stichting Gilde misschien helpen.

- Hulp voor startende ondernemer?
- Oplossen van computerproblemen?
- Restauratie van waardevolle boeken?
- Cursus tekenen/aquarellen?
- Hulp bij opstellen huishoudbudget?

Bel met Stichting Gilde, tel. 524 23 13. Zie ook www.gildegooinoord.nl

HOVENIERSBEDRIJF

P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Aanleg en onderhoud
- * Tuinarchitectuur
- * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912



J. Vos

WONINGINRICHTING Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 035 538 33 93



www.jssalondehoop.nl

Hoveniersbedrijf Roest - Borsen

Schietspoel 27, 1251 XT Laren

Tel./Fax
035 538 44 70



Crisis in Eemnesser coalitie

De partij Hartgroen heeft gisteren gebroken met de Eemnesser coalitiepartners in Eemnes. De crisis waarin de coalitie sinds maandag verzeft is, heeft zich daarmee verdiept. Dorpsbestuur en CDA die al heeft de minnaars meerderheid men seven raadszetels bezitten, van sevens raadszetels bezitten, van sevens raadszetels bezitten, van sevens raadszetels bezitten.

T LIJKT DE VOEGELRIED WEL.....

ZEG VONHOFF, JE ZULT MAAR IETS ANDERS MOETEN UITKIJKEN...

GEACHTE RAAD, IK ZAL DEZE EEMNES MET SHIT OPBERGEN TOT VOLGENDE KEER...

WIJ WENSEN DE NIEUWE COALITIE HEEL VEEL SUCCES IN DE KOMENDE TJD!

OUDEREN GEVEN BELANGELOOS AAN IEDEREEN ADVIES

Als u met een praktisch probleem zit, kan de Stichting Gilde misschien helpen. - Advies over bankzaken aan particulieren? - Wilt u een Indische maaltijd bereiden? - Beeldjes maken van hout? - Diapresentaties over verre landen? - Wilt u meer weten over de panfluit? Bel met Stichting GILDE, tel. 524 23 13. Zie ook www.gildegoonord.nl.

C. Lucas
Lesstudio Blancum: Bierweg 6
035 - 526 29 73
Gediplomeerd lid KNTV

Marianne Blijdenstein-Piël
"De Klaproos", William Singierweg 13
1261 EH Blaricum. Tel. (035) 5383893
Schildert in opdracht: portretten, landschappen, woonhuizen, tuinen en ook huisdieren. Geeft aan huis aquarellen in groepsverband.

Guus van den Berg
TAXI-LIMO SERVICE
06-27064704
Privé
Capittenweg 47
1261 JL Blaricum
035-5314435
AIRPORT SERVICE

wij leveren en drukken een mooie kollektie **geboorte-, verloving- en trouwkaarten** en natuurlijk al uw handelsdrukwerk...
Grafisch Atelier Blaricum
Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

TOTALE BEVEILIGING
LOCKWELL
24 UUR SERVICE
Blaricum: 035 - 531 37 50
Almere: 036 - 523 13 00
Breukelen: 0346 - 26 36 29

de Specht
Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf Blaricum
Telefoon 035 - 531 02 09
B.g.g 035 - 694 73 53

RUVaannemersbedrijf bv
nieuwbouw, verbouw, onderhoud, restauratie en beheer
Leeuwenik 1 - 1261 SL Blaricum
Tel. 035 - 523 32 75
Fax 035 - 523 32 76

D. BEEK
AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL
Dorpsstraat 3, Blaricum, tel. (035) 5383409

S.W.O. BEL

Voor de 65 Plussers en de Gehandicapten (in alle leeftijden) zijn er diverse voorzieningen in de dorpen Blaricum-Eemnes en Laren.

- Een greep uit het aanbod:**
- Taxi-voervoer LATAx voor Senioren (65+)
 - WVG vervoer voor Gehandicapten in alle leeftijden
 - Maaltijdvoorziening aan huis
 - Klussenhulp w.o. tuinonderhoud
 - Alarmeringssysteem
 - Hulp bij invullen van formulieren
 - Aanvraag aanpassingen aan woning
 - Hulp en ondersteuning bij aanvraag Thuiszorg
 - Persoonlijk gesprek over woonsituatie
 - Hulp van vrijwilligers
 - Informatie over activiteiten en cursussen
 - Activerend huisbezoek
 - Mensendieck enz.

Hei en Wei wil u de komende maanden informeren over enkele van deze voorzieningen zoals die door de S.W.O.-BEL in Blaricum voor u zijn geregeld.

Taxivoervoer voor 65+
U kunt elke dag dus ook in het weekeinde op elk gewenst uur gebruik maken van taxi-voervoer tegen gereduceerde tarieven. Voor deze service moet u in het bezit zijn van een TAXIPAS. Deze pas kost € 4.60 per jaar en is verkrijgbaar bij S.W.O.-BEL Brinklaan 4, Blaricum Tel.035-5389025.

Met deze pas kunt u op bovenstaand adres ofwel bij Zorgcentrum Torenhof aan de Torenlaan in Blaricum taxi-bonnen kopen.

VOORJAARS-CURSUSSEN VAN GILDE

Er is nog een beperkte mogelijkheid tot deelname aan de voorjaarscursussen van de Stichting Gilde. In het Sociaal-Cultureel Centrum "Uitwijk" in Bussum wordt de cursus Tekenen en Aquarellen voor gevorderden (Code K 74) gegeven. Hier is nog plaats voor enkele deelnemers, die direct kunnen beginnen. Het gaat om 12 maandagmiddagen, van 14 - 16 uur. De kosten bedragen € 60.- Ook kunnen nog enkele deelnemers worden geplaatst in de Conversatiegroepen voor Engels en Italiaans. Kosten € 60 voor 10 bijeenkomsten. Telefonisch aanmelden bij 035-5242313 of schriftelijk bij Stichting GILDE, Huizerweg 54, 1402 AD, Bussum

CORRECTIE

In het artikel van Slender You in de hei & wei van januari is een fout telefoonnummer vermeld. Het juiste nr. is 035-5312703

Restaurant "De Tafelberg"
Lunch van 12.00-15.00 uur
Diner vanaf 17.30 uur
Maandag gesloten
Zaterdag en zondag
Diner vanaf 17.30 uur
Tel.: 035-5383975
www.tafelberg.nl

af Alliance Française 't Gooi
Voor Franse taal en Franse cultuur.
Taal- en andere cursussen, lezingen, reizen, toneel.
Info tel.: 06 - 53 49 25 75

Sabine van Kleef
brillen & contactlenzen
Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda
Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO.
Leverancier van het ziekenfonds. *Gratis oogdrakmeting*
Dorpsstraat 6. Blaricum. Tel. (035) 531 60 64

Siertuincentrum Calis
TUINAANLEG EN ONDERHOUD
• Vaste planten, heesters, coniferen en bomen
• Kamerplanten, snijbloemen en boeketten
• Perkplanten en bloembollen
• Meststoffen, sierbestrating, tuinhout, grondsoorten in zakken of los gestort
Schapendrift hoek Eemnesserweg Blaricum • 035 - 531 17 01



- GEBOORTEN**
- 29-12-2003 Pascal Merlijn van Os
 - 30-12-2003 Nick Kasper Ligthart
 - 03-01-2004 Sacha Caroline Bakker
 - 09-01-2004 Sven Verberne
 - 13-01-2004 Diederick Maria Karel Ferdinand van Bijlevelt
 - 15-01-2004 Olivier Hein Verdegaaal
 - 18-01-2004 Solange Yaelle Chanelle Aïsha Shae Schram
 - 20-01-2004 Thierry Miraj Neerhout
 - 21-01-2004 Reinoud Friso Herc Tibboel

- OVERLEDEN**
- 26-12-2003 Johanna Martha Rokebrand-Bakker, oud 79 jaar
 - 08-01-2004 Petronella Catharina Diederika Touber; oud 93 jaar
 - 10-01-2004 Maria Anna Elisabeth van der Bijl-van Asperen, oud 82 jaar
 - 10-01-2004 Adrianus van 't Hoenderdal, oud 72 jaar
 - 15-01-2004 Christina Catharina Wijnanda Fenger; oud 93 jaar
 - 23-01-2004 Greta Baas-Zwart; oud 76 jaar
 - 25-01-2004 Agatha Maria Blankwater-Warmerdam; oud 96 jaar

AGENDA

- Nederheem**
08-03 20.00 uur
Commissie welzijn, sport en soc.zaken
09-03 20.00 uur
Commissie ruimt. ordening en beheer
10-03 20.00 uur
Commissie personeel, org. en financ.
25-03 20.00 uur
Raadsvergadering
Stichting Gilde Laren/Blaricum
Spreekuur donderdag 11.00-12.00 uur
In "de Warrekam", Laren
Historische Kring
Openingstijden "Op de Deel" zaterdag van 14.00 - 16.00 uur
donderdag 20.00 - 22.00 uur
Singer Laren
Jacob Dooijewaard, tot 20-06
Collectie Simon, meesterwerken moderne Belgische kunst, tot 10-05
Schaapskooi Blaricummerheide
Open iedere zondag 14.00 - 16.00 uur
28-03 14.00 - 15.30 uur
Wandeling olv natuurgids
Thema "Lammetjes zien" en de lente voelen
G.A.D.
Inleveren klein chemisch afval
2e dinsdag v.d.mnd Wnkelc.De Balken
09.00-09.30 uur
Scheidingsstation Huizen
Ambachtsweg, maandags gesloten

R.K. Parochie St. Vitus Blaricum

Diensten in het weekend
Zaterdag 17.00 uur: Eucharistieviering of Woord en Communieviering.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering of Woord en Communieviering. Op 7 maart en op 21 maart is er kinderevendienst
Door de week:
Donderdag. 19.15 uur: Avondgebed.
Bijzonderheden
Woensdag 3 maart 10.00 uur
Seniorenmis waarna koffiedrinken
Voor verder informatie:
Zie informatiebord bij de hoofdingang van de kerk, of Pastor C. Lavaleije Kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.
Tel. : 035-53 83153.
E mail : stvitusblaricum@hetnet.nl

Protestantse Gemeente Blaricum

Zondag 7 maart, 10.00 uur
Ds. K. Touwen
Zondag 14 maart, 10.00 uur
Ds. K. Touwen
Zondag 21 maart, 10.00 uur
Ds. K. Touwen, Dienst van Schrift en Tafel
Zondag 28 maart, 10.00 uur
Ds. K. Touwen
Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-4 jaar) en kinderkerk (4-12 jaar). De jeugdkapel voor jongeren van de middelbare school komt elke 14 dagen bijeen in de Blaercom. Inlichtingen bij Ds. Touwen: 5383394. Website: www.protestantsegemeentebларicum.nl

Colofon

he!&wei bestaat mede dankzij een voorlichtingsbijdrage, donaties en de adverteerders
Eindredactie:
Conny Rector en Rob Tammerijn
Kopij: Noolseweg 23a, 1261 EA Blaricum (035) 5316599, zowel aan heienwei@jm2.nl als aan redactieheienwei@hetnet.nl
Redactie:
Sybert Blijdenstein, Ada Keizer, Linda Knufman, Hennie Lamaker, Corry de Vriese-Brandenburg, Piet Niks, Frans Ruijter, Ina Schaafsma, Jan Willems, Tiny de Wit, Adrie van Zon
Medewerkers: Cornelia Andrea-Rothbarth, Mariëtte Bakker, Adrie Boxmeer, Eric Jan Bulten, Linda Eggenkamp, Rolf Kok, Aty Lindeman-Strengtholt, Mariëtte v.d. Spek, Gerbe v.d. Woude
Advertentieopdrachten:
Jacqueline Gesink, tel.: (035) 531 31 62
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum
Voorzitter: Paul Nobelen
Secretariaat: Jacqueline Gesink, gesink@cs.com
Penningmeester en donateursinformatie:
Pim Baljet, tel. (035) 538 31 58
Banknr. 55.16.17.047
t.n.v. St. Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, (035) 5316520

de "Brijlant" versierder van 't Gooi
FRITZ HÖRL
EDELSMID - JUWELIER
Dorpsstraat 8 - 1261 EJ Blaricum
Tel. (035) 531 79 94

ARMARIUM
Meubelmaatwerk van ontwerp tot uitvoering
Interieur
Restauratie van antieke meubelen
Meubelstoffering
Antiek in - en verkoop
Winkels Angerichtweg 4 1281 XH Blaricum Marktstraat 50 1411 EB Naarden Vesting
Werkplaats Angerichtweg 3a 1281 XG Blaricum
Telefoon 06 50692151 06 55867534 035 526863

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, Kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen
LOODGIETER: Meentzooim 29 telefoon (035) 538 24 85
AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties
ELECTRICIEN: Evenaar 8 telefoon (035) 538 78 92

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN
Stut uw slager
Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30