

hei & wei

Dorpsblad voor Blaricum

Jaargang 2
nr. 11
mei 1980



Dorpsblad voor en door Blaricommers. Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum. Redactie: N. Dwars-Riedel, A. Lindeman-Strengholt, J. A. A. M. Litjens, H. A. L. Trampusch, E. J. M. Fennis-Kraus, J. A. v. d. Vlis, W. J. Weller-Sluis. Illustraties: R. Kok. Foto's: J. Kok. sekretariaat: E. J. M. Fennis-Kraus, Elbertsveen 11, telefoon 02153 - 1 02 48. Adressen voor toezending redactionele bijdragen: Rotondeweg 7, Elbertsveen 11, Schouw 33, Druk: J. van Gestel & Zn. B.V., Laren N.H.

agenda

Dorpshuis De Blaercom
27 mei
20.15 u. P.v.d.A. bijeenkomst
28 mei Jaarvergadering Hei & Wei (Iedereen is welkom!)
10 juni
20.15 u. Jaarvergadering 'de Blaercom'

Gemeentehuis Nederheem
21 mei
20.00 u. Commissievergadering
29 mei
20.00 u. Raadsvergadering
18 juni
20.00 u. Commissievergadering
26 juni
20.00 u. Raadsvergadering

Openbare Lagere School
30 mei Officiële heropening
31 mei Open dag (Iedereen is welkom!)
2 juni Feesten

30 mei: heropening van de O.L. School

De Openbare Lagere School in Blaricum gaat op 2 juni feestvieren met een kermis, een film en allerlei andere leuke dingen, want op vrijdag 30 mei is de ingrijpende en omvangrijke verbouwing klaar gekomen, waarbij niet minder dan vier lokalen aan het bestaande gebouw zijn toegevoegd. Het documentatiecentrum met bibliotheek, een gemeenschapscentrum en een lokaal voor handenarbeid zijn al enige tijd in gebruik; het gymnastieklokaal en de verbetering van het schoolplein voltooiden de vele werkzaamheden.

De officiële ingebruikstelling mag dan plaats vinden op 30 mei, een dag later, dus op zaterdag 31 mei, houdt men 'open huis', waarop iedereen van harte welkom is, oud-leerlingen en hun reeds lang gepensioneerde leerkrachten zullen elkaar dan ontmoeten en de nodige herinneringen ophalen. Van wijd en zijd zullen ze toestromen naar de plaats waar ze eens hun kinderjaren sleten, waar ze leerden en speelden. Naar wij vernemen zullen de prachtige oude schoolplaten, die vroeger aan de wanden van de schoollokalen hingen, nog eens te bewonderen zijn.

1980 een prima Blaricummerie

Het was een feest! Zo veel vrolijke, blij gezichten. Niet alleen uit Blaricum zelf, maar ook van ver uit de omtrek. Het bleek duidelijk hoe je in een kleine gemeenschap met elkaar best iets groots op touw kunt zetten, en uiting geven aan het gevoel dat je samen iets voor elkaar betekent.

De ORANJEVERENIGING had als coördinerende organisatie de verantwoordelijkheid van het hele gebeuren op zich genomen en bedankt dan ook iedereen, van klein tot groot, van hoog tot laag, die haar (zijn) best gedaan heeft om het Bevrijdingsfeest 1980 tot een waar succes te maken.

Lieve mensen, allemaal, wat was het goed!

Namens de Oranjevereniging
E.V.-S.



Net als ieder mens heeft ook een dorp - en zeker een dorp met een warm kloppend hart - van tijd tot tijd een evenement, een oppepper nodig om zich aan rechtlijnigheid te onttrekken en zich er van bewust te worden dat het alledaagse leven zo kleurloos nog niet hoeft te zijn. Maar je moet er natuurlijk wel wat voor doen. Nou, dat deden ze: de mensen van de Oranjevereniging, aangezet door plannenmaker Koen Langkemper, die met z'n allen heel wat verenigingen, organisaties, winkeliers en andere enthousiastelingen op de been wisten te krijgen om van de 'Blaricummerie' op bevrijdingsdag een echte 'happening' te maken.

Heel vroeg in de ochtend begon het al. Marktkramen opzetten en bevoorraden, het dorp versieren, organiseren, lachen en veel van de dag verwachten.

Zo mooi als het werd heeft niemand durven hopen. Drommen mensen, niet alleen uit eigen dorp maar ook uit plaatsen in de omgeving, kwamen naar Blaricum omdat het daar zo verschrikkelijk gezellig was. Overal klonk muziek, er werd gedanst, volop bekijks bij de stands, de demonstraties en de wedstrijden. Het rook er naar gebakken visjes, lekker weer en soep en koffie uit de Blaercom.

Blaricum speelde zijn spel voorbeeldig... want wat is een mens, een dorp, als je niet meer spelen kan?



Foto's mevr. R. v. d. Bergh.

Dorp op z'n best

Een uitzonderlijke lentedag

Terwijl een geur van rozen als herinnering aan een verjaardag nog in onze kamer hangt, heeft de lente zich eindelijk als een dag met volle zon aangekondigd. Alle bomen lopen uit, de appels en peren zullen weldra in bruidsboeketten veranderen en zelfs in de altijd wat late eiken is jong leven te bespeuren. In onze befaamde hulsthagen en de vele dichte coniferen zijn talloze nesten verscholen en zelfs zagen wij hier en daar al uitgeworpen eierschalen van de merels. Als ik door het raam van mijn werkkamer naar buiten kijk op de glooiende akker van de Tafelberg zie ik dat daar geploegd en geëgd is, de aarde is bereid het zaad te ontvangen. Wij hebben gezien dat de jonge Lambert Calis er zijn best op heeft gedaan. Nu zijn vader er niet meer is om een oogje in het zeil te houden, draagt hij met zijn moeder en zijn jongere broer de verantwoording voor het boerenbedrijf dat tot de best verzorgde in ons verrukkelijk mooie dorp behoort. Zo vroeg geroepen om de boerenstiel hoog te houden, is hij vol moed aan het werk gegaan. Met grote toewijding ging hij met zijn traktor over het veld en trok liniaalrechte voren, die geen ervaren boer hem verbeteren zal. Ondanks het verdriet dat hem en zijn familie overkomen is.

Het is laat in de avond, vandaag is onze kroonprinses koningin geworden. Wij zagen haar in het paleis op de Dam, schrijdend met haar man naar de eeuwenoude kerk en gaande in een geheel gevuld gebouw naar twee zetels voor een beroemd koorhek. Daar heeft ze gezwoeren de grondwettelijke plichten van de koning te aanvaarden. Wat later getuigden de leden van de Staten-Generaal met eed of belofte dat ook zij de grondwet zouden eerbiedigen. Het was of wij een sprookje a la Hans Andersen met alle pracht en praal opnieuw beleefden en geen wanklank was bij machte om veler vreugde te verstoren. Beatrix en haar moeder spraken van de zware taak die hen was opgelegd en Juliana had gezegd: 'Mijn dochter, begin er aan, ik ben blij met jou als mijn opvolgster, zij zal het goed doen. Zij is jong en levenskrachtig genoeg om in uiterst moeilijke tijden, waarn wij verkeren, de moed op te brengen, die nodig is om te beginnen.' De jonge nieuwe koningin duidend op de onverdraagzaamheid van velen in ons volk, spoorde met goed gekozen woorden aan tot eendracht: 'In een vrije en veelvormige samenleving als de onze, is het onontkoombaar dat tegenstellingen ontstaan en tot uiting komen. Maar voor de oplossing is het onontbeerlijk de tegenstander niet te zien als vijand maar als drager van een andere mening'. Zij nep op tot 'zelfbeperking in vrijheid, tot 'inspanning en saamhorigheid'. In feite zullen veel vaders en moeders ook in ons dorp zo tot hun grotere kinderen spreken of gesproken hebben als deze zijn geroepen tot het aanvaarden van een nieuwe taak.

Na afloop van de plechtigheid in Amsterdam had onze burgemeester mevrouw Le Coultre vertegenwoordigers van alle instellingen, verenigingen enz., genodigd om in de Nederheemse raadzaal de feestdag te besluiten. Zowel ingezetenen van het oude dorp als van de Bijvanck hebben zich daar onder elkaar vermengd. Oud en jong, langdurig ingezetenen en nieuwelingen, maakten daar ongedwongen kennen en velen namen zich voor, het bij die eerste kennismaking niet te laten. Vanzelfsprekend had de burgemeester een toepasselijk woord tot de vele representanten van onze dorpsgemeenschap gericht. Zo zijn we allen van goede voornemens bezield naar onze woningen teruggekeerd, beseffend dat het bepaald niet nodig is om zijn naaste burens hooghartig zonder een vriendelijk woord voorbij te gaan, dat het geen kwaad kan af en toe ook eens de hand in eigen boezem te steken. Want aller plicht is het naar een zekere mate van eenheid te streven, een eenheid die voor het bestaan van onze zo bevoorrechte woonplaats, een levensvoorwaarde genoemd mag worden.

Blaricum, 30 april 1980

v.d. V.

Watjes?

Een stralende frisse voorjaarsmorgen. De vogels zingen hun keeltjes schor, de koeien zijn al gemolken. Als uit vervlogen tijden waren er plotseling herauten in ons dorp, compleet met trompetten, plueren op de fluwelen mutsen...

Zij kondigde verheugd en luid de vrede aan, de vrede waar mensen altijd al op wachten en altijd op zullen wachten.

Ze waren overal in het dorp, die herauten; te zien en te horen en vervulden vele mensen met een gevoel van opluchting en dankbaarheid.

Niet allen echter... sommigen zagen ze niet, maar hoorden ze wel vanonder hun warme donzen dekbedden. Na het 'uitslapen' op zaterdag en zondag, werden ze op bevrijdingsdag kribbig over vreugdetonen en vreugdelawaai, 't is maar net zoals je het wilt noemen.

Eens in de vijf jaar vieren we dat 'bevrijd-zijn' dan misschien wel wat luid en vroeg voor een enkeling. Is het een zinnig voorstel - om vijf jaar over na te denken - om voor een volgende keer voor oorvatjes te zorgen?

Athoewel... als ze diep in 't hart kijken, realiseren deze langslapers zich misschien wel dat BEVRIDJINGSDAG/VREDE nooit hard genoeg uitgebaaid kan worden!

OPENBARE JAARVERGADERING STICHTING DORPSBLAD BLARICUM

uitgeefster van Hei & Wei, te houden op woensdag 28 mei 1980 te 20.15 uur in het dorpshuis 'de Blaercom'.

In deze vergadering zullen Bestuur en Redactie verantwoording afleggen over het door hen in 1979 gevoerde beleid.

Vervolgens zullen inhoud en vorm van het blad ter algemene discussie worden gesteld. Tenslotte komt de samenstelling van Bestuur en Redactie aan de orde; het zal er vooral weer om gaan mensen te vinden die bereid zijn mee te doen aan het werk voor Hei & Wei!

Alle belangstellenden worden bij deze uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

Wij hopen van harte op een grote opkomst.

Het bestuur van de Stichting Dorpsblad Blaricum.

KAREL VAN DER BIJL

makelaar in onroerende goederen

een vrijblijvende afspraak voor een advies is gauw gemaakt via telefoonnummer

60600

Ons adres is: Lijzij 52, Huizen tel. 02152-60600



Gaat U het ook zelf doen?

Hobby-Shop
B. C. STEENBEEK
Blaricum

MEENTWEG 33, TELEFOON 1 57 47

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geyzers,
Kachels, Stofzuigers,
Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN
Gas, Water, Sanitaire installatie,
Elektrische installaties

Lozdgijter: Meentzoom 29,
telefoon 02153 - 8 24 85

Electriciën: Evenaar 8,
telefoon 02153 - 8 78 92



FIRMA W. B. VOS
MIDDENWEG 16, TEL. 02153 8324
MIDDENWEG 17, TEL. 02153 8323
BLARICUM

Houtindustrie Fecken B.V. Blaricum



Speciaal voor: KOZIJNEN,
DEUREN, RAMEN
Tevens voor KASTEN

Kantoor: Oosthout 14 - Blaricum
Telefoon 02153 - 8 22 19

Bedrijf: Mosselweg 1a - Blaricum
Telefoon 02153 - 8 30 37



Bloemen- en Plantenverkoop

'DE DEEL'

Dick Smeding B.V.

Ieder week-end
reklame aanbiedingen

Groot assortiment aardewerk

Veel cadeau-artikelen

Schoolstraat, hoek Middenweg
Blaricum

Geld is vaak niet het enige probleem.

Wij helpen.

Geld werpt vragen op.
Vragen over sparen, lenen, belogen,
hypotheken...
De ABN is ervoor om die vragen te beantwoorden. Om u te adviseren. Over geld met zo goed als over verzekeringen en vakanties. Vragen staat vrij bij de ABN. Komt u daarom eens praten.

ABN Bank

Torenlaan 9 - Blaricum

ASSURANTIE-ADVISEUR
M. A. BEK

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
LENINGEN

BINNENWEG 3,
TELEF. 02153 - 8 93 71

1261 EK BLARICUM

PASPARTOE „Vers-shop”

(v/h slagerij Lanphen)

Angerechtseweg 4 - Blaricum - Telefoon (02153) 1 24 18

Cees Janus en Henny Visser

Hollandse- en franse kaassoorten Wijnen
Paté's Frisdranken
Salades en sauzen Koekjes en versnaperingen
Vleeswaren Zuivelprodukten
Kruiden Eieren
Koffie, thee, suiker Toast en stokbrood

Wekelijks aanbiedingen - 's-Woensdags gesloten

Koopmans

Verf - Behang
SCHILDERSBEDRIJF
VERFHANDEL

Histor Verven
Exklusief Behang
met gordijnstof

Naarderweg 2 - Blaricum

Tel. 8 23 52



DORPSTRAAT - TELEFOON 8 23 38

Ijzerwaren - Gereedschappen - Doe 't zelf artikelen
Land- en Tuinbouwartikelen - Electrotechnische artikelen

KOOP bij de man die OOK repareren kan.

Tweewielerspecialist
FA. W. BOS en ZN.

Eikenlaan 4
Blaricum
Tel. 8 31 10



wgf overstegen

woning- en meubelstoffering

de vanouds bekende woninginrichting in het hart van Blaricum.

Voor vloerbedekkingen en gordijnstoffen in uw woon-, eet-, slaapkamer, zolder, kelder, kleed-, kook- en kleinste kamer.

Ook voor meubelstoffering.

huizerweg 5, blaricum - tel 02153 - 82523

'RORI'

Vele bekende merken dames-, heren en kinderschoenen en de speciaalzaak voor PIEDRO KORREKTE SCHOENEN

Beeklaan 7 - Blaricum - Telefoon 1 29 44
Dinsdagmiddag gesloten



GESLAAGDE INSPRAAKPROCEDURE BIJVANCK

Inrichting randgroen 'vogelbuurt'

Een jaar mag dan wat lang zijn voor een inspraakprocedure over een betrekkelijk overzichtelijk onderwerp, in de Bijvanck is men er toch in geslaagd om met drie inspraakavonden - nog juist binnen die periode - zo'n inspraakprocedure af te ronden op een manier, waarmee alle betrokkenen: bewoners, gemeente en groendeskundige, zich kunnen verenigen. En zoiets mag best eens in de krant!

Het ging om inspraak van bewoners over beplanting en verdere aanleg van de noord- en oostrand, grenzend aan de z.g. 'vogelbuurt' (vlek C). De drie inspraakavonden werden resp. gehouden op 10 april 1979, 20 november 1979 en 17 maart 1980. Deelnemers waren: geïnteresseerde bewoners; de heer J. Kooij, projectkoördinator Oostmeent voor de gemeente Blaricum - en de heer J. Kalff, groendeskundige voor de gemeente. Opbouwwerker John van der Woude leidde de gesprekken.

Tijdens de eerste avond kwam een gemeentelijk voorstel op tafel met afzonderlijke plannen voor de oostrand en de noordrand, een loskoppeling waarmee de bewoners geen genoegen namen. De insprekers waren van mening dat het voor een evenwichtig resultaat beter was een totaalplan op te stellen. Afgesproken werd, een tweede inspraakavond te organiseren waarin de gemeente op basis van een programma van eisen van de bewonerswerkgroep 'Groen en Verkeer' een nieuw totaalvoorstel zou presenteren. Die tweede inspraakavond leverde heel wat positiefs op. Op enkele kleine wijzigingen na, gingen de bewoners met het gemeentelijk voorstel akkoord. Ter plekke werden vier werkgroepen opgericht die als huiswerk kregen, het plan verder in te vullen. De werkgroepleden, extra gemotiveerd doordat het in elk van de vier gevallen ging om betrokkenheid met de naaste woonomgeving, deden hun werk consciëntieus. Omtreeds de jaarwisseling kwamen bij de gemeente vier tekeningen binnen met voorstellen die door groendeskundige Kalff werden vertaald: 'met behoud van vakverantwoordelijkheid t.o.v. de gemeente en met inachtneming van verschillende raakpunten bij de resp. werkgroepen', aldus de groendeskundige tijdens de derde en laatste inspraakavond.

In grote lijnen geven wij een schets van de onderwerpen die tijdens deze avond behandeld werden.

Tennisbanen

Van de geplande 6 tennisbanen zullen half juni a.s. 4 velden gerealiseerd, dit in verband met het beschikbare geld en de huidige grootte van de tennisvereniging. Volgend jaar zal worden bekeken of het aantal banen tot zes moet worden uitgebreid. De gravelbanen komen te liggen in de uiterste n.o. hoek van de wijk.

Sloot

Bij de insprekers bestond ongerustheid over een 10 m. brede afwateringssloot in de nabijheid van de woonwijk. Gediskussieerd werd over eventuele 'sociale controle' d.m.v. nabij liggende wandelpaden en over de noodzaak van overzichtelijke beplanting. Ook werd voorgesteld een soort 'bank' in het water aan te leggen en die te voorzien van een tweede beplanting. Afgesproken werd, dat de gang van zaken eerst wordt bekeken en dat daarna zonodig veiligheidsmaatregelen worden getroffen waarvoor de mogelijkheid dan wel moet openblijven.

Beplanting

Gezien de kwaliteit van de kalkhoudende grond is gekozen voor een eenvoudig assortiment heesters en bomen. 's Winters groenblijvende beplanting, waar sommige bewoners om hadden gevraagd, blijft achterwege. De grond is daarvoor minder geschikt en dit soort begroeiing vergt veel onderhoud. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt men liever niet, vandaar de voorkeur voor een dichte beplanting. Aansluiting bij bestaande begroeiing in de omgeving heeft bij de keuze een belangrijke rol gespeeld.

Speelgelegenheid

Over kleine veranderingen aan een speelplaatsje voor jonge kinderen werd overeenstemming bereikt. Verder kwamen de bewoners met een vraag naar speelgelegenheid voor de oudere jeugd. Het antwoord van de gemeente was, dat het in andere gevallen de bewoners zelf waren, die vroegen om verwijdering van speelmateriaal voor grotere kinderen. De insprekers stelden voor, dit soort voorzieningen aan te brengen op een centraal punt b.v. bij de school of naast de tennisvelden.

Fiets- en voetpaden

De rijwielpaden, bestemd voor fietsverkeer in twee richtingen, zullen een breedte van 2,5 meter krijgen en waarschijnlijk worden geasfalteerd. Voor de afwerking van de voetpaden wordt gedacht aan niet verhard materiaal zoals gebroken puin. De bewoners verzochten nadrukkelijk, bromfietserverkeer op de rijwielpaden te weren, bijv. met verbodsborden. Dit voorstel zal door de projectkoördinator aan de gemeente worden geadviseerd.

Al-met-al was deze inspraakprocedure een goed voorbeeld van 'hoe het kan': evenwichtig samenspel met begrip voor elkaars mogelijkheden en wensen. Drie inspraakavonden waarin de belangrijkste elementen van inspraak: informatie, medezeggenschap en overeenstemming aanwezig waren. tw

'BLIJVANCK WEER VAN START

Wijkkrant de Bijvanck dreigde najaar 1979 te verdwijnen, maar is opnieuw van start gegaan. Met behulp van twee wervingsnummers, uitgegeven door een initiatiefgroep, is men er in geslaagd voldoende medewerkers te krijgen voor een nieuwe redactie. Met het aprilnummer begon deze nieuwe redactie aan haar werk. Mensen die bijdragen voor publicatie in de 'Bijvanck' hebben, kunnen deze sturen naar een van de nieuwe redactie-adressen: Kaper 23, Groenhof 27, Meerkoet 13, Boeket 118, Korf 29, Kieps 21.

SIMPEL UITHOUDINGSVERMOGEN



We hebben weer een paar voor u... Daar moet u niet min over denken, want ze zijn niet dik gezaaid en als ze bloeien doen ze dat schitterend. Maar spaarzaam zijn en blijven ze. Zij, die zestig jaar getrouwd zijn. Een diamantent echtpaar! Op de Venenweg wonen ze al veertig jaar, het 'jonge stel', dat op 21 juni hun trouwdag feestelijk gaat herdenken.

Het echtpaar Bal-de Booy.

Zij, Apolonia (patrones van de tandpijn) Jacoba Maria de Booy, geboren in Zeeland in 1898 en hij, Cornelus Bal, geboren in Scheveningen 1896. Hij was zeeman en voer bij de marine, waar hij op een zeer goede dag gemeerd lag aan de kade in Vlissingen, tegenover de deur van het meisje Ploon. Een daar was de Liefde, vuur en vlam...

Na twee en een half jaar 'verkering' werd er getrouwd, waarbij zeker vermeld moet worden dat hij hervormd was en zij rooms katholiek, in die dagen bijna een onmogelijkheid. Hoewel de tantes en de ooms daar dan ook hevige bezwaren tegen hadden, moet bij Kees en Ploon het eerste woord over het geloof nog vallen... In 1920 werd er opgewekt een bruiloft gevierd, met koetsjes en al. Kees had gekozen tussen de zee en zijn meisje en vanzelfsprekend had zij dat gewonnen. Ploon had het liefst in een mooie jurk willen trouwen, maar dat 'mocht' niet, want een mantelpakje was veel praktischer. Dat kon je uiteindelijk ook nog achter de kinderwagen dragen. Maar een hoed met struisveren kon niemand haar verbieden en jawel hoor, de veer wordt nog

steeds zorgvuldig bewaard. De schoentjes van / 2,75 zijn inmiddels wel versleten...

Het jonge paar woonde vervolgens 15 jaar in Rotterdam, waar Kees bij de P.T.T. werkte. In 1938 echter kwamen ze in verband met de gezondheid van Ploon in Blaricum terecht. Hij leerde via zijn werk het dorp aardig vlog kennen, maar zij was in het begin vreselijk eenzaam en verdwaalde dikwijls.

Het waren en zijn bezige mensen en er is altijd en overal veel te doen. Hij deed veel klusjes voor de kerk in het Klooster, hielp de bejaardentochten organiseren samen met de heer Schadee en deed en doet nog steeds altijd alle boodschappen per fiets.

Nu, beiden stevig in de tachtig, wonen ze met zijn beiden zelfstandig en ze roeien het best. Lang geleden kochten ze een tandem, waarop ze in de Gooische dreven vaak te zien waren, want er is overal zoveel te genieten. Als het even kan gaan ze ook ieder jaar met vakantie en het liefst met de boot naar Noorwegen. Misschien komt het er dit jaar ook nog wel van.

Het kleine, smalle mevroutje licht schalks als er gevraagd wordt hoe het nu toch komt dat je zestig jaar gelukkig samenleeft... 'Uithoudingsvermogen' zegt ze fier. 'En het alom bekende geven-en-nemen. Zo simpel is het wel.'

Ziet u ze op deze foto van zestig jaar geleden staan? Vol vertrouwen. Wat 'n boffers, die twee. Het zal 'n goed feest worden op 21 juni. Van harte gelukgewenst echtpaar Bal-de Booy, namens heel Blaricum.

De vuurvretende blaricumse mannen



De vrijwillige brandweer van Blaricum is een corps met leden uit de bevolking, die zoveel mogelijk in de dorpskern van het oude dorp woonachtig zijn. De leden worden aangeworven onder Blaricumers die gewoonlijk de hele dag in het dorp aanwezig zijn, o.a. werknemers in Gemeentediens, werknemers bij bedrijven in de gemeente zelf en personen uit het zakenleven, die hun bedrijf in het dorp gevestigd hebben. Kortom mensen die dag en nacht beschikbaar zijn om bij een eventueel alarm direct door een alarmschel thuis oproepen te kunnen worden.

Een alarm verloopt als volgt: Bij brand belt men 1 44 44 en wordt men verbonden met de alarmeringspost in Laren die bij de Politie is ondergebracht. Deze post is dag en nacht bezet.

Hier neemt men het adres op en de plaats waar de hulp nodig is. Het corps wordt direct gewaarschuld, waarna de corpsleden zich naar de brandweerkazerne begeven en binnen enkele minuten onderweg zijn naar het brandadres.

Via de mobilfoon wordt er contact gehouden met de vaste post, die alle nodige gegevens doorgeeft.

Voor de uitrukdienst heeft het huidige corps de beschikking over drie voertuigen. In de eerste plaats een hogedruk-voertuig met een tank van vijf honderd liter water voor de eerste 'aanval'. Vervolgens is er een lagedruk-voertuig voor het water uit de brandkraan of uit open water. Ten derde is er het materiaalsoortuig met allerlei gereedschappen en toestellen voor ongevallen en rampen.

Het Blaricumse brandweer corps bestaat uit 22 leden en hun vereniging draagt de toepasselijke naam de VUURVRETERS.

Wij gaan ze vervolgens allemaal aan u voorstellen en beginnen met de

Commandant H. J. Koning (Naarderweg 32) in het dagelijks leven Directeur Gemeentewerken. Sinds 1961 commandant van het corps in de rang Adjunct Hoofdbrandmeester 1e klasse.

Ondercommandant A. H. v.d. Koot (Eemnesserweg 13). Rang: Adjunct Hoofdbrandmeester. Anton is eigenaar van Café d'Ouwe Tak. Bij brand een cafe zonder kastelein!! Hij is lid van het corps sinds 1956, zijn vader was dat vroeger ook. Anton is al 23 jaar penningmeester van de vereniging de Vuurvreters.

Brandmeester G. H. Vos (2e Molenweg 29). 'Gerrit' oftewel 'Gert van Lijs' is een oude rot in 't vak; dient het corps sinds 1953. Ook bij hem is het een zaak van vader-op-zoon, zijn vader was een lichtvoorbeld. Gerrit heeft in het gewone leven een hoveniersbedrijf, waardoor we hem vaak in vele Blaricumse tuinen aantreffen. Voor een gezellig brandweerpraatje langs de weg is hij altijd te vinden!

Onderbrandmeester H. Calis (Singel 8). 'Henk', in de volksmond 'Heintje van Anna Calis' is in 1959 lid van het corps geworden. Hij heeft een C.V. bedrijf en als brandweerman zijn werk volgens 'boekje, boekje'.

Onderbrandmeester J. H. M. Rüter (Meentweg 44). 'Jaap' is in 1969 bij de Blaricumse brandweer gekomen en zeer actief, volgde zijn vader op, die ondercommandant is geweest. Hij is timmerman bij Piet Rigtger.

Onderbrandmeester B. Vos (1e Molenweg 31). 'Bep' die de garage 'runt' van de Wed. B. Vos. Is sedert 1967 bij de brandweer en sinds het begin van dit jaar onderbrandmeester.

Vervolgens kent men in het corps hoofdbrandwachten en brandwachten, 1e en 2e klasse:

L. H. v.d. Bergh (Brinklaan 10). 'Bertus' is in 1955 corpslid geworden. Hij heeft samen met zijn broer een constructiewerkplaats naast de brandweerkazerne. Bertus is inmiddels in het hele dorp bekend als 'commentator' bij de feesten van de Oranje Vereniging.

B. G. Raven (Dotterbeemd 10). 'Bep', bij de 'jongens' beter bekend als 'Bolle', is 'erbij' sinds 1961. Hij is een prima vakman en een niet te vervangen lid van de feestcommissie. Zijn dagelijks werk is metaalbewerken. In 1963 werd het corps uitgebreid met J. J. v.d. Berg (Franspad 7). Deze 'Jan' is de broer van Bertus - bij hen zit het ook alweer in de familie! Ook Jan is bij brand altijd paraat.

In 1967 kwamen er verscheidene nieuwe gezichten bij de brandweer en dat waren: A. F. Rigtger (Oude Renbaan 20). Oftewel 'Lowieke', P.T.T. besteller in Blaricum. In weer en wind een alomtegenwoordig 'post', die graag een praatje met u maakt over de brandweer in het dorp.

Th. Dorrestein (Draverspad 10). 'Theus', eigenaar van een taxi bedrijf. Is velen bekend door de takelwagens met de gele banden, die ieder ongeval opruimen.



DRUGISTERIJ LAMMENS: EEN KWART EEUW JONG

Vijftig jaar geleden openden ze hun drogisterij aan de Dorpsstraat: de heer en mev. M. Lammens die hun zestienjarige neef Joop Kleijn als hulp meebrechten. Hoewel Joop 'drosig' een machtig leuk vak vond moest hij zijn loopbaan drie jaar later onderbreken. Hij moest in dienst en maakte aansluitend op zijn diensttijd een wereldreis per boot, als barkeeper. 'Zo'n ervaring kan niemand je meer afpikken', vertelde hij een beetje dromerig.

Eenmaal weer in Nederland werkte Joop Kleijn bij een Hilversumse drogist maar zijn hart trok daarna toch weer naar Oom en Tante Lammens, die inmiddels aardig thuis waren geraakt in de Blaricumse zakenwereld. In 1972 werd Joop Kleijn mede-firmitant. Met z'n drieën hebben ze er alles aan gedaan om van Drogisterij Lammens een bloeiende, goed-lopende zaak te maken. Via een geleidelijk verloop (de heer en mevrouw Lammens werden een dagje ouder) werd Joop Kleijn eigenaar van de zaak, die nog steeds 'drogisterij Lammens' heet.

'Tk woon buiten Blaricum, in Loosdrecht', vertelde de energieke tweeënveertigjarige drogist. 'Maar ik heb toch het idee, een beetje opgenomen te zijn in de dorpsgemeenschap. Zoets voel je aan. Ik heb trouwens erg veel van de mensen hier geleerd. Van mensen zoals 'vader' Hendrik van den Bergh, de vroegere smid en van Gijs Calis, die allerlei 'huismiddeljes' wisten die als waardevolle aanvulling op de drogistopleiding kunnen dienen. Een verder natuurlijk van mijn Oom (die mij nog steeds meehelpt) en van mijn Tante. Grappige dingen ook... zoals een middelje om vastgeplakte kauwgom uit kinder-

haren te verwijderen. Een beetje pindakaas er op, goed invrijven en weg is de ellende. In mijn opleiding was ik de enige man die aan een cursus schoonheidsspecialist meedeed, niet om 't daadwerkelijk in de praktijk te brengen, maar wel om mensen goed te kunnen adviseren. Wat ik vind van het Blaricumse winkelbestand? In de eerste plaats dat het voor de bewoners mogelijk moet zijn om alle eerste levensbehoeften in eigen dorp te kopen. Daarin mogen eigenlijk geen hiaten zitten. Maar ja, dat vergt wel sportief overleg en samenspel tussen de winkeliers onderling, op een moderne 'open' manier. Verder ben ik van mening dat de winkeliers meer naar buiten moeten treden, in de meest letterlijke zin van het woord. De 'Blaricummerie' op bevrijdingsdag gaf een goed voorbeeld, hoe je drommen mensen - zelfs van buitenaf - naar de dorpskern kunt trekken. Zet je spullen maar op straat. Maak er af en toe een 'happening' van en niet alleen op nationale feestdagen. Dat brengt leven in de brouwerij. Een dorp als Blaricum is daar bij uitstek geschikt voor, dus waarom niet? Zo veel werk is 't niet: een standje op straat, een beetje feestelijkheid... zo iets is gauw gemaakt?

Lekker enthousiast is drogist Joop Kleijn, echter zonder zich te verliezen in onhaalbare fantasieën. Zijn assortiment heeft hij in de loop der jaren flink uitgebreid: bijouterieën, lederwaren, fotomateriaal + een afwerk-service, kado-artikelen. En verder is er bij zijn drogist: gezellige stopflessen, een lekker luchtje in zijn winkel, twee lieve assistentes die bezig zijn met een gedegen opleiding. Succes Joop Kleijn met je pogingen om - samen met andere winkeliers - van de Blaricumse dorpskern een gezellig winkelcentrum te maken.

R. N. Keijzer (Torenlaan 12 C). 'Ruud', eigenaar van een garagebedrijf aan de Torenlaan, is ook sinds 1967 enthousiast lid van het corps.

H. J. van Bohemen (Rijterskamp 8). 'Harry' is de man van Bakkerij Bohemen, waar hij dagelijks zorgt voor brood en gebak.

B. J. Bakker (Franspad 11). 'Ben', agrariër, boer, eigenaar van een van de veehouders/boerderijen die Blaricum nog rijk is. Ook Ben is altijd present bij brand, maar het liefst niet met 'melkenstied'.

In 1970 wordt er weer een goede keus voor het corps gedaan. Drie nieuwe komen er bij:

W. Overstegen (Huizerweg 5). 'Wim', onze vakman stoffeerd, heeft een stoffeerdery en winkel aan de Huizerweg.

A. F. Lanphen (Ludenweg 8). 'Lex' is dagelijks te vinden in Julianoord, waar hij onderhoudsmonteur is. Hij is een groot vakman op het gebied van gasinstallaties.

L. J. B. Bruggeman (Ruijsendaal 10). 'Leo', dagelijks te vinden in de plantsoenen van Blaricum en in dienst van Gemeentewerken.

W. L. Vos (Meentweg 42). Is sinds 1972 lid. 'Wim', is in het dagelijks leven automonteur. Hij is een prima vakman, ook als brandweerman. Heeft hij zeker overgenomen van Oom Jaap, bekend oud-brandweerman (Hei en Wei nr. 9).

F. G. M. Ruijter (Dorpsstraat 15). Ook 'Frans' is vaak te vinden in de plantsoene in ons dorp. Frans, die graag een praatje maakt over de brandweer, treedt in de voetsporen van zijn vader op het gebied van de brandweer. Hij is tevens de man die het onderhoud van het materiaal en de wagens verzorgt. Maandagmorgen is hij meestal in de kazerne. Wilt u eens iets bezichtigen, loop dan eens bij hem binnen.

H. Eggenkamp (2e Molenweg 32). 'Henk' kwam in 1978 bij het corps. Hij is een jong en actief lid: een goede keus. In het dagelijks leven firmant van de Fa. Eggenkamp, aannemers.

C. Vos (Huizerweg 5). 'Kees' die de manufacturen- en woninginrichtingszaak in ons dorp leidt is ook in 1978 als lid van het corps toegetreden.

J. J. Tersteeg (Capitenvweg 55). 'Jan Joost' is het jongste lid en sinds 1979 erbij, een brandweerman op en top. Dagelijks te vinden in de Bijvanck in dienst van gemeentewerken.

B. Roest (Brinklaan 2). 'Onze Bep' die 25 jaar lid is geweest, is nog steeds de beste kracht die we in ons corps hebben. Bep woont bij de kazerne aan de Brinklaan. Voor iedereen de man die tijdens oefenavonden altijd voor een natje en een hapje zorgt in de kantine. Niet te vervangen!

Nu heeft u kennis gemaakt met mannen dag en nacht klaarstaan voor de veiligheid in ons dorp: bij brand, ongevallen, storm en natuurrampen.

Wilt u meer weten over de vrijwillige brandweer, dan kunt u bij ieder lid een praatje komen maken. Over de brandweer, waar u hopelijk nooit gebruik van hoeft te maken.

Corpslid a.k.

Die jongens van ons toch... Wat heerlijk dat ze er zijn, dat we ze hebben met hun inzet, hun ervaring, hun bereidheid. Met volle ernst in hun werk. Maar ook met veel gevoel voor jolijt en humor. Denkt u maar eens aan de kermissweek, waar deze zelfde brandweer jaar in jaar uit de volkfeesten op het terrein naast de Herv. Kerk op de meest originele wijze organiseert. Dat is nog eens veelzijdigheid te noemen. U weet nu in ieder geval een heeleboel meer over 'onze jongens', de vuurvreters, die VOORZICHTIG MET VUUR heel hoog in hun vaandel hebben staan. Gelukkig kunnen we hierna weer zeggen: Ons kent Ons.

IN MEMORIAM GIJS L. CALIS

*Te bouwen is mijn lust,
te ploegen mijn behagen,
te slepen met de eg,
te rijden met de wagen,
te leven bij het rundervee,
gelijk als vader Jacob dat dee.*

Dit staat te lezen op de prachtige boerderij 'Der Keeren God' (Floris V) van wijlen Gijs Calis aan de Angerechtsweg.

We zullen hem niet meer door Blaricum zien fietsen. Gijs is niet meer in het tijdje. Door een ernstig verkeersongeluk kwam hij eind verleden jaar in het ziekenhuis terecht. Na een ware lijdensweg van vijf maanden is hij op 8 april j.l. overleden.

In de grote kamer van de boerderij, waar hij zo trots op was, werd hij opgebaard. Rondom de kist allemaal bloemen. Zeer velen kwamen afscheid van Gijs nemen. Thuis en in de kerk. Gijs was een zeer bekende figuur in Blaricum. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Geen wonder dat tijdens de uitvaartmis de Vituskerk zo goed gevuld was.

Het gedicht aan het begin van deze gedachtenis schetst Gijs ten voeten uit. Zijn beroep was zijn hobby, zijn liefshebben zijn vak. Vol trots liet hij aan bezoekers zijn veestapel zien. Over zijn kalveren raakte hij niet uitgepraat. Het telen van bloemen en groenten kon je ook wel aan Gijs overlaten. Onlangs kreeg hij een prijs voor zijn mooie tuin. Dat de tuin op dit moment ook weer gezien mag worden, toont aan dat het werk van Gijs wordt voortgezet. Samen met hun moeder zorgen de beide zoons van Gijs nu voor het land en vee. Ongeveer 25 jaar geleden heeft Gijs ook een lange tijd in het ziekenhuis moeten verblijven. Door het gedwongen rusten ging hij veel lezen. Vooral geschiedenis had zijn interesse. Mede door zijn fotografisch geheugen heeft Gijs later veel over het Gooi en de Erfgooiers kunnen schrijven. Op deze bladzijde treft u nog eens het artikel aan dat voor het eerst in 'Tussen Hei en Wei' van april 1970 werd geplaatst, om Gijs L. Calis postuum de eer te geven waar hij recht op heeft. Zijn vrouw Corrie en zijn drie kinderen wensen wij heel veel sterkte in deze ongetwijfeld zeer moeilijke dagen.

Het Gooi en de Erfgooiers

'Al had ik Samsons krachten, en Salomons gewin zo kon ik nog niet slachten naar alleman z'n zin.'

Dat zag ik heel toepasselijk bij een slagerswinkel op de deur staan met het grote feest in Naarden in 1950. 'Maar al kon ik rijmen Beter nog dan Sijmen. Al had ik profetiegaven. Al sprak ik de talen van engelen en mensen, zo kon ik nog niet schrijven naar alleman z'n zin.'

Ik hoop dat het volgende verhaal wel naar alleman z'n zin zal zijn. Het gaat over het wondervrouwje, dat hier in Blaricum gewoond heeft aan de Polweg in het huis van Mr. Talma en de familie Dik. Dit huis wordt in de volksmond nog wel het wonderhuis genoemd. Mijn moeder zei altijd: 't huis van malle Gijssie'. Ze hette Gijssberta, afgekort Gijs en was getrouwd met boer de Jong. Haar kinderen werden genoemd Hein van Gijssie, eventueel Lammert, Marne en Klaas van Gijssie en voerden met z'n allen een klein landbouw- en veeveelbedrijf met spinnen en weven als bijverdienste. Maar ze bleven altijd even arm. In het voorjaar, als de hoopacht betaald moest worden, zag men Gijssie te voet met onbekende bestemming Blaricum uittrekken. Enkele dagen later werd ze in prachtige kleren en in een vigilante met twee mooie opgetuigde hackneys thuisgebracht en het geld had ze in de tas. Dankzij haar mysterieuze krachten had zij in een korte tijd veel geld verdiend... Aan de noordzijde van haar huis was een schapekuil, een derde ongeveer van de Coeswaard in Laren, die gebruikt werd om schapen te wassen. Maar dat water, daar was wat mee. Zonder eerst bij Gijssie aan te lopen durfde niemand daar iets te ondernemen. Er kon van alles gebeuren: schapen konden er zwart van de modder uit komen, met vreselijke ziekten of dood of helemaal niet eruit en maar blijken blaten in de kuil of onvruchtbaar worden etc.

Een jong meisje was de koe van Pe Praag aan 't heuven'. Ze zag malle Gijssie aankomen en probeerde met de koe weg te komen. Maar die koe bleef maar vreten aan de wegberm en het meisje kreeg de koe niet mee. Gijssie zag de poging en de angst en zei: 'Laat Pe eerdags maar even langs komen, anders gaat de koe in de winter dood. Pe ging niet: 'Want, nou heeft ze de koe betoverd en als ik ga dan betovert ze mijn', zei Pe. De koe ging in de winter dood. Mijn eigen moeder had groot vertrouwen in de wondermacht van Gijssie. Moeder ging met haar zuster Betje, die tandpijn had, naar Gijssie in de avond. Er brande geen licht op de deel en Betje was bang, vreemder nog, haar hele tandpijn was over en ze begon aan moeder te trekken. 'Kom, kom nou naar huis, het is al over, kom mee.'

Onder de heg kwam een zwarte kat vandaan, dat was een heel slecht teken. Onderweg nog meer zwarte katten. Betje rilde, maar de tandpijn was over. De volgende dag weer tandpijn, maar ze ging niet naar Gijssie, maar in de nacht werd het zo erg, dat toch maar weer samen naar Gijssie werd getrokken.

Gijssie was op en stond op de deel die zeer spaarzaam verlicht werd door een koperen lamp, die door zijn vormgeving 'snotneus' genoemd werd. 'Kommen jullie maar bij de heerd, ik wist dat jullie komme zou. Je had gisteravond deur moeten lopen. Ik wist best dat je der was, maar nou is 't beroerder erwoude, veur mijn ook. Ik zal je wat geven en dat moet je meteen opdrinken, 't is warm en ik heb 't al klaar. Dan moet je langs de groepdeur van de koster over het kerkhof en der lopen weer zwarte katten, maar ze doen je niks. Ze kanne niks meer. Op 't kerkhof zal je zo'n pijn krijgen dat al je tanden los in je mond staan. Als je thuis komt ben je beter omdat Alie der bij is, aars had ik je geeeneens meer meer kanne helpen. Van 't voorjaar krijg je 't weer en dan moet je zo doorlopen naar me toe, anders kan ik je niet meer helpen en Alie mag niet meer meekomen'.

U hoeft van dit alles niets te geloven, maar ik heb het wel uit de mond van waarheidsgetrouwe mensen. Wel echter mag u geloven dat ik gemakkelijker dertig koeien melk dan dit kleine verhaal schrijven. Met dank voor uw aandacht.

Gijs L. Calis



KOOP IN EIGEN DORP!

boeken
speelgoed
kantoor- en schoolartikelen
tijdschriften
sigaren en sigaretten

BLARICUMSche boekhandel
vrij J. Vos
Dorpatraat 12



Jan Willard
Interieurverzorging

Naarderweg 1, Blaricum, telefoon 02153-1 58 60

Voor betaalbare interieurverzorging

snackbar "Dick"
Eemnesserweg 7
Blaricum
Tel. 02153-12506

Wij bieden vele soorten broodjes, warme en koude snacks, ijs en frisdranken. Onze party-service geeft ruime mogelijkheden voor uw feestje thuis.

DE EERSTE BLARICUMSE CHEMISCH REINIGEN

N. H. J. Rokebrand
Klaphek 3, Blaricum
Telefoon 02153 - 8 63 66

Al uw kleding krijgt een super-reiniging met versterking. Desgewenst gehaald en gebracht.

EXCLUSIEF SMEEDWERK



• Open haarden • Verlichtingsarmaturen voor binnen en buiten • trappen, leuningen

Showroom: Schoolstraat 21. — Blaricum
Telefoon 02153 - 86403 b.g.g. 86684.

benzine
service-station
garage
van mill

verkoop van automobielen
banden en accessoires
onderhoud en reparatie

torenlaan 2-4 - blaricum - tel. 8 22 27

KEURSLAGERIJ

André Nieuwendijk

Meentweg 2, Blaricum
Tel. 02153 - 8 33 37

FONDU EN
BARBEQUE SPECIALIST

D. BEEK

AARDAPPELEN
GROENTEN EN FRUITHANDEL



Blaricum
Dorpsstraat 3
Tel. 8 34 09

Een pluim voor mevrouw Smit

Ze is van nature een 'dame', van het soort dat nog maar weinig voorkomt. Heel haar houding en de bijzonder goed verzorgde kleding getuigen daarvan. Geboren in 1893 kwam ze al als kind met haar vader uit Hilversum naar Blaricum. Twee keer per jaar met paard en wagentje haakden ze van een paar pachters de huur voor een stuk of wat landerijen op. Ze kan daar nog met grote levendigheid over vertellen want haar geest is even helder als in jonger jaren.

Al vroeg vestigde ze zich in ons dorp en begon met een paar meisjes een mode-atelier waar de deertjes niet alleen vertrouwd raakten met naald en draad, maar spelenderwijs ook een beetje begrip van de 'mode' opdeden. Mevrouw Smit ontwierp de japonnen voor de dames, die zich met hun gezin 'om de mooie buurt' in Blaricum hadden neergezet. Ze behoorden gewoonlijk tot vooraanstaande geslachten, maar waren op hun manier doordrenkt van moderne opvattingen zo geheel verschillend van die in de boeregezinnen. Dikwijls bezochten ze het mode-atelier, maakten daar een praatje, ook met de leemseisjes die daar aan het werk waren. Zo

maakte het oude dorp kennis met de 'grote' wereld en ontstond rond de oude Saksische boerderijen een kranen van villa's, meestal door bekende architecten als de Bazel en Hamdorff ontworpen.

's Levens zwaarigheden zijn mevrouw Smit niet gespaard gebleven. Vooral de Tweede Wereldoorlog, waarin ze actief het verzet heeft beleefd, liet een sterke indruk bij haar achter. Ze heeft toen heel wat meegemaakt, was altijd bereid onderduikers met raad en daad te helpen. Niet zonder een zekere genoegdroning laat ze ons de zware herinneringsboeken zien, die haar al kort na de bevrijding officieel overhandigd werden. Toen de ellende van de oorlog eenmaal voorbij was, ging ze verder met haar atelier en deed zoveel andere dingen, dat wij ze onmogelijk alle in ons kleine blaadje op kunnen sommen. Met haar kunstzinnige aanleg maakte ze al jaren geleden het magnifieke Sinterklaaskostuum voor de B.O.O.K. dat altijd nog gebruikt wordt en zeven prachtige Zwarte Pieten pakken waarin heel wat jeudigen van ons dorp hebben meegespeeld.

Jaren achtereen versierde zij tussen Kerst en Nieuwjaar in de Ouwse Tak de lange en keurig gedekte tafel waar actieve B.O.O.K.-leden hun befaamde boerenkoolmaaltijd houden. Altijd had An Smit dan bij ieder bord een versiering van eigen hand aangebracht. Toen de RABO



De rechtswinkel ook voor ons dorp

De 'Rechtswinkel Huizen' publiceerde zijn jaarverslag 1979, waaruit duidelijk een stijgende behoefte aan rechtshulp blijkt. Men begon in 1977 en trok dat jaar al 240 bezoekers. In 1978 kwamen 561, in 1979 zelfs 575 mensen om raad, meest uit Blaricum en Huizen. Men betrok een nieuwe behuizing in Havenstraat 24 en het telefoonnummer werd 02152 - 58307.

De rechtswinkel geeft eerstelijns hulp: eenvoudige juridische adviezen, helpt zonodig bij het opstellen van brieven enz. en wordt gedreven door juridisch en maatschappelijk geschoolde medewerkers.

Bij ingewikkelde problemen wordt doorverwezen naar de daarvoor in aanmerking komende instanties. De rechtswinkel functioneert dus als een soort EHBO-post op het gebied van de rechtshulp.

Een aantal advocaten uit het Gooi heeft zich beschikbaar gesteld om te assisteren zodat de tijdens het spreekuur gegeven adviezen met een van hen kan worden doorgenomen. Hiermee benut de rechtswinkel de ervaring en kennis van deze advocaten, opgedaan in hun dagelijkse praktijk. Dit komt de kwaliteit van de adviezen ten goede.

Veel vragen bij de rechtswinkel hebben betrekking op het personen- of familierecht (bijv. echtscheidingen), arbeidsrecht (ontslagzaken), vorderingen, huurkwesties of het sociale verzekeringsrecht. De rechtswinkel zorgt er voor, dat de zaken vertrouwelijk behandeld worden. De adviezen worden gratis verstrekt tijdens de spreekuren, die worden gehouden op elke maandagavond van 19.30 - 20.30 uur en elke woensdagmorgen van 9.00 - 10.00 uur (uitgezonderd de erkende feestdagen). Deze spreekuren worden gehouden op het adres Havenstraat 24 te Huizen.

De rechtswinkel Huizen heeft dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal juridische medewerkers en maatschappelijk werkers. Voor de juridische medewerkers gaan de gedachten uit naar G.A.-II'ers of juridische studenten, die hun kandidaatsexamen achter de rug hebben. Mensen, die hiervoor interesse hebben, kunnen contact opnemen met Lenie de Rouw, Weegbree 8 te Huizen, telefoon 02152 - 5 17 22 of Han Stufkens, Stern 5 te Blaricum, telefoon 02152 - 5 05 05.

nog maar kort geleden een jubileum vierde en het mogelijk maakte dat een echte dorpsfilm vertoond kon worden, stelde zij haar vele amateurfilms ter beschikking, een gebaar, dat uiteraard met vreugde werd aanvaard.

Men zal begrijpen dat iemand met zo'n verleden onmogelijk stil kan zitten en hoewel ze ten gevolge van een operatie maar heel moeilijk wandelen kan - ze komt nog maar zelden de deur uit - verveelt ze zich geen ogenblik. Tegenwoordig schildert ze, een tijdlang maakte ze verdienstelijke gedichten. Wij hebben er enige gelezen en beloofden één van de besten in ons blad op te nemen. Wat een levensduur en levenskracht! Kom ga haar eens bezoeken in de Dorpsstraat en spreek haar van Uw waardering, want helaas... dikwijls zit ze toch maar alleen.

De lente in aantocht

*Zwoeler de wind komt waaien
van 't oosten naar 't zuid
om lentelucht te zaaien
met lieflijk zacht geluid.*

*Ik hoor de vogels zingen,
het groen komt uit de knop.
De lente gaat beginnen
verlangend leef ik op.*

*Zie hoe het zonnetje zich vlijt
op bomen en 't gewas
op knoppen wijd en zij
ja zelfs op 't lage gras.*

*De vlinders ook gaan komen,
de bijen met hun gezoem
ze dart'len om de bomen
naar lieve lentebloem.*

*Hoe heerlijk is 't genieten
van deze lentevreugd
als alles om je henen
getuigt van jonge jeugd.*

*Met lente begint een leven
altijd van nieuws af aan.
Elk jaar is 't ons gegeven,
een geluk in ons bestaan.*

*De lente geeft ons krachten
voor 't leven ook weer moed.
Dan liggen zorgen achter
van 's levens tegenspoed.*

*Geniet 't ontplooiend leven
en voel de lente aan
als 't schoonste in ons streven,
het liefst in ons bestaan.*

An Smit

KORRESPONDENTIE

Voor een pyramide niet naar Egypte!

Wat de nieuwe aula op de Algemene Begraafplaats betreft, ik ben het gloeiend eens met de E. D. v. F. Zo hier en daar heb ik erover gepruteld. Waar blijft 't behoud van ons dorpskarakter? Op een zonloze dag ben ik met mijn hondje eens naar de aula gaan kijken. Ik wandelde langs de gloeiende akkers omzoomd door bossen met aan de horizon de oude kerktoren. Een oord van rust en vrede daar, die begraafplaats. Helaas niet van harmonie, want die werd wreed verstoord door de inderdaad veel te hoge, doffe, grauwe pyramide. Past in het geheel niet bij pastorale rust, integendeel verstoort er alleen maar de sfeer.

Wat een verschil met onze dorpsgenoot en wat een bewondering heb ik voor de architect, die een houtfabriek en een ijzerhandel functioneel en met behoud van 't dorpskarakter wist te realiseren. We behoeven helemaal niet zo ver te zoeken wat wij in ons dorp gelukkig nog kunnen vinden, wat wij graag zien en bewonderen. Voor een pyramide zijn we mans en vrouws genoeg om naar Egypte te gaan.

B. Giltay Straatmans

OPEL. EEN UITSCHIETER BIJ UITSTEK.



Van
Voorden b.v.

Huizerweg 8
Blaricum
Telefoon 02153 - 8 37 74

Verzekeren. De Rabobank is altijd in de buurt.

In ons drukke verkeer zijn misverstanden schering en inslag. Vandaar dat je soms tegen een flinke schade aankijkt voor je er nog en wel erg in hebt. Twee dingen zijn dan belangrijk, namelijk hoe en waar je verzekerd bent. Dat geldt trouwens niet alleen voor uw autoverzekering, maar voor al uw verzekeringen. Bij de Rabobank bent u zeker van een korrekte schade-afhandeling en een goede nazorg. En daar gaat 't om.

Rabobank
geld en goede raad

Huizerweg 10A, Blaricum, telefoon 02153 - 8 91 04
Hooibrug 12-14, Bijvanck, telefoon 02152 - 5 82 44

