



12e Jaargang
Nummer 113
November 1989

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door Blaricum. Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum.
Redactie: A.R. Beutel, E. v.d. Elstker, A.M. v.d. Harst Sol, J. Juffer, A. Lindeman-Strongholt, G. Lugtenburg, M. Ougering, J.H. Rigter, C. de Vlioger, S. Voo-Verhoef en A.J.Th. van Zan.
Eindredactie: V. Vlasman-Breminkrijver.
Adres voor inzending kopij: Malkweg 10A, 1261 GV Blaricum, tel. 15716.
Voor advertentiemogelijkheden: D. de Graaff-Vielhoff, Torvenlaan 53, 1261 GC Blaricum, tel. 83593.
Druk: J. van Gestel & Zo, B.V., Laren N.H.

AGENDA

Nederheem
30 nov. 20.00 uur Raadsvergadering
Expositie Nederheem
tot 13 dec. Expositie van Jopie Lucassen-Schulman, schilderijen en David Schulman, tekeningen
17 dec. - 17 jan. 1990 Caroline Boomsma aquarellen en Hetty Noorman, plastieken

Bernardusschool
21 dec. Oud papier inzamelactie
B.V.V.
1 dec. 20.00 uur Bingo
22 dec. 20.00 uur Klaverjassen

B.O.O.K.
14 dec. 18.00 uur Boerekoel-avond in Cafe 'De Ouwe Tak', Eemnesserweg 13

Galerie de Vlierhoeve
geopend: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur
16 dec. Han Jansen: schilderijen, zeefdrukken en foto's

Oranjevereniging
25 nov. Intocht van Sint Nicolaas in gezelschap van vele Pieten en de Stad en Lande Ruiters

Onze burgemeester, mevrouw Le Coulter, ontvangt Sint Nicolaas om:
11.00 uur bij de 'Malbak', in de Bijvanck
13.30 uur bij de muziekiet in het oude dorp
Om ca. 14.30 uur brengen Sint en zijn Pieten achtereenvolgens een bezoek aan de bejaardenhuizen 'De Beukelaar' en 'De Wingerd'.

R.K. Vrouwengilde
15 dec. 20.00 uur Kerstavond in het Vitsgebouw
Ned. Vereniging van Huisvrouwen
28 nov. 14.00 uur St. Nicolaas Bingo o.l.v. P.H.J. Hilhorst. Kosten f. 2,50 p.p.
19 dec. 15.00 uur Kerstmiddag met zang en voordracht in Johannesheve

SWOL
Samenwerking Welzijn Ouderen Laren-Blaricum. Informatiecentrum. Brinklaan. Geopend: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 9.30 - 11.00 uur.
Voor informatie, advies, invullen formulieren, vervoer, recreatie, enzovoort. Telefoon: 89025. Extra Bijvanck: donderdag van 11.15 - 12.15 uur in de 'Malbak'.

Graag gedaan
te bereiken elke:
dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur
vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur
Telefoon: (02153) 12322
Noodnummer: 82718 of 13283 en 86719

Vitsgebouw
24 en 25 nov. 20.15 uur Toneeluitvoering van de Blaricumse toneelvereniging (zaterdag met bal na)
27 nov. 20.00 uur Vergadering VVD
28 nov. 20.00 uur Vergadering CDA
9 dec. Disco voor de jeugd
17 dec. 14.00-17.00 uur Middag voor de fietscrossclub

"Op de Deel"
Brinklaan 2a (Historische Kring)
Iedere zaterdag geopend van 14.00-16.00 uur.
Vrije toegang voor leden en belangstellenden.

Dependance Peuter- spelgroep Blaricum

Op 8 januari 1990 opent Ria van Ees, leidster Peuterspelgroep Blaricum, de deuren van een dependance van de Peuterspelgroep in de Bernardusschool, ingang Kerklaan aan het speelplein.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor peuters van 2 jaar.
Op vrijdag 1 december a.s. is iedereen welkom om tussen 9.00 tot 12.00 uur een kijkje te komen nemen in de Bernardusschool.
De dependance heeft nog geen eigen telefoon-aansluiting. Telefonische inlichtingen kunnen worden verkregen via telefoon 14515 van de Peuterspelgroep Blaricum aan de Bierweg. Ook kunt u uw peuter via dit telefoonnummer aanmelden.

Nieuw!
Vietnamese Loempia's
Elke woensdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur
in het centrum van
Blaricum.
U bent van harte welkom!
Le Loempia

AFSCHEID

Het begint met een gerucht, dat iemand je in vertrouwen vertelt, "zeg het maar tegen niemand, maar ik heb gehoord dat de Pastoor weg gaat."
Allemaal praatjes denk je bij jezelf; maar het praatje wordt steeds hardnekkiger. Zou het dan toch waar zijn? Ja, het is waar.
Na 5 jaar in de St. Vitusparochie gewerkt te hebben met heel veel succes, lees je in het Contactblad van en voor de Parochiegemeenschap een artikel waar boven staat: "Moment om te lezen en Vaarwel". Je leest in dit afscheid: "je bent geen Pastoor voor jezelf". Je leest ook dat de benoeming naar Blaricum voor 6 jaar was. Na 5 jaar kwam er een gesprek met het bisdom. In dit gesprek kwam naar voren, dat het voor de Parochie en in de regio beter zou zijn als hier een ander kwam.
Persoonlijk en met vele andere denk je dan "moet dit nou?" En dan volgt er een gesprek van Hei & Wei met Pastoor De Gooijer over zijn vertrek.



Je zit dan in de Pastorie, je kijkt eens naar buiten naar de mooie tuin met al z'n ruimte en dan is de eerste vraag: "Gaat het u niet aan het hart, dit allemaal achter te moeten laten; bovendien komt u uit het Gooi, geboren uit een oud erfgoegersgeslacht en u hoorde helemaal bij onze gemeenschap".
"Jazeker het kost me heel wat, want ik ben een echt Gooierskind, geboren en getogen in deze streek. Al heel jong kwam ik in Blaricum, ik heb er altijd van gehouden. Ik had hier al heel gauw het gevoel, dat ik door de mensen in hun gemeenschap was opgenomen en ik heb hier veel hartelijkheid ondervonden."

Uit dit antwoord komt natuurlijk de vraag, "waarom gaat u dan weg?"

"Die vraag heb ik de laatste tijd veel gehoord. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben. Het gaat niet om de gemeenschap, integendeel. Er is nu eenmaal bij een Parochie veel organisatie-werk. Om een voorbeeld te noemen: het werk wordt steeds meer verdeeld onder werkgroepen, daarvoor moeten mensen worden gezocht. Je moet er voor zorgen dat de mensen die meewerken, niet het gevoel krijgen dat ze op elkaars terrein zitten. Er moet een goede communicatie en samenwerking zijn tussen de mensen en groepen van mensen die in de Parochie werken. Daarnaast moet je zorgen, dat de samenwerking groeit tussen de gelijksoortige groepen in de andere Parochies, die soms heel verschillend kunnen zijn. Er moeten platformen komen in de regio en het dekanaat, waar mensen met hun vragen heen kunnen en het werk moet gecoördineerd worden en dit alles vereist nog al wat organisatielust. Ik heb het gevoel dat ik daar niet de juiste man voor ben en ik ben bang, dat veel van dit werk, waar mensen zich voor ingezet hebben, dood zal lopen als het niet goed wordt opgevangen. Daarom vind ik het voor de Parochie en het Dekanaat beter dat ik ga. Ook al zal het afscheid mij heel wat kosten."

"Maar is dat organisatie-werk er dan niet in uw volgende Parochie?"

"Jazeker, maar het bijzondere daar is, dat men nog iemand aantrekt die geen pastor is, maar die wel thuis is in de organisatie-wereld. Deze man zal dit werk op zich nemen en ik hoop dat ik met deze man en ook met de mensen uit die Parochie nog een aantal jaren goed zal functioneren. In Blaricum komt een Patoor die heel veel bestuurlijke ervaring heeft en ik denk dat die hier beter zal passen dan ik en daarom gaat het uiteindelijk."

"Uw hebt bij uw priesterwijding ook de belofte van gehoorzaamheid afgelegd. Heeft dit er mee te maken?"

"Neen, absoluut niet, dat was vroeger. Bij mijn tweede benoeming, hoorde ik op maandag van iemand, die in de krant gelezen had dat ik overgeplaatst was, dat ik vrijdags moest beginnen. Zelf kreeg ik de brief de volgende dag. Tegenwoordig is er overleg met het Bisdom en als je niet weg wilt, wordt dat gerespecteerd. Er is natuurlijk wel gehoorzaamheid t.a.v. je ambt. Als je vindt dat het niet goed is voor een Parochie dat je blijft, zal je gehoor moeten geven aan je geweten."

"Zijn er uwerzijds nog bepaalde wensen voor onze Parochiegemeenschap?"

"Ik hoop dat de medeverantwoordelijkheid van de parochianen voor hun Parochie mag blijven groeien en vooral ook dat de samenwerking met de Reformatorische Kerken zal

groeien. Wij kunnen ons als Christenen niet meer terugtrekken binnen de muren van onze kerken, als we voor de wereld van vandaag en morgen nog iets willen betekenen. En ik hoop vooral dat de Kerk zich steeds meer bewust wordt dat ze er niet is als doel op zich, maar dat ze er is voor het heil der mensen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de fijne jaren die ik hier heb gehad. Veel dank voor alle vriendschap en hartelijkheid en ik hoop dat de echte gemeenschapszin, die zo levend is in Blaricum, in de komende jaren mag blijven bestaan en waar nodig nog mag toenemen. Voor mijzelf hoop ik nog een aantal jaren in een Parochie te mogen functioneren, om na mijn emeritaat terug te keren naar het Gooi."

Namens Hei & Wei en nog eens persoonlijk en namens velen, niet alleen uit de Parochie, maar ook de mensen die u gedurende 5 jaar in ons dorp hebt ontmoet, bedankt voor al uw werk en hartelijkheid.

J.H. Rigter

WELKOM



Pastoor J. Willems. Geboren op 25 juli 1929 te Amsterdam uit Twentse ouders. Priester gewijd op 4 juni 1955 in Haarlem. Hij was Kapelaan in Haarlem, Beverwijk, Velsen en Uithoorn. Vervolgens werd hij Rector in Heemskerk. Zeventien jaar geleden vertrok hij naar Den Helder waar hij Pastoor-Deken werd.

Echter, deze boerderij is er nog als een soort exponent uit een verder verleden en reeds als zodanig de moeite waard om behouden te blijven.

Het pand is in de loop der jaren inwendig nogal eens verbouwd en gewijzigd zodat het bouwtechnisch in redelijk goede staat verkeert en het zeker nog lang kan uithouden. Deze boerderij, die heel lang in z'n geheel en op dit moment nog teneinde in agrarisch gebruik is, kent echter geen bescherming in de vorm van opname in monumentenlijsten of op grond van beeldbepaling in de omgeving of dergelijke.

Hoewel van de huidige eigenaar-bewoner niet te verwachten is, dat hij wijziging zal brengen in bestemming en gebruik, is dit toch niet geheel bevredigend want mogelijk zou dit in de toekomst wel kunnen gebeuren. Zeker nu in het algemeen toch de gedachte begint te leven, dat bestemmingsplannen minder theoretisch en meer op de praktijk ingesteld zouden moeten worden en daardoor natuurlijk ook gemakkelijker gewijzigd zouden kunnen worden.

Hoewel de buurtbewoners waarschijnlijk niet graag de boerderij zouden zien verdwijnen, want hij voorziet, dit laatste dan mede tengevolge van de bewoners, in een behoefte door het altijd aanwezig zijn van dieren, paarden en rundvee, het verkrijgen van mest, hooi voor eigen huisdieren en is in de eerste plaats natuurlijk een ideale plek voor kinderen. Daar dan ook weer nette landhuisjes zou zeker betreurd moeten worden!
Er zou dan weer een hoekje oud Blaricum met traditie verloren gaan!

Wat velen van u niet zullen weten is, dat deze boerderij een mooie voorgevel heeft, die jaren geleden, al eens gerestaureerd werd. De situering en oriëntatie is zoals bij de meeste Blaricumse boerderijen: het voorhuis op het westen, de deel op het oosten.

Lopen voor Artsen Zonder Grenzen



Ze hebben het gemaakt... Karel en Willy van der Bijl liepen allebei de beroemde en beruchte marathon van New York en ze liepen hem UIT. Hij in 3 uur 48 minuten, Willy in 3 uur 58 - en zij behoorde daarmee tot de 25% vrouwen die binnen de 4 uur liepen. De 'echte' pers heeft er al over bericht, maar wij van de Hei & Wei doen het nog eens dubbeltjes over, want het is een prestatie die dubbel en dwars vermeld kan worden. Ze hebben 'm uitgelopen die marathon en het is geen kleingheid die ruim 41 kilometer over een niet makkelijk parcours met veel heuvels en dalen, bruggen met steile op- en afdritten. Maar ze dachten beiden steeds KOP OP, doorgaan, doorzetten, denk aan de mensen die achter je staan... Want dat was het bijzondere van hun sportieve streven: ze liepen voor het zo goede doel ARTSEN ZONDER GRENZEN, waarvoor velen hen sponsorden en de opbrengst - bij het ter perse gaan van onze Hei & Wei - ruim f. 13.000,- was. Vindt u dat ook niet geweldig?

Karel en Willy, twee van de ongeveer 25.000 mensen die rennend door New York stormden, twee van de rond 400 Nederlanders.

Ze kregen beiden zeer verdiend een gouden medaille bij de finish een rode roos en een warme deken en bij thuiskomst menig bos bloemen, waarvan een met erin een gulle cheque verstoep voor Artsen zonder Grenzen. "Je bent wel stuk als je klaar bent en het is echt 'afzien' vertellen ze beiden "het was gewoon zwaar en het viel absoluut niet mee." Wat ze op de been held was naast hun goede conditie HET PUBLIEK. "Ze pepten ons allemaal op en als je dacht... ik kan niet meer, riepen ze 'come on, you're half way, you're looking good...' en dan liep je gewoon maar weer verder. Dat medeleven was geweldig, dat schraagt je."

Een geweldige happening, van alle soorten mensen uit heel de wereld. Iemand van 70 jaar deed er 6 uur over, een kwieke deelnemer van 83 was er vrolijk bij en echt heus, een van 91, "die noemen ze 'the diamond runners'". Wat Blaricum betreft: we hebben er weer een paar helden bij en we kunnen er nooit genoeg van hebben... en daar denken ze bij Artsen zonder Grenzen vast en zeker ook zo over!
De stand is op 20 november f. 13.000,-, het rekeningnummer van de Bankgroentrale 3102 (tnv Marathon van der Bijl).

a.l.s.

"EEN PLEITNOTA"

Op de Zwaluwenweg staat een boerderij, die ofschoon het misschien niet zo direct zichtbaar is, toch wel een kleine tweehonderd jaar oud zal zijn.

Het interessante van deze boerderij is, dat hij gelegen is vrij buiten het oude dorp, in het woongebied van nu dat oorspronkelijk allemaal akkerbouwland is geweest. De verdeling in akkerkavels is op de hedendaagse kadasterkaarten nog duidelijk terug te vinden.

Dit gebied is thans volgebouwd met grotere en kleinere landhuizen in verschillende bouwstijlen uit verschillende perioden over een tijdvak van ongeveer 1910 tot heden. Met zijn wegbeplantingen, aangelegde tuinen etc. eigenlijk een heel aantrekkelijk gebied om te wonen. Vroeger lag deze boerderij dus in een heel ruim akkergebied doorsneden door een enkele zandweg en wat looppaden, ook de laatste zijn nog wel terug te vinden.

Het zal best heel romantisch geweest zijn en het vormde met zijn aansluiting tot het kleine hekje eigenlijk een groot gebied als een natuurlijke scheiding tot het dorp Laren. Dit is natuurlijk allemaal veranderd en wij, die niet beter kunnen weten, kunnen er best vrede mee hebben!

Er heeft op het terrein ten oosten van deze boerderij, waarop inmiddels villa's gebouwd zijn, ook nog eens een boerderij gestaan, maar die is helaas verdwenen.

Enkele jaren geleden besloot het gemeentebestuur de nog aanwezige en in gebruik zijnde vijf-roedige hooiberg op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

De motivatie was toen o.a. "beeldbepalend", een beslissing die m.i. terecht genomen werd. De eigenaar moet nu echter nog wel het dak restaureren!

Aan de andere kant heeft deze restauratie niet zoveel zin, als alleen de hooiberg en niet het gehele pand bescherming geniet, waardoor dan ook de mogelijkheid zal ontstaan, tegemoetkoming in de onderhoudskosten te verwerven, zoals dit voor beschermde gebouwen geldt. Ook hier zou "beeldbepalend, waardevol voor de omgeving" een begin kunnen zijn.

Een ander facet is, dat hier sprake is van een echte oude boerderij waarin nog vee gehouden kan worden, hetgeen ook nog gebeurt! Past deze boerderij niet binnen het toch wel voor het merendeel van onze dorpsbewoners aan-

trekkelijke beleid, waarin gestreefd wordt de agrarische activiteiten voor het dorp voor uitsterven te bewaren?

Als dure boerenbehuizingen aangekocht moeten worden om het beleid gestalte te geven, met dan toch nog vele onzekere factoren als bewoning, exploitatie en dergelijke, dan moet er voor deze boerderij toch zeker ook een mogelijkheid zijn.

In deze "pleitnota" zou ik niet verder willen gaan, dan wijzen op de grote wenselijkheid, ook deze boerderij voor de verdere toekomst te behouden en zo mogelijk in zijn oorspronkelijke gebruik en bewoning, als echte boerderij. Wij allen kunnen weten: "weg is weg en het komt nooit meer terug!"

De betreffende gemeentelijke monumentencommissie zou zich eens kunnen uitspreken over de bebouwing etc.

De Agrarische Stichting is in zijn samenstelling, zeker voldoende zwaar bemand en zeker in staat, om mede door onderhandeling te komen tot de mogelijkheid van exploitatie in de agrarische sfeer. Het dorp zal dit zeker waarderen!

Jan Juffer





NEDERHEEM

Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Tot 1984 werd jaarlijks in iedere gemeente een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker verricht. Dat onderzoek werd met medewerking van de gemeenten georganiseerd door het Interregionaal Kankercentrum. Deze instantie kwam dan eens per jaar met een onderzoekauto naar de gemeente. Na het wegvallen van de rijksbijdrage is het jaarlijkse onderzoek opgeschort. Hierdoor is door de gemeenten, de Landelijke Huisartsvereniging, de ziekenfondsen en ziekenhuizen een nieuwe opzet gemaakt, waardoor het jaarlijkse onderzoek weer wordt gecontinueerd. In de maanden september, oktober en november hebben alle vrouwen in de gemeente Blaricum, die geboren zijn in de jaren 1935, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951 en 1954 van de gemeente een uitnodiging ontvangen om bij hun huisarts een uitstrijkje te laten maken. Bij de uitnodiging is een voorlichtingsfolder meegezonden. Indien u toch nog vragen hebt kunt u terecht bij uw huisarts. Voor algemene vragen betreffende het onderzoek kan contact worden opgenomen met mevrouw A.S. van Stuijvenberg, arts van de G.G.D. (telefoon 02153-292405). Voor ziekenfondsverzekerden is het onderzoek gratis. De niet-ziektenfondsverzekerden ont-

Kopij inleveren vóór 3 december a.s.



De twee kleine huisjes op de hoek Verbindingsweg 15 en Eemnesserweg 20 worden gerenoveerd. Deze karakteristieke pandjes werden gebouwd in 1921 door de heer J. Smeenk. Indeling en inrichting van de huisjes voldoen niet meer aan de huidige normen. Het renovatieplan wordt uitgevoerd door M.D.H. Bouw uit Renkum. De aannemer zal trachten om de woninkjes voor de kerstdagen gereed te hebben.



PRINSENBAL Ongeëvenaard!
v.l.n.r.: Daan Sierenborg, (toneelmeester met snor) Nico de Jong, (afscheid nemend PRINS Carnaval) Jan van den Bergh, Udo Poolman Simons, Pim Veenboer, (!) Herman van der Heiden.
Voorzitter: Wim ter Weyden, (Speaker) Gerard(a) Loman en de nieuwe PRINS Carnaval GERRIT VAN T KLOOSTER, oftewel Gerardus de Tweede, Hoogheid der Krauskuilers.
Het super 11/11 Prinsbal bracht f 1100,- op ten bate van de 40 Dagen Actie. Bravo en alvast Alaaf!

Makelaar
Karel van der Bijl
thuis in Gooise huizen
Dorpsstraat 10, Blaricum Telefoon 02153-15300 (vijftien driehonderd)

Aannemersbedrijf
Q. Goss
Verbouw - nieuwbouw - renovatie
onderhoud - open haarden
Veurhuis 8, Tel. 02152-50538
Blaricum

Rigter's Kolenhandel
Huisbrand en
Industriële stookolie
Kerklaan 15 Blaricum
Telefoon 02153-82477

De opticien met kwaliteit voor ogen
fahrenfort
optiek
Dorpsstraat 6
1261 ET Blaricum
Tel. 02153-12376

Bericht van de SWOL

Ook op 29 oktober j.l. toen de SWOL haar 1ste lustrum vierde met een gezamenlijke lunch voor ouderen, hebben wij vaak moeten horen hoe gezellig het is om samen te eten. Nu de winter weer aankomt, willen wij u toch nog even attenderen op de mogelijkheid om elke dinsdag gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken in De Beukelaar. (55+)
Regelmatig horen wij ouderen verzuchten, dat zij het moeilijk vinden om daar de eerste keer heen te gaan. De bekende eerste stap... Bedenk, dat de meeste mensen daar last van hebben; u bent dus echt geen uitzondering. Daarbij komt, dat er gezellige mensen aanwezig zijn die het leuk vinden om weer eens een nieuwe disgenoot te verwelkomen. En... vergeet niet, dat er altijd gastvrouwen aanwezig zijn die u hartelijk zullen ontvangen. Bent u al nieuwsgierig??
Dan nu nog wat praktische gegevens. De Open Tafel begint dinsdag's om 11.30 uur en is om ongeveer 13.15 uur afgelopen. U begint met een drankje naar keuze, daarna een 3 gangen menu en altijd een kopje koffie toe. En dit allemaal voor f 7,50.
Indien u mee wilt doen kunt u zich 's maandags opgeven bij De Beukelaar, tel. 14002.
Is het onmogelijk voor u om zelf naar De Beukelaar toe te komen en heeft u geen buren en/of familie in de omgeving die u kunnen rijden, dan is het mogelijk dat u gehaald en gebracht wordt.
Informatie bij de SWOL, Brinklaan 4, tel. 89025.



Willem de Graaf, een heerlijk levend 'MONUMENT' van 85 jaar! ofwel een Blaricum's Pallieter.
Levensgenieter? Hoe ziet die eruit, hoe leeft die, wat doet hij?
In Blaricum hebben we er een die er wezen mag! Iedere dag is voor hem een feest, iedere dag opgewekt en blij, iedere dag dankbaar.
De natuur is zijn 'broerje'; nergens staat de sla er zo piekfijn bij, of de andijvie, of de boonjes.... Hij verzorgt ze met liefde en daar gaat het om in 't leven....

Ook voor bloemen na sluitingstijd, uit onze automaat.
(werkend op rijksdaalders)
BLOEMENBOETIEK KREMER
TORENLAAN TELEFOON
02153-82966

SPECIALIST IN
ZELFGEMAAKTE
VLEESWAREN

Stut uw slager
Schoolstraat 2a, Tel. 83430, Blaricum

COMBITAX
Blaricum-Laren
TAXI-86666
Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

J. Vos
WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 02153-83393

Haarmode Leo & Mareza
Dames en Herensalons
Redken - Depoistuur
Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001
Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

Een feestelijk verlichte traktatie

Het centrum van ons dorp zal, zoals reeds jaren gebruikelijk, ter gelegenheid van St. Nicolaas en de daarop volgende feestdagen wederom feestelijk worden verlicht; een gebeurtenis die door al onze dorpsgenoten weer geweldig op prijs wordt gesteld. Het is altijd weer de moeite waard om in die donkere uren eens te gaan stappen om e.e.a. te bekijken en er van te genieten.
Men vraagt zich af hoe zo iets nou eigenlijk tot stand komt.
Voor het aanbrengen moet toch het nodige werk worden verricht en wie, of welke mensen doen dat dan? Welnu, dat gaat als volgt.
Het initiatief gaat uit van de **Blaricumse Ondernemingsvereniging, de BOV**. Deze ca. 40 leden tellende vereniging zorgt voor het materiaal en het plan of idee van "zo moet het worden". Natuurlijk heeft men steun aan de ervaring van voorgaande jaren, maar telkens komen er toch wel enkele veranderingen, kleine verbeteringen of uitbreidingen aan te pas.
Zo was er het vorig jaar weer wat nieuws doordat men honderden, misschien heel duizenden kleine lichtjes, een soort dwaallichtjes, in de bomen had aangebracht, hetgeen een schitterende aanblik bood. Ook dit jaar zullen die lichtjes er weer zijn.
Verder zal dit jaar een kleine uitbreiding plaatsvinden, waardoor het geheel weer iets zal worden vergroot. Palen en snoer zijn veelal van de leden der Vereniging zelf en voorover nodig zorgt de éen hiervoor en de ander daarvoor. Maar het ingraven van de palen, het leggen en aanbrengen van de snoeren alsmede de verbindingen met de lampen en lampjes doet de BOV in nauwe samenwerking met Gemeentewerken.
De "platte grond" komt van de BOV, maar het werk als zodanig wordt voor verreweg het grootste gedeelte gedaan door de forse en behulpzame mannen van Gemeentewerken; de samenwerking is voorbeeldig.
BOV-leden die hun winkel of bedrijf even buiten het centrum hebben, zorgen, alweer in samenwerking met de Gemeentewerkmannen, voor een individuele verlichting en verder zijn natuurlijk de etalages en andere zich daartoe lenende objecten, eveneens feestelijk verlicht. Hoe dan ook, het is ieder jaar weer een prachtig verlicht schouwspel dankzij het enthousiaste samenspel van BOV en Gemeentewerken. Door dit samenspel worden wij Blaricummers in de donkere dagen op een indrukwekkende verlichting getrakteerd.

G. JONGERDEN & ZON
RIETDEKKERSBEDRIJF
UW ADRES VOOR:
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken, opstoppen, ontmossen
HANDEL IN VONKENVANGERS
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM
TELEFOON 02153-86229

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153-11839
J. DE GOOIJER
AANNEMER
NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

Banketbakkerij-Partyservice
"FRANK"
voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als party gebied.
Tel. 83691

stiny
Tandtechnisch Lab.
en Dental Shop
Zaterdag
gesloten.
Binnendoor 5
1261 EG Blaricum
Telefoon 02153-11723

VUURWERK

De eerste knallen zijn alweer hoorbaar in ons dorp. De eerste meldingen zijn alweer bij de politie binnengekomen. Mogelijk nog vuurwerk van het vorige jaar, of nieuwe aanvoer via het illegale circuit.
Dit laatste was vorig jaar duidelijk het geval. Een aantal jeugdigen handelde op school in illegaal vuurwerk, met name groene strijkers (ondeugdelijk vuurwerk!).
In 1988 nam de politie 4000 strijkers en diverse pakketten vuurwerk in beslag. Bij het overdragen van de betrokke aan de ouders, bleek dat zij niets van deze "handel" afwisten. Toch trof de politie ook in de woning (slaapkamers) strijkers of lege dozen aan.
De politie doet een dringend beroep op iedere ouder om hierop in de maand december zeer attent te zijn. De werking en het gevaar van vuurwerk behoeft geen toelichting, evenmin de overlast die daardoor veroorzaakt wordt. De zaak is duidelijk; twee surveillancewagens in deze gemeente kunnen de overlast niet geheel voorkomen, met uw medewerking kan het in de maand december rustig blijven tot Oudejaarsnacht.
Let op uw kinderen en mocht u thuis vuurwerk aantreffen, dan kunt u dit inleveren bij de plaatselijke politie. Die zorgt voor afvoer, zodat het illegale vuurwerk onbruikbaar gemaakt wordt.
Rijkspolitie Blaricum
Huizerweg 9
1261 AR Blaricum
24 uur per dag bereikbaar: tel. 02153-89944

Blaricumse Brandveiligheids- en Brandbestrijdingsvereniging
FIRMA WED. B. VOS
MIDDEWEG 16, TEL. (02153) 83246
MIDDEWEG 17, TEL. (02153) 82058
BLARICUM

guis'stoffenhuus
moderne stoffen en
furnituren
alles voor de zelfmaakmode
De Hollebok 16 - Huizen
w. c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum
telefoon 02152-63332

Gaat U het ook zelf doen?
dan naar
Hobby-Shop
B. C. STEENBEEK
Blaricum
MEENTWEG 31-33
TELEFOON 1 57 47

HEERSCHOP HOVENIERS
VAKWERK SINDE 1929
* Moderne tuinarchitectuur
* Tuinaanleg en onderhoud
* Sierbestratingen en terrassen
Tel. 02153-86036
Windvang 15 Blaricum

Kinderpostzegels op uw kerstpost

De kinderpostzegelactie 1989 is in volle gang! Naast de kinderpostzegels 1989 is weer een nieuwe, uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten te koop. U kunt kiezen uit kaarten in verschillende uitvoeringen, formaten en prijsklassen. De goedkoopste kaarten kosten f 0,50, de duurste zijn f 2,50.
In november en december kunt u ze kopen in het postkantoor aan de Huizerweg.
De vrijwilligers van de Stichting Kinderpostzegels Nederland zitten daar voor u klaar op werkdagen van ± 9 uur, tot ± 17 uur.
Het thema van de Kinderpostzegelactie luidt dit jaar 'de Rechten van het Kind'.
Alle kinderen hebben rechten, zoals het recht op verzorging, het recht op onderwijs en het recht op bescherming. In de praktijk zien we dat er van de naleving van die rechten niet altijd evenveel terecht komt. Veel kinderen zitten in een moeilijke situatie; ze zijn dakloos, kunnen niet naar school of hebben weinig te eten.
U kunt helpen het lot van de kinderen te verbeteren. Door kaarten van de Kinderpostzegelactie te kopen. En beplukt u ze met een kinderpostzegel... dan tukt dat dubbel aan!

WILLARD b.v.
transporten
Handel in zand, grind en mest
Schapendrift 2 - Blaricum - 02153-13523



Blaricum

symfonie-orkest!

Ach, waarom niet??

't Is dat zijn huis dermate in het groen verstopt ligt, onzichtbaar achter de bomen... anders zou de toeristenbus, die 'beroemde' huizen laat begapen, ook zeker langs onze zo bekende dirigent Anton Kersjes rijden.

Samen met zijn vrouw, die violiste is, woont hij met veel plezier al een jaar of 25 in Blaricum. In zijn stille (bos)werkkamer die tot aan het plafond is volgestouwd met muziekboeken en encyclopediën en waar als pièce de milieu een grote concertveelgestalt staat, brengt hij ontelbare uren door.

Anton Kersjes, geboren in Arnhem, begon zijn muzikale loopbaan als violist, maar zijn grote wens was toch wel om zijn strijdstok op den duur te verwisselen voor de dirigentstok en zo gebeurde het ook.

In 1953 werd hij benoemd tot dirigent van het Kunstmaand Orkest, dat mede onder zijn leiding uitgroeide tot het Amsterdams Philharmonisch Orkest dat vervolgens in 1985 fuseerde tot het Nederlands Philharmonisch. Alles bij elkaar heeft hij hier bijna veertig jaar gewerkt en het orkest, dat begon met dertig musici, helpen opbouwen tot een gigantische organisatie met ruim 115 mensen. Hij is er nog steeds als gastdirigent aan verbonden.

Hij maakte met zijn orkesten talloze concertreizen naar o.a. Engeland, de Sovjet Unie, Italië, Duitsland en Oostenrijk.

Anton Kersjes vertelt hierover: "een beroeps-musicus heeft altijd een zeer veelzijdig, maar ook ongeregelde leven met al dat reizen en trekken. Er zijn altijd tournees, je werkt bovendien ook altijd op feestdagen, als andere mensen vrij zijn, denk maar aan de kerstmaitnees bijvoorbeeld en er zijn ook wel dagen die je meer uitvoeringen op één dag hebt. Maar het is best aantrekkelijk hoor, altijd wat anders in je leven..."

Ik heb ontelbare concerten gegeven, allemaal even boeiend."

Hij is een vrolijkere type dan dat hij op de foto oogt. Zeker niet zo streng. Hij zegt er zelf over "een dirigent is eigenlijk in zekere zin een toneelspeler, dat is inherent aan het vak. Je moet steeds een andere stemming overbrengen, een andere sfeer doen vertolken. Daar is de dirigent verantwoordelijk voor."

De 'planning' voor de vele concerten wordt 2, 3 soms wel 4 jaar van tevoren vastgelegd, vooral voor het internationale circuit zeer noodzakelijk. Soms zijn er daarnaast nog extra gastdirigentschappen en zijn er de keren dat er plotseling moet worden ingevallen. Dit laatste vindt Anton Kersjes altijd bijzonder boeiend, maar zeer inspannend.

Engelen uit de hemel

"Je moet als dirigent enorm in vorm zijn" legt hij uit. "Het zijn grote spanningen waaronder je leeft. Inspiratie, overwicht moet je hebben en hard werken, vooral op de repetities, vooral daar... daar speelt het belangrijkste van het slagen van een concert zich af. Mensen weten vaak niet wat er allemaal voorafgaat aan een goed concert, het eist een enorme inzet. Trouwens iedere dirigent is weer anders, werkt op een eigen, totaal verschillende manier. Er zijn er die veel bewegen, soms zelfs staan te dansen. Het is echter vooral de BLIK, het pedagogische inzicht, de tekens die men geeft. Naar buiten lijkt het vaak, alsof er niets gebeurt. Maar dat is schijn. Je moet gezag uitstralen, dan voegt het orkest zich doorgaans vanzelf. Iedere dirigent heeft een 'visie'. Als hij goed is voelt het orkest dat aan en is het door zijn persoonlijkheid, dat ze de engelen uit de hemel spelen. Maar het vereist een geweldige inzet van krachten van de kant van de dirigent, steeds opnieuw..."

Tijdens tv-concerten is in 'close ups' pas duidelijk te zien hoe inspannend het werk van de dirigent is. Anton Kersjes gaf een kleine 150 concerten die door de televisie opgenomen werden. Hij heeft overigens ook vele opera's en balletten gedingeerd en talloze grammofoonplaten/CD's gemaakt. Daarnaast heeft hij ettelijke keren de Mattheus Passion 'gedaan', waarvan hij vertelt, "dat men dan met wel een paar honderd mensen bezig is."

Tot kort geleden was hij adjunct-directeur van het Maastrichts Conservatorium, waar onder andere het leiden van de internationale dirigenten-klas en de opleiding tot koor-directie tot zijn werk behoorde.

Tot zijn leerlingen sprak hij vaak over zijn geliefde onderwerp: "denk eraan, je hebt de compositie, je hebt het orkest en er is de dirigent. In die volgorde. Die drie facetten moeten samen kloppen, dat is belangrijk, dan pas kan het een ideale uitvoering worden. Je kunt een top dirigent hebben, een top orkest maar een rot stuk... dan kan er nog niets van terecht komen."

Door zijn jarenlang werken in Maastricht heeft hij de Limburger goed leren kennen en ter plaatse gezien en gevoeld hoe enthousiast

ze daar zijn voor het maken van muziek. In de dorpen leeft een geweldige 'verenigings-geest' vertelt hij en een speciaal gevoel om bij iedere gelegenheid samen muziek te maken. "Met een natte vinger krijg je daar de mensen bij elkaar om zoets op te zetten... Het is een gemeenschappelijk gebeuren van jewelste..."

Blaricum muziekplan

NU ZIJN ER MET HET GESPREK WAAR WE MOETEN ZIJN! Er leeft namelijk een idee in ons dorp - en iedereen heeft dat al kunnen lezen in de oktober-Hei & Wei: "Hee... zou 't niet eens leuk zijn om in dit dorp een orkest(je) op te richten...?" Adrie van Zon, voorzitter van de Oranje Vereniging, kwam daarvoor in contact met Anton Kersjes, die uiteindelijk meer dan wie ook ervaring blijkt te hebben met dergelijke 'dorps' muzikale zaken!

Anton Kersjes had gezegd: "Prima plan! Zoets moet je voorzichtig peilen in ons dorp en er wat reclame voor gaan maken. Er moeten hier toch genoeg mensen uit de kunst-sector zijn, mensen met een kunstzinnige-aanleg ook op muzikaal gebied. Een bescheiden campagne gaan voeren en uitvinden welke mensen een instrument bespelen. Vervolgens kijken wat je met de inventarisatie gaat doen. Een fanfare? Een harmonie of een klein kamerorkest? Heel spannend om te zien wie er komen... er zijn vast genoeg muzikanten, zeker in de regio, begaafde amateurs met een beetje tijd."

Hij vertelt van de amateur-orkesten die hij gejureerd heeft, waar hij zijn oren niet kon geloven... zo puur, zo enthousiast. "Er is een amateur orkest van 102 mensen, die iedere zondagmiddag, wat er ook gebeurt, allemaal komen repeteren. Bijna altijd met z'n honderdtweeën en als het er eens 101 zijn, dan heeft diegene de volgende keer wel een attest van de dokter bij zich... Het is een geweldige sociaal gebeuren. Maar niet alleen in Limburg hoor, ook in Friesland en in de Zaanstreek zie je veel bloeiende amateur-orkesten, eigenlijk door heel Nederland. Volgens de gegevens van de F.A.S.O. (Federatie Amateur Symfonie Orkesten) bestaan er 140 in ons land."

"Zou zoets ook in Blaricum lukken??" Anton Kersjes zegt "Je weet 't nooit. Proberen moet je het zeker. Muziek is goed voor ons en er zijn tegenwoordig zoveel mensen met voldoende tijd, die hun instrument weer eens kunnen opnemen. Samen muziek maken is geweldig stimulerend, ontspannend. Het is het onderzoeken meer dan waard, dat is zeker en dat is ook een echte uitdaging."

Leuke ideeën... er zijn altijd weer sprankelende mensen die ze tevoorschijn toveren. Nu maar eens even afwachten - en vooral niet te ongeduldig - want er zijn er onder ons ook die echt even over de brug moeten worden geholpen. Zijzelf en hun instrument moeten eerst even afgestoft worden... maar het kan, het kan... "Naarden heeft bijvoorbeeld een prima amateur kamerorkest. Vier eerste violen, vier tweede, vier cello's, twee bassen en wat blazers. Twintig, dertig man (m/v) zou prachtig zijn en dan een leuke dirigent ervoor, dat moet kunnen. Je zou het altijd nog kunnen aanvullen met mensen uit de regio, die mogelijkheid is er ook nog!" Anton Kersjes is al enthousiast... Kom op Blaricum, pak op die violen, fluiten, cello's, we zijn toch een bijzonder dorp, of niet soms? Laten we eens tonen wat we hier allemaal kunnen, misschien wel een symfonie orkest, wie weet... alles kan!

a.l.s.



Een beter pleidooi voor een eigen amateur orkest dan het artikel van Aty Lindeman kan men zich nauwelijks wensen.

"Het moet toch eigenlijk lukken!!"

Een eigen orkest in Blaricum met in de Bijvanck veel jeugdige talenten en in het oude dorp, naast jeugd, ouderen die een instrument bespelen of bespeelden. De kunst is om die mensen bij elkaar te brengen en tot een harmonisch geheel te maken.

Muziek verbreedert niet alleen, gezamenlijke muziekbeoefening kan ook een middel zijn tegen eenzaamheid, en het gevoel geven (weer) actief bezig te zijn.

Bovendien... muziek is, behalve intens genot, tegenwoordig tevens een probaat middel om het lawaai dat ons van alle kanten belaagt te nivelleren; een ontspanningsmogelijkheid aan de herrie die onze samenleving anno 1989 kenmerkt.

Het initiatief om te komen tot een eigen Blaricum orkest wordt over het algemeen toegejuicht. Er zijn voorzichtige reacties, zo van "Moeilijk hoor om zoets in Blaricum van de grond te krijgen, Blaricummers zijn nogal individualisten" en: "een mooi initiatief, zeker het proberen waard". Het roept ook vragen op, zoals:

"Wat is de bedoeling, een fanfare, een harmonie of een strijk- of groot-orkest"; "Moet er op vrijdag, 24 november ook al voorgespeeld worden?"; "Moeten we ons instrument meenemen?"; "Een echte Blaricummer is a-muzikaal!!", aldus de reactie van een rasechte Blaricummer, een erfgoeier!; "Wat is het vereiste niveau?";

Op al deze vragen kan in het algemeen geantwoord dat het de bedoeling van de avond is dat we met z'n allen nagaan of er belangstelling is, of er voldoende liefhebbers zijn, kortom of er enthousiasme aanwezig is om tot de oprichting van een amateur-orkest te komen en, zo ja, wat voor een muziekgezelschap dat zou kunnen worden.

Er zullen, naast degenen die een instrument bespelen, mensen moeten zijn die het geheel van de grond willen tillen, die eventueel in een bestuur zitting willen nemen of anderszins behulpzaam willen zijn bij de opzet.

Gaarne nodigen wij u uit om op vrijdagavond 24 november om 20.00 uur naar de Blaercom te komen en te laten zien dat de oprichting van een BLARICUMS ORKEST mogelijk is.

Anton Kersjes

Adrie van Zon



"Wát had mevrouw gewenst???"

- En wat had Gijs nog meer gewenst?, vroeg Dik Beek op zijn bekende wat uitdagende wijze nadat ik voor het weekeinde wat groente en fruit had ingeslagen.

- Het was het Dik.

- Moet Gijs dan geen druiven hebben? Heb je buiten die mooie Frankenthalers niet zien liggen?

- Ja zeker, maar mijn eigen druiven zijn minstens zo mooi. Voor het eerst heb ik sinds jaren dankzij de mooie, lange zomer zelf druiven geoogst. Erg lekker en we zijn er heel trots op.

- En wat mag dat dan wel voor een druif wezen, vroeg Dik wat achterdochtig.

- De Glorie van Boskoop, zeik ik niet zonder trots.

- Nooit uit gehoord, reageerde Dik bot om er vervolgens al te vrolijk naar toe te voegen: "Maar daarmee spreek ik geen oordeel uit hoor".

- Dat is je geraden ook, zeik ik. Het is een druif die oorspronkelijk uit Hongarije komt. Die werd hier ingevoerd door iemand die er wel wat in zag en de druif in Nederland eens wilde uitproberen. Hij bouwde een kas en wachtte met spanning op de resultaten, maar het werd een jammerlijke mislukking. Hij liet de kas voor wat-ie was om na jaren tot de ontdekking te komen dat er niet veel meer van over was dan een ruïne; er was geen glas meer heel maar... de druivenstruiken waren naar buiten gegroeid en er hadden zich geweldige trossen ontwikkeld. Ze hadden het dus buiten veel beter gedaan dan binnen.

Immiddels was Henk Puyk de winkel binnen gekomen.

- Dag Henk, zei Dik. Wat had Henk gewenst? Ik heb hele mooie Frankenthalers!

- Het spijt me Dik, zei Henk. We hebben zelf druiven geoogst. Voor het eerst een geweldige hoeveelheid. Wel zo'n zestig, zeventig pond. Niet overdreven. Werkelijk fantastisch!

- En hoe mag die druif dan wel heten?, vroeg Dik.

- De blauwe Rembrandt, zei Henk. En we hebben er zoveel dat we de hele buurt hebben kunnen tracteren. Iedereen, ook de kinderen. Allemaal een mandje vol. Dus vandaag geen druiven Dik. Eerlijk is eerlijk: het resultaat van Henk viel niet te vergelijken met de bescheiden oogst van Gijs van zo'n twintig trosjes.

- Hoe is je dat gelukt? vroeg ik nieuwsgierig.

- Ja, ik ben van huis uit hovenier dus dan heb je het al een beetje in je vingers. Het snoeien is natuurlijk heel belangrijk. Dat moet je in de herfst doen na het vallen van het blad. Op een derde tot de helft van de lengtegroei, waarbij je terugsnijdt tot op een knop van bruin hout, dat goed gerijpt is. Een staalborsteltje gebruiken om de schildluis te verwijderen... Bovendien moet je de grond wel degelijk bemesten. Daar moet je ouwe koemest voor gebruiken... En niet bang zijn om in droge perioden regelmatig te gieten.

Dit soort gesprekken is in de winkel van Dik geen uitzondering. Altijd is er wel een dialoog soms oplopend tot ongezoeten kritiek op de samenleving, waarbij het meestal Dik zelf is die de tongen weet los te maken.

Immiddels hadden zich nieuwe klanten aangekondigd en Dik vroeg wat korzelig of we het gesprek niet beter elders konden voortzetten.

- Volgend jaar, zei ik om hem wat milder te stemmen, heb ik als het weer een beetje mee zit m'n eigen wijn en ik nodig je nu al uit met ons het glas te komen heffen op de Glorie van Boskoop uit het domein van Gijs Hoogstede. Een smaak die absoluut doet denken aan een Côte du Rhône, met een heel laag zuurgehalte...

- Hoog of laag zuurgehalte, reageerde Dik op wat geprikkelde toon. Denken jullie toch vooral niet dat je van mijn eigen kas-druiven, de Frankenthalers, geen mooie wijn kunt maken. Trouwens vrijwel van alle handel in mijn winkel kun je wijn maken. De heren moeten over een jaar eens bij me langs komen. Dan zal ik ze een peterselie-wijn en een rabarber-wijn laten proeven die een openbaring voor ze zal zijn! En U zeggen tegen m'n paardebloemen-wijn, zo'n zachte, lieve wijn is dat. En dan m'n wijn van de vier-bloesem niet te vergeten en jullie zullen helemaal steil achterover slaan als je m'n roze-bottelwijn over je tong laat rollen. Je reinste Port!

- Verrek, zei Henk Puyk, toen we buiten stonden. Ik had voor mijn vrouw een krop sla zullen meebrengen. Helemaal vergeten.

Overigens bleek op de Brink de binnen gevoerde conversatie moeiteloos te volgen dankzij Dik's stentorstem.

- En wat had mevrouw gewenst?

- Eh... geef mij maar een kilo van die Glorie van Boskoop.

Gedachteloos herhaalde Dik Een kilo van die Glorie van Bosk...

waarna zichzelf briesend onderbrekend: Wat had mevrouw gewenst???

En zichzelf verontschuldigend voor de ongewild bestraffende toon waarop hij mevrouw had toegesproken:

- Je zou ook de kluts kwijt raken van die twee. Van Henk Puyk wil ik niks zeggen hoor, maar wat die Goegoeier betreft... een rare driif hoor die Gijs.

Gijs Goegoeier



Wijngaardener Henk Puyk kent de kneepjes van het vak en mede dankzij z'n optimale verzorging met nog op de koop toe een lange, hete zomer, kon hij op Blaricumse grond een rijke druivenoogst binnenhalen.

Veel bescheidener was de oogst van Gijs zelf. Hij stalde zijn mooiste trossen voor u uit: de (blauwe) Glorie van Boskoop en de (witte) Van de Laan.

Zaterdag 25 november St. Nicolaasintocht in Blaricum

Op zaterdag 25 november zal St. Nicolaas op zijn rondtocht door Nederland ook Blaricum aandoen.

Toen wij ons oor te luisteren legden bij de Blaricumse jeugd bleek dat één keer per jaar St. Nicolaasfeest eigenlijk best een beetje weinig was. Als het aan de kinderen lag mocht de goedheiligman best een keertje of vier per jaar langs komen, maar natuurlijk wel steeds met goedgevulde kadopakketen.

Er waren zelfs kinderen die vonden dat de Sint in Blaricum mocht komen wonen om met hen boodschappen te gaan doen zodat ze zelf de kadootjes, op rekening van de kindervriend, konden uitzoeken. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat alle kinderen in Nederland er ongeveer zo over denken en wellicht is het daarom ook maar goed dat St. Nicolaas en zijn knechten slechts eventjes alle steden en dorpen bezoeken. Zijn bezoek in Blaricum begint in de Bijvanck. Via de route: Palingpad, Levensboom, Hoofdweg, Forel, Baars, Snoek en Wetering komt de Goedheiligman met zijn gevolg om 11.00 uur aan bij de Malbak, alwaar hij door de burgemeester zal worden ontvangen.

Natuurlijk zijn de zakken van de Pieten goed gevuld om alle kinderen wat te geven. We zijn het inmiddels van de Sint gewend, zijn speciale aandacht voor de allerkleinsten uit ons dorp en ook dit jaar, zo heeft hij ons verzekerd, zal naar hen de meeste aandacht uitgaan.

Om ca. 12.00 uur vertrekt de stoet naar het oude dorp, waar het feestelijke geheel, na een korte pauze, voorafgegaan door de Stad en Landeruiters en de drumband MCC uit Laren, van de Vitsweg, Kerklaan, Mosselweg, Meentweg, St. Josephweg, Dooyewaardweg, Fransepand, Brinklaan en Dorpsstraat om 13.30 uur zal arriveren bij de Muziekent. Ook hier wordt de Sint door de burgemeester ontvangen.

De Sint zal tijdens zijn bezoek bij de Malbak en de Muziekent bekend maken wie de winnaars zijn van de kleur- en etalagewedstrijd en voor die winnaars heeft hij ongetwijfeld weer een aardige attentie meegenomen. Dat de Sint niet alleen een kindervriend is weten we allemaal. De Sint heeft ons toegezegd dat hij ondanks zijn drukke bezigheden 's middags nog even een bloksembezoek zal brengen aan de beide bejaardentehuizen de Beukelaar en de Wingerd. De bewoners zien al weken uit naar dit jaarlijkse feestelijke gebeuren. Volgens de kinderen jammer, slechts één keer per jaar, maar Blaricum blijft ook voor dit feest een dorp om gewoon even met z'n allen gezellig aanwezig te zijn.

Oranje Vereniging Blaricum Vincent Saalbrink

"Toneelvereniging Blaricum" viert 85-jarig bestaan

Vijf oktober jl. was het precies 85 jaar geleden dat een aantal Blaricummers in 1904 bij elkaar kwam om een katholieke toneelvereniging in Blaricum op te richten.

In de eerste decennia, was het toneelspelen alleen voorbehouden aan de mannen.

Nog velen onder u zullen zich wel kunnen herinneren hoe iedere vrouwen-rol daarom werd vertolkt door een man. Ook had de pastoor van de parochie een bijzonder grote invloed op de te spelen stukken.

In deze tijd zijn beide zaken niet meer voor te stellen.

Echter in al de jaren is er toch een vereniging opgebouwd die tot op de huidige dag, zich laat kennen als een vrienden-club, waarin gezelligheid en presteren op een voortreffelijke wijze hand in hand gaan.

Het is dan ook geen wonder dat deze vereniging zijn leden en publiek niet alleen heeft onder de Blaricumers, maar dat ook velen uit de buurgemeenten lid zijn of de uitvoeringen komen bekijken.

Zonder chauvinistisch te zijn, mag gesteld worden dat de "Toneelvereniging Blaricum" door zijn sfeer een bijzondere plaats heeft gecreëerd in de regio.

Om e.e.a. onder de aandacht te kunnen brengen van een zo breed mogelijk publiek, is besloten om voor de jubileum-uitvoeringen op vrijdag 24 en zaterdag 25 november in het Vitsgebouw de kaarten gratis beschikbaar te stellen.

Vooraf aan deze twee openbare uitvoeringen werd op woensdag 22 november dit jubileum in een besloten uitvoering voor leden, vrienden en genodigden officieel gevierd.

Uiteraard is voor dit jubileum gekozen voor een blijspel.

Gespeeld wordt "Het hing in de lucht" van de Nederlander Bert Peets.

De regie is in handen van Wim Eggenkamp. Het is de wens van bestuur en leden van de "Toneelvereniging Blaricum" om het jubileum op deze wijze te vieren en zodoende zoveel mogelijk mensen op deze avonden te ontmoeten.

A.W.J. Vos, Voorzitter, tel. 11866.



Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 - 11360

tates **DORPSTRAAT 5**
1261 ES **BLARICUM**
TEL. 02153-89283

SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt

Vieringen St. Vitusparochie
Blaricum

Weekend
Zaterdag
17.00 uur Eucharistieviering zonder zang
Zondag
9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen
19.00 uur Lof
Weekdagen
maandag, woensdag en vrijdag:
19.30 uur Eucharistieviering
dinsdag, donderdag en zaterdag:
9.00 uur Eucharistieviering

Bijzonderheden:
Zondag 3 december
11.00 uur Installatieplechtigheid van Pastoor J. Willems

Woensdag 6 december
10.00 uur Seniorenmis
Vrijdag 8 december
14.30 uur Huwelijk van het bruidspaar Antoon de Boer en Annelies van Logch

Zondag 10 december
Kindernevendienst tijdens de viering van 11.00 uur.

Vrijdag 22 december
14.45 uur Huwelijk van het bruidspaar Gerard de Gooijer en Rina Wiggers

Zondag 24 december
's morgens geen Eucharistievieringen in verband met de Kerstnachtsmissen 's avonds.
20.00 uur Kerstviering voor de kinderen met medewerking van het kinderkoor van de parochie

23.00 uur Plechtige Nachtmis
Maandag 25 december
9.00 uur Eucharistieviering
11.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen en Nederlandse Kerstliederen

15.00 uur Kindje-wiegen en kinderzegen
Dinsdag 26 december: Tweede Kerstdag
10.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen

Zondag 31 december
19.00 uur Oude Jaarsviering.

Diensten
Hervormde Gemeente

Zondag 3 december
10 uur ds. Berkhof

Zondag 10 december
10 uur ds. Berkhof, viering Maaltijd v.d. Heer

Zondag 17 december
10 uur ds. Stoffels

10 uur Oek. Dienst van Schrift en Tafel in Aula Levensboom Bijvanck
voorg.: ds. Berkhof

Vrijdag 22 december
19.00 uur Viering kinderkerstfeest

Zaterdag 23 december
16 uur Kerst in de Beukelaar, m.m.v. Cantorij

Zondag 24 december
10 uur geen dienst
22 uur ds. Berkhof, Kerstnachtsdienst m.m.v. Hilversumse Cantorij

Maandag 25 december
10 uur ds. Berkhof, viering Kerstfeest m.m.v. Cantorij

Zondag 31 december
10 uur ds. Berkhof
19.30 uur ds. Berkhof, Oudjaar

Toneelvereniging "De Omnibus" speelt "De Vroege Vogel"

Een komedie in 3 bedrijven door James Breamly. De uitvoering is op vrijdag 24 en zaterdag 25 november in buurthuis De Malbak. De regie is in handen van Gaelle Bouma.

Medespelenden zijn: Ton Koster, Ineke de Grijis, Monique Veerman, Ted v.d. Boogaard, Ria Salij, Femma van Dennebroek, Gerard Krijnen.

De voorstelling begint om 20.30 uur en de zaal is open vanaf 20.00 uur.
Kaartverkoop: Meerkoet 21 - tel. 02152-55825, of Kornwerd 90 - tel. 02152-51506 en op de avond zelf aan de zaal van Buurthuis De Malbak, Wetering 120, Blaricum.
Wanneer u zin hebt om zelf ook iets aan toneel te doen (hetzij op de planken hetzij achter de schermen) dan kunt u zich op een van de avonden opgeven of voor inlichtingen bellen naar een van bovengenoemde adressen en telefoonnummers.

Tot ziens op 24 of 25 november a.s.

STERKSTE MAN

Knalrode hoofden, bezwete lichamen, gespannen spieren en wilde kreten: de sterkste mannen van ons dorp streden voor de vierde keer in sporthal De Grenspaal om de eretitel "De Sterkste Man van Blaricum".

Walter de Bree bleek de onderdelen het beste te beheersen en nam de titel over van zijn broer Marcel, die vanwege een blessure niet mee kon doen. Marco van Lier (18), voor wie een spandoek langs de kant stond (Hup Van Lier, beulen als een stier), werd tweede en Camiel Mellegers derde. Opvallend was de prestatie van Guus Kuipers, de oudste deelnemer. Door zijn brute kracht sneuvelde de sterkste-manrecords accu tillen en bankdrukken. Kuipers eindigde tenslotte als vierde. De sfeer onder de deelnemers was uitstekend. "Het is heel gezellig. Er is geen sprake van haat en nijd", aldus Walter de Bree. En dat was te zien ook. Tussen de verschillende onderdelen door zaten de heren rustig op een bank te keuvelen. De riemen die nodig waren om de rug te ontlasten gingen van deelnemer naar deelnemer. Voor één sterke man was de riem bijna te klein omdat hij wat bredere van buik was dan de rest. Maar met hulp van een krachtige tegenstander kwam de riem toch nog op zijn plaats terecht.

Ook wethouder N. Rokebrand bevond zich onder het gezellige publiek dat in grote getale was gekomen. Hij voelde er niet veel voor om zijn krachten te meten met de sterkste mannen van Blaricum maar als de sterkste man en vrouw van de Raad wordt georganiseerd is hij zeker van de partij. "Want het zijn wel allemaal praters maar nog geen tillers", aldus de wethouder.

Helaas was er geen wedstrijd voor vrouwen zoals vorig jaar. "Door blessures hadden maar twee vrouwen zich opgegeven. Later viel er nog een af", zei organisator Gerbe v.d. Woude, "maar volgend jaar doen we het weer en dan met de vrouwen erbij!"

Linda Eggenkamp

Cafe - Slijterij
D' Ouwe Tak
Ja Gezellig
Voor een biljartje en een borrel.
Eemnesserweg 13 b, Blaricum



Geboorten

13 oktober 1989:
Mustapha Boukhriss,
zoon van Mohammed Boukhriss en Fatima Aaroub.

19 oktober 1989:
Lindy de Rooij,
dochter van Leo Cornelis de Rooij en Sylvia de Jager.

23 oktober 1989:
Vita Victoria Stokvis,
dochter van René Stokvis en Barbara Maria Willems.

29 oktober 1989:
Stefanie Paula van der Weerd,
dochter van Lammert Jan van der Weerd en Johanna Wilhelmina Monique van Hume.

Overleden

3 oktober 1989:
Paul Coenen 81 jr.

14 oktober 1989:
Timotheus Heerschoep 86 jr.

16 oktober 1989:
Johannes Franciscus Nicolaas Kuhlman 80 jr.

23 oktober 1989
Geertrui Cornelia Catharina Hamerling 89 jr.

Collectief Blaricum

Angerechtsweg 5 hoek Langeweg
Aquarel/tekenen door Nel Kooymaan
Start maandag 8 jan. 13.30-15.30 uur
Start dinsdag 9 jan. 20.00-22.00 uur
10 lessen / 160,- inclusief materiaal en koffie.
Inlichtingen en aanmelding bij
Nel Kooymaan Marga Boots
Blaricum Schouw 23
tel.: 02153-87815 tel.: 02152-56256

ROMMELMARKT

Wist u dat u nu al weer, wanneer u de zolder opruimt, spulletjes kunt brengen bij Jan Rigter, Eemnesserweg 4, voor de Rommelmarkt op **Koningsinnedag 1990**. Als u 15906 belt, dan wordt e.e.a. opgehaald.

DelPeperbus
• Gezellige Sfeer
• Prettige Prijzen
• Prima Afwijkaart
DelPeperbus
Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum
Tel. 02153-15693
Geopend vanaf 17 uur
3 Maandags Sneltoer

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.
Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel: 02153-83620 - 89372

Ik heb m'n bank in de buurt.
Torenlaan 9
Blaricum
Telefoon: 02153 - 8 9254
ABN Bank

Ik ben bij de ABN.

Auto Koen bv
officieel **Alfa Romeo**
dealer voor het gehele Gooi
Alfa-RENT
Vraag naar onze zeer gunstige huur- en leasetarieven

AUTO KOEN IS BLIJ MET EURO LOODVRIJ
iedere Alfa presteert optimaal zonder het milieu onnodig te belasten, maak daarom kennis met het pure rijplezier van de Alfa Romeo.

Al vanaf Fl. 23.390,- incl. BTW
A.P.K. keuringsstation
Naarderweg 17, 1261 BP Blaricum
02153-82898

BLARICUMSE
UITVAART
ONDERNEMING VERVER
Regeling en uitvoering van begravenissen en crematies
Telefoon 02153-14430
2e Molenweg 22 - Blaricum

VAN RIETSCHOTEN RAADSHOER BV
ORGANISATIE ADVISIEURS
"Wat moet waar, hoe en wanneer en aan wie tegen welke prijs worden verkocht?"
"Wat wordt gedaan door wie?"
"Hoe wordt wat gedaan?"
Een door ons bureau geschreven "Business Plan" geeft antwoord op deze vragen en bespaart u tijd en geld.
RAADHUISSTRAAT 5A, 1261 EW BLARICUM
TELEFOON 02153-11621

D. BEEK
AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL
Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

UW KLEURENFOTO 69 ct
D.A. DROGISTERIJ J. KLEIJN
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a
HOMEOPATHISCHE PRODUCTEN
24UUR SERVICE STOMERIJ

HOVENIERSBEDRIJF
P. E. Calis
TUINARCHITECTUUR
AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUIJEN
TUINAADVIES
SIEBEBESTRATINGEN
02153 - 1 19 12
Kogge 22 - 1261 VK Blaricum

ASSURANTIE-ADVISEUR
M. A. BEK
Verzekeringen
Spaaragent voor Citibank NA
Amsterdam
Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 02153 - 8 93 71



De heer en mevrouw Van Boheemen in hun geheel verbouwde en gemoderniseerde winkel, waarmee ze hopen, nog beter aan de wensen van hun klanten te kunnen voldoen, hetgeen zeker wel zal lukken. Erkentelijk zijn ze de heer en mevrouw Van Splunteren van "Moeke Spijckstra" die spontaan toestonden dat tijdens de verbouwwerkzaamheden een noodwinkel op hun terrein, zo dicht mogelijk bij de bakkerij, werd geplaatst en het parkeerterrein werd gebruikt voor bouwverkeer en opslag van materialen. Een staalje van nabuurhulp!

Uw auto is in vertrouwde handen bij:
AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY
• uitdeuken • eigen sleepdienst
• spuiten • leenauto's voor noodgevallen
• carrosserie richten • dagelijks een team vakmensen
• roestbehandeling
STRAK & STRALEND
Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153-87036

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,
Geysers, kachels, Stofzuigers,
Verlichtingsartikelen
AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties
Loodgieter: Meentzoo 29,
telefoon 02153 - 8 24 85
Electriciën: Evenaar 8,
telefoon 02153 - 8 78 92

Sparen zeg ik, dat treft, de Rabobank zit om de hoek.
Bekeken sparen scheelt veel rente. Want sparen kun je op tientallen manieren. Lang sparen, kort sparen. Voor kinderen sparen. Voor een huis sparen. En overal zijn er aparte voordeeltjes te behalen. Daarom: eerst even praten met de Rabobank! Want dat's vertrouwd.
Rabobank Rentebank.
Huizerweg 10a, tel. 02153 - 8 91 04
Bijkantoor: Hooibrug 12-14, tel. 02152-5 82 44

Uw eikehoutentafel weer als nieuw. Glad of gedisdeld. Voorn. meubelm.
Den Ouden Eick
Hilversum. Ook reparatie andere meubels.
A.A. Leker, Schouw 35
Blaricum, Tel. 02152-50322
(na 18.00 uur)

Stukadoorsbedrijf
W. Spakman - Blaricum
erkend lid N.A.V.A.S.
Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum
02152 - 5 75 04
Voor alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouw, verbouwingen, renovatie
Specialist in sierpleisters en buitengevelisolatie
Vrijblijvend advies en/of prijsopgave

garage van mill
benzine service-station
pomp dagelijks open van:
07.00 - 20.00 uur
zaterdags 08.00 - 19.00 uur
zondags 10.00 - 19.00 uur
Esso Benzine - Diesel
Haardhout - Houtskool
Fire log - Aanstekblokken
torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17