



12e Jaargang  
Nummer 116  
December 1989

# Hei & Wei

dorpsblad voor Blaricum

Prettige Kerstdagen  
en een  
Gelukkig Nieuwjaar

## AGENDA

**Nederheem**  
4 jan. 19.30 uur Nieuwjaarsreceptie  
8 jan. 20.00 uur Commissievergadering Welzijn  
9 jan. 20.00 uur Commissievergadering Ruimtelijke ordening  
10 jan. 19.30 uur Commissievergadering Algemene bestuurszaken  
10 jan. 20.30 uur Commissievergadering Financien  
25 jan. 20.00 uur Raadsvergadering

**Expositie Nederheem**  
tot 17 jan. Caroline Boomsma: aquarellen en Hetty Noorman: plastieken

**Dorpshuis De Blaercom**  
26 dec. vanaf 10.30 uur Kerst-in voor alle belangstellenden  
27 dec. 14.00 uur Kinderkerstfeest voor leden van de Bouw- en Houtbond F.N.V.  
28 dec. 14.00 uur Kinderfilm "Drie Caballeros". Entree: f 3,50 p.p.

**Vitusgebouw**  
7 jan. ± 12.15 uur Nieuwjaarsreceptie van de Vitusparochie  
8 jan. Nieuwjaarsinstuif K.V.G.  
13 jan. 20.00 uur Disco  
25 jan. Lezing botontkalking K.V.G.

**Bernardusschool**  
21 dec. en 18 jan. Oud papier Inzamelactie B.V.V.  
22 dec. 20.00 uur Klaverjassen  
5 jan. 20.00 uur Bingo  
26 jan. 20.00 uur Klaverjassen

**Ned. Vereniging van Huisvrouwen**  
Kerklaan 41, Laren  
2 jan. 10.00 uur Nieuwjaarsinstuif  
16 jan. 14.00 uur Lezing over 150 jaar Artis

**R.K. Vrouwengilde**  
8 jan. Nieuwjaarsinstuif en spelletje bingo o.l.v. G. v.d. Woude in het Vitusgebouw.  
25 jan. Susan Bijveld, diëtiste bij de Kruisvereniging, komt spreken over botontkalking; in het Vitusgebouw.

**K.M.T.P. afd. Gooi-Noord**  
9 en 16 jan. theorie cursus 'Snoeien van vruchtbomen' in de 'Blaercom', Schoolstraat 3 te Blaricum. Aanvang: 20.00 uur.  
20 jan. Praktijkochtend bij genoemde cursus op de kwekerij van Dhr. Snel, Huizerstraatweg t.o. nr. 65, Naarden. Kosten voor theorie en praktijklessen: f 22,50 (leden), f 27,50 (niet-leden).  
Aanmelden en informatie te verkrijgen bij: mw. J. Vlaanderen, tel. 02152-53432  
15 jan. 20.00 uur Lezing met dia's over: Beheer van bomen in landschap, park en tuin. In 't Trefpunt. Ceintuurbaan/hoek Lorentzweg te Bussum door de heer J. Copijn.  
Toegang voor leden (indien zij hun lidmaatschapskaart meenemen, gratis. Toegangs-prijs niet-leden f 22,50.

**SWOL**  
Samenwerking Welzijn ouderen Laren-Blaricum. Informatiecentrum Brinklaan. Geopend: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.00 uur.  
Voor informatie, advies, invullen formulieren, vervoer, recreatie, enzovoort. Telefoon: 89025. Extra Bijvanck: donderdag van 11.15-12.15 uur in de 'Malbak'.  
**Graag gedaan**  
te bereiken elke: dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur Telefoon: (02153-) 12322 Noodnummer: 82718 of 13283 en 02152-62670.  
**'Op de Deel'**  
Brinklaan 2a (Historische Kring) Iedere zaterdag geopend van 14.00-16.00 uur Vrije toegang voor leden en belangstellenden  
**Collectief Blaricum**  
Angerechtsweg hoek Langeweg 5. Tweede kerstdag 's middags Open Huis

## Dank je wel, Saskia!

Dit is dan de laatste keer dat de agenda door Saskia Vos werd samengesteld. Meer dan 10 jaar lang heeft zij maandelijks geprobeerd u zoveel mogelijk informatie te geven. Ze deed dat met veel liefde, enthousiasme en geduld. Bedankt Sas, ook voor alle gezelligheid. De agenda-rubriek zal vanaf het volgende nummer worden overgenomen door Bertie van der Harst. We zijn blij dat we haar bereid hebben gevonden. Als u dus in het vervolg iets in de agenda vermeld wilt zien, stuur dan uw gegevens naar mevrouw A.M. van der Harst-Sol, Noolseweg 31, 1261 EB Blaricum.

VVB



## Kerst 1989

Je kunt je afvragen of je in het kerstnummer van een dorpsblad, zoals bijvoorbeeld Hei & Wei, ieder jaar een nieuw kerstverhaal of -gedachte moet opnemen. Natuurlijk, er is bijna weer een jaar achter de rug waarin allerlei belangrijke en minder belangrijke zaken de revue passeerden. Zaken die door ieder mens op zijn eigen wijze en naar eigen interesse werden beleefd. Wat voor de een een "halszaak" was, werd door de ander wellicht afgedaan als "geheel onbelangrijk". Met dit in gedachten werd mij een tekst toegeschoven die werd gevonden in de oude kerk van Baltimore, gedateerd 1692. Toen deze tekst goed tot mij was doorgedrongen besefte ik, dat ondanks technologische ontwikkelingen, het leven in een computertijdperk, het voorhanden zijn van vele tientallen TV-kanalen, de telefonische bereikbaarheid over bijna de hele wereld en nog vele andere zaken, er in wezen niets was veranderd ten opzichte van zo'n 300 jaar geleden. Ik wil u deze tekst niet onthouden en voor mijn gevoel kunnen wij allemaal, met in gedachten de daar uitgesproken intenties, zorgen voor een prima 1990.

Vincent Saalbrink

## NIEUWJAARSRECEPTIE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum stellen, ter gelegenheid van de jaarwisseling, alle inwoners van de gemeente graag in de gelegenheid elkaar nieuwjaarswensen aan te bieden. Belangstellenden worden uitgenodigd op donderdag 4 januari 1990 in de foyer/raadszaal van het gemeentehuis. 19.30 uur alle mensen die in het afgelopen jaar in Blaricum zijn komen wonen 20.30 uur alle andere belangstellenden. U bent van harte welkom.

## Kinderfilm in de Kerstvakantie in de Blaercom te Blaricum

Op donderdag 28 december om 14.00 uur wordt in de Blaercom de film "Drie Caballeros" gedraaid. De film is bestemd voor kinderen op de lagere school. Ook voor de jongsten onder hen want hij is Nederlands ingesproken. De entreeprijs is f 3,50 en de kaartverkoop is vanaf 13.30 uur. Het adres is Schoolstraat 3.

*Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen, zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest. Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf. Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd. Betrach voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tyd die achter je ligt. Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Veil angstigen worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren, je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn, houdt vrede met je ziel in de lawaaiertige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig. Streef naar geluk.*

## Kerst-In bij de Blaercom te Blaricum

Wie met de kerst even de deur uit wil kan op dinsdag 26 december a.s. vanaf 10.30 uur terecht in het dorpshuis "De Blaercom", Schoolstraat 3 in Blaricum. Traditioneel is daar weer een gemengd programma met kerstkoffie, koorzang, en eventueel een gezamenlijke lunch. De toegang is vrij, maar voor deelname aan de lunch moet men zich opgeven bij de Blaricumse Welzijnsstichting tel. 02153-12977. Voor de lunch wordt een kleine vergoeding van f 6,- gevraagd. Onder leiding van dirigent Richard van Gelder brengt het Blaricumse Gemengd Koor vanaf 11.00 uur kerstliederen ten gehore. Het geheel wordt op de piano begeleid door mevrouw J. van de Berk. Gastvrouw op deze dag zal zijn mevrouw De Jong uit Blaricum.



## Idyllisch, sprookjesachtig Blaricum

*Niet alleen wij mensen genieten volop van het wonen in ons Gooise 'pareltje', ook de dieren hebben het geweldig naar hun zin!*  
Op de winterse, zonnige morgen van 1 december 1989 nam onze onvolprezen fotograaf Sjaak Kok deze foto bij de vijver van Rust Wat. De foto krijgt u vervolgens zoals ieder jaar als kerstentente in vierkleurendruk aangeboden door de Hei & Wei drukkerij J. van Gestel & Zn. Tenslotte wenst de gehele redactie van uw dorpsblad Hei & Wei u 'prettige kerstdagen en een heel goed en gelukkig 1990' toe.  
Wij gaan met z'n allen opgewekt het 21e jaar van ons blad tegemoet, want zonder dat er een vlag is uitgestoken hebben we er stiltejesweg 20 jaar opzitten: via eerst 'de Spuit', toen 'Tussen Hei en Wei' in klein boekvormpje, tot nu de Hei & Wei met zijn wisselende 'gekleurde kop'. We zullen zoals altijd blijven proberen alles wat mooi, leuk, interessant en de moeite waard is te beschrijven, want in een dorp als het onze moeten we van alles op de hoogte blijven!



## AFSCHIED VAN EEN KLOOSTER

In 'Hei & Wei' van juli dit jaar, is er door Jan Rutgers uitgebreid over geschreven: 'Het laatste stukje Klooster verdwijnt'. Daar stond de geschiedenis vanaf 1921 van gebouw en bewoonders al in vermeld. Maar de twee laatste bewoonders, de zusters Eugénie en Veronique wilden dit afscheid toch graag met bekenden, en met de zusters van vroeger, vieren, al is vieren hier niet het juiste woord, herdenken is beter, met een kleine reünie. Daartoe kwamen op hun uitnodiging enkele honderden personen op vrijdagmiddag 24 november op bezoek in de vroegere recreatiezaal. En wie komen konden, waren er: een voor een kwamen ze binnen, de zusters van toen: Waltera, van de kleuterschool; Jacinta, die, hoewel invalide, vroeger hielp bij de kleuter- en babyverzorging; Alphonsa, die zovelen in Blaricum en Huizen naaien leerde; Generosa, de pianolerares; Irene, die nog in de wijkverpleging gewerkt had; en vele anderen. Vele Blaricummers waren er, zoals pastoor De Gooyer, die zelf voor zijn afscheid stond, Ds. Berkhof, Deken de Jong, Leontien Reijnders, en vele andere contacten uit de laatste jaren. Toespraken en herinneringen: door zuster Augustini, namens het hoofdbestuur; door Wim Fennis over de zusters en het Onderwijs; door ondergetekende over de zusters en de Wijkverpleging; en door mevrouw De Wolf en mevrouw Van Krieken over de prettige samenwerking met het Maatschappelijk Werk, dat sinds enige tijd in de Blarickhof gehuisvest is. Uit alle toespraken, bloemen en cadeaus kwam veel dankbaarheid naar voren, niet alleen voor de laatste jaren, maar ook voor zeventig jaar zegenrijk werk, door meer dan zeventig zusters voor de inwoners van Blaricum gedaan, speciaal ook voor de parochianen van de St. Vitusparochie. Het beeldje van Sint Bernardus, dat vroeger boven de hoofdingang stond; soms met een vogelnetje op de schouders, blijft in Blaricum. De Historische Kring hoopt er een goed plekje voor te vinden. Naast de vele niet-tastbare herinneringen dus een tastbare herinnering aan de Zusters Dominicanessen van Neerbosch, die van 1921 tot 1990 in Blaricum hebben gewerkt. En voor alle Zusters: FIJN DAT U ER WAS, BEDANKT!

G.Th. Adema



Uit kerstblad 1981, St. Vitusparochie foto: John Ruys, Copyright: W. Bahren.

Het was een emotioneel afscheid met: "dank u wel, Pastoor", "Ja, ga u goed", "het allerbeste hoor", "Gods zegen". Een lach(ge), veel tranen en toch kado's! Blaricum hield van zijn Herder en dat hebben ze laten voelen. Misschien dat het afscheid daardoor nog wel zwaarder viel! En het begin in Den Helder toch met nieuwe moed, als je weet dat je zo veel vrienden hebt in 't Gooi waar je altijd welkom bent!! "Welkom", dat klonk echt gemeend, toen we met velen de installatie van Pastoor Willems hadden meegevierd in de Sint Vituskerk. Het Vitusgebouw was naderhand tijdens de receptie echt bomvol en te klein, want... O grote verrassing voor Pastoor Willems en Timie, de nieuwe gastvrouw op de pastorie, veel familie en een goed gevulde autobus waren komen voorrijden, want de 17 Helderaren wilden hun Pastoor-Deken na 17 jaar niet zomaar laten gaan. Ik hoorde uitspraken als: "Ja, jullie hebben nou mooi onze Pastoor en wij zijn 'm kwijt". Als antwoord kon ik toen alleen maar zeggen: "Mevrouw, dat is toch wederzijds, u heeft de onze!" Met een "gefeliciteerd Pastoor Willems" en "welkom in ons prachtige Blaricum", "veel succes" en "tot kijk", gaven de Blaricummers te kennen dat, al missen ze Pastoor De Gooyer, ze blij zijn met hun nieuwe Pastoor, die vermoedelijk een 'heldere' kijk op de dingen heeft en graag met ons op weg gaat om samen kerk te zijn. A. Janssen-Post waarnemend voorzitter Parochievergadering



AFSCHIED en WELKOM stond er in de Hei & Wei van november j.l. Het is gebeurd zoals Pastoor De Gooyer het wenste. Een afscheid zonder toespraken, zonder kado's. Alleen een hand.





NEDERHEEM



Sedert enige tijd werkt op de afdeling Interne Zaken van het gemeentehuis, Hans van Kasteren als archiefmedewerker.

Hans is geboren in 's-Hertogenbosch als afstammeling van een oud Brabantse familie. Na voltooiing van zijn studie aan de HEAO te Eindhoven verhuisde hij naar Zuid-Holland. Nu woont en werkt hij in Blaricum.

De voorliefde voor het archiefwezen blijkt ook enigszins uit zijn met zorg aangelegde collectie bid- en devotieprenten. Deze unieke collectie omvat circa 150.000 stuks, waaronder bijzondere exemplaren zoals die van de onthoofde koning Lodewijk XVI en diens echtgenote Marie Antoinette. Maar aan zo'n liefhebberij zou een apart verhaal kunnen worden gewijd.

In het ingezonden stuk van Maria J.C. Piel in Hei en Wei van oktober 1989 wordt een pleidooi gehouden voor het behoud van de kwaliteit en het karakter van de Eemnesserweg. De vrees wordt daarin uitgesproken dat de weg door de plannen van de gemeente wordt aangetast.

Hoewel de gemeente als regel niet reageert op ingezonden brieven wordt dit keer een uitzondering gemaakt, omdat kennelijk sprake is van een misverstand.

Als het wat langer heeft geregend, ontstaan op de Eemnesserweg plassen die vooral voor fietsers een onveilige en ongemakkelijke situatie opleveren. Tevens wordt het wegdek onder-spoeld waardoor (verdere) verzakkingen ontstaan. De plannen van de gemeente hebben nu juist tot doel om de van oudsher bestaande functie en kwaliteit van de Eemnesserweg te behouden. De maatregelen zijn er op gericht om het regenwater versneld naar de bodem af te voeren, verdroging van de beuken te voorkomen, de schade aan de weg te beperken en het fietsplezier te verhogen. Dit kan worden bereikt door op de ergste plaatsen te zorgen voor een verbeterde waterafvoer. De bestrating zelf blijft onaangestast. Bij dit alles zal er op worden gelet dat de karakteristiek van de weg zoveel mogelijk behouden blijft.

Opgemerkt wordt dat de gemeenteraad de technische adviezen nog ter beoordeling krijgt voorgelegd.

### Bergingen als bouwpakket

In de diverse tuincentra worden houten bergingen als bouwpakket verkocht. Deze schuurtes zijn er in verschillende vormen en afmetingen. Zij zijn goedkoper dan de traditioneel gebouwde stenen schuren.

Niet iedereen weet dat voor het bouwen ervan een bouwvergunning is vereist. Het bestemmingsplan staat bebouwing van de tuin ook niet in alle gevallen toe.

Ook de welstandscommissie acht de schuurtes niet altijd aanvaardbaar.

Uitgangspunt van de welstandscommissie is dat het dak symmetrisch dient te worden uitgevoerd en het een helling moet hebben van maximaal 50°.

Wij raden u aan om voordat u tot aanschaf van een berging - al dan niet als bouwpakket - overgaat en alvorens hiervoor een bouwvergunning aan te vragen te informeren bij het bouw- en woningtoezicht of het bestemmingsplan de bouw toestaat. Tevens kunt u een afbeelding van de door u gewenste berging ter beoordeling aan de welstandscommissie voorleggen. De secretaris van deze commissie, de heer C. Overhage, is telefonisch bereikbaar onder nummer 02153-90210. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en 's middags volgens afspraak.

### Kopij inleveren vóór 7 januari 1990

**Nieuw!**

*Vietnamese Loempia's*

Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 18.00 uur in het centrum van Blaricum.

*U bent van harte welkom!*

*Le Loempia*

**HVW EEN**

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 - 11360

### Bericht van de SWOL ALARM

De laatste maanden worden er veel vragen gesteld over de mogelijkheid van alarmering. Veel ouderen blijken nog niet op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid in Blaricum. Het gaat om een systeem dat aangesloten wordt op uw telefoon, zonder dat daar ingrijpende veranderingen voor nodig zijn.

Het enige waar u mee te maken heeft is een klein zenderje, dat u desgewenst onder uw kleding, bij u draagt. Indien u in nood verkeert, kunt u dag en nacht via een druk op de knop de centrale meldpost waarschuwen. Van daaruit wordt onmiddellijk de door u opgegeven contactpersoon gebeld. De kosten? Dankzij subsidie zijn de kosten afhankelijk van uw inkomen, zodat het systeem voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie bij de SWOL.

### OPEN TAFEL

Op dinsdag 26 december is er geen Open Tafel in de Beukelaar. Iedereen is op dinsdag 2 januari weer van harte welkom.

Tot slot wil de SWOL iedereen prettige feestdagen en een goed en vooral gezond 1990 toewensen!!

SWOL, Brinklaan 4. Tel. 89025.

### GRAAG GEDAAN

wenst alle medewerkers  
Prettige kerstdagen  
en een  
Voorspoedig Nieuwjaar  
Wij danken u hartelijk voor de geboden diensten afgelopen jaar en hopen in 1990 weer op u te mogen rekenen.

Special adviseur voor:  
Industrie  
Gedrukt verpakking  
Aanpakverpakking  
Strookverpakking  
Strookverpakking  
Strookverpakking  
Strookverpakking  
Strookverpakking  
Strookverpakking

**FIRMA WED. B. VOS**

MIDDENWEG 15, TEL. (02153) 83246  
MIDDENWEG 17, TEL. (02153) 82053  
BLARICUM

**G. JONGERDEN & ZON**

**RIETDEKKERSBEDRIJF**

UW ADRES VOOR  
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken  
opstoppen, ontlossen

HANDEL IN VONKENVANGERS  
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM  
TELEFOON 02153 - 86229

Ook voor bloemen na  
sluitingstijd, uit onze automaat.  
(werkend op rijksdaalders)

**BLOEMENBOETIEK KREMER**

TORENLAAN TELEFOON  
02153-82966

SPECIALIST IN  
ZELFGEMAakte  
VLEESWAREN

**Stut uw slager**

Schoolstraat 2a, Tel. 83430, Blaricum

### Rechtskundig spreekuur en cursus recht bij Blaricumse Welzijns Stichting

'Voor gewone mensen is de advocaat soms een vreemd wezen. Er is een drempel om met zo iemand contact te zoeken. Toch heeft men er vaak behoefte aan. Daarom beginnen we in januari bij de BWS met een rechtskundig spreekuur.'

Dit zegt mr. E.N. de Vos, die in toerbeurt met zijn collega mevrouw mr. A.C. Kastelein-van Zuylen twee maal per maand in dorpshuis De Blaercom zitting zal houden. Voor de eerste keer is het rechtskundig spreekuur op dinsdag 16 januari van 19.30 tot 20.30 uur. Daarna vindt het telkens plaats op de eerste en de derde dinsdagavond van de maand.

De Vos heeft op latere leeftijd voor de advocatuur gekozen omdat 'ik het leuk vind met mensen om te gaan.' Hij noemt het opvallend dat men als jurist in Blaricum weinig zg. toegevoegde cliënten krijgt. Dit kan te maken hebben met het welstandsniveau van de bevolking. Maar hij gelooft ook dat de mogelijkheden van rechtskundig verweer, kosteloos of tegen een bescheiden vergoeding, onvoldoende bekend zijn.

Met het spreekuur hoopt hij dat die problemen in een vroeg stadium aan de orde worden gesteld. 'Dikwijls gebeurt dat pas als men er al op een verkeerde manier mee bezig is geweest. Het is dan moeilijk ze weer recht te breien.' 'Ik ben er niet voor, de mensen hun zaak met wat begeleiding in principe zelf te laten doen, wat in de sociale advocatuur wel gepronkeerd wordt. Er is een deskundigheid voor nodig die je niet bij iedereen mag verwachten.'

'Zo zit het erin dat we veel met uitvoeringsproblemen van de sociale wetgeving te maken krijgen en met betrekking tot de ziektekostenverzekering als het Plan-Dekker wordt ingevoerd. We zullen adviezen geven, mensen doorverwijzen of zo nodig zelf als hun advocaat optreden.'

De Vos heeft praktijkervaring met de rechts-winkel in Hilversum die naar zijn zeggen een goede naam bij het publiek heeft opgebouwd. 'Dat leidt ertoe dat er ook cliënten van elders op afkomen, want er wordt wel degelijk gekeken naar het soort begeleiding dat je ze geeft. Zoiets willen we in Blaricum ook bereiken en als de belangstelling groeit kan ons rechtskundig spreekuur met collega's uit de regio worden uitgebreid.'

In januari begint mr. De Vos ook met een cursus Recht bij de BWS. Het wordt een oriëntatiecursus van vijf achtereenvolgende vrijdagochtenden tussen 10.30 en 12.00 uur, te beginnen op 19 januari.

Hij wil drie ochtenden besteden aan basis-informatie over recht en rechtspraktijk. Voorts door in te haken op actuele thema's de gevolgen van 'slechte wetgeving' bespreken. Cursisten kunnen wat dit betreft zelf kwesties ter sprake brengen, maar het is niet de bedoeling dat in de cursus echt persoonlijke problemen worden behandeld. Aanmeldingen bij de BWS, dorps-huis De Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum, telefoon 02153 - 12977. Deelname aan de cursus Recht kost f.35,-.

Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER  
AANNEMER**

**NIUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD**

### Allerlei van de Prinsemarij GOED LICHT, ALLICHT!

Al enige tijd is Veilig Verkeer Nederland onder deze slagzin bezig u erop te wijzen om tijdig en op het goede moment de juiste verlichting te voeren. Want niet alleen voor voertuigen gelden de verlichtingsbepalingen, ook anderen worden verzocht zich goed te laten zien in het verkeer. Denk aan de vele voetgangers, trimmers, fietsers en begeleiders van paarden, die nu nog veelal onverwachts opdoemen. De schrik zit er dan goed in. Goed verlicht zijn is een vereiste voor uw eigen veiligheid en geeft de ander aan waar u loopt of rijdt.

Juist in deze gemeente, waar gebruik van de rijweg noodzakelijk is, is goede verlichting onmisbaar. Wettelijk is al veel geregeld, nl. voor- en achterverlichting, zijreflectie, arm-lampen, mistlichten. Ook het tijdstip en wans-neer:

- gedurende de nacht (een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang)
- gedurende de schemer,
- bij dag, wanneer door omstandigheden het daglicht onvoldoende is om u of uw voertuig te doen opmerken (dichte sneeuwval, mist, regen, rook en andere atmosferische storingen).

Maar gebruikt u uw verlichting ook en controleert u regelmatig of de lampen branden? De praktijk wijst anders uit. Bij controle door de politie blijkt vaak dat het met gebruik en onderhoud slecht is gesteld. Zelfs het ontbreken van koplampen, defecte bedrading, vuile reflectoren, geen reflectiebandage voor paarden en geen armlampen enz. zijn vaak de oorzaak van geen verlichting. De komende weken blijft de politie verlichtingscontroles houden. Voor diegenen die iets meer over verlichting wil weten, ligt op het politiebureau de folder "Goed licht, allicht" klaar.

Rijkspolitie Blaricum,  
Hulzerweg nr. 9  
1261 AR Blaricum  
telefoon (dag en nacht) 89944.

**guis'stoffenhuus**

moderne stoffen en  
furnituren

alles voor de zelfmaakmode

De Hollebok 2.6 - Huizen  
w. c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum  
telefoon 02152 - 6 33 32

Gaat U het ook zelf doen?  
dan naar  
Hobby-Shop  
**B. C. STEENBEEK**

Blaricum  
MEENTWEG 31-33  
TELEFOON 1 57 47

**HEERSCHOP HOVENIERS**

VAKWERK SINDS 1929

- \* Moderne tuinarchitectuur
- \* Tuinaanleg en onderhoud
- \* Sierbestratingen en terrassen

Tel. 02153-86036

Windwag 15 Blaricum

### V en K 80 jaar

Na heel veel repetities was het dan zo ver: op zaterdag 11 november vierde gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht haar 80-jarig bestaan met een grootse uitvoering. Voor deze gelegenheid was sporthal de Grenspaal omgetoverd in een heus oerwoud.

De gymnastiekvereniging, waar naast natuurlijk aan turnen ook aan volleybal, aerobiedancing/ritmisch en damesgymnastiek wordt gedaan, liet zich van haar beste kanten zien. De organisatie, in handen van Floor Hitema, Cees Bakker en niet te vergeten de andere enthousiaste leidsters en leiders, het bestuur en de vele vrijwilligsters en vrijwilligers, verliep op rolletjes.

Ook voor de deelneemertjes en deelnemertjes was het een onvergetelijke avond, die ze voor geen goud hadden willen missen. De jongsten van hen schaterden het uit bij vooral de clownsnummers van de Cascadeurs (oud V en K-leden), de jongens van de Belgische vereniging Kunst Na Arbeid en de Zwitsers, die toe de subtop van hun land behoren. Ook het publiek, dat de sporthal tot de nok toe vulde, hield zich geen moment te vervelen door de wervelende en afwisselende show.

Vlugheid en Kracht, gefeliciteerd en op naar de 85 jaar!

Linda Eggenkamp

**tates**

DORPSSTRAAT 5  
1261 ES  
BLARICUM  
TEL. 02153-89283

**SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt**

Makelaar  
**Karel van der Bijl**

thuis in Gooise huizen

Dorpsstraat 10, Blaricum Telefoon 02153-15300 (vijftien driehonderd)

Aannemersbedrijf  
**Q. Goes**

Verbouw - nieuwbouw - renovatie  
onderhoud - open haarden

Veurhuis 8, Tel. 02152-50538  
Blaricum

**Rigter's Kolenhandel**

Huisbrand en  
Industriële stookolie

Kerklaan 15 Blaricum  
Telefoon 02153 - 82477

**COMBITAX**  
Blaricum-Laren

**TAXI-86666**

Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

Banketbakkerij-Partyservice

**"FRANK"**

voor al uw feestelijke gelegenheden  
zowel op banket als party gebied.

Tel. 83691

*J. Vos*

WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 2 Blaricum  
Tel. 02153 - 83393

Tandtechnisch Lab.  
en Dental Shop

Zaterdag  
gesloten.

Binnendoor 5  
1261 EG Blaricum  
Telefoon 02153 - 1 17 23

De opticien met kwaliteit voor ogen

**fahrenfort**  
optiek

Dorpsstraat 6  
1261 ET Blaricum  
Tel. 02153 - 12376

*Haarmode Leo & Mariza*

Dames en Herensaloon  
Rochon - Deputaats

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001  
Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

**WILLARD b.v.**  
transporten

Handel in zand, grind en mest

Schapendrieff 2 - Blaricum - 02153 - 13523





## ALLEEN

Hij hield al nooit van de dag voor Kerst. Iedereen scheen te moeten hollen voor de laatste lifafjes, de vrouwen waren niet uit de keuken weg te slaan, niemand had tijd voor iemand en zeker niet voor hem. Hij zette zijn hoedje op en ging naar een vroegere buurvrouw. Die was ook alleen. Ze had niet zo'n goede bui. "Kom meid, morgen is het Kerstmis." "Kan me wat..." zei ze norrig, maar vroeg hem toch te blijven eten. Ze had niet veel in huis en hij moest z'n eigen biefstukje dan maar gaan kopen. Bij de slager was het druk en iedereen leek opgewekt. De slager zag moe. Hij bracht het stukje vlees alvast bij haar langs en zei om zeven uur terug te komen. Het was koud en het regende af en toe. Op zijn fiets ging hij op weg naar een paar andere vriendinnen. Die zaten met z'n driën te kwebbelen rond de theepot. 't Hoogste woord hadden ze. Ja, leuk he, Kerstmis. Ze hadden konijn met appelmoes en stoofpeertjes vanavond. Of hij wilde mee-eten? Morgen hadden ze kip met... En hij, een beetje trots, hij had al een afspraak. Door de koude regen, zijn jas hoog dicht, hoedje toe aan zijn oren, ging hij weer op weg naar zijn oude buurvrouw en zijn biefstukje. Hij had het er maar druk mee!

Bij haar huis was het stikdonker. Hij ging achterom, schopte zijn klompjes uit en stak het licht aan. Ze lag op de bank en sliep. Vast. Er stond een fles en een glas. Hij keek en gromde boos. Geen beginnen aan. Haar sjaal, op de grond, raapte hij op en legde hem weer over haar heen. Deur dicht. Hij zou naar zijn kinderen gaan. Die hadden gezegd dat hij kon komen als hij wilde. Beste kinderen waren het. Ze hadden niets gevraagd

toen hij na 't eten weer z'n jas aantrok. Terug om te kijken of ze al wakker was. Dat was ze. Haar knote zat los en eten deed ze niet vanavond. Nee, ze had een goede fles brandewijn en samen namen ze een neut en nog een en nog een en ze praatten over vroeger. Later, veel, veel later kwam hij thuis en kroop in bed. Moe. Het suilde in zijn oren. Hij was behoorlijk draaierig. "Liggen, gewoon liggen", zei hij tegen zichzelf. Maar hij zweefde achter zijn dekens aan naar boven, naar boven, heel alleen. Als een astronaut met zijn haren wapperend achter zich aan... (maar hij had toch haast geen haar meer?) zijn armen voor zich uitgestrekt zweefde hij door de blauwe lucht. De blauwe hemel, knalblauw, als het kleed van Maria-van-'t-beeldje-thuis en overall sterren waar hij maar keek. Van puur goud. En één heel heldere, was dat soms die uit Bethlehem? Ergens hoorde hij klokken luiden. Moest je dan eigenlijk niet naar de kerk, dat was toch zo? Dan ineens, hoe was 't mogelijk, zat ie in de vroege kerst-mis. Warm, stemmen, het orgel, gezang... Iemand porde hem aan. "Opa, niet in slaap vallen hoor".... Hij grinnikte in zichzelf. Hij slapen! niks ervan. 't Was net zo goed met al die mensen om zich heen. Gezellig en met zijn voeten weer op de grond. Vrede op aarde zongen ze allemaal. "Het is een zaak van vallen en opstaan in 't leven", mompelde hij in zichzelf, "maar je moet er wel voor zorgen dat het meer opstaan dan vallen is". Hij lachte er zelf om. Hij knikte. Jazeker, daar zat wat in....

a.l.s.

## BLARICUMS ALLERNIEUWSTE DOKTER

Marius Beltman, huisarts, 33 jaar, geboren in Gorsseel in de Achterhoek, opgegroeid in Velp bij Amhem. Dit is de eerste, superkorte informatie over onze nieuwe huisarts, waar we het als Hei & Wei natuurlijk niet bij laten. Een huisarts is in een gemeenschap een zeer belangrijk figuur, waar velen diepgaand mee te maken krijgen, een medeburger met een sterretje achter de naam... Wij gingen dus op bezoek. De kisten, koffers en dozen waren nog maar net uitgepakt en zoals gebruikelijk viel er veel te vertellen want we willen altijd het naadje van de kous weten! Marius Beltman studeerde in Utrecht medicijnen. Toen hij zijn studie beëindigde had, moest hij even wachten voordat hij de afronding, de opleiding tot huisarts kon beginnen. Zo gebeurde het dat hij in die tussentijd twee jaar in een psychiatrisch ziekenhuis ging werken, een periode die zeer belangrijk voor hem bleek. Hij deed er van alles en leerde er veel. Het werd voor hem een ideaal rijpingsproces tot het zo veelzijdige en veelomvattende vak van huisarts. Na het behalen van alle examens ging hij op zoek naar een geschikte praktijk, maar eertijd gezegd, hij had al 'iets', een voorkeur in 't hoofd... "als het even kon moest het 't Gooi worden". Het werd Blaricum, als opvolger van dokter Luderhoff, die inmiddels 35 jaar in ons dorp als huisarts gevestigd is geweest. Blaricum als huisartsenvestiging was een droom die in vervulling ging, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vrouw Marisol, die dierenarts is 'van huis uit' en die te zijner tijd zeker weer wat gaat doen met haar studie. Nu staat alles in het teken van de eerste, gloednieuwe praktijk, het verhuizen en de kinderen. Er is nog maar één klein Beltmannetje, maar nummer twee is op komst en wordt dus een echte Blaricummer. Alles tesamen zijn het spannende tijden voor het gezin, veel nieuwe indrukken, plannen en een boel werk te verzetten. De nieuwe dokter draait al een tijdje mee in de praktijk van dokter Luderhoff, leert veel patiënten kennen en werkt zich vol aandacht en interesse in. Het contact vindt hij 'geweldig'. "Dokter Luderhoff stelt me bijzonder op m'n gemak en geeft me geweldige steun, daar waar 't mogelijk is. De hele familie staat achter me in dit toch altijd wat moeilijke begin en ik voel me daardoor heel welkom in de praktijk", vertelt Marius Beltman.



komen, maar ook met vragen en moeilijkheden. Je moet naast de patiënten staan, ze helpen de zaken weer op een rijtje te krijgen als het ingewikkeld is. "Is een huisarts een idealist?" Hij lacht ontwepend en geeft als antwoord "Daar zit wel wat in hoor, maar niet zo scherp gesteld. Ze vragen wel eens hoe ik tot die keuze kwam... Nou, ik wilde eigenlijk al direct tijdens mijn studie huisarts worden of anders psychiater, in die volgorde. Er zijn studenten medicijnen die snijden leuk vinden, kijk, die worden in de regel chirurg, weer heel anders is het met een gynaecoloog, die is meer handelend bezig. Ikzelf houd ervan met de mensen te praten, ze te helpen uit problemen te komen, met ze bezig te zijn. Het zijn vaak subtiel klachten, vage klachten. Ik wil graag het hele medische vlak bestrijken. Het hoe en waarom helpen vinden achter het ziek-zijn, contacten leggen."

**Enthousiast aan 't werk**  
Hij verheugt zich om met een kleine kerngroep in de Blaricohof te gaan praktiseren, (artsen, apotheker, knuisvereniging, maatschappelijk werk) in een zo hecht mogelijk samenwerkingsverband. Het is nog wel een hele klus om het allemaal zover te krijgen, maar het komt eraan, dat staat vast. Het zal een veelomvattend proces zijn om in een bestaand gebouw deze verschillende facetten van de gezondheidszorg in te passen. Er moet nog dat bekende financiële plaatje - zoals dat tegenwoordig zo populair heet - bekeken worden en de eventuele aanpassingen van het gebouw zullen zorgvuldig uitgedacht worden. De bedoeling is wel, dat het geheel in de eerste maanden van 1990 rond moet zijn. Waar moet de nieuwe dokter Beltman in die tussentijd/bijdeeltje zitten? Hij vertelt dat vanaf 3 januari van het nieuwe jaar zijn praktijk gevestigd zal zijn in de voormalige kleuterschool De Zonneweide, Kerkpad 19, die hij daarvoor moet laten aanpassen. Maar hopelijk niet voor lang.

"Een zo spijkplinternieuwe praktijk is een enorme uitdaging," zegt hij. "Het zal mijn eerste, maar ook mijn laatste zijn... net als met een huwelijk"... en dan is hij even ernstig.

"Aan alle mensen zitten steeds weer zulke leuke aspecten, het is beslist niet zo dat alles alleen maar narijheid is, zeker niet. Maar eertijd gezegd vind ik het 'lastige' aan mensen juist een uitdaging, een proef die je moet afleggen..."

Laten we hem met z'n allen hier in Blaricum veel geluk wensen met zijn gezin, zijn huis en met zijn praktijk, waar hij ongetwijfeld met zijn positieve instelling en toewijding al zijn patiënten zich 'goed, beter en best' zal laten voelen.

a.l.s.

## BLARICUM LAUDE (4)

Deze editie belandt kort voor de kerstdagen in alle Blaricumse brievenbussen. De uiterste inleveringsdatum van de kopij valt ruim drie weken eerder. Het zetten, corrigeren en drukken van de teksten en foto's vergen nu eenmaal de nodige tijd. In deze achterkant van de herfst en de voorkant van de winter, juist op een moment dat de eerste winterse dag in november ons een plaagstootje uitdeelt, biedt de bovenaangevoerde kopijuitvoering van de alleszins passende gelegenheid voor historie en nageslacht eenmalig vast te leggen dat wij in 1989 een zeldzaam fraaie herfst hebben beleefd. Zelden hebben de nu voorgoed gewichtsloze boombladeren zo lang getreuzeld alvorens toe te geven aan de najarswind en in zelfverniëting bodemwaarts te dwarrelen. Wekenlang hebben wij in lommerrijke lanen onder bogen van goudbruine tooi kunnen wandelen en fietsen. Een vroege tip voor het najaar 1990: Laat u denkbeeldig bij de hand nemen en leiden naar één van de hoogst gelegen punten in Blaricum's oude dorp. Het is te bereiken door of de Mosselweg of het Achterom te beklimmen in de richting van de Bergweg. Daar waar beide straatjes elkaar ongeveer ontmoeten treft u tegelijkertijd het plekje met het meest onbelemmerde zicht op de Eng en Gooise Warande in najaarsdracht: Er zal ook in het komende jaar wel ergens zo'n halve bundel of zo met de elegante bruine pluimen op de vele maanden eerder uitgegaten aspergeboden overblijven. De kulmais zal gesneden zijn en de ploeg zal nieuwe voren hebben getrokken, de aarde daarbij voor enkele dagen diepzwart kleurend. Wellicht worden in 1990 ondermaal suikerbieten verbouwd en geoogst. Het diepgroen loof zal zo een volgend contrast op het natuuralet aanbrennen. In de richting van 't Huizerhoogt zomen bescheiden bossen op passende wijze de akkeren af. In noordoostelijke richting is duidelijk doorzicht op de Warande alleen maar zo goed en over zo'n verre afstand mogelijk als juist in deze late herfstdagen. Degene met oog voor dit stukje dorpskleur zal niet verzuimen dit alles ook minstens één keer te aanschouwen op een droge herfstmorgen rond half acht vanaf onze hoge Achteromse uitkijpstoot. Een aarzelend stijgende, flauwrode zon kleurt ergens vanachter Eemnes dan gedurende ongeveer een kwartier alles op de Eng in een welhaast mystiek lila schijnsel. Op de holderdeborde rijbaan van de Bergweg is het nog redelijk geluidloos. De lege melktanktruck is al veel vroeger voorbij gedonderd. De beide container-trucks zijn kort daarop gevolgd. Genoeg stilte nu om de geluiden van ruziende kwikstaarten aan bod te laten komen. Net voldoende tijd om dat ene koppelt Vlaamse gaaien te zien en te horen vertrekken. Nog juist gelegenheid om in een paar minuten bevestigd te zien en te horen dat de Gooise Warande jaarlijks aan een - in aantallen en soorten - groeiende vogelpopulatie gastvrijheid biedt. Ook kleine groepen trekvogels pauzeren in dit unieke hoekje alvorens verder zuidwaarts te migreren. Kort voor deze kerstdagen 1989 zult u de nieuwe agenda voor 1990 aannemelijk al in huis hebben en op het punt staan in te richten. Markeer vast een paar herfstdagen, tien maanden na nu. Uw alpine tocht naar Mosselweg/Achterom zal u dan met weer een andere aanblik van ons mooie dorp vertrouwd maken.

c. de. v.

## BLOEMEN BOETIEK KREMER



## OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ MAAK PLAATS, MAAK PLAATS, MAAK PLAATS WE HEBBEN ONGELÓFELIJKE HAAST



"Te veel sleutels verwarren het slot", zei grootvader-zaliger altijd. Er schuilt veel waars in dat oude gezegde. Je houdt je hart vast als je ziet dat Jan en alleman zich al jaren stort op de plaatselijke verkeersproblematiek. Toegegeven: matkeltelijk is de oplossing van het netelige vraagstuk zeker niet en de beste stuurlijf staan nu eenmaal aan wal. Van alles en nog wat is uitgeprobeerd, maar harde resultaten blijven (voorlopig) uit. Dit tot groot misnoegen van met name de aanwonenden van de doorgaande wegen als Naarderweg, Huizerweg en Torenlaan. Eer wie ere toekomst de gemeente was niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en bracht b.v. (na overleg met de Rijkspolitie) kunstmatige versmallingen aan op de Naarderweg. Maar deze vormden voor het gros van de automobilisten allerminst een belemmering en werd er desondanks met snelheden van 100 km over de weg geraasd, aldus de Gooi- en Eemlander. Op de Torenlaan: van hetzelfde laken een pak. Ondanks de wegwerving van alweer enige tijd geleden lappen de meeste automobilisten de snelheidslimiet van vijfzig kilometer ronduit aan hun laars. En de drukte is eerder toe-dan afgenomen, zo signaleerde Gijs persoonlijk. Onlangs wilde hij uit een parkeerhaven aan de laan wegrijden wat hem pas na drie minuten wachten lukte omdat uit beide richtingen één onafgebroken stroom auto's passeerde. Helaas is er te weinig controle en bovendien ligt de gemiddelde automobilist helemaal niet wakker van de hoogte van de boete. Gijs heeft hierover in het verleden al eerder geschreven; hij pleitte toen voor het opleggen van veel hogere boetes, zoals dat ook in Amerika het geval is. Hij brak toen ook een lans voor (landelijke) invoering van de Amerikaanse snelheidslimiet van 55 mijl (nog geen negentig kilometer!), maar hij bleek een roepende in de woestijn. "Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelófelijke haast". Ja, Herman van Veen kent ons volkje als zijn broekzak.

Wethouder Sterenborg van Vekeerszaken raakt al heel aardig ingeburgerd en probeert met grote voortvarendheid het verkeersvraagstuk van Blaricum op te lossen. Krasse maatregelen gaat hij niet uit de weg en - niet voor één gat te vangen - overweegt hij zelfs brommers over de rijbaan van de Torenlaan te laten rijden. Maar burgemeester Hendriks van Laren dreigt een spak in het wiel te steken: hij haastte zich

mee te delen dat dit ten koste zou gaan van de veiligheid van de bromfietzers. Drommels nog aan toe! Over de veiligheid van de voetgangers op de Blaricumse Torenlaan die zich op het voetpad tegen de hekken van de bewoners bijna te pletter drukken om zich het vege lijf te redden tegen de scheurende brommers, repte hij met geen woord. Die brommers kwamen trouwens al enkele

jaren eerder ter sprake in een gemeentelijke hoorzitting onder leiding van de toenmalige wethouder Polman. Gijs, aldaar aanwezig, lanceerde toen de gedachte om brommers op de rijbaan te laten rijden, maar hij moest een zo vernietigende blik van de wethouder incasseren dat die stellig gedacht moet hebben dat Gijs het verstand had van een deur of een gammaal. Een Dombro zouden ze tegenwoordig zeggen. Bij herhaling wijst Gijs er op dat de aanwezigheid van brommers op de rijweg van de Torenlaan de automobilisten dwingt tot snelheidsvermindering en fiets- en voetpad veiliger worden voor fietser en voetganger. Inmiddels is een verkeerskundig adviesbureau ingeschakeld. Maar is dat de oplossing? Hebben we dan van het verleden niets geleerd? Al eerder toch werden adviseurs geraadpleegd? Herinnert u zich nog de z.g. inlegkruisjes waarvoor de gemeente diep in de buidel moest tasten en die na korte tijd weer van het "tapijt" moesten verdwijnen? Is het niet een veel betere zaak het oor te luisteren te leggen bij de burgerij zelf die al in een vroegtijdig stadium op de bres sprong? Gijs zelf blijft inmiddels ook de trom roeren en is een fervent voorstander van het opheffen van de Torenlaan als voorrangsweg. Maar Gijs heeft meer pijlen op zijn boog. Zo kun je je afvragen of het zonder pardon op de bon slijngers bij overschrijding van de 50 km (zo er al controle is...), nog wel het beoogde effect sorteert gezien de naar verhouding lage boete. Misschien kan het ook wel anders zoals Gijs aan den lijve ondervond, toen hij, rijdend vanuit de Horstermeer, Ankeven binnenreed. Je komt dan al heel gemakkelijk met een gangetje van zestig, zeventig kilometer binnen



rijden. Maar ogenblikkelijk neem je geschrokke gas terug nadat boven de weg de elektronische waarschuwing "U rijdt te snel" opflitst. Was dit een nep-construcie? "Nee, nee", verzekerde men mij op het politiebureau in 's Graveland. "De fel oplichtende tekst verschijnt meteen bij het rijden van een snelheid van 55 km". De woordvoerder kon me overigens niet garanderen dat deze "publiekshandige" actie een doorslaand succes was. Kinderen, meerdertijd in de auto, vragen namelijk vaak dat zien op het bord". Dat is natuurlijk het paard achter de wagen spannen, maar zo dacht men in 's Graveland: door op gezette tijden snelheidscontroles te houden, zou de waarschuwingsinstallatie toch wel degelijk zijn nut kunnen afwerpen. Dus: misschien hier in Blaricum ook een dergelijk elektronisch buitengeburen op het Huizerhoogt en aan de Torenlaan? Opperwachtmeester Maarten van Weel zei me dat hij de vinger aan de pols zou houden en erg nieuwsgierig was naar de resultaten van de proeven die in een drietal gemeenten experimenteel worden gehouden. In Hilversum zit men ook niet stil: daar werd de Gatsometer geïntroduceerd en bleek een schot in de roos. De pakkans van de overtreders wordt hiermee aanzienlijk verhoogd omdat men ook in staat is met dit apparaat het tegemoetkomend verkeer van auto's en motoren te fotograferen.



Werkelijk ludiek was het initiatief van de Rijkspolitie die tussen Apeldoorn en Dieren een politieauto geposteerd had waarin nep-agenten waren geplaatst die de schrik bleek te zijn van de hardrijders die maar dan ook ogenblikkelijk op het rempedaal traptten. Een voorbeeld dat zeker navolging verdient. Waarom ook niet hier in Blaricum een politiebusje wat overdekt opgesteld? Maar dan niet met nep-agenten maar met een etalagepop die manufacturer Vos zou kunnen aanleveren. Een vrouwenpop met een minuscule Bikini-behaagje. Wedden dat de hardrijders hun snelheid reduceren tot nul? En zich zullen vergapen aan het vrouwenfiguurtje achter de ruitjes? En ten genieve van de dames achter het stuur: waarom ook niet een fake van een body-builder? Misschien te pikant voor ons pittoreske dorp? Geen nood: beleefd beveelt zich aan, getooid in het uniform van een aspirant der Rijkspolitie (heel bescheiden, met een streepje) in levende lijve:

Gijs Goetiegoor



# EEN GOUDEN EEUW ?

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen ! Een uitspraak, die al zeer oud is. Blijkbaar heeft men dit altijd wel zo gezien, en wordt hiermee niets nieuws verkondigd.

Alles gaat heel snel, ook de technische ontwikkeling met zijn nieuwe mogelijkheden versnellen ons doen en laten in zó grote mate, dat de mens eigenlijk wat achter gaat lopen. In het woongebouwen, de mode, eigenlijk in de gehele samenleving is dit bijvoorbeeld te zien aan een zoeken naar zekere romantiek, waarbij men er dan gemakshalve van uitgaat, dat "modern" niet romantisch zou kunnen zijn.

Dan maar even in het midden gelaten, wat het begrip "romantisch" eigenlijk inhoudt ! Een bruin café, een plattelandsherberg, een operette, een western, is dat romantisch ? We ontkomen er blijkbaar niet aan, dat in dit heden de dynamiek ons wat overweldigd en het verleden, al is dit dan het naaste verleden, meer rust geeft.

Zelfs de twintiger jaren doen het tegenwoordig goed ! Eigenlijk heel interessant.

In ons land is het beter dan in de meeste andere landen. Wij kennen een politieke vriende, die eigenlijk groter is dan waar ook. In ons volk komen ook wel eens trekjes naar voren als zuinigheid en geldingsdrang en niet altijd op de juiste plaats, want we vormen als klein land niet een macht in de wereld en zullen het moeten hebben van persoonlijke kwaliteiten van onze burgers, een gunstige ligging ten opzichte van het achterland en onze gezamenlijke energie.

In het snelverkeer bijvoorbeeld geldt in het buitenland nog wel eens de waarschuwing: "pas op, er komt een Hollander aan !"

Justi dezere dagen is uit een studie naar voren gekomen, dat in ons land de intensiteit van het autoverbruik zo sterk is toegenomen, dat het aantal auto's dat voor het jaar 2000 gepland is, reeds nu over onze wegen rijdt.

Een verschijnsel dat tot nadenken stemt. Als dit waar is blijkt toch wel dat alle prognoses, opgesteld door deskundigen, niet juist zouden zijn, er zelfs behoorlijk naast zitten en rijst de vraag of met becijferingen gewerkt wordt die door de tijd achterhaald zijn.

Daar we maar niet onbeperkt wegen kunnen blijven aanleggen, moeten we toch misschien over het verkeersprobleem maar niet te moeilijk doen, er zijn nu eenmaal files. Als het te erg wordt gaat men vanzelf wel met het openbaar vervoer !

Een theorie die enkele maanden geleden gelanceerd werd door enkele rijksambtenaren, die echter niet aangaven hoe dat, toch wel slechte openbaar vervoer, dan verbeterd zou moeten worden ! Jammer, weer werd er niets opgelost, zelfs geen begin gemaakt. Het openbaar vervoer verbeteren is een kostbare zaak, maar wat kan er anders. Als we ons eigen dorp bekijken mogen we toch gerust stellen dat het openbaar vervoer tekort schiet, gezien al de zeer slechte aansluitingen op streekvervoer of verder.

Het heeft niet zoveel zin nog meer problemen te noemen, die al heel lang in studie zijn maar waarvoor maar geen oplossing komt, zelfs geen aanzet tot een oplossing.

Wegen zijn er genoeg, de afstanden zijn relatief klein. Onze grote plaatsen zijn relatief ook niet groot, maar het openbaar vervoer, of dit nu bus of tram is, dient toch te zorgen voor een goede bereikbaarheid, zelfs als daar eens wat extra geld bij zou moeten, wil men tegen de auto kunnen concurreren.

Misschien moet het vrachtverkeer per as of zelfs per schip wel een grote voorkeursbehandeling krijgen, want dit is tenslotte een van de factoren van ons "dagelijks brood". Geen leus van „de vrachtwagen er op en de personenauto er af“, maar toch !

Men stelt nogal eens, dat files onze gemeenschap zoveel geld kosten. Ik denk dat dat wel meevalt en verwacht bovendien dat uitgaande van en rekening houdende met de factor "verkeer" het in de bedrijven mogelijk moet zijn tot efficiëntere planning te kunnen komen voor afspraken, bezoeken en dergelijke.

Iets voor het nieuwe jaar en de nieuwe regering ! Iets wat we de laatste jaren in ons dorp wel goed kunnen merken is bij oostenwind, het geluid dat afkomstig is van de A27, vooral blijkbaar in het oude dorp is dat zeer goed hoorbaar.

Het zou wel prettig zijn, als hiertegen iets gedaan zou kunnen worden.

Zal het nu toch tot dichtere beplanting en/of bebouwing langs de Gooyersgracht moeten komen ?

Bij het behandelen van de bestemmingsplannen is dit probleem blijkbaar volkomen buiten zicht gebleven, hetgeen jammer is, want het probleem ligt er wel en zeker als de verkeersdrukke nog zou toenemen hetgeen voor deze weg te verwachten is.

Nu begint binnenkort een nieuw jaar. Het gaat ons land eigenlijk niet slecht, ofschoon er nog veel problemen zijn, zoals b.v. verkeer, milieu, werkgelegenheid, woningnood etc. die voortdurend om aandacht en aanzetten tot oplossing zullen vragen.

In de tijd van de "no nonsens" kabinetten zijn ze ontstaan of bleven onopgelost.

Hebben we nu een "gewoon" kabinet, wat hebben we dan te verwachten of moet men het somber inzien ? De tijd zal het leren !

De voorlopig onbloedige revolutie in Oost-Europa kan ook voor ons interessante mogelijkheden opleveren, o.a. wat betreft werkgelegenheid, schepen van arbeidsplaatsen etc.

Iets wat alle gemeenten aangaat, de verkiezingen van de gemeenteraden in het komende jaar zullen leren of het alleen bij leuzen en woorden blijft !

Mocht zich in de komende tien jaar enige vooruitgang voordoen in de oplossing van de knelpunten van heden dan kunnen we gerust stellen in het jaar 2000, dat we "een gouden eeuw" achter de rug hebben.

Laten we beginnen te wensen dat het jaar 1990 voor ons allen in ieder opzicht voorspoedig mag zijn.

Jan Juffer



## In Memoriam

Ach, dat was een droeve dag, de 21e november in ons dorp, de dag dat de zo bekende en geliefde Anton van Klooster werd begraven.

Anton verliet ons geheel onverwachts op 76-jarige leeftijd, een open plek achterlatend in zijn gezin, bij zijn familie, zijn bureu en vele kennissen, kortom in heel ons oude Blaricum.

Ach, wat zullen we zijn gezelligheid missen, zijn gemeenschapszin, zijn uitbundig genietten van het leven.

In de schaduw van de toren der Vitis-kerk, in de prachtige verzorgde familieboerderij met het altijd ordelijke erf met koeten en schapen en de overvloedige bloementuin kon men hem altijd bezigen.

Een charmant, onberispelijk man. Een groot voor ieder die voorbijging.

Blijvend in onze herinnering als een statige, flinke man met zijn mooie grijze kuif, tot aan zijn laatste uur. Een goede herinnering.

Ach, een traan bij het zien hoe hij gedragen werd naar zijn kerk en zijn laatste rustplaats door acht jonge boeren, mensen als hij, verbonden met de grond, het land waarop zo hard en stoer gewerkt werd.

Anton van Klooster, jarenlang gewaardeerd lid van het kerkkoor. Zijn stem zullen we niet meer horen. Pastoor de Gooijer zei het zo liefdevol "zijn stem zal zeker klinken in het hemelkoor" . . . Zeker.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie sterke toe en troost door het innig meeleven van de gehele gemeenschap.

We zullen hem niet vergeten.

a.l.s.



## WINTER-LICHT-ZINNIGHEDEN

Met schoonheid is 't als met geluk.

Niet te koop, niet te verwerven, niet te 'hebben'. Wel kan 't je als ondeelbaar moment toevalen, wat iets anders is dan toeval.

Dat gebeurde mij onlangs, toen ik op een vriezige namiddag opeens dat wit berijpte sparretje gewaar werd op de Tafelberghede.

Tegen het licht van de dalende zon in een rood verkleurende lucht, staken de takken met schitterende ijskristallen wonderlijk helder af. Dat was beslist de mooiste 'kerst'boom, die ik ooit zag ! Zo fragiel . . . die sparrenaalden in een ijsjasje . . . zo zonder woorden, zómaar, in 't winterlicht . . . !

"Je bent toch wel heel raar bezig, als je nu nog een kerstboom koopt", had gisteren nog iemand betoogd. "Je doet mee, aan de totale roofofbouw op 't milieu. Koop dan liever een plastic boom, die de commercie als bijdrage aan de vervuiling bedacht heeft".

Ik had mij uit die discussie losgemaakt met de opmerking, 'dat al die gewoontes en gebruiken inderdaad hun betekenis aan het verliezen waren'. Dat die woorden mij te binnen schoten, bij dat letterlijk schitterende sparretje in die stille, bejzeld wereld, bleek niet voor niets. Want ook ik was vergeten wat mijn grootmoeder destijds, toen ik nog een kind was, over de betekenis van de kerstboom had verteld.

Hoe de spar, met haar groene naalden, het uitbundige groen van de maand juni symboliseerde. Juni, waarin alles in volle bloei stond, waarin de eerste vruchten groeiden en rijpten. Juni, waarin veel planten de zonnekracht omzetten in geneeskragtige oliën of sappen.

De maand, waarin geneeskruiden, ieder op het juiste tijdstip, verzameld moesten worden. Om in de donkere wintermaanden, waarvan december de pendant van juni vormt, aan mensen de extra's te leveren, die dan gemist worden.

Samen met mijn grootmoeder had ik ontelbare noten geveerd; zilver en goud, die met kleine ijzerdraadjes in de boom gehangen werden. "Want noten zijn het symbool van de kern van

't leven", zei ze dan. "In zo'n noot zit alles wat er nodig is voor nieuw leven, een nieuwe plant of boom. Als straks de zon weer terugkomt, kun je dat buiten in de natuur ook zien. Alle levenskracht, die nu diep in de aarde in wortels en bollen verstopt zit, komt dan terug. Zo zijn noten daarvan een symbool, een herinnering, nu de zon zo ver weg staat".

De decembermaand, als tijd van winter-zonnewende, dus. Hoe heidens heb ik dit in later jaren gevonden. Nog herinner ik mij, hoe m'n grootmoeder dan fijntjes lachte en zei: "Och, kind, of je nu 't zonnewende-feest wilt vieren of de Christusgeboorte wilt denken, in wezen maakt dat niet zoveel uit. Zolang je maar probeert te verstaan, waar al die gebruiken en symbolen naar verwijzen; voor je leven is de zin ervan belangrijk. Dan hoef je je later in de donkere wintermaanden niet te verliezen in zwaarmoedigheid of melancholie. Omdat je dan begrijpt, waar 't allemaal echt om gaat".

Nu denk ik, dat je misschien wel ouder moet worden om dit te gaan beseffen ?

Ik ben ik in ieder geval heel wat jaartjes ouder dan toen. En pas onlangs op de Tafelberghede, bij dat wondermoose sparretje in 't winterlicht, besefte ik enkele van de zinnigheden, die de kersttijd betekenis kunnen geven.

Ik geloof niet, dat ik nu nog een kerstboomje hoef te kópen !

ARB

CAFÉ  
MOEKE  
SPIJKSTRA

DEZE EXTRA BLADZIJDE IS  
FINANCIEEL MOGELIJK  
GEMAAKT DOOR :

BROOD- EN BANKET BAKKERIJ  
VAN BOHEEMEN  
BLOEMENBOETIEK  
KREMER



foto: Sjaak Kok

## Diabetes Collecte in Blaricum

Deze werd gehouden van 13 t/m 19 november. Naar aanleiding daarvan werd op zaterdag 11 november ter kennisgeving met een versierde huifkar van Het Lamoen uit Blaricum rond gereden in dorp en Bijvanck.

Voor deze sponsoring onze hartelijke dank. Ook willen wij de 54 collectanten bedanken voor hun inzet.

De opbrengst was dan ook geweldig / 7.523,-. De geveer uit het oude dorp van een in onze ogen zeer hoog bedrag willen wij in het bijzonder bedanken.

Diabetes is nog altijd ongeneeslijk. Mede dankzij de opbrengsten van de Collecties die sinds 1982 worden gehouden zijn de laatste jaren een aantal nieuwe behandelmethodes ontwikkeld.

Heeft u de Collectant gemist ? Wanneer u dit belangrijke werk wilt steunen kunt u alsnog een bijdrage overmaken op giro nr. 5766 of banknr. 70.70.70.805 t.n.v. D.F.N. te Amersfoort, Aktie Geef's voor Diabetes.

Gevers en medewerkers nogmaals hartelijk bedankt en graag tot volgend jaar. Blaricum dorp Bijvanck H. Rokebrand C. Gaasbeek E. v. Gelder 02153-15325 02152-56958 02152-57676

## 10 jaar Collectief Blaricum.

Dus in feeststemming natuurlijk, want harmonieus samenwerken met twaalf verschillende kunstbeoefenaars in een gezamenlijk atelier gedurende zo'n lange periode is niet vanzelfsprekend een succes. Daar moet iedere deelnemer positief aan meedoen. Tot nu toe is uit deze combinatie van onderlinge stimulans en respect voor elkaars persoonlijke kundigheden veel goeds voortgekomen. Dit wil het Collectief Blaricum graag laten zien door u -traditiegetrouw- voor de tiende keer alweer, op tweede Kerstdagmiddag uit te nodigen om met ons een glas warme wijn te drinken, van muziek te genieten en te bekijken waar wij mee bezig zijn.

In de week voorafgaand aan Kerstmis zijn wij 's avonds geopend van 7 uur tot 10 uur voor het geval u een bijzonder kado zoekt. Welkom op Angerechtsweg hoek Langeweg nr. 5. Fijne Feestdagen gewenst door het Collectief Blaricum.

Marijke van Melle-Man (02152-57254)

## Eerste marathon voor Leo Bruggeman

Sportfreak Leo Bruggeman heeft zaterdag 28 oktober in Etten-Leur zijn eerste marathon gelopen. Zijn doel was de ruim 42 kilometer binnen de tijd, vier uur, uit te lopen. En dat is gelukt: na drie uur, 37 minuten en 30 seconden bereikte hij de finish.

Leo besloot meer aandacht aan het lopen te besteden na een heupblessure. "Normaal fiets ik veel in de zomer en loop ik 's winters. Vanwege die blessure ben ik maar gaan lopen. Dat ging zo lekker dat ik wel een marathon wilde meemaken."

Na ruim 600 trainingskilometers, de Wolfskamerloop (10 km), een 25 km tocht in Leusden en een halve marathon in Rolde, afgelegd van augustus tot en met oktober, reisde Leo met loopvriend Ben van Schalkwijk af naar Etten-Leur. Zij kozen deze marathon omdat die volgens ervaren lopers "een marathon was waar je na de vakantie naar toe kon trainen."

De tussentijden van Leo wezen erop dat alles naar wens verliep. Een domper was wel dat Van Schalkwijk uitviel na dertig kilometer wegens maagproblemen. De laatste zeven kilometer liep Leo met twee Belgen. Zij hadden een begeleider die op de fiets meereed en van alles deed om hen op te peppen. Op een gegeven moment zei hij, in het Vlaams natuurlijk: "Alle Pol (zo heette de ene Belg), ge mot nou links gaan lopen, dan snijdt ge de bocht af want iedere meter is een meter in de marathon."

Na afloop voelde Leo de vermoeidheid nauwelijks. "Je voelt je heerlijk op dat moment, de volgende dag komt de vermoeidheid pas." Toch is het niet de bedoeling om meer marathons te lopen. "Het kost te veel tijd en het is moeilijk met fietsen te combineren. Dit jaar doe ik voor de tiende keer mee aan de tweehonderd kilometer lange Elfstedentocht op de fiets op Tweede Pinksterdag. En de groep die naar Alp d'Huez is gegaan om een lift voor het dorpshuis bijelkaar te fietsen houdt elk jaar een reünie en daar moet ik ook voor trainen."

Maar een week na Etten-Leur, waar vanoudsher de betere wielrenners vandaan komen, zat Leo al in het loopblad 'Runners' te kijken wanneer de marathon van Rotterdam zou zijn. Dus misschien zien we Leo in april toch aan de start in Nederlands grootste havenstad !

Linda Eggenkamp



De Agrarische Stichting Blaricum inspecteert op 25 november jongsteden, onder leiding van wethouder D. Sterenberg, op de fiets haar bezittingen in de gemeente.

V.l.n.r.: de heren P. Winssemius, C.D. Bakker, J.R. Glasz, J. de Sain, mevr. E.L.V. Chevalier, de heren J. Oosterhof, H. Noltes en N. de Jong.

(De voorzitter van de stichting, mevr. A.J. Le Coultre-Foest ontrakte wegens verplichtingen bij het inhalen van Sinterklaas).



# Een klein stukje historie

De Gemeenteraad heeft onlangs het voorstel van B & W aangenomen om tot aankoop over te gaan van een boerderij, eigenaars de erven Rigter, Eemnesserweg 15. De landbouwgroep van de Historische Kring is al geruime tijd bezig om de boerderijen, die in ons dorp staan, wat betreft de bewoners en vroegere bewoners, voorzover we nog weten en van ouderen gehoord hebben, op schrift te zetten. En dan kom je interessante dingen tegen. Zo o.a. de boerderij Fransepad 8.



Deze weg heette vroeger Melkstraat en was één van de toegangswegen naar de Meent. Na de Franse tijd (Napoleon) heeft hij zijn huidige naam gekregen. Deze boerderij, oorspronkelijk één van de oudste van ons dorp, die intussen ook grondig verbouwd is, was tot in de zestigste jaren nog als boerderij in gebruik.

Hier mochten verschillende generaties Rigter in gewoond hebben, althans voorzover we hebben kunnen nagaan. 1737 Gerrit Rigter en Marretje Heerschoop. 1777 Jan Rigter en Emmetje Krijnen. 1820 Gerrit Rigter en Matje Puijk. Deze Gerrit Rigter was van beroep landbouwer, grutter, kleemmaker en gemeenteontvanger. Er werd natuurlijk vroeger ook al met personeel gewerkt.

In de top van de huidige woning kun je nog de balk zien, nu dan wel zonder haak, waar vroeger de zakken met boekweit mee naar boven gehesen werden. Deze Gerrit Rigter had 3 kinderen, 1 jongen en 2 meisjes. Een dochter overleed op 19 jarige leeftijd en vrij kort daarna overleden beide ouders.

Voor de jongen en het meisje die overbleven werd een voogd benoemd. Na hun meerderjarigheid op 21 jarige leeftijd; men sprak toen van "mundig", werd de boerderij verkocht voor f 700,-. De waarde van geld was toen heel anders. Dat een boerenknecht toen als inwonende f 50,- per jaar verdiende, was heel

gewoon. Voor iemand met een gezin was f 5,- a f 6,- het weekloon en ieder huurde een stuk akkerland, waar aardappels en rogge op verbouwd werd voor eigen gebruik. Er werden toen ook veel geiten gehouden voor de melk. Jan Rigter, zo heette de jongeman, kreeg verkiezing met Petronella Rokebrand, in de wandel Pietje genoemd. Deze had akkerland liggen tegenover waar nu de O.L. school staat. Op oude plattengronden van ons dorp zie je nog hoeveel akkerland er om de boerderijen heen gelegen heeft.

Er mochten tijden geweest zijn dat de verbouw van boekweit erg winstgevend geweest is. Er kwamen mensen van de Veluwe hierheen om de boekweit te wieden. Het Gooi stond toen bekend om zijn vele boekweitvelden. Er werd door deze 2 jongemannen een boerderij gekocht. Deze moet gestaan hebben achter de huidige villa Jaglust. Ze lieten hem afbreken en op de huidige plaats, Eemnesserweg 15, weer opbouwen. Het is dan 1873/74.



Foto: Sjaak Kok

De ouders van Pietje Rokebrand heetten Lammert Rokebrand en Matje De Zaaijer. Waar nu de Raadhuisstraat (vroeger waren er praktisch geen straatnamen) is stonden vroeger 2 boerderijen. Een daarvan is afgebrand omstreeks 1890; de ander is afgebroken omstreeks 1963 en daar is later iets anders voor in de plaats gekomen.

In de eerstgenoemde boerderij woonde Rut Koppen. Deze is burgemeester van ons dorp geweest van 1806 tot 1844; ze hadden geen kinderen en na hun overlijden werd de boerderij verkocht. Toen deze afbrandde woonde er Piet Rokebrand, een broer van bovengenoemde Pietje. Hij werd weer opgebouwd, thans nog Raadhuisstraat 9 met een klein huisje er tegen aan. Dit werd bewoond door Matje de Zaaijer, weduwe Lammert Rokebrand, moeder van bovengenoemde Piet en Pietje.

Na haar overlijden in 1899, werd dit huisje er afgebroken en weer opgebouwd tegen de

boerderij Eemnesserweg 15, zoals het er nu nog staat.

In de stoep van dit huisje zit een blauwe steen met letters R.K., vermoedelijk een steen, die in de boerderij van Rut Koppen gezeten heeft en dienst deed als naam-bordje.

Het kleine huisje is vele jaren bewoond geweest door Lijse Rokebrand, zus van Pietje; ze is in 1925 overleden. Later hebben er verschillende uit ons dorp in gewoond, vooral jongere mensen.

De boerderij aan de Raadhuisstraat is nog vele jaren als zodanig in gebruik geweest. Met de komst van bloemenhandel De Deel is hij helemaal verbouwd.

Dit was zo maar een klein stukje historie. Ik heb er vaak over horen vertellen, want Jan Rigter en Pietje Rokebrand waren ook mijn grootouders.

J.H. Rigter



Tot ons geoeogen kunnen wij berichten, dat de bijeenkomst die op vrijdag 24 november door de heren Van Zon en Kersjes in De Blaercom belegd was, een groot succes is geworden. Veel muzikelliefhebbers hebben door hun aanwezigheid te kennen gegeven dat zij willen meewerken om te komen tot een vorm van gezamenlijk muziek maken. Het aantal aanmeldingen was groter dan verwacht en in het algemeen stond men zeer positief tegenover het initiatief, zodat het besluit om verder te gaan en de plannen nader uit te werken aller goedkeuring kreeg.

Voor een eerste aanzet tot nadere uitwerking vindt op zaterdag 9 december a.s. ten huize van de heer Kersjes een bijeenkomst plaats waar enkele mensen zullen proberen te komen tot een voorlopig bestuur, dat de zaken kan voorbereiden om zo spoedig mogelijk naar buiten te treden.

Een tweede belangrijk punt is in dit stadium al

direct de naam van het orkest. Als u als lezers hiervoor suggesties wilt doen, meldt die dan aan de heer A. van Zon, A.M. de Jonghlaan 11, 1261 DB Blaricum, tel. 13283.

In de naam zou wel het woord Blaricum moeten voorkomen. Je zou b.v. kunnen denken aan "Het Blaricum Orkest".

Een derde zeer belangrijk punt is het verkrijgen van een startkapitaal, waaruit de eerste kosten bestreden kunnen worden. Er zal een begroting worden gemaakt, waarop te vinden zullen zijn: de aanschaf van lessenaars, dirigentenboek, muziekpapier e.d. alsmede de kosten van zaalhuur, eventuele huur van een piano of vleugel en de vergoeding voor een dirigent. De heer Kersjes is als voorzitter beschikbaar voor de gehele tijd van voorbereiding, waarbij hij zich met zijn artistiek en technisch vakmanschap volledig wil inzetten.

Voor een nieuw orkest een geweldige introductie!



foto: Ton Kasternans

Het zou heel aantrekkelijk maar ook heel gewenst zijn als een aantal dorpsgenoten zich zou willen belasten met de sponsoring, om geld alsook de nodige zaken in natura te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij de heer Van Zon.

Over de verdere gang van zaken t.w. repetitie-avonden, repetitienuimte en b.v. contributie, koopt het voorlopig bestuur u binnenkort te kennen berichten. Het ligt in de bedoeling om op 2 februari 1990 een eerste openbare repetitieavond te houden in ons dorpshuis De Blaercom. U bent daarbij natuurlijk van harte welkom.

In het januarinumnummer van dit blad zullen hierover nadere mededelingen volgen. Er zijn tot nu toe 45 aanmeldingen binnengekomen van mensen die een instrument bespelen en samen muziek willen maken. Deze aanmel-

dingen geven aanleiding tot de voorlopige conclusie dat gedacht zou kunnen worden aan een klein symfonieorkest en misschien enkele ensembles.

De aanmeldingen omvatten: 10 violen, 1 altviool, 2 cello's, 1 contra-bas, 6 klarinetten, 1 bohmfluit, 7 dwarsfluiten, 2 saxofoons, 6 piano's, 1 trompet, 1 waldhoorn, 3 trombones, 1 blokfluit, 1 orgel en 1 doedelzak.

Mocht u ook een instrument bespelen (welk dan ook) en heeft u zich nog niet opgegeven, aarzel niet en meldt u zich dan toch vooral even bij de heren Van Zon of Kersjes (ook als u denkt aan een hele andere soort muziek als hierboven genoemd).

Echt iedereen is welkom. Hoe eerder uw reactie binnen is, hoe liever!

Jan Juffer



## "Johan van den Boogert Beker"

In 1988 heeft het bestuur van de B.O.O.K. een wisselbeker ter beschikking gesteld en die genoemd naar Johan van den Boogert, die meer dan twintig jaar op voortreffelijke wijze voorzitter van het bestuur is geweest en in mei 1988 is overleden.

De beker is vervaardigd door Bob Anink, edelsmid uit Blaricum.

De beker wordt jaarlijks toegekend aan de eigenaar van een tuin uit Blaricum of Laren, wanneer deze tuin opvalt door bijzondere fraaiheid.

In 1988 was mevr. A.M. de Gooyer-de Graaf de prijswinnaar voor haar prachtige fuchsiatuin aan de Meentweg in Blaricum.

In 1989 is de beker toegekend aan de heer en mevr. P.H. Hillen omdat hun tuin, aan de Noolseweg in Blaricum de hoogste jurywaardering kreeg van alle gekeurde tuinen.



## B.O.O.K. tuinkeuringen 1989 Blaricum

**Ereprijzen:**  
Hr. & mevr. P.H. Hillen, grote tuin, Noolseweg 16b; Beker.

Hr. G.A. Groenestein, grote tuin, Schapendrift 67;

Hr. & mevr. A.H.V. Straten, middelgr.tuin, Forel 11.

**Eerste prijzen:**  
Hr. & mevr. A. Mulder, grote tuin, Noolseweg 16c; Hr. & mevr. A.H. te Molder, grote tuin, Verloren Engh 3; Mw. J.I. Schotman, kleine tuin, Bij de Berg 2; Hr. & mevr. A.G. Rootnick, middelgr.tuin, Verloren Engh 17; Hr. P. Brouwer, grote tuin, Houtwal 25; Hr. J.J. Venendaal, grote tuin, Houtwal 29; Hr. & mevr. A.J.M.v. Klooster, kleine tuin, Kogge 10; Hr. T. v.d. Roest, kleine tuin, Kogge 12; Hr. P. van Meerten, kleine tuin, Hazeleger 31; Hr. & mevr. H.H. Puyk, kleine tuin, Korte Molenweg 8.

**Eerste prijzen Boeretuinen**  
Hr. J.G.J. Schaapherder, Meentweg 35 B; Mw. G.R. Hardeman, Zwaluwenweg 1.

**Eerste prijs bijzondere tuinen**  
Mw. A. de Gooyer-De Graaf, Fuchiatuin, Singel 18.

**Tweede prijzen:**  
Hr. & mevr. P. Vermede, grote tuin, Noolseweg 21; Hr. S.A. Duterloo, grote tuin, Verbeeklaan 5; Hr. J.A.H. Tak, grote tuin, Enghlaan 8; Hr. T. v. Wetsum, grote tuin, Enghlaan 10; Hr. Z.Th. Nelemans, middelgr.tuin, Singel 2; Hr. L. Raven, grote tuin, Meentweg 24; Hr. P.E. Calis, kleine tuin, Kogge 22; Hr. J. Bokhorst, heidetuin, Fuut 2; Hr. W.A. Nagel, kleine tuin, Meentzoo 23; Mw. L. ter Braak-Reijnders, kleine tuin, Bongert 2.

**Tweede prijs Boeretuinen:**  
Hr. P.M. Lanphen, Burg. de Jongweg 3; Bollenprijz.

**Derde prijzen:**  
Mw. N. Willemse, kleine tuin, Bongerd 16; Hr. H.C.M. Calis, kleine tuin, Schapendrift 2B; Hr. & mevr. F.J. Goosen, heidetuin, Waterschapslaan 14; Hr. & mevr. J.P. Kamer-mans, kleine tuin, Zwaluwenweg 1A; Hr. & mevr. H.B.W. Vos, kleine tuin, Zwaluwenweg 5.

**Balkons:**  
Mw. A. Rutgers, 't Schaar 1, nr. 29; Mw. D.F.E. Noiret, Hallehuis 33; Mw. M.C.T. Vonk, Hallehuis 35.

**Bijzondere prijs K.M.T.P.**  
Mw. K. Borsen, 2e Molenweg 9, voor het onderhoud aan het plantsoen aan de 2e Molenweg.

## KINDERKERSTFEEST 1989

De Bouw- en Houtbond afdeling Blaricum, geeft voor de kinderen op woensdagmiddag 27 december om 14.00 uur weer het traditionele kinderkerstfeest in de Blaercom.

In de filmzaal zal dan een leuke kinderfilm worden vertoond. Kinderen van vier de ouders lid zijn van de bij de F.N.V. aangesloten bonden, zijn van harte welkom. Als toegangs-bijlet fungeert weer de geldige lidmaatschapskaart of wikkelt van het bondsblad.

Deze kindermiddag wordt jaarlijks door de Bouw- en Houtbond georganiseerd. Ditmaal voor de 9de keer met veel succes. De benodigde gelden komen van diverse afdelingen uit Laren, Blaricum en Bussum.

De kinderen worden onthaald op limonade in de pauze en na afloop is er nog een traktatie. Het Bestuur van de Blaricumse Bouwbond hoopt nog vele jaren voor vele kinderen deze middag te kunnen organiseren.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: W. v.d. Velden

Molenveenweg 17  
1261 TG Blaricum



## MELTING FRIDGE



"Melting Fridge" is de naam van een nieuwe, opkomende band, een zes man tellende groep die er veel plezier in heeft muziek te maken.

Barber Brinkman, licht; Remco Kelder, gitaar; Derk de Kloet, zang; Barend Vlasman, drums; Terry Pattikawa, gitaar/basgitaar; Adriaan Verschuyl, Keyboards/basgitaar.

Melting Fridge is te huur alleen op vrijdag- of zaterdagavond. Dit, omdat 5 van de 6 dit jaar eindexamen doen. Reserveringen via telefoon 86405.

M.F.



## "Hallo, kom je spelen"

Peuterspeelgroep Blaricum, Open (speel)Huis in de dependance in de Bernardusschool op vrijdag 1 december j.l.

VELEN kwamen een kijkje nemen in de Bernardusschool. Moeders, aanstaande moeders, soms een vader en niet in de laatste plaats de peuters zelf. Zij voelden zich meteen al thuis in het gezellige, in frisse rode en gele kleuren geschilderde lokaal.

WEINIGEN weten echter hoe deze feestelijke ruimte er een maand geleden nog uitzag. Leidster Ria van Ees heeft in een record tempo, geholpen door bestuur en vrijwilligers, deze sornbere ruimte omgetoverd in een fris, kindvriendelijk vertrek.

De behoefte aan nog een peutergroep bestond reeds lang en toen Ria hoorde dat de mogelijkheid er was om een dependance te beginnen in de Bernardusschool, was zij direct enthousiast. "We kunnen veel kinderen een plaatsje geven en bovendien mogen we gebruik maken van de faciliteiten van de Bernardus!"

Buiten, het speelplein en de zandbak en binnen... Kom maar mee, dan zal ik je het prachtige gymlokaal laten zien!" Trots leidt Ria me door de gang van de school. Deuren van lokalen staan open, er klinken opgewekte stemmen... Een prettige sfeer. Het gymlokaal is inderdaad schitterend; een winters zonnetje schijnt door de ramen in het lege lokaal, de peuters ontbreken nog... maar in de toekomst kunnen zij hier naar hartelust rennen, glijden en fietsen.

"Helaas hebben we nog maar een enkel fietsje", zegt Ria spijtig. Terug in het andere lokaal zie je duidelijk het verschil: kleiner en knusser. Hier kan worden geverfd, gelezen, winkeltje gespeeld en er is een poppenhoek met kookgerei. Een fornuisje ontbreekt nog.

Ria van Ees is beslist geen onbekende bij peuters, kleuters en middelbare scholieren. 10 jaar lang heeft zij de peuterspeelzaal aan de Bierweg geleid. Na een aantal jaren iets heel anders te hebben gedaan, is zij weer terug op haar basis. "Ik zie het helemaal zitten", zegt ze stralend.

Samen met een helpster zal zij de Peuterspeelgroep dependance Bernardus gaan runnen. Voorlopig 3 maal per week op maandag, woensdag en vrijdag voor peuters vanaf 2 jaar. De Peuterspeelgroep begint na de Kerstvakantie op 8 januari 1990.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar de Bierweg, tel. 14515.

Tot slot nog een oproep: **Heeft u nog een fietsje of een fornuisje ?? of ander speelgoed ?? ?**

Laat het Ria dan even weten. (14515). Zij komt het graag bij u ophalen.

"HALLO, KOM JE SPELEN" is de titel van een boekje ter voorbereiding op de Peuterspeelzaal, te verkrijgen bij de leiding.

Aan de PEUTERS zal het niet liggen...

Libert Kooij



foto: Libert Kooij



## Vieringen St. Vitusparochie Blaricum

**Weekend**  
**Zaterdag**  
17.00 uur Eucharistieviering zonder zang  
**Zondag**  
9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen  
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen

Iedere eerste Zondag van de maand  
19.00 uur Lof

**Weekdagen**  
maandag, woensdag en vrijdag:  
19.00 uur Eucharistieviering  
dinsdag, donderdag en zaterdag:  
9.00 uur Eucharistieviering

**Bijzonderheden:**  
**Vrijdag 22 december**  
14.45 uur Huwelijk van het bruidspaar Gerard de Gooijer en Rina Wiggerts

**Zaterdag 23 december**  
17.00 uur Eucharistieviering met Boete-oefening

**Zondag 24 december**  
's morgens geen Eucharistievieringen in verband met de Kerstnachtsmissen 's avonds.  
20.00 uur Kerstviering voor de kinderen met medewerking van het kinderkoor van de parochie

23.00 uur Plechtige Nachtmis  
**Maandag 25 december**  
9.00 uur Eucharistieviering  
11.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen en Nederlandse Kerstliederen

15.00 uur Kindje-wiegen en kinderzeggen  
**Dinsdag 26 december:** Tweede Kerstdag  
10.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen

**Zondag 31 december**  
19.00 uur Oude Jaarsviering.

**Maandag 1 januari**  
11.00 uur Eucharistieviering

**Woensdag 3 januari**  
10.00 uur Seniorenmis

**Zaterdag 6 januari**  
17.00 uur Eucharistieviering

**Zondag 7 januari**  
Feest van Driekoningen  
12.00 uur Nieuwjaarsreceptie in het Vitusgebouw

**Zondag 14 januari**  
11.00 uur Eucharistieviering met kindervevendienst

## Diensten Hervormde Gemeente

**Vrijdag 22 december**  
19.00 uur Viering kinderkerstfeest

**Zaterdag 23 december**  
15 uur Kerst in de Beukelaar, m.m.v. Cantorij

**Zondag 24 december**  
10 uur geen dienst  
22 uur ds Berkhof, Kerstnachtsdienst m.m.v. Hilversumse Cantorij

**Maandag 25 december**  
10 uur ds Berkhof, viering Kerstfeest m.m.v. Cantorij

**Zondag 31 december**  
10 uur ds Berkhof  
19.30 uur ds Berkhof, Oudjaar

**Zondag 7 januari**  
10 uur ds Berkhof

**Zondag 14 januari**  
10 uur dienst

**Zondag 21 januari**  
10 uur viering Maaltijd

**Zondag 28 januari**  
10 uur ds Berkhof

## Nog plaatsruimte bij Volksdancscursus voor beginners

De cursus Volksdansen voor 55-plussers bij de Blaricumse Welzijns Stichting kan nog enkele deelnemers plaatsen. Hoewel de beginnersgroep al een tijdje loopt mag men 'insteken'. Wie eerst poolshoogte wil nemen is ook welkom, want aan de eerste les zijn geen kosten verbonden.

Er is een op ouderen - zowel mannen als vrouwen - afgestemd programma uit het internationale volksdansrepertoire. Volgens docente Tineke Roozen houdt dit o.a. in dat snelle draaiingen en sprongen worden vermeden door de muziek te vertragen. Anders dan men zou denken heeft dat geen hinderlijk effect op het beluisteren ervan.

Het gaat erom dat men zich ontpannen leert bewegen op deze speciale muzieksoort, waarbij paar- en groeps- of kringdansen elkaar afwisselen. Dat werkt aanstekelijk. Toen Tineke Roozen hiermee acht jaar geleden in Blaricum begon kreeg ze cursisten van wie er ook nu nog enkelen haar lessen voor gevorderden bezoeken.

Het volksdansen voor beginners is op maandagmiddag van 13.30 - 15.15 uur in dorpsshuis De Blaercom, Schoolstraat 3 in Blaricum. De cursus duurt tot eind mei volgend jaar. Speciale kleding of schoeisel is er niet voor nodig. Omdat de cursus al gaande is worden de kosten berekend vanaf de datum dat men gaat meedoen.

Voor het gehele cursusjaar waren die f 122,50. Na verloop van tijd kent men de belangrijkste passen en figuren van zo'n honderd volksdansen. Daarmee kan een volgend seizoen desgewenst aan de gevorderdencursus worden deelgenomen. Aanmeldingen bij de BWS, telefoon 02153-12977.

## ROMMELMARKT

Wist u dat u nu al weer, wanneer u de zolder opruimt, spulletjes kunt brengen bij Jan Rigter, Eemnesserweg 4, voor de Rommelmarkt op **Koningsdag 1990**. Als u 15906 belt, dan wordt e.e.a. opgehaald.

## Nieuwe cursussen Patchwork en Zijdeschilderen bij Blaricumse Welzijnsstichting

Medio januari beginnen bij de Blaricumse Welzijnsstichting cursussen Patchwork en Zijdeschilderen. Ze worden gegeven door Ineke van Unen-Wingelaar, die met een atelier annex winkelje onder de naam 'De witte moerbi' in Almere Haven is gevestigd. Beide cursussen in dorpsshuis De Blaercom, Schoolstraat 3 Blaricum, omvatten acht lessen. Ineke van Unen, docent textiele werkvormen, noemt patchwork een boeiende en mooie mooie techniek, waarbij lapjes stof in patronen aan elkaar worden genaaid. Men moet er zelf de materialen voor meebrengen, te weten: circa acht gewassen en gestreken katoenen lapjes van 45 x 45 cm, stofschaar, lijnaal, pollood, puntenslijper, spelden, naaigaren in de kleur van de stof, naaianaalden, twee vel schuurpapier (middel), millimeterpapier en een stuk triplex van 20 x 30 cm. In de les is de zg. paternoplaat verkrijgbaar, kunststof materiaal om de mallen uit te knippen.

Het lesgeld voor patchwork bedraagt f 40,- en de cursusdag is maandag van 13.30 - 15.30 uur, te beginnen op 15 januari. Men leert de basistechnieken, materiaal kennis en wat kleurenleer. De producten die worden vervaardigd zijn een kussen, kleine wandlap of lappendeken.

Zijdeschilderen start op 16 januari. Er is de cinslagochtend voor gereserveerd van 09.30 - 11.30 uur. Men kan voor f 40,- deelnemen. Daarnaast moet een cursuspakket ad f 60,- worden aangeschaft, dat in de les beschikbaar wordt gesteld.

'Er wordt geschilderd op strak gespannen zijde met een speciale wasachte zijdeverf', zegt Ineke van Unen. 'De kleuring verf gecombineerd met de fraaie glans van dunne zijde zorgt voor een verrassend resultaat. Deze cursus omvat alle facetten van het zijdeschilderen, onder meer kleur-, teken-, en zouttechniek, aquarelleren, maken van brochures en wenskaarten. Ideeën en tips voor verwerking van zelf beschilderde lappen worden ook behandeld. Het is een boeiende ervaring die tot een hobby met erg veel mogelijkheden kan uitgroeien.'

Aanmeldingen bij de BWS, telefoon 02153-12977.



## Geboorten

12 november 1989:  
*Marijke Gouw*,  
dochter van Ferdinand Peter Gouw en  
Margaritha Sophia Maria Lem

18 november 1989:  
*Danny de Boer*,  
zoon van Reginald de Boer en Henriette  
Elisabeth Daniels

20 november 1989:  
*Kevin Uspert*,  
zoon van Sander Uspert en Renee Joan  
Leenstra

21 november 1989:  
*Arne Goebertus de Vries*,  
zoon van Kees de Vries en Caroline Barbara  
Goebertus

25 november 1989:  
*Robianne Barba Eveline de Haan*,  
dochter van Petrus Ignatius Maria de Haan en  
Gerarda Petronella Johanna Verhoeven

## Huwelijken

4 november 1989:  
Thijs Bernard Smedes en Comelia Adriana  
de Veij

20 november 1989:  
Cornelis Everardus Veerkamp en Marcellina  
Jeanne Wilhelmina Brouwers

25 november 1989:  
Robert Willem Christiaan Penris en Ida  
Henriette Röttger

## Overleden

20 oktober 1989:  
Elbertus Cornelis van Dijk 84 jr.

25 oktober 1989:  
Johanna Wilhelmina Maria van Zal-Benning  
75 jr.

30 oktober 1989:  
Elenore Schonk-van der Leck 76 jr.

9 november 1989:  
Petronella Stegder-van Mierlo 67 jr.

16 november 1989:  
Anthonius Johannes van Klooster 76 jr.

21 november 1989:  
Geertruida Anthonia Kuijer-Stalenhoef  
85 jr.

29 november 1989:  
Theresia Mana Susanne van der Ster-ten  
Kroode 62 jr.

**DePeperbus**  
• Gezellige Sfeer  
• Prettige Prijzen  
• Prima Wijnkaart

**DePeperbus**  
Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum  
Tel. 02153-15693

Geopend vanaf 17 uur  
3 Maandagen gesloten

**AANNEMINGS BEDRIJF  
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerker  
Singel 3 - Blaricum - Tel: 02153-83620 - 89372

**Ik heb m'n bank in de  
buurt.**

Torenlaan 9  
Blaricum  
Telefoon: 02153 - 8 9254

**Ik ben bij de ABN.**

**ABN Bank**

**Auto Koen bv**

officieel **Alfa Romeo**  
dealer voor het gehele Gooi

**Alfa-RENT**

Vraag naar onze zeer gunstige  
huur- en leaselieven

**AUTO KOEN IS BLIJ MET EURO LOODVRIJ**  
Iedere Alfa presteert optimaal zonder het milieu  
onnodig te belasten, maak daarom kennis met het pure  
rijplezier van de Alfa Romeo.

Al vanaf  
Fl. 23.390,-  
incl. BTW

APK keuringsstation  
Naarderweg 17, 1261 BP Blaricum  
02153-82898

**BLARICUMSE  
UITVAART  
ONDERNEMING VERVER**

Regeling en uitvoering van  
begrotenissen en crematies

Telefoon 02153-14430  
2e Molenweg 22 - Blaricum

**Cafe - Slijterij  
D' Ouwe Tak**

Ja Gezellig

Voor een biltjartje en een borrel.  
Eemnesserweg 13 b, Blaricum

**Feep van der Heiden**

Verhuur puin- en  
afvalcontainers  
Handel in zand,  
grond, etc.

Tevens erfverhandingen voor  
bedrijven en particulieren.

Singel 7, 1261 XP Blaricum.  
Tel.: 02153-89372/83620

**VAN RIETSCHOTEN RAADSHER BV**  
ORGANISATIE ADVISEURS

"Wat moet waar, hoe en wanneer  
en aan wie  
tegen welke prijs worden verkocht?"  
(concurrerende structuur)

"Wat wordt gedaan door wie?"  
(organisatie structuur)

"Hoe wordt wat gedaan?"  
(efficiency)

En door ons bureau geschreven  
"Business Plan" geeft antwoord  
op deze vragen en bespaart u  
tijd en geld.

RAADHUISSTRAAT 5A, 1261 EW BLARICUM  
TELEFOON 02153-11621

**D. BEEK**

AARDAPPELEN-  
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

**UW KLEURENFOTO 69 ct**  
vanaf

D.A. DROGISTERIJ J. KLEIJN  
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a

HOMEOPATHISCHE PRODUCTEN  
**2.4 UUR SERVICE STOMERIJ**

**HOVENIERSBEDRIJF**

**P. E. Calis**

TUINARCHITECTUUR  
AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN  
TUINADVIES  
SIERBESTRATINGEN

**02153 - 1 19 12**  
Kogge 22 - 1261 VK Blaricum

**ASSURANTIE-ADVISEUR**

**M. A. BEK**

Verzekeringen  
Spaaragent voor Citibank NA  
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,  
telefoon 02153 - 8 93 71

**SCHIETSPORTVERENIGING  
„ONS GENOEGEN”**

kan nog enkele jeugdleden  
inschrijven voor aspirant  
geweer of pistool schieten.

Leeftijd vanaf 13 jaar  
Contributie f 100,- per jaar  
Aanmelden: iedere woensdag-  
avond in de „Blaercom”,  
Schoolstraat 3 te Blaricum.  
van 19.00 tot 21.00 uur.  
Verdere info:  
bel 02153 - 1 48 97

Uw auto is in vertrouwde handen bij:  
**AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY**

• uitdeuken • eigen sleepdienst  
• spuiten • leenauto's voor noodgevallen  
• carrosserie richten • dagelijks een team vakmensen  
• roestbehandeling

**STRAK & STRALEND**

Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153-8 70 36

**Jan en André Visser**

LEVERING VAN O.A.  
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,  
Geysers, kachels, Stofzuigers,  
Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:  
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.  
Elektrische installaties

Loodgieter: Meentzooom 29,  
telefoon 02153 - 8 24 85

Electriciën: Evenaar 8,  
telefoon 02153 - 8 78 92

**Sparen zeg ik, dat treft,  
de Rabobank  
zit om de hoek.**

Bekken sparen scheelt veel rente.  
Want sparen kun je op tientallen manieren.  
Lang sparen, kort sparen. Voor kinderen  
sparen. Voor een huis sparen. En overal  
zijn er aparte voordeeltjes te behalen.

Daarom: eerst even praten met  
de Rabobank! Want dat's  
vertrouwd.

**Rabobank**  
Rentebank.

Huizerweg 10a, tel. 02153 - 8 91 04  
Bijkantoor:  
Hooibrug 12-14, tel. -02152- 5 82 44

Uw eikehoutentafel weer  
als nieuw. Glad of gedis-  
seld. Voorm. meubelm.  
**Den Ouden Eick**

Hilversum. Ook reparatie  
andere meubels.

AA. Leker, Schouw 35  
Blaricum, Tel. 02152-50322  
(na 18.00 uur)

Stukadoorsbedrijf  
**W. Spakman - Blaricum**  
erkend lid N.A.V.A.S.

Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum  
02152 - 5 75 04

Voor alle voorkomende  
stukadoorswerkzaamheden in  
nieuwbouw, verbouwingen, renovatie  
Specialist in sierpleisters  
en buitengevelisolatie  
Vrijblijvend advies en/of prijsopgave

**garage van mill**

benzine service-station  
pomp dagelijks open van:  
07.00 - 20.00 uur  
zaterdags 08.00 - 19.00 uur  
zondags 10.00 - 19.00 uur

Esso Benzine - Diesel  
Haardhout - Houtskool  
Fire log - Aansteeblokken  
torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17