



13e Jaargang  
Nummer 124  
September

# hei & wei

## dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door Blaricummers.  
Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum.  
Redactie: E. v.d. Elsaker, A.M. v.d. Harst-Sol,  
J. Juffer, M.L.P. Kooij-van der Kolk, A.F.E. van  
Larwick van Pabst-van Reenen, A. Lindeman-  
Strengtholt, G. Lugtenburg, J.H. Rigger, C. de  
Vlieger, M.J. van Weel, A.J.Th. van Zon.  
Eindredactie: V. Vlasman-Breninkmeljer.  
Adres voor toezending kopij: Melkweg 10A,  
1261 GV Blaricum, tel. 15716.  
Voor advertentieopdrachten: D. de Graaff-  
Viehoff, Torenlaan 53, 1261 GC Blaricum, tel.  
83593.  
Druk: J. van Gestel & Zn. B.V., Laren N.H.

## AGENDA

- Nederheem**  
15 oktober 20.00 uur  
Commissie Welzijn  
16 oktober 20.00 uur Commissie  
Ruimtelijke Ordening  
17 oktober 20.30 uur  
Commissie Financiën  
17 oktober 19.30 uur Commissie  
Algemene Bestuurszaken  
27 september 20.00 uur  
raadsvergadering  
24 en 25 oktober 20.00 uur  
Raadsvergadering (begroting)
- Dorpshuis De Blaercom**  
2 en 16 oktober Rechtskundig spreekuur  
van 19.30-20.30 uur  
Kosten f. 5,00 per consult
- K.M.P.T.**  
9 oktober 9.00 uur Excursie:  
Rondleiding op Bonsaikweekrij te Vleuten  
(Fam. Lodder) Eigen vervoer, schriftelijk  
aanmelden  
20 oktober 9.00-16.00 uur Groei en Bloei-  
markt met vaste planten bol en knol  
gewassen. Winkelcentrum  
"Oostermeent" te Huizen.
- Ned. Ver. v. Huisvrouwen**  
2 oktober 14.00 uur Voordracht uit  
"De Porseleinboom" van Olaf de  
Landell door Mevr. M. van Sluis.  
16 oktober 10.00 uur "Reis door de  
eeuwen met etherische oliën" door de  
Stichting Veriditas.  
30 oktober 14.00 uur Lezing met dia's  
"Vincent Van Gogh jaar"
- K.V.G.**  
19 oktober 20.00 uur  
"Een leven Lang" carabariëre Mieke  
Mulier in Vitusbouw.
- Galerie de Vlierhoeve**  
8-30 september  
Jan Groenhart, aquarellen  
Edith Bruhman, bronzen beelden  
Dick Versluis, keramische beelden  
7-28 oktober  
Sam Drukker, olieverf, aquarel, etsen.  
Anja Vordingh Bessem,  
bronzen beelden.  
Openingstijden:  
do. t/m zo. 14.00-17.00 uur.
- V.U.**  
1 oktober 20.00-22.00 uur: Start Cursus  
Bridge beginners. De Blaercom. Docent  
Mw. B. Derksen  
3 oktober 13.30-15.30 uur: Start Cursus  
Bridge herhalingscursus.  
De Blaercom. Docent K. Zegers sr.  
3 oktober 20.00-22.00 uur: Start Cursus  
Bridge gevorderden. De Blaercom.  
Docent K. Zegers sr.  
1 oktober 11.00-12.00 uur & 12.00-13.00  
uur Yoga lessen. De Blaercom.  
Docent Mw. B.W.G. Keers-Hafkamp.
- Bernardusschool**  
25 oktober Oud papier inzamelactie  
evenals voden (in zak verpakt)
- Collecten**  
8-14 oktober  
Geestelijk Gehandicapten  
22-28 oktober  
Prins Bernhardfonds
- B.V.V.**  
5 oktober Bingo  
26 oktober Klaverjassen
- Swol**  
Samenwerking Welzijn Ouderen  
Laren-Blaricum.  
Informatiecentrum Brinklaan. Geopend:  
maandag, woensdag, donderdag en  
vrijdag 9.30-11.00 uur.  
Voor informatie, advies, invullen  
formulieren, vervoer, recreatie, enz.  
Telefoon: 89025  
Extra Bijvangst: donderdag  
van 11.15-12.15 uur in de "Malbak".
- Graag Gedaan**  
te bereiken elke: dinsdag tussen 19.00 uur  
en 20.00 uur vrijdag tussen 9.00 uur en  
10.00 uur Telefoon: (02153)- 12322  
Noodnummer: 82718 of 13283 en  
02152-62670
- "Op de Deel"**  
Brinklaan 2a (Historische Kring) ledere  
zaandag geopend van 14.00-16.00 uur  
Vrije toegang voor leden en  
belangstellenden
- COLLECTIEF BLARICUM**  
Angerechtsweg 5 (hoek Langeweg)  
Blaricum  
Telefoon 02153-87815  
Tekenen/Aquarel lessen  
door Nel kooyman

## DE BLARICUMSE KERMIS GAAT NOOIT VERLOREN



De ouders van Jan Rigger, de schrijver van dit stuk, Anno 1920

Ik heb zo'n idee dat verschillende generaties van ons dorp dit al gezongen hebben. Ikzelf tenminste wel, evenals mijn vader en grootvader. Want de kermis is echt al wel oud, al werd hij toentertijd op een ander tijdstip gevierd. Bij toeval las ik een stukje in de krant van 1901: "Bij de storm j.l. zondag 2 oktober, vreesde men algemeen, dat de wind naar het Noord-Westen zou draaien, tengevolge waarvan de zee over zou komen. Dat de vrees gegrond was bleek in de loop van maandag en de daarop volgende nacht toen de Meent en aangrenzende weilanden onder water liepen. Vele boeren begaven zich die nacht naar de Meent om hun veen in veiligheid te brengen. Boeren die geen ander land hadden dan de Meent waren genoodzaakt hun veen op stal te zetten. Ook veel boeren uit Laren zag men met het veen via de Schapendrift op huis aangaan. Hoe snel het water kwam blijkt wel hieruit, dat verschillende koeien door het water waren ingesloten en alleen door menselijke hulp uit hun benarde positie konden worden verlost. Menige veehouder heeft die nacht op de Meent doorgebracht om het veen in veiligheid te stellen. De veroorzaakte schade is zeer groot. Temeer omdat het water geruime tijd zou blijven staan. Daar er over het algemeen veel gras was, verheugde men zich er op, dat het veen dit najaar lang buiten kon blijven, zodat men de wintervoorraad niet zo gauw hoefde te gebruiken. Dat de bovengeschreven toestand voor de boeren van invloed was op de kermisstemming, spreekt voor zich. Dat de kermisdagen stil voorbij gingen was ook één van de gevolgen. Het valt niet te ontkennen dat de kermis tekenen van verval geeft en aan een kwijnende ziekte lijdt. Het zou jammer zijn als deze afgelopen zou raken. De hoofdzak is wel dat er voor het volk niets gedaan wordt, waar het zich mee kan vermaken. Het is wel een verblijvend verschijnsel dat men meer en meer inziet, dat het herberg-in-en uit en het zich te buiten gaan aan sterke drank geen goed geeft.

Was er geen jeugd die joelde en zong dan zou je eraan twijfelen of er eigenlijk wel kermis was de eerste zondag in oktober." Aldus de krant van 1901.

Ik had dit van mijn vader wel eens meer gehoord. De kermis begon de 1e Zondag in oktober en de maandag en dinsdag d.o.v. Het bestond hoofdzakelijk uit de ene kroeg in en de andere weer uit.

**NIEUWS VAN DE EHBO**  
afld. BLARICUM  
**REANIMATIEKURSUS**

Eind september gaat deze cursus weer van start in het Vitusbouw. Inlichtingen hierover bij Mw T. Rokebrand tel. 02153 - 12465 of Mw C.R. Visser tel. 02153 - 87892.

De EHBO beginnerscursus zal 31 oktober in de BVV-kantine aanvangen o.l.v. dr. Willems.

**FIETSEN MET DE EHBO**

De vereniging organiseert op 28 oktober a.s. een Fietsenrally door de mooiste plekken van het Gooi. Lengte van de route is ca. 35 km. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom. Dat u iets op EHBO-gebied tegenkomt spreekt voor zichzelf. Vertrek vanaf Sportpark Oostermeent "Handbalkantine" a.d. Schapendrift. Er kan gestart worden vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Inschrijfgeld voor volwassenen f. 2,50, kinderen tot 12 jaar f. 1,-. Wij wensen u een fijne fietsenrally met veel fietsplezier.

Hier en daar stond een tent, waar oliebolleten en snoep voor de jeugd verkocht werden. We zijn dan een dorp van ca. 900 inwoners.

Wanneer men nu precies de kermis van de 1e Zondag van oktober, verplaatst heeft naar de 1e Maandag na 15 augustus weet ik niet, maar wel vóór 1910. Men begon toen meer aandacht te besteden aan de volksspelen o.a. het sjeesrijden. Ons Dorp was toen nog overwegend katholiek. Pastoor Hoebink van 1894 tot 1912 herder van de parochie en nogal behoudend, zag niets in dat sjeesrijden. Een jongen en een meisje samen op zo'n karretje, was maar niets. Het kwam dan ook niet goed van de grond.

Na zijn overlijden op 29-03-1912 en met de komst van Pastoor Snelling op 3-5-1912, veranderde dit. Deze pastoor vond het geweldig en had het liefst dat men dan eens een meisje van buiten het dorp vroeg. Ik heb dit vaak door ouderen horen vertellen. Ook op school (er was er maar één) werd meer gedaan voor de jeugd tijdens die dagen. Omstreeks 1920 is men begonnen met hardrijden op losse paarden. Dit werd gehouden op de Schapendrift, die toen nog een zandweg was. Men begon achter de katholieke kerk tot aan de tol (nu nog Tolhuis). De deelname uit het Gooi werd zo groot, dat men door toedoen van de Hr. Luden, voorzitter van Stad & Lande, enige jaren later deze paardrennen verplaatste naar een stuk grasland voorop de Meent. Vandaar nu nog de straatnaam Renbaan.

Voor de oorlog en ook kort daarna trokken deze rennen heel veel belangstelling uit heel het Gooi. De toegang was gratis en die kermis-middag was het dan ook heel druk in het dorp. Er ging een stroom mensen richting Meent, hetzij lopend of met de fiets. Een auto had nog maar een enkeling. Het was achteraf bekeken toen wel een beetje Wild-West. Het is wel eens gebeurd, dat een maréchausee meereed. Zijn paard struikelde, brak zijn been: er werd een scherm omheen geplaatst en het dier werd ter plekke doodgeschoten. Wat het gevolg voor de maréchausee is geweest heb ik nooit gehoord. Willem de Graaf alias "Hollywood", was, toen hij jong was een liefhebber van de paardrennen. Ook hij is er eens doordat het paard struikelde afgevallen, brak zijn been en liep sindsdien altijd iets mank.

De deelnemers aan de rennen verzamelden zich bij de muziekten, waarna men zich in optocht, met muziek voorop naar de Meent begaf. Na afloop van de rennen was er stoelendans. Er werden midden op het veld stoelen neergezet, de muziek speelde, de deelnemers reden te paard om de stoelen heen en wanneer de muziek ophield, moesten ze zo vlug mogelijk van het paard af om een stoel te bemachtigen. Er zijn heel wat stoelen geneusveld. Na de oorlog is dit alles langzamerhand overgegaan in het Concours Hippique. Burgemeester Klaarenbeek was iemand, die de volksfeesten wist te stimuleren. Ook de heer Luden, voorzitter Stad & Lande, was altijd aanwezig. Het ringsteken op losse paarden en sjees, was altijd in het dorp. De ring hing tegenover waar nu De Spar is en er werd zand gestrooid op de straat, tegen het uitgliezen van de paarden.

Het ging allemaal niet zo heel vrolijk; aan het begin van de start stond iemand met een zweep, het paard kreeg een paar flinke klappen en soms ging je zo hard dat je geen ring meer zag. 's Middags ringsteken voor sjezen, soms meer dan 50. Na afloop ging men toeren, d.w.z. via Laren, Eemnes, Baarn en Soest weer terug.

Overal werd wat gebruikt en het is wel

eens gebeurd dat men in een café in Soest zo stond te hossen dat men met z'n allen door de vloer heen ging. Als je mee wilde doen met sjeesrijden moest er een meisje worden gevraagd. Ook toestemming van haar ouders; alles was toen nog een beetje anders. Het gebruik was, dat er 's middags bij het meisje thuis meegeeten werd. Ook toen werd er al veel voor de kinderen gedaan: versierde fietsen en ook ringsteken op versierde fietsen.

De prijsuitreiking was de laatste kermisavond in Café Gooilust (nu Moeke Spijckstra). Dit gebeurde door Burgemeester Klaarenbeek.

Café Gooilust, was toen een plaats waar als er iets te doen was in het dorp, dat daar gebeurde. De caféhouder, Lammert Raven, was iemand die veel deed voor de Blaricumse gemeenschap. Hij was tevens boer; achter het café stond een schuur waarin hij zijn veen hield. Hij was tevens bestuurslid van Stad & Lande.

Na het overlijden van Lammert Raven was de prijsuitreiking bij Jacob Vos (Hotel Ruimzicht, thans Bellevue). Het was er tijdens de kermis ook heel gezellig. Om nog eens een paar namen te noemen van mensen die zich er in die tijd echt voorinset hebben: Jan Vos H.Zn. Boekhandel, Jaap van Hoven, groentehandel, Elbert Rozendaal, Willem Benning, Tinus Zeegers, Joh. van Ruyven, Kees Mellegers, Jaap de Graaf, Franspad, Tymen Blom, Jan Peters en niet te vergeten J. van Campen die één van de oprichters was en eerste voorzitter van de Oranjevereniging (namen noemen is gevaarlijk want je kunt mensen vergeten).

In het begin van de twintiger jaren kwa-

men er ook kermisexploitanten naar ons dorp. Een draai- en zweefmolen. Ze hebben op verschillende plaatsen gestaan. In het begin op het terrein tussen Raadhuisstraat en Schoolstraat waar nu de winkels staan. Aan de Naarderstraat vele jaren. Daarna één jaar op het Oranjewei en nu al weer vele jaren in het centrum. Ons dorp was vóór en ook nog wat jaren na de oorlog overwegend agrarisch. Men had de kermis zo vastgesteld dat bij goed weer het koren van het land af was. De Eng was toen veel groter en er werd om het dorp heen veel koren verbouwd. Voor 15 aug. moesten de stoppelknollen gezaaid zijn, wilde men een goed gewas krijgen. Deze stoppelknollen werden in het Gooi veel verbouwd en aan het vee opgevoerd.

De grote vakantie begon vroeger op 1 augustus en eindigde op 1 september. 31 augustus was het Koninginnedag. De kermis was dan net achter de rug en er werd niet zoveel aan gedaan. Wel herinner ik mij nog als schooljongen, het was in september 1932, het 35-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Voor het Gooi werd dit gevierd op de hei bij Bussum, waar nu de Palmkazerne staat. Daar waren de koninginnen Emma en Wilhelmina, Prins Hendrik en prinses Juliana. Als kind vond je het geweldig dat je deze mensen nu eens werkelijk zag. Daarom heb ik het misschien altijd kunnen onthouden.

De kermis is weer voorbij, het waren vrolijke dagen, hij brak veel belangstelling. Nogmaals DE BLARICUMSE KERMIS GAAT NOOIT VERLOREN.

J.W. Rigger

## KERMIS 1990



Gerard en Nel Post, Anno 1990

Vier dagen lang stond Blaricum volledig op zijn kop. De jaarlijkse kermis hield het dorp van 18 tot en met 22 augustus in haar greep. Van heinde en verre waren Blaricumers gekomen om het feest der feesten te vieten. Velen hadden een week vakantie genomen om er maar volledig doorheen te kunnen gaan. Vooral op woensdag zaten veel werkgevers zonder personeel. Het weer werkte niet bepaald mee, de eerste dag. Het ringsteken op het losse paard vond in de stromende regen plaats. Toch was er publiek, nog net niet 1000-koppig, waarop commentator Vincent Saalbrink hoopte. 's Middags klaarde het op zodat het grootste deel van het gezellige kermisvoetbaltoernooi in een waterig zonnetje werd gespeeld.

Al vroeg in de avond togen veel mensen naar Rust Wat. Zij waren verzekerd van een goede zitplaats én een optreden van het Homogeen Sextet Plus Four. De meeste kinderen kwamen wat later met de lampionnenoptocht mee. De winnaars van de Kinderplaybackshow op Koninginnedag lieten zien dat ze het optreden nog niet waren verleerd.

Hierna was het de beurt aan een echte zanger: René Froger. De Amsterdammer had het publiek binnen de kortste keren op de "banken". Er werd flink meegeesd en gezongen, bij de langzame liedjes verschenen de onmisbare aanstekers en kerstboomkaarsen. Het klapstuk was ongetwijfeld het vuurwerk, dat elk jaar mooier lijkt te worden. Het applaus, de ah's en oh's, waren niet van de lucht. De zondag hadden veel dorpsgenoten gereserveerd voor het versieren van fietsjes en sjezen. De resultaten waren maandagochtend op het Oranjewei te zien.

Op de Kerklaan was het 's middags een drukte van belang bij het ringsteken. De beste zitplaatsen waren voor de families De Jong en Rigger, die karren met stoelen hadden neergezet. Oude tijden herleefden in de namiddag in het Vitusbouw, waar de Oranjefilm werd gedraaid. Teun Koek en Hent Beek die in 1947 met de eerste ouden-van-dagen-reis meeging n. Keetje die een man boos aankeek, nadat hij haar tevergeefs een zoen wilde geven.

's Avonds was iedereen op de kermis te vinden. Gewoon een oliebol halen, veel later thuis komen dan je van plan was omdat er zoveel bekenden kregen, of lekker draaien en duwen in de zweefmolen, een vreemd gevoel in je maag krijgen in de Miami en de Polyp, kracht meten bij de Kop van Jan, zo snel mogelijk de punten verzamelen voor die grote beer. En daarna: feesten totdat je erbij neerval in de gezellige café's. De opvallendste feestganger was ongetwijfeld Willem van Bart Vos. Hij hoopte één van de besten door het Vitusbouw. Hieruit blijkt maar weer: jong geleerd is oud gedaan.

Toch waren er nog genoeg mannen en vrouwen die woensdagmiddag energie over hadden voor de Volksspelen. Over één ding waren de deelnemers het roerend eens: touwtrekken en handcaprace gaan niet zonder bier in het lichaam. Het schijnt dat je er vreselijk van opknapt als je net in het koude water bent gevallen of nat bent gespot met touwtrekken.

Het enige minpuntje was het afscheid van Bertus van den Bergh als dorpspeaker. Jarenlang verzorgde hij op "alderdaam" gewaardeerde manier het commentaar bij het ringsteken en de Volksspelen. Afscheid nemen van deze heerlijke kermisdagen was niet makkelijk. Even voordat de band in het Vitusbouw de laatste tonen liet klinken, greep Erik de Gooyer de microfoon en gebod iedereen op de grond te gaan zitten. Want dan spelen ze nog één keer voor ons "blonde haren, blauwe ogen": gaf hij als uitleg, en na een paar flinke hoera's voor de familie Mellegers en de band, kwam Annamarie met de blonde haren en blauwe ogen dan echt voor de laatste keer uit het sprookjesboek gevlogen.

Aan de bar bespraken enkele aanvoerders van touwtrekploegen, alvast de tactiek voor volgend jaar. Een ding is duidelijk: ook volgend jaar willen ze de kermis niet missen. "Zo'n feest kan alleen in Blaricum", besloot een van hen, "wat is het toch een moord-dorp!"

Linda Eggenkamp





## NEDERHEEM

### GEWESTELIJKE AFVALSTOFFEN DIENST

**Maandag 1 oktober start gescheiden inzameling huishoudelijk afval:**

Nog even, en het is zover: de eerste groep inwoners van het Gewest Gooi en Vechtstreek krijgt de minicontainers voor gescheiden huisvuilinzameling uitgeleend. Eind september rijden vrachtwagens, volgeladen met groene en grijze mini(rol-) containers de Gewestelijke deelgebieden LAREN en BLARICUM en een deel van de wijk Zuidereng van HUIZEN in. Elk particulier huishouden in dit regionale deelgebied krijgt dan één groene en één grijze minicontainer. Voor huishoudelijke afval wordt natuurlijk een andere regeling. Deze bewoners krijgen wijkcontainers, die in de directe nabijheid van hun huishouding worden geplaatst worden. Wie eenmaal in het bezit gesteld is van de minicontainers, mag geen huisvuil meer op de oude manier aan de straat zetten. In hoofdzaak komt het er op neer, dat de burger verplicht (!) wordt om zelf zijn of haar huishoudelijk afval te scheiden in een verteerbaar deel en een onverteerbaar deel.

Het verteerbare afval, dat bijna de helft van ons huishoudelijk afval uitmaakt, moet in de groene container gedaan worden, het overblijvende onverteerbare deel van het afval moet in de grijze container terecht komen. De ene week wordt de groene, de andere week wordt de grijze container geleid.

Van het verteerbare deel van het afval wordt een voortrefelijke compost gemaakt, waarmee de kwaliteit van de bodem aanzienlijk verbeterd kan worden. Het mes snijdt dus aan twee kanten! Immers, er ontstaat niet alleen een zeer bruikbaar en milieuvriendelijk product, maar het aanbod van nagenoeg onbruikbaar afval vermindert ook nog een met tientallen procenten! Bedacht moet worden, dat bij inzameling op de oude manier (dus al het huishoudelijk afval door elkaar heen in plastic zakken) het composteerbare deel van het afval verloren gaat omdat scheiden achteraf vrijwel niet mogelijk is.

Afgezien van de zuivere milieu-technische overwegingen, is er minstens nog een argument om voor het nieuwe systeem te kiezen! Doorgaan met huisvuilinzameling op de oude manier zou als gevolg van de steeds strengere milieueisen binnen de kortste keren zowat onbetaalbaar worden. Het minicontainersysteem is op den duur het goedkoopste systeem en dus... het voordeligst voor de burger!!!

## AFSCHEID



Een brede glimlach, een joviale armzwaai naar een bekende -en die heeft hij veel!... daar staat Gerrit Lanphen in één van Blaricums plantsoenen. Gewapend met snoeischaar, hark en schop. Het is niet te geloven, maar hij gaat in de VUT. Er was zelfs iemand die opmerkte "ik wist niet dat ze tegenwoordig ook jonge mannen in de VUT nemen", naar aanleiding van zijn vertrek uit de dienst Gemeentewerken. 36 Jaar in dienst van de gemeente Blaricum was Gerrit Lanphen en zo zeker als wat, kan hij daar best een boekje over opendoen. We hopen een gezellig gesprek met hem te hebben in het eerstvolgende Hei & Wei nummer. Voor nu: een foto van die ontzettend aardige en vriendelijke Gerrit Lanphen, die we zullen missen langs onze dreven".

### ADIEU, MR COR



Op 16 augustus j.l. is op het gemeentehuis afscheid genomen van Blaricums 'hoofd Gemeentewerken', de allercharmantste Cor Overhage.

Alweer iemand van het ambtelijk apparaat die uit ons dorp vertrekt en die we node kunnen missen vanwege zijn kundigheid, zijn bijzondere plezierige manier van werken en zijn vriendelijkheid. Hij vertrekt, al pantoffelend, naar het bedrijfsleven en wordt 'hoofd bedrijfsvoering en onderhoud' bij de K.L.M., een pittige baan, waar hij zonder twijfel net als bij ons op het dorp zijn werk voortreffelijk zal doen. Alhoewel hij geen groots afscheid wilde -hij was immers maar 5 jaar in onze gemeente- werd hij uiteraard toegesproken op de laatste dag in Blaricum door Burgemeester Le Coulter. Zij vertelde hoe hij indertijd als een soort 'schaap met vijf poten' was uitverkozen met zijn H.T.S. (bouwkunde), een cursus management/organisatie en al enige ervaring in het bedrijfsleven.

"Een best moeilijk baantje, hoor, in ons altijd roerige dorp met altijd weer andere problemen daar waar je ze niet verwacht."

Tussendoor studeerde hij rechten, een studie die hij kortgeleden afrondde: Mr Cor dus! "Een stimulerende kracht" zei de Burgemeester "met een goed bouwkundig oog, speciaal op ruimtelijk gebied, steeds doelbewust verderklimmend op de ladder van zijn carrière, langzaam, maar heel erg zeker." Toepasselijk was dan ook de zeer handige aluminium ladder die hij als afscheidscadeau kreeg. De eerste loco-secretaris Bernard Stein sprak namens het personeel natuurlijk ook welgemeende afscheidwoorden, en schetste vol grappen veel wel en weinig we uit hun samenwerkingsperiode en roemde Mr Cor's collegialiteit die borg stond voor een uitermate prettige samenwerking. De heer Stein was het, die het bovengenoemde begrip 'pantoffelen' in Blaricum lanceerde.

Het is een door velen voorspelde uittocht van hogere ambtenaren naar het bedrijfsleven. "Wellicht wist je het nog niet" zei hij gnilfend, "deze uittocht wordt in Nederland zo genoemd en is alkomstig uit Frankrijk. Het betekent vrij vertaald, op kousvoeten de ambtenarij verlaten daar betrokkene zich enigszins geeneerd schijnt te voelen omdat de overheid op dat moment veel in hem heeft geïnvesteerd." Voor Cor Overhage was het wel als grapje bedoeld, daar hij destijds bij de sollicitatie reeds kenbaar had gemaakt dat Blaricum slechts een tussenstap zou zijn. Daar gaat hij dan, het schaap met z'n vijf poten... en iedereen die hem gekend heeft wenst hem en zijn gezin veel geluk op de weg verder.

En Blaricum zou Blaricum niet zijn, als er alweer niet een ander schaap met een extra pootje was ontdekt om de burgers van dit dorp te helpen hun belangen te behartigen. Hei en Wei houdt U natuurlijk op de hoogte!

a.l.s.

### WILLARD b.v.

transporten  
Handel in zand, grind en mest

Schapendrift 2 - Blaricum - 02153 - 13523

## DE LAATSTE TOCHT

Een impressie van de laatste bustocht voor oudere ingezetenen van Blaricum op donderdag 30 augustus 1990, nog georganiseerd onder auspiciën van de onlangs opgeheven Federatieve Vrouwenraad Blaricum. Uitgezwaaid door vele familieleden en bekenden vertrok de volle bus, om de jaarlijkse traditionele bustocht te maken.

De bus ging op weg naar het midden van de Gelderse Vallei, namelijk naar de Kaas- en Museumboerderij de "Weistaar" te Maarsbergen.

Hoewel het weer wat zonniger had gekund, leed de stemming daar niet onder. De tocht ging langs prachtige binnengebieden, langs bossen, weiden en niet te vergeten, langs de mooie bloeiende paarse heidevelden. In de "Weistaar" werd koffie met krentenwegge gebruikt. Ook was er een diaprojectie over het maken van kaas.

Vervolgens kreeg eenieder ruimschoots de gelegenheid rond te lopen door het prachtige museum, betrekking hebbend op het boerenleven en de klederdrachten. Voor velen was dit een bijzondere ervaring. Ook de verschillende winkeltjes, van kaas, snuisterijen of stoffen hadden greig aftrek.

Vervolgens gingen we op weg naar het Rijnterras "De Westerbouwing", gelegen in een van de mooiste streken van Nederland: de Veluwe Zoom, aan de buitenkant van het mooie dorp Oosterbeek. Midden in de bossen staat op een unieke plek, hoog boven de Rijn, het restaurant met een prachtig uitzicht op de Betuwe. Hier werd de lunch genomen.

Mevrouw Le Coulter, onze burgemeester, was zowel 's morgens bij de koffie als hier in het restaurant aanwezig en sprak een afscheidswaardige in verband met "de laatste tocht". Ook mevrouw Kuberka, die deze dag juist 80 jaar was geworden, werd gelukdijf.

Hoewel het weer niet zo geschikt was om buiten op het terras te zitten, waagden toch nog enige deelnemers zich in de prachtige kabelbaan, die hen hoog boven het fascinerende landschap liet zweven. De terugtocht was ook weer langs een mooie route, die ons via de Veluwe weer terugbracht naar Blaricum. Om half vijf kwamen we in het Vitus-gebouw aan. Daar wachtte als vanouds de heer Kees Krauwer om, al spelend op zijn harmonica, ons te verwelkomen. En velen waagden zich op de dansvloer om met onze 80-jarige de polonaise te dansen.

Ondertussen werden drankjes en hapjes geserveerd. Aanwezig was hier onder andere namens de gemeente: wethouder Mevrouw Chevalier, die een woordje sprak. Dr. Luderhoff, die gedurende meer dan 30 jaar deze tochten als medicus begeleid had, was er ook met zijn echtgenote. Bovendien Mevrouw Wolbers met enige bestuursleden van de S.W.O.L., waarvan de heer Bosch de woordvoerder was en verschillende dorpsgenoten bedankte met een bloemetje voor de inzet gedurende al die jaren en als compliment aan al degenen die deze tochten mogelijk hebben gemaakt.

De heer De Bode uit Baarn is als gast meegeweest en heeft als aandenken voor Blaricum een videofilm gemaakt. Deze werd tot slot nog voor alle deelnemers gedraaid als afsluiting en herinnering aan de "bejaardentochten" of zoals de laatste jaren geheten "de tochten voor de oudere ingezetenen van Blaricum".

C. Ploeger-v.d. Gijp

## BIJVANCK WETENS- (W)AARDIGHEDEN.

Het 10-jarig bestaan van de MALBAK begon op 1 september feestelijk met een officieel gedeelte, ballonnen oplaten, een receptie en 's avonds een gezellig samenzijn. Ex-bestuursleden, buurtwerkers, vrijwillig(st)ers en adviesraadsleden ontmoetten hun huidige evenknie. Op dezelfde dag had de Steenkarper (half Blaricum, half Huizen) een buurtfeest georganiseerd: overdag voor de kinderen en 's avonds een barbecue voor de ouderen. Een leuk initiatief van de bewoners van dit pleintje, zoals in het verleden ook de Baars en Groenhof (of nog steeds?) deden.

Minder leuk was de vernieling die in de nacht van 25/26 aug. plaats vond op het Malbakplein. Vele bedroefde skateboarders zagen welk destructief werk hamer en zaag verricht hadden aan hun schans. De omwonenden zijn niet blij met de keuze van het Malbakplein voor de skateboarders, hoofdzakelijk vanwege geluidsoverlast.

De sportadviescommissie is dan ook voornemens de Raad te adviseren een miniramp (minder geluid) aan te schaffen en een bestaand speelterreintje aan de rand van de Bijvanck te asfalteren en aan te passen (voorzien van een geluidswal) zodat de jongeren een eigen plek zullen krijgen om hun favoriete hobby te beoefenen.

17 sept. komt dit voorstel in de commissie Welzijn en 27 sept. in de Raadsvergadering. Er is toch een bedrag van ongeveer f 35.000,- mee gemeoid. Vandalisme is toch iets waar we in onze wijk steeds meer mee te maken krijgen. Eerder in dit stukje noemde ik reeds de schans van de roller-skaters die vernield werd. Elke Bijvancker wordt bij het boodschappen doen geconfronteerd met de "ster" in de ruif van de drogist en nu heeft ook de school hier (weer) eens van te lijen gehad. Het in een lokaal aangestoken vuurtje zorgde ervoor dat alle Bijvanckscholen (openbare, r.k. en p.c.) één dag gesloten moesten worden wegens schoonmaakwerkzaamheden. Slechts de kinderen uit de "noodbouw" konden gewoon hun lessen voortzetten.

Natuurlijk hadden de kinderen geen bezwaar tegen deze onverwachte vakantiedag, maar het schoonmaken was een behoorlijke klus. De politie heeft de daders. Het is te hopen dat deze door de opgelegde straf en/of boete genezen worden van dit merkwuurige verschijnsel dat vernieling van eigendommen van anderen tot gevolg heeft. Ik sluit af met weer een leuk, sportief bericht uit ongeveer 400 kandidaten is Marcel v.d. Westen (14 j.) geselecteerd om mee te doen aan "Junior Survival" van de AVRO. Een evenement dat omstreeks half oktober plaats zal vinden. Waar is momenteel nog diep geheim. Marcel doet aan atletiek en is bij het Ned. Kampioenschap 5e geworden. Leuk dat de Bijvanck zulke sportieve kinderen heeft! Sterkte Marcel, we zullen duimen!

Mies Brouwer

## Kopij inleveren voor 7 oktober 1990

## BERICHT VAN DE HISTORISCHE KRING "15 jaar geschiedenis van de Bijvanck"

In februari 1975 kwamen de eerste dappere bewoners uit diverse Gooise gemeenten met verhuisauto's en bestelbussen aan in de Bijvanck om daar hun gloednieuwe onderkomen te betrekken. Modderige paden, nog in aanleg zijnde wegen en grote groepen woningen nog in aanbouw maakten de eerste indruk niet echt aantrekkelijk. De handen werden uit de mouwen gestoken en elkaar helpend werden de eerste moeilijke maanden toch goed doorgebracht. Elke week werd er weer een serie woningen opgeleverd, gevolgd door een nieuwe stoot bewoners.

Het voorjaar komt. De eerste spade wordt in de grond gezet en alom doet het jonge groen dan al vermoeden, dat de Bijvanck een schitterende wijk kan worden. Eerst alleen zand en de SRV-man, maar al snel wordt het primitieve leven veraangenaamd door de bouw van het scholencomplex, twee winkelcentra, de sporthal en het buurt-huis. Met de aanleg van verscheidene speelveldjes en tuintjes, fiets en wandelpaden en een gemeentelijke groenvoorziening waar je u tegen kan zeggen, ontstaat een leefbaar geheel dat in vergelijking met andere gemeenten tot de TOP-10 gerekend kan worden. Een bezoeker aan de Bijvanck maakte eens de opmerking: "het is een openbaring dat uit groot grasland zo iets moois kan ontstaan".

Vandaag staat 1990 op de kalender. 15 jaar Bijvanck zou toch met een beetje nostalgische gevierd moeten worden.

De Historische Kring Blaricum, bekend van prachtige dia-serie over het oude dorp Blaricum, heeft gemeend aan dit derde lustrum aandacht te moeten besteden.

Op zondag 14 oktober om 14.00 uur in de Malbak en op maandag 15 oktober om 20.00 uur in de Blaercom zal door Vincent Saalbrink een dia-presentatie worden gegeven over "15 jaar geschiedenis van de Bijvanck, het ontstaan en hoe het groeide".

De beide voorstellingen zijn gratis en zowel voor leden als niet-leden te bezoeken.

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

## Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Tel. 83430, Blaricum



Makelaar  
**Karel van der Bijl**  
thuis in Gooise huizen

Dorpsstraat 10, Blaricum Telefoon 02153-15300 (vijftien driehonderd)

## "Allerlei van de Prinsenmarj"

## RIJD MET LICHT

De zonnige zomerdagen met hun lichte avonden zijn voorbij. Juist in deze periode, waarin de klok ook een uur wordt teruggezet, is het belangrijk om goed zichtbaar op de weg aanwezig te zijn.

De druilerige avonden, mist overdag en de vroeg invallende duisternis vereisen dat u goed verlicht deelneemt aan het verkeer. Dit voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Juist in deze komende maanden weten wij uit ervaring hoe moeilijk het is om aan de verlichting te denken. Wettelijk is het een en ander al goed doordacht. De tijden waarop en de omstandigheden waaronder verlichting gevoerd dient te worden, zijn vastgelegd. nl:

1. gedurende de "nacht" een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;

2. gedurende de schemer;

3. bij dag, wanneer door omstandigheden het daglicht onvoldoende is om u of uw voertuig goed te doen opmerken (dichte sneeuwval, mist, regen, rook en andere atmosferische storingen).

Ook begeleiders van paarden doen er goed aan het paard uit te rusten met reflectiebandage om de benen en maak als begeleider gebruik van een goede armlamp. Een belangrijke categorie mensen, die het jaarlijks niet zo nauw nemen, zijn de wielrenners. Bij duisternis gaan zij als schimmen over de weg en bezorgen een schrikreactie bij menige weggebruiker. Veel gehoord is de opmerking dat door de fabrikant geen verlichtingsonderdelen zijn aangebracht. Dit klopt wel doch u dient als bestuurder zelf te zorgen voor goede verlichting, draag een duidelijk zichtbare been- of armlamp.

VOORKOM EEN ONGEVAL, kijk vandaag nog uw verlichting na.

De politie zal de komende weken weer regelmatig verlichtingscontroles houden. Voor diegene die iets meer over verlichting wil weten, ligt op het politiebureau de folder "Goed licht, allicht" klaar.

Rijkspolitie Blaricum Huizerweg 9 tel. dag en nacht 89944 in dringende gevallen: 06-11

## G. JONGERDEN & ZON RIETDEKERSBEDRIJF

UW ADRES VOOR: het vernieuwen van rieten dak, bijwerken opstoppen, ontmossen  
HANDEL IN VONKENVANGERS  
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM  
TELEFOON 02153 - 8 62 29

## Gaat U het ook zelf doen? dan naar Hobby-Shop B. C. STEENBEEK

Blaricum  
MEENTWEG 31-33  
TELEFOON 1 57 47

## COMBITAX Blaricum-Laren

TAXI-86666  
Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

## FIRMA WED. B. VOS

MIDDENWEG 15 TEL. (02153) 83246  
MIDDENWEG 17 TEL. (02153) 82053  
BLARICUM

Ook voor bloemen na sluitingstijd, uit onze automaat. (werkend op rijksdaalders)

## BLOEMENBOETIEK KREMER

TORENLAAN TELEFOON 02153-82966

## gu's stoffenhuis moderne stoffen en furnituren

alles voor de zelfmaakmode  
De Holleblok 26 - Huizen  
w. c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum  
telefoon 02152 - 6 33 32

**tates** DORPSSTRAAT 5  
1261 ES  
BLARICUM  
TEL. 02153-89283  
SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt

**Auto Koen bv**  
Officieel Alfa Romeo dealer voor 't Gooi  
Alfa Romeo voor méér dan alleen sportiviteit!!  
Of u nu kiest voor een 33, 75 of 164 serie, ze zijn alle compleet uitgerust voor ongekend rijcomfort.  
● APK Naarderweg 17 - 1261 BP Blaricum - 02153-82898 ● Alfa Rent





Er is toch nog niemand op het idee gekomen, dat wij van Hei & Wei KLAAR waren met onze serie 'Zontjes'? Geheel en al niet. We hebben nog een hele lijst namen liggen, want, we zelden dat al eens eerder - het schijnt altijd - in geweest te zijn en nog, om als Blaricum's kind je vader of moeder op te volgen . . . . .  
 We zijn zelfs een beetje bang dat we iemand zullen overslaan en hoewel we zo secuur als mogelijk trachten te zijn, mócht dat onverhoopt gebeuren . . . . . bel dan even met onze redactie en we sturen vliegensvlug iemand om ons verzuim goed te maken.  
 Goed . . . . . we gaan verder en aan de beurt is  
**HENDRICUS, of gewoon HENK EGGENKAMP, aannemer.**

## BRANDWEER TWEE KEER LANDSKAMPIOEN



"Brandweer Blaricum eindelijk landskampioen" staat op een spandoek in café D'Ouwe Tak. Op een tafel staat een grote beker, gevuld met bier, eromheen zitten glunderende brandweermannen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de Blaricumse vuurvreters kampioen van Nederland zijn geworden. En als ze dan landstelsels in de wacht slepen, doen ze het meteen goed. Zowel de Klasse I als de TAS ploeg behaalden de hoogste punten totaals op de landelijke wedstrijden. "Het is nog nooit eerder voorgekomen dat twee verschillende ploegen van één korps in één jaar landskampioen zijn geworden" verzekert commandant Antoon v. Koot.

"Het is de grootste verrassing in de 35 jaar dat ik bij de brandweer ben", zegt commandant Antoon v. Koot, die zijn laatste jaar als brandweerman ingaat, "het is het mooiste afscheidscadeau dat ik kan bedenken." In de zeventien jaar dat de Blaricummers meedoen aan landelijke wedstrijden hebben ze verschillende keren aan de eerste plaats geroken. De grootste beker mee naar huis nemen zat er echter nog niet in: regelmatig werden ze tweede of derde. Op zaterdag 1 september in Zutphen ging het anders. Onder het toezicht van burgemeester A. Le Coultré-Foest draaide de Klasse I-ploeg de oefening met de minste fouten en behaalde 1161 punten, drie meer dan nummer 2: Vlijmen.

Twee weken later trad de TAS-ploeg aan in het Noord-Limburgse Reuver en verdiende 1023 punten, evenveel als nummer twee: Zaandam. De Blaricummers gingen er met de hoofdprijs vandoor omdat zij een hoger technisch totaal hadden. De prijsuitreiking zullen de heren niet gauw vergeten. "Die werd gehouden in de bugerzaal in Zutphen. Het was eigenlijk een entourage van niks, een grote tafel voor de jury, en voor de driehonderd aanwezigen waren niet eens stoelen neergezet", vertelt bevelvoerder Jaap Ruijter, "het werd wel spannend gemaakt doordat eerst de laatste plaatsen bekend werden gemaakt".

"Op het laatst waren alleen Vlijmen en Blaricum nog over", vult Antoon v. Koot aan, "toen bekend werd dat Vlijmen tweede was, kreeg ik het wel even te kwaad." Jaap Ruijter werd direct opgebeurd door de ploegleiders, en de spandoeken, de beker en de lijsten met uitslagen vlogen de lucht in.

Op de terugweg naar Blaricum hebben de brandweermannen natuurlijk uit volle borst gezongen. "Bij Stroe hadden we zo'n pijn in onze keel, dat we bij een pompstation maar een smeermiddelje hebben genomen", lacht Jaap Ruijter. De terugreis van de TAS-ploeg verliep niet zonder geluk. De heren bediselden dat ze makkelijk op één tank heen en terug naar Reuver konden, toen bij Barneveld de diesel op was. "Gelukkig stond 1500 meter verder een benzinepomp. De motor was afgezet, dus wij wdden of we het zouden halen. En ja hoor, we rolden precies het pompstation binnen, nog geen half uur voor sluitingstijd", vertelt Henk Eggenkamp. In Blaricum werden de wedstrijd-ploegen opgewacht door de andere trotse korpsleden, oud-leden en wethouder D. Sterrenborg (Klasse I) en burgemeester De Coultré (TAS). Co en broer Gerard Vos boden bloemen aan als zontjes van brandweerman-in-hart-en-nieren Jaap Vos. "De oud-leden zijn erg jaloeers dat zij dit nooit hebben meegemaakt", verzekert Bep Roest, Linda Eggenkamp



Henk is het tweede kind uit het huwelijk van Gerrit Eggenkamp en Alida de Graaf, die een echte 'ouwe' Blaricumse is, komend uit de tak De Graaf (niet van wijlen Willem (Hollywood), Kees en Jaap van Kee de Graaf).

Vader Gerrit kwam uit een familie waar diens vader uit Hoogland ook al in het aannemersvak zat. Gerrit startte met twee broers in Emmen, waar zijn vader in 1907 een aannemersbedrijf had overgenomen. Aangezien Gerrit zijn hart verloor aan dat lieve blaricumse meisje De Graaf, kwam het bedrijf langzaam maar zeker in 1941 naar ons dorp toe.

Na de oorlog kwamen ze pas goed op gang, eerst met veel villabouw en vervolgens met grotere projecten, o.a. in Huizen en Bussum, waaronder de Hema, flats in de Kom van Biegel, de van Meurs' Golfkartonfabrieken en dergelijke.

Jonge Henk begon op zijn 16e in de bouw. Hij ging drie jaar naar de avondschool en daarna naar de 'aannemerscursus' in Amsterdam, hetgeen een hele klus met zijn gewest, want dat moest dan wel na het gewone werk, na een lange bouwvak-dag, 's avonds nog eens even op en neer. "Het was dan ook best moeilijk om je ogen open te houden" zegt Henk nu glimlachend.

Op den duur kwam hij in het bedrijf van zijn vader, die tot z'n 68e doorging en nam het in 1985 zelfstandig over, voorzien van alle papieren die je voor het leiden van een aannemersbedrijf nodig dient te hebben.

Henk is van huis uit 'metselaar', dat is ook zijn lust en zijn leven, alhoewel hij er direct bijvertelt, dat hij eigenlijk alles graag doet wat de bouw betreft . . . . . behalve de administratie. Maar dat is ook alweer voortreffelijk geregeld, want dat doet zijn vrouw, Riek van der Heiden, waarmee hij sinds 1966 getrouwd is. Mooi opgelost dus!

Henk Eggenkamp is opgegroeid in HET WERK. Van kind af aan weet je eigenlijk niet beter. Je krijgt het met de paplepel ingegoten. . . . . "Wat betreft de opvoeding te zijner tijd? Hij zegt "tegenwoordig doet de jeugd wat ze zelf wil en je denkt, 'vooruit dan maar', want je kunt ook niet anders meer . . . . .

Onze kinderen: Linda, onze dochter van 20, zit op het Instituut voor de Journalistiek en Marcel van 17, die nu in de 6e van het Atheneum zit, gaat in de richting van de informatica, computers en zo . . . . . Tja, dat gaat nu eenmaal zo." Hij zegt het zonder wrok.

Wat voor bouw doe je het liefst? "De traditionele villabouw is prima werken. Van het kappen af tot het koperslot op de voordeur monteren . . . ." Henk is een uiterst vriendelijke man met een grote glimlach op z'n gezicht, een blonde kuif en blozende wangen. Hij antwoordt op de vraag of er in onze dorpen niet erg veel VERBOUWD, gerenoveerd wordt: "Ja, ja, dat is een echt welvaartsverschijnsel. Je ziet inderdaad overal containers staan. De mensen kopen dikwijls een huis hier en gaan dan meteen aan 't slopen, een nieuwe keuken 'erin gooien', een nieuwe

badkamer, een sauna erbij . . . . .

... maar dat houdt de aannemer aan 't werk! En dat is maar goed ook, want het Gooi is praktisch vol, er zijn nog maar een paar mini-stukjes grond over, je kunt ze op één hand tellen.

In ons dorp zijn een aantal aannemers en een stel onder-aannemers en we willen toch allemaal aan 't werk blijven. Ik ben wel eens verbaasd, dat de Gemeente zo vaak mensen van buitenaf aantrekt . . . . .

... Dat zal wel een kwestie van inschrijving zijn . . . . . maar toch . . . . . Is het een zwaar beroep, het aannemersvak? "Nou ja, het is nogal wat . . . . . Altijd vroeg opstaan, half zeven en vroeg op het werk beginnen. Veel tijd om alles voor te bereiden, uit te rekenen, bestellingen doen en ik werk het liefst zelf mee op de bouw. Zo'n eigen onderneming is een heel risico, dat wel. Of ik het vak weer zou kiezen? . . . . . Nou, ik wel hoor!"

Henk is buiten zijn werk een sportieve kerel, die voetballt, fietst en schaast. Voetballen doet hij nu bij de veteranen, maar vanaf zijn 18e tot zijn 36e zat hij in het eerste van B.V.V. Toen hij ophield in het eerste ging hij naar de Brandweer, onze ongeëvenaarde Blaricumse Brandweer, waar hij van plan is tot zijn 55e te blijven.

"Dat is een pracht-club", zegt hij met zijn vriendelijke, verlegen glimlach "daar moet je behoorlijk van wanten weten als je in de wedstrijd ploeg terecht komt. "De jongens zetten zich allemaal voor 100% in en het resultaat is wel bekend in het dorp, denk ik".

(Onze brandweer werd kortgeleden nummer één tijdens het landskampioenschap dat in Zutphen werd gehouden!! Onze Blaricumse brandweer is er één, waar we met z'n allen behoorlijk trots op kunnen zijn!)

"We zijn eigenlijk één vriendenkring en naast het werk hebben we ook altijd wel wat te vieren en maken de gekste dingen met elkaar mee. Toen Bertus (van den Bergh) bijvoorbeeld vijftig werd, zouden we een Abraham op z'n dak zetten 's avonds . . . . . maar wat gebeurde, die kregen die avond net bezoek en wij maar wachten en wachten . . . . . tot het uiteindelijk 2 uur in de morgen was en we het dak op konden. Maar je moet dan wel weer om half zeven op de volgende morgen! We lachen heel wat af met z'n allen".

Het Eggenkamp-huis staat op de Raadhuisstraat en stamt uit de 17e eeuw. Geplaatst op de Monumentenlijst dus. Het huis zat in de familie van moeders kant, bij de De Graafs en Henk kocht het en restaureerde het in 1980. Het kostte hem ongeveer een jaar: de oude stenen allemaal afbikken en van onderaf weer opbouwen. Het is één der kleinste boerderijen uit het dorp, 12 meter breed en met twee gebinten minder dan de meeste hier in Blaricum.

Daardoor is het misschien wel een extra knusse boerderij waar ze ook niets hebben nagelaten om het tot een klein paleisje om te toveren van binnen, terwijl het er van buiten uitziet als in de 17e eeuw.

Het is altijd weer spannend, vertelt Henk, wat er voor nieuwe zaken op de bouwmarkt komen, op welk gebied dan ook. "Je moet wel goed blijven oppletten en de ontwikkelingen blijven volgen. De modetrends bijvoorbeeld, want er verandert behoorlijk wat tussen de bedrijven door. En ondertussen rustig de nieuwe opdrachten afwachten . . . . . we hebben gelukkig een goede gevestigde naam, dat wel. . . . . En dus ook maar wachten op al die mensen die hier naartoe komen verhuizen omdat ze Blaricum (terecht) 'het einde' vinden en die dan zo nodig een keuken eruit of erin willen gooien".

Ze GOOIEN maar, zolang ze het dorp maar mooi maken, steeds mooier. Aan Henk Eggenkamp zal het niet liggen. . . . . a.l.s.

## IN MEMORIAM

Op maandag 6 augustus 1990 overleed in het verzorgingshuis St Petrusberg te St Odiliënberg onverwacht

Hendricus Dominicus Antonius REMMER



Hij werd geboren in Middelburg op 12 maart 1906 en op 21 december 1929 tot priester gewijd.

In 1961 werd hij pastoor in de St Vitusparochie in Blaricum. Na hier 23 jaar pastoor te zijn geweest, werd hij op 1 mei 1984 emeritus-priester en ging wonen in St Odiliënberg.

Hij was een mens met vele talenten, vooral ook op literair gebied. Daarnaast was hij ook een zeer strijdbaar mens. In de periode dat er veel ging veranderen in de Kerk, zette hij zich krachtig ervoor in om te behouden datgene, wat hij als wezenlijk zag voor de geloofsgemeenschap. Hiervoor is hij tot aan het einde van zijn leven blijven vechten. Moge hij na zijn strijdvlaag leven rust en vrede vinden in het milde licht van de Heer.

## KINDERVAKANTIEWEEK

De Blaricumse basisschoolkinderen hebben zich ook dit jaar weer flink kunnen uitleven op het Ziekenzieuwe. Gewapend met hamers, spijkers, zagen, verf en kwasten bouwden zij de mooiste huizen op de Meent. Hoe groter, hoe hoger, hoe beter. Overal waar het maar half kon werden spijkers ingeslagen. Stevig waren de gebouwen dus wel. Geschilderd werd er ook volop. Bijna elke dag kregen de hutten een ander aanzien. De ene keer was lichtblauw de kleur, een paar uur later moest villa Schoonzicht absoluut camouflagekleuren dragen. Behalve de hutten bekladden de kinderen ook zichzelf en de leidsters en leiders.

Naast het bouwen hebben de kinderen ook allerlei andere dingen gedaan. In de tent kon worden gekleed, getekend en gelezen. Donderdag werden de kinderen vervaardigd met spelletjes uit allerlei landen. Spaghetti knopen uit Italië, boomstamperen uit Ierland en wodka drinken uit Rusland waren daar enkele van. De fantastische week werd afgesloten met een grote rechtzaak in de tent.

Vrijdagavond keerden de kinderen nog één keer terug naar het Ziekenzieuwe om het grote kampvuur te zien. Velen brachten een bezoekje aan de brandweerauto die klaar stond als het eventueel mis zou gaan met het vuur.

Er zat slechts één minpuntje aan deze kindervakantieweek. Het was de laatste keer voor Harold van Esch, die in september naar Aruba verhuist. Tien jaar lang heeft hij de kinderen vervaardigd met zijn goede humeur en schitterende verkleedpartijen. Harold, namens alle deelnemers, leiders en leidsters, reuze bedankt en veel succes op Aruba!

Linda Eggenkamp

## MENEER MAAS 70 JAAR



Pastoor Willems had de parochianen een week tevoren ingelicht: "Volgende week viert meneer Maas zijn zeventigste verjaardag. Als dank voor wat hij allemaal voor de kerk heeft gedaan, zullen we hem dan in het zonnetje zetten. Maar denk eraan, u mag het niet dovertellen". Het geheim bleef goed bewaard: nietsvermoedend ging meneer Maas op zondag 2 september voor in de mis van elf uur in de Sint Vituskerk.

Jarenlang was Maas lid van de parochieraad, en voorzitter en penningmeester van de parochiële charitas-instelling. Daarnaast deed en doet hij nog wat "gewone klusjes", zoals het stencillen van Vitalia. Verder is hij lector. Voor al zijn werkzaamheden kreeg hij uit handen van de pastoor de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt. Ook de inzet van mevrouw Maas werd niet vergeten.

Zij kreeg een grote bos bloemen.  
Linda Eggenkamp



Toen we enkele maanden geleden met de muziekkring begonnen stond ons eigenlijk als eerste doel voor ogen, zoveel mogelijk mensen tot de muziek en dan vooral tot het zelf beoefenen van muziek te brengen.

Nu we hiermee bezig zijn, mogen we constateren, dat dit initiatief geweldig begint aan te slaan. Hoewel we in de toekomst de activiteiten zouden willen uitbreiden is nu toch al bereikt, dat zich een vaste kern gevormd heeft van ruim twintig leden, die iedere week met elkaar repeteren.

Deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel te danken aan de dirigent, de heer W. Kloek, die enthousiast de bestuursgedachte wilde overnemen; dat mogelijk, iedereen die komt mee moet kunnen doen. We noemen het gevormde orkest een fantasie-orkest, met als opzet: goed bespeelbaar, mooie muziek (Scarlatti en andere voor ons geschikte meesters) tot uitvoering te brengen. Er wordt voor gezorgd, dat de muziek zodanig wordt aangepast, dat iedereen kan meespelen.

U zou zeker, de vrij toegankelijke repetities eens moeten bijwonen, om dan tevens een indruk te krijgen van de wijze waarop men met elkaar optrekt en musicereert. Wij allen beseffen echter dat, hoewel het begin veelbelovend is, we er nog lang niet zijn, en er nog heel veel wensen bestaan, waarvan gehoopt wordt, dat ze binnen afzienbare tijd verwezenlijkt kunnen worden.

Dat is in de allereerste plaats natuurlijk een wat groter draagvlak in ons dorp; in ons kunstenaarsdorp mag toch zeker de muziek niet ontbreken! Wij zouden dan ook, zij die beroepsmatig met muziek bezig zijn, of bezig zijn geweest, willen opwekken bij voorkomende gelegenheden hun kennis en ervaring ten dienste van de muziekkring te willen stellen.

Juist zij kunnen weten, hoe moeilijk iets dergelijks van de grond komt! Dan natuurlijk aan alle dorpsgenoten het verzoek, om in hun kennissen-vrienden- of familiekring zoveel mogelijk actieve leden te werven opdat de bezetting van het orkest zo optimaal mogelijk kan worden.

Eigenlijk is iedereen die een muziekinstrument bespeelt, welkom. Op het ogenblik zijn zeker gewent, houthazlers, hobo's, klarinetten, hoorns, trompetten, en natuurlijk violen, fluiten en celli.

Leeftijd speelt niet zo'n rol, alle leeftijden kunnen meedoen! In september is het nieuwe orkestjaar begonnen! Repetitieavonden in de Blaercom zijn op maandag. Het zou echter leuk zijn als we korte termijn zouden mogen vernemen of ook U wilt meedoen.

Of u wel of niet vergevorderd bent en of u wel of niet ooit in groepsverband muziek gemaakt hebt, behoort niet van invloed te zijn.

Meldt u zich vooral aan en komt u met de groep kennis maken.

Het secretariaat wordt beheerd door: Mevrouw A. Lindeman-Strengholt, Vliegweg 9a, Blaricum, tel. 14716 en de heer A. van Zon, A.M. de Jonghlaan 11, Blaricum, tel. 13283.

Graag zal alle door u gewenste informatie worden verstrekt; maar nogmaals . . . . . komt u eens kijken!

Jan Juffer

## OPEN MONUMENTENDAG



Een 3 à 400 wandelaars bezochten de open kerken, boedertjen en galeries op de Open Monumentendag in Blaricum, ook Blaricummers in klederdracht waren aanwezig

Banketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden  
zowel op banket als party gebied.

Tel. 83691

landtechnisch **stiny**

Tandtechnisch Lab. en Dental Shop

Zaterdagsgesloten.

Binnendoor 5  
1281 EG Blaricum  
Telefoon 02153 - 1 17 23

HEERSCHOP HOVENIERS

VAKWERK SINDS 1929

- \* Moderne tuinarchitectuur
- \* Tuinaanleg en onderhoud
- \* Sierbestratingen en terrassen

Tel. 02153-86036

Windvang 15 Blaricum

**KERKDIENSTEN**  
Ned. Herv. Gemeente

Zondag 23 september  
10.00 uur ds Berkhof  
Vredesavond bevestiging ambtsdragers  
Zondag 30 september  
10.00 uur ds Berkhof  
Zondag 7 oktober  
10.00 uur ds Berkhof Israëlzondag  
Zondag 14 oktober  
10.00 uur ds Berkhof, viering Maaltijd  
Zondag 21 oktober  
10.00 uur ds P.F.Th. Aalders, Diemen  
Zondag 28 oktober  
10.00 uur ds Berkhof

**KERKDIENSTEN**  
ST VITUSPAROCHIE

Weekende:  
zaterdag 17.00 uur  
Eucharistieviering zonder zang  
zondag 09.00 uur  
Eucharistieviering met Latijnse gezangen  
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen  
Iedere eerste zondag van de maand  
19.00 uur Lof.

Weekdagen:  
Maandag, woensdag en vrijdag: 19.00 uur  
H.Mis Dinsdag, donderdag en zaterdag:  
09.00 uur H.Mis

**Bijzonderheden:**  
Zaterdag 30 september  
17.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Ankeveense Jeugdkoor.  
Dinsdag 2 oktober 20.00 uur  
Bijbelleesavond in de pastorie.  
Woensdag 3 oktober 10.00 uur  
Seniorenmis, waarna koffiedrinken.  
Zaterdag 6 oktober 15.00 uur  
Feestelijk gezongen H.Mis bij het 50-jarig huwelijk van Fam. G. v. Sonsbeek. Oosthout 4.  
Zondag 14 oktober 11.00 uur  
Kindernevendienst.  
Zondag 28 oktober 11.00 uur  
Kindernevendienst.

**CURSUSSEN IN DE**  
**STENENPUT**

Deze winter worden er een aantal interessante cursussen gehouden in de Stenenput, Dorpsstraat 9c te Blaricum.  
De cursus "Kennismaken met Mineralen" wordt gegeven door de Heer H. van Dennebroek, op donderdag 6 sept., 20 sep. en 4 okt. van 20.15 - 22.00 uur. Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 20 personen en de cursus kost f 50,-. De cursus "Geologie", zal worden gehouden op maandag 8 okt, 22 okt en 5 nov. van 20.15 uur - 22.00 uur. Kosten f 50,-. Cursusleider is de Heer Gielen. Op de cursus "Edelstenen herkennen", leert U imitaties van echte edelstenen te onderscheiden. Uw cursusleider is Mevrouw L. Vogel-Mater. De cursus wordt gehouden op dinsdag 25 sept., 2 okt., 16 okt., 30 okt., 20 nov. en 27 nov. van 20.15 tot 22.00 uur en kost f 120,-. Voor informatie en een inschrijvingsformulier kunt U terecht in de Stenenput. In voorbereiding zijn een cursus over fossielen en een vervolgcursus edelsteenkunde, die bij voldoende belangstelling zullen worden gehouden in het begin van 1991.

L.v.P.



**GEBORNTEN**

5 mei Wendy Rosalie  
Conny de Lange  
22 juni Floris Hagemans  
2 juli Sjoerd Wartena  
24 juli Claire Susanna Ryan  
25 juli Robbin Bartholomeus  
Gerardus Loman  
27 juli Carien de Bakker  
27 juli Marleen de Bakker  
11 aug. Erik Meijer  
15 aug. Tjerk Jan Zumpolle  
17 aug. Jan-Gossen Roos  
22 aug. Marie Claire Renée  
Jonkvrouw van Meeuwen  
Kevin Josias Jamaal  
Egbers

**HUWELIJK**

21 juni Gusztav Josef Horvath en Agnes Wendeline Maria Maas  
21 juni Abraham Iman Koster en Ditta Petronella Rebel  
22 juni Gerardus Hendrikus Maria Rigter en Cynthia Johanna Schlosser  
27 juni Leonardus Gerardus Franciscus van Vliet en Alida Elisabeth Vos  
30 juni Ferdinand Maria Cornelis Leferink en Elisabet Waage  
12 juli Tawfik Khattab en Maria Hendrika Anna Kuijlaars  
13 juli Johannes Christiaan Koenders en Eveline Pieterella Margaretha Simone de Boer  
25 juli Atef Mohamed Taher Ahmed en Antia Irene Veen  
6 aug. Fenne Auke Eckhardt en Wilhelmina Anna Maria Linssen  
10 aug. Gerrit Prins en Jeannette van den Heuvel  
10 aug. Tsjard Liuwe Hoekstra en Grada Roelanda Hardeman  
14 aug. Johan Franciscus Joseph van Logchem en Johanna Dina Christina Corina Dauwerse  
15 aug. Johannes Elbertus Raven en Saskia Terpstra  
18 aug. Hendrik Koster en Wijnanda Alida Gijssbertha Vos  
31 aug. Marco Jack Bernard Vleeschdraager en Wilhelmina Cornelia Beek  
31 aug. Teunis van den Bos en Annelies Margaretha Caroline Tielenburg  
1 sept. Robert Laurens Paul de Jonge en Marie-Louise Françoise Foppe  
5 sept. Arie Nicolaas Dirk Elsnerus en Yvonne Maria Fokker

**OVERLIJDEN**

29 juni Lambertus Ligter 77 jaar  
30 juni Timothea Maria van 't Klooster 81 jaar  
12 juli Trijntje Jager 70 jaar  
19 juli Petronella Cornelia Formina 91 jaar  
21 juli Emmij Maagdenberg 72 jaar  
31 juli Ietje Klok 88 jaar  
8 aug. Jan Keijzer 80 jaar  
19 aug. Laurens van der Waals 67 jaar  
23 aug. Ilse Marie Lisbeth Wiese 91 jaar

**BLARICUMSE**  
**UITVAART**  
**ONDERNEMING VERVER**

Regeling en uitvoering van begravenissen en crematies.

Telefoon 02153-14430  
2e Molenweg 22 - Blaricum

**FANCY FAIR**  
**PEUTERSPEELZAAL**  
**"SPELEVANCK" OP**  
**6 OKTOBER 1990**

De organisatie ligt in handen van de ouders en leiders van de peuterspeelzaal en ook de opbrengst is bestemd voor de peuterspeelzaal.

Koninklijke Nederlandse  
Toonkunstenaars-  
Vereniging

**C. LUCAS** Piano- en gitaarlessen  
Les-studio's in  
Blaricum en Bijvanck  
Tel. 02152 - 62973

**OPBRENGST COLLECTE**  
**NEDERLANDSE**  
**KANKERBESTRIJDING**

Ook dit jaar was de collecte voor de Nederlandse Kankerbestrijding weer een groot succes. In Blaricum was de opbrengst, mede door bijzondere giften, maar liefst f 18.170,-.  
Het plaatselijke bestuur van de Nederlandse Kankerbestrijding is de gevers veel dank verschuldigd, want door deze bijdrage wordt in het komend jaar weer nieuw kankeronderzoek en extra voorlichting over kanker mogelijk.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank.  
B.M.H. Koning  
secretaresse afdeling Blaricum

**Feep van der Heiden**

Verhuur puin- en afvalcontainers  
Handel in zand, grind, etc.

Tevens ervaringen voor bedrijven en particulieren.  
Singel 7, 1261 XP Blaricum.  
Tel.: 02153-89372/83620

**Ik heb m'n bank in de buurt.**

**Ik ben bij de ABN.**

**J.A. de Bot - Assurantiën**



Huizerweg 23a - 1261 AS BLARICUM  
Tel. 02153 - 10915 - 12104 (8.00 - 16.00 uur)

Voor een goede en betaalbare opstal- en inboedel- kostbaarheden-verzekering !!

Professionele- en snelle hulp bij schade-afhandeling !



**AANNEMINGS BEDRIJF**  
**HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken  
Singel 3 - Blaricum - Tel: 02153-83620 - 89372

*J. Vos*  
WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 2 Blaricum  
Tel. 02153 - 83393

Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER**  
AANNEMER

NIUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

**Cafe - Slijterij**  
**D' Ouwe Tak**

Ja Gezellig

Voor een biltjarte en een borrel.  
Eemnesserweg 13 b, Blaricum

*Esthuis*  
**DePeperbus**

- Geedlige Speer
- Prettige Prijzen
- Prima Wjakaat

**DePeperbus**  
Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum  
Tel. 02153-15693

Geopend vanaf 17 uur  
3 Maandags Gesloten



**VAN RIETSCHOTEN RAADSHOER BV**  
ORGANISATIE ADVISORE

"Wat moet waar, hoe en wanneer en aan wie tegen welke prijs worden verkocht?"  
(consumptie strategie)

"Wat wordt gedaan door wie?"  
(organisatie-structuur)

"Hoe wordt wat gedaan?"  
(efficiency)

En door ons bureau geschreven "Business Plan" geeft antwoord op deze vragen en bespaart u tijd en geld.

RAADHUISSTRAAT 5A, 1261 EW BLARICUM  
TELEFOON 02153-11621

**D. BEEK**

AARDAPPELEN-  
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

**UW KLEURENFOTO 69 ct**  
vanaf

D.A. DROGISTERIJ J. KLEIJN  
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a

HOMEOPATISCHE PRODUCTEN  
**24 UUR SERVICE STOMERIJ**

**HOVENIERSBEDRIJF**  
**P. E. Calis**

TUINARCHITECTUUR  
AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN  
TUINADVIES  
SIERBESTRATINGEN

**02153 - 1 19 12**  
Kogge 22 - 1261 VK Blaricum

ASSURANTIE-ADVISEUR  
**M. A. BEK**

Verzekeringen  
Sparagent voor Citibank NA  
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,  
telefoon 02153 - 8 93 71

garage **van mill**

benzine service-station  
pomp dagelijks open van:  
07.00 - 20.00 uur  
zaterdags 08.00 - 19.00 uur  
zondags 10.00 - 19.00 uur

Esso Benzine - Diesel  
Haardhout - Houtskool  
Fire log - Aanstekblokken

torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17

**Nieuw!**

**Vietnamese Loempia's**

Elke woensdagmiddag  
van 13.30 tot 18.00 uur  
in het centrum van  
Blaricum.

U bent van harte welkom!  
*Le Loempia*

Stukadoorsbedrijf  
**W. Spakman - Blaricum**  
erkennd lid NAVAS

Koggewagen 9 | 1261 KA Blaricum  
02152 - 575 04

Voor alle voorkomende  
stukadoorswerkzaamheden in  
nieuwbouw, verbouwingen, renovatie  
Specialist in sierpleisters  
en buitengevelisolatie  
Vrijblijvend advies en/of prijsopgave



**HOVENIERSBEDRIJF**

**Ron Ottenhof**  
Specialist voor uw siertuin

Raat 36, Tel. 02152-68136  
1261 MB Blaricum

- Tuinaanleg onder garantie
- Renovatie
- Sierbestrating
- Bemestingsabonnement voor gazons

**Beleggingsadvies vanuit Blaricum!**

Voor adviezen over een gedegen beleggingsstrategie hoeft u niet ver van huis.



In Blaricum vindt u al de vakkennis en de computertechniek die daarvoor nodig zijn. Ga 'ns praten.

MEENTWEG 27 a  
TELEFOON 02153 - 16270

1261 XR BLARICUM  
TELEFAX (02153) - 16457

*Nieuwenhuijze & Van der Veen bv*

**BELEGGINGSADVISEURS NAAST DE DEUR**

Uw auto is in vertrouwde handen bij:  
**AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY**

- uitdeuken
- eigen sleepdienst
- spuiten
- leenauto's voor noodgevallen
- carrosserie richten
- dagelijks een team vakmensen
- roestbehandeling



Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153 - 8 70 36

**Jan en André Visser**

LEVERING VAN O.A.  
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,  
Geysers, kachels, Stofzuigers,  
Verichtingsartikelen

Loodgieter, Meentzoo 29,  
telefoon 02153 - 8 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:  
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.  
Elektrische installaties

Electriciën: Evenaar 8,  
telefoon 02153 - 8 78 92

De opticien met kwaliteit voor ogen



**Hahrenfort**  
optiek

Dorpsstraat 6  
1261 ET Blaricum  
Tel. 02153 - 12376

**Aannemersbedrijf**  
**Q. Goes**

Verbouw - nieuwbouw - renovatie  
onderhoud - open haarden

Veurhuis 8, Tel. 02152-50538  
Blaricum

**Rigter's Kolenhandel**

Huisbrand en  
Industriële stookolie

Kerklaan 15 Blaricum  
Telefoon 02153 - 82477