



14e Jaargang
Nummer 138
December 1991

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar



EEN BOUQUETJE KERSTROZEN

Voor het Kerst-nummer van Hei & Wei hebben we dit jaar weer iets leuks voor u in petto, iets 'anders dan anders'.

Vorig jaar lieten we een schare jongeren aan 't woord over kerstmis en wat het voor hen betekende "veel eten Oma op bezoek mooie plannen maken" Ze hadden er kort en bondig allemaal best wat over te vertellen!

Dit jaar Kerst 1991 krijgt U 'vers van de pers' dat wat verscheidene buitenlanders, die in ons dorp wonen, te vertellen hebben. Hoe zij het hier vinden, wat zij van dit kleine 'pareltje in 't Gooi' denken en hoe zij zich temidden van ons voelen tijdens de kerstdagen.

Een bouquetje kerstrozen voor U, leerzaam en de moeite waard om wat er gezegd wordt.

De foto, onze trots en glorie op de voorkant, werd gemaakt door Paul van den Bergh en is aan U en ons aangeboden door onze drukker, drukkerij J. van Gestel en Zn., te Laren.

We wensen U prettige Kerstdagen, veel geluk in 1992 en hopen dat U allen trouwe lezers van ons dorpsblad Hei & Wei zult blijven.

de Redactie.



ZWEDEN

Kijk, zo ziet de Zweedse kerstman eruit', vertelt Elizabeth Wijsman-Aberg. Ze slaat een boek open waarin van alles over de Zweedse kerst staat. Een kerstman op een slee met daarvoor een bok kijkt me vriendelijk lachend aan. De kerstman is een grote kabouter. Hij hoort gekleed te zijn in oud grijs, met een rood jasje mischisch. In sprookjes heeft hij een bok voor zijn slee', vertelt Elizabeth.

Achttien jaar geleden kwam ze, op haar 28ste, naar Nederland. Ze heeft het hier uitstekend naar haar zin, maar een paar dagen per jaar zou ze het liefst in Zweden doorbrengen. Midzomernacht bijvoorbeeld, en natuurlijk 25 en 26 december. 'Mijn vader moest sigaren kopen en dan ineens was de kerstman er. Hij droeg een oude jas, handschoenen, een rode puntmuts, een masker met een baard en op zijn rug had hij een jutezak met cadeaus. Mijn moeder zei altijd dat we erg lief waren geweest.

Maar we hoefden even goed niet in de zak, hoor. We zongen liedjes en daarna kregen we de cadeautjes. Ik geloofde echt in de kerstman. Maar toen ik een jaar of zes was, zag ik dat onze kerstman bruine ogen had. En ik vond dat een kerstman blauwe ogen moest hebben. Aan de ogen ontdekte ik dat het mijn vader was. Als je er zelf achter komt, ben je er aan toe. Ik vond het niet zo erg. Bovendien kon ik voor mijn broer nog doen alsof de kerstman echt bestond.

Elizabeth pakt een lint met allemaal kleine Zweedse vlaggetjes daaraan. 'Dit hing mijn grootmoeder altijd in de boom, met glitters en kabouters.' Ze laat me een heel klein rood kabouterje van stof zien. In Zweden wordt veel met kabouters gewerkt. Dat komt waarschijnlijk uit de tijd dat de kabouters rond de boerderijen woonden en voor de dieren zorgden. Je moest de kabouters te vriend houden en als het koud was naar binnen halen. 'En dit is een kerstbok', vertelt Elizabeth, 'ieder kind had zijn eigen kerstbok, die stond onder de boom.' De bok is gemaakt van stro, met een rood lint. Heel vroeger had de boerenbevolking de vloeren in huis bedekt met stro. Op een gegeven moment gingen ze daar allemaal dingen van maken.

Voor het diner op kerstavond danste de familie hand in hand door het hele huis, trap op en af. 'Hoe groter het huis, hoe beter. Ondertussen zongen we allerlei kerstliedjes. Om in vorm te komen voor het eten', lacht Elizabeth. Dagen vantevoren was iedereen druk met het voorbereiden van de kerstmaaltijden. Het diner op kerstavond bestond uit een grote gekookte ham, versierd met verse boerenkool en een speciaal brood dat alleen met kerst werd gebakken. Op eerste kerstdag was er een uitgebreide koffietafel, met broodjes en koekjes die ook alleen voor kerst werden gemaakt.

Aan het einde van de middag volgde stokvis met aardappelen, en mosterdsaus en als nagerecht rijstepap met kaneel, melk en amandelen. Tussendoor werd zelfgemaakt snoepgoed (marsepein, toffees, chocola) gegeten. Na de kerst verberden de kinderen het pepparkakshus, een zelfgemaakt Hans-en-Grietehuisje van peperkoek, versierd met suiker. 'Die was eigenlijk niet eens zo lekker', herinnert Elizabeth zich.

Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze het Zweedse kerstfeest mist. 'Kerst in Zweden is een heel gezellig familiefeest. Er heerste een hele aparte sfeer. Ik mis mijn familie echt, die dagen. Toen ik hier kwam had ik er niet zo'n erg in want ik was druk bezig met aanpassen. Maar nu, als ik vleugels had

Linda Eggenkamp

*Vrede op aarde is alles wat ik wil
Nee niet zo kil
Iedereen een dak boven zijn hoofd
en genoeg te eten
Niet zo als wij vreten
Als iedereen eten had
Vind ik het zat
Wij denken er niet aan
Gooien zo maar weg een banaan
Zij zijn al blij met een oud brood
Wij nog niet eens met een noot
Arme mensen in Azië of Indonesië
moeten het ook leuk hebben net
als wij
Een kerstboom en lichtjes en lekker
eten er bij
Dan is het pas Kerstmis voor mij!*

Sarah

VIËTNAM

Vader Le vluchtte onder druk van het communistische regime in 1979 met zoon en dochter vanuit Saigon (thans Ho Chi Minh genaamd) in het zuiden van Vietnam en kwam terecht in een vluchtelingenkamp in Maleisië. Van daaruit kwam het gezin, dankzij de toenmalige Nederlandse vluchtelingenopvang, in Blaricum terecht.

Vader Le is geen Christen, hij belijdt het Cao-daïsme. Het Cao-daïsme is een samenstroom van verschillende geloven en de belangrijkste daarvan zijn: het Boeddhisme, het Christendom en het Confuciusisme. Kerstmis in Vietnam wordt evenals bij ons op 25 en 26 december gevierd. Op Kerstavond gaat men naar de kerstkerk en daarna wordt, veelal met familie en vrienden, een uitgebreide maaltijd genuttigd. Hoe men de Kerstdagen verder invult is afhankelijk van waar men woont. In de steden gaat men de straat op, is er druk uitgaansverkeer en doet de horeca goede zaken; op het platteland viert men de beide dagen meer zoals wij dat kennen: in huiselijke sfeer met het gezin en de familie.

Kerstmis in Nederland vieren zij op vieren traditionele wijze. Samen met 14-jarige zoon Loc en 20-jarige dochter Tien, die inmiddels op kamers woont, en mogelijk nog wat vrienden wordt er op Kerstavond gegeten en worden de beide Kerstdagen met gezelligheid ingevuld. Een kerstboom zal daarbij niet ontbreken

Wellicht leuk om te vermelden is, dat u vader Le elke woensdagmiddag kunt treffen op het pleintje bij de muziekcent, waar hij eigenhandig bereide loempia's volgens recept uit zijn geboorteland verkoopt. Met name de dagen vóór Kerstmis is dan een drukke tijd.

Ron Wiegers

UNITED STATES OF AMERICA

Al pratend met de familie Imbriani over de komende kerstviering werd het al snel duidelijk dat we er in Blaricum een familie bij hebben die zich hier "happy" voelt. Twee jaar geleden werden zij voor een periode van 5 jaar uit Pennsylvania (U.S.A.) naar Nederland uitgezonden, en tot hun blijde verrassing werd de familie Imbriani door de buren warm en hartelijk ontvangen.

Ook de uit Amerika op bezoek komende zoon, dochter en andere familieleden vonden Blaricum een erg gezellig dorp. Inmiddels zijn ze al aardig in ons dorp ingeburgerd. Mevrouw Imbriani bridged en tennist met Blaricummers, doet haar boodschappen op de fiets en werkt met veel plezier in haar tuin.

Zij is lid van de "Amerikaanse club" waar buitenlandse dames geïnformeerd worden over nederlandse gewoonten, cursussen Nederlands en waar ze regelmatig met elkaar winkelen om ook daarbij gewijs gemaakt te worden. Voor Kerstmis bezoekt de familie Imbriani samen met andere buitenlanders van het bedrijf waar hij werkt en de leden van de "Amerikaanse club" de uitvoering van de "Messias" van Händel in Naarden. Om de Hollandse kerstfeest te proeven en inkoop te doen bezoeken ze verschillende plaatsen in ons land. Ze brengen kerstfeest in huis door buiten veel kleine witte lampjes op te hangen en het hele huis van binnen mooi te decoreren met dennegroen, kerstversiering, tafelkleden, strikken en guirlandes en natuurlijk hebben ze ook een kerstboom. De vrienden en kennissen die zij inmiddels hebben gemaakt nodigen ze uit voor een uitgebreide kerstborrel.

Wat hen opvalt bij onze feestdagen, is het verschil tussen het kinderfeest Sinterklaas en het religieuze feest van Kerstmis. Vorig jaar hebben ze de aankomst per boot van Sinterklaas in Naarden bezocht en daarna in Blaricum de aankomst te paard. Ook dit jaar waren zij zeker weer bij de

muziekcent en stonden de (nieuwe) klompen voor de open haard. Wie weet kwamen er wel enkele presentjes in. Een Blaricumse vriendin hielp met gedichtjes maken.

In Amerika geeft men rond de kerst party's voor vrienden, kennissen en collega's en is het traditie om een uitvoering van de Notenkrakersuite bij te wonen. Op kerstavond bezoekt men een mis en gaat daarna met de familie souperen. Op kerstdag wordt familie bezocht en dineert men met elkaar. Voor de kleintjes liggen er 's morgens kado's onder de kerstboom, de ouderen geven elkaar op kerstavond en kerstdag geschenken.

De meeste Amerikanen beginnen al een maand te voren met de voorbereidingen voor de kerst. Toch is het de laatste dagen voor kerst altijd, door mensen die op het laatste moment nog iets willen kopen, een enorme drukte in de winkels. Op de vraag wat de aardigste eigenschap van ons Hollanders is, werden er maar liefst drie gegeven: vriendelijk, behulpzaam en gastvrij, leuk in Nederland zijn speculaas en pepernoten.

Tot slot nog een opmerkelijk toeval. Mevrouw Imbriani startte al in Amerika met een cursus Nederlands en haar lerares was in Blaricum geboren. (Haar moeder woont nog steeds in ons dorp.) Groot was dan ook de verbazing toen later bleek dat ze in het geboortedorp van haar lerares zou gaan wonen.

"It's a small world".

R.v.Ees



IJSLAND

Elisabet Waage is harpiste; zij is afgestudeerd aan het Conservatorium in Den Haag en woont sinds 1983 in Blaricum samen met haar man Fred en haar dochter Maria Soley van 8 maanden.

'Het is hier heel gezellig om te wonen, het landelijke spreekt me erg aan. In december is het hier leuk versierd, al die kleine lichtjes in de bomen Hoe het hier met Kerst is, weet ik niet. Kerstfeest vieren we altijd in Island bij de familie, met de specifieke IJslandse tradities.' Elisabet begint enthousiast te vertellen en ik merk dat zij er al weer naar uitkijkt. 'Bij ons begint kerst op 24 december om 6 uur 's avonds. Alle kerkklokken luiden, we gaan naar de kerk, eten met de familie en daarna worden de pakjes uitgepakt. Iedereen doet mee. Men geeft elkaar veel kadootjes voor grote bedragen. Kerstmis is een echt familiefeest. Wij denken er niet aan om uit eten te gaan, dat zou ook niet eens kunnen, want de restaurants zijn gesloten.' Hiermee komt ons gesprek op de Kerstmaaltijd. Elisabet vertelt dat het eten heel belangrijk is. Lamsvlees is vrij algemeen in Island, dus dat wordt met Kerst niet zo gauw gegeten. Wel iets bijzonders is varkensvlees en populair is

de wilde sneeuwhoen, een soort patrijs. Als dessert een soort rijstepap met rozijnen, waarin een amandel is verstopt.

Degene die de amandel heeft, krijgt een presentje. 'Op 23 december, een dag voor Kerst dus, wordt er wel gerookt lamsvlees gekookt. "Hangikjót". Dat geeft een speciale geur in huis. Soms eten we met Kerst ook wel eend of kalkoen, maar nooit konijn of haas! Deze dieren komen in Island niet voor. Ook drinken we met Kerst geen wijn, helemaal geen alcohol. Wel met Oud en Nieuw. De jaarwisseling is een beetje zoals in Nederland: met vuurwerk en champagne.' Voor kinderen is het Kerstfeest in Island zo belangrijk, als hier Sinterklaas. De kinderen zitten echt in spanning en zijn lang van te voren bezig met het maken van versieringen en het bakken van koekjes. 5 verschillende soorten. Begin december wordt met het bakken begonnen. "Laufrbraud" zijn gefrituurde deegplakjes waarvan figuren worden gemaakt. In Island zijn 13 kerstmannen, hun moeder is een lelijke trol. 13 dagen voor Kerst verschijnen de kerstmannen één voor één en na Kerstmis gaan ze ook weer één voor één weg.' Elisabet vertelt dat ze allemaal een bepaalde eigenschap bezitten en eigenlijk een beetje stout zijn: de ene kerstman steelt worsten, de andere bedelt kaarsen, een derde slaat hard met de deuren, enzovoort. Zij verschijnen op kinderfeesten en dansen dan om de kerstboom. 'Ja, kerstbomen hebben we natuurlijk ook, al zijn ze verschrikkelijk duur. De boom wordt twee dagen voor Kerst opgezet en blijft tot 6 januari, beslist niet langer! Iedereen heeft vanaf de 1e adventszondag vier kaarsen staan in een kran. Elke adventszondag wordt er een kaars aangestoken. Bijna iedereen heeft lichtjes voor het raam of boven de deur, veelal gekleurde, versierd met takjes. De dagen in Island zijn korter, de kortste dag is vanaf half elf tot half vier. Ook ligt er bijna altijd sneeuw.' Een echte Kerst dus voor Elisabet, Fred en Maria Soley op een eiland in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Kerstmis Island, een kerst vol tradities.

Libert

THUIS

*Thuis vieren we Kerst
Thuis hebben we een grote boom
Thuis heb ik een warme deken
Thuis is opa
Thuis is oma
Thuis is mam
Thuis is pap
Thuis is mijn broer
Thuis is de hond
Thuis is de muis
Thuis ben ik.*

Rutger

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER
AANNEMER**

J D G

NIUWBOW VERBOW ONDERHOUD

**ASSURANTIE-ADVISEUR
M. A. BEK**

*Verzekeringen
Spaaragent voor Citibank NA
Amsterdam*

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 02153 - 8 93 71

**Café - Slijterij
D' Ouwe Tak**

Ja Gezellig

Voor een bijtje en een borrel.
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banquetbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banquet als party gebied.

Tel. 83691

HVDVEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huisweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 - 1 13 60

Gaat u het ook zelf doen?
dan naar
Hobby-Shop

B.C. STEENBEEK

Blaricum
Meentweg 31-33
Telefoon 1 57 47

stiny

Tandtechnisch Lab.
en Dental Shop

Zaterdag
gesloten

Binnendoor 5
1261 EG Blaricum
Telefoon 02153 - 1 17 23 J

Rigter's Kolenhandel

Huisbrand en
Industriële stookolie

Kerklaan 15 Blaricum
Telefoon 02153-82477

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens erfverhardingen voor
bedrijven en particulieren.

Singel 7, 1261 XP Blaricum.
Tel.: 02153-89372/83620

UW KLEURENFOTO 69 ct

vanaf 69 ct

D.A. DROGISTERIJ J. KLEIJN
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a

HOMOPATHISCHE PRODUCTEN

24UUR SERVICE STOMERIJ

FIRMA WED. B. VOS

Specialist advies voor:
Huisbouw
Industrie
Gez. woningen
Autoverzekering
Bijzondere
Situaties voor
het aannemen
van werken
BENIJNDE
Middelen
Materiaal
Veren.

MIDDENWEG 16, TEL. 021531 83246
MIDDENWEG 17, TEL. 021531 82953
BLARICUM



**NEDERHEEM
NIEUWE PASPOORTWET**

Met ingang van 1 januari 1992 treedt de nieuwe paspoortwet in werking. Omdat dit voor u een aantal belangrijke wijzigingen betreft, wordt onderstaand weergegeven wat voor u van belang kan zijn.

- zowel de aanvraag als het afhalen van een reisdokument moet persoonlijk worden gedaan;
- paspoorten kunnen **niet** meer worden verlengd;
- het oude reisdokument kunt u alleen nog maar terug krijgen als er een geldig visum in staat of een geldige verblijfstitel voor een ander land. In alle andere gevallen moet het reisdokument worden ingenomen door de gemeente;
- kinderen tot 16 jaar kunnen in het geldige paspoort van beide ouders worden bijgeschreven;
- de nieuwe paspoortwet kent ook het begrip "jeugd-paspoorten" niet meer. Thans wordt er nog een goedkope tarief gehanteerd voor kinderen tot 16 jaar. De wetgever heeft besloten dit af te schaffen, of de gemeente Blaricum dit ook zal gaan doen en in welke vorm zal nog nader bekend worden gemaakt. De tariefsverhoging van zo'n paspoort behoeft de goedkeuring van de gemeenteraad;
- de mogelijkheid om in het paspoort van een man ook de gegevens van zijn echtgenote bij te schrijven is thans ook aanwezig;
- met ingang van 1 april 1992 is het niet meer mogelijk om met een verlopen paspoort te reizen, ongeacht naar welk land u gaat.

**NIEUWJAARS-
RECEPTIE**

Evenals voorgaande jaren wordt door het gemeentebestuur weer een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het gemeentehuis "Nederheem" aan de Torenlaan 50, namelijk op maandag 6 januari 1992. De aanvang van de receptie voor de nieuwe inwoners is 19.30 uur en voor de overige inwoners 20.30 uur. De nieuwe inwoners en besturen van de Blaricumse verenigingen en instellingen worden speciaal uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie. Het gemeentebestuur ziet uit naar de komst van een groot aantal inwoners. Het is namelijk de gelegenheid voor burgers en bestuurders om eens in een ongedwongen sfeer kennis te maken en/of elkaar voor 1992 alle goeds toe te wensen. U bent van harte welkom.

**SLUITING
GEMEENTEHUIS**

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 27 december 1991 (de dag na Kerstmis). Een ambtenaar van de burgerlijke stand, mev. A. Jansen, is op vrijdag 27 december tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 02152-41114, uitsluitend voor het doen van aangiften van overlijden door begrafenisondernemers. Voor aangiften van geboorten kunt u op maandagochtend 30 december 1991 weer bij de bureaus van de burgerlijke stand in het gemeentehuis en in het streekziekenhuis Gooi-Noord terecht. Verder informatie: antwoordapparaat gemeente, tel. 02153-90211.



SCHOUDERKLOPJE

Dat is verdiend door degenen die jaar in jaar uit de groenstrookjes en bermten bij hun woningen zo keurig onderhouden (zonder alle namen en adressen te noemen). De medewerkers van de buitendienst van de gemeente stellen deze zelfwerkzaamheids-betengewoon op prijs en willen door middel van dit schouderklopje hiervoor hun waardering en dank uitspreken.

De buitendienst van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer

BELGIË

We ontdekten in ons dorp een heel lief mevrouw uit België. Een vriendelijke Vlaamse met een schitterende zachte 'g'. Zij woont met haar -eveneens Vlaamse- man en drie zontjes alweer vier jaren in Blaricum. In de vijf daarvoor gaande jaren woonde het gezin in twaalf verschillende landen en ze vertelt: "Maar hier wil ik blijven Hier is het geweldig! Toen ik Blaricum binnenreed voor de eerste keer dacht ik pas op kind, hier lopen vast de kabouters nog stilletjes rond Zoiets fantastisch dat vind je nergens meer die boerderijen, die kerkertjes je voelt je hier onmiddellijk veilig. Je zou best kunnen zeggen dat het een beetje een kerstdorp is, omdat het altijd zo vredig is en de gemeenschap zo hecht en warm. In België is Kerstmis een familiefeest. Dan komen alle broers en zussen thuis eten met alle kleintjes en je gaat de nacht mis. Vroeger at iedere Belg met Kerst gevulde kalkoen, met stoepertjes, aardappelkroketjes, die moeder zelf maakte en als toeetje hadden wij altijd 'kerstronk', een 'bûche de Noël', met chocolade en slagroom, versierd met kerstfiguretjes. Wij thuis gingen in Antwerpen meestal naar de Jezuïtenkerk op de Frankrijklei, die altijd bomvol was. Daar zingt een zeer gerenomeerd koor. Luuc, mijn man, zong daar vroeger ook in.

Ze is opgewekt en er is veel met haar te lachen, hoewel ze ook heel serieus is tussendoor. "Als buitenlander kun je je erg eenzaam voelen, wij hebben in zoveel landen gewoond, ik wèét daarvan. Maar niet hier in Blaricum. Mijn drie zontjes zijn geheel ingeburgerd, hollandse Vlaamkjes, die met een echte 'gee' spreken. Ikzelf klap nog wel het echte Vlaams, hoewel ik geheel tweetalig ben. We woonden ook een tijd in Frankrijk en dan leer je je frans ook perfect. DE taalstrijd? Ik vind dat zeer spijtig wilden de mensen maar eens samenwerken, het is toch droevig. De mensen zouden wat tolerant moeten zijn, zoals ik vind, dat de hollanders zijn. België wordt zo onbestuurbaar. Spijtig als men elkaar niet wil verstaan. En dat moet toch kunnen!! Misschien een goede kerstgedachte om meer eenheid en verstaanbaarheid en dan niet alleen met de taalstrijd overal en met alles zou dat goed zijn." Weïshied van onze bureu in het zuiden en niet alleen voor in de kersttijd. (P.S. Bij 't vertrek zegt onze lieve belgische nog: Julije hebben je Belgenmoppen wij de Hollandersgrappen. Daarin staat den hollander bekend als op z'n minst zo zuinig en gierig als de Schot. Nu ik hier woon, weet ik wel beter, hoor. Hier doet iedereen altijd mee aan collectes, niet alleen met Kerst, het hele jaar door en de mensen zijn altijd met en voor elkaar bezig dat frappeert me". a.l.s.

**GEZOCHT DOOR
DE SWOL:**

- enkele rijders voor Tafeltje Dekje tijd: slechts een uur per veertien dagen of af en toe als invalrijder.
- gastvrouwen voor de Open Tafel en voor de bejaarden-sociëteit.

Elke vrijwilliger bij de SWOL doet zinvol werk, alleen of in teamverband. Is uw belangstelling gewekt of wilt u nadere informatie, dan stellen wij uw reactie erg

op prijs. De SWOL is vanaf 2 januari weer elke ochtend geopend van 10.00 tot 11.00 uur, tel.: 89025. Tot slot voor iedereen: een gezond en voorspoedig 1992!

**Kopij inleveren
vóór 6 januari**

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 02153-83620 - 89372

CHILI

Kerst is bij ons een religieus- en familiefeest. Het is zomer met kerst, dus heerlijk weer, lange dagen, veel zon. Alle studenten zijn vrij na een drukke examenperiode, omdat bij ons het schooljaar draait van maart tot december. De gebouwen, de straten en de winkels zijn de hele maand december mooi versierd met lichtjes, kerstbomen en met "sneeuw". Kerstliedjes, in alle talen, zijn overal te horen. Santa Claus, die van de Noordpool en via de open haard met zijn zak vol kado's komt, is ook te vinden in de winkelcentra waar de kinderen hun verlanglijstjes inleveren of direct met hem kunnen praten. Santa Claus heeft het wel heel warm in zijn rode dikke pak!! Kerst vieren wij in de nacht van 24 op 25 december. De families komen bij elkaar om samen te dineren, met familie bedoelelen wij grootouders, hun kinderen en kleinkinderen. Daarna gaat men naar de Hoog Heilige Mis van middernacht. Het eten is ook feestelijk en door alle Europese invloed (Spaans, Engels, Italiaans, Duits, etc.) zijn er allerlei machtige, lekkere dingen te krijgen zoals, Italiaanse Panettone, Plum Pudding (Engelse Kerst cake), Pan de Pascua con nueces, almendras y mazapan (Spaanse Kerstcake met noten, amandelen en spijs). Het diner bestaat meestal uit gebraden kalkoen met warme groenten en grote gemengde salades. Er wordt lekkere Chileense wijn bij gedronken. Als dessert taarten van allerlei smaken en/of zijn omdat de temperatuur rond de 28° overdag en 22° 's avonds is. Er wordt buiten gegeten in de tuin of op het terras. Na het eten worden alle kado's geopend. Jongere kinderen vinden ze, de volgende ochtend, onder de kerstboom of naast de kerststal. Conclusie: Kerst is in Chili zwaar beïnvloed door Europese tradities maar geveerd in een zomers klimaat in familieverband met een religieus karakter. A.v.Z.

FRANKRIJK

Mevr. de Bruijn-Heuzé woont als Française reeds 5 jaar in Nederland, getrouwd met haar Nederlandse man. "Wij woonden in Normandie", mijn man moest heel vaak naar Nederland voor het bedrijf waar hij werkte. Daarom zijn we in Nederland (Bijvanck) gaan wonen. Nu is het net andersom, hij zit nu regelmatig in Frankrijk, het kan raar lopen." Als Française in Nederland kerstviere, dat is even wat anders dan in Frankrijk. In Frankrijk vieren we kerst op 24 december. Kerst is een gesloten familiefeest bij ons, waarbij het kerstdiner centraal staat. 's Middags aperitief en borrel, overlopend in het diner waar wij om 20.30 uur mee beginnen en dat soms héél lang kan duren. Een nacht mis kennen ze in Frankrijk niet er zijn wel kerstdiensten, maar niet 's nachts. De kinderen gaan om 20.30 uur naar bed. St. Nicolaas zoals in Nederland doen wij dus ook niet in Frankrijk. Van 24 December tot en met oudjaar loopt alles een beetje door met als hoogtepunt oudejaarsavond, deze wordt geveerd met vrienden en kennissen, salades, likeur, cognac, wijn, en om middernacht champagne, en een vuur buiten. Maar niet zo veel vuurwerk als hier (en nooit appelflappen/oliebollen). Nederlanders zijn in tegenstelling tot fransen, goede autorijders, tolerant, open in hun publieciteit, behulpzaam en vriendelijk. Daar wil het buiten familieverband in Frankrijk nog wel eens aan ontbreken. Voorlopig blijft ze in Nederland, en voelt zich al aardig nederlands, spreekt perfect nederlands, met franse zangerigheid. Wij gaan de kerst voor de 2e keer in Nederland vieren culinair uiteraard, de franse keuken, die wij trouwens altijd eten. Jammer dat nederlanders niet die gastvrije inloep kennen zoals in Frankrijk. Een beetje isolement voel ik toch wel. Maar ja, de Bijvanckers zijn geen autochtonen, bij elkaar geschoven uit alle windstreken, elkaar tolereren is moeilijk. In Frankrijk kent iedereen, iedereen in zijn woonplaats (dorp) met het café als informatiebron. Misschien is dat het verschil tussen Blaricum dorp en de Bijvanck? P.S. Mevr. de Bruijn-Heuzé kan nergens kleine chatlozes krijgen, wie weet een tip? (via redactie a.u.b.)

**KERSTKAARSEN
HEEL VER HIER
VANDAAN**

*Vijf kleine kaarsjes
een schattig gezicht
één werd het zat en doofde
z'n licht
Nu waren er nog vier.*

*Vier kleine kaarsjes
met vuur in de top
het vierde kaarsje was zo moe
en het brandde heel snel op
Nu waren er nog drie.*

*Drie kleine kaarsjes
dat was niet veel licht
één viel er om en weg was het licht
Nu waren er nog twee.*

*Twee kleine kaarsjes
eentje begon te gapen
Zijn lichtje ging uit toen hij ging
slapen
Nu was er nog één.*

*Eén klein kaarsje
heel ver hier vandaan
stak toen alle kaarsjes weer aan
Nu waren er weer vijf.*

Chantal

huis." Claudia werd geboren in Sao Paulo en kwam in 1988 in de Bijvanck wonen. Wat een omschakeling: de moderne stad Sao Paulo telt ca. 3,9 miljoen inwoners, Blaricum daarentegen 10.433, waarvan er ongeveer 5100 in de Bijvanck wonen. Het gezin Van Hall telt nu nog 4 personen, maar in februari komt er gezinsuitbreiding. Kerstmis viert Claudia hier, net zoals "thuis", alleen zonder zoon en zonder al haar Braziliaanse familieleden, die zullen het met een kaartje van haar moeten doen. In Brazilië wordt 1 december begonnen met het "kerstrijp" maken van de woning. Hier wacht Claudia er mee tot na het Sinterklaasfeest. Een typisch Nederlands feest dat het gezin Van Hall wel viert, maar er worden ook kadootjes met Kerst gegeven. De kerstversierselen blijven hier, net als in Brazilië tot 6 januari (Driekoningen) hangen, dan worden ze weer opgeborgen tot volgend jaar december.



ZWITSERLAND

Vanaf augustus 1990 wonen zij in een mooi huis in de Bijvanck. Marie Ruckstuhl zit tegenover mij en haar drie kinderen Karin, Nicole en Yvonne luisteren mee tijdens dit gesprek. Haar man is voor zaken enkele dagen naar Zwitserland. De voortaal in huize Ruckstuhl is Frans. Tijdens ons gesprek valt ook menig Frans woordje, soms een enkel Duits zinnetje, maar over het algemeen gaat het haar goed af in het Nederlands. Marie Ruckstuhl vertelt dat haar man uit het Franstalige deel van Zwitserland komt en zij komt uit het Duitstalige gedeelte. Wederzijdse familieleden wonen in Zwitserland en dat is de reden dat zij regelmatig teruggaan, o.a. met Kerstmis. Ondanks dat zij dit feest nog niet in Nederland geveerd heeft, wil zij graag vertellen wat de verschillen zijn tussen Kerstmis in Nederland en Zwitserland. Op 24 december viert men in Zwitserland het Kerstfeest. Op deze dag, en niet eerder zoals in Nederland, wordt de Kerstboom geplaatst en versierd. Familieleden komen bijeen om te dineren. Op deze avond staat altijd als specialiteit een "boomstam cake" op tafel. Speciale cake met chocola in de vorm van een boomstam gemaakt. Halverwege de avond wordt door een "onbekende" een aantal kadootjes gebracht. Feest met name voor de kinderen, die, als zij niet te jong zijn, de gehele Kerstavond opblijven. Op deze avond worden er veel liedjes gezongen en natuurlijk worden de kadootjes uitgepakt. Vroeger kwamen de kadootjes na de Nachtmis, maar omdat het voor de kinderen te lang duurde, komen deze nu eerder. Rond middernacht gaat iedereen naar de Nachtmis en na afloop is het in de woning gezamenlijk "warme wijn" drinken. Deze wijn wordt volgens een speciaal recept gemaakt, nl. witte wijn, citroen, kaneel, suiker. Het geheel wordt opgewarmd en gedronken. Eerste en Tweede Kerstdag zijn rustdagen. Soms worden nog enkele familieleden of vrienden bezocht, maar dit is per gezin verschillend. Opvallend verschil met Nederland vindt zij dat in Zwitserland alle restaurants gesloten zijn. Met Kerstmis uit eten gaan kent men niet. Kerstmis wordt met de familie geveerd. Marie Ruckstuhl vertelt nog even dat zij ook het feest van Sinterklaas in Zwitserland kennen, doch dit wordt niet op dezelfde wijze geveerd als in Nederland. Sinterklaas bezoekt wel de kinderen, doch geeft geen kadootjes. De kinderen die stout zijn krijgen "stokjes" en wie lief is krijgt "nootjes". Ook dit jaar viert het gezin Ruckstuhl het Kerstfeest in Zwitserland samen met hun familieleden.

Rolf Kok

BRAZILIË

25 December, de viering van Christus' geboorte voor de gelovigen of de viering van de Onoverwinnelijke Zon, zoals in de 3e eeuw na Chr. in Rome deze dag bekend stond. In Brazilië wordt het kerstfeest geveerd zonder sneeuw maar met kerstboom; het is daar echt een familiefeest. "Kerstmis valt daar in de zomer", vertelt Claudia Fiuza Caetano de Figueiredo (nu: Claudia van Hall). "De namiddag van 24 december gaan de werkende Brazilianen vroeg naar huis om daar een "late supper" voor te bereiden. De nacht van 24 op 25 december is bij ons het belangrijkste: om twaalf uur 's nachts wordt er uitgebreid met de familie getafeld met o.a. kalkoen. 25 December is Kerstdag; een tweede kerstdag zoals hier in Nederland kent men daar niet. De gelovigen (meest katholieken) in Brazilië hebben net als hier een kerststal in

v.W.

KERSTFEEST 1991 HET JAAR NUL

Als wij iets "van het jaar nul" noemen, dan betekent dat niet veel goeds. Hooploos verouderd en achterhaald. Niet meer berekend op de dag van vandaag. Onbruikbaar voor onze vragen en behoeften. Zonde om het te bewaren; je kunt het beter weggoien.

Rondom het jaar nul werd Jezus geboren. Tegenwoordig kunnen wij dat met behulp van historisch onderzoek en zeker van de astronomie wat nauwkeuriger bepalen. Al lopen de uitkomsten van dat onderzoek dan nog uiteen tussen 7 en 4 voor Christus. Maar het jaar nul is voor ons het begin van onze jaartelling. En dat is niet als willekeurig moment gekozen, maar vanwege de enorme indruk die de toen geboren Jezus later maakte. Het begin van onze jaartelling is tegelijk een hoogtepunt, een kernpunt en een keerpunt, een spilmoment waar alles om draait. Dat was tenminste de belijdenis achter de invoering van het jaar nul.

Maar die andere klank heeft gaandeweg de overhand gekregen. Jezus is van het jaar nul. Daar doe je vandaag de dag niets meer mee.

Voltooid verleden tijd. Waarom niet de "ontdekking" van Amerika (1492) als nieuwe start genomen? Dan vieren we nu tenminste het jaar 500. Of de Franse revolutie, de val van de Berlijnse Muur, het wegvallen van de binnengrenzen van West-Europa? Inrijpende momenten genoeg. Kansen om met een schone lei te beginnen. En nu kerk en christendom in onze contraire tot minderheid geworden zijn, is er toch alle reden om een nieuwe start te maken? De christenen in ons dorp hebben zich er bij neergelegd dat wij de dagen van de week hebben overgelaten aan onze Germaanse voorouders: aan zon en maan, Tia en Wodan, Donar en Freya en Saturnus. Dagelijks worden

wij in agenda en kalender aan deze komaf uit het heidendom herinnerd. Aan de verering van de machten van geld, geweld, groei en vruchtbaarheid, een voorbeschikt lot dat in de sterren staat geschreven, duistere machten die over onze arme hoofden heen regeren. Verleden tijd? De namen zijn anders; de religieuze verering van oerdriften en - verlangens is er nog steeds. Tot verdriet van



ieder die in dat verhaal niet past en niet mee kan en dus buiten de boot valt en kind van de rekening wordt. Maar het tellen der jaren mogen we nog steeds van Jezus laten uitgaan. Ook 1992 mag weer Anno Domini heten, een Jaar des Heeren. Folkloristisch relikwie? Wij hebben er

een (zij het soms niet meer dan vaag) vermoeden van, dat Jezus nog niet "van het jaar nul" is. Dat de onbelaste waarde die destijds werd toegevoegd aan onze levenswerkelijkheid (OTW), van blijvende en onschathbare waarde is. Dat het jaar nul nog altijd het middelpunt van de wereld en de zin der geschiedenis is. Omdat wij achterlopen en wereldvreemd zijn? We hopen dat niet. En we vinden dat ook niet. We hebben namelijk het idee, dat wat in Jezus zichtbaar werd ons nog altijd helpt om van het leven meer te maken dan het dierlijke, het gewone, het voorspelbare. Geborgenheid, vrijheid, horig zijn en toch verantwoordelijk.

Liefde die boven eigenbelang uitgaat en toch het ik niet inpakt en wegdukt. Inzet die van het offer weet. Genade die vóór recht gaat. Een toekomst die nog openstaat, zodat we van wandelen en wachten weten. Al die grondwoorden vinden wij ontzettend belangrijk om van ons leven hier en nu iets te maken dat telt en dat er wezen mag. En dat vinden we niet alleen privé, voor onszelf en met elkaar. Maar die Heer van het jaar nul vinden wij nog altijd een belangrijk doorgeefproduct. In een wereld tussen wanhoop en overmoed blijft het actueel om deze explosie van liefde en van vrijheid te viëren. Toegegeven: wij christenen staan dat Licht vaak in de weg. En daarom moeten wij zelf ook het Kerstfeest weer als nieuw gaan viëren. Maar we nodigen elk-ander daar hartelijk bij uit. Want het is van levensbelang dat velen die Jezus-van-het-jaar-nul als bakken in zee, spil voor leven en samenleven ontdekken, voor het eerst of opnieuw. Welkom dus bij onze diensten en vieringen.

Een gezegend Kerstfeest!
ds A.W. Berkhof

Diensten

Hervormde Gemeente

- Donderdag 19 december:**
19.15 uur Kinderkerstfeest
Zaterdag 21 december:
15.30 uur Kerstviering Beukelaar
Zondag 22 december:
10.00 uur ds A.W. Berkhof, 4e Advent
16.00 uur Oecumenische Adventviering m.m.v. R.K. Kinderkoor en Herv. Cantorij
- Dinsdag 24 december:**
22.00 uur Kerstnachtconcert, ds Berkhof, m.m.v. Hilversumse Cantorij
- Woensdag 25 december:**
10.00 uur Kerstviering, ds Berkhof
Zondag 29 december:
10.00 uur ds A.W. Berkhof
Dinsdag 31 december:
19.30 uur Oudejaarsviering, ds Berkhof
Zondag 5 januari:
10.00 uur ds A.W. Berkhof, aansluitend heil zegen-wensen in de Consistorie
- Zondag 12 januari:**
10.00 uur Prof. dr E.J. Berkhof, Bilthoven
- Zondag 19 januari:**
10.00 uur ds A.W. Berkhof, viering Maaltijd
Zondag 26 januari:
10.00 uur ds A.W. Berkhof

De kerken van Blaricum heten u van harte welkom bij de diensten en vieringen waarmee zij vorm en inhoud aan het Kerstgebeuren willen geven. Bij sommige gelegenheden moet u tijdig aanwezig zijn om nog een plaatsje te vinden. Maar er zijn genoeg inschikkelijke mensen. Van de gelegenheden willen wij tevens gebruik maken om mensen die niet tot de kring van parochie of gemeente horen te zegen, dat de pastores ook voor hen willen klaarstaan - waar er behoefte is aan een luisterend oor, een klein beetje troost of bemoediging. Rond de Kerstdagen hebben wij het een beetje druk, maar daarna kunt u weer gerust bellen: A.W. Berkhof, Nederlands Hervormd, Torenlaan 14, Blaricum, tel. 833894.

J.J. van Nijen, Gereformeerd, Kerklaan 39, Laren, tel. 17067.
J.H. Willems, Room Katholiek, Kerklaan 19, Blaricum, tel. 813513.

Kerkdiensten St. Vituskerk

- Weekeinde:**
Zaterdag
17.00 uur Eucharistieviering zonder zang
Zondag
09.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen.
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen.
- Weekdagen:**
Maandag, Woensdag en Vrijdag 19.00 uur H.Mis
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 09.00 uur H.Mis.
Bijzonderheden:
Zondag 22 december:
11.00 uur Kindernevendienst
16.00 uur Oecumenische Kerststemming in de N.H.-kerk aan de Torenlaan m.m.v. ons kinderkoor.
- Dinsdag 24 december:**
20.00 uur Gezinsviering van Kerstmis.
23.00 uur Plechtige Nachtmis.
Woensdag 25 december:
09.00 uur Gelezen H. Mis.
11.00 uur Plechtige Dagmais met Latijnse gezangen en Nederlandse Kerstliederen.
15.00 uur Kindjeweigen.
Donderdag 26 december:
10.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen.
Dinsdag 31 december:
19.00 uur Eucharistieviering met zang ter afsluiting van het jaar.
Woensdag 1 januari:
10.00 uur Eucharistieviering met zang.
Maandag 6 januari:
20.00 uur Bijeenkomst van de huisbezoekcommissie.
Woensdag 8 januari:
10.00 uur Seniorenmis, waarna koffiedrinken
Zondag 12 januari:
11.00 uur Kindernevendienst
Maandag 13 januari:
20.00 uur Bijeenkomst van de Financiële commissie.
Dinsdag 14 januari:
20.00 uur Bijbelleesavond in de pastorie.
Zaterdag 18 januari:
17.00 uur Eucharistieviering met preek van Ds. A. Berkhof.
Maandag 20 januari:
20.00 uur Bijeenkomst van de Pastorale commissie.
Dinsdag 21 januari:
20.00 uur Gespreksavond met parochianen in de koffiekamer.
Zondag 26 januari:
11.00 uur Gebeds- en Communieviering, waarin pastor W. Vlooswijk uit Huizen voorgaat.
Kindernevendienst.

VVB

POLEN

Er was eens een Hollandse jongen die in clubverband, als hobby, radiografisch bestuurbare vliegtuigen bouwde. Op een dag, zo'n zes jaar geleden, werd zijn club uitgenodigd door een soortgelijke club in Polen om een paar dagen over te komen.

Dolle pret natuurlijk! Alle deelnemers werden ondergebracht bij Poolse gezinnen en ondanks de taalbarrière verstonden de beide groepen elkaar redelijk goed. Maar naarmate de gesprekken diepzin niger en specialistischer werden ontstond er toch behoefte aan een tolk. Een van de Poolse deelnemers had een zus, Maria, die Duits had gestudeerd aan de universiteit. Natuurlijk was zij bereid haar broer en zijn modelbouwvrienden bij te staan. Ze reisde zelfs een jaar later als tolk met de Poolse groep mee naar Nederland, alwaar een tegenbezoek werd gebracht. U raad het waarschijnlijk al. Onze Hollandse jongen werd verliefd op zijn Poolse tolk en omgekeerd. Ze trouwden. Maar, hoe gaat zo'n sprookje dan verder? Dat zal ik u vertellen.

Hij heeft een goeie baan in Nederland en zij in Polen. Maar toch pakt zij haar spulletjes bijeen, kust haar gelieven vaarwel en volgt hem. Het is dan mei 1986 en ze gaan naar Blaricum. Maria heeft geen tijd voor heimwee. Moe-dig als zij is gaat ze direct naar school om Nederlands te leren (ze doet eerst een cursus voor buitenlanders, daarna MAVO- en nu binnenkort ook HAVO-examen). Hun eerste Kerstmis hier mag Maria van de Nederlandse overheid - volgens de toen geldende regels - niet naar Polen reizen (ze woont hier nog niet lang genoeg).

EEN REDDER IS ONS GEBOREN

Het jaarlijks herhalen van Kerstmis wijst op een nog onvervulde belofte. Het verhaal moet steeds opnieuw worden verteld, want het is nog niet af. Onze wereld heeft een redder nodig, die de ware vrede brengt. Daarom vertellen we elkaar weer het verhaal van Lucas.

Toen die keizer een volkstelling hield om de mensen op te schrijven, in te schrijven in de registers, ging het erom die mensen op papier te krijgen. En wie mensen op papier heeft, weet ze te vinden. Hij heeft ze te zijner beschikking. Midden in die telling, bedoeld om mensen ter beschikking te krijgen, komt God zichzelf beschikbaar stellen. In de registratie wordt een bestand aangelegd op papier van mensen met hun adres. Daarbinnen stelt God zijn adres aanwezig, niet op papier, maar lijfelijk. H't is een adres op het nippertje: de herberg had geen plaats; het adres werd een grot.

Waar is God te vinden? Kennelijk in de armoe. Maar armoe is onzichtbaar. Het lijkt of God te ver is gegaan in geringheid. Als de stal een hooiberg was zo hij de speld zijn. Hij duikt in onaanzienlijkheid - het is niet aan te zien - er is niets aan af te zien.

Twee gewone mensen met een kindje. Daarom moeten er engelen aan te pas komen om het te vertellen. Jozef kon toch niet naar de burgerlijke stand gaan om op te geven: het kind is van de Heilige Geest? Toen Lucas zijn evangelie schreef had hij de hemel nodig om uit te leggen wat er op aarde gebeurd was.

Wat zeggen de engelen? Twee dingen: 1. Nu is er een redder geboren. 2. Vrede op aarde is eer aan God. Kennelijk hebben deze twee zinnen met elkaar te maken.

En Lucas dacht terug aan zijn voorganger Jesaja, van wie hij de woorden in zijn hart bewaarde en overwoog. Hij dacht

En dat is vreselijk, want Kerstmis in Polen is zo anders dan Kerstmis in Nederland.

In Polen ligt de nadruk met Kerstmis op "Wigilia", de dag vóór Kerstmis. Een dag waarop het katholieke volkseid geen vlees eet.

Op die dag wordt pas de kerstboom opgetuigd, altijd met gekleurde lichtjes en komen gezinnen zoveel mogelijk bij elkaar om samen te eten, vis te eten. Vooral vissoep of bietensoep (Barszcz) en als hoofdgerecht meestal karpers met daarbij aardappeltjes of meelballetjes gerold door maanzaad en als groenten zuurkool met paddestoelen. Paddestoelen, die al maanden tevoren in de bossen verzameld zijn en die in huis, geregen aan draden, boven de verwarming te drogen hebben gehangen.

Bovendien vruchtencompôte of compôte van gedroogde pruimen. Maria herinnert zich dat haar moeder altijd een groot aantal karpers kocht voor de feestdagen, levend wel te verstaan, en die dan een paar dagen in bad liet zwemmen, totdat ze aan de beurt zouden zijn om de pan in te gaan, want ook met Oudjaar wordt in veel Poolse gezinnen vis gegeten.

(Baden in die tussentijd was er dus niet bij!) Aan het begin van het eten wordt een grote ongeconserveerde hostie (plak owl) met elkaar gedeeld, verzegeld van de allerbeste wensen van mens tot mens. Aan tafel is een plaats extra gedeekt voor die vreemde gast die weleens zou kunnen aankloppen. Er worden ook kado's onder de kerstboom gelegd, net zoals hier steeds meer wordt gedaan. En om 12 uur kan je naar de Nachtmis.

Op de beide kerstdagen komt er veel familie op bezoek. Op het kerstmenu staat meestal kalkoen, kip, konijn of haas

met aardappeltjes en allerlei groenten. In Maria's ouderlijk huis blijft de kerstboom altijd staan tot 2 februari (Maria Lichtmis) en gedurende die tijd worden er heel veel kerstliederen gezongen.

Die eerste Kerstmis van Maria in Nederland ging het allemaal een beetje anders. Het is ook wel erg wennen in een ander land. Wel had ze op "Wigilia" een heerlijk visdineretje voorbereid. Geen karpers, want die zijn hier niet gemakkelijk te krijgen en ook het klaarmaken is best moeilijk. Thuis deed haar moeder dat altijd. Het is zeker niet haar fijnste Kerstmis geworden. Ze weet nu best dat dat vooral kwam doordat ze niet naar huis mocht! De twee jaar daarna ging ze steeds met Kerstmis een weekje naar Polen.

"Lekker met z'n allen bij elkaar. Net als vroeger. En dit jaar blijven we weer eens hier. Nu is het onze eigen beslissing. Wat wij die dagen gaan doen? Ik zal volgs Poolse traditie op "Wigilia" vis klaarmaken.

Waarschijnlijk wordt dat na de vissoep schol of forel. Daarbij eten we dan zuurkool met champignons en vruchtencompôte. We zullen m'n schoonouders bezoeken, heerlijk gaan wandelen en bellen met mijn ouders in Polen, want die hebben onlangs telefoon gekregen. Bovendien zal ik veel kerstmuziek beluisteren d.w.z. Poolse kerstliederen die ik op bandjes heb staan. In Nederland is Kerstmis een nogal commerciële aangelegenheid geworden. De étalages liggen propvol en begin december zie je al overal kerstbomen. Dat zijn wij in Polen niet gewend. En met al die open grenzen moeten we maar hopen dat het kerstfeest daar zo zal blijven als tot nu toe. Want in Polen is Kerstmis nog steeds een feest van het hart."

VVB

immers of nu met dit kind ook voor ons de bedoelde samenleving van "eer aan God en vrede voor de mensen" begint. Begint die samenleving met dit kind? Ja.

Het teken daarvoor is: in doeken gewikkeld en een rare wieg. Het teken is de onaanzienlijkheid. Niets aan te zien. De aanzienlijkheid van Kerstmis, de titels van Jesaja, is er pas in de verkondiging. De engel is de predikant. Maar dat is wel boven onze hoofden, misschien wel in vele betekenissen. Vanouds weten predikanten, dat ze op Kerstmis in paradoxen spreken. Er is niets te zien en alles te horen. Het gaat over een dakloos kind, een beetje vluchteling, arme vader en moeder, een kribben en wat doeken op een plek buiten de stad. Dat is onbetekend. Het is ook veel betekend: God komt beschikbaar. Hij laat zich inschrijven in mensengeschiedenis. Voortaan is Hij te vinden. En zo krijgt dit kind de grote namen van Jesaja. God wil bij ons zijn. Hij is ons genegen. Hij wil voor ons een harmonieus bestaan.

En daarvan zegt Hij: Mijn eer is jullie vrede. Vrede voor wie? Voor alle mensen. U allemaal, ons allemaal. (Ons is geboren.) Dit verhaal is nog niet af. Misschien kon dit verhaal pas na Pasen geschreven worden toen die kribbe tot kruis geworden was.

In ieder geval: "ons wordt geboren" telkens weer opnieuw dit kind om de vervulling een beetje dichterbij te brengen, de vervulling van de identiteit tussen Gods eer en de vrede in de wereld. Nemen we in deze dagen de tijd om dit verhaal aan elkaar te vertellen dan zal de vreugde van Kerstmis diep in ons kunnen zijn om ons te vervullen. Zodat we elkaar van harte een goed en vreugdevol Zalig Kerstfeest kunnen toewensen.

J.H. Willems, pastoor



Zo is de volgorde. En beiden verbinden die nieuwe wereld met een kind. Wat voor een kind? Het signalement van Jesaja is een aantal grote titels; het signalement van Lucas is wat kleine kleertjes. Jesaja spreekt over een troon, Lucas over een kribbe. Gaat het wel over hetzelfde kind? Je moet met Kerstmis het lef hebben om ja te zeggen op die vraag. De eigenlijke vraag van Kerstmis is

WILLARD b.v.
transporten
Handel in zand, grind en mest
Schapendrift 2 - Blaricum - 02153 - 1 3523

Ook voor bloemen na sluitingstijd, uit onze automaat. (werkend op rijksdaalders)
BLOEMENBOETIEK KREMER
TORENLAAN TELEFOON 02153-82966

Stukadoorsbedrijf
W. Spakman - Blaricum
erkend lid N.A.V.A.S
Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum
02152 - 5 75 04
Voor alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouw, verbouwingen, renovatie
Specialist in sierpleisters en buitengevelisolatie
Vrijsluitend advies en/of prijsopgave

garage van mill
benzine service-station
pomp dagelijks open van:
07.00 - 20.00 uur
zaterdags 08.00 - 19.00 uur
zondags 10.00 - 19.00 uur
Esso Benzine - Diesel
Haardhout - Houtskool
Fire log - Aanstekblokken
torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17

In- en Verkoop klokken - barometers meubelen en schilderijen
M. Siegers
Dorpsstraat 8 Blaricum
tel. 02153-82078/11657
Openingsstijden wo. t/m zat. 10.30 uur tot 17.00 uur

J. Vos
WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 02153 - 83393

HEERSCHOP HOVENIERS
VAKWERK SINDE 1929
* Moderne tuinarchitectuur
* Tuinaanleg en onderhoud
* Sierbestratingen en terrassen
Tel. 02153-86036
Blaricum
Windvang 15

D. BEEK
AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL
Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

guis'stoffenhuys
moderne stoffen en founituren
alles voor de zelfmaakmode
De Holleblok 26 - Huizen
w. c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum
telefoon 02152 - 6 33 32

HOVENIERSBEDRIJF
P.E. Calis
TUINARCHITECTUUR
AANLEGE EN ONDERHOUD VAN TUINEN
TUINADVIES
SIERBESTRATINGEN
02153 - 1 19 12
Witzand 1 - 1261 BM Blaricum

G. JONGERDEN & ZON
RIETDEKKERSBEDRIJF
UW ADRES VOOR het vernieuwen van rieten daken, bijwerken, opstoppen, ontlossen
HANDEL IN VONKENVANGERS
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM
TELEFOON 02153 - 8 82 29

Louise

AGENDA

Kopij: Noolweg 31,
1261 EB Blaricum.

Nederbeem

13 januari 20.30 uur: Commissie Welzijn en Algemene Bestuurszaken
14 januari 20.00 uur: Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer
15 januari 20.00 uur: Commissie Personeel, Organisatie en Financiën.
23 januari 20.00 uur: Raadsvergadering.

Ned. Ver. van Huisvrouwen

7 jan. 10.00 uur. Nieuwjaarsinstuif
15 jan. 13.15 uur Gelegenheid om de tv. voorstelling "Oppassen" bij te wonen van de V.A.R.A. Inschrijven op 3 dec. om 13.30 uur. Kosten f.7,50.
21 jan. 14.00 uur Filmvoorstelling van de Ned. Brandwonden Stichting.
28 jan. 18.00 uur Gezamenlijk een pannenkoek eten bij de "Coeswaarde". Inschrijving 21 jan. 13.30 uur bij mevr. van Dongen.

K.M.P.T.

21 jan. 14.00 uur. Lezing met dia's "Rondom de tuin van Paleis Soestdijk". Spreker Hr. C. van der Steeg in Rosa Spierhuis, Laren.
21 jan. 20.15 uur Cursus Ons aard Paradys door Mevr. Drs C.E. Zonneville-Heyning in de Blaercom.

K.V.G.

19 dec. 20.00 uur Kerstviering. Lezing door mevr. Roelofs uit Amsterdam over de Kerstsymboliek.
8 jan. 20.00 uur Nieuwjaarsinstuif met een Bingo
29 jan. 20.00 uur Bernadette Boersen Dienste bij de kruisvereniging ZL. Holland geeft informatie over Voeding en Gezondheid.

Stichting Vrienden van de Stenenput

8, 22 jan. en 5 febr. 20.00 uur Cursus "Kennismaken met Mineralen". Door Herman van Dennebroek in de Stenen Put. Kosten f.60,-.
27 jan. 20.00 uur Lezing over sieraden door Loes Vogel-Mater. Kosten f.17,50.

Bernardus School

16 jan. Ophalen oud papier, ook voden, (mits in zak verpakt)

O.B.B.

28 jan. Ophalen oud papier

B.V.V.

3 jan. Bingo
31 jan. Klaverjassen

De Malbak

3 jan. 18.15 Postzegelvereniging
5 jan. 14.30-17.00 uur Nieuwjaarsreceptie
10 jan. 19.30 uur Klaverjassen
11 jan. 10.00-16.00 uur Computerclub
17 jan. 20.30 uur Spelletjesavond (sjoelen, badminton, scrabble, etc.)
18 jan. 21.30 uur MOTS-avond met de D&A band

Galerie Bianca Landgraaf

Tot en met 12 januari zijn in Galerie Bianca Landgraaf in Blaricum recente acrylschilderijen van Frans van Straalen en sieraden van Mecky van den Brink, Suzanne Esser, Hilde Foks, Lous Martin, Janke Yll en Frank van Zwicht te zien en te koop.

Aangetroffen in Blaricum



Weet u waar deze grenspaal staat?

Antw. novembernummer

De thermometer hangt aan de gevel bij olie- en brandstofhandel Vos te Blaricum. Aardig is de tekst op de thermometer: Getrouw, bij hitte en kou!

FOTOEXPOSITIE IN DE MALBAK

Van 3 januari tot 31 januari worden er in de Malbak foto's tentoongesteld die gemaakt zijn door de kinderen die de fotocursus (speciaal voor kinderen van 10 tot 14 jaar) hebben gevolgd. Onder leiding van Ton Smit zijn de kinderen wat wegwijs gemaakt in de donkere kamer, zijn er buiten foto's gemaakt en is er een studiootje opgezet. Het enthousiasme van de kinderen overtrof de verwachting, zo ook het resultaat dat is te bezichtigen in de Malbak.

In januari willen we starten met een korte cursus "Ken uw eigen camera". Een cursus voor volwassenen die beter met hun camera willen werken en de mogelijkheden willen weten. Voor meer informatie kunt u bellen naar de Malbak, tel. 62902.

COLLECTE DIABETICI

De jaarlijkse collecte t.b.v. Diabetisfonds Nederland heeft dit jaar opgebracht f.6994,30.

Bijzonder dank aan de dames en heren, die door het slechte weer zijn gegaan om dit alles mogelijk te maken. Natuurlijk ook veel dank aan de mensen die gegeven hebben.

Ook D.F.N. werkt met weinig geld en is erg blij met de opbrengst van de collecte. Mede daardoor is al hun werk ten bate van de diabetici (onderzoek enz.) mogelijk.

Wij wensen u allen prettige Kerstdagen en een gezond 1992. Namens de Collecteidesters, Hanna Rokebrand, Carla Gaasbeek.



Geboorten

6 nov. Helen Victoria Collier
12 nov. Constant Edgar Slinger
15 nov. Klaas Robert Hendrikus Calis

Huwelijken

9 nov. Franklin Wilhelmus Johannes Loman en Annemieke Zaal
11 nov. Carl Pieter Molenaar en Helena Wilhelmina de Graaf
13 nov. Paul Lodewijk Rebel en Cornelia Elisabeth Zwart

Overlijden

8 nov. Marius van Breeem, 62 jr.
8 nov. Hendrika Jacoba Vos, 73 jr.
11 nov. Jacobus Henricus Joseph Verver, 66 jr.
12 nov. Antje Rebel-Raven, 74 jr.
12 nov. Johannes Tempelaars, 84 jr.
22 nov. Bernardus Johannes Lam, 54 jr.

"Van de Prinsemarij"

VUURWERK

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Blaricum zijn vele bepalingen opgenomen met betrekking tot het kopen, verkopen, leveren, in het bezit hebben enz. van vuurwerk.

Ook het afsteken is geregeld. Het vuurwerk mag worden afgestoken op 31 december na 08.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Helaas blijkt de afgelopen weken dat enige personen alweer met vuurwerk rondlopen en dit afsteken. De politie heeft de eerste meldingen alweer ontvangen en treedt hard op tegen deze vorm van overlast. Wie betrapt wordt, is het vuurwerk kwijt. Helaas moet vermeld worden dat de inmiddels bekende "strijker" (verboden vuurwerk), ook weer in omloop is. Ook dit jaar vragen wij weer aan de ouders alert te zijn wanneer een kind met vuurwerk thuiskomt of dit afsteekt. Bekend is dat via het schoolcircuit veel vuurwerk wordt verhandeld. Vuurwerk mag alleen verkocht worden, indien men vergunning heeft van B. en W. Twee dagen voor oudejaarsdag, rekening houdend met het weekend, mag de vergunninghouder het vuurwerk gaan verkopen.

Ook staat in de Algemene Plaatselijk Verordening dat het verboden is binnen een afstand van 25 meter van huizen met rieten daken of hooibergen vuurwerk af te steken.

Wederom vragen wij dit jaar uw extra aandacht voor de "strijker". Mocht u deze bij uw kinderen ontdekken, neemt u dan contact op met de politie. Strijkers zijn illegaal en levensgevaarlijk. Rijkspolitie Blaricum Huizerweg 9 tel. dag en nacht: 89944 Alarmnr. 06-11

GEHEUGENSTEUNTJE

Stichting Patiëntenraad Blaricum-Eemnes-Laren Bij de patiëntenraad kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het terrein van de gezondheidszorg. Postbus 121, 1250 AC Laren, tel. 02153-16740.

SWOL

Samenwerking Welzijn Ouderen Laren, Blaricum. Informatiecentrum Brinklaan Geopend: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 10.00-11.00 uur Voor informatie, advies, invullen formulieren, vervoer, recreatie, enz. Telefoon 89025. Bijvank, donderdag van 11.15-12.15 uur in de "Malbak".

Graag Gedaan

Te bereiken elke woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur, telefoon 02153-12322. Noodnummer 82718 en 02152-62670.

"Op de Deel"

Brinklaan 2a, (Historische Kring). Iedere zaterdag open van 14.00-16.00 uur. Vrije toegang voor leden en belangstellers.

Bureau Slachtofferhulp

Iedere dag 24 uur bereikbaar, tel.: 02152-40400. Bezoekadres: Graaf Wichmanlaan 1, 1276 KA Huizen. Tijden ma t/m vrij van 10.00 - 16.00 uur U kunt bij ons terecht als u slachtoffer bent van een misdrijf of een verkeersongeval.

Mededeling

In verband met het plotseling overlijden van mijn man, de heer J.H.J. Verver, is het STAATSLOTERIJ-KANTOOR, 2e Molenweg 22 te Blaricum vanaf heden

GESLOTEN

Voor verzilvering en verkoop van loten kunt u zich vervoegen bij het postkantoor in Blaricum en bij de kantoren vermeld in de telefoon-gids.

DANKBETUIGING

Hierbij dank ik al onze trouwe klanten voor de 25 jaar fijne samenwerking en het vertrouwen onderling.

Ik zal het contact missen.

Heel veel dank!

Met vriendelijke groet,
mw. L. Verver-Mulders

STIJLDANSEN VOOR OUDEREN DE BEENTJES VAN DE VLOER IN DORPSHUIS DE BLAERCOM

Stijldansen is weer helemaal in de mode. Vanaf half januari kunnen mensen van 55 jaar en ouder in het dorpshuis De Blaercom aan de Schoolstraat 3 in Blaricum met de beentjes van de vloer. In een cursus van tien weken worden hen de grondbeginselen van de bekendste stijldansen geleerd.

De cursus wordt gegeven door Gerdie van Kooten.

Ze leert de deelnemers in een rustig tempo de basispassen van de quickstep, de Engelse wals, de tango, de rumba, de cha cha cha en de jive. Deze dansen vormen samen het standaardprogramma voor 'brons', maar deze cursus wordt niet afgesloten met een examen.

De rumba, de jive en de cha cha cha zijn drie moderne stijldansen. Ook voor mensen die in hun jeugd de overige dansen al hebben geleerd, is de cursus dus interessant. De lessen duren 70 minuten, onderstussen wordt ook nog tien minuten gepauzeerd.

"Deze manier van lichaamsbeweging is zeer goed voor wat oudere mensen", aldus lerares Van Kooten. "Dansen is eigenlijk ontspannende inspanning. Je bent zo geconcentreerd bezig met de te leren passen, dat je verder alles om je heen vergeet".

Niet onbelangrijk noemt ze ook de sociale functie van deze danslessen. "Ik heb al zo vaak gezien dat de cursisten elkaar ook buiten de les ontmoeten. Soms worden er zelfs feestjes georganiseerd, waarop iedereen het geleerde in praktijk kan brengen".

De cursus gaat half januari op vrijdagmiddag van start, voorafgegaan door een proefles. Belangstellenden kunnen zich bij de Blaricumse Welzijns Stichting opgeven voor de cursus. De proefles is op 10 januari aanvang 15.15 uur. Belangrijk is dat de inschrijving absoluut niet per paar hoeft te gebeuren. Mensen kunnen zich ook alleen opgeven.

*Kerst is vrede op aarde
Kerst is geen hongersnood
Kerst is geen oorlog
Kerst is geen ruzie
Kerst is geen daklozen
Kerst is gezellig
Kerst is feest!*

Jochem

Makelaar
Karel van der Bijl
thuis in Gooise huizen
Dorpsstraat 10, Blaricum. Telefoon 02153-15300 (vijftien driehonderd)

Haarmode **Leo & Mareza**
Dames en Heren
Redken - Depasduur
Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001
Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

HOVENIERSBEDRIJF
Ron Ottenhof
Specialist voor uw siertuin
- Tuinaanleg onder garantie
- Renovatie
- Sierbeplanting
- Bemestingsabonnement voor gazons
Raat 36, Tel. 02152-68136
1261 MB Blaricum

Beleggingsadvies vanuit Blaricum!
Voor adviezen over een gedegen beleggingsstrategie hoeft u niet ver van huis.
MEENTWEG 27 a
TELEFOON 02153 - 16270
Nieuwenhuijse & Van der Veen bv
BELEGGINGSADVISEURS NAAST DE DEUR

tates
DORPSSTRAAT 5
1261 ES
BLARICUM
TEL. 02153-89283
SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt

Nieuw!
Vietnamese Loempia's
Elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur in het centrum van Blaricum
U bent van harte welkom!
Le Loempia

COMBITAX
Blaricum-Laren
TAXI-86666
Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

Esthuis
DePeperbus
• Gezellige Sfeer
• Prettige Prijzen
• Prima Wijkkaart
DePeperbus
Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum
Tel. 02153-15693
Geopend vanaf 11 uur
3 Maanden Gesloten

De opticien met kwaliteit voor ogen
Flahrenfort
optiek
Dorpsstraat 6
1261 ET Blaricum
Tel. 02153 - 12376

Auto Koen bv
Officieel Alfa Romeo dealer voor 't Gooi
Alfa Romeo voor méér dan alleen sportiviteit!!
Of u nu kiest voor een 33, 75 of 164 serie, ze zijn alle compleet uitgerust voor ongekend rijcomfort.
• APK Naarderweg 17 - 1261 BP Blaricum - 02153-82898 • Alfa Rent

J.A. de Bot - Assurantiën
Huizerweg 23a - 1261 AS BLARICUM
Tel. 02153 - 10915 - 12104 (8.00 - 16.00 uur)
Wij kunnen U de goedkoopste autoverzekering aanbieden.
Professionele- en snelle hulp bij schade-afhandeling!

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen
AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties
Loodgieter: Meentzoo 29, telefoon 02153 - 8 24 85
Electriciën: Evenaar 8, telefoon 02153 - 8 78 92

Uw auto is in vertrouwde handen bij:
AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY
• uitdauken
• spuiten
• carrosserie richten
• roestbehandeling
• eigen sleepdienst
• leenauto's voor noodgevallen
• dagelijks een team vakmensen
STRAK & STRALEND
Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153 - 8 70 36

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN
Stut uw slager
Schoolstraat 2a, Tel. 83430, Blaricum