



15e jaargang  
nummer 145  
Juli/Augustus 1992

# hei & wei

## dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door de Blaricummers  
Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum  
Redactie: R. van Ees, L. Eggenkamp, A.M. v.d. Harst-Sol, J. Juffer, R. Kok, M.L.P. Kooij-van der Kolk, J.H. Rigter, V. Vlasman-Brenninkmeijer, A.J. Th. van Zon.  
Eindredactie: P. Niks en A. Lindeman-Strengholt  
Adres voor toezending kopij: Dorpsstraat 4, 1261 ET Blaricum, tel. 02153-86468  
Voor advertentieopdrachten: D. de Graaff-Viehoff, Heideweg 8a, 1261 GR Blaricum, tel. 83593  
Druk: Frisch Drukkerijen, Amsterdam.



Ook zo genoten...?

### AGENDA

Kopij: Noolweg 31  
1261 EB Blaricum

**Nederheem**  
14 sept. 20.30 uur Commissie Welzijn en Algemene Bestuurszaken  
15 sept. 20.00 uur Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer  
16 sept. 20.00 uur Commissie Personeel, Organisatie en Financien  
24 sept. 20.00 uur Raadsvergadering.

**Collectie**  
6 sept.-12 sept. Militaire Thuisfronten  
13 sept.-19 sept. Prinses Beatrix Fonds  
20 sept.-26 sept. Nier Stichting Nederland  
27 sept.-3 okt. Nat. Collectie Geestelijk Gehandicapten

**B.V.V. '31**  
eerste vrijdag van de maand Bingo  
laatste vrijdag van de maand Klaverjassen

**Dorpshuis De Blaercom**  
maandagochtend 09.00-10.00 uur en donderdagochtend 11.00-12.00 uur  
Callenetics o.l.v. fysiotherapeut.  
tel. 02153-87123

**Bridgevereniging 'Stad en Lande'** start begin september met de competitie van het seizoen '92-'93  
Inlichtingen: 02159-14155

**Bernardusschool**  
derde donderdag van de maand inzameling oud papier

**O.B.B.**  
laatste dinsdag van de maand inzameling oud papier

**Verzorgingshuis De Beukelaar**  
5 sept. 10.00-16.00 uur Braderie met o.a. een veiling om 12.00 uur

**Buurthuis De Malbak**  
zaterdag 29 aug. 10.00-14.00 uur informatie-bijeenkomst School voor Volwassenen.

**Kwekerij Jan de Jong**  
Capitteweg  
Werk van Els de Graaf

**12 september**  
**MONUMENTENDAG**

### School voor Volwassenen

De School voor Volwassenen is bedoeld voor volwassenen met hooguit lagere school en enkele jaren voortgezet onderwijs. Je kunt er je Nederlands ophalen, of je rekenen. Je kunt er een beetje Engels leren of een beetje wiskunde worden op de computer. Er is de laatste jaren zoveel veranderd in het onderwijs, in de samenleving. Daardoor kun je het gevoel hebben, dat je een beetje achter raakt. Je begrijpt de achtergronden van het nieuws niet meer, sommige artikelen in de krant zijn zo ingewikkeld, de computer in de bibliotheek durf je eigenlijk niet te gebruiken en de kinderen op school leren heel anders rekenen dan vroeger...  
Kent u dat gevoel? Kom dan een jaartje 'bijspijkeren' bij de School voor Volwassenen. Er zijn verschillende cursussen, zoals: beter leren lezen en schrijven, een opriscurus Nederlands, een cursus: Nederlands en rekenen, een eerste kennismaking met Engels. De School voor Volwassenen is ook in het Gooi. In veel plaatsen worden cursussen gegeven. Voor Laren, Blaricum en Eemnes is het kantoor gevestigd in 'De Warrekom' in Laren. Voor meer informatie: tel.: 12435 (de school) of 15461 ('De Warrekom'). De folder met het cursusaanbod 1992-1993 ligt voor u klaar.

### EEN BIJZONDER 50-JARIG BLARICUMS HUWELIJK

Zo zijn er gelukkig nog wel meer. Maar dit... Een gesprek met Freddy en Ernst Marx is duiken in de geschiedenis. Soms verdrietig. Maar, zegt Freddy zeer nadrukkelijk, ook een heel blij. 17 juli 1942 trouwden zij als Joods meisje en Joods jongen. Lopend naar het oude Gemeentehuis -nu Gall en Gall op de Torenlaan- met de gele Jodenster op. De ouders van Ernst uit Amsterdam kregen geen reisvergunning voor de trouwdag van hun zoon. Het was dus maar een kleine trouwstoet. Het bruidspaar, de ouders van Freddy en haar zus Lies van der Sluijs, Janna van Mill, de moeder van Gerard, de garagehouder, was o.a. getuige. Dit was natuurlijk een heel bijzondere gebeurtenis. Zo bijzonder, dat na afloop van de huwelijksplechtigheid, als demonstratie tegen de NSB-ers, alle winkeliers van het dorp kwamen om te feliciteren. Hartverwarmend!

Zo waren er o.a. Koopmans - de drogist, Vos - manufacturenhandel, Bertus Zwart - huishoudelijke artikelen, Overstegen - comestibles, Overstegen - kunsthandel, Kremer - bloemen, Roegiest - garage, Kooy - zuivelfabriek. Wat een stap. Hoe kom je daartoe? Daar gaat natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf. Ernst werkte als hulp op de boerderij van Anna en Frits Rosendahl en hun twee dochtertjes (later in de oorlog omgekomen). Deze lag aan het eind van de Capitteweg. Deze joodse familie was in 1938 gevlucht vanuit Duitsland naar Nederland. Ernst en Freddy waren in 1939 verloofd. Freddy woonde met haar ouders en zusje in Amsterdam. Ernst woonde bij mevrouw Broekema in haar idyllische huisje aan het Achterom. Na verschillende malen in Blaricum bij Ernst te hebben gelogeerd, zei Freddy tegen haar ouders: 'jullie moeten ook eens in Blaricum komen. Het is daar zo heerlijk rustig.' In de meidagen was er in Amsterdam veel lawaai van het luchtafweerschut. Zo kwam de familie Polak een week-end over en huurde een kamer in hotel Ruimzicht -nu Bellevue- van de familie Vos. Daar ontmoetten zij de heer Manuel Porselein van de Korte Molenweg en bleven een maand bij hem logeren.

Via de heer Koster, makelaar, (die in de oorlog heel veel voor de familie gedaan heeft) kon de familie Polak op het Bierwegpaadje no. 1 een huis huren. 't Kooitje'. Inmiddels was Ernst van baan veranderend en kwam hij bij de zuivelfabriek 'De Hoop' van de familie Kooy (nu de ijssalon). 's Morgens om half zes begonnen. En als ontbijt? ... Een flesje chocoladevla voor de helft leeggoeien en bijvullen met slagroom. Ziedaar... ontbijt!! Ernst glundert nog als hij het vertelt.

In die tijd woonden er veel kunstenaars in Blaricum. Radecker, de beeldhouwer, een echte bohémien, woonde op de Capitteweghoek Schapendrift. Peter Zwart, schilder, woonde aan de Eemnesserweghoek Schapendrift. Harry van der Poel, huisschilder, die ook veel voor het verzet deed, woonde daar ook. Toch een mooie tijd met elkaar, verzucht Ernst.

Eind 1940 gingen Freddy en Ernst, met de schillenkar naar de Beethovestraat in Amsterdam om een bed op te halen bij zijn ouderlijk huis. Eigenlijk levensgevaarlijk op de toen al drukke weg naar Amsterdam met een schillenkar. Maar ja, auto's waren toen schaars. Ernst had intussen bedacht, dat hij, om de moeilijke tijd door te komen, eenden kon gaan fokken. Samen met Boldt - de kippenfokker - op de fiets met aanhangwagentje eenden kopen in Nijkerk. Op de terugweg klapte meens het wagentje om en liepen de eenden gemoedereerd de sloot in. Dus toen maar geen boer. Freddy deed in mei 1940 haar eindexamen HBS-B en wou gaan studeren voor kinderarts. Dat ging niet door, omdat ze een Añrievkling kreeg toegestuurd. Weg roeping, weg toekomst. Boze, verdrietige, opstandige gevoelens kwamen dan boven. Machteloosheid ook. Dan maar op kantoor gaan werken.

De situatie werd steeds grimmiger in Amsterdam. In 1941 vond daar de februaristaking plaats. Joden mochten niet meer buiten Amsterdam wonen. Zus Lies moest van een Hilversumse school af en naar de Joodse school in Amsterdam.

Freddy en Ernst, 22 en 23 jaar oud, konden in juli 1942 een woning in Amsterdam krijgen en besloten om bij elkaar te blijven en elkaar te steunen. Drie weken na hun trouwen werden ze bij een razia opgepakt. Freddy moest naar haar ouders. Ernst naar kamp Westerbork. Daar wist hij uit te komen. Na zijn terugkomst doken zij onder op het Huizerhoekje. Daar is de oudste dochter geboren. Dat was natuurlijk een moeilijke tijd. Acht onderduikers waaronder een baby, woonde bij twee oude mensen. Moeilijk geheim te houden, een huilende baby en twee bejaarden die ineens zoveel aten. Er was gelukkig heel veel hulp van burens en andere Blaricummers.

In Blaricum werd heel veel verzetswerk gedaan. Er waren ook heel veel onderduikers in het dorp.



Ernst en Freddy werden dan ook door de politie en het verzet op tijd gewaarschuld toen men hen wilde verraden. Na omzwervingen kwamen ze met valse papieren als de familie Bruins aan in Hoenderloo op de Veluwe.

Ernst werd directeur centrale keuken Hoenderloo en werd daarna officieel benoemd als directeur centrale keuken Apeldoorn. Hij had stiekem lol om de officiële aanstelling. Wel was hij soms bang herkend te worden, omdat ook veel Amsterdammers op hongertocht in de centrale keuken eten kwamen halen.

Op 17 april 1945 werd Hoenderloo bevrijd door een Canadees. De Duitsers hadden zich daar al overgegeven. De Canadees kwam het dorp in en zei: 'You are free'.

Zo eenvoudig eindigde een oorlog die zoveel leed had veroorzaakt. Na de bevrijding kwamen de inwoners van Hoenderloo de familie Marx feliciteren. In de oorlog hebben ze nooit laten merken dat ze wisten hoe de familie Bruins eigenlijk heette.

Ernst kreeg in Apeldoorn een baan aangeboden naar aanleiding van de baan bij de centrale keuken. Desondanks gingen Freddy en Ernst liever naar Blaricum terug.

In februari 1946 zijn ze op de Dwarslaan nr. 18 komen wonen en wonen daar nog. Na de oorlog zijn er nog twee kinderen geboren in Huize Marx, een jongen en een meisje. Uiteindelijk woonden na de oorlog de families Marx en Polak beide weer in Blaricum. Iets wat helaas veel Joodse families niet konden zeggen.

Het oudste meisje Markx, dat in de oorlog geboren werd, is in 1968 naar Israël vertrokken en woont daar nog steeds.

Toen de kinderen eenmaal op de Openbare Lage School in Blaricum zaten, heeft Freddy zich ingezet voor de Oranjevereniging. Samen met o.a. mevrouw Matthes, gymlerares op de O.L.S. en de heer J. van Campen, destijds voorzitter van de vereniging. Ook heeft zij vele jaren meegewerkt als president van WIZO NEDERLAND, een internationale wereldorganisatie van Zionistische vrouwen die sociaal werk deden voor vrouwen en kinderen in Israël. Zowel Joodse als Arabische.

Om niet zoals in de oorlog monddood te zijn, heeft Freddy zich ingezet voor de rechten van de mens. Speciaal die van de gelijkje rechten van de vrouw.

Na 13 jaar presidentschap werd Freddy geridderd voor hetgeen zij bereikt had op dit gebied.

'Wij zijn extra blij en dankbaar dat we gezond en wel, ons 50-jarig huwelijks kunnen vieren met onze drie kinderen en vijf kleinkinderen', aldus het echtpaar Marx.

Freddy en Ernst, hartelijk dank voor jullie verhaal. Hei en Wei wenst jullie nog veel geluk in de toekomst.

Dit moet zeker lukken in jullie gezellige huis. Wanden vol met schilderijen van Freddy, die les heeft van Carolien Visser. In de tuin kijken beebeldhouwde koppen je aan en binnen vind je allerlei potten en voorwerpen van Ernst, die les heeft van An Franswa. Een stevige groeiende expositie. Zo hoort het ook in Blaricum!

Ria



Voor de derde achtereenvolgende keer winnen René en Ellen Elbers de 1e-prijs bloemverstering. Oma Rigter heeft de Gooische Zondagspracht gemaakt. Foto: Bob Awick

### KERMIS '92

Als vanouds dulle pret voor alle Blaricummers.



huwelijkskuis

Foto: Bob Awick

### ATY LINDEMAN 25 JAAR ORANJE VERENIGING



Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 24 juni j.l. brachten bestuur en medewerkers van de Oranje Vereniging hulde aan mev. Aty Lindeman-Strengholt vanwege haar 25-jarig bestuurslidmaatschap van die vereniging. Zo'n 25 jaar geleden nam zij het secretariaat over van mev. Matthes-Funke die, evenals oudpenningmeester Herman Lanphen, op deze avond aanwezig was.

De voorzitter van de Oranje Vereniging, de heer Van Zon, sprak namens bestuur en medewerkers de jubilaris toe.

'Wanneer in Blaricum de Oranje Vereniging ter sprake komt dan roept dat bij velen het beeld op van dat frêle, beweeglijke en actieve vrouwtje van de Vliegweg, dat al zo lang het gezicht van de Oranje Vereniging is', zei hij.

'Maar niet alleen voor de buitenwereld, ook in de vereniging zelf is Aty Lindeman een onmisbaar figuur die altijd veel tijd heeft besteed aan de goede onderlinge verhoudingen en vriendschappelijke sfeer die zo kenmerkend is voor de vereniging. Daarnaast heeft Aty een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van (nieuwe) festiviteiten van de Oranje Vereniging. Zij leverde een onmisbare bijdrage aan de opzet en de organisatie van de viering van het 40-jarig (1978) en het 50-jarig (1988) jubileum van de vereniging.

Wie beninnert zich niet meer in 1988 de onvergetelijke tentoonstelling 'Beeld en Wei' op het Singerweijde, waarvan Aty het leeuwenaandeel had.'

De heer Van Zon dankte Mevr. Lindeman voor haar grote hulp en steun aan hem persoonlijk als voorzitter.

Hij pries Aty als een van die zeldzaam waardevolle mensen die zonder enig belang voor zich zelf, zich inzetten voor anderen en de gemeenschap verrijken met hun inspanningen, initiatieven en creativiteit.

Hij wees op de grote verdiensten van Mevr. Lindeman op tal van terreinen van het maatschappelijk leven in Blaricum. Zo was zij nauw betrokken bij de voorbereiding en realisering van het dorpshuis 'De Blaercom', had zitting in het bestuur van Gezinszorg, haar werk voor de Historische Kring, Tafeltje Dekje etc.

Wie kent niet, vanaf het begin van Hei en Wei, haar prachtige verhalen over Blaricummers en over Blaricumse gebeurtenissen. Ruim 2½ jaar is zij bestuurslid van de Blaricumse Muziekkring en actief bij het organiseren van concerten.

Gelet op al deze activiteiten en grote verdiensten had het bestuur van de Oranje Vereniging dan ook volgaarne besloten om Mevr. Aty Lindeman-Strengholt te benoemen tot ERELID van de Oranje Vereniging.

Rolf Kok maakte van de hierbij behorende oorkonde een prachtig kunstwerk.

Tevens werd mev. Lindeman een aquarel, van de hand van Marianne Piel, van het Oranje Weijde met het zicht op de Nederlands Hervormde Kerk, aangeboden. Tijdens haar raadslidmaatschap nam Mevr. Lindeman het initiatief dat leidde tot naamgeving van het Oranje Weijde.

Na de felicitaties door bestuur en medewerkers werd er op deze avond nog veel verhaald over Oranjejfeesten van voorbije jaren.

A.v.K.



Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER  
AANEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

ASSURANTIE-ADVISEUR  
**M. A. BEK**  
Verzekeringen  
Spaaragent voor Citibank NA  
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,  
telefoon 02153 - 8 90 71

Café - Slijterij  
**D' Ouwe Tak**  
Ja Gezellig

Voor een bijtarte en een borrel.  
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banketbakkerij-Partyservice  
**"FRANK"**  
voor al uw feestelijke gelegenheden  
zowel op banket als party gebied.  
Tel. 83691

**HVDVEEN**  
Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 - 1 13 60

Gaat u het ook zelf doen?  
dan naar  
Hobby-Shop  
**B.C. STEENBEEK**

Blaricum  
Meentweg 31-33  
Telefoon 1 57 47

**stiny**  
Tandtechnisch Lab.  
en Dental Shop

Zaterdag geopend

Binnenoor 5  
1261 EG Blaricum  
Telefoon 02153 - 1 17 23 J

**COMBITAX**  
Blaricum-Laren  
**TAXI-86666**  
Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijke vervoer

**Feep van der Heiden**  
Verhuur puin- en  
afvalcontainers  
Handel in zand,  
grond, etc.  
Tevens erfverhardingen voor  
bedrijven en particulieren.  
Singel 7, 1261 XP Blaricum.  
Tel.: 02153-89372/83620

**UW KLEURENFOTO 69 ct**  
D.A. DROGISTERIJ J. KLEIJN  
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a

**HOMOPATHISCHE PRODUCTEN**  
**24UUR SERVICE STOMERIJ**

**FIRMA WED. B. VOS**  
Huisnummer 15, Tel. 02153 83244  
Middelenweg 17, Tel. 02153 82650  
BLARICUM



## NEDERHEEM GELDIGHEID OUDE RIJBEBWIJZEN LOOPT AF

De geldigheid van rijbewijzen van het oude model loopt af. Deze *linnen* rijbewijzen werden afgegeven tot 1 oktober 1986. In een enkel geval, na diefstal of verlies van het rijbewijs, zijn ze ook daarna nog verstrekt tot 1 januari 1991. Al deze rijbewijzen moeten voor 1 oktober van dit jaar zijn omgewisseld tegen een nieuw exemplaar. Wie daarna komt, zal opnieuw rijexamen moeten doen. De kosten van een nieuw rijbewijs bedragen f 27,50. Bij de aanvraag moeten het oude rijbewijs en twee nieuwe pasfoto's (zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de afdeling burgerzaken, tel. 02153-90211.

**AANNEMINGS BEDRIJF  
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken  
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 02153-83620 -89372

## 'JA IK WIL...' DRIEHONDERD KEER

Het was al eerder te lezen, maar NIET in onze Hei & Wei... Voormalig burgemeester M. (Map) Tydeman is eervol ontslagen uit de functie 'Ambtenaar Burgerlijke Stand'. Uitgerekend is, dat het ruim driehonderd huwelijken waren, die officieel onder zijn leiding werden gesloten. Dat is nog al wat! Een gesprek met hem is in ieder opzicht zeer de moeite waard en buitengewoon gezellig. Bijna veertien jaar was de heer Tydeman onze Blaricumse burgemeester. Daarvoor kwam hij uit het Zeeuwse Westkapelle, waar het gebruik was, dat *altijd* de burgemeester de huwelijken voltrok en als die nu echt op de een of andere manier 'verhinderd' was, pas dan deed de secretaris het. Hij vertelt, dat hij het al die jaren met het grootste plezier heeft gedaan en nog een beetje extra is *aangebleven* om zijn eigen drie dochters te kunnen trouwen. Hij is altijd present geweest in jacquet, de stijlvolle pandenjas met gestreepte broek, waarin vroeger altijd de raadsvergaderingen werden voorgezeten. Een oud gebruik dat hij gewoon verder heeft aangehouden en hij 'verdomde het om die' toga' aan te trekken, want mijn eigen museumjas was toch echt veel mooier'. Hij lacht er hartelijk om, aangezien iedereen ontzet bleek over zijn zienswijze... 'De toga vind ik maar een schandbedekkerij voor ongepoetste schoenen en afgezakke sokken...'



Als ABS (ambtenaar burgerlijke stand) heeft hij uiteraard veel meegemaakt, 'maar gelukkig nooit een weigering... je moet er niet aan denken... maar gehuild werd er altijd véél. In Zeeland nog meer dan hier, dat wel'. Hij vertelt: 'Je geeft het jonge paar natuurlijk wel zoveel mogelijk goede raad; kinderen, niet losjes verderleven, maar je gedachten erbij houden... je huwelijks en je leven goed indelen, weten wat je wilt en vooral blijven praten samen en elkaar niets verzwijgen. De jonge paarjes op hun paasbest, op z'n mooist is altijd leuk om naar te kijken, je wordt er blij van. Het is fijn om zo'n nieuw stel het startsien te geven. Het huwelijks is nog best romantisch en bepaald geen computerzaak'. Hij constateert dat het duidelijk is, dat er veel meer getrouwd wordt. 'Financieel is het ook beter. Er was een tijd dat er net voor het eind van december extra veel getrouwd werd. Belastingtechnisch voordelig. Dan was het dringen!'

**IDEALISME**  
'Ik zat vaak thuis tevoren te piekeren, hoe ik het zou gaan aanpakken, hoe ik zo'n jong paarje zou uitleggen waar het allemaal om gaat. Ik zei altijd tegen ze, dat echtparen de kleinste cel in onze maatschappij zijn en ze als zodanig als positieve radertjes moesten helpen om de maatschappij zo goed mogelijk te laten draaien. Je hebt een zeker idealisme nodig om het iedere keer te verwoorden. Dat er zoveel in Blaricum wordt getrouwd vindt hij prachtig. 'De mensen hebben vaak de ronde gedaan door de buurt voor ze ons gemeentehuis kiezen. Hier vindt iedereen het echt gezellig, kleinschalig. Ze moeten ons trouwzaakje ook bepaald niet gaan verbouwen, dat zou doodzonde zijn. Het is nog prettig dorps ingesteld en niet kil of zakelijk. Dat trouwerijen de ambtenaren zouden afleiden is een argument dat er met de haren bijgeslept is. Stel je voor! Er wordt minder in de kerk getrouwd, dus moet het gemeentehuis meer aurolof hebben'. Hij vindt het een goede zaak, dat er zoveel externe ambtenaren burgerlijke stand zijn ingeschakeld. 'De moeilijkste momenten zijn die bij het binnenkomen', vertelt hij. 'Als je de mensen goedendag zegt, proef je de sfeer meteen. Je bent dan eventjes net een toneelspeler, die snel moet inschatten of de zaal het 'doet' of niet... Er waren ook wel eens moeilijke situaties waar je je snel uit moest zien te redden en meestal kreeg ik dan gelukkig wel een ingeving. Ach, ze zitten soms zo lief voor je, zo'n bruidspaarje... ze luisteren oplettend en geven elkaar af en toe een kniepie in de hand. Ja, dat zie ik goed hoor. Er was eens een bruid die zo overgevoelig was, dat ze bij het derde woord al tranen in haar ogen kreeg. Zoiets moet je dan gauw opvangen: een grasje of zo! Het was driehonderd keer (en nog wat meer): 'Verklaart U in tegenwoordigheid van...'. 'Zo was het wel genoeg', zegt de heer Tydeman, 'mijn jacquet is nu verder om bruiloften bij te wonen. Ik kom nog wel eens een paarje tegen dat ik ooit getrouwd heb. Dat is leuk, dan hebben we altijd leuke herinneringen op te halen. Laten we aannemen dat al die driehonderd-en-meer echtparen van toen, nog allemaal 'intact' zijn en vele blije herinneringen bewaren aan die belangrijke dag in hun leven. Hun eigen ABS heeft ze in ieder geval wel.

## JAARVERSLAG VRIJWILLIGE BRANDWEER

Het jaar 1991 stond in het teken van het vertrek van de commandant, de heer A.H.v.d. Kooij die na bijna 35 jaar brandweerdienst afscheid nam. Hij werd door de burgemeester op 31 mei geridderd in de raadszaal van het gemeentehuis tijdens een groots opgezet afscheid. Het commando werd overgedragen aan de heer J.H.M. Ruijter, die reeds ondercommandant was en tot ondercommandant werd de heer B.G.A. Vos benoemd. Op 31 oktober werd na 21 jaar ook afscheid genomen van onderbrandmeester A. Lanphen. Het vrijwillige brandweercorps bestond op 31 december 1991 uit 28 personen die het brandweerkorps naast hun gewone maatschappelijke werkzaamheden verrichten. Om de nodige kennis en vaardigheid op een hoog peil te krijgen en te houden moeten er oefeningen gevolgd worden en oefeningen worden bijgewoond. In 1991 zijn er 45 oefenavonden gehouden die door gemiddeld 24 personen zijn bezocht. Ook werd er aan wedstrijden deelgenomen. Zo werden we in de eerste klasse vijfde van de 289 ingeschreven ploegen. Om de brandweertaak in onze mooie gemeente met de vele rieten daken goed te kunnen uitvoeren hebben wij de beschikking over modern materieel: twee blusvoertuigen met een ingebouwde watertank en een hulpverleningsvoertuig vol met gespecialiseerd gereedschap. Dit materieel staat in de brandweerkazerne aan de Verbindingsweg 13 waar ook de werkplaats voor onderhoud aanwezig is en een instructiekluis. Voor de buswatervoorziening zijn wij voor 90 procent afhankelijk van de 330 ondergrondse brandkranten. De alarmering van de brandweer geschiedt door de brandweeralarmcentrale die in Hilversum is gehuisvest. Na een melding, welke via 06-11 binnen komt, alarmeert het personeel van de alarmcentrale het brandweerpersoneel van Blaricum via de alarmontvanger die elke brandweerman bij zich heeft en spoedt de brandweerman zich naar het opgegeven adres om hulp te bieden. In 1991 moest de brandweerman van Blaricum 35 keer uitrukken voor kleine branden en 10 keer voor hulpverlening. Tweemaal moest bijstand verleend worden bij grote branden aan de brandweer van Huizen.

J.H.M. Ruijter  
Commandant

## DE HEEMTUIN



Het begin van een jaarverslag van de Stichting Wilde Planten Blaricum. ( ) Een zacht voorjaar lokte medewerkers en bestuur al in februari naar de Heemtuin. ( )

Heerlijk om zo een jaarverslag te beginnen! Acht mensen werken hard en enthousiast aan deze tuin, die 28 augustus 1973 werd opgericht. Initiatiefnemer, de heer Jacob Alderink, die een groot deel van zijn leven in het Gooi had gewoond en met lede ogen zag dat er steeds meer planten dreigden te verdwijnen. Zo ontstond onze Heemtuin met als doel te proberen planten en landschappen, die zo kenmerkend zijn voor het Gooi, te behouden. Als U de Heemtuin bezoekt, krijgt U een goede indruk van variaties aan grondsoorten en de daarbij behorende planten die wij om ons heen hebben en hadden. Op maandagmiddag is er altijd iemand om vragen te beantwoorden en U wegwijs te maken in de tuin. In de kas liggen tijdschriften ter inzage waaronder Heem en natuurtuin 'Oase', Mapje Flora Gooi en Hortus Botanicus. Naast de kas vindt u een kastje met informatie over bloeiwijzers en daarboven de plattegrond van de tuin. Deze bloeiwijzers worden regelmatig aangepast aan wat op dat moment bloeit. Beent u geïnteresseerd om mee te werken in deze tuin, dan kunt u contact opnemen met Marijke Mol of mevrouw G. Marmelstein-Dzialiner. Er is op dit moment vooral behoefte aan iemand die de tijdschriftenvoorraad wil organiseren.

**Bloeiwijzers.**  
De heer E. Frater Smid heeft van juni 1977 tot september 1989, 25 bloeiwijzers geschreven. Het zijn zeer juweeltjes van liefde voor en kennis van de natuur. Eigenlijk is dat niet zo wonderlijk als je biologieleraar Dr. Jac. P. Thyse was, (ook de heer Alderink was zijn leerling). Als je deze bloeiwijzers leest waar je je in een heel groot park, terwijl de heemtuin toch een relatief klein stukje grond is. Datzelfde ruimtelijke gevoel heb je ook wanneer je door de tuin loopt. Er zijn veel verschillende landschappen o.a. **Voedselarme Weide:** met zoveel mogelijk 'Gooische en Stinseplanten'. 'Stinse-planten' zijn deels wilde, deels verwilderde planten die typisch zijn voor oude buitenplaatsen. Een 'Stinse' is een State, ofwel een adellijke hofstede met daarbij behorende tuinen in Friesland. Later werden ze ook in de Gooi- en Vechtstreek zo genoemd. Als statussymbool (foei) stak men elkaar met allerlei uitheemse planten zoals de *Bostulp* uit z.o. Europa, de *Wilde Hyacinth* uit Groot-Britannië, *het lenteklokje* uit het Alpengebied en de *Blauwe Anemoon* uit z. Europa de loef af. De grond werd bemest en aangepast aan deze vreemde planten en zo ontstond het Stinse milieu... **De Bosrand:** Hier blijven de planten staan tot na de bloei. Wat er niet thuishoort wordt daarna weggehaald en zo ontstaat er ieder jaar een ander beeld. Soms worden ook wilde planten vanuit het gespecialiseerde centrum Corversbos in Hilversum aangekocht. **De Vochtige Kuil** met Wederik, Wilde Bertram, Koekoeksbloem en hopelijk dit jaar ook weer orchideeën. **De Berm** met o.a. Zeepekruid en Dagkoekoeksbloem. Deze berm wordt belopen om de begroeiing zo dicht mogelijk te krijgen. **Een Zandige helling,** de meest arme plek, waar Muizeoortjes en Grasklokje thuishoren. **Zilt milieu:** dit deel is nog in ontwikkeling. U vindt hier het Heelblaaide en Heemst. Natuurlijk zijn de Blaricumse akkers niet vergeten. Boekweitakker, roggeakker en een akker met afwisselend haver en gerst. **Buxusheggetjes:** met daarin de kruidentuin. Geneeskrachtige kruiden als Smeerwortel, Kleine Pimpernel en Boerenwormkruid. Even een wetenswaardigheidje er tussendoor: De etherische olie van het St. Janskruid helpt goed bij een slechte doorbloeding en is een weldaad voor Uw stijve spieren. Dit werd mij met veel overtuiging verteld. Proberen toch? Hier is er nog een: Wist U dat U de Wilde Sla als kompas kunt gebruiken? De bladeren richten zich zoveel mogelijk noord-zuid. (Niet te lang mee lopen denk ik, want het verleeft wel!) En een van de bloeiwijzers schrijft de heer Frater Smid: 'Sedert kort zijn wij in de heemtuin een oegentroost rijk, de *Stijve Oegentroost*, typisch een plantje tussen Hei en Wei.' Dit is toch wel uitgesproken Blaricum!

Hopelijk kunnen we nog heel lang zo 'Blaricum's' zijn. Dagelijks sterven er twee plantensoorten uit, door toedoen van ons, de mens. En dan te bedenken dat er in talloze nu nog onbekende planten omgekende mogelijkheden liggen opgeslagen die voor het overleven van diezelfde mens (wij dus) onontbeerlijk kunnen zijn. Ik bedank hierbij de medewerkers van de heemtuin hartelijk voor hun enorme inzet voor de heemtuin en tevens voor de interessante middag, die ik bij hen doorbracht.

Ria

In- en Verkoop  
klokken - barometers  
meubelen en  
schilderijen  
**M. Siegers**  
Dorpsstraat 8 Blaricum  
tel. 02153-82076/11657  
Openingstijden  
wo. t/m zat.  
10.30 uur tot 17.00 uur

**GRUYTERS**  
MAKELAARS IN ASSURANTIËN

VERZEKERINGEN - PENSIOENEN  
HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN

STACHOUWERWEG 21, BLARICUM  
TEL. 02153 - 12260

**ABN-AMRO De bank**

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.





## WE ZEGGEN DAT NIET TE WILLEN!

Er staan veel heel mooie en sfeervolle woonhuizen in ons dorp. Waarschijnlijk naar verhouding meer dan in andere plaatsen in ons land. Eigenlijk een verheugd verschijnsel, want hoewel men ook in andere steden en dorpen, o. a. door bestemmingsplannen, welstandstoelichting etc., probeert het zo goed mogelijk te doen, zien we nogal eens dat het resultaat toch anders uitvalt dan men het eigenlijk bedoeld heeft. Vaak ook schiet het streven om het zo mooi mogelijk te maken te ver door en lijkt het resultaat wat geforceerd, wat versierd in de ongunstige zin, hetgeen nogal eens een verschijnsel is in de nieuwe buurten waarin wel de stedebouwkundigen gewerkt hebben, maar niet de tijd of de bewoners.

Bovendien blijft het natuurlijk de vraag, wat eigenlijk goed is. Hierover kunnen de meningen zeer uiteenlopen. Blaricum is een dorp waar eigenlijk alles aanwezig is. Hoge land met hei, zand en bossen en lage landen met weiden en water. De oorspronkelijke boeren bevolking had dan ook bijna altijd z.g. gemengde bedrijven landbouw en veeteelt en bijna uitsluitend voor eigen gebruik, omdat in het algemeen sprake was van 'kleine boeren'. Heideplaggen in de stallen, aardappels en wat graan in de enges, vee op de meent, alles eenvoudig en niet erg florisant.

Tot op zekere hoogte is dat zo gebleven tot op de dag van vandaag. De mogelijkheden tot bijverdiensten zijn echter groter geworden. Dat schaap en de geit, destijds het vee van de landarbeider, maken tegenwoordig hun rentree als vleesproducenten, door onze wat gewijzigde consumptiegebruiken.

Gezien echter de voor onze agrariërs niet zo gunstige ontwikkeling binnen het gebied van de E. G., wordt het streven de agrarische activiteiten voor en in ons dorp te bewaren, hoewel zeer te waarderen, toch wat problematisch.

Hierbij komt dat de waarden voor de boerenbehuizingen als woonhuizen voor niet agrariërs zo hoog opgelopen zijn, dat een jongeman of -vrouw die iets zou willen ondernemen niet meer tot sluitende exploitatie kan komen, anders dan met steun van links en rechts, waarbij we dan nog maar niet moeten denken aan de voorschriften die heden en in de toekomst verwacht kunnen worden met betrekking tot milieubescherming etc.

Er zullen dan ook een aantal boerenbehuizingen aan de markt komen die weliswaar door hun agrarische bestemming niet voor burgerbewoning gebruikt mogen worden, maar waarvoor dan toch een bestemming moeten komen, terwijl niet gesteld kan worden, dat de eigenaren, of en dat gebeurt ook, de erven, niet mogen profiteren van de in deze tijd en in deze plaats passende opbrengstprijs.

We mogen rustig stellen dat de prijzen voor onroerend goed in het algemeen in ons gebied nu eenmaal hoger liggen dan, op een enkele uitzondering na, elders in ons land.

Het lijkt dan ook een zaak voor gemeentebestuurders en betrokkenen om zich ernstig te verdiepen in de te verwachten problematiek.

Moet hier misschien in ruimere mate splitsing van dergelijke grote bouwwerken toegestaan worden, appartementen misschien? Valt hier te denken aan oudere inwoners, die op hun leeftijd toch graag in Blaricum blijven wonen en met eigen middelen wel iets willen doen? Het moet niet moeilijk zijn hiervoor gegevens te verzamelen en misschien tot uitwerking te komen, waardoor tevens voor jonge boeren de mogelijkheid kan ontstaan om elders een bestaan op te bouwen, als ze dat zouden willen, met het dan beschikbaar komende geld.

Op dit ogenblik is het misschien nog niet zover, maar de aanwijzingen duiden er wel op dat het probleem zeker zal komen!

Ook zou nog eens bekeken moeten worden of het misschien zinvol is, om te komen tot splitsing van grotere huizen met tuinen opdat hiervoor ook betaalbare onderhouds- en exploitatie-mogelijkheden ontstaan, want eigenlijk zien we hierin ook wel een achteruitgang.

Ouderen dan ook misschien langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen, hetgeen men zeker wel graag zal willen.

Blaricum is het meer dan waard, goed bewoond en goed onderhouden te worden, echter wel met in achtname van de tijd waarin wij leven. De klok terugdraaien of de tijd laten stilstaan gaat nu eenmaal niet.

Als het uit de hand loopt en ook hiervoor zijn de symptomen aanwezig, hebben we in de kortst mogelijke tijd de situatie die we uit de ons omringende dorpen kennen en die we zeggen niet te willen!

Jan Juffer

**Kopij inleveren vóór 6 september, Dorpsstraat 4**

## VOOR EEN HÉÉL SERIEUZE BEGINNER HEB IK NOG EEN COMPLETE BIJENKAST

Bij de opening van onze bijenschans op de Woensbergweg, op 7 september 1991, hebben we wel even in de demonstratieruimte gekoken. Maar hoe is dat zo'n dag. Je hebt ook veel oog en oor voor mekaar en de eigenlijke bijenhouderij, de imkerij, komt er aan tekort. Dat vindt een bijenboer, die het vak meer dan 50 jaar uitoefende, wat jammer en hij kan het niet laten in ons 'lijfblad' nog een aanvulling op die gedenkwaardige dag niet te pennen. En... wie schrijft per slot niet graag over zijn hobby? Hele Heien en Weien vol volgende keer!! Het zal dus over de imkerij gaan, die we heden niet meer bedrijfsmatig beoefenen. Realiseert u zich wel, dat honing vroeger het enige zoetmiddel was? En dat kaarsen uitsluitend van bijenwas werden gemaakt? Op diefstal van bijenvolken stonden niet voor niets hoge straffen. 'Onze' bijen - een ras met 3000 soorten - hebben uitzonderlijke eigenschappen ontwikkeld, die we nog steeds gebruiken, of we de honing en de was nu uit holle bomen, korven, of uit nette gestandariseerde kasten halen.

Het winnen van honing wordt bij ons hoe langer hoe moeilijker, niet alleen is ons klimaat al marginaal voor de bijenteelt, ook de z.g. bijenwilde is verschaald, onkruid verdwijnt uit de akkers, met landbouwvergift wordt slordig omgesprongen en wanneer de bloesem geraakt wordt kunnen hele bijenvolken zómaar sneuvelen.

Ik hoor u al vragen: 'waarom heb je dan zo'n onmogelijke hobby, waar je met dood en verderf wordt bedreigd?'

Omdat het werken met die bijen en hun unieke organisatie een voortdurend avontuur met de natuur betekent, waar je geen macht over hebt.

Een beetje armoei is er bij, toegevoegd, maar wat een pret als je een stukje wilde raat met honing moet wegsnijden en met (dappere) omstanders kunt opspnoepen! Dan vinden ze bijen houden in eens zo éng!

En wat een wonder is het wanneer er in het voorjaar uit een flinke handvol bijen een bruisend volk ontstaat, dat in een paar weken tientallen kilo's honing kan verzamelen.

Zulke Amerikaanse toestanden zijn hier uitzondering en je hoopt je hele leven dat nog eens mee te maken. Bedenk dan eens dat het honingwater uit een bloem nog eerst 3x moet worden ingedikt voor wij het honing mogen noemen. Het wordt met hoeveelheid van een paar milligram binnen gebracht. Reken nu maar uit hoeveel vluchten er nodig zijn voor een potje honing!

Honing is dan misschien wel het einddoel van de imkerij, voor het zover is draait het om veel meer, te beginnen steeds met het centrale punt: de koningin. Met het opkweken van een goede koningin kan je het karakter van je bijenvolk een heel stuk bepalen. Je let dan op of ze bij lage temperatuur al vliegen, rustig zijn, dus niet te stekelig en niet te zwermvlugtig, want dat is te lastig voor de moderne imker, die in de regel niet de hele dag op zijn erf zit.

Ik dreig nu te technisch te worden; stel u gerust, ik ben niet bezig aan een handboek, ik maak u deelgenoot van een vreugde in het omgaan met onze bijen en... ook met de collega's, waar je op winteravonden ervaringen mee uitwisselt en die zo hard aan onze bijenstand hebben gewerkt.

Komt u in het voorjaar nog maar eens kijken, dan heerst er een lekkere voorjaarsdrukke in en voor de kasten. Niet eind april, want dan staan we in het bloeiende koolzaad of 'op het fruit'. Altijd weer in de verwachting van een rijke oogst. En als we aan u een imker-zielte winnen, dan is dat geen concurrent, maar een collega, die we graag op de been helpen. Om de daad bij het woord te voegen: **Voor een héél serieuze beginner heb ik nog een complete bijenkast.**

Tot ziens op de bijenschans!!

M.T.

## BIJVANCKSWETENS(W)AARDIGHEDEN

Hoewel iedereen wel weer terug zal zijn van weggeweest en de zomervakantie nu alweer achter ons ligt, wil ik toch nog even een blik achterom werpen.

Vóór de zomervakantie waren er nog wat andere 'uitjes'. Begin juni gingen 20 buitenlandse vrouwen, die in de Malbak Nederlandse les volgen, naar Utrecht voor hun jaarlijkse uitstapje. Ze bezochten ondermeer het museum 'Van speeldoois tot pierement'. (Zou dat in de verschillende talen te vertalen zijn geweest?) Een leuke, leerzame dag werd mij verteld.

Ook in juni ging de Bijvanckse lagere schooljeugd (vanaf groep 5) op kamp: fietsend naar het tentenkamp achter Motel de Witte Bergen. Groep 8 ging, eveneens fietsen zoals vanouds naar de Harskamp en Woudenberg. Overwegend stralend weer en een geweldige sfeer, kortom een gebeuren waar de kinderen later met heel veel plezier aan terug kunnen denken.

Om maar meteen even bij de school te blijven, vermeldenswaard was ook de jaarlijkse 'bedankavond', waarop ouders door het team en de Ouderraad bedankt worden voor alle hulp die zij gedurende het schooljaar gaven om de kinderen behalve een leerzame, ook een gezellige schooltijd te bezorgen. Dit jaar was deze avond in juni. Misschien dat door het warme weer er minder bezoekers waren dan andere jaren. Misschien ook lag het aan het feit dat vele ouders (en ook teamleden) elders in een school aanwezig moesten zijn om bij diploma-uitreiking van één van hun andere kinderen aanwezig te zijn. Hoe het ook zij, degenen die wel aanwezig waren genoten van een drankje, een hapje en elkaar. Iets minder was de band 'Impuls' die nogal erg 'duidelijk' aanwezig was, waardoor gesprekken min of meer onmogelijk gemaakt werden.



Ook een schoolfeest was het afscheid van André Eek, directeur van de Katholieke School. Waarschijnlijk heeft u al het een en ander hierover gelezen in één van de regionale kranten. Wat nergens te lezen was, was het ontroerende afscheid van de schooljeugd van André. In gekrijte vakken op het schoolplein was de gehele schooljeugd van de 3 scholen aangekomen om André toe te zingen. André zelf, staande op het dak van het schuurtje hoorde hier verschillende coupletten van het prachtige afscheidslied aan, sommige daarvan vergezeld van omhooggestoken, zelfgekleurde tekeningen. Zichtbaar aangedaan nam Eek de muzikale hulde en de bloemen van de kinderen in ontvangst. Hieraan voorafgaand had de gehele Bijvanckse schooljeugd meegedaan aan een vosseljacht. Verschillende gedeelten van de Bijvanck waren op een kaartje begrensd voor midden- en bovenbouw. Kinderen moesten daarin op zoek gaan naar de 'vossen': beroepsbezielende leerkrachten, die als hun beroep geraden werd, kaartjes uitdeelden met daarop een letter. Terug in de klas werd met de gevonden letters de zin 'veel succes' gemaakt; de afscheidslogos voor André Eek.

Over naar de sport: In Makkerfitnesscentrum opereert de Bijvanckse judovereniging Kiritsu. Francis Schouw brengt daar vele jonge leden de grondbeginselen van judo bij. Af en toe worden er examens afgenomen en kunnen de kinderen door de geleerde oefeningen in praktijk te brengen een gekleurde 'slip' of band verdienen. Ook wordt er zo nu en dan meegedaan aan een judotoernooi. Op 27 juni was er zo'n toernooi in een open tent op het terrein van het Baarns Bosbad. De gehele dag werden er wedstrijden gehouden, waarbij de kleintjes 's ochtends de spits afbeten en daarna steeds oudere kinderen konden laten zien wat zij geleerd hadden. Een leuke bijkomstigheid was dat de deelnemers met ouders, broertjes en zusjes voor en na de wedstrijden lekker konden zwemmen. Ook vele zwemmende toeschouwers konden hierdoor kennismaken met de judosport. Een stralende dag met vele, in het wit-of-zwembroek geklede kindertjes, die aan het eind van de dag behalve een leuke herinnering aan een fijne dag ook een tastbare herinnering, in de vorm van een vaantje, mee naar huis konden nemen.



foto Ton Smit

Om nog even bij de sport te blijven; Ook in juni werd het jaarlijks terugkerende Straatvolleybaltoernooi georganiseerd, dit keer voor de 11e keer. Gelukkig kon dit sportfeestje vanwege het mooie weer wederom op het Malbakplein gehouden worden. Van de 16 deelnemende teams won 'TOMA' maar belangrijker dan winnen was de gezellige, sportieve dag die deelnemers én toeschouwers hadden.

Mies Brouter

**HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS**

- ★ Tuinadvies
- ★ Aanleg en onderhoud
- ★ Tuinarchitectuur
- ★ Sierbestratingen

Witzand 1 - Blaricum - 02153-11912

**garage van mill**

benzine service-station  
pomp dagelijks open van:  
07.00 - 20.00 uur  
zaterdag 08.00 - 19.00 uur  
zondag 10.00 - 19.00 uur

Esso Benzine - Diesel  
Haardhout - Houtskool  
Fire log - Aanstekblokken  
torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17

**Hester de Groot**

HAUTE COSMÉTIQUE

Nazomerbehandelingen om de huid weer op peil te brengen:  
**EXTRA-VOCHT BEHANDELINGEN MET AMPULLENKUUR & ANTI-AGE BEHANDELINGEN MET LIPOSOMEN**  
Collageen-, Gerovital- en HCG-behandelingen door aan instituut verbonden medicus.  
Dorpsstraat 6a - Blaricum - 02153-89649

## BSV handbal

### Nieuwe jeugdleden welkom

De handbalvereniging B S V zoekt voor het komende seizoen enthousiaste kinderen, die kennis willen maken met de handbalsport. B S V is een vereniging waar volop aandacht is voor de sport handbal, maar waar de gezelligheid en het verenigingsleven zeer zeker niet vergeten worden. Vooral voor de jeugd worden er veel activiteiten georganiseerd, variërend van een dropping of een houseparty tot bingo's en spelletjesmiddagen voor de jongste leden. En ter afsluiting van het seizoen gaan we elk jaar met groot succes op jeugdkamp.

Naast al deze leuke activiteiten wordt er het hele jaar door natuurlijk ook gehandbald. De jeugdleden trainen elke donderdagavond en spelen daarnaast op zondag competitiewedstrijden. Het afgelopen seizoen had B S V bij de jeugd maar liefst drie kampioens teams. De herenjunioren (16-18 jaar), de jongensaspiranten (14-16 jaar) en ook de allerkleinsten, de welpen-B (6-8 jaar) werden met bloemen in het zonnetje gezet.

In het nieuwe seizoen, dat eind augustus begint, heeft B S V teams voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. Nieuwe jeugdleden zijn altijd welkom. Zij kunnen bij B S V de eerste drie maanden gratis meetrainen en wedstrijden spelen en zelfs voor de clubkleding wordt gezorgd.

Ben je enthousiast geworden en wil je een keer meedoen met een training, kom dan eens langs bij B S V op het sportpark Oosterterme of bel Ans van den Brink voor meer informatie, tel. 02153-83316.

Wie weet tot ziens op het handbalveld!

A. Majoor

**J. Vos**  
WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

Huizenweg 2 Blaricum  
Tel. 02153-83393

**HEERSCHOOP HOVENIERS**  
VAKWERK SINDS 1929

- Moderne tuinarchitectuur
- Tuinaanleg en onderhoud
- Sierbestratingen en terrassen

Tel. 02153-86036  
Windvang 15 Blaricum

**D. BEEK**

AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

**guis'stoffenhuis**  
moderne stoffen en meubelen

alles voor de zelfmaakmode

De Hollebok 16 - Huizen  
w. c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum  
telefoon 02152 - 6 33 32

**G. JONGERDEN & ZOON**  
RIETDEKKERSBEDRIJF

UW ADRES VOOR:  
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken, opstoppen, ontlossen

HANDEL IN VONKENVANGERS  
ANGERECHTWSG 3, 1261 XG BLARICUM  
TELEFOON 02153 - 8 62 29



# Kerkdiensten St. Vituskerk

**Weekeinde:**  
**zaterdag**  
 17.00 uur Eucharistieviering zonder zang  
**zondag**  
 9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen  
 11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen  
 Eerste zondag van de maand 19.00 uur Lof.  
 Tweede en vierde zondag van de maand 11.00 uur Kindernevendienst.  
**Weekdagen: maandag, woensdag en vrijdag:**  
 19.00 uur H. Mis.  
**dinsdag en donderdag:**  
 9.00 uur H. Mis.  
**Bijzonderheden:**  
**woensdag 2 sept.:**  
 10.00 uur Seniorenmis, waarna koffiedrinken  
**vrijdag 4 sept.:**  
 14.00 uur Gezongen huwelijksviering voor Marcel Willems en Stefanie Sequeira.  
**dinsdag 8 sept.:**  
 20.00 uur Bijbelleesavond in de pastorie.  
**woensdag 9 sept.:**  
 20.30 uur Bijeenkomst van de P.C.I. in de pastorie  
**donderdag 10 sept.:**  
 14.00 uur Gezongen huwelijksviering voor Pieter Kastermans en Evelien v.d. Laan.  
**zaterdag 12 sept.:**  
 Kerk open vanwege Open Monumentendag.  
**maandag 14 sept.:**  
 20.00 uur Bijeenkomst van de parochievergadering.  
**vrijdag 18 sept.:**  
 13.30 uur Gezongen huwelijksviering voor Peter Moerenhout en Flavia Plaickner.  
**donderdag 24 sept.:**  
 13.00 uur Gezongen huwelijksviering voor Leo v.d. Linden en Erna Koppen.

# Kerkdiensten Hervormde gemeente

**zondag 30 augustus**  
 10.00 uur ds. W.C. Verstoep, Olst  
**zondag 6 september**  
 10.00 uur ds. K.E. Biezeveld, Blaricum  
**zondag 13 september**  
 10.00 uur ds. A.A. Spijkerboer, Amsterdam  
**zondag 20 september**  
 10.00 uur ds. A.W. Berkhof viering Maaltijd  
**zondag 27 september**  
 10.00 uur ds. A.W. Berkhof opening activiteitensizoen

Tijdens alle diensten is er kinderkerk voor de 6-12 jarigen en kinderopas voor de jeugdigen tot 6 jaar.  
 Inlichtingen bij ds. Berkhof, tel. 83394.  
 Tevens worden er iedere zaterdagavond diensten gehouden in het verzorgingshuis de Beukelaar aan de Torenlaan, aanvang 18.45 uur.  
 Iedere zondagmorgen zijn er oecumenische diensten van Schrift en Tafel in het ziekenhuis Gooi-Noord, aanvang 10 uur.



**Galerie Bianca Landgraaf**  
 Eemnesserweg 19D, tel. 89209  
 4 sept. - 11 okt.  
 Peter Schenk - schilderijen en werken op papier  
 Peter Bremers - glasobjecten

In de beekdentuin is o.a. werk te zien van:  
 Hans van Eerd, Jan de Graaf, Saskia Pfaltzer, Hans Versteeg, Har Voogt en Jos van Vreeswijk

Openingstijden:  
 donderdag t/m zondag 14.00-17.00 uur en na telefonische afspraak

**Gallery Linnenbank**  
 St. Vitusweg 1, tel. 18277  
 5 sept. - 4 okt.  
 Jacques Gregoire met expressionistische olieverven  
 feestelijke opening 5 september 15.00 uur iedereen is van harte welkom

Openingstijden:  
 donderdag 16.00-20.00 uur  
 vrijdag t/m zondag 14.00-17.00 uur en na telefonische afspraak

**Nederheem**  
 Torenlaan 50, tel. 90211

Expositie Joke Struik

Van eind augustus af tot midden oktober is in het gemeentehuis werk te zien van de Gooische kunstenaar Joke Struik.  
 Etsen, steendruk en linoleumsneden in zwart-wit en in kleur beelden op vaak speelse wijze momenten uit, zoals die in het dagelijks leven voor kunnen komen. Niet alleen mensen, ook dieren delen in de belangstelling.  
 Aan de Rijks Normalschool in Amsterdam kreeg Joke Struik haar opleiding in tekenen, grafiek en schilderen. Door haar talent in tekenen heeft zij zich breed kunnen ontwikkelen en weet zij precies haar bedoelingen in beeld over te brengen. Zo heeft zij zich ook technisch en zeer kunstzinnig in de grafiek een naam verworven, ook over de grenzen o.a. de U.S.A.  
 Op de expositie zijn ook enkele aquarellen, voornamelijk landschappen te zien. Zij is lid van de kunstenaarsvereniging 'De Kring' en van de 'Gooise Grafici'.  
 Op werkdagen van 9.00 uur-12.30 uur en van 14.00 uur-17.00 uur is de tentoonstelling geopend, 's middags even aanbellen.

# Op naar B.V.V. '31

Gekluisterd aan de bus heb ik deze zomer gekken naar het 'broodvoetbal' Ditmaal betrof het de Europese kampioenschappen in Zweden.  
 Gelukkig is dit massa-vermaak voorbij. Het echte voetbalseizoen is weer begonnen. In Blaricum kunnen we genieten van het exclusieve voetbal, dat B.V.V. '31 biedt. In de frisse buitenlucht kunnen wij langs de lijn onze plaatselijke favorieten aanmoedigen. Wij doen allemaal een beetje mee. De dankbare blikken van de spelers na de wedstrijd bevestigen het belang van onze aanwezigheid. Wij krijgen er zelfs een voldaan gevoel door. Het spel is weliswaar wat minder dan bij profvoetballers. Er valt wel eens een steekje. Maar de spelers krijgen meer ruimte om hun eigen spel te maken. Dat komt de amusementswaarde weer ten goede. Ze voetballen zelf ook voor hun plezier.  
 Een ander voordeel is dat we kijken met eigen ogen en niet door de ogen van de cameraman. We overzien het hele veld. Als het spel even niet boeit, lezen we op de reclameborden waar we onze boedenschappen moeten doen of zoeken naar beelden tussen de toeschouwers. We maken een praatje en die gelegenheid krijg je niet altijd in een wereld die vereenzaamt.  
 Daarom is dat voetbal van B.V.V. '31 zo exclusief. Het wordt niet op de T.V. uitgezonden. B.V.V. '31 komt niet in uw kamer; u moet er naar toe.  
 Fijn dat het voetbalseizoen weer is begonnen.

# Geheugensteuntje

**Stichting Patiëntenraad Blaricum-Eemnes-Laren**  
 Bij de patiëntenraad kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het terrein van de gezondheidszorg.  
 Postbus 121, 1250 AC Laren, tel. 02153-16740.

**SWOL**  
 Samenwerking Welzijn Ouderen Laren, Blaricum. Informatiecentrum Brinklaan.  
 Geopend: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 10.00-11.00 uur. Voor informatie, advies, invullen formulieren, vervoer, recreatie, enz. Telefoon 89025. Bijvangst; donderdag van 11.15-12.15 uur in de "Malbak".

**"Op de Deel"**  
 Brinklaan 2a, (Historische Kring). Iedere zaterdag open van 14.00-16.00 uur.  
 Vrije toegang voor leden en belangstellenden.

**Bureau Slachtofferhulp**  
 Iedere dag 24 uur bereikbaar, tel.: 02152-40400.  
 Bezoekadres: Graaf Wichmanlaan 1, 1276 KA Huizen  
 Tijden: ma. t/m vrij. van 10.00 - 16.00 uur.  
 U kunt bij ons terecht als u slachtoffer bent van een misdrijf of een verkeersongeval.

**Kopij inleveren vóór  
 6 september, Dorpsstraat 4**



- Geboorten:**  
 03-06 Jurgen Krijnen  
 04-06 Kevin John Duiser  
 06-06 Amantha Mirre Willemsen  
 18-06 Marjolou de Vries  
 18-06 Chantal de Vries  
 18-06 Bas Tjhuis  
 04-07 Anne Lotte de Boer  
 04-07 Okke Jan Beltman  
 08-07 Bas Maarten Dijkmans van Gunst  
 13-07 Kayleigh Charlene Teer  
 17-07 Jeanine Kluyvers  
 18-07 Jort Goebertus de Vries  
 21-07 Klaartje Janne Knipscheer  
 27-07 Tom Gouw  
 29-07 Tom Woolcott  
 31-07 Mike Rigter

- Overleden:**  
 28-04 Hendrika de Schrijver-Ringlever, 73 jaar  
 05-06 Jacoba Annegien van der Wilt-Vonno, 59 jaar  
 08-06 Augusta Maria Elisabeth Schmedding-Regout 82 jaar  
 09-06 Johanna van Dijk-Bakker, 89 jaar  
 11-06 Catharina Eva Kruisbrink-Plantenga, 65 jaar  
 11-06 Theodorus Vos, 76 jaar  
 22-06 Hendrik Teunisse, 66 jaar  
 22-06 Hugo van Hijckama, 79 jaar  
 23-06 Margaretha Etman-Take, 90 jaar  
 24-06 Anna Hermina Frehse-Griep, 87 jaar  
 11-07 Johannes Petrus Jacobus Braakman, 86 jaar  
 25-07 Johannes Clemens Henricus Campman, 58 jaar

- Huwelijken:**  
 15-05 Eric Johannes van Putten en Lioba Jeanette Loman  
 06-06 Marcus Berend Clemens Clausshuis en Petronella Louise Maria Rademaker  
 23-06 Erik Jan Snaiblie en Maria Catharina Elisabeth Albertien Voorhuis  
 25-06 Theodoor Oosterhagen en Gezina Frederika van Amstel  
 07-07 Jan van der Roest en Marielle Annigje Louisa Vonno  
 10-07 Donald Paul Oscar Schothorst en Mirjam Alida Cornelia van Overmeire  
 15-07 Jan Willem van de Kraats en Petra Barneveld  
 17-07 Johannes Cornelis Martinus Stolwijk en Yvonne Corine Schipper  
 27-07 Casper Vos en Sylvia Martina Anthonia de Vreede  
 29-07 Thomas Evert Wiegers en Inge Dorothea Maria ten Have

# Van de prinsesmarij\*

**Regionalisering politie**  
 In eerdere artikelen in ons dorpsblad berichtte ik u reeds over de regionalisering van de politie. Per 1 april 1993 worden alle afzonderlijke korpsen van de gemeentepolitie en groepen van de rijkspolitie opgeheven en ontstaan 26 regionale korpsen.  
 Tezamen met alle overige gemeenten in Gooi en de Vechtstreek gaat de gemeente Blaricum deel uitmaken van het regionale korps Gooi en Vechtstreek. Dit korps bestaat onder meer uit twee gebiedsgebonden districten, te weten Gooi en Vechtstreek Zuid/West en Gooi en Vechtstreek Noord van welk laatste district Blaricum samen met Laren, Huizen, Naarden en Bussum deel uitmaakt. Als districtscommandant van Gooi Noord is de huidige korpschef van Bussum de heer P.D. Kolschoten benoemd. Het district Noord wordt weer verdeeld in twee werkeenheden, 'units' genaamd Unit 1 Bussum en Naarden. Unit 2 Blaricum, Laren en Huizen. Het regionaliseringsproces in onze regio ligt op schema en de verwachting is dat reeds 1 januari 1993 gestart kan worden.  
 In de nieuwe organisatie wordt de politie zorg voor meerdere gemeenten verricht vanuit het unit bureau. Voor de gemeente Blaricum is dat het politiebureau te Huizen. Daarnaast blijft in elke gemeente een aanspreekpunt voor de politie aanwezig. Voorlopig zijn dit nog de huidige bureaus, waarvoor naar behoefte openingstijden worden vastgesteld.  
**Integratie**  
 Op 1 juli j.l. is door de korpsen Blaricum/Laren en Huizen de eerste stap gezet tot integratie van deze drie korpsen tot unit 2. De uniformdiensten en de afdelingen planning en organisatie zijn samengevoegd en gehuisvest in Huizen. Op 1 september a.s. worden de recherche en andere afdelingen samengevoegd. Tevens is in het bureau te Huizen het project-team Gooi-Noord onder leiding van de districtschef Kolschoten ondergebracht, dat het verdere integratieproces moet afronden, zodat op 1 januari 1993 met het nieuwe korps gestart kan worden.  
**Bereikbaarheid**  
 Voor alle politiezaken kunnen inwoners van Blaricum met ingang van heden terecht aan het bureau te Huizen. Graaf Wichman 1 te Huizen, dat dag en nacht geopend is. Tel. nr.: 02152-62222.  
 Als aanspreekpunt voor de politie is het bureau te Laren dagelijks geopend van 07.00 tot 23.00 uur. U wordt daar te woord gestaan en verder geholpen. Tot 1 september worden daar nog recherche zaken afgehandeld. Tel. nr.: 02153-89444.  
 Als aanspreekpunt voor de politie is het bureau te Blaricum geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Tel. nr.: 02153-89944.  
 Ook hier wordt U te woord gestaan en verder geholpen.  
 Het vorenstaande houdt in dat de politie zorg in de gemeente Blaricum vanaf heden reeds wordt verzorgd door de gezamenlijke korpsen van Blaricum, Laren en Huizen en dat het geen verschil meer maakt waar en bij wie U de melding doet of om hulp vraagt.  
 de commandant van de groep,  
 A. Lintmeijer

wij leveren en drukken een mooie kollektie

**geboorte-, verloving- en trouwkaarten**  
 (als Proficard) (Facilitairservice)

en natuurlijk al uw handelsdrukwerk!

**Grafisch Atelier Blaricum**  
 Wetering 41 - Blaricum  
 Tel. 02152-64531

**KAREL VAN DER BIJL**  
 DE MAKELAAR  
 Dorpsstraat 10, Blaricum, Lid NVM  
 Telefoon 02153 - 15 300 (vijftien driehonderd)

*Haarmode Leo & Mareza*  
 Dames en Herensalons  
 Redken - Depistair

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001  
 Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

**Park & Tuin Service** tuinspecialist  
**Ron Ottenhof** i.s.m.  
 Lambert Jongerden  
 telefoon 02152 - 64261

**Beleggingsadvies vanuit Blaricum!**  
 Voor adviezen over een gedegen beleggingsstrategie hoeft u niet ver van huis.  
 In Blaricum vindt u al de vakkennis en de computertechniek die daarvoor nodig zijn. Ga 'ns praten.  
 MEENTWEG 27 a  
 TELEFOON 02153 - 16270  
**Nieuwenhuijse & Van der Veen bv**  
 BELEGGINGSADVISEURS NAAST DE DEUR

**tates** DORPSSTRAAT 5  
 1261 ES  
 BLARICUM  
 TEL. 02153-89283

**SPAR Supermarkt** - waar je nog service tegen komt

**Nieuw!**  
**Vietnamese Loempia's**  
 Elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur in het centrum van Blaricum  
 U bent van harte welkom!  
 Le Loempia

**ff**  
 ferry's fashion herenmode  
 dorpsstraat 9 d  
 1261 es blaricum  
 telefoon 02153-18281

**DePeperbus**  
 • Geedlighe Sfeer  
 • Prettige Prijzen  
 • Prima Wijnkaart

**DePeperbus**  
 Hulzerweg 1, 1261 AR Blaricum  
 Tel. 02153-15693  
 Geopend vanaf 17.00  
 3 Maanden Gesloten

**Auto Koen bv**  
 Officieel Alfa Romeo dealer voor 't Gooi  
 Alfa Romeo voor méér dan alleen sportiviteit!!  
 Of u nu kiest voor een 33, 75 of 164 serie, ze zijn alle compleet uitgerust voor ongekend rijcomfort.  
 ● APK Naarderweg 17 - 1261 BP Blaricum - 02153-82898 ● Alfa Rent

**J.A. de Bot - Assurantiën**  
 Huizerweg 23a - 1261 AS BLARICUM  
 Tel. 02153 - 10915 - 12104 (8.00 - 16.00 uur)

Wij kunnen U de goedkoopste autoverzekering aanbieden.  
 Professionele- en snelle hulp bij schade-afhandeling!

**Jan en André Visser**

LEVERING VAN O.A.  
 Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geyzers, kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:  
 Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties.

**Electriciën: Evenaar 8,**  
 telefoon 02153 - 8 78 92

**GARANTIEBEDRIJF FOCWA** Wij zijn niet aan merken gebonden alleen aan kwaliteit;

**AUTOSCHADE "ROWY"**  
 • schadevaststelling • richtspecialist  
 • uitdeuken • leenauto  
 • spuiten • beschikbaar

**Tel. 02153-87036**  
 Eerste Molenweg 28a, 1261 TD Blaricum  
 Fax 02153-11644

**Stut uw slager**  
 SCHOOLSTRAAT 2a, Tel. 83430, Blaricum