



18e jaargang  
nr. 153  
juni 1993

# hei & wei

## dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door de Blaricummers.  
Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum.  
Redactie: R. van Ees, L. Eggenkamp, A.M.  
v.d. Harst, Sol, J. Juffer, R. Kok, J.H. Rigter,  
V. Vlaarjan-Brenninkmeijer, A.J. Th. van  
Zon, R. Tammerijn, C. de Mos.  
Eindredactie: P. Nika en  
A. Lindaman-Strengthoff  
Adres voor toezending kopij: Dorpsstraat 4  
1261 ET Blaricum, tel. 02153-86468.  
Voor advertentieopdrachten: D. de Graaf-  
Vierhoff, Heideweg 8a, 1261 GR Blaricum,  
tel. 83593.  
Druk: Frisch Drukkrijzen B.V., Amsterdam.

### Agenda

**Kopij: Noolseweg 31**  
1261 EB Blaricum

#### Nederheem

12 juli 20.00 uur Commissie welzijn en algemene bestuurszaken  
13 juli 20.00 uur Commissie ruimtelijke ordening en beheer  
14 juli 20.00 uur Commissie personeel organisatie en financiën  
22 juli 20.00 uur Raadsvergadering

#### Bernardus School

15 juli inzameling oud papier en voddens in aparte zakken verpakt.

#### O.B.B.

20 juli inzameling oud papier

#### B.V.V.

Eerste vrijdag van de maand: Bingo  
Laatste vrijdag van de maand: Klaverjassen

#### K.M.P.T.

16 tot en met 18 juli Excursie Drentse Driedaagse, Vervoer per autobus. Vertrek parkeerplaats N.S. Station Bussum-Zuid op 16 juli om 08.00 uur.

#### Imkerbond A.B.T.B.

4 juli en 1 aug. 13.30 - 16.00 uur Blaricumse bijenschans "Steeotland" voor publiek geopend. Imkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over het leven van de bijen en bijenteelt.

### Amnesty

Wie komt onze Amnesty International-Groep versterken?

De politieke situatie in de wereld, zowel Oost-West als Noord-Zuid verandert voortdurend. De situatie van de mensenrechten lijkt echter nog maar weinig te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat Amnesty actief en alert blijft. Dit betekend dat naast het traditionele schriftwerk van Amnesty voortdurend gezocht wordt naar nieuwe effectieve vormen van actie.

De Amnestygroep Laren/Blaricum/Eemnes zoekt mensen, die in een veranderende wereld actief in een groep willen meewerken aan het verbeteren van de mensenrechten door o.a.: het schrijven van brieven, het geven van voorlichting op b.v. scholen en verenigingen, meewerken aan acties, kraamwerk, adoptie van gevangenen en fonds- en ledenwerving.

Bel voor opgave of informatie naar:  
02153 - 86241 (Tosca Diepstraten) of  
02153 - 60475 (Ellen Mulder)



### GEWEST

#### Inzameling GFT-afval gaat met sprongen vooruit

Het gaat goed met de inzameling van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval).

Werd er in 1991 5.000 ton opgehaald, vorig jaar was dat al 14.000 ton.

De GAD streeft ernaar 30.000 ton GFT-afval, ofwel zo'n 35% van al het huishoudelijk afval, in 1995 op te halen. Dan zal inmiddels bij alle gemeenten het systeem van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval ingevoerd. Recycling betekent: minder stortings- en verbrandingskosten.

#### Voorlichting over alcohol tabak en drugs op de basisschool

In het schooljaar 1993-1994 starten de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) een voorlichtingsproject, gericht op leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs. Doel van dit project is 12-jarige kinderen een eigen (voorlopige) mening laten ontwikkelen over drinken en roken, vóór ze het basisonderwijs verlaten. Na de zomervakantie wordt het project aan alle basisscholen in de regio aangeboden. Het project bestaat uit een serie van vijf lessen, gegeven door voorlichtingsconsulenten. Naast deze lessen wordt een ouderbijeenkomst aangeboden. Het is de bedoeling dat na afloop van het voorlichtingsproject de basisscholen zelfstandig in de volgende jaren de lessenserie over alcohol, tabak en drugs gaan verzorgen. De GGD en het CAD zullen de scholen desgewenst van de nodige steun blijven voorzien. De GGD en het CAD werken in dit project samen met het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD). In een aantal andere regio's in Nederland is het project al met veel succes uitgevoerd.

### "VERKEER WIJKT VOOR KERMIS"

Wat geniet ons dorp toch van zo'n prachtig voorjaar, letterlijk een stralende voorzomer. En als er dan eens een buitje regen valt is dat alleen maar goed, want er werd op gewacht! Blaricum ziet eruit als in een sprookje en het lijkt er zelfs een beetje op, dat de mensen ook vriendelijker zijn. Tevreden. Ze genieten in ieder geval uitbundig van hun ijsjes en zitten veelal op straat bij ons eigen "Hispaleis de Hoop". Men komt daar overigens van heinde en ver en men likt wat weg!

Men kwam ook overal vandaan voor het Concours Hippique, Massaal. Enthousiast paardenfeest met een grote verscheidenheid aan topprestaties. Een beetje trots waren we in Blaricum wel op dit hele gebeuren.

#### ZIJDEN DRAADJE

En nu sterven we alweer op het volgende evenement af, de kermis met annex de uitgebreide oranje-feesten, met van alles en nog wat, maar zeker weer met veel gehinnik. Feesten waar een rechtgeaarde BLARICUMMER REKENING MEE HOUDT ALS HIJ HARTJE WINTER ZIJN vakantiedagen bepaalt. Dan is ie thuis, want hij/zij doet toch zeker méé! Op 'n paard, trekend aan 'n touw of in een schitterende (versierde) sjees. Of gewoon met een biertje in de hand, hossend van "het Vitus" naar d' Ouwe Tak, richting Moeke en vice versa.

Tu denken dat we die heerlijke dorps kermisdagen bijna hebben moeten missen! Ja, echt, ze waren bijna onze neus voorbij gegaan. Om dit eens grondig uit te zoeken gingen we op bezoek bij oud-burgemeester Tydeman, die er alles van weet en in detail uit de doeken deed hoe onze feestdagen eens aan een zijden draadje hingen. Hij vertelt hoe het was toen hij, december 1959, net geïnstalleerd was als burgemeester. Als gloednieuwe eerste burger, met een voor hem gloednieuwe gemeenteraad nam hij in die dagen de begroting 1960 ter hand.

Aan de orde onder andere de toenmalige kermis. Deze vond plaats op het Bierwegpaadje, waar nu de peuterspeelplaats is. Het was maar een klein goedje, die kermis. Modderig ook als het regende. Om tien uur 's avonds ging het licht al uit voor de zuinigheid. Het geheel leverde de gemeente ook nauwelijks wat op.

De Raad sprak dan ook: "Laat die kermis maar vallen... weg ermee." Maar ze hadden buiten de burgemeester gerekend! Hij vertelt: "Ik ben een echte Breda-er en opgevoed met kermis. Kermis weg? Geen sprake van dus. Maar ik moest er toen ook wel wat van maken. Met veel praten kreeg ik gedaan, dat op straat, midden door het dorp, de kermis geplaatst zou worden. 't Ging niet van harte hoor. Ik zei, jongens, 360 dagen van 't jaar hebben we last van het verkeer, die paar dagen moet het maar 'ns omgekeerd zijn. Alleen Jan Rigter (raadslid K.V.P.) zag het direct zitten. Die zei: "Hé ja, dan wordt het vast weer net als vroeger... gezellig." Want het was wel zo, dat er in Blaricum sinds mensenheugenis altijd kermis was geweest. Ook in die dagen keek iedereen uit naar de kermis, nam er een dag vrij voor, verschoof zijn vakantie in die richting en legde wat spaarcenten opzij.

#### OP DE KOFFIE

De heer Tydeman gaat verder: "In 1960 kwam de kermis dus in 't hartje dorp en iedereen vond het heerlijk mooi. Toen werd ook die koffietochtend met de kermisexploitanten ingesteld. Daar kon iedereen zijn zegje doen over dingen als watervoorziening, elektriciteit, de vuilnisophal. Het werd een broederlijke informatiemorgen met veel inspraak en het was meteen een succes. Nergens ging het zo goedmoedelijk toe als in Blaricum. 't Liep wel eens uit de hand, want er zat soms behoorlijk wat drank in de koffie! En dat was weer iets wat de vrouwen niet zo gezellig vonden. Als hun mannen thuiskwamen wilden die alleen nog maar even lekker op de bank hun morgen-roes uitslapen en dat was natuurlijk niet de bedoeling!"

De heer Tydeman lacht uitbundig en de bewondering: "Het jaar daarop losten we het op door de vrouwen ook uit te nodigen en toen was het probleem uit de wereld. Alles werd altijd broederlijk geregeld door de mannen van gemeentewerken, brandweer, de politie en de exploitanten. Dat is heden ten dage nog steeds zo."



We hadden eens een wilde bende uit Hilversum, die rotzooi kwam maken. Maar onze 'groep' was op alles voorbereid: achter alle kramen lagen brandslangen klaar om ze weg te spuiten als dat nodig was. Wachtmeester Prins was echter voor geen kleintje vervaard en die werkte het hele stel eigenhandig de kermis af. We hadden ons eigenlijk wel 'n beetje verheugd op die brandslangen, dat wél hoor! Nooit hebben we lallend volk gehad, nooit dronkemansgedoe. Het is in Blaricum eigenlijk één grote dorpsreceptie. De kermis is ook niet al te groot, net goed van formaat. Zo moet het ook blijven.

Opwerkwachtmeester Stein en ik zaten vaak gezellig koffie te drinken bij Karel Buys, in het wachtkamerje van het voormalige tramhuisje (waar nu de ABN/AMRO is) en namen daar alle lopende zaken door. Zoon Bernard Stein regelt alweer jaar en dag op zijn afdeling financiën, alle zaken van de komende en gaande kermisexploitanten en sluit de contracten af. Velen zijn er jaar in jaar uit steeds bij, zoals bijvoorbeeld wel 25 jaar lang die kinderdraaimolen van Boersma, helemaal boven uit Groningen. Je kreeg goed contact met allemaal, handen schudden, vragen naar vrouw en kinderen en de koffietochtend zorgde voor steeds meer binding."

De kermis en de feesten van de Oranje Vereniging groeiden steeds meer samen. Het werden uitgebreide feestdagen.

De burgemeester liet begin jaren zestig door een ambachtsschool in Huizen de alom bekende 'oranje'-banken maken. Wie heeft daar niet wel eens een keertje op gezeten? Ze blijken onverlijtbaar.

"We hoefden alleen het hout te betalen," zegt hij nog met zichtbaar plezier. "De winkeliers waren in die dagen zo enthousiast over de kermis en de gezelligheid er omheen, dat ze feestverlichting lieten maken. Ze zamelden onderling geld in, want de gemeente kon zo iets toen niet betalen. Het zijn nog steeds dezelfde lampen die met Kerstmis en met de kermis het dorp versieren en ik vind, dat de middenstand nog altijd een pluim verdient voor dit leuke gebaar."

De heer Tydeman heeft zijn Bredase aard niet verloochend, "kermisklant" van de beste soort, die uiteindelijk de kermis, onze kermis reddde en weer op poten zette. Die kermis die in onze regio beroemd en geliefd is, waar iedereen IEDEREEN tegenkomt tijdens een paar zorgeloze dagen in een wereld VOL zorgen!

Dagen die uitgroeiden tot een Blaricum's familiefeest, waar bovendien heel wat huwelijken uit voortgesproten zijn! Een groot, gezellig straatfeest, waar we ons allemaal weer op verheugen. Natuurlijk weet u wannéer... altijd de eerste maandag NA Maria Hemelvaart (15 augustus) en dat wordt dan dit jaar: maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 augustus 1993.

Tot dan!

a.l.s.



### UIT HET VERLEDEN



Meeuwis Raven  
geboren 4 november 1865  
pensioneerd 1 september 1929  
meentbeambte-Blaricum

We waren gebleven bij de oude smederij van V. d. Bergh. We steken de Kerklaan over, de z.g. Kruiskuil. Hier was destijds een brandkom, opslag voor water, wanneer er brand uitbrak. Deze brandkommen waren er meer in het dorp, want waterleiding was er nog niet. Ook moet hier een pomp gestaan hebben. Er zijn wel eens plannen geweest hier weer een pomp te plaatsen. Dit pleintje stond vroeger vol met harken en schudders, die voor de hooibouw begon nog nagekeken moesten worden. In de hooitijd was het heel gewoon, als je de smid al om 5 uur op het aambeeld hoorde slaan.

Rechts de boerderij Fransepap 8, één van de oudste monumenten van ons dorp. Er is al eens meer over geschreven in HEI & WEI. In onze schooltijd woonde hier Meeuwis Raven. Deze was boer, meentbeambte en kruidenier. Hij was geboren in de boerderij aan het Fransepap, waar nu nog Anton Raven woont. Door zijn huwelijk met Jansje Rigter kwam hij in bovengenoemde boerderij te wonen. Jans woonde daar met haar zus Marretje en broer Klaas. Meeuwis trouwde de er bij in en alles ging gewoon door. Klaas was, zo men dat toen noemde kaaiwerker. Dit hield in: onderhoud dijk om de Zuiderzee. Klaas is vrij jong overleden.



Mevr. Van Dijk woont nog aan de Statenkamer.  
Op de foto helpt ze Geurt met de melkbussen.

Marretje deed hoofdzakelijk de winkel. We hadden toen veel kleine winkeltjes in ons dorp. Meeuwis was tevens stierhouder. Er liep veel vee op de meenten en er moest ook voor de voortplanting van het vee gezorgd worden. Na de erfgooiersonlusten in 1903 had Stad & Lande een nieuw bestuur gekregen met een voorzitter - benoemd door de kroon - de heer E. Luden gepensioneerd generaal b.d. (de Ludenweg). Geen gemakkelijk man, maar hij heeft veel voor de boeren betekend. Meeuwis moet ook één van zijn adviseurs zijn geweest. Toen hij 1 sept. 1929 met pensioen ging werd hem door Luden een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ik herinner mij nog dat Meeuwis deze medaille altijd droeg. 's Zondags in de kerk en met officiële dagen. Zwart pak, hoge pet en de medaille op.

Hij kwam eens zondags uit de kerk met Geurt de Graaf die met zijn zuster Griet op het boerderijte woonde, dat nu "Schoonop" (gelegen aan de Mosselweg) heet. Geurt vroeg wat Meeuwis toch altijd op zijn jas had hangen, waarop Meeuwis antwoordde, dat hij die van de koningin had gehad. Geurt zei: "Ik maar denken dat het iets was van de kermis van het hoofd van Jut. Als Meeuwis een hoestbui kreeg in de kerk kon dat wel een kwartier duren en dat ging heel luidrechtig. Hoe langer de preek duurde hoe harder hij begon te zuchten.

In 1923 was Gerrit Schram, afkomstig uit Huizen knecht geworden op de boerderij bij Meeuwis, want ook als Meentbeambte was hij tevens boer. Hij is zijn hele leven hier gebleven en men sprak ook altijd van Gerrit van Meeuwis. Meeuwis Raven overleed in 1939. Zijn vrouw in 1947. Ze hadden geen kinderen. Alles was zo geregeld dat Gerrit in de boerderij kon blijven wonen. Een gedeelte van de boerderij werd verhuurd, o.a. aan de familie Van Dijk. Gerrit was erfgooiër maar niet getrouwd. Toch was het zo geregeld, dat hij zijn vee op de Meent kon brengen; hij schaarde bij de gunst. Als je boer wilde worden als erfgooiër moest je wel getrouwd zijn.

Kinderen, die ongehuwd bleven en op de ouderlijke boerderij bleven wonen, wat vroeger vaak gebeurde, kregen ook schaarrecht. Evenzo de weduwe van een scharende erfgooiër. Ook deze bleef dezelfde rechten behouden. Vele jaren heeft hij nog op de boerderij gewoond. Het was ook één van de kleine bedrijfjes die we toen nog hadden en die het dorp ook zo levendig hielden. Toen hij oud werd en het niet meer ging is hij weer teruggegaan naar Huizen en aldaar overleden. De boerderij is op de monumentenlijst geplaatst, opgeknapt en in andere handen overgegaan.

J.H. Rigter



Mest brengen naar het land. Nu de Bergweg

Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER  
AANEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

ASSURANTIE-ADVISEUR  
**M. A. BEK**  
Verzekeringen  
Spaaragent voor Citibank NA  
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum  
telefoon 02153 - 8 93 71

Café - Slijterij  
**D' Ouwe Tak**  
Ja Gezellig

Voor een bijtarte en een borrel  
Femnesserweg 13b, Blaricum

Banketbakkerij-Partyservice  
**"FRANK"**  
voor al uw feestelijke gelegenheden  
zowel op banket als party gebied.  
Tel. 83691

**HVDVEEN**  
Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Hulzenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 - 1 13 60

Gaat u het ook zelf doen?  
dan naar  
Hobby-Shop  
**B.C. STEENBEEK**

Blaricum  
Meentweg 31-33  
Telefoon 1 57 47

**stiny**  
Tandtechnisch Lab.

Zaterdag  
gesloten  
Dwarslaan 10  
1261 BB Blaricum  
Tel. 02153-1 17 23

**COMBITAX**  
Blaricum-Laren  
**TAXI-86666**  
Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

**Feep van der Heiden**  
Verhuur puin- en  
afvalcontainers  
Handel in zand,  
grond, etc.  
Tevens ervaringen voor  
bedrijven en particulieren.  
Singel 7, 1261 XP Blaricum.  
Tel.: 02153-89372/83620

**UW KLEURENFOTO 69 ct**  
vanaf

D.A. DROGISTERIJ J. KLEIJN  
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a

HOMOPATHISCHE PRODUCTEN  
**24 UUR SERVICE STOMERIJ**

**FIRMA WED. B. VOS**  
MIDDEWEG 19, TEL. 02153 83248  
MIDDEWEG 17, TEL. 02153 83983  
BLARICUM



## UIT NEDERHEEM VERKEERSMAATREGELEN



In 1990 is door het college van Burgemeester en Wethouders aan de Grontmij n.v. opdracht verleend voor het opstellen van een VERKEERSPLAN Blaricum. Een VERKEERSPLAN is een gericht inrichtings-, beheers- en reguleringsplan van het verkeer.

Na alle voorbereidingen en inspraakavonden zal medio 1993 een aanvang worden gemaakt met de te nemen maatregelen op de Naarderweg, tussen Piepersweg en Tafelberg. De huidige wegvormingen op de Naarderweg zullen worden verwijderd. Daarvoor in de plaats zal een aantal andere voorzieningen getroffen worden, te weten:  
- het aanbrengen van een vijftal rijbaanversmallingen,  
- het maken van IN- en UITRIJconstructies op zijwegen,  
- het aanbrengen van een zogenaamde afrembocht nabij Tafelberg.

De aan te brengen rijbaanversmallingen bestaan uit het aanbrengen van een groenvoorziening, omgeven door betonbanden in één rijbaan. Het passerende verkeer heeft dus maar één rijbaan beschikbaar. Deze rijbaanversmallingen beogen hetzelfde effect als een geparkeerde auto langs de weg en verkeersborden behoeven niet te worden aangebracht.

In de zijwegaansluitingen Holleweg en Witzand zullen verhoogde IN- en UITRIJconstructies worden gemaakt.

Op de komgrens "Blaricum 50" nabij Tafelberg zal een zogenaamde afrembocht worden aangelegd met verkeersgeleiders, waarin opgenomen fiets-oversteek-plaatsen. De snelheid dient dan ook duidelijk te worden teruggebracht.

Na het gereedkomen van de te treffen maatregelen dienen de bromfietsen van de rijbaan gebruik te maken en zijn deze niet meer toegestaan op het aanwezige fietspad.

### ROGGE IN DE BLARICUMSE "NENG"

"De Eng ligt in de wat nu het Warandapark, wordt genoemd," vertelt Kees Bakker van de Asperges.

Vroeger, dan heb ik het over 1950-1960, bestonden de engoestgenen voor het grootste deel uit rogge en daarnaast uit aardappelen en bieten. Haver en gerst werd zeer weinig verbouwd, want dat was vogelvoer. Het werd vaak al op het land door de mussen opgegeten. Rogge lusten de vogels blijkbaar minder graag. Misschien door de harde vliesjes die er omheen zitten. Er is winterrogge en zomerrogge. Winterrogge wordt in de herfst gezaaid en is winterhard.

Het liefst zaaien de boeren in oktober of december in verband met de maanstand. November is een slechte maand door de grote aantrekkingskracht van de maan op de aarde. Het voordeel van winterrogge is dat de grond in de winter bedekt is, waardoor er in het voorjaar en zomer minder onkruid komt.

Zomerrogge wordt na 23 februari gezaaid en groeit sneller dan de winterrogge. De zomerrogge is ongeveer 10 augustus rijp, de winterrogge ongeveer op 1 augustus. Hierna werden dan de herfstknollen gezaaid voor veevoer. Deze worden nu nog heel weinig verbouwd.

Tegenwoordig is de teelt van rogge minder aantrekkelijk daar de opbrengst de kosten niet dekt, hierdoor zult u in de "neng" niet zo veel roggevelden meer zien. Vroeger groeide de rogge veel hoger, wel tot 1.75 m. Het stro werd gebruikt voor strooisel in de stallen. De rogge, die we nu zien staan, is veel korter. Dit komt door de vraag naar kort en stevig gras voor de machines.

De toekomst van de "neng" ziet er rooskleurig uit. In april 1994 wordt dit gebied als "Reservaatgebied" aangewezen door de Provincie. Dit houdt o.a. in dat de boeren vergoeding krijgen als ze rogge gaan verbouwen.

Kees Bakker is benieuwd hoeveel "Blaricummers" genieten van de roggevelden. Daarom heeft hij nu spontaan een prijsvraag uitgeschreven.

"Wie weet hoeveel roede rogge er in de gemeente Blaricum op dit ogenblik staat."

Een Rijnlandse roede is 14,28 m2 en 700 roede is 1 ha. Kees Bakker stelt voor degene die er het dichtst bij zit een "Pakket Imkerprodukten" beschikbaar.

Buiten de asperges, de rogge en de gymnastiek heeft Kees nog een hobby, de bijen. Het resultaat kunt u zien in de bijenschans "Steezland" naast de algemene begraafplaats of proeven en genieten als u de prijs wint.

Oplossingen voor: 1 augustus a.s.  
Sturen aan: Hei & Wei, Dorpsstraat 4, 1261 ET Blaricum  
Ria van Ees



Voor de derde keer dit jaar trouwde een ambtenaar burgerlijke stand een eigen kind. Ditmaal het huwelijk van Marie-Louise Lindeman en Rob van Dranen door 'moeder'.

In- en Verkoop  
klokken - barometers  
meubelen en  
schilderijen  
**M. Siegers**  
Dorpsstraat 1  
1261 ET Blaricum  
Tel.: 02153-82078  
Open:  
woensdag t/m zaterdag  
10.30-17.00 uur

**Grujters & Partners**  
adviesbureau voor risicobeheer  
Blaricouweg 21 • 1261 HV Blaricum • Tel. 02153 - 12280  
verzekeringen hypotheken pensioen

## CONCOURS HIPPIQUE



Foto J. Noorda

Precies 47 jaar geleden wilde een aantal Blaricummers meer maken van de gebruikelijke 'boerenritten' op de Meent. De 'boerenritten' werden aangevuld met 'nummers voor de heerrijders'. Deze formule had succes: het evenement groeide in de loop der jaren uit tot een niet meer van de kalender weg te denken concours hippique.

"Het is uniek dat Blaricum dit concours heeft," zegt P. Brandt, voorzitter van de organiserende Blaricumse Paardensportvereniging. "Het is een van de oudste, zo niet het oudste concours in Nederland."

De organisatie had dit jaar haar beste beentje voorgezet en de crème de la crème onder de springruiters op 4, 5 en 6 juni naar Blaricum gehaald. Jos Lansink, winnaar van de gouden medaille in de landenwedstrijd springen op de Olympische Spelen in Barcelona en in 1988 winnaar van de in Blaricum verreden Grote Prijs van Nederland, de olympische deelnemer Bert Romp, Eric van der Vleuten, die in 1986, 1989 en 1991 de Grote Prijs van Nederland won, en gerenommeerde ruiters en amazones als Wout Jan van der Schans, Rob Ehrens, Jenny Zoer en Wiljan Laarakkers leidden hun paarden over Blaricumse hindernissen.

De grootste verrassing van het springtoernooi was echter Albert Zoer. Dit zeventienjarige talent uit Echten, het jongere broertje van Jenny Zoer, won vrijdag en zondag twee rubrieken van de Grote Prijs van Nederland, maar eindigde zaterdag op de dertigste plaats. In het eindklassement belandde hij op de tweede plaats, achter Jack Neefs, die een beter gemiddelde had (elfde, derde en zevende) en dus de Grote Prijs van Nederland op zijn palmares kan bijschrijven.

In de subtop draaide een Blaricumse amazone mee, Carmen Boot verscheen met drie van haar vijf paarden aan de start in de springconcoursen over hindernissen van 1.30 en 1.35 meter. De paarden, die in Amersfoort staan, zijn voor haar een uit de hand gelopen hobby waar ze dag in, dag uit mee bezig is. "Het mooiste is een parcours springen waar ik zelf tevreden over ben, waarvan ik kan zeggen dat het lekker ging. Dat er wel eens een balkje afgaat, vind ik dan niet eens zo belangrijk."

Over haar laatste rit op zondag is ze zeker niet enthousiast. Valentino B weigerde een keer en gooide er een balk af. "Dat komt door een ruterfout," legt de aan de Boslaan wonende amazone uit, "heel erg jammer, want vorig jaar was ik in deze rubriek nog derde."

Ok in de shownummers waren Blaricummers vertegenwoordigd. Op zondagochtend verschenen veertien schitterende rijtuigen in de Zuidring op het terrein aan de Meentzoom. Onder hen Henk Vos (van Driks), Klaas (van Piet van Wijn) Vos met Joke, de familie Vos van de Statenkamer en Sander Brouwer, die meedongen naar een prijs in het Concours d'Elegance. Helaas wonnen zij niets, maar hun paarden en wagentjes glommen er niet minder om. Sander Brouwer had een leuk Oostenrijks boodschappenwagentje van "een jaar of dertig oud". Een internationaal rijtuigje, de ene kaarsstandaard kwam uit het Engelse Sheffield, de andere was gemaakt door P. Bouman en Zoon in Soerabaia.

Nadat de jury de wagens uitgebreid had bekeken, reden de veertien wagens een prachtige, door Teus Dorrestijn uitgezette route door Blaricum en Laren om vervolgens weer aan de Meentzoom terug te keren.

Als het aan de heer Brandt ligt, worden het dorp en de inwoners nog meer betrokken bij het concours hippique. Hij ziet graag dat Blaricum actief mee "concourest". De voorzitter denkt aan festiviteiten in het dorp en hoopt met name op medewerking van de middenstand. "Misschien kunnen de winkels worden geopend op zondag, of kunnen de middenstanders op het terrein vertegenwoordigd zijn."

Hij vindt het dan ook jammer dat de Heldenrace dit jaar niet door is gegaan. "Als Concours Hippique wil je dat soort tradities graag handhaven maar helaas konden we dit jaar te weinig volwassen Blaricumse deelnemers vinden. Voor volgend jaar wil ik ze zeker uitdagen, die Blaricummers."

Linda Eggenkamp



Foto J. Noorda



**ABN-AMRO De bank**  
De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.



**BIJVANCKSWETENS(W)AARDIGHEDEN**

Voor wie een beetje depressief van aard is, is het geen goed idee om van de Bijvanck uit fietssend naar het Oude Dorp te gaan. Langs het fietspad stralen de grotendeels geknakte berkestammetjes een dermate treurigheid uit dat zelfs een vrolijk mens er down van wordt. Kan dat niet opgeruimd worden?

Luilak begon voor de jeugd van de tennisvereniging (LTV) wel heel erg vroeg. Vrijdag om 21.00 uur was er op het tennispark in de Bijvanck o.a. een playbackshow. De kinderen bleven op het terrein slapen en zaterdagochtend (LUILAK) om 05.00 uur het eigenlijke LUILAK-TOERNOOI. Alle 60 deelnemers kregen een fluitje uitgereikt dat bij fouten gebruikt mocht worden. Een argeloze voorbijganger dacht eerder aan een fluitconcert dan aan een tennistoernooi!

Schreef ik in het vorige nummer van Hei & Wei dat volleybalvereniging Blijvoeck ondermeer streefde naar het behalen van de Promotieklassie van hun Herten I team, kort daarop meldde de regionale pers dat dit doel inderdaad bereikt is. Proficiat!! Om nog even bij volleybal te blijven: Bijvanckse jeugdvolleyballers deden op Hemelvaartdag mee aan een, door de Smashers (Laren) georganiseerd volleybaltoernooi. Zij niet alleen, nog 83 teams speelden in 17 poules daarin mee. Het jeugdteam uit de Bijvanck werd winnaar in zijn poule, het gewonnen pakket diepvriesproducten werd thuis bij één van de deelnemers meteen genuttigd.

Ook Kiritsu, (zie ook elders in dit Hei & Wei nummer) haalde de regionale pers: een aantal jeugdige leden zijn naar een trainingskamp in Slagharen geweest en daar door Anton Geesink getraind. Jammer genoeg vermeldde de krant dat het om een Huizense judovereniging ging. Foutje!

De inspraakavond over ondermeer de geluidshinder van skateboarders op het Malbakplein heeft inmiddels al diverse besprekingen ten gevolge gehad. E.e.a. resulteerde in een voorstel om een skatebaan op het terrein over 't Merk aan te leggen. Of dit plan ook werkelijk ten uitvoer gebracht zal worden is op dit moment nog niet bekend.

De ouders van de 37 achtste groepers (voorheen zesde klassers) van de O.B.B.S. hebben stiekem vele avonden geoefend om voor hun kinderen (die dit jaar de lagere school gaan verlaten) en de leerkrachten een soort "bonte avond" in elkaar te zetten. Een nieuw initiatief dat door verschillende middenstanders uit winkelcentrum de Balken gesponsord werd. Niet alleen de kinderen uit deze bovenmatige grote klas kunnen het goed met elkaar vinden, ook de groep ouders hebben veel plezier met elkaar gehad. De kinderen oefenen inmiddels al voor de afheidsmuzical, die zij weer voor ouders en leerkrachten opvoeren. De geplande Bingo-avond van de Bijvanckschool is overigens niet doorgegaan wegens geringe animo, gesproken wordt over de organisatie van iets dergelijks in september.

Mies Brouer

**DE VOORZITTER VERTELT:**

Personalia: Lia van Veen-van Aurich  
geboren: 08.04.55 in Weesp  
bezigheid: ouderraad, oppasmoeder, majorettebegeleidster en voorzitter judo



De judovereniging KIRITSU, (hetgeen "opstaan" betekent) bestaat sinds april 1990.

De huidige voorzitter, Lia van Veen, is vanaf het begin betrokken geweest bij de vereniging. Zoon Michel was de feitelijke reden dat ze bij deze sport betrokken raakte. Maar overal waarbij Lia betrokken raakt, worden de handen uit de mouwen gestoken en wordt er aangepakt. Zelf doet ze er heel bescheiden over, voelt zich zelfs wat verlegen door alle aandacht "Je doet het gewoon"! Al pratend komt onwillekeurig het woord "duizendpoot" in gedachte, want behalve 3 eigen kinderen, heeft Lia nog een paar keer per week 2 "oppas" kinderen, die is begeleidster bij de majorettevereniging van haar dochter en is ze erg actief op school (O.B.B.S.) En dan hebben we het nog niet over de hond, kanarie en marmotten gehad.

Terug naar Kiritsu; met aanvankelijk 50 jeugdleden is in 3 jaar tijd nu bijna het dubbele ledenaantal bereikt. Judoleraar Francis Schouw (van sportschool Schouw in het oude dorp Blaricum) en karateleraar Marcel Geytenbeek geven maandag en dinsdag les aan jeugd van 5 tot 18 jaar. De dojo (ruimte waarin de sport wordt bedreven) was verleden jaar nog in de Makkerfitness studio, nu is die in de Grenspaal, omdat de ruimte wat te klein werd.

"24 april hebben de eerste 2 leden van Kiritsu hun zwarte band gehaald, best een mijlpaal voor ons." Lia legt uit hoe een dergelijke hoge "graad" bereikt kan worden: "Als je de bruine band een half jaar hebt kun je aan een officieel examen voor de zwarte band mee doen, met of zonder "kata" (een verplichte verzameling worpen). Zonder kata betekent dan echter dat je op wedstrijden/toernooien 100 punten moet hebben verzameld. Bij de officiële ceremonie moesten alle geslaagde deelnemers hun bruine band afdoen en gelijktijdig achter zich gooien, daarna kregen ze de behaalde zwarte band uitgereikt.

Bij judo komt meer kijken dan alleen maar worpen leren. Bij dat examen bijvoorbeeld moet je een partner hebben, die eigenlijk alleen maar valt. De jeugd leert dus ook dat ze zich wel eens ten dienste van een ander moet stellen. Ook het verliezen is met name voor de kleintjes best wel eens moeilijk, een traantje waard, maar dat hoort er allemaal bij. De vereniging telt ook meisjes, waarvan er twee volgend seizoen opgaan voor de zwarte band.

Behalve wedstrijden en toernooien organiseert Kiritsu ook andere activiteiten: de kleine judoka's hebben net een kamp achter de rug en de groten zijn op overlevingstocht in de Ardennen geweest. Het kamp in Slagharen was een Anton Geesink-judoweekend, waarin de jeugd van de grote Meester zelf les kreeg.

Heeft de vereniging nog wensen? Ja dus. Lia ziet voor Kiritsu graag een sponsor en dan met name voor de kleding.

"Kinderen die moeten wachten tot ze een wedstrijd of net een wedstrijd gehad hebben koelen vreselijk snel af, een bodywarmer zou dan ideaal zijn. (Hier spreekt niet alleen de voorzitter, maar vooral ook een moeder). Ook allemaal dezelfde sporttas zou leuk zijn. Er moet toch wel een Blaricumse middenstander te vinden zijn die daar wat geld voor over heeft."

Nieuwe leden zijn ook van harte welkom; voor karate vanaf 8 jaar en voor judo vanaf 5 jaar kan er opgegeven worden bij Lia van Veen, tel. 02152-60082, ook kunnen er dan 2 proeflessen bijgewoond worden.

Lia van Veen, een voorzitter zonder hamer, maar met een warm hart. Het motto "Geen woorden maar daden" is goed op haar van toepassing.

"Ik ben door mijn kinderen bij judo betrokken, maar zelfs als ze er nu af zouden gaan en men heeft mij nodig, zou ik er graag bij betrokken blijven."

Mies Brouer

**"PAPPIE VERDIENT DE BOTERHAM EN MAMMIE HET BELEG"**

Al heel lang was ik van plan om eens te schrijven over een werkende vrouw in ons dorp, die haar werk altijd heeft gecombineerd met het opvoeden van haar kinderen en het huishouden. Ik heb daarvoor Margreet Böhlke van de Velde gekozen, die al jaar en dag als fysiotherapeute werkzaam is.

Als patiënte viel het me op dat ze haar werk met veel toewijding en enthousiasme doet. Altijd is zij even opgewekt en belangstellend tijdens de behandeling... Ik dacht "Wat knap, dat ze haar leven zo goed indeelt en wat moet zij van haar vak houden, als je het al dertig jaar uitoefent, vijf dagen in de week en als het moet, ook gedurende het weekend..."

Margreet werd geboren op Java in Salatiga in 1942, alwaar zij als baby vijf maanden met haar moeder werd geïnterneerd en van het ene Japenkamp naar het andere zwierf, tot de bevrijding op 15 augustus 1945. Haar vader werd al geïnterneerd na de slaag om Pearl Harbour in december 1941 en heeft zijn enig kind nooit gezien. Na de bevrijding bleek, dat hij in september 1944 was omgekomen bij een torpedo-aanval op "Yunio Maru" door de geallieerden, die dachten dat ze te maken hadden met een Japans oorlogsschip. Het betrof echter een transportschip met 6000 krijgsgevangenen. In februari 1946 kwam Margreet met haar moeder met een ziekentransport naar Nederland in een "Skymaster".

Margreet zegt: "Het bijzondere en goede van het "kind zijn" is in die tijd is, dat je je niets naars kunt herinneren, behalve wanneer we weer op transport moesten."

In 1949 hertrouwde Margreets moeder met een notaris op Tholen en begon er een heerlijke jeugd op dit mooie Zeeuwse eiland. Na haar gymnasium-beta opleiding in Bergen op Zoom ging zij medicijnen studeren in Amsterdam. Na twee jaar besloot ze om fysiotherapie te gaan doen, een beroep dat haar toch meer aantrok, omdat het zeer praktisch gericht is en te combineren met het hebben van een gezin. Margreet voltooide de 4-jarige opleiding in drie jaar en heeft nooit spijt gehad van haar keuze. Sindsdien heeft ze altijd gewerkt en 14 jaar les gegeven in fysiothechniek aan twee opleidingen. Verder was ze 12 jaar beëdigd examinator en rijksgecommiteerde. Terwijl we zitten te praten gaat de telefoon. "Margreet, het is een patiënte die een afspraak wil maken," roept Frits. "Zeg maar dat ik zo terug bel," roept Margreet. Zevenentwintig jaar geleden trouwde zij met Frits Böhlke uit Augsburg. Na zeven jaar in Middelie hebben gewoond, waar hun zoons Robbert en Christian werden geboren, verhuisde het gezin naar een prachtig huis in Blaricum met een grote tuin. Ze genieten zeer van het wonen in ons lieflijke dorp. Hun zoons hebben er nooit problemen mee gehad dat hun moeder werkte, omdat de praktijk aan huis is en ze er dus altijd was. Margreet heeft haar huishouden en het opvoeden van de kinderen goed kunnen combineren met haar werk, vooral ook omdat ze nooit ziek is geweest. Het mooiste van haar werk vindt ze om het vertrouwen van haar patienten te winnen en daar de tijd voor te nemen. Alle patienten hebben verschillende klachten, het kan een blessure zijn, rugklachten betreffen, een behandeling na een operatie zijn of er kunnen andere oorzaken van pijn zijn die ons bij Margreet doen belanden. Zij vindt het heel belangrijk om zich in te leven in ieder ziektegeval. Men moet zich kunnen uiten en er kunnen dan heel fijne en goede gesprekken ontstaan. "Vaak zeg ik: ik werk wel hard, maar eigenlijk heb ik de hele dag bezoek. Je moet er natuurlijk wel je hersens bijhouden met alle verschillende doses en apparatuur. Je kunt niet zonder deze hulpmiddelen, maar zelf ben ik voor het "edele handwerk". Ik onthoud de huiselijke omstandigheden van iedere patient, zodat ik altijd kan informeren hoe het gaat thuis. Ik vind dat niet moeilijk omdat de gesprekken vaak heel intensief zijn en ik een soort fotografisch beeld van de persoon maak, waardoor ik het verhaal er omheen onthoud en dat geeft een vertrouwensband." Frits noemt dit "haar talent". "Ik kan ook geen nee zeggen als er iemand bel met pijnklachten, dan vind ik altijd wel een gaatje om te helpen. Gemiddeld werk ik 38 uur per week, en mijn werk is nooit saai, maar ik heb een hekel aan administratie! Er zijn mensen die heel hard meewerken aan hun genezing en snel weer op de been zijn, maar soms tref je iemand die liever lui dan moe is en dan moet je al je overredingskracht gebruiken om ze mee te laten werken. Mijn zoon Robbert schreef eens in een opstel: "Mijn moeder werkt hard, 's avonds is ze moe, maar ze leest toch altijd voor en pappie verdient de boterham en mammie het beleg."

Voordat Margreet haar praktijk aan huis begon, werkte zij in het Gooisch Kinderziekenhuis (nu de Trappenberg), de Valerius Kliniek het Rheuma Centrum, het Wilhelmina Gasthuis en het St. Jan Ziekenhuis in Laren. Het lesgeven vroeger, heeft ze met veel plezier gedaan. Het is heel boeiend om je kennis over te dragen en dat zo duidelijk mogelijk te doen. In mijn praktijk leg ik ook uit wat er aan de hand is, wat ik er aan ga doen en wat het effect er van is. Op mijn vraag: Wat geeft je nu het meeste voldoening in je werk antwoordt ze: "Als je bijvoorbeeld na een breuk van een arm of been, na de gipsperiode, heel intensief hebt geoefend en de patient weer vrolijk op de fiets kan stappen. Treed je patienten positief tegemoet," is mijn lijfspreuk, zegt Margreet tenslotte. En wil je nog weten wat ik ga doen als ik met pensioen ga? Lezen, handwerken, weer piano spelen en reizen.

Lizzy van Pabst

**LAAT CARAPATIENTEN NIET STIKKEN**

Onder dit motto gingen in de week van 23 tot en met 29 mei weer veel enthousiaste vrijwilligers op pad voor de jaarlijkse huis-aan-huis collecte.

In Blaricum-dorp hebben zij met elkaar een bedrag opgehaald van fl. 5.551,40. Collectanten en gevers, hartelijk bedankt! Graag doen wij volgend jaar weer een beroep op u. Namens de organisatie: Miny Beuving en Libert Kooij.

**AANNEMINGS BEDRIJF HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken  
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 02153-83620 - 89372

**HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS**

- ★ Tuinadvies
- ★ Aanleg en onderhoud
- ★ Tuinarchitectuur
- ★ Sierbestratingen

Witzand 1 - Blaricum - 02153-11912



**garage van mill**

benzine service-station  
pomp dagelijks open van:  
07.00 - 20.00 uur  
zaterdag 08.00 - 19.00 uur  
zondag 10.00 - 19.00 uur  
Esso Benzine - Diesel  
Haardhout - Houtskool  
Fire log - Aansteeblokken  
torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17



**Fritz Hörl**

- Juwelierszaak met eigen atelier
- vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp.
- reparaties van: antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges
- relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal
- taxatie van goud en zilver
- in- en verkoop van antieke sieraden
- inkoop oud goud



Edelsmid

Dorpsstraat 8 - 1261 EF Blaricum - Tel. 02153 - 17998

Geopend: di 1/m vr. 9.30 - 18.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

**Straten-volleybal-toernooi**



Volgens sommigen is de Bijvanck een "slaaupwijk", waar maar moeilijk iets te organiseren valt. Deze mensen hebben vast nog nooit het straten-volleybaltoernooi voor de Malbak gezien.

De volleybalvereniging Blijvoeck organiseerde voor de 12e maal dit toernooi. Op zaterdag 12 juni om 9 uur stonden 18 teams aangetreden. Twee teams uit het oude dorp, vier uit Huizen en twaalf uit de Bijvanck, zo'n 125 mannen en vrouwen.

Het was nog wel wat fris, maar hierdoor kon er fanatiek gespeeld worden. Er mocht gelukkig veel van de scheidsrechters en dit resulteerde in vaak onwaarschijnlijke "reddingen", hetgeen de speelvreude verhoogde. Dat volleybal een nationale sport geworden is, bleek wel uit het feit dat iedereen op de hoogte was van de regels en de tekens van de scheidsrechters.

Sommige straten teams doen al jaren onder de meest vreemde namen mee. Wat te denken van R.V.W.Z. dat bij navraag Raad Van Wijze Zuipers bleek te heten.

Voor de eerste keer veranderde de poule-indeling halverwege de dag. Dit was een succes, want nu kwamen er steeds meer gelijkwaardige teams tegenover elkaar te staan. De uitslagen verwerken en het opnieuw indelen werd professioneel op de computer langs de kant verzorgd door Roeland Brugman, terwijl zijn vriendin Annelies Birkhoff zorgde voor de mededelingen door de microfoon. De finale was tussen Crazy Mix (mix oude dorp, Bijvanck en 2 Bosniers) en Toma. Het was een spannende finale die door Crazy mix gewonnen werd. De gemeentesecretaris, de heer A. van Zon reikte in café de Grenspaal de prijzen uit, waaronder de beker van de gemeente Blaricum. Ook sponsors hadden prijzen beschikbaar gesteld. Een geslaagde dag!

D. Keijzer  
(Een enthousiaste deelnemer)

**HEERSCHOP HOVENIERS**  
VAKWERK SINDS 1929  
• Moderne tuinarchitectuur  
• Tuinaanleg en onderhoud  
• Sierbestratingen en terrassen  
Tel. 02153-86036  
Windvang 15 Blaricum

**D. BEEK**  
AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL  
Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

**JSR**  
de Jong Stranking Ronk  
MAKELAARS MET KIEK OP DE TOEKOMST  
Hilversum Blaricum  
Oude Elshoeg 15 Sassemolen 3 Huisweg 4  
Tel. 035 - 21 37 41 Tel. 02159 - 4 29 51 Tel. 02151 - 8 22 88  
Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur

**G. JONGERDEN & ZOON**  
RIETDEKKERSBEDRIJF  
UW ADRES VOOR:  
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken, opstoppen, ontmossen  
HANDEL IN VONKENVANGERS  
ANGERECHTSGEWEG 3, 1261 XG BLARICUM  
TELEFOON 02153 - 8 62 29

**Edelsmid** Dorpsstraat 8 - 1261 EF Blaricum - Tel. 02153 - 17998

