



16e jaargang  
nr. 160  
december 1993

# hei & wei

## dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door de Blaricummers.  
Uitgever van de Stichting Dorpsblad Blaricum  
Redactie: R. van Ess, L. Engelen, A.M. vd. Harst-Sol, J. Jullius, R. Kalk, H.H. Pijper, A.J. Th. van Zom, F. Janssen, C. de Meij, E. Lindemans, P. Niek, en A. Lindemans-Straatman  
Adres voor inzendingen: Dorpsstraat 4  
1261 ET Blaricum tel. 02153-86403.  
Voor advertentieopdrachten:  
N. Vlasman-Breeman-Kreijger  
Druck. Frasch Druckereien B.V. Amsterdam

### KERST-NIEUW- JAARSWENS BURGEMEESTER

Ik wens u allen graag prettige kerstdagen en een voorspoedig 1994, maar toch: wat ons allen aan het denken moet zetten is wat er op zeer korte afstand van onszelf gebeurt: erbarmelijke, onmenselijke tafereelen, dag in, dag uit. Nadenken daarover is een lokale, nationale en internationale opdracht die niet vergeten mag worden!

De burgemeester,  
P.H. De Winter

### Agenda



**Kopij: Noolseweg 31  
1261 EB Blaricum**

**Nederheem**  
17 januari  
20.00 uur Commissie Welzijn en Algemene Zaken  
18 januari  
20.00 uur Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer  
19 januari  
20.00 uur Commissie Personeel Organisatie en Financiën  
23 januari Nieuwjaars koffieconcert door Bl. muziekkring  
27 januari  
20.00 uur Raadsvergadering  
**'De Blaercom'**  
Callanetics  
9.00-10.00 uur maandag- en donderdagochtend  
21.00-22.00 uur dinsdag- en woensdagavond  
Donderdagochtend ook voor heren  
Woensdagochtend ochtendgymnastiek voor de huisvrouw  
Tel. 02153 - 87123

**K.M.P.T.**  
17 januari 20.00 uur Lezing met dia's "F.E. Blaauw en de buitenplaats Gooilust"  
Spreekster: htr. A. Coops. Plaats: J. Trefpunt, Ceintuurbaan/hoek Lorentzweg Bussum.

**27 januari 20.00 uur Cursus Aanleg en onderhoud vijvers door hr. R. van den Berg in 'de Blaercom'.**

**Bernardus School**  
20 januari ophalen oud papier en vodden mits in zak verpakt.

**O.B.B.**  
15 januari ophalen oud papier

**B.V.V.**  
Eerste vrijdag van de maand: Bingo  
Laatste vrijdag van de maand: Klaverjassen

**Ned. Ver. van Huisvrouwen**  
5 oktober 14.00 uur Lezing "De zomer van 1945" door Mevrouw van Sluys-Bijl  
19 oktober 10.00 uur Dialezing "Laren en omstreken"

**K.V.G.**  
5 januari 20.00 uur Nieuwjaarsinstuif  
27 januari 14.00 uur Lezing Natuurgeneeskunde door Mevrouw Jikke Meyhuis.

**Smalfilm museum**  
16 januari 14.30 uur Kinderspel. Een selectie uit de collectie van Jos A. Huygen.  
t/m 16 januari 1994. De tentoonstelling "Kinderspel" in "De Rookerij"  
Valkenaarstraat 25 Huizen elke zaterdag en zondagmiddag van 13.30 - 17.00 uur (25, 26 december en 1 januari gesloten).

**Collectenrooster**  
2 januari t/m 15 januari Stichting hulp Iran

### Sint Sylvester oudjaar

Sylvester was de eerste paus na de christenvervolgung.  
Hij wordt ook de vredespaus genoemd. Sylvester was bevriend met keizer Constantijn en zo gebeurde het dat christenen niet meer in de catacomb hún erediens hoefden te houden. Kerken konden worden gebouwd.  
Sint Sylvester valt samen met de afsluiting van het wereldlijk jaar. En oudjaarsavond om 12 uur zullen de klokken weer luiden; vuurwerk afgestoken. Dan hoor je weer: "Veel heil en zegen in het nieuwe jaar, zalig nieuwjaar; gezegend nieuwjaar; gelukkig nieuwjaar." Dit laatste hoor je steeds vaker.  
Genuttigd zullen worden: olieballen, appel-flappen en appelbeignets. Champagnekurken J-nallen.  
En dan.....  
Aan het einde dit oude jaar vertrekt een deur opent zich als in een film close-up: het nieuwe jaar 1994  
hopelijk brengend voor een ieder voorspoed, geluk.



### Terugblik 1993

**Blaricum**  
Misschien veel gelukt  
veel mislukt  
burgemeester nieuw  
Koninginnedag als vanouds  
monumentendag  
gezellig druk  
kermis  
Blaricumtroef  
Sint Nicolaas  
kinderfeest  
Naarderweg vernieuwd  
Bergweg geharrewar  
begroting tekorten  
Wingerd vijftientig  
gezondheidscentrum  
nieuw  
benzinepomp  
milieu winkels  
vernieuwd  
nieuw leven  
begroeten van mensen  
afscheid nemen  
vaak te vroeg  
mensen  
gelukkig  
ongelukkig  
blij  
verdrietig  
angstig  
hulpvaardig  
november al ijs  
schaatsen  
Kerstmis  
geboorte  
klokken  
Nieuwjaar  
champagne  
en  
hopelijk  
vriendschap  
veel goeds  
voor allen.

### KERSTMIS 1993

Kerstmis in de donkere dagen van het jaar. Een snel vervlogen jaar dat voortdurend en zonder ophouden "donker en somber" leek.  
Kranten, nieuwsdiensten van radio en televisie overspoelden ons met een onuitputtelijke hoeveelheid leed, geweld, onmacht en vernieling. Vanuit alle hoeken van de wereld. Een moedeloos makende stroom negatieve informatie golfde over ons heen.  
En toch..... en toch..... Een mens moet naar het licht blijven geloven. Naar licht blijven zoeken. Hoe bescheiden ook, dat licht is er ook altijd. Ergens. Zoveel mensen stralen het uit. Doen hun best om het goede door te geven.  
Hoe eenvoudig en dikwijls onopgemerkt verrichten velen positief werk in de wereld. Iedere uitgestoken hand is al iets. Ieder luisterend oor is belangrijk. Machteloos om het verdriet en de ellende bulen ons bereik is er dicht om ons heen toch veel te doen. Veel uit te stralen, licht te brengen. Die helpende handen zijn altijd en overal onmisbaar en onvervangbaar. Hier in ons kleine dorp, waar wij zo veilig en tevreden leven, zijn veel mensen, mannen, vrouwen, jongeren, die dat weten en die er zijn daar waar hulp gevraagd wordt.  
Waar soms stil verdriet is. Waar soms grote nood is. Over die mensen willen wij in dit kerstnummer schrijven. We laten ze kort aan het woord.  
In werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer van die mensen. Ons kleine Hei en Wei-tje echter kan er -zonder een extra pagina- niet méér belichten.  
Zij zijn de moeite waard.  
Zij zijn het die ergens een beetje licht brengen, hoe bescheiden ook. Wat zij belangeloos en vol liefde doen is **aanstekelijk** op weg naar 'beter.'  
Alle beetjes helpen in deze wereld.  
Een goed, zo vredig mogelijk Kerstmis en een 'nieuw' jaar vol zegeningen wens  
de redactie van Hei & Wei

In deze tijd van jachtig leven is het mooiste dat men iemand geven kan een beetje van zijn eigen tijd, zodat het een ander zijn leven wat verblijdt want  
tijd schenken neem het van mij aan is het mooiste wat men geven kan.



Als je de oudste bent van een gezin bestaande uit vader, moeder en 19 kinderen dan leer je dat je niet voor jezelf in de wereld bent, aldus Mevr. Evers Krijnen. Mien in ons dorp. Van school af moeder helpen en och, in een groot gezin voed je elkander op. Maar er moest ook bijverdiend worden en als zoveel meisjes toentertijd, kwam je als hulp in de huishouding voor halve dagen. Ze wist zich nog veel families te herinneren waar ze vroeger gewerkt had b.v. fam. Knip, A.M. de Jong, Hooykaas, enz.  
Er werd door vader en moeder 's zomers ijs gemaakt. Dit moest uitgevent worden. 's Zondags 's morgens om 7.30 uur eerst naar de kerk, dan weg, met ijs.  
Ze huwde met Henny Evers en kregen 2 zoons. En toen die later bij de Kajotters Jeugdorganisatie kwamen, moest er voor diverse activiteiten ingezameld worden. Na het overlijden van haar man is ze niet bij de pakken neer gaan zitten, maar heeft zich in de activiteiten van het lief-dewerk gestort als collectant voor reuma- en kankerbestrijding. Vele jaren oude kranten opgehaald voor pater Jan Calis in zijn missiegebied, samen met Eep Bakker, alwaar het in de boerderij werd opgeslagen. Deze zocht ze tevens uit en zorgde voor verder transport. Nu nog steeds haalt ze kranten en tijdschriften op voor de Wingerd. Ze heeft veel mensen die dit voor haar bewaren. De opbrengst wordt door de Wingerd besteed aan kaart- en bingomiddagen.  
Kleren die ze krijgt gaan naar de pastorie, voor mensen in Polen. Kaarten van vakantie, Kerst enz. worden apart gehouden voor gehandicapten. Zelfs oude brillen die bij zuster Auxilia ge-bracht worden vinden hun bestemming in ontwikkelingslanden. Ook merkte ik wel in een gesprek met haar aangaande een stukje voor HEI & WEI dat ze ook veel doet voor de oudere mensen die een beroep op haar doen. Mien heeft 2 zoons, ze zijn getrouwd, ze heeft 4 kleinkinderen. Ze is in het ouderlijk huis blijven wonen, een groot huis; haar kinderen en kleinkinderen wonen op hetzelfde erf. Ze zegt: "Ik heb een fijne jeugd gehad, wel zwaar, maar fijn. Ik voel me nog erg gelukkig."

J.H. Rigter

### IN GESPREK MET...

"Daar zou ik nou nooit aan gedacht hebben aan zo'n gesprek", was de reactie van Ella Bezuijen-Herbrink toen ik haar vroeg voor een gesprek over haar vrijwilligerswerk.  
Het werk dat zij als contactpersoon in Blaricum doet voor MELANIA (ontwikkelingswerk van vrouwen voor vrouwen) is in feite een "klein bedrijfje."  
Kleinschalige projecten in de derde wereld voor in totaal zo'n f. 5.000,- per jaar.  
Dit jaar wordt gestart met 3 projecten, 2 in Oeganda (een gezondheidsproject en een "kippen-project") in 1 project in Brazilië voor de aanschaf van naaimachines en borduurmateriaal.  
Het gironummer van Melania is 3263606 p/a Naarderweg 25a, Blaricum.  
Het geld wordt bijeengebracht door donateurs en het organiseren van modeshows, fancy-fairs, kerstverkoop en haar "winkelkje" aan huis met handwerkproducten, kerstartikelen en nog veel meer, gemaakt door dames van het Katholiek Vrouwen Gilde die wekelijks een middag bij haar thuis aan het werk zijn en daarbij veel plezier hebben.  
Sedert kort zijn in haar winkelje prachtige sokken te koop, die worden gebreid door vrouwen uit het voormalige Joegoslavië en die thans in het opvangcentrum Craioa verblijven.  
"Als je daar komt in Craioa", zegt Ella, "dan draait je hart om in je lijf, zo triest. Het is of je weer in de oorlogsjaren waant, die arme mensen, die kinderen van huis en haard verdreven. Er wordt in dit land te veel gezeurd over onbelangrijke dingen terwijl er zoveel mensen in de ellende zitten.  
Naast het werk voor Melania helpt Ella ook mee aan het maken van "Galmgaten", het contactblad voor de St. Vitusparochie. Tevens was zij tot voor kort voorzitter van het K.V.G.  
Daarnaast heeft Ella zitting in de stuurgroep Conciliair Proces voor Laren. Blaricum en Eemnes met als item Gerechtigheid, Vrede, Heelheid van de schepping, waarin pastoors, dominees en andere vrijwilligers zitting hebben.  
Zondagsmiddags gaat ze met een oude bewoner (rolstoel) van Theodotion wandelen.  
Ella vindt vrijwilligerswerk iets vanzelfsprekends. "Als je zelf nog in staat bent om anderen te helpen moet je dat doen.  
Het is dankbaar werk dat veel voldoening geeft. Het is een verrijking voor je zelf mede door de contacten met mensen en de brieven van mensen uit de derde wereld.  
Wanneer iedere vrijwilliger morgen het bijtje er bij neergooit, loopt in de samenleving de hele boel in het honderd," aldus Ella Bezuijen-Herbrink.

A.v.Z.

### Blaricums verleden



Gezicht op oude kosterwoning en hooiberg achter de boerderij wat nu Neeltjeshoeve is.



Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER  
AANEMER**

**NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD**

**ASSURANTIE-ADVISEUR  
M. A. BEK**

Verzekeringen  
Sparagent voor Citibank NA  
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,  
telefoon 02153 - 8 93 71

**Café - Slijterij  
D' Ouwe Tak**

Ja Gezellig

Voor een biltjartje en een borrel  
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banketbakkerij-Partyservice

**"FRANK"**

voor al uw feestelijke gelegenheden  
zowel op banket als party gebied.

Tel. 83691

**HVVEEN**

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 - 11360

Gaat u het ook zelf doen?  
dan naar  
Hobby-Shop

**B.C. STEENBEEK**

Blaricum  
Meentweg 31-33  
Telefoon 1 57 47

**Estiny**

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag  
gesloten

Dwarslaan 10  
1261 BB Blaricum  
Tel. 02153-11723

**COMBITAX**  
Blaricum-Laren

**TAXI-86666**

Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijke vervoer

**Feep van der Heiden**

Verhuur puin- en  
afvalcontainers  
Handel in zand,  
grond, etc.

Tevens erverhandingen voor  
bedrijven en particulieren.

Singel 7, 1261 XP Blaricum.  
Tel.: 02153-89372/83620

drogisterij **J.P. Kleijn** parfumerie  
Blaricum

**FIRMA WED. B. VOS**

MIDDENWEG 15 TEL. (02153) 83244  
MIDDENWEG 17 TEL. (02153) 82053  
BLARICUM



**"UIT NEDERHEEM"**

**Nieuwjaarsreceptie**  
Evenals voorgaande jaren wordt door het gemeentebestuur weer een Nieuwjaarsreceptie gehouden in het gemeentehuis "Nederheem" aan de Torenlaan 50, namelijk op maandag 3 januari 1994.  
De aanvang van de receptie voor de nieuwe inwoners is om 19.30 uur en voor de overige inwoners om 20.30 uur.  
De nieuwe inwoners en de besturen van Blaricumse verenigingen en instellingen hebben een persoonlijke uitnodiging voor de receptie ontvangen.  
Het gemeentebestuur ziet uit naar de komst van een groot aantal inwoners. Het is namelijk dé gelegenheid voor burgers en bestuurders om eens in een ongedwongen sfeer kennis te maken en/of elkaar voor 1994 alle goeds te wensen.  
U bent van harte welkom!



Eigenlijk past de tachtiger in het kerstnummer van Hei en Wei niet in onze serie. Want deze tachtiger is geen tachtiger maar al een negentiger. Op een koude novemberochtend ging Hei en Wei op bezoek bij mevrouw Matthes in een besneeuwde De Beukelaar en sprak over de activiteiten in het bejaardentehuis en wat de bewoners zoal bezig houdt.  
Drieënhalf jaar geleden verruilde de voormalige "gymjuf" van de Blaricumse lagere scholen haar woning aan de Bierweg voor het bejaardentehuis aan de Torenlaan. Het was zeker niet de eerste keer dat ze er kwam. Al vanaf de oprichting bezocht ze verschillende vrienden en kennissen in De Beukelaar. En toen ze wat ouder werd, verbleef ze er zo'n vijf weken om te herstellen van een zware duimoperatie.  
Actief als mevrouw Matthes is, werd ze lid van de bewoners- en ontspanningscommissie van haar nieuwe thuis. Zo was ze nauw betrokken bij de bewoners en de organisatie van activiteiten in De Beukelaar. Als lid van de ontspanningscommissie zette ze samen met mevrouw De Groot acht avondvullende programma's per jaar op. "Dat was soms erg moeilijk in verband met het budget," zegt mevrouw Matthes. Toen ze negentig werd legde ze haar functies binnen beide commissies neer.

De werkzaamheden van de ontspanningscommissie werden overgenomen door de activiteitenbegeleiders van dames De Wit en Pera. Zij zijn een initiatief van mevrouw Elfers, sinds 1 januari 1993 directrice van De Beukelaar.  
"De nieuwe bewoners gaan lichamelijk en geestelijk achteruit," vertelt mevrouw Matthes, "voordat de activiteitenbegeleiders er waren ging twee keer per week een groep bewoners naar Theodoton. Nu is er dagelijks een programma voor hun in eigen huis, in de Tuinkamer. Zij kunnen nu ook gemakkelijker deelnemen aan de algemene activiteiten in De Beukelaar." En dat zijn er nogal wat. Elke vrijdagmorgen worden deze, na het gezamenlijk koffiedrinken van bewoners en personeel, bekend gemaakt. Tot het vaste programma behoren onder meer de minimarkt op dinsdag, waar bewoners en niet-bewoners elke week fruit en om de twee weken bloemen kunnen kopen, de open tafel op dinsdag, de handwerkmiddag op maandag, bewegen voor ouderen en voorleesmiddagen op donderdag, gesprekskring onder leiding van mevrouw Soetekouw (waarvoor u in de vorige Hei en Wei kon lezen), bingo, klaverjassen en de weersluiting door ds. Berkhof. Het leuke is dat veel activiteiten niet alleen voor bewoners maar ook voor andere belangstellenden open staan.

Naast dit vaste programma zijn er nog talloze andere dingen te beleven in en om De Beukelaar. Waaronder de reizen, georganiseerd door de Stichting Vrienden van De Beukelaar, mode-shows, ontspanningsmiddagen waarbij muziek- en toneelgezelschappen worden uitgenodigd, een pannekoekenrestaurant, speculaaspoppen versieren, een voorlichtingsmiddag over gehoapparaten enzovoorts.  
Van 9 tot en met 15 oktober werd een feestweek gehouden in het kader van het Europees jaar van de ouderen. Elke dag was er iets anders te beleven, geënt op het thema. Als klap op de vuurpijl bood de personeelsvereniging een avond aan die in het teken stond van Wim Sonneveld. Reken maar dat de toeschouwers hiervan hebben genoten! "De geest onder het personeel is geweldig," voegt mevrouw Matthes toe, "dat blijkt bij voorbeeld uit deze voorstelling." Ook al zijn er zo veel leuke dingen te beleven in het bejaardentehuis, de bewoners hebben ook hun zorgen. De bezuinigingen gaan ook aan hen niet voorbij. Er bestaat een behoorlijke onrust over het samengaan met De Wingerd, het andere bejaardentehuis in Blaricum. "We weten dat deze twee huizen worden samengevoegd. De Wingerd moet van vijftig naar dertig bewoners, wij van tachtig naar vijftig. Van Gedeputeerde Staten hebben we gehoord dat de bezuinigingen in 1996 rond moeten zijn. Maar niemand weet waar het nieuwe huis komt. Veel bewoners moeten er niet aan denken in De Wingerd te wonen. Geen bushalte in de buurt en ver weg van de winkels."

Het stoort mevrouw Matthes dat er voortdurend over bezuinigingen wordt gepraat maar bijna nooit over de eenzaamheid van ouderen. "Oude mensen worden eenzaam. Ze kunnen niet meer zoveel en ze missen, bij het wegvallen van hun partner, een klankbord. Op hun kinderen hoeven velen niet echt te rekenen. Die wonen niet altijd dichtbij."  
Met de lijfspreuk van mevrouw Elfers en de twee activiteitenbegeleiders "Denk ook eens aan een ander" in het achterhoofd kan iedereen, ook u, de eenzaamheid van de medemens iets verlichten. Een prachtige gedachte waar u niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door bij stil moet staan en, nog belangrijker, waar u iets mee moet doen!

Linda Eggenkamp

**BIJVANCKWETENS(W)AARDIGHEDEN**

Begin november ging een van de grote "geurverfrissers", zoals ik de sierballen bij de wegver-smallingen in het vorige nummer van Hei & Wei noemde, aan de haal. Grote sporen markerden de plek waar hij/zij naar toe gerold was, met een auto van de gemeente werd de bal weer opgehaald. Had iemand behoefte aan veel frisse lucht? Of wilden kinderen eens knikkeren met een buiten model knikker?

De Malbak stond 7 november weer in het teken van de rommelmarkt. Snuisterijen, speelgoed, boeken, maar ook handgemaakte creaties konden tegen een luttel bedrag van eigenaar verwisselen. Tussen de "rommel" door kon men nog genieten van de foto's van Jan Noorda. Blaricumse foto's waarvan vele werden nabesteld.  
De dag ervoor werd er in de peuterspeelzaal ook een rommelmarkt, met vele kinderactiviteiten erbij, gehouden. Dat deze twee markten elkaar niet "beten" bleek wel uit de vele belangstellenden bij beide evenementen.

Er is nog steeds geen beslissing genomen over de plaats van de rollerskate-schans. Wel is er overleg tussen de Stichting Welzijnswerk Blaricum en Huizen over de mogelijke plek aan 't Merk. De beide gemeenten vinden deze plek, tot nu toe, echter geen goed idee, de jongeren wel.

Als u dit leest zal Sinterklaas alweer vertrokken zijn, met veel tam-tam haalden we hem binnen, met stille trom vertrok hij weer.

Kerst staat op 17 december al voor de Malbakdeur, in de vorm van een kerstlunch voor ouderen en van 17.00 tot 23.00 uur een kerstmarkt voor iedereen.

Ik wens u allen prettige kerstdagen, een gezellig oud en een voorspoedig nieuw toe.  
Mies Bröuer

In- en Verkoop  
klokken - barometers  
meubelen en  
schilderijen

**M. Siegers**

Dorpsstraat 1  
1261 ET Blaricum  
Tel.: 02153-82076

Open:  
woensdag t/m zaterdag  
10.30-17.00 uur

**Gruijters & Partners**  
adviesbureau voor risicobeheer

Bachouwerweg 21 • 1261 HV Blaricum • Tel. (02153) 12260

verzekeringen • hypotheken • pensioenen



**KERSTMEDITATIE HEI EN WEI 1993**  
KERSTDESKUNDIGHEID

Wie aan Kerk denkt, denkt doorgaans aan gebouwen en aan voorgangers. Vreemd eigenlijk, want zo is het allemaal zeker niet begonnen. Een stal en een kribbe, dat klinkt nog wel even anders dan een basiliek of bisschop. Herders zijn in het latijn wel "pastores", maar bij ons gaat het om heel andere figuren. Is dat verval, afgang? Is dat jammerlijke institutionalisering van wat in oorsprong een warme en open beweging was? Ja en nee. Van het ontroerende tafereel van de velden van Betlehem is in onze gevestigde Godshuizen niet veel meer te ontwaren. De jeugd (Jezus), de arbeiders (herders) en de wetenschappers (wijzen) hebben vrij massaal afgehaakt. De onderkant en de bovenkant van de samenleving voelen zich er doorgaans thuis. De natuur (os en ezel, stro) zijn ondergeschikt geworden aan de mensmiddelpuntigheid. Er is dus nogal wat misgegaan sinds dat eerste kerstfeest.  
Tegelijk heb je het gevoel: het kon ook moeilijker anders. De vonk die er na het eerste begin oversprong zette velen in vuur en vlam. En als eenmaal het Goede Nieuws als een lopend vuurtje door stad en land gaat, dan roept dat vanzelf een instituut op, een organisatie. Zonder dat gebinte, die structuur, zouden we er vandaag niet meer van geweten hebben. Juist traditie (in de letterlijke zin van overlevering aan volgende geslachten) vroeg en vraagt om afspraken, kaartenbakken, gidsen, dogma's, credo's. Probleem was (en is) echter, dat zovelen in die verpakking geloven, veel meer dan in de inhoud. Juist daarom is het van zo groot belang dat de kerk meer is dan gezagsdragers, bisschoppen, predikanten. Dat er zo intzettend veel mensen zijn die in de vrije tijd er hun inzet aan geven. "Leken" worden zij vaak genoemd, maar dat klinkt me veel te tweede-rangs. Zij zijn geen mindere kaste dan de pastores, maar juist de eigenlijke stoottroepen van Gods volk onderweg. Zij zijn geen oningewijden, maar ter zake kundigen. Goed, ze hebben niet doorgeleerd om de bijbel in de grondtalen te lezen en voor vandaag verstaanbaar te vertolken. Goed, ze zijn geen vrijgestelden, en moeten het dus allemaal in hun vrije tijd doen. Maar ze zijn op de meeste terreinen juist de deskundigen bij uitstek. Ze weten van wanten, ze kennen de werkvloer, ze zijn directeur en uitkeringsgerechtigde, ze zijn geslaagd in het leven of ze kampen met grote problemen, ze zijn jong en oud, hoogleraar en ongeschoolde arbeider, ze weten waar ze het over hebben als euthanasie of abortus ter sprake komen.  
Deze kerk is nog steeds de grootste vrijwilligersorganisatie van ons land, hoe zeer ook de gezamenlijke kerken tot minderheid in onze samenleving geworden zijn. En naar de kerken komen zondags nog altijd meer mensen dan naar het voetbal.  
En dat de Blijde Boodschap (van genade voor recht, van hoop op zegen, van herkansing en nieuw begin, van leven na de dood, van inzet tegen onrecht, van vrede voor allen) nog altijd doorklinkt, ook in onze verwerende en geïndividualiseerde wereld, dat is vooral aan al die vrijwilligers te danken die meedoen met vieren, leren en dienen; met uitdelen van heilig brood en omzien naar elkaar; met helpen waar geen helper is zonder aanzien des persoons.  
Juist de vrijwilligers herinneren het (noodzakelijke) instituut eraan dat de kerk vooral een beweging is. Zij staan dicht bij kribbe en kruis dan menig pastor. Zij bewaren ons bij het echte en oprechte kerstfeest. Dankzij hen kunnen wij elkaar ook in 1993 weer vrolijke en zinnige Kerst(=Christus)-dagen toewensen!

ds. A.W. Berkhof



**LICHT IN DE DUISTERNIS**

Kerstmis trekt niet alleen volle kerken, omdat de romantiek rond het pasgeboren Kind gevonden wordt, maar misschien toch meer, omdat er voor veel mensen de kern van wat er met Kerstmis gebeurt verstaanbaar gemaakt wordt.  
We voelen daar, dat het in wezen gaat over de duisternis, het kwaad, waarin licht schijnt, waarin kwetsbaar het goede doorbreekt.  
We verheugen ons op dat feest, want in de stilte van de nacht overkomt ons de vreugdevolle aanzegging van de geboorte van het Licht van de wereld. Licht in het donker van onze dagen. Hoop, die leven doet. Bestemd voor de mensen, die het zelf of alleen niet zo geweldig goed doen. We mogen opnieuw uitzicht verwachten; ons vastklampen aan de nieuwe hoop van een Kind, kwetsbaar, weerloos en zonder macht.  
We mogen de belofte van vrede koesteren en diep in ons hart laten doordringen waar de weg naar die vrede te vinden is.  
De geboorte van dit Kind is iets van ons allen, omdat we in deze geboorte en in dit leven een macht kunnen herkennen, die in ons allen aanwezig is. Een macht, die opkomt tegen alle hopeloosheid, tegen alle teleurstelling van onze dagen. Het is een macht, die ons uitlief boven onszelf, waardoor het het leven wordt van ons allemaal. Een leven, dat we mogen delen met elkaar en aan elkaar moeten doorgeven.  
Dat gelook vierden we met Kerstmis. Dat vertrouwen spreken we uit vanuit het besef, dat: het kleine het grote de baas is, het weerloze het wint van de machten, het zwakke van het sterke, de onderste steen van de bovenste.  
Het gaat dan om het geloof van "alles omgekeerd."  
Dat is het verhaal van Kerstmis. Een verhaal, bekend en bemind, dat we telkens opnieuw gehoord willen hebben om het te kunnen blijven geloven en er naar te handelen. Een Kind wordt geboren, dat genoemd wordt Immanuel, God met ons.  
Dat kan aan ons ook gebeuren, opdat ons leven er door beziel kan raken en wij mensen van goede wil kunnen zijn. Een licht in onze vaak donkere wereld.

J.H. Willems, pastoor.

**ABN-AMRO De bank**

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.





# De gezamenlijke Redactie van... hei & Wei



# heel Jyne KERST DAGEN



## GEVOEL VOOR DE MEDEMENS

In de donkere dagen voor Kerstmis horen en lezen we graag zielige verhalen met een happy ending, over de rijken die "plotseling" tot inkeer komen en de minderbedeelde dan met geschenken overladen.

Eigenlijk begint het al met het verhaal van de heilige uit Myra (die overigens niet op 6 december geboren werd, maar op die dag in het jaar 345 stierf). Velen genieten van die legende, waarin verteld wordt hoe hij aan minderbedeelde en kinderen schonk en hoe hij stormen bedwong om de zeelieden weer veilig thuis te brengen. 't Zijn verhalen met waarschijnlijk een zeer klein waarheidsgehalte maar vooral op de donkere decemberavonden smullen we ervan.

Verhalen over mensen van vlees en bloed in onze eigen omgeving die ontzettend goed bezig zijn en soms zelfs "bijna"-wonderen verrichten zijn als stof voor dergelijke verhalen vaak te prozaïsch, niet romantisch genoeg.

Toch zijn er, ook in onze omgeving, mensen genoeg die zich belangeloos inzetten voor de medemens. Dat kan voor het kind, de zwakkere, de minderbedeelde maar ook "gewoon" voor u en mij zijn. Die vrijwilligers doen dat uit sociaal oogpunt, om wat om handen te hebben of omdat er een beroep op te gedaan werd, waar ze gehoor aan hebben gegeven. Zo'n laatste type is Annelies Ypma, 41 jaar geleden in Bussum geboren, gehuwd met Peter en moeder van 2 dochters. Als dochter van een zeebaas van een buurtwinkel was ze, al heel jong, altijd omringd door mensen. Daar zal haar gevoel voor de medemens in het algemeen, zijn wortels wel hebben.

We praten in het huis van de burens, want ze past op dat moment op de twee buurkinderen die lekker in hun eigen bedjes liggen.

Dertien jaar geleden kwamen Annelies, haar man Peter en dochter Karin in de Bijvanck wonen, nadat een inschrijving voor een huis in Aertsveld (Weesp) niet gehonoreerd was. In de Bijvanck mocht het gezin Ypma wel een huis kopen.

Annelies werd vrijwilligster in buurthuis de Malbak doordat haar dochter er op de crèche ging. Het helpen daarbij groeide uit tot barmedewerkster, medewerkster kindactiviteiten en kinderkledingbeurs, werkroepid kerst/leente- & rommelmarktgebeuren en handicaptesoos, opspasmeder voor buitenlandse kinderen, en bestuurslid klaverjasvereniging.

In de huishouding werken deed ze "erbij" en als hobby was er het naaien. Met het werk stopte ze op een gegeven ogenblik en de hobby hield op toen er dinsdagochtends geen barvrijwilligster te krijgen was. Annelies offerde haar naaiuurtje op om in het buurthuis koffie en thee te schenken.

Haar leven ging niet over rozen: Jeroen, de enige zoon van Annelies en Peter leed aan de ziekte van Niemann-Pick. Een zeldzame stofwisselingsziekte die in 1 1/2 jaar tijd Jeroens jonge lichaam verwoestte. Annelies praagt graag over Jeroen, die dan wel niet meer lichamelijk aanwezig is, maar toch zeker in hun gezin voortleeft.

Drie jaar geleden werd bij Annelies een hernia geconstateerd en ze werd gedwongen het wat rustiger aan te doen.

Die hernia is er nog steeds, zwaar tillen is uit den boze, maar verder is Annelies weer volop in de running.

Een beroep om in te vallen voor een zwangere vrijwilligster betrok haar weer meer bij het buurt-huisgebeuren.

Volleval en callanetics mogen niet meer, daarvoor in de plaats is yoga gekomen, dat ze ook in het buurtcentrum de Malbak volgt.

Annelies heeft een tomeloze energie; Een hele dag kinderkledingbeurs, wat op zich al ontzettend vermoeiend is, met daarna nog bardienst bij het topop-openluchtgebeuren ontlokt aan Annelies geen geklaag over vermoeidheid maar de opmerking "Jammer dat ze de bardienst daar in ploegen deden, ik had er best wat langer willen staan!"

Het is haast niet meer voor te stellen maar de eerste twee jaar dat Annelies in de Bijvanck woonde had ze op haar knieën terug willen kruipen naar Weesp. Wat zijn we in de Bijvanck blij dat ze dat niet gedaan heeft!

Mies Brouwer

## VLUCHTEN DOE JE NIET ZOMAAR

Op één van de eerste winterse dagen op bezoek bij het asielzoekerscentrum Crailo. Het eerste geluid dat mij opvalt is het vrolijke geluid van kinderen. Een groep kinderen is aan het spelen op een speelplaatsje gelegen tussen twee gebouwen in. Spelende kinderen zoals je ze ziet op schoolpleinen. In dit geval kinderen van vluchtelingen echter op een kazerneterrein, in een voor hen vreemd land. Een groot contrast dat vrolijk geluid, naast de verhalen die de volwassenen vertellen aan de vrijwilligers van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.

Twaalf vrijwilligers zijn gedurende de week afwisselend werkzaam op deze afdeling. Iedere dag zijn er minimaal drie vrijwilligers aanwezig. Annelies, Co en Wim zijn op deze ochtend druk bezig. Een man afkomstig uit Zaire komt binnen. Zijn asielaanvraag is negatief beantwoord. Samen met Annelies bekijkt hij wat er nu gedaan moet worden. Met behulp van een advocaat en een tolk zal zijn hele verhaal doorgenomen worden. Gekeken wordt of alle gegevens kloppen. Een aardige bescheiden man die nog niet zo lang in Nederland is en al vrij snel voor een rustig gehoor bij justitie is geweest.

In alle rust vindt dit gesprek plaats waarin de te volgen procedure uitgelegd wordt. Doordat justitie het erg druk heeft, wachten sommige asielzoekers al een jaar op contact met justitie. Ze zitten volledig in het luchtledige, ze brengen hun dagen vaak doelloos door. Lopen op de dichtbij gelegen heide, moet best heerlijk zijn, maar terug komen op een zaal, welke gedeeld moet worden met drie andere gezinnen, brengt ze weer terug naar de troosteloze werkelijkheid. Annelies vertelt, dat wanneer asielzoekers net uit een oorlogsgebied komen, waarin ze hebben leren leven met onzekerheden, deze omgeving een eldorado is. Ze kunnen zonder angst leven, hebben een dak boven hun hoofd en krijgen eten. Maar na een paar maanden in het asielzoekerscentrum te hebben verbleven komen er andere onzekerheden, spanningen en angst voor de toekomst.

Van alle gegevens die genoteerd worden zijn de vluchtroute en het vluchtmotief het meest emotioneel, ook voor de hulpverleners. Wim vertelt dat dit vaak schrijnende, verdrietige verhalen zijn. Elk mens met zijn eigen trieste verhaal. Ze zijn vaak zenuwachtig en onzeker. De hulpverleners proberen zo zorgvuldig mogelijk met iedereen om te gaan. Wim ontving een man afkomstig uit Bosnië, die inmiddels een a-status heeft gekregen. Een a-status geeft een asielzoeker dezelfde rechten als een Nederlander.

Hij vertelt Wim strandt dat hij voor zijn gezin een woning in Amsterdam toegewezen heeft gekregen. Het contact met de hulpverleners van rechtshulp is gedurende de vele maanden dat hij hier verbleef intensief geweest. Het is te merken dat de blijdschap van deze man gedeeld wordt door het hulpverleningsteam. Co krijgt een man uit Iran voor een gesprek. Hij woont sinds kort op Crailo en voelt zich ellendig. Hij komt uit een ander asielzoekerscentrum en zijn papieren zijn nog niet gearriveerd. Co belooft nog dezelfde dag te bellen om te zorgen dat er niet onnodig tijd verloren gaat. Mensen in nood, ze vluchten niet zomaar. Er zijn vele vrijwilligers werkzaam in dit asielzoekerscentrum, onder andere in de bibliotheek, de crèche, de naai-kamer, het kledingmagazine en er wordt Nederlandse en Engelse les gegeven. Ik bezoek ook de naai-kamer op Crailo. Hier heerst op dat moment een feestelijke stemming. Het lokaal is vergroot en opgeknapt door vrijwilligers en asielzoekers.

Heel officieel is de ruimte heropend. Het ruikt er nog naar verf. Een warme opgewonden stemming heerst er. Er zijn vier naaimachines, dozen met wol staan in rekken tegen de wand en verder zijn er allerlei handwerk attributen aanwezig. Het zit deze ochtend vol met vrouwen, jonge en oude die aan het breien zijn of gewoon zittend te kijken. Gerda, één van de bezielende leidsters, deelt ter gelegenheid van de opening koekejes uit. Opeens wordt er in de handen geklapt, bloemen worden overhandigd aan een man, een Iraanese, die binnen komt. Hij heeft hard meegewerkt aan deze opknappert en krijgt van Gerda een dankwoord. Hij is zichtbaar blij met de manier waarop dit gebeurt. Vrijwilligers, asielzoekers, mensen die proberen van een onmogelijke situatie het best mogelijke te maken. Vrijwilligers die zich inzetten om mensen status te geven waardoor ze een normaal leven kunnen gaan leven.

Wanneer ik na een paar uur naar huis ga, voelt mijn huis aan als een veilig warm nest en lijken mijn "zorgen" van een andere orde dan die van de asielzoekers, hier zo dicht bij ons dorp. De inzet van de hulpverleners heeft diepe indruk op mij gemaakt.

A.H.S.

## "DE WINGERD" 25 JAAR

Maandag 22 november j.l. bestond "De Wingerd" 25 jaar.

Voor de bewoners was er deze dag van alles georganiseerd.

De receptie 's middags werd druk bezocht door vele "ras" Blaricummers en onder het genot van een drankje en een hapje werd er heel wat afgepraat.

De keuken had voor heerlijke borrelhapjes gezorgd, haring op toast, gerookte zalm en paling op toast, gevulde tomaten met garnalen en verschillende warme broodjes.

's Avonds werd er voor de bewoners een schitterend koud buffet geserveerd. De keukenbrigade, chefkok J. van Velzen en ze kok R. Schepping hadden drie dagen hard gewerkt om te koken en te braden. Zij mogen dan ook best eens in het zonnetje worden gezet.

Het menu was als volgt:

Garnalensalade, crabsalade opgemaakt met verse kreeften, schotels met nieuwe haring, gerookte paling en zalm, forelischotel en verse gepocheerde zalm, drie gebraden ossehazen, varkensfricandeau en coteletten, fruit- en groentesalades.

Wat een schitterend gezicht al die goed opgemaakte schotels op keurig gedekte tafels. Je waande jezelf in een eerste klas "5-sterren" hotel.

Bravo heren koks, u heeft er beide veel aan meegedragen om deze dag onvergetelijk te maken voor alle bewoners. Ook al het andere personeel en de aanwezige vrijwilligers hebben hun uiterste best gedaan om hier een geslaagde feestdag te maken.

Allen hebben het applaus wel verdiend!

R.T.



## Kees Schrikker

In de tuin van Nederheem staat sinds kort een werk van de bekende beeldhouwer Kees Schrikker. Het is het borstbeeld van een Russische dame "Laina" genaamd en in 1930 door Schrikker in Franse kalksteen gehouden.

Enige malen is werk van hem in het gemeentehuis te zien geweest, laatstelijk in juni van dit jaar. Tijdens de voorbereidingen daarvoor is Kees, 94 jaar oud, overleden. Als een herinnering aan zijn werk en de exposities in Nederheem heeft zijn zoon André ons dit beeld geschonken, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Zijn vader heeft zeer veel gedaan voor de kunst in het Gooi. Zo was hij voorzitter van de Gooise schildersvereniging, medeoprichter van de tekenclub Hamdorff en stichter/oprichter/docent van de Gooise Academie.

Wilt u meer over hem weten, vooral over zijn begijnen in de tabakshandel en over zijn vele jaren in Parijs, dan kunt u dat nalezen in 'de memoires van de beeldhouwer Kees Schrikker', door hem zelf geschreven. U kunt dit boekje bestellen bij zijn zoon André Schrikker in Laren.

vLn

## "WERK EN BID, DAN WORD JE ZALIG"

Als je zo af en toe bij een dorpsgenoot op bezoek gaat hoor je soms verhalen over situaties waar je niet zo gauw bij stil staat.

Bovenstaande uitdrukking werd vroeger vaak gehoord, vertelt Cornelis de Graaf, echtgenoot van Marie Rokebrand. En dat werd ons steeds weer voorgehouden.

Reeds als jongetje van 13 jaar toen ik al 16 koeien molk.

Dat deden maar weinigen me na. Daarna ging ik naar school.

Onze boerderij stond waar nu de boerderij van Budje de Gooyer staat. Mijn vader en grootvader waren allebei geboren Blaricummers, en de familie van mijn vrouw was dat ook.

Vanaf mijn zestiende jaar heb ik door het hele land in de bouw gewerkt. Met een tas (stapel) stenen de houten laddertjes op, zwaar werk hoor. Maar ja, dat was ik gewend. Als er veel werk op de boerderij was, ging ik weer terug om daar te helpen. Zo ging dat vroeger.

Zo'n 12 jaar heb ik voor mezelf in de polder tarwe, bieten, gerst en bruine bonen verbouwd. De polder was daarvoor eigenlijk te nat en het was iedere keer een grote zorg om rond te komen. Toen toch maar besloten "de bouw" weer in te gaan, wat ik 20 jaar heb gedaan.

Als er onder de jongens moeilijkheden waren zeiden ze altijd: "Ga maar naar Ome Kees, die helpt je wel."

Ja, ik trek het me altijd gauw aan als iemand in moeilijkheden zit en dan help ik.

Zo heb ik, toen ik pas getrouwd was, twee jaar lang meneer De Jong op mijn schouders naar boven gebracht. 's Morgens uit bed en 's avonds er weer in. Zijn gezin had negen kinderen, dus zijn vrouw had haar handen al vol en er moest dus geholpen worden. Toen mijn buurman Jacques MS kreeg heb ik hem vier jaar in bad gedaan en nu verzorg ik mijn vrouw al weer zo'n jaar of drie. Soms lijkt ik wel een verpleger.

Ik sta 's morgens om zeven uur op en dan ben ik tot 's avonds half elf druk. Daarna ga ik rustig in 'n krantje lezen.

Eens per week komt er nu bij ons een huishoudelijke hulp en daar hebben we een heel beste aan en de wijkverpleegster komt 's morgens voor mijn vrouw.

Verder kan ik alles zelf. Eten koken vind ik leuk en vroeger bakte ik ook nog zelf krenten-, bruin- en roggebrood. Maar dat doe ik nu niet meer. Vandaag ben ik naar de markt in Laren geweest om heerlijke verse zalm te kopen. Daar geniet ik van, net als van mijn tuin.

Achtentwintig jaar geleden kwamen we in dit huis wonen dat op het erf van de familie van mijn vrouw, op de plek waar toen de hoiberg stond, is gebouwd.

Ik heb er zelf ook aan meegehouwd en na drie maanden was het klaar.

Dit jaar waren we 50 jaar getrouwd, wat een tijd hè? We hebben zo'n gezellige dag gehad en zijn zoveel mensen geweest. Zelfs de oude en de nieuwe burgemeester. Dat was een grappige situatie. Met al die mensen hebben we natuurlijk oude herinneringen opgehaald. Ook met onze dierenarts Dr. Van Wetum die zich nog wist te herinneren dat ik met paard en wagen onder de tram ben gekomen. Ik kwam toen met een vracht plan en planken vanuit de Lingskamp (Laren) en wilde de Torellaan oversteken. Ik hoorde helaas de tram niet aankomen.

Een paard werd gewond en moest door Dr. Van Wetum geopereerd worden, het andere had alleen een paar schrammen. Zelf had ik gelukkig niets.

Een jaar later werd het gewonde paard door de bliksem getroffen en was op slag dood. Het andere werd door de Duitsers gevorderd. Daar heb ik nog heel lang verdriet van gehad, het was zo'n best paard.

Ja... je maakt wat mee in dit dorp. Zo wilde mijn broer vroeger graag filmster worden. Tot aan zijn dood bleef men hem toen "HOLLYWOOD" noemen. Blaricum is een bijzonder dorp.

Zomaar een gesprek met een echte Blaricummer.

R. van Ees



De samenleving verhardt steeds meer is er behoefte aan een woord aan een glimlach aan vriendschap Laten we helpen dit voor de medemens te vinden. Neem de tijd en...help.

**HEERSCHOP HOVENIERS**  
VAKWERK SINDS 1929  
\* Moderne tuinarchitectuur  
\* Tuinaanleg en onderhoud  
\* Sierbestratingen en terrassen  
Tel. 02153-86036  
Windvang 15 Blaricum

*J. Vos*  
WONINGINRICHTING  
Linnen en Bedtextiel  
Huizerweg 2 Blaricum  
Tel. 02153-83393

**D. BEEK**  
AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL  
Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

**AANNEMINGS BEDRIJF HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**  
Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken  
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 02153-83620 - 89372

**HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS**  
\* Tuinadvies \* Aanleg en onderhoud  
\* Tuinarchitectuur \* Sierbestratingen  
Witzand 1 - Blaricum - 02153-11912

**garage van mill**  
benzine service-station  
pomp dagelijks open van 07.00 - 20.00 uur  
zaterdag 08.00 - 19.00 uur  
zondag 10.00 - 19.00 uur  
Esso Benzine - Diesel  
Hardhout - Houtskool  
Fire log - Aansteeblokken  
torellaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17

**Fritz Hörll**  
Edelsmid  
Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 02153 - 17998  
— Juwelierszaak met eigen atelier  
— vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp  
— reparaties van: antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges  
— relatie- en jubileumgeschenken in edelmetalen  
— taxatie van goud en zilver  
— in- en verkoop van antieke sieraden  
— inkoop oud goud  
Geopend: di. 1/m.vr. 9.30 - 18.00 uur  
za. 10.00 - 17.00 uur

**JSR**  
de Jong Strankinga Ronk  
MAKELAARS MET KEUKEN OP DE TOEKOMST  
Hilversum Bussum Blaricum  
Oude Engweg 15 Stationplein 3 Huizerweg 6  
Tel. 015 - 21 17 43 Tel. 02159 - 4 29 51 Tel. 02153 - 22 88  
Chas. Kammere van aangepaste groepen van 9.30 tot 15.00 uur

**G. JONGERDEN & ZON**  
RIETDEKKERSBEDRIJF  
UW ADRES VOOR:  
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken, opstoppen, ontlossen  
HANDEL IN VONKENVANGERS  
ANGERECHTSEWEG 3, 1261 XG BLARICUM  
TELEFOON 02153 - 8 62 29



## Kerkdiensten St. Vituskerk

**Weekeinde:**  
**zaterdag**  
 17.00 uur Eucharistieviering zonder zang  
**zondag**  
 9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen  
 11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen

**Eerste zondag van de maand**  
 19.00 uur Lof.  
**Elke tweede en vierde zondag van de maand**  
 11.00 uur Kindernevendienst en kindercrèche.

**Weekdagen: maandag, woensdag en vrijdag**  
 19.00 uur H. Mis  
**dinsdag en donderdag**  
 9.00 uur H. Mis

**Bijzonderheden:**  
**zondag 19 december**  
 19.00 uur Boete-oefening ter voorbereiding op Kerstmis  
**woensdag 22 december**  
 20.00 uur Kerstconcert van het Blaricum Gemengd koor.

**vrijdag 24 december**  
 19.30 uur Gezinsviering van Kerstmis.  
 23.00 uur Plechtige Nachtmis  
**zaterdag 25 december**  
 09.00 uur Gelezen Dageraadsmis  
 11.00 uur Plechtige Dagmais.  
 14.30 uur Kindje wiegen en kinderezen.  
**zondag 26 december**  
 10.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen

**vrijdag 31 december**  
 19.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen tot besluit van het jaar

**zaterdag 1 januari**  
 Eucharistieviering met Latijnse gezangen

**zondag 2 januari**  
 09.00 uur Gelezen H. Mis  
 11.00 uur Feestelijk gezongen H. Mis met gemengd koor

12.00 uur Nieuwjaarsreceptie in het St. Vitusgebouw.

**woensdag 5 januari**  
 10.00 uur Seniorenmis, waarna koffiedrinken

**dinsdag 11 januari**  
 20.00 uur Bijeenkomst van de Parochievergadering

**dinsdag 18 januari**  
 20.00 uur Bijbelleesavond in de pastorie.

## Kunstrubriek

Galerie Bianca Landgraaf  
 gesloten: 20 december tot 30 januari 1994

De Vierhove  
 t/m 9 januari Aart Schonk Solo expositie  
 marmeren en bronzen beelden, tekeningen en

15 januari t/m 3 februari Onno Boerwinkel  
 schilderijen en pastels.

Openingsstijden:  
 donderdag t/m zondag 14.00 - 17.00 uur  
 Alleen eerste kerstdag gesloten.  
 Tel. 83736

## Kerkdiensten Hervormde Gemeente

kerkgebouw: Torenlaan 16

**zondag 19 december, 10.00 uur**  
 ds. A.W. Berkhof

**vrijdag 24 december, 22.00 uur**  
 Kerstnachtsdienst  
 m.m.v. Chislaine Schwarz,  
 sopraan

**zaterdag 25 december, 10.00 uur**  
 Kerstfeestviering  
 m.m.v. Harry Sevenstern,  
 trompet

**zondag 26 december, 10.30 uur**  
 dienst in de Beukelaar  
 ds. A.W. Berkhof

**vrijdag 31 december, 19.30 uur**  
 ds. A.W. Berkhof  
 Avondgebed Oudejaar

**zondag 2 januari, 10.00 uur**  
 ds. A.W. Berkhof  
 aansluitend heil en zegen wesen

**zondag 9 januari, 10.00 uur**  
 ds. A.W. Berkhof  
 viering Maaltijd van de Heer

Tijdens de diensten is er kinderopas (0-6 jaar), met uitzondering van 24, 26 en 31 december.

De kindernevendienst (6-9 en 9-12 jaar) start na het kerstfeest van 19 december weer op 9 januari 1994.

Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi-Noord.

Onze maandelijkse "Cursus" (die ook voor buitenstaande belangstellenden open staat) gaat dit jaar over de Kerkgeschiedenis, in grote lijnen en met zeventien slaarzen, maar ook m.b.v. het lezen van enige teksten, komt weer bijeen op donderdag 16 december en 20 januari om 20.15 uur in ons kerkgebouw.

In een oecumenische kring willen we proberen een (gelovige?) kijk te ontwikkelen op de economie, aan de hand van "De dans om het gouden kalf" van Goudzwaard en Koetsier. We komen weer bijeen op maandag 20 december, 20.15 uur, Torenlaankerk.

Inlichtingen bij ds. A.W. Berkhof, tel. 83394.

## Wel en Wee in Blaricum

**Geboren:**  
 04-11-1993 Van der Weerd, Denise  
 10-11-1993 Mommersteeg, Sophie Yolande

**Overleden:**  
 04-11-1993 Keizer Sackin 73 jaar  
 14-11-1993 Weijerstrass-Jonker, Wilhelmina Jacoba, 79 jaar  
 20-11-1993 Weiss-Rupret, Maria, 81 jaar

**Huwelijken:**  
 20-08-1993 Zwart, Jacobus en Fokker, José Brigit Desiré  
 20-10-1993 Van der Weg, Willem Frederick en Van 't Veld, Mirjam Margaretha

## Margot Hudig en Jan Brand exposeren in Nederheem

In Nederheem, het gemeentehuis van Blaricum, exposeren twee kunstenaars. Van Margot Hudig uit Bussum zijn bronzen beelden te zien. Scherpe waarneming en een goede materiaalbeheersing hebben haar door haar veelzijdig werk, ook monumentaal, veel bekendheid gegeven. Hier zijn geëxposeerd een enkel portret, maar vooral paarden, sterk door houding en actie.

Zij heeft veel tentoengesteld, ook in groepsverband met de Kunstenaarsvereniging Laren - Blaricum. Haar opleiding genoot zij aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, onder meer bij Prof. Bronner en aan de Arts Students League in New York.

Jan Brand, ook lid van Laren - Blaricum gaf aanvankelijk in figuratief werk uiting aan zijn impressies. In toenemende mate zijn daarnaast abstracties ontstaan, die hem meer ruimte en verbeeldingsmogelijkheden verschaffen.

Uit zijn portretten, landschappen en stillevens in olie, aquarel en tekening blijkt een brede visie en technische beheersing van het onderwerp.

De tentoonstelling is, zoals gebruikelijk, vrij toegankelijk op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en duurt tot 17 januari in het nieuwe jaar. Komt u 's middags, wilt u dan even aanbellen?

Van Loon

## Ingezonden

### WONINGEN VOOR SENIOREN?

In Blaricum dorp is grote vraag naar seniorenwoningen. In de woningmarkt is echter nauwelijks aanbod.

Een Blaricumse stichting is in voorbereiding om senioren die nu in het dorp wonen te adviseren en te helpen bij het realiseren van voor senioren passende kleinere woonruimte.

De seniorenvereniging in het dorp heeft ongetwijfeld toereikend talent en expertise om in de totstandkoming van een allesomvattend plan mee te werken. Vanuit een dergelijk plan kunnen dan autonome deelprojecten gerealiseerd worden.

Uitgangspunt daarbij zal zijn de unieke woonwensen van de individuele bewoner(s), met als doelstelling gezonde, gezellige woningen tegen passende prijzen.

Taken die zinvol in de stichting ondergebracht kunnen worden, zijn: samenstelling slagvaardig plan, zoeken van lokaties, keuze van architecten en bouwers, verkrijgen van overheidsgoedkeuringen, rechtsvormkeuze, financiering, enz.

Als u ook zoekende bent of belangstelling hebt voor het stichtingsbestuur graag schriftelijke reacties naar:  
 No Leufkens, P.O. Box 159, 1260 AD Blaricum. Dus liever niet per telefoon.

Leufkens

## VRIJWILLIG "VRIJWILLIG"

GOOI-NOORD, ons ziekenhuis is alweer drie jaar in ons bestaan ingeburgerd. 'Alsof het er eigenlijk altijd al geweest is.' Velen hebben zich ingezet om die drie ziekenhuizen van weleer geruisloos te laten samensmelten, geholpen door... een legertje vrijwilligers.

Ach, u kent ze wel! Aardige, vriendelijke mensen die letterlijk en figuurlijk de hand uitsteken naar een medemens.

In Gooi-Noord zijn er een kleine 200 van die altruïstische, altijd klaarstaande U.V.V'ers (Unie Van Vrijwilligers) aan het werk. Bezij voor een ander. Liefde werk kun je wel zeggen. Wat zouden ze eigenlijk in Gooi-Noord moeten doen zonder die 200 nijvere bijen? Ze komen uit Blaricum, Eemnes, Laren, Bussum, Naarden en Huizen.

Ze zijn er gastvrouw, leiden rond, wijzen de weg, vangen nieuwe patiënten op. Ze zorgen voor de bloemen, schillen 'n peertje, wassen de druiven en persen sinaasappels. Ze verzorgen de "loop-school" - patiënten die weer moeten leren lopen - ze halen en brengen waar nodig patiënten naar de poli's, rijden taxi'diensten (daar zijn trouwens ook U.V.V.-heren mee bezig) en tot slot van deze opsomming: ze verzorgen de bibliotheek.

Over alle facetten van het vrijwilligerswerk is uitvoerig te schrijven, maar we beperken ons tot de "boekenvrouwtjes", die nu al drie jaar lang hun bibliotheek draaiend houden.

Het Diaconessen-Huis, het Sint Jan en de Majella hadden ieder een collectie boeken in huis, die bij de start van het nieuwe ziekenhuis werd samengevoegd.

"Dat doe je niet zomaar, dat was een hele klus", vertelt mevrouw Riet Brouwer, die een U.V.V. "Wol" is (Werk Object Leidster) voor de bibliotheek.

Ze vertelt hoe in de Majella Zuster Maria het hele werk in haar centje deed. "Hoe ze dat klaar-speelde is een raadsel. Er waren wel 4000 boeken en de administratie en het rondbrengen deed ze helemaal alleen, alles in een schriftje noterend."

Nu zijn alle beschikbare boeken uit die drie ziekenhuizen bijeengebracht. De kapotte en de alderoudste gingen eruit. Alles werd gesorteerd, geïnventariseerd, in een kaartstelsel gevoegd en vervolgens gekaft in hygiënisch plastic. (boeklon) Ruim 6000 stuks!

### GLIMLACHENDE BOEKEN

Mevrouw Brouwer vertelt dat er voor het eigenlijke werk een strak schema en goede richtlijnen zijn opgesteld. Dertig medewerkers brengen wisselend boeken langs alle afdelingen, behalve bij de kinderafdeling, die hebben hun eigen bibliotheekje.

De bibliotheek is bovendien vier maal per week open voor alle lopende patiënten, die zelf kunnen komen uitzoeken, puzzelen, de leesportefeuille inkijken en gezellig 'n kopje koffie of thee drinken. Een praatje is een welkome afwisseling op de dag. Een uitje in 't gebouw... even naar de bie!

"We hebben maar een klein budget en proberen daarvan toch steeds te moderniseren", zegt mevrouw Brouwer. "We zijn altijd weer even blij met een stapel goede giften, boeken uit een opruiming of verhuizing. Alle beetjes helpen en langzaam maar groeit het toch uit tot een mooie verzameling. We hebben voor iedereen wel wat. Ook 'grote letterboeken', daar is veel vraag naar. We zijn soms erg verdrietig als er op een raadselachtige manier boeken zoek raken. "Dat is voor ons altijd weer een klein rampje."

Het blijkt dat vrouwen veel meer lezen dan mannen. "Het is fijn om te merken hoe sommige patiënten echt naar ons uitkijken, maar er zijn er ook bij die ons in volle ernst vertellen dat ze écht niet lezen. Helemaal nooit."

De bibliotheek vervult zeker een sociale functie. "Patiënten willen graag even praten, zomaar over zichzelf, of over dat wat ze net gelezen hebben. Dat doet goed. Ze willen ook wel eens dat we de po even aangeven, maar dat doen we natuurlijk niet. Wij doen in boeken!"

Als het even kan, moeten het goede boeken zijn, wil men het boekenbestand op niveau houden.

Een heel klein radertje medemenselijkheid houden ze draaiend, deze dertig vrijwilligsters. Jaar in jaar uit. Vrije tijd voor een ander.

Stel je eens voor dat ze er niet waren, die dertig, die tweehonderd in Gooi-Noord, die ontelbare overal elders. Gewoon stil aan 't werk.

Vooraf stil. Maar absoluut met een glimlach.

a.l.s.

Kopij januari  
 nummer  
 inleveren vóór  
 09-01-'94



wij leveren en drukken  
 een mooie collectie  
**geboorte-,  
 verloving-  
 en  
 trouwkaarten**  
 via Profiel  
 (reclamebureau)  
 en natuurlijk al uw  
 handelsdrukwerk!  
 Grafisch Atelier Blaricum  
 Watering 41 - Blaricum  
 Tel. 02152-64531

**KAREL VAN DER BIJL**  
 DE MAKELAAR  
 Dorpsstraat 10, Blaricum, Lid NVM  
 Telefoon 02153 - 15 300 (vijftien driehonderd)

**Haarmode Leo & Mareza**  
 Dames en Heren  
 Prokhen - Deftuur  
 Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001  
 Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

**Park & Tuin Service**  
 tuinspecialist  
**Ron Ottenhof**  
 i.s.m.  
 Lambert Jongerden  
 telefoon 02152 - 64261

**Beleggingsadvies vanuit Blaricum!**  
 Voor adviezen over een gedegen beleggingsstrategie hoeft u niet ver van huis.  
 MEENTWEG 27 a  
 TELEFOON 02153 - 16270  
**Nieuwenhuijse & Van der Veen bv**  
 BELEGGINGSADVISEURS NAAST DE DEUR

**tates**  
 DORPSTRAAT 5  
 1261 ES  
 BLARICUM  
 TEL 02153-89283  
**SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt**

**Nieuw!**  
**Vietnamese Loempia's**  
 Elke woensdagmiddag  
 van 13.00 uur tot 18.00 uur  
 in het centrum van  
 Blaricum  
 U bent van harte welkom!  
 Le Loempia

**ff**  
 ferry's fashion  
 herenmode  
 dorpsstraat 9 d  
 1261 es blaricum  
 telefoon 02153-18281

**DePeperbus**  
 Geedlige Sfeer  
 Prettige Prijzen  
 Prima Wijngaart  
**DePeperbus**  
 Huizenweg 1, 1261 AR Blaricum  
 Tel. 02153-15693  
 Geopend vanaf 11' uur  
 3 Maandag Gesloten

**Auto Koen bv**  
 Officieel Alfa Romeo dealer voor 't Gooi  
**Alfa Romeo voor méér dan alleen sportiviteit!!**  
 Of u nu kiest voor een 33, 75 of 164 serie, ze zijn alle compleet uitgerust voor ongekend rijcomfort.  
 ● APK Naarderweg 17 - 1261 BP Blaricum - 02153-82898 ● Alfa Rent

**J.A. de Bot - Assurantiën**  
 Huizerweg 23a - 1261 AS BLARICUM  
 Tel. 02153 - 10915 - 12104 (8.00 - 16.00 uur)  
 Wij kunnen U de goedkoopste autoverzekering aanbieden.  
**Professionele- en snelle hulp bij schade-afhandeling!**

**Jan en André Visser**  
 LEVERING VAN O.A.  
 Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,  
 Geysers, kachels, Stofzuigers,  
 Verlichtingsartikelen  
 AANLEG EN ONDERHOUD VAN:  
 Gas-, Water- en Sanitaire installaties.  
 Elektrische installaties  
 Loodgieter: Meentzooom 29,  
 telefoon 02153 - 8'24 85  
 Electriciën: Evenaar 8,  
 telefoon 02153 - 8 78 92

**GARANTIEBEDRIJF FOCWA** Wij zijn niet aan merken gebonden alleen aan kwaliteit;  
**AUTOSCHADE "ROWY"**  
 • schadevaststelling • richtspecialist  
 • uitdeuken • leenauto  
 • spuiten • beschikbaar  
**Tel. 02153-87036**  
 Eerste Molenweg 28a, 1261 TD Blaricum  
 Fax 02153-11644

**Stut uw slager**  
 SCHOOLSTRAAT 2a, Tel. 83430, Blaricum