



17e jaargang
nr. 166
mei 1994

hei & wei

Dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door de Blaricummers.
Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum.
Redactie: R. van Ees, L. Eggenkamp,
A.M. v.d. Harst-Sol, J. Juffer, R. Kok, J.H. Rigger,
A.J. Th. van Zon, R. Tammerijn, C. de Mos.
Eindredactie: P. Niks en A. Lindeman-Strengtholt
Adres voor toezending kopij: Dorpsstraat 4
1261 ET Blaricum, tel. 02153 86468
Advertentieopdrachten:
V. Vlasman-Brenninkmeijer.
Druk: Joep van Gestel / Drukteam-Laren

Agenda

Kopij: Noolseweg 31
1261 EB Blaricum.

- Nederheem**
11 juli 20.00 uur Commissie welzijn en algemene bestuurszaken.
12 juli 20.00 uur Commissie ruimtelijke ordening en beheer.
13 juli 20.00 uur Commissie personeel, organisatie en financiën.
21 juli 20.00 uur Raadsvergadering.

Bernardusschool
21 juli Ophalen oud papier en vodden mits in zak verpakt.

B.V.V.
Eerste vrijdag van de maand Bingo
Laatste vrijdag van de maand Klaverjassen

K.M.P.T.
28 juli Excursie Kalmthout en tuinen in Heerle vervoer per autobus vanaf parkeerplaats N.S. Station Bussum-Zuid om 08.00 uur.

Historische Kring
Openingsstijden "Op de Deel" elke zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Stichting Smalfilm museum
t/m 31 juli 14.00-17.00 uur Elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. De tentoonstelling "Kinderspel". Hierin is te zien hoe amateurfilmers al bijna honderd jaar hun kinderen op de film hebben vastgelegd. Adres Valkenaarstraat 25 Huizen.

Trefpop
Zaterdag 9 juli op het Oranjewei in Blaricum-dorp aanvang 19.00 uur.

DE KUNSTWERK- WINKEL

Barbara Kluiwer (27) opende op 17 april jl. aan het Binnendorp 7 haar Kunstwerk-winkel. De ruimte zal velen welbekend zijn: hier was immers jarenlang de Blaricumse Apotheek gehuisvest. De naam Kunstwerk-winkel doet vermoeden dat het om iets anders gaat dan een galerie of om zo maar een atelier. Barbara: 'Ja, het is een combinatie van zowel het een als het ander. Voor een deel is het mijn atelier, want ik ben beeldhouwster. Ik maak hier mijn werkstukken. Maar in het andere gedeelte exposeer ik zowel mijn eigen werk als dat van andere kunstenaars. Dus enerzijds kunstwerkruimte en anderzijds kunst-winkel-ruimte. Zo ben ik op de naam Kunstwerk-winkel gekomen.' Maar er zit bepaald meer lading onder de vlag van de Kunstwerk-winkel. Barbara Kluiwer wil met haar winkel namelijk niet alleen commercieel bezig zijn, maar op tenminste één en als het enigszins mogelijk is op twee manieren ook een beetje ideëel.

Momenteel heeft Barbara een expositie van eigen beeldhouwwerken en van schilderijen van een bevriend schilder. Ze vertelt me dat ze zich wat betreft de exposities vooral wil richten op hedendaagse kunst. 'En wat dat is? Tja, daar ga ik geen omschrijving van geven. Zeker geen bloemetjesmof of glanzend gelakt eikehout. Het is misschien een kwestie van emotie. Een ieder moet het maar voor zichzelf uitmaken.' In ieder geval wil Barbara Kluiwer met zowel haar eigen werk als met haar exposities de drempel naar de hedendaagse kunst toe een beetje verlagen. 'Ook hedendaagse kunst is iets dat bij het alledaagse leven hoort. Het kan de mensen net zo goed als bijvoorbeeld klassieke muziek een beetje ontspanning geven, of troost, of rust. Of zomaar een opgeruimd gevoel. Hedendaagse kunst is veel toegankelijker dan menigenen denkt. En daar wil ik met mijn Kunstwerk-winkel een beetje aan bijdragen.' Ze vindt het dan ook beslist overbodig dat iedereen over de geëxposeerde kunstwerken een uitgesproken mening zou moeten hebben. Een beetje aan snuffelen, in stilte van genieten of bepaalde gedachten bij krijgen. Het maakt me niet uit. Desnoods gaat iemand hier hardop staan lachen. Waar het mij om gaat is dat kunst van haar voetstuk wordt gehaald en gewoon midden in het leven van alledag komt te staan. Niet als een alle-daags verschijnsel -dan zou het denk ik geen kunst meer zijn- maar als aanvulling daarop.'

Na de Kunstacademies in Laren en in Groningen studeerde Barbara Kluiwer in 1990 af als beeldhouwster. Tot 1993 heeft ze in een eigen atelier gewerkt in Amsterdam. Ze heeft uit eigen ervaring en van collega's en vrienden geleerd hoeveel moeite het kost om als beginnend kunstenaar een beetje erkenning te krijgen en om te kunnen voorzien in je eigen boterham. Ze heeft ook gemerkt dat je soms een beetje

BLARICUM CENTRAAL; zijn cultuur-historische plekken van dichtbij (5).

De boerderij 'De Zeven Linden' te Blaricum, toendertijd huis nummer 63 genaamd, werd in 1807 door Tijmen L. de Zaaier gekocht van Teuntje de Zaaier. Tezamen met een stuk bouwland achter het huis en een bouwland genaamd Ruttenkamp, groot zeven spint (1 spint is 200 m²), te Blaricum, voor een bedrag van 400 gulden, ten overstaan van de schout Jacob Doets en de schepenen Jan de Jong en Gijsbert Dirksz Koppen. Tot zover de oudst bekende gegevens over 'De Zeven Linden'. Wanneer en voor wie deze boerderij werd gebouwd, is niet bekend. Tijmen Lammertzn. de Zaaier, geboren te Blaricum op 6.7.1774, huwde te Blaricum op 4.5.1805 met Lijse Jacobs Krijnen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Lammert, Matje en Petronella. In 1844 huwde Petronella met Willem de Graaf. Zij kregen dertien kinderen waaronder zeven zonen. Uit blijdschap voor zoveel zonen plantte de vader in 1870 zeven linden voor de boerderij. (Ze staan er nog steeds, je kunt ze gaan tellen). Vandaar uit ontstond de naam van het huis: 'De Zeven Linden'. Een bekende afstamming van het uitgestorven geslacht de Zaaier is Tijmen de Sayer, geboren in 1603; de R.K. priester waar de Pastoor de Sayerweg naar genoemd is.



Nadat de laatste familie De Graaf, Jan en Mietje, op 'De Zeven Linden' gewoond had, kwamen er onder meer de kunstenaars Germ. de Jong, Frieling, Timmer en W.A. Hooft Graafland te wonen. De schrijfster Carry Verbruggen logeerde er als kind met haar familie en schreef over die tijd in haar 'Plattelandsjes', later in boekvorm uitgegeven columns in het toenmalige Alg. Handelsblad. (Twee verhalen staan in het Mededelingenblad van de Historische Kring 1993). In 1929 werd de zijaander door W. Hamdorff verbouwd tot atelierwoning voor de kunstenaars Hendrik v.d. Velde en zijn vrouw Epi van Brussel. Na een zware brand in 1932 verhuisden zij naar Kerklaan 7. Het huis werd verkocht aan een kandidaat-notaris. Deze verkocht 'De Zeven Linden' aan Jacob Dooijewaard, de kunstenaar, die in die tijd in het 'Wonderhuis' woonde, gelegen aan de overkant aan de Ange-rechtsweg. In zijn opdracht werd 'de Zeven Linden' in 1932 door architect H.C. Elzinga opnieuw verbouwd. Een nieuwe gevel werd geplaatst en de nieuwe indeling van ramen en deuren, een uitbouw en een geheel andere, achter oplopende nok, gaven het pand een totaal ander aanzien. In 1934 bouwde Elzinga voor Willem Dooijewaard het losstaande atelierje ter linkerzijde, gelegen aan de voormalige Slingerweg, nu Gebr. Dooijewaardweg. Willem was inmiddels in Japan getrouwd met Jacoba Frederike Reinders, een Nederlandse vrouw die, zeldzaam in die tijd, alleen door het oosten reisde. In 1929 gingen zij op huwelijksreis naar Bali en bleven daar drie jaar. Zij verlieten Bali in 1933 en vestigden zich op 'De Zeven Linden'. Het atelier werd door W. Hamdorff verbouwd in 1956. Hij gebruikte daarbij de glas-in-lood-ramen van het gesloopte atelier van W. Singer in Laren. Tijdens de oorlog 1940-1945 verbleef Jaap Dooijewaard bij de fam. Singer in Noorwegen; Willem en Jacoba waren in die tijd op 'De Zeven Linden'. De gebroeders woonden en werkten er tot hun dood in respectievelijk 1969 en 1980. Mevrouw Dooijewaard woonde er tot 1991; zij vertrok toen naar Huize Theodotion in Laren. Daarna leegstand gedurende bijna drie jaar. In juni 1993 werd 'De Zeven Linden' verkocht aan de familie R. Stokvis. Met grote betrokkenheid voor dit culturele erfgoed heeft een ingrijpende renovatie plaatsgevonden onder leiding van architect Wentink uit Baarn. In juni 1994 gaan zij verhuizen, zodat 'De Zeven Linden' dus binnen een jaar na aankoop weer bewoond zal zijn. De dochter heeft er op school al een spreekbeurt over gehouden.

De wens van de Dooijewaardstichting, het losstaande atelier gedurende tien jaar te huren van de fam. Stokvis en, in principe steeds voor de periode van een jaar, ter beschikking te stellen van een kunstenaar, is inmiddels geconcretiseerd. Jos van de Ven, kunstenaar, geboren in 1948 in het dorpje Zeeland (N.B.), werkt sinds januari 1994 in het voormalige atelier van Willem Dooijewaard. Hij schildert zijn hele leven al, maar ongeveer tien jaar geleden besloot hij de stap naar de professionele kunstwereld te maken. Hij kreeg les van Chris van Geest en Cornelis Le Mair. Aanvankelijk werkte hij surrealistisch, later neo-klas-siek, waarbij een diep en warm kleurgebruik opvalt. Sinds hij in Blaricum werkt voelt hij zich weer bij de natuur betrokken, zoals vroeger, in Brabant. Dit inspireert hem tot het maken van kleurrijke 'symfonieën'; Bloemen en Tuinen wordt een nieuwe serie, geïnspireerd op Blaricum en zijn kleuren. Daarnaast krijgt hij ook opdrachten van Blaricumers, zoals het maken van een portret van drie koeien. Hij werkt dus geheel in Blaricumse sferen en hij geniet er intens van. Graag wil hij dan ook in september a.s., gedurende een week-end, 'zijn' atelier openstellen. Binnen het kader van 'Blaricum Centraal' zal te zijner tijd, in overleg met de fam. Stokvis, de Dooijewaardstichting en kunstenaar Jos van de Ven, de kunst en de sfeer van de op 'De Zeven Linden' gewoond en gewerkt hebbende kunstenaars, naar boven gehaald worden. Op welke manier blijft nog een verrassing. Daar gaan we met z'n allen eens goed voor zitten, omdat het een mooie gebeurtenis wordt voor Blaricum. Informatie vanuit Blaricum is hierbij onontbeerlijk. Dus graag uw schriftelijke reacties naar: Dhr. L.G. Calis, Windvang 17,1261 TR Blaricum. Voor informatie: Lida Calis, tel. 040-111110.

Bronnen: W. Dooijewaard, a Dutch artist in Indonesia, Duta Fine Arts Foundation, Jakarta. Gem. Monumentenlijst Blaricum. Met dank aan: Historische Kring Blaricum, Dhr. L.G. Calis, Dhr. M.W. de Graaf, Mevr. B. Stokvis, Dhr. J.v.d.Ven, Dhr. F. Schuddeboom.

Lida Calis

geluk en een paar goede relaties nodig hebt om verder te komen. 'Op een gegeven moment heeft een artistieke kennis voor een expositie van mij een heel mooie uitnodiging gemaakt. Daardoor kwamen er veel mensen naar die expositie. En van het een kwam het ander. Goede contacten, opdrachten, verkoop.' Dus met behulp van een collega kon ze een paar sporten hoger komen op de ladder, die er kennelijk voor kunstenaars ook is...

Met haar Kunstwerk-winkel wil Barbara op haar beurt startende collega's een beetje ondersteunen. 'Dat kan allerlei leuke gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat er steeds weer ander werk in mijn winkel zal staan en hangen. Maar ook veel contact met collega-kunstenaars, zodat je kunt discussiëren over onder meer de wijze van werken, elkaars verkoopspanning of over creativiteit. Het zou op een gegeven moment de richting van een Blaricum's Kunstcollectief op kunnen gaan.' In de periode van 10 september tot en met 13 november a.s. maakt de Kunstwerk-winkel deel uit van de Kunst-manifestatie Blaricum in Beeld. Ter gelegenheid van deze manifestatie heeft Barbara Kluiwer haar winkel beschikbaar gesteld voor de kunstwerken, die wat kwetsbaar zijn. Een goede reden om in ieder geval in de herfst een bezoekje te brengen aan de Kunstwerk-winkel. Maar eerder mag ook: kunst hoort immers bij alledag en bij iedereen!

(PvR)



DALTONSCHOOL

Donderdag 30 juni wordt een feestelijke dag voor de Bernardusschool. Op deze dag krijgt zij het predikaat Daltonschool uitgereikt. De Bernardusschool werkt al ruim drie jaar aan de invoering van het Daltononderwijs via een stappenplan. Enkele maanden geleden kreeg de Bernardusschool bezoek van de Daltonvereniging. Zij concludeerde dat de school een echte Daltonschool was geworden en besloot haar het bijbehorende predikaat te verlenen. In het Daltononderwijs, vorm gegeven door Helen Parkhurst in het Amerikaanse plaatsje Dalton, staan vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken centraal. De kinderen werken op school met dag- en weektaken, die worden gepresenteerd op een takenblad. Deze taken zijn niet voor elk kind gelijk zodat iedereen op zijn eigen niveau kan leren. Uiteraard staan er uitgebreide festiviteiten op het programma, op 30 juni. Vanaf twee uur 's middags doen de kinderen onder meer spelletjes op de speelplaats, een vossejacht in het dorp, kijken ze naar een voorstelling van poppentheater Brugman en eten pannekoeken op school. Om 19.00 uur, opdat ook alle ouders en andere belangstellenden een kijkje kunnen nemen, vindt het officiële gedeelte plaats. De dag wordt een half uur later afgesloten met een optreden van showband The Pride uit Huizen.

Linda Eggenkamp

ADIEU....



Vaarwel TINEKE BOT. Het heeft haar duidelijk veel moeite gekost om uiteindelijk het besluit te nemen om Blaricum vaarwel te zeggen en zich voorgoed in Frankrijk te vestigen. Jarenlang woonde ze in ons dorp en half in Frankrijk. 'De Schapen', op het kleine weijsje bij de muzikant zullen altijd aan haar herinneren. Haar afscheid werd een apotheose... vier dagen lang kwamen vrienden en bewonderaars haar gedag zeggen. Ze kwamen overal vandaan, vanuit heel Nederland. Kenners, kunstliefhebbers, opdrachtgevers. Haar werken staan door heel het land, bevinden zich in privé-collecties van collectioneurs, staan in meer dan 20 gemeenten, bij particulieren, bedrijven en instellingen, waar ze veel vreugde en geluk brengen. Tineke Bot, een groot talent, bezielde en toegewijd. Het is net een film, die stoet van voorbijtrekkende mensen, 'Ik ben er erg van onder de indruk', zegt ze. Een vriendelijke blonde, wat verlegen vrouw. 'Ik verwachtte niets nadat ik mijn verhuisberichtje rondstuurde, maar het is overweldigend. Het heen en weer reizen werd me te zwaar. Mijn atelier in Pont-en-Royans in Zuid-Frankrijk heeft het gewonnen, maar voor mijn eigen land ben ik echt niet verloren hoor. Ik blijf in mijn vaste galerie's exposeren en in Blaricum zal ik ongetwijfeld in de Vliervoer terugkomen'. Kunstenaar in hart en ziel is ze, diep, gevoelig en groots in een uitvoering en imposant oeuvre. Dag Tineke, het ga je goed, we zullen op je schaapjes passen en verachten je zeker te zijner tijd weer bij ons terug. Adieu.

a.l.s.

"MEESTER" STRAATMAKER



Erik Brouwer bezig aan een kunstwerkje van straatleggen bij het gebouw van de Historische Kring.

J D G

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153 11839

J. DE GOOIER
AANNEMER

NIUWBOW **VERBOUW** **ONDERHOUD**

ASSURANTIE-ADVISEUR
M.A. BEK

Verzekeringen
Sparegoot voor Citibank NA
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum.
telefoon 02153 8 93 71

Café - Slijterij
D' Ouwe Tak

Ja Gezellig

Voor een biljartje en een borrel
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banquetbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als partygebied.

Tel. 83691

HVD
VAN DE VEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huisweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 11360

Gaat u het ook zelf doen?
dan naar
Hobby-Shop

B.C. STEENBEEK

Blaricum
Meenweg 31-33
Telefoon 1 57 47

stiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 02153 117 23

COMBITAX
Blaricum-Laren

TAXI-86666

Day- en nachtservice voor al uw persoonlijk vervoer

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers.
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens ervaringsrijk voor
bedrijven en particulieren.

Singel 7, 1261 XP Blaricum.
Tel. 02153 89372/83620

drogisterij parfumerie
J.P. Kleijn
Blaricum

FIRMA WED. B. VOS

MIDDEWEG 15, TEL. (02153) 83046
MIDDEWEG 17, TEL. (02153) 82093
BLARICUM



EEN HUURWONING KIEST U VOORTAAN ZELF.

Stel, u zoekt een woning. Tot voor kort liet u zich dan inschrijven bij de gemeente. Maar de wachtlijsten zijn lang en u wilt vaak niet van te voren of de woning die u aangeboden zou krijgen zou bevalen.

Per 1 juli 1994 gaat dit allemaal anders. Alle gemeenten en woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek hebben samen een systeem ontwikkeld dat beter inspeelt op uw wensen. Voortaan kiest u zelf uw woning.

Alle woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek gaan hun woningen samen aanbieden. Voor u betekent dat meer keuzemogelijkheden en geen noodzaak meer tot inschrijven. **Belangrijk is dat het initiatief voortaan bij u ligt.**

Een belangrijk verschil met de situatie voor 1 juli is dat u zich nu veel gemakkelijker in de hele regio kunt vestigen.

Wie in Blaricum woont maar liever naar Huizen verhuist, kan dat doen. Hilversummers zijn vrij zich in Laren of Naarden te vestigen. Voorwaarde is dat u nu al minimaal 1 jaar in de regio woont.

Met alle beschikbare huurwoningen met een huurprijs beneden de f 960,- wordt iedere week geadvertiseerd in de Woonbode. Wanneer u belangstelling heeft voor een woning vult u de bon in die bij de woningadvertenties staat. Deze bon stuurt u naar de woningcorporatie die eigenaar van de woning is. U mag op meerdere woningen inschrijven. U moet wel voldoen aan de gestelde voorwaarden en wonen in een van de gemeenten van het gewest (Blaricum, Bussum, 's Graveland, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht, Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp).

Bij elke woning staan de voorwaarden waaraan de kandidaat moet voldoen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden zoals het inkomen of het aantal mensen waarvoor de woning geschikt is dan heeft het geen zin om te reageren op een woningadvertentie.

Heeft u een woning gezien die u wel aanstaat en u voldoet aan alle voorwaarden dan zult u waarschijnlijk niet de enige zijn die op de woning heeft geschreven. Hoe wordt dat uiteindelijk bepaald wie de woning krijgt?

Bij een woning die wordt aangeboden aan een starter, dat is iemand die voor het eerst of weer opnieuw een zelfstandige woning gaat bewonen, gaat degene met de hoogste leeftijd voor.

Voorbeeld: u bent 23 jaar en schrijft op een woning voor starters tot 25 jaar. U voldoet aan alle voorwaarden. Wanneer er alleen mensen reageren die jonger zijn dan u, dan krijgt u de woning toegewezen.

Er is nog een categorie woningzoekenden, de doorstromers. Een doorstromer is iemand die een zelfstandige koop- of huurwoning achterlaat. Degene met de langste bewoningsduur in de vorige woning gaat voor.

Stel: u bent 14 jaar geleden verhuisd naar uw huidige woning. U ziet een aardige woning en voldoet aan de eisen. Als er alleen maar mensen reageren die 13 jaar of korter geleden zijn verhuisd dan krijgt u de woning toegewezen.

Bent u als eerste uit de bus gekomen dan worden uw gegevens gecontroleerd. Het (gezins) inkomen wordt bij verschillende instanties gecontroleerd. Bij het bevolkingsregister wordt geïnformeerd met hoeveel personen u staat ingeschreven en hoe lang. Bij starters wordt de leeftijd gecontroleerd.

Voldoet u aan alle eisen, bent u als eerste geplaatst en kloppen al uw gegevens? Dan is de woning voor u.

Bij een van de volgende advertenties komt een verantwoordelijkheid van de toegewezen woning zodat u kunt zien dat de woningen eerlijk werden toegewezen. Ook kunt u zien of u voor een bepaalde woning al bijna aan de beurt was. Zo krijgt u inzicht in de woningmarkt en kunt u zelf uw kansen bepalen.

Wanneer u in een noodsituatie verkeert kunt u een beroep doen op de urgentieregeling. Bij de meeste gemeenten en woningcorporaties kunt u terecht voor een urgentieaanvraag. Wanneer u de kosten voor de aanvraag heeft voldaan, zal de regionale urgentiecommissie uw verzoek in behandeling nemen.

Alleen in uiterste noodgevallen zal een urgentie worden toegekend. U krijgt dan een 'rode kaart' en mag een aantal maanden meeschrijven op het woningtype waarvoor u urgentie heeft gekregen en hierbij voorrang krijgen.

Ook hier ligt het initiatief dus bij u.

Heeft u binnen de termijn waarin de rode kaart geldig is niet gereageerd, dan vervalt de urgentie. Naast de mensen met een rode kaart is er nog een categorie woningzoekenden die voorrang krijgen op de regionale woningmarkt zoals stadsvernieuwingsurgenten en asielzoekers.

Wanneer u meer wilt weten over dit systeem of wanneer u andere vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Van der Hoeff van de afdeling Huisvesting op het gemeentehuis, telefoonnummer 90271.

VAKANTIECENTRUM DE WOENSBURG

Onno van Gijn, de nieuwe beheerder van dit centrum vertelt, zittend op het zonnige terras midden in een prachtig stukje Blaricum. "Onze folder vermeldt: Het vakantiecentrum de Woensburg ligt op het hoogste punt van 't Gooi, 'de groene parel van Nederland', midden in het Warandepark en op de grens van Blaricum en Huizen." Het klinkt als een vakantieparadijs en dat is natuurlijk ook de bedoeling van deze organisatie. Onze gasten wordt alle kanten rust en ontspanning geboden. Op dit moment logeren er vier scholen, maar daar merk je niets van. Een paar kinderen scharrelen rond of lopen langs. Er wordt van alles voor deze groepen georganiseerd b.v. een recreatieve-avond. Verder kunnen de mensen hier heerlijk fietsen, wandelen, watersporten. Er zijn voor de kinderen een speeltuin en velden voor volleybal, basketbal en andere sporten. Uitgaansmogelijkheden zijn er ook genoeg in de omgeving. De gasten van De Woensburg doen meestal hun inkopen (en halen een ijsje) in Blaricum. "Je kunt bij ons", zegt Onno, "kiezen uit drie verschillende accommodaties: Het tentenkamp, de appartementen of het groepshuis. Kamperen in je eigen tentje kan natuurlijk ook. Het tentenkamp bestaat uit grote 10 persoons tenten met houten vloeren en wochterende matrassen, alleen je eigen slaappak en kussen meenemen. "De appartementen zijn houten huisjes vlakbij een dagverblijf. Het groepshuis heeft 42 bedden en is erg gezellig ingericht met boeken, piano en planten etc.. Door deze accommodaties wordt het seizoen verlengd. Het groepshuis is zelfs 's winters open. Ook wij Blaricumers kunnen hier terecht wanneer we gasten hebben of voor b.v. een familiëreunië. Het groepshuis wordt veel bezocht door verenigingen, bedrijven en natuurlijk door de scholen. Er zijn scholen die hier al 15 jaar komen. De Woensburg werd in 1928 gestart. Op het terrein stond het "Meenthuis" dat, zoals veel Blaricumers zich nog zullen herinneren in 1956 afbrandde. Nu staat op die plaats het conferentie-recreatiegebouw. Het valt me op dat Onno met veel liefde en kennis van zaken over zijn Woensburg spreekt. Hij komt niet over als "de nieuwe beheerder". "Dat klopt ook wel", zegt hij. "Ik ben hier al jong met vakantiebaantjes begonnen, daarna heb ik een paar jaar als PR-man voor de Stichting gewerkt. Nu ben ik dus weer terug op m'n oude stek, heerlijk! Ik hoop dat andere Blaricumers ook eens een kopje koffie op ons terras komen drinken, want iedereen is van harte welkom. Deze week heb ik alvast kennis gemaakt met m'n direkte bureu.

Ria van Ees

NIET DE EERSTE DE BESTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Het is alweer even geleden dat TON PRINSZE in de VUT terecht kwam en zijn leven, dat van 'klaarstaan en aanpakken op de meest kritieke momenten van anderen' geheel veranderde. Hij woont sinds 1950 in ons dorp maar kende het hier allang via heerlijke zomervakanties. Hij groeide op in Rotterdam en 'deed' daar de Machinistenschool. Kwam terecht bij de marine, het OSRD -onderdeel, de Opsporings- en Reddingsdienst. Hij werd getraind in het opsporen van schepen en drenkelingen op zee en het ingrijpen bij ongelukken aan boord. In die dagen maakte hij de start mee van de helikopterreddingen. Reddingen waarvan hij ons leken de rillingen over de rug lopen, wanneer je ziet hoe kleine mensjes, eng zwiëbelend aan een touwtje, omhoog... de lucht in aan boord worden gehesen. Hij vertelt dat het ambulancewerk hem altijd heeft aangetrokken en als we horen dat zijn moeder verpleegster was, weten we weer dat de uitdrukking "de appel valt niet ver van de boom" een heel juiste is. In zijn jonge jaren was het nog niet noodzakelijk om een speciale opleiding voor ambulancewerk te doen, maar Ton Prinsze die een zeer onderlegde E.H.B.O -er was en een uitgebreide marinetraining had vond toch zelf dat hij wat van auto's moest afweten. Je zou toch eens onderweg stil komen te staan! Drie jaar werkte hij in ons dorp bij garage Roegiest, waar hij een heerlijke tijd had "Veel lachen, veel leren en veel contact met de mensen uit het dorp". In 1956 gaat hij werken bij 'van Amersfoort' te Laren, die een echte ambulancedienst had. Hij is er 22 1/2 jaar gebleven tot deze overgang in Broeder de Vries in Hilversum, waar hij nog eens 12 1/2 jaar werkte. Alles met elkaar 35 jaar zwaar en afwisselend werk. Het emotionele werk op de ambulanceauto naast de reparatiediensten, het ophalen van bijvoorbeeld gipspatienten in de winter en andere hoogst acute zaken door heel Europa. "Je maakt veel mee langs de weg", zegt hij, "van heel leuk en dankbaar tot intens triest. Er gebeuren veel vreselijke ongelukken en er is veel ellende te zien". Wij, gewone stervelingen lezen het in de krant, horen het over het nieuws en krijgen er nachtmerries van. Maar de mannen van de ambulancediensten DOEN er wat aan. Vechten dikwijls voor een leven, doen al het mogelijke om een patient zo snel mogelijk naar een specialistische hulp in een ziekenhuis te krijgen. Hoe wapen je te tegen al die emoties? Ton Prinsze zegt: "Wanneer je zijn een zwaar ongeluk komt, ga je aan 't werk. Hard aan de gang. Je denkt dan nergens anders aan. Pas later, als alles achter de rug is, is het belangrijk om te praten. Praat je het met je teamgenoten van je af, dat MOET." Kan ook alleen maar met mensen die 't meebeleefd hebben".

Hij vertelt dat de samenwerking met de politie en de brandweer steeds beter is geworden in de laatste jaren. Nauwkeuring en deskundigheid. In Blaricum oefenen politie, brandweer, E.H.B.O en ambulancedienst een keer per jaar heel intensief met elkaar en Ton Prinsze vindt, dat het eigenlijk overal in Nederland zo zou moeten. Iedereen leert veel tijdens zo'n oefening. In 1971 kwam hij in het bestuur van de E.H.B.O. Blaricum en werd bovendien instructeur. Iets dat hij, eenmaal in de VUT, is blijven doen als een van zijn hobby's. Wie de reanimatiecursus volgt met de regelmatig terugkerende herhalingsavonden -en we doen dat nu niet!- maakt hem mee als instructeur. Een rustige, geweldige geïnformeerde vraagbaak. Hij weet alles te vertellen over een hartstilstand, kent alle details en is bekend met de statistische resultaten, de overlevingskansen. "Als broeder voel je je altijd dankbaar als het lukt, als de resultaten van de reanimatie later goed blijken te zijn, wanneer de deskundigen het in het ziekenhuis hebben overgenomen. Je zou graag alle mensen daarna nog willen volgen, maar het zijn er te véél....." zegt hij spijtig. Het is maar goed dat bij een man als Ton Prinsze de VUT niet stilzitten inhoudt, dāār heeft menigenen baat bij. Als E.H.B.O -er kom je hem overal tegen en als instructeur kunnen we heel wat van hem leren! Doet u eigenlijk al een reanimatiecursus?

a.l.s.



EHBO LANDSKAMPIOEN

De Blaricumse EHBO is op zaterdag 4 juni voor de zevende keer kampioen van Nederland geworden. Naast de wisselbeker voor het nationaal kampioenschap ontving zij in Klarenbeek nog een wisselbeker. Deze was voor commandant Johan Petersen, die als beste commandant van de zestien deelnemende teams uit de bus kwam. Helaas kan hij zijn titel volgende jaar niet verdedigen omdat hij na dertien jaar afscheid neemt van de EHBO-wedstrijden.

In de eerste wedstrijdronde moesten de Blaricumse hulpverleners aan een gewone hockeyer en de EHBO'er die, toen hij de hockeyer wilde verzorgen, met koffer en al over hem heen was gevallen. In de tweede ronde was een korfballer in glas gestapt. Hij hield daaraan een grote wond onder zijn voet over. Een medespeler, die toespelde om zijn gewonde collega te helpen, was uitgegleden en met zijn hoofd tegen de paal van de korf terecht gekomen. Hij liep daarbij een hoofdwond op. In de finale, die in de open lucht stond gepland maar vanwege het slechte weer binnen werd gehouden, was een marktkraam met een barbecue neergezet. Een fietser was door het publiek omver gelopen en bewusteloos geraakt. In haar val stootte zij de barbecue om waardoor de man die het vlees braaide, brandwonden opliep. De echtgenote van deze man viel flauw van schrik. Toen ze bij kwam, viel pervertuilerde ze. De andere zes mensen rond de kraam waren in paniek. De Blaricumse EHBO wist de gewonden het snelst en best te verzorgen en mocht

dan ook voor de tweede keer de wisselbeker in hun prijzenkast plaatsen. Daar komt hij vast naast de wisselbeker te staan die de EHBO al eerder voorgegote mee naar Blaricum kon nemen.

Linda Eggenkamp

EHBO-OEFENING

Een botsing tussen een luxe wagen, een personenbus en een bromfietser met duopsagier op de hoek van De Maten-De Noord in de Bijvanck zorgde op woensdag 18 mei voor een enorme ravage met veel gewonden en zelfs een dodelijk slachtoffer.

Gelukkig was dit alles in scène gezet. Het betrof de jaarlijkse oefening van EHBO, brandweer en ambulancepersoneel. De politie werd, vanwege bezuinigingen, in tegenstelling tot andere jaren slechts door twee vrijwilligers vertegenwoordigd.

Onder grote publieke belangstelling werd eerste hulp verleend aan acht volwassene slachtoffers met onder meer een hartstilstand, een schedelbasisfractuur en een bovenbeenbreuk, en acht Blaricumse schoolkinderen. Deze lasten zaten in de schoolbus van taxibedrijf Dorrestijn en hadden bij de botsing schafwonden, schrammen en wat kleine letsels opgelopen. Ze namen hun taak echter zeer serieus en keken alsof ze zwaar gewond waren. Pas toen ze vanuit de bus naar ambulance en politiebussen werden gebracht onder luid gejuich van hun vrienden en vriendinnenetjes in het publiek, brak bij enkelen een lachje door. Tijdens de nabespreking in de BVV-kantijne bleek dat, op enkele kleine puntjes na, iedereen tevreden was over het verloop van de oefening.

Linda Eggenkamp

In- en Verkoop
klokken - barometers
meubelen en
schilderijen
M. Siegers

Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 02153 82076

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

Grujters & Partners
adviesbureau voor risicobeheer

Stachouwenweg 21 • 1261 HV Blaricum • Tel. 02153 1260

veerheringen bytellen passeren

ABN·AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.



BIJVANCKER MAAKT WERELDREIS

Blaricummer Hans van Schaik(27) en zijn vriend Eric Eisenga kwamen eind mei thuis van een 8 maanden durende reis door Afrika en Azië. "Het is allemaal zo begonnen", vertelt Hans. "Ik ken Eric al van de lagere school en zo'n 6 jaar geleden spraken we erover dat we wereldreizen wilden maken, voordat we aan onze carrière zouden beginnen. Ongeveer 1 1/2 jaar geleden zijn we met de voorbereidingen begonnen. Ik zat toen, na mijn studie aan de T.U. in Delft, in dienst. Door zuinig met m'n soldij om te gaan en in de weekenden voor taxi-chauffeur te spelen, kon ik het geld voor de reis bij elkaar krijgen.

Op zondag 10 november was het dan zover. We vertrokken per vliegtuig naar Nairobi. Het begin van een unieke reis dachten we, maar voor ons in het vliegtuig zat een Nederlander stiel dat ook een jaar op reis ging. Na een treinreis in een mooie Victoriaanse wagon van voor 1900 kwamen we in Oeganda aan. Daarna gingen we met de boot over het Victoria meer naar Tanzania. Hier gingen we met een lijnbus naar ons eerste grote reisdoel: de Kilimanjaro, een berg van 5896 meter hoog. Het eerste stuk van de busrit ging dwars door een groot wildpark. Omdat wij als toeristen meedeerden, stopte de chauffeur telkens als hij leeuwen, gnoes, giraffen etc. zag, zodat wij door de ramen mooie plaatjes konden schieten. Toen we in Mosho aan de voet van de Kilimanjaro aankwamen, werden we bestormd door gidzen die ons wel naar boven wilden "duwen". Voor \$300 per persoon lukte het ons om voor 5 dagen een gids, twee dragers voor de ruzzakken en twee dragers voor ons voedsel te krijgen. In de prijs was inbegrepen, dat alle maaltijden gekookt en geserveerd werden. Na 4 dagen bereikten we de top. Dit was om 6 uur 's ochtends. We zagen de zon van onder de wolken te voorschijn komen. Dit was een schouwspel om nooit te vergeten. Dus deden we snel even onze handschoenen uit om het vast te leggen. Dit moest echt snel gebeuren, want het was zo'n 15 gr. onder nul en dat op een berg die net onder de evenaar ligt.

Na onze topprestatie gingen we per bus naar Dar es Salaam. Hier liepen we het Nederlandse stelletje weer tegen het lijf. Wendy had een tante in Zambia wonen en hier zouden we wel een tijdje mogen logeren. Na 1 1/2 dag in de trein gezeten te hebben en een busstocht en een stuk liften kwamen we aan. We mochten in een tentje in de tuin slapen. We zaten midden in de natuur, want de olifanten liepen 's nachts de tuin in. We rustten hier wat uit, want het reizen is toch vermoeiend. Om nijlpaarden, herpen en krokodillen te zien, overnachtten we in een nationaal park. Zimbabwe is een mooi land en we besloten al liften een rondreis te gaan maken. We ontdekten al snel dat je bij een groepje lifters moest gaan staan, anders werd je niet meegenomen. Het voordeel van dit liften is dat je al rijdend veel over het land en de mensen te weten komt. Natuurlijk moesten we ook naar de beroemde Victoria Falls. Hier stort het water over een breedte van een km zo'n 100 meter naar beneden. Daarna moest er ook nog het white-river-raften gedaan worden (met een rubberboot). Juist toen we dachten dat het toch wel gemakkelijk was de stroomversnellingen te bedwingen, sloeg de boot over de kop en lag de hele bemanning in het kolkende water van de Zambezi te spartelen. Ons volgende reisdoel was Zuid-Afrika.

Bij de grens werden we al na drie auto's opgepikt door een Zuid-Afrikaan die naar Pietersburg moest. Dit zou de beste lift van de reis worden. We bleven 2 nachten bij hem slapen en werden overal mee naar toe genomen voor een bier en een "braai" (-barbecue). Van hieruit ging het weer liften naar Johannesburg.

De stad heeft vanwege zijn berovingen zo'n slechte naam, dat we naar de Ritz opelden om opgehaald te worden. Achteraf gezien misschien wat overdreven.

Inmiddels waren onze reisplannen veranderd. We hadden eerst over willen steken naar Zuid-Amerika, om dan via de VS weer terug te keren. De reden van het gewijzigde reisdoel was een motor. Onderweg hadden we van iemand gehoord dat er in Madras in India nog steeds, naar ontwerp van de Engelsen, de Royal Enfield Bullet motoren gemaakt worden. Dit zijn handvervaardigde machines van 500cc. Dus verlieten we tegen het eind van het jaar Afrika. Niet per boot, want niemand wilde ons als passagier hebben, maar per vliegtuig. Na de landing in Bombay brengt een taxi ons via de sloppenwijken naar de stad. We zien massaal mensen onder plastic en lappen, levend op een vuilnisbelt. Voor hun "huisje" koken ze wat op een vuurtje. Kippen en honden en koeien lopen rond op zoek naar iets eetbaars. We zijn geschokt. Spoedig verlaten we de stad per bus. Er zijn 3 chauffeurs en het wordt een moordende rit waarin ik geen oog durf dicht te doen. Veel auto's rijden onverlicht en doen alleen hun licht aan om een ander te waarschuwen. Bij inhalen geldt het recht van de sterkste. In Madras kopen we elk een fraaie machine. Er worden er hier 60 per dag gemaakt. Na eerst nog wat rondgetoerd te hebben om de eerste servicebeurt te laten verrichten, gaan we richting Delhi. Hier moeten we proberen de papierwinkel in orde te krijgen. Doorreisvisa voor Pakistan en Iran. De familie thuis wordt aan het werk gezet om via de A.N.W.B een carnet te krijgen, waarmee je de motoren in die landen mag "doorvoeren". Na drie weken hebben we dan eindelijk de papieren en elk twee koffers met reserve-onderdelen. Nu begint ons laatste grote avontuur. We rijden via het noorden van India, Pakistan binnen. De natuur is mooi en de mensen zijn vriendelijk. Opvallend is dat er geen vrouwen op straat zijn. We worden vaak op de thee gevraagd. Overnachten doen we alleen in hotels waar onze motoren binnen bij de receptie mogen staan. Dan passeren we de grens met Iran. Ons carnet blijkt echt nodig, want van een andere reiziger wordt de motor in beslag genomen. Bij het eerste tankstation vallen we achterover van verbazing. Een liter benzine kost hier 4 cent. Een blikje cola is echter de prijs van twee volle tanks benzine. De Iraniërs blijken erg gastvrij te zijn. We worden vaak in dorpijzen uitgenodigd op de thee of voor een maaltijd.



We worden zelfs drie keer door mensen uitgenodigd om te overnachten. Als we in Turkije aankomen beseffen we bij het zien van een bus met toeristen dat het exclusieve deel van onze trip erop zit. Via Griekenland en Italië rijden we naar huis. De hele rit verloopt voorspoedig. Slechts een lekke achterband en een gebroken kabel. Een enthousiast thuisfront staat ons op te wachten en m'n moeder raadt me aan om maar snel de tot op de draad versleten broek uit te trekken.

Wat ik van deze reis geleerd heb? Afrika is een mooi werelddeel, althans het gedeelte dat ik gezien heb en er valt goed te reizen. Veel vooroordelen, vaak gekregen via de TV beelden, over landen en volkeren, blijken vaak onterecht.

Hans bedankt voor je boeiende verhalen en het inzien van je reisverslagen. Dit alles leverde zoveel "stof" op, dat ik besef dat ik slechts een tijdje van de sluier van je wereldreis heb kunnen oplichten. Succes met het solliciteren. Ik hoop dat je in de tussenliggende tijd veel buitenlanders in je taxi enthousiast over Nederland zult vertellen.

D. Keijzer.

BIJVANCKSWETENSWAARDIGHEDEN

Het schijnt dat er Indianenverhalen rondgaan in de wijk over de wijk en wat nog erger is, sommige daarvan schijnen nog waarheid te bevatten ook. Er wordt regelmatig een vuurtje gestookt op het Malbakplein, er worden in de wijk injectiespuitjes gevonden en samenschelingen op de schoolpleinen resulteren in grote hoeveelheden gebroken glas. Over deze en andere zaken werd gesproken op een bewonersavond, waarbij vertegenwoordigers van gemeente en politie aanwezig waren.

Aan sommige problemen is iets te doen; vandalisme is moeilijker te bestrijden. Er kan een hek om de school gezet worden, er kunnen jongelui van het plein verwijderd worden, er wordt door de gemeente regelmatig glas van het Malbakplein opgeruimd maar toch sneuvelen "andermans" spullen. De gevraagde prullenbakken om het Malbakplein worden niet neergezet. De gemeente heeft ervaring met elders geplaatste prullenbakken, ze worden vernield, er wordt een brandje in gestookt of ze verdwijnen. En dan praten we toch over een paar honderd gulden per bak. De grenzen tussen "mijn" en "dijn" vervagen steeds meer. Zo'n Malbakplein is niet van niemand het is van iedereen, maar dat wil niet zeggen dat er talloze vernielingen mogen geschieden. Wat zonde toch als allerlei terreinen in onze wijk omheind moeten worden.

Op de bewonersavond kwam ook de sociale controle aan de orde: het advies was; onderneem geen actie maar bel de politie, als het enigszins kan zal er door hen actie ondernomen worden.

Er zal in de gemeente besproken worden of het mogelijk zal zijn om op sommige plaatsen in de wijk meer verlichting te plaatsen, ook dit zal preventief kunnen werken, want ook inbraken vinden regelmatig in de wijk plaats.

De discussie over het plaatsen van de mini-tramp (speeltuig skateboarders) is in een impasse geraakt: nergens blijkt deze mini-tramp zonder problemen te kunnen worden opgesteld, tot grote droefenis van de skateboardbeoefenaars, die eveneens vertegenwoordigd waren op deze bewonersavond. De eerder voorgestelde plek aan 't Merk werd afgekeurd door de gemeente Huizen, ook plekken als op het parkeerterrein van de Zuidvogels of op de parkeerplaats van het BVV terrein bleken geen haalbare kaart. Omdat deze, kostbare, mini-tramp nu ligt te vergaan, is nu besloten deze te schenken aan een Speeltoelvereniging in Laren, geen oplossing voor de Bijvanckse skateboarders.

Hoewel niet alles op deze avond kon worden opgelost vonden alle aanwezigen dit toch een zinvolle avond, waar zeker een paar oplossingen zijn aangedragen en hopelijk ook zullen worden uitgevoerd. Misschien een idee voor andere delen van de Bijvanck om eens per jaar een avond te beleggen waar zaken als het leefklimaat in dat deel van de wijk eens aan de orde kunnen komen.

mbd.

STRATEN-VOLLEYBALTOERNOOI

Op 25 juni a.s. zal het 13e stratenvolleybaltoernooi door de Blaricumse volleybalvereniging Blijvock georganiseerd worden op het Malbakplein. Laten we hopen op mooi weer. Iedereen is van harte welkom om van 09.00 tot 16.00 uur te komen kijken en te genieten van leuke, sportieve, spannende en gezellige volleybalwedstrijden.



ATELIER GEZOCHT

Er wonen 60k in de Bijvanck kunstenaars. Een daarvan, beeldend kunstenaar Marloes Eerden zoekt werkruimte in deze omgeving. Begane grond is een vereiste. Wie, o wie, zorgt ervoor dat deze kunstenaars voor haar werk in Blaricum terecht kan? Tel. 02152 50807.

← Foto genomen op expositie "Kunst in zonnestraal"

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de kindervakantieweek

De kindervakantieweek van buurtcentrum de Malbak was het afgelopen jaar een groot succes. Ruim 100 kinderen hebben meegedaan maar jammer genoeg moesten nog veel kinderen teleurgesteld worden; door het beperkte aantal vrijwilligers waren wij gedwongen de inschrijving te stoppen. Ook dit jaar hopen wij weer een leuke kindervakantieweek te organiseren van 29 augustus t/m 2 september.

Enthousiaste vrijwilligers kunnen zich opgeven bij buurtcentrum De Malbak, Wetering 120, Blaricum-Bijvanck tel.: 02152-62902.

AANNEMINGS BEDRIJF HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 02153 83620 / 89372

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

* Tuinadvies * Aanleg en onderhoud
* Tuinarchitectuur * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum 02153 11912



J. Vos
WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 02153 83393

Fritz Hörl

- juwelierszaak met eigen atelier
- vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp
- reparaties van: antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges
- relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal
- taxatie van goud en zilver
- in- en verkoop van antieke sieraden
- inkoop oud goud

Edelsmid

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 02153 - 17998

STICHTING SENIOREN-HUISVESTING BLARICUM-DORP

Deze Blaricumse stichting is nu realiteit!

Na de aankondiging in dit dorpsblad bleek de belangstelling zodanig dat tot officiële oprichting werd besloten.

Gezamenlijk sterker in het bevorderen en tot stand brengen van huisvesting voor ouderen in de gemeente Blaricum. EENIEDER BOVEN DE 55 JAAR DIE GERUIME TIJD AL IN BLARICUM WOONT KAN ALSNOG DEELGENOOT WORDEN GRAAG SCHRIFTELIJKE REACTIES NAAR POSTBUS 159 - 1260 AD BLARICUM. De behoefte aan senioren woningen is er. Door particulier initiatief stelt de stichting zich ten doel op korte termijn gezonde en passende woonruimte te creëren voor die ouderen in de dorpsgemeenschap die kleiner of comfortabeler willen wonen. De snel veranderende maatschappelijke en economische maatstaven zijn steeds meer gericht op het langer zelfstandig blijven in de gemeenschap van jong tot oud. Blaricum biedt daartoe unieke mogelijkheden! De wensen van de toekomstige bewoners staan voorop wat betreft indeling, grootte, materiaalkuize e.d.

Een eigen plekje vinden in het dorp zal niet gemakkelijk zijn, doch wordt alleszins haalbaar geacht. De stichting is begonnen met een inventarisatie van wensen. Daarover volgt nog bericht.

N. Leufkens

HEERSCHOP HOVENIERS
VAKWERK SINDS 1929

- * Moderne tuinarchitectuur
- * Tuinaanleg en onderhoud
- * Sierbestratingen en terrassen

Tel. 02153 86036
Windvang 15 Blaricum

D. BEEK

AARDAPPELEN- GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

JSR
de Jong Strankinga Ronk
MAKELAARS MET KIJK OP DE TOEKOMST

Hilversum	Bussum	Blaricum
Oude-Engweg 15 Tel. 035 213743	Statuonplein 3 Tel. 02159 42951	Huizerweg 6 Tel. 02153 82288

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

G. JONGERDEN & ZOON
RIETDEKERSBEDRIJF

UW ADRES VOOR;
het vernieuwen van daken, bijwerken, opstoppen, ontlossen

HANDEL IN VONKENVANGERS
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM
TELEFOON 02153 - 8 62 29

R.K. Parochie St. Vitus te Blaricum

Weekeinde:

zaterdag
17.00 uur Eucharistieviering zonder zang
zondag
9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen.
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen.

Elke eerste zondag van de maand:
19.00 uur Lof.

Elke tweede en vierde zondag van de maand:
Kindermevendienst en kindercrèche.

Weekdagen
maandag woensdag en vrijdag:
19.00 uur H.Mis.

dinsdag en donderdag:
9.00 uur H.Mis.

Bijzonderheden:

vrijdag 1 juli
14.45 uur Gezongen huwelijksmis voor Jan Bon en Annemarie Bakker
zondag 3 juli
11.00 uur Gezinsviering met kinderkoor

van 4 tot en met 20 juli is er op de weekdagen geen H. Mis

zaterdag 9 juli
17.00 uur Eucharistieviering zonder zang
zondag 10 juli
09.00 uur Geen H. Mis
10.00 uur Gebeds- en Communieviering geleid door diaken J. Tunnissen

zaterdag 16 juli
17.00 uur Eucharistieviering zonder zang
zondag 17 juli
09.00 uur Geen H. Mis
10.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse zangen

vrijdag 22 juli
13.30 uur Gezongen huwelijksmis voor Jeroen Petit en Liesbeth Adema

maandag 25 juli
vanaf 10.00 uur open huis in de pastorie
dinsdag 2 en woensdag 3 augustus
Bedevaart naar Kevelaar

maandag 15 augustus
vanaf 10.00 uur open huis in de pastorie
dinsdag 23 augustus
20.00 uur Bijbelleesavond in de pastorie
zondag 28 augustus
11.00 uur Eucharistieviering met zang van het Seniorenkoor uit Den Helder

dinsdag 30 augustus
19.30 uur Bijeenkomst van de pastoraats groep in de pastorie



Bridgevereniging "STAD EN LANDE"

Dinsdag 30 augustus start het nieuwe verenigingsjaar van "Stad en Lande". Er wordt wekelijks van 20.00 tot 23.15 uur in de "Blaercom" gespeeld.
Inlichtingen: tel. 02159 14155.

Kerkdiensten Hervormde Gemeente

kerkgebouw: Torenlaan 16

zondag 26 juni, 10.00 uur
ds. A.W. Berkhof, m.m.v.
Hervormde Cantorij
zondag 3 juli, 10.00 uur
ds. A.W. Berkhof,
afscheid kinderkerk
zondag 10 juli, 10.00 uur
ds. A.W. Berkhof
zondag 17 juli, 10.00 uur
ds. A.W. Berkhof
zondag 24 juli, 10.00 uur
drs. J. Greven, Blaricum

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-6 jaar) en kindervevendienst (6-9 en 9-12 jaar) tot en met 24 juni, waarna op 3 juli de afscheidsdienst is.
Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi-Noord.
Iedere zaterdagavond is er een weeksluiting in de Beukelaar, om 18.45 uur. Ook voor belangstellenden van buiten het huis. Inlichtingen bij ds. A.W. Berkhof, tel. 83394.



Wel en Wee in Blaricum

Geboorten:

22 april 1994 Kroon, Milo Justin
7 mei 1994 Barendsen, Dunja Jacoba Catharina
8 mei 1994 Andreaoli, Giorgio Tarcisio Maria
16 mei 1994 de Boer, Anne Puck
17 mei 1994 Vos, Sidney
20 mei 1994 Tjihuis, Charlotte
24 mei 1994 Kaarsgaren, Menno

Overleden:

11 mei 1994 Boussoufi, Halima, oud 66 jaar
17 mei 1994 Vos Lambertus, oud 82 jaar
18 mei 1994 Niemeijer, Caroline Johanna Margaretha, oud 88 jaar
21 mei 1994 Jacobs, Cornelis Gerardus, oud 82 jaar
23 mei 1994 Knoppert, Hendrikus Eusebius Wilhelmus, oud 51 jaar
25 mei 1994 Post, Jeantine Marie, oud 72 jaar

Huwelijken:

11 mei 1994 Essen, Hendrik, en: Hagen, Yvonne Maria Bernadette
19 mei 1994 Van der Pol, Robert Jan, en: Brummel, Geraldina Alberta Annette
27 mei 1994 Van Wetum, Martinus, en: Van der Heijden, Petra Corinne Maria

Kopij voor het augustusnummer inleveren voor 7 augustus 1994

CONCOURS HIPPIQUE



Met het toekennen van het Nederlands Kampioenschap Springen aan het Concours Hippique Blaricum, ging een grote wens van de Blaricumse Paardensportvereniging, die al 48 jaar lang het Concours organiseert, in vervulling. Naast het nationaal kampioenschap konden de ruiters in Blaricum punten verdienen voor deelname aan de Wereldruiters spelen die van 27 juli tot en met 7 augustus in Den Haag en Amersfoort worden gehouden. Dit alles maakte dat de toppers onder de Nederlandse springruiters 3, 4 en 5 juni in Blaricum vertoefden. De organisatie haalde daarvoor de top aan parcoursbouwers naar de Meent Zelfs Studio Sport kwam met camera's naar het Concours, waarmee een andere felbegeerde wens van het bestuur werd vervuld. Alles was dus gereed voor een topconours.

Alles behalve het weer. Op vrijdag, de openingsdag, regende het nog met tussenpozen maar op zaterdag goot het bijna een stuk door. "Het is nog nooit zo bedroevend geweest", wist een toeschouwer. Het hemelwater veranderde het grasveld aan de Meentzoom in een soppig, modderig terrein. Op zaterdagmiddag ondervonden vooral Friese tuigpaarden en hun ruiters en rijders daar hinder van. In de stromende regen maakten zij zich klaar voor het concours. Geen makkelijke klus, want zij moesten tijdens het oppoetsen van hun karren en het inspannen van de paarden hun prachtige klederdrachten droog en schoon houden. Helaas werd ook tijdens de presentatie in de hoofdrijng een groot deel van de drachten door regenjassen aan het oog ontrokken. Door de doorzichtige regenkapjes blonken nog wel de gouden oorijzers. Dat waren de enige zonnetjes op de regenachtige zaterdag.

Vanwege het slechte weer moest de organisatie het op zondag geplande Concours d'Elegance, de authentieke aanspanningen waar doorgaans verschillende Blaricummers aan meedoen, afgelasten. "We vinden het echt verschrikkelijk jammer maar we moesten zaterdagavond de knoop doorhakken", aldus bestuurder J. van Haastrecht, "wat meespeelde was dat de wegen te slecht waren om de rondrit door te laten gaan."

Dankzij de inspanningen van de terreinmedewerkers, die springconcours voortdurend met een tractor met een zware rol zand bewerkten, bleef dat terrein nog wel goed begaanbaar.

Op zondag was de zon dan eindelijk door de wolken gebroken, koorden van de vlaggen tikten vrolijk tegen de masten en ook het publiek, dat in grote getale naar de Meentzoom was gestroomd, had zin in een dag paardesport op niveau. En dat kreeg zij. Jos Lansink, die de afgelopen vier jaar Nederlands kampioen was met zijn absolute topaard Libero H vijf wereldbekerwedstrijden won, stond zaterdag op de eerste plaats. Hij had hiervoor niet Libero H meegenomen maar de onervaren Olympic Concorde. Eric van der Vleuten nam met zijn Olympic Vink Baltazar deze plaats zondag in de eerste manche over. In de laatste manche zondag reed Lansink, een klasse apart, foutloos. Direct hierna startte Van der Vleuten. Hij maakte echter twee fouten waardoor hij zelfs niet meer in aanmerking kwam voor een podiumplaats. Met als gevolg dat Lansink zich voor de vijfde achtereenvolgende keer Nederlands kampioen mag noemen. Emile Hendrix op Anadolou Arabian eindigde als tweede. De derde plaats was voor Eric Willemsz Geeromsz met Damiro B. Als het aan de organisatie ligt, wordt Blaricum ook volgend jaar getrakteerd op paardesport op topniveau. Het bestuur heeft goede hoop dat ook volgend jaar het NK aan ons dorp wordt toegekend.

Linda Eggenkamp

SCHAAPSCHEERDERSDAG

Een diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen duurzaam in stand houden zijn tegenwoordig aanvaarde begrippen. Ook een duurzaam behoud van de heide. Het heidelandschap, gevormd sinds prehistorische tijden, moet bewaard blijven. In dit landschap heeft de mens zijn sporen achtergelaten. Hierdoor kunnen wij nagaan hoe onze cultuur zich ontwikkeld heeft.

D.m.v. begrazing door koeien en een kudde schapen moet dit heidelandschap "De Tafelberg" bewaard blijven. Zaterdag, 4 juni j.l., was het weer open dag: de traditionele schaapscheerdersdag. Ondanks de regen, soms afgewisseld door een waterig zonnetje waren veel ouders met hun kinderen toegestroomd om te zien hoe de schapen op traditionele wijze, dus knippen met de hand, van hun vacht bevrijd werden. Een vaste hand en veel handigheid was een vereiste.

Die dag werd vooral weer eens duidelijk hoe de belangen van recreatie en natuur zorgvuldig afgewogen moeten worden en welk steentje het Goois Natuurreservaat bijdraagt.



Vietnamese Loempia's

Elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 18.00 uur in het centrum van Blaricum

U bent van harte welkom!

Le Loempia

wij leveren en drukken een mooie collectie
geboorte-, verlovings- en trouwkaarten
na Prof. Dr. F.M. de Waard
en natuurlijk in uw handelsdrukkerij!
Grafisch Atelier Blaricum
Wetering 41, Blaricum
tel. 02153-64531

Auto Koen bv
Officieel Alfa Romeo dealer voor 't Gooi
Alfa Romeo voor méér dan alleen sportiviteit!!
Of u nu kiest voor een 33, 75 of 164 serie, ze zijn alle compleet uitgerust voor ongekend rijcomfort.
● APK Naarderweg 17 - 1261 BP Blaricum - 02153-82898 ● Alfa Rent

J.A. de Bot - Assurantiën
Huizerweg 23a - 1261 AS BLARICUM
Tel. 02153 - 10915 - 12104 (8.00 - 16.00 uur)
Wij kunnen U de goedkoopste autoverzekering aanbieden.
Professionele- en snelle hulp bij schade-afhandeling!

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A. Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen
Loodgieter: Meentzoom 29, telefoon 02153 - 8 24 85
AANLEG EN ONDERHOUD VAN: Gas-, Water- en Sanitaire installaties. Elektrische installaties
Electriciën: Evenaar 8, telefoon 02153 - 8 78 92

GARANTIEBEDRIJF FOCWA Wij zijn niet aan merken gebonden alleen aan kwaliteit;
AUTOSCHADE "ROWY"
• schadevaststelling • richtspecialist
• uitdeuken • leenauto beschikbaar
• spuiten
Tel. 02153-87036
Eerste Molenweg 28a, 1261 TD Blaricum Fax 02153-11644

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN
Stut uw slager
Schoolstraat 2a, Tel. 83430, Blaricum

Sabine van Kleef
brillen & contactlenzen
optometriste en contactlensspecialiste
DORPSTRAAT 6 1261 ET BLARICUM TELEFOON: 02153 - 16064

KAREL VAN DER BIJL
DE MAKELAAR
Dorpsstraat 10, Blaricum, Lid NVM
Telefoon 02153 15 300 (vijftien driehonderd)

Haarmode Leo & Mareza
Lames en Herensalons
Redken - Depositar
Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153 10001
Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

DAAR KOM JE NOG SERVICE TEGEN!
SUPER TATES
BLARICUM
Dorpstraat 5

DePeperbus
• Geedige Speer
• Prettige Prijzen
• Prima Nijkaart
DePeperbus
Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum
Tel. 02153-15693
Geopend vanaf 17 uur
3 Maandag Gesloten