



17e jaargang
nr. 168
sept. 1994

hei & wei

Dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door de Blaricummers.
Uitgever van de Stichting Dorpsblad Blaricum.
Redactie: R. van Ees, L. Eggenkamp,
A.M. v.d. Harst-Sol, J. Juffer, R. Kok, J.H. Rigter,
A.J. Th. van Zon, R. Tammerijn, C. de Mos.
Eindredactie: P. Niks en A. Lindeman-Strengtholt
Adres voor toezending kopij: Dorpsstraat 4
1261 ET Blaricum, tel. 02153 86468
Advertentieopdrachten:
V. Vlasman-Brenninkmeijer.
Druk: Joep van Gestel / Drukteam-Laren

Agenda

Kopij: Noolseweg 31
1261 EB Blaricum.

Nederheem
10 oktober 20.00 uur Commissie welzijn en algemene bestuurszaken.
11 oktober 20.00 uur Commissie ruimtelijke ordening en beheer.
12 oktober 20.00 uur Commissie personeel, organisatie en financiën.
20 oktober 20.00 uur Raadsvergadering.

Bernardusschool
20 oktober Ophalen oud papier en vodden mits in zak verpakt.

O.B.B.
27 september en 25 oktober ophalen oud papier

B.V.V.
Eerste vrijdag van de maand Bingo
Laatste vrijdag van de maand Klaverjassen

Historische Kring
Openingsstijden "Op de Deel" elke zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Smalfilmmuseum
16 oktober Amateurfilms van Wim Eygenstein, gepresenteerd door Catty Eygenstein, in de Blaercom

Ned. Vereniging van Huisvrouwen
4 oktober 14.00 uur Mvr. M. van Sluis: lezing "Hendrikje Stoffels"
18 oktober 10.00 uur "Kanten Kragen"

K.V.G.
12 oktober 20.00 uur Wenskaarten met drooghloemen door Mevr. Niemannsverdriet-Bruins.

Collectenrooster
25 september t/m 1 oktober Nier Stichting Nederland.
2 okt t/m 8 okt. Ned. Dierenbescherming.
9 okt. t/m 15 okt. Nat. Collecte Geestelijk Gehandicapten.

Klein Chemisch Afval
Chemocar 4e dinsdag van de maand (oude dorp).
13.15-13.45 uur Kon. Willem 111 laan bij de Prins Hendriklaan.
14.00-14.30 uur Eemnesserweg bij de openbare basisschool.
14.45-15.15 uur Hoek Kerklaan/Venenweg bij de R.K. basisschool.
4de woensdag van de maand (Bijvanck) 9.00-9.30 uur Parkeerplaats hoek Hoofdweg/De Maten.
9.45-10.15 uur Levensboom, bij hoofdwing van de school
Heeft u de chemocar gemist?
Lever uw chemisch afval dan in bij Gemeentewerf Blaricum, Middenweg 3a.
Openingsstijden
ma. t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur

KUNSTRubriek



Kunstrubriek
Galerie Bianca Landgraaf.
9 september t/m 23 oktober
Ruurd Hallema Bronzen beelden.
Henk van Wessem Olieverfschilderijen, pastels en grafiek.
Hilde Foks, Coen Mulder, Michiel Teunen, Frank van Zwicht en Thea Tolsma, sieraden.
In de beelden tuin o.a.: Ad Arma, Rini Dado, Guido Dragt, Hans van Eerd, Jan de Graaf, Ruud Hallema, Coba Koster, Roberta Laidman en Ula van Ophuijsen, Jan Steen

Eemnesserweg 19d. Tel. 89209 Geopend donderdag t/m zondag 14.00 uur-17.00 uur en na afspraak.

Galerie De Vliervloer
10 sept. t/m 16 oktober
Pam Willard Keramiek
Yvonne Jongert Schilderijen
Franspad 1 ingang Dorpsstraat.
Tel. 83736. Openingsstijden:
do. t/m zo. 14.00 uur-17.00 uur.

UIT HET VERLEDEN

(Vervolg)

We waren op de Stachouwerweg gebleven, we gaan terug het Franse Pad op en komen langs Jaap de Graaf (Jaap van Kee) waar een Mariabeeldje in één van de stalraampjes staat en waarvoor de grote deuren, ingang boerderij, de vorige eigenaar Gerrit de Jong (Gerrit van Lijs) met keistoentjes zijn naam ingestraft heeft.

We waren vroeger één erfgooiersdorp, boerderijen gingen van vader op zoon over. Waren er geen kinderen, dan werd er wel een familielid gevonden. Er waren altijd wel jonge boeren die de erfgooiersbagage verder droegen en daardoor kwam je vaak dezelfde namen tegen en om deze uit elkaar te houden, kreeg je na je voornaam vaak de voornaam van vader of moeder direct daarvoor toegevoegd, om aan te duiden om welke Jan of Piet het ging.

Links de boerderij van Bakker. Bij deze boerderij is nog te zien dat er vroeger om en achter de boerderijen een stuk grasland lag voor paard, hit of kalveren. Ook achter eerstgenoemde boerderij lag een stuk grasland. Later zijn er huizen op gebouwd.

Voorbij de boerderij, inmiddels verbouwd, Franse Pad 26 was rechts een zandweggetje en aan dit weggetje stond het z.g. Lange Huis. In dit huis woonden 4 gezinnen. Begin twintiger jaren is dit huis door brand verwoest. Door medewerking van gemeente en kerk en door belangeloze medewerking van architect Rueter werd voor deze mensen wat anders gebouwd. Tegenover het Lange Huis de boerderij van Elbert Raven, nu familie De Jong. Elbert Raven was boer en bakker, hoofdzakelijk roggebrood. Er werd om en ook in het dorp veel rogge verbouwd; daar hoefde je geen boer voor te zijn en ieder probeerde zo goedkoop mogelijk te leven. De rogge die men als particulier verbouwde werd wel ergens bij een boerderij opgeslagen en werd daar ook afgedorst, met dorsknuppels.

In 1904 kwam de paardendorsmachine, nadien op stoomkracht, later op tractorkracht, nu de maaidorser. Praktisch elk dorp had zijn molen om het koren te malen. De bakkers moesten toen hun ovens nog stoken met takkenbossen. Overal bij de bakkers zag men grote schelven. Deze takkenbossen werden met de hand gemaakt, de ene niet dikker dan de ander en in elke bos 4 knuppels (dik hout). Tot omstreeks 1940 werd op deze manier de oven gestookt. Henny Limburg zijn vader was de laatste roggebroodbakker in ons dorp. Hij wist er nog veel over te vertellen en is vele jaren nog met de bakkerij door gegaan.

Het te bakken brood werd thuis klaargemaakt in een houten tobbe, goed gekneet rogge-meel, water en wat zout. Op een plank die hier speciaal voor gebruikt werd gaf men vorm aan het brood en dit werd op de plank weggebracht. Er werden voorletters van de eigenaar in aangebracht t.w. R. (Lammert Rigter) zodat een ieder zijn eigen brood kende. 's Maandags en donderdags kon het gebracht worden, dan zag je veel mensen, sommige op de fiets, andere lopend, brood op de schouder, op weg naar de bakker. Daar werd het soms nog wat bijgewerkt; om 3 uur ging het in de oven, om 5 uur gingen er natte zakken overheen. De andere dag om 6 uur kwam het brood uit de oven, dan had het 15 uur gebakken en gebroeid. Wanneer de bakker het brood uit de oven haalde kon je dat in het dorp goed ruiken; het rook heel lekker.

Ook nu nog ruik je het brood dat uit de oven komt bij bakkerij Van Boheemen en dit roept herinneringen op. Waar nu de winkels aan de Dorpsstraat zijn (v/h v. Hoven) was vroeger ook een roggebroodbakker gevestigd, Bart van Thienen. Mijn vader wist nog te vertellen dat hij als schooljongen wel eens had staan kijken hoe de bakker met zijn knecht in een grote tobbe met hun blote voeten het deeg stonden te kneden en de handen op elkaars schouders. Elbert Raven, de bakker had 3 dochters, waarvan één trouwde met Klaas de Jong, de andere twee zijn op jonge leeftijd overleden. De bakkerij werd opgeheven maar de boerderij ging door. Inmiddels alweer de derde generatie De Jong. Het bedrijf is zoveel mogelijk aangepast aan deze tijd.

Het laatste huis aan het Franse Pad was de boerderij Ep Raven, neef van bovengenoemde



Ep Raven (de bulleboer)

Profiel van bestuur en beleid in Blaricum (2)

ELLY RECOUNT:

'Essenties van het liberalisme overeind houden.'

Veelzijdig, vrouwvriendelijk, dynamisch. Eigenschappen die zeer zeker op wethouder Elly Recourt van toepassing zijn. Kijk maar naar de aandachtsgebieden in haar portefeuille: sociale zaken, economische zaken, werkgelegenheid, jongeren- en ouderenbeleid, maatschappelijke dienstverlening, middenstandsbeleid, agrarische zaken, woonwagengebied, sport en spel, kunst en gezondheidszorg. Of kijk maar naar haar 'politieke verleden': vice-voorzitter van de VVD in haar vorige woonplaats Papendrecht, acht jaar voorzitter van de overkoepelende Vrouwenraad en betrokken bij diverse emancipatie-activiteiten. En kijk maar naar Elly Recourt privé: getrouwd, 3 dochters ('moeie meiden'), ouderlinge van de Hervormde Kerk in Blaricum en actief lid van de Oranjevereniging. En dan toch nog tijd voor een interview!

Zijn er aandachtsgebieden in uw portefeuille die uw voorkeur hebben?
Nee, ze zijn allemaal even belangrijk.

Misschien kunt u er een toch wat nader toelichten?
Wel, het ouderenbeleid in deze toch wat grijze gemeente is heel erg belangrijk. De hoeveelheid woningen bijvoorbeeld, die voor senioren beschikbaar is, is in feite ontoereikend. Te vaak moeten echtparen die wat kleiner willen gaan wonen, uitwijken naar andere gemeenten. Daarbij komt dan ook nog in 1996 de sluiting van de twee verzorgingstehuizen voor bejaarden in ons dorp, de verandering van intramurale zorg in extramurale zorg en een vermindering van het aantal beschikbare plaatsen met 45. Met mijn ouderenbeleid wil ik ervoor zorgen, dat er ook voor senioren voldoende geschikte woonruimte zal zijn en dat er meer particulier initiatief komt voor de bejaardenzorg.

Wat kunnen sportieve Blaricummers en kunstminnaars van u verwachten?
Sport vind ik zeer belangrijk. Mijn beleid is erop gericht de voorzieningen en de accommodaties waar mogelijk te verbeteren. Daarbij wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden om bepaalde zaken in regionaal verband te combineren en bijvoorbeeld onderhoud en beheer van accommodaties te privatiseren. En kunst? Ja, dat is voor Blaricum altijd al een heel belangrijk aspect geweest en dat moet ook zo blijven. Waarschijnlijk gaat de gemeente op het gebied van kunst een samenwerkingsverband aan met het Singer in Laren. Daardoor krijgt de Blaricumse kunst in bredere kring aandacht en kan kunst uit de regio en andere delen van het land ook wat makkelijker hier naar toe komen.

Maar u moet er toch ook voor zorgen dat bezuinigingen worden doorgevoerd?
Inderdaad. En 'regeren' in een periode van bezuinigingen is eigenlijk nooit leuk. Grote populariteit zul je daardoor niet krijgen. Maar het moet nu eenmaal, dus voor heel veel dingen geldt wel meer dan vroeger dat het of uit de lengte of uit de breedte moet. Hetgeen betekent dat, wil men het leven op een acceptabel niveau van welzijn houden, het meer aan zal komen op particulier initiatief en op creativiteit van de burger zelf.

Wat verstaat u onder welzijn?
Ik denk dat ik dat het beste kan aangeven met een uitspraak van Erica Terpstra, de oud-zwemster die voor de VVD staatssecretaris van Welzijn is geworden. Zij zegt dat voldoende arbeid, gezondheid en sport elementair zijn voor het welzijn. En ik voeg daaraan toe, dat dit voor iedereen geldt: jong en oud, arm en rijk en ga zo maar door.

Is er in de gemeentepolitiek voldoende ruimte voor partijpolitieke opvattingen?
In de huidige coalitie met Blaricum's Belang zeker wel. Ja. De VVD is een volkspartij, dus een partij voor alle burgers. Die gedachte ligt ook ten grondslag aan onze coalitiepartner en mede daardoor komt de VVD met haar programma binnen de gemeentepolitiek goed aan 'jaar trekken'. Het zorgen voor zowel jongeren, ouderen, middenstanders en agrariërs, de elementen die Erica Terpstra genoemd heeft en het stimuleren van particuliere initiatieven: het zijn allemaal inspanningen waarmee je, ook als wethouder in een relatief kleine gemeente als Blaricum, de essenties van het liberalisme overeind kunt houden. Daarin zit natuurlijk ook de uitdaging van deze functie: steeds weer zoeken naar een optimale combinatie van je eigen politieke kleur en datgene wat de gemeente nodig heeft of op langere termijn nodig zal hebben.

Heeft u als wethouder voor de komende tijd wensen?
Ik zou het prettig vinden als men de wethouder niet ziet als een robot, die alleen maar bezig is wetten en regelingen uit Den Haag uit te voeren. Een wethouder is vooral een mens van vlees en bloed met een heel groot dorpschap op de juiste plaats. Ik ben dan ook een groot voorstander van een intensief en open contact tussen de inwoners en de wethouders. Misschien zou de gemeente 's wat meer aan public relations moeten doen. Daarmee kan dan goed duidelijk worden gemaakt hoe de gemeente eigenlijk werkt en hoe je er als inwoner mee om kunt gaan. 't Kan volgens mij ook heel bevorderlijk zijn voor het ontstaan van particuliere initiatieven. Meer communicatie tussen inwoners en gemeentehuis vind ik in ieder geval heel belangrijk.

Dus men kan altijd bij u aankloppen met een vraag of een suggestie?
Altijd.

Nog meer wensen?
In Blaricum is in aantal de verhouding man/vrouw ongeveer 50/50. Maar dat vind je niet terug in de gemeentelijke bestuursorganen. Jammer. Ik denk dat het een goede zaak is, als er in de Blaricumse gemeentepolitiek meer inbreng van vrouwen komt. En uit eigen ervaring zeg ik daarbij: het is niet alleen nuttig, maar het is ook erg leuk!

(PvR)

Volgende Hei & Wei: profiel van CDA-fractievoorzitter V.T.J.B. Saalbrink.

VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER



Nog even een terugblik. Het strand van Blaricum was zeer in trek tijdens de tropische dagen.



Elbert Raven (de bakker), links Bep (vader van Nico de Jong). In de kinderstoel Elbert de Jong, werd bakker in Amsterdam.

Elbert de bakker. Ep Raven was boer en stierenhouder en in het dorp was het dan ook Ep de Bulleboer. De stieren die hij had, deden hoofdzakelijk dienst in de polder en in de Venen. Op de Meent was zijn broer Meeuwis de stierenhouder. Alles moest lopend en er werd overdag kilometers met de stier gelopen om de desbetreffende koe van dienst te zijn. Anton woont nog in het ouderlijk huis, nu geen boerderij meer. Achter dit huis was vroeger akkerland en rechts grasland; even verder begon de Meent. Met strenge winters kwamen de hazen in de tuin de boerenkool opeten. Er werden er nog wel eens wat gestrikt of geschoten. Ep heeft daarvoor nog wel eens 6 weken moeten brommen in Amsterdam, omdat hij door iemand verraden was. Hij kon er later, toen hij oud was nog hartelijk om lachen. Het Franse Pad was toen tot deze boerderij bestraat; het laatste stuk met keien. Dit was zo maar weer een stukje Blaricum's verleden.

J.H. Rigter

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153 11839

**J. DE GOOIER
AANEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

**ASSURANTIE-ADVISEUR
M.A. BEK**

Verzekeringen
Sparagent voor Citibank NA
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 02153 8 93 71

**Café - Slijterij
D' Ouwé Tak**

Ja Gezellig

Voor een biltjarte en een borrel
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Basketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als partygebied.

Tel. 83691

HVVEEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizerweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 02153 11360

Gaat u het ook zelf doen?
dan naar
Hobby-Shop

B.C. STEENBEEK

Blaricum
Meenweg 31-33
Telefoon 1 57 47

Estiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag
gesloten

Dwarlaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 02153 1 17 23

**COMBITAX
Blaricum-Laren**

TAXI-86666

Dag- en nachtservice voor al uw persoonlijke wensen

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers.
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens ervaring voor
bedrijven en particulieren.

Singel 7, 1261 XP Blaricum.
Tel.: 02153 89372/83620

drogisterij parfumerie

J.P. Kleijn

Blaricum

FIRMA M. B. VOS

MIDDEWEG 15, TEL. (02153) 83244
MIDDEWEG 17, TEL. (02153) 82053
BLARICUM



HONDENBELASTING

De belasting voor onze mede-burgers, woonomgeving en milieu als gevolg van hondenoverlast neemt hand over hand toe. Trottoirs, voetpaden, plantsoenen raken steeds meer vervuild door hondenpoep. Kinderen komen met vieze kleding/schoenen thuis. Onze medewerkers in de plantsoenen vliegen de hondendrollen om de oren. Aan maatregelen valt zo langzamerhand niet meer te denken.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit kwaad te bestrijden zoals het aanleggen van speciale uitlaatplaatsen (hondentoiletten), aanschaf van speciale voertuigen waarmee de plantsoendienst de hondenpoep kan opruimen of aanstelling van een speciale milieu-controleur. Maatregelen waarvan, geleid op de ervaringen elders, het succes discutabel is.

Bovendien kosten dergelijke voorzieningen veel geld en dat in een tijd, waarin aan ingrijpende bezuinigingen in de gemeentelijke uitgaven niet te ontkomen valt. Op dat punt moeten we ons in het kader van de kerntakendiscussie afvragen of taken zoals het opruimen van hondenpoep wel een overheidstaak is. Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord zal indachtig het beginsel "de vervuiler betaalt" aan het heffen van hondenbelasting niet langer ontkomen kunnen worden. Of is dit een probleem dat hondenbezitters zelf dienen op te lossen. Het is in een beschaafde samenleving toch te gek om los te lopen dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun dierbare viervoeters zo maar laten deponeren op de openbare weg, op trottoirs, voetpaden, plantsoenen, speelplaatsen of op de stoep bij de burens en hun medeburgers opzadelen met die viezigheid.

Waarom niet in navolging van de "kattenbak" een hoekje in de eigen tuin of buurt voor de hond? Een schepje met een zakje, verkrijgbaar in elke dierenpeciaalzaak, om de troep zelf op te ruimen en op een geëigende plaats (thuis) te deponeren. Getuigt het niet van a-sociaal gedrag om andere dorpsgenoten op te schepen met de uitwerpselen van uw eigen hond(en)?

Het gemeentebestuur.

**BLARICUM CENTRAAL;
zijn cultuur historische plekken van dichtbij(7)**

Op 17 september werd het project Blaricum Centraal officieel geopend door de heer P.H. de Winter, burgemeester van Blaricum. Als proloog werd een expositie van Lou Loeber georganiseerd ter gelegenheid van haar honderdste geboortjaar op Zonnehoef waar zij van 1901 tot 1955 woonde en werkte. Dit was de eerste keer dat in de originele kunstenaarswoning kunst van de betreffende kunstenaar geëxposeerd werd. En dat dit niet de laatste keer zal zijn daar kunt u in een volgende Hei&Wei meer over lezen. Er staan diverse plannen op stapel. U kunt in ieder geval vast rekening houden met een bezoek aan de tentoonstelling Bart van der Leek, de kunstenaar die ruim veertig jaar in Blaricum woonde en mede oprichter van De Stijl was. (Zie Hei&Wei april '94) In het Kröller Muller Museum te Otterloo wordt van 10 september tot 27 november een overzichtstentoonstelling gehouden van het werk van deze veelzijdige kunstenaar. Vanuit Blaricum zal daar een busreis naar georganiseerd worden.

KATRIENTJE GEVONDEN

Naar aanleiding van de tentoonstelling Lou Loeber werd de opsporing verzocht van 'Katrientje', een meisje van ongeveer 12 jaar op een schilderij van Lou Loeber uit 1919 afgebeeld. Er zijn diverse reacties op gekomen, zelfs uit Oirschot N.B. Zo zie je maar hoe intensief de uitstraling van Hei&Wei is. Joke van Brakel uit Blaricum bleek over de juiste informatie te beschikken.

'Katrientje' is het portret van haar tante Katrien. Op 31 maart 1907 geboren te Blaricum als dochter van Jan Puik en Maria v.d. Schuur. Trijntje ging naar de Openbare Lagere School en met de klas werd om het andere jaar, op uitnodiging van de familie Loeber, Zonnehoef bezocht voor de kerstviering. Dit vertelde Willem Puyk, haar nu vijftienjarige halfbroer. Misschien is vanuit die kerstviering het contact met Lou Loeber voortgevloeid. Wie zal het zeggen.

Katrien was een zus van Joke's (overleden) moeder. Toen Joke het portretje in Hei&Wei opmerkte trof haar de gelijkheid met haar moeder en in combinatie met de opgevoerde leeftijd dacht zij onmiddellijk aan haar vroeg overleden tante. Een oude schoolvriendin van Trijntje werd geraadpleegd en deze had, evenals broer Willem en andere Blaricummers, 'Katrientje' al herkend van de foto in Hei&Wei. Katrien was getrouwd met Herman Spitzen en woonde op de hoek Dorpsstraat-Brinklaan. In 1942 is zij overleden. De schilder Johan Meier heeft Katrien op ong. dertigjarige leeftijd geschilderd. Onder meer een portretje en een schilderij zijn in het bezit van de familie van Brakel. En de neef van Lou Loeber in Apeldoorn is blij nu eindelijk te weten om wie het gaat op.

Bedankt Hei&Wei.

Schriftelijke informatie over onderwerpen Blaricum Centraal s.v.p. naar Dhr. L.G. Calis, Windvang 17, 1261 TR Blaricum. Of bel: 040 - 111 110.



Foto van Katrientje op een schilderij van Johan Meier (rond 1930)

Lida Calis

Boomkundig Onderzoek en Advies

Boomverzorging

Inventarisaties

Boomverplantingen

Groeiplaatsverbetering

Just Bleekemolen
Boomverzorging & Bomenbeheer

Huizen / Laren n.h.
Tel. 02152 - 55164,
b.g.g. 02153 - 83089

In- en Verkoop
Klokken - barometers
meubelen en
schilderijen

M. Siegers

Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 02153 82076

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

Grujters & Partners
adviesbureau voor fisicobeheer

Stachouwerweg 21 • 1261 HV Blaricum • Tel. 02153 12280

"want hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden"

T A C H T I G E R S

Tachtigers, tegenwoordig meestal vijf en levenslustig en veelal in het bezit, van een "rugzakje" provol levenservaring en wijsheid, prestaties en herinneringen. Hei & Wei kruist regelmatig van die fantastische tachtigers, waarvan de levenswandel eenvoudig even beschreven MOET worden. Voor deze uitgave waren we op bezoek bij Aart van Keulen, hij mijnegen bekend als de man/oprichter van de Historische Kring in ons dorp.

Een man die veel te verhalen heeft. Geboren in Ransdorp (ten noorden van Amsterdam) waar zijn voorvaders, echte Waterlanders eeuwenlang woonden en werkten. Aart van Keulen, een hardnekkige doorzetter spitte zelfs in oude archieven het 'Van Keulen-wapen' op, dat aan de muur van zijn kamer te bewonderen is. Hij vertelt: "Ik ben van boerenafkomst, maar wilde toch de boerderij van mijn vader niet overnemen. Tja, en dan moet je wat anders verzinnen en zo kwam het dat ik in 1928, achttien jaar oud, naar Utrecht vertrok om diergeneeskunde te gaan studeren. Piepjong nog en het was een heel lange opleiding, acht jaar. Gelijk met mij startte het eerste meisje aan de faculteit in Nederland. Dit was me wat toen in die dagen." Een vrouwelijke dierenarts "Klaar met zijn studie volgde een periode van praktijk waarneming - grote huisdieren - van dierenartsen, die hem door heel het land deed reizen. Toen in Purmerend, met destijds zijn grote veemarkt een praktijk vrijkwam, startte hij daar en begon ernaast een spreekuur voor kleine huisdieren, hetgeen in die plaats en in die dagen vrij uitzonderlijk was. Ook richtte hij er het eerste dierenasiel op, samen met de dierenbescherming. Negentien jaar deed hij daar zijn werk. "Een mooi maar zwaar vak", zegt hij erover "en je loopt voor je 't weet makkelijk een hernia op". Vervolgens wordt hij inspecteur bij de Veterinaire Hoofinspectie van de Volksgezondheid in den Haag (verhuizen dus, naar Wassenaar) en werd later, tot aan zijn pensionering Hoofinspecteur. "Geweldig interessant. Je bent onder andere bezig met het zoeken naar het verband tussen ziektes van dieren en mensen, zoals de ziekte van Weil, malaria, hondsdoelheid, voedselvergiftigingen, papegaaienziekte... versnelde ziektes. Met vaak dodelijke afloop". Hij werd op den duur een autoriteit op dit gebied, een specialist, en kreeg opdrachten van de wereldgezondheidsraad en kwam in die hoedanigheid in vele landen. "Steeds doemen nieuwe problemen op, de kernproeven bijvoorbeeld, dieren raken ook bestraald, besmet en zoets moest onderzocht worden. "In de vijftig jaren kwam ook de Wet op de dierproeven tot stand en werkte hij nauw samen met professor Muntendam, dé grondlegger van de sociale geneeskunde, een zeer vooruitstrevend man, die hij zeer bewonderde.

Over Aart van Keulen's belevenissen in de oorlog zou op zich een artikel te wijden zijn. De mobilisatie met direct daardoor zijn plaats in het verzet. Hij werd districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten van district 4 Waterland, (Purmerend) en werd daar voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Unie, een partij die was opgericht als antwoord tegen de N.S.B. Hij werd gearresteerd en zat maanden in een cel "met z'n tweeën, geen hotel hoor".

BEZIGE BIJ

Na zijn pensionering komt hij in 1976 in het zo mooie Blaricum wonen. Omdat hij een altijd bezig mens is, gaat hij aan de slag, want overall is we wat te doen, zegt hij. Door de bekende 'Juf Nel Claterbos' werd hij benaderd om mee te helpen aan het oprichten van een wildeplantentuin. Zijn bijzonder grote kennis van de flora van het weiland kwam



prachtig van pas bij op- en inrichting van de tuin, die naast het Gemeentehuis ligt en ondanks gebrek aan meer vrijwilligers aardig floreert. Van het een komt het ander... er was ook al geen historische vereniging in het dorp, werd hem verteld en al was hij maar "import" hij ging onmiddellijk aan de slag. Jan Rigter, Gerard Adema, Annie Boersen, Lammert Calis, Bob Anink, Piet van den Bergh... allemaal mensen die vol enthousiasme te porren waren en samen met Aart van Keulen, de eerste voorzitter, op 14 mei 1982 de nieuwe historische vereniging oprichtten, met direct al 42 leden. Ook burgemeester Le Coultrae was helemaal "in" en deed veel om de aandacht op de nieuwe Historische Kring te richten. Die bloeit inmiddels en telt ruim 400 leden en een uitbundig verenigingsleven. En als u nu denkt dat Aart van Keulen uitgeblust is geraakt... hebt u het geheel mis. Zijn aandacht is nu gericht op het 400 jarig bestaan van de Nederlands Hervormde kerk en hij mobiliseert wie hij kan voor zijn nieuwste idee om het eeuwenoude uurwerk uit de toren met de oorspronkelijke natuurstenen gewichten, dat zich in het Goois museum bevindt, naar zijn oorspronkelijke plek in Blaricum terug te brengen. "Dáár hoort hij thuis!" zegt hij. Een boekje, herdenkingsboekje over de kerk en zijn geschiedenis laten samenstellen. Ja ook dat hoort erbij, vindt hij. Aangezien hij een volhouder is van het zuiverste water, kunnen we dat te zijner tijd tegemoet zien. Want bezig blijft hij, artikelen lezen, mensen opporren en aanspreken. "Daar ben je nooit te oud voor en er is en blijft altijd wat te doen, waar dan ook. Daar moet je 'n beetje voor vechten en in ieder geval voor wakker blijven".

"Want hetgeen ontbreekt kan niet geteld worden", een spreuk van Koning Salomo is het motto van Aart van Keulen. En wát voor een een!"

a.l.s.

AUXILIA

Zij werd 85! Te gek als je haar op 'r fietsje door het dorp ziet rijden.... Ongelooflijk als je met haar praat; ze staat midden in het leven, is een en al interesse in alles en iedereen. Er was dus iets te vieren en Auxilia (Marietje) van Gils ging eventjes naar Curaçao, een cadeau van de parochie van de St.Vituskerk. Ze ging bovendien als afgevaardigde van de Blaricumse kerk naar Curaçao om het 40-jarig priesterfeest van oud-dorpsgenoot pater Gerard van Baars luister bij te zetten. Pater Van Baars heeft 60 jaar geleden bij het toen piepjonge onderwijzeresje Marietje van Gils in de tweede klas gezeten en door alle jaren heen hebben ze contact gehouden. Veertig jaar geleden is Gerard van Baars ingetreden in de orde van Dominicus en zuster Auxilia is Dominicanes, vandaar! Op Curaçao was het dik dertig graden, maar dat derdeerde niet, want er waait altijd een heerlijke wind, vertelt ze. "Het priesterfeest werd samen met veel verschillende mensen gevierd, een ontroerende dag. Er was een mis, waar iedereen zijn eigen rol moest vervullen, zoals lezen, zingen, bloemen brengen en er was een herdersdans. De meeste mensen waren van Curaçao en er werd in het Papiamentse gebeden." Op het eiland werd ze uitgebreid rondgereden om alle bijzonderheden te kunnen zien en Auxilia heeft genoten. Ze namen haar ook mee naar het 50-jarig priesterfeest van pater Anink, een broer van 'onze Bob'. De drie weken dat ze er verbleef, heeft ze in een oud klooster buiten Willemstad gewoond, met 32 ha land eromheen, waar de Dominicanen een missiepost hebben, annex een bezinningsoord, waar onder andere cursussen bevestigings-theologie worden gegeven. Auxilia was onder de indruk van alles wat ze zag. De duizenden cactussen die weelderig op de rotsgrond bloeien, met er tussen schitterende oleander- en bougainvillea bosschages. Ze vertelt hoe je na de hevige regenbuien ineens de heuvels- en groen ziet worden, heel apart. Hoe ze ook heeft gewoond in de zoute, woelige branding van de Caraïbische Zee. "Van de omgang met de mensen heb ik nog het meest genoten, daar ben ik nog helemaal vol van. De vriendelijkheid, hartelijkheid. Ik heb me geen minuut verveld", zegt ze olijk, maar dáár heet ze dan ook Auxilia voor! Kenmerkend voor haar is, dat ze als ze de kans kreeg gewoon morgen weer "eventjes" terug zou gaan.



a.l.s.

'T BEGON ALS EEN GRAP

Hij studeert aan de academie voor industriële vormgeving in Eindhoven, woont in Blaricum en heeft leuke originele ideeën. SACHA KNOOP, de bedenker van de knoetsgrote opblaasbare oesevaar, die af en toe ergens staat te prijken voor een huis, waar een geweldig trotse vader en moeder de wereld willen laten weten dat er iets heel moois in de wieg ligt. "De vrouw van een modestudent kreeg een baby en ik maakte voor mijn eigen plezier, maar naar bleek ook voor de helle buurt een lieve levensgrote oesevaar. Iedereen was enthousiast en wilde hem direct komen haalen 'als de tijd daar was'!" Het was een leuke ontwikkeling voor Sacha, die na zijn middelbare school eerst psychologie studeerde, vervolgens naar de meubelvakschool ging en daarna 'gewoon' aan het werk toeg. In het reclamevak beland, maakte hij opblaasbare produktvergrotingen, reclamemediatoren zoals bij voorbeeld zeppelins ook zijn, in verschillende vormen. De dagen dat hij niet in Eindhoven werkt is hij bezig in zijn eigen bedrijfje. Hij heeft veel plezier in de opgetogen reacties van de mensen die zijn oesevaar bekijken. Het grote beest reikt bijna tot de rand van het dak en wordt via een handig systeem voortdurend met lucht volgeblazen, zodat hij keurig recht op zijn poten blijft staan. Het is een leuk bij beest, dat de buurt opvrolijkt. Een echt feestbeest dat hoort bij de blijde gebeurtenis die iedere geboorte toch altijd is. Wie heeft het over vergrijzing? In Blaricum! In heel Nederland! Misschien is hij daarom wel zo groot uitgevallen... die oesevaar. (En DAT is een doordenkerij!)

als.

KERMISWEEK 1994.



Een terugblik. De warme zomer werd afgesloten met een gezellige kermisweek. Vele dorpsgenoten (en oud-dorpsgenoten) hebben weer op ouderwetse manier genoten van de traditionele festiviteiten.

Zaterdag. Met de jeugdige ruiters, inclusief Budje de Gooyer, ringsteken op het losse paard en hembenrace op het ziekenweide. Waarom niet op het Oranjeweide bij de N.H. Kerk vraagt Teus Dorrestijn.

's Middags het kermisvoetbaltoernooi op het sportveldcomplex aan de Schapendrift onder bewakende leiding van Gerben v.d. Woude.

En dan de zaterdagavond bij de vijfster restaurant "Rust Wat" met zo'n 2.500 Blaricummers, jong en oud met de Countryside Jazz Band, kinder-playback, Lee Towers (wel goed, maar muziek te hard) en mooi vuurwerk dat menig kindhartje extra liet kloppen.

De heldere hemel en het mooie maanlicht zorgden voor witte wolkes na elke kleurenpracht. Je ziet dat op deze avond steeds meer mensen, families, zich met een picknickmand installeren om te genieten van de mooiste avond van het jaar op het mooiste plekje van Blaricum. Doet een beetje denken aan het amfitheater in Verona, waarin zomers opera-opvoeringen plaatsvinden. Iets voor Blaricum? Het podium (vlonder) dichtert bij het publiek zou mooi zijn of een grootbeeld t.v.-scherm.

De maandavochtend begint om 09.00 uur met misschien wel het mooiste onderdeel, namelijk de "versierde fietsjes op het Oranjeweide, dat meer bekendheid verdient, aldus Nico Rokebrand. Opens zijn ze er, de kinderen met verwachtingsvolle gezichten en op de achtergrond die van de moeders. Tijdens de prijsenslag (ieder kind krijgt een prijsje en een (jusc) komen de ponywagens en de versierde sjezen al het terrein op. De jury waarvan de leden niet uit Blaricum komen, oordeelt aan de hand van 4 categorieën, te weten bloemversiering, originaliteit, landbouwstijl en meest elegante aanspanning.



Dit jaar is er opvallend veel tijd en aandacht besteed aan de verzorging en versiering van de combinaties, alsof de agrariërs zich deze keer uitdrukkelijk als zodanig hebben willen presenteren. Zoals Klaas Vos/Alex Tak die met "De laatste Blaricumse Boer" op carnavaleske, wat bizarre wijze sijing gaven aan hun zorg over de toekomst van de Blaricumse agrariërs. Met het oog op de diversiteit van combinaties, b.v. de deelnemer met de grasmaaier, zou uitbreiding van het aantal categorieën en/of verrijking daarvan overwogen moeten worden. Er zou meer aandacht geschonken kunnen worden aan kledij, kostuums, in relatie met type koets of sjees. Waarom is de Historische Kring eigenlijk niet van de partij met een wagen met dames en heren in historische kledij of met een presentatie van oude landbouwvoertuigen op het terrein met tekst en uitleg van Jan Rigter of van Stef Nieuwenhuizen? De voorzitter van de Stad en Lande Ruiters, Jan Heybroek, pleit voor samenwerking van zijn vereniging met de Oranje Vereniging op het punt van aanspanningen met pony's. Een andere suggestie van hem: een concours d'élégance met ruiters/amazone in combinatie met een old-timer.

Teus Dorrestijn ziet wel iets in een wagen van de Blaricumse Ondernemers Vereniging (B.O.V.), Rabobank e.a. in een aparte categorie. Het ringsteken met koetsen en sjezen maandagmiddag op de Kerklaan trekt altijd weer veel toeschouwers. Dit jaar een nieuwe attractie die goed aansloeg, namelijk ringsteken met bakfietsen. Verdient herhaling. Het paard voor de wagen van Borsen/Lanphen dat op hol sloeg stond niet als programma-onderdeel vermeld. Iedereen kwam met de schrik vrij en er was alleen materiële schade. Jan van den Bergh voorkwam meer onheil door het paard tot stoppen te dwingen. Hulp! De veiligheidsvoorschriften zullen moeten worden aangepast. De burgemeester wil volgend jaar meedoen met een gemeentelijke koets met het college op de bok.

De Volksspelen woensdagmiddag, een gelukkige co-productie van Oranje Vereniging met Vrijwillige brandweer, wederom sfeervol en gezellig. Blaricum vergrijs! Hoe zo? Dit jaar waren er weer meer deelnemers dan vorig jaar bij touwtrekken en handicap-race. Meedoen is nog belangrijker dan winnen. Je hoort er pas echt bij wanneer je, jongen en meisje samen, meedoet met de handicap-race, waarbij je vroeg of laat in het water belandt. Vrolijk, uitgelaten, sportief, al die jongelui bij elkaar aan de kant van de Noolseweg. Suggestie: volgend jaar twee seniorenteams van bekende Blaricummers die tegen elkaar trekken. Allemaal suggesties die wij als Oranje Vereniging bij onze gebruikelijke evaluatie zullen betrekken waarbij, wij gaarne meningen, adviezen van u als deelnemer of belangstellende zullen betrekken. Bel of schrijf A.J.Th. van Zon, voorzitter, A.M. de Jonglaan 11, 1261 DB, tel. 02153-13283 of A.J.M. van Klooster, secretaris, Kogge 10, 1261 VK, tel. 02153-12799. En dan daar tussendoor de Blaricumse kermis met betaalbare prijzen voor de attracties. Een natuurlijkje de cafés en het Vitus, een waar carnaval met een pilse in de hand op terras of op straat, een feest dat zijn weerga niet heeft in het Gooi.

A. van Zon



Foto: Cor Salverius

BIJVANCKSWETENS(W)AARDIGHEDEN

Als u dit leest zijn de Bijvancscholen weer geopend en is het "gewone" leven weer begonnen. Allemaal weer (bruin?) terug van weggeweest of misschien wel bringende met hun thuisgebleven! Eén van de leerkrachten van de Openbare Bijvancschool heeft deze vakantie zoveel energie opgedaan dat hij deze maand in Bordeaux een marathon gaat lopen. Succes! De zaak van de interieurontwerper Rien Dingemane (zie aprilnr. Hei&Wei) gaat half oktober a.s. verhuizen. Gelukkig niet Blaricum uit, maar i.p.v. in de Wetering zijn Rien en zijn vrouw voortaan op Huizerweg 4 werkzaam. Iemand heeft, vermoedelijk in de nacht, in het parkje bij het touwcrans zijn oude stenen en halve schutting neergegooit. Jammer dat er ook in Blaricum (Bijvanc) illegale vuilstorters zijn!

Op 3 september jl. werd buurtcentrum de Malbak het seizoen weer geopend. Velen schreven zich voor allerlei cursussen in. Jammer genoeg werkte het weer niet mee, zodat de geplande rommelmarkt voor kinderen geen doorgang kon vinden. Hoewel... een paar heel fanatieke verkopers zaten zelfs in de stromende regen met hun handeljes op het Malbakplein.

In het Buurtcentrum was een delegatie van de klaverjasclub aan het klaverjassen geslagen en had de Werkgroep Kinderkledingbeurs een "vragenkoe" neergezet, waar druk gebruik van gemaakt werd/goede antwoorden leverden dan ook een limonadeglas op.

Als u dit leest is de Kinderkledingbeurs weer achter de rug en zal de eerstvolgende op 25 maart 1995 gehouden worden. iets om vast in de agenda te zetten.

M.B.

(Ingezonden)

10 jaar TIERLANTIJTJE

Toos Keuning woont sinds 5 jaar in de Blaricummer Bijvanc aan de Stobbe 34. Reeds 10 jaar geeft zij les in textielverven aan huis. Daarnaast maakt zij leuke cadeau-ideeën, zoals het overdrukken van geboorte- en trouwkaarten op kaarsen. De laatste drie jaren geeft zij ook les in het maken van beren. In drie lessen wordt een ouderwetse beer compleet met draaibare schijven in armen, benen, hoofd en met een bromstern gemaakt. De liefde voor beren is groot bij Toos, want de collectie zelfgemaakte beren groeit nog steeds. Vooral de mini-beren zijn bij haar favoriet, heertjes van 5 tot 8 cm. met bewegbare armen en benen. Een kleine ruimte aan huis is ingericht als atelier onder de naam "Tierlantijntje". Sinds kort is "Tierlantijntje" een éénmansbedrijfje geworden.

"Elke woensdagochtend fiets ik naar 'het dorp', waar ik word begroet door twee bijzonder creatieve mensen, de Jan, Zwaan (voorheen de melkboer van Blaricum). Samen met Mevr. Zwaan zitten wij gezellig Zonnebloemkinderen of beren te maken. Ook Mevr. Zwaan heeft ondertussen een leuke collectie beren en een prachtige serie Zonnebloemkinderen. De kamer staat trouwens vol met zelfgemaakte spulletjes; heerlijk en lekker knus!!

Men. (Ep) Zwaan maakt voor ons de bereschijven en andere attributen die wij nodig hebben. Hij staat altijd voor je klaar als er iets gemaakt moet worden!! Zelf zaagt hij uit hout ook beren en andere figuren, waarvan sommigen netjes worden beschilderd. Dienbladen krijgen bijvoorbeeld mooie randen met bloemmotieven, prachtige werkstukken. Tijdens die ochtenden zitten wij wel eens te fantaseren over een winkeltje met zelfgemaakte spullen."

Zo is bij mij het idee ontstaan om een hobby-markt te organiseren met allemaal creatieve mensen die hun zelfgemaakte artikelen willen verkopen. Als afsluiting van tien jaar lesgeven onder de naam "Tierlantijntje" is dit een mooie afronding van het jubileumjaar. Na een paar telefoontjes naar creatieve collega's en de enthousiaste reacties die daarop kwamen besloot ik een geschikte zaalruimte te zoeken. Zo werd de organisatie op gang gebracht. Gelukkig kreeg ik spontaan hulp van een paar collega's, want er komt heel wat voor kijken om zo iets te organiseren.

8 Oktober is het dan zover. Jubileummakkt - 10 jaar Tierlantijntje van 10.00 - 17.00 uur in kerkelijk centrum "de Akker" te Huizen. De toegang is gratis!!!

Veel hobby's worden gedemonstreerd en het getoonde wordt te koop aangeboden. Zo zijn er bijvoorbeeld vele technieken van textielverven te zien, het maken van diverse soorten beren, houten figuren, kinderkleding, technieken om verschillende soorten kaarten te maken, de nieuwste rage: stempelen, keramiek, aquarellen, aparte themamutsen, enz.. Te veel om op te noemen! Veel kerstideeën kunnen er op deze hobby-markt worden opgehaald. Tevens kunnen er van verschillende hobby's de materialen gekocht worden, zodat de mensen thuis ook zelf aan de slag kunnen.

Kursisten van Toos kunnen tijdens de lessen textielverven, beren maken of stempelen alle materialen kopen om er thuis mee verder te werken.

Voor meer inlichtingen kan men altijd terecht bij:

Tierlantijntje - Toos Keuning - Stobbe 34 - 1261 PR Blaricum - Telefoon: 02152 - 63619

AANNEMINGS BEDRIJF HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel.: 02153 83620 / 89372

HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS

- * Tuinadvies
- * Aanleg en onderhoud
- * Tuinarchitectuur
- * Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum 02153 11912



J. Vos

WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 02153 83393

Fritz Hörl



Edelsmid

- Juwelierszaak met eigen atelier
- vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp
- reparaties van antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges
- relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal
- lakatie van goud en zilver
- in- en verkoop van antieke sieraden
- inkoop oud goud

Geopend:
di. 11m vr. 9.30 - 18.00 uur
za. 10.30 - 17.00 uur

Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 02153 - 17998

KINDER-VAKANTIEWEEK 1994

De kindervakantieweek van dit jaar stond in het teken van de Prehistorie. Met de tijdsmachine zijn we de eerste dag door Rob Numan 8000 jaar terug in de tijd gebracht. Alle kinderen hebben een week lang op de prehistorische manier geleefd. Ze hebben hun eigen nederzettingen gemaakt, hebben kokosnoten leeggehaald om eruit te drinken, gekarabuceed, geknutseld, mandjes gevlochten, speurtochten gedaan, sieraden gemaakt en noem maar op!

Vrijdag 2 september, de laatste dag, werden de kinderen door Rob Numan weer teruggebracht naar 1994. Die dag konden alle ouders de nederzettingen en zelfgemaakte voorwerpen bekijken.

Ik hoop dat de kindervakantieweek 1995 net zo'n groot succes wordt met dezelfde leuke leiding!

Maitte Nikkessen

Kopij voor het oktobernummer inleveren voor 9 oktober 1994



Wel en Wee in Blaricum

GEBOREN

- 30 mei 1994 Dekkers, Corneli Constance
- 10 aug. 1994 Smit, Robert Timotius
- 17 aug. 1994 van Bentum, Robert Frank
- 18 aug. 1994 den Hartog, Leora
- 19 aug. 1994 Teeuwissen, Roosje

OVERLEDEN:

- 29 juli 1994 Bergman, Robert Boudewijn oud 58 jaar
- 2 aug. 1994 Grootgoed-Hoeksema, Anna Maria, oud 76 jaar
- 4 aug. 1994 Behoudend-Provoost, Johanna Louisa, oud 83 jaar
- 6 aug. 1994 van Dort, Maria Johanna Elisabeth, oud 95 jaar
- 12 aug. 1994 Roberts-van Vliet, Francina Wilhelmina, oud 95 jaar

HUWELIJKEN:

- 5 aug. 1994 Peters, Peter Christian Joseph, en Boesjes, Marianne Judith

HEERSCHOP HOVENIERS VAKWERK SINDS 1929

- * Moderne tuinarchitectuur
 - * Tuinaanleg en onderhoud
 - * Sierbestratingen en terrassen
- Tel. 02153 86036
Windvang 15 Blaricum

D. BEEK



AARDAPPELEN-GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09



de Jong Strankinga Ronk

MAKELAARS MET KUIK OP DE TOEKOMST

Hilversum Bussum Blaricum
Oude Engweg 15 Stationsplein 3 Huizerweg 6
Tel. 035 213743 Tel. 021 59 42951 Tel. 02153 82288

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

G. JONGERDEN & ZON

RIETDEKKERSBEDRIJF

UW ADRES VOOR het vernieuwen van daken, bijwerken, opstoppen, ontmossen
HANDEL IN VONKENVANGERS
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM
TELEFOON 02153 - 8 29 29



R.K. Parochie St. Vitus te Blaricum

Weekeinde:
zaterdag 17.00 uur Eucharistieviering zonder zang.
zondag 9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen.
 11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen.

Elke eerste zondag van de maand:
 19.00 uur Lof.

Elke tweede en vierde zondag van de maand:
 Kindernevendienst en kindercreche.

Weekdagen
maandag woensdag en vrijdag:
 19.00 uur H. Mis.
dinsdag en donderdag:
 9.00 uur H. Mis.

Bijzonderheden:
dinsdag 4 oktober
 20.00 uur Bijeenkomst van de Parochievergadering

woensdag 5 oktober
 20.00 uur Seniorenmis, waarna koffiedrinken.

dinsdag 11 oktober
 20.00 uur Bijbelleesavond in de pastorie

Kerkdiensten Hervormde Gemeente

kerkgebouw: Torenlaan 16

zondag 25 september, 10.00 uur
 ds. A.W. Berkhof

zondag 2 oktober, 10.00 uur
 ds. A.W. Berkhof, bediening H. Doop

zondag 9 oktober, 10.00 uur
 drs. J. Greven, Blaricum

zondag 16 oktober, 10.00 uur
 ds. A.W. Berkhof, oogstdankdienst, viering van de maaltijd met jong en oud

zondag 23 oktober, 10.00 uur
 ds. A.W. Berkhof

zondag 30 oktober, 10.00 uur
 prof. dr M. den Dulk, Leiden

Tijdens de diensten is er kinderopvang (0-6 jaar) en kindernevendienst (6-9 en 9-12 jaar). De Jeugdkapel (12-16 jaar) één keer per twee weken in de Blaercom. Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi-Noord. Iedere zaterdagavond is er een weeksluiting in de Beukelaar, om 18.45 uur. Ook voor belangstellenden van buiten het huis. Het kringwerkseizoen gaat weer van start. "De dingen hebben hun geheim" is het motto van onze cursus Christelijke Geloven, die ook voor belangstellenden van buiten onze kerkelijke gemeente openstaat. Geloof en natuurwetenschappen, schepping en evolutie, wonderen en wonderverhalen zijn de thema's die ons bezig zullen houden. Start op donderdag 22 september, vervolgens iedere derde donderdag van de maand. Steeds van 20.00 tot 22.00 uur in de consistoriekamer van de kerk. Inlichtingen bij ds. A.W. Berkhof, tel.83394.

PIET MONDRIAAN (1872 - 1944)

Het is dit jaar 50 jaar geleden, dat de bekende schilder Piet Mondriaan overleed. Dit wordt in verschillende steden en galeries herdacht. Omdat Mondriaan ook in Blaricum heeft gewoond, leek het de redactie van "Hei&Wei" een goed idee om iets over hem, uit die tijd, te vertellen.

Als we de naam Mondriaan noemen denken velen misschien aan zijn figuratieve en abstracte werken. Die technieken zijn pas later ontstaan en vele daarvan zijn juist in de Blaricumse tijd geschilderd. Piet Mondriaan werd op 1872 in Amersfoort geboren en zijn geboortehuis is nu een "Stichting Mondriaanhuis" met documentatie over zijn werken als ook over zijn talrijke brieven en literaire geschriften.

Zijn vader was onderwijzer en schilderde ook, o.a. in Winterswijk, waar zoon Piet bij hem op de lagere school zat. Als 6-jarige tekende de kleine Piet al opvallend goed en op 12-jarige leeftijd assisteerde hij zijn vader bij het vervaardigen van weer nieuwe feest- en gedenkplaten. Van Winterswijk verhuisde de familie naar Amsterdam. Piet Mondriaan schilderde veel landschappen, o.a. veel molens en ook wel portretten (deze laatste uit financieel oogpunt).

Van 1911-1914 gaat hij in Parijs wonen en als hij in Holland terug is voor het afleggen van bezoeken, kan hij vanwege het uitbreken van de 1ste wereldoorlog voorlopig niet terug. Van 1915-1919 woont en zwerft hij in Blaricum en woont dan ook op veel adressen. Hij schildert in die jaren veel en heeft heel veel vrienden, maar gaat ook schrijven en hoopt mede hierdoor te kunnen aangeven waarom hij tot het "abstracte" en "figuratieve" (deze vormgeving dus) is gekomen. Hij verdiept zich in filosofie en de kijk op wereld en heil.

Hij vond het wonen in Blaricum en Laren gezellig, kwam veel met vrienden in het toenmalige Hamdorff, maar krijgt in de loop der jaren een soort heimwee naar de wereldstad Parijs. Waar woonde Piet Mondriaan?

Verskillende speurders kwamen per abuis terecht bij een klein wit huisje op de Prof. van Reeslaan 2. Dit huisje dankt zijn reputatie als woning van Mondriaan - maar dat blijkt op de één of andere manier - een vergissing te zijn van een ambtenaar van het Larens gemeentehuis. In Mondriaans tijd waren de huizen van Laren en Blaricum genummerd van één tot 1000-zoveel.

Het straatnummer telde, de straatnaam was van ondergeschikt belang. De gemeente-ambtenaar herleidde in een dik schrift de vroegere nummering tot de nieuwe huisnummer-perstraat. Achter 644 zette hij: Prof. van Reeslaan 2, naast de "Humanitaire school" nr. 645 n.l. de villa van Jacob van Rees.

De villa waar Mondriaan stond ingeschreven(644) werd in de jaren zeventig afgebroken. Via oude adresboeken, het bevolkingsregister en een vergeelde Ansichtkaart, werd het huis "De Linden" gevonden op de Naarderstraat 12 vlak tegenover de (644) afgebroken van Rees-villa.

Huize "De Linden" was toen een pension van mvr. Catharina Hannaert, die in de zomer "paying guests" nam, om zich 's winters in het buitenland ruimer te kunnen bewegen en om vooral niet alleen te zijn.

Via Maaïke van Domselaar-Middelkoop en haar man, die Mondriaan goed kende, woonde Piet in dat huis (1916). Verdere naspeuringen hebben uitgewezen, dat Piet Mondriaan heeft gewoond in het huis van Van der Leck villa "De Boschhoek" op de hoek van de Oud Blaricummerweg en Bijenstand.

Het vroegere atelier van Otto van Rees(zoon van Jacob), de "Hut" aan de Nooieseweg, werd ook door Mondriaan als atelier gebruikt.

In 1917 had Mondriaan een zolderkamer bij Jans en Teus van den Brink.

Op een gedeelte van de boerderij aan de Groene Gerritsenweg woonde Mondriaan samen met de familie Van Domselaar.

Het huis "De Grote Basseld" in Blaricum (Melkweg 1) was vlak bij zijn atelier aan de Pijlsteeg. Dat atelier is nu een rommelhok. Hij woonde daar van 1915-1919.

Toen de Van Domselaers in 1916 vertrokken betekende dat voor Mondriaan een grote verandering. Hij huurde, vlak naast die boerderij, een kamertje bij Marie Calisch en toen Marie daar wegging, ging Jo Steyling daar wonen.

Jo Steyling heeft veel voor hem gedaan o.a. verpleegd toen hij heel erg ziek was. In datzelfde jaar schreef Mondriaan aan de "kunstpedagoog" H.P. Bremer dat hij financieel in grote moeilijkheden zat en dat hij Bremers aanbod voor een geregelde geldelijke bijstand graag accepteerde in ruil voor schilderijen. Van 1919-1938 woonde hij weer in Parijs. In 1922 kreeg hij zulke grote geldzorgen zodat hij zelfs wilde stoppen met schilderen. Zijn vrienden in Holland: Sal Slijper, Jo Steyling en Peter Alma schoten hem te hulp. Zij deden ter gelegenheid van z'n 50ste verjaardag een beroep op al zijn Hollandse vrienden om een bijdrage voor de aankoop van zijn schilderijen. Zo kon hij blijven werken en leven en stond elk jaar een schilderij af aan een openbare verzameling. In 1944 overleed Piet Mondriaan op 72-jarige leeftijd.

A. K.

Kopij voor het oktobernummer
inleveren voor 9 oktober 1994

UITSLAGEN

KERMISWEEK - ACTIVITEITEN 1994

Zaterdagochtend: 20 augustus 1994: Ringsteken ongezelde ponies

- 1- Eva Vlug
 - 2- Sabine Klaver
 - 3- Maren Wonder
 - 4- Frank Engel
 - 5- Sylvia Meulendijks
- Mooiste draf - Valerie van der Berg
- Demonstratie Hemdenrace**
- 1- Erik de Gooyer 1.10.47 minuut
 - 2- Bud de Gooyer 1.22.12 minuut
 - 3- Karin Weigraffen 1.23.31 minuut
- Ringsteken ongezelde paarden**
- 1- Joan de Rooy
 - 2- Karin Weigraffen
 - 3- Bud de Gooyer
 - 4- Lonke de Boer
 - 5- Bart Engel
- Mooiste draf - Jannetje van Eldijk

Zaterdagmiddag: Kermisvoetbaltoernooi

- 1- Veteranen BW 31
 - 2- Bijvanck Oud
 - 3- Gooi-Noord
 - 4- Regiopolitie
 - 5- PTT
 - 6- Gem. Blaricum + Kermisexploitanten
 - 7- Bijvanck Nieuw
- Schutterstroeje - Tommy Walraven
- Fair-Play Cup - Regiopolitie
- Minst gepasseerde doelmannen - Peter Krijnen
- PTT Cup - Cor van Melle
- Maandagochtend: 22 augustus 1994**
Keuring versierde fietsjes
- Ondanks de schoolvakanties toch nog een grote opkomst met 38 deelnemers (ster(t)jes), waarbij Michel van Klooster, Julia Nikkessen, Sem en Jurre Ongering en de visser Benema als eersten een prijsje uit mochten zoeken. Na al het zwoegen was er als extra beloning voor iedere deelnemer een ijsje.

Keuring versierde aanspanningen PONY'S

- Bloemversiering**
Cor Vosbecker
- 1- Theo Makker/Jose Witte (96 pnt.)
 - 2- Ellen en Rene Elbers (91 pnt.)
 - 3- Lilian Twisker/Tamara Makkinje (89 pnt.)
- Originaliteit**
BOV beker
- 1- Rob Wiggerts/ Hans de Bruijn (98 pnt.)
 - 2- Johan Wiggerts/GertJan Hilhorst (89 pnt.)
 - 3- HeinJan de Gooyer/Miranda Elbers (88 pnt.)



Landbouwtijl
 1- Judith van Meerten/Mikel/Dennis (99 pnt.)
 2- Rene Nagel/ Judy de Jong (91 pnt.)
 3- Jose Smit/ Vera Wesselman (89 pnt.)
Meest elegante aanspanning
Aty Lindemantrofee
 Theo Makker/ Jose Witte

PAARDEN
Bloemversiering
Rabobankbeker

- 1- Tiny en Teus Dorrestijn (95 pnt.)
- 2- Arjen en Monique van den Boom (94 pnt.)
- 3- Thea en Bud de Gooyer (92 pnt.)

Originaliteit
Burg de Winterbokaal

- 1- Klaas Vos/ Alex Tak (99 pnt.)
- 2- Joke en Bert Vos (94 pnt.)
- 3- Miriam Post/ Harriet (82 pnt.)

Landbouwtijl

- 1- Nico de Jong/Mirjam v.t. Klooster (102 pnt.)
- 2- Rinus van Valkengoed (98 pnt.)
- 3- Henk Vos/ Patricia Vos (90 pnt.)

Meest elegante aanspanning
Bob Aninkpenning
 Bert Borsen/ Carla Lanphen

Maandagmiddag:
Ringsteken Aanspanningen ponies

- 1- Mark en Frank Engel
- 2- Theo Makker/ Jose Witte
- 3- Wies ter Weijden/ Minke Bout

Mooiste draf - Theo Makker/ Jose Witte

Demonstratie Ringsteken met transport/ bakfietsen
 Een succesvolle demo van hoe het ook anders kan met een:

Bakker (Richard Borsen);
 Boer (Nico de Jong)
 Bloemist (Gerard Koster);
 Smid (Henk v. d. Bergh)
 Krantenman (Joost en Kitty Kuyser)
 Gymjuf (Linda Eggenkamp)
 Bezorgdienst (Jozef en Gerard Rigter)

Ringsteken Aanspanningen paarden

- 1- Arjen en Monique van den Boom
- 2- Johan Vos/ Miranda de Gooyer
- 3- Sander Brouwer/ Vanessa Splint

Mooiste draf- Paul en Ria Loman

Woensdagmiddag: 24 augustus 1994
Touwtrekken Dames
Rabobankbeker

- 1- De Bulldozers
- 2- De toffe tientonnars
- 3- Wij winnen toch niet

Touwtrekken Heren
Touwtiebekeer

- 1- Leo Maas
- 2- Een Makkie
- 3- Gebr. Fokker

Handicaprace

- 1- Anouk Wallenburg 55 seconden
- 2- Paulien Stobbering 63 seconden
- 3- Saskia Bruggeman 64 seconden

RobertJan Vos

ABN·AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

Sabine van Kleef
brillen & contactlenzen

optometriste en contactlensspecialiste

DORPSSTRAAT 6 1261 ET BLARICUM TELEFOON: 02153 - 16064



Vietnamese Loempia's

Elke woensdagmiddag
van 13.00 uur tot 18.00 uur
in het centrum van
Blaricum

U bent van harte welkom!

Le Loempia

Wij leveren en drukken
een mooie collectie

**geboorte-
verloving-
en
trouwkaarten**



en natuurlijk al uw
handelsdrukkerij!

Grafisch Atelier Blaricum
 Wetering 41 - Blaricum
 tel. 02152 64531



Est. 1888
DePeperbus

• Geedelijke Sfeer
 • Prettige Prijsen
 • Prima Wijngaart

DePeperbus

Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum
 Tel. 02153-15693

Geopend vanaf 17'uur

3 Maanden Sluizen

Auto Koen bv
 Officieel Alfa Romeo dealer voor 't Gooi
Alfa Romeo voor méér dan alleen sportiviteit!!
 Of u nu kiest voor een 33, 75 of 164 serie, ze zijn alle compleet uitgerust voor ongekend rijcomfort.
 ● APK Naarderweg 17 - 1261 BP Blaricum - 02153-82898 ● Alfa Rent

J.A. de Bot - Assurantiën
 Huizerweg 23a - 1261 AS BLARICUM
 Tel. 02153 - 10915 - 12104 (8.00 - 16.00 uur)

Wij kunnen U de goedkoopste autoverzekering aanbieden.
 Professionele- en snelle hulp bij schade-afhandeling!

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
 Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,
 Geysers, kachels, Stofzuigers,
 Verlichtingsartikelen

Loodgieter: Meentzoo 29,
 telefoon 02153 - 8'24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
 Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
 Elektrische installaties

Electriciën: Evenaar 8,
 telefoon 02153 - 8 78 92

GARANTIEBEDRIJF FOCWA Wij zijn niet aan merken gebonden alleen aan kwaliteit;

AUTOSCHADE "ROWY"

- schadevaststelling
- uitdeuken
- spuiten
- richtspecialist
- leenauto beschikbaar

Tel. 02153-87036
 Eerste Molenweg 28a, 1261 TD Blaricum
 Fax 02153-11644

SPECIALIST IN
 ZELFGEMAAKTE
 VLEESWAREN

Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Tel. 83430, Blaricum

Haarmode Leo & Mareza
Dames en Herensalon
Redken - Depositair

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153 10001
 Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

DAAR KOM JE
 NOG SERVICE
 TEGEN!

SUPER TATES
BLARICUM

Dorpstraat 5