





## Koninginnedag 1995



### NAKAARTEN

Wat 'n feest en wat 'n stemming! Dan zeggen ze nog wel, dat ze boven de grote rivieren geen feest kunnen vieren! Moeten ze maar eens naar Blaricum komen! Dolle boel. Vrolijk. Gaaf... zegt de jeugd. Gezellig, oergezellig. Dat woord, in geen enkele andere taal te vinden... gezellig. Dat was de Koninginnedag. Met voor iedereen iets van zijn gading. Hebt u de kinderen zien genieten in hun kindersiraatje? Waren de standwerkers niet weer helemaal te gek? Smaakte het bierje niet weer geweldig? Gehost werd er op het Oranje-bal. Luidruchtig zwaaien met de armen in de lucht. Hoera! Het is feest. Voor een paar dagen even de zorgen aan de kant. Dat moet toch kunnen... op zo'n feest moet je weer een tijd teren.



### EREPENNING

Burgemeester P. de Winter reikte aan het eind van alle feestelijkheden rondom 5 mei de erepenning van de gemeente Blaricum uit aan Aty-Lindeman-Strengholt.



### HOLLANDSE VLAG, JE BENT MIJN GLORIE.

Op Koninginnedag en bij andere bijzondere feestelijkheden, steken we de vlag uit. Maar deze keer, met het 50-jarige bevrijdingsfeest, was het een uitbundig gebeuren. Zoveel wapperende vlaggen.

Op Koninginnedag begon het al en hing de Oranjewimpel er stralend bij. Iedereen in ons dorp heeft zijn steentje (lees vlaggetje) ertoe bijgedragen, om alles zo feestelijk mogelijk te maken. Onze Nederlandse driekleur is en blijft een symbool en een belangrijke rol in ons leven spelen. Onze kinderen tekenen al, zo klein ze ook zijn, ergens een vlag bij of op. Bij officiële gebeurtenissen staan de kinderen met hun papieren vlaggetjes wuivend aan de kant. Je kunt het ritselende geluid horen.

#### Wapperende vlaggen bij sportgebeuren.

Op onze boten ver over de wereldzeeën zie je de Nederlandse vlag. Op de vliegtuigen zijn ze geschilderd. We vergeten de oude tradities die bij de vlag horen, ook gelukkig niet, zoals hijsen en strijken.

Onze vlag moet op een bepaalde manier gevouwen worden, zodat het rood bij het hijsen meteen kan uitwaaien en het wit en blauw volgt. Raakt de vlag door speciale omstandigheden per ongeluk de grond, dan moet die worden verbrand! Nóg een traditie: een kwartier vóór zonsopgang mag

de vlag gehesen worden. Een kwartier ná zonsondergang weer gestreken. Bij appels brengen we de groot aan de vlag. Bij begrafenis ligt de vlag soms over de kist als een eerbiedig kleed en laatste groot. Hoe groot is de rol van de vlag in ons leven geworden? Dat hebben we juist nu, met het 50-jarige bevrijdingsfeest extra kunnen zien. Hoeveel mensen hebben niet tranen in de ogen gekregen, toen ze na erbarmelijke omstandigheden terugkwamen en hun vlag weer zagen wapperen. Die emoties waren zo groot dat zij alleen het zich kunnen herinneren en wij met ze kunnen meeleven. Terug te zijn en voet op eigen bodem te zetten na alles.

We hebben onze vlag halfstok gehesen uit eerbetoon om hiermee te zeggen: "We zullen de gevallen nooit vergeten en het doorgeven aan onze kinderen".

Just deze bevrijdingsherdenking heeft ons weer doen beseffen hoeveel leed er is geweest. De saamhorigheid die er al in de oorlogsjaren was, kwam ook even terug. Laten we dat laatste vasthouden.

Wat toen wel kon moet nu toch ook kunnen. Al leven we in een jachtige tijd, we horen elkaar te helpen als dat nodig is. Sta in dit drukke leven toch eens even stil bij het verdriet en leed van onze medemens. Een vriendelijk gebaar of woord kan al voldoende zijn om de ander weer wat moed en blijheid te geven. Wat je voor een ander kunt doen geeft je een levensvreugde, die je op dat moment misschien niet beseft, maar later wel een rol in je leven kan spelen.

#### Een grote rol voor de vlag.

Volgens model weer opgevouwen en opgeborgen, gaan we de toekomst tegemoet met ons eigen levensvlaggetje met al zijn idealen. Dat wapperende vlaggetje geeft ons kracht, het trekt je omhoog, ja, het dwingt je omhoog te kijken en blij te zijn met dat wat het leven ons biedt, met en voor elkaar. Verlies nooit je geestdrift en blij bewondering houden voor alles wat mooi is in 't leven.

Blijf kijken en bedenk dat de hemel altijd weer blauw wordt, ook toen je misschien even niet keek.....

A K



### VOOR GROOT EN KLEIN EN OUD EN JONG

In een feestweek wordt aan iedereen gedacht. Voor de oudsten in ons dorp was er dan ook een oer-gezellige bingo-middag onder leiding van de voortreffelijke 'Binbo-Master' Gerbe van der Woude. Naast het spel zelf, -met ontelbare prijzen- was er een kop koffie, een drankje en een boel opgewekt gebabbel. Ook had organisatrice Ada Keizer een snel-tekenaresse gevonden, die menig Blaricummer er 'mooi opzette', een lijstje erom... en een kunstwerkje aan de wand!

In de pauze werd een leuk klein boekje ten doop gehouden door alle medewerkers van het gezondheidscentrum de Blarickhof in fijne samenwerking met de Historische Kring, de Oranje Vereniging en de Gemeente Blaricum. Het boekje wil u allen meer doen bewegen. Hup, uit die luie stoel, zelfs als het een beetje mottert buiten en de zon eens niet schijnt! Vijf wandelroutes -met ieder een eigen kleur- worden erin beschreven, dichtbij, echt in het dorp zelf. In het boekje staat te lezen: "Een machine slijt naarmate hij wordt gebruikt. Bij het menselijk lichaam is het omgekeerde het geval. Deze wonderlijke machine functioneert juist beter als hij meer wordt gebruikt. Beweging is voor ons lichaam van levensbelang." Geleerde paaltjes gaan de routes aanduiden en onderweg... kunt u even gaan zitten op een bankje. De bedoeling is dat er vele bankjes zullen komen. Een is er al aangeboden door de initiatiefnemers, de volgende kunnen gesponsord worden, en zullen met de naam van de gulle gever erop, heerlijke rustpunten vormen voor 'onderweg'. De Burgemeester en Wethouder Recourt deden het al even vóór-op film vastgelegd!

Goed voorbeeld doet goed volgen. En nu... lopen maar!  
(informatie Jan van der Lende tel. 83338)

a.l.s.

DIT EXTRA INLEGVEL  
IN ONS MEINUMMER  
IS FINANCIËEL MOGELIJK GEMAAKT  
DOOR

**Rabobank**  
Blaricum







