



19e jaargang  
nr. 185  
maart 1996

# hei & wei

## Dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad voor en door de Blaricummers.  
Uitgever van de Stichting Dorpsblad Blaricum.  
**Redactie:** L. Eggenkamp, A.M. vd. Harst-Sol, J. Juffer, G.A. Keizer, R. Kok, R. Molenaar, C. de Mos, C. Recter, P. van Rietschoten, J.H. Rigger, I.M. Schouten, R. Tammerlin, C. de Vrieze-Brandenburg, A.J. Th. van Zon.  
**Eindredactie:** P. Nix en A. Lindeman-Strengthol  
Adres voor toezending kopij: Dorpsstraat 4  
1261 ET Blaricum, tel. (035) 538 64 68  
**Advertentieopdrachten:**  
Mevr. L. Kingma, tel. (035) 531 54 44  
**Druk:** Joep van Gestel, (035) 531 65 20

## AGENDA

Kopij Noolseweg 31 - 1261 EB Blaricum

### Nederheem

15 april 20.00 uur Commissie Welzijn Sport en Sociale Zaken.  
16 april 20.00 uur Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer.  
17 april 20.00 uur Commissie Personeel Organisatie en Financien  
28 maart en 25 april 20.00 uur Raadsvergadering

### Bernardusschool

18 april ophalen oud papier en vodden, mits in zak verpakt

### O.B.B.

28 maart en 24 april  
Ophalen oud papier

### Bijvancscholen

29 maart en 26 april Ophalen oud papier

### Wingerd

Inleveren oud papier is dagelijks mogelijk

### B.V.V.

Eerste vrijdag van de maand Bingo  
Laatste vrijdag van de maand Klaverjassen

### Historische Kring

Openingstijden "Op de Deel" elke zaterdag van 14.00 - 16.00 uur

### K.M.P.T.

27 maart 19.30 uur 'Paascreaties' Lesruimte 'Achter Huize Stork' Vakkeren-dijk 188b Eemnes. Docent mev. V. Stork  
28 maart 20.00 uur Cursus  
'What is in a name' in 'De Blaercom' door de heer B. Hoving  
2 april 20.00 uur Cursus 'Zaaien - verspenen en opspotten' Docent hr. D. Meischke  
Plaats: Kas Flores College, Thierensweg 2a Over de Tol Naarden

### Ned. Vereniging van Huisturowen

2 april Paasmiddag in de Schering  
16 april 10.00 uur de heer W. Hoetmer met 'Boeiende vertellingen over het Naardermeer'

### K.V.G.

12 april 20.00 uur

Melania avond

### Buurtcentrum De Malbak

30 maart 13.00 - 17.00 uur Modelspoor  
31 maart 11.00 - 16.00 uur Modelspoor  
5 april 11.00 - 15.00 Paasmaaltijd voor volwassene  
12 april 19.45 uur Klaverjassen  
13 april 10.00 - 16.00 uur Computerdag  
13 april 21.00 uur Stijldans

### Collectenrooster

07 april - 13 april

Vluchtelingenzorg

14 april - 20 april

Nationale Fonds Sport Gehandicapten

21 april - 27 april

Nederlandse Hartstichting.



## DE NIEUWE WERELD

Ongetwijfeld de roerigste en opwindendste tijd die ons protestantse kerkgebouw beleefd heeft waren de eerste jaren van deze eeuw. Vanaf 1900 verandert er veel aan de Torenlaan. En hoewel de beroving van korte duur leek heeft die ons dorp toch blijvend gestempeld. Het ging dus niet om een reveil binnen de muren van ons godshuis, maar om turbulente ontwikkelingen op de stoep, voor de deur. Het gaat om het verhaal van de Kolonie van de Internationale Broederschap. Niet lang voor de eeuwwisseling kwamen er alom in den lande (en ook ver daarbuiten) ideeën naar boven die onze samenleving ingrijpend moesten veranderen. Want zoals het nu ging mocht het niet blijven. Daarvoor was er te veel haast, aantasting van lichaam en geest, oppervlakkigheid, vernieling, tweedracht, standverschil. De boze weerstaan, de vrede bewaren, de liefde beoefenen. Geen dogma's, geen bedilzucht van de staat, geen geweld. Als alle christenen hun geloof nu eens echt serieus zouden gaan nemen, wat zou er dan niet veel ten goede gaan veranderen.

Met name onder theologische studenten in Leiden, wellicht als tegenwicht tegen de wetenschappelijke vrijblijvendheid van die dagen, sloegen deze gedachten (voornamelijk van Tolstoj) geweld aan. Door industrialisatie en economische depressie van de laatste decennia der 19e eeuw keken velen uit naar een alternatief. In 1892 riep Anne de Koe zijn medestudenten op: "Slingert de middeleeuwse, laffe dommeesdfestigheid van u af, wordt volksmannen, preekt en wauwelt niet te veel, maar steekt de handen uit de mouw." Zulk een gelovige herorientatie moest wel bij jezelf beginnen; vele sympathisanten van dit nieuwe elan werden geheelonthouder, vegetariër, anti-militarist. De Amsterdamse hoogleraar Jacobus van Rees vond in deze jaren ook de weg naar Tolstoj. Dienstplicht, vlees, tabak, alcohol en vivisectie werden taboe in zijn leven. Maar hij ging proberen deze idealen ook maatschappelijk vorm te geven. Door het ontwerpen van zijn zgn. Heideplan, vervolgens door het oprichten van verenigingen en door het uitgeven van "Vrede", veertiendaags blad tot bespreking van de Praktijk der Liefde. En in 1899 door het starten van een samenlevingsverband van mensen rondom deze nieuwe levensstijl. Professor van Rees kende als liefhebber van het buitenleven onze streken, en vond en kocht uiteindelijk veertien hectare bouwland en hakhout in Blaricum. Langs Torenlaan en Noolseweg. Voor 6700 gulden. En op die grond moest zijn ideaal van een kolonie van de "Internationale Broederschap" gestalte gaan krijgen. Die eerste stap was het bouwen van een hoofdhuus. Als lokatie werd gekozen Torenlaan 22, de plek waarop nu ons verzorgingshuis de Beukelaar staat. Alle kolonisten kregen daar een stukje privacy, terwijl het tegelijk om een gezamenlijk-wonenproject ging. Een vereniging werd opgericht, waarbij als doelstelling werd geformuleerd: "Het bevorderen van een leven in de geest van Christus, zowel onder de leden als in het algemeen. Dit doel moet bereikt worden door middel van een gemeenschappelijk arbeiden en leven in haar land- en tuinbouwkolonie te Blaricum en de vertolking van haar ideeën in woord en geschrift."

Het plan was er, het huis kwam er, nu nog de dragers van ideaal en visioen, de werkers in de wijngaard. Kijlstra was de eerste die toetrad. Tot 1884 had hij theologie in Leiden gestudeerd en was daarna predikant geworden, eerst in Engelum, toen in Rottevalle. Ook de families Enzlin (bakker) en Spoor (landarbeider) hoorden tot de eerste kolonisten. De Koe hoorde bij de 2e lichte toetreders; hij was inmiddels predikant te Nieuwveen en te den Helder geweest. Van Mierop en Ort kwamen ook in die tijd. Zij waren de mannen van het blad "Vrede", in 1902 door van Rees naar Blaricum gehaald, gevestigd in het pand Torenlaan 29/31. Zij waren duidelijk de ideologen van de beweging. Maar deze poot van de kolonie ontwikkelde zich pas na enige jaren. Het begon met land- en tuinbouw. En de start viel waartachtig niet mee. De winter van de eeuwwisseling was het koloniehuis nog niet klaar; de grond van de kolonie bleek nog gedeeltelijk verpacht te zijn; wat overbleef was van slechte kwaliteit: oneffen, vul zuring, met slechts 20 cm losse grond. Maar Spoor maakte klompen, Enzlin bakte brood, en in mei 1900 was het koloniehuis klaar. Op 17 juni werd het officieel geopend, met een toespraak van ds Kijlstra. Hij stak niet onder stoelen of banken dat hij in Blaricum het Koninkrijk Gods hoopte te vinden, in een samenleving zonder standverschillen en in harmonie, vrij van het ellendige uitbuitingssysteem, als voorbeeld van een nieuwe maatschappij. Maar voor deze revolutionaire daad moest wel gewerkt worden! "Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al wat gij nodig hebt om uw stoffelijk leven zal u worden toegeworpen. Iedereen echter die in de kolonie komt op een rustig leventje te leiden, zal niet alleen geen gelukkig leven vinden, net zoals elders in de wereld, maar hij zal ook een gevaar opleveren voor de kolonie en het zal goed zijn als hij zo snel mogelijk wegaat. Het werkelijke leven is namelijk liefde al leen."

Maar het werkelijke kolonieleven was ook heel zwaar. Hard werken, vanaf half zes. In 1900 worden aardappelen, rogge, boekweit, snij- en slabonen, peulen, erwten, tomaten en kool verkocht (al konden met de opbrengst de uitgaven niet gedekt worden, zodat giften welkom bleven). Na de zomer van 1901 schrijft de "Gooi en Eemlander" zelfs lovend over de resultaten. Maar die zomer was zo goed geweest dat de prijzen laag bleven. Daarom besloten de kolonisten zich wat exotischer en exclusiever te gaan oriënteren, in de richting van de tuinbouw: asperges, aardbeien, rabarber. En vlak tegenover ons kerkgebouw verrees een heuse druivenkas! Nu trad dominee de Koe toe. In Nieuwe Diep (bij den Helder) hing hij zijn toga aan de wilgen met een rede "Afscheid van de kerk". De kerk trok zich het lot van arbeiders niet aan en daarom koos hij voor de kolonie, "uit dorst naar God, uit begeerte naar het heilvolle leven, in gemeenschap met de oneindige liefde, alwaar ik wil strijden tegen de zondige neigingen die het kenmerk zijn van de kapitalistische verhoudingen." Deze christen-anarchist van het eerste uur krijgt in augustus hier een dochter, Geertruida. Zijn collega De Koe is kort daarvoor vader geworden van een zoon. Voor elkaar zijn ze getuige bij de aangeifte. Alleei noemen ze zich "landbouwer", alleei geven ze hun kind als "Nederlands Hervormd" aan. Maar van geen van deze aanwinsten hebben wij in de doopboeken van onze kerkelijke gemeente enige aantekening gevonden. In het algemeen dient gezegd dat deze christen-anarchisten op geen enkele wijze toenaadering zochten tot onze kerk, want ook vermeldingen van attestaties hebben wij nergens aangetroffen.

De kolonie werd -voorbij de kinderziekten- langzaam maar zeker volwassen en levensvatbaar, naar het leek. Maar (juist daardoor?) namen de spanningen met de autochtone Blaricummers toe. Die hadden altijd al gesproken van "rooien" en "plantenvreters", maar met het groeien der kolonie maakte minachting ook plaats voor broodijnd. Het eerste conflict speelde rond het rooien van een paar bomen aan de Torenlaan, vlak bij de kerk. Tegelijk ontstonden spanningen omdat sommige kolonisten zich vanuit anarchistische overwegingen -niet als nieuwgekomenen inschreven bij de gemeente. Pastoor Hoebink waarschuwde zijn parochianen voor het omgaan met deze socialististen. Dat was nauwelijks nodig, want de bevolking ergerde zich toch wel aan het dragen van werkpakken zelfs op zondag. En gingen ze nog maar naar de protestantse kerk, maar neen: de kolonisten hielden hun eigen godsdienstoefeningen; van enige integratie in het dorpsleven was geen sprake. Toen in begin 1903 in hotel Verver (nu de slijter in de bocht) de Vereniging voor Losse

## ADIEU NOORTJE

BERGSCHENHOEK (Z.H.), ten noorden van Rotterdam, buurgemeente van Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, liggend aan de Rotte met nu nog 8800 inwoners... dat is de gemeente waar mevrouw Noortje Chevalier-Beltman per medio maart benoemd is als burgemeester. Een kroon op haar werk, haar persoonlijkheid. Een geweldige uitdaging. De altijd bezige en in alles geïnteresseerde Noortje Chevalier woont sinds 1978 met heel veel plezier in ons dorp, nadat ze met man en twee kinderen heel wat door Nederland en het buitenland heeft gezwoven. Zij volgde haar gymnasium-beta opleiding aan het Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium in Amersfoort en studeerde later rechten in Leiden. Naast haar gezin is ze altijd bezig geweest: in de Wetswinkel in Huizen, als gastdocente bij een landelijke H.E.A.O., in oudercommissies en met het oprichten en leiden van een eigen arbeidsrechtelijk adviesbureau. Vanaf het begin van haar Blaricumse periode is ze een enthousiast lid van de V.V.D. Ze houdt van teamwork en wordt om te beginnen dan ook raadslid en later Wethouder -1990/1994- met in haar portefeuille financiën, automatisering, onderwijs, sociale zaken, economische zaken en middenstandsbeleid, coördinatieve sociale vernieuwing en tot midden 1993 personeelszaken en organisatie. Zij is iemand die opgewekt en vol overgave onderduikt in haar werk en er heel binnen afzienbare tijd meer van afweert dan wie dan ook. Ze werkt heel precies en heel grondig en als portefeuillehouder van financiën heeft ze heel wat werk verzet door o.a. de gemeentebegroting inzichtelijker te maken door het ontwikkelen van een produktenbegroting. Tijdens haar ambtsperiode zijn heel wat zaken tot stand gekomen, waaronder het gezondheidscentrum 'De Blarickhof', de woning aan het Kerkpad en Kloosterhof, 'De Trebbak', het taxiervoer voor ouderen samen met de SWOL, het instellen van het 'fonds sociale participatie' en nog vele andere zaken. VOORUITKIJKEN Ze houdt van werken en ergerd zich wel eens dat besluitvorming zo traag is. "Ik wil alles het liefst gisteren klaarhebben". Een kenmerkende eigenschap van Noortje Chevalier is het altijd positief op weg zijn, verderkijken! In Bergschenhoek kan ze haar hart ophalen. Een gemeente die anderhalf maal zo groot is als Blaricum en nu nog bijna negenduizend zielen telt, maar in de komende tien jaar zal uitgroeien tot 17.000! Dat wordt dus werken geblazen, 3000 woningen bouwen zal een geweldige inzet vragen van de nieuwe burgemeester. Ze zegt: "Het belangrijk vind ik het dat je dan alert blijft op de toetroom van buitenaf. De oude en nieuwe bewoners moeten goed kunnen samen smelten." Ze heeft zich al grondig in haar nieuwe woonplaats verdiept en weet vol enthousiasme al alles over Bergschenhoek te vertellen, dat in de toekomst een groene gemeente zal blijven. Een kwart van het grondgebied-rond het riviertje de Rotte- is ingericht voor recreatie. Een prachtig gebied waar zich de grootste kunstskibaan van West-Europa bevindt, een centrum voor klimsport (klettern) met de hoogst denkbare klimwand, een prachtige golfbaan, zwembad, vijvers, een kunstcentrum met beeldentuin, een manege en een schitterend wandelgebied. "Het wordt echt handen uit de mouwen steken" zegt ze blij "er ligt nog zo veel werk te wachten, er zijn ettelijke plannen, waardoor te zijner tijd het inwonersaantal nog meer zal groeien." DE

**VLAG UIT** "Nou en of ze trots waren, mijn man en mijn kinderen!" Ze hadden ook zo mee-geleefd en waren ook vol spanning over de afloop. Wachten duurt soms erg lang hoor, vooral als de Minister (Dijkstra) en de Kroon het zo druk hebben... Nu alles rold is zijn we dol gelukkig. Per 16 maart ga ik er wonen, mijn zoon moet nog eindexamens doen en de week-ends ben ik natuurlijk hier thuis! Die sollicitatie was zo zichzelf echt heel bijzonder, te gek bijna. Ik ging per openbaar vervoer naar Den Haag. Bijna drie uur onderweg. Stralend weer. Vanaf het Centraal Station ging ik lopend naar het Provinciehuis, dat is ongeveer tien minuten. En wat gebeurt.....? Een gigantische stormbui, plessregen en natuurlijk geen taxi te vinden dus lopen maar. Kwam er aan als een verzenen kat, soppend in m'n schoenen, make-up doorgelopen. Nou ja, wat doe je dan. Even opknappen in het w.c.tje, haar droogdeppen enzo. Komt een aardige dame binnen glimlacht medelijdelijk om die verzenen kleetsnatte ziel en ik zeg 'hier helpt geen lieve vader of moeder meer aan...' "De dame lachte maar even en vijf-tjes. Toen ik wat later werd binnengelaten voor het sollicitatiegesprek, bleek zij de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mevrouw Leemhuis te zijn..." Het gesprek was niet even een kopje thee drinken, verre van dat, vertelt Noortje nu weer even ernstig. "Het was een zeer intensief vraag-en antwoordspel en ik ben diepgaand aan de tand gevoeld. Ook het gesprek met de vertrouwenscommissie was bijzonder ernstig." Het is ook een heel grote verantwoordelijkheid en wij hier in Blaricum vinden óók dat onze Noortje Chevalier van de 61 kandidaten de allerbeste was.

Bergschenhoek heeft overigens nooit eerder een vrouwelijke burgemeester gehad. Bijna twintig jaar heeft ze in Blaricum gewoond en zoals ze zegt "Ik heb er geweldige veel geleerd. Alles wat er 'ma're gebeuren kan heb ik hier meegemaakt." "Het is een schitterend uniek dorp, terecht de 'parel van 't Gooi' genoemd. Wanneer de financiën goed in orde worden gehouden, het inwonersaantal niet verder daalt en het gemeentebestuur goed en sterk is, kan Blaricum zeker zelfstandig blijven. Als ik hier was blijven wonen, had ik me absoluut aangesloten bij Blaricum's Toekomst, want die is er!" Haar weg gaat nu een andere richting. Die vertrouwenscommissie uit Bergschenhoek heeft een goede neue ahead en wie staat er nu niet achter hun keuze? Vanuit de Hei & Wei vrouwen we haar uit. Adieu, vaarwel Noortje, het ga je goed!

a.l.s.

Grondarbeiders werd opgericht was ds Kijlstra daarbij present. Hem werd eerst gevraagd wat hij was. Antwoord: Arbeider! Maar toen: "Zijt ge ook christelijk?" Kijlstra: "Weet ik niet, hangt ervan af hoe je dat opvat." Vraag: "Maar gaat u naar de kerk?" Antwoord van Kijlstra: "Neen!" Waarop de voorzitter hem verzoekt om weg te gaan.

Op 3 april 1903, kort na de eerste spoorwagsteking, werd weer een avond belegd in "Verver", nu om de dwangwetgeving te bespreken. Zelfs in tegenwoordigheid van een aantal autochtone Blaricummers (hoewel de pastoor hun aanwezigheid van de kansel sterk had afgeraden). Maar voorzitter De Vries (de kolonist van brood en limonade) kon zijn inleiding niet eens afmaken, omdat bij de eerste socialistische geluiden de eigenaar van het hotel de zaal meteen liet ontruimen. Op 5 april begon de tweede spoorwagsteking, maar de Blaricummers hadden toen al duidelijk gekozen: deze opstand tegen het wettig gezag moest bestreden worden, om te beginnen bij de sympathisanten in eigen midden: de kolonisten. Eerst werd het gerucht geboren dat de kolonie de tram wilde verbieden over eigen grondgebied aan de Torenlaan te rijden, maar dat kon door de Gooi en Eemlander nog tegenge-sproken worden. Een week later ging het gerucht dat een groep Huizers wraak kwam nemen, op tweede paasdag nog wel. De kolonisten vorenen burgemeester Hosang om bescherming, er kwamen 12 huzaren van Craio, maar ook allerlei nieuwsgierigen en opgewonden uit Laren en Blaricum. De ruiten van de drukkerij en de druivenkas moesten het ontgelden; het huis van De Vries brandde helemaal uit. Nieuwe militairen kwamen, en pas om twee uur 's nachts keerde de rust weer. Hoewel het de oproerigen vooral ging om 'de rooien', getuige het feit dat ook buiten de kolonie ruiten waren ingegooid, waren het toch vooral de kolonisten die zich deze zaak zeer aantrokken. Voor ds Kijlstra was dit het sein om uit Blaricum te vertrekken. Zelf werd hij weer predikant, nu in Oterleek. En de kolonie werd voortgezet in het Friese Hardegarijp. Zo kwam er formeel een einde aan de bewegingen van de kolonie. Maar de geest die hier gepland was, zaaide zich uit in tal van andere verbanden. En de naam die Blaricum gekregen had door deze kortstondige episode bleef jarenlang werken als een trepkleister voor allerhand alternatief volk, met onaangetast gedrag en/of idealistische ideeën over verbetering van de wereld. Met name in de huttencultuur en in de Humanitaire School bleef deze geest bewaard en werd zij verder gevoeld. De sterke groei en het aparte karakter van ons schone dorp hebben we zeker mede te danken aan deze roerige jaren!

A.W. Berkhof



## HEIDI WALLHEIMER

### IN GALERIE "DE WOESTE HOOGTE"

Van zaterdag 6 april tot en met zondag 26 mei exposeert galerie "De Woeste Hoogte" werk van de Amsterdamse kunstenaar Heidi Wallheimer. "Wat direct bij binnenkomst opvalt is de enorme veelzijdigheid van het tentoongestelde werk. Brons, natuursteen en aan de muren in allerlei verschillende technieken uitgevoerde schilderijen wekken de indruk dat hier meerdere kunstenaars exposeren. Naast het werk van Heidi Wallheimer, exposeert de galerie weer een selectie uit eigen collectie. Dit maal in de map grafiek van internationaal bekende kunstenaars als Marc Chagall, Jacques Lipchitz, Bengt Lindstrom, Mogens Balle, Karel Appel, Walasse Ting en Corneille. De galerie, gevestigd aan de Schouw 45 in de Bijvanc, is elke zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur geopend. Ook is het mogelijk om na telefonische afspraak (5266917) langs te komen.

Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIER**  
AANNEMER

NEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

ASSURANTIE-ADVISEUR  
**M.A. BEK**

Assurantiën - Hypotheken  
Financieringen - Leeningen

Spaaragent Midden Nederland  
Financierings Maatschappij

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,  
telefoon 035 - 538 93 71

**Café - Slijterij**  
**D' Ouwe Tak**

Ja Gezellig

Voor een bijtarte en een borrel.  
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banquetbakkerij-Partyservice

**"FRANK"**

voor al uw feestelijke gelegenheden  
zowel op banket als partygebied.

Tel. 538 36 91

**HV W E E N**

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huzenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

Gaat u het ook zelf doen?  
dan naar  
Hobby-Shop

**B.C. STEENBEEK**

Blaricum  
Meenweg 31-33  
Telefoon 531 57 47

**stiny**

Tandtechnisch Lab.

Zaterdag  
gesloten

Dwarslaan 10  
1261 BB Blaricum  
Tel. 035 531 17 23

**COMBITAX**  
Blaricum-Laren

**TAXI-5386666**

Dagien nachtservice voor al uw persoonlijk verkeer

**Feep van der Heiden**

Verhuur pui- en  
afvalcontainers.  
Handel in zand,  
grond, etc.

Tevens erfverhaving voor  
bedrijven en particulieren.  
Singel 7, 1261 XP Blaricum,  
Tel. (035) 5389372 / 538 36 20

drogistrie (ck) parfumerie

**J.P. Kleijn**  
Blaricum

BLARICUMSCHE VERBODSTOFFENHANDEL

**FIRMA WED. B. VOS**

MIDDENWEG 15, TEL. 035-538 32 46  
MIDDENWEG 17, TEL. 035-538 20 53  
BLARICUM

**OPENING GEMEENTEHUIS**  
**DONDERDAG 30 MEI 1996**

Door de aanhoudende vorst konden de werkzaamheden aan het parkeerterrein en de opricht van het gemeentehuis geen doorgang vinden. De openingscommissie heeft in samenspraak met de commissaris van de koningin de heer prof. dr. J. A. van Kemenade besloten de datum van de opening te wijzigen in donderdag 30 mei 1996. Het tijdstip van de openingshandeling wordt niet gewijzigd. Het tijdstip vanaf wanneer "open huis" voor alle Blaricumse ingezetenen wordt gehouden, te weten 16.00 uur, blijft eveneens ongewijzigd.

**Foto-wedstrijd:**  
Het formaat van de in te zenden foto's voor de foto-wedstrijd is in die zin gewijzigd, dat besteden is geen verplicht formaat vast te stellen. De foto's dienen wel te voldoen aan een minimum maat van 10 X 15 cm. en dienen voor 15 mei aanstaande te worden ingezonden aan: Gemeente Blaricum, t.a.v. G.J. van der Woude, Torenlaan 50, 1261 GE Blaricum. In de volgende uitgave van Hei en Wei komt de openingscommissie uitgebreid terug op het hele gebeuren rond de opening.

**Belastingverlaging en hogere energietarieven gaan hand in hand**  
**ENERGIEHEFFING HOEFT PER SALDO**  
**GEEN GELD TE KOSTEN**

Aan de ene kant minder loon- en inkomstenbelasting betalen en aan de andere kant meer belasting betalen over het energiegebruik. Dat is in een notepad de inhoud van de energieheffing die de overheid begin dit jaar heeft ingevoerd. De bedoeling van het duurder maken van het energiegebruik is zowel huishoudens als bedrijven, instellingen en andere organisaties er toe te bewegen zuiniger om te gaan met energie.

**Energieheffing terugsluizen door belastingverlagingen.**  
Per 1 januari jongstleden is de energieheffing ingevoerd. Dat betekent dat heffing moet worden betaald over de hoeveelheid aardgas, elektriciteit of olie die wordt gebruikt. De energierekening zal dus omhoog gaan. Toch hoeft duurdere energie niet te betekenen dat het besteedbare inkomen lager wordt. De opbrengst uit de energieheffing wordt namelijk teruggesluisd naar de belastingbetalers in de vorm van verlaging van de loon- en inkomstenbelasting. Ook deze belastingverlagingen zijn per 1 januari ingevoerd.

**Maandelijks afrekenen**  
Over een bepaalde hoeveelheid energie hoeft geen heffing te worden betaald. Deze heffing-vrije energie is per huishouden vastgesteld op 800 m<sup>3</sup> aardgas en 800 kWh elektriciteit per jaar. Per 1 januari is het normale tarief van elektriciteit door de energieheffing met ongeveer 15% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De heffing over aardgas wordt stapsgewijs over drie jaren ingevoerd. De prijs van aardgas zal in 1998 met 20 tot 25% zijn gestegen ten opzichte van 1995. De energieheffing wordt verwerkt in uw energierekening: de heffing komt bovenop de prijs die huishoudens maandelijks betalen voor aardgas en elektriciteit. Het energiebedrijf int deze gelden en draagt ze af aan de Belastingdienst. De belastingverlaging ontvangen huishoudens ook per maand. Uw maandelijks netto-loon of uw uitkering zal iets hoger zijn. Daar hoeft u verder niets voor te doen.

**Stapsgewijze invoering van de energieheffing**

	Bedragen (inclusief BTW)		
	1996	1997	1998
Elektriciteit per kWh	f 0,035	f 0,035	f 0,035
Aardgas per m <sup>3</sup>	f 0,038	f 0,075	f 0,112

Degenen die meer informatie over de energieheffing willen hebben, kunnen bellen met de Postbus 51 infolijn: telefoon 06 - 8051 (40 cent per minuut). Daar ligt een gratis brochure over de energieheffing voor u klaar. Voor pasklare informatie over energiebesparing kunt u terecht bij uw energiebedrijf.



**UIT HET VERLEDEN**

We hebben een behoorlijke winter achter ons! Niet niet de 11 stedenocht, maar het kon er goed mee door. Klagen mogen we niet. We hebben voedsel genoeg en verwarmde huizen en we gaan het voorjaar tegemoet. Op oude foto's en tekeningen van ons dorp kon je toen en nu nog zien waar vee in de boerderij staat. Vee gaf warmte en verwarmde ook het dak en wanneer er dan sneeuw op lag, ging het langzaam dooiën. Maar de druppels water bevoren voor dat te beneden waren. Soms hing er een gordijn van ijs om de boerderij (foto). Als met zo'n koude middag in een album of een boek zit te bladeren, foto's uit een kort verleden, een tekening uit het verre verleden van de bekende Laarder tekenaar, Toon de Jong, uit een oud zondagblad van de Gooi en Eemlander eind twintiger jaren tussen Vecht, Eem en Zee, geschreven door dr. Henrie Polak. De tekening stelt voor: Melknecht met ezels naar de Meent in vroegere dagen. Wat moeten die mensen vroeger een geduld gehad hebben. Ezels zijn (stom, slim en lui). Volgens oude verhalen, was er een vertrekpunt in de dorpen als men 's morgens en 's middags ging melken. Men ging gezamenlijk, ezels zijn kuddedieren, dan liepen ze beter door. Ook schuut Laren kwam twee maal per dag de kudde door ons dorp. In Laren was toen die tijd de Vanhout v/d Brink. Deze was boer en ezelsboer. Men kon daar in het voorjaar een ezel huren. Het moet een sociaal bewogen mens geweest zijn. Mensen die het financieel moeilijk hadden mochten zomers de ezel voor niets gebruiken, als men er maar goed voor was. Er werd een tuig over de rug van de ezel bevestigd waaraan de melktonnen hingen. Paarden, ezels, honden hebben de mens van toen op allerlei manieren geholpen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Toen ik nog een schoolkind was, zag je nog veel hondenkarren. Een eeuw geleden waren er in het Gooi nog iets van 5000 runderen en ongeveer 1000 paarden en ezels. In 1965 liepen er op de Goioise Meenten nog 3000 melkkoeien. De Meenten zijn verdwenen. De mensen moeten kunnen wonen! We zijn een klein land, maar zijn grootschalig gaan denken. De kleine middenstand en boer zijn praktisch verdwenen en straks ook nog de kleine gemeenten. De tijd zal het leren!  
J.H. Rigter



**BLARICUM CENTRAAL;**  
zijn cultuurhistorische plekken dan dichtbij (18).

**JOOST BRUGMAN**  
poppenspeler en organist.

In januari 1996 was hij veertig jaar organist in de Blaricumse St. Vituskerk. In maart is het vijftig jaar geleden dat hij in dienst trad bij Bert Brugman's Marionettentheater in Blaricum. Daarnaast is hij dit jaar veertig jaar getrouwd met Yvonne en is hij vijftigjarige vader. Voor Joost Brugman is 1996 een jaar dat gekenmerkt wordt door mijlpalen. Geboren op 27 juni 1930 in de Amsterdamse Van Breestraat, als tweede zoon van Bert Brugman en Frieda Frowein, lijken zowel zijn geboorteplaats als zijn ouders hem geleid te hebben naar de beroepen die hij uitoefent. De Van Breestraat is vernoemd naar de componist van kerkmuziek en zijn ouders waren in 1922 de oprichters van Bert Brugman's Marionettentheater. Zo vanzelfsprekend is het echter allemaal niet gegaan. In 1936 komt het echtpaar met de kinderen Rik, Joost, Frans, Thom en Jaap naar Torenlaan 60a in Blaricum, een jaar later wordt Vincent geboren. Op tienjarige leeftijd, de oorlog is net begonnen, krijgt Joost een ongeluk met zijn oom. Om zijn ziekbed op te vrolijken krijgt hij van zijn vader een poppenkast cadeau en leert deze hem poppen maken. Joost doet er echter niet veel mee, dit in tegenstelling tot zijn oudere broer Rik die deze zaken wel oppakt. Al vroeg krijgt hij muziekles van zijn moeder; zij was piano- en zanglerares. Daarna gaat hij op pianoles bij Otto Falkeisen aan de Le Molenveg. Ook bezoekt Joost de Bussumse Toonkunstschool en wil daarna naar de RK Kerkmuziek school in Utrecht. De Spoorwegstaking en de Hongerwinter gooien roet in het eten. In plaats daarvan neemt hij weer les van de in de buurt wonende Falkeisen. Lessen in muziekgeschiedenis krijgt hij van de Blaricumse componist Wim Kloek. Na de bevrijding wordt het een te lange weg om opleidingen te gaan volgen tot organist. Hij krijgt dan privé-les bij Willy Peeters, docent van de Kerkmuziek school te Utrecht en organist van de St. Janskerk te Laren. In Utrecht kijkt hij als zestienjarige al eens rond in de werkplaats van orgelbouwers Maarschalkwereld & Zn. Het orgel in de St. Vituskerk werd in 1874 gebouwd door J.J. Elbertse, de meesternecht van Maarschalkwereld. Joost Brugman wordt in 1956 door pastoor Jongenius uitgenodigd het orgel te komen bespelen, als opvolger van de heer Koekoek. Ervaring als organist deed hij op gedurende twee jaar in de huiskapel van mevrouw Berman in Sonnewaai aan de Torenlaan; broer Frans was er misdienaar. Zelf een orgel bouwen behoorde ook lange tijd tot zijn wensen. Negentien jaar oud bouwde hij een Clavicord; een voorloper van de piano met echter als nadeel een zeer zacht geluid. Met dit instrument treedt hij op voor de radio en de kleurentelevisie. Willem Vogt, de oprichter van de AVRO, experimenteert in die tijd met kleurenapparatuur van PEY LI. uit Engeland in Hof van Holland te Hilversum.

In 1956 trouwt Joost met Yvonne Witteveen en zij gaan wonen op Torenlaan 60a. Zij ontmoeten elkaar voor het eerst in haar ouderlijk huis in Denekamp. Bert Brugman's Marionettentheater, ofwel de familie Brugman met zes zoons, was twee dagen de gast van de plaatselijke Huisvrouvereniging. Logies vond plaats bij particulieren. Joost, Thom en zijn vader verbleven bij de familie Witteveen. Van de dertien kinderen woonden er op dat moment zes mooie dochters thuis. Dit resulteerde uiteindelijk in twee bruidloften; zowel Joost als broer Rik trouwden met een dochter Witteveen. In Drachten koopt hij in 1951 zijn eerste orgel: een Secretaire orgel van Knipscheer voor fl. 400,-. Medio 1961 verhuist het gezin met de kinderen Isabel, Mariska en Roeland naar Windvang 23c. Uit financiële overwegingen verkoopt hij het orgel aan organist Piet Kee, deze verkoopt het op zijn beurt weer en het instrument is nu, weet Joost, fl. 30.000,- waard.

In 1969 komt Meentzoo 17 in beeld en ook weer de wens naar een eigen orgel. Uiteindelijk bouwt Henk Strubbe uit Vinkeveen dit voor hem. Joost heeft er, net als bij het Knipscheerorgel, decoratieve elementen op aangebracht van goudkleurig snijwerk. Aan het Maarschalkwereldorgel in de St. Vituskerk heeft hij enkele verbeteringen aangebracht, zoals een schuine muzieklussen naar in plaats van de rechte waar het muziekpapier vanaf viel. In 1969 is dit orgel uitgebreid en verplaatst door Verschuieren, met als adviseur Hans van der Harst, organist van de Kathedraal in Utrecht. Het stemabonnement werd opgezegd en Joost heeft, uiteindelijk gedurende veertien jaar, het orgel onderhouden. Afgelopen jaar vond de grote onderhoudsbeurt van het orgel plaats. Weer door een Elbertse: Johannes III deze keer en de adviezen kwamen weer van Van der Harst.

In januari 1996 was het veertig jaar geleden dat Joost Brugman, tijdens de mis op Driekoningen, zijn eerste orgelspel ten gehore bracht in de St. Vituskerk. Hoeveel tijd dit orgelspel zou gaan vroegen voorzag hij toen niet. Altijd was hij paraat: 's morgens vroeg, op de eerste vrijdag van de maand, ook als hij om vier uur 's nachts uit Groningen terugkwam met het marionettentheater; het begeleiden van verschillende koren bij uiteenlopende vieringen; en de laatste vijfentwintig jaar op zondag drie keer naar de kerk: twee missen en het lof. Met de viering van het veertigjarige jubileum als organist werd gewacht tot het geresourcerde orgel in gebruik kon worden genomen. Op zondag 18 februari was het zover en heeft men tijdens de hoogmis sinds lange tijd weer de vertrouwde en mooie klanken kunnen horen. Het koor zong een mis van Bruckner, dochters Isabel en Mariska lieten een prachtig duet horen en Joost speelde weer de sterren van de hemel met orgelmuziek van Händel en de toepasselijke finale uit Sonata da Chiesa (Kerksone) van Hendrik Andriessen. De echte finale was echter voor Joost: hij werd gehuldigd met de pauselijke eremedaille met bijbehorende oorkonde Pro Ecclesia et Pontifice. Deze 'kerkelijke ridderorde' zoals Joost de onderscheiding vol trots noemt, werd hem opgespeld door zijn vrouw Yvonne. Daarna waren er felicitaties in de kerk en een receptie in de pastorie. Na deze feestelijke dag, waar de jubilaris heel blij mee is, zou je denken dat hij zich nu opmaakt voor de volgende mijlpaal: vijftig jaar in dienst bij Bert Brugman's Marionettentheater. Niets is minder waar. Naast deze 'bekentenis' voor Hei & Wei wil hij er verder geen ruchtbaarheid aan geven. Toch is het geen gewoon jubileum. Zonder subsidie en met de langste staat van dienst als beroeps poppenspeler. Wie doet hem dat na?

De geschiedenis begon in maart 1946 met een probleem van zijn vader: moeder was uitgenodigd voor een radio-optreden en er was pianomuziek nodig voor de voorstelling op dezelfde datum. Omdat Joost als enige voorhanden was die piano kon spelen, vroeg zijn vader hem mee te gaan. Deze ene keer kreeg gevolg. Voortaan ging Joost mee om piano te spelen en rolletjes uit te voeren. "Zo is het altijd met een bepaalde vanzelfsprekendheid gegaan. Ik vroeg me niet af of er toekomst was in het marionettentheater. Je ziet hoe het gegaan is. Vele zaken die de eerste levensbehoeften vervullen en daardoor zekerheid leken te geven voor werk, zijn terzijde gegaan. Maar dit theater bestaat nog steeds. Het marionettentheater houdt min of meer gelijke tred met mijn andere werkgever, een van de grootste multinationals ter wereld; de R.K. Kerck. Dezelfde voorstelling en geen stijgende lijn." Sinds Joost in 1969, samen met zijn vrouw Yvonne, het theater van zijn vader overnam, echter ook geen dalende lijn, er zijn voorstellingen genoeg te spelen. Ook al wordt hij in juni vijftigjarige vader, dat betekent niet dat hij afscheid neemt van het theater. "Net als Mary Dresselhuys: zo lang mogelijk doorgaan met waar je goed in bent. In het bewegen van poppen ben ik heel goed. Als ik het doe heeft het niet iets meer. De beweging van de pop moet kloppen met het evenwicht; de kreupelle Porgy (uit Porgy and Bess), hoe beweegt hij zijn boventil? Tijdens de voorstelling zie je zijn benen niet, maar als je het goed doet heeft het publiek volkomen het idee dat hij op z'n knieën loopt." Brugman houdt van zijn werk en wil zijn inspiratiebron ook graag overdragen "met tegenspel, niet met uitleg; ik ben een echte aangever". Hij hoopt op de voortgang van het marionettentheater; dochter Mariska speelt de laatste tijd vaak mee. Wie weet kruipt hier het bloed weer waar het niet gaan kan. Om in grote lijnen het verschil in leiderschap tussen vader en zoon aan te geven besluit Joost Brugman: "mijn vader bedankte het publiek voor zichzelf, dat vond hij moeilijk. Ik bedank namens de firma, dat is makkelijk." In 1997 zal Bert Brugman's Marionettentheater 75 jaar bestaan.

Lida Calis  
Stichting Couleur Locale Blaricum

**M. SIEGERS**  
In- en Verkoop  
klokken - barometers  
meubelen en  
schilderijen

**M. Siegers**  
Dorpsstraat 1  
1261 ET Blaricum  
Tel.: 035 538 20 76  
Open: Woensdag t/m zaterdag  
10.30-17.00 uur

ANTIJK EN KUNST

**Gruijters & Partners**  
adviesbureau voor risicobeheer

Slachouwenweg 21 • 1261 HV Blaricum  
Tel. 035 531 22 60 • b.g.g. 020 6430900

verzekeringen | levensverzekeringen

lid NVA

**AANNEMINGS BEDRIJF**  
**HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

## "10 JAAR GALERIE DE VLIERHOVE"



Het 10-jarig bestaan van de galerie De Vlierhove is een goede aanleiding om de eigenaresse Caren Bölger-Schoenmakers te interviewen. Zij is in Blaricum geen onbekende: naast haar werk voor haar galerie heeft zij zich ook ingezet voor de plaatselijke politiek. Galerie "De Vlierhove" is gevestigd in een boerderij aan het Fransepad midden in Blaricum. De sfeer in de galerie wordt mede bepaald door het agrarische verleden van het huis. Nadat Caren Bölger met haar echtgenoot en zonen in 1980 het grote boerhuis betrok, groeide het idee om de deel een andere functie te geven. In eerste instantie kregen fjorden-paarden er een goed onderkomen. De paarden hebben in de loop der jaren plaats gemaakt voor de Kunst. De aanleiding voor de start van de galerie was het contact in 1986 met een kunstenaar uit Wokum die naar een ruimte zocht om zijn werk te exposeren. Caren Bölger koos toen na 15 jaar gewerkt te hebben voor de Raad voor de Kinderbescherming, voor een nieuwe uitdaging. Nog diezelfde maand, op 30 april 1986, Koninginnedag, werd de galerie geopend. Sinds die tijd heeft zij steun en betrokkenheid ondervonden van de buurtgenoten van haar galerie. Terugkijkend vertelt Caren Bölger dat er veel is veranderd. De eerste kunstenaars die exposeerden in haar galerie kwamen hoofdzakelijk uit het Gooi. Tegenwoordig zijn de exposanten professionele kunstenaars uit heel Nederland, die leven van de verkoop van hun werk. De kunstenaars stellen hen dan ook op prijs dat er veel aandacht voor de presentatie van hun kunst is. De galerie bevindt zich op de oude deel van de boerderij. Maar over de jaren is deze ruimte aangepast en verbouwd zodat de verschillende schilderijen, beelden en het keramiek er zo goed mogelijk tot hun recht komen. Ook de tuin is een onderdeel van de galerie. Per jaar organiseert Caren ongeveer 7 exposities, met telkens het werk van 2 a 3 kunstenaars per tentoonstelling. De exposities realiseert zij in samenwerking met Wim van Straten en Jacqueline Kooter. Na 10 jaar vindt Caren het nog steeds boeiend om een galerie te hebben. Het omgaan met de kunst, de kunstenaars en de bezoekers van de galerie blijft een uitdaging voor haar. Zij ontwikkelde haar eigen stijl en koos voor de figuratieve beeldende kunst. Bij de keuze van mogelijke exposanten laat zij zich leiden door haar visie op de kunstenaar en zijn werk. "Het werk moet niet alleen kwaliteit hebben, dit is immers een subjectief gegeven, het moet ook origineel zijn, je boeien en getuigen van een sterk betrokken kunstenaar die zijn eigen koers vaart. Juist deze kunstvoorwerpen zijn unieke scheppingen, hebben eeuwigheidswaarde en zijn een goede anti-dote tegen de vluchtigheid van het bestaan en tegen de vercommercialisering van onze maatschappij."

Het 10-jarig bestaan van De Vlierhove zal een jaar lang worden gevierd met 6 exposities van telkens 4 a 5 kunstenaars van de galerie. Bovendien komt er ter gelegenheid van het lustrum een overzichtstentoonstelling op Koninginnedag: "Met vlag en wimpel", waar het werk van 40 kunstenaars uit De Vlierhove te zien zal zijn. Natuurlijk is er dan muziek onder de hooiberg en is de tap bemand. Tenslotte verschijnt er ook een rijk geïllustreerd boek van de galerie. Genoeg redenen dus om dit jaar eens binnen te lopen bij galerie De Vlierhove. Galerie "De Vlierhove", Fransepad 1 ingang Dorpsstraat, 1261 JC Blaricum, telefoon 035-5383736, geopend tijdens de exposities van donderdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur.

## IN MEMORIAM SYBREN VALKEMA



De glaskunstenaar Sybren Valkema overleed op 15 februari 1996 in Blaricum. Hij werd 79 jaar. De sinds 1951 in Blaricum wonende docent/ontwerper/glaskunstenaar ontving in 1994 de Lifetime Achievement Award, een Amerikaanse onderscheiding voor zijn hele oeuvre en voor zijn werk als grote stimulator van het "Vrije Glas" tot ver buiten onze landsgrenzen. Het Deens Museum voor Hedendaagse Glaskunst stelde de Sybren Valkema prijs in. Valkema liet belangrijke sporen na bij de Leerdam Glasfabrieken, de experimentele afdeling van De Porcelayne Fles en vooral op het IvKNO, de latere Rietveld Academie. Hij ontwikkelde in 1966 een Nederlands model van een mobiele glasoven. Dit werd een revolutionaire ontwikkeling voor de glaskunst; voor het eerst kan in de eigen werkplaats het proces van ontwerp tot project in eigen hand gehouden worden. Voor die tijd vond het maken van glas uitsluitend plaats door glasblazers in fabrieken. Valkema ontving vele uitnodigingen voor gastlessen waar hij de wereld voor rondreisde, altijd samen met zijn vrouw Veronique. Dit had interessante uitwisselingen tot gevolg waardoor hij op de Rietveld academie een broedplaats van internationale talenten creëerde. Naar aanleiding van de Amerikaanse onderscheiding en Valkema's vijftigjarige activiteit op het terrein van modern glas initieerden vrienden in 1994 een overzichtstentoonstelling en het boek "Sybren Valkema". Deze tentoonstelling was ook in het Leerdams Glasmuseum te zien. De Stichting Couleur Locale organiseerde op 8 februari 1995 vanuit Blaricum een busreis naar Leerdam: Sybren Valkema en zijn vrouw Veronique reisden mee. We bezochten de Royal Leerdam Glasfabrieken waar hij lange tijd voor het Glasvormcentrum werkte. 's Middags zagen we de tentoonstelling in het Glasmuseum, waar hij ons persoonlijk rondleidde. Later op de dag waren we te gast in de glasgalerie van Willem Heessen waar beide kunstenaars elkaar, onder meer als oud-collega's aan de Leerdamse Glasschool, hartelijk begroetten. Het werd een unieke en onvergetelijke dag. Sybren Valkema dacht voldoende hersteld te zijn van het herseninfarct dat hem in 1993 trof en was weer van plan aan het werk te gaan. Achter in de tuin stond zijn eigen glasoven klaar. Het is er niet meer van gekomen. Wel heeft het echtpaar Valkema afgelopen zomer een reis door Amerika gemaakt. Ze hebben er genoten van treintochten door de Rocky Mountains en van de contacten met goede vrienden. Voor mevrouw Valkema is het een grote troost dat haar man er tijdens zijn leven enorm van heeft genoten dat hij de door hem in gang gezette ontwikkelingen mee heeft kunnen maken. De herinnering blijft aan de pionier van het "Vrije Glas"; een man die het als levenstaak zag mensen te inspireren.

Lida Calis.

## BIJVANCKSWETENS(W)AARDIGHEDEN

Bent u ook door de griep geveld geweest of bent u de dans ontsprongen? Uitgeperste sinaasappeltjes, dichte jas of dikke das, het mocht niet baten; band om het hoofd, dichte keel en zere ledematen. Het enige wat dan helpt is rust, dus het bed in en afhankelijk van huisgenoten, buren, vrienden of familie. (wist u overigens dat sinaasappels oorspronkelijk China's appels, dus appels uit Zuid-China zijn, die omstreeks 1500 als zaadjes naar Portugal meegenomen zijn en vandaar over de wereld verspreid zijn?)

De sneeuw weg, groene sprietjes boven de grond, een beginnend zonnetje..... zou de lente echt in aantocht zijn? Ik las een citaat van de Amerikaanse jurist Franklin P. Jones over de lente dat ik u niet onthouden wil:  
De lente is fantastisch: Ze maakt dat je je jong voelt om alles te doen, terwijl je oud genoeg bent om te weten dat je het niet kunt.

Zoals U in de regionale bladen inmiddels al gelezen zult hebben is een comité Blaricum Toekomst opgericht. De verontruste Blaricummers waarover ik u in 't vorig Hei en We-nummer schreef hebben zich verenigd en de naam Blaricum Toekomst aan het comité gegeven. Mensen woonachtig in Blaricum en Bijvanckbewoners vormen tezamen het bestuur van dit uit "Blaricum Zelfstandig" ontstane comité dat, indien nodig, op de bres zal staan om Blaricum Blaricum te houden.

Stichting Welzijnswerk Blaricum komt regelmatig met nieuwe betaalbare cursussen voor jong als oud. Om maar eens twee nieuwe te noemen: de grafische cursus voor tieners (in febr. begonnen) en de in april beginnende cursus Positief denken (voor volwassenen), allebei in de Bijvanckse Malbak.

Ook de Stichting Welzijnswerk Blaricum ontkomt niet aan de Blaricumse bezuinigingsronde. Het zou ontzettend zonde zijn als nieuwe activiteiten zoals deze in de toekomst niet meer opgestart kunnen worden. SWB heeft het College van B & W. een brief gezonden waarin ze de Raad vraagt een dergelijke forse bezuiniging (20%) nog eens terdege te overwegen. Laten we hopen dat een bijstelling mogelijk is en dat betaalbare cursussen voor jong en oud in de Bijvanck mogelijk blijven.

Even heel ver vooruit denkend, namelijk aan de zomervakantie:  
De Stichting Welzijnswerk Blaricum is van plan de week 8 t/m 12 juli te bestempelen als Kindervakantieweek; allerlei activiteiten voor kinderen van diverse leeftijden zullen dan worden georganiseerd. Voor het goed laten verlopen van deze activiteiten zijn vrijwillig(st)ers nodig. Dus als u dan nog niet met vakantie bent en wilt helpen, meldt u dit dan even aan de Malbak (tel. 5262902)

Mies Brouër

## HET BLARICUMS GEMENGD KOOR

Het Blaricum's Gemengd Koor dreigt in de toekomst niet meer vierstemmig te kunnen zingen. De reden daarvoor: te weinig tenoren. Nu zijn het er nog drie onder wie twee vrouwen. Het evenwicht is hierdoor verstoord, de koorklank is uit balans. Daarin moet verandering komen wil het koor op de oude voet kunnen doorgaan. Het koor dat 40 leden telt, repeteert elke woensdag van acht tot tien uur in de Blaercom, en nodigt belangstellenden uit eens mee te komen zingen. Het programma van het BGK is zeer gevarieerd. Naast klassieke liederen, delen uit musicals en operettes en negro spirituals, worden ook koorbewerkingen van Nederlandse en buitenlandse volksliederen gezongen en het kerstrepertoire bestaat uit Christmas Carols en Nederlandse en internationale kerstliederen.

H. v.d. Wardt-Goossens

## SJORS NELEMANS NIEUW VVD-GEMEENTERAADSLID

Sinds eind januari is Sjors Nelemans (40) voor de VVD gemeenteraadlid. Hij volgt als zodanig Jan Heybroek op, die zich eind vorig jaar mede door drukke werkzaamheden uit de fractie heeft teruggetrokken. Nelemans heeft vanaf 1991 politieke ervaring opgedaan met zijn lidmaatschap van de zgn. steunfractie van de VVD. Door zijn dagelijkse werkzaamheden - hij was tot voor kort directeur van het autobekledingbedrijf Elegant en is nu zelfstandig gevestigd vastgoedadviseur, met kantoor in de voormalige winkel van Thea Steenbeek - zal hij in staat zijn de VVD-fractie waar nodig ook van de benodigde zakelijkheid te voorzien. Nelemans ziet zichzelf vooral als een generalist, als "iemand met een scherp oog voor de algemene zaken". Waaraan hij toevoegt: "Wat mij betreft geen gemeentelijke herindeling en wel behoud van zelfstandigheid van Blaricum."

## MODERN BLIJSPEL BIJ TV BLARICUM

Vrijdag 19 en zaterdag 20 april kunt u weer genieten van een vrolijk avondje toneel. Op beide avonden verzorgt de toneelvereniging Blaricum in het Vitus-gebouw aan de Kerklaan het blijspel "Prelude" van de auteur Loek Elich.

Centraal in deze komedie staat het gezin van Klaveren. Moeder, zonen Hans (lichamelijk gehandicapt), Peter en dochter Hilda. Peter staat aan de vooravond van zijn huwelijk met Andrea, maar als deze met vakantie is, ziet hij nog een keer kans om met een oude schoolvriendin te kunnen gaan stappen. Dat dit niet zonder gevolgen kan blijven mag duidelijk zijn. Ook bij de anderen, wil het niet vlotten in de liefde. Zodoende is er genoeg stof voor verwarring en misverstanden. Alleen Hans, blijkt gelukkig in de liefde te worden, echter niet zonder de nodige toestanden. Tenslotte is er nog oma, regelmatig adrem, maar soms ook zeer verward, die voor menig hilarisch moment zorgt.

Kortom u kunt genieten van een werkelijk bruisende komedie. Aanvang beide avonden is 20.15 uur. Kaarten kunnen worden gereserveerd bij het secretariaat van de vereniging. Telefoon 5256904.

## GEZONDHEIDSCENTRUM

### Nog één keer ... over de prijs

Binnenkort is het gelukkig afgelopen. Minister Borst wil een prijsdaling van gemiddeld 25% voor de geneesmiddelen. De geneesmiddelen zullen dan in Nederland net zo duur moeten zijn als in de ons omringende landen, zoals België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Uw apotheek is hier blij mee; wij zien geen enkele reden waarom de geneesmiddelen in Nederland duurder zouden moeten zijn. Al jaren proberen we ook in Blaricum zo goedkoop mogelijk af te leveren; uiteraard met behoud van de hoge kwaliteit.

### Vergoeding

Steeds minder geneesmiddelen komen voor vergoeding in aanmerking. De overheid wil graag dat de Nederlander zijn "eenvoudige zelfzorgmiddeltjes" uit eigen beurs betaalt. Een jaar geleden werden de hoest- en verkoudheidsmiddelen uit het pakket gewerkt. Binnenkort komt er nog eens een fors aantal middelen "voor-eigen-rekening".

### Zelfzorg

Er zijn steeds meer geneesmiddelen zonder recept bij uw apotheek verkrijgbaar. Ook bij drogisten mogen straks meer geneesmiddelen verkocht worden. Het effect zal zijn dat u voor geneesmiddelen meer zelf gaat betalen. Zo kunt u straks de relatief dure tabletten tegen allergie en de antivirale zalf tegen koortslippen ook op eigen initiatief aanschaffen. Echter indien uw arts deze middelen op recept voorschrijft blijven ze via de apotheek wel vergoed door uw verzekering.

Juist ook voor uw eigen portemonnee denken we graag met u mee: zo is paracetamol/coffeïne 57% goedkoper dan Finimal en xylometazoline neusspray 25% goedkoper dan Otrivin neusspray, terwijl het wel om precies dezelfde werkzame stof gaat.

### Informatie

In veel gevallen is zelf-dokeren prima mogelijk. Hierbij kan de apotheek deskundige adviezen geven voor geneesmiddelen bij huis-, tuin- en keukenkwaaftjes. Bij onduidelijkheid is het verstandig om uw huisarts te raadplegen. In de apotheek zijn twee handige boekjes, tegen kostprijs van f 5,00 verkrijgbaar: "Wat doe ik, ga ik naar de huisarts" en "Wat doe ik, gebruik ik medicijnen". Goede adviezen voor uw zelfzorg.

## ORANJE VERENIGING

Dit jaar geen tent op het Oranjewitje maar wel een Oranjebal op zaterdag, 27 april in het Vitus. Negen dagen feest vorig jaar t.g.v. 50 jaar bevrijding was fantastisch maar wel een enorme klus voor bestuur en medewerkers en dankzij extra financiële steun van een aantal Blaricummers. Dit jaar moeten we het kalmer aan doen maar toch willen we een ORANJEBAL organiseren op zaterdag 27 april in het Vitus met wederom muzikanten uit Zuid-Limburg en wel "t Koosj Baeter" uit Sittard, bestaande uit 3x trompetten, vier tuba's, drie trombones en vier slagwerkers. Doet denken aan "t isniksentwurtniks" van de voorgaande jaren. Tussen het optreden van "t Koosj Baeter" verzorgt Paul van den Berg als Disc Jockey zijn welbekend muziekprogramma. Kaarten à f. 15,- p.p. zijn verkrijgbaar bij drogisterij Engel en bij boekhandel Piet van den Bergh. Haast u want die kaartjes zijn zo weg.

A.v.Z., Oranje Vereniging

Jaar na jaar zie je de bestuursleden en medewerkers van onze vereniging ouder en grijzer worden. Van tijd tot tijd stapt er iemand na een lange staat van dienst op. Wij willen voor Blaricum gaarne festiviteiten zoals de Blaricummerie met rommelmarkt, play-back, live muziek, Karaoke, Oranjeloop, Kermisweek met ringsteken, versierde sjezen, vuurwerk, voetbaltoernooi, volksspelen en intocht St. Nicolaas blijven organiseren maar dan hebben we wel snel hulp nodig van jong en oud. Fitte vutters, dames, jongeren gaarne attentie. Wij hebben dringend behoefte aan **ASPIRANT-BESTUURSLEDEN** en **MEDEWERKERS!**

Informatie wordt u gaarne verstrekt door:

Els van Ede, tel. 538 70 33  
Anton van Klooster, tel. 531 27 99  
Dick Keijzer, tel. 525 77 95  
Gerard Raven, tel. 526 48 69  
Vincent Saalbrink, tel. 525 75 54  
Adrie van Zon, tel. 531 32 83

## ANBO

ANBO (Algemene Ned. Bond voor ouderen), afd. Laren - Blaricum houdt op vrijdag 12 april a.s. een ledenvergadering in het gebouw van de SWOL, Dr. Holtmannweg 18 te Laren, aanvang 14.00 uur. Na het reglementaire gedeelte geeft mevrouw Meulenbroek van de Kruisvereniging een lezing over "Voeding voor Ouderen".

A. Boersma - Veenstra  
secretaris.

**JSR**  
de Jong Strankinga Ronk  
MAKELAARS MET KUK OP DE TOEKOMST

Hilversum	Bussum	Blaricum
Oude-Engweg 15 Tel. 035 6213743	Stationsplein 3 Tel. 035 694 29 51	Huizerweg 6 Tel. 035 538 22 88

Onze kantoren zijn zaterdag geopend van 9.30 tot 15.00 uur.

**HEERSCHOP HOVENIERS**  
VAKWERK SINDS 1929

- \* Moderne tuinarchitectuur
- \* Tuinaanleg en onderhoud
- \* Sierbestratingen en terrassen

Tel. 035 538 60 36  
Windvang 15 Blaricum

**HOVENIERSBEDRIJF P.E. CALIS**

- \* Tuinadvies
- \* Aanleg en onderhoud
- \* Tuinarchitectuur
- \* Sierbestrating

Witzand 1 - Blaricum (035) 5311912

**L. Vos**  
WONINGINRICHTING  
Linnen en Bedtextiel  
Huizerweg 2 Blaricum  
Tel. 035 538 33 93

**Fritz Hörl**  
- Juwelierszaak met eigen atelier  
- vervaardigen van sieraden naar uw of ons ontwerp  
- reparaties van: antieke en moderne sieraden, (antiek) klokken en horloges  
- relatie- en jubileumgeschenken in edelmetaal  
- taxatie van goud en zilver  
- in- en verkoop van antieke sieraden  
- inkoop oud goud

Edelsmid Dorpsstraat 8 - 1261 ET Blaricum - Tel. 035 - 5317998

Geopend:  
di./m. vr. 9.30 - 18.00 uur  
za. 10.30 - 17.00 uur

## Kerkdiensten Hervormde Gemeente

kerkgebouw Torenlaan 16

**zondag 24 maart**, 10.00 uur

ds A.W.Berkhof

**zondag 31 maart**, 10.00 uur

ds A.W.Berkhof

Palmzondag en bediening Doop

**Witte donderdag 4 april**, 19.30 uur

bediening van het Heilig Avondmaal

**Goede vrijdag 5 april**, 19.30 uur

overdenking op de kruisweg

**Stille zaterdag 6 april**, 18.45 uur

viering van de Maaltijd op de drempel van

de Paasnacht

**zondag 7 april**, 10.00 uur

viering van het Paasfeest

**zondag 14 april**, 10.00 uur

ds W.Dijkmeester, Naarden

**zondag 21 april**, 10.00 uur

ds A.W.Berkhof

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-6

jaar) en kinderveerdienst (6-9 en 9-12

jaar). Wie niet met z'n ouders meekomt kan

ook zelf om 10 uur rechtstreeks naar de kin-

derkerk gaan; ingang: Torenlaan 16.

Jeugdkapel (12-16 jaar) een keer per twee

weken in de Blaercom. Komt weer samen

op 31 maart, 14 en 21 april.

Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er

altijd oecumenische vieringen van Schrift

en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi

Noord.

Iedere zaterdagavond is er een weeksluiting

in de Beukelaar, om 18.45 uur. Ook voor

belangstellenden van buiten het huis.

Op de laatste zondag van de maand worden

er Oecumenische Vesperdiensten gehouden

in de Hervormde kerk aan de Naarderstraat

in Laren, aanvang 19 uur.

Op de zaterdag voor de Palmzondag wordt

er door de gezamenlijke kerken weer een

fietstocht georganiseerd. Ditmaal gaan we

naar Eemnes, op 30 maart dus.

Vertrek om 10.10 uur vanaf de Hervormde

Kerk, om 10.15 vanaf de St.Vitus. Terug

om ong. 15.30 uur. Zelf brood meenemen,

voor drinken wordt gezorgd.

**Inlichtingen over alle activiteiten:**

ds A.W. Berkhof, Torenlaan 14,

tel.538 33 94.

## R.K. Parochie St.Vitus te Blaricum

Weekeinde:

**zaterdag**

17.00 uur Eucharistieviering zonder

zang.

**zondag**

10.00 uur Eucharistieviering met zang.

Elke tweede en vierde zondag van de maand: Kindernevendienst en kinder-crèche.

**Weekdagen:**

maandag en vrijdag 19.00 uur H. Mis

dinsdag en donderdag 09.00 uur H. Mis

**Bijzonderheden:**

**maandag 01 april**

Bijeenkomst van de werkgroep

voor gezinsvieringen.

**dinsdag 02 april**

Bijeenkomst van de

Parochievergadering.

**woensdag 03 april**

10.00 uur Seniorenmis, waarna gelegenheid

om koffie te drinken.

**donderdag 04 april**

**Witte Donderdag**

19.30 uur Eucharistieviering ter herdenking

van het laatste Avondmaal.

**vrijdag 05 april**

**Goede vrijdag.**

**Vasten- en vleesloze dag.**

14.30 uur Kruisweg oefening.

15.30 uur Kinderkatechese in de kerk.

19.30 uur Herdenking van Jezus Lijden en

Dood.

**zaterdag 06 april**

**Paaszaterdag**

21.00 uur Paaswake

**zondag 07 april**

**Hoogfeest van Pasen**

10.00 uur Feestelijk gezongen Paasmis.

**maandag 08 april**

**Tweede Paasdag**

10.00 uur H. Mis met zang

**woensdag 10 april**

19.30 uur Bijeenkomst van de P.C.I.

**maandag 15 april**

20.00 uur Bijeenkomst van de

huisbezoekcommissie.

**dinsdag 16 april**

20.00 uur Bijeenkomst van de missie-

zaterdag in de koffiekamer

**maandag 22 april**

20.00 uur Bijeenkomst van het

koorbestuur

**dinsdag 23 april**

20.00 uur Bijbelleesavond in de pastorie.

**woensdag 24 april**

20.00 uur Bijeenkomst van de

ouders van de eerstecommunie

kinderen in de koffiekamer.

**vrijdag 26 april**

20.00 uur Feestavond voor alle vrijwillig

medewerkenden in het

St. Vitusgebouw.

**zondag 28 april**

10.00 uur Feest van de Eerste

H.Communie.

## HET GAT VAN BLARICUM

U weet dat waarschijnlijk nog niet maar we hebben in Blaricum een groot zwart gat. Dat hebben B&W zelf vastgesteld. Ik zal proberen het U uit te leggen.

In onze gemeente worden jaarlijks - in de maand september - op de belangrijkste wegen verkeersstellingen gehouden. Dan komen daar kastjes te staan en er worden slangetjes over de weg gelegd en elke auto die over zo'n slangetje rijdt stelt dan een metertje in werking. Welke kant die auto op rijdt, dat maakt niet uit. Er worden gewoon geteld hoeveel autootjes er over de slang rijden.

Ik heb het twijfelachtige genoegen om in de buurt van zo'n meetplaatsje te wonen op de Huizerweg. Dat levert dan dus elk jaar in september - veertien dagen lang - elke keer dat er een auto passeert, naast het normale verkeerslawaal, ook nog eens twee luide en duidelijke hoorbare "ploepen" op. Ook 's nachts. Dat is niet leuk, maar ik dacht tot nu toe dat het wel ergens voor zou dienen.

Nu ben ik zo brutaal geweest om de heren B&W te vragen naar de uitslagen van die laatste meting in september '95. De gemeentelijke meteropnemer had namelijk al eens wat zorgelijk gekeken bij zijn dagelijks opname en mij ingefluisterd dat er van een zorgwekkende toename van het verkeer op de Huizerweg sprake was. Nu was daar alle reden voor want in september was men al druk bezig om de Bergweg op te rollen en dus moest ook iedere buitengewester via de Huizerweg naar het oude dorp.

En wat schrijven B&W mij dus op 25 oktober 1995? U kunt het vast wel raden: "Zoals te verwachten was zijn de resultaten nogal afwijkend van voorgaande jaren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afsluiting van de verlengde Bergweg". Voorwaar een zeer intelligente conclusie die hoogstens zou kunnen leiden tot de vraagstelling of het dan wel zo slim was om tijdens die werkzaamheden in september te meten.

De Heren B&W schreven mij verder "Desondanks is een aantal uitslagen op dit moment nog ONVERKLAARBAAR". Ze constateerden namelijk een toename op de Huizerweg van pakweg zo'n 2500 à 3000 auto's per dag. De verlengde Bergweg verwerkte er zo'n 4200 en daaruit trokken B&W de zeer onwetenschappelijke conclusie "dat niet iedere automobilist kennelijk koos voor de Huizerweg, dat een aantal via Huizen naar de A-1 reizen, maar dat de meesten van hen de A-27 opzoeken". Omdat er niet tegelijkertijd in Huizen gemeten werd, zijn dat echter niet meer dan veronderstellingen.

B&W schreven mij voorts: "Het blijft echter onduidelijk waar de automobilisten naar toe gaan. Op de Prins Hendrikweg zijn slechts 600 auto's meer geteld en op de Torenlaan werden 1100 auto's minder geteld". En dat voert dan tot de "veronderstelling" dat "de extra automobilisten die de Huizerweg benutten voor een groot deel hun bestemming in het oude dorp hebben.

Telt U even mee? 3000 meer op de Huizerweg, 600 meer op de Prins Hendriklaan, maar 1100 minder op de Torenlaan. Dan zouden (3000 - 600) + 1100 = per dag 3500 (zegge drie duizend vijfhonderd) automobilisten opeens in ons dorp "hun bestemming hebben"! Er moet dus haast wel ergens een groot zwart gat zitten waar die auto's in verdwijnen, hoewel ik niets gehoord heb van vermissingen.

B&W lieten mij voorts nog weten dat ze "nog geen voornemen hadden om verkeersmaatregelen uit te voeren" maar, hoera, "wel is het zo dat wij NADENKEN over welke mogelijkheden er zijn". Tot troost weten dat de gemeente Huizen volgend jaar bij de begrenzing van de bebouwde kom van het Huizerhoogt "een maatregel" zal aanbrengen".

Ik ben toen zo vrij geweest B&W te vragen of het misschien niet verstandig zou zijn om de "niet representatieve metingen" van september maar even te vergeten en in het voorjaar van 1996, dus nadat de nieuwe Bergweg al wat langere tijd opensteld zou zijn, nog eens te meten. Dan zou men ook de metertjes wellicht ook wat slimmer op kunnen stellen, opdat wellicht dan ook "het gat" ook zichtbaar wordt.

Van B&W heb ik daarop, na enig aandringen, uiteindelijk na ruim 4 maanden een antwoord ontvangen. Ook B&W vonden het een goede idee. Ze gaan in maart dus nog deze maand weer opnieuw meten. En het nadenken heeft inmiddels het besluit opgeleverd om twee "verkeersdruppels" in de Huizerweg aan te brengen. Als de nieuwe verbindingsweg een jaar in gebruik is, dat zou dus in december zijn, gaan ze "de effecten van die weg" evalueren. Waarom dat nu weer niet na de metingen in maart kan is mij niet duidelijk. Maar het zal wel weer met "nadenken" te maken hebben.

Ik hoop overigens dat met die meting in maart er ook iets van dat gat met die 3500 auto's boven water komt en ik zal U, met welnemen van de redactie, van de ontwikkelingen rond dit mysterie op de hoogte houden.

D. Leffelaar

(ingezonden)

## BLARICUM QUO VADIS?

Ook Uw redactie "gaat er dus voor" Blaricum Zelfstandig.

Want zo is dus kennelijk vastgesteld, wij, de inwoners van dit schone dorp willen dat.

Nou ja, we gaan wel samenwerken met onze burens.

En dus hebben B&W maar vast besloten om de Gemeentewerf naar Eemnes te verplaatsen.

Het schijnt wel niet veel op te leveren maar de trend is dan toch maar gezet!

Dat onze dorpelijke accu-wagentje nu wel zullen moeten worden vervangen door turbodiesels en dat de Eemnesserweg waarschijnlijk zal moeten worden verbreed om al dat intergemeentelijke verkeer te kunnen verwerken, dat horen we waarschijnlijk later wel weer.

Of zou het de bedoeling zijn dat onze eigen mannen die altijd met zoveel zorg het dorpsbeeld verzorgen gaan verdwijnen vanwege de broodnodige privatisering?

Onze burgemeester, De heer De Winter, heeft ooit eens aangekondigd om zijn beleid voor de toekomst in Uw blad aan ons kenbaar te zullen maken.

Ik heb er tot heden vergeefs naar gezocht.

Zou hij het gewoon nog niet weten of is hij wellicht nog te druk met zijn prestigeobject?

D. Leffelaar



## WEL EN WEE

### GEBORTEN

02 feb. 1996 Schep, Rien Kormel  
06 feb. 1996 Azoulay, Noa  
12 feb. 1996 Van Eten, Sharon  
13 feb. 1996 Kosmeijer, Jip Fabien  
15 feb. 1996 Spier van Zwicht, Jasper  
Nuno Oscar

### OVERLEDEN

22 jan. 1996 Lugtenburg, Gerrit, oud 73 jaar  
31 jan. 1996 Kluvers, Johannes Wilhelmus, oud 44 jaar  
01 feb. 1996 Dijkgraaf-Blanken, Sylvia Térésa Gerardina, oud 39 jaar  
08 feb. 1996 Zwicker-van de Weerd, Zwaantje, oud 74 jaar  
09 feb. 1996 Heerschop-Puijk, Cornelia, oud 88 jaar  
10 feb. 1996 Verdonkschot, Robert Pieter Jan, oud 52 jaar  
14 feb. 1996 Vos-Dathijn, Levina Suzanna, oud 44 jaar  
15 feb. 1996 Valkema, Sybren, oud 79 jaar  
16 feb. 1996 Karsten, Cecilia Josepha, oud 52 jaar  
18 feb. 1996 Van der Linden-Bakker, Maria Gerarda Johanna, oud 81 jaar

### HUWELIJKEN

Geen



## de Specht

Boom-, en  
Groenverzorgingsbedrijf  
Blaricum

Telefoon 035 - 531 02 09  
B.g.g 035 - 694 73 53

## DE VOS \* STAALS ADVOCATEN

Het advocatenkantoor met de  
algemene rechtspraak

Mr E.N. de Vos en mr drs F.G.J. Staals  
Huizerweg 15, 1261 AS Blaricum  
Tel. (035) 531 23 14\* fax (035) 531 62 16

wij leveren en drukken  
een mooie collectie  
geboorte-,  
verloving-  
en  
trouwkaarten  
en natuurlijk al uw  
handeldrukwerk...

Grafisch Atelier Blaricum  
Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

## RUV Aannemersbedrijf

nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie

Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum  
Tel./Fax 035 - 525 27 37  
Autotel. 0653 30 53 26

## In Memoriam HENDRIK PETTER

In de leeftijd van 77 jaar, overleed op 6 maart j.l. Hendrik Petter. Vanaf 1957 was hij werkzaam bij het rijks-politiekorps van Blaricum. Voor zijn verdiensten als beroepsmilitair in de Tweede Wereldoorlog was hem het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt. Voor zijn verdiensten voor de rijks-politie kreeg hij in 1968 de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Na veertig jaar overheidsdienst nam hij in 1978 afscheid van de dienst om van een welverdiende rust te genieten.

D. Leffelaar



Boomkundig  
Onderzoek en Advies  
Boomverzorging  
Inventarisaties  
Boomverplantingen  
Groeiplaatsverbetering

Just Bleekemolen Huizen / Laren n.h.  
Boomverzorging Tel. 035-525 51 64  
& Bomenbeheer 035-538 30 89



DelPeperbus  
Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum  
Tel. (035) 531 56 93

Geopend vanaf 17.00 uur

's Maandags Gesloten

## Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.  
Wasmachines, Gasfornuizen,  
Boilers, Geysers, Kachels,  
Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzoom 29  
telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:  
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.  
Elektrische installaties

ELECTRICIËN: Evenaar 8  
telefoon (035) 538 78 92

## Garantiebedrijf FOCWA

AUTOSCHADE  
"ROWY"

TEL. (035) 538 70 36

Wij zijn niet aan merken gebonden  
alleen aan kwaliteit!

• schadevaststelling • richtspecialist  
• uitdeuken • leenauto beschikbaar  
• spuiten

Eerste Molenweg 28 a, 1261 TD Blaricum  
Fax (035) 531 16 44

## SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

# Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30

KOPIJ VOOR HET  
APRIL NUMMER  
INLEVEREN VOÓR  
07-04-'96

## BLARICUM CENTRAAL; op reis met dorpsgenoten (4).

Op woensdag 15 mei organiseert de Sichting Couleur Locale een busreis naar Museum Insel Hombroich, bij Düsseldorf. Het museum is gesitueerd op het negentiende-eeuwse landgoed Hombroich met even oude landschapstuin. In de inmiddels veertien gebouwen, waaronder architectonisch zeer bijzondere paviljoens, zijn moderne en oude kunst, antiek en etnografica uit Europa, China en Afrika op sublieme wijze samengebracht. Ook kunt u dwalen door het uitgestrekte landschap met eeuwenoude bomen, langs poelen, stroompjes en door bossages. De opzet van de oprichter Karl-Heinz Müller om een plaats te creëren waar de natuur de beleving van kunst beïnvloedt, wordt op schitterende wijze waargemaakt in dit museum-park. De heer Onno Schöne uit Blaricum zal aan deze reis deelnemen en is bereid te vertellen over zijn persoonlijke ervaringen met dit museum. (zie ook het artikel Het echtpaar Schöne van der Leek in: Tussen Vecht en Eem, maart 1996).

De kosten voor deze bijzondere reis bedragen fl. 75,-. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar: Lida Calis, tel. 040-2 11 11 10.

Stichting Couleur Locale.



## ABN-AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

## Sabine van Kleef brillen & contactlenzen

optometriste en contactlensspecialiste

DORPSSTRAAT 6 1261 ET BLARICUM TELEFOON: 035-531 60 64

## Van der Bijl Makelaars makelaars van goede huize(n)®

kantoor blaricum . dorpsstraat 10 . telefoon 035.53.15300  
kantoor laren . naarderstraat 20 . telefoon 035.53.15300

## Haarmode Leo & Mareza Dames en Herensalons

Redken - Depositair

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 035 531 00 01  
Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten