



19e jaargang
nr. 188
juni 1996

hei & wei

Dorpsblad voor Blaricum

Hei & Wei is het dorpsblad door en voor alle Blaricummers en is een uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum. De maandelijkse verschijning wordt mogelijk gemaakt door:



*** hoofdsponsors ***
RABOBANK, MOEKE SPIJKSTRA



sponsors
ABN•AMRO, Albert Heijn, Fa. Wed. B. Vos, Restaurant "Rust Wat", Fa. Jan de Jong alsmede door een gemeentesubsidie en talrijke donaties vanuit burgerij en bedrijfsleven en de plezierige relatie met onze adverteerders.

AGENDA

Kopij Noolseweg 31
1261 EB Blaricum

Nederheem

19 augustus, 20.00 uur Commissie Welzijn, Sport en Sociale Zaken
20 augustus, 20.00 uur Commissie Ruimtelijke ordening en Beheer
21 augustus, 20.00 uur Commissie Personeel, Organisatie en Financiën
27 juni en 29 augustus 20.00 uur Raadsvergadering

Bijvancscholen

28 juni Ophalen oud papier

B.V.V.

Eerste vrijdag van de maand Bingo. Laatste vrijdag van de maand Klaverjassen.

Historische Kring

Openingsrijden "Op de Deel" elke zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

K.M.P.T.

26 t/m 28 juni Driedaagse excursie naar Zuid-Limburg. Vervoer per autobus.

COMITE BLARICUM TOEKOMST: DE KWESTIE CRAILO

De afgelopen keer meldden wij u dat er op de koningsinnedag haast 2000 handtekeningen zijn verzameld. Op 30 mei mochten we deze handtekeningen overhandigen aan de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland: de heer van Kemnade, bij de heropening van het verbouwde gemeentehuis Nederheem. Van Kemnade vertelde over de geschiedenis van de zelfstandigheid van Blaricum en dat we pas een zelfstandige gemeente zijn geworden in 1815. Dat er sindsdien al meerdere pogingen zijn gedaan om een deel of de gehele gemeente samen te voegen met omliggende gemeenten maar dat alle pogingen daartoe tot op heden zijn mislukt. Hij gaf aan dat door de nieuwe taakverdeling tussen de provincie, het rijk en de gemeenten, nieuwe taken op de gemeenten afkomen en dat zij moeten zorgen dat zij in de toekomst ook kunnen wat zij aan taken zullen moeten gaan uitvoeren. Voor sommige gemeenten betekent dit dan dat zij intensiever met omliggende gemeenten moeten samenwerken om voldoende deskundigheid in huis te kunnen hebben of dat zij zelfs met elkaar zullen moeten samengaan. Hij zag om zich heen in Noord-Holland al voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen, b.v. in Bloemendaal, Heemstede en Wassenaar, maar ook elders. Daar waar gemeenten over verdere samenwerking of samenvoeging willen praten biedt de provincie ondersteuning aan. Het advies van de provincie Noord-Holland aan de staatssecretaris o.a. over het Gooi zal begin juli officieel uit gaan. Nu denken we reeds te weten, dat de provincie over Blaricum zelf geen advies tot herindeling geeft. Wel zegt zij dat een deel van Laren, namelijk Crailo, ten zuiden van de A1, toegevoegd kan worden aan Hilversum omdat hier in de toekomst een fraaie bedrijfslocatie ontstaat. Enkele leden van het comité Blaricum Toekomst zijn naar een vergadering gegaan van de provinciale staten om te verdedigen dat deze lokatie juist bij Laren zou moeten blijven. Zeker wanneer je dit in het licht stelt van gemeenten, die in samenwerking verder willen groeien en bloeien in de volgende eeuw. Wanneer Laren, Eemnes en Blaricum intensiever met elkaar willen samenwerken zullen zij ook het huidige gebrek aan bedrijfslocaties samen moeten gaan oplossen. Het zou jammer zijn dat er dan net voor de neus een fraaie lokatie door de buurman is weggenomen. J.L.

BLARICUM CENTRAAL; zijn cultuurhistorische plekken van dichtbij(20)

MARTEN TOONDER

...een heer van stand in een illustre pand...



Achterom 13 foto: Lammert Calis

De kunstenaar Evert Pieters (1856-1932) gaf in 1901 opdracht tot de bouw van een villa met atelier aan Achterom 13 in Blaricum. Hij noemde het: 'AZE ICK KAN' (als ik kan), het motto van een kunstenaarsgroep in Antwerpen. Na hem woonde er het kunstenaarspaar Eelco ten Harmsen van der Beek (1897-1953) en Freddy Langelier (1899-1948), de schepers van Flipse van Tiel, de (strip)figuur van De Betuwejan. Een van de volgende bewoners was de heer Rustenburg die als verwijzing naar zijn naam het huis 'ARX QUETIS' noemde. Vanaf 1954 woonde Marten Toonder (1912), de creator van Ollie B. Bommel en zijn metgezel Tom Poes er met zijn vrouw de tekenares Phiny Dick (1912-1990) en hun kinderen, totdat hij zich in 1965 in Ierland vestigde. Later werd het huis 'DE WITTE OLIFANT' genoemd. Toen de huidige bewoners, Nico Pierson met zijn gezin, er na een jarenlang verblijf in Thailand kwamen wonen beschouwden ze deze naam als een welkom. In dat land is de witte olifant het symbool van geluk. Vanwege het verschijnen van het derde deel van de autobiografie (1945-1965) van Marten Toonder, waarin de schrijver ondermeer de Blaricumse tijd behandelt, wordt nu aandacht besteed aan zijn komst naar Achterom 13. Deze kwam tot stand door een eigenaardig toeval. Meteen na de oorlog verhuisde de familie Toonder vanuit Amsterdam naar de Amersfoortsestraatweg bij het kamp Crailo. Hij bleef in Amsterdam werken en had in die tijd toch wel een uurtje nodig om naar het station van Bussum te lopen. Door de jaren heen bleek dit huis niet geschikt voor de huisvesting van het gezin, met de zonen Onno en Eiso en het nichtje Clarissa met haar zoon Paul. Daarnaast kwam er steeds meer behoefte aan mogelijkheden voor het ontvangen van zakelijke relaties. Door gebeurtenissen van allerlei aard kwam Toonder tot het besef dat verhuizen wel eens de oplossing zou kunnen zijn voor deze problemen en belangrijk voor zijn vrouw Phiny als afsluiting van een vreugdeloze na-oorlogse periode. Marten Toonder schrijft daarover: 'zij was het ook die het initiatief nam om naar makelaar Van Dijk te gaan in Laren - want Laren was de plaats die haar het meeste aantrok. Zij kwam thuis met een lijst van beschikbare woningen, en daar zijn we langs gegaan toen ik een vrij dag kon nemen. Het is vermoedelijk werk.' Na enkele opmerkingen over het bekijken van huizen vervolgt hij zijn verhaal. 'Het was al laat in de middag dat we in Blaricum belandden. Een leuk plaatsje; maar het huis dat daar werd aangeboden was vervelend en lag aan de hoofdweg. Phiny stelde voor om uit te stappen en een eindje te gaan lopen(.....). Al slenterend stelden we vast dat het een verloren dag was en dat er eigenlijk niet veel bijzonders werd aangeboden. Maar toen kwam er een eigenaardige woning in het zicht, die wat dwars op het weggetje stond en die met een vreemd hoog-zittend raam naar het boerenland stond te kijken, als een soort stenen cycloep. We waren het erover eens dat zo iets eindelijk iets buitengewoons had. Laten we er eens omheen lopen, zei ik, want ik kreeg plotseling het vreemde gevoel dat ik dat huis kende - en ik versnelde mijn pas.' Hij legde zijn vrouw uit wat hij voelde maar zij vond dat onmogelijk want ze waren nog nooit in Blaricum geweest. Maar toen ze wat dichterbij kwamen begon zijn vermoeden zekerheid te worden. 'Die dwarsweg daar heet Achterom!' verklaarde hij terwijl hij in een vreemde opwinding raakte - en die ging over in euforie toen ze bij een straatbordje kwamen waarop 'Achterom' stond. 'Dan is dat huis nummer dertien!' riep hij uit. En ja hoor: naast de deur die aan de andere kant lag, stond het huisnummer - en dat was dertien. Ze stonden elkaar een poosje bevreemd aan te kijken, en hij schreef verder: 'bij mij maakte die euforie plaats voor een vreemde opwinding en daarna voor diepe teleurstelling, omdat dit natuurlijk voorbestemd was om ons huis te zijn terwijl het niet te koop was'. Phiny stelde daarvoor voor er met Van Dijk over te praten. 'Misschien willen de mensen die er wonen het wel verkopen als we een goed bod doen.' Maar dat hoefde niet. Toen ze thuiskwamen lag daar een nagekomen lijstje van de goede makelaar, waarop nog vier aanbiedingen stonden. Eén daarvan was Achterom 13 - en het was de goedkoopste van de vier.

Een snellere koop is er nooit gesloten, vervolgt de schrijver. 'Want in dat pand woonde een aannemer die er een broodwinning van maakte om huizen te kopen en te verkopen. Hij had toevallig de vorige week zijn ogen kwamen vallen op het huis dat wij bewoonden aan de Amersfoortsestraatweg - en daarom waken we op het idee om te ruilen, met gesloten beurzen.' Waar kwam dat vermoeden met betrekking tot het kennen van het huis nu vandaan? Navraag bij Marten Toonder leert dat hij de genoemde gegevens kende op een manier die hij niet kan verklaren. Het was een niet nader te omschrijven voorvoel waarbij hij al deze zaken voor zich zag. (Dit verschijnsel wordt ook wel een 'déjà-vu' genoemd L.C.) De schrijver gaat in zijn autobiografie verder in op deze gebeurtenis 'niet omdat het zo belangrijk was maar omdat ons leven veel van dat soort dingen heeft gekend.' Dat leven in Blaricum heeft ook de adoptie van twee meisjes uit Indonesië gekend: Jeannette en Mariou. Menig dorpsgenoot die eind zestiger jaren de St. Bernardusschool bezocht zal zich hun komst kunnen herinneren. Verder ingaan op het Blaricumse periode van de familie Marten Toonder voert binnen dit bestek te ver. Wie weet in de toekomst is daar het boek waaruit voor dit artikel geciteerd is: ONDER HET KOLLENDE MEER DOO en een tentoonstelling: HEER BOMMEL EN TOM POES. Het deftige Teylers Museum Haarlem heeft tot en met 28 juli zijn deuren geopend voor een Heer van Stand: Ollie B. Bommel - en natuurlijk zijn metgezel Tom Poes. Aan de hand van originele schetsen en affiches wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van het tweetal en zijn schepper. Ongetwijfeld een bezoek waard van Blaricum en zijn vele opletende lezertjes.

Lida Calis
Stichting Couleur Locale Blaricum

Gastschrijver

De redactie van Hei & Wei start deze maand een nieuwe rubriek "Gastschrijver". Lieve, gezellige, interessante Blaricumse ingezetenen komen aan het woord iedere maand een verrassing wie het zal zijn! Dit keer: juni 1996.

Edwin de Vries

DE INDIANEN VAN BLARICUM

Mijn zoon van twee en een half en ik zijn nogal gek op boeken. We lezen veel en hebben tal van favorieten. Een daarvan is het kleine boekje "De grote en de kleine indiaan". Daarin doet een kleine indiaan in het gouden wat zijn vader, de grote indiaan, in het groot doet. Mijn zoon en ik identificeren onszelf met de grote en de kleine indiaan. Eigenlijk zijn wij een beetje de indianen van Blaricum.

In het boek gaan de grote en de kleine indiaan kano varen en dan horen ze plotseling een geluid. Op dit punt van het verhaal slaat mijn zoon stevast met zijn vuist op tafel en boost het geluid van een hakkende bijl na. "De houthakkers", fluistert hij dan met spanning in zijn stem. En dan sluipen de grote indiaan en de kleine indiaan naar de plek des onheils en zien tot hun ontzetting dat er zeven grote er zeven kleine bomen zijn omgehakt. Op dat punt zijn mijn zoon en ik net zo ontzet als de grote en de kleine indiaan. We slaan met onze hand op de mond en slaken een indianenkreet. Daarna zetten we de achtervolging in en schieten op de houthakkers met onze pijl en boog.

Mijn zoon en ik houden ook veel van fietsen. We hadden een geliefd "bosje", waar volgens ons veel uilen woonden en waar de indianen vrij spel hadden. Wij reden daar vaak langs op weg naar het dorp. Op een dag was "het bosje" gekapt. Helemaal. Er zou een huis op gebouwd worden. Wij waren ontzet. Het eerste wat mijn zoon zei was: "Papa, hebben de houthakkers dat gedaan?" "Ja", moest ik beknemen. "Dat vinden de indianen niet leuk, he papa?". Nee dat vonden de indianen niet leuk. En wij schoten de houthakkers onze denkbeeldige pijlen achterna, totdat onze kokers leeg waren. Nog steeds als wij langs die plek komen, maken we het geluid van zoveldende pijlen en soms laten we ook nog wel eens een indianenkreet horen.

Naast het lezen zijn er natuurlijk de video's. "Bambi" een van onze geliefdste. We kunnen het verhaal dromen en het is altijd weer spannend. Een favoriete scène is wanneer Bambi voor het eerst met mamahert op de grote vlakke mak grazen. Daar moeten zij heel erg oppassen voor "de mens", want die schieten. Het woord "de mens" spreekt hij altijd uit op een afkeurende toon. "De mens" is later ook schuldig aan de dood van Bambi's moeder.

Laatst liepen mijn zoon en ik te wandelen in een nabijgelegen natuurreservaatje, waar alles beschermd is of behoort te zijn. We kwamen op een prachtig stukje heide, waar een stelletje onverlaten vuurpijlen hadden afgeschoten en de hulzen hadden laten liggen. Mijn zoon keek naar de troep en zei op een ernstige toon: "Dat heeft 'de mens' gedaan, he papa?". En papa knikte. "Dat vinden de indianen ook niet leuk, he papa?". En weer was papa het met hem eens. Mijn zoon's derde verjaardag daagt en ik overweeg een indianenpak voor hem te kopen. En, weet u, ik denk er zelf ook wel eens over om er eentje aan te schaffen.

Edwin de Vries / Blaricum, 2 juni 1996

60-JAAR GETROUWD



Trouwdag Geurt en Elizabeth

Bij het weven kent men de schering en inslag. Die moeten goed op elkaar ingesteld zijn. Het huwelijk kun je hiermee vergelijken; na verloop van tijd, kijk je vol vreugde op al die jaren samen terug. Dan is "60 jaren getrouwd" een heel bijzonder iets. Op 5 juni 1936 trouwden Geurt Vos en Lies Turkenburg in Vinkeveen. Voor hen lag het hoogtepunt op 10 juni. Toen werd dit huwelijk kerkelijk ingezegend. Lies komt uit een gezin van 12 kinderen en haar ouders hadden een café in Vinkeveen. "We leefden toen al jaren in een crisistijd en men moest heel hard werken, zeker in zo'n groot gezin. Zowel de jongens als de meisjes moesten al vroeg aanpakken en de handen uit de mouwen steken." Jarenlang was Lies werkzaam bij bakkerij Limburg hier in Blaricum. Ze zong in het Vituskoor en was zeer actief in het Vreugwielgilde.

Ook in het gezin van Bart Vos, de vader van Geurt was het hard werken gelazen. Iedereen in het dorp wist wie Geurt was, want om niet in de war te raken met al die "Vossen" hier, had Geurt op zijn huis staan: G. Vos - B zn. (Geurt van Bart).

Ook in hun, met 11 kinderen gezegend, huwelijk was "stilzitten" er niet bij. Van heel vroeg in de morgen tot meestal laat in de avond waren Geurt en Lies in touw en al jong werden de meisjes en jongens op hun plichten gewezen om mee te helpen.

Toen er eindelijk na 5 meisjes een jongen geboren werd, rende Geurt naar het gemeentehuis. Hij was zo blij met een zoon, dat hij van vreugde geen andere namen kon bedenken, dan alleen Geurt. Later kwamen er nog 3 zoons en 2 dochters. In die jaren waren er nog geen inenting tegen de kinderziekten. Als er één wat kreeg dan volgde de rest ook natuurlijk. Omdat Geurt met zijn broer Willem een eigen zaak had, kregen ze geen kinderbijslag. Dat kwam pas veel later. Jaren woonden zij op het Fransepad nr. 23. Het Fransepad hield een klein eindje verder op bij een ijzeren hek. Met Pinksteren was daar een groot feest, want de boeren met hun koeien renden naar dat hek en wie daar het eerste was, versierde het hek met een enorm grote meidoortak. Dan was het borrelen natuurlijk en als je geen glaasje had, trok je je klomp uit en dronk je daar uit. De buurt moest wel hekken en deuren sluiten voor de "inloop" van afgedwaalde koeien. Als een boer veel veld, was hij een scharende erfgoeder en zonder vee een niet-scharende erfgoeder. Geurt en Lies lieten mij een mooie kristallen erfgoedersvaas zien en ook de verkleinde uitgave van de erfgoedersboom. De oorspronkelijke grote boom, die voor de muziektest staat, is van eikenhout uit Frankrijk. Gradus Lanphen sneed er al die figuren in en later werd de boom gebronsd. De bekende garage met benzinepomp en hooischuur en de oude boerderij (monumentenzorg), waar Geurt en Willem werkten (ook met kolen en butagas), moet met ingang van 1900 vernieuwd worden (in stijl), want de tanks onder de pompen zijn danig verouderd. Maar zover is het nog niet.

Eerst wordt er feestgevierd op 10 juni en daar is de hele familie druk mee bezig, want met elkaar is het nog steeds een heel hecht gezin. Het Vitusgebouw zal wel worden en blijheid om deze grote mijlpaal in het leven van Geurt en Lies.

Zij hebben elkaar de kans gegeven, want een huwelijk is niet iets dat er is, maar dat je maken moet, elke dag opnieuw.

A.K.

h e i & w e i

Findreactie:

P. Nix en A. Lindeman-Strengholt
Adres voor toezending kopij:
Dorpsstraat 4, 1261 ET Blaricum,
(035) 538 64 68

Redactie:

L. Eggenkamp, A.M. v.d. Harst-Sol, J. Juffer,
G.A. Keizer, R. Kolk, R. Molenaar, C. de Mos,
C. Rector, P. van Rietschoot, J.H. Rigter,
I.M. Schouten, R. Tammering,
C. de Vriese-Brandenburg, A.J. Th. van Zon,

Advertentieopdrachten:

Lucy Kingma, tel.: (035) 531 54 44

Uitgever:

Stichting Dorpsblad Blaricum

Voorzitter: mr. H.P.G. den Tex

Secretariaat: Lucy Kingma

Penningmeester en donateursinformatie:

Dr. T.C. Huisman

Tel. (035) 531 10 71

Druk: Joep van Gestel, (035) 531 65 20

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 035 531 18 39

**J. DE GOOIER
AANEMER**

NIUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

**ASSURANTIE-ADVISEUR
M.A. BEK**

Assurantiën - Hypotheken
Financieringen - Leningen

Spaaragent Midden Nederland
Financierings Maatschappij

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 035 - 538 93 71

**Café - Slijterij
D' Ouwe Tak**

Ja Gezellig

Voor een biertje en een borrel.
Eemnesserweg 13b, Blaricum

Banketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als partygebied.

Tel. 538 36 91

HVW EEN

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel. 035 531 13 60

BONSAI STUDIO BLARICUM

Joep van Driest - Bij de Berg, 7, 1261 XN Blaricum

Bonsai en prei-bonsai uit eigen kweek en import.
Cursussen (voor beginners en gevorderden), Workshops,
Lezingen, Demonstraties, Onderhoud,
Alle bonsai-materialen.

kom eens langs en vertel ons, waar u in een ander wereld
Altijd open op afspraak.

BEL 035-5382967

Estiny

Tandtechnisch Lab.

Zaterdags
gesloten

Dwarslaan 10
1261 BB Blaricum
Tel. 035 531 17 23

COMBITAX
Blaricum-Laren

TAXI-5386666

Dag en nacht service voor al uw persoonlijk vervoer

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers.
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens ervaring voor
bedrijven en particulieren.
Singel 7, 1261 XP Blaricum.
Tel. (035) 5389372 / 538 36 20

drogisterij en partumerie

J.P. Kleijn
Blaricum

BLARICUMSCHE BRANDSTOFFENHANDEL

Speciaal adres voor:
Huisbrand
Industrie
Centr. verwarming
Aanmaakmaterialen
Stookolie voor
centr. verwarming
en huisaarden
BIENZIE
Mengvermenging
Motorolie

FIRMA WED. B. VOS

MIDDENWEG 15, TEL 035-538 32 46
MIDDENWEG 17, TEL 035-538 20 53
BLARICUM



GELUIDSSCHERM BIJVANCK IN VOORBEREIDING

werk aan de wal
De komende tijd zal met de aanleg van het geluidsscherm langs de Bijvanck een begin worden gemaakt. Volgens de planning van Rijkswaterstaat wordt de weg verdubbeld opgesteld voor het verkeer aan het begin van 1998. Het geluidsscherm moet dan klaar zijn. Ter informatie kan het volgende worden verteld over dit bouwwerk. Er is gekozen voor een eenvoudig scherm dat past in de omgeving. Zo'n scherm moet niet opvallen en moet goed aansluiten bij de omgeving. De welstandscommissie van Blaricum was erg te spreken over de eerste plannen voor het scherm.

grondwal
Het toekomstige geluidsscherm wordt gebouwd op de grondwal die langs de autoweg ligt. De huidige grondwal wordt flink uitgebreid en aangevuld in de richting van de toekomstige snelweg A27. Het nodige grondwerk wordt vanaf juni 1996 ter hand genomen. Daaraan voorafgaand worden de eiken gekapt die op de huidige wal staan. Dergelijke bomen (Amerikaanse eiken) komen op de nieuwe aangevulde wal aan de wegzijde terug. Aan het einde van de geluidswal komen "bastions". Deze bastions worden beplant met bomen die het karakter van een "vesting" versterken: steile bomen, waarschijnlijk populieren.

geluidsscherm
Aan de wegzijde heeft het scherm een hoogte van ongeveer 3 meter, maar de bovenkant van het scherm bevindt zich op 2,45 meter hoogte ten opzichte van de bovenkant van de huidige geluidswal. Het scherm wordt achteroverhellend gebouwd. Daardoor sluit het beter aan bij de aangevulde wal. Bovendien doet een achteroverhellend scherm vriendelijker aan dan een scherm dat rechtop staat. Aan de achterzijde, de bewonerszijde, wordt een grondtalud aangebracht tegen het scherm. Daardoor lijkt het alsof het scherm "verzonken" is in de aarden wal. Vanuit de Bijvanck zal iets meer dan een meter van het betonnen scherm zichtbaar zijn. Met de bouw van het scherm zelf wordt vanaf januari 1997 begonnen. Omdat de ondergrond niet al te stevig is moet over de hele lengte waarschijnlijk geheid worden.

kleur
Het materiaal waaruit het scherm aan de wegzijde bestaat is houtvezelbeton. Gekozen is voor een terra-achtige kleur. Aan de wegzijde sluit die kleur goed aan bij de eikebomen, die daar weer worden geplant. De achterzijde bestaat uit gewoon grijs beton. Vanwege de grove structuur en de open ruimten in het houtvezelbeton is dit scherm goed geluidabsorberend.

expositie
Wilt u meer weten? Binnenkort kan op het gemeentehuis worden bekeken op tekeningen en met enkele materiaalmonsters hoe het scherm er over ruim een jaar uit zal zien. Nadere informatie hierover volgt. Voor informatie kunt u de medewerkers L.J. Nagtegaal of G. de Vos van de sector ROB benaderen.



FOTOWEDSTRIJD OPENING GEMEENTEHUIS Foto: A.C. Salverius-Niks 1e prijs

MIDNET

Op verzoek van de gemeente Eemnes hebben wij onderzocht of het mogelijk is om een nachtlijn van Hilversum naar Eemnes te starten. Inmiddels hebben wij het een en ander voorbereid en zijn wij voornemens om als proef vanaf 31 augustus 1996 nachtlijn 136N te gaan rijden. Deze bus zal ook uw gemeente aandoen. Het experiment is voor drie maanden en bij gebleken succes zal de lijn daarna definitief in de dienstregeling worden opgenomen.

Lijn 136N zal elke zaterdagavond gaan rijden volgens onderstaande dienstregeling:

Hilversum NS	2.15	3.15	4.15
Hilversum Gooiland	2.17	3.17	4.17
Eemnes Gemeentehuis	2.33	3.33	4.33
Laren Brink	2.46	3.46	4.46
Blaricum Dorp	2.51	3.51	4.51

Instappen is alleen mogelijk bij de haltes Hilversum NS, Groest en Gooiland. Vanaf Baarn Wakkerendijk kan bij elke halte uitgestapt worden. Binnen uw gemeente rijdt 136N via de Torenlaan naar de Huizerweg met eindhalte Dorp. Het tarief voor lijn 136N is f 6,- p.p. per enkele reis.

"SCHEIDEN VAN AFVAL STRAKS OOK VOOR BEDRIJVEN VERPLICHT"

Vier stromen apart
Vanaf 1997 moeten alle bedrijven in Nederland glas, papier en karton, textiel en GFTafval dat binnen het eigen bedrijf vrijkomt, scheiden en het vervolgens gescheiden (laten) afvoeren. Voor bedrijven gelden dan dezelfde regels als voor huishoudens.

Gescheiden houden
Bedrijven moeten ook een aantal afvalstromen gescheiden houden als deze in het bedrijf gescheiden vrijkomen. Voorbeelden zijn verontreinigde grond, steenachtig materiaal, hout en brandbaar afval. De verplichting tot "het gescheiden houden als het gescheiden vrijkomt" treedt per provincie gefaseerd in werking. In de provincie Noord-Holland is daarvoor een Afvalinfopunt ingesteld, telefoon 023-5143311.

Op het gemeentehuis is een informatiefolder verkrijgbaar of op te vragen bij de sector ruimtelijke ordening en beheer telefoon 035-5399505.

BE D A N K T !

Onze Hervormde Gemeente heeft uitgebreid feestgevierd. Dat zal u wel nauwelijks ontgaan zijn, want voor en tijdens de festiviteiten rond ons 400-jarig bestaan als gemeente is er -ook in dit blad- veel publiciteit geweest. Wat ons betreft was het buitengewoon geslaagd! Een avond vol kerkmuziek, een middag van beraad, een avond van bezinning, een kerk vol schoonheid en herinnering, een gemeentezaterdag van ontmoeting, zang en spel - er was al met al heel wat te beleven. De opkomst en het meeleven waren prima.

Wat ons vooral deugd deed was de grote betrokkenheid van het hele dorp bij dit gebeuren. We begonnen met de oecumenische dienst, die veel katholieken naar ons 600-jarig kerkgebouw bracht. Het werd een waarlijk en waardig samen vieren en gedenken, tot vreugde van allen. Diezelfde avond was er in de Bijvanck een oecumenische viering van een heel andere soort, meer een reünie van oecumenische pioniers uit de jaren zeventig en tachtig, maar ook hier veel vreugde en inspiratie voor de toekomst.

De tentoonstellingen in Vituskkerk, Vliervhove, Historische Kring en in onze kerk -ieder met hun eigen accent- trokken veel mensen uit alle hoeken van ons dorp, en boden zo de gelegenheid tot allerlei onverwachte en verrassende ontmoetingen. Zeker de bijdragen van onze jeugd rond het thema "Ik geloof in..." waren zeer de moeite waard en stemden tot nadenken!



Maar ook bij muziekavond, symposium en bezinningsavond was er gelukkig van drempeelvrees weinig te merken, en kwamen velen van buiten onze kring meeluisteren en meedelen. Voor ons was het heel bemoedigend dat allerlei grenzen wegvielen en dat zovelen (nog of weer) verwachtingen van de kerk hebben!

Ook het boekje dat onze geschiedenis boekstaft ("Een toren in de tijd") trok belangstelling van alle kanten. Het is nog te koop bij de Historische Kring en in de Blaricumse Boekhandel, en natuurlijk in onze kerk. Op deze plaats nog een woord van verontschuldiging richting mevrouw Maria Boersen. Van haar gedegen werk over de Kolonie van Blaricum hebben wij in het betreffende hoofdstuk uitgebreid en dankbaar gebruik gemaakt. In het voorwoord van het boekje staat dat uiteraard vermeld, maar die verwijzing ontbrak helaas bij de voorpublicatie in Hei en Wei van begin dit jaar.

Wij zien terug op een prachtige en veelkleurige herdenking. Met dank aan al die vrijwilligers die er hun schouders onder gezet hebben, en aan allen die hier en daar blij gaven van hun meeleven. Wij gaan bemoedigd voort. Een door de burgerlijke gemeente aangeboden gedenkplaat aan de toren zal ons nog lang helpen om dit heuglijk feest dankbaar te gedenken.

Ds. A.W. Berkhof

DORPJE IN DE WERELD

Een week lang feest in een jarig kerkje aan de Torenlaan

Blaricummers weten van geen ophouden als het om feestvieren gaat. Ze kunnen er wat van. Of het nu kermis is, Oranje verenigingspret, sportjubilea of verenigingsactiviteiten ten hele dorp is erbij. In de afgelopen meimaand vierde er een kerk lustrum en wát voor een. De lieve 600 jaar oude kerk aan de Torenlaan, met zijn aparte geschiedenis door de eeuwen heen, vierde 600 jaar bestaan en 400 jaar (Hervormde) gemeente.

Onder de sprankelende leiding van Ds. Bert Berkhof was er veel plezier te beleven. Uitzonderlijke gebeurtenissen en talrijke unieke ontmoetingen kwamen tot stand. Maar een extra aspect was toch wel dat oecumenisch gevoel dat tussen onze oude hooibergen zweefde. Een kerkdienst in dat oude -eens Katholieke, later Protestante- kerkje, voorgedaan door Pastoor Willems en Dominee Berkhof, kreeg iets verhevens. Daar zongen en baden kerkgangers van twee kerken, broederlijk samen. Eén gemeenschap, één dorp. Zo moet het. Zo vlamde een vonkje op en dat is ook feest.

Feest ook tijdens de tentoonstellingen. Die van de kinderen in de Vliervhove... waar galeriehoudster Carien Bölger, die heel wat gewend is, zei, dat het echt uniek was. Werk van kinderen (groep 7+8) van alle scholen, gebaseerd op "Geloven in" Fris en enthousiast kijken kinderen tegen grote problemen in onze rommelige wereld aan en de loftuigen waren dan ook niet van de lucht.

Zo ging het ook in de Historische Kring, waar men - en we zijn heel wat leuks van ze gewend! - zo waarheidsgetrouw als mogelijk een levensechte 'Roomse huiskamer' naast een "Protestants vertrek" uit de jaren dertig tentoonstelde. Compleet met harmonium, kruisbeelden, oude spulletjes, kerkboekjes, kerkboeken en prenten. Ook hier broederlijk bijeen katholiek en protestant Blaricum. Zo hoort het ook.

We warmen ons aan dezelfde kachel

In de Historische Kring - de aanwezigen geschaard rond een fraaie 'Gooische weverskachel' opende de altijd even originele Stef Nieuwenhuizen deze tentoonstelling, geassisteerd door Jurje Ongerling door de 'stokoude radio' van vader Roel Visser aan te zetten, die ooit gebruikt werd om in de jaren dertig mee te communiceren met Indië. 't Knetterde best heel ouderwets en er kwam zelfs rook uit het apparaat...ofwas het wie-rook voor een oecumenische Paus? Nostalgisch, hartverwarmend hoe mensen vaak samen bezig zijn en even teruggaan naar hun 'roots'. In de Hervormde kerk zelf was een even boeiende tentoonstelling te zien. In de voorhof van de toren kan men het oude uurwerk van de kerk uit 1657 zien, dat via de onvermoeibare bemiddeling van Aart van Keulen even overgebracht was, in bruikleen, uit het Gooisch Museum in Hilversum, waar het in de opslag staat. Veel schilderijen met zorg bijeengebracht, waren te zien in het oude jarige kerkgebouw, waar een week lang van vele zaken te genieten viel; Een bezinningsavond, evenals een symposium -zeer de moeite waard-, een cabaret, een koor uit Zaïre en als klap op de vuurpjl de presentatie van het boek "Een toren in de tijd" geschreven door Ds. Berkhof. Een boek dat je moet lezen als Blaricummer. Allemaal interessant, inspirerend en sfeervol. Zullen ze hetzelfde kunnen zeggen over 100 jaar? 700 jaar kerk en 500 jaar gemeente? Laten we 't hopen. Ze vliegen voorbij de jaren, dat is een ding dat zeker is. Konden we dan maar eens een kijkje komen nemen, naar ons kleine dorp in de grote wereld.

a.l.s.

M. SIEGERS In- en Verkoop klokken - barometers meubelen en schilderijen

M. Siegers

Dorpsstraat 1
1261 ET Blaricum
Tel.: 035 538 20 76

Open:
Woensdag t/m zaterdag
10.30-17.00 uur

**ANTIET
EN KUNST**

Gruijters & Partners
adviesbureau voor risicobeheer

Visserstraat 9a, 1271 VE HUIZEN
Telefoon 035 - 528 88 88 Telefax 035 - 528 88 89

verzekeringen hypotheken pensioenen

lid NVA

**AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.**

Bestrating - riolering - grondwerk en sloopwerken

Singel 3 - Blaricum - Tel.: 035 5383620 / 5389372

R.K. PAROCHIE ST.-VITUS TE BLARICUM

Weekende:
zaterdag
 17.00 uur Eucharistieviering zonder zang.
zondag
 10.00 uur Eucharistieviering met zang.
Elke tweede en vierde zondag van de maand:
 Kindernevendienst en kindercrèche.
Weekdagen:
 maandag en vrijdag 19.00 uur H. Mis
 dinsdag en donderdag 09.00 uur H. Mis
Bijzonderheden:
vrijdag 28 juni
 13.00 uur Gezongen huwelijksmis voor André de Gooijer en Geri Zeldenrijk.
dinsdag 30 juli
 07.30 uur Vertrek van de bedevaart naar Kevelaar
woensdag 31 juli
 Bedevaart Kevelaar

Vanaf 1 t/m 14 augustus is er geen H. Mis op de weekdagen

zaterdag 10 augustus
 13.00 uur Gezongen huwelijksviering voor Geert Berends en Ingeborg ten Broeke
donderdag 15 augustus
 Feest van Maria ten Hemelopneming
 19.00 uur Gezongen H. Mis.
zondag 01 september
 10.00 uur Installatie van C. Lavaleije tot pastor van Blaricum.

VOSSENJACHT VOOR SOLEXEN TE BLARICUM

Op zaterdag 17 augustus 1996 zullen diverse vreemde figuren op authentieke Solexen door Blaricum toeren op zoek naar hun vossen. De vossen zijn controleposten bemand door verklede personen waar een vreemdsoortige opdracht moet worden uitgevoerd. Deze controleposten zullen bij de bekende Blaricumse steekjes zoals de muziektent plaatsnemen. De Solex is een fiets met hulpmotor en is gebouwd vanaf 1948 tot begin jaren zeventig. Menig oudere onder ons heeft dit staaltje van Franse techniek al eens bereiden of wat vroeger kon een dagje gehuurd om daarmee de verre familieleden mee te bezoeken. Het 0.6 pk motortje met zijn overbekende tuffende geluid drijft het voorwiel door middel van een rol rechtstreeks op de buitenband aan en kan een topsnelheid van 30 km per uur halen. De topsnelheid zal op de stijgende wegen hier in Blaricum zoals bijvoorbeeld de Naarderstraat zeker niet worden gehaald, menig deelnemer zal dan daar even moeten meetrappen om boven te komen. De vossenjacht start vanaf 13.00 uur op het BVV terrein aan de Schapendrift, van waar zij in groepjes van 2 of 3 Solexen vertrekken voor hun speurtocht langs bekende Blaricumse plekje. Ook zullen de andere BEL-gemeenten even worden aangedaan. Bij de start zullen de bestuurders van de Solexen ook worden getest op de beheersing van hun machine, zodat zij onder

KERKDIENTEN HERVORMDE GEMEENTE

kerkgebouw Torenlaan 16
zondag 23 juni, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof, afscheid kinderkerk
zondag 30 juni, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof
zondag 7 juli, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof
zondag 14 juli, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof
zondag 21 juli, 10.00 uur
 ds C.W. Boerma, Hilversum
zondag 28 juli, 10.00 uur
 ds J.Greven, Blaricum
zondag 4 augustus, 10.00 uur
 ds J.Greven, Blaricum
zondag 11 augustus, 10.00 uur
 ds W.van Waasbergen, Wassenaar
zondag 18 augustus, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof
zondag 25 augustus, 10.00 uur
 ds A.W. Berkhof

Tijdens de diensten is er kinderoppas (0-6 jaar). De kindernevendienst (6-9 en 9-12 jaar) gaat eind augustus weer van start, de Jeugdkapel (12-16 jaar) in september. Op zondagmorgen om 10.00 uur zijn er altijd oecumenische vieringen van Schrift en Tafel in de Aula van het ziekenhuis Gooi Noord. Iedere zaterdagavond is er een weeksluiting in de Beukelaar, om 18.45 uur. Ook voor belangstellenden van buiten het huis.

Inlichtingen over alle activiteiten:
 ds A.W. Berkhof,
 Torenlaan 14, tel. 5383394.

NEDERLANDS HERVORMDE KERK

(Ingezonden)

Vol verwachting heb ik ernaar uitgekeken, meer als een jaar, want "mijn" kerk viert haar 400/600 jr. bestaan. Ik woon al 21 jaar in Reinbek bij Hamburg. Ik was vroeger een trouw "zondagsschoolkind" en "jeugd-dienststeenager", ja, zo noemde je dat toen. Ik was het graag en dat was ook geen wonder als dochter van de heer Van der Kolk. Hij was meer dan 25 jaar betrokken bij het jeugdwerk van de N.H. kerk.. Vol verwachting ben ik dus naar het feest gekomen, 450 km heen en 450 km terug op de "Pinksterautobahn", maar ik had het er voor over, ik zou ze namelijk allemaal terugzien, want "iedereen" was uitgenodigd.... Ik heb niemand van de jeugddienst van toen teruggezien, helemaal niemand, behalve m'n broer, die net zo teleurgesteld was als ik, maar bij hem waren het 7 km heen en 7 km terug. Ik denk dat er nog een paar in de buurt wonen, nee, ik weet het! Waar waren jullie??

Met hartelijke groeten,
 Ank van der Kolk

alle moeilijke omstandigheden hun Solex in bedwang kunnen houden. De vossenjacht gaat over de openbare weg dus helm of potje en verzekering zijn verplicht. De organisatie is in handen van enkele Solex-liefhebbers en het Oranje Comité Blaricum. Wil je ook meedoen bel dan Bert Smit 035-5310114

B. Smit

IN MEMORIAM W.A. DE VRIES ROBBÉ

De componist Willem de Vries Robbé overleed op 9 mei 1996. De Vries Robbé werd in 1902 in Amsterdam geboren. Hij studeerde altviool aan het Amsterdams Conservatorium en compositie bij Sam Dresden. In zijn oeuvre neemt de fluit een belangrijke plaats in. Hij schreef orkestwerken als Serenade, Ballade, Pastorale en Eglogues voor strijkorkest. Tot de concertwerken horen Allegro voor fluit en orkest, Concertino voor fluit en harp met orkest en Concerto Pastoral voor fluit en orkest. Zijn laatste geregistreerde compositie is Zwerver en Elven, een stuk voor zang en piano op een tekst van Martinus Nijhoff. De Vries Robbé componeerde ook kamer-muziek. Daartoe behoorden enkele serenades voor fluit en strijkwartet, een strijkwartet en -kwintet, Butterflies voor vibrafoon solo en Variaties voor drie fagotten. Zijn ouderlijk huis was Rozenhage in Blaricum. Later vestigde hij zich in Lunteren op de Veluwe. Rond 1950 kwam hij met zijn vrouw terug naar Blaricum en woonde daar tot zijn dood.



Willem de Vries Robbé 1902 - 1996

Tijdens de feestweek vanwege vijftig jaar bevrijding werd voor Blaricum Centraal op 7 mei 1995 een culturele middag georganiseerd in de tent aan het Oranjewei: Symbolen van oorlog en bevrijding. Er werden naast muziek, dans, verhalen en gedichten, drie liederen van De Vries Robbé uit 1943 uitgevoerd, op tekst van Hendrik Marsman: De bruid - Holland en Landschap. Ilse van den Kastele, sopraan en Hans Mobach, piano zorgden voor een zeer toegankelijke uitvoering van deze avantgardistische muziek. Zo werd het een bijzondere ervaring om deze liederen ten gehore te brengen bij de Blaricumse bevolking. De herinnering blijft aan de muziek van deze moderne componist.

Lida Calis

ORANJE VERENIGING

RENÉ FROGER LIVE IN BLARICUM.

René Froger is zo vriendelijk om tijdens de openingsavond van de BLARICUMSE KERMIS OP ZATERDAG, 17 augustus, gratis op te treden voor zijn dorpsgenoten.

Hij wordt daarbij begeleid door "The first Showband". Deze speciale band opent de avond om 20.00 uur. Om circa 20.45 uur volgt dan het play-back optreden van de winnaars van Koninginnedag. Daarna het live optreden van Nederlands populairste zanger RENÉ FROGER. Rond 22.00 uur wordt deze bijzondere avond afgesloten met de start van het traditionele VUURWERK. Omdat de kosten zich beperken tot de gage van de band, geluidsinstallatie en licht kunnen we de toegangsprijs voor deze speciale avond beperken tot f 15,- per persoon. Bent u lid van de ORANJE VERENIGING dan hebt u voor 2 personen GRATIS toegang op vertoon van het strookje van uw lidmaatschapskaart. De contributiekaartjes zijn of worden één dezer dagen toegestuurd.

Wanneer u vóór 15 juli a.s. lid wordt van onze vereniging (minimaal f 15,- per jaar) dan hebt u met 2 personen gratis toegang en steunt u de vereniging bij onze activiteiten zoals de Blaricummerie op Koninginnedag, Oranjeloop, sjezenkeuring, ringsteken, St. Nikolaasviering en vele andere festiviteiten.

Daar het programma reeds om 20.00 uur aanvangt en het optreden van René Froger om ongeveer 21.00 uur kan de lampionnenoptocht dit keer GEEN DOORGANG VINDEN. Voorverkoop van toegangskarten voor deze avond vindt plaats bij de Blaricumse Boekhandel en bij drogisterij Engel, Torenlaan 6 en Hooibrug 2 in de Bijvanck. U kunt zich aanmelden als lid van de Oranje Vereniging bij onze penningmeester, Gerard Raven, Stobbe 36, 1261 PR Blaricum. (tel. 035-5264869)

De gratis toegangskarten voor de leerlingen van de Blaricumse basisscholen worden tijdig op de scholen uitgereikt.

In verband met de te verwachten verkeersdrukte verzoeken wij u zoveel mogelijk per fiets of te voet te komen.

De Oranje Vereniging.

KOPIJ VOOR HET
 AUGUSTUS NUMMER
 INLEVEREN VÓÓR
 04-08-'96

RECTIFICATIE

Helaas is in het artikel "De Nieuwe Wereld"

(maartnummer) de bronmelding achterwege gebleven. Titel van dat boek:

Maria W.J. Boersen

De Kolonie van de Internationale Broederschap te Blaricum.

Verder nog de volgende toevoegingen:

- Professor van Rees was één van de oprichters van het blad Vrede.

- De stichting van de kolonie kwam voort vanuit de Vredewebeweging en was niet een initiatief van professor Van Rees.



Just Bleekemolen Huizen / Laren n.h.
 Boomverzorging Tel. 035-525 51 64
 & Bomenbeheer 035-538 30 89



DePeperbus
 Huizerweg 1, 1261 AR Blaricum
 Tel. (035) 531 56 93

Geopend vanaf 17.00 uur
 's Maandags Gesloten

WEL EN WEE

GEBOORTEN

27 apr. 1996 Cohn, Rosanna
 15 mei 1996 Van Tiel, Lisa Sophia
 16 mei 1996 Visser,
 Jacob Cornelis Adriaan
 19 mei 1996 Quant, Sayenne Maxime
 22 mei 1996 Van Zon, René

OVERLEDEN

02 mei 1996 Van Deursen, Petrus Antonius, oud 68 jaar
 06 mei 1996 Vos-van Voornveld, Gijsberta, oud 87 jaar
 09 mei 1996 De Vries Robbé, Willem Arnold, oud 93 jaar
 14 mei 1996 Klaver-Hagedoorn, Hendrikje, oud 66 jaar
 15 mei 1996 De Bruin-Dercksen, Petronella Elisabeth, oud 44 jaar
 18 mei 1996 Ernst-Epping, Hilligje, oud 86 jaar
 21 mei 1996 Gruijters, Johanna Martinus, oud 82 jaar
 21 mei 1996 Hilberts, Johan, oud 76 jaar

HUWELIJKEN

26 april 1996 Willems, Frederik Willem, en: Praat, Irene
 26 april 1996 De Gooijer, Lambertus Johannes, en: Boshoven, Miranda Antonia Klazina
 08 mei 1996 Van Agtmaal, Frits, en: Hulst, Cornelia Josina
 11 mei 1996 Strik, Annelies
 21 mei 1996 Haley, Troy Julian, en: Lammerts, Elisabeth Antoinette Louise
 24 mei 1996 Thomsen, Niels Steen, en: Berkman, Lucienne Gabriëlle

de Specht
 Boom-, en Groenverzorgingsbedrijf Blaricum
 Telefoon 035 - 531 02 09
 B.g.g 035 - 694 73 53

DE VOS* STAALS ADVOCATEN

Het advocatenkantoor met de algemene rechtspraak

Mr E.N. de Vos en mr drs F.G.J. Staals
 Huizerweg 15, 1261 AS Blaricum
 Tel. (035) 531 23 14* fax (035) 531 62 16

wij leveren en drukken een mooie kollektie **geboorte-, verloving- en trouwkaarten** en natuurlijk al uw handelsdrukwerk...
Grafisch Atelier Blaricum
 Wetering 41 - Blaricum - tel. 035-526 45 31

RUV Aannemersbedrijf
 nieuwbouw, verbouw, onderhoud en restauratie
 Leeuwerik 1 - 1261 SL Blaricum
 Tel./Fax 035 - 525 27 37
 Autotel. 0653 30 53 26

ABN·AMRO De bank

De bank voor betalen • De bank voor sparen • De bank voor lenen • De bank voor beleggen.

Sabine van Kleef

brillen & contactlenzen

Gianfranco Ferré - J.P. Gaultier - Gucci - Polo Ralph Lauren - Moschino - Valentino - Matsuda

Gedipl. optometriste en contactlens-specialiste. Lid ANVO

Leverancier van het ziekenfonds. **Gratis oogdrukmeting.**

Dorpsstraat 6. Blaricum. Tel. (035) 531 60 64



Van der Bijl Makelaars makelaars van goede huize(n)®

kantoor blaricum . dorpsstraat 10 . telefoon 035.53.15300
 kantoor laren . naarderstraat 20 . telefoon 035.53.15300

Huarmode Leo & Mareza Lames en Herensalon

Redken - Depositair

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 035 531 00 01
 Dagelijks geopend - vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
 Wasmachines, Gasfornuizen,
 Boilers, Geysers, Kachels,
 Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

LOODGIETER: Meentzooom 29
 telefoon (035) 538 24 85

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
 Gas, Water- en Sanitaire installaties.
 Elektrische installaties

ELECTRICIËN: Evenaar 8
 telefoon (035) 538 78 92

Garantiebedrijf FOCWA

AUTOSCHADE
 "ROWY"

TEL. (035) 538 70 36

Wij zijn niet aan merken gebonden
 alleen aan kwaliteit!

• schadevaststelling • richtspecialist
 • uitdeuken • leenauto beschikbaar
 • spuiten

Eerste Molenweg 28 a, 1261 TD Blaricum
 Fax (035) 531 16 44

SPECIALIST IN ZELFGEMAAKTE VLEESWAREN

Stut uw slager

Schoolstraat 2a, Blaricum, tel. 538 34 30