



hei & wei

Dorpsblad voor Blaricum

Jaargang 4
Nummer 28
December 1981

De redactie van
Hei & Wei
wenst U een
prettige stofwisseling

agenda

Blaarcom
13 dec. 13.00 u. Kaarsen trekken. U kunt met het hele gezin echte waskaarsen maken. f 2,- per kaars.
18 dec. 19.00 u. Postzegel- en muntenruibeurs
20.00 u. Klaverjassen
22 dec. 20.00 u. De K.M.P.P. organiseert een avond waarop kerststukjes gemaakt kunnen worden. Komt u allen gerust langs!
26 dec. Gezamenlijke Kerstviering bewoners oude dorp en de Bijvanck. Zie ook aankondiging verderop in dit blad.

BOOK
13 dec. 12.00 u. Familieconcert, Titia Nieman
Concert voor harp en fluit
Na de pauze speciaal programma voor de kinderen. In Nederheem.
17 dec. Boerekoollavond in Cafe De Ouwe Tak
18.30 u. Eemnesserweg 13, Blaricum
Volksuniversiteit Laren-Blaricum

Cursus tuinonderhoud - geen schoonnaak
3 avonden met dia's - 11, 18 en 25 jan., 20 - 22 u.
Docent: J.A.C. Cuyper, tuinarchitect
Openbare school, Melkweg 42, Laren
Cursusgeld: leden V.U. f 20,-; niet-leden f 25,-

China aan de drempel van de jaren '80.
12 jan. Inleiding in de Chinese cultuur
docente: Joke Swagerman

China als ontwikkelingsland
19 jan. P.G.N. Peppelbosch

China nu
26 jan. Drs. J.M. van der Linde

De cursus wordt gegeven in het Gemeentehuis, Torenlaan 50, Blaricum
20.00 - 22.00 u.
Cursusgeld: leden V.U. f 20,-; niet-leden f 25,-.

Lezing: Chips, wat doe je er mee?
Nico Baayens

Donderdag, Gemeentehuis Blaricum.
7 jan. 20.15 u.
B.V.V. kantine

Bingo
11 dec. 20.00 u.

Kerstklaverjassen
23 dec. 20.00 u.

Bingo
8 jan. 20.00 u.

R.K. Vrouwengilde
21 dec. Jaarlijkse kerstavond in het Vitusgebouw

Gemeentehuis Nederheem
20.00 u.

Raadsvergadering
17 dec. 20.00 u.

vergadering van de Weljinsraad in de
22 dec. 20.30 u. Blaarcom, zaal P 4

Expositie Nederheem
tot 8 jan. worden er schilderijen, aquarellen en tekeningen van Kees Smitt tentoongesteld.

Vitusgebouw
21 dec. Kerstavond van het R.K. Vrouwengilde

Kindermiddag N.K.V.
30 dec. 14.00 u.

jeugd disco
9 en 17 jan. bingoavond voor het drum- en majorettenkorps

Hervormde Kerk
18 dec. Kerstdienst voor de mensen uit Hoog-Laren en de Stichte Hof. Andere belangstellenden zijn ook welkom! De dominee, pastoor en het koor vertonen hun medewerking aan deze viering.

Buurthuis De Malbak (Bijvanck)
14.30 Alerlei activiteiten in de Kersttijd en op Oudejaarsdag. Zie ook aankondiging verderop in dit blad.

Bewoners van het oude dorp en de Bijvanck vieren samen kerstfeest in Dorpshuis De Blaarcom

Tweede Kerstdag 26 dec.
13.00 - ± 13.30 u. Wandeltocht Bijvanckbewoners van Buurthuis De Malbak (achter de Sporthal) naar Dorpshuis De Blaarcom in het oude dorp. Start 13.00 u.

Koffieconcert in Dorpshuis de Blaarcom.
13.00 - ± 15.00 u. Instuifkarakter. Levende (stemmige) muziek

Film: Mon Oncle, Jacques Tati. Entree f 5,-
14.00 u. In de bovenzaal van Dorpshuis De Blaarcom.

Klaverjassen, in een apart zaaltje van Dorpshuis de Blaarcom.
14.00 u.

Bridgen, in een apart zaaltje van Dorpshuis de Blaarcom
14.00 u.

Creative bezigheden voor kinderen (en volwassenen).
Tijdens alle middag-

activiteiten
s' avonds 21.00 u

Gezelligheidsmuziek
Film: Der Blauwe Engel met Marlene Dietrich. Entree f 5,-

Deze activiteiten worden georganiseerd door het buurtwerk in de Bijvanck en het oude dorp samen.



ALS IK AAN HERDERS DENK...

Ik was een Joodse herder, 'k lag te slapen met zeven anderen en onze schapen in 't duister van de nacht op Beth'lems gras. En plotseling viel er een stralend licht: het was alleen op onze groep gericht. Ik zag ineens, dat daar een engel was. Hij zei (wat wij al lange tijd tevoren verwachten): dat een Redder was geboren en wij Hem zouden vinden in een stal. Toen hoorden wij: Aan God zij eer gebracht en vrede aan de mensen; heel de nacht was vol van hemelgeesten, zonder tal. Wij hebben toen al gauw het Kind gevonden, liggend op stro, met windelen omwonden. Alles vertelden wij zijn Moeder. Zij was heel aandachtig voor hetgeen wij spraken, wilde elk woord van ons in 't hart bewaken en overdenken. O, wat was zij blij en deelde ons van hare vreugde mede. Heel groot werd onze innerlijke vrede.

Veel later, waar geen mens aan had gedacht zijn veel, ook onze, kind'ren omgebracht. Waar velen zijn vol eerbied en geweld, persoonlijk of groepsgoeds, nooit vermoed. Is 't voortaan angst, waarmee men leven moet? Of zegeviert, heel innerlijk, heel stil toch vredes' zuster: 's mensen goede wil?

H. Remmer, pr.

KERSTWENS.

De uitmonstering van kerstmis is grotendeels afkomstig van een natuurfest. Dat merk je meteen: het gaat over licht en donker warm en koud, groen en dor en dat dan de zon het gelukkig toch weer wint en de dagen langer worden en het leven weer wat beloofd. In de kringloop van de jaargang komen we weer in de lift en op het eerste timide tekenje daarvan werd het feest van licht- en donker gebouwd. Natuurlijk mettertijd zakt het weer, dat weten we van tevoren. Maar volgend jaar doen we het over, dan is het weer feest, en het jaar daarop ook; enzovoort. Altijd hetzelfde liedje. Zo gaat dat met een natuurfest: dat draait in een kringetje rond. Eigenlijk schiet je er niets mee op.

Mij dunkt, zo'n uitmonstering misstaat kerstmis en kan nog misleidend werken ook. Het beste is misschien om er niet al te veel aan te doen, maar staties is het wel, en het vloekt zelfs met het karakter van een natuurfest, om met kerst een verhaal te horen, dat over historie handelt: 'En het geschiedde... En het geschiedde... En het geschiedde... Dat geeft te verstaan, dat de inhoud, de kern van kerstmis betrekking heeft op eenmatige gebeurtenissen en hun ontwikkelingen en hun uitwerkingen in de geschiedenis en met hun verwachtingen gewekt voor de toekomst. Van mij mocht het kerstfeest meer het karakter dragen van een verjaardagsfeest. Dat is van een genre, dat elk jaar pertinent anders is dan het voorgaande. Daar moet schot in zitten, soms tegen wil en dank. Er zijn nieuwe mensen van de partij dan voorheen of oude vertrouwde gasten van vroeger vervallen gaandweg. En nog meer changementen kun je opmerken. Je wordt telkens een jaartje ouder!

Nou goed, ik hoop dat velen met kerstmis niet alleen naar weer alles herhalen van toen en toen en toen, het ook zo fijn en leuk was - want daar schieten we uiteindelijk weinig mee op. Ik hoop dat U, persoonlijk en in wijder verband, kien zult zijn op nieuwe inzichten, uitzichten ook, en open staan voor verbeterd begrip. Het leven kun je toch niet vergelijken met het gewiebel van een hobbelpaard of met een reuzen in een draaimolen? Het is zinniger begrepen als het gaan van een weg, een gang door geschiedenis. En met vragen als 'Zijn we opgeschoten?' en 'Zijn we er nog niet?'
Want het is gauw een jaar verder, een annus domini, volgens onze telling, een jaar des Heren. Goh, het 1982ste al! Gefeliciteerd, hoor.

Ds. Verstoep

Het kerstverhaal kent geen romantiek.

Er is vermoedelijk in de loop der eeuwen geen enkel bijbels verhaal zo misvormd als het kerstverhaal.

Vrome fantasie heeft een groot aantal romantische elementen aan de sobere tekst van Lucas 2 toegevoegd. In veel bekende liederen en lieflijke beschouwingen hebben die toevoegingen zelfs de overhand gekregen.

Het klinkt misschien wat vreemd in uw oren, maar het oorspronkelijke verhaal rept met geen woord over kerstbomen en kerstballen en een dik pak sneeuw - er wordt geen herbergier ten tonele gevoerd, die de deur van zijn etablissement dichtgooit voor twee arme mensen - het woord 'grof' of 'stal' wordt door Lucas niet gebruikt - de os en de ezel zijn in geen velden of wegen te vinden - de herders spelen niet op de fluit of schalmel en hebben hun handen niet vol eenvoudige geschenken - de engelen zingen geen noot - en uit de mond van Maria klinkt geen ontroerend wiegelielid - er luiden geen klokken in het middernachtelijk uur - er staat geen zilveren ster aan de hemel te stralen - het woord 'armoede' ontbreekt in het hele verhaal - de naam van het Kind wordt niet eens genoemd - het Kind ligt ook niet te schreien - Lucas zegt niets over een bange en boze koning Herodes - hij weet schijnbaar niets af van de Wijzen uit het Oosten - en in zijn beschrijving van het kerstgebeuren worden er dan ook geen kinderen vermeld.

Blijft er eigenlijk nog wel wat over? Jawel, Lucas is namelijk een uitstekend verteller. Hij noemt eerst een aantal namen. Anders weet de lezer niet over wie zijn verhaal eigenlijk gaat. In de eerste verzen heeft hij het behalve over Augustus ook heel even over Quirinius de landvoogd. Dan over Jozef, uit het huis en het geslacht van David. En over Maria, de verloofde van Jozef. En Maria was in verwachting. En het kind dat geboren wordt is een zoon.

Natuurlijk zijn die personen aan bepaalde streken en plaatsen gebonden. De evangelist noemt behalve dat hele grote rijk van Augustus ook nog Syrië en Galilea en Judea. Bovendien Nazaret en Bethlehem. In deze laatste plaats bevindt zich dan een herberg en weer ergens anders een kribbe of voederbak.

Wat mij opvalt is dit: er loopt van de persoonsnamen en van de topografische gegevens een duidelijke lijn van hoog naar laag. Van beroemd naar onbekend, van belangrijk naar onaanzienlijk. Je kunt je vinger er bijhouden: een keizer, een landvoogd, een man, een vrouw en een kind. Daarnaast een wereldrijk, een onderworpen natie in het Midden-Oosten, twee geknechte provincies, in elke provincie een kleine stad, en in de laatste kleine stad die herberg en tenslotte de voederbak.

Lucas wil ons als het ware van de bergheiling naar de vlakte halen, van de droom naar de realiteit voeren. Daar waar mensen rechtop kunnen staan en moeiteloos lopen, daar is het in feite gebeurd.

En daar ook mogen de naamlozen te voorschijn komen als de eerste authentieke kerstviervers: de herders die gedurende de nacht in het open veld hun kudde bewaakten.

Ik hoop, dat wij ons op Kerstmis anno 1981 het beste thuis zullen voelen in de buurt van de herders.

Pater André van Buuren msc.
R.K. Vicarie Bijvanck

Over Kerstmis ver, ver weg...

Pater Marinus Nijsten is de man, die het werk van onze veel te vroeg gestorven dorpsgenoot Pater Jan Calis in Suriname heeft overgenomen. Onlangs stuurde hij zoals gebruikelijk weer een lange, interessante brief over zijn wederwaardigheden aan de andere kant van de wereld. Hij schrijft zijn brieven aan familie, vrienden én aan Zr. Auxilia van Gils, die zijn zaken hier behartigt en op zeer voorzichtige en bescheiden manier voor hem 'bedelt' om bijdragen voor het moeilijke en veelzijdige werk van deze pater.
Het zou te veel worden om Pater Nijsten's brief in zijn geheel te plaatsen, het is een boeiend verslag van twee pagina's lang over het werk in de hete armoede van de binnenlanden van Suriname. Over de strijd tegen ziekten, ongedierte, honger en verdriet. Het is ook een schrijven vol dankbaarheid om de helpende hand van ons, het belijden van zijn diepe wens het Evangelie te brengen, zijn missie te vervullen...
Hij beëindigt zijn brief als volgt:
"We beginnen ons weer langzaam voor te bereiden op het komende Kerstfeest. Je moet tegenwoordig wel met daverend nieuws komen, wil je iemands opmerk-

zaamheid trekken. 'De Heer komt', is dat een gedachte waard? Geen wonder dan ook dat wij Hem als Hij komt vaak niet herkennen. God herkennen en zien daar weten we ons geen raad mee. Toch werd God herkend door gewone herders. Zij herkennen Hem als iets gewoons, iets alledaags, een weerloos klein kind. Maar hebben wij ook nog oog voor het wonder vlak om ons? Hoe vaak zeggen we niet: een wonder dat me dat gelukt is! Een wonder dat ik het er levend heb afgebracht! Een wonder dat ik daar doorheen gekomen ben! Een wonder, dan prof je ook de diepste diepte van je leven, dan prof je God! GOD MET ONS, God die zich aandient, steeds weer! Je moet wel een open oog hebben voor het wonder om ons heen! Moge God geven, dat wij in de geest van het evangelie opgaan naar het Kerstfeest! Dat dit feest ons leidt tot meer bewustwording, tot groter respect voor elkaar tot een daadwerkelijke inzet voor de zwakke in de

Klachten of vragen over bezorging?

Sedert het novembernummer 1981 wordt de verspreiding van HEI & WEI geregeld door Reclamerspreiding 't Gooi te Hilversum. Dit bureau maakt daarbij gebruik van de diensten van onze dorpsgenoot Rokebrand en van vele ijverige jongelui, die graag een zakcentje bijverdienen.

Door het sterk teruglopende kindertal van de laatste jaren wordt het aanbod van jongens en meisjes, die graag een 'krantenwijkje' hebben steeds minder. Zijn er in het Oude Dorp of in de Bijvanck jongelui die graag wat over hebben voor ons Dorpsblad én tegelijk hun beurs wat willen spekken, meldt jullie dan aan bij: Reclamerspreiding 't Gooi, 's Gravelandseweg 33a te Hilversum, de heer R. Bok - telefoon 035-19645.

samenleving, om zo de vrede en vreugde te vinden, die God ons beloofd heeft.

Lieve mensen, hiermee wil ik dit schrijven gaan beëindigen en u hartelijk bedanken voor uw gebod, morele en financiële steun. Ik wil niet graag gezien worden als een missionaris die nu eenmaal een beroepsbedelaar is en ik hoop, dat deze brief ook niet als zodanig overkomt. Wel kan ik in alle eerlijkheid zeggen, dat ik zonder uw gebod, steun en hulp niet veel kan doen. Het werk dat ik hier mag doen onder de armste groepen van de Surinaamse samenleving kan ik ook maar doen in opdracht van de kerk en in afhankelijkheid van u allen. Daarom ook namens al mijn mensen hartelijk dank voor alles wat u voor ons doet! Moge God geven dat wij door ons leven de vreugde en vrede vinden, die Hij ons beloofd heeft. Met hartelijke groeten van uw dankbare

Pater Marinus Nijsten o.i.m."

En, beste lezers en lezeressen van het door onze ijerige redactie zo goed geleide blad, heeft U klachten of vragen over de bezorging, aarzelt dan niet om de telefoon te grijpen en ondergetekende te bellen. Alleen als U reageert kunnen wij fouten herstellen. Adres: Stachouwerweg 12 - tel.: 15145.

Tenslotte: Ons Dorpsblad kost geld, dat gedeeltelijk van onze trouwe adverteerders komt - en voor de rest, 70%, van onze eigen gemeente. Daar moeten we zuinig op zijn. Help dus mee en kijk goed bij Uw reclamadruckwerk, want HEI & WEI zit er soms tussen! Dat scheelt een smak geld in de bezorging en voor ieder van ons is het echt de moeite waard even goed te kijken. Hartelijk dank voor Uw moeite! U mede-Blaricummer en penningmeester, F. Eduard Breitenstein

KAREL VAN DER BIJL

makelaar in onroerende goederen

taxaties - verzekeringen - hypotheek - financieringen

Lijzij 52
Huizen N.H.
02152-60600

Vrijblijvend zenden
wij u onze fraai
geïllustreerde woningids.



Gaat U het ook zelf doen?

Hobby-Shop
B. C. STEENBEEK
Blaricum

MEENTWEG 33, TELEFOON 1 57 47

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers,
Kachels, Stofzuigers,
Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN
Gas, Water, Sanitaire installatie,
Elektrische installaties

Loodgieter: Meentzoo 29,
telefoon 02153 - 8 24 85

Electriciën: Evenaar 8,
telefoon 02153 - 8 78 92



MIDDENWEG 16, TEL. 02153 8304
MIDDENWEG 17, TEL. 02153 8203
BLARICUM

Houtindustrie Fecken B.V. Blaricum



Speciaal voor: KOZIJNEN,
DEUREN en RAMEN.
Tevens voor KASTEN.

Binnenweg 1a
Postbus 18
1260 AA Blaricum
Telefoon 02153 - 8 30 37

Bloemen- en Plantenverkoop

'DE DEEL'

Dick Smeding B.V.

Ieder week-end
reklame aanbiedingen

Groot assortiment aardewerk

Veel cadeau-artikelen

Schoolstraat, hoek Middenweg
Blaricum

Geld is vaak niet het enige probleem.

Wij helpen.

Geld werpt vragen op.
Vragen over sparen, lenen, beleggen,
hypotheken...
De ABN is ervoor om die vragen
te beantwoorden. Om u te adviseren.
Over geld net zo goed als over
verzekeringen en vakanties. Vragen
staat vrij bij de ABN. Komt u daarom
eens praten.

ABN Bank

Torenlaan 9 - Blaricum

ASSURANTIE-ADVISEUR

M. A. BEK

ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
LENINGEN

BINNENWEG 3,
TELEF. 02153 - 8 93 71

1261 EK BLARICUM

HERMAN VAN DER HEIDEN

b.v.



AANNEMINGS- EN
VERHUURBEDRIJF

2e Molenweg 23 - Blaricum
Telefoon 02153 - 8 36 20

straat-, grond- en
rioleringswerken
onderhoud, ophogen van:
Terrassen, paden, tegelwerken voor gemeente,
bedrijf en particulier.

Koopmans

VERFHANDEL

Histor Verven
Exklusief Behang
met gordijnstof

Naarderweg 2 - Blaricum

Tel. 8 23 52

KOOP bij de man
die OOK repareren kan.

Tweewielerspecialist
FA. W. BOS en ZN.

Eikenlaantje 4
Blaricum
Tel. 8 31 10



DORPSSTRAAT - TELEFOON 8 23 38

IJzerwaren - Gereedschappen - Doe 'l zelf artikelen
Land- en Tuinbouwartikelen - Electrotechnische artikelen

wgf oversteege

woning- en meubelstoffering

de vanouds bekende woninginrichting
in het hart van Blaricum.

Voor vloerbedekkingen en gordijnstoffen
in
uw woon-, eet-, slaapkamer, zolder, kelder,
kleed-, kook- en kleinste kamer.

Ook voor meubelstoffering.

huizerweg 5. blaricum - tel 02153 - 82523

'R O R I'

Vele bekende merken dames-,
heren- en kinderschoenen en...
de specialzaak voor
PIEDRO KORREKTIE SCHOENEN
Brisklaan 5 - Blaricum - Telefoon 1 49 44

's-Maandags gesloten.



De hondjes van Tom Manders

Tom Manders is nog niet vergeten, leeft nog in de herinnering van ons volk. Eens woonde hij met vrouw en kinderen heel aan het begin van de Oude Huizerweg, nu nog maar zelden gebruikt, een afsplitsing van de Huizerweg, waar in een plantsoentje nog steeds een prachtige eik staat, die met zijn machtige kroon een sieraad van ons dorp is. Men kent Tom nog, ook al omdat een scène uit zijn repertoire nog wel eens op de televisie te zien is.

Hij was een ware kindervriend, alle peuters en kleuters uit zijn buurt wisten dit en snakten er naar om met hem uit te rijden te gaan in zijn oude T-Ford, zo karakteristiek 'hoestub' op vier wielen' genoemd. Hij stalde het oude maar perfect onderhouden wagentje bij de Gebroeders Keijer. Ging hij daar binnen, dan stonden buiten de garage al een paar kleintjes op hem te wachten, verlangend nog eens mee te mogen rijden. Onder luid getoeter, hard knijpend in de rubber autooeter, reed Tom dan de Naarderstraat op en hij was nog maar net op weg of de open Ford was al afgeladen vol. Als mussen op het voeren waren de kinderen op hem afgekomen. Hij was de grootste kindervriend die ons dorp ooit heeft gekend, een goed mens en iedereen die hem leerde kennen beaamde dit. Zijn beroep van cabarettier bracht mee dat hij wist te relativeren, hij kende menselijke tekortkomingen, doorzag zogenaamde gewichtigheid en ijdelheid, besefte intuïtief dat kinderen oprechter dan volwassenen zijn. In zijn vak algemeen gewaardeerd, kwam hij toch in moeilijkheden, schuldeisers vielen hem lastig, hij leed daaronder. Toen het water hem tot de lippen was gekomen, kwam Vrouwe Fortuna hem te hulp en won hij de hoofdprijs in een loterij. Tot de laatste gulden heeft hij daarop zijn kredietgevers afbetaald en hij gevoelde zich van een zware last bevrijd. Er kwam weer zon in zijn leven, hij wilde geheel ontspannen met zijn vrouw nog eens een grote reis gaan maken. Het zou zijn laatste reis worden want kort daarna bekwam hem een gevreesde ziekte waardoor zijn leven te vroegtijdig eindigde. Tervil ik dit schrijf is ons hondje trippelend mijn werkkamer binnen gekomen. Dikwijls herinnert dit dier ons aan Tom Manders omdat zij uit een nest van Asta kwam, zijn eigen hond. Enige tijd voordat hij op reis zou gaan, had Asta vijf jongen geworpen. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen de 'puppies' af te laten maken. Zijn kinderen vertelden het nieuwtje over de hondjes rond en zelfs maakte Tom per advertentie in de lokale bladen bekend dat hij hondjes voor een goed thuis af te geven had. Had daarmee succes en raakte alles kwijt... op de kleinste en laatst-geborene na. Mijn jongste dochter had de overgeschotene bij Tom thuis gezien, wilde het graag hebben en beloofde, er goed voor te



zullen zorgen. Ze sprak erover met mijn vrouw die ermee instemde, maar wel te kennen gaf dat Vader - dat ben ik dus - ook akkoord zou gaan. We hadden al twee katten, moest daar dus nog een hond bij komen? Een dag later, vermoed van mijn werk thuisgekomen, zat ik rustig in de hoek van mijn Biedermeier canapé de krant te lezen toen de deur van onze woonkamer openging. Mijn dochtertje kwam binnen en liet... een klein zwart hondje vallen toen ze tot haar schrik Vader op de canapé zag zitten. 'Het hondje van Tom', stamelde ze, niet wetend wat nog meer te zeggen. Ik was verrast en verbaasd toen het dierje kwispelend met een dun staartje naar me toekwam. 'Was een schatje dat me aanstonds veroverde. Het is tien jaar geleden dat 'Groepie', zo noemden onze kinderen de nieuwe aanwinst, in ons gezin werd opgenomen. Het is maar weinig korter geleden dat Tom Manders is heengegaan. Met zijn gouden hart en zijn blijmoedigheid heeft hij niet alleen veel mensen, maar ook ons hondje, levensvreugde bezorgd.

v.d. V.

Drie stenen korenbloemen.

De man die De Blaricumse Bocht heeft moeten verleggen, de bekende, verguisde, omstreden of bejubelde bocht, die eigenlijk helemaal geen bocht meer is. De man ook, die in tijdens de gure novemberdagen de zogenaamde inlegkruisjes aan de Torenlaan weer zwogend hebt zien afbreken, die man heet Johannes - Jopie - Brouwer, vanaf mei 1978 geregistreerd als 'Meestervakman', enige stratenmaker bij de gemeente Blaricum. De Amsterdammertjes heeft hij ook 'geplant', de zebra's gelegd, het Domein bestraat en het Hazeleger gezelliger en speelbaarder gemaakt. Jopie brouwer, bijna 40 jaar, is een Naarder. Als jonge jongen werkte hij bij Hogenbirk, bij Fokker, later zelfstandig in Laren en vervolgens in Blaricum, waar hij met zijn gezins nu alweer ruim 2 jaar woont. Hij kent het dorp beter dan wie ook. Met recht 'ieder steentje', kun je wel zeggen. Maar ook de mensen. Die leer je langs de weg goed kennen. Zwaluwenweg, Vliegweg, Noolseweg, de Oostermeentbuurt, Fransep, ga maar door, HJ heeft het pad voor ons allen geëffend, in de meest letterlijke zin van het woord. "Zijn best vriendelijke mensen hoor, de Blaricummers", zegt hij opgewekt. "Een kop koffie kan er altijd wel af en een praatje ook". Over dat laatste wil je dan meteen alles weten... Wat zeggen de mensen, HOE reageren ze als je zo'n klus aan het uitvoeren bent als bijvoorbeeld De Bocht? Jopie Brouwer lacht: "Tja, een hoop commentaar krijg je over je hoofd... ze zeggen tegen je, man, laat dat toch, ga

wat anders doen, je lijkt wel gek... Maar 't is mijn werk, dus doe ik het'. Hij heeft gevoel voor humor en laat ze gewoon maar praten, vermoedelijk zou hij er een mooi verhaalje over kunnen maken. Hij gaat echter gewoon door met zijn werk. Vakwerk, dat zwaar is, maar als je gezond bent een heerlijk vak is. 'Je moet je rug goed warm houden' verzekert hij. Sierbestraten is zijn lust en zijn leven. Hij maakt de meest fantastische bloemen van keitjes en steen en schitterende waaiers. Als het aan hem lag, zouden de straten vol bloemen liggen en dat zou zeker prachtig staan. Op het schoolplein van de Openbare Lagere School ligt zo'n bloem, maar hij zou er liever meer hebben gezien. Zijn vrouw en hij houden van mooie dingen. Ze hebben een huis vol 'juweeljes' van antiek. Jopie Brouwer heeft gouden handjes... repareert alles. Op zijn werk, maar ook thuis. Hij is nu de man die de zwaarbeproeft 'perronetjes' weer gaat verwijderen. Stuk voor stuk, de twee bochtstukken eruit, de trottoirbanden, de planten. Behalve de laatste wordt alles opgeslagen! 'Het valt wel mee, de oude trottoirbanden liggen er nog' vertelt hij. Wat er ook nog ligt onder die Bocht van Blaricum... de oude fundering van de tram, die vroeger door ons dorp reed. Bij het uithakken van de gaten voor de Amsterdammertjes is hij erop terecht gekomen. Vervolgens tijden. Dát horen de 'inlegkruisjes' eerderaags ook bij. Wat te denken van 'drie stenen korenbloemen' in de straat gelegd? Sierbestrating eerste klas. Dat is iets voor Jopie Brouwer. Voor ons ook.

a.l.s.

Stukadoorsbedrijf
Fa. T. Spakman & Zn.
erkend lid N.A.V.A.S.

Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum
02152 - 57504

Voor alle voorkomende
stukadoorswerkzaamheden in
nieuwbouw
verbouwingen
renovatie

specialist in sierpleisters

Vrijblijvend advies en/of prijsopgave



AUTOBEDRIJF
GEBR. KEIJER b.v.
Uw Leyland Dealer



Eigen plaatwerkerij
Landi Hartog dealer LPG installaties

Naarderweg 17 - 1261 BP Blaricum, telefoon 02153 - 8 22 71

'HUMMELTJE'

Kinderkleding naar eigen ontwerp
voor 0 t/m 13 jaar.
Kniekousen in alle kleuren en
maten - ook sokken



De Olielamp

Steek Uw licht eens op bij de
Olielamp in Blaricum.

Voor alle soorten en modellen olielampen
waaronder ook antiek.

Wij bieden U een uitgebreid assortiment
onderdelen om Uw niet-complete olielamp
weer compleet te maken.
(ook inkoop)

Meentweg 27a - Blaricum - tel. 02153 - 1 56 71

't is goud wat er blinkt

Een lekker, gezellig, positief nieuwtje voor U te vergaren is af en toe bar moeilijk
In de grote wereld is het al huilen geblazen, ook in ons dorp lijkt het wel alsof we niets anders doen dan troosteloos in de rode cijfers grabbelen, agressief overloze problemen uiteenrafelen of uitzichtloze polemieken aangaan.
In deze donkerste dagen van het jaar zou je bijna de dekens ver over je oren trekken, denkend: 'laa maar zitten allemaal, ik blijf slapen . . .'
En toch . . . even rondkijken, even spuren, luisteren, kijken en je vindt toch weer van allerlei blijde zaken, goede, leuke dingen van de mens.
Twee echtparen zijn in ons midden, in ons dorp, die feestvieren, MOETEN feestvieren. Twee paar mensen, die eens, let wel vijftig jaar geleden samen op pad gingen, stralend en opgetogen, beginnend aan één van de meest risicovolle kansspelen die de mens kent, HET HUWELIJK.
Spannend, moeilijk, soms moeizaam, maar intens waardevol en voor wie het 'gelukt' is samen een lang en gelukkig leven . . . die kan simpel dankbaar zijn en feestvieren.
Betreffende Het Huwelijk moeten we zeker geen informatie trekken bij het C.B.S. (Centraal Bureau voor Statistiek) over hoe het over het algemeen reilt en zeilt. Daar krijg je meer dan kippel van. We blijven gewoon bij huis en laten die bruiden en bruidegommen-van-toen na vijftig jaar aan 't woord. Kleine lichtpuntjes, vonkjes hoop zijn hun verhalen.



Het echtpaar van Walstijn-Puyk (foto Sjaak Kok)

Het echtpaar Van Walstijn-Puyk trouwde 19 november 1931 in Blaricum. Zij ontmoetten elkaar op 'n bruiloft en gingen vervolgens romantisch aan 't wandelen en wij zijn nu getuige van wat daarvan kwam!
Zij, Jannetje Puyk, een Blaricumse meisje, geboren Binnenweg 1. (Hebt U wel eens gemerkt hoe dikwijls wij in onze Hei en Wei één van de vele Puyk's tegenkomen?) Hij, een jonge timmerman uit Bussum, die hier al vanaf 1919 woonde. Ze kregen acht kinderen en hadden een druk leven, dat zeker niet van een leien dakje ging. Ze verloren drie van hun kinderen, een groot verdriet. Maar met de vier dochters en hun ene zoon - die ingenieur in de Amerikaanse staat Oregon is - en hun gezinnen, hebben ouders Van Walstijn een geweldige contact en beleving te veel vreugde. De kinderen en de 13 kleinkinderen. . . ze zijn er vol van.
Vader Van Walstijn, die altijd in de 'bouwrij' heeft gezeten, is een vrolijk en een gezellige verteller. Hij laat vele foto's zien en vertelt uitvoerig hoe het met zijn kinderen in hun levens vergaat. Het oudste kleinkind is alweer 23, het jongste bijna 3.

Moeder Van Walstijn is wat stiltes. Zij heeft een aardig kuiltje in haar wang als ze lacht. Dat doet ze als ze vertelt van het feest dat gevierd gaat worden met de hele familie bij d'Ouwe Tak op 19 november. Dat wordt een volle bak! Ze verheugen zich er geweldig op.
'In de oorlog hebben we het moeilijk gehad met al die kinderen' vertelt hij nadenkend. 'Je vergeet de zorgen niet gauw die je had om al die kleintjes eten te geven. . . .'
Tegenwoordig zeggen de kinderen soms kriebelig: 'Begin nu niet weer over die oorlog en dat gedoe van die houten banden, dat weten we nu wel. . . .'
Die vorige generatie echter, mensen als het echtpaar Van Walstijn, die vergeten het nooit, nooit.
En het huwelijk? Er komt een kuiltje in haar wangen. 'We hebben nooit grote ruzie gehad en als er wat was, dan kwam het door de kinderen.' Hij zegt: 'Goed met elkaar overweg kunnen is een zegen. Je moet zo prettig mogelijk met elkaar leven. Nu hebben de mensen het te goed, ze zijn ook te vrij met alles. Van die ouderwetse huwelijken kom je niet veel meer tegen. . . .'
Misschien niet, misschien wel. Hier in Blaricum hebben we er tenminste deze maand nog een. We gaan gewoon gezellig verder. Dag Familie Van Walstijn, een fijne dag gewens! En over naar . . .

Het echtpaar Huib en Riek Matthes-Funke aan de andere kant van de Torenlaan, Bierweg.
Het echtpaar dat 23 december hun vijftigjarig huwelijk viert. Er hebben altijd families Matthes in ons dorp gewoond, op de Mathijssenhoutweg is een huis te vinden dat Huibjeshof heet en waar de familie jarenlang woonde. Het huwelijk? Daar hebben ze geen moeite mee gehad. O



Het echtpaar Matthes-Funke (foto Sjaak Kok)

nee. Een gelukkig leven, dat hebben ze samen gehad. Het is duidelijk, het is ze aan te zien!
Pas getrouwd zijn ze in Amsterdam begonnen. De jonge mevrouw Matthes gaf daar met haar middelbare acte gymnastieklessen en haar was toendertijd een plicht, dat men daar woonde waar men ook werkte, in verband met het 'woningoverschot'(!).
Crisistijd. Samen op de fiets van de Watergraafsmeier naar de overkant van het IJ, waar de school was. Heerlijke tijden om aan terug te denken. . . .
In '39 verhuizen ze naar Blaricum. Ze hebben dan 2 kinderen en worden in ons dorp door nog een derde verblijd. Via de kinderen, die de Openbare Lagere School bezoeken, komt Riek Matthes in contact met de gymnastiekleraar Dick van Rijn, die haar vraagt 'tijdelijk' de lessen van hem te willen overnemen. Dit tijdelijk bleek uit te groeien van 1945 tot 1968 en bleef al die jaren 'gewoon' tijdelijk. Zoiets kan alleen maar in Blaricum, niet waar?
Het wordt nog leuker, want ook de Bernardus-School deed een beroep op haar en ook daar gaf 'Juf' Matthes 20 jaar les. Zo gebeurde het, dat Riek Matthes half Blaricum aan de rekstok en de ringen heeft zien hangen!
Zelf zegt ze: 'In het begin waren er helemaal geen toestellen, de O.L.S. had eerst zelfs geen gymzaal en later de Bernardus ook weer eens niet, omdat die daar was afgebrand. We gymden gewoon buiten, koud of niet, dan maar rennen. Behalve natuurlijk wanneer het regende. Zwemmen deden we ook. In Laren in het 'open' kikkerbad, koud hoor, vaak. Lesgeven met Dick Breton samen aan de klassen 4, 5 en 6. Een geweldige tijd.'
Riek Matthes werd door haar werk een soort 'verbodingsvrouw' tussen de beide scholen. Ze leerde werkelijk het hele dorp kennen. Vader Huib stond met alles naast haar en was op den duur al net zo enthousiast bezig met de jeugd als zij. Hij organiseerde vlak na de oorlog jeugdwerk, samen met Wil de Leeuw, een jongeren-groep die opgevangen werd en waarmee spelletjes gedaan werden, gespreksavonden werden gehouden en ontzettend veel plezier gemaakt. Zonder vast jeugdthunk, zonder een cent!
Een gezellig, goed leven samen met de kinderen in dit fijne dorp, waarvan Riek Matthes zegt: 'Hier kom altijd alles, iedereen ging ook altijd gewoon met iedereen om. Dat is echt niet overal zo. Trouwens, het kan tegenwoordig nog'. Dat is zo en laten we het vooral zo houden! Een druk leven vol werk, school, kinderen, huis, tuin, schip en allerlei bijkomstige werkzaamheden, zoals de woning-adviescommissie, de oprichting van kleuterschool Margriet, de basis van de latere Vlieghoek en het secretariaatswerk voor de populaire Oranje-vereniging in Blaricum waar Riek, mede door haar plaats in het onderwijs en haar kennis van de hele bevolking, een belangrijke taak vervulde.
In 1975 werd zij heel terecht als eerste vrouw in ons dorp tot ere-burger benoemd, iets waar Huib, die bij alles altijd van de partij was, heel blij mee was.
Ze vierten hun vijftigjarig huwelijk met kinderen en kleinkinderen, waar ze 'apetrots op zijn'.
'Wat willen we nog meer?' zeggen ze en ze hebben gelijk, dit bruidspaar.
Wij zeggen gewoon: Hoera, hoera, hoera!

a.l.s.

DE Malbak

Onderstaande lopende activiteiten in Buurthuis de Malbak in de Bijvanck staan ook vermeld in het blauwe programmaboekje van het Buurthuis. Dat boekje is bij iedere Bijvanck-bewoner thuisbezorgd. Mocht u het niet (meer) hebben, dan kunt u het afhalen bij Buurthuis de Malbak, Wetering 120 (achter de sporthal). Raadpleez het boekje voor tijden, kosten en andere bijzonderheden.

Filmhuis Bijvanck
Iedere maandagavond een film van een soort, dat over het algemeen niet in bioscoop of op de televisie te zien is. Regelmatig themavoorstellingen, waarin een onderwerp nader wordt belicht en u achtergrond informatie kunt krijgen.

Jeugdtonel
Hiervoor staan kinderen op de wachtlijst. De groep heeft meer leiders/sters nodig. Tweemaal per jaar een uitvoering. De Jeugdtonelgroep gaat ook naar bejaardenhuizen e.d.

Handvaardigheidsclub 9 - 11 jaar
Een gezellige activiteit waar nog meer kinderen bij kunnen.

Naai cursus
Een uitstekend lopende activiteit, tot nu toe zijn drie cursussen vol.

Koffie-ochtenden
Eenmaal per week gezellig koffiedrinken en een praatje maken met andere vrouwen uit de wijk. Uit de koffie-ochtenden komen veel andere activiteiten voort zoals VOS-cursussen en thema-avonden.

Volksdansen
Een beginnerscursus voor volwassenen door dansgroep 'Shiboleet'. Tijdens de koffie-ochtenden.

VOS-cursussen
Vrouwen oriënteren zich in de samenleving. Activiteit tijdens de koffie-ochtenden; 12 weken.

Tienerclub
Deze activiteit valt onder het Tienerwerk. Binnenkort wordt een nieuwe tienerwerker aangetrokken.

Fotoclub 'Asadin'
Foto's beoordelen en afwerken kun je beter samen doen dan alleen, ook al vanwege de dure apparatuur, gezamenlijke inkoop van materiaal enz. Er is veel animo.

Textiele werkvormen
Omdat deze activiteit nog onderbezet is, wordt het poppenmaken - waarvoor vorig jaar veel animo bestond - hier bijgevoegd.

Handvaardigheidsclub voor de jeugd
De club voor 11 - 14 jaar is volgeboekt.
De club voor 9 - 11 jaar heeft nog enkele plaatsen vrij.

Jeugdinstuif op de woensdagmiddag.
Altijd druk en altijd gezellig. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Volksdansen voor beginners, 6-10 jaar + tieners
Een goed lopende activiteit van volksdansgroep 'Shiboleet'.

Interkerkelijke jeugdclub
Een uitstekend lopende handenarbeidclub. Resorsteert niet onder het buurtwerk.

Staphorster stipwerk
Zou nog wel wat voller kunnen.

Talencursus buitenlandse werknemers (Medelanders)
Woensdagavond voor heren, dinsdagmiddag voor dames.

Toneel-cabaretoep de Omnibus
Inmiddels overbekend door geslaagde voorstellingen in de Bijvanck en elders. Kom eens kennismaken op een repetitieavond.

Contactgroep 45+
Een groep van de niet meer zo piepjongen, maar bruisend van activiteit. Op 17 december verzorgen de leden een kerstmaaltijd, in januari een cursus 'Meer bewegen voor ouderen' en een volksdansgroep.

Wandkleden maken
Wordt nu het meest bezocht door de wat ouderen, maar is bestemd voor iedereen.

Klaverjasclub
Ook hiervoor bestaat veel belangstelling bij de wat oudere mensen, maar iedereen is natuurlijk welkom.

Thema-avonden
Een initiatief van de vrouwengroep. Behandeling van een algemeen, veelal op de maatschappij gericht onderwerp. Meestal wordt hiervoor een deskundige uitgenodigd om de nodige informatie te verstrekken. Discussiemogelijkheid.

Boetseren
Twee goed gevulde cursussen. Leerzaam en gezellig.

Tekencursus
Niet alleen ontspanning, maar ook goed toegespit op het aanleren van technieken. Donderdagochtend vol. Woensdagochtend nog enkele plaatsen.

Knutselclub 8 - 10 jaar
Gaaf in januari van start.

KERST- EN OUDEJAARS-activiteiten

Kerststukjes maken, maandag 21 december 's avonds van 20.00 tot 22.00 uur. Een 'open activiteit'.

Marionettentheater Joost Brugman: 'Het Geheim van de Bergkristal', dinsdag 22 december 's middags van 14.00 tot 15.00 uur. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze voorstelling komt in de plaats van de jeugdinstuif op woensdagmiddag (die éne instuif op 23 december gaat dus niet door!). Ook kinderen die niet regelmatig op de instuif komen zijn bij de voorstelling welkom. Toegang f 2,50.

Klaverjastoomooi, maandag 28 december 's avonds om 20.00 uur. 'Een open activiteit'.

Dag van 'Medelanders en Nederlanders' op 31 januari. Medelander is een ander, beter woord voor buitenlandse werknemers. De bedoeling is, dat men, via een expositie, allerlei activiteiten, speciale 'hapjes' e.d., iets meer van elkaars culturen te weten komt.

Zie ook agenda pag. 1: gezamenlijke Kerstviering oude dorp - Bijvanck op tweede Kerstdag in de Blaercom!

Het echtpaar Matthes-Funke

(foto Sjaak Kok)

BUURTHUIS DE MALBAK:

alles loopt op rolletjes

Buurthuis De Malbak in de Bijvanck zit tijdelijk zonder vaste buurtwerker. Maar wie mocht veronderstellen dat de Malbak nu winterslaap houdt zit er faliekant naast. Alle activiteiten, voor het winterseizoen gepland, draaien gewoon door. Ook voor nieuwe initiatieven is er een open oor en een helpende, mee-organiserende hand in de vorm van Henny Joosten en Maria Bijland, twee Bijvanck-bewoners die, in dienst van de Stichting Welzijnswerk Bijvanck, geholpen door andere bewoners, de honneurs zolang waarmemen. Henny en Maria zijn er samen twintig uur, in wisseldienst.

'De Malbak is van de bewoners, dat is duidelijk te merken. Een écht buurthuis: verlengstuk van je eigen huis. Nou, dan zorg je toch met 'n allen dat de boel blijft draaien. . . .
Natuurlijk hopen we dat de buurtwerker niet lang meer uitblijft. Niet dat het onplezierig is om hier in te springen, maar er hoort een vaste buurtwerker te zijn. Er is een sollicitatieprocedure gaande'.

Aan het woord zijn de 'invalers' Henny en Maria. Hei en Wei is bij hen op de koffie in de Malbak. Lekkere koffie. We hebben een paar vragen:

Wat zijn de kenmerken van een buurthuis?
'Een buurthuis is in de buurt en voor de buurt. Een mogelijkheid om samen dingen te doen die je anders thuis in je eenje moet doen. Die thuis misschien ook wat moeilijker gaan, eenvoudig omdat je er de ruimte en de attributen niet voor hebt. Een buurthuis is ook een huis waar je profijt kunt hebben van elkaars kennis en ervaring. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij goed in is. We gaan er van uit dat de ruimten in het Buurthuis bestemd zijn voor echte buurtactiviteiten. Alleen als een zaaltje op een bepaald moment toch niet wordt benut, willen we wel eens overwegen om het voor een anders opgezette activiteit te verhuren'.

Hoe komen de initiatieven tot stand?
De plannen kunnen van twee kanten komen. Enerzijds zijn het initiatieven van mensen uit de wijk. Anderzijds vloeien ze voort uit bestaande activiteiten in het buurthuis, een sneeuwbaleffect. Meestal komen de bewoners individueel met een idee aan. Ontzettend enthousiast natuurlijk. Een van de eerste dingen die wij altijd zeggen is: vertel je niet. Probeer niet alles alleen te doen maar betrek zo veel mogelijk anderen bij je plan, dan kun je de taken verdelen en is de kans van slagen het grootst. Het is twaalfen ook veel leuker om er met 'n allen tegenaan te gaan. Al doende leg je de beste contacten'.

Hoe is het met de kosten geregeld?
'Zoals je in ons programmaboekje kunt zien wordt voor de meeste activiteiten entree- of lesgeld gevraagd. Het verschil tussen onze inkomsten en uitgaven wordt gesubsidieerd'.

Zijn tieners welkom in de Malbak?
'Julie doen waarschijnlijk op de bezetting van kortgeleden. Hoewel we het standpunt van de tieners goed begrijpen, erachter staan dat er een jeugdthunk moet komen, kunnen we zo'n bezetting natuurlijk niet toelaten. Zoiets verhindert het functioneren van het buurthuis. Maar denk niet dat tieners uit het buurthuis worden geweerd. Ze kunnen deelnemen aan alle activiteiten die hier plaatsvinden. Maar een buurthuis is nu eenmaal geen jeugdthunk'.



Er is een bestuurswisseling geweest. Is het bestuur van de stichting Welzijnswerk Bijvanck nu weer compleet?
'Het is uiteindelijk gelukt om een nieuw bestuur te vormen. Een plaats moet nog gevuld worden. Voor de stichtingsvorm is destijds gekozen in verband met de subsidie. Een afgevaardigde heeft zitting in de Blaricumse Welzijnsstichting, die je kunt beschouwen als de werkgever van de buurtwerker.
Omdat alles zo democratisch mogelijk moet verlopen is er niet alleen het bestuur van de stichting Welzijnswerk Bijvanck, maar daarnaast ook een adviesraad. Van elke activiteit in het buurthuis zit een afgevaardigde in die adviesraad'.

Welke nieuwe activiteiten staan op stapel?
'Een Bijvanck-bewoonster is bezig met de organisatie van een Telefoonkring. Dat betekent een vaste kring mensen die elkaar volgens een kettingsysteem openblijven. Zij wisselen ervaringen uit, komen van elkaar te weten of er iemand ziek is en iets nodig heeft, kunnen afspraken maken als zij dat willen.
En verder is er in het kader van de komende Kerstviering en Oudjaar ontzettend veel te doen: Kerststukjes maken, marionettentheater, een gezamenlijke kerstviering in de Blaercom van Bijvanck-bewoners en het oude dorp samen, een klaverjastoomooi, een dag van 'Medelanders en Nederlanders' . . .'

Het gaat goed in de Malbak. De verwachte buurtwerker-ster) komt niet terecht in een slaperige uithoek, maar in een gezellige bedoening waar mensen in-en-uit lopen, waar handen en hoofden bezig zijn, waar de buurt zich thuis voelt.

p & t

Volgende maand in Hei & Wei:
"Buurtwijk in het oude dorp"

Herinrichtingsplan voor de dorpskern van Blaricum.

Afgelopen voorjaar zijn in het gemeentehuis te Blaricum een aantal inspraakavonden gehouden over de herinrichting van de dorpskern. Ter gelegenheid hiervan is in maart van dit jaar een afzonderlijke inspraakkrant huis aan huis verspreid. In deze krant werd uitgebreid verslag gedaan van de redenen waarom de gemeenteraad besloot om een dergelijk plan te laten opstellen.

Voorts werd het herinrichtingsplan, zoals dat in concept was opgesteld, per onderdeel nader toegelicht. Ondermeer werden de centrumruimte Torenlaan-Huizerweg-Dorpsstraat-Meentweg, het gebied rond de Hervormde kerk, het park na genoemde kerk en het fietsplan uitgebreid besproken.

Tijdens de inspraakavonden zijn van verschillende zijden op- en aanmerkingen gemaakt op de inhoud van het herinrichtingsplan en de verschillende onderdelen daarvan. Ondermeer werd de voorgestelde inrichting van het parkgebied nabij de Hervormde kerk niet onderschreven. Daarnaast bestond er onder de aanwezigen verschil van mening over de herinrichting van de centrumruimte. Van verschillende kanten werd aangedrongen op het realiseren van extra parkeervoorzieningen, en een daarop aangepaste inrichting.

Van andere zijde werd er op aangedrongen om de nadruk te leggen op de inrichting als verblijfsgebied. Een ander belangrijk aspect dat naar voren werd gebracht was, dat het plan aanmerkelijke financiële consequenties voor de gemeente met zich mee zou brengen. Evenwel waren er ook positieve geluiden te horen. De aanpassing

van het kruispunt Huizerweg-Bergweg-Naarderweg-Binnendoor werd als juist ervaren. De plannen hietoe zijn inmiddels uitgewerkt en de gemeenteraad heeft besloten tot uitvoering over te gaan. Ook zijn, mede naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen, provisionaire regelen genomen in de binnenbocht van de Huizerweg-Torenlaan.

Tenslotte zijn de beide oversteekplaatsen nabij het postkantoor en bakker Boeemem beter beveiligd.

Naar aanleiding van de resultaten van de inspraakavonden over de herinrichtingsplannen is het noodzakelijk deze plannen nadrukkelijker af te stemmen op de wensen van de bevolking. Momenteel wordt hieraan door ambtenaren van de gemeente gewerkt. Verwacht mag worden dat deze in het voorjaar van 1982 gereed zullen zijn.

Hieromtrent zal ook overleg plaatsvinden met ondermeer de ondernemers in het centrumgebied.

Vervolgens zal, via de commissie dorpskern (een commissie bestaande uit burgers en raadsleden), wederom inspraak onder de inwoners van Blaricum worden georganiseerd.

Begrotingsbehandeling een maand uitgesteld

De gemeentebegroting 1982 zal niet, zoals gebruikelijk, in december, maar op 28 januari 1982 in de gemeenteraad worden behandeld.

Dit uitstel is noodzakelijk omdat een herziene prioriteitenkeuze van projecten deel zal uitmaken van de begrotingsbehandeling. De gemeenteraad zal opnieuw aangeven welke projecten in 1982 moeten worden gerealiseerd of gestart. Het gaat daarbij om keuze uit vele voorzieningen, die ook in 1981 als prioriteit stonden aangemerkt. Heroverweging is mede noodzakelijk omdat de, inmiddels minder gunstige, financiële vooruitzichten het niet toelaten de prioriteitenlijst van 1981 als uitvoerbaar te blijven hanteren. De commissie financiën adviseerde het college van b. en w. om de fracties uit te nodigen een keuze uit een geactualiseerde lijst te maken.

Deze lijst bevat een veertigtal projecten/activiteiten. Een degelijke voorbereiding op deze nieuwe prioriteitenkeuze vereist extra tijd. Om een verantwoorde herziening mogelijk te maken hebben b. en w. de prioriteitenlijst van 1981 aangevuld met actuele (financiële) gegevens. Aan de hand daarvan zijn college en fracties momenteel bezig een studie te maken. De keuze in januari zal mede gebaseerd worden op de noodzaak en wenselijkheid van de bestijds gekozen projecten, de jaarlijkse lasten die er nu mee gemoeid zijn en de ruimte die de begroting 1982 biedt om die lasten binnen een sluitende begroting op te vangen.

ONS DORP

In een overvolle vestibule van Nederheem ontving op 22 november ons aller B.O.O.K. Herman Krebbers met een vertal van zijn leerlingen. Getalenteerde jonge vrouwen lieten daarop aan Blaricum klassieke vioolmuziek in zijn meest pure vorm horen. Vier éenlingen en een paar begeleiders vertaalden zonder enig uiterlijk vertoon veel een hemels geschenk muziek kan betekenen. Na elkaar kwamen ze aan de beurt en toonden niet alleen dat ze hun instrument, maar ook zichzelf konden beheersen. Soms klonken hun violen lieflijk en zacht, soms uitbundig of zelfs uitdagend, maar altijd viel een volledige toewijding te beluisteren.

Rond de Pyl-el-vleugel zat heel Blaricum intens te luisteren, volwassene tot ver in het grote gebouw, kinderen met opgetrokken knieën op de grond. Op de voorste rij de Meester, die vóór het begin een paar woorden had gesproken: 'deze jonge vrouwen en mijzelf dient U niet als leerlingen en hun onderwijzer, maar als bijna-volwassenen en hun raadgever te beschouwen'. Een 'wijze' raadgever, mogen wij daaraan toevoegen. De B.O.O.K.-concerten duren gewoonlijk een uur. Toen de Meester aankondigde dat ditmaal de tijd wel uit zou lopen en vroeg of men een pauze wenste, reageerde niemand; men wilde de sfeer niet verstoren, verlangde alleen maar in overgave toevoeren te zijn. Heerlijk, soms haast serene, was het om jonge mensen, zo begaafd en ook zo bescheiden in hun optreden, mee te mogen maken. Want moeten wij niet dikwijls met 'maar halfgoed of minder' genoegen nemen?

De dichter René de Clerq heeft dit eens verwoord:

*Genoeg om niet te sterven,
Heeft d'arme met droog brood.
Doch wie maar eens genoot
Aan volle dis uw weelden,
Gedachten, klanken, beelden,
Lijdt honger tot de dood.*

v.d.Vl.



UIT NEDERHEEM

BRUINE RAT AKTIE 1982

Door de Hoofdingspectie voor de hygiëne van het milieu, afdeling bestrijding van ongedierte te Wageningen, welke inspectie ressorteert onder het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, is aan alle colleges van burgemeester en wethouders in Nederland het verzoek gedaan om in de maand januari 1982 een zogenaamde 'Bruine rat actie' te organiseren. Het Blaricumse college heeft besloten hieraan medewerking te verlenen.

Just in de wintermaanden wordt een actie aanbevolen wegens de trek door de bruine rat naar gebouwen en woonkernen. Als na de oogst de hoeveelheid aanwezig voedsel op het veld minder wordt, breiden ratten hun zwerftochten op zoek naar voedsel steeds verder uit. Via elke opening in een gebouw, die groot genoeg is, proberen ze zich daarin toegang te verschaffen maar ook voedselresten buiten kunnen ratten en muizen lokken. Als u 's winters vogels (en andere 'huis'dieren) buiten voert, dan dient u net zoveel voedsel te verstrekken, dat het voor het donker op is. Eetbare waar in een schuif of een kelder moet in afgesloten bussen worden bewaard. Een volwassen rat eet ongeveer 50 gram voedsel per dag. Een rattenfamilie kan al snel bestaan uit zo'n 40 exemplaren. De bestrijdingsmiddelen, die worden gebruikt, zijn langzaam werkend, zodat de eerste resultaten pas na 3 à 4 dagen zijn te verwachten. Ter verdelging van lokaas op diverse voerplaatsen te worden gedeponeerd. Bruine ratten komen gebouwen vaak binnen via kruipruimtes onder de vloeren, een kapot ventilatierooster in de buitenmuur of via een beschadigde rioolbuis. In deze gevallen dient tot een verdelgingsactie te worden overgegaan.



Het spreekt vanzelf dat de bestrijding, te weten de uitleg van lokaas, de controle en de nodige adviezen omtrent ratwering, moet worden uitgevoerd door een deskundige bestrijder. Een particulier zal de bestrijdingsmiddelen vaak op ondeskundige wijze gaan toepassen, hetgeen behalve gevaarlijke situaties en onvoldoende resultaten ook resistentie bij de te bestrijden knaagdieren ten opzichte van het gebruikte middel ten gevolg kan hebben.

U wordt dan ook verzocht, indien u de aanwezigheid van ratten of ander ongedierte in uw woning of bedrijfsgebouw vermoedt of heeft geconstateerd, dit te melden aan de Afdeling Gemeentewerken Blaricum, waarna elk gemeld object zal worden bezocht door een goed opgeleide bestrijder, die zodanig tot het nemen van maatregelen zal overgaan. Deze meldingen kunnen zowel persoonlijk als telefonisch aan de Afdeling Gemeentewerken worden gedaan (gemeentehuis, Torenlaan 50 of tel. 02153-15351).

KOOP IN EIGEN DORP!

boeken
speelgoed
kantoor- en schoolartikelen
tijdschriften
sigaren en sigaretten

BLARICUMSCHE BOEKHANDEL
v/h J. Vos
Dorpsstraat 12

Johan Tempelaars

Huishoudelijke artikelen

o.a. Was- en droogautomaten,
centrifuges, koelkasten,
keel- en vaatwasser, vaatwasmachines,
keukensetellen
Kleine Huishoudelijke Apparaten
glas, porselein en aardewerk

NAARDERWEG 1 - BLARICUM
TEL. 02153-15372

Fan Willard

Interieurverzorging

Naarderweg 1, Blaricum, telefoon 02153-1 58 60

Voor betaalbare interieurverzorging

snackbar "Dick"

Eemnesserweg 7
Blaricum
Tel. 02153-12506

Wij bieden vele soorten broodjes, warme en koude snacks, ijs en frisdranken. Onze party-service geeft ruime mogelijkheden voor uw feestje thuis.

JUWELIER
M.J. DE RAAD

Juwelen
Reparaties
Taxaties

Schoolstraat 4 - Blaricum
Telefoon 02153-14120 Gire 276755

EXCLUSIEF SMEEDWERK

Smederij 't Wapen

• Open haarden • Verlichtingsarmaturen
voor binnen en buiten • trappen, leuningen

Showroom: Schoolstraat 21, - Blaricum
Telefoon 02153 - 86408 b.g.g. 86684.

benzine
service-station
garage
van mill

verkoop van automobielen
banden en accessoires
onderhoud en reparatie

torenlaan 2-4 - blaricum - tel. 8 22 17

KEURSLAGERIJ

André Nieuwendijk

Meentweg 2, Blaricum
Tel. 02153 - 8 33 37

FONDU EN
BARBEQUE SPECIALIST

D. BEEK

AARDAPPELEN
GROENTEN EN FRUITHANDEL

Blaricum
Dorpsstraat 3
Tel. 8 34 09

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER
AANNEMER**

VERBOUW ONDERHOUD NIEUWBOUW

landtechniek
stiny

R.H. Stiny
Binnendoor 5
1261 EG Blaricum
Tel. 02153 - 1 17 23

**HORSMAN
SPORT
ARTIKELN**

wetering 43 byvanckblaricum-huizen 02152-63383

Veilig en vertrouwd

Opel, Bedford CF- en GM-Amerikanen dealer bij uitstek!

Van Voorden b.v.

Zeverijnstraat 16 1216 GK Hilversum Tel. 035 - 1 51 51
Huizerweg 8 1261 AW Blaricum Tel. 02153 - 8 37 74

Leasing-Euroservice-Eigen schade reparatie afdeling-OK inruilwagens.

Mocht u deze klok tegenkomen.

Deze meneer is het slachtoffer van betreuerswaardige ondervzekering. Toen zijn fraaie klok werd onvreemd, bleek dat onvoldoende door zijn verzekering te zijn gedekt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Loop even bij ons binnen, om te praten over uw verzekeingen.

Rabobank
Bijdetijdse verzekeringen.

Huizerweg 10A, Blaricum,
telefoon 02153 - 8 91 04
Hooibrug 12-14, Bijvanck,
telefoon 02152 - 5 82 44