



6e Jaargang
Nummer 53
Maart 1984

Hei & Wei

Dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad van en door Blaricammers. Uitgever van de Stichting Dorpsblad Blaricum. Redactie: Y. Bors-Balk, J. Juffer, A. Lindeman-Strombosch, J. van der Vlist, S. Vos-Verhoef, W. Welfer-Sluis, A. van Zon. Adres voor verzending redactionele bijdragen: secretariaat A. van Drielschapperijn, Eemnesserweg 616, tel. 82718. Ook voor advertentiemiddelen. Eindredactie: J. C. de Graaff, Torenlaan 53. Druk: J. van Gestel & Zo. B.V., Laren N.H.

AGENDA

- Nederheem**
14 mrt. 20.00 uur Vergadering van de Welzijnsraad in De Blaercom
15 mrt. 20.00 uur Openbare Commissie-vergadering Ruimtelijk Ordening
20 mrt. 20.00 uur Openbare Commissie-vergadering Openbare Werken
21 mrt. 20.00 uur Openbare Commissie-vergadering Financiën
22 mrt. 19.30 uur Openbare Commissie-vergadering Welzijnstaken c.a.
29 mrt. 20.00 uur Raadsvergadering

Expositie Nederheem
tot 10 mrt. J. Crevecoeur, Laren: schilderijen
19 mrt.-28 april Mary Verloop: schilderijen

R.K. Vrouwengilde
15 mrt. 20.00 uur 'Wat lezen we vandaag'. De Heer Pikkemaat, hoofdredacteur van de Goos- en Eemlander vertelt het e.e.a. over het tot stand komen van de krant. In het Vitisgebouw.

B.V.V.
2 mrt. 20.00 uur Bingo
30 mrt. 20.00 uur Klaverjassen
6 april 20.00 uur Bingo

B.O.O.K.
18 mrt. 12.00 uur Familieconcert, Bert van den Brink, piano.
Nederheem: zaal open 11.45 uur.

Vitusgebouw
3 mrt. 20.00 uur Carnaval van de K.P.J.
4 mrt. 14.00 uur Kinder carnaval
23 mrt. 20.00 uur Disco voor de jeugd van Rick Blijham

24 mrt. 20.00 uur Lentebal georganiseerd door de Kruisvaarders-carnavalsvereniging
30 mrt. 20.00 uur Uitvoering van de Blaricumse Toneelvereniging
31 mrt. 20.00 uur Zie 30 mrt. met bal na afloop

Blaercom
5 mrt. 20.00 uur Bijeenkomst van de V.V.D.
24 mrt. 10.00 uur Bijeenkomst van het Theosofisch Genootschap met als onderwerp 'Aspekten van Evolutie'. Toegang vrij.

29 mrt. 9.30 uur Bijeenkomst van de Federatieve Vrouwenraad Blaricum

Kruisvereniging Blaricum
19 mrt. 19.30 uur Ledensvergadering en 20.15 uur film 'De bittere pil' over verantwoord omgaan met medicijnen; ingeleid door apotheker mev. S. Widjaja; in de Blaercom; gratis toegankelijk voor iedereen.

Blaricumse Welzijnsstichting
Onderstaande activiteiten worden gehouden in De Blaercom.

Iedere woensdagmiddag handenarbeid voor kinderen 14.00-15.30 uur. Kosten f 1,-.
Iedere woensdagmiddag timmerclub 15.30-17.00 uur. Kosten f 1,-.

7 mrt. 14.00 uur Kinderfilm 'Sjors en Sjimmie en het zwaard van Kuyk'. Kosten f 2,50.
8 mrt. 9.00-12.00 uur Rommelmarkt/ruilbeurs voor jeugd 6-12 jaar.
11 mrt. 14.00 uur Gezinsmiddag Nest-kastjes bouwen

16 mrt. 20.00 uur Klaverjassen
1 april 14.00 uur Gezinsmiddag Tegels bakken

Volksuniversiteit Laren-Blaricum
12, 19 en 26 mrt. 20.00 uur. Een kunsthistorische reis door het hart van Spanje. Lezingen aan de hand van dia's. Kosten f 30,-. V.U.-gebouw, Kostverloren 11, Laren

Malbak
2 mrt. 20.00 uur Postzegelvereniging
6 mrt. 14.00 uur Kindertheater van Kees Brandt 'Kees en de Babakazoes', voor kinderen van 6-12 jaar. Kosten f 2,50.
9 mrt. 20.00 uur Klaverjassen

12 mrt. 9.00-10.00 uur Conversatie Engels (5 lessen). Kosten f 26,- lesgeld en materialen.
Iedere zondag 12.00-18.00 uur Turks koffiehuus. Voor iedereen toegankelijk.

23 en 24 mrt. en 30 en 31 mrt. 20.00 uur. Uitvoeringen van de toneelvereniging Omnibus.
30 mrt. 20.00 uur. Informatie en voorlichtingsavond van de Belastingen voor wijkbewoners. Deze avond gaat alleen door bij voldoende belangstelling. Heeft U interesse, meldt U dan.

De Korenschoof
Voor onderstaande cursussen dient U zich tijdig aan te melden.
v.a. 12 mrt. 20.00 uur. 3 maandagavonden B.D. tuinieren thuis.
v.a. 14 mrt. 20.00 uur. 3 woensdagavonden



JOZEF RIGTER BIJNA 90 JAAR



Als er IEMAND in ons lieflijk dorpje Blaricum gelukkig en dankbaar is dat hij er woont, is het wel Jozef Rigter. Voor hem is en was het één groot feest en erover vertellen kan hij als de beste. Verschillende keren had men al gezegd 'je moet eens naar Jozef gaan... DIE kent van die leuke verhalen'...

Op een koude, stralende winterdag, met de bomen witbesuikerd door de rijp, deed hij de deur voor me open. 'G. J. Rigter' stond op het naamplaatje. Een lange, vriendelijke man, met naast hem zijn onafscheidelijke - net zo vriendelijke - hond, die opgetogen mijn handen aflikte.

'Jozef?' Op het bordje stond: G. J. Rigter? Hij legt het me uit: 'Mijn ouders hadden zeven kinderen, de oudste en jongste waren jongens. Ik was de tweede jongen en werd evenals mijn broer 'Gerardus Jozef' vernoemd naar de grootvaders die allebei zo heetten. Zo ging dat vroeger, hij werd toen Gerrit genoemd, ik Jozef.'

Jozef Rigter heeft verse koffie gezet. Alles om hem heen vertelt dat hij een gezellige man is. Buiten en binnen, overal beesten. In een kooi zit een Zuid-Amerikaanse glanspreeuw, een glimmend blauwe vogel, die regelmatig met ons meepraat.

Deze Jozef Rigter is net als zijn voorvaders van beide kanten door de eeuwen heen 'Blaricums'. Er zijn verschillende stammen 'Rigters' hier in het dorp, soms wel, soms niet met elkaar verwant. Iedereen had vroeger grote gezinnen zodat de naam in veelvoud steeds werd opduikt. Wanneer werd hij geboren en waar? Deze Jozef houdt duidelijk van grasjes, dat zie je aan zijn pretogen en ik dacht dat hij mij ook onmiddellijk voor de gek hield toe hij antwoordde: 'geboren ben ik op het Fransepad in 1895'. Het is bijna niet te geloven, dat deze vitale man binnen niet al te lange tijd negentig zal worden. Het moet aan een gezond leven liggen, aan zijn opgewekte natuur en 'hard werken, dat is altijd goed voor een mens', zegt hij en hij kan het weten.

Hij heeft zijn lange leven getuind en had zestig jaar een groentekwekerij op de grond waar nu de huizen van de Bouwvenen staan. Was hij toen niet droevig dat op zijn zo geliefde plek werd gebouwd? 'Nee, zegt hij rustig, 'de mensen moeten toch ook ergens kunnen wonen. Als het aan mij ligt, zou ik ook nog graag een strook langs de Meentzoom bebouwd zien, want voor jonge mensen uit dit dorp is er weinig mogelijkheid om redelijk betaalbaar je ergens in het oude deel te vestigen. Dat stukje kan er nog best vanaf, want er is nog genoeg grasland in Nederland'.

Jozef moest in de eerste Wereldoorlog in dienst; 'lag' in Amsterdam, de Vlaskijkers bij Amersfoort, den Bosch, Tilburg, Veere, Schoonheid, Katzand, Katshaven en den Helder. Zo zie je nog eens iets van je land! Gelukkig kreeg hij regelmatig extra verlof voor zijn groentekwekerij, die anders geheel zou zijn verpietert.

Geboren dus in 1895. Vader Hendrik en moeder Grietje de Jong kregen in dat jaar hun jongste zoon, die in 1925 trouwde met Corne-

lia Zeegers en zij hadden weer acht kinderen en woonden op de Kerklaan, waar Jozef in de crisjaren, toen zelfs groenten voor de mensen te kostbaar was, een kolenhandel begon. Dag en nacht keihard werken, het bekende verhaal uit die dagen. Zoon Herman nam later de kolenhandel over en schakelde op den duur evenals de Vos' familie over op olie en benzine. Als de dag van gisteren herinnert hij zich dat er maar een straat was in Blaricum, lopend van de Huizerweg naar de Eemnesserweg, bestraat dan wel. De rest was louter zandpaden, zoals we dat op sommige oude prentbriefkaarten nog kunnen zien. Blaricum was omgeven door bos en hakhout, de grond was arm en niets waard. Aan niet begin van deze eeuw kwam het aan de Englaan zelfs voor, dat er een akker geerd werd voor een zak meel! Het bestaan was voor de boeren moeizaam. De raadsvergadering liep door dit incident uit de hand en de petroleumlampen die gewoonlijk om negen uur uitgingen, waren al gedoofd. De geerde raadsleden moesten om tien uur door het donker naar huis, daarmee in de categorie schorriemorrie vallend, diegene die bij nacht en ontj op straat liepen. Het hele dorp lachte.

Jozef Rigter heeft er zelfs nu nog schik in als hij vertelt van al het katekwaad dat hij op de dorpschool uitdaalde. Hij moest nogal eens schoolblijven en zat zich dan te vervelen met zijn griffel en lei en besloot er wat aan te doen. Hij vulde alle gatjes en hoekjes van de schoolafels met klappertjes, doosjes, overal klappertjes...

'Er was ook eens een jongen zoek. Was na schooltijd niet thuisgekomen, 's avonds niet, 's nachts niet. Iedereen natuurlijk dodelijk ongerust. Wat was het nu? De juffrouw - die niet in het dorp woonde - had het ventje in de kast opgesloten omdat hij stout was geweest en had hem: vergeten. Nou vraag ik je! Alleen was er maar veertien dagen vakantie per jaar, wanneer de school moest worden schoongemaakt. Dat waren nog 'ns andere zaken toen...'

Zoals alle kinderen vroeger wandelde Jozef wel. Hij doet dat trouwens nog steeds. Samen

met zijn hond, kun je hem dagelijks zijn rondje zien maken. Vroeger liepen de kinderen altijd naar zee, door de polder heen, anderhalf uur tot aan het water, dat toen nog zout was. De zee kon behoorlijk 'spoken', met een flinke westerstorm kwam het water over de dijken heen en zelfs tot aan de 'vette dijk'.

Eens was na een windkracht 10, 11 het hele gebied ondergelopen en liep een Huizer botter vast ergens op het land. Dat ergens bleek bovenop een dak te zijn, toen het water zakte... Iedereen vond dat 'prachtig', vertelt hij glunderend. Zijn vader Hendrik was toedertijd in dienst van de dijkbewaking. Voor f 150,- per jaar. 'De kaibaas' heette toen de man die nu dijkgraaf genoemd wordt. Er was het hele jaar veel werk te doen en de kinderen hielpen als het kon altijd mee.

Er waren in Blaricum ontzettend veel konijnen vroeger, die veel schade aanrichtten, maar ook bijzonder veel wild. De natuur was prachtig. Fazanten, patrijzen, kwartels, scholeksters en ijsvogeljes. Veel vogels zijn weggetrokken om nooit meer terug te komen. Hij is een vogel-vriend en het doet hem verdriet. Maar hij is geen bitter mens. In tegendeel.

De heer Boissevain legde in die dagen dwars door de heer een weg aan, die ook naar hem vernoemd werd. De heide was toen prachtig, vol en dik. De boeren kwamen regelmatig plaggen hakken, voor in de pot-stallen. Op de kale plekken zag je de jonge heide direct daarna weer opkomen. Toen het Goois Natuurreservaat kwam, werd het plaggesteek verboden. De boeren stuurden een schaapherder de hei op met van ieder een paar schapen, die 's avonds teruggebracht werden naar het dorp en op stal gezet (bij Ko de Jong). De mest werd onderling verdeeld; op de schrale grond was deze heel goed bruikbaar voor iedereen. Hij herinnert zich ook nog dat er vette en magere leem werd afgestoken, waarvan de vette voor het maken van vormen gebruikt werd in een ijzerfabriek.

Zoals zovelen vindt hij dat het zonde is dat de Bijanck gebouwd moest worden daar waar hij nu ligt. Ze hadden de gemeente dat zelf moeten laten uitzoeken, dat was veel verstandiger geweest, meent hij. Er is erg veel veranderd, vindt hij, maar is toch best tevreden met alles. 'We wonen hier toch allemaal prachtig'.

Hij vertelt nog even iets over de kermis zoals hij die hier als kind kende. Die Blaricumse kermis, die er nog altijd is, tegenwoordig in augustus - dit jaar 20, 21 en 22 augustus - heel lang geleden op de eerste maandag in oktober. Tegenwoordig zeggen we 'Nou zeg, het is maar een magere bedoening dit jaar, er is niet eens een 8-baan en er is niet eens een ruimtecapsule, of vliegende raceboel zoals daar-en-daar. Maar we zijn ook allemaal min of meer verwend mensjes en mensenkinderen, zeker als je hoort hoe aan het begin van deze eeuw de mensen zich geweldig vermaakten met 'drie kramen'. 'De kermis stond daar waar nu de brandweerkazerne is. 3 kramen stonde er dan. De oliebollekraam van Mie Vod, die 's nachts onder de toonbank bleef slapen (!), een speeldroekraam met poppen en beren en zo en een koekkraam waar koeken verkocht werden, zo hard en taai, dat het een wonder is dat de 'oude' Blaricammers nog tanden in hun mond hadden'.

Maar iedereen keek zijn ogen uit en had dolle pret. De kroegen waren vol. Vrouwen mochten absoluut niet naar binnen: zoets was schand! De enige veldwachter van het dorp kreeg op die drie kermisdagen versterking. Maar Jozef weet nog goed, dat die beiden na een goede slok samen op de vuist gingen en het publiek zoudende een extra attractie kreeg voorgeschoteld.

De hond van Jozef heeft ondertussen mijn derde koekeje weggebedeld. Ik gun het hem graag, want hij is een lief beest. Hij brengt me mee weg naar buiten. Nog even de kippen en de eenden bekijken. Straks mag hij weer fijn mee uit met zijn baas. Deze zegt: 'ik heb nog best meer verhalen en ook nog een gedicht'. Hij heeft pret-ogen en hij houdt van het leven. Het leven in Blaricum nog het meest.

a.l.s.

guis'stoffenhuus

moderne stoffen en furnituren
fransepad 32 blaricum
tel. 02153 - 14081

garage van mill

benzine service-station
pomp dagelijks open van:
07 - 20 uur
zat: 09 - 20 uur
zond: 10 - 19 uur
Esso Benzine - Diesel
Haardhout - Houtskool
Fire log - Aansteeblokken
torenlaan 24 blaricum tel 82217

ZACHTE LOBBY

Alle kranten hebben de afgelopen weken aandacht besteed aan de activiteiten van onze burgemeester, maar dan in haar kwaliteit als bestuurslid van het Nederlands Olympisch Comité. Haar 'zachte lobby' in Serajewo om de Olympische Spelen 1992 naar Nederland te halen is ons bekend. Maar wat bedoelt 'zachte lobby' in Serajewo? Losjes praat ze over Amsterdam en Rotterdam, maar wij kennen haar. Ons is het duidelijk: de Olympische Zomerspelen 1992 komen naar Blaricum!

Nu zijn wij in Blaricum gauw geneigd te zeggen dat die datum nog een heel eind weg is en dat we nog wel zullen zien. Zo'n instelling is onjuist. Olympische spelen zijn geen braderie.

Neem nou alleen al het geld. Ook al worden het, zoals zij zelf heeft gezegd, de Sobere Olympische Spelen (S.O.S.), zoiets kost al gauw een smak geld. Op z'n minst.

Denk eens aan al die lunchpakketten voor de atleten. Al die broodjes met kaas en chocolade-hagelslag, wie gaat die allemaal smeren?

Nee mensen, willen we in 1992 goed voor de dag komen, dan moeten we nu al beginnen met de voorbereidingen. Anders wordt het niks.

Nu moeten we wel oppassen dat we niet in een andere fout vervallen en zeggen dat het allemaal nooit zal lukken. Er zijn genoeg zaken die vrij gemakkelijk zijn op te lossen. De huisvesting, bijvoorbeeld. De leden van het Internationaal Olympisch Comité worden ondergebracht in de Beukelaar. Voor medische begeleiding en aangepaste maaltijden draait men daar de hand niet om.

De gesponsorde deelnemers gaan gewoon in een hotel (tegen die tijd is de verbouwing van Bellevue ongetwijfeld achter de rug). De echte amateurs gaan in tenten op de camping. De mannen links, de vrouwen rechts en daartussen in de groep gebruikers van spierversterkende middelen.

En waar, zo hoor ik vragen, vinden de wedstrijden plaats? Een goede vraag waarover nog gedacht moet worden. Juist omdat het de Sobere Spelen worden, moeten we niet te trots zijn voor bepaalde onderdelen van het programma uit te wijken naar onze buurgemeenten. Zwemmen kan in de Biezem en als het regent bij Hols. Hockey op het kunstgras van Laren (wel aan denken dat ruim van te voren te vragen!). Voor de andere takken van sport kunnen we zelf wel zorgen, lijkt me.

Alleen met het onderdeel snelwandelen zit ik omhoog. Het moet er bij, maar u zult het met me eens zijn dat er niets erger is dan snelwandelen. Alsof een groep mannen met collectieve buikloop zich met de ellebogen een weg door de menigte baant naar de dichtstbijzijnde w.c. Je kunt zien dat ze het niet gaan halen. Dat is dan afgesproken, het snelwandelen gaat naar Huizen.

Dit alles is natuurlijk nog niet helemaal uitgewerkt, maar de grote lijn staat nu wel vast, denk ik. Vergeet niet dat dit allemaal voor ons dorp gaat betekenen. Gouden tijden voor onze winkelstand. Gouden tijden ook voor onze artsen, fysiotherapeuten en de Kruisvereniging (kleine ongelukjes komen altijd voor). Stelt u zich eens voor: in één klap weet de hele wereld waar Blaricum ligt! Het moet kunnen!

dG

P.S.
Lieve mevrouw A. C. de C.-F. te B.: die foto van u in de N.R.C., dat kan niet. Die moet u wegdoen.

Nationale inzameling LEGER DES HEILS

Bij het ter perse gaan van dit 'Hei en Wei'-nummer is de nationale inzamelingsactie van het Leger des Heils al in volle gang (20 februari t/m 3 maart). Mocht u de collectante(s) gemist hebben dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op postgironummer 43 92 76 ten name van Leger des Heils, Hilversum.

VIER BLARICUMMERS DISCUSSIEREN OVER HET DORPSKARAKTER VAN BLARICUM

Het dorpskarakter van Blaricum, wát is dat en wat moet er gebeuren om het te behouden? Waar liggen de gevaren die dat karakter bedreigen en hoe ziet de toekomst er voor de Blaricumse agrariër uit? Welke invloed heeft de komst van grootwinkelbedrijven op het dorpskarakter en wat betekent het verlies van de Bijvanck voor het oude dorp? Wat is het wezenlijk verschil tussen het dorpskarakter van Blaricum en Huizen enerzijds en Laren anderzijds? Deze vragen stelde Hei en Wei op 18 januari j.l. aan vier Blaricumse inwoners: J. Juffer - architect, G. van Mill - ondernemer, S. Nieuwenhuizen - secretaris van de vereniging Behoud Dorpskarakter (gespreksdeelnemer op persoonlijke titel) en J. Rigter, agrariër. In een zaal van het dorps huis De Blaercom onstond een levendige discussie. Een neerslag van dit gesprek treft u hierbij aan.



Juffer: Wat ik versta onder het dorpskarakter van Blaricum op dit moment? Het specifieke voor mij is de gegroeide, in zekere zin grote verdraagzaamheid.

Van buiten komend moest men er echt wel wat voor over hebben om hier te kunnen en willen wonen. Men trof hier een uitgesproken katholieke gemeenschap aan. Maar een gemeenschap die wel de mogelijkheid liet voor mensen met allerlei andere overtuigingen om hier te wonen en met de andere bewoners op te trekken zonder dat dat problemen gaf. Ja, verdraagzaamheid vond ik een trefwoord voor Blaricum. En omdat alles relatief is vind ik dat tot op zekere hoogte nog.

Van Mill: Ik kan mij daar voor een heel stuk bij aansluiten. Maar ik wil wel benadrukken dat die verdraagzaamheid onder die enorm gemiddelde bevolking volgens mij voortkomt uit de oorspronkelijke 'oer'-bevolking, waar ik mijzelf niet toe reken want ik ben geen Erfgoeier. Een Erfgoeier is voor mij een echte Blaricummer.

Nieuwenhuizen: Voor mij is het karakter in de eerste plaats de kleinschaligheid. Eigenlijk een geïsoleerd dorp he? Zo'n vijftig jaar geleden had half Nederland nog nooit van Blaricum gehoord, denk ik. Laren, Hilversum, Bussum kwamen wel op de schoolkaarten voor want daar was iets bijzonders. Maar in Blaricum was niks. 't Had geen uitgang naar zee, nauwelijks een uitgang verder het land in. Met de drooglegging van de Zuiderzee is het opeens uit zijn verband gerukt. Maar toch, als je vraagt wat is het karakter? Dan zeg ik: kleinschaligheid, een rustig geheel.

Rigter: Ergens heb ik wel een beetje bang voor die kleinschaligheid. Ik noem maar iets: aan de éne kant probeert men de middenstand te handhaven, maar aan de andere kant zie je dat winkels het moeilijk hebben en soms noodgedwongen verdwijnen. Het dorpskarakter vind ik niet zo veel veranderd. De mensen kunnen nog goed met elkaar opschieten. Men ontmoet elkaar en probeert iets van het dorp te maken. Ik heb Blaricum altijd een fijn dorp gevonden en dat is het nog.

Natuurlijk, er zijn van die dingen... We hebben een monumentenlijst, een beschermd dorpsgezicht en nu hebben we er pas weer een gemeentelijke monumentenlijst bij. Ik herinner me nog heel goed die eerste vergaderingen over het beschermd dorpsgezicht in de zestiger jaren. Burgemeester Tydeman en de wethouders zelden toen: u hoeft nooit bang te wezen dat we er een openlucht museum van zullen maken want dit is 't laatste. Maar nu is toch weer die nieuwe monumentenlijst aangenomen, waar een heleboel mensen tegen waren. Wanneer je al dat soort dingen krijgt ben ik bang dat je geen mogelijkheden meer overhoudt voor jonge mensen. Die moeten toch een huis hebben?

Van Mill: Ik denk dat we al hard opschieten met de vergrijzing. Duidelijk merkbaar. De jongere mensen trekken weg (Rigter: Ja, omdat 't zo moeilijk is). Ik merk dat aan mijn klantenbestand. Net als mijn buurman Engel en noem maar op. Een hoog leeftijds-gemiddelde! Jonge klanten zijn je weinig. De meeste komen uit de Bijvanck, uitzonderingen daargelaten. Het dorp is aan 't vergrijzen en dat vervult mij met zorg.

Nieuwenhuizen: Als je een goed leefbaar dorp wilt hebben dan moet er een leuke bevolkingspyramide zijn. Maar dat die bevolkingspyramide uit zijn evenwicht lijkt te raken is een landelijk beeld.

Ik zie meer gevaar in steedse elementen. Wij het karakter van een dorp behouden dan moet je die er zo weinig mogelijk inbrengen. In hoeverre op dit moment het ideaalbeeld is aangestast? Zo'n vijfendertig jaar geleden kwam mijn zuster wel eens in Blaricum en dan zei ze: ik ben hier eigenlijk helemaal niet zo graag, het is hier 's zondags altijd zo stil, je wordt er bang van. Nu is het nooit meer stil in Blaricum en dat vind ik een groot verlies. Ik heb geen bezwaar tegen een toeterende jongen (wijst naar de aangrenzende zaal in de Blaercom waar het muziekcorps ijerig repeteeert) en ik heb geen bezwaar tegen een auto, maar die enorme stedelijke druk, die er in deze tijd op ons dorp staat, dat vind ik gewoon dood- en doodjammer.

De komst van grootwinkelbedrijven, hoe ervaart u die binnen het karakter van ons dorp?

Rigter: Nou, één zo'n bedrijf, dat vind ik niet zo bezwaarlijk. Twee is volgens mij wat veel van 't goede. Maar als inwoner van Blaricum

heb je natuurlijk wel 't recht om in eigen dorp goedkoop levensmiddelen te kopen.

Juffer: Ik denk dat de nieuwkomers in hun algemeenheid wel graag hier willen wonen omdat het zo leuk en landelijk is, maar dan eigen normen gaan stellen, waarbij de steeds afkomst meespeelt. Niemand wordt bewust kleinschalig. Als een kruidenier een winkelje begint, dan begint hij klein omdat hij om welke reden dan ook niet groot kan beginnen. Maar hij streeft er naar om groot te worden. Als achteraf blijkt dat hij klein is gebleven, komt hij in de sfeer van 'het zal mijn tijd wel uitdienen' en dan heb je in wezen een tevreden mens gekregen. Maar het kan nooit een beleidsvorm zijn om kleinschaligheid te preken, dat bestaat niet, daar geloof ik niet in. Die twee supermarkten waren niet tegen te houden. We zouden moeten proberen om die op de een of andere manier in de sfeer te integreren. Daarbij heb je natuurlijk een heel bewuste, positieve instelling van de bewoners nodig.

Nieuwenhuizen: Het lijkt mij nogal aanvechtbaar dat kleinschaligheid meteen vertaald moet worden in onbenulligheid, suffigheid... (Juffer: nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik zie alleen geen mogelijkheid voor de ondernemer in 't algemeen om bewust kleinschalig te blijven).

Naar mijn mening doet een winkel als De Spar het best in ons dorp. Een heleboel mensen hebben daar gemak van. Maar dat daar de consequentie aan vast moet zitten dat de rest ook op de toer van de groten moet, daar geloof ik niet in. Ik denk dat er heel goede levensvormen mogelijk zijn binnen de kleinschaligheid.

Juffer: Ik kan u helemaal volgen, maar dan zoek ik toch weer de oorzaak bij de bewoners. Kijk nou naar die eindeloze strijd over het aantal parkeerplaatsen in het dorp. Als consequentie van wonen in Blaricum mag je toch van die bewoner verlangen dat hij ook eens op de fiets naar het dorp gaat, dat hij ook eens gaat lopen!

Nieuwenhuizen: Dat kan je niet verlangen, denk ik. Maar het zou helemaal zo gek nog niet zijn. Op de manier zoals in Vollenhove bijvoorbeeld, waar een rookverbod geldt omdat er zoveel stro langs de weg ligt. Maar of je iedereen zo'n groot plezier zou doen? Ik denk meneer Van Mill niet. Ik ben wel van mening dat Blaricum wat verkeer betreft letterlijk in de tang zit. Bekijk die grote verkeerswegen maar eens op de kaart. Gewoon een knipknag. Utrecht-Amersfoort-Amsterdam. Dat drukt Blaricum, het hele Gooi, met zijn herrie en spektakel. De doorgaande dorpenroute, de Torenlaan, geeft die verkeersdruk nog eens een extra zet. Dan zeg ik: hou dat verkeer een beetje op de baan waar het thuis hoort, de grote route.

Wat is in uw ogen het wezenlijke verschil tussen het dorpskarakter van Blaricum en dat van Huizen enerzijds en Laren anderzijds?

Rigter: Na de oorlog zei de toenmalige regering tegen de gemeenten: wie industrie aantrekt kan een hoop subsidie beuren. Dat heeft Huizen gedaan. Dat trekt een hoop mensen aan. Ik heb altijd zo'n idee gehad dat de burgemeesters die wij kregen de boodschap van Binnenlandse Zaken hadden: denk erom, dat je dat dorp mooi houdt. Industrie hebben we altijd geweest. En Laren? Dat was bij Blaricum vergeleken altijd een veel groter dorp. Daar had men altijd wel wat industrie, denk maar aan de weverijen. Ik vind persoonlijk dat Blaricum veel mooier is gebleven. Ik vind dat Laren een heleboel dingen verprut heeft, hoewel er nog wel mooie plekken zijn.

Nieuwenhuizen: In de aard van de bevolking zie ik tussen Laren en Blaricum niet zo geweldig veel verschil. Het zijn altijd katholieke gemeenschappen geweest. Huizen is een calvinistische gemeenschap. Uit de aard van hun geloofsovertuiging, in doen en laten, zijn dat ondernemers. Veel ondernemender dan hier. De 'Duitse kruijer', bijvoorbeeld, was een Huizer die met zijn kaizen de grens over ging. In Blaricum en Laren heerst altijd nog min of meer een franciscaanse stemming, een verbondenheid met de natuur en zo. Dat komt omdat deze dorpen agrarisch geënt zijn. Wat die expansie van Laren betreft moete natuurlijk wel bedenken, dat ze daar aan het begin van deze eeuw in een wat betere verbinding hadden met Amsterdam. Blaricum zat in een uithoek.

Van Mill: Nieuwenhuizen slaat de spijker

op z'n kop. Ik zie de verschillen wel, maar heb mij het 'waarom' nooit zo gerealiseerd. Maar ja, hij heeft er een studie van gemaakt, ik niet.

Rigter: Bij dit onderwerp denk ik aan het jaar 1927, toen men Laren en Blaricum wilde samenvoegen. Henri Polak en Victor van Vriesland voerden oppositie. Op 't laatste moest men wel een motief naar Den Haag sturen waarom men tegen die samenvoeging was. Dat was moeilijk. Men schreef toen doodleuk: 'de namen en dialecten komen niet overeen'.

Juffer: Wat de verschillen met Laren en Huizen betreft? Ik geloof dat het volkomen terecht is wat Nieuwenhuizen juist zei. Misschien idealiseer ik als ik zeg dat het charmante van Blaricum een klein beetje het gevolg is van het feit dat de Huizer inderdaad geweldig ondernemend is, wat ook enigszins geldt voor Laren. Ik wijt dat bovendien een beetje aan het feit, dat een klein aantal families daar iets meer macht gehad hebben. Daar komt bij dat de afstand van Laren tot de meent groter was, waardoor er misschien meer behoefte was aan wat industrie. Blaricumse figuren die vonden dat het peil van de oorspronkelijke bevolking omhoog moest hebben we hier eigenlijk niet gehad. Er was kennelijk geen behoefte aan. Ik geloof dat, in zekere zin, dat minder strevende voor ons, niet-geboren-Blaricummers het charmante geworden is. Daardoor kwam natuurlijk ook het achterwege blijven van de vernieuwing van ons dorp. We zijn nu bezig het dorp te beschermen. Dat hebben we in het verleden niet gedaan. Het is gewoon gebleven zoals het was omdat men niets deed. (Rigter: Ja, door die meent bleef men hier van vader op zoon altijd zo 'n beetje in eigen dorp. Men trok nooit ergens heen). Het typische is dat je Blaricum omstreeks 1950 ineens als woonoord zag ontwikkelen. Dat was een tendele een gevolg van de grondprijzen die hier lager lagen dan in Laren. En dat was weer een gevolg van de moeilijke verbandingen naar Blaricum, moeilijker dan naar Laren.

Hoe staat u op dit ogenblik tegenover het agrarisch gebeuren in Blaricum? En waar liggen volgens u de gevaren voor het dorp?

Rigter: Niet alleen de middenstand, maar ook de boeren krijgen het heel moeilijk. Er is pas een jonge boer naar Drente gegaan. Zijn boerderij is inmiddels verbouwd. We moeten hier veel te ver rijden met gras en mest enzo. Als je dat vergelijkt met een boer die zijn land bij huis heeft, die zijn veel goedkoper uit. De impot? Neen, die zie ik niet als een gevaar. Ik vind het allemaal gezellige mensen.

Van Mill: Volgens mij is het grootste gevaar voor het dorpskarakter de mentaliteitsverandering, die vanuit de grote steden steeds meer deze kant uit komt. Dat merk je vooral aan 't brutaal parkeren op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn.

Nieuwenhuizen: Dat ben ik met u eens. Daarom zeg ik: je moet beginnen die enorme verkeersdruk uit de dorpen te krijgen, ook uit Laren en Huizen. Een ander gevaar vind ik (het zijn wel grote woorden, gevaar enzo, maar toch...) de kans dat het groengebied, dat we nog rijk zijn, verrommeld zal worden. Bijvoorbeeld het Warandepark. Als ik vroeger met mijn kleine neefje de Woensberg opging dan voelden we ons als de oude Germanen. En ook verder had je hier in Blaricum nog stukjes grond liggen waar een enorme kracht van uitging. Ik vind dat waardevol en dat gaan we kwijtraken. Dat zijn we eigenlijk al kwijt. (Rigter: Ja, sinds de meent weg is) Jawel, maar daar is nog iets aan te houden. Er zijn nog dingen waarvan je zegt: misschien is dat nog te retten. Houdt de groenstroken erin. Zaai groen waar dat mogelijk is. Zodat men er straks met z'n kinderen kan lopen.

Rigter: Ik dacht dat 't heel goed was dat de gemeente die engdommen opgekoekt heeft. Men wil daar de boel helemaal gaan opknappen. Ik hoop dat het niet verandert en dat we er een mooi stuk natuur aan overhouden.

Juffer: Ook ik ben 't er mee eens dat je dat moet bewaart. Maar daarnaast zou er iets moeten veranderen aan de mentaliteit van de bewoners. U weet 't zelf wel, als agrariër, je mag op zaterdag niet meer met een meskar rijden, en als de haan midden in de nacht kraait gaat er iemand in 't geding. Men vergeet zo gauw dat we dat charmante, die agrarische levendigheid aan het uitroepen zijn. Het mag dan leuk lijken als alle boerderijen straks villa'tjes geworden zijn, met Brabants-bontjes enzo, maar zo'n dorp

wordt dan toch een of andere vorm van museum. Ik wil niet zeggen dat het de agrariërs zijn die het karakter kunnen bewaren, maar er zal toch iets gedaan moeten worden om het dorp levendig te houden. Want als je die mate van bedrijvigheid er uit haalt dan laat je het dorp los aan mensen die het zo leuk vinden om in een boerderij te wonen, maar dat na twee jaar niet meer zo leuk vinden omdat het onderhouden zo'n geweldige post is. Ik denk dat je dan in een situatie komt waarin de zaak eigenlijk niet meer te redden is.

Wat moet er volgens u gebeuren om het dorpskarakter te behouden?

Juffer: Ik denk in de eerste plaats aan het oude dorp. Door het beschermd dorpsgezicht en de, van oorsprong, agrarische bestemming laat dat dorp tot op zekere hoogte weinig ontwikkeling toe. Weinig mogelijkheden, zeker voor jongeren, om iets te ondernemen. Ik zou me kunnen voorstellen, en dan noem ik zomaar een willekeurig voorbeeld, dat je voor jongeren die een of andere vorm van bedrijfje willen scheppen (want jongeren beginnen klein in de hoop om groot te worden) buiten de begrenzing van het oude dorp mogelijkheden creëert om een start te maken. Ik denk dan niet zozeer aan agrariërs, maar aan allerlei andere bedrijvigheid. Dat zou misschien betekenen: wijziging bestemmingsplan, een ander beleid. Dat is niet iets dat je zomaar uit je mouw schudt.

Aan de andere kant geloof ik dat voor het oude dorp zelf gekeken moet worden naar mogelijkheden voor agrarischverwante bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld fokken van slachtvee. Dat zou betekenen dat er grond beschikbaar blijft voor deze bedrijvigheid. Dat is een van de redenen waarom er terecht nogal wat verzet is tegen de bebouwing van het vierde kwadrant. En als de bewoners van de oude kern dan bovendien wat meer overtuigd raken van de gedachte: koop-in-eigen-dorp... Het mag hier misschien iets duurder zijn maar benzine kost ook geld. Verder moet je mogelijkheden houden voor charmante evenementen als bijvoorbeeld koninginnedag.

Rigter: Ik ben 't daar volkomen mee eens. En wat de boeren aangaat: als de grenswijziging doorgaat dan staat er 60 ha landbouwgrond op het spel. Als we die kwijtraken is dat voor ons agrarisch dorp een hele strep. Dan zijn veel boerenbedrijven genoodzaakt er mee op te houden en dat is heel erg. (Juffer: je moet alles doen om de boeren in het dorp te houden. Die hebben er tenslotte aan meegewerkt dat het dorp deze sfeer heeft).

Nieuwenhuizen: Volgens mij moeten we doorgaan zoals dat in de planologische zaken bekeken is. Er komt al een stad met bedrijvigheid aan de noordkant, maar hou alsjeblieft dat stukje dorp, dat we nog hebben, intact. Ik heb er niet zoveel moeite mee dat ze hier wat meer aan monumentenzorg gaan doen. Want dingen die aardig zijn voor de toekomst zijn het waard om behouden te worden. (Juffer: maar denk nou eens dertig jaar verder. Wat moet er dan ingroeien?). Ja, accoord. Die voorbeelden moeten je nu treffen. Maar De Vrankrijker heeft al gezegd: 'wij, hier in 't Gooi, kweken rijke ouders en arme kinderen'. Nou, dat staat te gebeuren. Dat zijn de fouten van het verleden. Wat de boeren moeten doen, moet je aan de boeren vragen en niet aan een burger. De boer die weet wat goed voor 'm is, denk ik.

Juffer: Er is toch iets te zeggen voor activiteiten die verwant zijn aan het agrarisch gebeuren? Bovendien denk ik dat heel veel boeren het op prijs stellen als zij in hun kinderen opvolgers vinden, mits die natuurlijk mogelijkheden hebben.

Nieuwenhuizen: Maar als u zegt: een gemeente zou er voor moeten zorgen dat de boer, die hier altijd geweest is, ten eeuwige dage een broodwinning heeft, ook voor zijn kinderen en kindskinderen, dan denk ik dat dat in de aard van de zaak niet kan. Want het hele boerenbedrijf is in die veertig jaar totaal veranderd. Rigter heeft hier nog met het pikkie-achter-de-roeg gelopen en nou gaat het met de combine, kon het op een dag als het moet. Het dorp kan met die veranderingen niet eens mee. En de boeren nauwelijks. Die moeten dubbel zo hard werken om hetzelfde te behalen als een boer ergens anders.

Juffer: Maar het gemeentebestuur, beschermd dorpsgezicht, is geen oplossing. Daar houd je geen mensen mee in het dorp. En ook niet de gewone dienstverlenende bedrijven. (Nieuwenhuizen: ik geloof dat het niet zo zwart-wit is als u nu stelt). Misschien niet, maar ik stel het zo om duidelijk te zijn.

Nieuwenhuizen: Ondanks vergrijzing vind ik het de moeite waard om de situatie te bewaren zoals die is, met de mensen erin. Dat zeg ik omdat het zelfs de moeite waard blijkt te zijn om lege huisjes neer te zetten die ergens van de Zuiderzeekant zijn weggeraapt (doelt op Zuiderzeemuseum). Dat mag dan leuk zijn, maar het is eigenlijk een ontzield, veront-rustende situatie. Zo ver wil ik niet gaan. Maar aan de andere kant zitten we ook niet te wachten op industrie of bedrijvigheid in de kern. Naar mijn gevoel mag je van ons dorp best een rustgebied maken. Daar heb ik persoonlijk niet zoveel moeite mee.

Van Mill: U mag dan misschien kiezen voor een 'rustgebied', maar de komst van bijvoorbeeld Rijksweg 27 heeft middenstanders een enorme draai om de oren gegeven. In stand houden van de Verlengde Bergweg is voor ons ook belangrijk. Niet dat ik er persoonlijk veel last van zou hebben als ze die zouden oprullen want bij mij aan de garage en de pomp komen ze toch wel, al is 't via de Huizerweg. Maar toch, nu heb je piepende mensen op de Huizerweg en de Bergweg. Als de Verlengde Bergweg weg zou zijn dan kunnen de mensen op de Huizerweg, die net die nieuwe asfaltlaag hebben gekregen, niet eens meer de deur uit.

Nieuwenhuizen: Nu u 't over de Verlengde Bergweg hebt, ik vind dat we in de eerste plaats die groene long, dat Warandepark, moeten behouden voor de toekomst. Kost wat 't kost. Ook al wonen er op een gegeven moment alleen maar grijze mensen in Blaricum. Sommige zullen er zeker van profiteren. Behoud van dat schaarse stukje natuur is het levensbehoef van de mensen. En zolang die dorpenroute naar Hilversum drie kilometer korter is dan over de rijksweg, blijven de mensen toch over de Verlengde Bergweg komen. Mik het bestaansrecht van die weg er maar uit. Probeer maar een goede aanloop te krijgen op Rijksweg 27.

Rigter: Van mij mogen ze die Verlengde Bergweg rustig laten liggen. Ik vind hem gewoon onmisbaar. En je zou toch een alternatief moeten hebben, ergens anders. En nu we toch in de buurt van die meentdorpen praten: het afstaan daarvan, daar is natuurlijk ontzettend veel aan voorafgegaan. De hele situatie van de erfgoeiersvereniging Stad en Lande is na de oorlog ontzettend veranderd, zoals trouwens de hele maatschappij. Zonder dat we er erg in hadden sloegen we een bladzij over en begonnen we ergens helemaal overnieuw. Boerderijen, alles veranderde. En toen merkte men in 't Gooi, dat men door die gemeenschappelijke beweidingsrichting toch achterop begon te lopen. Men gaf die liquidatie van Stad en Lande eigenlijk heel gemakkelijk over. Ik heb vaak gezegd: 70, 80 jaar geleden was dat natuurlijk niet doorgestaan. Maar men zag zelf dat het niet meer ging. Er zijn verscheidene jonge boeren, vooral uit Laren, naar Friesland gegaan. Die zitten nu op een boerderij, je kijkt je ogen uit. Dus het zat er echt wel in.

Nieuwenhuizen: We moeten niet blijven jammeren over die verdwijnende boer. Die boeren hebben hier geleefd maar daar is een stuk omheen gebouwd. Waar het eigenlijk om gaat is deze kern, het stuk Torenlaan en Huizerweg en nog wat bebouwing in de buurt. Wij je dat behouden dan moet alle overbodige ballast er uit. Een van de eerste dingen is: die weg schoon zien te krijgen.

Is het doorgaan van de grenswijziging, kortom het verlies van de Bijvanck, wel of niet bevorderlijk voor het behoud van het dorpskarakter?

Juffer: Als volgende stap zie ik gebeuren, dat we binnen de kortst mogelijke tijd onderdeel van Laren zullen worden. Gezien het beleid van Laren beschouw ik dat als een gevaar. Als de zelfstandigheid van Blaricum, het eigen bestaansrecht, in het geding komt wordt het behoud van het karakter dat we als prettig ervaren veel moeilijker (Van Mill: knikt instemmend).

Nieuwenhuizen: Niet alleen de grenswijziging Blaricum-Huizen moet doorgaan, maar eigenlijk zou het hele Gooi op z'n kant moeten omdat daar heel rare wandelingen ontstaan. Kijk maar naar andere aangroesteden bij Amsterdam en Utrecht, die eigenlijk helemaal niet bij het karakter van een dorp hoorden en later allemaal geannexeerd zijn door de grote steden. Ik denk dat het onontkoombaar is dat de Bijvanck naar Huizen gaat. En ik denk dat Blaricum zich best redden zal, in 't klein.

Voor de derde keer de BLARICUMSE FILMDAGEN

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 april a.s. organiseert het Filmhuis Blaricum in samenwerking met de Blaricumse Welzijnsstichting voor de derde maal de Blaricumse Filmdagen. Evenals vorig jaar zal ook nu weer het dorpshuis De Blaercom omgetoverd worden in een festivalgebouw, waarin verdeeld over twee zalen ruim dertien films te zien zullen zijn. Naast dit filmbeuren is er in twee ruimtes ook aandacht voor expositie en het jaarlijkse filmspektakel wordt zaterdagavond weer traditioneel afgesloten met een live-muziekcafé.

Nederlandse première

Het programma bevat in tegenstelling tot vorig jaar meer nieuwe films en er is zelfs sprake van een Nederlandse première op vrijdag 27 april. Het is het filmhuis Blaricum dan eindelijk gelukt om beslag te leggen op een splinternieuwe Duitse speelfilm, *Nacht der Wolfe* van Rüdiger Nüchtern, welke in Blaricum zijn première voor Nederland zal beleven. De film handelt over een confrontatie tussen twee jeugdbendes, de ene bende bestaat uit Turkse jongeren en de andere uit Duitsers. Wanneer een Duits meisje zich aangerokken gaat voelen tot een Turkse jongen, moet zij daar een hoge prijs voor betalen.



Programma

Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet het gehele programma bekend, maar het filmhuis wil al wel vast een tip van de sluier optichten.

Als klassiekers staan dit jaar twee films op het menu: *The Third Man* van Carol Reed uit 1949, met de legendarische hoofdfiguur Orson Welles en de evenzeker legendarische muziek van Anton Karas. Ook staat er een herontdekte film van Hitchcock op het programma: *The Trouble with Harry* uit 1956, een spannende thriller met destijds het debuut van Shirley MacLaine.

Gezien het grote succes van afgelopen jaar staat er ook weer een Fassbinder op de rol, ditmaal *Die Sehnsucht der Veronika Voss*. Dood in Venetië van Visconti is ook geen onbekende. Verder splinternieuwe films als *Die Weisse Rose*, *Glut* en *La Mort* de Mario Ricci van Goretta.

Informatie

Uitgebreide informatie verschijnt begin april in de vorm van een speciale festivalkrant, welke voor de pasen in Blaricum huis-aan-huis verspreid zal worden.

Een info-stand zal te vinden zijn op de open dag in de Blaercom op zaterdag 7 april a.s. Gezien het grote succes van vorig jaar, 575 bezoekers, verwacht de organisatie ook dit jaar weer een grote belangstelling.



CROCUSVAKANTIE? dan naar de Blaercom!

FILM:
Sjors en Sijmmie en het zwaard van Kuyk

Op woensdagmiddag 7 maart is er (in plaats van de instuif) bovengenoemde spannende avonturenfilm. Je kunt zien hoe Sjors en Sijmmie en de Rebellenclub Kolonel Buijgraag te hulp komen. De film begint om 14.00 uur en duurt 100 minuten. Bestemd voor alle leeftijden. Entree f 2,50 per persoon.

Rommelmart-ruilbeurs

Op donderdagochtend 8 maart kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar spelletjes te koop aanbieden voor 'kinderprijzen' of spullen ruilen. Het gaat bijvoorbeeld om speelgoed, stripboeken e.d.

De markt is open van 10 tot 12 uur, maar kinderen die met spullen kunnen al van 9 uur af terecht. Willen jullie de prijs die je voor je spullen vraagt wel vooraf op de spullen zetten? Met een plakkerige s.v.p.

De jeugdige 'marktkoopmannen' en 'marktkoopvrouwen' krijgen een gratis standplaats in de bovenzaal van het dorpshuis. Doe je mee? Of kom je kijken of er iets van je gading bij is? Dan wordt 't een gezellige drukke vakantie-markt.

De voorname P. C. Hooft en de arme Pastoor Thijmen de Saaijer



Pieter Cornelisz Hooft, naar wie een voorname winkelstraat in Amsterdam vernoemd werd, leefde van 1581 tot 1647. Hij kreeg een klassieke opvoeding studeerde rechten in Leiden en maakte, om meer begrip van de wereld te krijgen, een driejarige reis door Frankrijk en Italië, waarbij vooral Venetië en Florence zijn bewondering trokken. Teruggekeerd naar Amsterdam, waar zijn vader ende van de burgemeesters was, schreef hij zijn *Granda*, een landelijk spel van herders en herderinnen, dat in de schouwburg werd opgevoerd. De nog jonge man, knap van aanzien, trouwde gemakkelijk met een voornam Amsterdamse bij wie hij vier kinderen kreeg, die kort na elkaar stierven en zijzelf overleed in 1624. Het moeten moeilijke jaren voor Hooft zijn geweest, waar pas een einde aan kwam, toe hij in 1627 hertrouwde met Heleonora Hellemans, zelf weduwe van de zeer vermogende koopman Bartelotti.

Hooft is zijn leven lang een minnaar van de schone kunsten geweest en zelf behalve een prozaschrijver van klasse, een dichter bij uitnemendheid. Zijn 'Nederlandse Historien' vinden nog algemeen waardering en bij een goede voordracht is het een lust om naar zijn minnedichten te luisteren. Anna en Maria Tesselschade Vischer, dochters van de grote humanist Roemer Vischer, zelf met een eerste klas opvoeding en in velerlei opzichten begaafd, Huygens en Vondel, de latinisten Vossius en Baerleus en ook Jan Vos, de beroemde acteur, verkeerden met de familie Hooft op voet van gelijkheid. Allen wedijverden in het schrijven en spreken van een fraaie Nederlandse taal. Het spreekt vanzelf dat voor Pieter Corneliszoon een belangrijke functie in het landsbestuur bestemd zou zijn. Al in 1609 was hij tot Drost van Muiden, Baljuw van Gooiland en hoofdofficier van Weesp benoemd, belangrijke functies welke hem grote invloed in Het Gooi bezorgden.

Met zijn vrouw en gasten uit hun vriendenkring verbleef men, als het weer maar enigzins draaglijk was, op het Muiderlot; in de winter kwamen de gezelschappen veelal bijeen op de Keizersgracht of in Vischer's woning op de Zeedijk. In weelde en vrolijkheid, met muziek en zang sleet men er zijn dagen, de schone en jonge vrouwen bewonderend en luisterend naar wat de literaten wisten te vertellen. De dames graafden in sierlijk gevormde glazen veelsoortige stuppelgravures en toen Anna vischer eens een bijzonder kunstvaardig werkstuk afgeleverd had dichtte Jan Vos:

'Nooit heeft haar diamant op brjzeland glas gesneën
Of 't glas werd duurder dan de diamanten steen'.

Het is wel zeker dat Roemer Vischer's dochters en hun vriendin Francisca Duarte, zangeres met haar 'fluwelen keeltje', op het Muiderlot met een talrijke vriendenkring heerlijke dagen beleefden. Het waren schitterende sterren aan een intellectuele hemel waaronder

Holland zijn grootste bloei beleefde.

Hoe groot was de tegenstelling tussen de bewoners van het Muiderlot en het overgrote deel van de bevolking van Gooiland. Men vraagt zich af of de geleerden, de kunstenaars en de poëten van het slot, wel ooit met de echte Gooiers in aanraking zijn gekomen. Zeker zullen zij als dienstvaardigen daar werkzaam zijn geweest, maar op voet van gelijkheid zullen zij zeker niet behandeld zijn. Schaars zijn de bijzondere gegevens daar over, maar geheel ontbreken doen ze niet. In zijn functie van baljuw kreeg Hooft in opdracht van de Hollandse Staten, geschillen, vooral ook betreffende de opkomst van het protestantisme en de bestrijding van het katholicisme, te behandelen. Overal in het land werden de protestanten, die zich 'gereformeerden' noemden, door de overheden begunstigd en kregen de aanhangers van het oude geloof veel te verduren. Toen Leiden zo dapper de Spaanse belegering had doorstaan en daarvoor beloofd werd met een Theologische Hogeschool, waar jonge mannen in het nieuwe geloof werden opgeleid, kwamen de Roomsgezinden langzamerhand in een steeds moeilijker positie te verkeren.

Vooral ook omdat talrijke priesters, om welke redenen dan ook, naar de Gereformeerden overliepen, onder meer in Huizen en andere vissersdorpen was dit het geval. In de periode 1572-1622 organiseerden de predikanten een aantal synodes waar langzamerhand een organisatie van het protestantisme tot stand kwam. Op zo'n synode in 1605 te Alkmaar was Amsterdam vertegenwoordigd door Lucas Joannes predikant in de hoofdstad, Joannes Silvius, dienaar Jesus Christus, van Sloten, Cornelis Schellinger, ouderling in Amsterdam en Jan Corneliszoon ouderling uit Blaricum. Lucas Joannis verlatenheid zijn naam tot Johannes Lucae en werd op de synode toegelaten om in de kerken van Laren en Blaricum Gods woord te preken, uiteraard na goede attestaten van de regenten in Leiden. Hij zal dus de eerste officiële predikant in Blaricum zijn geweest. Met de genoemde ouderling Jan Corneliszoon trachtte hij het nieuwe 'eenig

ware geloof' in ons dorp ingang te doen vinden. Verreweg het grootste deel van de bevolking, die overigens niet meer dan zo'n 175 zielen telde, bleef echter trouw aan het geloof van de Moederkerk.

Het ligt voor de hand dat de nieuwe predikant en zijn ouderling zich op het Muiderlot bij Hooft gingen beklagen over het feit dat na verloop van tijd Roomsgezinde priesters Blaricum voor hun geloof trachten te behouden. Het 'pauzdom' diende gestuit te worden en daartegen waren maatregelen noodzakelijk. gelukkig zijn ook Hooft's rapporten aan de Staten van Holland bewaard en kan men zich een beeld vormen, hoe de voornam Hooft, met zijn gewichtig doende helpers, door 't Gooi trok om de 'Heren Hoogmogenden' over de Paapsgezinden in te lichten. Zo'n rapport gedateerd 6 tot 8 juli 1644 laten wij volgen: "Verbaal van Pieter Cornelisz Hooft inzake het sluiten van Kapellen der Pausgezinden in Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen, Muiden, Naarden en Bussum." Hooft schreef: "Tot Laeren heb ik gevonden, ten hujsse van Thijmen de Saayer, priester, gebooren tot Blaricum, een soldier met een altaer ende eenich slecht missegetuigh, met eenighe oude schilderijen van kleene waarde; ende de voorseide soldier dicht gemaecte, ende gesloten met seegels van den schout, ten overstaen van twee schepenen, ter selver plaetse, heb ik gevonden, ten hujsse van Florentius van Vijaenen, priester, geboortich van Uijtrecht, een soldier met een altaer ende eenich missegetuigh, mede van kleene waarde. Deze plaets hebben wij ook gesloten ende besegelt; doch zulks niet kunnen doen, sonder de ganscher Schuere int beslot te begripen. Tot Blaricum, wem men van genee plaetse, geprepareert tot kerck ofte cappel, soo ick bericht ben".

Omdat in de Gooise dorpen practisch geen verharde wegen liepen en men alleen te paard van het Slot Muiden naar Blaricum en Laren kon gaan, zal de komst van Hooft's gezelschap in de dorpen de nodige consternatie hebben gewekt. De arme mensen in hun schamele kleding tussen de even schamele boerderijtjes, kleen hun ogen uit naar de mooie en weldoorkende paarden en de zo deftig geklede bezoekers. Ondanks dit gebeuren bleven zij trouw aan hun oude geloof. Veel later, omstreeks het jaar 1750, was de achteruitzetting van de Katholieken door de aanhangers van het 'enig ware geloof' wel wat geluwd, maar de Gereformeerden hielden de macht in handen. Terwijl de laatsten vrijgesteld van enige belasting op hun kerken en nogal eens financieel begunstigd werden, moesten de baljuwen een staat van recognitiegeldten formeren, die tweemaal 's jaars op het Muiderlot betaald dienden te worden. Hoe arm de geringe bevolking van Blaricum toen nog was, blijkt uit het feit, dat in ons dorp de statue (kerk) Blaricum 31 gulden en 10 stuivers moest betalen. De statue Muiden werd belast met 50 gulden en de statue der Jansenisten in Hilversum moest zelfs met 100 gulden over de brug komen. Vrijheid van godsdienst was nog maar een illusie in die jaren.

KOOP bij de man die OOK repareren kan.

Tweewielerspecialist
FA. W. BOS en ZN.

Eikenlaan 4
(zijweg van de Meentweg)
Blaricum
Tel. 8 31 10



Mary Verloop exposeert in Nederheem

In het Gemeentehuis 'Nederheem' exposeert van 19 maart tot 28 april de schilderes Mary Verloop uit Huizen.

Zoals vaak het geval, heeft ook zij het tekenen van jongsaf in de vingers. Misschien wel daardoor wordt het lange tijd opgevat als een serieuze liefhebberij, om dan later na veel zelfkritiek, genijt doch door te breken naar professioneel niveau.

Enige jaren kunstnijverheidsschool, in later tijd vooral de begeleiding door de schilder Albert Mooy, de Gooise Academie met de invloeden van Hein Stork, Kees Schrikker en Henk Slijper, welke laatste stimuleerde tot veel meer aquarelleren, de Gooise Tekencentuur en niet te vergeten heel hard werken, hebben geleid tot een volledige ontplooiing.

Behalve belangstelling voor het landschap, beschikt zij over een gefundeerde kennis van bloemen en planten, wat blijkt uit haar werk. Juiste afstemming van kleuren en sfeer dragen daartoe bij.

Het is de eerste maal dat dit werk in Het Gooi wordt tentoongesteld en zeker belangstelling verdient.

Van 's morgens half 9 tot half 1 en 's middags van half 2 tot 5 is de expositie op werkdagen te bezichtigen.

vLn

'Aanleg en beheer van NATUURTUINEN'

Op 27 maart 1984 om 20.00 uur zal de heer Dr. G. Londo, ecoloog en vegetatiekundige bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, in het Gemeentehuis van Blaricum spreken over bovenstaand onderwerp.

Wij nodigen U heel graag uit naar hem te komen luisteren.

namens het bestuur
Annemieke Goudsmit, secr.

Waarheen na de lagere school

Informatie gratis gewwijzer voor het voortgezet onderwijs

Zoals elk jaar staan ouders, verzorgers in de maand februari voor de keuze, naar welke school voor voortgezet onderwijs hun kinderen straks na de basisschool zullen overstappen. Het is nu immers de tijd hen aan te melden. Een plek waar zij dan gemakkelijk inlichtingen kunnen krijgen is de INFORMATHEEK van de Dr. J. F. van Hengel Stichting voor Studietoelagen en Beroepskeuzebegeleiding.

Wie het gebouw aan de Koninginneweg 34 binnenloopt, kan daar - zonder dat het iets kost - zelf op zoek gaan naar de gewenste gegevens en zich bovendien laten voorlichten door een medewerk(st)er van het bureau, die er altijd aanwezig is.

Meestal is het hoofd van de lagere school de eerste die in deze gevallen adviseert. Maar een deel van de ouders gaat graag ook zelf nog op onderzoek uit. Telkens opnieuw blijkt dat ouders onvoldoende op de hoogte zijn van het Nederlandse onderwijssysteem in het algemeen en van de onderwijsmogelijkheden hier in de regio in het bijzonder. Door de vele fases in deze tijd wordt het er allemaal ook niet overzichtelijker op.

Daarom heeft de Van Hengel Stichting de gegevens van de scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi, de Vechtstreek e.o. in haar Informatie verzameld. Met de medewerking van de scholen kan zij u uitgebreid, zo niet volledig, informeren.

De Stichting begeleidt in het algemeen jongeren en ouderen bij hun school- en loopbaankeuze en bij het zoeken naar beroepsmogelijkheden; daarom heeft zij deze informatiegericht om uitgebreider 'zoektochten' op die gebieden te vergemakkelijken.

Folders en adressen van genoemde scholen zijn nu dus in huis en de medewerk(st)ers kunnen u zo objectief mogelijk antwoord geven op vragen als: hoe groot is die en die school; welke levensbeschouwing staat erachter; hoe is het onderwijs er ingericht; gaat het om een scholengemeenschap met of zonder Mavo, Havo en VWO; waar vind ik een technische school, een huishoudschool, een agrarische (land- en tuinbouw) school?

Ook vanuit de basisscholen is de vraag naar informatie/voorlichting over de keuzemogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs groot. Zo verzorgt de Van Hengel Stichting ook ouderavonden in dit verband. De kosten hiervan kunnen beperkt blijven tot een onkostenvergoeding, omdat zij gesubsidieerd wordt door deze voorlichtingsactiviteiten.

Men kan in de informatiekreet terecht op woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 en op vrijdagmiddag zelfs van 12.00 tot 17.30 uur. Adres: Koninginneweg 34, Hilversum, tel. 035-45065

Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens kantooruren (8.30 - 12.30 en 13.30 - 17.15 uur) telefonisch een afspraak te maken voor een gesprek of een beroepskeuzeonderzoek.



Tekening Toon de Jong. Uit 'Gooise schilders', uitgave Strengholt.

Uw auto is in vertrouwde handen bij:
AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY

- uitdeuken
- spuiten
- carrosserie richten
- roestbehandeling
- eigen sleepdienst
- leenauto's voor noodgevallen
- dagelijks een team vakmensen

STRAK & STRALEND
Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153-87036

Geld is vaak niet het enige probleem. Wij helpen.

Geld werpt vragen op. Vragen over sparen, lenen, beleggen, hypotheek... De ABN is ervoor om die vragen te beantwoorden. Om u te adviseren. Over geld net zo goed als over verzekeringen en vakanties. Vragen staat vrij bij de ABN. Komt u daarom eens praten.

Torenlaan 9 - Blaricum
ABN Bank

Blaricumse IJzerhandel
Fa. H. v. d. Bergh en Zn.

Gereedschappen - IJzerwaren - hout- en metaalbewerkingsmachines, o.a. Atlas en Emco-metaaldraailbanken
Ripolin verf, sleutelbar, land- en tuinbouw

Dorpsstraat 9 - 1261 ES Blaricum - Tel. 82338

wgf oversteegeen
woning- en meubelstoffering

De vanouds bekende woninginrichting in het hart van Blaricum. voor vloerbedekking en gordijnstoffen in uw woon-, eet-, slaapkamer-, zolder-, kelder-, kook- en kleinste kamer.

huizerweg 5 - blaricum - tel. 02153 - 8 25 23

Kopij voor het volgende nummer inleveren voor
15 maart 1984
Eemnesserweg 16 B

Koopmans VERFHANDEL HISTOR VERNEN
Exklusief behang met gordijnstof

Tel. 8 23 52
Naarderweg 2 - Blaricum

BLARICUMSCHE BOEKHANDEL

KANTOORBOEKHANDEL
BOEKHANDEL
SPEELGOEDEREN
TABAK SIGAREN
SIGARETTEN
LEVERING VAN STAMPELS

DORPSTRAAT 12 - BLARICUM - TEL. 02153 - 82776

D. BEEK
AARDAPPELEN
GROENTEN EN FRUITHANDEL

Dorpstraat 3 Blaricum Tel. 8 34 09

CARNAVAL 1984

Volgens de W.P.-encyclopedie, is carnaval een feestelijke avond voorafgaand aan de veertig daags vasten, bij katholieken. Het woord is afgeleid van 'Carnavale' wat 'vaarwel vlees' betekent.

Wat is begonnen met een avond is uitgegroeid tot vier dagen doorlopend feest. Vooral in het zuiden is dit een goede traditie die veel aanhang vindt. Boven de grote rivieren is het feest aanzienlijk minder uitbundig, de kinderen krijgen wel twee dagen vrij en hebben op school een kleine verkleedpartij, maar zoals in het zuiden is het hier niet.

Hoe dit komt? Ik kan het U niet vertellen. Wel is het zo, dat juist in het zuiden des lands, de meeste katholieke mensen wonen. Misschien is hierdoor de traditie beter bewaard gebleven. Ook wordt er wel gezegd, dat wij van boven de rivieren te machter zijn en niet van een feestje houden; FOUT!

Zelfs in Blaricum is er een raad van elf en een Prins Carnaval.

In ons decembernummer heeft U al kunnen lezen hoe geslaagd het Prinsensbal op de elfde van de elfde was.

Voor de leken onder ons, op elf november wordt de nieuwe Prins Carnaval voor het volgende jaar gekozen. Hij draagt dan de zorg voor het carnaval van dat jaar.

Dit jaar is Daan Sterenberg Prins Carnaval. In een gesprekje met hem, kwam ik te weten dat de Raad van Elf en de Prins een groepje mensen is die het plezierige met het nuttige verenigen. Deze enthousiaste groep organiseert ieder jaar een Prinsensbal, een Lentebal en een Kindercarnaval. Heel wat uurjes worden hieraan besteed en het wordt met veel plezier gedaan. De opbrengsten van deze feesten worden aan een goed doel geschonken.

De vereniging bestaat al elf jaar en is ontstaan



ter ondersteuning van de Parochiële vasten-actie. Dit jaar gaat het geld naar een kinder-therapie in India.

Op 4 maart wordt er een Kindercarnaval georganiseerd. Alle kinderen uit Blaricum, dus ook die uit de Bijvanck kunnen hiervoor inschrijven. Er wordt een talentenjacht gehouden en een Prinsverkiezing, het begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Het wordt gehouden in het Vitussgebouw en de entree is f 3,00.

Inschrijven kan bij:
Gerard Loman, Bijvanckschool
Mevr. ter Weijden, Langeweg 9, Blaricum (dorp)

Mevr. Klooster, Venenweg 1 Blaricum (dorp)
Het Lentebal is dit jaar op 24 maart. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen bij de Raad van Elf of de Prins.

Y.B.

De Ollielamp

Steek Uw licht eens op bij de Ollielamp in Blaricum.

Voor alle soorten en modellen olielampen waaronder ook antiek. Wij bieden U een uitgebreid assortiment onderdelen om Uw niet complete olielamp weer compleet te maken. (ook inkoop) Meentweg 27a - Blaricum - tel. 02153 - 1 56 71

Jän en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen,
Boilers, Geysers,
Kachels, Stofzuigers,
Verlichtingsartikelen

AANLEG EN ONDERHOUD VAN
Gas, Water, Sanitaire installatie,
Elektrische installaties

Electricien: Evertmar 8,
telefoon 02153 - 8 78 92

Loodgieter: Meentzoo 29,
telefoon 02153 - 8 24 85

Geboren:
9-1-84 Hesseling, Gretha Klazina
14-1-84 Weggelaar, Nienke Mariëtta
24-1-84 Cooke, Nicky
27-1-84 Stokvis, Aster Renée
4-2-84 van der Zijde, Stilgar Olav
7-2-84 van Bree, Dave Sebastiaan
8-2-84 de Bree, Stefanie
11-2-84 Schenk, Johannes Hendrikus

Overleden:
11-1-84 't Hooft, Sara Johanna Jacoba, 81 jr.
15-1-84 de Blank, Hendrik Jan, 78 jr.
17-1-84 Tol, Jantje wed/v Verschoor, 89 jr.
18-1-84 Sondak, Adeline, 88 jr.
19-1-84 Stern, Gertrud wed/v Frensdorf, 90 jr.
23-1-84 Hoff, Elisabeth wed/v Blokker, 66 jr.

Federatieve Vrouwenraad Blaricum

De Federatieve Vrouwenraad Blaricum houdt op donderdag 29 maart a.s. haar jaarvergadering in dorpshuis De Blaercom, Schoolstraat 3, Blaricum. Aanvang 9.30 uur. In aansluiting hierop zal om 10.30 uur een film worden vertoond over het werk van het Foster Parents Plan door Mevr. Leeflang, waarna discussie en gelegenheid tot vragen stellen. Iedereen die belangstelling heeft voor dit mooie werk, dat de laatste tijd in de pers volkomen ten onrechte werd zwart gemaakt, is welkom.

D.A. DROGISTERIJ - PARFUMERIE
J. KLEIJN
Nieuw 48 uur service stomerij
Homeopatische producten
Foto - Reform
Dorpsstraat 11a Telefoon 14865

Specialist advies voor:
Huisdieren
Insecten
Geren-vereniging
Aanplantmaterialen
Bosbouw
Dierlijke voor
zand, aanplanting
en huishouding
BRILLEN
Huisdieren
Huisdieren
Huisdieren
Huisdieren

FIRMA MED. B. VOS
MIDDENWEG 15, TEL. 02153 8 92 46
MIDDENWEG 17, TEL. 02153 8 25 93
BLARICUM

G. JONGERDEN & ZOON
RIETDEKKERSBEDRIJF
UW ADRES VOOR:
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken,
opstoppen, ontlossen

HANDEL IN VONKENVANGERS
SCHAPENDRIJFT 1 - 1261 HK BLARICUM
TEL. 02153 - 86229

OPEN DAG VAN DE BLAERCOM

Op 7 april a.s. organiseren beheerders en bestuur de jaarlijkse 'Open Dag' in het dorpshuis De Blaercom.

Op deze dag zullen de gebruikers van het dorpshuis laten zien, wat zij gedurende het afgelopen seizoen hebben gepresteerd.

Ze tonen u dit door middel van demonstraties of door het verstrekken van informatie.

U kunt o.a. terecht bij: ballet-dansen, judo, bejaarden-gymnastiek, volksschilderkunst, bloemschikken en 'Ikebana', fotoclub o.a. Inlijsten, wandkleden, Volksuniversiteit en Federatieve Vrouwenraad.

Op de dag zelf zullen er nog meerdere festiviteiten plaatsvinden, die op dit moment helaas nog niet bekend zijn.

Dus 7 april a.s. van 10.00-16.00 uur bruist het dorpshuis van activiteiten.

Iedereen, jong en oud is van harte welkom.

Tot ziens!

Werkgroep 'Open Dag'

ORANJE VERENIGING

WEG MET DE ROMMEL

Natuurlijk.

Maar wacht u nog even tot de rommelmarkt op Koninginnedag, 30 april a.s. Voor die tijd worden oude spellen bij u thuis opgehaald.

Weet u er NU al geen raad mee? Bezorg dan meteen u afdoet bij de ontslag van Jan Rigter aan de Eemnesserweg 4 (tel. 15906).

Spullen van waarde kunnen worden opgehaald. Bellen 82718 of 13283. Geluidswagen op 14 april.

Oranjeloop

Op zondag, 29 april (de dag voor Koninginnedag), evenals vorig jaar, de Oranjeloop in het oude dorp over 3,6 en 9 km. Start en finish sportpark aan de Schapendrift. Voor de jeugd en ouderen.

Het schijnt, dat min of meer vooraanstaande dorpelingen in het diepste geheim ('s avonds) rondjes lopen om hun conditie op te vijzelen en kilo's kwijt te raken teneinde tijdens de Oranjeloop 'de sterren van de hemel te lopen'.

Blaricummerie

(Koninginnedag, maandag 30 april)
Naast Oranjeloop, rommelmarkt dit jaar op veler verzoek weer de Blaricummerie met 150 kramen van winkelbedrijven, oude ambachten, verenigingen, standwerkers e.d. Als vanouds koelen melken en andere (agransche) activiteiten.

Muziekfeest

Het succes van vorig jaar, het optreden van muzikale groepen en bands in de muziek tent wordt ook dit jaar geprolongerd. Ook nu weer kunnen (aankomende) groepen, bands optreden in de muziek tent. Aanmelding bij het secretariaat van de Oranje Vereniging, Vliegweg 9a, tel. 14716.

Zoals altijd zijn er

Kinderprogramma's

Voor de kleuters en de klassen 1 en 2 van de basisscholen speciale kinderprogramma's in de Bijvanck en in het oude dorp. Voor de kinderen van de hogere klassen een spel- en sportprogramma op het sportpark aan de Schapendrift.

Mogelijke uitbreiding openstelling peuterspeelzaal Blaricum

In verband met het feit dat er een lange wachtlijst is ontstaan, overweegt de peuterspeelzaal Blaricum ook op enkele middagen te openen.

Bij voldoende animo zou 2 april a.s. gestart kunnen worden voor een nader te bepalen proefperiode.

Ouders van peuters die daarvoor interesse hebben, worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met mevrouw Hartong, tel. 87506.

Houtindustrie Fecken B.V. Blaricum

Speciaal voor KOZIJNEN, DEUREN en RAMEN.
Tevens voor KASTEN.

Binnenweg 1a
Postbus 18
1260 AA Blaricum
Telefoon 02153 - 8 30 37

karel van der bij
makelaar in onroerende goederen
taxaties - verzekeringen - hypotheeken - financieringen

dorpsstraat 10, blaricum
telefoon 02153-15300
(vijftien driehonderd)

SFEERVOL UIT IN EIGEN DORP

Voor een goed verzorgde lunch, gezellig diner of party

CAFÉ-RESTAURANT "BELLEVUE"

Interessante menukaart.
Let op ons week-end menu.

Huizerweg 11 - Blaricum - Telefoon 02153-82382

DORRESTIJN TAXI-COMBINATIE BLARICUM 10094 ROLSTOELVERVOER GROEPSVERVOER

samen op de goede weg

TAXI CENTRALE HUIZEN 51000 ROLSTOELVERVOER GROEPSVERVOER

DE JUISTE WEG... voor 'n exclusieve BLOEMENGROET

blaricum meentweg 7
tel. 02153 - 8 68 09

Stef Raven
BLOEMSIERKUNST

Verkoop Welfare Rode Kruis afd. Laren-Blaricum in De Beukelaar

De Welfare afdeling van het Rode Kruis organiseert een verkoop van de door bejaarden en gehandicapten vervaardigde artikelen. De verkoop wordt gehouden in het bejaardenhuis De Beukelaar aan de Torenlaan in Blaricum op

donderdag 22 maart a.s. van 13.30-16.15 uur

Deze verkoop wordt van harte in Uw aandacht aanbevolen, daar er van de opbrengst weer nieuw materiaal gekocht kan worden om verder mee te werken.

De artikelen die gemaakt zijn variëren van, kussens, babykleding, speelgoedbeesten, tafellakens, sokken tot shawls, truien enz., enz.; te veel om op te noemen.

Tevens is er een loterij, waar fraaie prijzen te winnen zijn.

Dus tot ziens in De Beukelaar op 22 maart.

P.S. Onze winkel aan de Dorpsstraat te Blaricum is met ingang van 29 februari gesloten.

JUWELIER - GOUDSMID
A. Schoemans v/h de Raad

GOUD ZILVER BRILLIANT HORLOGES

door eigen reparatie-staaf merkbaar goedkoper en snel retour
Schoolstraat 4 1261 EV Blaricum
Telefoon 02153-14120
's maandags gesloten

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153-11839

J. DE GOOIJER AANNEMER

NIUWBOW VERBOUW ONDERHOUD

Gaat U het ook zelf doen?
dan naar
Hobby-Shop
B. C. STEENBEEK
Blaricum
MEENTWEG 31-33
TELEFOON 1 57 47

Na 100 jaar weer in Blaricum terug!

WILLARD b.v.
transporten
Handel in zand, grind en mest

Schapendrijft 2 - Blaricum - 02153-13523

's Woensdagsmiddags vrij van school?
Kom timmeren, figuurzagen in 'De Blaercom'

Jongens en meisjes die van houtwerken houden, of dat wel eens willen proberen, kunnen iedere woensdagmiddag van 15.30-17.00 uur in dorpshuis 'De Blaercom' terecht. Onder leiding van de heer Nick van Baarle kunnen jullie timmeren en figuurzagen. Jullie kunnen zelf bepalen wat je wilt maken, bijvoorbeeld een vogelhuisje, een zeilboot of iets anders. De kosten bedragen f 1,- per keer.

Nestkastjes maken

Twee gezinsmiddagen in dorpshuis De Blaercom

Het voorjaar nadert. Tijd van af-en-aan vliegende vogels, bouwend, broedend en daarna druk in de weer om al die opengeperde, kwetterende snavels van voedsel te voorzien. Ooit gedacht aan een zelfgemaakt nestkastje in uw tuin of in de omgeving? Het kan wel even duren voor vogels er willen nestelen, maar dikwijls worden moeite en geduld uiteindelijk beloond.

Met begeleiding van de heer Nick van Baarle kunt u zondagsmiddag 11 maart a.s. zo'n nestkastje in elkaar zetten. De middag duurt van 2 tot 4 uur en de kosten bedragen f 5,- per kastje. Wilt u uw eigen hamer, zaag en schroevendraaier meenemen?

Tegels bakken
Op zondagmiddag 1 april kunt u zich door mevrouw Puck Muller laten inwijden in de kunst van 'zelf tegels bakken'. De kosten bedragen f 2,50 per tegel. Ook deze gezinsmiddag duurt van 2 tot 4 uur.



De Rabobank RENTE STABIEL HYPOTHEEK vangt 30 jaar lang de schokken op.

Haal een brochure of informeer bij
RABOBANK BLARICUM
telefoon 02153 - 8 91 04, Dhr. Van 't Klooster

Rabobank