



9e Jaargang
Nummer 82
November 1986

Hei & Wei

dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad van en door Blaricummers. Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum. Redactie: J. Juffer, A. Landman, Stenverhoel, M. Ongerling, J. Rijk, V. Smaal, R. Vlak, Gerritsen, S. Vos-Verhoeven, A. van Zon, G. Luganburg. Adres voor verzending redactie/nieuws bijdragen: secretariaat V. Vlaaman-Brennikamp, Malbakweg 10A, Telefoon 13716. Ook voor advertentie-opdrachten. Eindschrijver J. C. de Graaf, Toemilaan 53, Druk: J. van Gestel & Zn. B.V., Laren N.H.

AGENDA

Nederheem
2 dec. 20.00 uur Commissievergadering ruimtelijke ordening
3 dec. 20.30 uur Commissievergadering financiën
4 dec. 20.30 uur Commissievergadering welzijn
15 dec. 20.00 uur Raadsvergadering

Expositie Nederheem
tot 13 dec. schilderijen en tekeningen van Hans Almekinders uit Hilversum
17 dec. - 13 febr. expositie van Klaas Fernhout uit Blaricum

Vitusgebouw
28 dec. Historische Kring
13 nov. Kerstmiddag voor de Flying Jumpers

Malbak
29 nov. 11.00 - 16.00 uur Grote hobbymarkt (geen rommelmarkt) Tafelhuur voor kinderen f 2,50; voor volwassenen f 5,-.
Poppenkast, gedichten maken, kaarsen trekken, foto's met Sint, artikelen en hapjes uit anderen culturen. Er is een leuke kinderhoek.

B.V.V.
28 nov. 20.00 uur Klaverjassen
13 dec. 20.00 uur Disco
19 dec. 20.00 uur Bingo

R.K. Vrouwengilde
19 dec. 20.00 uur Kerstavond in het Vitsgebouw

Opbare Basisschool
16 dec. Oud papier inzamelactie

Bernardusschool
11 dec. Oud papier inzamelactie

Oranjevereniging
29 nov. Feestelijke intocht van Sinterklaas, 11.30 uur bij de Malbak
14.00 uur bij de muziektent na 15.00 uur bezoekt Sinterklaas de Beukelaar en de Wingerd.

Galerie de Vlierhoeve
Fransepad 1,ingang Dorpsstraat (geopend: donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur)
27 nov. tot Kerstmis Govaert Vandenbergh-aquarellen; Joke Struik - litho's kleine 'Kerstkunst'

doorlopend: gegraveerd glaswerk, aardewerk en andere kleine kunststukken

Blaricumse Welzinstichting
Onderstaande activiteiten worden gehouden in dorpshuis De Blaerom:
Iedere woensdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur Kinderinstuif, kosten f 1,50
19 dec. 20.00 uur Klaverjassen, kosten f 3,-

Ned. Vereniging van Huisvrouwen
Alle bijeenkomsten worden gehouden in gebouw 'Schering en Inslag', Eemnesserweg 15a, te Laren (tel: 13484)
2 dec. 14.00 uur Conferentie en sneltaken, o.a. portretten
16 dec. 14.00 uur 'A Christmas Carol' (solo toneel)

B.O.O.K.
28 nov. 20.00 uur Toneelavond 'De Papegaaï' 'Verwarringen' van Alan Ayckbourn in de Singer Concertzaal te Laren
11 dec. 18.00 uur Boerekoelavond in Café 'de Ouw Tak' Eemnesserweg 13, Blaricum
14 dec. 12.00 uur (zaal open 11.15 uur) Familieconcert o.l.v. Wim Kloek in Nederheem

V.U. Laren-Blaricum
12 dec. 20.00 uur Lezing Sterrenkunde; Drs. G. Bäuerle - Zwarte Gat; Alb. Thijmcollege, Laapersveld 9, Hilversum
15 dec. 20.00 uur Kerstversiering o.l.v. Kees Brinkman in het V.U. gebouw, Laren
Voorbespreking 8 dec. 20.00 uur. Kosten f 20,- incl. groen- en bindmat.

K.M.T.P. Afd. Gooi Noord
17 dec. 20.00 uur Kerstversiering maken o.l.v. de Heer B. Beheusden, docent Agrarisch Onderwijs Centrum Naarden; Pr. Marijkhof 40 te Naarden. Aanmelden/informatie mevr. H.J. Gerritsen-Loggere, Enghweg 24, Laren tel. 14892
18 dec. 20.00 uur Kerstversieringen maken o.l.v. mevr. E. Dolleman, bloembinder, Blaerom, Schoolstr. 3 Blaricum. Aanmelden/informatie bij mevr. H.J. Gerritsen (zie boven) of mevr. E. Dolleman, Melkweg 75, Laren, tel. 86997

10 jaar Sporthal De Grenspaal De sterkste man van Blaricum

U kunt het geloven of niet, maar de sterkste man van Blaricum heeft bij mij op schoot gezeten, met een nat broekje nog wel. 'n Blond kuifje, knalblauwe ogen, zo rond als knikkers en kraaien dat ie kon...

Een dikke twintig jaar geleden, dat wel, kleine Keesie, oftewel Cornelis Jozef Theodorus Calis, tweede zoon van de zo bekende en helaas overleden Gijs Calis en zijn altijd opgewekte vrouw Corrie.

Gijs en Corrie waren uitermate trots op hun drie kinderen -na Kees werd er nog een schattig blauwogig meisje Quirina geboren- en het sportieve deel van hun opvoeding werd ferm door vader Gijs ter hand genomen. Er werd getraind aan de ringen en aan de rekstok, die op de deel van de prachtige boerderij op de Angerechtsweg was opgehangen en er werd regelmatig gezwommen. Kees deed een tijdje aan boksen, had judolessen en was dol op roefvogels. Maar vooral schaatsen. Dat was iets wat de jongens van Gijs Calis absoluut goed moesten doen, regelmatig werd er op de Jaap Edenbaan geoefend. De eerste 'beste' 'echte goede' winter was broer Lammert dan ook bij de toerrijders van de Elfstedentocht en bij het denderende schaatsfestijn in Friesland aan het begin van dit jaar was ook Kees Calis van de partij. Hij had gedacht, als mijn broer het kan, kan ik het ook en samen met Jos Raven waren ze maar even naar het hoge noorden getrokken om met succes mee te doen.

Demonstraties en sterke staaltjes
Kleine Keesie, grote Kees, gruwelijk sterke Kees, maar zo bescheiden als wat. Nou nee hoor, hij vond het niks bijzonders om tot 'de sterkste man van Blaricum' uitgeroepen te worden. Eigenlijk had hij helemaal niet mee willen doen, maar ja, ze bleven aandringen. "Ik had niet eens gebeld dat ik zou komen, want zo sterk ben ik nou ook weer niet. Maar ze vonden dat maar bar kinderachtig van me en toen ben ik toch even gaan kijken". De prima georganiseerde sportmanifestatie in de Grenspaal, waar Gerbe van der Woude zoveel werk aan heeft gehad, werd een knal-succes. U hebt dat ongetwijfeld uitvoering kunnen lezen in de krant.



Hei en Wei wil dan toch nog even het naadje van de kous weten, wat die sterke man die zo 'gruwelijk' kon sjouwen en tillen eigenlijk allemaal deed. Z'n maten hadden hem tenslotte niet voor niets ingeschreven, zodoende, dan toch maar even: 20 stobalen verslepen en opladen in 5 minuten, 3 ijzeren staven doorbuigen, een auto opvullen met als handicap betonnen verzwaaring, bankdrukken (Kees drukte 82½ kilo) en accu's met gestrekte armen heffen.

Hij grinnikt bij de herinnering. "Prima steerje, met al die mannen, boven verwachting allemaal, ik had niet gedacht dat ik 't kon'".

Kees was overigens best een mirakel ondeugend ventje toen hij nog 'categorie kleine Keesie' was. Op school een dondersteen die een barre hekel aan leren had. Spijbelen, nou en hoe als 't even kon... In de klas zat hij vlijtig naar buiten te kijken, dromend van lekker buiten werken en spelen.

Vader Gijs, die altijd voor alles een mooie spreuk of een gezegde had, bromde een klein beetje op zijn zoon en zei "verstand komt met de jaren" en had het overigens bij het rechte eind. - Zij die de jaargangen van Tussen Hei en Wei hebben bewaard, weten zeker te vertellen hoezeer de vele bijdragen van hem aan ons dorpsblad gewaardeerd werden. - Zo gauw Kees niet meer echt 'hoefde' ging hij van school en aan 't werk.

"Er is altijd werk te vinden" zegt hij beslist, "nooit één dag zonder geweest of me verveeld".

Boerenhart
Zijn broer, Lammert Calis, getrouwd met Corine Groenestein, heeft als oudste zoon de boerderij gekregen. Zo gaat dat nu eenmaal, "je moet het maar nemen zoals het is". Kees houdt ook van het boerenvak, dat gaat niet



Boerderij van Calis op de Angerechtsweg

DE BROM

M'n haren reizen bekant te berge toen ik in het vorige nummer van de Hei en Wei las dat de gemeente bij de bekabeling al rekening houdt met een lokale omroep.

Ik dacht wat heb ik nou an m'n fiets hangen, maar "desgevraagd" werd me op de secretarie verzekerd dat er wel degelijk plannen in die richting zijn en dat er al een oprichtingscomité doende is met het treffen van de nodige voorbereidingen.

"Met vooruitziende blik", zo werd me gezegd, was er al vast een kanaal voor de plaatselijke radio gereserveerd.

Gijs vindt dat alles mooi en wel, maar moet toch z'n waarschuwend vinger opsteken. Kapper Patrice zal wel weer zeggen dat Gijs niet zo moet "kankere", maar u moet maar zo denken: een oude hond blaft niet zonder oorzaak.

Als alles dus mee zit krijgen we een Blaricumse Omroep. Prachtig natuurlijk.

Maar wat gaan we ons voorzetten? Moeten we soms een bijwagen van radio Hilversum worden? Nee toch? Laat men zich vooral richten op wat zich op en rondom eigen erf afspeelt. En hebben wij als burgers ook nog inbreng of wordt het publiek niet serieus genomen?

Een andere vraag: waar moeten toch de mensen vandaan komen om al die programma's te bedenken en uit te voeren? Groeit al dat talent op dat kleine stukje tussen Hei en Wei? Maak maar eens een vuist als je geen hand hebt.

Heb ik het goed gehoord dat ze maandelijks de samenscholingen van de gemeenteraad op Nederheem willen gaan uitzenden? Een mooie boel kan dat worden! Daar trekken ze mekaar toch het haar uit de kale kruinen? Maar, bedenk ik nu, het is misschien toch wel een goeie gooi om dat partijtje uit te zenden. Dan kan iedereen in het dorp twee, drie uur lang meeluisteren.

En dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze daar in Nederheem niet langer tegen elkaar

wedijveren maar met elkaar. Lang leve de Blaricumse Omroep! Kortweg: De Brom. Nog iets: als ze muziek willen laten horen dan gaag met zang in onze moers taal. Dat buitenlands horen we al genoeg over Hilversum. Natuurlijk moeten de dames en heren die voor de microfoon komen goed van de tongriem gesneden zijn, maar onversneden Blaricumers zou de voertal moeten zijn. Overigens: als de dames en heren van het oprichtingscomité geen bekwame mensen kunnen vinden om de programma's op te disse en te zouden Gijs Goeiegoeier benaderen, dan zeg ik niet nee. Als het moet vil ik een hele avond. Iedereen weet dat ze mij de woorden niet uit de keel hoeven te trekken. "Gijs kan het zo mooi zeggen", zeggen ze altijd.

Ergens heb ik gelezen dat ze Laren, Blaricum en Eemnes op één hoop willen gooien. 'n Soort smeltkroes. Een programma dus: een halfuurtje Laren, een kwartiertje Blaricum en 'n tussendoortje van Eemnes. Gijs is daar geen voorstander van. Je moet nu eenmaal niet op twee, drie hazen tegelijkertijd jagen. Onderlinge samenwerking is natuurlijk een goeie zaak, maar dat zal het comitè ook wel weten.

Ik wens die mensen anders alle wijsheid toe en ik zou nog willen zeggen: neem niet te veel hooi op je vork en steken jullie vooral je voet niet verder uit dan je bed lang is, want zo'n onderneming kost natuurlijk de nodige duiten. Al met al zal het allemaal zo'n vaart nog wel niet lopen want het hele kabelplan moet nog door de Raad worden goedgekeurd. En daarna komt pas de lokale omroep aan de orde. Bij Nederheem gaan ze echt niet over één nacht ijs. Neem nou de Torenlaan-problemen. Daar wordt toch al tien jaar aan gedokterd? En nou een lokale omroep die eind '87 moet draaien?

't Zou een wonder zijn. Maar het wonder van wonderen is, dat ze gebeuren. Da's ook waar.

Gijs Goeiegoeier

HANS ALMEKINDERS exposeert in Nederheem

In Nederheem is een tentoonstelling te zien van de bekende kunstschilder Hans Almekinders uit Hilversum.

Hij heeft veel belangstelling voor landschappen en voor de muziek. Er hangt nogal wat werk dat in Blaricum is geschilderd, voorts zien we veel bekendt uit Eemnes, Laren en Spakenburg. Speciaal voor de liefhebbers ziet u musici afgebeeld o.a. Daniel Wayenberg en het Radio Philharmonisch orkest en het Radio Symphonie orkest.

Hans Almekinders werd opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag en is thans zelf docent en bovendien kunstschilder.

Hij heeft veel geëxposeerd, onder meer in groepsverband met de Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren - Blaricum. De expositie duurt tot 13 december en is geopend op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur en, dat is langzamerhand wel genoeg bekend, iedereen kan zo het gemeentehuis binnenlopen en geheel vrijblijvend de tentoonstelling bezichtigen, dat is juist de bedoeling van deze exposities.

v.Ln.

Kopij volgend nummer voor 1 december a.s.

Aankomst in Blaricum van St. Nikolaas

Op zaterdag 29 november Begeleid door drumband MCC en de Stad en Lande Ruiters arriveert St. Nikolaas om 11.30 in de Bijvanck op het plein voor de Malbak.

Vanaf 11.15 uur een optreden van de fietscrossers The Flying Jumpers op het Malbakterrein.

De muzikale omligting tijdens de ontvangst van de Sint door de burgemeester en de voorzitter van de Oranje Vereniging is in handen van Cees Krauwer.

Als vanouds arriveert de Sint in het oude dorp bij de muziektent nadat de stoet de volgende route heeft afgelegd: Vitsweg, Kerklaan, Mosselweg, Meentweg, St. Josephweg, Dooywaardweg, Fransepad, Brinklaan, Dorpsstraat.

Om 14.00 uur ontvangst van de Sint door de burgemeester en de voorzitter van de Oranje Vereniging. Muzikale omligting: Cees Krauwer.

EXCLUSIEF SMEEDWERK

Open haarden
verlichtingsarmaturen
voor binnen en buiten
Trappen en leuningen
tuinornamenten en
beveiligingshekken

Showroom: Schoolstraat 21, Blaricum
Telefoon 02153 - 8 64 03 b.g. 8 66 84

Sparen zeg ik, dat treft, de Rabobank zit om de hoek.

Bekenen sparen scheelt veel rente. Want sparen kun je op tientallen manieren. Lang sparen, kort sparen. Voor kinderen sparen. Voor een huis sparen. En overal zijn er aparte voordeeltes te behalen.

Daarom: eerst even praten met de Rabobank! Want dat's vertrouwd.

Rabobank
Rentebank.

Huizerweg 10a, tel. 02153 - 8 91 04
Bijkantoor:
Hooibrug 12-14, tel. -02152-5 82 44



G. JONGERDEN & ZON

RIETDEKERSBEDRIJF

UW ADRES VOOR:

het vernieuwen van rieten daken, bijwerken, opstoppen, ontlossen

HANDEL IN VONKENVANGERS

ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM

TELEFOON 02153 - 8 62 29



Voortwerp-bestemmingsplan "KOM"
 Zoals u wellicht bekend zal zijn wordt in Blaricum de komende jaren een nieuw bestemmingsplan "KOM" vastgesteld. In het kader van de inspraakprocedure bent u in juni 1986 in de gelegenheid gesteld om het voortwerp van het bestemmingsplan "KOM" te bestuderen en hierop commentaar te geven. Voorts heeft er op 24 juni 1986 een inspraakavond plaatsgevonden. Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties tegen het voortwerp van het bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders het voortwerp aangepast. Teneinde u in de gelegenheid te stellen om te zien of er rekening met uw inspraakreactie is gehouden zal het gewijzigde voortwerp tot **15 december 1986** ter inzage liggen op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie, Torenlaan 50, alhier. Ter voorkoming van misverstanden wijzen wij u er op dat het voortwerp nog een voorlopig karakter heeft. Dit betekent dat tot het moment van de officiële ter visielegging van het ontwerpbestemmingsplan "KOM" nog wijzigingen in het voortwerp kunnen worden aangebracht. In dit stadium kunnen aan de verwerking van de inspraakresultaten derhalve geen rechten worden ontleend en is het niet mogelijk tegen het voortwerp bezwaren in te dienen. Naar verwachting zal in het voorjaar 1987 de officiële ter visielegging van het ontwerpbestemmingsplan "KOM" plaatsvinden. Gedurende de termijn van ter visielegging (30 dagen) kunnen dan door een ieder bezwaren tegen het ontwerpplan worden ingediend.

Gemeentevlag BLARICUM

Alle inwoners van Blaricum en alle verenigingen of instanties worden in de gelegenheid gesteld een gemeentevlag aan te schaffen. De grootte van de vlag is 1.50 x 1.00 meter. Indien u een vlag wilt hebben dient u een bedrag van f 46,80 over te maken op girorekening 98345 of bankrekeningnr. 30.84.00.984 bij de Rabobank te Blaricum (girorekeningnr. bank 342536), t.n.v. de gemeente Blaricum onder vermelding van "gemeentevlag". Na ontvangst van uw betaling wordt u telefonisch geïnformeerd waar en bij wie u de vlag kunt afhalen.



Het leven van een plantsoenbank

Ik diende tot rustpunt van groot en klein, zelfs voor verliefe paarjes. Ik heb hier 9 jaar voor gestaan in het wijkpark achter het scholencomplex in de Bijvanck. In de herfstvakantie ben ik grondig vernield, wat mijn eigenaar f 300,- kost.

Wat te doen als men een belastingaanslag niet kan betalen?

Regelmatig blijkt, dat mensen die in financiële problemen zijn geraakt ook moeilijkheden hebben met het betalen van belastingaanslagen. Gelukkig is in de Invorderingswet een tweetal bepalingen opgenomen, waarmee mogelijk enige verlichting kan worden geboden. Allereerst de mogelijkheid van **uitlet van betaling**. Dit houdt in, dat betaling van de aanslag niet voor de vervaldag geschiedt, maar over een langere periode wordt gespreid en door middel van meerdere termijnen. De tweede mogelijkheid is **afschrijving**. De Invorderingswet zegt hierover: Indien de belastingsschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de belasting of de volle belasting te betalen, kan de belasting geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven. In dit geval wordt de aanslag dus geheel of gedeeltelijk niet betaald. Het zal duidelijk zijn, dat de mogelijkheden van uitlet van betaling eerst worden onderzocht, alvorens een verzoek om afschrijving wordt gehonoreerd, immers er wordt er altijd van uitgegaan, dat iedere belastingplichtige zijn/haar aanslag hoort te betalen. De wet kent geen normen voor wat genoemd wordt "buitengewoon bezwaar". In z'n algemeenheid kan worden gesteld, dat wanneer men een bijstandsuitkering geniet, deze uitkering voldoende wordt geacht om een aanslag te betalen. Maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan afschrijving wordt verleend. Er moet rekening gehouden worden met het feit, dat afschrijving van de ene belasting de betalingsmogelijkheid voor een andere belasting vergroot, dus niet automatisch recht geeft op weer afschrijving, ook niet in een later jaar. Afschrijving is dus nooit een recht. Voor onroerend-goedbelastingen worden verzoeken om uitlet van betaling en afschrijving met ingang van 1 januari 1986 behandeld door de Ontvanger van de Rijksbelastingen. Het adres van deze ontvanger staat op de aanslag vermeld. Een verzoek om afschrijving dient te geschieden dmv een aanvraagformulier, dat op het kantoor van de ontvanger verkrijgbaar is. Voor de overige gemeentelijke heffingen (baatbelasting, reinigingsrechten en rioolafvoerrechten) kan een verzoek bij het gemeentebestuur worden ingediend. Overigens kan worden opgemerkt, dat voor bijvoorbeeld reinigingsrechten, waarvoor een prestatie (het ophalen van huisvuil) wordt verricht, minder gauw afschrijving wordt verleend, dan voor een algemene belasting. In de praktijk komt dit neer op het feit, dat indien afschrijving voor de onroerend-goedbelastingen niet is verleend waarschijnlijk ook geen afschrijving wordt verleend voor reinigings- of rioolafvoerrechten. Mocht u met het invullen van het formulier voor afschrijving O.G.B. of anderszins moeilijkheden ondervinden, dan zijn de volgende leden van de gemeenteraad van Blaricum gaarne bereid te helpen. Mr. E.L.V. Chevalier-Beltman, Koggewagen 40, Blaricum, tel. 02152 - 65618. Mr. W.V. de Haan, Karrekiet 4, Blaricum, tel. 02152 - 67371. J. Oosterhof, Boeket 33, Blaricum, tel. 02152 - 62489. Uiteraard kunt u ten alle tijde voor inlichtingen terecht bij de afdeling Financiën in het Gemeentehuis.

Aty Lindeman

Aty Lindeman - Strengholt, voor het halve dorp "Aatje", heeft bijna haar hele leven in Blaricum gewoond. Een kennismaking in Hei & Wei is ook enigszins overbodig. Het dorp kent haar al lang en heeft sedert jaren met haar kennis gemaakt door haar stukjes in Hei & Wei.

Ze vindt het onwettig nu zelf het onderwerp van gesprek te zijn en voelt zich wat opgelaten: "Moet dat nu echt? Ik zie er wel wat tegenop". Eerst worden dan ook uitvoerig de beide katers en de hond besproken. De hond zoekt met zijn bot, na een vriendelijk verzoek van Aty, z'n mand op. De katers rekken zich eens uit, rollen zich behaaglijk op en geven het vrouwtje een knipooien teken dat ze meelisteren en dat ze rustig haar gang kan gaan.



Ze vertelt, dat ze na de lagere school in Laren en de middelbare school in Hilversum, jong is getrouwd en als versierde mevrouw Lindeman met haar man naar het buitenland is verhuisd. Ze woonde in Engeland, België en Duitsland. De negen jaar die zij in het buitenland heeft doorgebracht, beschouwt zij als een nuttige periode in haar leven. "Ik heb er ontzettend veel van geleerd, vooral leren relativeren". Terug in Nederland vond zij het heerlijk weer in Blaricum "op het oude nest" te wonen.

Met vijf kleine kinderen wist Aty Lindeman heel goed wat ze met haar tijd kon doen. Toch zag ze de kans tussen de luerwas door, te helpen bij het oprichten van een speelplaats in Blaricum. Het speelplaatsje aan de Windvang is er gekomen en is er nog steeds. Het was al snel bekend in het dorp dat, als het voor Blaricum was, je nooit tevergeefs bij Aty Lindeman aanklopte. Dit gold zeker voor de Oranjevereniging. "Eigenlijk zie ik in een opwelling 'ja', het leek me wel leuk. In werkelijkheid is het veel leuker dan ik kon vermoeden. Je werkt keihard en anoniem met een groep mensen die allemaal je vrienden worden. Alle problemen worden soepel onder elkaar opgelost. Er heerst een echte teamgeest". Ze doet het werk in de Oranjevereniging bijzonder graag. "Ook het dorp werkt zo sportief mee, want, als na een half jaar van hard werken en voorbereiden het op de grote dag giet van de regen, komen de mensen toch, met de paraplu's op". Zei hiervoer al even ter sprake kwam, ook Hei & Wei kan al 18 jaar rekenen op Aty Lindeman's steun en medewerking en wat het belangrijkste is: haar ideeën. "Door Hei & Wei

heb ik het dorp nog beter leren kennen en begrijpen. Ik vind de mensen zo boeiend dat ik er niet over uitgeschreven raak". Als het aan haar lag, zou Hei & Wei driemaal zo dik zijn. Ze zit altijd vol plannen en borrel voortdurend van inspiratie.

Jaren lang is ze lid geweest van het Stichtingsbestuur van de Blaercom. "Wanneer ik in het dorp langs de Blaercom fiets ben ik nog steeds even blij dat het er staat". Al deze tijdrovende bezigheden gebeuren naast het managen van een groot gezin en de nodige viervoeters. "Mijn kinderen en beesten vergen voortdurend een verrukkelijke aandacht. Ik heb het gevoel dat ik een goed lopend café run met veel vaste klanten".

Haar huis lijkt soms wel een dépendance van het dorpshuis. Kinderen, vrienden en vriendinnen van kinderen, buren, kennissen, het is voor velen een zoete inval.

En opens zat Aty Lindeman in de Gemeenteraad voor Blaricum Belang, een partij die haar aantrok omdat men de dingen van een nedscherpe politieke kant benadert. Gewoon samen aan de slag, met wat humor en vertrouwen in elkaar. "Al lang kijk ik eigenlijk met veel interesse naar onze Gemeenteraad, aldat werk, al dat gepraat. Natuurlijk moet er goed bestuurd worden, beslissingen worden genomen. Er zijn zoveel mooie dingen die goed bewaakt moeten worden".

De uitslag van de verkiezingen kwam op de een of andere manier toch wat onverwacht voor Aty. "Ik weet dat het wel heel met zich meebrengt, maar voor Blaricum is me eigenlijk niets teveel. Ik kom uit een ontzettend werkzame

familie, waar iedereen altijd met iets bezig is of ergens voor werkt. Als er dan iets de moeite waard is om wat voor te doen is het wel dit dorp. Tweede Kamertje spelen in de Raad, daar ben ik niet geschikt voor en van al die politieke trucjes begrijp ik niet veel. Wanneer je met de mensen in het dorp praat, beluister je duidelijk dat niemand veel zin meer heeft in dat knibbige gedoe in de Raad. Daar moeten we vanaf. Ik denk dat we de mouwen moeten opstropen en schouder aan schouder, zonder onze nagels uit te slaan, met alle voorkomende problemen aan de slag gaan." Haar "intrede" in het Gemeentehuis is haar bijzonder meevallen en het werk als zodanig in de Raad vindt ze heerlijk, met name door de geweldige sympathieke opvang van het gemeentepersoneel. "Ik ben erg onder de indruk van de sfeer, de gemeedelijkheid, het kopje koffie, het kopje thee, en de welwillendheid om zo'n nieuweling als ik te assisteren". Als echte Blaricumse kan ze het weten en zeggen: "Blaricum heeft een vrij moeilijke bevolking, heel extreem en uiteenlopend. Er zijn heel goede kunstenaars, heel goede zakenmensen, heel toegewijde boeren. Stuk voor stuk allemaal kostbare mensen die iets unieks hebben. De bevolking is absoluut geen grijze massa".

Tenslotte nog iets om naar uit te zien, maar U zult wel geduld moeten hebben: Aty Lindeman heeft het plan om misschien nog eens een boek over Blaricummers te schrijven als... ze meer tijd heeft en dat zal nog wel even duren.

R. V. G.

Gaat U het ook zelf doen?
 dan naar
Hobby-Shop
B. C. STEENBEEK

Blaricum
 MEENTWEG 31-33
 TELEFOON 1 57 47

Ik houd van snelle acties, sterk tegenspel en afen toe 'n gave voorzet.

Ik ben bij de ABN.

ABN Bank

De opticien met kwaliteit voor ogen

fahrenfort optiek

Dorpsstraat 6
 1261 ET Blaricum
 Tel. 02153 - 12376

guis'stoffenhuus
 moderne stoffen en
 furnituren

alles voor de zelfmaakmode
 De Hollebok 16 - Huizen
 w.c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum
 telefoon 02152 - 6 11 60

garage van mill
 benzine service-station
 pompi dagelijks open van:
 07.00 - 20.00 uur
 zaterdags 08.00 - 19.00 uur
 zondags 10.00 - 19.00 uur

Esso Benzine - Diesel
 Haardhout - Houtskool
 Fire log - Aanstekblokken
 torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17

Weijers Muziek - dé muziekzaak van het Gooi

Fluiten - gitaren - piano's - bladmuziek - accessoires etc.

Let op onze maandelijkse aanbiedingen

Oude Torenstraat 10 - 's Gravelandseweg 8 - Hilversum - Telefoon 035-14305

stef Raven
 BLOEMSIERKUNST

DE JUISTE WEG...
 voor 'n exclusieve
 BLOEMENGROET

blaricum
 meentweg 7 tel. 02153 - 8 68 09

Schoonheidsstudio
 Ioke Roelfs

Complete, aan uw huidtype aangepaste huidverzorging op basis van natuurlijke producten

Schapendrift 33
 1261 HK Blaricum
 Telefoon 02153 - 87451

wgf oversteegeen

HET MOOISTE KON NOG SMALLER.

De nieuwe 'Luxaflex' Raffinette heeft lamellen van slechts 16 millimeter smal. Zelfs het meest verende oog zal ervan opkijken. Van het raffijne doorzicht. Van de geraffineerde licht-behandeling. De perfecte afwerking tot op elke millimeter.

Wart zoals elk 'Luxaflex' produkt wordt ook de nieuwe 'Luxaflex' Raffinette "op naam gemaakt". Tot in detail volgens uw persoonlijke wensen. Exact de maat die u wenst. Uw favoriete kleur, die u kiest uit een scala van meer dan 50 verschillende.

Ga 'm snel bezonderen bij uw specialist van 'Luxaflex' produkten.

OP NAAM GEMAAKT. DAT ZIE JE METEEN.

wgf oversteegeen
 woning- en meubelartiering

huizerweg 5 - blaricum - tel. 02153 - 82523

Luxaflex
 "Stijl geproduceerd in Nederland" Een Huismer "Design" produkt

huizerweg 5 - blaricum - tel. 02153 - 8 25 23

BLARICUMSCHE boekhandel

KANTOORBOEKHANDEL
 BOEKHANDEL
 SPEELGOEDEREN
 TABAK, SIGAREN,
 SIGARETTEN
 LEVERING VAN STEMPELS

DORPSTRAAT 12 - BLARICUM - TEL. 02153-82778

Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
 Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,
 Geysers, kachels, Stofzuigers,
 Verlichtingsartikelen

Electricien: Evenaar 8,
 telefoon 02153 - 8 78 92

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
 Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
 Elektrische installaties

Loodgieter: Meentzooom 29,
 telefoon 02153 - 8 24 85

De Olielamp

Steek Uw licht eens op bij de Olielamp in Blaricum.

Voor alle soorten en modellen olielampen waaronder ook antiek. Wij bieden U een uitgebreid assortiment onderdelen om Uw niet complete olielamp weer compleet te maken. (ook inkoop) Meentweg 27a - Blaricum - Telefoon 02153 - 1 56 71

stiny

Tandtechnisch Lab.
 en Dental Shop

kunstgebitreparatie
 ook op zaterdag van
 10.00-13.00 uur

Binnendoor 5
 1261 EG Blaricum
 Telefoon 02153 - 1 17 23

Historische Kring Blaricum

De Bedevaart van Jansje de Graaf naar Rome in 1929 (slot)

Na Rome maakte de groep nog verschillende uitstapjes.

Geen groot verschil dus met de Romereizen van nu: Pompei, Napels, Capri... en op de terugweg: Pisa, Genua, Lago Maggiore...

In Rome bezocht ze eerst nog de kerk van St. Jan van Lateranen, ze ziet daar allerlei reliëfs, waaronder zeer verdachte, (de sandalen van Jesus!), en besluit dan:

Verder bezichtigden we zoveel kunst en mozaïekwerk, dat ik wel 'n hele dag nodig zou hebben dit te beschrijven.

De volgende morgen naar de Mis bij de Paters Capucijnen. Onder in die kerk is een dodenkapel, een complete doodsbenederengalerij. We zagen er duizenden doodshoofden en allerlei andere beenderen; alles prachtig gesorteerd; de wanden en plafonds ermee versierd. Veel soeletten waren gekleed in habijt, de capuchon op, en een naambordje voor.

Het was toch mooi daar een half uurtje rond te wandelen, maar bij de meeste pelgrims ging er een huivering door de leden, er waren er niet veel die hier lang vertoefden.

Vijf dagen hebben we in Rome verblijft gehouden met gunstig weer en matige warmte, zodat we maar steeds uit konden gaan.

Naar Napels

Het treintje er heen zou nogal een poosje duren; we kregen ons twaalfuurtje mee. Telkens hadden we een mooi gezicht op de zee, maar nauwelijks genoten we ervan, of we verdwenen weer in een tunnel. Het landschap was weer mooi. Hoge bergen met op de toppen de sneeuw, en beneden zagen we het groene gras en de grazende koeien. Nooit was ons oog te moe om te kijken.

In Napels stonden de auto's al gereed om ons naar ons hotel te brengen. We zagen van hieruit de grote Vesuvius roken, verder de zee met het mooie blauwe water, en 's avonds de vuurtoren.

De volgende morgen aan het ontbijt met het knappende brood, kwam onze leider binnen om het programma van de dag voor te lezen. Daarna had hij nog iets te zeggen. Kamer no. 9 was deze nacht niet in gebruik geweest. Of jufvrouw de Graaf ook aanwezig was? Ik zat even verbluft te kijken over zoveel attentie. Ik stond op en lachte vriendelijk: present, mijnheer, de reden wil ik wel even vertellen. (algemeen gelach) Ik ben wel in het hotel geweest, maar de boel is hier zo groot!

9 ligt aan de Noordkant, en mijn vriendinnen zijn gehuisvest aan de Zuidkant, en we kunnen elkaar niet meer missen, en daarom heb ik bij hen gelogd.

Ons eerste bezoek gold de Vesuvius, per auto, trein en te voet.

Voor we aan de krater kwamen, liep onze weg door een vruchtbare omgeving. We zagen er vijgen aan de bomen, en de aardappelen waren al bijna rijp, hier en daar al geroid, en dat op 2 mei! In het wild groeiden er de orchideeën en anonskelken.

Bij de krater zagen we de kokende massa, de blauw-zwarte lava, die stond de koken met geweld en lawaai, en ondergrondse schokken en gerommel. We waagden het om op de uiterste rand te kijken. De grond was zo heet dat de warmte door de schoenzolen heendrong. De damp verspreidte een opdragelijke lucht. 't Is een groots natuurwonder.

Capri

3 Mei maakten we een boottocht naar het eiland Capri. De zee was kalm, de mensen ook. Maar na een uurte varen zag ik rond om verschillende van onze reisgenoten zeeziek worden. Er werd heel wat geofferd aan de vissers. Maar de vaart was prachtig: ruwe rotsblokken, mooi blauw water, en tegen de donkere berggellingen de helgekleurde huisjes.

Zo schilferachtig stond hier en daar een oud torentje tussen de bergen, waar de blanke sneeuw op lag, en de wolken als het ware om heen gingen. Ik denk er nog dikwijls aan. Bij de blauwe grot is een opening, en bij lage waterstand glijdt het bootje er onderdoor. Door een lichtstraal van boven was het beneden wonderschoon, daar alles, zelfs de mensen, mooi blauw schenen gekleurd. Bij de landingsplaats bracht een tandradpaal ons naar boven. De goudgele sinaasappelen lachten ons vriendelijk toe. Boven lichten we in een hotel, en mochten in de tuin de sinaasappelen en citroenen van de bomen plukken. Nou, die waren fijn, zo uit de zon!

Naar de achterbuurten van Napels

Nadat we ook Pompei bezocht hadden, gingen we de andere dag een tochtje door Napels' achterbuurten maken. Zulk vuil volkzie zien wij nimmer in Holland. We ontmoeten maar steeds mannen met verhuizingen; de een op een handkar; de ander met een ezel ervoor, een derde met een paard. En het was nog wel zondag! Voor een vleeshal hing een afgestrop-



Jansje de Graaf 1880-1961

te geit met het vel er nog aan. Op een stelling was een groentewinkelje uitgesteld, als je door de deur inkeek, was een bed waar te nemen, en er werd toilet gemaakt. De kinderen lagen in Adamskostuum voor de deur.

Ook troffen we een begrafenissen: Voor het kruis, dan enige priesters in witte kleren, de baar gedragen door vier mannen. Over de baar hing een purper kleed. Vier personen droegen de slippen. Boven op de baar stond een klein schrijntje, waarop een boekje rode rozet. Dan volgden enkele priesters in purper gekleed, en zusters met enige meisjes in het wit met zwarte sluiertjes, en dan nog enkele mannen.

Ook bezochten we nog even de stampvolle kerk van de H. Januarij, het was juist de dag van het jaarljkse bloedwonder.

Op onze terugreis naar Rome zagen we enkele koeien, zwarte en witte. De vrouwen waren bezig met schoffelen, een enkele boer was aan het ploegen. De ploeg was diep gesteld, zodat de ossen verbazend moesten trekken. Het was een ouderwetse ploeg met een schaar.

Terug naar huis

Deze nacht slapen we nog in Hotel Boston. De volgende morgen vroeg op, de lunch kregen we mee. In de trein kwamen de tangen te voorschijn om de haren te krullen. Dat ging heel best met behulp van metalokjes. (Na overmachtingen in Pisa en Stresa, en een bezoek aan het Campo Santo in Genua en verschillende kerken, maakte de groep op Hemelvaartsdag een tochtje op het Lago Maggiore. En via Bazel gaat het dan op huis aan.)

Onze gedachten gingen vooruit naar huis; wat kon er veel gebeurd zijn in drie weken afwezigheid. Intussen rolde de trein onvermoed voort, en al gauw stonden we in Nijmegen. Mijn vrienden namen afscheid, en gingen via Den Bosch naar hun dorp. In Utrecht voegde zich mijn dorpsgenoot bij me. Aan het station te Hilversum stond een auto die ons zou brengen naar ons dierbaar Blaricum. Heel mijn leven zal ik deze reis niet vergeten. Een ieder die er iets voor voelt, raad ik aan deze reis eens te maken, om zelf eens te zien en te beleven, wat een ander niet beschrijven kan. De indrukken van Gods grote natuurwerken zijn zo overweldigend, dat ze niet met woorden zijn weer te geven; men moet ze zien!! De godsdienstige indrukken voor een geboren Katholiek zijn zo intens, dat ze een lichtfakkel van levenslange duur ontsteken voor den geest. Aldus...

Jansje de Graaf

Dit was dan het reisverslag van een eenvoudige, Blaricumse vrouw, een verslag dat in werkelijkheid veel langer was.

Maar het meest karakteristieke heb ik er uitgehaald, en letterlijk weergegeven. Een opmerkelijk verslag, deze vrouw had aanleg voor schrijven, ze kon schilderen met woorden, en had vaak originele opmerkingen. En met één zo'n zin van haar wil ik deze reeks eindigen:

'Nooit was ons oog te moe om te kijken'

Zo was 't, Jansje!

G.A.



b. Een fotowedstrijd: Blaricum in de 4 seizoenen. Folders liggen o.a. in het Dorpshuis, Gemeentehuis en bij Foto Engel (ook in de Bijvank).

c. Een routebeschrijving van een wandel- en fietstocht door oud- en nieuw-Blaricum.

d. Presentatie van de uitgave van Maria Boersen over de 'Kolonie'.

e. Trachten de hoogste groepen van de Basis-scholen bij dit lustrum te betrekken.

De tentoonstelling in het Gemeentehuis is gepland van 9 - 23 mei 1987.

PLANNEN VOOR ONS EERSTE LUSTRUM

Dankzij de goede samenwerking tussen de Historische Kring en de redactie van 'Hei en Wei', konden we in de nummers van september en oktober al uitgebreid onze plannen bekend maken voor een viering in mei '87.

Een lustrumcommissie en enkele sub-commissies zijn al enkele maanden bezig met de voorbereidingen.

Deze lustrumcommissie bestaat uit de heren van Zon, (voorzitter), Adema, Anink, van Keulen, Klein, Nieuwenhuizen en mev. Boersen.

De plannen zijn:

a. Een tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken, die iets met Blaricum te maken hebben, en nog zelden of nooit zijn tentoongesteld.

"Bij het schminken, dan gebeurt er iets"

Gerard Ploeger: tien jaar tabberd

Een vertrouwd beeld, zo eind november, bij de Muziekent. Veel mensen en héél veel kinderen, samengekomen om een oude man uit Spanje te begroeten. Een man die elk jaar gedurende korte tijd hun leven zal beheersen. En die, als de maan door de bomen schijnt, veel kinderharten vol verwachting zal doen kloppen.

Een vertrouwd beeld, dat zeker, maar ook elk jaar weer een hele organisatie, toevertrouwd aan onze actieve Oranjevereniging.

Als buitenstaander heb je eigenlijk geen idee hoeveel werk en voorbereiding zo iets kost. En wat de eerbiedwaardige hoofdrolspeler betreft denk men al gauw: 'Och, daar draait hij zijn hand niet voor om, dat doet hij er wel even tussendoor.'

Maar als er één ding duidelijk werd uit het gesprek dat wij hadden met de man die deze lagen nu voor de tiende keer zijn beste tabberd aan gaat trekken, dan is het wel dat die conclusie heel ver bezijden de waarheid ligt.

Gerard Ploeger, 33 jaar en de zoon van de veel te vroeg overleden "meester" Ploeger van de openbare lagere school, hoort bij Blaricum.

Hij is fysiotherapeut en oefent zijn praktijk nu al weer zes jaar uit aan de Naarderweg. Daarvoor werkte hij op het revalidatiecentrum Muiderpoort in Amsterdam en was tussendoor ook nog een jaar beheerder van de Blaricumse tennisclub B.L.T.C.

Dit jaar wordt het dus de tiende keer dat Gerard zijn witte doktersjas even ruilt voor het bisschopskleed en dat feit was de aanleiding hem eens naar zijn ervaringen te vragen.

Voorbereiding

'Nee hoor' zegt hij met grote stelligheid, 'dit doe je er allerminst maar even tussendoor. Elk jaar opnieuw vraagt dit een wekenlange voorbereiding. Vergeet niet, we zijn die dag met z'n allen 12 uur in touw: Bijvank, Muziekent, de Wingerd en de Beukelaar.'

Hij praat er met luchtig en bescheiden over, maar het is duidelijk dat alleen al de bezoeken aan de bejaardenhuizen hem vooraf heel wat tijd en inspiratie kosten. Voor een aantal van de bewoners maakt hij, in overleg met de

directies, gedichten en zorgt voor presentjes. Dan staat huis Ploeger een paar weken compleet op zijn kop.

In de Beukelaar zijn ook kleinkinderen van de bewoners aanwezig. Gerard hoopt dat dit in de toekomst ook in de Wingerd het geval zal zijn.

'Het moet een feest zijn'

Wat hij voort alles wil is er voor de kinderen een echt feest van te maken.

'Je moet er volop de tijd voor nemen, je moet er zijn,' zegt hij.

'Vroeger was de afstand tot de kinderen veel te groot. Daardoor werd het te vaak een wat obligaat gebeuren. Een paar liedjes zingen, een paar kinderhandjes drukken, wat snoep uitdelen, en dat was het dan. Wat ik wil is veel contact, met alle kinderen. Daarom blijf ik ook niet zitten op m'n stoel, maar ga naar de kinderen toe en blijf ik daar zo lang mogelijk.' Om dit alles te kunnen realiseren heeft hij zijn "staf" duchtig uitgebreid.

Niet minder dan 24 knechten, waaronder enkele hoofd-knechten staan hem bij. En dat alleen al vergt heel wat organisatie...



'Bij het schminken, dan gebeurt er iets'

Gerard Ploeger, dat is duidelijk, neemt zijn rol zeer serieus. Zoals een toneelspeler zich voor de voorstelling oplaadt, zo is ook bij hem de gedaantewisseling niet alleen een kwestie van uiterlijk. 'Bij het schminken, dan gebeurt er iets...'

En zoals elke voorstelling van een toneelstuk net weer iets anders is, zo is ook voor Gerard en de zijnen elk jaar weer net wat anders dan de voorafgaande. En soms gebeurt er ook iets onverwachts, wat niet in het draaiboek stond. Zoals die keer dat het paard zo onrustig was, dat hij met zijn gevolg te voet naar de Beukelaar moest gaan. En dan de altijd onberekenbare weergoden... Het zal maar pijpestelen regenen!

Tenslotte de vraag: waarom doe je dit allemaal? Gerard: 'Ik denk dat het komt omdat in mijn familie altijd al een geweldige traditie van feesten leefde. Daar ben ik mee grootgebracht. Feesten in de familiekring en feesten in het groot. En elk jaar moet dit een groot feest zijn en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.' 'Kom nou,' zeggen we, 'een steentje aan bijdragen...' 'Wat steentje. Niks geen steentje. Een kei zal je bedoelen...' Maar Gerard is al weg. Naar zijn volgende patiënt.

dG

JEUGDHERINNERINGEN

Soms herinner je je nog momenten uit je jeugd, die je eigenlijk eens op papier moet zetten omdat ze anders vergeten worden.

En, al is het onderwerp dan niet zo vrolijk, toch misschien wel de moeite van het vertellen waard.

Mijn vader wist nog dingen te vertellen over de begrafenis van zijn grootje Matje de Zaaier, overleden in 1899; hij was toen 11 jaar. Na de begrafenis kwamen we terug bij de boerderij waar ze gewoond had. Daar stonden op de deel lange tafels met koffie klaar en schalen met dun gesneden sneetjejs roggebrood, waarop men witte suiker deed. Ook was er voor elk een krentenbol.

Tevens stonden er voor de mannen tabakspotten en lagen er lange, kalken pijpen waaruit, na de broodmaaltijd, geroekt werd.

Wanneer men naar huis ging, brak men de steel er af, op een klein stukje na en nam de rest van de pijp mee naar huis voor verder gebruik. Als je nu nog in de Eng aan het ploegen bent kom je nog altijd brokken steel en pijpkoppen tegen.

Mijn opee, ze heet dan geen grootje meer, geleende in 1932. Ik was toen ook 11 jaar. Zij woonde aan de Eemnesserweg 15. Dan zijn de gebruiken wel wat veranderd, maar nog niet eens zoveel.

Wanneer iemand overleden was, moest de klok geluid worden van de Hervormde Kerk, de Gemeentetoren. Dit kon een uur na zonsopgang en een uur voor zonsopgang. Dit gebeurde door de buren; in dit geval Jan Tak en Willem de Gooijer. Laatstgenoemde was vele jaren politie-agente geweest in Amsterdam en was na zijn pensioen, hoe kan het ook anders, weer terug gekomen naar Blaricum.

Voor volwassenen werd een uur geluid en voor kinderen een kwartier. Er waren vrouwen in het dorp die bij een sterfgeval in huis kwamen om alles te helpen regelen.

Een van hen was Lammertje ter Weyde; ze hielp bij geborenen en overlijden. Zij was getrouwd met Jaap Lanphen, de ouders van Herman Lanphen. Voordat ik hierover iets schrijven zou ben ik met Herman eens even gaan praten.

Hij herinnerde zich nog heel goed dat er 's nachts vaak geklopt werd aan de luiken, of zijn moeder wou komen helpen.

Bij een sterfgeval moest eerst de timmerman komen, want er moest een kist worden gemaakt. Ook moest de overledene afgelegd worden en wel een man door mannen en een vrouw door vrouwen. Dit werd bij de vrouwen door Lammertje gedaan en door één van de buren bij de mannen.

Later werd dit veel gedaan door de eerv. zusters aan de Kerklaan, die tevens voor het doodskleed zorgden.

Opoe lag in de kist met het Gooise mutsje op, wat toen heel gebruikelijk was. De overledene werd altijd thuis opgebaard.

In de kamer of het voorhuis werd de spiegel verwijderd of er werd een wit laken overheen gehangen.

De buren moesten gevraagd worden om op de morgen van de begrafenis te helpen dragen. Daar werd een kleine vergoeding voor gegeven,

de z.g. 'draagpenning'. Ook was het toen de gewoonte dat het hele dorp tijd kreeg. Dit gebeurde door Jaap de koster (Vos) en later door Lammertje z'n zoon; die kon je dan door het dorp zien gaan in het zwart met hoge hoed. Bidden voor de gestorvene was 's avonds aan huis, iedere avond en het gebeurde wel eens dat er zoveel mensen kwamen dat men niet in huis kon. In een boerderij was dit eenvoudiger door de grote deel. Dit was een romantische situatie in de winter: de biddende mensen op de deel en de koeien in de stallen, maar daar had je toen geen erg in.

Wanneer er luiken aan het huis zaten waren ze gesloten.

Dan komt de morgen van begraven. Op weg naar de kerk, liepen eerst achter de kist de mannen en de jongens en daarachter de vrouwen en meisjes. Al was het nog zo droevig, men liep geschieden; ook in de kerk zat men apart. Vroeger was het gebruikelijk dat van de huizen waar men langs kwam de luiken gesloten waren.

Na uitvaartdienst en begrafenis ging men naar de koffiekeramier van de pastorie waar men een kop koffie kreeg, door de pastoor werd gecondoleerd en tevens werden de bidprentjes uitgedeeld.

Persoonlijk vind ik het erg jammer dat deze mooie gewoonte van een bidprentje steeds minder wordt.

Dan ging men weer terug naar het sterfhuus, waar een broodmaaltijd klaarstond, in dit geval op de deel. In het Gooi is het nooit gebruik geweest dat er drank aan te pas kwam.

De dood is niet uit ons leven weg te denken, daar is de mensheid altijd mee bezig geweest. Of je nu op de Algemeene Begraafplaats komt, de Hervormde of Katholieke, je komt altijd mensen tegen met bloemen of zomaar een bezoek. In de katholieke kerk is 1 november Allerheiligen en 2 november Allerzielen (dodenherdenking). Dan staan er 's avonds lichtjes bij de graven en bij de gezongen Requiemmis is de kerf vol. Je vraagt je wel eens af waar het gebruik van de lichtjes bij de graven vandaan gekomen is. In Duitsland en de Achter-



hoek is dit ook hier en daar gebruikelijk.

Volgens de geschiedenis van onze parochie zijn hier pastoor geweest in 1712 Pastoor Ignatius Cramer, geboren te Emmerik (Did) en in 1758 Pastoor Johannes Groothuys, geboren te Ootmarsum, en het zou dan ook heel goed mogelijk zijn dat één van deze twee pastoors daar de grondlegger van is geweest.

In 1944 mochten wij na 6 uur 's middags niet meer op straat, toen was de herdenking 's middags om 3 uur maar de lichtjes waren er evengoed.

Op de foto met Gooise muts Lammertje, naast haar haar zuster Jans. (Jans is de moeder van Herman Rigter, de groenteboer, Langeweg 2) Lammertje kwam je vaak tegen in het dorp, klein mensje met een zwarte omslagdoek. Ze kon snel lopen en was erg handig.

Ze is bij ons in huis geweest toen mijn jongste ze geboren werd en met wassen dacht ik wel eens: voort glijt ze uit je handen en dan kan je het wel vergeten. Op het eind van de oorlog verloor ze haar zoon Gradus, die werd doodgeschoten tijdens illegaal werk.

Vanaf die tijd ging het niet zo goed meer met Lammertje. Haar man was tuinman en deed ook veel verenigingswerk (Werkliedenvergen). Lammertje en haar man waren mensen die zeer actief waren in het dorp; zoon Herman heeft deze activiteiten geërfd en ook waar gemaakt.

J. H. Rigter



Schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Huizenweg 26 - 1261 AX Blaricum - Tel 02153 - 11360

DORPSSTRAAT 5
1261 ES
BLARICUM
TEL. 02153-89283

SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt

Uw auto is in vertrouwde handen bij:

AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY

- uitdeuken
- eigen sleepdienst
- spuitren
- leenauto's voor noodgevallen
- carrosserie richten
- dagelijks een team vakmensen
- roestbehandeling
- STRAK & STRALEND

Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153-87036

D. BEEK

AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL

Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

Ingezonden :

Verlengde Bergweg

Ook de Vereniging Behoud Dorpskarakter Blaricum huldigt het standpunt, dat een juiste kennisgeving van feiten, uitspraken en besluiten inzake bestuurlijke maatregelen in ons dorp onontbeerlijk is om een mening over die bestuurlijke maatregelen te vormen. Daarom komt ons het volgende nuttig voor ter aanvulling op het artikel van de heren Schöne en Juffer in het oktobernummer van Hei en Wei.

I. Bestemmingsplan Oostermeent

Het door schrijvers genoemde bezwaarschrift is minder belangwekkend dan het wordt voorgesteld. De bezwaren hadden vooral betrekking op de voorschriften uit het bestemmingsplan.

Als opmerking voegde de groep de Bruijn-Oboutier uit Huizen er aan toe "dat er geen verband bestaat tussen het Blaricumse deel van de Oostermeent en de dorpskern van Blaricum was gepland."

Blijkens de overwegingen van de Raad van Blaricum beschouwde deze dat ook als een gemis, maar voegde er aan toe "dat zulks ongewijzigde vaststelling van het plan niet in de weg behoeft te staan, daar met dit verlangen bij de uitwerking voldoende rekening kon worden gehouden."

In het Raadsbesluit van 12 mei 1970 wordt onder punt I het bezwaarschrift dan ook ongegrond verklaard. In punt II wordt het ongewijzigde bestemmingsplan vastgesteld.

In strijd hiermee (zie art. V van het plan) volgt dan onder punt III de bepaling dat bij de uitwerking een nog te traceren verbindingsweg in de deelplannen wordt opgenomen.

Gedeputeerde Staten "stemmen in met de weerlegging van het Gemeentebestuur van de opmerkingen in het bezwaarschrift" en keuren in 1972 het besluit van de Gemeenteraad goed tot vaststelling van het ongewijzigde bestemmingsplan.

Hiermee werd vastgesteld dat in het parklandschap ten zuiden van de Randweg slechts een traject de bestemming verkeersdoelenden had, en in feite nog heeft, n.l. de zogenaamde Grensweg.

De redenen waarom deze weg daarna niet werd aangelegd zijn interessant genoeg om in een apart artikel te behandelen.

II. Tijdelijke Bouwweg

Ondanks het feit dat dit volgens kaart en voorschriften van het bestemmingsplan Oostermeent niet mogelijk was, vragen B. en W. van Blaricum op 24 juli 1973 in een schrijven aan het bureau Wissing een "praatpreek" te vervaardigen, waarop aangegeven het tracé van de te maken verbindingsweg tussen de oude kern van Blaricum en de Bijvanck. Hierna gebeurt het volgende blijkens officiële stukken:

18 december 1973 : B. en W. vragen aan de Raad een crediet van f 175.000 voor een tijdelijke weg voor het bouwverkeer.

In het betreffende Raadsstuk wordt drie maal "tijdelijk" gebruikt.

3 januari 1974 : B. en W. vragen aan de Grontmij een kostenraming t.b.v. de aanleg van een verbindingsweg door het junglepark, en vermelden in hun schrijven dat de Raad heeft besloten "vooral nog slechts circa 2/3 deel van bedoelde weg aan te leggen en dan uitsluitend als tijdelijke weg voor het bouwverkeer."

16 april 1974 : G.S. stemmen in met de aanleg van een weg ten behoeve van het bouwverkeer, en stellen dan de voorwaarde die de heren Schöne en Juffer in hun artikel zonder kanttekening laten passeren.

De voorwaarde luidde: "mits deze weg zal worden opgenomen in een voor dit gebied te ontwikkelen bestemmingsplan."

Deze voorwaarde mocht echter niet gesteld worden, want jurisprudentie in soortgelijke gevallen maakt voldoende duidelijk dat, zoals het in een geval werd uitgedrukt, "de goedkeuring van een crediet de wettelijke bepalingen omtrent de ruimtelijke ordening niet buiten werking kan stellen."

Deze kennis was bij het Blaricumse bestuur aanwezig blijkens de behandeling van de Richtlijn III in de Gewestraad in juli 1979. De toenmalige wethouder mevrouw Ewals hield in haar uiteenzetting over de Verlengde Bergweg de Gewestraad deze jurisprudentie voor. Zij ontvouwde tevens de ware strekking van het "mits van G.S." door te verklaren dat G.S. wel verplicht was deze "standaardformulering" te hanteren aangezien anders medewerking zou worden verleend aan een met het bestemmingsplan strijdige situatie.

Terug naar 1974 : zowel vanuit de burgerij als vanuit de Raad komt kritiek uit onbevangen over de gang van zaken betreffende de bouwweg. Ter geruststelling verklaart de Burgemeester in de Raadsvergadering van 29 augustus 1974 : "Er mag geen misverstand over bestaan dat het hier gaat om een tijdelijke bouwweg."

In diezelfde vergadering van de Raad wordt met algemene stemmen een motie aanvaard waarin de Raad het tijdelijke karakter van de bouwweg benadrukt.

In een interview in het dorpsblad van september 1974 wordt de burgerij nogmaals gerustgesteld door de Burgemeester : "het is slechts een tijdelijke oplossing, alleen bestemd voor bouwverkeer."

Deze verklaringen werden en worden door diverse overheden als maatgevend voor hun standpuntbepaling inzake de Verlengde Bergweg beschouwd. Zo blijkt uit een schrijven van Rijkswaterstaat van april 1983 aan het I.C.O.G. : "dat hun informatie niet verder gaat dan dat de Verlengde Bergweg is aangelegd als bouwweg, een tijdelijke karakter heeft, niet planologisch is vastgesteld, alsof opgeheven kan worden."

Ook voor de burgers zijn deze verklaringen maatgevend en het Gemeentebestuur is zich daar terdege van bewust.

In voornoemde Gewestraadsvergadering van juli 1979 wordt door wethouder mevrouw Ewals tevens gesteld, dat "de bevolking geen gelegenheid heeft gekregen bezwaarschriften in te dienen daar het een tijdelijke weg betrof, en hierdoor onrecht is aangedaan."

Tegen de voorschriften betreffende de ruimtelijke ordening is de burger buiten spel gezet, een aperte overtreding van de wet. In flagrante tegenspraak met eerdere verklaringen wordt het na de Nota van aanbidding van 1982 geleidelijk duidelijk wat de ware intentie met de tijdelijke bouwweg was.

Aangezien de nota vermeldde dat de bouwactiviteiten in de Bijvanck waren beëindigd, kon formeel de status "bouwweg" niet langer worden gehandhaafd.

Derhalve is door het College de eerste aanzet tot het permanent verklaren van de tijdelijke weg gedaan en door de meerderheid in de Raad niet als onverenigbaar met eerdere besluiten van voorgaande vertegenwoordigers van de burgers van de hand gegeven.

Ondanks deze wending is in werkelijkheid niets aan de status van de Verlengde Bergweg veranderd:

- hij is strijdig met het bestemmingsplan Oostermeent -
- hij is aangelegd zonder de benodigde aanlegvergunning ex art. VII van het plan -
- hij frustreert de (Rijks)bufferfunctie van het Warandepark -
- hij staat niet in het Streekplan -
- hij is een niet-openbare weg in de zin van de Wegenwet -

III. Doorgaand verkeer

Het tijdelijke van de Verlengde Bergweg steeds duidelijker omgibend naar een permanente aanwezigheid, stelde het College daar tegenover dat dit niet inhield dat de weg een functie zou krijgen in de afwikkeling van het doorgaand verkeer, maar uitsluitend gebruikt zou worden als lokale verbindingsweg.

Ook deze toezegging is niet nagekomen. Integendeel!

Het oude dorp moet nu toezien dat duizenden voertuigen per dag via de Verlengde Bergweg passeren. Letterlijk passeren getuige het jongste C.I.M.K.-rapport waaruit blijkt dat het aandeel bestemmingsverkeer uiterst gering is.

De gemeente Huizen wordt door deze situatie in de kaart gespeeld. Zolang een belangrijk deel van het verkeer van en naar de Oostermeent via Blaricum wordt afgewikkeld zal men volharder in het niet aanleggen van de Randweg-West.

De Randweg-West vormde een wezenlijk onderdeel van de verkeersinfrastructuur in het bestemmingsplan Oostermeent.

Recentelijk kwam de overlast door het doorgaande verkeer voor de dorpsbewoners voor de zoveelste maal aan de orde.

In een informatief gesprek tussen het Gemeentebestuur en de bewoners van de Torenlaan betreffende plannen tot maatregelen om de overlast op de Torenlaan te beteugelen stond niet de vermijdbare oorzaak van de overlast centraal, helaas waren alleen de gevolgen bespreekbaar.

Verkeer is in deze tijd onontkoombaar, en ieder zal daarvan een evenredig deel hinder ondervinden. Onevenredige hinder door het handhaven van een onrechtmatige situatie is in strijd met onze rechts- en billijkheidsnormen.

Vereniging Behoud Dorpskarakter Blaricum

60 JAAR KINDERPOSTZEGELS

Woensdagmorgen 12 november j.l. was het een feestelijk gebeuren in het Blaricumse postkantoor, want toen werd daar de alomtebekende Kinderpostzegelactie geopend, en wel door onze plaatsgenoot Henk Barnard, kinderboekenschrijver, samen met Willemijnje Kots, een kleuter van de "Vlieghoek".

Willemijnje kreeg voor ieder kind van haar klas een kaart mee en werd diverse keren gefotografeerd, o.a. door de Gooi- en Eemlander, die hiermee aandacht schonk aan deze opening.

Het is welhaast overbodig deze sympathieke actie, die dit jaar voor de 60ste keer plaats vindt, nogmaals onder de aandacht te brengen.

Zoals bekend profiteren honderdduizende kinderen in Nederland en daarbuiten van het geld, dat de verkoop van de zegels, maar ook van wenskaarten voor allerlei gelegenheden, Kerst en Nieuwjaar, opbrengt.

Tweede Kerstdag in de Blaercom

kerstkoffie - lunch - klaverjassen - briden

Op tweede Kerstdag vrijdag 26 december, kunt u vanaf 11.00 uur 's ochtends het dorpshuis De Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum, bezoeken voor een gezellige kerstkoffie. Achtergrondmuziek en kerstversieringen zullen u in goede kerstfeer brengen. U wordt ontvangen door mevr. De Jong en mevr. Van der Velde die 's middags ook de klaverjassenstrijd zullen verzorgen.

Zowel aan het klaverjassen als aan het briden zijn leuke prijzen verbonden. Wanneer u hieraan wilt deelnemen is het voor een goede organisatie wenselijk dat u zich hiervoor opgeeft bij het kantoor van de B.W.S. in de Blaercom of telefonisch 02153 - 12977.

Indien u ook tussen de middag wilt blijven lunchen vernemen wij dit gaarne van u vóór 19 december.

Aan bovengenoemde kaartwedstrijden zijn geen kosten verbonden, alleen voor de lunch betaalt u een kleinigheid.

Tot ziens op 26 december!

Geboorten

- 1 okt 1986 van Gelder, Geert-Jan
- 10 okt 1986 van der Walle, Suzanne Lore Wendela
- 10 okt 1986 Huyskens, Elisabeth Francisca Charbel Maria
- 12 okt 1986 van Randen, Petra

Huwelijken

- 23 okt 1986 de Vries, Kees en Goebertus, Caroline Barbara
- 24 okt 1986 Schotsman, Hans en van der Borgh, Margaretha Johanna Lucia
- 30 okt 1986 Sheldon, Harold Bruce en van Aalderen, Elisabeth Anje
- 7 nov 1986 Karres, Hypolite en de Jong, Mijntje

overleden

- 5 okt 1986 van Mierlo, Gararda Petronelle 66 jaar
- 6 okt 1986 van Wengen, Dina 86 jaar
- 10 okt 1986 de Bruin, Johannes Hendrikus 74 jaar
- 11 okt 1986 Joon, Alida Cornelia 88 jaar
- 14 okt 1986 van Nimwegen, Wijnand 62 jaar
- 14 okt 1986 de Vlaming, Johannes 64 jaar
- 21 okt 1986 Werdmüller van Elgg, Johan Rudolf 61 jaar
- 28 okt 1986 Roof, Johannes Theodoris 56 jaar
- 1 nov 1986 Nagel, Antje 90 jaar
- 3 nov 1986 Hubert, Wilhelmina Paulina e/v Loman 44 jaar

Rooster van diensten in de St. Vituskerk

Zaterdags Eucharistieviering (zonder zang) 17.00 uur

's Zondags Latijnse Hoogmis 09.00 uur
Nederlandse gezongen Eucharistieviering 11.00 uur

Zondag 21 december: Interkerkelijke adventsviering 19.30 uur

Woensdag 24 december: "Vroege Nachtmis" bijzonder bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen 20.00 uur
Latijns gezongen Nachtmis 23.00 uur

Donderdag 25 december: Eucharistieviering zonder koor 09.00 uur,
Latijnse Hoogmis 11.00 uur
Kerst samenkomst voor kleinere kinderen 14.30 uur

Vrijdag 26 december: Latijnse Hoogmis 09.00 uur
Nederlands gezongen Eucharistieviering 11.00 uur

Woensdag 31 december: Oudejaarsavond
Nederlands gezongen Eucharistieviering 19.30 uur

Bijzonderheden: Zondag 14 december Kindernevendienst en crèche 11.00 uur
Zondag 7, 14 en 28 december Lof 19.00 uur

Weekdagen: Maandag t/m vrijdag Eucharistieviering 09.00 uur
Eucharistieviering 19.30 uur
Op weekdagen zijn de vieringen in de dagkapel

Woensdag 3 december: Seniorenmis (dan vervalt de viering van 9 uur) 10.00 uur

Aannemersbedrijf Q. Goes

Verbouw - nieuwbouw - renovatie
onderhoud - open haarden

Veurhuis 8, Tel. 02152-50538
Blaricum

Dorrestijn taxi combinatie

taxi autorepariëring takelservice autoverhuur
Draverspad 10 1261 TZ Blaricum Tel. 02153 - 10094

Blaricum 10094

WIJ DOEN HET DAG EN NACHT

Huizen 51000

Nijverheidsweg 15 1271 EA Huizen Tel. 02152 - 51000
taxi autorepariëring takelservice autoverhuur

taxi centrale huizen

Zondagavond 21 december om half acht begint in de Vituskerk weer een interkerkelijke adventsviering onder aanvoering van Pastoor De Gooijer en Dominee Verstoep; en met medewerking van de Hilversumse Cantorij o.l.v. Cor Brandenburg en overigen van alle andere aanwezigen!

Vorig jaar hadden we daar een "Festival of Lessons and Carols" en dat heugt velen als de dag van gisteren, in meer dan een opzicht.

Dit jaar een dergelijke opzet maar niet speciaal in het Engels.

Volgens de verwachtingen zullen verscheidene parochianen en protestanten bij mekaar in de banken schuiven en dat alleen al is een lust om te beleven, laat staan wat er nog verder te horen en te zien zal zijn.

Hervormde Gemeente Kerkdiensten en andere bijeenkomsten

Zondag 7 december 1986 (advent 2) 10.00 uur Ds Verstoep (Lukas 1:1-25)

Zondag 14 december 1986 (advent 3) 10.00 uur Ds Verstoep (Lukas 1:26-56)

Donderdag 18 december 1986 14.30 uur Adventsdienst in het kader van de kerstaktie onder voorgang van Past. De Gooijer en Ds Verstoep

Zondag 21 december 1986 (advent 4) 10.00 uur Ds J. Greven, Hilversum

10.00 uur Ds Verstoep Interkerkelijke dienst van schrift en tafel in de aula van de Bijvancker scholengemeenschap

Thema: SACRAMENTEN (3) Huwelijk

17.00 uur Kinderkerstfeest in de kerk

19.30 uur Interkerkelijke adventsviering voor het hele dorp in de Vituskerk mmv Hilversumse Cantorij

Woensdag 24 december 1986 (Kerstavond) 23.00 uur Ds Verstoep

Donderdag 25 december 1986 (Kerstmorning) 10.00 uur Ds Verstoep

Zondag 28 december 1986 10.00 uur Dienst

Woensdag 31 december 1986 (Oudjaar) 19.30 uur Ds Verstoep
De kleur van het glas (10) TIJD

Zondag 4 januari 1987 (Nieuwjaar) 10.00 uur Ds Verstoep

karel van der bij
makelaar in onroerende goederen
taxaties - verzekeringen - hypotheeken - financieringen

orpstraat 10, Blaricum
telefoon 02153 - 15300
(vijftien driehonderd)

BLARICUMSE IJZERHANDEL

Gereedschappen - IJzerwaren
Hout- en metaalbewerkingsmachines,
o.a. Atlas en Emco-metalaaldranken
Ripolin verf - Staalbalken - Land- en tuinbouw

Dorpsstraat 9 - 1261 ES Blaricum - Telefoon 8 23 38

Haarmode Leo & Mareza
Dames en Herensalon
Redken - Depoiteur

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001
Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

AANNEMINGSBEDRIJF HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel: 02153-83620 - 89372

Historische Kring Blaricum

Tentoonstelling van Blaricumse kunst

We hebben al verschillende reacties gehad op onze oproep in 'Hei en Wei' van oktober: wie heeft schilderijen, litho's, etsen en andere kunstwerken in zijn bezit, die op een of andere manier betrekking hebben op Blaricum. Ongeveer uit de periode 1880 - 1950.

We willen daar een inventaris van maken, en het meest geschikte daaruit tentoonstellen in het Gemeentehuis t.g.v. ons eerste lustum.

We denken daarbij aan de vele kunstenaars, die in Blaricum woonden en/of werkten. Zoals b.v. Sal Meyer, J. Voerman Jr., Kees van Urk, Eppo Doeve, Leo Gestel, Herman Kruidier, Nico van Rijn, Anton R. Mauve, Bart v.d. Leek, Raoul Hynckes, Otto van Tussenbroek, Heyenbroek, Ch. Roelofs, en vele anderen.

Heeft u iets voor deze tentoonstelling, dan graag een bericht naar een van de volgende adressen:

Mevr. G. Nieuwenhuizen, Achterom 3.
Mevr. M.A. Piël, W. Singerweg 13.
K. Fernhout, Bussummerweg 7.
B. Anink, Zwaluwenweg 3.
G. Adema, Schapendrift 9.

T.z.t. wordt dan contact met u opgenomen. Zonder toestemming worden geen namen van eigenaars vermeld.

WILLARD b.v.
transporten
Handel in zand, grind en mest

Schapendrift 2 - Blaricum - 02153 - 13523

Stukadoorsbedrijf
Fa. W. Spakman - Blaricum
erkend lid N.A.V.A.S.
Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum
02152 - 5 75 04
Voor alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouw, verbouwingen, renovatie
Specialist in sierpleisters
Vrijblijvend advies en/of prijsopgave

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en afvalcontainers
Handel in zand, grond, etc.

Tevens erfverhardingen voor bedrijven en particulieren.
Naarderweg 8, Blaricum, Tel: 02153-89372-83620

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153-11839

J. DE GOOIJER AANNEMER

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

UW KLEURENFOTO 69 ct
vanaf
D.A. DROGISTERIJ J. KLEIN
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a
NOMOPATISCHE PRODUCTEN
48 UUR SERVICE STOMERIJ