



10e Jaargang  
Nummer 89  
Juni 1987

# hei & wei

## dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad van en door Blaricumers. Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum. Redactie: J. Juffer, A. Lindeman - Strenght, M. Orgring, J. Rigter, V. Saalbrink, R. Vlak-Gerretzen, S. Vos-Verhoef, A. van Zon, G. Lugtenburg. Adres voor toezending redactionele bijdragen: secretariaat V. Vlasman-Breminkmeijer, Melkweg 10A, Telefoon 15716. Ook voor advertentieopdrachten. Eindredactie J. C. de Graaff, Torenlaan 53. Druk: J. van Gestel & Zn. B.V., Laren N.H.

## AGENDA

**Nederheem**  
22 juni 20.00 uur Raadsvergadering  
18 aug. 20.00 uur Commissievergadering ruimtelijke ordening  
19 aug. 20.30 uur Commissievergadering financiën  
20 aug. 20.30 uur Commissievergadering welzijn  
31 aug. 20.00 uur Raadsvergadering

**Expositie Nederheem**  
Kees van Aalst exposeert schilderijen

**Kermis**  
17, 18 en 19 augustus Blaricummer kermis

**Oranjevereniging**  
v.a. 15 t/m 19 aug. worden vele activiteiten rond de kermis georganiseerd. Meer hierover vindt u in het volgende nummer van het Oranjeboekje.

**Blaricumse Welzijnsstichting**  
10 t/m 14 aug. 10.00 - 15.00 uur Kindervakantieweek voor kinderen van 6 - 12 jaar. Ziekenwiltje aan de Meentzoo. Kosten f 15,- voor een weekkaart, f 4,- voor een dagkaart. Informatie (alleen 's morgens) bij Ria Stut, tel. 12977

**K.M.T.P. afd. Gooi-Noord**  
25 juni Excursie: Open tuin Mw. Catz te Huizen. Verzamelen 10.00 uur, Lage Laarderweg 110  
5 aug. avondexcursie naar de tuin van Mw. Catz (zie boven) voor degenen die op 25 juni niet konden. Verzamelen 18.45 uur.  
26 aug. Excursie 'Bundesgartenschau' in Düsseldorf per bus. Vertrek 7.30 uur vanaf parkeerterrein station Bussum-Zuid. Kosten f 60,- voor leden en f 75,- voor niet-leden. Informatie bij mevr. Wichers Hoeth, tel. 10586

## MENS SANA IN CORPORE SANO oftewel: een gezonde geest in een gezond lichaam (Juvenalis - Satiriae)

Onze verre, vele voorouders wisten het allang... en ook wij weten het in ons hart opperbest, alhoewel er nog hele volksstammen de voorkeur geven aan een dikke, vette buik en een onderkin van drie laagjes... de patat-mét, de twee pakjes sigaretten per dag en het even snel de dure auto pakken om de brief op de post te doen om de hoek. De Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen wisten het ook donders goed maar namen er ook dikwijls centje tevel en zakten veel te lui weg in het dons inplaats van een beetje te trimmen, alhoewel bovengenoemde heer Juvenalis al erg z'n best deed de mensheid anders te stemmen. Ongezond leven? Wij?

"Nou en of" roept de vrouw die in dit Hei- en Wei nummer in de schijnwerper wordt gezet. Weer één van de 11 duizend en zoveel zo bijzondere Blaricummers die wij keer op keer aan u voorstellen omdat hij/zij erg de moeite waard is. Als we tijd van leven hebben, komt iedereen 'n keer aan de beurt...



Elisabeth Hendrika van Witzén Geysbeek, oftewel 'Bep', onze Bep zeggen haar vele leerlingen, woont sinds 1952 in Blaricum en als iemand in de praktijk brengt dat de gezonde geest bij dat gezonde lichaam hoort, is zij het wel!

Bep van Witzén Geysbeek, man en twee dochters woonden 12 jaar op de Schapendrift met een stel kippen, ganzen, eenden, honden en schapen. Een aardig dierentuintje dus dat evenals het te grote huis teveel werk ging eisen. Ze verhuisden naar een ander deel van het dorp, Crailo, naar een boswoningke met een bostuin, waar alles 'vanzelf' groeit en bloeit. Want tijd, die had Bep nodig. Als meisje van 17 was ze in Amsterdam op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding geweest en kende haar lievelingsvak door en door. Alhoewel er in haar begintijd veel weerloosheid was nadat zij haar opleiding beëindigd had, vond ze overal plaatsen om in te vallen met lesgeven en nadat ze via, via in Blaricum terecht was gekomen, startte ze in onze contreien in 1954 bij de alom bekende gymnastiekvereniging Vluchtigheid en Kracht.

's Middags de kinderen op les, 's avonds de ouderen, geassisteerd door Elly Kaarsgaren op de piano. Met Elly werkt ze na al die jaren nog steeds samen en dat zegt wat over een prima band tussen die twee.

De arme Elly had het overigens niet al te gemakkelijk, want de piano's die beschikbaar waren (en nog steeds zijn) voor begeleiding van gymnastieklessen behoren tot het uitschot onder dit edele instrument en zijn steevast griezelig vals en soms zelfs ontaand van enige toetsen of pedalen. Maar vrolijk als ze is, heeft Elly Kaarsgaren er altijd het beste van gemaakt en aan de maat heeft het niemand ooit ontbroken.

Bep van Witzén Geysbeek geeft overal lessen, in Laren, in Blaricum, neemt waar in scholen en begint ook thuis. Ze doet het werk met het grootste plezier, het is haar ziel en zaligheid. Zelf is ze een echt 'groepsmens' vertelt ze, dol op alle mogelijke teamsporten, die ze dan ook in veelheid beoefent: tennis, hockey, schermen, eigenlijk alle sporten die bestaan heeft ze wel gedaan en ze is bovenal een verwoed zeiler. Haar man Gijs, waarmee ze 51 jaar getrouwd is, leerde ze uiteraard op het water kennen en de vergelijking met het huwelijksbootje hoeft bij hun echt niet meer uitgelegd te worden. Het aantal leerlingen, waarmee ze stuk voor stuk een prima contact heeft, is niet te tellen in

de loop der jaren, evenmin als de hoeveelheden SPIERPIJN die de energieke oefeningen bij menig beginnend harkje opleveren. Want Bep gaat er stevig tegenaan, 'hup twee, drie, vier...' roept ze opgewekt maar ook met iets gebiedends in haar stem, want klungelen is niets voor haar.

Alle lessen bereidt ze grondig voor, duizenden verschillende heeft ze op papier staan met de onvoorstelbare variatie van arm- en beenoefeningen, romp- en buikspierexercities, minstens 30 variaties op het 'afrollen'. Alles en alles laat ze bewegen, geen spier of gewricht blijft ongemeoid en het tempo houdt ze erg stevig en streng in.

Daar liggen ze dan te zwogen en te zweten, de leerlingen, met zeer gerichte ademhalings-oefeningen ertussenin en na alloop... dan voelt 'geheid' iedereen zich 10 jaar jonger, fitter en frisser.

Lanterfanten is er niet bij. Bep ziet alles en bij iedereen; het gevolg is dat ook iedereen gewoon z'n best doet. Na alloop wordt er samen met Elly nagepraat, geboemd. "Het sociaal contact vind ik erg belangrijk" zegt ze beslist, "een diepgaand gesprek na een lichamelijke inspanning is vaak heel belangrijk en ook spannend. We lachen vaak veel met elkaar en het vreugde element in dit werk is meer dan belangrijk".

En als u nu dacht, dat ze alleen maar gymnastiekles geeft, hebt u het geheel mis en kent u Bep van Witzén Geysbeek - met dat prachtige figuur en dat mag ik natuurlijk helemaal niet van haar opschrijven! - niet. Een jaar of 15 geleden startte ze met speciale ontspannings-theorie. Ze vertelt hoe ze steeds meer geboeid raakte over het werk op dat gebied. Er zijn zoveel gespannen mensen tegenwoordig met zenuwjes op de maag, vlinders in de buik, trillende handen, bevende, trekkende monden... De ontspanningstraining of autogene training is een ander werktein, een alternatieve geneeswijze, waarbij men de techniek eigen maakt van geconcentreerde zelfontspanning.

Door positieve beïnvloeding van lichaam en geest krijgt men optimale ontspanning en een omschakeling tot rust. Een zeer waardevolle manier om klachten als angst, slaapproblemen, neurosen, conflictituaties, stoornissen in prestatievermogen, roken (!), hyperventilatie, rugklachten, enz. enz. te lijf te gaan. Ook geeft zij massages, volgde vele cursussen, o.a. bij Professor Schulz in Duitsland, voor zeer speciale therapieën en methodes om te ontspannen.

"Er is een niet voor te stellen grote variatie van klachten" vertelt ze, "zoveel mensen en een jong lijden onder stress, leven met moeilijkheden in de werksfeer en daaronder meer mannen dan vrouwen".

"Het bewustzijn van je lichaam is iets van deze tijd, evenals het nadrukleggen en bewust zijn van je eigen ademhaling. Span je hand, ontspan die hand. Wat voel je dan? In deze tijd zo belangrijk tot rust te kunnen komen. Geest en lichaam zijn één geheel (zie 'mens sana in corpore sano' uit de tijd van Juvenalis) dat is iets dat niet te ontkennen valt. Gewoon je vingergewrichten roteren, uittrekken, drukken en dus ontspannen, terwijl je bijvoorbeeld voor een stoplicht staat te wachten" zegt ze lachend... "zo simpel als wat...". Ze vertelt over Tai-Tai, een "zachte" chinese verdedigingsstechniek, over reflexzone-therapie, haptonomie, vele variaties tot verlichting van een gamma van klachten van de stress-mens uit onze zo complexe jaartelling.

"Buik weg, bekken aanspannen, langmaken, ribbetjes uit elkaar... Goed zo, doorgaan, ademen... buik, middenrif, adem Pauze...". Haar stem is vriendelijk en meelevend, maar zeer beslist. Wat een boffers al die onder haar leiding zwogende mensen, want die zijn tenminste op weg naar dat 'corpore sano' dat we zo broodnodig hebben. Voor die korte tijd op deze aarde voor ons allemaal meer dan de moeite waard!

a.l.s.

## NAAR DE TOP VOOR DE LIFT

Het grote moment:

De renners Ed de Bruijn en John v.d. Woude overhandigen de cheque, groot ruim f 26.000,-, aan de voorzitter en de penningmeester van dorpsshuis de Blaercom, namens de gehele ploeg en organisatoren.

Hulde aan allen die dit hebben gerealiseerd!



## Blaricum heeft GEEN schuld meer van f 8.400,-!

Dankzij de gulle gaven uit alle lagen van onze dorpsgemeenschap is onze schuld verflend, ja zelfs ruim overtroffen, het blijkt een groot succes te zijn geworden. Intuïtiefmeester Yvonne Erdman Schmidt is dan ook danig in haar nopjes en heeft er voor gezorgd dat inmiddels f 10.000,- is overgemaakt aan woonproject "Blaricum-Colombia" van het echtpaar Jan en Mieke Bartelsman-Langeveld genaamd ASSOCIATION LOS COMUNEROS DE PICHINDE.

Het echtpaar Erdman Schmidt vertrekt einde van deze maand, met de kinderen, naar Pichinde en zal daar dan ca. 5 weken blijven.

In een van de volgende nummers van Hei & Wei komen wij uitvoeriger terug op deze aangelegenheid.

Nu reeds kunnen wij u vertellen dat uw bijdrage rechtstreeks, dus zonder aftrek van onkosten, ten volle het gestelde doel zal bereiken.



## ASTMA COLLECTE GROOT SUCCES!

Lieve mensen, dank je wel, want de Astma Collecte die dit jaar in het oude dorpschap voor het eerst gehouden werd, werd dankzij de inzet van spontane collectanten en gulle gevers een fantastisch succes! Het scheelde niet veel of we hadden de f 4000,- gehaald. Om precies te zijn kwam het eind-bedrag op f 3.783,25. Ook namens Miny Beuving mijn oprechte dank.

Emilie Heyning

## AMNESTY INTERNATIONAL schrijven voor gevangenen

Elke derde donderdag van de maand houdt de afd. A.I. Laren/Blaricum een schrijfwijzer van 2-3 uur 's middags en van 7-8 uur 's avonds in de Openbare Bibliotheek, St. Janstraat te Laren. De afd. Eemnes houdt elke 3e vrijdag van de maand 's avonds van 7-8 uur haar schrijfwijzer in de Openbare Bibliotheek, R. v. Rosenburglaan 18 aldaar.

Iedereen is van harte welkom!

## Kopy volgend nummer uiterlijk 3 augustus a.s.

Special office voor:  
Huisdieren  
Industrie  
Gedrukt, verspreiding  
Aanvraagformulier  
Bekken  
Eenmalige voor  
een...  
Bekken  
Bekken  
Bekken  
Bekken  
Bekken

**FIRMA WED. B. VOS**  
MIDDELEWEG 15, TEL. (02153) 83246  
MIDDELEWEG 17, TEL. (02153) 83053  
BLARICUM



Demonstratie van Vluchtigheid en Kracht voor de patiënten van Hoog Blaricum op 21 september 1956.

## De Ollielamp

Steek Uw licht eens op bij de Ollielamp in Blaricum.

Voor alle soorten en modellen olielampen waaronder ook antiek. Wij bieden U een uitgebreid assortiment onderdelen om Uw niet complete olielamp weer compleet te maken. (ook inkoop) Meentweg 27a - Blaricum - Telefoon 02153 - 8 37 36



## AANNEMINGS BEDRIJF HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken  
Singel 3 - Blaricum - Tel: 02153-83620 - 89372





Het zeventien man/vrouw sterke korps Rijkspolitie Blaricum zit prinsheerlijk in het vernieuwde politiebureau. Het gebouw dat 70 jaar oud is had ook best een opknappingsnodig! De nieuwste automatisering, de nieuwe meldafel en een telefoon met opname-installatie - een repeater 15, die anonieme telefoontjes registreert - dit alles zal zeker leiden tot een nog betere basis-politie in het dorp.



## NEDERHEEM

### Verkrijging Nederlanderschap

Ingevolge de Rijkswet op het Nederlanderschap, in werking getreden op 1 januari 1985, bestaat er voor niet-Nederlanders die aan de volgende voorwaarden voldoen de mogelijkheid tot 1 januari 1988 te opteren voor de Nederlandse nationaliteit.

1. Betrokkene moet op 1 januari 1985 jonger zijn dan 21 jaar en niet gehuwd of gehuwd geweest zijn.
2. Zijn of haar moeder moet op 1 januari 1985 en op het tijdstip van optie Nederlandse zijn of, als zij is overleden, op het tijdstip van overlijden Nederlandse zijn geweest. Hoe en wanneer zij Nederlandse is geworden speelt geen rol. Evenmin is van belang waar moeder en kind wonen; de woonplaats kan ook verschillend zijn.
3. De verklaring moet worden afgelegd vóór 1 januari 1988, door betrokkene zelf als hij of zij 18 jaar of ouder is of gehuwd of gehuwd is geweest, anders door de moeder of, als deze is overleden, door de wettelijke vertegenwoordiger.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Bevolking ter gemeentesecretarie, alwaar u ook de verklaringen kunt afleggen.

### Openingstijden Gemeentehuis

De laatste jaren heeft de praktijk te zien gegeven dat ook 's middags het gemeentehuis geopend is voor het publiek. In verband met de toegenomen werkdruk met name voor de publiekgerichte afdelingen zien wij ons genoodzaakt voortaan weer de hand te houden aan de officiële openingstijden, te weten op werkdagen 's ochtenden van 9 tot 12 uur. Met ingang van 1 juli aanstaande zal het gemeentehuis in de middagen dan ook weer gesloten zijn. Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn in de ochtenduren het gemeentehuis te bezoeken dan kan uiteraard met de betreffende afdeling een afspraak worden gemaakt over een ander tijdstip.

## WIE 'T VERLEDEN NIET EERT IS HET HEDEN NIET WEERT

Kort verslag van het eerste lustrum van de Historische Kring Blaricum en verdere zaken...

Cultuur is een heel speciaal gegeven; over de vorming van het woord, het begrip, de rijkswijde, de diepe zin van cultuur zijn boeken vol geschreven. Cultuur, beschaving, civilisatie. De mensheid is er altijd mee bezig geweest, heeft eraan en ervoor gewerkt en doet dat nu nog met veel zorg, bekwaamheid, toewijding. Ook in de toekomst zullen wij mensen doorgaan, doorgeven wat wij zo 'de moeite waard' vinden. Heel dicht bij huis blijvend, gewoënd hier in Blaricum, zie je de neiging om met zorgzame aandacht ons eigen dorpse cultuurverleden vast te leggen en op te tekenen.

Overal in het land werden in de laatste jaren Historische Kringen opgericht. Ook in Blaricum werd er al lang over gepraat, maar het duurde tot mei 1982 tot het vonkje oversloeg en een groep mensen, -maar dan ook wel met de goede - een zaak als deze van de grond tilde. In d'Ouwe Tak smeedde men de plannen en werd voor de eerste keer de voorzittershamer gebruikt door de heer Van Keulen Tja, en wat gebeurt er dan. Mensen als Piet van den Bergh, Gerard Adema, Bob Anink, Jan Vos en Annie Boersen en nog enige anderen richten een Kring op, waar men hand in hand start met inventariseren van het culturele verleden van een zo simpel dorp als het onze. Men organiseert avonden, men splitst zich in werkgroepen, men gaat aan de slag. Materiaal wordt verzameld, aangekeurd, er komen geschenken binnen, historische bijdragen van mensen die zien dat wat zij bezitten bij een Historische Kring goed bewaard zal blijven en zijn waarde zal behouden. De mensen komen regelmatig samen, leren van elkaar, bouwen een stukje geschiedenis, proberen structuur te brengen in Blaricum vele tradities. De jongste telg aan de culturele stam gedijt voorspoedig. De verjaardag van deze telg wordt enthousiast in mei 1987 gevierd. Het eerste lustrum is een ware mijlpaal. Na

twee voorafgaande tentoonstellingen wordt hiervoor in het gemeentehuis een expositie ingericht van beeldende kunstenaars tussen 1890 en 1970 in Blaricum. Velen zijn in de loop der tijd van vooral Amsterdam naar hier gekomen, vanuit de stad naar de natuur, naar de arme, romantische Gooise dorpen. De Commissars van de Koningin in Noord Holland die de opening vernicht spreekt zelfs over een "Blaricumse School" naast de bekende Larense en looft de veelzijdige presentatie. Hij wijdt in zijn toespraak uit over het specifiek agrarisch karakter van het dorp dat hier zo zuiver bewaard is gebleven, iets, dat nog maar zelden voorkomt. "De agrarische bestemming blijft hier met zorg in stand en maakt Blaricum karakter tot een bijzondere 't Gooi met zijn zeer oude papieren - in 1280 gaf de bisschop van Utrecht immers het Gooi aan Holland - is een uniek deel van de provincie." Hij ondersteunt de slogan "Blaricum blijve Blaricum" van ganser harte. De tentoonstelling die vele honderden bezoekers telde, zal zonder twijfel te zijner tijd opvolging krijgen. De Historische Kring kreeg een zo groot aanbod van schilderen, dat tot hun grote spijt lang niet alles gebruikt kon worden. Zij dromen van een eigen oudheidskamer als centrum van de vele activiteiten, om



de bezittingen - het archief, foto's, oude geschnitten, antiek gereedschap, klederdrachten, bandopnamen enz. - onder te kunnen brengen in een permanente expositieruimte. Zoets zal het dorp in hoge mate als een verrijking zien.

De fotowedstrijd die ter ere van het vijftig bestaan werd georganiseerd geeft duidelijk blijk van de grote mate van interesse van het publiek voor de schoonheid van dit dorp. Juweeljes van foto's getuigen daarvan.

De Historische Kring is een vereniging met een strict algemeen doel. Voor iedereen, voor jong en oud, maar wel met een extra stimulerende boodschap voor de jeugd, voor hen die na ons komen. Zij zullen nog meer waarderen dat filosofisch, letterkundig en kunstzinnig werk geconserveerd is gebleven en het voortouw overnemen van diegenen die in 1982 zo enthousiast op pad gingen.

Voorzitter Van Keulen noemde de tentoonstelling een "huzarenstukje", want reken maar dat er hard gewoëgd is.

Voor ze het weten zullen de volgende vijf jaar weer verstreken zijn en zal er ongetwijfeld weer een huzarenstuk geleverd worden en wie weet, misschien wel in eigen behuizing. Materiaal, ideeën en idealen zijn er genoeg.

a.l.s.

### AFSCHIED, MAAR GEEN VAARWEL

Voor Geurt Hoonhorst betekent afscheid bij de P.T.T. en vertrek uit het postkantoor geen afscheid van Blaricum. "Ik heb 34 goede jaren in Blaricum gehad en wil er graag nog lang blijven wonen".

Zo spreekt de man die 34 jaar lang alle Blaricumers heeft voorzien van de diensten die "Tante Post" ons biedt.

Hoort hij een adres in Blaricum dan weet hij welke naam er bij hoort en omgekeerd. Op die manier heeft hij al heel wat post wettens thuis te bezorgen waarvan de adressering niet meer was dan een onnauwkeurige omschrijving van huis, straat of bewoners.

Niet alleen als iemand met een geheugen als een computer, maar ook als een man met plezier in zijn dagelijks werk is Geurt Hoonhorst de Blaricumers vele jaren van dienst geweest. "Jij bent er voor de mensen en de mensen niet voor jou" heeft hij zichzelf altijd voorgehouden.

Het afscheid van "zijn" postkantoor valt hem dan ook niet zo zwaar, want hij heeft Blaricum geen vaarwel te zeggen. De vele jaren dat hij achter het loket heeft gezeten heeft hij de Blaricumers goed leren kennen en waarderen. Hij kent zijn pappenhuis en weet dat het goed volk is. "De echte Blaricumers zijn gemoeidelijke mensen en zij bepalen de sfeer in ons dorp. De nieuwkomers passen zich hierbij aan".

Hij herinnert zich, dat een bekende Blaricumse kolonhandelaar een dame "van buiten" een enthousiaste schouderklop gaf tijdens een ontmoeting in het postkantoor. Dit hartelijke gebaar liet een duidelijke afdruf van zijn beroep op haar prachtig witte blouse achter. Het derde de dame echter niet.

Het afscheid van Geurt Hoonhorst valt samen met zijn 40-jarig ambtsjubileum.

In juni 1947 begon hij in Soest als hulpbesteller. In 1950 werd hij tijdelijk overgeplaatst naar Laren. Dit "tijdelijk" liep uit tot een periode van drie jaar. In die tijd moest je als postbesteller 's morgens om 5.00 uur op het postkantoor zijn, de post sorteren en daarna je witte lopen. De groene postbussen waren nog niet uitgevonden en dat betekende, zeker in een dorp als Laren, tuin in, tuin uit. 's Middags werd deze zelfde route nog eens gelopen.

In 1953 stelde zijn directeur hem voor om als "schrijver" naar Blaricum te gaan. Omdat hij niet wist wat schrijver inhield, ging Geurt Hoonhorst een half jaar op proef. Deze proeftijd werd verlengd tot 34 jaar definitief. Tijd genoeg om er achter te komen dat schrijver betekend dat je het zegelklok bedient. In augustus 1970 werd hij bevorderd tot

employe-kantoorhouder en in mei 1982 tot hoofdemploye-kantoorhouder.

In de afgelopen 40 jaar is er heel wat veranderd binnen het postkantoor. Zowel wat de inhoud van de werkzaamheden betreft als de inrichting van het kantoor zelf. Om een voorbeeld te noemen van het eerste: toen hij pas begon waren er 3 postbushouders; nu 140!

Maar ook het interieur moest noodgedwongen met zijn tijd meegaan. Waar vroeger kippesgas aanaf tot hoever de client kon gaan, is nu kogelvrij glas aangebracht om een vrijmoedige bezoeker op zijn plaats te wijzen.

Geurt Hoonhorst heeft altijd een bijzonder veilig gevoel gehad met de politie als het ware in zijn achterkamer. "Het gaf mij niet alleen een veilig gevoel, maar bovendien heb ik altijd een bijzonder goede verstandhouding met de politie gehad".

Het postkantoor behoort nu tot zijn verleden, maar voor de toekomst heeft Geurt Hoonhorst nog vele plannen, onder meer met zijn vele hobbies. Behalve aan zijn groentetuin wil hij ook veel tijd gaan besteden aan zijn - hoe kan het ook anders - postzegelverzameling. Daarnaast wandelt en fietst hij graag en ook is hij al vele jaren voorzitter van de gymnastiekvereniging "Vluheid en Kracht".

Met een voldaan gevoel gaat Geurt Hoonhorst de V.U.T. in. Graag wil hij de Blaricumse bevolking nog eens bedanken voor de hartelijkheid die zij hem de afgelopen 34 jaar heeft getoond. Ook zijn er vele Blaricumers die hem willen danken voor zijn inzet en medewerking bij vele dorpszaken. Zijn bemiddeling bij de financiële afwerking van de jaarlijkse bejaardentocht en zijn bijdrage aan het welslagen van de kinderpostzegelactie zal Blaricum niet gauw vergeten.

Om dit persoonlijk te kunnen doen is er een afscheidsreceptie op zaterdag 27 juni a.s. van 15.00 - 17.00 uur in het Vitusgebouw, Kerklaan 10.

R.V.G.



### karel van der bij

makelaar in onroerende goederen

taxaties - verzekeringen - hypotheek - financieringen

dorpsstraat 10, blaricum  
telefoon 02153 - 15300  
(vijftien driehonderd)



### AANVRAGE REISDOCUMENTEN

Omdat het vakantie seizoen weer voor de deur staat, willen wij u erop wijzen, dat u voor de meeste landen ook voor toeristische doeleinden een geldig reisdocument nodig heeft. Dit is meestal een paspoort of identiteitskaart B (toeristenkaart).

Met een paspoort dat niet langer dan 5 jaar verlopen is mag u nog met vakantie naar België, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Liechtenstein, Monaco en San Marino. Ook met een toeristenkaart kunt u naar de meeste vakantie landen toe; deze mag echter niet verlopen zijn.

U dient er rekening mee te houden dat een paspoort- en toeristenkaart aanvraag ongeveer 3 weken in beslag neemt, dus tijdig aanvragen. Hier heeft u voor nodig: het oude reisdocument, 2 recente, identieke zwart-wit pasfoto's en het legesbedrag ad f 86,- voor een paspoort en f 46,25 voor een toeristenkaart. Indien u beneden de 16 jaar bent kost een paspoort f 59,- en bent u beneden de 21 jaar, dan kost een toeristenkaart f 35,50.

### guis'stoffenhuis

moderne stoffen en  
furnituren

alles voor de zelfmaakmode

De Hollebok 26 - Hulzen  
w.c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum  
telefoon 02152 - 6 33 32

Gaat U het ook zelf doen?

dan naar

Hobby-Shop

B. C. STEENBEEK

Blaricum  
MEENTWEG 31-33  
TELEFOON 1 57 47

### EXCLUSIEF SMEEDWERK



Open haarden  
verlichtingsarmaturen  
voor binnen en buiten  
Trappen en leuningen  
tuinornamenten en  
beveiligingshekken

Showroom: Schoolstraat 21, Blaricum  
Telefoon 02153 - 8 64 03 b.g.g. 8 66 84

### uw KLEURENFOTO 69 ct

D.A. DRUGISTERIJ J. KLEIJN  
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a

HOMEOPATHISCHE PRODUCTEN  
24UUR SERVICE STOMERIJ

### Aannemersbedrijf Q. Goss

Verbouw - nieuwbouw - renovatie  
onderhoud - open haarden

Veurhuis B, Tel. 02152-50538  
Blaricum

### Stukadoorsbedrijf W. Spakman - Blaricum

erkend lid N.A.V.A.S.  
Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum  
02152 - 5 75 04

Voor alle voorkomende  
stukadoorswerkzaamheden in  
nieuwbouw, verbouwingen, renovatie  
Specialist in sierpleisters  
en buitengevelisolatie  
Vrijblijvend advies en/of prijsopgave

### G. JONGERDEN & ZON RIETDEKKERSBEDRIJF

uw adres voor  
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken,  
opstoppen, ontlossen  
HANDEL IN VONKENVANGERS  
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM  
TELEFOON 02153 - 8 62 29

### J. DE GOOIJER AANNEMER

Singel 14  
1261 XP Blaricum  
Tel. 02153-11839  
NIEUWBOUW  
VERBOUW ONDERHOUD



# NIET MET PENSIOEN

In de week van 17 tot 23 mei had de Bernardusschool iets te vieren. In Blaricum pakt men dat altijd met beide handen aan en zoals gebruikelijk werd het een knal-feest.

Niet met pensioen, maar aan zijn tweede jeugd begint deze alom bekende basisschool, waar het halve dorp op heeft leren lezen en schrijven.

De reünie viel samen met de slotviering, want de hele week ervoor waren kinderen, ouders en leerkrachten volop in touw geweest met een sportdag, spelletjes, een creatieve dag, ook voor de ouders, een ballonwedstrijd en een bradere. De week die men begonnen was met een eucharistieviering.



65 Jaar... Men was dolblij een aanleiding te hebben deze mijlpaal te vieren.

Tijdens de slotviering, waarbij een naamplaat van de school onthuld werd door Willem Vos, werd stilgestaan bij de vele veranderingen die de Wet op het Basisonderwijs in alle scholen met zich meebracht heeft. De integratie van de kleuters op de 'lagere school' is een geheel nieuw facet.

De dag was er ook een voor herbezinning en realisatie van het streven om de kinderen een basis mee te geven, een houvast voor hun hele

verdere leven vanuit het christelijk onderwijs. Feest! Feest ook de meesterlijke begeleiding van het muziek-mobiel van Thomas Brugman, iets dat je gezien moet hebben, muziek met belletjes, duveltjes, borsteltjes, popjes en nog veel meer. Maar wat denkt u van het gedicht, dat door het volledige team van deze heel bijzondere Bernardusschool werd gezongen voor de vele aanwezigen. Hier is het, we willen het u niet onthouden, want het is écht te leuk...



## VAN VROEGER

Op de tentoonstelling van de Historische Krings in het Gemeentehuis zag ik een foto hangen ingestuurd door Adri Jansen. Van het meenthek op een Pinksterochtend. Het was een heel oud gebruik, dat het die morgen versierd was. Het gekke was, dat eigenlijk niemand wist waar dat vandaan kwam en wat het betekende. Persoonlijk heb ik wel eens gedacht dat het iets met lulak te maken had. Toen ik jong was hoorde ik altijd, dat Fok Calis het versierde. Dit was een Laarder boer die de melk van de koeien die hij had zelf in Laren uitventte; dat kon toen. Ook in Blaricum had je boeren die zelf de melk uitventten. Het was de gewoonte dat Fok Calis 's morgens om 4 uur de Meent op ging om te melken, want dan begon daar de algemene bedrijvigheid.

Kort voor die tijd had je in Laren de z.g. "melkers"; dit waren mensen die zelf een paar koeien hadden, maar ook voor andere molken. Er waren veel mensen die één of twee koeien hadden en die gingen, als men erfgoosier was, naar de Meent. Men molk toen nog niet in melkbussen maar in tonnetjes. Die moesten, wanneer die melker langs kwam, aan de weg staan en werden bij terugkomst weer aan de weg neergezet. De melkers gingen 's morgens al heel vroeg op pad, zo om 2 uur a half 3. Ook 's middags werd dezelfde tijd.

Een van die melkers was Lammert Smit uit Laren. In Blaricum bekend als Lammert Bies. Later handelde hij in vee. Deze man heeft dit vaak verteld. Hij zei wel eens: "Ik heb op de Meent wel eens onweersbuien meegemaakt, dat ik dacht dat de wereld verging". Wat onweer betreft heb ik later wel eens gedacht en me erover verwonderd dat dat toch maar heel weinig mensenlevens gekost heeft. Vee en paarden zijn er genoeg mee verongelukt. Ook ik heb meegemaakt dat er van mij 3 koeien door één slag onweer gedood werden. Ze lagen naast elkaar, met het gras nog in hun bek. Het was gelukkig niet onder melktijd, maar de schrik was er niet minder om.

Na het ontstaan van de Flevopolder is de loop der buien naar mijn mening veranderd. Ik heb wel eens van ouderen gehoord dat toen de Zuiderzee er nog was, en er een onweersbui over het dorp kwam en overdreef men tegen elkaar zei "als die maar niet terugkomt". Het is zelfs een keer gebeurd dat zo'n bui terugkwam en zich ontaalde boven het dorp. Hij bracht niet alleen veel water maar zelfs vis mee terug. Het kon op de Meent en in de polder, wat dat aangaat, wel eens erg te keer gaan. En op die vlakke, zonder enige bescherming, wat voel een mens zich dan klein. Dit is nu gelukkig beter, men gaat nu melken met de auto of traktor met cabine, men heeft daardoor toch wat bescherming.

Ik denk wel eens bij mezelf, waarom kom je toch altijd weer op die Meent terug? Dat is

omdat je een stuk van je leven daar hebt doorgebracht, eerst als jongeman in dienst van Stad & Lande en later als boer. Vroeger toen we allemaal nog met de hand molken, er waren nog geen melkmachines, was alles zo stil. Als je zondagsmorgens zat te melken kon je overal de klokken horen luiden. Soms zat er een paar meter bij je vandaan een kievit of scholekster te broeden. Ze bleef rustig zitten alsof ze dacht, voor deze mensen hoef ik niet bang te zijn.

Ik denk wel eens, wat is er toch veel veranderd, maar dat denken we allemaal als we wat ouder worden. Maar toch... zoals het op het ogenblik gaat in de agrarische sector, met grote veestapels van 100 koeien en nog meer. Regeren is vooruitzien. Was het niet beter geweest als men daar eerder ingegrepen had? Maar de agrarische sector was een van de peilers van onze economie en dat was aantrekkelijk. Als men vroeger 40 koeien had, was dit een groot bedrijf, nu hoort men tot de kleine bedrijven. Maar het is wel zo, dat nu het uit de hand is gelopen, niet alleen met koeien maar ook met kippen en varkens, de kleine boer er ook voor moet opdraaien. Veel kleine bedrijven gaan verdwijnen, niet meer rendabel, met als gevolg dat ook het landschap gaat veranderen. Juist de kleine boer was landschapbepalend. Als erfgoosiers hadden we ook, of de meesten, kleine tot middelmatige bedrijven. Er was ook wel eens wat, maar men hielp elkaar en was op elkaar aangewezen.

Ik geloof ook niet dat het geluk van een mens ligt in hoeveel hij heeft, maar of hij tevreden is met hetgene dat hij heeft. Op de foto het meenthek. Ook ik heb dat hek wel eens versierd. Men ging dan 's avonds in de Eng wat brem halen of wat anders, er groeide altijd wel wat, en 's morgens als je ging melken stak je dit op het hek. Ik heb zo het idee, als ik de foto bekijk, dat dit de laatste keer geweest is, een boekje als afscheid.

J.H. Rigter



## Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.  
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,  
Geysers, kachels, Stofzuigers,  
Verlichtingsartikelen

Electriciën: Evenaar 8,  
telefoon 02153 - 8 78 92

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:  
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.  
Elektrische installaties

Loodgieter: Meentzoom 29,  
telefoon 02153 - 8 24 85

## FEESTLIED: Onze School

(wijs: Tulpen uit Amsterdam)  
Tekst: Wim Fennis

Ja, ter eer van de Bernardusschool  
Staan wij hier met elkaar  
Te zingen bij dit jubile van vijftienzestig jaar  
Een school bij allen welbekend  
Daar aan de Kerklaan  
Waar zo vele... kind'ren samen  
Daag'lijks naar die... school toe kwamen  
Om te luist'ren naar de les  
En dat wel zo'n jaar of zes (2x)  
Als in tweentwintig voor het eerst  
De schooldeur open gaat  
Ziet iedereen mijnheer van Gils, die daar als  
hoofd dan staat.  
Coleta, Gemma zijn er ook  
En wel als kloosterling  
Om de gele'd'ren... te versterken  
Ook de Wit kwam... er nog werken  
Godsvrucht stond er wel voorop  
Roomse blijdschap dus ten top! (2x)  
Al die meesters, juffen hier op school  
't was een komen en gaan.  
Te veel om op te noemen zeg, die hier hebben  
gestaan.

Van Bijleveld en Rokebrand,  
Adema, meester Paauw  
Ene Eek en... ene Fennis  
Die er zorgden... voor meer kennis  
In de vakken op 't rapport  
Met behulp van knij en bord. (2x)  
Wie kent niet de naam Auxilia  
Bekend van de typemachines?  
En jarenlang haar hartsvriendin, je weet wel  
juf Christien.  
En hela zeg, dat was me wat  
Met Ellen Tjon si Fat  
Velen zullen... hier tesamen  
zich herinn'ren... al die namen  
Van van Gils, van Rooy en Maas  
Acht'renvolgens hier de baas. (2x)  
Ja wat heeft die school veel meegemaakt  
Denk aan de oorlogstijd  
Bezot door Duitse legemacht, tot Holland  
veel bevrijd.  
En later dnekwart afgebrand.  
Maar toch weer opgebouwd.  
Tot m'neer Maas de... sceptor zwaaide  
En de school nog... meer verfraaide.  
Daarom zijn wij zo tevree  
Op dit feest'lijk jubile! (2x)

## Aan Gijs Goeiegooier

Beste Gijs,  
Het zal je zeker opgevallen zijn, dat "het gat"  
in de Dorpsstraat inmiddels al weer aardig  
volgebouwd is.  
We doen er ons best voor om het geheel straks  
zoveel mogelijk te laten inpassen in sfeer en  
karakter van de bebouwing ter plaatse. Ik  
vernam, dat ook het gat in Panj's al weer  
gedeeltelijk bebouwd is en bij gerucht vernam  
ik dat men ook in Laren aan het plannen  
maken is.  
Onder ons gezegd, gaat Laren mij meer ter  
harte dan Panj's, want dat zien we niet  
dagelijks!  
Hopelijk slaagt men.  
Eigenlijk zou ons pand een passende naam  
moeten hebben, organeel of stammend uit het  
verleden.

Wie kent de geschiedenis en wie bedenkt er  
iets?  
Het zal je zeker ook opgevallen zijn hoe  
geluidsarm de omgeving van de Torenlaan nu  
is, 's avonds en in het weekend gewoon een  
heerlijke verademing.  
De beste oplossing is nu dus bekend, gewoon  
afsluiten!

Gijs het speelt me voor je van die hortensia, ik  
had hem je graag gegund!

Jan Juffer

## Feep van der Heiden



Verhuur puin- en  
afvalcontainers  
Handel in zand,  
grond, etc.

Tevens ervaringsrijke voor  
bedrijven en particulieren.  
Naardere 8, Blaricum, Tel.: 02153-89372 83620

Schilders- en wandafwerkingsbedrijf  
Huizerweg 26, 1261 AX Blaricum, Tel. 02153 1 13 60

Schoonheidsstudio  
Joke Roelfs

Complete, aan uw huidtype  
aangepaste huidverzorging op  
basis van natuurlijke producten  
Schapendrift 33  
1261 HK Blaricum  
Telefoon 02153 - 87451

## ORANJE VERENIGING BLARICUM

In 1988 bestaat de Oranje Vereniging Blaricum  
50 jaar.

De Oranje Vereniging heeft zich ontwikkeld  
tot een overkoepelende vereniging, die tal van  
activiteiten organiseert en coördineert.  
De jaarlijkse Koninginnedag is dankzij zorg  
en inzet van de Oranje Vereniging uitgegroeid  
tot een waar dorpsfeest met activiteiten voor  
jong en oud, voor kijkers en sporters, met  
activiteiten, zoals:

- een rommel-/boeken-/ en antiekmarkt;
- live-muziek
- agrarische activiteiten;
- een Blaricummerie;
- standwerkerstoemooi;
- kinderstraatje (vrijmarkt);
- kinderspelen;
- play-backwedstrijden;
- hometrainedstrijden voor prominente Blaricummers;
- Oranjeloop.

Tijdens de jaarlijkse kermis, die begint op de  
eerste maandag na de 15 augustus (in 1987  
dus op 17, 18 en 19 augustus) organiseert de  
Oranje Vereniging het ringsteken op het losse  
paard, het ringsteken met sjezen, keuring  
versierde sjezen, een voetbaltoernooi, volks-  
spelen in samenwerking met de brandweer en  
niet te vergeten op de zaterdag, voorafgaande  
aan de kermis (dit jaar 1987, dus op 15  
augustus) het jaarlijkse vuurwerk met het  
optreden van een bekend artiest, dit jaar  
(1987) onze dorpsgenote Anita Meijer.

Ook verzorgt de Oranje Vereniging de jaarlijk-  
se intocht van St. Nikolaas in de Bijvanck en  
in het oude dorp.  
Tevens organiseert de Oranje Vereniging  
activiteiten voor ouderen.

Secretaris van de Oranje Vereniging is:  
Mevr. A.J.G. Lindeman-Strengtholt, Vlieg-  
weg 9a, tel. 14716.

Penningmeester: A.G. ter Weyden, Wind-  
vang 6, tel. 86756. Rabo-bank, nr. 30.84.02.103,  
giro-nr. bank is 342536.

Voorzitter: A.J. Th. van Zon, A.M. de  
Jonglaan 11, tel. 13283.

Al voor / 10,- per jaar bent u lid. Een hoger  
jaarljks bedrag is uiteraard welkom. Met uw  
lidmaatschapskaart hebt u met twee personen  
gratis toegang tot het jaarlijkse vuurwerk,  
inclusief het optreden van een bekend artiest.

## Ik houd van snelle acties, sterk tegenspel en afen toe 'n gave voorzet.

Ik ben bij de ABN.

Torenlaan 9  
Blaricum  
Telefoon: 02153 - 8 92 54  
**ABN Bank**

Haarmode Leo & Mareya  
Dames en Herensalons  
Redken - Depudair

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001  
Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

De opticien met kwaliteit voor ogen

Dorpsstraat 6  
1261 ET Blaricum  
Tel. 02153 - 12376

## Sparen zeg ik, dat treft, de Rabobank zit om de hoek.

Bekeken sparen scheelt veel rente.  
Want sparen kun je op tientallen manieren.  
Lang sparen, kort sparen. Voor kinderen  
sparen. Voor een huis sparen. En overal  
zijn er aparte voordeeltjes te behalen.  
Daarom: eerst even praten met  
de Rabobank! Want dat's  
vertrouwd.

**Rabobank**  
Rentebank.

Huizerweg 10a, tel. 02153 - 8 91 04

Bijkantoor:  
Hooibrug 12-14, tel. -02152-5 82 44





# BLARICUM, TOONKAMER DER SCHEPPING



De oostelijke helft van den horizon der Meent toonde de beide kerktorens van Eemnes, wat wilgenhout en popels langs de berm en slooten van 't Eemnesse polderland, de lage weiden in het Eemgebied en tot slot: de Zuiderzee met haar stoffering van klein zeil. 's Avonds en 's nachts waren het havenlicht van Huizen, de vaste lichten van Blaricum en de lantaarnen op den uitlooper van den Eemnesseerdijk, de oriënteringsvuren voor den pelgrim, die des nachts het huisje verliet om zich naar Blaricum te begeven.

Eerst een woord over Blaricum. Voor den eenzamen bewoner van „het huisje op de Meent“, was „de wereld“ tijdelijk ineengekrompen tot het dorp Blaricum; welks vriendelijke silhouet zich vreedig in den avondhemel uitkardde, wanneer de zon was weggezonken achter de kim aan den Huizer-kant. Een merkwaardig dorp. Blaricum was als een steekproef uit menschen en wereld. Een miniatuur toonkamer der schepping.

In het dorpje van eenige duizenden inwoners, vindt ge den mensch in al zijn schakeeringen; bewogen en gedreven door zijn hartstochten, idealen, impulsen en gevoelens; rustig en tevreden schuilend onder de beschutting van zijn geloof; toornend ook tegen menschen en maatschappij; dorstend naar schoonheid en geluk en soms hongerdend naar brood. In Blaricum leven menschen, als de rogge en de boekweit op de schrale akkers, het leven der planten; maar naast hen ziedt het in de zielen van andere menschen van schoonheidsdrang, onrust en opstandigheid. Er is geen dorp, waar zooveel uiterlijke vrede leeft naast zooveel verborgen tumult. Waar zooveel waarnaembaar geluk regeert bij zooveel stil leed. Waar zooveel tevredenheid is over de gevonden staat der dingen, naast zooveel haat voor de ordening van maatschappij en leven. Onbekommerd over de vragen van schepping en Schepper is de een, vol hunkering naar weten, naar opheldering, naar troost en hoop is de ander. Geen dorp, waar zooveel gedachten

geschapen worden . . . waar de liefde zoo vol en de haat zoo diep is. Waar de vreemden zoo verwant zijn, waar de kloven tusschen de karakters, de zielen, de harten, zoo wijd, onoverbrugbaar, gapen.

Overall leven menschen onder bonte schakeering van emoties . . . maar in Blaricum zijn de kleuren feller, de contrasten heviger . . . is de schijn voller van bedrog. Treed bij den bakker binnen . . . hij is een levensbespiegelaar . . . een wijsgeer. Kom bij den kapper . . . een maatschappij-ausculteur . . . den makelaar in huizen: een aestheticus en kunstkenner. Bij den groentenboer koopt een sjofel man wortelen . . . deze man is een literator en een gevreesd criticus. Bij den slager doet een exotisch gekleede, langgelokte jongeling schamele inkoop voor den maaltijd . . . maar de verkooper kent zijn klant als den schilder van boomgaarden en zonnebloemen, die nauwelijks van die van Vincent van Gogh zijn te onderscheiden. Grote geesten leven hier in kommer, omdat de maatschappij hun onevenwichtigheid niet verdroeg, of hun wijs-



heid niet begreep, maar ook wil luiheid en grilligheid hier een enkele maal worden versterkt voor miskende genaliteit.

Bezonken landheeren genieten in hun ruime huizen van de middelen, die de arbeid in de stad hun verschaft. Ziege boerenlieden dragen het merk van geslachten, die in te kleinen kring werden geteeld en van de armoede, waartoe de schamele opbrengst van den zandigen bodem hen doemde. Nervuus intellectuaalisme gaat er langs onbewogen afstomping. De oude Gooische boerderij staat naast het bizarre landhuis in Moorschen stijl.

Zoo was Blaricum. Zoo waren zijn menschen. Om hen heen bouwde de natuur haar verrukkelijke decor. Voor den eenigen bewoner van het huisje op de Meent was Blaricum de voorpost van de wereld. Het was zijn fourageplek voor de eischen van de stof.

De verrukkelijke weggetjes, die door oud-Blaricum naar de Meent leidden, zijn nog voor een groot deel gespaard. Dat men ze toch ongemoeid late. Er is voor nieuw Blaricum ruimte genoeg. De Meent zelf is niet ongerept meer aan den rand van het dorp. Het is misschien nodig, maar de schoonheid van het ruige land is nu toch aangevreten door plaatruizen loodsen en op gescheurden grond aangelegde rogge-akkers.

Wij loopen op historischen grond. Hij behoort aan dat eigenaardige gemeenschapsbezit der Erfgooriers. Privelegien uit den tijd van Floris V. „der Keerlen God“, leefden tot den huidigen tijd voort. Heel in de verte spitsen de torentjes van Baarn omhoog. Wie over de wijde vlakten langs de Eem tuurt, denkt niet aan dien ruigen tijd, toen de Graven van Holland en de Bisschoppen van Utrecht voortdurend op het oorlogspad waren.

Hoe speelt Eemnes een rol in de verhalen rond Jan van Schaffelaar en zijn ruiters, zoals de goede brave Oltmans ze ons in zijn „Schaapherder“ schilderde. In deze romantische omgeving stond het houten huisje.

(Slot volgt: „Eem buiten haar oevers getreden. Radiohuisje op de Meent staat temidden van de golven“.)

Het derde artikel van de serie, waarin Willem Vogt in zijn in 1933 verschenen boek "Radioleven", herinneringen ophaalt aan dat merkwaardige huisje op de Meent. Een ontvangststation, met het doel aan te tonen, dat ontvangst in Nederland van radiotekens van een zender in Nederlands-Indië mogelijk was. Een experiment dat volledig slaagde, mede door de inzet van (ook al weer een Blaricummer) de heer R. Visser, de latere studiochef van de AVRO. Vogt over Blaricum anno 1920: "Een ongerept dorp met een autochtone-katholieke bevolking. Met stalmeester door het hele dorp hangend en de boerderijen tussen de laagbouw. En dan . . . de nog niet ingetoomde Zuiderzee met haar stoffering van klein zeil.

's Avonds en 's nachts waren het havenlicht van Huizen, de vaste lichten van Blaricum en de lantaarnen op de uitlooper van de Eemnesseerdijk, de oriënteringsvuren voor de eenzame etherbespieder die des nachts het huisje van de radio - op palen, voor de vloed! - binnenging, om de nacht luisterend door te brengen". ("Een leven met Radio" - 1973).

De illustraties zijn van de bekende tekenaar/acteur Wam Heskis, die vooral bekendheid verkreeg door zijn omslagtekening van "De Lach". Voorts was hij een meesterlijk typeur, die voor de microfoon van de AVRO vele caricaturale figuren introduceerde zoals Meneer Diederik, de Heer Onebrein, Yvonne, de Heer Reepers van Woerden, Meneer de Bonk en niet te vergeten Juffrouw de Bonk ("Ik groei recht tegen de crisis in . . .").

De (latere) programmadirecteur van de NCRV de heer P.C. Tolk schrijft in het radiotechnisch tijdschrift "Radiomieuws" in 1920 over de ontvangst van de "Indische" signalen onder meer: "Twee aannemers, ieder met een achtal werklui, togen aan het werk en tijdens de uitvoering werden nog steeds materialen aangereeden per Gooische Stoomtram en verder een half uur de Meent op perwagen en "mallejan". Tervil een aannemer het huisje had opgesteld, was de ander met het stellen der 21 palen begonnen. De keuring in een lijn geplaatste palenrij is op het langzaam glooiende terrein ter lengte van juist 2 K.M. opgesteld, zodat iedere paal 100 meter van de naastvolgende afstaat en het geheel juist in de richting van Bandoeng, dus 4° 54' benoorden het Oosten staat.

"Elke paal is 20 meter hoog boven den grond en 2 meter diep geplaatst, voorzien van klimijzers en kopstang met grooten isolator".

Een der mannen, die zich van het begin af voor deze zaak beijverd hebben, was die in die dagen bekende radio-voorvechter Dr. C.J. de Groot, chef van de Radiotelegrafische Dienst in Oost-Indië.

G.L.



## Geboorten

- 2 mei 1987 Lanphen, Ines
- 5 mei 1987 van Zwicht, Matthijs Alexander
- 5 mei 1987 Rietveld, Emmelie Joanne
- 7 mei 1987 Teijsen, Tatjana Rachel
- 11 mei 1987 van der Linden, Jolien
- 12 mei 1987 Nelemans, Esther Beatrys
- 16 mei 1987 Saadani, Wail
- 24 mei 1987 Lievers, Tessa Joanna
- 27 mei 1987 Willeumier, Eliane Dominique

## Huwelijken

- 8 mei 1987 Lanphen, Johannes Hendricus Joseph en Bon, Caroline Catharina Hendrica Stephania Marina
- 8 mei 1987 Westerhof, Eesger Jurjen en de Jager, Els
- 21 mei 1987 Brendel, Ronaldus Johannes Adrianus Mana en Vermeulen, Leonarda Cornelia
- 29 mei 1987 Hagenbeek, Robert Pieter Herman en Weteringe, Nanda Viola

## Overleden

- 12 mei 1978 van Beek Diepgrond, Maria Johanna Elisabeth 83 jaar



## RICHARD BORSEN RIJWIELHERSTELLER

Nadat we gedurende enige tijd in het dorp geheel verstoken waren van de mogelijkheid tot reparatie van onze fiets of brommer, heeft gelukkig weer een ondernemende jongeman de moed gevonden om voor zichzelf te beginnen en wel legaal, met toestemming van het gemeentebestuur, de kamer van koophandel, het kantongerecht en allen, die zich verder nog bezig houden met rijwielen.

Deze jongeman, geboren op 19 augustus 1967, dus nog niet meederjeng, maar wel overtuigd van eigen kennen en kunnen, heeft de stap gewaagd.

Het kantongerecht verleende hem handlichting tot het voor eigen rekening exploiteren van een rijwielzaak, de verkoop van rijwielen en rijwielartikelen alsmede het uitvoeren van reparaties aan rijwielen.

In de schuur bij de boerderij van zijn vader, Schapendrift no. 47, want zo begint een aanvangende rijwielhersteller, is hij gestart. Zijn naam is Richardus Theodorus Maria Borsen. Hij is een neef van wijlen Gerrit Borsen, de man die velen van ons gekend hebben en die altijd bereid was tot reparatie-hulp bij mankementen aan fiets of brommer, een begrip in het dorp.

Laten we voor deze jonge Richard Borsen hopen, dat hij in zijn opzet kan slagen. Het vakmanschap is bij hem zeker aanwezig, goede service, goed advies en een goed contact met zijn klanten moeten de rest doen. Onze fietsende dorpsgenoten zullen zeker blij zijn, dat ze weer in het eigen dorp terecht kunnen voor reparatie en eventuele aankoop van een nieuwe fiets.

Jan Juffer

## De Vrijwillige Brandweer Blaricum



Wij zijn een kijkje gaan nemen en hebben aansluitend onder persoonlijke leiding van de commandant, een rondleiding gehad in de nieuwe kazernes aan de Verbindingsweg. Niet alleen de brandweer, maar de gehele Blaricumse bevolking mag zich gelukkig prijzen met deze nieuwe aanwinst.

Een hypermoderne inrichting op een goed gekozen plaats, midden in het dorp.

Wist u overigens dat het korps 22 tot 25 leden telt, die allen meerdere technische opleidingen volgen of hebben gevolgd, die voorts een zeer hechte band onder elkaar hebben en die vervolgens bij calamiteiten als een gesloten

eenheid resoluut de gevaarlijke situaties tegemoet treden! Kortom een korps dat van waken weet en waar we trots op kunnen zijn.

De officiële opening van de nieuwe kazernes zal plaats hebben op donderdag 10 september a.s.

Het gebouw zal echter nog deze maand in gebruik worden genomen.

I.v.m. de Nationale Brandweerdag zal op zaterdag 12 september a.s. z.g. "Open Huis" plaats vinden en op 10, 11 en 12 september is er een openingsfeest voor burgers en schoolkinderen.

## Bustocht voor de oudere ingezetenen van Blaricum

De Federatieve Vrouwenraad van Blaricum is er weer in geslaagd voor de oudere ingezetenen van Blaricum een mooie bustocht uit te stippen.

Op donderdag 27 augustus aanstaande gaat de tocht via de Zuid-Veluwe langs een prachtige route naar Voorst/Bussloo, gelegen midden in het recreatiegebied in de stedendriehoek Deventer-Voorst-Apeldoorn, waar de lunch wordt gebruikt.

Onderweg wordt er koffie gedronken in restaurant "De Hof" te Renswoude.

Vertrek van de bus om 9.00 uur vanaf de Hervormde Kerk aan de Torenlaan.

Om circa 16.30 uur hopen we weer terug te zijn in het Vitisgebouw aan de Kerklaan te Blaricum, waar tot slot nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje volgt en voor de onvermoeiden onder ons misschien nog een gezellig dansje wordt gemaakt met muzikale begeleiding van de accordeonist, de heer C. Krauwer.

Kosten van deze dag f 45,- per persoon.

Opgeven tot 14 augustus a.s. bij de volgende adressen:

- mev. Bezuijen, Naarderweg 25
- mev. Nieuwenhuizen, Achterom 3
- mev. Ploeger, Stachouwerweg 17
- mev. Rijter, Eikenlaan 1
- dhr. Engel, winkelcentrum "De Balken", Hooibrug 2, Bijvanck.



## De Kindervakantieweek

Wanneer een gebeurtenis zich al zo'n tien jaar herhaalt, mogen we best spreken van een traditie. Dat betreft hier de kindervakantieweek in Blaricum. Al vele jaren wordt deze week met veel succes door de Blaricumse Welzijnsstichting georganiseerd. Dit jaar wordt deze week vol speelpret voor de Blaricumse jeugd tot ± 12 jaar gehouden van 10 t/m 14 augustus, met als thema, "de dierentuin".

Gedurende deze week zijn er tal van activiteiten waaraan kinderen veel plezier kunnen beleven. Om een greep te doen:

- er kunnen hutten worden gebouwd,
- er wordt een vossenjacht (speurtocht) gehouden,
- er wordt film gedraaid,
- het Vestzaktheater treedt op met het toneelstuk "Ploef",
- de speelkast komt en
- er wordt voor en door de kinderen een daverende play-back show gehouden.

In een grote tent zijn de hele week knutselmogelijkheden zoals: kleien, verven, plakken, maskers maken en nog veel meer.

Op vrijdagavond wordt dit festijn afgesloten met een groot kampvuur.

Deze vakantieweek vindt plaats op het Ziekenweijde aan de Meentzoom. Per dag kunnen zo'n 120 tot 150 kinderen zich hier vermaken



van 10.00 uur tot 15.00 uur onder begeleiding van ± 45 jeugdleiders en ± 5 volwassen leiders.

De kinderen moeten hun lunch meebrengen en graag oude kleren aan.

Op vrijdag 7 augustus zijn er in de Blaercom van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur weekkaarten voor de vakantieweek te koop. Tijdens de vakantieweek zijn er dagelijks kaarten te koop aan het Ziekenweijde. De prijs van een weekkaart is f 15,-; van een dagkaart f 4,-.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ria Stut, telefoon 12977 (alleen 's morgens).

landtechnisch  
**stiny**  
Tandtechnisch Lab.  
en Dental Shop

kunstgebitreparatie  
ook op zaterdag van  
10.00-13.00 uur

Binnendoor 5  
1261 EG Blaricum  
Telefoon 02153 - 1 17 23

garage van mill

benzine service-station  
pomp dagelijks open van:  
07.00 - 20.00 uur  
zaterdags 08.00 - 19.00 uur  
zondags 10.00 - 19.00 uur

Esso Benzine - Diesel  
Hardhout - Houstokool  
Fire log - Aanstekblokken

torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17

**WILLARD b.v.**  
transporten  
Handel in zand, grind en mest

Schapendrift 2 - Blaricum - 02153 - 1 35 23

Uw auto is in vertrouwde handen bij:  
**AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY**

- uitdeuken
- spuiten
- carrosserie richten
- roestbehandeling
- eigen sleepdienst
- leenauto's voor noodgevallen
- dagelijks een team vakmensen

STRAK & STRALEND

Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153 - 8 70 36

**tates** DORPSTRAAT 5  
1261 ES  
BLARICUM  
TEL 02153-89283

**SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt**