



11e Jaargang
Nummer 97
Maart 1988

hei & wei

dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad van en door Blaricammers. Uitgever van de Stichting Dorpsblad Blaricum. Redactie: A.R. Behnel, J. Juffer, A. Lindeman-Srengholt, G. Lugtenburg, M. Ongering, J. Rigter, R. Vlak-Gerretzen, S. Vos-Verhoef, A. van Zan. Adres voor toezending redactionele bijdragen: secretariaat V. Vlasman-Breninkmeijer, Melkweg 10A. Telefoon 15716. Ook voor advertentieopdrachten. Druk: J. van Gestel & Zn. B.V., Laren N.H.

AGENDA

Nederheem
31 mrt. 20.00 uur Raadsvergadering
11 apr. 20.30 uur Commissievergadering welzijn
12 apr. 20.00 uur Commissievergadering ruimtelijke ordening
13 apr. 20.00 uur Commissievergadering financiën
14 apr. 20.00 uur Commissievergadering alg. bestuurszaken
28 apr. 20.00 uur Raadsvergadering

Expositie Nederheem
tot 19 apr. Truus en Joop Doodeheever daarna tot 20 mei Stefan Natchkow uit Bulgarije plasticen en Cor Wijtemans schilderijen en tekeningen

R.K. Vrouwegilde
22 apr. 20.00 uur Lezing: "Mode door de eeuwen heen"

Bernardusschool
14 apr. Oud papier inzamelactie

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Alle bijeenkomsten worden gehouden aan de Kerklaan 41 te Laren
12 apr. 10.00 uur Lezing met dia's over "Randsteden Amstelveen"
26 apr. 14.00 uur Dia-lezing over "Archeologie Midden-Oosten"

Galerie de Vliethoeve
Franspad 1, ingang Dorpsstraat
geopend: do-, vrij-, zaterdag 2-5 uur
31 mrt. - 16 apr. olieverven en aquarellen van Sjoerdje Mulder-Hak
23 apr. - 14 mei Houtskooltekeningen en werk in acrylverf van veemarktaferelen van Nel Star-Bussmann

V.U. Laren/Blaricum
14 en 21 apr. 20.00 uur "Heeft u al eens voor pampus gelegen?" Kosten f. 30,- (incl. excursie) De avonden worden gehouden in het V.U. gebouw te Laren.

SWOL
Samenwerking Welzijn Ouderen Laren/Blaricum. Informatiecentrum: Brinklaan 4
Geopend: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 9.30 - 11.00 uur
Voor informatie en advies, invullen formulieren, vervoer, recreatie enz.
Telefoon: 89025
Extra Bijvanc: donderdags van 11.15-12.15 in "De Malbak"

Graag Gedaan
Te bereiken elke:
dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur,
vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur
Telefoon (02153) 1 23 22
(Noodnummer: 8 27 18 of 1 32 83)

B.V.V.
8 apr. 20.00 uur Bingo
29 apr. 20.00 uur Klaverjassen

B.O.O.K.
17 apr. 16.00 uur Familieconcert, Bernard Kraysen, bariton en Johanna Hefung, piano; in Nederheem, zaal open 15.30 uur
21 apr. 20.00 uur Toneelavond "De Papageai", "Een vloog over het koekoeksnest" van Dale Wasserman, Singer Concertzaal

Blaricumse Welzijnsstichting
Onderstaande activiteiten worden gehouden in het dorpshuis de Blaercom
Iedere woensdagmiddag 13.30-15.00 uur Kinderinstuif, kosten f. 1,50
Iedere woensdagochtend 10.00-12.00 uur Vrouweninstuif
15 apr. 20.00 uur Klaverjassen, kosten f. 3,50

Blaricumse filmdagen
8 en 9 april Zie voor het programma de krant van de Blaricumse filmdagen die huis aan huis bezorgd zal worden

K.M.P.T.
11 apr. 20.00 uur Lezing: aanleg en onderhoud van hivers in 't Trefpunt, Centuurbaan hoek Lorentzweg te Bussum
15 apr. 9.30 uur Start cursus Bloemschikken voor beginners in geb. Ned Protestantse Bond, Velthuisenlaan 17 te Laren. Kosten f. 45,- voor leden en f. 55,- voor niet leden. Aanmelden/informatie bij mevr. Gerritsen tel. 14892.

15 apr. 10.00 uur Excursie naar Nijenrode te Breukelen; per eigen vervoer. Laatste dag van aanmelden is 8 apr. bij mevr. A. de Waard, tel. 02152-54717

"EVEN JAN RIGTER BELLEN"
Wilt u vanwege verhuizing, schoonmaak of anderszins boeken, platen, huisraad, speelgoed, snuisterijen, elektrische apparaten NU reeds kwijt bel dan Jan Rigter (02153-15906) en hij haalt de spullen bij u op voor de rommelmarkt op KONINGINNEDAG.
U kunt uw spullen ook bij hem thuis bezorgen, Eemnesserweg 4.

Oranje Vereniging Blaricum

LENTEBAL Mi - Carême



In het Zuiden heet het mi-carême, hier in ons hoge noorden 'halfvasten' en de Grote van Dale zegt ervan: "(R.K.) v., het midden der vasten, vroeger de Donderdag van de derde vastenweek, thans de vierde Zondag (Laetare) in de Vasten: halfvasten werd eertijds en wordt op sommige plaatsen nog gevierd met optochten, jaarmarkten enz. De Graaf, de Prins van Halfvasten . . ."

Eertijds en hier in ons dorp ver boven de rivieren wordt dit halfvasten uitvoering gevierd onder leiding van de roemruchte Kruiskuilers; die zich altijd en overal manifesteren daar waar iets te vieren is. Het heet hier LENTEBAAL en onder auspiciën van de carnavalsclub zijn de baten voor de Vastenactie 1988, de interkerkelijke 40-dagen actie 'Zicht op Licht'. Een project in Colombia.



waar voor een dorpie hoog in de bergen, boven de stad Cali geld bijeen gezameld wordt om de bouw van een elektroturbine mogelijk te maken, opdat de arme bevolking allereerst licht in hun huizen zal krijgen en een goede mogelijkheid om 'modern' te kunnen koken. Een prima streven. Dus wat doen we dan hier in, dit Blaricum . . . de Kruiskuilers zetten hun stevige schouders eronder en bouwen een feestje in het Vitusgebouw. Zeg maar gerust FEEST, want dat is het geworden.

Net als de jongeren van vandaag, die 'pas' uitgaan na tien uur 's avonds, komen ook dit festijn goed op gang te brengen naarmate de avond verstreekt. Maar dan is er ook geen houwen meer aan. Wanneer Bep Urbanus uit den Belgique eenmaal is opgetreden is iedereen even moe van het lachen. De moppen rollen door de zaal en men ligt krom van de lach. "Lowieke, waarom is De Heer niet in België geboren? . . . Lowieke; omdat ze geen 3 wijzen konden vinden . . ." en dergelijke.

Vervolgens ontmoeten twee bekende Blaricammers elkaar; ene Bertus in jachttenue en 'Breur van Steep', compleet met fiets, melk-emmers en witte klompen. Na hun dialoog in 't oud-Blaricum ligt de hele zaal plat en alhoewel het niet altijd even goed is te verstaan, is de pret groot en het optreden hartstikke gek.

Zoals gebruikelijk op een avond als deze, zingen alle Kruiskuilers, de Prins inclusief 'het' lied van de dag met een refrein dat met veel animo door iedereen wordt meegelid. De tekst van het lied willen wij U niet onthouden, hoewel het risico er altijd inzit, dat het op een nuchter moment wat van z'n geen verliest. Maar toch . . . U moet toch wel even weten wat zoal het dorp bezighoudt en waar men met elkaar lekker om heeft gelachen (en dat is toch altijd beter dan dat men de messen trekt!).

De Blaricammers kunnen feestvieren als de besten om nog maar niet over het dansen te spreken. Willem Vos is onvermoeibaar op de dansvloer. Thea en Bud krijgen een tien met een griffl. Kees, Wil, Herman, Nellie, Gerard, Wilma, Bep, Gon, Jan, Riet, Germt, Annie, Henk en Riek . . . ze hebben haast geen tijd voor een slokje, zo 'bar' wordt er gedanst. Buiten is het guur, de feesttemperatuur stijgt en stijgt . . . er wordt gewald, ge-jived dat het een lieve lust is.

In Colombia, aan het andere eind van de wereld is een gebied waar de mensen zo arm zijn, dat er geen licht is. Herinnert U zich ons verhaal van vorig jaar nog, over het kleine dorpie 'Blaricum', gesticht door de Nederlander Jan Bartelsman? Met hulp van diverse organisaties is er al zoveel gedaan, een woonproject gerealiseerd in de streek Pichinde. Nog hoger in de bergen ligt het dorp Peñas Blancas.

De bouw van een elektroturbine in de snelstromende beek zou voor de arme boerenbevolking een uitkomst betekenen. Daar doen we dan met elkaar iets aan, we dansen het geld bij elkaar. Goed voor ons, goed voor hen. En nu het lied, dat is nu echt Blaricum op z'n gekst!



Foto's Pim Veenboer

Refrein

Aan die Blaricumse stranden ligt men bloot in de zon, zelfs de borsten verbranden wat vroeger niet kon.

Ook Blaricum kijkt voortaan kabel-teevee, maar is iedereen daar nu wel mee tevree. Straks zitten wij hier met een lege zaal, dat wij vinden wij toch een zeer groot schandaal.

En nu dan het industrieterrein daarvoor blijkt Blaricum veel te klein. Men komt voor bedrijven wel op de bres, maar zoekt daarvoor ruimte in Eemenes.

Waarom is de Bijvanc zo stil dag en nacht? Dat komt door die wallen, door velen veracht. De kinderen hadden er wel veel vertier, zij vonden er de botten van mens en van dier. Het gat in de Dorpsstraat is thans gedicht, een mooi winkelcentrum is daar opgericht. Een zesde kapper begon er een zaak. Waarom toch, want grijs of kaal gaan niet te vaak.

De brandweer verhuisde naar een nieuw gebouw, een plek in het dorp, waar men naar toe wou. Er werd ook een nieuwe auto gekocht, er wordt nu een pyromaanje gezocht.

Milieu-activist wil Bergweg dicht, maar tot op heden is men niet gewicht. Dorp en Bijvanc niet los van elkaar, want anders komt vierde kwadrant in gevaar.

De Torenlaan is opnieuw bestraat en stilletjes dat het verkeer nu gaat. De inlegkruisen hebben niet lang bestaan, het wachten is nu op een asfaltbaan.

Ook Blaricum zit met een mestoverschot, het komt de boer tot aan z'n strot. Nico en Bud maakten toen in de grond een grote kelder voor hun koeiestront.

Woningen moeten er worden gesloopt, zo wordt er toch kapitaal weggegoed. De Statenkamer moet blijven bestaan, 't Harde bouwen zou ook niet misstaan.

Onze wouder kwam van een fuif en Oom Agent greep hem toen in zijn kuif. De kranten stonden er weken van vol, maar ach, iedereen maakt ook wel eens lol.



De garage beschikt nu over 4 helbruggen, alsmede een smeerkuil. Voorts vanzelfsprekend moderne apparatuur waaronder een computer.

De hoge investering voor een moderne garage baart Ruud wel eens zorgen zoals ook de regelmatig voorkomende investeringen in de modernste elektronische inrichting. Het tegenwoordige garagebedrijf is zeer kapitaalintensief, dit is onvermijdelijk een noodzakelijke kostbare belasting om "bij te blijven".

Door de steeds voortschrijdende technische en electrotechnische ontwikkeling is het nodig van e.e.a. op de hoogte te blijven, vandaar dan ook dat Ruud regelmatig cursussen volgt om "up to date" te blijven en niet achter te raken. Toch blijft het vak nog voor een belangrijk deel handwerk, alhoewel veel onderdelen tegenwoordig niet meer gerepareerd worden, doch vervangen.

Het handwerk vereist bekwaame monteurs die volledig geschoold zijn. Ruud heeft daartoe - in vaste dienst zijnde vaklieden aan het werk, terwijl ook hijzelf hard moet meewerken om de zaak draaiende te houden.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.

Ja, want zoals de oude zong zo zingt nu het jong.



Hij is nu 48 jaar, geboren 15-2-'40; een oorlogskind dus en heeft 3 kinderen (meisjes) van 22, 18 en 17 jaar.

Zijn wieg stond aan de Naarderweg te Blaricum, boven Garage Gebr. Keyer (thans gar. Koen) alwaar deze sedert 1939 was gevestigd. Hij stamt uit een erfgooiersfamilie en is zelf ook erfgooiër; een geboren en getogen Blaricummer.

De basisschooljaren volgt hij aan de dorps-school van meester Kranen aan de Schoolstraat. (Hij had daar ook nog les van de dames Klaterbos en Wagenvoort).

Na de lagere school gaat hij naar de Gooische H.B.S. te Bussum, waar hij na 5 jaar zijn eindexamen met goed gevolg aflegt. Ja, en dan is het werken geblijzen, de schooljaren zijn voorbij.

Het vak van vader Klaas trekt hem aan en die kan hem best gebruiken in de garage. In de avonden volgt hij bij verschillende dealers een technische opleiding, die afgesloten wordt met het vakdiploma VAM.

Om deze opleiding in de praktijk te vervolmaken werkt hij achtereenvolgens een half jaar bij Citroën in Frankrijk en een half jaar bij de Rootes-Groep in Engeland.

In 1955 besluit vader Klaas de samenwerking met zijn broers te beëindigen en voor zichzelf te beginnen, natuurlijk samen met zijn zoon Ruud. Hij huurt voorlopig het achterstuk van een boerderij aan de Burgemeester de Jongweg. Na enige tijd koopt Klaas en stuk grond, gelegen op de hoek van de Torenlaan en het Achterom. De eigenaar van die grond was meester Kranen.

In 1957 wordt de nieuwe garage van Klaas Keyer feestelijk geopend. Men verwerft al gauw het dealerschap van Triumph en tevens het BOVAG-lidmaatschap. Ruud is thans officieel Peugeot-dealer. Na het overlijden van vader Klaas is Ruud zelfstandig ondernemer geworden.



NEDERHEEM

Hierbij wordt u geïnformeerd omtrent de resultaten van het gescheiden inzamelen van afvalglas en het systeem met de batterij-containers.

Project gescheiden inzamelen van afvalglas. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat er in het jaar 1987 in totaal 3.989.165 kg. glas via de glasbakken is verzameld. In het jaar 1986 was dit in totaal 4.017.210 kg. Ondanks de daling van 28.045 kg. in 1987 is er sprake van stabilisering van het apart inzamelen van afvalglas.

Deze constatering berust op het gegeven dat het glazen verpakkingsmateriaal tegenwoordig lichter in gewicht is. Waarschijnlijk speelt hierbij ook een rol de invoering van de zogeheten PETL-fles. Deze van kunststof gemaakte fles is aanzienlijk lichter en voor hergebruik geschikt.

Niettemin moet het mogelijk zijn de inzameling van glas in deze regio op het huidige peil van ongeveer 4 miljoen kg. te handhaven.

Proef met de speciale containers voor vlakglas.

Vanaf maart 1987 staan er bij wijze van proef op de gemeentewerven van Laren, Loosdrecht en Weesp en op de overlaadstations Craillou en Huizen speciale containers voor vlakglas. De opbrengst van deze containers is redelijk te noemen. Een juiste indicatie is nog niet te geven.

Na afloop van de proefperiode - april 1988 - zal een besluit worden genomen over het continueren van dit project.

Systeem met de batterij-containers.

In 1987 is in totaal 7.816 kg. batterijen via het aparte compartiment in de glasbakken ingezameld. In 1986 was de opbrengst aan batterijen via de glasbakken in totaal 3.880 kg. Dit wijst op een succesvol functioneren van de batterij-container.

Wij wijzen er op hoe belangrijk het is deze componenten niet in de plastic vuilniszak met de vuilnisauto mee te geven, maar naar de glasbak te brengen.

Wij danken u hiervoor voor uw medewerking.

Overzicht wijzigingen ophaaldienst van huis- en grofvuil 1988

Voor Rayon Huizen betreft: Laren, Blaricum, Huizen en Naarden (Ged.)

Geen huisvuil ophaaldienst	Wijk	Vervangende ophaaldag
Paasmaandag - 4 april	41 - 59	Dinsdag, 5 april
	42 - 43	Woensdag, 6 april
Hemelvaartdag - 12 mei	50 - 51 - 52 - 57	Vrijdag, 13 mei
Pinkstermaandag - 23 mei	41 - 59	Dinsdag, 24 mei
	42 - 43	Woensdag, 25 mei

Instuif in de Blaerom speciaal voor aan huis gebonden mensen

Een wekelijkse instuif zonder vastomlijnd programma wordt, anders dan cursussen, niet steeds door dezelfde mensen bezocht. Daarom wil de Blaricumse Welzijnsstichting de groep deelnemers aan de onlangs begonnen "doe- en praatochtend" uitbreiden. Ze worden gehouden elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in dorps huis de Blaerom, Schoolstraat 3 te Blaricum. Gastvrouw is Marleen de Jong.

Met deze instuif, waarvoor men zich niet hoeft op te geven, is bij wijze van experiment begonnen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat er met name bij oudere Blaricummers behoefte aan bestaat.

Toch zijn de doe- en praatochtenden niet alleen op hen gericht. Iedereen die bijv. door kleine kinderen of een handicap, aan huis is gebonden en wel eens met anderen van gedachten wil wisselen is welkom. Kinderen mogen natuurlijk mee.

Aan de instuif zijn geen kosten verbonden. Wat het doe-gedeelte betreft wil de gastvrouw met de deelnemers zelf overleggen waar hun belangstellingen zoal naar uitgaan. Er kan een kopje koffie worden besteld.

Kopij inleveren vóór 4 april

G. JONGERDEN & ZON
RIETDEKKERSBEDRIJF
UW ADRES VOOR:
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken, oplossen, ontlossen
HANDEL IN VONKENVANGERS
ANGERECHTWEI 3, 1261 XG BLARICUM
TELEFOON 02153 - 8 62 29

Truus en Joop Doodeheffer exposeren in Nederheem

In Nederheem exposeert vanaf 20 februari tot 9 april a.s. het kunstenaarspaar Truus en Joop Doodeheffer uit Aalten.

Truus Doodeheffer-Kremer ontving een klassieke opleiding in beeldhouwen en boetsen en werkte onder andere bij Adriaan Remiens Sr. in Amsterdam, zelf weer een leerling van Mendez da Costa. In haar werk is soms nog iets van doorwerking daarvan terug te vinden.

Portretten, dierfiguren, vrije vormen in brons, aluminium en hout laten een perfecte beheersing van de techniek zien. Dat houdt in beheersing van vormgeving, compositie en materiaal, waarbij zij zelf de beelden afwerkt. Ook monumentaal werk is van haar bekend, zoals het beeldje van Hendrikje Stoffels in Bredevoort, die daar gewoond heeft.

Joop Doodeheffer, ook klassiek ingesteld, werkte na een opleiding tekenen onder meer in Oostenrijk en bij Nel Fernoout in Zutphen. Hij maakte grafische ontwerpen en nu komen er vooral tekeningen en aquarellen van zijn hand. Landschappen met veel lucht en ruimte, dat is wat hem boeit. Met oog voor het eigene van de streek werkt hij vooral buiten in het veld, in Nederland en in het buitenland, met de combinatie van de grote lijnen zien en het detail niet verwaarlozen.

Beiden hebben veel geëxposeerd, waardoor hun werk bekendheid geniet. De expositie is vrij toegankelijk, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

vLn.

Louis van der Borgh, na 40 dienstjaren in de VUT



Met onze burgemeester, mevrouw Le Coultre, maar ook met zijn collega's heeft hij altijd prettig kunnen samenwerken. "Is als in het hele leven", zegt hij, "het is geven en nemen met elkaar. Mits fatsoenlijk en eerlijk mag een mens voor zijn standpunt uitkomen, ook als de ander het niet helemaal met je eens is."

Toen destijds de prikklok op het gemeentehuis werd ingevoerd, was Louis daar aanvankelijk niet zo blij mee. Maar al vlug ontdekte hij de voordelen: vroeg met het werk beginnen, betekende ook vroeg klaar!

En na 4 uur zagen we hem fietsen! In de korte broek, richting Eemnesserpolder! "Dan reed ik hier vaak langs", vertelt hij, "en dan dacht ik 'dat huis ligt op een mooi puntje. Daar zou ik wel willen wonen'". En wat dat betreft had Louis de wind mee!

Want een jaar geleden, toen het te groot geworden huis aan de Kruislaan werd verkocht, was het datzelfde huis, waar hij zo vaak langs gefietst was, dat te koop stond!

Nu Louis van der Borgh met de VUT is, zal hij vanuit dit huis ongetwijfeld vele fietstochten kunnen ondernemen. "Dat vind ik ook geweldig, hé! Ik ben zo graag in de natuur. Als ik opnieuw een beroep zou mogen kiezen - werd ik geen gemeenteambtenaar, maar tuinman", vertelt hij opgewekt.

Aan het begin van dit artikel bleek, dat Louis van der Borgh een doorzetter is. Dat hij de dingen graag begint, maar ook afmaakt! En dat zal hij in zijn functie van ambtenaar van de Burgerlijke Stand ook zeker doen. 1 maart j.l. vond op het gemeentehuis het officiële afscheid plaats van het hoofd van de afdeling Bevolking, de heer L. van der Borgh. Zoals eerder Nico Post, Henny Zeegers en Piet Krijnen, had ook Louis van der Borgh voor de VUT gekozen.

Makkelijk is die beslissing echter geenszins geweest! Want Louis had liever, net als zijn vader die hier vroeger gemeentesecretaris was, zijn carrière tot aan z'n pensioen afgemaakt. "Want als je iets begint en je kunt het niet echt afmaken... tja, dat valt toch niet mee",

HET POSTKANTOOR GAAT AUTOMATISEREN

Vanaf 21 april aanstaande zullen de loket-medewerk(st)ers van de postkantoren in Laren NH, Blaricum en het postagentschap in de Bijvanck alle geldhandelingen aan de loketten met behulp van terminals gaan afwickelen. De invoering zal op donderdag 21 april aanstaande beginnen op het postkantoor in Laren NH. De volgende dag, 22 april komen het postkantoor in Blaricum en het postagentschap in de Bijvanck aan de beurt.

Voor het publiek verandert er niet zoveel, zij het dat er geen stempel meer op de betalingsstukken wordt gezet. Voortaan drukt een printer de gegevens af.

EXCLUSIEF SMEEDWERK

Open haarden
verlichtingsarmaturen
voor binnen en buiten
Trappen en leuningen
tuinornamenten en
beveiligingshekken

Schependrif 27, Laren
Telefoon 02153 - 8 64 03

Ook voor bloemen na sluitingstijd, uit onze automaat.
(werkend op rijksdaalders)

BLOEMENBOETIEK KREMER

TORENLAAN TELEFOON
02153-82966



vertelt Louis, "maar aan de andere kant heb ik er natuurlijk wel 40 dienstjaren opzitten, dus wat dat betreft is het zo gek nog niet".

De woorden zullen de meeste Blaricummers herkennen! Want Louis gold (en geldt) als een doorzetter! Iemand die onverstoorbaar en standvastig, maar ook met veel geduld, zijn weg ging en zijn werk deed. "Kenmerkend voor de astrologische karakterstijken van mensen die onder het sterrenbeeld Stier geboren zijn", noemde de gemeentesecretaris de heer A. van Zon dit, in zijn afscheidsrede aan Louis.

Eigenschappen die Louis van der Borgh in zijn carrière en dagelijks leven ook goed te pas kwamen, want 'g'ing hem bestlist niet altijd voor de wind!

Velen zullen zich nog herinneren, hoe Louis destijds van de ene op de andere dag doof werd. Talloze bezoeken aan artsen en ziekenhuizen veranderden niets aan de situatie.

Maar Louis zat niet bij de pakken neer! Met de stimulerende steun van zijn vrouw en vader, alsmede de niet aflatende vriendschap van zijn collega's gelukte het hem terug te keren in zijn functie op de secretarie. Een hele prestatie om met die handicap, waardoor de communicatie niet altijd vlot verliep, toch verder te bouwen aan een carrière!

"De Blaricummers begrepen ook best wat dat betekende", vertelt hij, "als ze bij mij kwamen pakten ze een stoel en gingen rustig naast mijn bureau zitten, waardoor 't voor mij ook gemakkelijker was mij te concentreren op wat ze vroegen".

En toen destijds Louis' ouders ziek werden, lieten hij en zijn vrouw het ook niet afweten. In het gezamenlijk bewoende huis aan de Kruislaan, namen zowel Louis als Greet toen liefdevol de verzorging voor deze mensen op zich.

"Dat was heel zwaar, ja", herinnert Louis zich. "Vooral de langdurige verzorging van mijn vader. En toen die later in Theodotion werd opgenomen, haalden we hem elke zondag toch weer naar huis. Na een hele week werken was ook die zondag dan weer heel spannend".

Louis van der Borgh heeft goede herinneringen aan de 40 jaren dienst op het gemeentehuis. "Werk is net als een huwelijk", lacht hij, "want natuurlijk loopt het niet altijd zoals je wilt. Maar dan kun je het weer bijleggen en dat is toch een goede zaak".

Want dat is hij gebleven! Zo zal hij, waar hij in het verleden zijn eigen twee dochters trouwde, over niet al te lange tijd ook zijn zoon trouwen. "Want dat wil ik nog doen", besluit Louis, "dat wil ik toch kunnen afmaken".

We hopen Louis nog veel te ontmoeten en wensen hem het allerbeste toe!

ARB

Banketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als party gebied.
Tel. 83691

Cafe - Slijterij
D' Ouwe Tak

Ja Gezellig

Voor een biljartje en een borrel.
Eemnesserweg 13 b, Blaricum

„Allerlei van de Prinsemarij” WAAR WOONT U NU PRECIES?

Dit is een vraag die wij ons menig keer stellen. Het komt vaak voor dat als wij te hulp worden geroepen, wij uw adres niet kunnen vinden. Wij, en dat geldt natuurlijk ook voor andere hulpverlenende instanties zoals de ambulance, moeten dan altijd van een adres uitgaan. Uw straat is dan snel gevonden maar met uw huis hebben wij veel meer problemen. De huisnummers in Blaricum zijn vaak moeilijk of niet te lezen. Vooral in de avond- en nachturen is het vaak moeilijk om uw huis te vinden. We moeten dan een aantal malen een gedeelte van uw straat op en naar rijden voordat we uw huis hebben gevonden.

Naast het feit dat een duidelijke huisnummering ter grootte van 4 centimeter verplicht is gesteld in de Algemene Politieverordening van Blaricum, is het natuurlijk in uw eigen belang dat u in geval van nood snel door ons te vinden bent.

Zorgt u er daarom voor dat uw huisnummer, ook al is het donker, vanaf de weg goed te lezen is.

Heeft u een huis met een voortuin plaats dan uw huisnummer voor aan de weg. Plaats het huisnummer dan evenwijdig aan de rijbaan zodat wij het nummer altijd kunnen lezen ongeacht van welke kant we komen aanrijden. Als uw huisnummer op de goede wijze is aangebracht moet u het ook goed onderhouden. Zorg ervoor dat er geen klimplanten e.d. voor groeien en vervang het nummer tijdig als het onder invloed van het weer slecht leesbaar wordt.

Het is een kleine moeite maar het kan voor u van groot belang zijn.

De politie Blaricum
Huizerweg 9,
Telefoon 02153-89944 (24 uur per dag bereikbaar)

Openingsuren bureau:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur,
op zaterdag, zondagen en feestdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

De opticien met kwaliteit voor ogen

fahrenfort
optiek

Dorpsstraat 6
1261 ET Blaricum
Tel. 02153 - 12376

Haarmode Leo & Mareza
Dames en Heren

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001
Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten

scouting Bevers

"De Bevers", het jongste gezicht van Scouting Nederland, is sinds 1987 ook in Blaricum aanwezig. Aangezien deze vorm van scouting nog maar vrij kort (sinds 1985) in Nederland bestaat en er dus weinig over bekend is, willen wij U er graag wat over vertellen.



De Tymen de Sayergroep is sinds oktober 1987 begonnen in zijn gloednieuwe clubhuis op de hoek van de Schapendrift en de Meentzoo.

De groep bestaat op het ogenblik uit Bevers (van 5 tot 7 jaar) en Welpen (van 7 tot 11 jaar) terwijl er in april een verkennersgroep van start gaat.

Elke zaterdagmorgen zijn de Bevers, inmiddels gegroeid van 12 tot 17 leden, aanwezig in hun clubhuis, dat ze Hotsjietonia noemen.

Ze gaan spelen in de fantasiewereld van Lange Doener. Lange Doener is een figuur, die elke zaterdag aanwezig is en die de Bevers allerlei spelmogelijkheden aanbiedt in en rond het huis. Deze hoofdfiguur in de fantasiewereld van de Bevers, is een kleurrijk aangekleed persoon, met streepjesbroek, pandjesjas, hoge hoed, versierd met een bloem en een prachtige baard. Hij helpt ze te troosten en een prachtige baard. Hij helpt ze te troosten en een prachtige baard.

Maar bovenal kan hij toveren. Dat toveren stimuleert de creativiteit van hun spel en opent veel mogelijkheden in hun ontwikkelingswereld.

De vrienden van Lange Doener, komen soms bij de Bevers op bezoek.

Zo is er een figuur Lappezak, die niets liever doet dan tenten bouwen en Fredrik Scheure, die van alles doet met verscheurde kranten.

Meestal speelt iemand van de leiding, prachtig verkleed, zo'n figuur en de kinderen spelen het

spel mee. In de wereld van de Bevers zijn allerlei dingen mogelijk en er kan een heleboel. Naast de wereld van ontdekken, spel en creativiteit, is er ook ruimte voor stille momenten, er wordt getekend of naar een verhaal gehuist. De leiding bedenkt af en toe themaverhalen die worden gespeeld. Het belangrijkste punt bij zo'n themaverhaal is, dat het afgestemd moet worden op de leeftijd van de kinderen.

Het thema Milieu werd de vorige maand behandeld, op een fantasievolle manier werd dit de Bevers aangeboden, heel eenvoudig, maar speels en duidelijk.

Op 27 februari hebben ze samen met andere groepen, voor het eerst de Baden Powell dag gevierd.

Het was moeilijk voor ze, om die dag echt te begrijpen, maar plezier was er genoeg.

Half juni zal een Bever Doe Dag plaats vinden. Op die dag worden er allerlei spannende dingen gedaan, met andere Bevers uit de regio.

Hun eerste clubblad is inmiddels in februari verschenen, "De Beverpost", daar staan al hun activiteiten in en de plannen die ze in de nabije toekomst hebben. Die toekomst ziet er goed uit voor de Bevers van de Tymen de Sayergroep, ze groeien in aantal en de leiding is erg enthousiast.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Jan en Willy Vermeer 02152-68859.

vdHS



LTV "De BIJVANCK", EEN HEEL GEWONE, ONGEWONE CLUB

Per 28 maart a.s. is het zover!

Dan opent de Lawn Tennis Vereniging "De Bijvanck" weer haar hekken voor het nieuwe seizoen.

Menigeen zal dan weer regelmatig de gang naar de tennisbanen aan de Stichtse Weg ondernemen. De één om zich serieus voor te bereiden op komende competitie, de ander om 'gewoon een balletje te slaan'. Maar ook, om na afloop weer eens gezellig bij te praten in de schitterende clubruimte.

"We worden nog steeds gezien als een vereniging, die wel wat wij maar niet zo nodig hoeft", vertelt Wim van de Veer heel tevreden. "Alhoewel, als het er in zit, mag het natuurlijk wel! Als bijvoorbeeld de jeugd kan doorgaan naar de 1ste klas, zullen we ze ook op alle punten steunen. We hebben ook een jeugdbelidsplan dat daarop is afgestemd. Als ze beginnen, is dat heel breed. Dan kijken we wat er bij ze inzit. In beginsel krijgen ze hetzelfde toebedeel en ze betalen ook hetzelfde. Schieten er nu bepaalden uit, dan gaan die verder in kleinere groepen en uiteindelijk komt er dan een topploeg uit, dat de competitie gaat spelen. Het voordeel daarvan is, dat de jeugd die daaronder zit, heel gestimuleerd raakt. En dat is natuurlijk van invloed op hun spel.

Zo hebben we dus jeugd, die ook in de 1ste klasse speelt. Maar niet omdat dat zo nodig moet, maar omdat ze het dan echt willen", aldus Wim van de Veer.

Hetzelfde geldt bij LTV "De Bijvanck" voor de senioren. Men wil ook niet zover gaan, om bij andere verenigingen leden weg te kopen, wat elders wel gebeurt.

Dat zou ten koste gaan van de eigen cultuur van de vereniging, waarin naast de sport nu eenmaal ook het sociale element een belangrijke rol speelt.

Dat laatste krijgt bij deze vereniging ook

bijzonder gestalte, waar het om spelers gaat die overgaan van de junioren naar de senioren.

"Ze zijn dan 18 geworden en gaan over naar de volwassenen", vertelt Wim van de Veer, "maar dat klopt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Het onderling gedrag van de senioren is nu eenmaal niet hetzelfde als dat van de jeugd. Maar die overgang hebben de senioren hier heel goed in de gaten! Men vangt elkaar onderling geweldig op. Als je ook ziet hoe dat bijvoorbeeld laatst bij een competitie ging. 's Morgens ging die hele ploeg met elkaar ontbijten!

Zo iets is heel belangrijk. Want anders zouden die jongere senioren zich misschien afzijdig gaan houden, of zich er buiten voelen. Maar daarvoor is hier nooit reden geweest gelukkig". In het Gooi is LTV "De Bijvanck" ook een van de weinige verenigingen die een systeem van sponsoring kent.

Daarbij gaat het dan niet om bepaalde sommen geld, maar voor de jeugd en een aantal teams worden bijvoorbeeld vergoedingen gegeven voor inschrijven- en reisgeld bij deelname aan toernooien. En men krijgt trainingspakken in bruikleen. Omdat met name de jeugd de vereniging veel kost, is een dergelijk sponsorship natuurlijk heel welkom.

Inmiddels telt de vereniging ruim 600 leden en het aanvankelijk banenaantal van 4, groeide begin jaren '80 uit tot 6.

TRIM-SLIM

Een fitnessstraining, alweer tien jaar actief in "De Blaercom", onder de enthousiaste leiding van de Almeerse sportleraar Erik Bronkhorst.

Een reden voor de redactie van Hei & Wei om eens te gaan kijken in de kelder van ons dorpshuis.

Vaak hebben wij Blaricummers er geen idee van, wat een verscheidenheid aan activiteiten in ons dorp plaatsvindt.

Al tien jaar is een groep dames, sommige daarvan vanaf het eerste uur, elke woensdag om 9 uur aanwezig. Er zijn er bij die zelfs zo sportief zijn en vooral ook nog even een uurtje gaan zwemmen of joggen.

Denkt u nu vooral niet dat deze trimsters heel fanaat bezig zijn. De sfeer in de groep is ontspannen en zoals Eva, een van de trouwe trimsters, opmerkt: "Erik stemt de oefeningen duidelijk af op de individuele persoon, er wordt nooit iets geforceerd. En dat is vaak wel het geval in sommige fitness-centra, met het gevolg, blessures, weinig plezier en dus geen ontspannen bezig zijn."

Erik Bronkhorst geeft onder deskundige leiding het hele lichaam omgeroerd een goede beurt. Spierversterkende en lenigheidsoefeningen, voldoende afgewisseld met ontspannings- en rekoefeningen, zodat de spieren niet al te veel belast worden. In de kelder van ons dorpshuis wordt op deze manier een non-stop programma gedraaid, zonder pauze. Na afloop is er echter wel tijd om even een kopje koffie te drinken en

Eén keer per jaar, in maart, wordt het motto "beweeg verstandig en denk aan de lijn" vergeten. Dan gaat de groep uit eten, een hoogtepunt in het Trim-Slim-gebeuren. In april, wanneer het binnenseizoen is afgelopen, gaat een kleine groep verder met een buiten-training op de Tafelbergheide. Nu denkt u waarschijnlijk: dat wordt dan joggen. Nee hoor, aangepast aan de mogelijkheden die er dan zijn worden er afwisselende oefeningen gegeven voor het hele lichaam. En wat is er niet plezieriger dan om in onze prachtige omgeving buiten bezig te zijn, op een zodanige manier dat je daarna heerlijk energie voelt.

Hoe komt een Almeerder aan zo'n trouwe groep in Blaricum?

Erik Bronkhorst gaf tien jaar geleden tennissen op de B.L.T.C. en daar ontstonden de plannen voor een Trim-Slim-club.

Een veelzijdig mens, deze Erik. Al sinds 1961 is hij bezig met het fitness-gebeuren, maar hij trainde ook het Nederlands Hockeyteam. Behalve met zijn Trim-Slim-clubs in Almere en Blaricum is hij ook actief met het oprichten van een tennisclub op een (privé)baan in Laren. Van de zomer zal deze van start gaan. Ook de stichting "Mooie Bal", die tot doel heeft het organiseren van sportieve, recreatieve evenementen overal in Nederland, heeft zijn aandacht.

Hij noemt zichzelf een body-guard en uw verslaggeefster: kan u vertellen, dat zij aan den



bij te praten, wanneer dat bijpraten tenminste niet al tijdens de les heeft kunnen plaatsvinden. Erik vindt dat kletsen onder de les ook moet kunnen maar hij let er ondertussen nauwkeurig op, dat er wel doorgaan wordt met wat hij wil!

lijve heeft ondervonden, dat hij uitstekend les geeft.

Voor inlichtingen kunt u bellen: Erik Bronkhorst 03240-35315 of De Blaercom 14383 vdHS

garage van mill

benzine service-station
pomp dagelijks open van:
07.00 - 20.00 uur
zaterdags 08.00 - 19.00 uur
zondags 10.00 - 19.00 uur
Esso Benzine - Diesel
Haardhout - Houtskool
Fire log - Aansteeblokken
torenlaan 2-4 - blaricum - telefoon 8 22 17



landtechnisch **stiny**

Tandtechnisch Lab. en Dental Shop

Zaterdag gesloten

Binnendorp 5
1261 EG Blaricum
Telefoon 02153 - 1 17 23

Men heeft te kampen met behoorlijk lange wachtlijsten, wat de vereniging jammer vindt en ook zorgen baart.

In de 10 jaar van het bestaan, is men regelmatig uit het jasje gegroeid. Zelfs voor de clubruimte, die er pas enkele jaren staat, is dat het geval. Recent heeft men de keukenaccommodatie daar uitgebreid, waardoor in het nieuwe seizoen adekwater maar ook gemakkelijker gewerkt zal kunnen worden.

"Want onze vereniging geldt in het Gooi als een gewone ongewone club", vertelt Wim van de Veer, de voorzitter.

"Naast het sportieve element is ook de gezelligheid bij ons altijd een punt geweest. Er zijn bijvoorbeeld mensen, die nooit aan tennissen toekomen omdat ze een soort drempelvrees hebben. Die denken: "Zal ik er naar toe gaan? Ze zitten me allemaal aan te kijken". Daar hebben we hier dus totaal geen last van. Op die manier gaan we hier ook niet met elkaar om. We doen ook niet aan ballotage en daar ben ik alleen maar blij mee. Zo houden we het verschil laag en dat is een goede zaak, denk ik".

De bijzonder open en vriendschappelijke sfeer van deze tennisvereniging hangt misschien wel samen met de wijze waarop destijds gestart werd.

Ongeveer 10 jaar geleden begon het allemaal met 4 banen in een gloednieuw gebouwde Bijvanck. Twee ports-a-cabanes (een soort caravan op 4 poten) deden voor de toen 400 leden dienst als kleedkamer en bar.

"Ik denk dat de oudere leden zich dat nog heel goed kunnen herinneren", lacht Wim van de Veer.

"Eigenlijk kampeerden we toen zo'n beetje naast de banen. Maar 't was wel oerzeggelijk! Met een houten bar en een zinken gootsteen erin; licht hadden we toen nog niet, we

gebruikten een agregaat. En naast de baan hadden we kiezelstenen gestort als terras, wat natuurlijk heel oneigenlijk is bij tennis en gravel, hè? Maar bij ons kon dat toen wel! Iedereen deed z'n best om er wat moois van te maken en ik moet zeggen: het werd ook wat moois".

Van dat laatste kunt u zich tot vandaag de dag overtuigen! Want inmiddels staat er een werkelijk schitterende clubruimte waarvan de binnenzijde daadwerkelijk met vereende krachten is afgebouwd. Samen werd het timmer- en schilderwerk aangepakt, de licht-

bakken verzorgd en het interieur ontworpen. En waar vernieuwing of verandering soms ten koste kan gaan van een sfeer die men onderling heeft, geldt het geenszins voor LTV "De Bijvanck".

Aan de overbevolking op de banen heeft men helaas nog niets kunnen doen. Het is dan ook een hartewens van de vereniging, om er zo snel mogelijk tenminste 2 banen bij te krijgen. Wat betreft de redactie van Hei & Wei, gaat de wens voor deze sympathieke tennisvereniging op korte termijn in vervulling!

ARB



LTV "De Bijvanck" - klaar voor het nieuwe seizoen!

Ik heb m'n bank in de buurt.

Ik ben bij de ABN.

ABN Bank

Torenlaan 9
Blaricum
Telefoon: 02153 - 8 925 4

Gaat U het ook zelf doen?
dan naar
Hobby-Shop
B. C. STEENBEEK

Blaricum
MEENTWEG 31-33
TELEFOON 1 57 47

ASSURANTIE-ADVISEUR
M. A. BEK
Verzekeringen
Sparagent voor Citibank NA
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 02153 - 8 93 71

Beleidsplan voor:
Industrie
Ged. Verzekering
Aanpak/overname
Bijz. verandering
op huurovereenkomst
Bijz. verandering
in huurovereenkomst

FIRMA WED. B. VOS
MIDDENWEG 16, TEL. (02153) 83246
MIDDENWEG 17, TEL. (02153) 82053
BLARICUM

NICO, MARGRIET EN SONJA 43

Het was nog best wat frisjes op 27 februari, maar Nico en Margriet de Jong hadden het voorjaar behoorlijk in 't hoofd en daarnaast een heleboel goede ideeën. Ze nodigden al hun familie, vrienden en kennissen uit voor de opening van hun in ons dorp unieke loopstal. Of eigenlijk lieten ze "Sonja 43" de invitatieve berichten namens haar medezusters, want om hen ging het tenslotte.

En iedereen was er. Het 'halve hele' dorp. In de gastvrij opengestelde prachtige boerderij van de de Jong's was er voor iedereen een slokje om warm te worden of te-blijven en het bleek dat Margriet en Nico aan alles gedacht hadden. De stemming was dan ook opperbest. "Wie neemt het woord?" riep Nico en ja hoor, daar was onze Burgemeester mevrouw Le Coultre, die samen met haar man per deftige koets het erf was komen oprijden en zij, welbespraakt als ze is hield de openingsspeech en verrichte later de echte opening. Hoe? Gewoon een hendeltje overhalen en hoeps, daar staken alle koeienzusters hun lieve koppen door het hekwerk heen om eens uitgebreid



Burgemeester Le Coultre zei het al "In de agrarische sector is altijd wel een boterham te verdienen. Dat is iets waar wij Nederlanders grote kennis van hebben, dat is onze wetenschap. In het dorp Blaricum is de agrarische sector niet weg te denken en zeer belangrijk. Evenals ook het 'groen-blijven' van ons dorp een gegeven is, waar we voorzichtig en verstandig mee moeten omgaan."

Nico en Margriet werken samen aan een goede economische verantwoorde agrarische toekomst en op het historische plekje aan het Singerweijde op de Gebroeders Dooyewaardweg bruist het van leven en energie.

Hermano de Tweede, Prins der Kruiskuilers (de Blaricumse Carnaval vereniging) richtte ook het woord tot Sonja 43 en de andere boehoe-roepers en alle andere aanwezigen. Hij sprak van een "slimme stal, een waarlijk schitterend onderkomen voor de melkdamen." Van de Kruiskuilers kon je natuurlijk ook verwachten dat ze voor hun vrienden wat meebrachten en dat werd dan een kunst-Sonja, die, als er overproductie van de "witte motor" zou zijn, kon overschakelen op de "gele motor" onder de leus: 'met bier ook meer mans'. Voor zoiets moet je natuurlijk een echte Kruiskuilers zijn.

Alom feest dus, Boehoe en Allaaf-groep door elkaar en een echte Sonja die er de slappe lach van kreeg.

Ter uwer informatie: Er is in ons dorp een tweede grote boerderij-verbouwing aan de gang, waar ook het mest-probleem via een grote kelder wordt gecontroleerd. De Hei en Wei zal u op de hoogte houden. Dat doen we immers toch altijd?

a.l.s.

WE MAKEN HET TE BONT . . .

Onlangs sprak Gijs enige bestuurders van de Blaricumse Omroep in oprichting. Aangezien Gijs indertijd haantje de voorste was om in zijn kolom de voor- en nadelen van een lokale omroep ter sprake te brengen, informeerde hij langs z'n neus weg: Hoe staat het er mee? - Het staat niet, het ligt, antwoordde de voorzitter wat cryptisch.

Hij bedoelde daarmee dat er weliswaar een vergunning in de wacht was gesleept van het ministerie van WVC, maar dat men toch ook met tegenwind te kampen had. Er was nog wat onduidelijkheid over de te verlenen subsidie, maar wat hem vooral zorgen baarde was de betrekkelijk geringe animo van de burgerij om programma's te maken. "Het lijkt wel of de gedachte aan een lokale omroep niet werkelijk leeft, hier in Blaricum". Het handjevol vrijwilligers dat zich tot nu toe had aangemeld was misschien groot genoeg om de zaak op te starten, maar te weinig om continuïteit te garanderen. Toen duwde hij me een geluidsbandje in handen. "Draai dat eens door, Gijs. Het is bedoeld voor uitzending van lokale omroepen. Maar aangezien wij nog niet aan uitzending toe zijn, kun je het misschien afluisteren, uitwerken en in één van je stukjes verwerken voor Hei en Wei. . .

Gijs heeft dat gedaan en zo bereikt een omroep u niet via ons ultra moderne kabelnet maar via de aloude drukpers.

Daar gaan we dan. Het uitgetikte scenario geef ik letterlijk weer:

MANNENSTEM I: In ons land sterven jaarlijks miljoenen dieren aan een ziekte die de bontmode heet.

Nertsen en vossen worden in draadgazen kooien opgefokt en vervolgens vergast of geëlectrocuteerd.

VROUWENSTEM: Dat is wreed. Dat is zinloos.

MANNENSTEM II: Denkt u?

MANNENSTEM I: Dat zou in een beschaafd land niet mogen gebeuren.

MANNENSTEM II: Vindt u?

VROUWENSTEM: Laten we daar zo gauw mogelijk mee stoppen.

MANNENSTEM II: Zegt u?

MANNENSTEM I: Dus wat doet u dan?

U steunt het Anti-bont-comité door een tientje over te maken op giro 3799.

Het Anti-bont-comité geeft daarmee stem aan uw protest. Want zeg nou zelf:

GEZONGEN TEKST: Bont past geen mens . .

MANNENSTEM: Giro 3799. Giro 3799.

AFSLUITENDE MUZIEK

Gijs sluit zich aan bij dit protest. Het is een ten hemel schreiend schandaal dat er jaarlijks in ons land anderhalf miljoen nertsen worden vergast.

En bijna honderduizend vossen worden er in ons land met elektrische stroom gedood. Aldus een publicatie van het Anti Bont Comité, een samenwerkingsverband van de Nederlandsche Vereniging ter Bescherming van Dieren, Stichting Kritisch Faunabeheer en Stichting Lekker Dier.

Een organisatie die het terecht opneemt voor pelsdieren die gefokt of bejaagd worden voor hun vacht. Vachten die later terug te vinden zijn over dames- en herenschouders.

Laten we het niet te bont maken

Gijs Goeiegooyer



ORANJE "50" in augustus 1988

Zoals wij al schreven 1988 is een jubileumjaar van de Oranje Vereniging Blaricum met festiviteiten voor alle Blaricummers.

In het dorp wordt een denkbeeldig "PALET" uitgezet waarbinnen onze schitterende boerderijen het middelpunt zullen zijn.

De Oranje-Denk tank heeft een keur aan activiteiten op een rij gezet en daar kunnen alle inwoners van Blaricum van genieten.

In het kort vast een overzicht:

Een van de hoogtepunten van het "palet" is een beeldtentoonstelling op het Singerweijde, waar ongeveer 40 kunstenaars hun werk zullen tentoonstellen.

Dat moet uniek zijn, "nieuwe kunst", tegen de achtergrond van eeuwenoude boerderijen en omzoomd door de in Blaricum zo welbekende donkergroene hulststruiken.

En verder, onder andere, een kinderboerderij op het erf van de familie de Jong, een Blaricumse variant van het bekende T.V.-programma Kunst en Kitsch, een ruilmarkt, een informatiemarkt in de oude brandweerkazerne, muziek en tijd voor een lekker slokje in het Oranje Café, het bezichtigen van verzamelingen, de boerderij van het Kunstenaarscollectief, de kassen van Herman Lanphen en het atelier van de Gebroeders Dooyewaard en nog veel meer waarover wij u uiteraard nog uitgebreid zullen informeren.

ORANJE "50" in augustus, maar

eerst Koninginnedag. In de Hei en Wei van februari heeft u het al kunnen lezen, Blaricum zal weer bol staan van de activiteiten op en rond de Blaricummerie. Onder het motto: "een dorp dat feestviert heeft geen tijd voor muizenissen" heten wij u nu reeds van harte welkom.

Natuurlijk wordt er niet alleen feestgevierd, al moet gezegd worden, dat het meedoen aan de Oranjeloop door de deelnemers veelal ook als iets feestelijks wordt ervaren. De Koninginne-oranjeloop wordt dit jaar natuurlijk weer georganiseerd en wel op zondag 1 mei. Weer of geen weer, vele sportieve Blaricummers zullen weer hun snelle schoenen aantrekken om zo snel mogelijk het 3-, 6- en 9 kilometer lange parcours af te leggen, om daarna een schitterende herinneringsmedaille in ontvangst te kunnen nemen. Als de geruchten in de welbekende politieke wandelgangen ons niet

bedriegen zullen weer diverse raadsleden aan dit onderdeel meedoen. Een van de raadsleden fluisterde zelfs: "Het is vaak beter snel te lopen, dan snel te praten".

De Oranje feesten 1988 zijn te gek kortom . . . feesten in Blaricum waar u bij moet zijn !!

De Oranje Vereniging Blaricum

VERZAMELAARS: "OPGELET".

Vaak is men jarenlang in de weer "iets" te verzamelen en geniet men eigenlijk alleen of slechts in familie- en/of vriendenkring van de groei van elk exemplaar wat aan de verzameling kan worden toegevoegd. Een hele leuke bezigheid, die naarmate de curiositeit en het unieke karakter van de bijeen gebrachte verzameling belangrijker én waardevoller wordt.

En dan komt men op het punt, dat je ook anderen wilt laten meegenieten. Nou dat kan dan binnenkort!

De dit jaar jubilerende Oranjevereniging organiseert in augustus a.s. ondermeer een "Palet" in het oude dorp. Een onderdeel daarvan is de activiteit "Verzamelingen". In een afgeschermd ruimte en goed geëxposeerd kunnen verzamelaars hun "assortiment" tonen en dat zonder commerciële mogelijkheden dus het wordt geen ruilbeurs of i.d. Allerlei unieke verzamelingen willen wij bij elkaar zien te brengen.

Wie wil zich aanmelden? Gaarne even bellen met:

Ph.J.W.A. Diderich tel. 12707

A.L.G. Lindeman-Strengholt, secretaresse tel. 14716

H.A.J.M. Tjhuis tel. 87756

Ch. Walet tel. 02152-57883



Mijn jeugd jaren in Blaricum II

Toen ik verleden jaar het leven van mijn ouders in het mooie Blaricum had beschreven en had verteld over de armoede die er toen heerste in 't Gooi, werd ik opgebeld door de heer De Graaff die vroeg of ik nog eens iets wilde schrijven over mijn jeugd jaren in Blaricum. Ik heb hem dat beloofd en kon toen niet vermoeden dat de man er nu niet meer is.

Toen ik vijf jaar was moest ik naar de bewaarschool. Die school was in het Vitusboulevard. Het is daar nu verbouwd, maar vroeger stond de deur in het midden aan de voorkant. Als je binnenkwam, stond je in een halletje met links in het midden een deur voor de zusters die daar naailes gaven aan de meisjes die van school af waren.

Zuster Barbara was wel een lieve zuster, maar ik kon er niet tegen dat ik er zo vast zat.

's Morgens ging het nog wel, maar 's middags had ik geen zin om naar school te gaan. Als ik op weg ging, sloop ik stiekem in het geitenhok. Mijn moeder haalde 's morgens de geit uit het hok en pinde hem met een ketting op het gras, dus had ik 's middags de ruimte alleen voor mezelf. Dat ging een tijdje prima. Maar op een middag, of het regende ik weet het niet meer, hoorde ik een ketting rammelen en kwam mijn moeder met de geit aan om hem in het hok te doen. Ze stuurde me meteen naar school. Dat ging weer even goed, maar ik hield het niet vol. Ik zocht naar een uitvlucht en ik vond er een. Vlak aan de overkant van het Vitusboulevard staat de boerderij van Rigter, waar vroeger de noodkerk geweest is. Links van die boerderij aan de kant van Gerrit van Krelis Rigter stond een grote lindeboom. Die boom had van onderen veel van die uitlopers, zoals je bij vele lindes wel eens ziet. Als ik er van de achterkant

in kroop was ik geheel onzichtbaar. Tegen dat de school aan ging kroop ik aan de achterkant in de lindestruiken en bleef daar rustig zitten tot alle kinderen binnen waren. Dan kroop ik er uit. Een van de knapen heeft mij ooit verraden. Toen ik uit mijn schuilplaats kroop stonden daar 2 meisjes uit de naaiklas mij op te wachten. Ik zette het op een hollen, de dam op bij Gerrit Rigter, hollend naar de Stachouwer richting Gooiersgracht. Ik kon dat bijna niet volhouden, ik was nog maar vijf jaar. Ik vloog de groentekweek van Gerrit van Griet op, maar ik werd nog steeds nagezeten door die twee meisjes. Hein Pijpe was daar aan het wortels wieden. Hij wist niet wat hij zag, zo'n klein jong met 2 meisjes van 12 en 13 achter zich aan. Ik denk dat die meisjes toen ook niet wisten wat ze doen moesten. Ik holde naar de gracht. Ik wist dat Rigter daar een vlonder had waar hij wortels en andijvie waste. Daar kon ik overheen springen en toen ik eenmaal in de Venen kwam, was ik gauw uit het oog verdwenen.

Zouden die meisjes nog leven? Of een van de twee? Ik zou ze nog wel eens willen spreken. Misschien kunnen we het nog eens over doen. Ze moeten nu ongeveer 84 jaar zijn. Na de bewaarschool ging ik naar de Openbare School van Meester Veldhuis. Daar kwam ik bij Juffrouw Mulder in de eerste klas. In deze klas heb ik mijn eerste centen verdiend. Ze vroeg op school of er niet iemand was die iedere dag een liter melk voor haar wilde halen bij Kooy, de melkfabriek. Juf woonde aan de Langeweg vlakbij de sigarenwinkel van Verver. Wim Rozendaal zijn vader woonde toen daar in de boerderij. Juf had daar de voorkant van gehuurd. Ik woonde toen waar nu Herman

Lanphen woont. Dus ging ik naar Kooy om een liter melk te halen en bracht die bij haar thuis voor 1 cent per keer. Lang heb ik dat geloof ik niet gedaan. Ik zal 't wel eens vergeten zijn en dan zat zij zonder melk en dat was niets voor haar.

Mijn vader verbouwde rogge en liet die malen in de molen aan de Molenweg. Ik bracht wel eens een zak rogge op de kruiwagen naar de molen toe om te laten malen. De molenaar van toen was een oude man, in mijn ogen tenminste. Hij was ook nog doof. Als ik de zak rogge in de molen neerzette en hij was druk met andere zakken bezig, kroop ik de zolder op en ging naar boven tot aan de uitkijk. Dat was een prachtig gezicht. Je keek over Eemnes ver de polder in.

Mijn vader maakte de roggebroden altijd zelf klaar. Dat deeg is nogal taai. Je moest het met je vuisten kneden. Dat was nogal zwaar werk. Bij Elbert, de bakker, ging dat anders. Die had een grote trog van 2½ meter lang en 1 breed. En Elbert had een flinke knecht, Jan Puik bijgenaamd Lub.

Als daar de bak werd klaargemaakt trok Jan zijn kousen uit en ging in die grote bak staan. Daar stond hij minstens een uur te stampen met zijn benen in het deeg. Omdat het deeg zo taai en slipperig was hield hij zich vast aan een stang boven zijn hoofd, anders zou hij niet kunnen blijven staan. Hij had zijn broekspijpen dan opgerold en zo was hij wel de eerste trimmer in 't Gooi. Ik geloof dat Jan de schoonste benen van Blaricum had, zulke schone nagels. Alles was even schoon als hij eruit kwam.

Voor het bakken van roggebrood is veel warmte nodig. De oven werd gestookt met takkebessen, want er was toen nog niets anders. Die takkebessen werden in zijn geheel in de oven verbrand om zo de omgeving heet te krijgen. Ze moesten ook aan bepaalde maten voldoen. Zo moest een takkebos minimaal 11 kilo wegen, de dikte van je pols hebben en bestaan uit 2 of 3 knuppels. De beste waren van eiken of beuken.

Wordt vervolgd.

G. Raven



lekker te gaan staan smikkelen aan een portie biks. Als de mensen tenslotte met een glaasje in de hand staan, dan mogen zij toch zeker ook wat extra's? Officieel 'open' is dus Blaricum's eerste open stal, waar de koeidames vrij kunnen rondlopen, scharrelkoeien zogezegd. . . . Een prachtig gezicht, schoon helder, een gigantische mestkelder onder het gebouw van 400 m³ en een zeer uitgedachte manier van melken in het 'vertrek' er naast, waarbij Nico niet meer moe wordt, zich niet meer hoeft te bukken bij het melken van zes koeien tegelijk. De stal gebouwd door architect Jan Juffer past prima in de omgeving en zal zijn geld zonder meer in de toekomst gaan opleveren.



Jan en André Visser

LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers, Geysers, kachels, Stofzuigers, Verlichtingsartikelen

Electriciën: Evenaar 8, telefoon 02153 - 8 78 92

AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties, Elektrische installaties

Loodgieter: Meentzoo 29, telefoon 02153 - 8 24 85

Uw auto is in vertrouwde handen bij: AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY

- uitdeuken
- spuiten
- carrosserie richten
- roestbehandeling
- eigen sleepdienst
- leenauto's voor noodgevallen
- dagelijks een team vakmensen

STRAK & STRALEND

Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153 - 8 70 36

UW KLEURENFOTO 69 ct
vanaf
D.A. DROGISTERIJ J. KLEIJN
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a
HOMEOPATHISCHE PRODUCTEN
24UUR SERVICE STOMERIJ

D. BEEK
AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL
Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND

Als er één ambtenaar van de burgerlijke stand in Blaricum is, die gepokt en gemazeld is in dit "vak", dan is dat de heer M. Tydeman. Volgend jaar is het precies 40 jaar geleden, dat hij voor de eerste maal werd beëdigd voor dit ambt. Dat was in West Kapellen, voor een onkostenvergoeding van f 28,- per jaar!

Sinds 1949 heeft hij, praktisch ononderbroken, deze functie vervuld. Van 1-11-'58 tot 1-11-'72 is de heer Tydeman burgermeester van Blaricum geweest en daarnaast ambtenaar van de burgerlijke stand. (Dit gaat namelijk niet automatisch samen). Na het neerleggen van zijn burgermeestersambt, stelde hij er prijs op zijn "nevenfunctie" nog voort te zetten.

Hij waardeert bijzonder het initiatief van het gemeentebestuur om externe ambtenaren in te schakelen voor het bevestigen van huwelijken. Op die manier wordt de kans op een standaard huwelijksluiting vermeden.



"Het huwelijk is geen zaak van loketten. Het is een formaliteit, die diep ingrijpt in het persoonlijk leven van mensen", stelt Map Tydeman. Voor hem behoort elke huwelijksluiting een eigen, persoonlijke sfeer te hebben. Vergelijken bij vroeger wordt er niet zoveel meer in de kerk getrouwd. Daarom hebben, volgens hem, juist ook op het gemeentehuis bruidsparen recht op een huwelijksceremonie die hun eigen overtuiging weerspiegelt. Voor die huwelijkskandidaten, die een toespraak wensen, neemt de heer Tydeman tijd en aandacht en nog meer zelfs. Wanneer hij zich voorbereidt op een toespraak valt het hem op, dat zijn gedachten voortdurend bezig zijn met het toekomstig echtpaar. "Het overkomt mij wel eens, dat ik, tijdens het harken in mijn tuin zo intensief met de mensen bezig ben, dat mij dan ineens ideeën voor mijn toespraak te binnen schieten".

In zijn voorbereidend gesprek met het aanstane bruidspaar is een vaste vraag van hem: "waarom trouwen jullie?" Zijn jarenlange ervaring heeft hem geleerd, dat de antwoorden op deze vraag in drie categorieën zijn onder te brengen:

- je hoort getrouwd te zijn
- we willen graag kinderen en dan is het beter om getrouwd te zijn
- we zijn zeker van elkaar en willen bij elkaar blijven

Het laatste antwoord vindt de heer Tydeman persoonlijk de meest bevredigende reactie. Hij ziet de huwelijksluiting als de bezegeling van een definitieve keuze voor elkaar.

Hoewel zijn toespraak veel eigen inbreng van de partners bevat, streeft hij ernaar ook iets van zijn eigen opvattingen over te brengen. Soms acht hij het zelfs nodig iets van kritische

aansporing in zijn woorden te laten doorklinken. Vooral als hij vermoedt, dat het de partners aan durf en initiatief ontbreekt om iets van hun huwelijk te maken. Hij wijst erop, dat een geslaagd huwelijk niet vanzelf komt, maar dat je er samen aan moet werken en actie voor moet ondernemen.

De heer Tydeman houdt er niet van om in zijn toespraak om de hete brij heen te draaien. Soms zijn er moeilijke of gevoelige omstandigheden rondom het te sluiten huwelijk. "Ik voel er dan niets voor om verstoppertje te spelen, ik wil eerlijk blijven en sta op het standpunt dat problemen bespreekbaar moeten zijn."

Elk nieuw gesloten huwelijk stemt hem weer tot vreugde, ondermeer, omdat de verbintenis als zodanig aan beide partners meer juridische zekerheid geeft. Wanneer er tijdens de huwelijksplechtigheid veel jongeren aanwezig zijn, spreekt de heer Tydeman, via het bruidspaar tot zijn gehoor, door er op te wijzen, dat dit paar voor deze zekerheid gekozen heeft. "Met samenwonen, zonder iets te regelen, doe je elkaar risico's aan, die geen van beiden eigenlijk wens." "Tussen neus en lippen door vertelt hij dan, dat er eenvoudige contracten bestaan om deze onzekerheid te vermijden. Het huwelijk als samenlevingsvorm ziet hij als de kleinste cel in de maatschappij met een eigen verantwoordelijkheid. "Elk huwelijk is een kleine, zelfstandige eenheid waarvan inspiratie naar de samenleving moet uitgaan om zodoende een bijdrage te leveren aan de vormgeving van die samenleving. Dat kunnen mensen zolang ze van elkaar houden. Twee mensen in liefde verbonden kunnen meer aan dan de optelsom van twee alleen. Eenmaal twee is drie!"

R.V.G.

DE KODDEBEIERS

Tot omstreeks 1948 woonden in het boerderij-tje, waar nu Stef Raven zijn bloemenwinkel heeft, de gebroeders Rigter en zij hetten, wat hun voornamen betreft, allebei Gerrit. Zij werden in het dorp, ter onderscheiding, Witte en Zwarte Gerrit genoemd. Het waren beiden jachtopzieners, ook wel koddebeiers genoemd. Dit waren personen die bepaalde jachtgebieden beschermden tegen stropers.

Zij deden dit ook voor mensen die grote jachtgebieden hadden o.a. Schlimmer, (deze woonde waar men nu de ruïne van Menten aantreft) voor Langerhuizen op Crailo, Jiskoot en anderen en ook in grote gedeelten van de Eng om Blaricum heen. Vroeger waren er ook in ons dorp mensen die er bij nacht en ontij op uit trokken om een haas of konijntje te verschalken, hetzij met strik of lichtbak dan wel met een fret.

Als men daarvoor een fret gebruikte werden de konijnenholten met netjes afgesloten. De fret werd in één der holten losgelaten in de hoop dat hij de konijnen in de netjes joeg. Het gebeurde ook wel eens dat de fret in het hol bleef en zichzelf te goed deed aan een konijn. Dan moest hij uitgegraven worden. Zodoende konden de koddebeiers de sporen waar gestroopt was wel vinden. Het moesten mensen geweest zijn met een groot geduld, want vroege of laat werd je gepakt.

Het is eens gebeurd dat ze een stroper, waar ze lang op geloofd hadden, grepen op een nieuwaansmorgen. Hij haalde net de haas uit de strik en de koddebeiers zeiden: "we wensen je een zalig nieuwaans, maar je bent er gloeiend bij".

Als de stroper later voor de kantonrechter moest verschijnen kon hij praten wat hij wilde, maar niets hielp want ook daar wist men dat als deze mensen een stroper pakt, zijn schuld zonder meer vast stond. Door toedoen van de koddebeiers hebben er nog wel eens Blaricumers een paar dagen voor het stropen moeten brommen.

Boven de Oostermeeit lagen vroeger de Gooische Maten. Dit was een grote strook grasland langs het IJsselmeer, verdeeld in Huizermaat, Bussumermaat, Laardermaat, Naardermaat en Hilversumsemaat, dan de Munneke Kampen en ook nog het land van het Pater Wijnsterfonds. Deze Pater had na de moord van de Spanjaarden, op 1 december 1572, een fonds in het leven geroepen ter ondersteuning van de wezen en armen der stad Naarden. Ook werd deze strook grasland langs het IJsselmeer aangeduid met de naam Angerechten of wel de Bijvanck.

Het was hoofdzakelijk particulier bezit. Ook de Oud Katholieke Kerk van Hilversum had hier land liggen. Het was toen nog niet verkaveld. Had men daar dus land dan stond het wel in het kadaster maar het werd gemeenschappelijk gebruikt. Behalve in het voorjaar, want dan moest iedereen zijn stuk uitgezet en opgemeten hebben voor hooiwinning. Ook dit gebeurde door de gebroeders Rigter. Het was een precisie-werk en men vertrouwde deze mensen in dit werk volkomen. Ze werden daarom dan ook vaak de grasbazen genoemd. Over dit land werden ook schaarmeesters benoemd, die daar ook zelf land hadden en tevens de belangen van de andere eigenaren behartigden. Ik weet nog, toen ik nog schooljongen was, dat de oomroeper door het dorp ging en bekend maakte dat op de Gooische Maten het vee ingeschaard mocht worden.

Dat was de z.g. nawei, dus na de hooicoogst. Net voor de oorlog is ook dit stuk weiland verkaveld in wegen, sloten en had ieder zijn eigen stuk land.

Het is weg: "een mens moet een huis hebben waarin hij kan wonen".

De koddebeiers (Witte en Zwarte Gerrit) waren beiden ongehuwd. Hun hulp in de huishouding was Teuntje Terweyden. Onlangs las ik in de dorpskroniek van de Bel 1935/1985 dat op 1 oktober 1935 Teuntje de dag herdacht dat ze 40 jaar geleden in dienst trad als huishoudster bij de gebr. Rigter.

In hun kennissenkring was ook een Rigter, die een zwerfend bestaan leed.

Het schijnt dat hij nog al eens bij de gebroeders Rigter op bezoek kwam. Hij kreeg daar dan wat eten en wat geld en ging dan weer verder. Zo ook op dinsdag 23 maart 1924. Ook die dag moet hij daar geweest zijn en kreeg wat geld mee. Die middag moet het erg geregend hebben en toen hij te voet in Baarn was beland, vroeg er kreeg hij onderdak in de cel. Het was toen gebruikelijk dat men vanaf 's avonds 9 uur bij de politie onderdak kon krijgen. Maar omdat het zo regende gaf men dit onderdak eerder op de dag. Hij moet ook nog brood en koffie gehad hebben en zijn ingeschreven en werd die middag om 6 uur opgesloten.

Het nachtverblijf moet 20 meter van het toenmalige politiebureau gestaan hebben.

Deze man kwam meer in Baarn en was er een beetje bekend. Het was ook iemand die iedereen groette en was daardoor een bekend figuur in het Gooi.

Groot was dan ook de verbijstering, toen men 18 dagen later de cel opende om er iemand in te laten en bleek dat hij verhoongerd en vergeten was overleden.

In de landelijke dagbladen sprak men van Het Drama te Baarn: Hongerdood in de Cel. De schuldvraag, de situatie op het politiebureau. Er kwam een spoedvergadering van de gemeenteraad van Baarn. Er werden vragen gesteld in de Tweede Kamer, enz.

Clinge Doorenbos dichtte in de Telegraaf:

BAARN, VERGETEN.

De verlaten oude zwerper,

moe gelopen door de dag

was gelukkig en tevreden

toen hij op zijn celbuis lag.

Voor o' zoo'n afgeleefde tobber

is er niet veel medelij.

Want zoo'n nu niet dankbaar zijn tol niet

aan de grote maatschappij.

In het hok voor arrestanten kreeg hij

gratis nachtverblijf.

Op de koude, harde slaappleats

strekte hij het moede lijf.

Achtien dagen, achttien nachten

gingen troosteloos voorbij.

Niemand dacht aan deze zwerper,

net als in de maatschappij.

Toen ineens kwam de ontdekking,

doodgehoongerd in een hok.

Alles kwam in volle aktie,

resultaat van het onderzoek:

De agent vergat te kijken

in het officiële boek.

Arme, afgetobde zwerper,

ben je nu niet dankbaar blij

dat je niets meer hoeft te vragen

aan de grote maatschappij.

Nu ben je in andere oorden

voor een ander onderzoek.

Daar krijg je een beter plaatsje

in het officiële boek.

Het was een geweldige consternatie, niet alleen in Blaricum en in het Gooi, maar ook landelijk.

Zijn stoffelijk overschot, is ook, mede door toedoen van de koddebeiers, in Blaricum op de RK-begraafplaats, na een Requiemis, ter aarde besteld.

Ik had dit verhaal vaak horen vertellen, maar het was niet zo eenvoudig om te weten te komen wat er precies gebeurd was. Dankzij de politie te Baarn, de Heer Rueg te Baarn en het archief van de Gooi & Eemlander is dit gelukt. Ik vond dat het bewaard moest blijven.

J.H. Rigter



Op de foto in hemdsmouwen links Zwart Gerrit, rechts Witte Gerrit in het midden Teuntje Terweyden.

Anderen onbekend. Eigenaar foto: Herman Rigter, Kerklaan van wie het Oud-ooms waren.

WAAROM WOONT U ZO GRAAG IN BLARICUM ?

De vraag stellen is niet zo moeilijk, het antwoord zal echter wel in veel variaties komen.

De een zal zeggen dat hij of zij hier graag woont omdat hij of zij hier geboren is, of omdat er familie woont, of omdat de ouders hier al woonden, of omdat de levenspartner hier graag woont, of omdat het hier zo mooi is, of zo rustig, of omdat het goed is voor de kinderen, of omdat het onderling contact hier zo prettig ligt, of omdat de winkeliers en leveranciers zo aardig zijn, of omdat het contact met kerk, school en gemeentehuis hier zo prettig ligt.

Anderen zullen antwoorden dat we in het land zo centraal gelegen zijn, zo dicht bij de grote wegen en daardoor bij de grote steden, zo dicht bij het werk etc.

Niet zoveel anderen zullen zeggen dat het hier hebben van eigen bezit veelal een goede zaak is; vaak blijkt al na enkele jaren dat de waarde van het eigen huis zodanig is toegenomen, dat men eigenlijk voor niets gewoond heeft. Vooral als men naar elders gaat!

Toch ook wel weer een prettig verschijnsel. Het aantal antwoorden in de zakelijke dan wel in de emotionele sfeer kan legio zijn. Een feit blijft dan echter, en we maken het mee, dat de prijzen voor woonhuizen, boerderijen en grond tot zeer grote hoogte gestegen zijn.

In een kleine plaats met weinig uitbreidingsmogelijkheden, een gegeven dat zeker aandacht verdient. Er ontstaat op deze wijze betrekkelijk snel een opbouw van de bevolking waarin bepaalde groepen onvoldoende vertegenwoordigd zijn, of zelfs ontbreken. In ons dorp zullen dit waarschijnlijk de wat men noemt "minder draagkrachtigen" zijn, die

mensen die door handenarbeid de kost verdienen en dan verder de jongeren die aan het begin van hun carrière staan. Daarnaast neemt dan de vergrijzing toe. Naast de scholen, kerken, de horeca en dergelijke zijn ook de middenstandsbedrijven, winkeliers etc. hier niet zo gelukkig mee.

Het reeds thans serieus onderkennen van de problematiek is zeker voorwaarde om in de toekomst niet door de vraagstukken overspoeld te worden.

In de nabijgelegen plaatsen als Baarn, Hilversum en Bussum, is duidelijk waarneembaar wat er gebeurt, als niet tijdig wordt onderkend wat de gevolgen van vergrijzing van de samenleving kunnen zijn.



karel van der bijl

makelaar in onroerende goederen

taxaties - verzekeringen - hypotheek - financieringen



c rpsstraat 10, blaricum
telefoon 02153-15300
(vijftien driehonderd)



SPAR Supermarkt - waar je nog service tegen komt

tates

DORPSTRAAT 5
1261 ES
BLARICUM
TEL 02153-89283

Op zich niet zo vreselijk, het zou alleen wel goed zijn als hierop thans reeds een visie bestond. Een dergelijk ziekenhuis brengt zeker wijziging in de structuur van zijn naaste omgeving, moet dit gewoon maar komen?

Nadat de Bijvanck gebouwd was, werd eigenlijk de indruk gewekt, dat het niet meer mogelijk zou zijn, nog ergens in de gemeente voordelige woningen te bouwen, waaraan toch behoefte bleef bestaan.

Binnen de structuur van het oude dorp is dit ook eigenlijk niet meer mogelijk, misschien nog wel in randgebieden van dit gedeelte. Echter zeker niet meer veel en zeker niet dan na grondige wijziging van het tot op heden gevoerde beleid, dat terecht bescherming van de bestaande situatie voortstaat.

Denken we aan het bestemmingsplan "Kom" dat in eerste opzet zelfs bouwmogelijkheden teniet wilde doen, hetgeen later weer herzien werd. Laat ons echter uitsluitend denken aan vormen van voordelige bouw, al dan niet gesubsidieerd, want daar gaat het om!

In de laatste maanden zijn bij gerucht en in de pers plaatsen genoemd waar nog voordelig gebouwd zou kunnen worden, namen als "de Vlieghoek", "het Kerkpad" en "de Statenkamer" zijn gevallen.

Terecht zijn hierbij bezwaren gerezen. In de omgeving van de Vlieghoek is tientallen jaren gestreefd naar "openheid" in de bebouwing, waardoor een buurt ontstaan is, zoals deze nu is, terecht! Voordelige bouw moet vandaag de dag omwille van de kosten compact zijn en past alleen al om deze reden niet in de omgeving. Het schoolgebouw met bijbehorend terrein heeft een grote openheid en was daar aanvaardbaar; het aangetrokken verkeer stoorde ernstig, maar dat is een gevolg van "mensensatosen".

Een intensieve bebouwing van de Statenkamer is een voorbeeld van het begin van het einde! Als we hieraan beginnen, kan er straks ook gebouwd worden op het Singerveijde, bij de gemeenteboerderij aan de Angerechtsweg, op het wetteje aan het Franspad etc.

Een streven van tientallen jaren wordt dan teniet gedaan en waarom? Waarschijnlijk kan er nog wel iets gebouwd worden in de Bijvanck, langs de Meentzoom, bij de sportvelden, langs het Elbertsveld en dergelijke.

Het zullen toch maar kleine aantallen kunnen zijn, tenzij er een geheel andere benadering van het begrip bestemmingsplan zou ontstaan; dat is niet te wensen en wordt voorlopig ook niet voorgestaan.

Voorbeelden van een voortzetting van het tot op heden gevoerde beleid werd in de gemeenteraad door allen duidelijk uitgesproken bij de behandeling van het bestemmingsplan "Kom" en de nota van uitgangspunten "Warandapark". Een duidelijkheid die dan enkele maanden later afgezwakt wordt door de aangehaalde geruchten.

Was men destijds dan toch ook de woningbouw vergeten?

O politiek, hoe vertelt u dat aan uw kiezers! Is Blaricum dan toch gewoon vol en moeten o.o. de jonge gezinnen maar ook de woningzoekende minder draagkrachtigen maar naar elders?

Niet zo erg als het niet anders kan en in een verdere toekomst zal het waarschijnlijk niet anders kunnen. Elders wonen ook mensen en nergens is het in ons land nog rimboe, maar laten we dan nu alvast beginnen om dat te zeggen, zodat geen valse hoop gewekt wordt en zeker de jeugd er alvast mee kan leren leven.

Laten we daarnaast er nu alvast voor gaan waken, dat hetgeen nog mooi is in dit dorp toch niet verknoed wordt, want dan is herstel bijna uitgesloten.

Met mijneren over hoe mooi het was, is niemand gebaat.

Ons land heeft voldoende capaciteit in huis om mooie en goede dorpen te maken als dit nodig zou zijn; bovendien zijn er nog nieuwe polders en zonnig kunnen die nog gemaakt worden ook; we staan wat dat betreft voor niets!

Jan Juffer

KERKDIENSTEN



St. Vituskerk

Weekend
Zaterdag 17.00 uur Eucharistieviering zonder zang
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen
19.00 uur LoF

Weekdagen
Maandag, Woensdag, Vrijdag: 19.30 uur Eucharistieviering
Dinsdag, Donderdag, Zaterdag: 9.00 uur Eucharistieviering

Bijzonderheden

Witte Donderdag, donderdag 31 maart
16.00 uur Eucharistieviering voor kinderen en mensen die 's avonds niet naar de kerk kunnen

19.30 uur Viering van de Instelling van het H. Sacrament van het Altaar van 21.00 - 22.00 uur Gebedsuur

Goede Vrijdag, vrijdag 1 april
Gedachtenis van de Kruisdoof van Christus
14.30 uur Kruisweg
19.30 uur Dienst van Woord en Gebed, Verering van het Heilig Kruis en Communie

Paaszaterdag, zaterdag 2 april
Dag van de Grafstus van Christus ('s morgens geen Eucharistieviering)
22.00 uur Plechtige Paaswake
Wijding van het vuur en ontsteking van de Paaskaars. Dienst van het Woord, wijding van het doopwater en Eucharistieviering

Pasen, zondag 3 april Hoogfeest van Pasen
9.00 uur Eucharistieviering zonder zang
11.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen

Maandag 4 april
9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen

Woensdag 6 april
10.00 uur Seniorenmis

Zondag 10 april
11.00 uur Kindernevendienst en creche

Vrijdag 15 april
14.45 uur Huwelijksviering van het Bruidspaar Vos-Machielse

Zondag 24 april
10.30 uur Eerste Communieviering van de kinderen uit onze Parochie

Stichting Wilde Planten Blaricum
Gerard Hoetmer
gids van huis uit op het Naardermeer zal op

Maandag 25 april 1988, 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Netherheem, Torenlaan 50, Blaricum spreken over „Het Naardermeer anders bezien“.

met dia's. Onthulling van de schatten van het Naardermeer door een ervaren kenner. Toegang vrij.

Het jaarverslag 1987 van de Stichting ligt ter inzage bij de heer L.H.G. Moen, secretaris, v. Kretschmar van Veenlaan 93, 1222 LX Hilversum, tel. 035-853748.

Hervormde Gemeente Blaricum



donderdag 31 maart, Witte Donderdag
19.30 uur Aula Levensboom Bijvanck
Oekumenische Dienst van Schrift en Tafel. Voorzanger: ds. Berkhof

vrijdag 1 april, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. Berkhof
m.m.v. Hilversumse Cantorij

zaterdag 2 april
19.00 uur de Beukelaar
viering Heilig Avondmaal

zondag 3 april
10.00 uur ds. Berkhof
Viering Paasfeest

zondag 10 april
10.00 uur ds. Berkhof
zondag 17 april
10.00 uur ds. Berkhof

zondag 24 april
10.00 uur ds. Berkhof
zondag 1 mei
10.00 uur dr. K. Blei (Haarlem)

Een bericht van de SWOL De "Open Tafel" begint!

In de vorige Hei & Wei heeft u het al kunnen lezen, de voorbereidingen voor de Open Tafel waren in volle gang.

Nu is het dan zover! Vanaf 29 maart bent u iedere dinsdag om half twaalf van harte welkom bij de "Open Tafel" in de Beukelaar. En weet u het nog?

Vooraf wordt u een drankje ingeschonken. Dan een 3 gangen menu. En koffie toe!

Allemaal voor de prijs van f 7,50. Wanneer u eens gezellig en voordelig uit eten wilt gaan, dan kunt u de maandag ervoor bellen naar de Beukelaar, telefoon nr. 14002.

Met dieetens wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, dit kunt u aan de Beukelaar doorgeven.

Voor de duidelijkheid: U kunt zo vaak aan de "Open Tafel" meedoen als u wilt, bijvoorbeeld: elke week of af en toe een keer.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de SWOL. En u weet het, ook over andere zaken kunt u informatie bij ons krijgen, zoals vervoer, alarmering, meer bewegen voor ouderen, maaltijdbezoeken aan huis, invullen formulieren etc.

SWOL, Brinklaan 4, telefoon 89025. Informatieuren op maandag-, woensdag, donderdag en vrijdag van half tien tot elf uur.

Extra voor de Bijvanck: elke donderdag van kwart over elf tot kwart over twaalf in buurthuis "De Malbak", Wetering 120.

Volksuniversiteit Laren-Blaricum



Bestuursmutaties

Al jaren verheugt deze organisatie van vrijwilligers zich in een toenemende belangstelling. Het aantal deelnemers aan de cursussen en lezingen nam de laatste jaren toe van 680 tot ruim 1500 per jaar, mede door de inzet van de bestuursleden bij het samenstellen van het gevarieerde programma.

Door het overlijden van de heer J.C. de Graaff en het statutair afsterven van Mw. J. Ploeger van der Gijp zijn twee vacatures ontstaan. Belangstellenden voor een bestuurlijke functie en woonachtig in Blaricum, Laren of Eemnes worden verzocht contact op te nemen de voorzitter Mw. Drs. M.J. Glasz-Koerts, tel. 12939.

GOED NIEUWS uit DE MALBAK

Uit het hart van de Bijvanck komt goed nieuws! Het buurtcentrum De Malbak, steeds bruisend van activiteit, heeft de lees- en informatiehoek uitgebreid en gereorganiseerd. Nieuw is bovendien de boeken-uitleen post, die eerderdaags van start zal gaan. Voor veel mensen betekent dit, dat er weer twee belangrijke voorzieningen binnen bereik gekomen zijn.

De leeshoek is groter en overzichtelijker geworden. Naast de twee dagbladen, één landelijk en één regionaal blad, zijn er nu ook gezellige en informatieve tijdschriften op de leestafel komen te liggen. En natuurlijk ook de Bijvanck en Hei en Wei.

De hoek is ruim en gezellig opgezet, er is voor adequate verlichting gezorgd en meningen zal zich hier, al of niet onder het genot van een kopje koffie of iets fris, zeker op z'n gemak voelen.

Omdat weinig geld beschikbaar is, doet Aad Schreuder (de initiatiefnemer) namens De Malbak een oproep aan U:

Wie wil regelmatig (dus iedere week of maand) tijdschriften afstaan voor de nieuwe leestafel? Het is niet de bedoeling om stapels

oude nummers neer te leggen! Maar heeft U de Libelle, Margriet, Consumentengid, Ouders van Nu, Woning Interieur, Fotoblad enzovoort uit, gooit U ze dan niet weg. De Malbak wil ze graag van U hebben.

Voor kinderen wordt gedacht aan bijvoorbeeld de Donald Duck, Bobo enz. Wilt U bladen afstaan dan kunt U hiervoor contact opnemen met Aad Schreuder, tel. 02152 - 62355 (tussen 18 en 20 uur).

De informatiehoek is naast de leeshoek ingericht.

Veel zaken, waarvoor U vroeger naar het gemeentehuis, de bibliotheek of andere instellingen moest, zijn hier binnen Uw bereik bijgebracht. Zo zult U hier kunnen vinden: folders van plaatselijke organisaties, zoals de Patiëntenraad, Huurders Commissie, VVV



PROGRAMMA - OVERZICHT

De Blaercom op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 1988.

Vrijdag 8 April:	f 4,-	f 7,-
1. 14.30: Ake's wereld	x	
2. 14.30: Benny's badkuip	x	
3. 19.00: A room with a view		x
4. 19.00: Rosa Luxemburg		x
5. 19.00: I've heard the mermaids singing		x
6. 21.30: Children of a lesser God		x
7. 21.30: De Wisselwachter		x
8. 21.30: Prick up your ears		x
9. 24.00: Radio days		x
10. 24.00: Wish you were here		x
11. 24.00: Nederlands korte film/Nominaties Gouden Hond		Gratis
Zaterdag 9 April:		
12. 14.30: Ake's wereld	x	
13. 14.30: Benny's badkuip	x	
14. 19.00: Hector		x
15. 19.00: Havinck		x
16. 19.00: Betty Blue		x
17. 21.00: Round midnight		x
18. 21.15: Radio days		x
19. 21.15: Caravaggio		x
20. 24.00: Non-stop Soundies		Gratis
21. 24.00: Beyond the legend: Marilyn Monroe		Gratis
22. 24.00: Verrassingsfilm	x	



Wel en wee in Blaricum

Geboorten

18 jan. 1988 Postema, Natasja
27 jan. 1988 van de Wouw, Melody Jacoba Alida
4 febr. 1988 de Jonge, Annigje Elisabeth
6 febr. 1988 Becker, Carolijn Lisanne
6 febr. 1988 van Winsen, Marvin
7 febr. 1988 Meeuwis, Martijn Remco
13 febr. 1988 Mooijman, Daan
23 febr. 1988 Broxterman, Suzanne Ester
23 febr. 1988 Larsen, Maybritt Désiree
27 febr. 1988 van Leeuwen, Jennifer

Huwelijken

3 febr. 1988 Rote, Pieter en Kutschrütter, Louise Antoinette Henriette
5 febr. 1988 Hofmeester, Stephanus Johannes en Out, Lucia Ellen
6 febr. 1988 Jens, Hendrik Jan en van Reede, Hilda Elisabeth
18 febr. 1988 Bergsma, Jan Roelof en Reijnders, Rensina Jacoba Margaretha
24 febr. 1988 Albers, Albert Theodor Frederik en Bastian, Maria Hanna

Pedicure
Wil Gantzert
Bergrweg 60
Blaricum tel 02153-15363

Overleden

1 febr. 1988 van der Zee, Erica Maria 79 jr.
2 febr. 1988 Jonkheid Ofke 61 jr.
4 febr. 1988 van der Staaij, Gerarda 86 jr.
17 febr. 1988 Mullens, Johannes Robertus 89 jr.
29 febr. 1988 Ter Weijden, Hendricus Bartolomeus Antonius 79 jr.
29 febr. 1988 Dolman, Gerardina 82 jr.

BLARICUMSE
UITVAART
ONDERNEMING VERVER
Regeling en uitvoering van
begrafenissen en crematies.
Telefoon 02153-14430
2e Molenweg 22 - Blaricum

J. DE GOOIJER
AANNEMER
SINGEL 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153-11839
NIEUWBouw VERBOUW ONDERHOUD

nieuws, buurtactiviteiten, enzovoort. Ook landelijke informatie is voorhanden, zoals Teleac, de Postbus 51 informatie, Kinder- en Jeugdtelefoon, Pas 65 krant, Europese Kanterode, Open Universiteit, Nivon, Sportkrant, enzovoort, enzovoort.

Alles is overzichtelijk gerangschikt en net als voor de leeshoek geldt, dat U hier op Uw gemak eens wat zaken zult kunnen uitpluizen of te weten komen.

De Boeken-uitleen post is eveneens een initiatief van Aad Schreuder.

De post heeft niets met de bibliotheek te maken, maar Aad was vroeger wel medewerker bij een bibliotheek. Dat wil zeggen dat dit initiatief met kennis van zaken genomen is en mensen, die graag dichtbij een boek willen lenen, kunnen daar nu van profiteren!

Voorlopig zullen uitsluitend boeken voor volwassenen (alle genres) worden uitgeleend, af 0,25 per twee weken, per boek.

Nà 16 april kunt U terecht, de openingstijden zijn:
- maandagavond 19.30 - 21.30 uur
- dinsdagmiddag 13.30 - 15.30 uur
- donderdagochtend 10.00 - 12.00 uur.

De boeken-uitleen post heeft al veel boeken gekregen, ook nieuwe van schrijvers en uitgever.

Heeft U boeken die toch maar in de kast staan, en zijn deze in goede staat (niet vies, kapot of erg vergeeld), dan wil de uitleenpost ze graag bij U ophalen. Alle genres zijn welkom.

Ook boekensteunen en boeklen, om boeken te plasticiseren, zullen graag in ontvangst worden genomen. Want ook voor de uitleenpost geldt helaas, dat de middelen bijzonder beperkt zijn.

Maar, ook op een andere manier kunt U tenslotte een helpende hand bieden! Om de boeken in te werken en de uitleenpost te starten zijn vrijwilligers nodig. En denkt U niet 'daar heb ik geen verstand van', want dat hoeft niet en elke helpende hand is eren!

Vrijwel al het werk in de Malbak wordt hoofdzakelijk door vrijwilligers gedragen, die stuk voor stuk met open armen ontvangen zijn. En die in goed onderling overleg de beschikbare tijd en het werk verdeelen.

Heeft U boeken of wilt U helpen bij het uitlenen, dan kunt U bellen naar Aad Schreuder, tel. 02152 - 62355 (tussen 18 en 20 uur).

ARB

Feep van der Heiden



Verhuur puin- en afvalcontainers
Handel in zand, grond, etc.

Tevens erfverhardingen voor bedrijven en particulieren.
Naarderweg 8, Blaricum. Tel.: 02153-89372-83620

guus'stoffenhuus
moderne stoffen en
furnituren
alles voor de zelfmaakmode
De Hollebloek 16 - Huizen
w. c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum
telefoon 02152 - 63332

Aannemersbedrijf
Q. Goes
Verbouw - nieuwbouw - renovatie
onderhoud - open haarden
Veurhuis 8, Tel. 02152-50538
Blaricum

Stukadoorsbedrijf
W. Spakman - Blaricum
erkend lid NAVAS
Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum
02152 - 575 04
Voor alle voorkomende
stukadoorswerkzaamheden in
nieuwbouw, verbouwingen, renovatie
Specialist in sierpleisters
en buitengevelisolatie
Vrijblijvend advies en/of prijsopgave

Sparen zeg ik, dat treft, de Rabobank zit om de hoek.

Bekeken sparen scheelt veel rente. Want sparen kun je op tientallen manieren. Lang sparen, kort sparen. Voor kinderen sparen. Voor een huis sparen. En overal zijn er aparte voordelen te behalen.

Daarom: eerst even praten met de Rabobank! Want dat's vertrouwd.



Huizerweg 10a, tel. 02153 - 891 04
Bijkantoor:
Hoobrug 12-14, tel. -02152 - 58244



Rigter's Kolenhandel

Huisbrand en Industriële stookolie
Kerklaan 15 Blaricum
Telefoon 02153 - 82477

J. Vos
WONINGINRICHTING
Linnen en Bedtextiel
Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 02153 - 83393

AANNEMINGS BEDRIJF
HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.
Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel: 02153-83620 - 89372

De Ollielamp
Steek Uw licht eens op bij de Ollielamp in Blaricum.
Voor alle soorten en modellen olielampen waaronder ook antiek. Wij bieden U een uitgebreid assortiment onderdelen om Uw niet complete olielamp weer compleet te maken.
(ook inkoop) Meentweg 27a - Blaricum - Telefoon 02153 - 83736