



11e Jaargang
Nummer 98
April 1988

De heil & wei

dorpsblad voor Blaricum

Dorpsblad van en door Blaricumers. Uitgave van de Stichting Dorpsblad Blaricum. Redactie: A.R. Behrel, J. Juffer, A. Linderman-Strengbult, G. Lugtenburg, M. Ongering, J. Rijter, R. Vlak-Geertzen, S. Vos-Verhoef, A. van Zon. Adres voor toezending redactionele bijdragen: secretariaat V. Vlasman-Breninkmeijer, Melkweg 10A, Telefoon 15716. Ook voor advertentieopdrachten. Druk: J. van Gestel & Zn. B.V., Laren N.H.

AGENDA

Nederheem

- 28 apr. 20.00 uur Raadsvergadering
- 16 mei 20.30 uur Commissievergadering welzijn
- 17 mei 20.00 uur Commissievergadering ruimtelijke ordening
- 18 mei 20.00 uur Commissievergadering financiën
- 19 mei 20.00 uur Commissievergadering alg. bestuurszaken
- 2 juni 20.00 uur Raadsvergadering

Expositie Nederheem

tot 20 mei Stefan Natchkoff uit Bulgarije
plastieken en Cor Wijtemans schilderijen
en tekeningen

B.O.O.K.

- 17 mei Dagtocht
- B.V.V.
- 13 mei Bingo
- 27 mei Klaverjassen

R.K. Vrouwengilde

Zondag 15 mei: sponsor-wandeltocht. De opbrengst komt ten goede aan de Melania-
projecten.

Dinsdag 24 mei: Melania-avond met cabaret
„Kunst en Vliegwerk” in het Vitusgebouw.
Donderdag 26 mei: Jaarlijks uitstapje.

Vitusgebouw

- 29, 30 apr. en 1 mei Kijkdagen veiling
- 2, 3, 4 en 5 mei Veiling
- 14 mei Disco
- 16 mei Jaarvergadering Toneelvereniging
- 25 mei Vergadering landinrichtingsdienst
Gooi en Eemland

Bernardusschool

30 mei Oud papier inzamelactie

Ned. Vereniging van Huisvrouwen

Alle bijeenkomsten worden gehouden aan de
Kerklaan 41 te Laren

3 mei 10.00 uur 'Salzburg en Mozart', lezing
met dia's

10 mei Bezoek kasteel De Haar in Haarzuilens
met aansluitend een wandeling. Vertrek
om 9.00 uur Laren busstation, bus 137

11 mei 14.00 uur Sluitingsmiddag, Mevr.
Jemifer Griffith komt een en ander vertel-
len over de kleuren-analyse volgens het
Colour me Beautiful systeem

Galerie de Vierhoeve

Fransepad 1, ingang Dorpsstraat
geopend: do-, vrij-, zaterdag 2-5 uur
tot 14 mei Houtskooltekeningen en werk in
acrylverf van veemaktaferelen van Nel
Star-Busmann

21 mei t/m 11 juni Coralie Boomsma aquarel,
veel bloemen

30 april hele dag: demonstraties lithograveren
door Ben Peters

K.M.T.P. afd. Gooi Noord

9 en 16 mei 19.30 uur Cursus 'tuinieren in
een patio'tuin, op een terras of balkon' in de
Blaarcom. Kosten f 17,- (leden), f 20,-
(niet leden) Info/aanmelden bij mevr.
Gerritsen tel. 14892.

14 mei 9.00 uur Geraniummarkt Winkel-
centrum Oostemeer, Huizen

21 mei 9.00 uur Geraniummarkt Wilhel-
minaplatsoen, Bussum

30 mei 8.00 vertrek Bussum-Zuid:
Excursie naar Park Clingendael in Den
Haag en het Arboretum Trompenberg in
Rotterdam. Kosten f 35,- (leden), f 45,-
(niet leden). Aanmelden voor 14 mei bij
mevr. Bras tel. 02152-52573

Graag Gedaan

Tebereiken elke:
dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur,
vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur
Telefoon (02153) 1 23 22
(Noodnummer: 8 27 18 b.g.g. 1 32 83
of 8 29 89)



De vijfde generatie in de smederij: BERTUS VAN DE BERGH

Wat is Blaricum toch een zalig dorp! Die verzuchting welde spontaan bij mij op op de zaterdag vóór Pasen. Het was een stralende dag. Blaricum was al op z'n paasbest met alles wat maar geel kleurt in bloei en niemand droeg die dag een winterjas.

Op die Paaszaterdag ging ik, gewapend met pen en papier, op de koffie bij Bertus en Riek van de Bergh. Zelf een vreemde eend in de Blaricumse bijt, voelde ik me enigszins onzeker om zomaar bij echte Blaricumers binnen te stappen. Maar die onzekerheid duurde niet lang. In de gezellige huiskamer, met aan drie kanten ramen, op de meest statische hoek van Blaricum, met kabinetten en openhaardtegels die een lange familiegesciedenis kennen, voelde ik me, gezeten tussen Riek en Bertus, direct op m'n gemak. Onder de versgette koffie met boterkoek kwam Bertus z'n verhaal los en hoe! Af en toe kreeg ik kramp in m'n kaken van het lachen bij het luisteren naar zijn belevenissen. Als Bertus van de Bergh op dreef is (en wanneer is hij dat niet?) komt het Blaricum van vroeger weer tot leven. Ik zag ze stappen, de kwajongens van toen, Bertus en z'n vriend vanaf z'n zesde jaar, Piet Heerschoop.

Bertus van de Bergh was nummer zes van de negen kinderen van Henk van de Bergh en Grietje Banis.

Op 4 april 1929 werd hij geboren op de Brnklaan nr 19, in hetzelfde huis waar hij nu met zijn vrouw Riek (van Henk van Steffen, oftewel de Jong) en twee van hun drie zonen woont. Bij zo'n groot gezin krijgen de kinderen al gauw een groepsnaam, dus in het dorp heetten ze "de jongens van Henk de Smid". Het was een druk gezin bij Van de Bergh, maar z'n Riek wist van aanpakken.

Bertus weet nog goed hoe ze elke maandagmorgen om 6.00 uur al achter de wastobbe stond. Zelfs toen ze al getrouwd was kwam ze nog regelmatig helpen. Vader Henk was destijds een legendarisch figuur in Blaricum. Zijn humor en rake opmerkingen waren in het hele dorp bekend, met zoals zijn motor, een echte Harley Davidson, de Rolls Royce onder de motoren. Voor de oorlog reed vader Van de Bergh hiermee al in het dorp rond, voor iedereen een bezienwaardigheid. Die motor betekende ook voor de kinderen Van de Bergh dollie pret. Op zondag, als er naar Klaas Makker gereden werd, mochten er dikwijls die kinderen mee, een voor op de tank en twee achterop. Vader Henk liet zijn jeugd al vroeg kennismaken met het snelverkeer van toen. Rijdend op zijn motor riep hij naar zijn medepassagiers: "moet ie nog harder, nog harder?" "Hij was helemaal gek van die motor", vertelt Bertus, "zelfs naar de bakker op de hoek ging hij met de motor. En 's winters in de kou met wel vijf paar handschoenen aan".

Vanaf zijn 6e tot zijn 28e jaar is Bertus misdienaar geweest. Je kunt dus wel zeggen dat hij tot de vaste kernploeg behoorde. Daarnaast heeft hij tot zijn 16de jaar het volume van het kerkkoor op peil gehouden. Na de bewaarschool gaat hij naar de Sint Bernardusschool, eerst bij meester Van Gils en later bij meester Van Rooij "die veel strenger was".

Z'n grootste liefde was de boerderij en vooral de paarden. Na school ging hij elke dag naar de boerderij van Rigter aan de Kerklaan, Gerrit van Crelis. Tijdens de hooibouw nam hij dikwijls samen met Klazien en Dora het melken over. Met z'n drieën op de hitteker. Na het melken moesten de paarden weer terug naar het land en daar was het Bertus precies om te doen!

Toen Kees en Jan (van Gerrit van Crelis) verkering kregen nam hij graag op zondag het melken van ze over.

Na de lagere school volgt de ambachtschool in Hilversum, waar hij elke dag met de "Gooische Moordenaar" naar toe ging. Tussen al z'n paperassen haalt Bertus nog een maandabonnement te voorschijn uit 1943. Een "jongeliedenkaart voor f 4,50 per maand. Toen een heel bedrag. De oorlog brak uit en de school werd gesloten. Zijn zitting en afwachten paste toen al niet bij Bertus van de Bergh. Hij ging werken bij Gijls Calis aan de Angerechtsweg. "Gijls Calis was een prachtfiguur", herinnert Bertus zich. "De man had een geheugen als een ijzeren pot, hij wist alles". Bij Bertus thuis kwam het niet slecht uit dat er een mondje minder te voeden was in die



moeilijke oorlogstijd: "met acht kinderen en een meëetende tante was de spooling dun". Na de bevrijding moest er nog een jaar naar school worden gegaan, maar niet meer met de tram. Zelfstandig als ze zich al voelden, gingen de jongens van de smid met z'n drieën op de tandem. Jan en Bertus stuurden om de beurt en kleine Piet mocht achterop. Bertus herinnert zich veel geschaafde knieën en tanden door de lip, want het maken van een scherpe boch viel toch niet mee.

Toen de schooltijd voorbij was, kwam hij bij zijn vader in de smederij werken, tot hij in 1949 in dienst moest en zelfs voor vijf maanden nog even op en neer naar Indonesië ging. Na de dienstdienst keerde hij weer terug in de smederij. "De eerste jaren na de oorlog was het flink aanpakken", weet hij zich te herinneren. "Nieuwe onderdelen waren niet te krijgen, dus alles moest opgelast en gerepareerd worden. In de zomer kwam het voor dat we soms hele nachten doorwerkten". In die tijd werkten er vijf zonen en een dochter in de smederij. Gerard, die al vanaf z'n twaalfde meewerkte, Harry, Bertus en Jan. Piet stond in de ijzerwarenwinkel die ook tot het bedrijf van Henk van de Bergh hoorde, eerst met z'n Bets en later met Jopie. (Nu drijft hij al jaren de winkel met z'n Greet).

Ondanks dat de zomer erg druk was, werd de winter niet direct besteed aan uitrusten. Winterslaap was er niet bij voor Bertus. Integendeel. De wintertijd was de gelegenheid om te studeren en een indrukwekkend aantal

vakdiploma's te halen. Het smidswerk van toen was zeer omvangrijk. Paarden beslaan, wagenwielbanden leggen, bijlen en het ijzerwerk van boerenwagens maken behoorden tot de normale werkzaamheden.

De steeds verdergaande mechanisering van het boerenbedrijf heeft echter ook z'n gevolgen gehad voor de smederij, maar het oude smidsvuur brandt nog elke week! Het bedrijf is behoorlijk veelzijdig. Er wordt veel constructiewerk gedaan en ook een tractor weigert wel eens en de smid weet daar raad op. In een soort geheimtaal wordt dan geconstateerd wat de problemen zijn. "Hij moet doormidden", is voor de vaklui duidelijk, want dan moet er een nieuwe koppeling in. Alle onderdelen zijn gerubriceerd op nummer. Vroeger stond dat allemaal vermeld in boeken, uitgegeven door de fabrikant. De laatste jaren staat dat op microfiches, zwarte plastic plaatjes volgekrabbel met tekens die voor mij meer op Chinese lettertekens lijken. Wat vroeger een meter aan boeklengte nodig had, is nu op tien van die kleine plaatjes bijgevoerd. "Het zijn allemaal onderdelen", weet Bertus heel beslist. Bertus en zijn broer Jan leiden samen de smederij en hebben ieder een zoon in het bedrijf.

Op sportgebied kan Bertus van de Bergh op een aardige lijst van verdiensten bogen. Tot zijn 50e jaar heeft hij actief gevoetbald bij de veteranen van B.V.V. Hij en zijn broer Jan waren gevreesde tegenstanders op het voetbalveld. "Julie kunnen wel inpakken, die twee aarbeelden staan weer op het veld", werd er dikwijls vanaf de zijlijn naar de tegenpartij geroepen.

Ook in de schaatsport kwam hij niet slecht uit de verf. Met z'n Bets en tante Mietje Banis heeft hij heel wat rondjes bij Rust Wat afgelegd. Al die training monddte uit in deelname aan de Elfstedentocht in 1985, die hij tot Bartlehiem heeft uitgereden. Hij windt zich er nu nog over op dat hij die laatste 40 km. niet heeft afgemaakt. "Hij was niet te genieten, en kan er nu nog chagerijng over zijn", merkt Riek flinjtjes op.

Een leuke val van het paard, waarbij zijn zijn rug brak, heeft hem gedwongen z'n sportactiviteiten op een laag pitje te zetten. Maar Bertus is geen "zitter". Buiten en actief zijn past beter bij hem. Jagen en wild verzorgen zijn nu de hobbies die als nummer één bij hem genoteerd staan.

In het dorpsgebeuren neemt Bertus van de Bergh een centrale plaats in. Dertig jaar lang is hij lid van de brandweer geweest. Nu is hij alweer 26 jaar lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank. En wie kent hem niet als Speaker van de Oranjevereniging! Wat zou de kernis zijn zonder hem?!

Bertus van de Bergh? Een prachtmens, maar zeg het hem niet, want een echte Blaricummer houdt daar niet van.

RVG

Onze 'eigen' Caroline

Op weg naar een bezoek aan Caroline Kaart bedacht ik dat ze al wel bijna even lang in ons dorp woont als ze dat ooit in het verre, mooie Schotland deed . . . Ze doet de voordeur met een zwaai en een grote glimlach open en je bent bij haar meteen 'thuis'. Er is twee met lekkere koekjes, een zitkamer waarin je steeds opnieuw leuke dingetjes ontdekt, er zijn twee vriendelijke snuffelpoedeltjes en er is Caroline-zelf, stralend en opgewekt.

"Langer zelfs . . ." roept ze enthousiast uit op mijn vraag over waar ze nu toch eigenlijk het langste gewoond heeft. "En ik ben zo ontzettend blij hier en gelukkig. Iedere keer als ik van een buitenlandse reis terugkom voel ik me zo blij dat ik er weer ben. Thuis. In Schotland heb ik helemaal geen familie meer. Mijn moeder is vorig jaar overleden, mijn vader al veel eerder en ik was enig kind. Hier heb ik mijn vrienden, echte vrienden voor het leven en vrienden die ik zelf heb uitgezocht en die zo heel erg waardevol voor me zijn."

We kennen Caroline Kaart allemaal. Vele jaren van optreden voor radio en televisie met de meest gewaardeerde programma's maken

haar voor velen van ons tot een 'goede bekende', een hoogst interessante en plezierige kennis in onze huiskamer. Deze vrouw met haar zangerige stem, geeft een fluwelen 'touch' aan onze wat barse taal en blijkt ook in werkelijkheid een warme vriendschappelijkheid uit te stralen.

"OH, die taal van jullie" zegt ze "die het's en de's, dat is zo moeilijk . . ." maar ze weet niet dat 't ons niets kan schelen, dat we dat juist leuk vinden.

"Ik ben uit Edinburgh weggegaan toen ik nog jong was en mijn hele leven was altijd heel boeiend en afwisselend, maar bepaald niet makkelijk. Ik ben me zo bewust geworden dat ieder mens ups en downs kent, fases in zijn leven en dat alles toch altijd mijn mer gebalanceerd verloopt. Alles komt zoals het komen moet . . ."

Kijk nu naar mijn leven, dat ik hier woon, hierheen ook steeds weer terugkeerde en hier ook mijn vrienden heb en zoveel vriendschap ondervind. Juist dat is voor mij van zoveel belang. Dit dorp? Daar voel ik me thuis. Zo vaak kom ik op straat iemand tegen die 'hoi' of 'doei' zegt, is er iemand die even naar je wijft. Dan voel je je lekker thuis . . . dat is een fijn gevoel. Ik heb het er wel eens met Dick Beek over . . . die ken ik nog van voor zijn trouwen met Jopie (ze lacht hartelijk) Ach, al die mooie boerderijen hier . . . die kronkelweggetjes. Prachtig is het hier. Het is om een beetje trots van te worden, zo enthousiast is ze over ons dorp. Ze vertelt verder: "En dan al die kinderen op 'n paard en die machtig mooie huiskarren. Enig! Nu ben ik natuurlijk van huis uit al een paardengeek. Ik

ga ook altijd kijken bij Piet de Leeuw, naar zijn Friezen en zeker als ze de wei ingaan. Dan maak ik foto's. Als ik een ander soort leven had gehad, was ik vast met iemand gaan paarden fokken. Heerlijk. Het is altijd mijn lust en mijn leven geweest . . . Het Concours (Hippique) bijvoorbeeld, dat kon ik vroeger vanuit mijn eigen huis bekijken toen ik nog op de Singerweg woonde. Dan stond ik om 5 uur 's morgens op en keek uit mijn raam - er stonden toen nog geen huizen aan de Meentzoom - hoe alles werd opgebouwd, met vlaggen en zo. Ja, dat was voor mij een paradijs! Het liefst zou ik in mijn Capittenweg-huisje ook een paard willen hebben, maar het kan helaas niet, het is te klein en het kan ook al niet in de tuin . . ."

Noolseweg, Singerweg, Capittenweg Caroline vertelt smeug en opgewekt over haar zo boeiend leven. Niet eens een makkelijk 'glamour' leven. Een leven waarin veel gebeurde en waarna ze veel moest opvangen en verwerken, geven en nemen.

Nadat zij heel jong Edinburgh verliet om in Londen prive zanglessen te gaan nemen, brak een moeilijke en vooral ook eenzame tijd voor haar aan. Eigenlijk wilde ze Shakespeareaan actrice worden, op school speelde ze bijna alle 'grote' stukken. Daarin verdergaan was haar uiteindelijke doel. Maar het liep anders. Ze ging naar Londen voor die zanglessen, om dat als 'springplank' alvast binnen te hebben. Alleen in die grote stad en niet samen met andere leerlingen, zoals bijvoorbeeld gebeurt met een opleiding aan een Conservatorium, ontstaat er voor haar een grote eenzaamheid. Het werd voor haar, jong als ze was, een zware tijd. Ze zegt "ik had toen ook eigenlijk niemand die me kon helpen, die zei, Oh kind, doe dat maar niet met die prive lessen . . . je wordt zo eenzaam dan. Ja, arm en eenzaam, dat was ik, als ik er zo achteraf op terugkijk." "Door de jaren heen heb ik veel leraren gehad. Na mijn huwelijk met Hans Kaart woonden we in Engeland, Nederland, Duitsland, ik had

een huis in Zwitserland. Dus steeds andere leraren. Voor mijn carrière was dat heel moeilijk. Als vrouw volg je je man; ik was in die tijd ook absoluut niet geëmancipeerd . . . waar hij ging, ging ik. Zo was dat. En omdat Hans zo graag in Holland woonde . . . Hij deed in die tijd net een stuk voor de AVRO. Via Ger Lugtenburg, die een makelaar kende, kwamen we in Blaricum terecht. Caroline laat al pretend over de jaren die geweest zijn duidelijk zien hoe ze eigenlijk is: vrolijk en positief. Ze lacht vaak om de situaties die ze meemaakte en benadrukt keer op keer hoe gelukkig ze is om bij haar toeval hier te zijn neergelaten. Via Ger en de twee jaar geleden overleden-makelaar Ad Brandsen kwamen ze in contact met de huurders van een huis aan de Noolseweg. Dat bleken Willem van Hemert en Mela Soesman te zijn die perse naar Ankeveen wilden en blij waren dat Hans en Caroline ze veel moest opvangen en verwerken.

"De oude heer Rüter, de bekende architect leefde toen nog en we deelden zijn huis als onderhuurders . . . Een beeldig huis vond ik dat toen, met die mooie geschilderde voordeur, maar het was wel erg vochtig toen en gammel. Hans en ik zijn zelfs nog een keertje door de vloer gezakt . . . niet te geloven he!" Ze heeft grote pret bij de herinnering eraan, evenals aan de dag dat ze de vrouw van de makelaar, Aleid Brandsen, toevallig leerde kennen, die als klein meisje met blonde vlechten in Haarlem met Hans Kaart in de klas had gezeten. Aleida (Puck) werd haar oudste en beste vriendin en dat is ze nog steeds. Vriendschap is heel belangrijk voor Caroline. Ze vindt beslist dat het iets is waaraan je moet werken waaraan je bezig moet blijven, goede vrienden zijn belangrijker dan wat ook!

Afstappen en verdergaan

Jaren later, na de veel te vroege dood van Hans Kaart volgde een zware periode in haar leven, waarin ze zich zelfs hier ontheemd

vervolg Onze eigen Caroline, pag. 2





NEDERHEEM

Woningbouwplannen Kerkpad en Vliegweg

Het gemeentebestuur onderzoekt mogelijkheden tot het realiseren van bouwplannen aan het Kerkpad ter plaatse van de voormalige r.k. kleuterschool "Zonneweide" en aan de Vliegweg op de plaats van de voormalige openbare kleuterschool "De Vlieghoek". Beide kleuterscholen zijn als gevolg van integratie, waarbij kleuter- en lager onderwijs zijn opgegaan in het basisonderwijs in één gebouw, vrij gekomen. Aan de hand van de huidige woningvoorraad, aantal en categorieën ingeschreven woningzoekenden en de leeftijdsopbouw van de inwoners van Blaricum kunnen bepaalde gevolgtrekkingen worden gemaakt.

Globaal bedragen deze aantallen:

Woningbestand

In deze gemeente bevinden zich ± 3.850 woningen, onder te verdelen in:

- aantal woningwetwoningen : ± 980
- aantal premiehuurwoningen : ± 120
- aantal premiekoopwoningen : ± 830
- aantal particuliere vrije sectorwoningen : ± 1.920

(Het aantal verhuurde particuliere vrije sectorwoningen is in deze gemeente niet bekend). In de afgelopen 25 jaar zijn de volgende aantallen gebouwd:

- woningwetwoningen : 900
- premiehuurwoningen : 110
- premiekoopwoningen : 120
- vrijsectorwoningen : 470

De 3.850 woningen zijn als volgt over het dorp en de wijk Bijvanck verdeeld:

	dorp Bijvanck
- woningwetwoningen	: 270 710
- premiehuurwoningen	: — 120
- premiekoopwoningen	: 210 620
- vrijsectorwoningen	: 1.650 270

De sociale huurwoningen zijn in beheer bij: 1. Woningstichting Gooi en Omstreken; 2. Gemeentelijke Woningstichting Blaricum; 3. Woningbouwvereniging Blaricum.

Het aantal kleine woningen (voor 1- en 2-persoons-huishoudens en voor bejaarden) in Blaricum is beperkt. In het oude dorp staan 48 bejaardenwoningen (aan Scheimel, Bongerd, Vitusweg, Ludenweg en Verbindingsweg).

In de Bijvanck staan aan 't Schaar en Stobbe in totaal 62 kleine woningen, tevens geschikt voor bejaarden.

Woningzoekenden

Volgens de lijst van woningzoekenden welke wordt bijgehouden bij de Gemeentelijke Sociale Dienst staan ± 370 personen ingeschreven voor een woning. Van dit aantal wensen 60 personen een andere woning, zodat het aantal zonder woning 310 bedraagt. Van dit totaal aantal personen wensen:

- ± 25 personen een woning voor 3 of meer personen;
- ± 120 personen een woning voor 2 personen;
- ± 200 personen een woning voor 1 persoon;
- ± 25 personen een bejaardenwoning.

Bij de gemeente wordt geen bestand bijgehouden van personen die in aanmerking wensen te komen voor een premiewoning.

Leeftijdsoopbouw inwoners.

Leeftijdsgroep	31-12-1982	31-12-1985	31-12-1986	31-12-1987
0 - 14 jaar	2883	2605	2459	2352
15 - 29 jaar	2234	2032	2045	2072
30 - 49 jaar	3721	3854	3847	3809
50 - 64 jaar	1537	1579	1565	1570
65 jaar en ouder	1072	1173	1119	1156
Totaal aantal inwoners	11.447	11.243	11.035	10.959

Uit deze cijfers mag worden afgeleid dat het aantal inwoners afneemt, terwijl het aantal ouderen constant blijft c.q. toeneemt. Dit houdt in dat de gemeente langzaam "vergrist".

Voorlopige conclusie:

Gelet op het relatief grote aantal ouderen in onze gemeente, het aantal en de categorie woningzoekenden, de situering van de bouwlokaties aan Kerkpad en Vliegweg, alsmede de bereikbaarheid van deze lokaties ten opzichte van winkels en andere voorzieningen, lijkt het wenselijk om aan het Kerkpad te denken aan woningen voor starters in de sociale sector (premie/koop) en aan de Vliegweg aan woonruimte voor onder meer ouderen/bejaarden in de vrije sector.

Het gemeentebestuur beradt zich over verder te nemen stappen en zal u op de hoogte houden van de verdere planontwikkeling.

Over honden gesproken

Over de hond als trouwe viervoeter en als huisvriend van veel mensen is veel geschreven. Over de angst voor honden van veel mensen minder, wel over de hondpeep.

Het gemeentebestuur wordt in toenemende mate geconfronteerd met klachten over overlast van honden.

Wellicht valt dit te verklaren uit het snelgroeiende hondenbezit. Een ruwe schatting komt uit op zo'n drieduizend honden in Blaricum.

"Honden worden agressiever" luidt een veel gehoorde klacht. Waarom? Omdat nogal wat honden voornamelijk als middel ter voorkoming van inbraak of voornamelijk als statussymbool worden gehouden?

Mogelijk. Een hond geeft als huisdier veel vreugde, maar nog meer werk. Vrijwel elke hondbezitter zegt:

"Mijn hond(je) doet niks, het wil alleen maar spelen." Het toenemend aantal ongevallen geeft een geheel ander beeld. Maar ook een hond die is spelend achterna rent, tegen je begint te blaffen, tegen je opspringt of een (matte) lik geeft uit pure vreugde, geeft overlast. Ouderen schrikken, kinderen worden bang, beginnen te huilen, trimmers lopen met een knuppel of fietspomp. Sommigen durven de straat niet meer op, blijven uit pure angst binnen. Veel hondbezitters zullen zeggen "overtrokken". De praktijk van elke dag, wijst echter anders uit.

Bah, poep aan m'n schoen, die kreet heeft iedereen wel eens geslaakt.

Trottoirs, groenstroken en speelreintjes liggen er vol mee. Winkeliers ergeren zich aan de inloop. Kinderen komen vies thuis en de medewerkers van de plantsoenen en reiniging hebben er "hun handen" vol aan.

Is dit nodig? Neen. Met een klein beetje goede wil (en zelf) discipline absoluut niet. Maar de praktijk heeft geleerd dat hiervoor meer nodig is dan een herhaald vriendelijk verzoek.

Sturing door middel van een hondeaanblijfsgebod blijkt elders een werkzaam instrument. Omdat de hond ook eens moet kunnen rennen en ravotten moet een aanblijfsgebod niet overal gelden.

De hondbezitter kan wanneer hij of zij wat verder moet lopen ook laten zien dat hij of zij wat voor z'n viervoeter over heeft.

Ook in Blaricum wordt over mogelijke maatregelen met betrekking tot onze trouwe viervoeters gesproken.

Het gemeentebestuur houdt zich aanbevolen voor ideeën en suggesties.

EXCLUSIEF SMEEDWERK

Open haarden
verlichtingsarmaturen
voor binnen en buiten
Trappen en leuningen
tuintornamenten en
beveiligingshekken

Schapendriift 27, Laren
Telefoon 02153 - 8 64 03

BERICHT VAN DE SWOL

Open Tafel

De "Open Tafel" in de Beukelaar, op 29 maart j.l. gestart, blijkt al een succes te zijn. Veel ouderen genieten van de gezellige sfeer en van het heerlijke eten. Heeft u het al eens geprobeerd? Nog niet? Dan raad ik u aan het eens voor een keer te proberen. U kunt 's maandags reserveren bij de Beukelaar, tel. 14002.

U kunt er dan elke dinsdag om half twaalf terecht.

Alarmering

Het is mij gebleken dat veel ouderen nog niet op de hoogte zijn van het personeelsalarmeringssysteem. Wat is dat?

Het systeem is één van de hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Het bestaat uit een apparaat dat aangesloten wordt op uw telefoon. Daarbij hoort een medaillon dat u zelf bij u draagt. Indien u nu in huis of in de tuin hulp nodig heeft, drukt u op het medaillon. Dit noodsein wordt ontvangen, waarna onmiddellijk een contactpersoon gewaarschuwd wordt. Deze persoon komt naar u toe.

Dit apparaat geeft u dus de zekerheid dat u dag en nacht iemand kunt bereiken, ook als u door een val niet meer overeind kunt komen! Het systeem is eenvoudig en snel aan te leggen, zonder gebrek in uw woning. Door subsidie is het voor iedereen betaalbaar; de hoogte van het zelf te betalen bedrag hangt af van uw inkomen en dat dan ook nooit een belemmering mogen zijn voor de aanleg.

De SWOL wil u graag vrijblijvend informatie geven over dit systeem. Op het informatiecentrum aan de Brinklaan nummer 4 kunt u het apparaat ook bekijken en een informatieboekje halen. Tot ziens bij de SWOL.

Marja Wolbers, coördinatrice

Informatiecentrum aan Brinklaan 4 geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 - 11.00 uur tel. 89025.

Extra voor de Bijvanck: elke donderdag van 11.15 - 12.14 in buurthuis "de Malbak" Wetering 120.

GRAAG GEDAAN

Graag Gedaan kan (nog) meer hulp gebruiken om anderen te helpen.

Graag Gedaan doet een beroep op u om hulp te verlenen aan bejaarden, zieken, door middel van vervoer per auto naar ziekenhuis, dokter, tandarts, familie. Meestal korte ritjes.

Ook vragen wij vrijwilligers voor het doen van boodschappen, hond uitlaten, kleine klusjes voor ouderen, zieken, die dat, meestal tijdelijk, zelf niet kunnen doen.

Ook wordt uw hulp gevraagd bij handwerken e.d.

U kunt informatie verkrijgen en zich aanmelden bij Mevr. van Driel, telefoon (02153) 82718 (bij geen gehoor 13283 of 82989.)

UW KLEURENFOTO 69 ct

vanaf 69 ct

D.A. DROOGSTENIJ J. KLEIJN
PARFUMERIE Dorpsstraat 11a

HOMOPATHISCHE PRODUCTEN

24UUR SERVICE STOMERIJ

D. BEEK

**AARDAPPELEN-
GROENTEN- EN FRUITHANDEL**

Dorpsstraat 3, Blaricum, Tel. 8 34 09

Gaat U het ook zelf doen?
dan naar
Hobby-Shop
B. C. STEENBEEK

Blaricum
MEENTWEG 31-33
TELEFOON 1 57 47

ASSURANTIE-ADVISEUR
M. A. BEK

Verzekeringen
Spaaragent voor Citibank NA
Amsterdam

Binnenweg 3, 1261 EK Blaricum,
telefoon 02153 - 8 93 71

guis'stoffenhuys

moderne stoffen en
furnituren

alles voor de zelfmaakmode
De Holleblok 46 - Huizen
w. c. de wetering 42 - bijvanck-blaricum
telefoon 02152 - 6 33 32

"Allerlei van de Prinsemarij" BLARICUMMERIE

Op zaterdag 30 april zal de rijkspolitie deel-nemen aan de Blaricummerie.

Op de hoek Middenweg/Dorpsstraat zal een politiestand worden ingericht om het publiek nogmaals voor te lichten over zaken die u en de politie aangaan. Er zal voorlichtingsmateriaal aanwezig zijn omtrent het beveiligen van uw woning en het merken en registreren van uw eigendommen.

Voorts zal er voorlichting worden gegeven wat u moet doen en laten voordat u op vakantie gaat om het risico van een ongewenst bezoek in uw woning tijdens uw afwezigheid zo klein mogelijk te maken. Vanzelfsprekend kunt u ook over andere onderwerpen inlichtingen krijgen.

Ook aan de jeugd wordt rond de Blaricummerie gedacht, in de vorm van een kleurwedstrijd onder het motto "bij onraad naar de politie gaan, jong geleerd oud gedaan". De kleurplaten zullen op de scholen worden verspreid en verkrijgbaar zijn bij de postkantoren in Blaricum. De kleurplaten kunnen op 30 april ingeleverd worden bij de politiestand op de Blaricummerie. Voor de makers van de mooiste kleurplaten heeft de politie een leuke verrassing in petto. De uitslag zal in Hei en Wei bekend worden gemaakt.

Ook op andere dagen kunt u bij de politie terecht voor informatie. Het bureau is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur en in de weekends en op feestdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Rijkspolitie Blaricum
Huizerweg 9
Tel.: 02153 - 89944 (24 uur per dag bereikbaar)

Ook voor bloemen na
sluitingstijd, uit onze automaat.
(werkend op rijksdaalders)

BLOEMENBOETIEK KREMER

TORENLAAN TELEFOON
02153-82966

Banketbakkerij-Partyservice

"FRANK"

voor al uw feestelijke gelegenheden
zowel op banket als party gebied.
Tel. 83691

STRATENVOLLEYBAL-TOERNOOI

Op zaterdag 25 juni a.s. organiseren we, in samenwerking met de medewerkers van buurthuis "de Malbak", voor de zevende maal in succesie het populaire Blijvoock-Stratenvolleybaltoernooi.

Net als voorgaande jaren hopen wij er weer een sportief en vooral gezellig festijn van te maken. Er kunnen 32 teams meedoen, elk bestaande uit maximaal 8 personen, terwijl er steeds tenminste 2 dames in het veld dienen te staan.

Het Malbakplein vormt het strijdtonel voor dit grootse spektakel, terwijl bij slecht weer kan worden uitgeweken naar sporthal "de Grenspaal".

Tot 11 juni a.s. is inschrijving mogelijk door inlevering van een inschrijfformulier, vergezeld van f 35,- inschrijfgeld per team bij de Rabobank vestiging aan de Hooibrug te Blaricum-Bijvanck. Nadere informatie en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de Toernooi-commissie van Volleybalvereniging Blijvoock.

Hans Hecker 02153-86012
Chris Walet 02152-57883
Wim de Graaf 02152-61246

Singel 14
1261 XP Blaricum
Tel. 02153-11839

**J. DE GOOIJER
AANNEMER**

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

G. JONGERDEN & ZON

RIETDEKKERSBEDRIJF

UW ADRES VOOR:
het vernieuwen van rieten daken, bijwerken,
opstoppen, ontlossen

HANDEL IN VONKENVANGERS
ANGERECHTSWEG 3, 1261 XG BLARICUM
TELEFOON 02153 - 8 82 29

Feep van der Heiden

Verhuur puin- en
afvalcontainers
Handel in zand,
grond, etc.

Tevens ervaringsadvies voor
bedrijven en particulieren.

Naarderweg 8, Blaricum, Tel.: 02153-89372-83620

vervolg Onze eigen Carolien, pag. 1

voelde. Jong en onervaren moest ze verder in een land dat ondanks alles (nog) niet haar land was. Haar carrière moest opgebouwd worden, het leven ging verder. Ze woonde vervolgens in het huis aan de Singerveg.

"Dat huis was een enig huis en als het niet 'verkeerd' had gestaan, was ik nooit weggegaan. Ach, je leert zoveel..." zegt ze peinzend. "Ik was nog zo veel, ik wist niets van een bestemmingsplan, daar dacht ik niet eens aan, maar al die huizen erachter, dat plan was er wel..."

Ze vertelt verder over haar allereerste tijd in Blaricum. "Ik leerde van Puck Brandsen een fiets, want ik wilde naar de slager, dat was toen Raven, waar nu Coen Huyg zit. In Engeland hadden wij geen fietsen met achteruittrappen... bij iedere hoek stapte ik af, want ik dacht wat die rare fiets zonder remmen... Toen kwam ik bij Raven en ik vergeet nooit, ik kon niet stoppen en reed gewoon dwars door het hek... "Tja, dat is alweer 30 jaar geleden. Er is zoveel leuks in dit dorp. Niet alleen al die engelachtige paarden. Ik heb bijvoorbeeld in een van mijn programma's wel eens verteld over de prachtige asperges die hier gekweekt worden. Als een van de eersten ga ik altijd naar Bakker, die zijn prachtige van kleur en verrukkelijk. In de aspergetijd eten we ze wel drie keer per week... ze zijn net zo mooi als die uit Limburg, "en vertel me nu eens..." roept ze opgetogen uit "waar kan je zo'n winkel vinden als 'de Meelmuis' van de familie Vos? Dat is toch het einde. Als ik mensen uit andere landen op bezoek heb, ga ik er altijd even naar toe met ze. Die klompjes en al het andere, je mond valt ervan open. En bij Jan de Jong, de zoon van Jan Koen, daar kom ik ook zo graag. Ik ben gek op mijn dorp."

Wisselwerking van het geluk

Zo jong als ze was toen ze hier kwam wonen en met alle verdrietigheden die het leven voor haar in petto had, kwam haar carrière als zangeres toch tot volle bloei. Langzaam maar zeer zeker werd ze bekend, geliefd en zeer populair. Ze treedt op met grote orkesten, geeft indrukwekkende concerten en werkt voor radio en televisie en heeft het druk en nog eens druk. Ze is een free-lancer, hetgeen uiteindelijk betekent in haar geval "no sing, no pay". Maar ze vindt het heerlijk, geniet van haar werk en het succes dat ze ermee heeft. Te zijner tijd zou ze graag, net als Christine Deutekom dat nu al doet, jonge mensen willen coachen. "Dat is heel verantwoordelijk werk", legt ze uit. "Jonge mensen moeten leren opkomen, zich kleden en de algemene interpretatie van operamuziek en liederen is zeer subtiel en interesseer mij in hoge mate, ik ben me bewust dat je een grote taak op je neemt, want slechte lessen, slechte techniek kan voor een stem funest zijn."

Voorlopig is ze echter nog vreselijk gebonden door de vele concerten. Zo waren er onlangs de carnavalsconcerten met het Brabants Orkest die zeer intensief voorbereid werden en erg vermoeiend waren. Iedere avond 2000 mensen, dagen achtereen en dan zaterdag vroeg op voor de live-uitzending van 'Caroline', die ze samen met Joop Stokkermans verzorgt. Een programma waar ontelbaar veel mensen van genieten, sprankelend en boeiend. Het was indertijd Nico van Vliet (van het psychopraatje) die het idee opperde voor een dergelijk programma, vertelt ze.

Een happy mens, die Caroline, happy van binnenuit, hetgeen haar ongetwijfeld geholpen zal hebben in het moeilijke vak dat ze uiteindelijk koos. Een vak waar je over grote emoties van het leven moet zingen, over liefde en dood, dood en leven.

Zo groeide in haar een duidelijke bewustwording van de fases in het leven van de mens. De up's en downs, de balans voor iedereen, de wisselwerking van het geluk.

Het schotse meisje met de in Engeland bijzondere naam Caroline Paterson Raitt, die onze eigen Blaricumse Caroline werd, heeft altijd gewerkt voor haar geluk, het kwam niet aanwaaien, bepaald niet.

Om mensen als Caroline te beschrijven zou de Hei & Wei minstens iedere maand een extra pagina moeten hebben... (Wij hopen overigens, dat U genoten heeft van het maantnummer met een blad meer...) Je zou een boek over haar kunnen schrijven!

Ze citeert een paar regels van de dichter Grandland Rice, uit ± 1870:

and when the final Scorer comes
to write against your name
He will not ask if you won or lost
but how you played the game.

Typierend voor haar levensvisie.

A.L.S./R.B.

J. Vos

WONINGINRICHTING

Linnen en Bedtextiel

Huizerweg 2 Blaricum
Tel. 02153 - 83393

De opticien met kwaliteit voor ogen

fahrenfort
optiek

Dorpsstraat 6
1261 ET Blaricum
Tel. 02153 - 12376

HERINNERINGEN VAN EEN NEDERLANDSE EMIGRANT AAN HET VERZET

Het gezicht van Cornelis Koekkoek doet denken aan een antieke Romeinse munt. Dat komt door de gecompliceerde gebroeken neus, die hij oplep tijdens de Tweede Wereldoorlog. Buiten zijn gezichtsprofiel, is er niets dat er op wijst dat de slager uit San Fernando Valley eens de leider was van een verzetsgroep in Nederland, de Vijfde Colonne genaamd, die zich buiten sabotageacties tegen de Duitsers, bereidheid met hulp aan neergeschoten piloten en joodse onderduikers.

Cornelis, de 10de van de 12 kinderen Koekkoek, was 18 jaar toen de oorlog in Europa uitbrak en 20 toen Nederland werd bezet. "Samen met 2 oudere broers deed ik alles om de Duitsers te bestrijden en iedereen te helpen die door hen werd vervolgd". Na de oorlog ontving Cornelis Koekkoek een presidentiële onderscheiding van Eisenhower voor het redden van 12 Amerikaanse piloten die boven de Nederlandse wateren waren neergeschoten, plus een onderscheiding van de Canadese Luchtmacht voor het redden van 4 Canadese piloten. Bovendien werd hij 10 jaar geleden bij het 200-jarig bestaan van de Verenigde Staten erkend als "American Patriot".

"In het begin", zo zegt Koekkoek, "was de ondergrondse ongecoördineerd en deden we wat voor de hand lag. We gooiden 's nachts b.v. spijkers en scherp spul op de wegen, zodat de Duitse handen lek raakten. We bleven diverse objecten op, zoals bruggen, rails enz." Toen de ondergrondse organisatie beter en efficiënter ging werken werd Koekkoek één der topfiguren daarin. "Wij ontwikkelden een draak systeem om mensen te laten onderduiken. We stopten ze 2 weken hier en dan weer 3 weken daar. We hadden het voordeel boven de Duitsers, dat dit ons land was. We kenden elke meter ervan en we wisten ons te bewegen zonder te worden gezien. Veel Amerikaanse, Britse en Canadese soldaten zullen dankbaar zijn geweest voor die wetenschap". Het Nederlandse Verzet had ook tot taak neergeschoten piloten op diverse plaatsen in het land te verstoppert, totdat er contact was met de Britse strijdkrachten, en dan te coördineren waar zij opgepikt konden worden. Dat gebeurde meestal midden in de nacht. De vliegtuigen kwamen dan uit het niets en landden op de meest onmogelijke plaatsen. Voordat de Duitsers wisten wat er aan de hand was, waren ze alweer veilig en wel vertrokken. Dit systeem om neergeschoten piloten het land uit te krijgen werkte echter niet lang. Toen de Duitsers eenmaal doorhadden hoe dat in elkaar zat, plaatsten ze telefoonspalen op de wegen, zodat de vliegtuigen niet meer konden landen. Veel gestrande vliegers zijn toen naar het huis van Koekkoek gebracht dat lag in een dorp ongeveer 30 km. ten oosten van Amsterdam, in Blaricum.

Dat huis, tegenwoordig Restaurant RUST WAT, waar Koekkoek's vrouw geboren en getogen was, is de plek waar dit zich afspeelde. Het huis was ideaal om er in onder te duiken. De Koekkoeks kregen het van het Gemeentebestuur en diverse leden daarvan wisten waarvoor het gebruikt werd.

Gelegen bij een grote plas die in de crisisjaren van 1930 gegraven werd, is het huis gebouwd tegen een brede zanddijk, waarin de onderduikruimte gegraven was met een vluchttunnel

voor het geval de zaak ontdekt zou worden. In die ruimte zaten ongeveer 20 piloten en joodse mannen, vrouwen en kinderen doodstil in het donker bijeen als de Duitsers kwamen.

Dan wordt Koekkoek opgepakt en gaat hij naar een werkkamp ten noorden van Hannover. Hier leeft hij van 2 smeden brood, water en 1 kop koffie per dag, werkt 14 uur per dag op een dichtbijgelegen station en verliest in de 6 weken dat hij daar zit 35 pond aan gewicht. De kampcommandant weet hij te overtuigen dat hij op punt van trouwen staat en van plan is na zijn huwelijk terug te keren met zijn vrouw die dan in de keukens kan werken. Hij krijgt een paspoort en een uitreisvisum en verlaat om nooit meer terug te keren. Dat paspoort bewaart hij bij vele andere oorlogsherenningen in een la.

Hij kan eindelijk vertellen over alles wat hij heeft meegemaakt in die tijd. Er waren veel angstige momenten bij. Maar toch, nu na 40 jaar, valt er ook veel te lachen. Al heeft Koekkoek de redding van 40 joden en 16 piloten op zijn naam staan, toch heeft hij met geen van hen meer contact.

"Wij van het verzet hebben na de oorlog tegen elkaar gezegd: wij hebben deze mensen alleen maar gered omdat het onze menselijke plicht was. Wij willen niet dat zij zich aan ons verplicht voelen. Kort na de oorlog ontvingen wij van Amerikaanse piloten brieven. We moesten die dan laten vertalen, want we konden geen engels, en... wij schreven nooit terug".

Na 1954 kregen de Koekkoeks in Blaricum 3 kinderen en zij probeerden naar Amerika te emigreren. Doch bij het consulaat in Amsterdam hoorden zij dat het quotum voor Nederlandse families vol was. Toen zijn zijn naar Canada gegaan en zijn daar een slagerij begonnen. Van daaruit zijn zij na een tijd naar het zuiden getrokken. "Ik koos voor de Verenigde Staten en ik houd van dat land. Het is het enige land met zo'n grote vrijheid. En ik weet heel goed wat het is om zonder vrijheid te moeten leven en ervoor te vechten. Geloof me, ik zou er weer voor vechten, als het moest".

Cornelis en Anne Koekkoek komen nog vaak naar Laren en Blaricum en eten dan bij RUST WAT aan het water, hun onderduikershuis. De laatste keer dat zij er waren was bij een verdrietige gelegenheid, nl. de begrafenis van Cornelis' oudste broer, een schrijver, die een Nederlandse ere-medaille kreeg voor zijn rol gedurende de oorlog.

En tussen al de gezichten op die begrafenis zagen zij er een dat zij zich herinnerden van jaren geleden. "Het was een van de joodse mannen die ik had verborgen in mijn huis. Wat waren we blij elkaar weer te zien", vertelt Cornelis. Ofschoon Koekkoek nooit meer naar Duitsland is geweest, zegt hij dat dat niet komt omdat hij de Duitsers haat. "Het leven is te mooi om te haten. Ik haat slechts regimes. Ik ben tegenwoordig een gelukkig mens en dat komt omdat ik veel liefde geef. En wie liefde geeft, ontvangt liefde!".

Je moet zoeken naar het goede in het leven en het kwade trachten te vergeten".

(vrij vertaald naar een artikel uit een Amerikaans tijdschrift)



"Rust Wat"

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT...

De laatste tijd deden geruchten de ronde dat het met de kwaliteit van het zwemwater in het Gooimeer bij Blaricum en Huizen maar zo-zo gesteld was.

De pers kreeg er ook lucht van en berichtte dat er sprake was van bacteriologische verontreiniging. Reden voor Gijs om 'n licht eens op te steken bij bevoegde instanties met de vraag: "Kan er bij Blaricum deze zomer nog wel gezwommen worden?" Is het wel veilig? Is er inderdaad sprake van een zodanige verontreiniging dat we alleen nog maar kunnen surfen en zonnebaden?

Het streekorgaan "Gewest Gooi en Vechtstreek" was van mening dat er allerminst reden was om te juichen. Een woordvoerder deelde Gijs mee, dat het Gooimeer inderdaad niet het meest ideale zwemwater is, dat er wel degelijk sprake is van verontreiniging, veroorzaakt door de enige en grote boosdoener: de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Huizen, die aan een grondige vernieuwing toe is. Het zuiveringschap Amstel en Gooiland, belast met de zorg voor de waterkering, kwaliteit, kwantiteit en de zorg voor land- en vaarwegen, toonde Gijs daarentegen vol trots hun folder "Veilig zwemmen in Noord Holland 1987".

Wat de bacteriologische kwaliteit van het

zwemwater betreft, worden de kwalificaties goed, aanvaardbaar en onaanvaardbaar gehanteerd.

Het Gooimeer wordt ronduit, als "goed" omschreven. Weliswaar is het gemiddelde dozicht op het monsterpunt bij de Stichtse Brug in Blaricum niet meer dan 30 cm, doch dit heeft weinig of niets te betekenen. Het gaat vooral om de bacteriologische kwaliteit.

Over 1988 waren uiteraard nog geen resultaten bekend. Vandaar dat Gijs zich in verbinding stelde met de Directie Zuiderzeewerken van Rijkswaterstaat. Daar werd hem verzekerd dat alarmerende berichten volledig uit de lucht gegrepen waren en dat er met het



KONINGINNEDAG 1988

Zaterdag 30 april, gewoon even in Blaricum blijven!

In en rond de muzikent, uitwaaiend door het dorpscentrum kunt u weer meedoen aan diverse activiteiten, luisteren naar een heerlijk stukje muziek, lachen om de capriolen van bekende en minder bekende dorpsgenoten of gewoon slenteren langs de ruim honderd kramen met voor elk wat wils of de meegenomen plasticstactussen vullen met dat onleke iets, dat u op de rommelmarkt voor een prikkel op de kop heeft weten te tikken.

10.00 uur

Opening van de Blaricummerrie.

Het parcours begint bij de muzikent, van waaruit de gehele dag live-muziek zal klinken. Drie muziekgroepen zijn gecontracteerd die ieder op hun eigen wijze, hedendaagse en nostalgische muziek ten gehore zullen brengen. Het Homogeen Sextet Plus Four, u kent ze ongetwijfeld van de vele andere optredens bij echte Blaricumse feestgelegenheden, The Undecided Seven, Dixieland Swing en feest-orkest en de Sunnyside Jazzband waarborgen met hun muzikale omlijsting, dat u 's avonds moe, maar voldaan en wellicht swingend onder het dekbed kruipt.

De rommelmarkt is in Blaricum en ver daar buiten bekend. Niet een groots commercieel gebeuren, maar sfeervol snuffelen tussen het vaak hoog opgestapelde "Blaricumse antiek", in de kledingrekken of gewoon een niemdaligetje uitzoeken, dat nog net ontbrak in de verzameling die u in de voorgaande jaren reeds bijeen vergaard had.

Rustig verder slenterend, een praatje makend met al die andere dorpsgenoten, die Koninginnedag ook gewoon in Blaricum blijven, kon het wel eens zijn, dat u een boodschappenwagen nodig heeft. In ruim honderd kramen zijn dermate veel artikelen uitgestald dat het bijna ondoenlijk is deze allemaal te noemen. Maar, u bent er toch en wellicht is het een goede suggestie, dat u het organiserend comité even doorgeeft wat u er het volgend jaar nog bij zou willen hebben.

Bij de Dorpsstraat aangekomen proeft u meteen een ander sfeertje. Deze straat is gereserveerd voor de kinderen. Om 9.30 uur begint de Kindervrijmarkt. Geen knuffelgebeuren, maar diverse kraampjes bemand door onze schooljeugd, die op vaak professionele wijze hun oude speelgoed of zaken die werden gevonden bij het opruimen van de schuur, te koop aanbieden. Om 11.00 uur een voorstelling van het Poppentheater van onze dorpsgenoot Joost Brugman en om 14.00 uur even teruglopen naar de muzikent, want dan wordt daar de Play-backshow gehouden. Dat in Blaricum niet alleen bekende artiesten worden, maar dat Blaricum vele jonge talentjes bezit is ons in de voorgaande jaren reeds duidelijk geworden.

In de andere hoek van het parcours, soms zult u even moeten kiezen welke activiteiten u het meest aanspreken, vindt in de Kruiskuil het agrarische gebeuren plaats. Eigenlijk is dit agrarische gebeuren uitgegroeid, tot een compleet sportief feestprogramma. Naast het vertederende beeld van jonge dieren ontbreekt ook niet de kracht en de behendigheid die nodig zullen zijn om mee te doen aan de Hometrainingwedstrijden en zitting te nemen, maar vooral om zitten te blijven, op Bertus de mechanische stier.

Dat wordt lachen, aanmoedigen, afzien en wellicht ook afgaan. De gehele agrarische middenstand is uitgenodigd. De Bakkers, Calissen, de Jongen, Vossen, Rigters, Borsens

en... vul verder maar in, zullen in alle standen geslingerd worden door de onstuimige stier en velen zullen tot groot vermaak van het publiek, worden omhooggeslingerd, weer naar beneden dwarrelen en tandenkarsend in het zand bijten. Naast deze in het rond vliegende agrariërs zullen vele bekende Blaricummers het stalen ros bestijgen om daarop, steeds in koppels van twee, hun krachten te meten. De Dominiee tegen de Pastoor, dat wordt op zijn Blaricumse gezegd "godsgruwelijk mooi", de Burgemeester, wethouder(s) onderwijzers, middenstanders, raadsleden, verenigingen, allen zullen zich, in korte broek, ingesmeerd met zadelvet en de blik op oneindig, doodmoede fietsen zonder eigenlijk ook maar een meter vooruit te komen. Dit spektakel begint om 10.00 uur en zal tot het einde van de Blaricumse uren.

1 Mei Oranjeloop

De Oranjeloop is inmiddels een traditioneel gebeuren geworden. Omdat de Oranjeloopfeest in 1988 haar 50-jarig jubileum viert heeft de organisatie besloten om dit jaar een nieuwe, grote, bijzondere fraaie, jubileum medaille te laten vervaardigen.

Getraind wordt er al. In het schermduister flitsen in alle delen van het dorp, mannen en vrouwen, meisjes en jongens vaak in hele snelle pakken en al of niet achterna gezeten door loslopende honden, voorbij om hun in de winter teruggelopen conditie weer op peil te brengen.

De start en finish zijn bij het Sportpark aan de Schapendriif. Gevozen kan worden uit drie afstanden (3, 6 en 9 km). Heeft u nog nooit meegelopen? Toch een keertje doen! Het parcours brengt u in een snel tempo langs de mooiste plekken van Blaricum. De start is voor de jeugd om 12.45 uur en voor de "ouderen" om 12.50 uur.

De schooljeugd kan zich via de scholen reeds inschrijven en bij de start kunnen alle andere Blaricummers tegen betaling van f 3,- (tot 15 jaar) en f 6,- voor de ouderen deelnemen aan dit sportieve evenement.

Koninginnedag 1988 een goede start van het Jubileumjaar.

Als we daar even van zijn uitgerust zullen de organisatoren van de feestweek in augustus 1988 u steeds weer op de hoogte houden van wat er dan allemaal weer staat te gebeuren. Een klein tipje van de sluier werd reeds opgelicht. Lee Towers smeert alvast zijn keel, de beelden voor de tentoonstelling worden opgepoetst en de vrijwillige brandweer besteedt al weer avonden aan het bedenken van wederom ludieke volksspelen.

De Oranjefeesten 1988 zijn te gek... kortom... feesten in Blaricum waar u bij moet zijn!!

Het volledige programma vindt u terug in het Oranje feestboekje, dat huis aan huis wordt bezorgd.

De Oranje vereniging Blaricum



water van het Gooimeer niets aan de hand was. "Er is geen enkele reden tot ongerustheid", werd me verzekerd. "Wij hebben die zaak volledig onder controle". Wat bleek uit hun mededeling dat Rijkswaterstaat van begin Mei af tot eind September elke veertien dagen het water van o.m. het Gooimeer controleert op mogelijke bacteriologische verontreinigingen. "Wij gaan weer door met controleren op de tweede Mei. Belt u ons maar op voor de uitslag".

Gijs wil u graag op de hoogte houden. Maar wat hem betreft is het met het Gooimeer OK. Geen vuiltje aan de lucht...

Moet de vereniging "Behoud dorpskarakter Blaricum" mettertijd een nieuw probleem "meemenen" op haar toech tot zo indrukwekkende lijst van activiteiten? Moet zij misschien meer dan ooit op de bres springen voor onze waardevolle natuurgebieden die onherstelbaar

beschadigd zouden kunnen worden?

Hebt u ook het bericht gelezen dat veehouders in de Bollenstreek overgaan tot het omspuiten van eeuwenoude weilanden om zich op de bollenteelt te werpen? Zou dit ook de toekomst zijn voor onze Blaricumse boeren? De meer lucratieve bollenteelt verkieszen boven de weinig rendabele veehouderij?

Zou het heus waar kunnen zijn dat we straks niet alleen kunnen bogen op een eigen Gooimeer maar ook op een Bollenstreek-Blaricum? Zullen weilanden en knollevelden moeten plaats maken voor bollenvelden? En zullen we ons blad "Hei en Wei" moeten gaan omscholen tot "Hei en bol"?

Gijs informeerde langs zijn neus weg bij een aantal veehouders hier ter plaatse. Een vluchtige enquête leerde hem echter dat er geen vuiltje aan de lucht was...

Gijs Goeiegoeter

Podium
Het Gantzen
Bergweg 60
Blaricum tel 02153-15363

Aanvullend bedrijf
G. Gooi
Verkoop nieuwbouw huizen
onderhoud open huizen
Veurhuis 8. Tel 02152 50538
Blaricum

NIEUW TWEDEHANDS

In de gerestaureerde boerderij "de Zwaan" zit sinds kort Seconda. Seconda is een mooie tweedehands-dameskledingzaak.

Op 27 november j.l. begonnen Pauck van Hemert en Joke Verheij met hun nieuwe winkel. Al lang waren ze van plan om samen zoets te beginnen. Het probleem was echter om een geschikte plaats te vinden en ze zijn beiden dan ook heel erg blij met hun eigen plek midden in ons dorp.

Seconda heeft een ruime indeling, is smaakvol ingericht en men krijgt niet de indruk dat hier tweedehands kleding wordt verkocht.

De etalages waarin eigentijdse kleren te zien zijn, gecombineerd met diverse accessoires, zien er prachtig uit. Dit mede dankzij het feit dat de dochter van Joke, Noël, de artistieke leiding van de zaak op zich heeft genomen. "De kleding was in het begin alleen afkomstig uit onze vriendschapskring", vertelt Pauck. Inmiddels is door advertenties en mond-reclame, bekendheid gegeven aan de winkel en het aanbod van mooie kleding is heel breed geworden. De selectie van de kleding is door de ervaring van de beide dames al veel bewuster geworden. Het hangt daarbij voorname-lijk af van de kwaliteit en van het feit of de kleding recent is gekocht.

"We hebben al veel geleerd in de afgelopen maanden. Het is voor ons gemakkelijker geworden om de prijs te bepalen en ook te voorzien welke kleding verkoopbaar is".



Twee maanden blijven de kleren in de winkel en zijn ze daarna nog niet verkocht, dan gaan ze terug naar de eigenaresse. Kleding die niet wordt opgehaald gaat uiteindelijk naar organisaties zoals "Mensen in Nood".

In Seconda wordt niet alleen tweedehands kleding verkocht, maar ook nieuwe kleding van diverse bedrijven.

"Joke is goed in het helpen van de klanten. Zij ziet vrij snel welke kleren bij iemand passen en een tevreden klant is dan het resultaat", aldus Pauck.

"Het leuke is", vertelt Joke, "dat veel mensen die niet gewend waren om tweedehands kleding te kopen, nu regelmatig bij ons komen snuffelen. Het is een gat in de markt en we denken er over om in de nabije toekomst eenzelfde soort zaak, met hetzelfde concept, ergens anders te beginnen".

AVRO's Service Salon heeft de beide Blaricumse dames onlangs in zijn programma gehad. Na een interview volgde er een mode-show, die tot resultaat had, dat de klantenkring is uitgebreid met mensen uit het hele land.

Twee nieuwe kleine ondernemers in ons dorp, die enthousiast zijn en vol plannen zitten voor hun toekomst in Seconda.

vdHS

Stukadoorsbedrijf
W. Spakman - Blaricum
erkend lid N.A.V.A.S.
Koggewagen 9 - 1261 KA Blaricum
02152 - 5 75 04
Voor alle voorkomende
stukadoorswerkzaamheden in
nieuwbouw, verbouwingen, renovatie
Specialist in sierpleisters
en buitengevelisolatie
Vrijblijvend advies en/of prijsopgave

BLARICUMSE
UITVAART
ONDERNEMING VERVER
Regeling en uitvoering van
begravenissen en crematies
Telefoon 02153-14430
2e Molenweg 22 - Blaricum

Uw auto is in vertrouwde handen bij:
AUTOSCHADEBEDRIJF ROWY
• uitdeuken • eigen sleepdienst
• spuiten • leenauto's voor noodgevallen
• carrosserie richten • dagelijks een team vakmensen
• roestbehandeling
STRAK & STRALEND
Eerste Molenweg 28a - 1261 TD Blaricum - Telefoon 02153 - 8 70 36

Jan en André Visser
LEVERING VAN O.A.
Wasmachines, Gasfornuizen, Boilers,
Geysers, kachels, Stofzuigers,
Verlichtingsartikelen
AANLEG EN ONDERHOUD VAN:
Gas-, Water- en Sanitaire installaties.
Elektrische installaties
Electriciën: Evenaar 8,
telefoon 02153 - 8 78 92
Loodgieter: Meentzoom 29,
telefoon 02153 - 8 24 85

Kerkdiensten

St. Vituskerk

Weekend

Zaterdag
17.00 uur Eucharistieviering zonder zang
Zondag
9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen
11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen
19.00 uur Lof

Weekdagen

Maandag, Woensdag, Vrijdag
19.30 uur Eucharistieviering
Dinsdag, Donderdag, Zaterdag
9.00 uur Eucharistieviering

Bijzonderheden

Zondag 8 mei Moederdag

11.00 uur Latijnse viering met Kindernevendienst

Donderdag 12 mei Hemelvaartdag

9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen

11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen

Zondag 22 mei Hoogfeest van Pinksteren

9.00 uur Eucharistieviering met Latijnse gezangen

11.00 uur Eucharistieviering met Nederlandse gezangen

Maandag 23 mei Tweede Pinksterdag

Diensten als op zondag

Vrijdag 27 mei

15.00 uur Huwelijksviering van het
Bruidspaar Knipscheer-Lanphen

SCOUTING BLARICUM



Op zaterdagmiddag 2 april j.l. vond er een belangrijke gebeurtenis plaats bij de Scoutinggroep "Tymen de Sayer".

Op deze zonnige middag werden er welpen tot verkenner geïnstalleerd.

Het zijn de eerste verkenner van de Tymen de Sayergroep, die tot op dat moment alleen uit bevers, welpen en kabouters bestond. Aangezien 7 welpen de leeftijd hadden bereikt van 11 jaar, mochten ze die middag de verkennerseed afleggen.

Jan Veerman, die welpenleider was geweest, werd allereerst tot verkennerleider geïnstalleerd.

Dit alles gebeurde in aanwezigheid van ouders en verdere familieleden. Het was een plechtige gebeurtenis voor de hele groep. De kinderen waren dan ook reuze blij, toen ze na de installatie hun petten onder hoera-gejuich,

hoog in de lucht konden gooien. Van twee dove welpen werd de verkennerseed op een bijzondere wijze afgenomen. De ene legde de eed af in gebarentaal en de ander had de eed uit zijn hoofd geleerd en sprak hem zo goed mogelijk uit.

Door de groei van deze Scoutinggroep is de behoefte ontstaan om de leiding uit te breiden. Iedereen, ouder dan 17 jaar, is van harte welkom om zich hiervoor aan te melden. De middag werd besloten met een kop thee en cake om vervolgens gauw te beginnen met hun spel. Kort daarna waren de diverse groepen dan ook te zien op de Meent, waaronder ook de 7 nieuwe verkenner!

Voor informatie kunt u bellen naar
Jan Veerman: 02152-68859

vdHS

Hervormde Gemeente Blaricum

Zondag 24 april

10.00 uur ds. Berkhof

Zondag 1 mei

10.00 uur dr K. Blei (Haarlem)

Zondag 8 mei

10.00 uur ds. Berkhof

Zondag 15 mei

10.00 uur Prof. dr P. Holtrop (Kampen)

Zondag 22 mei

10.00 uur ds. Berkhof

viering Pinksterfeest

Zondag 29 mei

10.00 uur ds. Berkhof



Lopen is goed voor U... maar als U 't voor een ander doet: nog beter!

Ieder jaar weer brengt het K.V.G. (Katholiek Vrouwengilde) een hoogst origineel agenda-klunderje uit... vol plannen en ideeën om gedurende het lopende jaar mee bezig te zijn. Extra aandacht wordt nu gevraagd voor hun programmapunt op 15 mei a.s. waarop de SPONSOR-WANDELTOCHT gehouden zal worden in het oude dorp.

Geef U alle enthousiaste tippelaars een steuntje, of wandel gewoon eens een dagje omdat het zo prima voor Uw conditie is en met de opbrengst van alles zoveel goeds wordt gedaan.

Pater Nijsten in Suriname die door het onvermoeibare werk van ons aller Zuster Auxilia zo bekend is, kan ieder centje gebruiken. Zo ook Zuster Verwielen in Zaire, die een vakopleiding verzorgt voor vrouwen die als kinderverzorger of verpleegster willen gaan werken, om op die manier in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dan is er het project van Eliana Rocco in Chili.

Zij verzorgt gaarkeukens voor kinderen, opdat die dan tenminste een maal per dag een warme maaltijd krijgen. Eliana richtte ook werkplaatsen op en een naaiatelier om de situatie rond het moeizame levensonderhoud te verbeteren. Het geadopteerde pleegkind Augustus in Bali mag ook niets te kort komen en ook voor hem gaan we toch zeker met z'n ALLEN DE PADEN OP? DE LANEN IN... vooruit met flinke pas op de 15e mei en als U echt niet kan... laat dan een ander voor U lopen. Als echte sponsor.

Inlichtingen: A. Sterenberg, tel. 14625, S. v. Zon, tel. 13283, E. Bezuijen, tel. 11496



Wel en wee in Blaricum

Geboorten

15 maart 1988 Bennema, Tjerk Pieter

23 maart 1988 van Vuure, Clemens Oscar

24 maart 1988 Aardewijn, Koen Frans Nicolaas

25 maart 1988 de Kluiwer, Robert Hendrik Jan

25 maart 1988 van Stapela, Matthijs Jan

Huwelijk

16 maart 1988 Sanders, Arnoldus Everardus en Wardekker, Louise Eleonora

30 maart 1988 Sandmann, Theo Albert en Werner, Elisabeth Gijsberta van 't Hull, Alexander en Schaapherder, Jeannette

31 maart 1988

Overlijden

16 maart 1988 Vos, Wilhelmina Cornelia 79 jr.

18 maart 1988 Jansen, Johanna Wilhelmina 38 jr.

28 maart 1988 Schaapherder, Hendrik 88 jr.

BSV Handbal

De dames van de Handbal vereniging BSV, promoveerden na een jaartje te hebben gespeeld in de afdeling, weer naar de 3e Divisie. Op zichzelf een bijzondere prestatie, daar dit in de geschiedenis van het handbal zelden voorkomt.

Het is natuurlijk niet vanzelf gekomen. De dames hebben deze unieke prestatie bereikt door hard werken en trainen, vaak 3 keer in de week. Maar dit maakte dan ook, dat Blaricum het komende seizoen weer kan genieten van divisie-handbal.

BSV, heeft op het Sportpark twee schitterende verharde velden met een heel gezellig zelf ingericht clubhuis.

In de wintermaanden wordt er gespeeld in de Sporthal de Grenspaal.

Mochten er dames zijn die willen gaan handballen geeft u zich dan op bij het volgende adres:

Anneke Bruggeman

Ruyschendaal 10

02153-10181



De Ollielamp

Steek Uw licht eens op bij de Ollielamp in Blaricum.

Voor alle soorten en modellen olielampen waaronder ook antiek. Wij bieden U een uitgebreid assortiment onderdelen om Uw niet complete olielamp weer compleet te maken.

(ook inkoop) Meentweg 27a - Blaricum - Telefoon 02153 - 8 37 36

Haarmode Leo & Mareza

Dames en Herensalon
Praktijk - Deputaats

Schoolstraat 6a - 1261 EV Blaricum - Telefoon 02153-10001
Dagelijks geopend - Vrijdag koopavond - Dinsdag gesloten



AANNEMINGS BEDRIJF HERMAN VAN DER HEIDEN B.V.

Bestratingen - rioleringen - grondwerk en sloopwerken
Singel 3 - Blaricum - Tel: 02153-83620 - 89372

ALFA 75

ECHTE SPORTSEDANS ZIJN OP EEN VINGER TE TELLEN.



NU VANAF

FL. 30.990,-

EEN PROFIT IN DE ALFA 75 MAAKT ALLE ANDERE PROFITEN OVERBODIG. DIT IS HET ECHTE AUTORIDEN SPORTIEF EN SNEL MAAR TEGELIJKERTIJD MET DE ZEKERHEID VAN EEN VOLMAAKT CONTROLE DE ALFA 75 TOONT KARAKTER IN ALLES EEN VAN DE ZEER ZELDZAME AUTOS MET EEN GEZIGEL MET EEN SUPERIEUR TECHNIEK EEN PERFECTE WEGLIJGING EN BOVENDIEN ALLE RUIMTE EN COMFORT. COMPLEET UITGERUST VOOR TOP PRESTATIES EN ONGEKEND RIJPLEZIER. MET EEN SUIT MAAR LEEFT 7 SCHITTERENDE MOTOREN, INCL. SEIF DE REVOLUTIONAIRE 2.0 TURIN SPARK, 1.8 TURBO, 2.0 TURBO DIESEL EN 6 CYLINDER 3.0i. KOM BIJ ONSDIENDE ALFA 75 HELEVEN EN MAAK EEN PROFIT DIE BEWIJST DAT ECHTE SPORTSEDANS OP EEN VINGER TE TELLEN ZIJN. ALFA 75 VA FL. 30.990,-* INCL. BTW AF IMPORTEUR L. LEASEPRIJZEN VA FL. 895,- EXCL. BTW GEBASEERD OP 20.000 KM/48 MND. * EXCL. OPTIES

DE ALFA ROMEO 33 IS ER AL VANAF

FL. 21.900,-* EXCL. OPTIES

Auto Koen Bv

Officieel Alfa Romeo dealer voor 1 Gooi

Naarderweg 17, 1261 BP Blaricum. Telefoon 02153-82898



Flugheid en Kracht

Prijswinnaars Onderlinge Verenigingswedstrijden op 26 maart 1988

Jeugd, 6-8 jaar

1e prijs: Marieke Los, Blaricum

2e prijs: Debby Pikker, Blaricum

3e prijs: Monique van Ooyen, Blaricum

Jeugd, 9-10 jaar

1e prijs: Patricia van Laar, Blaricum

2e prijs: Jolene Eggermont, Blaricum

3e prijs: Aneke Calis, Eemnes

Jeugd, opbouw/keurgroep tot 12 jaar

1e prijs: Sandra Nijhuis, Laren

2e prijs: Lianne Oversteegen, Blaricum

3e prijs: Nicolette Kleuver, Blaricum

Jeugd, klaswerk

1e prijs: Jolanda Raven, Blaricum

2e prijs: Aafke Zeyl, Blaricum

3e prijs: Lidwien Splint, Laren

Jeugd, 11-12 jaar

1e prijs: Noortje van Elk, Laren

2e prijs: Lidewij de Leeuw, Laren

3e prijs: Hanneke de Bruijn, Blaricum

Jeugd, 13 jaar en ouder

1e prijs: Ingrid de Gooyer, Blaricum

2e prijs: Saskia Wallenburg jr., Blaricum

3e prijs: Maaik van de Zwaan, Blaricum

Jeugd, keurgroep boven 12 jaar

1e prijs: Manjolein Fokker, Laren

2e prijs: Esther Post, Blaricum

3e prijs: Nicole Signer, Blaricum

Uw eikehouten tafel weer als nieuw. Glad of gedisseld. Voorm. meubelm.

Den Ouden Eick

Hilversum. Tel. 50322,

Schouw 35 (na 18.00 uur).

AA. Leker, Blaricum.

Dames/keurgroep

1e prijs: Marieke Botterman, Laren 35,0 pnt

2e prijs: Mieke Verlinden, Hilversum 30,1 pnt

3e prijs: Petra van Spellen, Huizen 30,1 pnt

Uitslagen van de jongensgroepen:

finale wedstrijd

Jongens tot 12 jaar

1e prijs: Dennis van Dijk, Laren

2e prijs: Marc Timmerman, Laren

3e prijs: Joost de Gooyer, Blaricum

Jonges 12 jaar en ouder

1e prijs: Xander Vink, Laren

2e prijs: Patrick Wiegers, Laren

3e prijs: Jeffrey ter Weijden, Blaricum

Jongens, trainingsgroep, (herea)

1e prijs: Pim Laurent, Laren

2e prijs: Hans Gossen, Blaricum

3e prijs: Ronald van der Beek, Blaricum

Wij wensen Chantal de Haar sterkte toe, helaas viel zij voor de finale uit als gevolg van een blessure, anders had zij beslist meegedaan aan de finale.

De "Kokje beker" werd gewonnen door Ingrid de Gooyer als beste voor Gymnastiek.

De "Duurland beker" werd gewonnen door Marieke Botterman als beste voor Turnen.

De "Schouten beker" werd gewonnen door Pim Laurent als beste bij het jongens (heren) keur-tunen.

Sparen zeg ik, dat treft, de Rabobank zit om de hoek.

Bekeken sparen scheelt veel rente. Want sparen kun je op tientallen manieren. Lang sparen, kort sparen. Voor kinderen sparen. Voor een huis sparen. En overal zijn er aparte voordeeltjes te behalen.

Daarom: eerst even praten met de Rabobank! Want dat's vertrouwd.

Rabobank
Rentebank.

Huizerweg 10a, tel. 02153 - 8 91 04

Bijkantoor:
Hooibrug 12-14, tel. 02152 - 5 82 44



Verwarring in Hei en Wei...

Hoezeer wij met elkaar ook ons best doen, soms gaat er toch iets mis! Zo zal het U zijn opgevallen, dat in het vorig nummer van Hei en Wei de stukjes over LTV "de Bijvanck" en het afscheid van Louis van der Borgh, rommelig en moeilijk te lezen waren.

Op het laatste moment, vlak voor het ter perse gaan van ons blad, zijn de teksten van deze stukjes door elkaar geraakt. Wij bieden hiervoor onze welgemeende verontschuldiging aan.

de Redactie

Kopij inleveren vóór 6 mei

Astma, je zult het maar hebben...

Voor de meesten van ons is ademen vanzelfsprekend. Gelukkig wel. Dat geldt niet voor mensen die astma, allergie, bronchiitis of longemfyseem hebben.

In ons land zijn er zo'n driehonderdduizend patiënten met ernstige klachten. Het aantal mensen met lichtere klachten wordt geschat op ruim zevenhonderdduizend. Voor hen is ademen niet zo gewoon!

Wat doet het Astma Fonds?

Voor de astmabestrijding is veel geld nodig.

Van de overheid ontvangt het Astma Fonds nauwelijks iets. 99% van de inkomsten moeten van u en uw medeburgers komen. Dit jaar is er ruim tien miljoen gulden nodig voor:

- Wetenschappelijk onderzoek. Het Astma Fonds verricht zelf geen onderzoek, maar geeft financiële steun. Het onderzoek richt zich op de oorzaken en het herkennen van astma en aanverwante aandoeningen en op een goede behandeling.

- Voorlichting en scholing. Het is belangrijk dat artsen en andere hulpverleners op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen op dit terrein.

- Verder geeft het brochures uit voor patiënten en het publiek.

- Hulpverlening. Deze ziekten brengen vele problemen met zich mee, voor patient, gezin, en omgeving.

Wat kunt u doen?

U kunt helpen door tijdens de Nationale Astmakollekte in de week van 9-15 mei 1988 uw financiële steun te verlenen.